

Derde zondag van Advent in de Martinuskerk te Markelo
13 december 2020 aanvang 10.00 uur

Orgelspel

Welkom en mededelingen

**Aansteken van de paaskaars en drie adventskaarsen onder
orgelspel van Lied 150a: 1 en 4**

Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.

Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Votum en groet

Drempelgebed

Gedicht bij advent (van :Cobie Verheij- de Peuter
2001)

Ik ben de Engel Gabriël,
luister, wat ik u allen
vertel;

Pro Deo
mocht ik naar Maria gaan
om haar de boodschap
van God te laten verstaan:

"Maria, meisje, jonge vrouw,
de keuze van God viel op jou.
Jij, een maagd en zo gewoon,
jij mag baren
Gods eigen Zoon.
De looper wordt niet
voor je uitgelegd,
je leven wordt
door God verlegd
Als een pelgrim zul je
naar Bethlehem gaan
Daar zal geen wieg,
maar een kribbe staan
Je zult hem baren
in een stal,
Gods Zoon
die de mensheid
bevrijden zal.

Ik ben de Engel Gabriël
Maria, luister wat ik u voorspel
Gods woorden zijn áltijd waar
en over ruim 2000 jaar
zul je op de wereld
nog altijd kunnen horen
dat Gods Zoon uit een maagd
is geboren
om te zijn
en worden tot
Verlosser - Zoon van God"

Gloria in Excelsis Deo
mijn boodschap is
Pro Deo!

Pianospel: Lied 487: 1,2 en 3

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.

Gloria
in excelsis Deo.
Gloria
in excelsis Deo.

Eer zij God die onze Vader
en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo.

Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo.

Vertelling: Maria krijgt hoog bezoek

‘*Avé Maria*’ (piano en dwarsfluit)

Dankgebed: We luisteren naar ‘*Magnificat*’ door Sela (via Youtube)

Met heel mijn ziel prijs ik de Heer,
met al mijn adem dank ik God.
Hij dacht aan mij, richtte mij op.
De mensen prijzen mij gelukkig.
Maak groot de Heer prijs hem, heilig is zijn naam.
Maak groot de Heer prijs hem, heilig is zijn naam.

Barmhartig is Hij altijd weer,
voor wie hem volgen en hem dienen.
Hij heeft getoond hoe sterk Hij is;
hoogmoedigen heeft Hij verslagen.

Voor machtigen is er geen plaats;
Hij heeft hen van hun troon gestoten.
de kleine mensen maakt Hij groot;
Hij zet ze op een voetstuk neer.

De rijke mensen stuurt Hij weg,
met lege handen naar hun huis terug.
De hongerigen geeft Hij veel;
Hij overlaadt hen met het beste.

Hij neemt het op voor Israël,
komt alles na wat Hij hen heeft beloofd.
Bewijst zo zijn barmhartigheid,
zijn trouw en liefde tot in eeuwigheid.

Onze Vader

Zegen

Orgelspel

Aan deze dienst werkten mee: Gerda Vedders (ouderling),
Ria ter Maat (diaken) en Marti Pluygers (kerkrentmeester)
Gastheer en koster: Jeroen Noltus
Organist en pianist: Henk Langenkamp
Fluitiste: Bep van der Zwan
Voorganger: ds. Rob. Nijhuis
Techniek: Arne Wessels en Frits van Zwol
Drukwerk: Fam. Van der Kolk