

Zondag 10 november 2019, Martinuskerk Markelo  
Oogstdienst, voorbereid door kindernevendienst  
Inzamelingsactie ten behoeve van voedselbank  
Na de dienst worden fruitbakjes rondgebracht

Liturgische bloemschikking:  
Jacqueline Gootjes en Annemieke Wassink  
Organist: Gerrolt Droogsmā  
Ouderling: Bep van der Zwan  
Predikant: Marten Dijkstra  
Voorlezer: Baukje Hoevink

Toelichting liturgische bloemschikking:  
Wij beelden onze dankbaarheid uit met de vruchten van de aarde. Daarbij is een herfstboekje geplaatst die weergeeft dat de natuur tot rust komt in deze periode, om in het voorjaar weer te kunnen ontluiken. Zie verder LB 716

Welkom en mededelingen  
Zingen: LB 704: 1 en 2  
Bemoediging en groet  
Zingen: LB 704: 3  
Gebet  
Vertelling naar Lucas 17: 11-19 (KOZ, p. 77)  
Zingen: LB 218: 1, 2 en 3  
Uitleg en toepassing  
Zingen: ELB 157-e

1

Voor alle goede gaven, Heer,  
zij U de dank en eer.

2

Wij danken U voor daag'lijks brood,  
kracht en gezondheid, Heer.

3

Halleluja, halleluja,  
halleluja, amen.

Zeg het met een kaart

- tijdens het verzamelen van de reacties muziek via YouTube van Elly en Rikkert, Dank u wel

Zeg het met een lied: Zingen van ELB 328

Breng dank aan de Eeuwige,  
breng dank aan de Heilige,  
breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond.

Breng dank aan de Eeuwige,  
breng dank aan de Heilige,  
breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond.  
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk;  
zegt de arme: ik ben rijk,  
om wat de Here heeft gedaan voor ons.  
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk;  
zegt de arme: ik ben rijk,  
om wat de Here heeft gedaan voor ons.  
Breng dank.

Gedachtenis van Herman Berendsen (overleden op 30 oktober op de leeftijd van 82 jaar) en van Bernard Krijgsman (overleden op 3 november op de leeftijd van 96 jaar); na een moment van stilte zullen de gedachtenisbladeren met hun naam erop geschreven in de gedachtenisboom worden geplaatst

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader  
Inzameling van de gaven: eerste collecte bestemd voor diaconie en kerk, tweede voor de fruitbakjes

Zingen: ELB 422: 1, 3 en 4

1

Als je geen liefde hebt voor elkaar,  
vallen de dromen in duigen.  
Dromen van vrede worden niet waar,  
kwaad is niet om te buigen.

Refrein:

Als je geen liefde hebt voor elkaar  
leef je buiten Gods gloria.

Als je geen liefde hebt voor elkaar  
leef je buiten Gods gloria.

3

Als je geen oog hebt voor het gemis,  
als je geen brood weet te delen,  
denk dan aan Jezus die brood en die vis  
uit liefde deelde met velen. *Refrein*

4

Als je geen liefde hebt voor elkaar,  
is er geen hoop meer op zegen.  
Kinderen, maak de liefde toch waar;  
schrijf het op alle wegen: *Refrein*

Zegen, beantwoord met LB 431c