

Zondag 9 augustus 2020, Martinuskerk Markelo

Organist: Dick Gerrits; Voorganger: Marten Dijkstra

Liturgisch bloemstuk: Diny Izaks en Johanna Klein Velderman (info op de website van de kerk)

Huis van gebed voor alle volken (Jesaja 56: 7, NBV 2004)

Toelichting op de liturgie:

- Bij de bemoediging, gedachtenis en zegen gaan we staan; verder blijven we zitten.
- We verzoeken u om de aangegeven liederen niet hardop mee te zingen, maar in stilte mee te lezen.
- Anders dan we gewoon zijn, is het evenmin de bedoeling om het Onze Vader hardop mee te bidden.
- Het zingen van het 'amen' na de zegen blijft achterwege, maar zal door de predikant worden uitgesproken.
- Bij het uitgaan beginnen we achterin de kerk en verzoeken u de daartoe gegeven aanwijzingen te volgen.
- Er vindt tijdens de dienst geen collecte plaats, maar het is wel mogelijk om een gift in de schaal bij de uitgang te leggen of gebruik te maken van de QR-code achterop de liturgie.
- Er wordt na afloop van de dienst geen koffie en thee aangeboden. We hopen op uw begrip.

Welkom

Aansteken paaskaars door diaken

Bemoediging en groet (staand)

Gebed

Inleiding op de dienst

Orgelspel

Lezing: Johannes 10: 11-16 (NBV 2004)

11 Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 12 Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; 13 de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen.

14 Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, 15 zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.

16 Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.

Overdenking

We luisteren naar orgelspel van het lied 'Abba Vader' (LB 886)

Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn.
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.

Gedachtenis (staand), ingeleid met de woorden (Rom. 14: 7v.):
Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer.

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader (voorganger)
Eventuele mededelingen

We luisteren naar orgelspel van het lied 'Samen in de naam van Jezus' (ELB 218: 1 en 2)

Samen in de Naam van Jezus,
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

2
Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Zegen (staand)
Orgelspel

Een gift voor diaconie en kerk is te deponeren in de schaal bij de uitgang. Een andere mogelijkheid is via het scannen van de QR-code hieronder of door een bedrag te storten op

rekeningnummer NL 73 RABO 0340 7011 53 t.n.v. Protestantse Gemeente Markelo. Dank u wel.

