



MARTINUSKERK

93^e jaargang, nr. 799 september 2016

Markelo's Kerkblad

Uitgave van de
Protestantse gemeente Markelo

Internet: www.pkn-markelo.nl

BESPIEGELINGEN BIJ DE KOFFIE OF EEN GLAS FRIS

Terwijl de temperatuur buiten naar tropische waarden stijgt en het binnen in mijn werkkamer benauwd aanvoelt mag ik bezig zijn met de kopij voor dit kerkblad. Deze omstandigheden doen me denken aan een collega uit Hindeloopen, die aan de beurt was om een meditatie aan te leveren, maar die vanwege de warmte van die zomerse dag niet verder kwam dan een glas cola met een ijsblokje erin. Hij liet de overdenking verder over aan de lezers. De redactie moest maar zien wat ze ermee deed.

Ik zat destijds zelf in die redactie en vond dat hij zich er wel erg gemakkelijk van af had gemaakt. Maar iedere keer wanneer er een preek of overdenking was uit te werken onder vergelijkbare omstandigheden, had ik toch begrip voor zijn korte en bondige boodschap van toen. Ik zag er destijds gemakzucht in, maar het toont ook lef. Je kunt er de humor van inzien. "Jullie denken maar wat je er van denkt, ik laat het hierbij en ga genieten van het moment. Punt." Daar kwam zijn verhaal op neer.

In de kerkdienst van zondag 28 augustus is verteld hoe David reus Goliath verslaat. Daar was moed voor nodig. Meningingen van anderen kunnen uitgroeien tot reusachtige proporties. Dan zie je er zo tegenop om te doen wat je eigenlijk wilt, dat je geneigd bent om er maar van af te zien. Terwijl het goed beschouwd best valt te verdedigen. Feitelijk kan een ander altijd commentaar leveren. Wie zich kort na het overlijden van een partner al weer bij een feest laat zien, kan daar wat van te horen krijgen. Maar wie thuisblijft, hoeft evenmin vrij te blijven van opmerkingen. Een beetje meer ruimte innemen voor jezelf kan moeilijk zijn. Zelfs als je al veel ouder bent dan de nog jonge David in het bericht in 1 Samuel 17. Mijn collega uit Hindeloopen, was destijds een veertiger. Er is soms weinig voor nodig om onzeker te worden. Daarmee voor de dag komen, is al een belangrijke stap. Omdat je dan de schaamte voorbij bent. God, geef ons die moed.



Verder doordenkend over de warme dagen in de laatste volle week van augustus kom ik op een gesprek van een zondag eerder. Na de dienst kwam ik aan de praat over de invloed van de mens op het weer. Mijn tafelgenoot had niet zo veel boodschap aan de bewering dat de huidige klimaatveranderingen een gevolg zijn van menselijk ingrijpen. Er zijn altijd al pieken en dalen geweest zonder dat mensen daar enige invloed

op hadden, zo was zijn stelling. Toen er amper mensen waren, is het klimaat ook heel anders geweest dan nu. Ons landschap hier is een gevolg van een ijstijd. Uit metingen in het landijs zijn cycli af te leiden van koudere en warmere perioden. In de jaren '70 las ik daarover in het boek van Nigel Calder, Weermachine-rie.

Ik gaf mijn gespreksgenoot deels gelijk, maar probeerde aan de andere kant wel aan te geven dat uitstoot van CO₂ gevolgen heeft voor de temperatuur op aarde. Zoals ook het gebruik van bepaalde gassen de ozonlaag aantast. En het verbod van bepaalde middelen heeft de zure regen effectief doen verminderen. Dat is aantoonbaar, toch? Al zal misschien minder goed zijn vast te stellen wat door menselijk ingrijpen komt, en wat een gevolg is van de grillen der natuur. Daarin vonden we elkaar. Vervolg op blz. 2

***Fancy fair Kerkplein
17 september 10 - 13.30 uur***

-

***Startdienst 18 september
09.30 uur***

-

***De Kerk komt buurten.
En wil U graag ontmoeten***

Voor data en plaatsen zie blz.6

Vervolg van blz. 1

Zoals we ook de mening deelden, dat we op een goede manier de aarde hebben te beheren. Dat ik me dan minder druk maak op het stoken van wat tuinafval of het af en toe gebruiken van een houtkachel, sprak de ander ook wel aan. Dat kleine beetje kan toch niet veel kwaad? Al is daar natuurlijk tegenin te brengen dat alle beetjes bij elkaar opgeteld toch een factor van betekenis vormen.

Het is aanwijsbaar hoe een kleine verhoging van de temperatuur van de zee ertoe heeft geleid dat bepaalde schelpen nog zelden worden gevonden aan de Nederlandse kust. Daar had ik vroeger niet aan kunnen denken, toen ik nog nonnetjes verzamelde en andere soorten. De natuur, we moeten er zuinig op zijn. Zeker. Omdat er zo veel is om je over te verwonderen en van te genieten. Zoals die mooie toegift op een verder Hollandse zomer. MD

Kerkdiensten

Zondag 4 sept. Martinuskerk - Doopdienst

10.00 uur ds. M. Dijkstra

Eindcollecte: Diaconie / Ronald Mc Donald

Koffiedrinken na de dienst

Zondag 11 sept Martinuskerk

10.00 uur dhr. R. Nijhuis uit Rijssen

Eindcollecte: CvK / Orgelfonds

Zondag 18 sept. Martinuskerk Startzondag

09.30 uur burgemeester E. Nauta

Eindcollecte: CvK / Orgelfonds

Koffiedrinken na de dienst

Zondag 25 sept. Martinuskerk

10.00 uur ds. M. Dijkstra

Eindcollecte: Diac / Kerk en Israël

Vrijdag 30 sept. Anholtskamp Zangavond

18.45 uur ds. M. Dijkstra

Collecte: Diaconie

Zondag 2 oktober

Martinuskerk

10.00 uur ds. H. Overdijk uit Ommeren

Eindcollecte: CvK / Onderhoudsfonds

Elsen buurtdienst m.m.v. koor Enjoy

10.00 uur ds. M. Dijkstra

Eindcollecte: CvK / Kerkblad

Zondag 9 okt. Martinuskerk

Themadienst verzorgd door ENJOY

10.00 uur mw. Hennie Veldhuis uit Vriezenveen

Eindcollecte: Cie themadiensten

BIJ DE DIENSTEN

Doopdienst: Voor zondag 4 september is Nora Wesels door haar ouders Werner en Marije van de Larenseweg 31 aangemeld als dopeling. De eerstvolgende doopdienst is gepland op zondag 13 november met als voorganger ds. Dijkstra.

Gastvoorgangers: Rob Nijhuis is hier al wel vaker voorgegaan. Hij heeft stage gelopen bij ds. Ary Braakman in Diepenheim en heeft zijn studie theologie afgerond. Ds. Henk Overdijk uit Ommeren gaat op 2 oktober voor in het dorp. Het is dan acht jaar geleden dat hij afscheid nam van onze gemeente en naar De Lier vertrok.

Buurtdienst Elsen: De tienjarige gospelgroep Enjoy komt op 2 oktober naar Elsen. Het is die dag Israëlzondag met als invalshoek: vernieuwing van je gezindheid. Dan denk ik meteen aan een tekst in de brief van Paulus aan de christenen in Rome, hoofdstuk 12, vers 2: 'U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.' (NBV 2004) Of dit vers ook wordt aangehouden in de dienst, is nog niet bekend. Maar wat daaraan voorafgaat, heeft wel alles te maken met de vraag van Paulus waarom vele van zijn joodse geloofsgenoten Jezus niet erkennen als Messias.

Startzondag:

Op 18 september gaat de Martinuskerk weer van start met een nieuw seizoen.

Dit jaar hebben we gekozen voor het thema "Deel je leven".

Voor de overdenking is Burgemeester Elsen Nauta uitgenodigd.

Zij legt uit op welke manier er een verbinding kan worden gelegd tussen kerk en gemeente.

Mevr. Hanny Poelert gaat aan de kinderen uitleggen wat het thema "deel je leven" inhoudt.

Daarna gaan de kinderen naar een eigen activiteit.



Het Markelo's Kinderkoor zal enkele liederen voor ons zingen.

De dienst begint om **09.30 uur** met een kopje koffie/ thee of fris en wat lekkers.

De koffie wordt geschonken in de Martinushof.

Iedereen is van harte welkom. Jong en oud.



Zangavond: In de regel is op de laatste vrijdag van de maand een zangavond in de Anholtskamp. Zo is dat ook in september het geval. Naast kerkelijke liederen in het begin worden er in het tweede deel van het programma algemene Nederlandstalige liederen gezongen van korter en langer geleden. Dit maal heeft ds. Marten Dijkstra de leiding, brengt Jan ten

Hove sr. een Twentse bijdrage en speelt Hans Boensma op de piano. Belangstellenden zijn welkom. Aanvang: **18.45 uur tot ongeveer 20.00 uur.**

Themadienst: **Enjoy** zal de dienst in de Martinuskerk op **9 oktober** volledig verzorgen. Het belooft een bijzondere, muzikale, interactieve dienst te worden, met "oude" en nieuwe liederen en natuurlijk is er ook de gelegenheid om mee te zingen.

EXCUSES

In het vorige kerkblad is helaas een fout geslopen in het stukje over de startdienst en wel in de namen van burgemeester Ellen Nauta en Hanny Poelert. Waarschijnlijk is de fout ontstaan door op het laatste moment nog iets te veranderen en toen was er geen tijd meer om alles nog eens door te lezen voordat het naar de drukker ging. Wij doen ons best om dit in de toekomst te voorkomen.

KINDERNEVDIENST / OPPASDIENST

De oppasdienst voor de kleinste kinderen is **in de consistoriekamer**. Alle kinderen tot 3 jaar zijn welkom bij de oppasdienst en de kinderen van 4 tot 12 jaar zijn welkom bij de Kindernevendienst!

Eerst vertellen we een verhaal uit de bijbel en vervolgens praten we daar samen over. Daarna gaan we een werkje maken dat een beetje aansluit bij de vertelling.

Kom je ook?

ZONDAGSSCHOOL

Onder kerktijd is er in de Martinushof de Zondagschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Alle kinderen die op de basisschool zitten zijn welkom!

VERVOER

Wilt u graag naar de kerk, maar hebt u geen vervoer? Neem dan even contact op met Frits van Zwol tel. 0547-362652 en het wordt geregeld.

Voor de Anholtskamp is Jenny Wibbelink-Wolthuis de contactpersoon, tel. 0547-361908.

WELKOM OP DE DONDERDAGMORGEN

Als u op de markt bent, kom dan even aan voor een kopje koffie. U bent van harte welkom van 9.30 tot 12.00 uur voor ontmoeting en gesprek onder het genot van een kop koffie of thee. Iedereen is daar van harte welkom aan de koffietafel!

Wijk Noord

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3

Telefonisch spreekuur:

di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur
tel. 361238; E-mail: martends@caiway.net
vrije dag: maandag

GEBOREN

Op 31 juli zijn Hendry Hegeman en vriendin Sandra Aalpoel verblijd met de geboorte van hun eerste kind,

Gerwin Hendrik. Ze noemen hem Jeroen. Hij zag het levenslicht in het ziekenhuis te Almelo, maar heeft zijn thuis in een nieuw gebouwde woning aan de Plasdijk 12a. We wensen hem en zijn familie Gods hulp en zegen toe. Van harte geluk gewenst!

WIJ GEDENKEN

Op 76-jarige leeftijd overleed op 27 juni Jan Hendrik Johan Holterman. Henk was altijd volkomen zichzelf. Een man met een moedige levenshouding. Kritisch, scherp, humoristisch, zwaarmoedig soms ook. Hij had er geen behoefte aan om zich anders voor te doen dan hij was. Hij had oog voor de oprechtheid van mensen, maar durfde zich evengoed kwetsbaar op te stellen. Henk wilde het leven tegemoet treden en niet uit de weg gaan. Hij nam het zoals het kwam, worstelde ermee, kon er ook intens dankbaar voor zijn. Soms was hij ook heel boos op wat het leven voor hem in petto had. Dat hij met Dika vijf kinderen mocht krijgen, was de vreugde van zijn leven. Maar het overlijden van zoon Bart trok diepe sporen en toen nog niet zo lang geleden Dika overleed raakte hij het ankerpunt in zijn leven kwijt.

De herdenkingsdienst, voorafgaande aan de begrafenis op de Algemene Begraafplaats van Markelo, vond plaats op zaterdag 2 juli jongstleden in de Martinuskerk. Ds. Braakman is in daarin voorgegaan.

Aan deze dienst werd een bijdrage geleverd door de kinderen en kleinkinderen. Zij maakten muziek en lazen teksten. Als woord ter overweging lazen wij uit het Bijbelboek Openbaring "Ik zal zijn naam niet wegdoen uit het Boek des Levens" (Op. 3:5). God trooste de familie!

Op 28 juli overleed Wilma de Jong-Antvelink, levenspartner van Henk Ouwendijk, wonend aan de Koekekslaan 34. Nadat zij in 2007 weduwe was geworden van Maarten de Jong en Henk gescheiden was, vonden zij in elkaar een nieuwe metgezel. Er was een klik, maar aan dit geluk kwam een einde, toen zij meer problemen kreeg met haar gezondheid. Tijdens de laatste ziekenhuisopname had ze helaas onvoldoende baat bij de behandelingen. Vanuit haar geboorteplaats Haaksbergen vond onder leiding van ds. Nico Pronk de uitvaartdienst plaats, waarna de crematie volgde. Henk verliest in haar een zachte, gevoelige vrouw. Haar creatieve kant heb ik kunnen bewonderen in een door haar in het klein nageschilderde Nachtwacht, die als een mooi aandenken in de kamer hangt. Wilma is 60 jaar geworden en was moeder van twee zoons en oma van twee kleinkinderen. Mogen allen troost ontvangen, die het gemis van haar voelen.

Op 16 september zou Johan Landuwer 50 jaar zijn getrouwd met Hettie Poliste, maar een terugkeer van kanker gaf een onverwachte wending. Op 1 augustus overleed hij in het ziekenhuis te Deventer, 74 jaar oud. Hij was net ontslagen uit het PW Janssen verpleeghuis, waar hij revalideerde na amputatie van een voet. Hier had hij flink gewerkt aan zijn herstel, zodat hij weer bij zijn vrouw kon zijn in hun woning aan de Tolweg. Zij verliest in hem een zorgzame man

op wie zij steunde. Terugkijkend kon hij zeggen, dat hij een goed leven had gehad. Dat leven begon op een boerderij op de Borkeld, waar hij opgroeide met twee broers. Hij vond werk bij de jutefabriek Ter Horst en kwam daarna terecht bij Mavo Bouw in Markelo. Na zijn vervroegde uittreding bleef hij bezig in tuinwerk en nam later ook huishoudelijke taken op zich. In het crematorium te Diepenveen schetste dochter Marianne hem als een harde werker, die weinig geduld had. Hij was geen prater maar een doener. In zijn vrije tijd mocht hij graag kruiswoordpuzzels oplossen, sport volgen op tv of fietsen met zijn vrouw. Mogen zij, de beide kinderen en hun gezinnen zich opgenomen weten in Gods ontferming.

Op 4 augustus overleed Hendrik Pasop, Vöskes Henk, op zijn kamer in de Anholtskamp, waar hij verbleef omdat hij was gaan dementeren, tot verdriet van zijn vrouw Janna Diepenbroek en hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Eerder kon hij een hond met zijn ogen sturen, maar in de laatste jaren had hij zelf meer sturing nodig. In het crematorium te Usselo schetsten we zijn leven. Hij kwam van de Borkeld waar hij in een groot gezin opgroeide. Al op jonge leeftijd ging hij bij broodfabriek Klumpers werken, waar hij met een korte tussenpoos tot zijn 55^{ste} is gebleven. Na zijn trouwen met Janna woonden ze kort bij Vasters aan de Oude Rijssenseweg om daarna te verhuizen naar de Tolweg. Henk was een liefhebber van Duitse Schlagermuziek en hield van gezelligheid. In zijn vrije tijd onderhield hij enkele tuinen, zat bij de boerderijverlichting en hielp mee met het opbouwen van de boake. Voor Janna was hij de chauffeur, die op zaterdag meeding voor de boodschappen. Vele jaren hebben ze vakantieën gemaakt naar Oostenrijk, waar hij genoot van het berglandschap. Henk is 78 jaar geworden. In de hoop op nieuw leven voorbij de dood is afscheid van hem genomen.

VAKANTIEGEVOEL

Hoe houd je een vakantiegevoel vast, wanneer de drukte van het dagelijks leven weer beslag op je legt? Ik herbeleef nog iets van een vakantiegevoel, als we achter ons huis op het terras zitten en er vliegtuigen overgaan. Net zoals we die konden volgen op een camping bij Wyckel in Gaasterland. Voor mij is dat ook het zwemmen aan het begin van de dag. Daar konden we dat doen in het aanwezige zwembad. Hier hoop ik deze gewoonte vast te houden. Het is goed voor de spieren en de rug en op de terugweg helpt het om het kalm aan te doen met fietsen in plaats van een stevig tempo aan te houden zoals gebruikelijk tijdens het werk. Wat geeft u de nodige ontspanning?

Met vriendelijke groeten, Marten Dijkstra



Wijk Zuid

Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor bellen met Gerda Vedders-Vasters, telnr 06-51029818

GEBOREN

Op 9 juli is in het ziekenhuis in Almelo Nora Ella geboren, dochter van Werner Wessels en Marije Minkjan van de Larenseweg 31. Nora is hun eerste kind. Van harte gefeliciteerd en allen Gods zegen toegewenst! Beide ouders hebben hun dochter aangedragen om te worden gedoopt op zondag 4 september. MD

WIJ GEDENKEN

*Eenvoud was haar kracht
Zorgzaam stond ze in het leven
Nooit heeft zij aan zichzelf gedacht
Belangrijk was te kunnen geven*

Zondag 26 juni jl. overleed in alle rust (Har)mina Oosterkamp-Neihof, in haar eigen huis aan de Larenseweg 20. Hier woonde ze samen met dochter Jenny, schoonzoon Marcel en de kleindochters Mirna en Jorien. Haar overlijden kwam nog onverwacht. Op 3 april werd Mina 90 jaar en vierde deze mijlpaal in de tijd met kinderen, kleinkinderen, familie, burens en vriendinnen bij "de Poppe". Toen was ze nog prima in orde, goed te passe. Door een val in mei, waarbij ze ook haar sleutelbeen brak, had ze meer hulp nodig van dochter Jenny en de thuiszorg. Dit gebeuren luidde langzaam het einde van haar leven in. Het lichaam gaf het op. Geboren werd Mina in Elsen als middelste van 3 kinderen in het gezin Neihof. In haar jonge jaren werkte ze bij ds. Schellenberg, dr. Wanrooy en de fam. Lasker die een schoenenzaak in Markelo had. Over deze "betrekkingen" kon ze met de nodige humor mooie verhalen vertellen. Op 1 oktober 1947 trouwde ze met Hendrik Jan Oosterkamp en verhuisde van Elsen naar de Dijkerhoek. Hier werd ze boerin, ze leerde ook melken. Na het overlijden van Hendrik Jan op 11 december 1988 zat ze niet bij de pakken neer. Ze ging door. Bleef positief in het leven staan. Ging met buurvrouw Hanna Woestenenk en dochter Willemien op stap en met vriendinnen op vakantie, of gezellig thee drinken op zondagmiddag. Mina was tot het laatst toe actief betrokken bij wie haar lief en dierbaar waren. Ze hield van koken en tuinieren. Alles deden Mina en dochter Jenny samen. In de aula van het uitvaartcentrum namen we vrijdagmiddag 1 juli afscheid van deze lieve (schoon)moeder, oma en oud-oma. Haar kleindochters Mirna en Jorien vertelden wat oma voor hen betekende en bedankten haar voor alle gegeven liefde en zorg. In geloof en vertrouwen dat de liefde van God wereldrond en hemelhoog is legden we het lichaam van Mina bij dat van haar man Hendrik Jan, ter ruste in de aarde van de graftuin aan de voet van de Hulpe. Samen mogen zij hier rusten in vrede. Mina Oosterkamp-Neihof, wat zal ze gemist worden. Haar nagedachtenis zij tot zegen.

Dini Beuving

Kerkenraad

Van de voorzitter

Op 20 juli is de kerkenraad in vergadering bijeen geweest in de nieuwe samenstelling. Er was een behoorlijke agenda, we spreken af dat we in de toekomst zoveel mogelijk agendapunten in de colleges voorbereiden en als voorstel op de agenda voor de kerkenraadsvergaderingen plaatsen. Door uitbreiding van de kerkenraad is ook de **samenstelling van het moderamen** iets gewijzigd. Het moderamen bestaat nu uit de volgende personen: Ds. Dijkstra, de heer Slotman vanuit het college van ouderling-kerkrentmeesters, de heer Oostdijk vanuit het college van diakenen, de heer Bolink vanuit het college van ouderlingen, ds. Wiersma adviseur en Mw. Van Genderen extern voorzitter. De heer van Zwol zal de heer Oostdijk vervangen bij afwezigheid.

De **rekening van 2015 en de begroting van 2016** van het college van kerkrentmeesters wordt behandeld en voorlopig vastgesteld. Nadat de gemeente gelegenheid heeft gehad de rekening en begroting in te zien en er geen bezwaren worden ingediend zullen we de begroting vaststellen. Elders in dit kerkblad kunt u hier meer informatie over vinden.

In de maand september zullen er weer een vijftal **buurtavonden** gehouden worden, het thema is: "Geloof, Hoop, Liefde, Kerk en Samenleving". Ook hierover kunt u verdere informatie elders in dit blad vinden.

Het **redactiestatuut** voor het kerkblad wordt goedgekeurd en voor overleg toegezonden aan de redactie.

De **Plaatselijke Regeling** die na de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) in iedere gemeente opgesteld moest worden was in Markelo tot nu toe blijven liggen en niet door het Breed Moderamen van de classis vastgesteld. Hij is nu klaar en de kerkenraad heeft hem voorlopig vastgesteld. Nadat we op de komende gemeenteavond de Plaatselijke Regeling zullen behandelen en hopelijk kunnen vaststellen kan hij naar de classis ter goedkeuring gezonden worden. De Plaatselijke Regeling is een aanvulling op de Kerkorde m.b.t. onderwerpen waar de gemeente zelf een besluit over mag nemen. U kunt hem vinden op de website van de Protestantse gemeente Markelo. De gemeenteavond zal op 10 november gehouden worden. In het volgende kerkblad komen we hierop terug.

Het **preekrooster voor 2017** wordt vastgesteld.

De **startzondag is op 18 september** aanstaande. Een aantal mensen is druk doende om er een prachtig programma van te maken. Het landelijk thema is "Deel je leven", dit thema staat ook in Markelo centraal. De moeite waard om er bij te zijn!

Op 10 september is er voor alle **kerkenraadsleden een zgn. "Hei-dag"**. In de kerkenraad zitten mensen die de afgelopen jaren veel hebben meegemaakt en desondanks zich willen blijven inzetten voor de gemeente en er zijn nieuwe kerkenraadsleden die dit alles niet meemaakten en er met frisse moed tegenaan willen gaan. Gezamenlijk moeten we een weg vinden

om de Protestantse gemeente Markelo een nieuwe impuls te geven. Het is goed om onder leiding van een deskundige elkaar te leren begrijpen, te waarderen en te accepteren met als doel om van daaruit een weg te vinden die een aanzet kan geven naar een gestructureerde levende gemeente waarin mensen zich thuis kunnen voelen.

Oud-kerkenraadsleden. Het moderamen heeft besloten dat iemand vanuit dit college in het vervolg na een paar maanden een bezoek zal brengen aan de kerkenraadsleden die afscheid hebben genomen van de kerkenraad. Het is goed om na een zeer betrokken periode in de kerkenraad nog eens met iemand terug te kijken en te evalueren. Wanneer er oud-kerkenraadsleden zijn die nog behoefte hebben aan een bezoek van één van de moderamenleden, dan kunnen ze met mij contact opnemen.

DRINGENDE OPROEP!

Hoewel we heel blij zijn met de komst van vijf nieuwe mensen in de kerkenraad blijft er toch een aantal vacatures. De begeleiding van ds. Wiersma, de heer Slotman en mij vanuit de classis is tijdelijk. **We zoeken nog minstens twee wijk-ouderlingen en twee ouderling-kerkrentmeesters of kerkrentmeester en vooral een scriba.** Aanbevelingen horen wij graag via mijn E-mailadres:

T.R.vanGenderen@kpnmail.nl of telefonisch 053-5722436.

Het gaat tenslotte om het voortbestaan van de Protestantse Gemeente Markelo als zelfstandige gemeente en het is het waard om u daarvoor in te zetten!

Zoals eerder gemeld zullen we op **10 november een gemeenteavond** organiseren waar u o.a. vragen kunt stellen over de stand van zaken in de gemeente en uw mening kunt geven. Via het kerkblad houden we u, zoals u kunt zien, goed op de hoogte.

Ondanks de inspanningen van veel mensen voor activiteiten zoals Open kerk, Fancy fair, buurtavonden en startzondag horen we in de wandelgangen geluiden van "er gebeurt niks" of "wij horen niks". Ik kan u verzekeren dat er wel wat gebeurt en dat veel mensen vele uren kerkenwerk aan de gemeente Markelo besteden.

Contact. Voor gemeenteleden die voorstellen willen aanreiken, willen praten over (onverwerkt) verleden of anderszins een gesprek willen, nodigen ds. Wiersma en ondergetekende u opnieuw van harte uit om een afspraak te maken maar u moet echt **zelf** het initiatief nemen.

Wij spannen ons in om een nieuwe impuls aan de gemeente Markelo te geven maar dat kan alleen met medewerking uit de gemeente zelf. **IK KAN U VERZEKEREN, KERKENWERK IS INSPIREREND EN OPBOUWEND EN KAN U VEEL PLEZIER EN VOLDOENING OPLEVEREN!** Ook na Pinksteren mogen we ervan uitgaan dat de Geest doorwerkt.

Een hartelijke groet voor u allen,
Nynke van Genderen, preses

College van Kerkrentmeesters

In week 37, op maandag- woensdag- en vrijdagmorgen zullen de jaarrekening 2015 en begroting 2017 van de kerk ter inzage liggen op het kerkelijk bureau in de Martinushof. Ook de jaarrekening van de Diaconie over het jaar 2015 ligt er dan ter inzage.

Diaconie

Nu we weer met 5 personen de Diaconie van Markelo vormen hebben we de taken als volgt verdeeld: De voorzitter is Ton Oostdijk, secretaris is Willemien Schoneveld en penningmeester is Frits van Zwol. Verdere leden zijn Ria ter Maat en Bert Hoogendam. De afgelopen vergadering hebben we ons vooral bezig gehouden met bestuursverkiezing, de jaarrekening 2015 en de begroting voor 2017. Na goedkeuring door de kerkenraad zal de jaarrekening van 2015 in te zien zijn bij het kerkelijk bureau. (Zie bericht bij College van Kerkrentmeesters) De komende 2 diaconale collecten zijn op 4 september voor de Ronald McDonald huizen en op 25 september voor Kerk en Israël.

Algemeen

DE KERK KOMT BUURTEN

Hoe gaat het met jou? Wat houdt jou bezig? Met belangstelling voor de ander leggen vele vrijwilligers een bezoek af bij gemeenteleden. De aanleiding kan de geboorte van een kind zijn, een verjaardag of jubileum, ziekte of een verhuizing naar onze gemeente. Om dit in een grotere groep met elkaar te delen, organiseren we in september bijeenkomsten in het dorp en enkele buurtschappen. Op de wijze van speeddaten horen we van elkaar hoe we denken over geloof, hoop en liefde. We sluiten de bijeenkomsten na anderhalf uur af met een hapje en een drankje. Een goede gelegenheid om elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten!



Wie hierbij wil zijn, is welkom. Mocht iemand vervoer nodig hebben, laat het weten.

U kunt zich opgeven in de kerk of Martinushof door een antwoordstroom in te vullen of per mail uw reactie toe te sturen aan buurtbijeekomst@pkn-markelo.nl. Graag voor 16 september.

U kunt kiezen uit de volgende locaties en data:

- maandag 19 september 20.00 uur in de Brookschole Markelosebroek.
- dinsdag 20 september 20.00 uur, buurtgebouw Elsen bij de school.
- woensdag 21 september 20.00 uur Martinushof Kerkplein 41.
- donderdag 22 september 20.00 uur, buurtgebouw Stokkum bij de school.
- **vrijdagnmiddag** 23 september **14.00 uur**, Anholtskamp.
- maandag 26 september 20.00 uur, Dieka van de Kruusweg (Peerdestal).

De verschillende locaties zijn bedoeld voor iedereen uit die omgeving. Wie bijvoorbeeld in de wijk de Koekoek woont, kan naar de Anholtskamp. Maar mocht die datum niet passen, dan staat het geheel vrij om ergens anders naartoe te gaan. De keuze is aan u.

HERVORMDE VROUWEN VERENIGING MARKELO



Beste Dames.

Nu de zomer bijna ten einde loopt hebben wij als bestuur alweer een fietstocht uitgezet. Wij genieten nog van het mooie weer en hopen ook met de fietstocht op **dinsdag 6 september** mooi weer te hebben. Wij starten om 10.00 uur bij herberg de Kemper, Kemperweg 4 en daar eindigen we ook weer. We drinken dan eerst koffie met iets lekkers erbij en dan vertrekken we voor een tocht van ongeveer 30 km. Onderweg hebben we een lunch besproken en aan het eind gaan we van een lekkere sorbet genieten. De kosten voor deze dag zijn € 22.50 per persoon. Opgave bij Leidy ter Haar. Tel. 361733. Zoals u vast wel weet is de Fancy fair dit jaar op 17 september en daar zorgt de HVV voor een mooie bloemenstal die veel geld opbrengt voor de kerk. Daarom worden weer bloemschiksters gevraagd op donderdag 15 september en vrijdag 16 september. Beide dagen beginnen we vanaf 10.00 uur en 's middags vanaf 13.00 uur.

Komt weer meehelpen??

Opgave bij:

Alies ten Hove tel. 363334 of Dini Izaks tel. 361811.





BIJBELLEESROOSTER

september 2016		
zo. 4	1 Timoteüs 1:1-11	Volhouden
ma. 5	1 Timoteüs 1:12-20	Niets om je voor te schamen
di. 6	1 Timoteüs 2:1-7	Bidden voor Den Haag
wo. 7	1 Timoteüs 2:8-15	Opvallen in onopvallendheid
do. 8	1 Timoteüs 3:1-13	Profielschetsen
vr. 9	1 Timoteüs 3:14-4:10	Blijf oefenen
za. 10	Lucas 14:25-35	Voorrangregels
zo. 11	Lucas 15:1-10	Zorg
ma. 12	Lucas 15:11-32	Een vader die uitkijkt
di. 13	1 Timoteüs 4:11-5:2	Familieonderricht
wo. 14	1 Timoteüs 5:3-16	Algemene Nabestaanden Wet
do. 15	1 Timoteüs 5:17-25	Zorgvuldigheid
vr. 16	1 Timoteüs 6:1-10	Hoger onderwijs: wees tevreden
za. 17	1 Timoteüs 6:11-21	Genade voor iedereen
zo. 18	Lucas 16:1-9	Creatief boekhouden
ma. 19	Lucas 16:10-18	Maak een keuze
di. 20	Psalm 45	Gedicht voor de koning
wo. 21	Genesis 25:19-34	Botsing
do. 22	Genesis 26:1-17	Leugentje om bestwil?
vr. 23	Genesis 26:18-33	Uitputtingsslag
za. 24	Genesis 26:34-27:29	List en bedrog
zo. 25	Genesis 27:30-28:9	Rest-zegen
ma. 26	Genesis 28:10-22	Verbindingsweg
di. 27	Genesis 29:1-20	Doelgericht werken
wo. 28	Genesis 29:21-35	Duurbetaalde liefde
do. 29	Genesis 30:1-21	Gezinsvorming
vr. 30	Genesis 30:22-43	Vermogensaanwas
oktober 2016		
za. 1	Lucas 16:19-31	Kloof
zo. 2	Lucas 17:1-10	Vergeven en geloven
ma. 3	Genesis 31:1-16	Vorbereidingen voor de reis
di. 4	Genesis 31:17-35	Verwijten over en weer
wo. 5	Genesis 31:36-32:1	Betekenisvolle stenen

ENJOY VIERT FEEST!

Enjoy bestaat 10 jaar en dat wordt binnenkort gevierd! Het is bijna zover en we willen u hierbij van harte uitnodigen!

Met steun van de Protestantse Kerk Markelo is ruim 10 jaar geleden het koor Enjoy gestart, destijds met 8 leden en met Joke Franken als dirigent. Ons koor is uitgegroeid naar ruim 20 personen en Josien Veneberg is inmiddels al weer drie jaar onze dirigent.

We hebben regelmatig de kerkdiensten in Markelo met veel plezier voorzien van een vocale, muzikale omlijsting.

Ook worden we geregeld gevraagd om te zingen tijdens kerkdiensten elders, bij andere gelegenheden zoals bij het "4-korenconcert", "Markelo in Concert" en

natuurlijk niet te vergeten op de gezellige braderieën en Kerstmarkten in de omgeving. We hebben vele leuke ervaringen opgedaan, ook met andere koren en een verrassende band. Het gospel repertoire is uitgebreid met Nederlandstalige en Engelse popklassiekers.



Dit jubileum moet natuurlijk feestelijk gevierd worden. Enjoy zal de dienst in de Martinuskerk op 9 oktober volledig verzorgen. Het belooft een bijzondere muzikale, interactieve dienst te worden, met "oude" en nieuwe liederen en natuurlijk is er ook de gelegenheid om mee te zingen.

De dienst wordt afgesloten in de Martinushof met een kop koffie voor iedereen.

We zien u graag op 9 oktober om 10.00 uur in de Martinuskerk, zet het in uw agenda en wees op tijd!

Enjoy!

MARKELO'S KERKKOOR 1931-2016

Op 14 oktober 1931 is het Kerkkoor opgericht en dus vieren we binnenkort onze 85^e verjaardag.

Het jubileumconcert dat we geven in de Martinuskerk is precies op deze verjaardag: 14 oktober om 19.30 uur. De kerk is open vanaf 19.00 uur.

Na afloop van het concert is er receptie in de Martinushof waar we elkaar, en U allen als gemeenteleden, ons kunnen feliciteren met dit heuglijke feit.

85 JAAR KERKKOOR!

We hopen op een mooie jubileumavond en dat U als gemeenteleden en donateurs daarvan getuige wilt zijn. Graag tot vrijdag 14 oktober.

Bestuur en leden Markelo's Kerkkoor

FANCYFAIR 2016.

Zaterdag 17 september is het weer een mooie dag.....De niet meer weg te denken Fancy fair op het Kerkplein rond de Martinuskerk.

Gezien de grote hoeveelheid goederen die is ingebracht belooft het een eneroverende dag te worden.

De inwendige mens kunt u volop verzorgen met koffie, thee, frisdrank, hamburgers en oliebollen.

Vergeet ook niet één van de prachtige bloemstukken te kopen en de spanning te voelen bij de veiling of het gewenste object van u zal worden voor een zacht prijsje..

Ook de inmiddels rijk gevulde boekenhal is dan weer geopend met keuze uit honderden titels, bladen en CD's.

Een aantal enthousiaste vrijwilligers heeft al toegezegd te willen helpen om deze dag tot een succes te maken. Wilt u ook helpen of bent u nog niet gevraagd?

Meld het bij Linie, tel 362601, Bram, 362259, Henk 364488 of Harm, 361999.

Dus: komt allen 17 september naar het kerkplein. Van 10.00-13.30 uur. Eerder mag ook 07.00 uur!

30+ STOOKT HET VUURTJE OP!

We genieten van hete zomerdagen. Dat willen we graag vasthouden. Lekker naar buiten, in goed gezelschap.

Zondag 25 september vanaf 14:00 houdt het 30+Café een barbecue. Relaxt bijpraten, je plannen vertellen, de kinderen spelen er wel tussendoor.

Voor jezelf, je partner/gezin, je goede buur en beste vriend. Hartverwarmend!

Locatie: ergens in Markelo. Kosten: €10, - per volwassene.

Aanmelden t/m 24-9 op 30plus_cafe@online.nl of tel. 352554.



ZWO START EEN NIEUW PROJECT.

“Je wordt wakker na je eerste nacht in een opvanglocatie en je denkt; “Wat doe ik hier, tussen deze mensen? Hier hoor ik toch helemaal niet thuis!”



Het is een gedachtegang die steeds weer terugkomt in de gesprekken met jonge vluchtelingen, oncomfortabel als ze zich voelen bij het label ‘asielzoeker’ dat ze is opgeplakt. De huisregels, de beperking van de keuzevrijheid en de uitzichtloze verhalen van leeftijdsgenootjes die hier al jaren blijken te wonen; het heeft effect op het gevoel van eigenwaarde.

“Woon ik hier?” Vroeg een nu 22 jarige vrouw zich de eerste dagen constant af. Het contrast met het thuisland was groot. “Thuis zorgde ik voor mezelf, nu moest ik mijn hand ophouden en geld van de instituties aannemen. Er stond een groot stopteken recht voor mijn gezicht, ineens was ik een vluchteling, waardeloos. Ik kom uit een land waar ze al het goede uit je zuigen: je zelfvertrouwen, je gevoel van veiligheid, je vertrouwen in de ander. Als je net hier bent geloof je nog niet dat het in een ander land met andere mensen zó anders zou kunnen zijn.”

De onzekere situatie van jonge asielzoekers maakt een gevoel van zelfvertrouwen niet vanzelfsprekend. Dat gevoel moet soms van heel ver komen en dan

komt een beetje hulp goed van pas. Stichting De Vrolijkheid probeert zowel de wereld in de AZC's als erbuiten toegankelijker te maken en laat de kinderen proeven aan dromen, ambities en talenten. Durven dromen geeft mentale veerkracht.

Kun je nog gewoon kind zijn als je leeft in asielzoekerscentra?

Als het aan Stichting de Vrolijkheid ligt wel. Zij organiseert activiteiten die de creativiteit stimuleren van kinderen en jongeren in deze centra.

ZWO is van plan dit werk te steunen met uw hulp.

ZAALVERHUUR MARTINUSHOF Voor al uw vergaderingen / bijeenkomsten / workshops

Aantal 5 tot 150 personen

Info Jeroen Noltus tel. 363890

Email: martinushof@pkn-markelo.nl

Protestantse Gemeente Markelo

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo

Tel: 0547-363890

Redactie Markelo's kerkblad:

Mevr. D. Klein Horsman, De Hiele 24, tel. 361709

Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439

Dhr. M.H. van Vrouwerrf, Stationsweg 25, tel. 361609

Dhr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652

Het volgende nummer verschijnt op **3 okt. 2016**.

Inleveren kopij vóór donderdag **22 sept. 2016**.

E-mail: kerkblad@pkn-markelo.nl

Kerkenraad:

Preses: Mevr. T.R. v. Genderen - Hiemstra

Email: T.R.vanGenderen@kpnmail.nl

De Biester 9, Haaksbergen

tel. 053 5722436

Scriba: Vacant

Email: scriba@pkn-markelo.nl

Voorganger:

Ds. M. Dijkstra, Tolweg 3 tel. 361238

Email: martends@caibway.net

Koster:

Jeroen Noltus, tel. 363890

Email: martinushof@pkn-markelo.nl

Kerkelijk bureau:

Adres: Kerkplein 41, tel. 361242

E-mail: kerkburo-markelo@hetnet.nl

Openingstijden:

Maandag van 10 -12 uur

Mevr. Thea Aanstoot-Meijerink (financiële adm.)

Woensdag en vrijdag van 10-12 uur

Mevr. Anita Meulman-Klein Horsman (leden adm.)

College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente:

Bankrekening: NL 73 RABO 034 07 01 153

Diaconie Protestantse Gemeente:

Bankrekening: NL 65 RABO 034 07 00 327