



MARTINUSKERK

93^e jaargang, nr. 800 oktober 2016

Markelo's Kerkblad

Uitgave van de
Protestantse gemeente Markelo

Internet: www.pkn-markelo.nl

ER IS EEN TIJD VOOR OORLOG (Prediker 3: 8)

Op een vrije middag heb ik zin om een eind te wandelen om er even uit te zijn. Hoewel enige neerslag niet is uit te sluiten, waag ik het erop en ga welgemoed op pad. Via de Noorddachesweg sla ik de Bolinkweg in. De rust en weidsheid om me heen doet me goed. Bij de Langeweg kijk je mooi uit op de Markelose berg. Een echtpaar komt me tegemoet. Er zijn er meer die genieten van het landschap en het steeds mooier wordende weer.

Wanneer ik bij de Traasweg aankom, maak ik een rondje over de Kattenberg. Een mountainbiker fietst me voorbij. Verder kom ik in het bos niemand meer tegen. Soms sta ik stil en neem in me op wat er om me heen te zien valt en te beluisteren. Klinkt daar een specht? Ik denk terug aan een excursie tijdens sociale geografie, toen we in de omgeving van Denekamp moesten determineren in wat voor soort landschap we ons als groep bevonden. Die excursietijd werd mijn eerste kennismaking met de heerlijke krentenwegge.

Op de terugweg bij de Traasweg besluit ik te gaan kijken bij het monument ter herinnering aan het vliegtuig dat hier tijdens de oorlog is neergestort. Dat was er tot dan toe niet eerder van gekomen. Een afgebakend pad voert me tot de plek, waar een motorblok ligt van een bommenwerper. Het ligt verder af van de openbare weg dan ik had gedacht. Een vlaggenmast, bank en toelichting op het monument roepen de herinneringen op aan het bezoek van nabestaanden van de hier omgekomen vliegeniers. Met mais om me heen en een doorkijk naar de Roosdomsweg is het zo'n rustige plek. Wat een verschil moet dat zijn geweest met die 23^{ste} juni 1943 toen het aanzwellende geluid te horen viel van een vliegtuig, dat naderbij kwam en de klap, die het neerstorten veroorzaakte. Wat een tegenstelling ook met de stilte, die ik op dat moment ervaar.

Maar ook nu hangt er wel dreiging in de lucht. Er zijn spanningen in de wereld. Atoomproeven van Noord Korea stemmen niet gerust. Provocaties en het gevoeld bedreigd te worden kunnen leiden tot een gewapend conflict, dat uit de hand loopt. Vele landen zijn al betrokken

bij de oorlog in Syrië en Irak. Op 4 mei staan we stil bij hen die hun leven gaven voor onze vrijheid. We hopen nooit weer een oorlog mee te maken, maar daar is geen garantie voor. Ondanks geloof in een goddelijk wezen, dat staat voor het goede en de kracht heeft om het kwade te keren, houden mensen vrijheid van keuze en blijven we vatbaar voor misleiding en hang naar macht. Er is in de Bijbel niet alleen sprake van goede machten, maar ook van boosaardige. Jezus voorziet een voortdurende strijd. Maar er is ook de hoop op een goed einde, een nieuw begin.



Een ideologie of geloofsovertuiging kan in extreme vorm aanleiding geven tot geweld. De opmerking dat oorlogen vaak met geloof te maken hebben, is nog geen ontkrachting van het geloof in het bestaan van God. Er zijn genoeg gelovigen, die anderen in hun waarde laten en hun

opvatting niet dwingend op willen leggen aan anderen. Er zijn genoeg mensen voor wie de woorden van Jezus richting gevend zijn, zoals zijn oproep om liefde op te brengen voor je vijand of om geweld niet te beantwoorden met tegengeweld.

Er zijn ook verhalen van bijzondere uitredingen tijdens een oorlog, van overwinningen dankzij een toevallige samenloop van omstandigheden. Dat geeft moed, maar neemt alle zorg niet weg voor wat nog gebeuren kan. Een wereldwijd verlangen naar vrede verbindt mensen van verschillende komaf. Vandaag de dag zijn er gelukkig ook de voorbeelden van landen, waar tegenstanders na jarenlange strijd de wapens neerleggen en willen werken aan de opbouw van hun land. Dat brengt de schrijver van Prediker vast tot zijn vaststelling dat er naast tijden van oorlog ook een tijd is van vrede. MD

Themadienst met en door Enjoy

Zondag 9 oktober

Martinuskerk 10.00 uur

-

Kerkkoor jubileumconcert

85jaar

Vrijdag 14 oktober 19.30 uur

Receptie na afloop

Kerkdiensten

Zondag 2 oktober

Martinuskerk

10.00 uur ds. Henk Overdijk uit Ommeren

Elsen buurtdienst m.m.v. koor Enjoy

10.00 uur ds. Marten Dijkstra

Eindcollecte beide diensten: CvK /Onderhoudsfonds

Zondag 9 okt. Martinuskerk

Themadienst verzorgd door ENJOY

10.00 uur mw. Hennie Veldhuis uit Vriezenveen

Eindcollecte: Cie themadiensten

Zondag 16 okt. Martinuskerk

H. Avondmaal lopend

10.00 uur ds. Marten Dijkstra

Eindcollecte: Diac. / eigen middelen

Koffiedrinken na de dienst

Zondag 23 okt. Martinuskerk

10.00 uur ds. Arie van Houwelingen uit Almelo

Eindcollecte: Diac. / Bijbelgenootschap

Vrijdag 28 okt. Anholtskamp Zangavond

25 jarig jubileum van zangavonden

18.45 uur ds. Marten Dijkstra

Collecte: Diaconie

Zondag 30 oktober

Martinuskerk

10.00 uur ds Co Boon uit Den Ham

Stokkum buurtdienst

10.00 uur Mevr. Dini Beuving

Eindcollecte beide diensten: CvK / Lit. centrum

Woensdag 2 nov. Brookschole Dankdag

15.00 uur ds. Marten Dijkstra

Collecte: Diac. / Cvk

Zondag 6 nov. Martinuskerk Dank-Gezinsdienst

10.00 uur ds. Gerjanne van de Velde uit Silvolde

Eindcollecte: Diac./ Fruitbakjes

Vrijdag 11 nov. Anholtskamp H. Avondmaal

16.00 uur ds. Marten Dijkstra

Collecte: Diaconie

Zondag 13 nov. Martinuskerk Doopdienst

10.00 uur ds. Marten Dijkstra

Eindcollecte: CvK / Alg. kerkenwerk

BIJ DE DIENSTEN

Themadienst: **Enjoy** zal de dienst in de Martinuskerk op **9 oktober** volledig verzorgen.

Bevestiging: Op zondag 16 oktober hopen we Gerdien Rabe te bevestigen in het ambt van ouderling. In diezelfde dienst vieren we het heilig avondmaal. Aanvankelijk had ik deze zondag op het oog om een preekbespreking te houden. Nu wil ik de volgorde omdraaien en van tevoren de desbetreffende lezingen (Gen.

32: 22-31 en Luc. 18: 1-8) bij mij in de pastorie door-nemen. Wie hier aan deel wil nemen, is welkom op woensdagavond 5 oktober, aanvang 19.30 uur. Graag van tevoren opgeven (tel. 0547-361238/email: mar-tends@caiway.net)

Gastvoorgangers: Ds. Henk Overdijk uit Ommeren gaat op 2 oktober voor in het dorp. Hij is van januari 2002 tot oktober 2008 predikant geweest in Markelo. Arie van Houwelingen is emeritus predikant. Zijn laatste werkgebied lag in de Protestantse gemeente te Borne. Op zondag 30 oktober komt dhr. Co Boon naar ons toe. Hij is pastoraal werker in Voorst en op Texel. Dini Beuving gaat dan voor in Stokkum. Zij woont in ons dorp en is kerkelijk werker in de Open Hof Gemeente in Rijssen. Sommigen kennen haar van de periode dat ze in wijk zuid pastorale ondersteuning gaf, toen ds. Overdijk was vertrokken. De gezinsdienst wordt voorgegaan door da. Gerjanne van der Velde, die in 2014 vanuit De Lier naar Silvolde is gegaan. We hopen op goede diensten.

Doopdienst: Zondag 4 september is Nora Wessels van de Larenseweg 31 gedoopt. Aan de kinderen is toen gevraagd of God ook een naam heeft. 'Ik ben' was het antwoord, of 'Ik zal zijn'. God als de aanwezige, die er altijd is. Deze naam is gebaseerd op het verhaal van Mozes, die bij de Egyptische farao mag pleiten voor vrijlating van de Hebreeërs. Dit is na te lezen in Exodus 3. Dan denk ik ook aan het lied 'Let my people go' (LB 168) en aan de verwondering over Gods nabijheid, dat je gekend bent, waar je ook gaat of staat (verwoord in Psalm 139).



De eerstvolgende doopdienst is gepland op zondag 13 november. Wie een kind wil laten dopen, kan zich aanmelden bij de voorganger, ds. Dijkstra. Uiterlijk in week 44 volgt dan een gesprek over de doop.

KINDERNEVENDIENST / OPPASDIENST

De oppasdienst voor de kleinste kinderen is **in de consistoriekamer**. Alle kinderen tot 3 jaar zijn welkom bij de oppasdienst en de kinderen van 4 tot 12 jaar zijn welkom bij de Kindernevendienst!

Eerst vertellen we een verhaal uit de Bijbel en vervolgens praten we daar samen over. Daarna gaan we een werkje maken dat een beetje aansluit bij de vertelling. Kom jij ook?

ZONDAGSSCHOOL

Onder kerktijd is er in de Martinushof en in Elsen de Zondagsschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Alle kinderen die op de basisschool zitten zijn welkom!

VERVOER

Wilt u graag naar de kerk, maar hebt u geen vervoer? Neem dan even contact op met Frits van Zwol tel. 0547-362652 en het wordt geregeld.

Voor de Anholtskamp is Jenny Wibbelink-Wolthuis de contactpersoon, tel. 0547-361908.

KOFFIEDRINKEN AAN DE HUISKAMERTAFEL

Iedere donderdagmorgen kunt u vanaf 9.30 uur tot 12.00 uur gezellig een kopje koffie of thee komen drinken aan de huiskamertafel in de **Martinushof**. Er zijn altijd mensen aanwezig waarmee u een gesprek kunt voeren. Mocht u er alleen even uit willen zijn, schuif ook dan gerust aan. Er heerst altijd een goede en ontspannen sfeer.



Mogen we zeggen tot ziens? U bent in ieder geval van harte welkom!

AGENDA

5 oktober, doornemen van de lezingen van zondag 16 oktober ter voorbereiding op de dienst; plaats: pastorie, aanvang: 19.30 uur (zie bij de diensten)

Wijk Noord

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3
Telefonisch spreekuur:
di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur
tel. 361238; E-mail: martends@caiway.net
vrije dag: maandag

WIJ GEDENKEN

Op 7 september overleed Harmina (Mina) Nijmeijer-Klein Twenaar van de Koekoekslaan 98 op de leeftijd van 87 jaar. Mina was weduwe van Herman Nijmeijer met wie ze in 1950 was getrouwd. Met de woorden, die ze op haar sterfdag had aangehaald, namen we op 13 september afscheid: 'De tijd gaat snel, gebruik haar wel'. Precies twee jaar daarvoor was haar dochter Willemien door ziekte overleden. Twee dagen daarna kwam toen het einde voor haar man Hajé Relker. Dat was destijds de aanleiding voor Mina om de boerderij aan de Kappelaarsdijk achter zich te laten, waar ze vanaf haar huwelijk had gewoond. Zelf kwam ze van de Witterietsweg. Afgezien van een paar operaties is ze lang gezond gebleven en tot het einde toe helder van geest. Ondanks alles wat ze heeft meegemaakt, bleef ze positief in het leven staan. Als boerin verzette ze heel wat werk, met het schort voor en een rode zakdoek op het hoofd. Ze was zorgzaam, attent, gastvrij en dankbaar voor ontvangen hulp. Ze bleef betrokken op de kerk. In dankbaarheid en met heimwee naar wat voorbij is, kunnen haar zoon Gerrit, schoondochter Anneke, alle kleinkinderen en achterkleinkinderen terugzien op een lieve moeder, oma en trotse poe.

START

Voor mijn gevoel zijn we als kerk al een hele tijd bezig, terwijl het seizoen daadwerkelijk nog maar pas is begonnen. We kunnen terugzien op een mooi startweekend, waarbij het weer gunstig was. Het Kerkkoor en Enjoy zijn te feliciteren met hun jubilea. De tot dusverre gehouden buurtbijeenkomsten gaven gevarieerde gesprekken in een ontspannen sfeer. We hopen op een positief vervolg.

Met vriendelijke groeten, Marten Dijkstra

Wijk Zuid

Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor bellen met Gerda Vedders-Vasters, telnr 06-51029818

WIJ GEDENKEN

Op 16 september overleed Hendrik Gerrit (Henk) Wes van de Pr. Beatrixstraat 13, waar hij vele jaren met zijn vrouw Berta Maas uit Stokkum heeft gewoond. Ze kregen drie kinderen. Kort nadat Henk onlangs in het ziekenhuis was opgenomen, werd duidelijk dat hij het niet meer zou redden. Hier nam hij afscheid van zijn gezin en had voor ieder kleinkind nog een persoonlijk woord. Zij herinneren hem als een vrolijke opa bij wie je gerust een kapotte fiets kon brengen, want hij herstelde deze met liefde en precisie. Toen hij zelf jong was, begon hij als boerenknecht, werd daarna melkrijder en combineerde dit nog een tijd lang met zijn latere werk bij de Eternit. Toen hij te veel last kreeg van COPD, is hij afgekeurd. Thuis bleef hij bezig in de tuin, kluste in zijn schuur of trok er op uit: wandelend, op de fiets of toerend in de auto. Met rummikuppen en kaarten was hij een fanatiek speler. Dinsdag was zijn vaste klusjesdag om te helpen bij Sligman. In de laatste jaren begon hij enigszins te dementeren, maar mede dankzij liefdevolle zorg van Berta kon hij op zijn vertrouwde plek blijven. Henk is 78 jaar geworden. MD

HART ONDER DE RIEM

Wat vinden er in korte tijd heftige gebeurtenissen plaats in de gemeente! Deze raken velen in de gemeenschap. Maar ze zetten ook in beweging om hulp te bieden of troost. Er is meeleven. Hoe goed is het om je in moeilijkheden gesteund te weten door burens, goede vrienden en lieve mensen om je heen. Moge kracht worden gegeven. MD

Kerkenraad

Verkiezing ambtsdrager

Wij zijn zeer verheugd u te kunnen meedelen dat mevrouw Gerdien Rabe bereid is deel te gaan uitmaken van de kerkenraad. Zij zal als ouderling worden bevestigd en de taak van scriba van de kerkenraad op zich nemen.

Alvorens zij kan worden bevestigd, bent u in de gelegenheid om vóór 10 oktober aanstaande hiertegen schriftelijk met redenen omkleed en ondertekend be-

zwaar in te dienen bij de voorzitter van de kerkenraad Nynke van Genderen.

Wij hopen mevrouw Rabe in de dienst van 16 oktober te kunnen bevestigen.

Uitnodiging gemeenteavond 10 november

Op donderdag 10 november aanstaande om 20.00 uur zal er een gemeenteavond worden gehouden in de Martinushof. Van harte nodigen wij hierbij de gemeenteleden van de Protestantse gemeente Markelo uit om deze avond bij te wonen.

De gemeenteavond valt in drie onderdelen te splitsen. Allereerst zullen wij u op deze avond informeren over de gang van zaken in de kerkenraad en gemeente. Vragen die op de buurtavonden aan de orde zijn geweest en toen niet beantwoord konden worden hopen we op deze avond te kunnen beantwoorden. Graag horen we op deze avond uw mening over onze gemeente en initiatieven die mogelijk genomen kunnen worden.

Verder komt de Plaatselijke Regeling die in de kerkenraadsvergadering van 20 juli voorlopig is vastgesteld op deze avond aan de orde. De Plaatselijke Regeling is een aanvulling op de Kerkorde en gaat over onderwerpen waar de gemeente zelf een besluit over mag nemen. U kunt hem vinden op de website van de Protestantse gemeente Markelo of u kunt een exemplaar ophalen bij het kerkelijk bureau. Volgens de kerkorde moet de kerkenraad de gemeente over de Plaatselijke Regeling horen alvorens hem ter goedkeuring naar het Breed Moderamen van de Classis te sturen.

Tenslotte hopen we aan het eind van de avond elkaar informeel, tijdens een drankje, te ontmoeten.

Van harte welkom!

Nynke van Genderen, preses

Protestantse Vrouwendienst

"Markelo, 18 oktober 1991!"

Op donderdag 24 oktober a.s. hopen wij voor de eerste keer een zogenaamde "zangavond" te organiseren. De bedoeling van deze avonden is, dat wij met een grote groep mensen op een ontspannen wijze bekende geestelijke liederen zingen en na een kopje koffie ook nog wat bekende oude schoolversjes."

Dit was 25 jaar geleden de uitnodiging van ds. Deodaat van de Boon aan de bewoners van verzorgingshuis "Anholtskamp" - de bewoners van de aanleunwoningen aan de Koekoekslaan - de bewoners van de Götteleaan.

Dit jubileum willen we niet zomaar voorbij laten gaan. We staan stil bij de trouw van zo velen die dit mogelijk hebben gemaakt, en dat nog steeds doen!

We denken aan de voorbereidingen voor- en geboden hulp tijdens deze maandelijkse avonden door de dames van de Prot. Vrouwen Dienst, het "ondersteuningsgroepje" dat altijd voor iets extra's zorgt, de pianisten, de voorgangers en ook aan het gebruik van de

ruimte in Anholtskamp en aan alles wat er nog meer bij komt kijken.

Om dit met een grote groep mensen te vieren, zoals ds. van de Boon schreef, willen wij u uitnodigen voor de zangavond in oktober :

vrijdag 28 oktober om 18.45 uur in de grote zaal van Anholtskamp.

Het wordt een uur (loopt misschien wat uit) dat anders is dan gewoonlijk.....een feestelijke samenkomst! Kom en zing mee!

Ieder die betrokken is of is geweest, ieder die de zangavonden een warm hart toedraagt is van harte welkom!

de commissie van de Prot. Vrouwen Dienst

Jeugd- en Jongerenwerk

Jeugdclub/ Knutselclub

De laatste knutselavond was op 29 september.

De kinderen hebben toen geknutseld met magic pops. Benieuwd wat ze daarvan hebben gemaakt ?

Foto's komen op de website van de kerk te staan.

www.pkn-markelo.nl

De volgende knutselavond is op **donderdag 27 oktober**.

's Avonds van half zeven tot half acht zijn kinderen van de basisschool van harte welkom in de Martinushof.

De kosten bedragen € 1 per kind. Opgave vooraf is niet nodig.

Leiding Jolanda van den Noort en Herma Bonenkamp.



VAN DE ZONDAGSSCHOOL



De Zondagsschool is weer begonnen na de vakantie. In het dorp zijn we op zondag 4 september weer begonnen met frisse moed. We zijn eerst naar de doopdienst geweest en hebben daarna de liedjes voor de startdienst geoefend.

Op zondag 18 september was er de startdienst, waar alle groepen aanwezig waren. We hadden erg mooi weer en gingen halverwege de dienst uit de kerk om een vossenjacht te doen. We kregen allemaal letters, waar we een zin mee konden maken. Het antwoord was **Deel je leven** want dit was het thema van de dienst. Tevens had Hannie Poelert een leuk vrij verhaal over samen delen en we hebben genoten van de liedjes van het kinderkoor.

Op zondagmorgen 2 oktober is er een gezinsdienst in Elsen waar de Zondagsschool ook aan mee zal werken.

Op de volgende data is er Zondagsschool in het dorp.
02 oktober 2016 09 oktober 2016

30 oktober 2016 06 november 2016
 13 november 2016 20 november 2016
 27 november 2016 04 december 2016
 11 december 2016

De Zondagsschool wordt in Elsen gehouden bij de Beestenboel van 10.00 uur tot 11.00 uur op zondagmorgen. De Zondagsschool in het dorp wordt gehouden in de Martinushof tijdens de kerkdienst.

Heb je zin om een keer te komen kijken dan ben je van harte welkom.

Algemeen

HERVORMDE VROUWEN VERENIGING MARKELO



Uitnodiging

Op 27 oktober a.s. hebben wij Mevr. Drs. Rienke Vedders-Dekker, geestelijk verzorger Carintreggeland en de Dhr.

Hans Engelbertink bouwkundig adviseur uitgenodigd. Zij gaan in op het thema van deze avond "Lang zult u wonen."

U woont in uw huis in een fijne buurt. U voelt zich er prima thuis en u wilt er graag nog heel veel jaren comfortabel wonen?

Dan kan het een goed idee zijn om nu al rekening te houden met de toekomst.

Met sommige kleine aanpassingen in uw huis zorgt u meteen voor extra comfort waar u ook in de toekomst veel plezier van zult hebben.

Het belooft een leerzame en interessante avond te worden.

Na afloop krijgt u een boekje, folders en dvd's mee om het thuis nog eens in alle rust te bekijken.

De avond begint om 20.00 uur in de Martinushof te Markelo.

Wandelen woensdag 2 november



Beste Dames.

Op deze dag willen wij gaan wandelen naar de voormalige loopgraven op de Kattenberg.

Ook naar de herdenkings-plek van het vliegtuig dat is neergestort aan de Roosdomsweg.

Met deskundige begeleiding wordt ons hier ook één en ander uitgelegd.

Daarna drinken wij gezellig nog een kop koffie



De Bijbel – nóg belangrijker dan de IKEAgids?

Is de Bijbel het belangrijkste boek van Nederland? Niet als je kijkt naar oplage en verspreiding.

In een debat – op tv of bij de borrel – gaat het vaak zo: iemand zegt dat de Bijbel voor hem of haar belangrijk is en noemt een inspirerende tekst bv. 'Heb je vijanden lief'. Meteen reageert een ander met: 'Die Bijbel staat juist vol geweldsteksten. Kijk maar eens in het Oude Testament. En zelfs Jezus zegt: "Ik kom geen vrede brengen, maar het zwaard".'

Het is verleidelijk om de Bijbel zo te gebruiken. Het is immers een rijke verzameling boeken. Maar het doet me denken aan de Bijbel als Ikeagids: op elke bladzijde een product, kies maar wat van je gading is. Draait het om liefde? Een tekst is snel gevonden. Bewijzen dat gelovigen sukkel of onmens zijn? Blader wat en sla ze om de oren.

Maar het punt is: wie de Bijbel werkelijk belangrijk vindt, leest anders.

De Bijbel is rijk aan diversiteit, minstens zo rijk als de IKEAgids. Maar dát is nog niet wat de Bijbel tot zo'n belangrijk boek maakt. Veel lezers ervaren het als een boek dat dicht bij het leven staat. Het leven in al zijn schoonheid en gruwelijkheid. Het gaat over goed en kwaad, over het leven zoals het bedoeld is, over duizend keer jammerlijk falen en over je bestemming als mens. Geen efficiënt quick-fix opbergstelsel voor je leven, maar een zoektocht naar zin en betekenis.

Er zit ook geen voorgeschreven handleiding bij. Lezers die de Bijbel hun belangrijkste boek noemen, hebben heel verschillende ideeën over God of over waarheid. Maar er is iets dat hen al tweeduizend jaar verbindt: ze ervaren dat de Bijbel een boek is dat volledige betrokkenheid vraagt van de lezer. Met je verstand, je gevoel, en heel je menszijn.

Om deze Bijbel bereikbaar te maken in alle talen, en in begrijpelijke vorm, wordt op 23 oktober een collecte gehouden voor het Nederlands Bijbelgenootschap in de kerkdienst.

Bron: Blog van vertaler dr. Matthijs de Jong op bijbelgenootschap.nl

Contact: D. Rozendom en T. Hoogendam



BIJBELLEESROOSTER

	oktober 2016	
zo. 2	Lucas 17:1-10	Vergeven en geloven
ma. 3	Genesis 31:1-16	Vorbereidingen voor de reis
di. 4	Genesis 31:17-35	Verwijten over en weer

wo. 5	Genesis 31:36-32:1	Betekenisvolle stenen
do. 6	Genesis 32:2-22	Zeg het met dieren ...
vr. 7	Genesis 32:23-33	Nachtelijk gevecht
za. 8	Genesis 33:1-17	Onderdanig, maar beslist
zo. 9	Lucas 17:11-19	Echt genezen
ma. 10	Lucas 17:20-37	De komst van de Mensenzoon
di. 11	Genesis 33:18-34:18	Seksueel misbruik
wo. 12	Genesis 34:19-31	Religieus misbruik
do. 13	Genesis 35:1-29	Terug in Betel
vr. 14	Genesis 36:1-8(43)	Ook Esau telt mee
za. 15	Psalms 121	De Heer is altijd bij je
zo. 16	Lucas 18:1-8	De aanhouder wint
ma. 17	Genesis 37:1-17	Dat had je gedroomd!
di. 18	Genesis 37:18-36	Jakob misleid
wo. 19	Genesis 38:1-19	Familiedrama
do. 20	Genesis 38:20-30	Schijnheiligheid
vr. 21	Genesis 39:1-23	Vals
za. 22	Genesis 40:1-23	Droom en nachtmerrie
zo. 23	Lucas 18:9-17	Openstaan als een kind
ma. 24	Lucas 18:18-30	Volledige overgave
di. 25	Psalms 105:1-15	Wat God belooft, doet hij ook
wo. 26	Psalms 105:16-27	Zingen over je geschiedenis
do. 27	Psalms 105:28-45	Plaaglied
vr. 28	Lucas 18:31-43	Blindheid
za. 29	Lucas 19:1-10	Uitzicht voor Zacheüs
zo. 30	Genesis 41:1-16	Droomkoning
ma. 31	Genesis 41:17-36	Vette en magere jaren
november 2016		
di. 1	Genesis 41:37-52	Allerheiligen
wo. 2	Psalms 40	Gered van de dood
do. 3	Genesis 41:53-42:17	Ontmoeting
vr. 4	Genesis 42:18-38	Bewijs gevraagd
za. 5	Genesis 43:1-25	Onverwachte wending
zo. 6	Genesis 43:26-44:13	Bekerfinale
ma. 7	Genesis 44:14-34	Door het stof
di. 8	Genesis 45:1-20	Herenigd
wo. 9	Genesis 45:21-46:7(27)	Naar Egypte

THEMA "DEEL JE LEVEN"



Mensen, wat was het mooi weer op 18 september. We konden gezellig samen buiten koffie drinken op het kerkplein.

Rond 10 voor 10 hebben de kinderen van het Marke-

lo's jeugdkoor buiten gezongen. Dat was heel vertederend.

Daarna gingen de volwassenen de kerk in en onder het lied "Hallo Wereld" kwamen de kinderen al zingend binnen.

Mevrouw Hanny Poelert vertelde in het kort wat het thema betekent voor de kinderen.

De kinderen droegen spontaan voorbeelden aan zoals: liefde, verdriet, geluk enz.

Daarna gingen de zij naar buiten voor een vossenjacht. De oplossing was natuurlijk

"DEEL JE LEVEN"



De volwassenen gingen verder met de dienst waarin burgemeester Ellen Nauta in de overdenking haar visie gaf op het thema. Ze eindigde met een gedeelte uit het Markelo's volkslied "D' oude toren laat zich horen".

Tegen het eind kwamen de kinderen weer binnen en zong het Markelo's jeugdkoor ter afsluiting van de dienst.

Tot slot hebben we buiten nagepraat over de dienst onder het genot van een drankje en een hapje.

We kunnen terug kijken op een mooie startdienst.

De startdag-commissie

ENJOY VIERT FEEST!



Enjoy bestaat 10 jaar en dat wordt binnenkort gevierd! Het is bijna zover en we willen u hierbij van harte uitnodigen!

Dit jubileum zal feestelijk gevierd worden met de kerkdienst in de Martinuskerk op 9 oktober, die wij volledig mogen verzorgen. Het belooft een bijzondere, muzikale, interactieve dienst te worden, met "oude" en nieuwe liederen en natuurlijk is er ook de gelegenheid om mee te zingen.

De dienst wordt afgesloten in de Martinushof met een kop koffie voor iedereen.

We zien u graag op 9 oktober om 10.00 uur in de Martinuskerk, zet het in uw agenda en wees op tijd!

FANCY FAIR



We kunnen terug kijken op een geslaagde Fancy Fair op zaterdag 17 september jl. Het weer was uitstekend, er waren veel vrijwilligers en we hebben een opbrengst van € 5400. En dat in ruim 2 uur tijd. Wij willen iedereen die meegewerkt heeft aan de Fancy Fair van harte bedanken. Natuurlijk de vrijwilligers, maar ook allen die gegeven of gekocht hebben. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer op u allen rekenen. De evaluatie is op 8 november 2016 om 20.00 uur in de Martinushof.

Alle vrijwilligers zijn van harte welkom.

MARKELO'S KERKKOOR 1931-2016

Op 14 oktober viert het Kerkkoor haar 85^e verjaardag. Al een mensenleven lang heeft het koor haar medewerking verleend aan vele kerkdiensten op vele plaatsen. Wel een leven lang en nog steeds springlevend!



Op de foto ontbreken helaas nogal wat koorleden wegens ziekte.

Het jubileumconcert dat we geven in de Martinuskerk, waar je zo fijn kunt zingen door de mooie akoestiek, is precies op deze verjaardag: 14 oktober om 19.30 uur. De kerk is open vanaf 19.00 uur.

Na afloop geven we een receptie in de Martinushof waar we elkaar, en U allen als gemeenteleden ons kunnen feliciteren met dit heuglijke feit.

85 JAAR KERKKOOR!

We hopen op een mooie jubileumavond en dat U als gemeenteleden en donateurs daarvan getuige wilt zijn. U komt toch allemaal?

GIFTEN:

20 februari t/m 23 mei 2016 n.n. = niet noemende

CvK: College van Kerkrentmeesters:

n.n. 25,00 / J-G. 15,00 / B. 10,00 / K-L. 10,00 / JHV. 20,00 / JWB. 5,00 / L. 10,00 / R. 10,00 / K/. 10,00 / P-dV. 100,00 / n.n. 10,00 / E. 10,00 / HG. 10,00 / Verjaardagsfonds: V. 5,00 / B. 6,00 / M-D. 10,00 / n.n. 10,00 / K-Z. 10,00 / S-M. 10,00 / Kerkblad vanaf 1 jan. via SKGbank: B-M. 10,00 / M. 15,00 / Kerkblad: GJL. 10,00.

Diaconie:

Algemeen: Bloemen: GP. 10,00 / JE 15,00 / AJO. 10,00 / AJS. 15,00 / W. 15,00 / DS 5,00 / DL-K 10,00 / Kalenders: Voedselbank:

COLLECTEN:

01 mei	64,32	64,31	173,20	Alg.Kerkenwerk
05 mei	22,03	22,02	42,00	CvK ½ en Diac. ½
08 mei	62,08	62,07	139,10	Diac. Sensor
15 mei	77,93	77,92	255,90	Diac. ZWO zending
22 mei	22,88	22,88	59,20	Dorp Lit.Centrum
22 mei	24,41	24,41	58,65	Elsen Lit.Centrum
27 mei			55,20	Diac. Anholtskamp
29 mei	37,30	37,30	91,80	CvK. Zondags-school
05 juni	39,28	39,27	156,86	CvK. Themadienst



Een keer geen zin om eten te koken, maar bent u wel in voor lekker eten en gezelligheid?

Op **19 november** hoopt ZWO in de Martinushof om **18.00 uur** een stampottenbuffet klaar te maken voor € 7,50 p.p. Na aftrek van de kosten, is de opbrengst voor Stichting de Vrolijkheid.

Hebt u al trek, schrijft u zich dan in op de formulieren achter in de kerk of bij de koster.



Stichting de Vrolijkheid, voluit is de naam: "**Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid**", geeft extra aandacht aan kinderen en jongeren in asielzoekerscentra.

Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan achttien jaar. Deze jonge vluchtelingen zijn afkomstig uit landen waar geweld en onderdrukking tot het dagelijks leven horen. Ze hebben indringende ervaringen achter de rug. Ze hebben hun vertrouwde leven en omgeving achter zich moeten laten. Hun bestaan in Nederland blijft vaak nog jarenlang uiterst onzeker.



Voor deze kinderen en jongeren organiseert de Vrolijkheid samen met bewoners in de AZC's creatieve activiteiten. Kunst is het instrument dat hen wordt gegeven.

Dans, theater, muziek en beeldende

kunst zijn middelen om hun verhaal vorm te geven. Om zelfvertrouwen en talent te ontwikkelen. Om even kind te kunnen zijn.

Het is een grote groep mensen die zich betrokken voelt bij kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Dit vrolijke gezelschap komt uit de meest uiteenlopende disciplines en achtergronden. Kunstenaars en creatieve organisatoren met of zonder een vluchtelingenachtergrond, vrijwilligers van binnen en buiten de asielzoekerscentra.

De Vrolijkheid heeft een klein, flexibel en professioneel kantoor, dat de lokale medewerkers ondersteunt. Het bestuur bestaat uit mensen met kennis, ervaring en deskundigheid op het terrein van management, ideële organisaties, vluchtelingen en asielzoekers.



ZAALVERHUUR MARTINUSHOF

Voor al uw vergaderingen / bijeenkomsten / workshops

Aantal 5 tot 150 personen

Info Jeroen Noltus tel. 363890

Email: martinushof@pkn-markelo.nl

HOUD CONTACT MET DE KERK

Wie als lid van de Protestantse gemeente Markelo prijs stelt op een bericht van geboorte of overlijden in het kerkblad, willen we vragen om dit tijdig aan ons door te geven.

Een in memoriam van maximaal 200 woorden is aan te leveren bij de wijkpredikant.

Bij een niet-kerkelijke uitvaart kan dat op verzoek ook worden beperkt tot de naam, datum en leeftijd.

RADIO KERKLOKAAL

*Kerkelijk nieuws uit de Hof van Twente
104.1 FM op de kabel en 107.6 FM in de ether.*

De uitzendtijden zijn als volgt:

Donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur.

De herhaling van de uitzending:

Zondagmorgen van 09.00 uur – 10.00 uur.

*Redactie adres: Mw. R. Wibbelink, Deldensestraat 112A,
7471 KZ Goor. Tel: 0547-261937*

Protestantse Gemeente Markelo

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo

Tel: 0547-363890

Redactie Markelo's kerkblad:

Mevr. D. Klein Horsman, De Hiele 24, tel. 361709

Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439

Dhr. M.H. van Vrouwerff, Stationsweg 25, tel. 361609

Dhr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652

Het volgende nummer verschijnt op **7 nov. 2016**.

Inleveren kopij vóór donderdag **27 okt. 2016**.

E-mail: kerkblad@pkn-markelo.nl

Kerkenraad:

Preses: Mevr. T.R. v. Genderen - Hiemstra

Email: T.R.vanGenderen@kpnmail.nl

De Biester 9, Haaksbergen

tel. 053 5722436

Scriba: Vacant

Email: scriba@pkn-markelo.nl

Voorganger:

Ds. M. Dijkstra, Tolweg 3 tel. 361238

Email: martends@caiway.net

Koster:

Jeroen Noltus, tel. 363890

Email: martinushof@pkn-markelo.nl

Kerkelijk bureau:

Adres: Kerkplein 41, tel. 361242

E-mail: kerkburo-markelo@hetnet.nl

Openingstijden:

Maandag van 10 -12 uur

Mevr. Thea Aanstoot-Meijerink (financiële adm.)

Woensdag en vrijdag van 10-12 uur

Mevr. Anita Meulman-Klein Horsman (leden adm.)

College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente:

Bankrekening: NL 73 RABO 034 07 01 153

Diaconie Protestantse Gemeente:

Bankrekening: NL 65 RABO 034 07 00 327