



MARTINUSKERK

93^e jaargang, nr. 796 mei 2016

Markelo's Kerkblad

Uitgave van de
Protestantse gemeente Markelo

Internet: www.pkn-markelo.nl

KEN JE DIE MAN?

Op een keer ben ik aan het hardlopen, als ik in de buurt van Elsen een vader met zijn zoon zie voetballen. De vader kijkt op en steekt de hand op. 'Ken je die man?' vraagt de zoon, die zich naar mij toe heeft omgedraaid. Het antwoord krijg ik niet meer mee, maar de vraag blijft me bezighouden. Ken je die man? Misschien krijgt hij te horen dat ik de dominee ben. Maar heeft hij dan enig idee wat een dominee doet?

Een paar jaar geleden kwam ik per vergissing bij een vakantiewoning, terwijl ik eigenlijk een gemeentelid zocht, die op hetzelfde erf woonde. Toen ik vertelde wie ik was, heb ik op diens uitnodiging eerst een tijdje met deze voor mij onbekende man kennism gemaakt. Hij was familie van een vroegere huisarts in Markelo. Toen het gesprek op de kerkdienst kwam, vroeg hij wat er dan gebeurt. Ik antwoordde dat er een bijbelgedeelte wordt gelezen, uitgelegd en betrokken op onze tijd. Wie nu een dienst wil meemaken, zou ook de site van onze gemeente op kunnen zoeken en aanklikken bij kerkradio.

Kort na het hardlopen kom ik in de boekhandel in het dorp en zie daar een jonge vrouw, van wie de ouders zijn verhuisd. Ik vraag hoe het met hen gaat. Ze heeft op dat moment niet door wie ik ben, terwijl we een jaar geleden toch betrokken zijn geweest bij een zelfde activiteit. Nu overkomt het mij ook regelmatig, dat ik niet meteen op een naam kom, wanneer ik iemand tegenkom. Dus ik neem het niemand kwalijk, wanneer het omgekeerde naar mij toe gebeurt. Maar het geeft toch te denken om als predikant niet herkend te worden. Is de kerk voor sommigen dan zo ver weg?

Deze voorvallen brengen mij op een voor mij veel belangrijker punt. Wat zou de reactie zijn, wanneer niet de vraag is of je mij kent maar Jezus. Wat is dan ons antwoord? In hoeverre weten wij wie Jezus is? Dan gaat het om meer dan wat feitenkennis. Het gaat mij dan vooral om de vraag hoe vertrouwd je bent met Jezus zelf, in het hier en nu. Is er het besef dat Jezus meer is dan een persoon, die mooie dingen heeft gezegd en gedaan, die als dertiger is opgepakt door tegenstanders en opgehangen aan een kruis? Ook al had Hij niemand kwaad gedaan en was Hij opgekomen voor mensen aan de onderkant van de samenleving.

Het tv-spektakel The Passion brengt dit verhaal op eigentijdse wijze mooi in beeld. Misschien hebben sommigen van u het gezien of bijgewoond. Het brengt dit verhaal dichtbij, en het kan je aanspreken. Maar wat blijft er van hangen? Hoe eigentijds ook gespeeld, Jezus kan toch een persoon blijven van vroeger, alleen voor kerkmensen nog relevant. Jezus krijgt meer betekenis op het moment dat je gaat geloven dat je Hem in je eigen leven toe kunt laten. Wanneer je aanneemt dat Hij je hoort en ziet, en zo dichtbij is, dat één vraag genoeg is om Hem te gaan kennen als vertrouwenspersoon, als vriend, als gids voor onderweg, een blijvende steun. Zo lang je leeft. Dat is de belofte waar de kerk met Pinksteren bij stilstaat. Zulk een aanname is wat anders dan Hem louter als voorbeeld beschouwen voor je eigen leefwijze.



Zulk een vertrouwdheid moet groeien. Er kunnen dorre periodes voorkomen, maar door steeds weer terug te keren tot Hem, kom je verder. Toen zijn eigen volgelingen werden voorbereid op zijn afscheid, had Hij veel meer te vertellen, maar dat konden ze toen nog niet aan volgens het evangelie van Johannes (16: 12). Soms moet je eerst wat ouder worden of meer hebben meegemaakt, voordat een bepaalde levenswijsheid aankomt. Zo is het ook van Jezus uit naar ons toe. Hij neemt ons serieus en zal ons niet overladen met zaken, die we niet aankunnen. Maar wie vertrouwt op Hem en zich als het ware bij de hand laat nemen, zal in eigen tempo meer leren van een leven in geloof in God.

Hopelijk weet deze vader aan het begin van mijn overweging dat ook over te brengen op zijn zoon, en komt deze tot een zelfde inzicht. Zelf was ik zestien jaar toen ik de keuze nam om verder te gaan met Jezus. En u, waar bent u gekomen als het gaat om die man Jezus? MD

**Voorjaarsmarkt op zaterdag 9 mei in de
Martinushof van 10-13 uur**

**Martinuskerk diensten:
Dauwtrappen 5 mei 09.00 uur
Bevestiging ambtsdragers 15 mei 10.00 uur
Themadienst 5 juni 10.00 uur**

Kerkdiensten

Donderdag 5 mei Martinuskerk, Hemelvaartsdag

9.00 uur ds. Marten Dijkstra

Eindcollecte: CvK. en Diaconie 50/50

Zondag 8 mei Martinuskerk

10.00 uur ds. D. v. d. Boon uit Wassenaar

Eindcollecte: Diaconie

Zondag 15 mei Martinuskerk, Pinksteren

10.00 uur ds. M. Dijkstra

Eindcollecte: Diac / Zendingscollecte ZWO

Zondag 22 mei

Martinuskerk

10.00 uur ds. H.G. Teeuwen uit Borculo

Elsen, Buurtdienst

10.00 uur ds. M. Dijkstra

Eindcollecten: CvK / Vernieuwing Liturgisch centrum

Vrijdag 27 mei Anholtskamp – Zangavond

18.45 uur ds. M. Dijkstra

Collecte: Diaconie

Zondag 29 mei Martinuskerk

Afscheid Zondagsschool en KND

10.00 uur ds. M. Dijkstra

Eindcollecte: CvK / Zondagsschool

Zondag 5 juni Martinuskerk Themadienst

10.00 uur ds. H. van der Kamp uit Kampen

Eindcollecte: CvK / Themadiensten

Zondag 12 juni

Martinuskerk

10.00 uur ds. R. Vedders-Dekker

Stokkum, Buurtdienst

10.00 uur ds. M. Dijkstra

Eindcollecten: CvK / Kerkradio

BIJ DE DIENSTEN

Afscheidsdienst: Op zondag 1 mei gaat ds. Elly Nordt voor in een dienst waarin zij wordt losgemaakt van de gemeente. Een ieder die hierbij aanwezig wil zijn, is welkom.

Op zondag 29 mei staan we stil bij die kinderen, die dit seizoen voor het laatst bij de kindernevendienst of zondagsschool zijn.

Hemelvaart: Op verschillende plekken in de regio stappen mensen op 5 mei in alle vroegte op de fiets en maken een tocht door de omgeving om daarna een café op te zoeken voor een kop koffie of thee. Sommige jongeren spreken af om te chillen op een locatie in het bos. Diezelfde dag openen kerken hun deuren om aandacht te geven aan de hemelvaart van Jezus, het verhaal van zijn heengaan tot zijn hemelse Vader met de belofte van een terugkeer. In de Martinuskerk is om 9.00 uur een dienst.

Pinksterdienst: Op 15 mei vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. Deze dag leent zich goed voor de bevestiging van nieuwe ambtsdragers, omdat je bezieling

en ondersteuning van Boven nodig hebt om je werk te doen in de gemeente. Welke namen we aan u kunnen voorleggen, staat bij de kerkenraadberichten genoemd. In deze dienst nemen we afscheid van Jan Haas als ouderling.

Pinkstergevoel



Gastpredikanten: Op 8 mei gaat ds. Deodaat van der Boon uit Wassenaar voor, die van 1991 tot 2001 predikant is geweest in Markelo. Twee weken later komt emeritus predikant ds. H.G. Teeuwen, die hier ook was met Palmvasen. Voor de themadienst van 5 juni is ds. Harry van der Kamp uit Kampen gevraagd, die betrokken is bij de zendingsorganisatie Mens en kinderen. Rienke Vedders-Dekker is op 12 juni de voorganger in het dorp en woont alhier. Zij is geestelijk verzorger in Eugeria in Almelo, De Schutse in Rijssen en andere locaties van Carintreggeland.

Buurtdiensten: In Elsen is op 22 mei een buurtdienst. Op 12 juni is een buurtdienst in Stokkum. Beide diensten worden voorbereid in samenwerking met vrijwilligers van de pastorale teams.

Zangavond: Op de laatste vrijdag van de maand is er in de regel een zangavond in de Anholtskamp, dat begint om 18.45 uur en is na ruim een uur afgelopen. Er worden kerkelijke en algemene Nederlandstalige liederen gezongen, afgewisseld door een korte overdenking en een bijdrage in het Twents. Voor deze avond in mei wordt een beroep gedaan op Marietje Kranenberg.

Oecumenische dienst: Op 10 april was er in een goed bezette kerkdienst aandacht voor het thema noaberschap. Een werkgroep van protestanten en rooms-katholieken had deze dienst voorbereid. Pastor Christiane Saris sprak vanuit eigen ervaring over ontvangen steun op een moment dat er zorgen waren in familiekring. Onderling konden we na haar overweging kort met de directe mensen om ons heen in gesprek. In een ontspannen sfeer werden soms heel persoonlijke belevenissen gedeeld. Ook na afloop bleven velen na om een kop koffie of thee te nemen. Uit Goor was een kleine groep op de fiets gekomen. Een stuk of vijf Markeloërs stak de hand op, toen werd gevraagd wie er van rooms-katholieke zijde uit onze plaats aanwezig was. Of deze vorm van samenwerking een vervolg krijgt, is nog onbekend.

Themadienst: zondag 17 april was er een themadienst, waarin het koor Eigen-Wijs uit Goor hun project #GHL vertolkten. Dit verhaal, dat was afgeleid van het aloude verhaal van Paulus, werd prachtig verteld door mevrouw Dini Beuving-Dannenberg. Het verhaal ging over Paul die huis en haard verliet om te vechten voor zijn idealen en voor zijn geloof, om de machthebbers van het land te

verdrijven en de mensen vrijheid te geven. Maar hoe anders is het gelopen in dat land waar Paul naartoe ging. Er waren geen wapens, de mensen die nog in het aan te vallen dorp aanwezig waren hadden alleen maar stokken en scheppen en verder niets om zich te verdedigen. En ook Paul kwam er achter, dat geweld niet de oplossing van de problemen in de wereld is, maar dat problemen moeten worden opgelost met woorden, met onderhandelingen en door de ander te overtuigen om het goede pad te kiezen.

Het verhaal werd ondersteund met passende popmuziek van onder andere Dotan, Kensington, the Scene maar ook een prachtige ballad van Elisa Krijgsman.

Al met al een dienst om over na te denken en waar wij als commissie themadiensten met een goed gevoel op terug kijken, vooral na de vele lovende woorden.

We zien u allen daarom ook graag terug bij de volgende themadienst op 5 juni waarin de kinderen van onze gemeente in het middelpunt zullen worden gezet.



KINDERNEVENDIENST / OPPASDIENST

De oppasdienst voor de kleinste kinderen is **in de consistoriekamer**. Alle kinderen tot 3 jaar zijn welkom bij de oppasdienst en de kinderen van 4 tot 12 jaar zijn welkom bij de Kindernevendienst!

Eerst vertellen we een verhaal uit de bijbel en praten we daar samen over. Daarna gaan we een werkje maken wat een beetje aansluit bij de vertelling.

Kom je ook?

ZONDAGSSCHOOL

Onder kerktijd is er in de Martinushof de Zondagsschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Alle kinderen die op de basisschool zitten zijn welkom!

VERVOER

Wilt u graag naar de kerk, maar hebt u geen vervoer? Neem dan even contact op met Anita Meulman-Klein Horsman tel. 0548-625315 en het wordt geregeld.

Voor de Anholtskamp is Jenny Wibbelink-Wolthuis de contactpersoon, tel. 0547-361908.

WELKOM OP DE DONDERDAGMORGEN

Als u op de markt bent, kom dan even aan voor een kopje koffie. U bent van harte welkom van 9.30 tot 12.00 uur voor ontmoeting en gesprek onder het genot van een kop koffie of thee. Iedereen is daar van harte welkom aan de koffietafel!

Wijk Noord

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3

Telefonisch spreekuur:

di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur

tel. 361238; E-mail: martends@caiway.net

vrije dag: maandag

WIJ GEDENKEN

Op 26 maart overleed Hendrik Jan Reilink op 93-jarige leeftijd in het verpleeghuis De Hartkamp in Raalte. Hier verbleef hij sinds 2012, toen hij was getroffen door een herseninfarct. Hij kwam uit Okkenbroek en is in 1975 met zijn zus en zwager verhuisd naar een woonboerderij in de Taets van Amerongenstraat in Markelo. Hier werkte hij bij de sociale werkplaats in de groenvoorziening. In Raalte werd hij betrokken bij het tuinonderhoud. Al van jongs af aan had hij last van astmatische klachten, waardoor het boerenwerk ondanks een agrarische opleiding minder geschikt voor hem was. Hendrik Jan is altijd vrijgezel gebleven, maar had tijdens zijn reizen op oudere leeftijd wel enige jaren een zelfde vrouw bij zich. Vroeger mocht hij graag naar veilingen gaan en bood soms zelf mee op een stuk grond of een pand. Hij was een plezierige man, die met een brede interesse boeken bleef lezen. In het laatste half jaar ging zijn gezondheid verder achteruit en wist hij minder te herkennen. Na de uitvaartdienst in de Martinushof is op de algemene begraafplaats te Markelo het vertrouwen uitgesproken, dat Hendrik Jan in handen is van God, die hemel en aarde gemaakt heeft.

VRIJE WEEK

Van maandag 25 april tot en met zondag 1 mei ben ik vrij. Zo nodig wordt een ander benaderd om voor mij waar te nemen om een uitvaartdienst te leiden. Het plan om bijeenkomsten te organiseren in het dorp en buurtschappen wordt over de zomervakantie heen getild. Dan is hopelijk ook meer bekend over de situatie van de gemeente.

Met vriendelijke groet, Marten Dijkstra

Wijk Zuid

Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor bellen met Gerda Vedders-Vasters, telnr 06-51029818

RECTIFICATIE

In het vorige kerkblad werd in het in memoriam van Mina Sanderman genoemd dat ze aan de Stationsweg heeft gewoond. Daar had moeten staan: Prinses Beatrixstraat.

WIJ GEDENKEN

Op 3 april overleed Hendrik Albert Nijkamp -Henk Diekerman- in het ziekenhuis in Deventer op de leeftijd van 72 jaar. Kort na zijn geboorte trokken zijn ouders van de Brummelaarsweg naar familie op een boerderij aan de Lareneweg 23. Hier groeide hij op met zijn jongere zus. Toen hij kennismakte met Dina Hakkert van de Groenlandsdijk volgde al snel hun huwelijk in 1962. Ze kregen twee zoons en een dochter en zetten het boerenbedrijf voort. Als klauwbekapper werd hij in de wijde omtrek gevraagd. Hij had een technische knobbel en een bijzondere passie voor oude tractoren. In deze liefhebberij vond hij een goede uitlaatklep, toen zijn gezondheid vanaf 2005 afnam door een slopende ziekte aan de bloedva-

ten. Hij bleef het nieuws van de Markelose trekkerclub op de voet volgen.

Dina, de kinderen, kleinkinderen, zijn moeder, zus en zwager verliezen in hem een man met een sterk karakter, een positieve instelling en veel gevoel voor humor. Er waren plannen om er weer op uit te trekken met zijn scootmobiel, zoals ze voordien ook allerlei reizen hadden gemaakt in binnen- en buitenland. Nu moesten we hem in het crematorium te Usselo loslaten, in de hoop echter op een nieuw bestaan in het Licht. MD

PASTORAAT

In verband met het vertrek van ds. Nordt en ds. Braakman zal het pastoraat grotendeels op de ouderlingen, pastoraal werkers en ds. Dijkstra neerkomen. In deze situatie zullen we met weinig mensen toch proberen zoveel mogelijk pastorale contacten met de gemeente te onderhouden.

Ds. Dijkstra zal zich voornamelijk bezig houden met het zogenaamde "crisispastoraat". Ouderlingen en pastoraal werkers doen het "gewone bezoekwerk". Mocht u met een ouderling of de predikant contact willen hebben, aarzel dan niet en trek aan de bel om een afspraak te maken, zij komen dan zeker naar u toe.

Namens de kerkenraad,
Nynke van Genderen, preses

Kerkenraad

Van de voorzitter

In het vorige kerkblad stond het verslag van de scribe van het Breed moderamen van de classis over de gemeenteavond van 8 maart. In dat verslag heeft u kunnen lezen van de problemen in uw gemeente en de maatregelen die de classis heeft moeten nemen.

Eén van die maatregelen is het aanstellen van een aantal mensen van buiten uw gemeente in de kerkenraad. Samen met uw kerkenraad en u als gemeente zullen zij proberen een beleid in Markelo op te zetten dat mogelijkheden kan bieden voor transparantie en vertrouwen in elkaar om zo te komen tot een werkwijze die bijdraagt tot opbouw van de gemeente.

De mensen die door de classis zijn aangesteld zijn voor het college van kerkrentmeesters de heren De Goede en Mooiweer van het RCBB (Regionaal College voor Behandeling Beheerszaken) en de heer Slotman uit het Breed moderamen van de classis. Als adviseur van de kerkenraad is ds. Wiersma benoemd en als voorzitter van de kerkenraad ondergetekende. Deze mensen hebben volledig stemrecht in de kerkenraad. Op 31 maart is de kerkenraad in nieuwe samenstelling voor het eerst bijeen geweest. Deze eerste vergadering heeft vooral in het teken gestaan van kennismaking en het uitzetten van de werkwijze van beleid. Een moderamen is samengesteld waarbij gekozen is voor een samenstelling van nieuwe mensen behalve de predikant die volgens de kerkorde zitting heeft in het moderamen:

- preses mw. van Genderen
- assessor ds. Dijkstra
- scribe vacant
- kerkrentmeester Hr. Slotman
- diaken ter bespreking in college van diakenen
- ouderling Mw. Ziggers
- adviseur ds. Wiersma

In verband met het aantal vacatures in de kerkenraad zullen we de komende periode naar gemeenteleden zoeken die een functie in de kerkenraad willen overwegen. Mogelijke kandidaten zullen door ds. Wiersma of ondergetekende benaderd worden. Met vreugde kunnen wij u meedelen dat er al enkele mensen gevonden zijn die in de kerkenraad zitting willen nemen. De namen met de te volgen procedure kunt u elders in het kerkblad vinden. We hopen van harte dat er gemeenteleden zijn die mee willen bouwen aan een stabiele situatie in Markelo. Mocht u namen weten van geschikte kandidaten of misschien heeft u zelf interesse, aarzel dan niet om met mij contact op te nemen. Ook voor andere vragen kunt u mij via E-mail of telefoon benaderen. Mijn gegevens staan achter in het kerkblad. De volgende kerkenraadsvergadering is gepland op 11 mei, voorlopig houden wij u via het kerkblad van verdere ontwikkelingen op de hoogte.

Nynke van Genderen, preses

Contact voorzitter kerkenraad en adviseur

In verband met de zorgelijke situatie van de afgelopen periode in de gemeente zijn ds. Wiersma en ondergetekende door het Breed moderamen van de classis tijdelijk in uw gemeente aangesteld. De laatste jaren is er het één en ander voorgevallen waarbij sommige mensen teleurstellende ervaringen hebben opgedaan. Dit kunnen ex-kerkenraadsleden zijn maar ook gemeenteleden. Mocht het zijn dat u hierover wilt praten of advies wilt hebben dan kunt u met ons contact opnemen en maken we een afspraak. Wij beiden staan helemaal neutraal in deze situatie en geven graag een luisterend oor. Telefoonnummer en E-mailadres staan achter in het kerkblad.

Mede namens ds. Wiersma,
Nynke van Genderen, preses

Verkiezing ambtsdragers

Wij zijn zeer verheugd u te kunnen meedelen dat er op dit moment een viertal mensen zijn die bereid zijn deel te gaan uitmaken van de kerkenraad. Het zijn voor het ambt van ouderling de heer H.J. Bolink, voor het ambt van diaken de heer F. van Zwol en voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester mevrouw M.P. Pluijgers en de heer G.W.W.H. van Coeverden.

Alvorens zij kunnen worden bevestigd, bent u in de gelegenheid om vóór 8 mei aanstaande hiertegen schriftelijk met redenen omkleed en ondertekend bezwaar in te dienen bij ondergetekende.

Nynke van Genderen, preses
De Biester 9, 7481BB Haaksbergen

Jeugd en Jongerenwerk

Jeugdclub/ Knutselclub

Veertien kinderen waren aanwezig op de knutselavond op 24 maart in de Martinushof.

Ze hebben een mooi drieluik van MDF gemaakt. Het was mooi maar wel veel werk, dus



niet alle kinderen kregen het werkje af binnen het uur maar mochten het thuis afmaken. De knutselavond van april werd i.v.m. de schoolvakantie een week eerder gehouden op 21 april.

Jammer dat die avond samenviel met de carrousel van basisschool De Welp.

Noteer alvast de datum voor de komende knutselavond: **Donderdag 26 mei** van half zeven tot half acht in de Martinushof. Kosten € 1,00 per kind.

Kom je ook? Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. Opgave vooraf is niet nodig.

Na iedere knutselavond zetten we een kort stukje en meestal een foto op de website www.pkn-markelo.nl.

Groetjes van de leidsters Jolanda van den Noort en Herma Bonenkamp.

Van de Zondagsschool



Afsluiting seizoen

Het Zondagsschoolseizoen 2015 – 2016 is weer voorbij gevlogen en voor we het weten maken we ons alweer op voor de afsluiting van het seizoen. Dat doen we op verschillende manieren. Zo komen we op **1^e pinksterdag** met alle groepen bij elkaar voor een gezellige ochtend. De plek en het programma zijn ieder jaar verschillend dus we laten ons ook dit keer weer verrassen.

Daarnaast is er op **zondag 29 mei** de afscheidsdienst waar we afscheid gaan nemen van de oudste kinderen van de Zondagsschool en de kindernevendienst. Zij gaan hun vertrouwde omgeving verlaten en na de grote vakantie een spannende tijd tegemoet bij de start van het vervolgonderwijs.

Zondagsschool Stokkum

Na de zomervakantie maken we ons dan weer op voor een nieuw seizoen Zondagsschool in Elsen, het dorp en hopelijk ook in Stokkum. Daar loopt het aantal kinderen terug en daarmee ook het aantal kinderen dat de Zondagsschool bezoekt. Maar wie weet zijn er nog ouders die er waarde aan hechten om hun kinderen kennis te laten maken met de mooie bijbelverhalen en wellicht iets meer willen weten over de Zondagsschool. Meld u dan aan bij Alies ten Hove of Rianne Stomps en hopelijk kunnen we dan samen kijken hoe we de Zondagsschool ook voor Stokkum kunnen behouden.

Algemeen



We zijn goed op weg op Cuba

In 2013 ging het Nederlands Bijbelgenootschap samen met de andere bijbelgenootschappen van de United Bible Societies (UBS) een enorme uitdaging aan: 1.000.000 bijbels voor Cuba. Begin 2016 staat de teller op 511.335 verspreide bijbels.

We zijn halverwege. Nog 488.665 bijbels te gaan!

We zijn over de helft!

Joël Dopico, voorzitter van de Raad van Kerken op Cuba, bezocht kort geleden samen met de mensen van de Bijbelcommissie het Cubaanse stadje Trinidad. Dopico: 'De mensen staan hier te dringen om een bijbel. In de omgeving van Havana zijn de afgelopen jaren veel bijbels verspreid. Maar hoe verder je van de hoofdstad komt, hoe groter het gebrek aan bijbels is. Er is nog veel werk te doen.'

In Cuba mogen particulieren niet zelf een bijbel kopen in het buitenland. Wel kunnen bijbels verspreid worden door bijbels te doneren via de Bijbelcommissie. Dit blijkt goed te werken, ook al is het doel nog niet bereikt.

Door het werk van het Nederlands Bijbelgenootschap te steunen kunt u bijdragen in de verspreiding van bijbels op Cuba.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Contactpersoon: Dini Rozendom en Teuni Hoogendam



BIJBELLEESROOSTER

	mei 2016	
zo1	Ezechiël 33:10-20	Afkeren of terugkeren
ma 2	Ezechiël 33:21-33	Horen is nog geen luisteren
di 3	Ezechiël 34:1-16	Wie is de goede herder?
wo 4	Ezechiël 34:17-31	Herderlijke zorg
do. 5	Psalms 47	De Heer is hoog verheven
vr. 6	Ezechiël 35:1-15	Bergrede
za. 7	Ezechiël 36:1-12	Opbloei
zo. 8	Ezechiël 36:13-21	Terugkeer en inkeer
ma. 9	Ezechiël 36:22-38	Paradijsbelofte
di. 10	Psalms 97	Hemeltaal
wo. 11	Ezechiël 37:1-14	Nieuw leven
do. 12	Ezechiël 37:15-28	Het goede hout
vr. 13	Psalms 81	Juich alleen voor de Heer!
za. 14	Johannes 14:1-14	Ruim behuisd
zo. 15	Johannes 14:15-26	Belofte van weerzien
ma. 16	Ruth 1:1-22	Familiedrama
di. 17	Ruth 2:1-23	Kennismaking met de lossers
wo. 18	Ruth 3:1-18	Nachtelijk gesprek
do. 19	Ruth 4:1-22	Davids voorgeslacht
vr. 20	Psalms 29	Natuurgeweld
za. 21	Spreuken 8:1-21	De stem van de wijsheid
zo. 22	Spreuken 8:22-36	Gods lieveling
ma. 23	Spreuken 9:1-18	Terecht wijs
di. 24	Numeri 9:15-23	In de wolken
wo. 25	Numeri 10:1-10	Signaalfunctie
do. 26	Numeri 10:11-28	In geregelde orde
vr. 27	Numeri 10:29-36	Gidsen
za. 28	Lucas 7:1-10	Zeggingskracht
zo. 29	Lucas 7:11-17	De zoon komt terug
ma. 30	Numeri 11:1-15	Begeerte van het vlees
di. 31	Numeri 11:16-23	Ziekmakend
	juni 2016	
wo. 1	Numeri 11:24-35	Uitstorting van de Geest
do. 2	Numeri 12:1-16	Wie spreekt er namens God?

vr. 3	Numeri 13:1-24	Spionageverhaal
za. 4	Numeri 13:25-33	Verdergaan of niet?
zo. 5	Numeri 14:1-25	Pleidooi
ma.6	Numeri 14:26-45	Alleen voor kinderen
di. 7	Lucas 7:18-28	De grootste
wo. 8	Lucas 7:29-35	Meedoen of niet

Symbolisch bloemstuk doop 24 april



Het doopbloemstuk geeft aan dat God altijd binnen bereik is, overal aanwezig is en dat je op Hem kunt vertrouwen.

God, gesymboliseerd in de rode Heliconia, is IN de gemeente en IN de mensen om je heen. De bol van takken staat voor de gemeente en de mensen.

De 3 witte rozen zijn de dopelingen van vandaag: Roos, Jort en Boet. Ze liggen in de palmen van Gods handen: de handvormige bladeren. De handen die je zullen leiden, je helpen en je dragen in je leven.

De kronkeltakken, boven en aan de onderkant, geven aan dat God zelfs nabij is in situaties waar je Hem niet ziet of verwacht. Gods wegen zijn ondoordringelijk: *“Mijn plannen zijn niet jullie plannen en jullie wegen zijn niet mijn wegen” spreekt de Heer. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie*

wegen te boven en mijn plannen, jullie plannen.” (Jesaja 55: 8-9)

“Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg”. (Spreuken 3:5)

VOORJAARSMARKT.

Wegens het enorme succes van vorig jaar willen we ook dit jaar weer een voorjaarsmarkt houden.

Deze markt vindt plaats in de Martinushof, gelijktijdig met de Fuchsiamarkt op zaterdag 9 mei van 10.00 - 13.00 uur.

Er worden allerlei interessante spullen aangeboden zoals curiosa, speelgoed, puzzels, enz. Ook hebben we een uitgebreide collectie houtsnijwerk in de aanbieding, ter beschikking gesteld door een trouwe bezoeker van de inloopmorgen op donderdag.

Ook is dan onze tweedehandsboeken-markt geopend. We hebben weer veel boeken, Cd's en Dvd's in de aanbieding.

Kom kijken! De koffie / thee met koek / cake staat klaar. U bent van harte welkom!

Hebt u nog spullen voor onze jaarlijkse **fancy fair op de 3^e zaterdag van september?**

Laat het ons weten, wij komen het graag na beoordeling bij u ophalen.

Bel met: Linie, 362601, Henk, 364488, Bram, 362259 of Harm, 361999.



Hoe viert men het Pinksterfeest, het feest van de Geest, in Indonesië?

In Indonesië is Pinksteren vanouds een oogstfeest.

Daar wordt bij veel gemeenten op het Indonesische eiland Sumatra bij stil gestaan.

Met Pinksteren wordt de oogst letterlijk de kerk binnengebracht. 'Unduh-unduh' noemen ze dat. 'Vruchten plukken' betekent dat. De kerk staat dan vol met fruit, groenten, kippen, vogels, soms een hamster of een paar marmotten en dergelijke.

Al deze 'vruchten' worden na de dienst per opbod verkocht.

Daarnaast nemen verschillende mensen ook 'gewoon' geld mee. In sommige kerken worden er alleen nog maar enveloppen met geld binnengebracht. Dit tot verdriet van sommige predikanten en gemeenteleden, omdat daardoor minder binding is met Pinksteren als oogstfeest.



Aan de andere kant spelen ook praktische oorzaken mee. Zo vertelde één van de predikanten: 'Ook al woon ik in een dorp, de meeste gemeenteleden hebben niet of

nauwelijks een stuk landbouwgrond, dus de opbrengst van de oogst is maar klein. Ze nemen daarom een envelop met inhoud mee, wat ook veel meer opbrengt'.

Op het Pinksterfeest (15 mei) willen wij, als gemeenten van de Geest, de collecte bestemmen voor deze kerken in Indonesië.

HOUD CONTACT MET DE KERK

Wie als lid van de Protestantse gemeente Markelo prijs stelt op een bericht van geboorte of overlijden in het kerkblad, willen we vragen om dit tijdig aan ons door te geven.

Een in memoriam van maximaal 200 woorden is aan te leveren bij de wijkpredikant.

Bij een niet-kerkelijke uitvaart kan dat op verzoek ook worden beperkt tot de naam, datum en leeftijd.

ZAALVERHUUR MARTINUSHOF

Voor al uw vergaderingen / bijeenkomsten / workshops

Aantal 5 tot 150 personen

Info Jeroen Noltus tel. 363890

Email: martinushof@pkn-markelo.nl

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg

Diaconaal jaar

Zoek jij een zinvolle invulling voor een tussenjaar? Afgestudeerd en nog geen baan? Heb je vragen over de manier waarop jij je leven wilt inrichten en wil je even een break nemen? Weet jij nog niet wat je wilt gaan studeren? Wil jij je een jaar inzetten voor mensen die het moeilijk hebben? Werkervaring en levenservaring opdoen? Dan zou een diaconaal jaar bij de Herberg wel eens heel goed bij je kunnen passen. Een diaconaal jaar loopt van september tot en met juni.

Vakantievrijwilliger

Wil jij liever een of twee weken van je zomervakantie op een bijzondere manier doorbrengen? Er liggen allerlei taken op je te wachten, zoals huishoudelijk werk, receptiewerk en verzorgen van de broodmaaltijden. Je overnacht in het Koetshuis van de Herberg en je werkt samen met 4 andere vakantievrijwilligers. Tip: geef je samen met een vriend of vriendin op.

Wat is de Herberg?

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg is een huis in **Oosterbeek**, waar mensen die veel zorgen hebben of vastgelopen zijn, drie tot zes weken verblijven. De Herberg is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen. Door gesprekken, bijbelbesprekingen, aandacht, ontspanning en cursussen worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en het zicht op God (opnieuw) te vinden. Staf en vrijwilligers willen zich, in navolging van Jezus Christus, voor hen inzetten. Vier jongeren doen een diaconaal jaar in de Herberg. In juli en augustus worden hun plaatsen ingenomen door vakantievrijwilligers.

Nieuwsgierig geworden? Kijk eens op de website van de Herberg (www.pdcdeherberg.nl) onder 'vrijwilligerswerk' Wil jij je direct aanmelden?

Stuur een mail aan vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl, gebruik het aanmeldformulier op de website of bel 026-3342225.

RADIO KERKLOKAAL

Kerkelijk nieuws uit de Hof van Twente

104.1 FM op de kabel en 107.6 FM in de ether.

De uitzendtijden zijn als volgt:

Donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur.

De herhaling van de uitzending:

Zondagmorgen van 09.00 uur – 10.00 uur.

Redactie adres: Mw. R. Wibbelink, Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor. Tel: 0547-261937

Protestantse gemeente Markelo

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo

Tel: 0547-363890

Redactie Markelo's kerkblad:

Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709

Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439

Dhr. M.H. van Vrouwerff, Stationsweg 25, tel. 361609

Dhr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652

Het volgende nummer verschijnt op **6 juni 2016**.

Inleveren kopij vóór donderdag **26 mei 2016**.

E-mail: kerkblad@pkn-markelo.nl

Kerkenraad:

Preses: Mevr. T.R. v. Genderen-Hiemstra

Email: T.R.vanGenderen@kpnmail.nl

De Biester 9, 7481 BB Haaksbergen

tel. 053 5722436

Scriba: Vacant

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo

Email: scriba@pkn-markelo.nl

Voorganger:

Ds. M. Dijkstra, Tolweg 3 tel. 361238

Email: martends@caiway.net

Koster:

Jeroen Noltus, tel. 363890

Email: martinushof@pkn-markelo.nl

Kerkelijk bureau:

Adres: Kerkplein 41, tel. 361242

E-mail: kerkburo-markelo@hetnet.nl

Openingstijden:

Maandag van 10 -12 uur

Mevr. Thea Aanstoot-Meijerink (financiële adm.)

Woensdag en vrijdag van 10-12 uur

Mevr. Anita Meulman-Klein Horsman (leden adm.)

College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente:

Bankrekening: NL 73 RABO 034 07 01 153

Diaconie Protestantse Gemeente:

Bankrekening: NL 65 RABO 034 07 00 327

Voor de kleinste gemeenteleden een kleurplaat over Hemelvaart

