



MARTINUSKERK

93^e jaargang, nr. 797 juni 2016

Markelo's Kerkblad

Uitgave van de
Protestantse gemeente Markelo

Internet: www.pkn-markelo.nl

EEN HEIDENS KARWEI

Boven de kerkdeuren aan de kant van de Grotestraat valt een Bijbeltekst te lezen uit het evangelie van Lucas: Zalig zijn degenen, die het woord Gods hooren en datzelve bewaren (Lucas 11: 28). "Om het te doen", zo vulde ds. Deodaat van der Boon aan in een dienst waarin hij hier op 8 mei voorging. Ik kreeg toen de indruk dat die toevoeging ook in dit evangelie staat, maar daar beperkt het vers zich toch tot het geciteerde. Toch kan het er wel worden bedoeld, want het Griekse woord waar de vertaling op teruggaat, betekent niet alleen bewaren, beschermen, maar ook vasthouden aan, opvolgen. In de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 staat er dan ook: 'Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.'



Reclame voor Jezus maakt die gelovige, die waarmaakt waar hij voorstaat. Of zoals het in het clublied van Feyenoord luidt: 'Geen woorden, maar daden.' Mensen zitten niet te wachten op mooie woorden alleen, maar willen er ook wat van zien. Toen ik laatst de witte stola ophaalde uit de Martinushof omdat ik voorging in de buurtdienst in Elsen en er zelf geen heb, trof ik een vrouw, die de hond uitliet. We kwamen even aan de praat met elkaar en zij vertelde nog eens een keer naar de kerk te willen gaan. Zoiets is mooi om te horen als predikant, maar ze gaf ook aan dat die kerkgang bij haar was verdwenen door huichelarij van de kant van leden van de geloofsgemeenschap, waar ze toen lid van was. Zonder het verder toe te lichten, werd duidelijk dat het van mensen uit haar nabije kring was geweest. Het leek alsof deze herinnering iets naar boven haalde, dat gevoelig lag.

Schijnheiligheid is ook iets om je aan te storen, zo bevestigde ik haar verhaal. Daarna vervolgden we ieder onze eigen weg. Het is een vaker gehoorde reactie van mensen buiten de kerk, waar je tegenin kunt brengen dat zoiets toch niet voor iedereen opgaat. Er zijn gelukkig altijd nog mensen, die doen wat ze zeggen, die je kunt vertrouwen. Maar niets menselijks is ons vreemd. En dan kun je nog zo veel goede dingen

hebben gedaan, zodra je duidelijk de mist ingaat, blijft dat je achtervolgen. Fysiek of verbaal geweld thuis in een periode van grote spanningen, een kortstondige relatie terwijl je getrouwd bent, aannemen van een gunst terwijl dat als steekpenning kan worden beschouwd, een aanrijding veroorzaken met te veel drank op, hoewel je in de regel wel uitkijkt om dat te doen.

Ik wil zaken niet gaan bagatelliseren, die erg pijnlijk liggen of waar mensen nog altijd lijden aan de gevolgen daarvan. Maar er kunnen omstandigheden zijn, waardoor je sneller iets doet, waar je later spijt van krijgt. In de bijbel staat dan ook als een terechte opmerking: 'Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat oppassen dat hij niet valt.' (1 Korintiërs 10: 12 NBV) Zeker wanneer je minder in het oog vallende daden in dit rijtje voegt, zal toch moeten worden beaamd hoe moeilijk het kan zijn om werkelijk te leven naar Bijbelse richtlijnen. Wie Jezus tot voorbeeld neemt en alleen al gehoor wil geven aan de zogenoemde Bergrede (Matth. 5-7) heeft daar de handen vol aan.

Breng maar eens in praktijk wat zo heel simpel klinkt: om de ander te behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden (Matth. 7: 12). Hoe vaak zal niet worden afgeweken van deze heel eenvoudige leefregel. Leven naar Gods Woord is een heidens karwei, ook voor gelovigen. Kerkenwerk is mensenwerk. Dit is geen pleidooi om dan alles maar te vergoelijken. Wie zegt een volgeling te willen zijn van Jezus, mag daar ook naar handelen. Dat schept verwachtingen. Maar wie de boodschap van Jezus kent, weet ook van vergeving en nieuwe kansen. Die kent zichzelf en heeft weet van de menselijke zwakte. Heilige boontjes zijn er, maar ware heiligheid wordt je aangereikt. Zelfs van Jezus is een uitspraak bekend dat Hij niet als goed mens wil worden aangesproken, omdat er slechts één is die deze titel waardig is om te dragen: God zelf (zie Lucas 18: 19). MD

*Ingesloten acceptgiro
voor het Markelo's kerkblad*

Kerkdiensten

Zondag 5 juni Martinuskerk – Themadienst

10.00 uur Ds. H. van der Kamp uit Kampen
Eindcollecte: MensenKinderen

Zondag 12 juni

Martinuskerk

10.00 uur ds. R. Vedderts-Dekker

Stokkum buurtdienst

10.00 uur ds. M. Dijkstra

Beide diensten eindcollecte: CvK / Kerkradio

Zondag 19 juni Martinuskerk

10.00 uur ds. N. Hengeveld uit Eibergen

Eindcollecte: Diaconie

Vrijdag 24 juni Anholtskamp zangavond

18.45 uur hr. G. Beltman

Collecte: Diaconie / Arme kant van Overijssel

Zondag 26 juni Martinuskerk

10.00 uur mw. D. Beuving-Dannenberg

Eindcollecte: CvK / Orgelfonds

Zondag 3 juli Martinuskerk

10.00 uur ds. G. v d Velde uit Silvolde

Eindcollecte: CvK / Onderhoudsfonds

Zondag 10 juli Martinuskerk

H. Avondmaal lopende viering

10.00 uur ds. H.G. Teeuwen uit Borculo

Eindcollecte: Diaconie

BIJ DE DIENSTEN

Buurtdienst: Hoe bijzonder is toch het geloof in een God. Hoeveel vragen roept dit tegelijkertijd niet op. Zeker als je bedenkt dat God schepper wordt genoemd van heel de ons bekende wereld. En dat er zo veel andere volken zijn met een heel eigen invulling van geloof. Wat maakt dan ons geloof uniek? Hoezo die start bij Abram en zijn nazaten, uitlopend op Jezus? En waarom zou onze invalshoek dan de juiste zijn? Toen ik in Elsen hierop inging, kreeg ik de indruk dat deze vragen daar niet zo leefden. Wat verborgen is, moet je misschien gewoon als geheim laten staan. En simpelweg het nemen zoals het ons in de Bijbel wordt aangereikt. Geloof is iets persoonlijks. Dat bleek wel toen we deze dienst met elkaar voorbereiden. Hoe staan Stokkumers erin? Zondag 12 juni kan ik er achter komen. MD

Gastvoorganger: Op zondag 19 juni gaat mevr. Netty Hengeveld uit Eibergen voor, die hier al eerder is geweest. Ze heeft dichtbundels geschreven en uit een reactie uit de gemeente weet ik dat een door haar beschreven bloemengroet erg had aangesproken. Rienke Vedderts-Dekker en Dini Beuving-Dannenberg behoeven weinig toelichting. De predikante van zondag 3 juli is een jongere collega geweest van ds. Henk Overdijk toen ze beiden in de Lier waren, Gerjanne

van der Velde. Nu is ze verbonden aan de gemeente in Silvolde.

Doopwater: In de doopdienst van 24 april had ik water bij me uit de Schipbeek, waar één van de drie ouderparen dichtbij woont. Het leidde tot een gesprek met aanwezige kinderen over de wijze waarop er wordt gedoopt. Aan hen liet ik de keuze of er schoon warm water uit de kraan moest worden gebruikt of het koudere water uit de beek. Na enige twijfel kozen ze ervoor om de doopschaal met zuiver drinkwater te vullen. Al maakt dit geen verschil voor de doop zelf, net zoals het er niet op aankomt of je driemaal water uitgiet of besprenkelt of één keer.



Geloof in Jezus is bepalender. Van dat geloof getuigden de ouders van Boet Sanders, Roos Woestenenk en Jort Zandvoort.

Op **4 september** wordt de eerstvolgende gelegenheid geboden. Belangstellenden kunnen contact met mij opnemen, ds. Marten Dijkstra

KINDERNEVENDIENST / OPPASDIENST

De oppasdienst voor de kleinste kinderen is **in de consistoriekamer**. Alle kinderen tot 3 jaar zijn welkom bij de oppasdienst en de kinderen van 4 tot 12 jaar zijn welkom bij de Kindernevendienst!

Eerst vertellen we een verhaal uit de bijbel en praten we daar samen over. Daarna gaan we een werkje maken wat een beetje aansluit bij de vertelling.

Kom je ook?

ZONDAGSSCHOOL

Onder kerktijd is er in de Martinushof de Zondagschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Alle kinderen die op de basisschool zitten zijn welkom! Tot september heeft de Zondagsschool net als alle scholen vakantie maar je blijft elke zondag welkom in de kindernevendienst in de kerk, want kerkvakantie bestaat nog niet.

VERVOER

Wilt u graag naar de kerk, maar hebt u geen vervoer? Neem dan even contact op met Anita Meulman-Klein Horsman tel. 0548-625315 en het wordt geregeld.

Voor de Anholtskamp is Jenny Wibbelink-Wolthuis de contactpersoon, tel. 0547-361908.

WELKOM OP DE DONDERDAGMORGEN

Als u op de markt bent, kom dan even aan voor een kopje koffie. U bent van harte welkom van 9.30 tot 12.00 uur voor ontmoeting en gesprek onder het genot van een kop koffie of thee. Iedereen is daar van harte welkom aan de koffietafel!

Wijk Noord

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3

Telefonisch spreekuur:

di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur

tel. 361238; E-mail: martends@caiway.net

vrije dag: maandag

WIJ GEDENKEN

Tot het laatst toe betrokken bij alles wat haar lief en dierbaar was, overleed Janna Geertruida Welmer-Lodeweges "Hanna van Laanver Jan" op 19 april in de gezegende leeftijd van 92 jaar in de Stoevelaar te Goor. Hanna is geboren aan de Kooidijk. Toen ze trouwde met Jan Hendrik Welmer trok hij daar bij haar in. Daar werd ook hun dochter Dini geboren. Later verhuisden Hanna en Jan Hendrik en haar moeder naar de Stationsstraat in Markelo. Ruim 10 jaar later overleed Jan Hendrik. Hanna heeft daarna nog vele jaren samen met haar moeder aan de Stationsstraat gewoond. Dat was een goede tijd en bij die goede tijd hoorde ook haar zwager Gerrit Welmer. Samen hebben ze genoten van alles wat er op hun pad kwam. Ze hadden dezelfde interesses. Om gezondheidsredenen verhuisde Hanna in 2006 naar een appartement op de Esch. Het laatste halve jaar van haar leven woonde ze in de Stoevelaar te Goor. Tijdens de herdenkingsdienst deelden haar kleindochters Martha en Hanny dierbare herinneringen met de aanwezigen. Hanna was een lieve en zorgzame vrouw. Ze hield van gezelligheid. En tradities hield ze in ere. Wat haar vooral typeerde was haar humor en haar tevredenheid. Zoals Hanna zelf wenste heeft de dienst plaatsgevonden in het theehuis van haar dochter en schoonzoon aan de Plasdijk. We lazen uit 1 Korintiërs 13 "Over de Liefde" en verbonden dit met het voorbije leven van Hanna. We dankten God voor al het goede dat Hanna heeft gegeven en heeft nagelaten.

Gerda Vedders- Vasters

Op 22 mei overleed op de leeftijd van 97 jaar Sipkje Postma-de Vries, sinds 2005 weduwe van Folkert Postma. Sipkje is geboren in Idskenhuizen als vierde in een groot gezin. Door het vroege overlijden van haar vader moest ze al op jonge leeftijd meehelpen om de kost te verdienen. Na de oorlog trouwde ze met Folkert. In 1951 verhuisde ze met haar man en kinderen vanuit Warns naar Markelo, toen hij hier werk vond in de kaasfabriek. Sipkje was een goedlachse vrouw, maar kende ook haar zorgen en verdriet. Ze genoot van de natuur en bleef tot het laatst toe betrokken op het wel en wee binnen haar familiekring, al liet haar geheugen haar wel meer en meer in de steek. Mede door de nabijheid en hulp van haar drie kinderen en oplettende burens kon ze zelfstandig blijven wonen aan de Götteleaan, totdat ze in april haar

bekken brak en moest worden opgenomen in het P.W. Janssen verpleeghuis in Colmschate. Sipkje kon in dankbaarheid terugzien op haar leven, terwijl de kinderen het ouderlijk huis hebben ervaren als een warme en liefdevolle plek. Zo was er reden tot dank, toen we in de uitvaartdienst stilstonden bij een leven dat voorbij is gegaan.

ZOMERRECES

Voor de één is het pas in augustus, een ander gaat al in mei of juni weg. Als kerkenraad hebben we nog een vergadering gepland op 20 juli, in de eerste week van de zomervakantie voor de noordelijke regio. Dat zal voor het eerst in een vernieuwde samenstelling zijn, als de pas bevestigde ambtsdragers ook present zijn. In mijn vakantieweken zullen we ontspanning bij huis zoeken, maar een rit naar familie behoort ook tot de mogelijkheden. Vorig jaar zaten we een tijd in Gaasterland, waar het altijd weer genieten is van een mooie omgeving en de rust op de camping. Ieder een goede recreatie toegewenst, om het even of u thuisblijft of weggaat. Wie voor school nog moet blokken voor een herkansing: veel succes gewenst! Net zoals de nieuwe ouderlingen en diaken met Pinksteren van de aanwezige kinderen een steen kregen met daarop geschreven: zet hem op!

Met vriendelijke groet, Marten Dijkstra

Wijk Zuid

*Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor
bellen met Gerda Vedders-Vasters, telnr 06-51029818*

WIJ GEDENKEN

Na een geleidelijk afnemende conditie overleed op 21 april Gerritje Johanna Ziggers-Lodeweges op 90jarige leeftijd in haar kamer op afdeling de Hoch van de Anholtskamp. Ze is opgegroeid aan de Rietdijk 6, waar ze na haar trouwen in 1948 met Jan Hendrik Ziggers bleef wonen. Ze had toen spannende oorlogsjaren achter de rug, waarbij Jan Hendrik als fabrieksarbeider te werk was gesteld in Duitsland. Van hun drie kinderen stierf de oudste op 20-jarige leeftijd door een tragisch ongeluk, terwijl de middelste in 2004 aan asbestkanker overleed, een jaar na het heengaan van Jan Hendrik. In die tijd kwam de jongste dochter met haar gezin bij haar wonen tot ze verhuisde naar een aanleunwoning bij de Anholtskamp. In de uitvaartdienst schetsten we haar zoals ze was: een vriendelijke, zachte vrouw, die zichzelf wegcijferde en liefde, zorg en aandacht had voor anderen. Zo heeft ze veel zorg geboden aan haar jongste zus, die het Syndroom van Down had, terwijl ze ook hun moeder veel is blijven bezoeken, nadat deze vanwege psychische problemen was opgenomen. Gerritje was iemand die zich het leed in de wereld aantrok. Zo houden we haar in herinnering, in de hoop dat zij geborgen is bij God. MD

Op 25 april is overleden Gerdina Albertha Stokkers geboren ter Hofstee.

Ze bereikte de hoge leeftijd van 90 jaar en woonde de laatste jaren van haar leven in de Stoevelaar te Goor.

Ze was meer dan 66 jaar voorgoed en voor altijd verbonden met haar grote liefde, haar man Jan Stokkers. Gerda en Jan waren onafscheidelijk. Hij was het grote rust- en steunpunt in haar leven. Hun huwelijk bleef kinderloos en dat betekende dat het woordje samen de basis en de kern werd van hun beider leven.

Toen Jan overleed was de glans van haar leven ook verdwenen. Voor haar werd leven een moeizaam overleven.

Gerda zocht steun en troost in haar geloof.

Bij het afscheid op 30 april in het crematorium te Usselo is psalm 90 gelezen.

We hebben haar overgedragen aan de Eeuwige met de woorden van het gebed dat haar zo dierbaar was:

“Neem Heer mijn beide handen en leidt Uw kind, tot ik aan d'eeuwige stranden de ruste vind. Amen.”

Moge zij voorgoed rusten in Vrede. vdWaal

Op 5 mei overleed Gerrit Jan Hendrik Klein Bleumink, Get Honegait, in het hospice in Rijssen op de leeftijd van 87 jaar. Hij is geboren aan de Lochemseweg 22 en trouwde in 1961 met zijn buurmeisje, Gerda Kovelham. Op hun boerderij heeft hij zo lang hij kon meegeholpen. Het was zijn leven. Dat begon al op zijn ouderlijke adres, waar nu een jongere broer en schoonzus wonen. Het is voortgezet op Nieland en Get Nieland, waar hij als knecht werkte. Gerrit was handig en had zorg voor het vee. Ook nadat hij last kreeg van prostaatkanker was hij nog veelvuldig in de schuur te vinden of op het land. Hij mocht graag op de tractor zitten en had geen behoefte aan een auto. In zijn jongere jaren reed hij op een motor, waarbij het een keer misging, toen hij en Gerda van opzij werden aangereden. Een aantal jaren heeft hij het boerenwerk gecombineerd met het stomen van aardappelen. Op de rouwkaart is hij omschreven als eenvoudig, tevreden en karaktervol. Gerrit was een man van weinig woorden met gevoel voor humor. Voor zijn vrouw en inwonende zoon verandert er veel. Ook zijn dochter, schoonzoon en beide kleinkinderen zullen hem missen. MD

Nog geen jaar nadat haar man Henk was overleden, kwam er op 18 mei een einde aan het leven van Alberdina Harmina Morsink-Snellink, Dina Wennink. Dina is op 26 mei 1942 geboren aan de Larenseweg 49 en was thuis op de boerderij enig kind. Ze kon goed leren, maar er was toen geen ruimte om daar meer mee te doen. Haar moeder verloor ze op 14-jarige leeftijd, terwijl haar vader stierf, toen Dina en Henk pas waren getrouwd. Pa Snellink zou de geboorte van zijn eerste kleindochter net niet meemaken. Ze kregen hierna nog twee zoons, van wie de jongste op tienjarige leeftijd op tragische wijze om het leven kwam. De andere zoon zou het bedrijf later overnemen. Op de boerderij was het hard werken, maar Dina leefde voor het bedrijf. Ze was gehecht aan tradities en vasthoudend in haar mening. Op de dag dat bij Henk kanker werd vastgesteld, kwam het bericht van overlijden van hun kleinzoon. Toen ze zelf begon te dementeren was een opname nodig in een verpleeghuis. Dina kwam uiteindelijk op de Wheehof in Goor terecht. Ondanks onbeantwoorde vragen vond

ze wel steun in het geloof in God. Moge de hoop op diens hulp gegrond zijn. MD

Kerkenraad

Van de kerkenraad; van de voorzitter

Op 11 mei j.l. heeft de kerkenraad vergaderd. In het eerste half uur is afscheid genomen van de vertrekkende kerkenraadsleden.

Er is verslag gedaan van de themadienst van 17 april, het blijkt dat sommige gemeenteleden moeten wenen aan een andere vorm van dienst. De kerkenraad heeft besloten om een viertal themadiensten per jaar te houden. De bedoeling van deze diensten is om de mogelijkheid en ruimte te geven voor een andere liturgische vorm waar jongere gemeenteleden zich meer toe aangetrokken voelen. Deze vier diensten per jaar kunnen dus elke keer een ander karakter hebben, de moeite waard om ze mee te beleven!

De dames Vedders en Zweers zullen initiatief nemen voor de organisatie van de startzondag. Zij zullen daartoe ook andere gemeenteleden benaderen om deel uit te maken van de commissie die de startzondag gaat voorbereiden.

Er is gesproken over de werkbelasting van ds. Dijkstra. Met name wanneer er veel uitvaarten zijn. Afgesproken is dat ds. Dijkstra tijdens zijn vakantieperiodes niet in uitvaarten zal voorgaan, ook niet wanneer hij “gewoon” thuis is. Op een aantal predikanten uit de omgeving kan tijdens afwezigheid van ds. Dijkstra een beroep gedaan worden. Tevens heeft de kerkenraad besloten dat er een beroep kan worden gedaan op mevrouw G. Vedders-Vasters die een cursus heeft gevolgd voor het leiden van uitvaartdiensten.

De diaconie zal in haar jaarrekening de opbrengsten van de verkoop van verschillende goederen door vrijwilligers en van de fancyfair apart vermelden zodat ieder kan zien wat het opgebracht heeft. Ook zal gevraagd worden om de opbrengst van de collectes weer in het kerkblad te vermelden.

De diaconie houdt 1 keer per jaar, met oogstdankdag, een actie voor de voedselbank.

De kerkenraad is zeer verheugd dat er met Pinksteren vier nieuwe kerkenraadsleden konden worden bevestigd en dat er ook nu weer mensen bereid zijn een taak in de kerkenraad te vervullen. Een bericht daarover leest u elders in het kerkblad.

Als kerkenraad gaan we aan de slag, en hopen in het najaar een gemeenteavond te houden waar we u kunnen vertellen over de voortgang van het werk in de gemeente en waar u natuurlijk vragen kunt stellen. Mocht u nu ds. Wiersma en ondergetekende willen spreken aarzel dan niet om contact op te nemen dan maken we een afspraak.

Op 20 juli komt de kerkenraad opnieuw bijeen.

Met onderstaande Pinkstergedachte uit lied 682 mogen we vertrouwen op de toekomst:

*Dit is het wonder: de kracht van de Geest
baart stralend nieuw leven op 't Pinksterfeest.
In een onzeker en kwetsbaar bestaan*

*ontkiemt het bevrijdend, en kondigt ons aan:
sta op en vat moed
en weet het voorgoed
dat goddelijke liefde de wereld begroet.*

Verkiezing ambtsdrager

Wij zijn zeer verheugd u te kunnen meedelen dat er opnieuw iemand bereid is deel te gaan uitmaken van de kerkenraad. Het is voor het ambt van diaken de heer B. Hoogendam. Alvorens hij kan worden bevestigd, bent u in de gelegenheid om vóór 20 juni aanstaande hiertegen schriftelijk met redenen omkleed en ondertekend bezwaar in te dienen bij ondergetekende.

Nynke van Genderen, preses

Kerkrentmeesters

ACCEPTGIRO VOOR HET KERKBLAD

Bijgevoegd treft u een acceptgiro aan waarmee een vrijwillige bijdrage voor het kerkblad kan worden overgemaakt. Zoals u weet wordt het Markelo's kerkblad nog steeds huis aan huis verspreid en wordt dit door velen op prijs gesteld. De kosten voor het kerkblad zijn nogal hoog en daarom nemen we de vrijheid om u te vragen de acceptgiro in te vullen zodat we u ook in de toekomst van informatie kunnen voorzien. Alvast bedankt voor uw gift!

Jeugd en Jongerenwerk

Jeugdclub/ Knutselclub

De knutselavond op 21 april is ondanks de kindercarroussel van basisschool de Welp wel doorgegaan.

De kinderen hebben hun schilderkunst op canvas vastgelegd.



De knutselavond van 26 mei is vanwege de wandelvierdaagse niet doorgegaan.

*Voor de zomervakantie is er nog 1 x gelegenheid om te knutselen en wel op **donderdagavond 23 juni** (mocht deze datum wijzigen dan maken we dat bekend op Maarkelsnieuws en op www.pkn-markelo.nl)*

Van half zeven tot half acht zijn de kinderen welkom in de Martinushof. Kosten € 1,00 per kind Groetjes van de leidsters Jolanda van den Noort en Herma Bonenkamp.

Van de Zondagsschool



Gezinsdienst Herike-Elsen

Waar woont God? Dit was het thema van de buurtdienst Herike-Elsen afgelopen zondag.

Door de dominee werd dit aan de kinderen van de zondagsschool als volgt uitgelegd: God woont nergens, als een wind waait hij overal rond en zie je hem niet, maar voel je hem wel.

Daarom hebben de kinderen buiten het spel jeu de boules gespeeld om die wind te voelen. God is dus vaak dichterbij je dan je denkt.



Afscheidsdienst

Zondag 29 mei hebben er 6 kinderen afscheid genomen van de Zondagsschool. Uit de groep in Stokkum waren dat Wies van den Einde, Gijs Goedhart, Maïke Goedhart en Niek Stomps. Uit het dorp Celia Treiber en de groep in Herike-Elsen nam afscheid van Nikki Meulman.

Ze gaan allemaal hun eigen weg in hun leven en er gaat het nodige voor hen voor veranderen...Want van kinderen beginnen ze langzamerhand volwassen mensen te worden. Ze gaan de wereld ontdekken. En

nu niet meer stapje voor stapje aan de hand van hun ouders, maar zelf: in hun eentje of samen met vrienden. Erg spannend. Ook wel een beetje eng. Maar toch: een mooie tijd in hun leven.



Maar gelukkig hoeven ze deze weg niet alleen te gaan. God gaat altijd met hen mee, Hij biedt hen houvast. Daarom kreeg iedereen een letter H mee. De H van houvast en hoop met hierop de tekst:

*Gods zegen krijg je mee,
trek nu de wereld in.
Blijf altijd dicht bij Hem.
Hij geeft je leven zin.
Leef hier en overal,
de wereld is aan jou
en weet: de Here God,
Hij is je altijd trouw.*

Wies, Maïke, Gijs, Niek, Celia en Nikki heel erg bedankt voor de leuke jaren die we samen hebben beleefd op de Zondagsschool. We wensen jullie alle goeds en Gods zegen toe bij jullie nieuwe uitdagingen!

Fijne vakantie!

Leiding Zondagsschool Markelo

Algemeen

Uitleg bij het liturgisch bloemstuk van zondag 29 mei.

Ter gelegenheid van het afscheid van de kinderen van de Zondagschool hebben we deze keer een vrolijk bloemstuk gemaakt.

In de schikking zien we een basis van allemaal dezelfde houten takken, die kris kras door elkaar heen lopen. Dit verbeeldt een massa mensen die allemaal op elkaar willen lijken. Uit deze massa springen zes totaal verschillende bloemen, die hun eigen kleur en vorm durven te laten zien. Deze zes bloemen staan voor de zes kinderen die vandaag afscheid nemen van de zondagschool. Elk kind met zijn eigen karakter, geaardheid en talent. Dat elk kind op zijn of haar manier maar mag gaan groeien en bloeien. Dit natuurlijk met het vertouwen van God rond om hun heen, verbeeldt door de klimop.

“verberg je niet, toon dapper je gezicht...

...dat ieder telt, jouw kleur heeft grote waarde”



BIJBELLEESROOSTER

	juni 2016	
zo. 5	Numeri 14:1-25	Pleidooi
ma. 6	Numeri 14:26-45	Alleen voor kinderen
di. 7	Lucas 7:18-28	De grootste
wo. 8	Lucas 7:29-35	Meedoen of niet
do. 9	Lucas 7:36-8:3	Voetwassing
vr. 10	Lucas 8:4-18	Zaaien
za. 11	Numeri 15:1-16	Les in offervaardigheid
zo. 12	Numeri 15:17-31	Per ongeluk, maar toch ...
ma. 13	Numeri 15:32-41	Zero tolerance
di. 14	Numeri 16:1-19	Opstand
wo. 15	Numeri 16:20-35	Ter aarde besteld
do. 16	Numeri 17:1-15	Hardleers
vr. 17	Numeri 17:16-28	Bloeiende staf
za. 18	Lucas 8:19-25	Familiebezoek
zo. 19	Lucas 8:26-39	Bezeten (van angst)
ma. 20	Lucas 8:40-56	Opgewekt
di. 21	Lucas 9:1-9	Over wie gaat het?
wo. 22	Lucas 9:10-17	Levensmiddelen
do. 23	Lucas 9:18-27	Identiteitsbewijzen
vr. 24	Lucas 9:28-36	Hoog bezoek
za. 25	Lucas 9:37-50	Aanval
zo. 26	Lucas 9:51-62	Mild en doelbewust
ma. 27	Numeri 18:1-20	Priesterdienst
di. 28	Numeri 18:21-32	Geengrondbezitters
wo. 29	Numeri 19:1-10	Het wassende water
do. 30	Numeri 19:11-22	De dood hoort niet bij het leven
	Juli 2016	
vr.1	Numeri 20:1-13	Dorstles

za. 2	Numeri 20:14-21	Omweg
zo. 3	Numeri 20:22-29	Einde en nieuw begin
ma. 4	Numeri 21:1-9	Vernietiging
di. 5	Numeri 21:10-20	Reisbeschrijving
wo. 6	Numeri 21:21-35	Strijd en overwinning

30+ wil het weten!

Het 30+Café heeft een gastspreker! Jolanda van de Noort zal ons vertellen over de ins en outs aangaande vrijwilligers in de zorg.

Er is immers veel veranderd de afgelopen jaren. Weet jij hoe de zorg voor ouderen en zieken wordt vormgegeven? Ken je iemand in je eigen omgeving die zorg ontvangt? Of heb je interesse om zelf als vrijwilliger aan de slag te gaan?

Een mooie gelegenheid om iets meer te weten te komen!

We zien elkaar op donderdag 9 juni in de Martinushof. Koffie/thee staan klaar vanaf 20.15.

Team 30+ Café

Toegang, koffie en thee zijn gratis. Verdere consumptie €1.40 p/st. Locatie Kerkplein 41 Markelo.

Contact: 30plus_cafe@online.nl

Voorjaarsmarkt

Op 7 mei j.l. heeft de Fancyfair commissie een voorjaarsmarkt gehouden.

Op het kerkplein onder de toren in een heerlijke voorjaarszon was het gezellig toeven.

Dit bleek ook uit het aantal bezoekers die even kwamen kijken en iets kopen en op het daarvoor ingerichte terras een kop koffie bleven drinken.

Kortom, een inspirerend en blijmoedig stemmend gebeuren! De totale opbrengst was inclusief een kleine verkoop op 2e pinksterdag bij de Pot ruim € 700,-.

Waarvan maar liefst €260,- boekengeld! Al met al een geweldig resultaat waarvoor we iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken.

OPEN KERK



Op de donderdagen van 14 juli t/m 18 augustus 2016 staat de kerk weer open van 9.30 tot 12.00 uur.

Ons thema is dit jaar "Oranje in de Kerk". De tentoonstelling gaat met name over de bezoeken van "de Oranjes" aan Markelo.

Als U beschikt over zeldzame stukken, die U wel aan ons wilt uitlenen gedurende deze periode, wilt U dan contact met ons opnemen?

Stichting Heemkunde en het Oranje Museum uit Diepenheim verlenen hun medewerking aan deze tentoonstelling.

We heten U van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie onze tentoonstelling te komen bekijken.

Graag tot ziens



Protestant – Nog steeds?

'Protestant', daar zit het woord "protest" in, tegendraads. Protest tegen onrecht en dus opstaan voor de rechten van de zwakken. En dat is een taak van de kerk, het volgen van Jezus in zorg voor hen die dat nodig hebben. Een diaconale taak, lokaal en wereldwijd. Soms is dat faliekant tegen de huidige tijdgeest, ieder voor zich.

Nee dus, niet elk voor zich maar samen voor elkaar.

Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen vastspijkerde aan de deur van de slotkerk te Wittenberg. Deze gebeurtenis wordt vaak gezien als het begin van de Reformatie en van wat we nu 'protestantisme' noemen: een vernieuwingsproces dat de kerk en de wereld heeft veranderd.



In 2017 staan we hierbij stil en kijken we vooruit. Naast en met verschillende kerkgenootschappen, oecumenische organisaties en gelegenheidscoalities herdenkt en viert de Protestantse Kerk 500 jaar protestantisme door tal van activiteiten rond 500 jaar protestantisme te organiseren.

Het jaar wordt geopend met een startbijeenkomst in Amsterdam, gevolgd door een estafette door het hele land en eindigt met een slotviering in de Dom in Utrecht.

GIFTEN: 20 febr. t/m 23 mei 2016 n.n.=niet noemen
CvK: College van Kerkrentmeesters:

K. 10,00 / D-S. 5,00 / HH. 10,00 / DB 5,00 /

GM. 10,00 / B. 15,00 / HG. 15,00 / S. 15,00 /

E-V. 20,00 / D-S. 5,00 / B. 10,00 / Z. 20,00 / W.

10,00 HtV. 100,00 / E. 10,00 / S. 10,00 / G-K. 10,00 /

W-O. 10,00 / VvN. 20,00 / R. 5,00 / GH. 5,00 /
 E-V. 5,00 / H. 10,00 / GZ. 10,00 / B. 10,00 / JH. 10,00
 Verjaardagsfonds:
 HA. 10,00 / R-L. 10,00 / DS. 7,50 / B-S. 10,00 /
 S-M. 10,00 / D. 10,00 / n.n. 10,00 / AE 10,00 /
 V. 5,00 / B. 6,00 / M-D. 10,00 /
 Kerkblad vanaf 1 jan. via SKG bank:
 B-M. 10,00 / M. 15,00 /
 Verjaardagsfonds vanaf 1 jan. via SKG bank:
 M. 5,00 / R-L. 7,50 / HJB. 10,00 / S-O. 25,00
 tH. 5,00 / JV. 15,00 /

Diaconie:

Algemeen: kT. 10,00 /
 Bloemen: K. 5,00 / R. 10,00 / W-S. 10,00 / DS. 7,50
 /N. 10,00 / GK 40,00 / HK 10,00 / DR. 15,00 /
 W. 20,00 / n.n. 15,00 / O. 10,00 / S-W. 10,00 /
 W. 10,00 / W-W. 10,00 / HR. 5,00 / HM. 10,00 /
 AR. 10,00 / NkT. 10,00 / GP. 10,00 / W. 10,00 /
 M-P. 10,00 / V. 5,00 / JV 10,00 / n.n. 150,00 /
 O-N. 5,00 / n.n. 150,00 / n.n. 5,00 / K. 10,00 /
 L. 10,00 / M. 10,00 / tW. 10,00 / GL. 5,00 / JE. 10,00 /
 JK. 10,00 / P-K. 10,00 /
 Kalenders: P-K. 10,00 /
 Voedselbank: / 2 x n.n. 25,00 /

Collecten:

Datum:	CvK.:	Diac.:	Eindcoll:	Omschrijving
03 jan.	36,23	36,23	114,45	CvK. Onderhoudfonds
10 jan.	23,40	23,40	57,45	Dorp: CvK Kerkblad
10 jan.	25,10	24,10	64,45	Stokkum CvK Kerkblad
17 jan.	43,45	43,45	119,85	Diac. St. Gave
24 jan.	28,11	28,11	69,60	Diac. Alg.middelen
29 jan.			55,10	Diac. Anholtskamp
31 jan.	58,96	58,95	125,77	CvK. Alg. Kerkenwerk
07 febr.	53,33	53,33	132,50	Diac. ZWO Werelddiac.
14 febr.	63,70	63,70	160,75	CvK. comm.Themad.
21 febr.	39,76	39,76	94,25	Dorp CvK. Lit. centrum
21 febr.	33,73	33,72	63,90	Elsen. CvK. Lit.centrum
26 febr.			47,75	Diac. Anholtskamp
28 febr.	28,12	28,12	73,20	Diaconie
06 mr	31,43	31,42	80,60	CvK. Kerkradio/T.V.
09 mrt		34,05	34,05	Biddag CvK.+Diac.
13 mrt	27,89	27,89	71,40	Dorp CvK.Orgelfonds
13 mrt	24,18	24,17	66,50	Stokkum CvK. Orgelf.
20 mrt	49,73	49,73	121,45	Diac. Roosevelthuis
24 mrt			46,60	Diac. Witte Donderdag
27 mrt			214,10	Diac. Paasontbijt
27 mrt	93,25	93,24	234,70	CvK. Paascollecte
01 april			48,00	Diac. Anholtskamp
03 april	38,04	38,04	60,70	CvK. Onderhoudfonds
10 april	56,11	56,10	202,60	Diac. KIKA
17 april	60,34	60,34	161,37	CvK Kerkblad
24 april	77,44	77,44	178,95	CvK. Kerkblad (doopdst)
29 april			63,70	Diac. Anholtskamp

ZAALVERHUUR MARTINUSHOF

Voor al uw vergaderingen / bijeenkomsten / workshops

Aantal 5 tot 150 personen

Info Jeroen Noltus tel. 363890

Email: martinushof@pkn-markelo.nl

RADIO KERKLOKAAL

Kerkelijk nieuws uit de Hof van Twente
 104.1 FM op de kabel en 107.6 FM in de ether.

De uitzendtijden zijn als volgt:

Donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur.

De herhaling van de uitzending:

Zondagmorgen van 09.00 uur – 10.00 uur.

Redactie adres: Mw. R. Wibbelink, Deldensestraat 112A,
 7471 KZ Goor. Tel: 0547-261937

HOUD CONTACT MET DE KERK

Wie als lid van de Protestantse gemeente Markelo prijs stelt op een bericht van geboorte of overlijden in het kerkblad, willen we vragen om dit tijdig aan ons door te geven.

Een in memoriam van maximaal 200 woorden is aan te leveren bij de wijkpredikant.

Bij een niet-kerkelijke uitvaart kan dat op verzoek ook worden beperkt tot de naam, datum en leeftijd.

Protestantse gemeente Markelo

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo
 Tel: 0547-363890

Redactie Markelo's kerkblad:

Mevr. D. Klein Horsman, De Hiele 24, tel. 361709
 Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439
 Dhr. M.H. van Vrouwerrf, Stationsweg 25, tel. 361609
 Dhr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652
 Het volgende nummer verschijnt op **4 juli 2016**.
 Inleveren kopij vóór donderdag **23 juni 2016**.
 E-mail: kerkblad@pkn-markelo.nl

Kerkenraad:

Preses: Mevr. T.R. v. Genderen-Hiemstra
 Email: T.R.vanGenderen@kpnmail.nl
 De Biester 9, Haaksbergen
 tel. 053 5722436
 Scriba: Vacant
 Email: scriba@pkn-markelo.nl

Voorganger:

Ds. M. Dijkstra, Tolweg 3 tel. 361238
 Email: martends@caiway.net

Koster:

Jeroen Noltus, tel. 363890
 Email: martinushof@pkn-markelo.nl

Kerkelijk bureau:

Adres: Kerkplein 41, tel. 361242
 E-mail: kerkburo-markelo@hetnet.nl

Openingstijden:

Maandag van 10 -12 uur
 Mevr. Thea Aanstoot-Meijerink (financiële adm.)
 Woensdag en vrijdag van 10-12 uur
 Mevr. Anita Meulman-Klein Horsman (leden adm.)

College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente:

Bankrekening: NL 73 RABO 034 07 01 153

Diaconie Protestantse Gemeente:

Bankrekening: NL 65 RABO 034 07 00 327

