



MARTINUSKERK

Markelo's Kerkblad

Uitgave van de
Protestantse gemeente Markelo

Internet: www.pkn-markelo.nl

IN BALANS

Hoe ga je om met stress? In het tv-programma 'De Wereld Draait Door' hoorde ik een gast uitleggen wanneer er volgens hem sprake is van stress: wanneer je meer wilt doen dan je kunt. Wanneer je de omstandigheden niet kunt veranderen, lijkt een eenvoudige oplossing: voor jezelf te accepteren dat je mogelijkheden beperkt zijn. Anders blijf je rusteloosheid houden en een ontevreden gevoel over wat je op een dag hebt bereikt.

Vrouwen hebben vaker dan mannen last van stress, zo blijkt uit een recent onderzoek. In een gezin zijn zij het die meer nog dan hun partners bezig willen zijn met hun kinderen. Gewoon even niets doen, afstand nemen en tijd maken voor jezelf, komt er bij hen minder van dan bij hun partners. En toch is zo'n rustmoment nodig, wil je het vol houden. Daar hoef je je niet schuldig onder te voelen.

Sommigen doen aan yoga, anderen gaan op sport, weer anderen volgen een cursus mindfulness. Ruim tien jaar geleden heb ik een boek gekocht van Wil Derkse, getiteld: 'Een levensregel voor beginners'. Hij ziet in de regel van Benedictus en bij diens kloosterorde een houding om toe te passen in het leven van alledag. Deze week begon ik er weer in te lezen. Een bruikbare tip vond ik in de aandacht, die je hebt te geven aan datgene, waar je op dat moment mee bezig bent. Dat geeft meer rust dan wanneer je met je gedachten al weer bij een andere taak bent. Het leidt ook tot minder fouten.

Zo logisch als het klinkt, zo moeilijk kan het zijn om in praktijk te brengen. Wanneer ik aan tafel wat heb verteld, komt het voor dat ik al gauw weer op de klok kijk hoe laat het is, zodra een ander mij wat wil zeggen. Het signaal dat wordt afgegeven, lijkt duidelijk: er is niet echt meer tijd en aandacht van mij voor het verhaal van een gezinslid.

Wanneer je stilstaat bij alles wat je nog hebt te doen, kan dat je aanvliegen. Dan helpt het om niet te ver vooruit te kijken en je te richten op wat er als eerste nodig is. Eerst een stuk rust hervinden voordat je verder gaat, is ook een manier om de energie en motivatie te

behouden voor wat er verder nog van je wordt verwacht. Maar andere keren heb je door te gaan, ook al ben je nog vermoeid.

Mij helpt het om dagelijks tijd te maken voor gebed en overdenking. De ene keer volg ik een dagboekje en lees de tekst van die dag, een andere keer pak ik een willekeurig gedeelte. Soms komt het voor dat juist die woorden me dan wat te zeggen hebben. Maar er zijn ook dagen bij dat mijn gedachten alle kanten opgaan en er niet direct wat uitspringt. In de regel neem ik de ochtend voor zulke meditatie. Maar dat is natuurlijk afhankelijk van eigen keuzes en omstandigheden. Er is een periode geweest dat ik hier minder aan toekwam. Maar de krant bleef ik wel lezen. Waarvoor zou ik dan geen tijd kunnen maken voor de bijbel?



Zeker vandaag met alle onrust en spanningen, is het nodig om kracht en moed uit te putten uit de bijbel. Om je te verbinden met die Ene uit wie dit bestaan komt. Ook al is je eigen invloed beperkt, God kan geven wat nodig is. We zijn niet aan onszelf overgeleverd of aan krachten om ons heen. Ook al blijven er omstandigheden die je niet zelf in de hand hebt. Bidden voor persoonlijke

zaken komt dichterbij dan wat er verder weg gebeurt. Toch kun je ook geraakt worden door wat er elders plaatsvindt. Je kunt de moed verliezen of bang worden voor wat er nog meer kan volgen, als je denkt aan de aanslagen in Brussel. Dat geldt zeker als je een vriend hebt, die voor zijn werk regelmatig in zulke plaatsen is. Je kunt je zorgen maken over kinderen, als die in Amsterdam of Den Haag wonen. Wat het ook is dat verontrust, God is een schuilplaats bij wie je je toevlucht kunt zoeken en bij wie je rust kunt vinden. Ook al kun je niet afgrenzen op wie je je precies richt, als het gaat om deze Bron van al wat leeft. Maar als God de Bron is, laat Hij deze wereld en ons persoonlijk niet los. 'Zie, Ik maak alle dingen nieuw.' (Openbaring 21: 5) - MD

Speciale diensten:
10 april Oecumenische dienst
17 april Themadienst
1 mei 10 uur Afscheidsdienst ds Nordt

Kerkdiensten

Zondag 3 april Martinuskerk

10.00 uur ds. J. Eertink, Rijssen
Eindcollecte: CvK / onderhoudsfonds

Zondag 10 april Martinuskerk Oecumenische dienst

10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Pastor Christianne Saris
Eindcollecte: Diac. / Kika
Koffiedrinken na de dienst

Zondag 17 april Martinuskerk Themadienst

10.00 uur Mevr. D. Beuving - Dannenberg
Eindcollecte: CvK / kerkblad
Koffiedrinken na de dienst

Zondag 24 april Martinuskerk Doopdienst

10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: CvK / kerkblad
Koffiedrinken na de dienst

Vrijdag 29 april Zangavond Anholtskamp

18.45 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie

Zondag 1 mei Martinuskerk

10.00 uur ds. Elly Nordt
Eindcollecte: CvK./Alg. Kerkewerk

Donderdag 5 mei Martinuskerk Hemelvaartsdag

9.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: CvK. / Diaconie

Zondag 8 mei Martinuskerk

10.00 uur ds. D. v. d. Boon uit Wassenaar
Eindcollecte: diaconie

BIJ DE DIENSTEN

Oecumenische dienst: Bij een ontmoeting op straat van een rooms-katholieke bewoner van Markelo met Willemien Schoneveld kwam het tot de vraag of we als gezamenlijke kerken niet een keer samen een kerkdienst kunnen doen. Deze vraag is de aanzet geworden tot verder contact en overleg, waarna 10 april als datum is gekozen voor een gezamenlijke dienst. In deze dienst verzorgt pastor Christianne Saris van de Heilige Geest Parochie de meditatie en Marten Dijkstra de liturgie. Wat begon met een ontmoeting, willen we zeker ook dan kans geven: een korte kennismaking met elkaar rond het thema: noaberschap... meer dan nodig?!

Themadienst: Op zondag 17 april 2016 om 10 uur is er weer een themadienst, die deze keer een heel bijzondere dienst zal zijn en in alle opzichten anders dan anders. Deze zondag komt het jongerenkoor Eigenwijs uit Goor bij ons om hun project #GHL (geloof hoop en liefde) op te voeren. Dit verhaal, gebaseerd op het Bijbelverhaal van Paulus dat is vertaald naar de hedendaagse tijd, zal worden verteld door mevr.

Dini Beuving-Dannenberg. Via een aangrijpend verhaal en prachtige popmuziek maakt #GHL de problematiek rond radicalisering binnen het geloof bespreekbaar, en dit op een open manier waarin de dialoog tussen verschillende geloven centraal staat. Het verhaal wordt ondersteund door muziek van onder andere Kensington, Dotan en U2 maar bevat ook een prachtige ballade van Elisa Krijgsman en een schitterend Agnus Dei.

We heten u van harte welkom tijdens deze dienst. Na afloop is er weer gelegenheid om achter in de kerk na te praten over de dienst onder het genot van een kopje koffie of thee.

Doopdienst: Er zijn enkele ouders die hun kind hebben aangemeld of overwogen om het te laten dopen in de dienst van zondag 24 april. Hiertoe kunt u contact leggen met de voorganger, waarna een gesprek volgt over de doopdienst. Voor deze zondag staat een lezing op het rooster die zinspeelt op het heengaan van Jezus tot zijn hemelse Vader (Joh. 13:31-35). Als opdracht naar zijn volgelingen klinkt dan de opdracht om elkaar lief te hebben. Daaraan zullen anderen kunnen zien dat we een leerling zijn van Jezus. Een hemelse opdracht aan ons allen, in het bijzonder aan ouders. De eerstvolgende doopdienst is gepland op zondag 4 september, eveneens met ds. Dijkstra.

Afscheidsdienst: Op zondag 1 mei om 10.00 uur is de dienst gepland waarin afscheid zal worden genomen van ds. Nordt.

KINDERNEVENDIENST / OPPASDIENST

De oppasdienst voor de kleinste kinderen is **in de consistoriekamer**. Alle kinderen tot 3 jaar zijn welkom bij de oppasdienst en de kinderen van 4 tot 12 jaar zijn welkom bij de Kindernevendienst!

Eerst vertellen we een verhaal uit de bijbel en praten we daar samen over. Daarna gaan we een werkje maken wat een beetje aansluit bij de vertelling. Kom je ook?

ZONDAGSSCHOOL

Onder kerktijd is er in de Martinushof de Zondagschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Alle kinderen die op de basisschool zitten zijn welkom!

VERVOER

Wilt u graag naar de kerk, maar hebt u geen vervoer? Neem dan even contact op met Anita Meulman-Klein Horsman tel. 0548-625315 en het wordt geregeld. Voor de Anholtskamp is Jenny Wibbelink-Wolthuis de contactpersoon, tel. 0547-361908.

WELKOM OP DE DONDERDAGMORGEN

Als u op de markt bent, kom dan even aan voor een kopje koffie. U bent van harte welkom van 9.30 tot 12.00 uur voor ontmoeting en gesprek onder het genot van een kop koffie of thee. Iedereen is daar van harte welkom aan de koffietafel!

Wijk Noord

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3

Telefonisch spreekuur:

di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur
tel. 361238; E-mail: martends@caiway.net
vrije dag: maandag

WIJ GEDENKEN

Op 24 februari is na een kortstondige ziekte overleden Gerrit Hendrik Brinkmans, Leusmanweg 12. Hij is 82 jaar geworden. Hij was nooit ziek maar kwam door een longontsteking in het ziekenhuis. Aan een goed leven kwam zomaar een einde. Want hij had het goed naar zijn zin thuis. Hield van vaste gewoontes, gooide niets weg, repareerde (bijna) alles zelf, was conservatief in de goede zin van het woord. Ook wel wat eigenwijs, weigerde bijvoorbeeld geld te pinnen uit de muur.

Hij was een groot natuurliefhebber, actief lid van het IVN, hield van alles wat leeft, bloemen en planten, de dieren bij huis en in het wild. Het kappen van bomen hield hij zoveel mogelijk tegen en samen met zijn zoons was hij in de weer met nestkastjes, vogels tel- len enz.

In de uitvaartdienst zongen we een lied over de natuur en de schepping: 'Aan U behoort o Heer der he- ren, de aarde met haar wel en wee.' Je kunt je buiten in het veld 'kort bij God' voelen, zoals een Twentse boer eens tegen me zei. Misschien gold dat ook voor Hendrik Brinkmans.

Mogen zijn vrouw en kinderen de kracht vinden om dit verlies te dragen. ds. Arie van Houwelingen

Op maandag 7 maart werd in het crematorium te Diepenveen de plechtigheid gehouden waarmee af- scheid werd genomen van het leven van Herman Woestenenk. Herman is overleden op 1 maart. Hij werd op 16 maart 1937 in een groot boerengezin aan de Larenseweg in Markelo geboren. Toen Herman zeventien was, verongelukte zijn vader. Herman moest meehelpen op de boerderij. Maar zijn hart lag niet bij het boeren. Hij ging werken op de melkfabriek en bleef daar 40 jaar. Hij leerde Jo ten Tije kennen, met wie hij in 1970 in het huwelijk trad. Zij hadden een heel goed huwelijk en wisten het beste in elkaar naar boven te halen. Herman hield van de natuur, van water en van de stilte. Hij knutselde ook graag. Jo en Herman lieten elkaar de ruimte en waardeerden el- kaar zoals ze waren.

Toen hij in 2008 gehandicapt werd, kreeg hij een scootmobiel waarmee hij, letterlijk, goed uit de voeten kon. Ondanks herhaaldelijke tegenslagen die hij in zijn leven te verwerken kreeg, was hij altijd optimis- tisch en positief. Het glas was altijd half vol. Dat opti- misme gaf zijn leven kleur.

In de uitvaartplechtigheid in het crematorium, waarin ds Braakman is voorgegaan, noemden wij zijn leven en zijn naam voor God en voor de mensen. Wij ty- peerden hem als een mens van goede wil en her- dachten hem in liefde en dankbaarheid.

Op 14 maart kwam een einde aan het leven van Be- rend Harm Johan ten Voorde van de Rijssenseweg 55, waar hij woonde met zijn broer Herman. Een week later zou hij 81 jaar zijn geworden. Nu moest er afscheid van hem worden genomen in het PW Jans- sen verpleeghuis in Colmschate, waar hij kort tevoren was opgenomen. In zijn kinderjaren was het al eens kritiek geweest. Maar met regelmatige bloedtransfu- sies kon hij verder, al was zwaar boerenwerk voor hem geen optie meer. Johan beschikte echter over een goed verstand en kwam eerst aan het werk bij de gemeente in Markelo en later als boekhouder op het gemeentehuis in Wierden. Tot het laatst verzorgde hij de administratie van een vereniging van eigenaren, zoals hij dat ook deed op hun boerderij. Je kon op hem aan. In de laatste jaren werd het lopen voor hem moeilijker, maar in de auto kon hij zich nog prima redden. Regelmatig toerden hij en Herman door de omgeving. Bij de uitvaart was Herman zijn familie en de burens dankbaar voor de geboden hulp. Moge het bij de begrafenis aangehaalde woord blijven doorwer- ken en tot steun zijn: 'Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen.' (Psalm 133: 3 O.B.).

Op 15 maart overleed Gerdy Beltman-Reijerink (Ger- harda Johanna Emmanuela) op de leeftijd van 65 jaar. Ze had suikerziekte en kreeg last van neuropa- thie. Als gevolg van een wond en bijkomende compli- caties was enkele jaren terug een voet afgezet. On- danks haar situatie bleef Gerdy opgeruimd van karak- ter en was ze in staat om anderen op te beuren. Ze is geboren in Eibergen. Toen ze in Enschede woonde, raakte ze bevriend met Jan Beltman. In 1975 trouw- den ze en kwamen aan de Wondaalstraat 43 te won- nen. Ze kregen een zoon en een dochter en werden opa en oma van vijf kleinkinderen. Als metselaar had Jan zelf hun huis mee opgebouwd. In 2014 zorgde hij persoonlijk voor een uitbouw en aanpassing van de woning. Voor hun trouwen had Gerdy gewerkt als kinderoppas en later in een supermarkt en een schoenenzaak. Pas toen de kinderen oud genoeg wa- ren, ging ze weer buitenshuis aan de slag. Toen hun zoon een varkenshouderij begon, verzorgde zij de administratie. Gerdy mocht graag puzzelen en was gek op honden. In het crematorium te Diepenveen luisterden we naar muziek van BZN, waar ze fan van is geweest. Moge ze als een engel zijn, zo is als wens uitgesproken.

TERUGBLIK

In mijn vrije week vond ik ontspanning in het docu- menteren van fotonegatieven. Het lukte me eindelijk om ook het album af te maken van ons trouwen. Des- tijds hadden we een vriend als fotograaf gehad en zou ik er een fotoalbum van maken. Dat was niet ver- der gekomen dan het begin van de fotoreportage in de Prinsentuin in Groningen. Deze bezigheid riep al- lertlei herinneringen op. Het deed me opnieuw besef- fen hoe bevoorrecht je bent als je veel hebt ontvan- gen van wat je in een leven wenst.

VRIJE WEEK

Van maandag 25 april tot en met zondag 1 mei ben ik vrij van het werk en nemen collega's voor mij waar, indien er bij een uitvaart om een predikant wordt verzocht.

Met vriendelijke groet, Marten Dijkstra

Wijk Zuid

Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor bellen met Gerda Vedders-Vasters, telnr 06-51029818

GEBOREN

Met enige vertraging kwam het geboortebericht van Sander en Alies Woostenenk-Hofstee van de Oude Borculoseweg 4 bij mij terecht. Zodoende ontbrak het bericht in het vorige kerkblad, maar bij deze melden we alsnog dat Sander en Alies dankbaar en blij zijn met de geboorte van Aleida Willemina. Ze noemen haar Roos. Op 7 februari kwam ze ter wereld. Hun kinderen Nick en Lars hebben er nu dus een zusje bij. Veel plezier en levensgeluk toegewenst! MD

WIJ GEDENKEN

Op vrijdag 11 maart vond in de Martinushof de afscheidsdienst plaats ter nagedachtenis van Wilhelmina Sanderman-ten Hove. Zij werd op 25 januari 1927 aan de Stationsstraat in Markelo geboren en stierf te Goor op 6 maart 2016. Mina was een vrouw met een krachtige persoonlijkheid en een diep geloof. Zij leefde serieus, was soms een tikkeltje gereserveerd en voelde zich zeer betrokken bij de mensen die haar dierbaar waren, haar kinderen en kleinkinderen voorop. De winkel aan de Stationsstraat nam een belangrijke plaats in in haar leven. Dienstbaar zijn en zorgzaamheid had ze hoog in het vaandel staan. Ook hield ze erg van zingen. Meer dan zestig jaar was ze lid van het Markelose kerkkoor. Zingen was voor haar een manier om haar geloof te uiten.

Zij hield erg van haar bloementuin achter het huis, die zij altijd goed verzorgde. Sinds het overlijden van haar man Hendrik Johan Sanderman woonde Mina alleen in het grote huis aan de Prinses Beatrixstraat. Ze voelde zich daar thuis, maar kon er toch het laatste half jaar niet meer zelfstandig verblijven.

In de afscheidsdienst, waarin ds Braakman is voorgedaan, stond Psalm 146:5 centraal. Deze Psalm had ds Schellenberg destijds bij haar huwelijk ook gelezen en hij werd herhaald tijdens de rouwdienst van haar man. Zo vormen deze woorden een rode draad in haar leven. Aansluitend vond de teraardebestelling plaats te Markelo.

Het ging al een hele poos minder goed met de gezondheid van Henk Roelofsen. Dat had zijn weerslag op zijn anders zo optimistische karakter. Hij werd er moedeloos van. Maar hij bleef vechten zolang hij kon. Johan Hendrik Roelofsen werd op 25 maart 1938 als op één na jongste van zes kinderen geboren in Diepenheim. Zijn ouders hadden een winkel. Van jongs af aan leerde Henk dat er hard gewerkt moest worden – dat heeft hij later, toen hij zelf een winkel had, ook

altijd gedaan en toen hij in loondienst kwam, werd dat niet anders. Dienstbaarheid en een goed oog voor kwaliteit stonden voorop.

Hij trouwde in 1960 met Gerrie Voskamp, met wie hij zich zijn verdere leven zo verwant voelde, en enige jaren later werd hun enige dochter Janet geboren. Wat waren ze trots en dankbaar! Zoals ze ook trots en dankbaar waren toen de kleinkinderen werden geboren. Henk leefde intens mee met hoe ze opgroeiden en inmiddels zelf relaties hebben.

In 1987 vonden ze aan de Enkelaarsweg in Markelo een huis met een prachtige tuin waar ze intens gelukkig waren. Het was met recht een thuis. Toen Henk in 1998 geopereerd moest worden, veranderde het leven drastisch. Er was nog veel om te genieten, maar er was ook het gevecht tegen de geleidelijke lichamelijke achteruitgang. Henk bleef zorgzaam en liefdevol, maar soms ook opstandig, tot hij op 16 maart jongstleden de strijd moest opgeven.

De afscheidsdienst, waarin de familie lieve en warme woorden sprak en waarin passende muziek ten gehore werd gebracht, vond plaats op dinsdag 22 maart in de Martinushof.

Ds Braakman is hierin voorgedaan. Aansluitend vond de teraardebestelling plaats te Markelo.

AFSCHEID

In het ordenen van negatieven van begin maart kwam ik de foto's tegen van de gemeente-avond in mei 2009, toen ds. Elly Nordt het beroep had aanvaard naar Markelo. Hoe anders was de situatie bij de laatste gehouden avond op 8 maart, toen onder leiding van de voorzitter van het breed moderamen van de classis Enschede bekend werd gemaakt dat op zondag 1 mei haar afscheidsdienst is gepland. In die tussentijd is heel wat gebeurd. Er is waardering voor haar aandeel in pastoraat en eredienst. Op organisatorisch gebied nam zij initiatieven. Er zijn bijvoorbeeld regelmatig maaltijden opgezet in de huiskamer van de kerk. Naast erkenning kwam er ook kritiek. Sommigen herkenden zich minder in haar invulling van de liturgie met wisselspraak en kyrie. Terwijl men over het algemeen positief was over haar preken en er met haar komst een groep van voorlezers is opgestart. Zo brengt iedere predikant een eigen stijl en geloofsopvatting met zich mee. Ook mijn diensten worden verschillend beleefd. Een gemeente is divers. Nu onze wegen scheiden, geeft dat gemengde gevoelens. Haar wens ik toe dat ze voldoening haalt uit werk op een andere plek en dat het haar goed gaat. Onze gemeente wens ik toe dat we een weg vinden om niet alleen de kerkenraad weer op sterkte te krijgen, maar ook om al eerder neergelegde ideeën van de grond te krijgen.

VERVOLG

Naast het vertrek van Elly Nordt is er het stoppen van de hulpdiensten van ds. Ary Braakman vanaf half maart. Het contract van een half jaar kreeg geen vervolg, ook al was er tevredenheid over zijn pastorale hulp en geleide uitvaartdiensten en bracht mij dat een stuk ontlasting van werkzaamheden. Incidenteel blijft hij beschikbaar om een uitvaartdienst te leiden, in het

geval ik een verzoek hiertoe niet weet te combineren met andere taken. Maar dat geldt ook voor andere collega's zoals laatst ds. Arie van Houweligen uit Almelo voor mij tijdens mijn vrije week heeft waargenomen. Maar verder is er op korte termijn geen ander meer, die op vaste tijden helpt in het pastoraat. Van mij kan niet worden verwacht dat ik alles opvang, maar ik wil wel proberen om in te springen waar een predikant nodig is.

Marten Dijkstra

Kerkenraad

Uitnodiging afscheidsdienst Ds. Nordt

Op zondag 1 mei om 10.00 uur is de dienst gepland waarin afscheid zal worden genomen van ds. Nordt en zij losgemaakt zal worden als predikant van de Protestantse Gemeente van Markelo.

Wij nodigen u van harte uit om in deze dienst aanwezig te zijn.

Namens de kerkenraad,
Nynke van Genderen-Hiemstra, preses

Verslag van de Gemeenteavond van de PG Markelo op dinsdag 8 maart 2016.

Deze gemeenteavond staat onder verantwoordelijkheid van het breed moderamen (BM) van de classis Enschede. De preses, ds. G.J.A. Veening, opent de avond met het lezen van Micha 4 vers 1 t/m 4 en hij begint zijn inleiding met het visioen dat Micha beschrijft.

Het is het B.M. duidelijk geworden dat er veel vragen leven in de gemeente. Die vragen kunnen vanavond gesteld worden. Zo mogelijk zal er een antwoord gegeven worden. Vragen die niet direct beantwoord kunnen worden, worden genoteerd en de vraagsteller krijgt bericht per mail, telefoon of brief.

Ongeveer anderhalf jaar geleden heeft de kerkenraad buitengewone visitatie aangevraagd in verband met de situatie rond ds. E.E. Nordt. Het resultaat van de visitatie is, dat werd aanbevolen haar los te maken van de gemeente. Ook werd aanbevolen de kerkenraad en het moderamen begeleiding te geven. Ds. Wiersma is door het BM gevraagd om die begeleiding op zich te nemen. Hij heeft daarin toegestemd. Deze begeleiding is op dit moment ten einde gekomen.

In de Plaatselijke Regeling (PR) van de PG Markelo staat dat de kerkenraad uit 20 ambtsdragers zal bestaan. Het College van Kerkrentmeesters (CvK) moet bestaan uit tenminste 3 ouderlingen-kerkrentmeesters en 1 kerkrentmeester (niet-zijnde een ouderling).

Door het bedanken van ambtsdragers o.a. van de ouderlingen-kerkrentmeester is het quorum (minimum aantal om besluiten te nemen) onder de 20 gezakt. Dan vermeldt de Kerkorde (KO) dat het breed moderamen van de classis de verantwoordelijkheid overneemt. Dat betekent dat er geen beslissingen/besluiten genomen mogen worden zonder de

toestemming van het BM. Bovendien kwamen de betalingen in het gedrang omdat er geen penningmeester meer was. Ook heeft de Diaconie geen penningmeester meer.

Op 3 febr. 2016 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de nog functionerende kerkenraadsleden en het BM, waarbij die avond de leiding berustte bij de preses van het BM, ds. Veening.

Ds. Veening zegt: er waren die avond drie agendapunten: 1. opening. 2, wat is er in Markelo aan de hand? 3. sluiting. De avond duurde tot 23.15 uur.

Ons bleek dat er:

1. gebrek is aan communicatie
2. onduidelijkheden zijn
3. fouten gemaakt zijn
4. wantrouwen is.

Verder duren vergaderingen te lang (23.30) en veel zaken moeten anders.

Besloten is toen dat er een externe voorzitter moet komen. Deze is gevonden in de persoon van mw. N. van Genderen uit Haaksbergen en als adviseur is ds. F. Wiersma gevonden. De huidige voorzitter, mw. W. Schoneveld treedt terug, waarbij ds. Veening de hoop uitspreekt dat de kerkenraad binnen een jaar weer compleet is.

Bij de RCBB (regionaal college voor behandeling van beheerszaken) is gevraagd om 2 a 3 gedelegeerden aan te stellen. Vanuit de RCBB zijn 2 gedelegeerden aangesteld t.w. de heer H.de Goede en dhr. A. Mooiweer uit Zwartsluis en door het BM is de heer Slotman te Borne gevraagd het CvK te versterken. Hij zal ook de moderamen- en kerkenraadsvergaderingen bijwonen.

Ds. Veening stelde aan de aanwezige kerkleden de vraag: wat kunt u doen? Want **U moet samen** de schouders er onder zetten om de opengevallen ambten op te vullen. U bent samen immers gemeente van Christus!

Daarna konden er vragen gesteld worden:

(Vr. = vraag; A.= antwoord)

Vr. Is de losmaking met ds. Nordt het einde van de contacten met haar?

A. Zij is geen predikant meer in Markelo maar Markelo heeft wel een financiële verplichting aan haar. Ds. Nordt ontvangt wachtgeld gedurende 4 jaar en het is aflopend.

Vr. In de buitengewone visitatie zijn 3 punten genoemd t.w. losmaking van ds. Nordt, begeleiding van moderamen en kerkenraad en begeleiding bij het vinden van ander werk via het Mobiliteitsburo.

A. De losmaking is inmiddels bekend. Voor begeleiding moderamen en kerkenraad heeft het BM ds. F. Wiersma gevraagd en hij is inmiddels aan het werk geweest, maar ingehaald door de nijpende situatie.

Vr. Er is een grote tweedeling in de gemeente. Hoe is dit op te lossen?

A. De tweedeling heeft meerdere oorzaken. Van de nieuwe voorzitter verwachten we dat ze dingen transparanter maakt; wantrouwen moet weer vertrouwen

worden. En (figuurlijk) de kar moet weer op de rails gezet worden.

Vr. Het ontbreekt aan communicatie. In het Kerkblad staat vaak niets van wat aan de orde is geweest in de kerkenraad.

A. Hopelijk wordt dit ook door de nieuwe voorzitter aangepakt.

Vr. Is er gesproken over het afscheid van ds. Nordt?

A. Ds. Nordt zal in de morgendienst van 1 mei a.s. afscheid nemen van de gemeente. Het Generaal College voor Ambtsontheffing heeft het BM opgedragen te zorgen voor een waardig afscheid van ds. Nordt.

Vr. Hoeveel kerkenraadsleden moeten er zijn en hoeveel zijn er minimaal nodig om besluiten te nemen?

A. De Plaatselijke Regeling (PR) geeft aan 20. Bij het nemen van besluiten/beslissingen moeten dan 10 leden aanwezig zijn, maar liefst iets meer. De PR kan veranderd worden om het 'quorum' te halen, maar in de Kerkorde wordt een minimum genoemd.

Vr. Hoe groot is de groep die nu besluiten neemt?

A. De overgebleven kerkenraadsleden, de nieuwe voorzitter, de adviseur en de gedelegeerde(n). Dit is in lijn met de Kerkorde.

Vr. Kan de voorzitter de scribe aanwijzen?

A. Nee. Dat doet de kerkenraad. Zo niet, dan moet er een scribe van buitenaf komen.

Vr. Externe mensen betekent dat ook extra kosten?

A. Ja, reiskosten en onkosten.

Vr. In welk wespennest komt de kerkenraad terecht? Hoe krijg je mensen geïnteresseerd? *(met kerkenraad zal bedoeld zijn nieuwe kerkenraadsleden, scribe)*.

A. Dat is het ijkpunt. Met elkaar moeten de gemeentelieden van de PG Markelo, de schouders er onder zetten om samen allereerst gemeente van Christus te zijn.

Vr. Het idee is dat er sprake is van een domineeskerk.

A. Duidelijk plan hoe de restauratie moet zijn. Het jaarthema zou kunnen zijn: "open je mond". In de kerkenraad van 3 febr. jl. hebben velen hun mond opengegaan.

Vr. Wat is de beste manier om de gemeente kennis te geven?

A. Er kunnen verschillende redenen zijn om voortijdig het ambt te beëindigen.

Vr. Wie kijkt er om naar de mensen die inmiddels hun ambt hebben neergelegd?

A. Misschien is het goed op een ander moment met deze mensen om de tafel te gaan zitten.

Vr. Wat is een domineeskerk?

A. Een domineeskerk is een kerk waar de dominee alles bepaalt wat er gebeurt en ook zelf alles oplost. *(geen teamwork, scribe)*

Vr. Hoe gaat het met het pastoraat? De pastorale nood is hoog.

A. Ds. Braakman heeft een contract tot 15 maart a.s. Dat dit contract momenteel niet verlengd kan worden heeft te maken met de financiën.

Ds. Veening spreekt over vertrouwen en het priesterschap van alle gelovigen. Omzien naar de naaste. Bezoek van de kerk is niet alleen voorbehouden aan de predikant en de ouderlingen, maar ook aan elk gemeentelid.

Vr. Externe voorzitter en oude en nieuwe kerkenraadsleden. Hoe willen we dat doen?

A. Er worden nieuwe kerkenraadsleden gezocht, de "oude" blijven.

In het verleden zijn fouten gemaakt, losmaking ds. Nordt; buitengewone visitatie - dat vraagt om grote zorgvuldigheid.

Ds. Veening stelt met nadruk: "bij losmaking is er geen schuldvraag". Dat ds. Nordt is losgemaakt betekent niet dat de schuld bij haar ligt. De schuld ligt ook niet bij de gemeente. Je kunt zeggen: de chemie tussen predikant en gemeente is weg.

Opmerking van een aanwezige: Er wordt opgeroepen een nieuw begin te maken; het verleden achter ons te laten. De gemeente heeft veel vrijwilligers, die zich met hart en ziel inzetten voor de kerk.

Vr. Waarom zijn niet alle kerkenraadsleden afgetreden? Dan opnieuw starten met een nieuwe kerkenraad. Het verleden moet verwerkt worden.

A. Advies is eerst met elkaar beginnen en ervoor waken om niet in het verleden te blijven hangen.

Vr. Wie stelt zich nu al kandidaat voor de kerkenraad? Op dit moment niemand.

A. Een nieuwe start: kijk naar elkaar om. Elk mens is uniek en respecteer elkaar.

Ook in de kerk mag je het achterste van je tong laten zien, wat je beweegt, wat je gelooft. Misschien God zien in het aanzien van elkaar.

Vr. Externe voorzitter. Waarom nu wel. Er is al eerder gevraagd om hulp van buitenaf, maar daar is niet naar geluisterd. Wat is precies het probleem?

A. Op 3 febr was de kerkenraad onder het quorum en daarom is het BM verzocht erbij te komen om te zoeken naar een oplossing.

Vr. Kunnen de afgetreden kerkenraadsleden weer aantreden?

A. Dat kan na een wachttijd van 11 maanden. Dispensatie is mogelijk. Maar de vraag is of dit wel verstandig is om een volgend conflict te voorkomen.

Vr. De nieuwe situatie kan wel een jaar duren?

A. Ja, maar we hopen dat het eerder beëindigd kan worden.

Vr. Wie gaat de kar trekken?

A. De kerkenraad. Oude en nieuwe kerkenraadsleden. De PG Markelo moet weer op eigen benen komen te staan. Het CvK beheert de beheerszaken, maar de kerkenraad is verantwoordelijk. RCBB kan hierbij helpen.

Opmerking van een aanwezige: Laten we voorzichtig zijn met onze kerkenraadsleden. Soms mag de waarheid gezegd worden maar wel met liefde.

We hebben een fijne gemeente en daar wil Dinie Beuving aan meewerken. Momenteel is er sprake van rouw, maar met elkaar komen we er bovenop.

Ds. Veening sluit af met de PG Markelo het goede toe te wensen. Hij hoopt dat ze de rouw kunnen afsluiten. Kijk de ander aan. Kijk naar de toekomst.

Tenslotte vraagt hij iedereen te gaan staan en spreekt de zegen uit:

Moge de Heer u zegenen en u beschermen
Moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn.
Moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.

Verslag: ds. Maaike Schepers, scriba classis Enschede.

Jeugd en Jongerenwerk

Jeugdclub/ Knutselclub

Op donderdagavond 25 februari is er weer hard gewerkt op de clubavond. Er waren 14 kinderen aanwezig in de Martinushof. Er werden mooie etuitjes en document mappen gemaakt.



Wat we gemaakt hebben op de clubavond van 31 maart is te zien op de website:

www.pknmarkelo.nl

De volgende knutselavond is op **donderdag 21 april** 's avonds van half zeven tot half acht. De kosten bedragen € 1,00. Opgave vooraf is niet nodig. Kom jij ook?

Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. Kijk ook eens op de website www.pkn-markelo.nl
Groetjes van de leidsters:
Jolanda van den Noort & Herma Bonenkamp.

Van de Zondagsschool



Paasontbijt 2016

1^e Paasdag was het al vroeg een drukte van belang in de Martinushof. Ondanks de start van de zomertijd, zat iedereen tijdig en fris en fruitig aan het ontbijt. Samen luisterden ze naar het paasverhaal dat dit keer door de kinderen van de Zondagsschool verteld werd. Zij hadden, als echte acteurs en actrices, allemaal een deel van de tekst bij een film ingesproken en alle aanwezigen waren getuige van een heuse wereldwijde première. Mocht u de film gemist hebben... Geen nood, deze is terug te zien op www.pkn-markelo.nl
De kinderen lazen ook een gedicht voor over de Paaskaars. Dat we ook in donkere tijden, als het soms even tegen zit, het licht van de Paaskaars niet vergeten.

Ik wens een Zalig Pasen
aan een ieder in dit land.
En heb je misschien zorgen,
lijdt je pijn of heb je verdriet.
Vergeet dan toch het vlammetje
van de Paaskaars niet.



Aan het einde van het Paasontbijt werd iedereen bedankt voor de komst en zijn of haar aandeel in de dienst, waarbij de kinderen een wel verdiend applaus kregen!

Het Paasontbijt werd mede mogelijk gemaakt door de inzet van de leiding van de Zondagsschool en de financiële ondersteuning van de diaconie.

Algemeen

HERVORMDE VROUWEN VERENIGING



Op donderdag 21 april a.s. besluit de H.V.V. het seizoen met het optreden van Scovoda. Scovoda is een internationale volksdansgroep uit Lochem.

Nederlandse dansen staan op het programma.
Zij beschikken over een groep die met regelmaat optredens verzorgt.



Daarbij wordt in originele en eigenhandig gemaakte kostuums gedanst.

De avond begint om 20.00 uur in de Martinushof.

Het belooft een gezellige avond te worden.

Wij hopen vele dames te mogen begroeten.

Bestuur H.V.V.



BIJBELLEESROOSTER

april 2016		
zo 3	Exodus 14:15-31	Recht door zee
ma 4	Exodus 15:1-21	Overwinningslied
di 5	Lucas 24:13-35	Wandelen met Jezus
wo 6	Lucas 24:36-53	Een nieuw begin
do 7	Exodus 15:22-27	Bitter en zoet
vr 8	Exodus 16:1-20	Vleeshonger
za 9	Exodus 16:21-36	Dagelijks brood
zo 10	Exodus 17:1-7	Water uit de rots
ma 11	Exodus 17:8-16	Strijd op hoog niveau
di 12	Handelingen 11:19-30	De eerste christenen
wo 13	Handelingen 12:1-17	Wel gebeden, niet verwacht
do 14	Handelingen 12:18-25	Terechstellingen
vr 15	Handelingen 13:1-12	Uitzending
za 16	Handelingen 13:13-25	Bijbelse lijn
zo 17	Handelingen 13:26-41	naar het heden
ma 18	Handelingen 13:42-14:7	Grote wonderen
di 19	Handelingen 14:8-20	Wisselende stemmingen
wo 20	Psalms 100	Dankoffer
do 21	Exodus 18:1-12	Gezinshereniging
vr 22	Exodus 18:13-27	Managementcursus
za 23	Exodus 19:1-15	Boodschapper van God
zo 24	Exodus 19:16-25	Bevend bij de berg
ma 25	Psalms 118:1-14	Blijf het herhalen:
di 26	Psalms 118:15-29	Eeuwig duurt zijn trouw!
wo 27	Handelingen 14:21-28	Gemeentewerk
do 28	Handelingen 15:1-21	Strijd om de besnijdenis
vr 29	Handelingen 15:22-35	Steun aan elkaar
za 30	Ezechiël 33:1-9	Een gewaarschuwd mens
mei 2016		
zo1	Ezechiël 33:10-20	Afkeren of terugkeren
ma 2	Ezechiël 33:21-33	Horen is nog geen luisteren
di 3	Ezechiël 34:1-16	Wie is de goede herder?

wo 4	Ezechiël 34:17-31	Herderlijke zorg
------	-------------------	------------------

Voorjaarsmarkt 2016

Evenals voorgaande jaren gaan we weer een voorjaarsmarkt houden op 7 mei van 10.00 – 13.00 uur. Er zal weer een uitgelezen hoeveelheid spullen te koop worden aangeboden.

Voor elk wat wils!

Ook is er dan weer een extra verkoop van boeken.

Een en ander vindt weer plaats tegelijk met de fuchsiamarkt. Dus een mooie gelegenheid om even door te lopen naar de Martinushof.

De koffie staat klaar.

'Laorne for Armenia' naar Armenië



In Augustus gaan wij op reis naar Armenië. Daar gaan we vrijwilligerswerk doen bij stichting Little Bridge.

Laorne for Armenia (Lafa) bestaat uit 10 jongeren uit Laren, Harfsen, Eefde en Markelo. In september is het idee ontstaan om samen in het buitenland iets goeds te doen voor anderen.

Na lang overleggen hebben we gekozen voor de kleine stichting Little Bridge. In Armenië is veel armoede. Wij gaan ongeveer 10 dagen vrijwilligerswerk doen met kinderen en met de lokale bevolking.

We proberen zo veel mogelijk geld in te zamelen om mee te nemen naar Armenië. We hebben onder andere 1500 oliebollen verkocht in Laren. Ook hebben we op de kerstmarkt gestaan bij fietswinkel Goossens. We hebben nog veel meer acties gepland, waaronder een Lafa-doetdag, een huis-aan-huis actie en natuurlijk staan we ook op een aantal koningsdagmarkten.

Voor vragen, opmerkingen, tips of andere leuke ideeën kunt u altijd een mailtje sturen. Onze facebookpagina is altijd up-to-date. Ook hebben we een website, zeker een bezoekje waard!

Email: LaorneForArmenia@gmail.com

Website: www.laorneforarmenia.nl

Facebook:

<https://www.facebook.com/jongerenreisarmenie/?fref=ts>



Soms zijn er dingen die je niet wilt zien

Wil je ook wel eens niet al die ellende op je TV zien, er je ogen voor sluiten?



Vanaf januari 2015 is theologe Inge Landman door de PKN uitgezonden naar Colombia, een land dat jaren onder burgeroorlog heeft geleden. Zij is betrokken bij het oecumenische project "Geloven in verzoening". Ook zij wordt er wel eens moe van en vraagt zich dan ook wel eens af: "Kunnen we eigenlijk wel helpen?" Hier is wat ze schreef: "Ik merk dat ik soms de neiging heb om met mijn ogen dicht te zitten. Me af te sluiten van de wereld. Of misschien zelfs me te verstoppen: als ik niets zie dan ben ik er ook niet. Het is soms moeilijk om te geloven midden in een wereld van geweld. We willen dingen zo graag 'oplossen' voor een ander. Maar soms moet je het uithouden. Ik doe mijn ogen open en dat betekent dat er tranen stromen. Ik roep tot God: 'onrecht!' Maar ik dank ook: voor wat we als mensen aan elkaar kunnen geven: liefde, een luisterend oor, respect en inspiratie." Inge zal onder meer studenten toerusten om processen van verzoening en vergeving op gang te brengen in gemeenschappen die getekend zijn door extreem geweld, trauma's en wantrouwen. Kijk dat is nou het soort werk dat ZWO steunt.

16 april 2016 - Kom naar de Kerk in Actie Werelddag!

Op zaterdag 16 april 2016 is iedereen van harte welkom op de Kerk in Actie Werelddag. Tijdens dit jaarlijkse evenement is er de mogelijkheid om christenen van over de hele wereld te ontmoeten. Verhalenverteller en journalist Kees Posthumus zorgt ervoor dat het een dag wordt vol met ritme, mooie tegenstellingen en gesprekken met buitenlandse gasten. Er wordt samen gezongen, er zijn verschillende soorten workshops en er is ruimte om met elkaar ervaringen of tips uit te wisselen. Zo ervaart u hoe het is om onderdeel te zijn van zoveel christenen wereldwijd! De Werelddag is in de Immanuelkerk in Ermelo.

>Meer informatie op: www.kerkinactie.nl/werelddag.

HOUD CONTACT MET DE KERK

Wie als lid van de Protestantse gemeente Markelo prijs stelt op een bericht van geboorte of overlijden in het kerkblad, willen we vragen om dit tijdig aan ons door te geven. Een in memoriam van maximaal 200 woorden is aan te leveren bij de wijkpredikant. Bij een niet-kerkelijke uitvaart kan dat op verzoek ook worden beperkt tot de naam, datum en leeftijd.

RADIO KERKLOKAAL

Kerkelijk nieuws uit de Hof van Twente
104.1 FM op de kabel en 107.6 FM in de ether.
De uitzendtijden zijn als volgt:
Donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur.
De herhaling van de uitzending:
Zondagmorgen van 09.00 uur – 10.00 uur.
Redactie adres: Mw. R. Wibbelink, Deldensestraat 112A,
7471 KZ Goor. Tel: 0547-261937

ZAALVERHUUR

Waar? Martinushof
Voor al uw vergaderingen/ bijeenkomsten/
workshops
Aantal 5 tot 150 personen
Info Jeroen Noltus tel. 363890
Email: martinushof@pkn-markelo.nl

CLASSIC MEETS GOSPEL

Gospelkoor Mozaïek en het Twents Jeugd Symfonie Orkest organiseren een bijzonder concert: Classic meets Gospel.

De verbinding van klassieke muziek met gospel maakt dat dit concert met recht een uniek concert genoemd kan worden.

De gerenommeerde dirigenten Carl Wittrock en André Bijleveld, respectievelijk van TJSO en Mozaïek, is het wel toevertrouwd om van dit concert een geweldige beleving te maken. Het concert in de Reggehof vindt plaats op vrijdag 22 april 2016 en begint om 20.00 uur. Toegangspreis € 15.

KOM OOK NAAR

Twents Jeugd Symfonie Orkest (TJSO)

Classic meets Gospel

Carl Wittrock
dirigent TJSO

André Bijleveld
dirigent Mozaïek

Gospelkoor Mozaïek met band

22 april 2016, aanvang: 20.00 u.
Theater De Reggehof, De Hof te 5, Goor

info: www.reggehof.nl

Kaarten à € 15,00 verkrijgbaar via de Reggehof
telefoon 0547-284888

MOZAÏEK
gospelkoor

EIN DEUTSCHES REQUIEM

Op vrijdag 15 april a.s. voert COV Hosanna uit Rijssen 'Ein deutsches Requiem' uit van Johannes Brahms. Het concert vindt plaats in de H.Dionysiuskerk aan de Rozengarde 53 te Rijssen, aanvang: 20.00 uur.

Solisten bij dit concert zijn:

Claudia Patacca, sopraan
Martijn Sanders, bas/bariton
Met medewerking van het Van Wassenaer Consort
en Dick Sanderman, orgel.
Dirigent: Jacco Camphens.

Toegangsprijzen: voorverkoop €18,- bij koorleden, bij
VVV-Readshop Rijssen, via website of 0548-540375
Bij de ingang van de kerk: € 20,-

VRIJDAG 15 APRIL 2016 (20.00 UUR)
DIONYSIUSKERK ROZENGAARDE RIJSSSEN

Hosanna
CHR. ORATORIUM VERENIGING

EIN DEUTSCHES
REQUIEM

JOHANNES
BRAHMS

DIRIGENT JACCO CAMPHENS
ORKEST HET VAN WASSENAER CONSORT
ORGEL DICK SANDERMAN

SOLISTEN
CLAUDIA PATACCA (SOPRAAN)
MARTIJN SANDERS (BAS/BARITON)

KAARTEN
VOORVERKOOP: 18,-
INGANG KERK: 20,-

VOORVERKOOPADRESSEN
• WEBSITE
• 0548-540375
• VVV READSHOP RIJSSSEN
• BIJ KOORLEDEN

ALGEMENE INFORMATIE
0548-540375
WWW.COVHOSANNA-RIJSSSEN.NL
INFO@COVHOSANNA-RIJSSSEN.NL

'Ein deutsches Requiem' is een groots werk, geschreven voor koor, solisten, symfonieorkest en orgel. Het is geschreven in de Duitse taal, de geboortetaal van Johannes Brahms. Hij hanteerde niet het Latijn, dat destijds gebruikelijk was voor een requiem (dodenmis). Brahms wilde muziek en tekst aanbieden die voor ieder toegankelijk was. Hij beoogde met zijn werk hulp en troost te bieden aan nabestaanden, die treuren om een geliefde dode. Mogelijk heeft de tragische dood van zijn goede vriend Robert Schumann en de dood van zijn geliefde moeder hieraan bijgedragen.

Brahms koos teksten uit het Oude en Nieuwe Testament en ook uit de apocriefe boeken. Doel was om de nabestaanden te kunnen helpen hun lijden te verlichten, hun verdriet te verzachten en zich te verzoenen met de dood.



13 april 2016 - Geloven in het
publieke domein
De Confessionele Vereniging in de
Protestantse Kerk organiseert een
studiedag over de vraag hoe Kerk

en gelovige te zijn in de publieke ruimte. Bij 'De Wereld Draait Door' en 'Pauw' wordt niet vaak gesproken over het christelijk geloof. Hooguit wordt er lacherig over gedaan of erger. Moet dat anders? Kan dat anders? Hoe kunnen Kerk en gelovigen present zijn in de samenleving? Wie wijst de weg in deze moeilijke tijden?

Een politicus (Arie Slob), een journalist (Sjirk Kuijper), de scriba van de Protestantse Kerk (Arjan Plaisier) en een landelijke diaconale werker (Geesje Werkman) beantwoorden deze vragen.

>Meer informatie: www.confessionelevereniging.nl.
Contact en aanmelden bij de secretaris:
cvsecretaris@gmail.com

Protestantse gemeente Markelo

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo
Tel: 0547-363890

Redactie Markelo's kerkblad:

Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709

Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439

Dhr. M.H. van Vrouwerff, Stationsweg 25, tel. 361609

Dhr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652

Het volgende nummer verschijnt op **2 mei 2016**.

Inleveren kopij vóór donderdag **21 april 2016**.

E-mail: kerkblad@pkn-markelo.nl

Kerkenraad:

Preses: Mevr. T.R. v. Genderen-Hiemstra

Email: T.R.vanGenderen@kpnmail.nl

De Biester 9, Haaksbergen

tel. 053 5722436

Scriba: Dhr. J.J. Haas

Email: scriba@pkn-markelo.nl

Tolweg 40b tel. 362063

Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890

Email: martinushof@pkn-markelo.nl

Voorganger:

Ds. M. Dijkstra, Tolweg 3 tel. 361238

Kerkelijk bureau:

Adres: Kerkplein 41, tel. 361242

E-mail: kerkburo-markelo@hetnet.nl

Openingstijden:

Maandag van 10 -12 uur

Mevr. Thea Aanstoot-Meijerink (financiële adm.)

Woensdag en vrijdag van 10-12 uur

Mevr. Anita Meulman-Klein Horsman (leden adm.)

College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente:

Bankrekening: NL 73 RABO 034 07 01 153

Diaconie Protestantse Gemeente:

Bankrekening: NL 65 RABO 034 07 00 327