



MARTINUSKERK

93^e jaargang, nr. 794 maart 2016

Markelo's Kerkblad

Uitgave van de
Protestantse gemeente Markelo

Internet: www.pkn-markelo.nl

VEERKRACHT

Ieder mens kent periodes waarin hij het gevoel heeft dat alles hem zwaar valt en moeite kost. Je voelt je niet fit, lusteloos, machteloos en je kunt dan zomaar in een diep dal terecht komen en je de hele dag gaan zitten afvragen wat het allemaal voor zin heeft en waar je het voor doet. Je kunt er toch niets aan veranderen en het zit je toch altijd tegen. Niemand kan je helpen. Je bent helemaal alleen in die loodzware duisternis. Cynisme en nihilisme zijn je nieuwe vrienden. Graag zou je de energie willen hebben om weer uit het dal omhoog te klimmen, de veerkracht van vroeger, maar die is verdwenen, verdampt.

Soms is er een duidelijke aanleiding. Ziekte, relatieproblemen, de dood en de rouw die erna komt, financiële zorgen, problemen op je werk. Een identiteitscrisis. Zorgen over je partner of je kinderen. Maar het kan ook dat je niet zomaar een oorzaak kunt aanwijzen, terwijl het gevoel er toch is en je hele leven in beslag neemt. Ik ken het zelf ook – en de moeite en de strijd die ermee samengaan.

Ik kwam hierop door een mooi artikel in *Open Deur* van deze maand dat veerkracht als thema heeft.

In dat artikel schrijft Jody van der Velde over de theoloog Jurjen Beumer en zijn boek *De spiritualiteit van het gewone leven. Over veerkracht* (2005). Beumer was stadspastor bij 'Stem in de Stad' in Haarlem, in welke hoedanigheid hij herhaaldelijk in aanraking kwam met mensen die aan de zelfkant van het leven terechtgekomen waren of zich daar nooit van hadden kunnen losmaken. Zwakke, kwetsbare mensen. Maar ook vaak mensen die blij gaven over een grote veerkracht te beschikken.

Wat van groot belang is in ons leven is, dat we onze veerkracht onderhouden. Ik vergeleek het onwillekeurig met een auto die onderhoud nodig heeft om optimaal te blijven functioneren. Zou een mensenhart dan anders zijn?

Beumer noemt veerkracht een spirituele categorie. Ergens in jezelf is een verlangen aanwezig naar loutering en reiniging, naar nieuwe levensenergie. Een energie die je van buitenaf aangereikt moet worden, want in jezelf vind je de kracht niet. Je kunt die levensenergie ontdekken door af te dalen in jezelf. Dan zul je ontdekken dat op de bodem van je ziel allerlei roestig materiaal te vinden is

(“verroeste veren en piepende remmen” noemt Beumer dat) waar je afscheid van zult moeten nemen. Maar ook ontdek je sporen van de mens die je ooit was en de mens die je worden mag. Een mens met levenskracht en met het vermogen om te leven met de adem van de Geest. Die mens schuilt diep in je ziel. Je moet hem opdelven, als een schat in de aarde. Dat kun je niet alleen, je hebt er anderen bij nodig.

Ook de Geest van God mag daar een rol bij spelen. Ik zou zeggen: een heel vitale rol. De Geest van God is namelijk bij uitstek de vertegenwoordiger van die krachten, die alles wat kapotmaakt en beschadigt, teniet doen en zo ruimte schept voor heelheid. De mens heeft het vermogen in zich om zichzelf kapot te maken, maar ook de kracht om zichzelf te genezen. Die kracht noem je veerkracht. En die veerkracht komt, wat mij betreft, van God.

A.B.



Belangrijk !
Gemeenteavond op dinsdag
8 maart 20.00 uur Martinushof

Paasontbijt in de Martinushof
1^e paasdag 27 maart 09.00 uur

Kerkdiensten

Zondag 6 mrt Martinuskerk

10.00 uur mw. J.W. Hengeveld uit Eibergen
Eindcollecte: CvK / kerkradio

Woensdag 9 mrt Brookschole

Biddag voor gewas en arbeid

15.00 uur mw. D. Beuving-Dannenberg
Collecte: Diaconie / CvK

Zondag 13 mrt

Martinuskerk

10.00 uur ds. M. Dijkstra

Stokkum buurtdienst

10.00 uur ds. H. Overdijk uit Ommeren

Beide diensten collecte: CvK / Orgelfonds

Zondag 20 mrt Martinuskerk Palmпасen

Met het Markelo's kerkkoor.

10.00 uur ds. Teeuwen uit Borculo
Eindcollecte: Diac. / F.D. Roosevelthuis in Doorn

Stille week diensten Martinuskerk

Ma 21 mrt, di 22 mrt en wo 23 mrt

3 x Vesperdienst

19.30 uur ds. Marten Dijkstra

Donderdag 24 mrt Witte donderdag

Heilig Avondmaal(zittend)

19.30 uur ds. Marten Dijkstra
Collecte: Diaconie / Diaconale middelen

Vrijdag 25 mrt Goede Vrijdag

Anholtkamp Avondmaalsdienst

16.00 uur ds. Marten Dijkstra

Collecte: Diaconie

Martinuskerk Goede Vrijdag

19.30 uur ds. Marten Dijkstra

Zaterdag 26 mrt Stille zaterdag

21.00 uur ds. Marten Dijkstra

Zondag 27 mrt Pasen

Martinushof Paasontbijt

09.00 uur ds. M. Dijkstra
Collecte: Diaconie / Kosten Paasontbijt

Martinuskerk Paasdienst met ENJOY

10.30 uur mw. D. Beuving-Dannenberg
Collecte: CvK / Paascollecte

Vrijdag 1 april Anholtkamp zangavond

18.45 uur ds. M. Dijkstra
Collecte: Diaconie

Zondag 3 april Martinuskerk

10.00 uur ds. J. Eertink uit Rijssen
Eindcollecte: CvK / Onderhoudsfonds

Zondag 10 april Martinuskerk

10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diac / Kika

BIJ DE DIENSTEN

Biddag: Op 9 maart is de biddag voor gewas en arbeid. Grote winkelketens vallen om. Leegstaande panden bepalen meer het straatbeeld van dorpen en steden. Er vindt een verschuiving plaats in koopgedrag. Wat merken we zelf van dergelijke veranderingen? En hoe houden wij ons staande? We geloven dat er een adres is om eigen vragen naar te leggen. Op deze middag is er in de Brookschole een adres om hier samen mee bezig te zijn. U bent van harte welkom!

Buurtdienst Stokkum: Op 13 maart komt Henk Overdijk voor even terug op zijn oude plek om ons mee te nemen in een Bijbels verhaal. Komt u ook?

Gastpredikanten: Op 20 maart gaat om 10.00 uur ds. H.G. Teeuwen uit Borculo voor. In 1979 is hij in Friesland begonnen. Na enkele andere plaatsen te hebben gediend, is hij in Emmeloord gekomen en daar tot zijn emeritaat in 2013 predikant geweest. In deze dienst verleent het Markelo's Kerkkoor haar medewerking. Op zondag 3 april hoopt drs. J. Eertink uit Rijssen voor te gaan, broer van ouderling Annelies Wessels.

Vespers: In de Stille Week is er op de maandag-, dinsdag- en woensdagavond een vesper van een klein half uur. Aanvang: 19.30 uur. We hebben de medewerking gevraagd van Jacobine van Laar en haar dochter Isabella om een gedeelte uit de Matthäuspassion van J.S. Bach te zingen in aansluiting op de lezingen.

Witte Donderdag: Op 24 maart lezen we wat het evangelie van Mattheüs bericht over de laatste maaltijd, die Jezus met zijn leerlingen hield, vlak voordat Hij zou worden opgepakt en ter dood veroordeeld. Het ene moment hef je het glas op en sta je volop in het leven, het andere moment is alles anders. Hoe beleven wij zulke momenten?

Goede Vrijdag: Om 16.00 uur is er op 25 maart in de Anholtkamp een viering van het heilig avondmaal. In deze dienst passen de woorden van lied 575: 'Jezus, leven van ons leven, Jezus, dood van onze dood.' Diezelfde dag is er vanaf 19.30 uur een viering in de Martinuskerk waarbij het lijden en sterven van Jezus centraal staan, maar waarin ook het onrecht en de pijn worden weerspiegeld dat onschuldige mensen tot op de dag van vandaag overkomt.

Stille Zaterdag: In vroeger tijd was de paasnacht het moment waarop geloofsleerlingen als volwaardig lid toe konden treden tot de kerk. Ze werden gedoopt en beloofden zich te keren tegen al het kwade in de wereld. Deze traditie doet een appèl op onze weerbaarheid en ons vertrouwen in een betere toekomst. Als teken van het Licht en de overwinning in Jezus Christus wordt de nieuwe paaskaars binnengebracht. Dit maal is gekozen voor een kaars, die mensen toont die samenkomen rond het kruis. De viering van 26 maart begint om 21.00 uur.

Paasontbijt: Om 9.00 uur is er op Eerste Paasdag een Paasontbijt van de zondagschool in de Martinushof. Ieder is er welkom. Graag op gave vooraf.

Pasen: Om 10.30 uur gaat Dini Beuving voor in de paasdienst en mogen we het Leven vieren. Het is de gewoonte om van tevoren al enkele liederen te zingen. Enjoy voegt aan het geheel haar zang toe. Zal de zang ons voor even boven onszelf uitvullen?

Zangavond: Op vrijdag 1 april is er een zangavond in de Anholtskamp, aanvang 18.45 uur. Jan ten Hove hoopt er een kort en herkenbaar verhaal te vertellen van vroeger.

Oecumenische dienst: Voor zondag 10 april is pastor Christianne Saris van de Heilige Geest parochie gevraagd om een preek te verzorgen in een gezamenlijke dienst met ons als gemeente. Ds. Marten Dijkstra zal een ander deel van de dienst verzorgen. Noaberschap is als thema genoemd om op in te haken.

Afscheid/bevestiging: Bij de toelichting op de bevestigingsdienst van zondag 31 januari is vergeten te melden dat Ria ter Maat-Brandriet een tweede termijn als diaken heeft aanvaard en op die zondag opnieuw is verbonden aan de gemeente. Wat bij verschijning van het vorige kerkblad nog niet bekend was, betreft het vervroegde afscheid van Bé Hemeltjen als diaken en van de ouderling-kerkrentmeesters Jan Hargeerds, Rob Nijland en Herbert Weekhout. Hierdoor is een situatie ontstaan waarbij de kerkenraad onder het minimale aantal leden is gekomen om zelfstandig door te kunnen gaan. Het breed moderamen (dagelijks bestuur) van de classis is ingeschakeld voor de benodigde ondersteuning. **Hopelijk komen we over een tijd weer op de vereiste sterkte.**



Doopdienst: Op 7 februari is Dex Paalman gedoopt, zoon van Gerald Paalman en Yvonne Mombarg, wonend aan de Burg. Nilantlaan 40.

De volgende doopdienst is op zondag 24 april met ds. Marten Dijkstra als voorganger.

Preekbespreking:

Aansluitend op de kerkdienst van zondag 21 februari in de Martinuskerk is met een groep van 10 personen doorgesproken over de dienst. De lezingen waren gebaseerd op de eerste zondag in de veertigdagentijd met als teksten Deuteronomium 5: 6-21 en Lucas 4: 1-13. In de preek ging het erom wat het leven waardevol maakt. Uitgebreid is ingegaan op euthanasie en prenataal onderzoek. Enkele reacties: het was een

actueel onderwerp; de liederen waren mooi; de preek was eigenlijk geen preek en er werd theologische verdieping gemist. In de gesprekken werden persoonlijke verhalen gedeeld. Ruime steun was er voor de opvatting dat ieder verantwoordelijk is voor zijn eigen leven. Een volgende nabespreking van de dienst is gepland op zondag 16 oktober. Tot dan?

KINDERNEVENDIENST / OPPASDIENST

De oppasdienst voor de kleinste kinderen is **in de consistoriekamer**. Alle kinderen tot 3 jaar zijn welkom bij de oppasdienst en de kinderen van 4 tot 12 jaar zijn welkom bij de Kindernevendienst!

In 40 dagen gaan we Stap-voor-Stap op weg naar Pasen. Een leuk project voor kinderen die tijdens de veertigdagentijd de kerk bezoeken.



Tijdens de kerkdienst gaan we op reis. Een reis die begint in de woestijn en eindigt na 40 dagen in een tuin. De weg wordt afgelegd in de vorm van een spel bestaande uit 40 voetstappen en 7 projectposters. Onderweg zijn er 6 tussenstops: de zondagen van de veertigdagentijd.

Iedere zondag krijgen de kinderen een WhatsApp-bericht en een voorwerp met daarbij een opdracht die ze krijgen van de wegwijzer.

De voorwerpen zijn zand – meetlat – gieter en snoeischaar - feesttoeter en brug – tros druiven – palmpansenstok en koffer.

Benieuwt welke opdrachten daarbij horen? Ga dan mee op reis en neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. Wanneer?

Op zondag 14 februari zijn we begonnen en gaan door tot en met zondag 27 maart van 10-11 uur in de Martinuskerk.

ZONDAGSSCHOOL

Onder kerktijd is er in de Martinushof de Zondagschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Alle kinderen die op de basisschool zitten zijn welkom!

VERVOER

Wilt u graag naar de kerk, maar hebt u geen vervoer? Neem dan even contact op met Anita Meulman-Klein Horsman tel. 0548-625315 en het wordt geregeld.

Voor de Anholtskamp is Jenny Wibbelink-Wolthuis de contactpersoon, tel. 0547-361908.

WELKOM OP DE DONDERDAGMORGEN

Als u op de markt bent, kom dan even aan voor een kopje koffie. U bent van harte welkom van 9.30 tot 12.00 uur voor ontmoeting en gesprek onder het genot van een kop koffie of thee. Iedereen is daar van harte welkom aan de koffietafel!

AGENDA:

8 maart 20.00 uur:

UITNODIGING EXTRA GEMEENTEAVOND.

Het breed moderamen van de classis Enschede nodigt u uit voor de gemeenteavond op dinsdag, 8 maart 2016.

De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Martinushof.

We willen met elkaar in gesprek gaan over de situatie in de Prot. Gemeente te Markelo.

Ds. G.J.A. Veening, preses.

Ds. M. Schepers - v. d. Poll, scriba.

16 maart: Pastorie, aanvang 15.00 uur: Wat in het najaar niet meer is gelukt willen we nu doen: een bijeenkomst houden ter afsluiting van de mannenclub. (ooit opgestart door oud-koster Frits Slomp).

Wijk Noord

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3

Telefonisch spreekuur:

di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur

tel. 361238; E-mail: martends@caiway.net

vrije dag: maandag

GEBOREN

Arjan en Melinda Zandvoort van de Winterkamperweg 28-a zijn op 20 januari verblijd met de geboorte van hun zoon Jort Jan, broertje van Roel en Lisa. We willen hen van harte feliciteren en wensen Jort alle goeds toe. Als Jort Jan iets eerder geboren was, en gewoon thuis in plaats van in een ziekenhuis, dan had de familie Zandvoort de aandacht gekregen van de pers, die nu Martin Krijgsman en Saskia Nieuwenhuis ten deel viel van de Luttekeveldweg 6-a. Nu is hun dochter Lisa de eerste boreling van dit jaar in de Hof van Twente. Beide zijn natuurlijk even welkom en gelijk in Gods ogen.

WIJ GEDENKEN

Op 17 januari overleed Johanna Willemina Oonk-Elkink op haar kamer in de Anholtskamp op de leeftijd van 89 jaar. Hanna was sinds 2002 weduwe van Jan Oonk en woonde toen aan de Schoolstraat. Daarvoor hadden zij een boerderij aan de Groenlandsdijk, maar Hanna kwam zelf van Tibbert, aan de Leusmanweg. Haar beide dochters, hun partners, kinderen en kleinkinderen verliezen in haar een lieve, zachtaardige moeder, oma en omi.

Op de rouwkaart schreven ze dat zij haar liefde voor de dingen die het leven mooi maken, aan hen had

doorgegeven. In een zelf geschreven levensloop vertelt ze van haar betrokkenheid bij Youth for Christ, haar deelname aan de zendingskrans en aan het kerkkoor. Mooie herinneringen bewaarde ze aan de Bondsdagen in Rotterdam en Den Haag van de meisjesvereniging. Als jong meisje was ze bij een kinderloze oom en tante te werk gesteld, maar dat had ze door heimwee maar kort volgehouden. Voordat ze verhuisde naar de Anholtskamp heeft ze nog enige jaren in een appartement aan de Noordachtereschweg gewoond. In de uitvaartdienst konden we getuigen van haar geloof in Jezus Christus en zongen liederen die zij mooi vond. Daarna volgde de begrafenis.

Op 22 januari overleed Jan Hendrik Schreurs, echtgenoot van Jenneken Smit van de Potkamp 3. Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen herinneren hem als een hard werkende, zorgzame man, die hield van zijn stuk grond en daar zuinig op was. Jaren lang verzorgde hij kanaries en hij kon trots zijn op wat hij in huis met eigen handen had opgebouwd. Van diezelfde vaardigheid konden de eigen kinderen later profiteren, toen zij op zichzelf gingen wonen. Als kind was Henkie opgegroeid aan het spoor bij Stokkum. In de oorlog maakte hij spannende momenten mee, maar hij bezat de moed om clandestien van de Duitsers kolen te pakken. Als knecht kwam hij terecht bij Rohaan aan de Goorseweg tot hij in 1955 trouwde. Daarna vond hij werk bij de buitendienst van de burgerlijke gemeente. In de laatste jaren van zijn leven moest hij tot zijn eigen spijt geleidelijk aan taken overlaten aan anderen vanwege COPD. In de uitvaartdienst speelde een kleinzoon het lied Papa van Stef Bos op de piano en las een schoondochter zijn levensverhaal voor. Op de begraafplaats spraken we de hoop uit dat hij tot God mocht gaan, onze hemelse Vader. Henkie Schreurs is 87 jaar geworden.

Kort nadat ze was opgenomen in het ziekenhuis overleed op 3 februari Johanna Berendina Klumpers-Mensink, Hanna van de Möscher, op de leeftijd van 85 jaar. Vanaf 2012 had ze last gekregen van hartfalen, maar voor die tijd was ze kerngezond geweest. Hanna was sinds 2007 weduwe van Jan Klumpers en woonde aan de Rijssensweg, waar ze vroeger een eigen aannemersbedrijf Brinkmans & Klumpers hadden. Hanna hield van bloemen en tuinieren, beschikte over humor, zei wat ze dacht en sprak bij voorkeur in het dialect. Zo leerde ik bij haar bepaalde Twentse uitdrukkingen. Trots was ze op de klein- en achterkleinkinderen. Ze kon terugzien op mooie reizen naar het buitenland maar ook dagtochtjes over de Friese wateren.

Toen ze besefte dat ze niet meer op zou knappen, heeft ze zich daar bij neer kunnen leggen. In de uitvaartdienst werden persoonlijke woorden uitgesproken door kinderen en kleinkinderen. Na de begrafenis kwamen zij samen in haar huis voor koffie en broodjes. Hanna was een gelovige vrouw en had kort geleden met een van haar beide tweelingdochters nog het lied 'Veilig in Jezus' armen' gezongen.

Moge zij vrede vinden in een hemelse woning.

Op 17 februari overleed Egberdina Hargeerds-Schutte in haar kamer op afdeling de Hoch van de Anholtskamp. Dina is 98 jaar geworden. Ze is geboren in Bathmen, waar ze enige jaren bij de burgemeester heeft gediend. Haar huwelijk met Teunis Hargeerds bracht haar in 1944 naar Markelo naar zijn ouderlijke boerderij aan de Grotestraat, waar vandaan nu een van hun drie kinderen handelt in paarden. In 1995 stierf Teunis. Dina was een vrouw met grote toewijding voor haar gezin, de klein- en achterkleinkinderen. Een van de kleindochters omschreef haar in de afscheidsdienst als iemand bij wie het niet ging om nemen, maar om geven. Een kleinzoon haalde een gedicht aan van Rutger Kopland (We stonden bij de zee), dat treffend beschrijft wat er gebeurt als iemand het besef van tijd en plaats kwijtraakt. Bij haar begon dat in de laatste jaren te spelen. Toen ze in 2013 haar heup brak bij een val is dat proces versterkt. De familie kon echter terugzien op haar lange leven in goede gezondheid. Met het lied 'Neem Heer mijn beide handen' hebben we haar naar haar graf gebracht in het geloof dat zij bij God rust vindt.

Met vriendelijke groet, Marten Dijkstra

Wijk Zuid

Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor bellen met Gerda Vedders-Vasters, telnr 06-51029818

WIJ GEDENKEN

Na een periode van achteruitgaande gezondheid overleed Aaltjen Rengerink-Rotman op 28 januari in de Anholtskamp. Ze was net 92 jaar geworden. Bij een laatste bezoek had ik Psalm 39: 8 gelezen, die ook in de afscheidsdienst is aangehaald: 'Wat heb ik dan te verwachten, Heer? Mijn hoop is alleen op u gevestigd.' In die dienst beschreef dochter Ria dat ze er aan toe was om te sterven. Een kleindochter beschreef haar als een ruimdenkende oma, die je verwende. Aaltjen kwam van de Kemper en was enig kind. In 1944 trouwde ze met Jan Hendrik Rengerink uit Stokkum. Samen zetten ze de boerderij en het café voort, maar in 1985 overleed hij plotseling terwijl zij net was geopereerd aan borstkanker. Ze hadden het restaurant toen al overgedaan aan zoon Hendrik en waren verderop aan de Kemperweg gaan wonen. In 1995 kwam hij na een periode van ziekte te overlijden. Aaltjen leerde Tonie Koop uit Goor kennen, met wie ze samen is gaan wonen en 17 gelukkige jaren deelt. Ze maken net als bij haar eerste man vele reizen naar het buitenland, tot hij in 2004 sterft. Bezoek hielp haar door deze periode heen. Moge zij geboren zijn bij God. MD

Op 5 februari overleed, op de leeftijd van 81 jaren, Hendrik Jan Worsink. Hij stierf op de plaats waar hij werd geboren, de boerderij aan de Brummelaarsweg. Hier hoorde hij; hier was hij thuis, aan de boerderij en het leven in de directe omgeving er omheen had hij zijn leven lang voldoende. Eenvoud sierde zijn leven. Hij was wars van franje en dikdoenerij en liet een ander in zijn waarde, als jij hem ook in zijn waarde liet. Zo wilde hij leven en met dit leven was hij gelukkig.

Op de boerderij had Hendrik Jan nog steeds zijn taken. Weliswaar namen zijn krachten af - hij had hartproblemen - en kostte het hem steeds meer moeite, maar hij was zó op en top boer dat hij het niet kon laten. In 1963 leerde hij Dina Polsvoort kennen. Jaren later trouwden zij en uit hun gelukkige huwelijk werd zoon Henk-Jan geboren op wie hij heel trots was. De kleinkinderen Daniek en Bram maakten het plaatje compleet: dit was het leven van Hendrik Jan en zo was het goed. De rouwdienst te zijner nagedachtenis, waarin ds Braakman is voorgegaan, werd gehouden op woensdag 10 februari. Aansluitend vond de teraardebestelling plaats op de algemene begraafplaats te Markelo. God trooste de familie!

Op 10 februari is Geertruida Willemina Ziggers-Lodeweges ingeslapen op haar kamer in de Anholtskamp op de leeftijd van 92 jaar. Voorheen woonde ze aan de Prinses Beatrixstraat. Haar man Gerrit Jan Ziggers had ze bij het schaatsen leren kennen. In 1943 trouwden ze. Tot die tijd was ze in betrekking geweest. In de oorlogsjaren heeft Trui angstige momenten beleefd, toen de Duitsers haar ondergedoken man zochten in hun woning aan de Rietdijk en ze de zorg hadden over de eerste van hun drie kinderen. Ze trok zich het leed in de wereld aan en was erg betrokken op haar jongste zus, die het syndroom van Down had. Toen haar man zijn werk kwijtraakte bij Eternit moest ze aan deze situatie wennen en had het daar soms moeilijk mee. Trui vond afleiding in de bloementuin en bij het huisvrouwenorkest. Toen Gerrit Jan in 2002 overleed, verloor zij een belangrijke steun in haar leven. Toch wist ze zich met hulp van burens en familie te redden. Een van de kinderen verwoordde in de uitvaartdienst hoe bij haar een stuk angst terugkwam, toen ze begon te dementeren. Op de begraafplaats speelde een kleinzoon een wiegelied op zijn sopraansaxofoon. Moge Trui rust hebben gevonden. MD

Kerkenraad

Afkondiging:

Met ingang van 1 maart a.s. wordt ds. E.E. Nordt losgemaakt van onze gemeente. Inmiddels woont zij al in Winterswijk, B.H. Heldtstraat 65, 7103 WD. Het breed moderamen van de classis zal binnenkort bekend maken wanneer het afscheid van ds. Nordt zal plaatsvinden.

Kort verslag van de Classicale Vergadering (op 26 januari in Enschede.)

Beginnen wordt met de liturgische opening door de praeses, ds. G.J.A. Veening.

De ontvangende gemeente is dit keer Enschede. We zijn te gast in de Ontmoetingskerk. Deze kerk is onlangs ontstaan door samenvoeging van 5 wijkgemeenten. De Vredeskerk is hoofdgebouw geworden en gelijktijdig met deze fusie is de naam veranderd in Ontmoetingskerk. Daarnaast kent de Protestantse Gemeente Enschede nog de Bethelkerk (gemeente

bijzondere aard), de kerk in Lonneker en de vieringsplek in Helmerhoek.

Mevr. M. Dohmen-Janssen, voorzitter van de Algemene Kerkenraad licht de geschiedenis van bouw en verbouw van de Ontmoetingskerk toe. De vier pastores, verbonden aan de Ontmoetingskerk, hebben hun taken over de hele stad verdeeld in de aandachtsgebieden Pastoraat (2), Jongeren (1) en Diaconaal werk (1).

Het inhoudelijke onderwerp is dit keer: Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB) De heer W.C. Vos, gemeenteadviseur Kerkbeheer, houdt een interessante inleiding over de taken en verantwoordelijkheden van dit College, uitvoerig geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. De RCBB ziet toe op het goed beheren van de gelden van de kerken (Kerkrentmeesters, Diaconie) en beoordeelt de jaarrekeningen en begrotingen. Het is, zeker in deze tijd, van groot belang dat er een goede communicatie met korte lijnen is tussen RCBB en de genoemde plaatselijke colleges en omgekeerd. De RCBB, hoewel niet uitvoeringsverantwoordelijk, adviseert en overlegt graag in een vroeg stadium over mogelijk optredende knelpunten in financiën en beheer. Vanuit de brede ervaringen binnen het RCBB kan dan tijdig door de gemeente gewerkt worden aan passende oplossingen.

Na de pauze komt het formele gedeelte aan de orde met als belangrijkste aandachtspunten:

- Verkiezing van het Breed Moderamen
- De nieuwe website van de Classis is te vinden via www.classis-enschede.nl
- De gemeenten in Haaksbergen/Buurse zijn bezig om een fusie te vormen.
- Er is in de Classis een commissie gevormd ter voorbereiding van het Lutherjaar 2017.
- Gemeenteadviseur Janny Wiltjer licht een aantal activiteiten toe: Project Middengeneratie, actieve uitwisseling ervaringen in jongerenwerk en de Inspiratiedag op 13 febr. in Wierden.
- Er wordt een tweetal kerkordewijzigingen goedgekeurd.
- Met betrekking tot de vraag van PKN Utrecht om het woord "Proeve" bij het Dienstboek uit 2004 te laten vervallen, wordt opgemerkt dat de teksten uit het Dienstboek daarmee niet dwingend en voorschrijvend moeten worden. Het moeten richtlijnen zijn en er moet vrijheid zijn bij het gebruik ervan, ook in eigentijdse taal.

De goedbezochte vergadering wordt besloten met het staande zingen van lied 565.

Namens de scriba, dhr. L. Schoemakers,
Lid Breed Moderamen classis.

Diaconie

Inzamelingsactie voor de Voedselbank
(www.voedselbankmiddentwente.nl)

We willen, als kerk, het niet bij bezinning en gebed laten, maar gehoor geven aan de diaconale roeping



van de kerk: omzien naar mensen die hulp nodig hebben.

De Voedselbank verzorgt voedselhulp voor mensen die het nodig hebben. Ook kunt U gespaarde DE-punten inleveren, waarvoor ze koffie krijgen.

Inname:

- 9 mrt Biddagdienst in Markelosebroek.
- 10 mrt inloopochtend van 10-12 uur Martinushof
- 12 mrt van 10-14 uur in Martinushof
- 13 mrt vóór aanvang van buurtdienst in Stokkum.

Als U een financiële bijdrage wilt geven dan kan dat door uw bijdrage te storten op bankrekening NL 65 RABO 034 07 00 327 t.n.v. de diaconie o.v.v. Voedselbank.

Kerkrentmeesters

KERK  **BALANS 2016**

De Schouders eronder !!

De inleveravond, zoals dat heet, afgelopen 2 februari 's avonds, was een spannende bijeenkomst.

De "Lopers" geven hun tassen af en de brieven worden vervolgens geopend door de brievenopeners.

Een aantal kassamensen tellen m.b.v. telmachines de toezeggingen per straat tot een subtotaal.

Vervolgens worden de subtotaal opgeteld en aan het eind van de avond is het voorlopige toegezegde totaal bedrag bekend.

De totale opbrengst op die avond bleek ongeveer 3 % minder te zijn in vergelijking met 2015.

Het is bekend dat na de inleveravond nog extra toezeggingen komen.

Navraag bij het kerkelijk bureau leert dat de eindstand per heden € 175.628,00 is en dat er naar verwachting nog ca. € 1500,00 bij komt.

De eindstand van 2015 was € 179.800.

Het blijkt maar weer hoeveel mensen de kerk een warm hart toedragen, waarvoor onze dank.

Tevens een woord van dank aan over de 100 vrijwilligers die de actie kerkbalans mogelijk hebben gemaakt.
WB

Protestantse Vrouwen Dienst

Koning Winter is weg gebleven, de sneeuwklompjes bloeien weer, de vogels fluiten hun voorjaarslied....en wij, wij mogen met hen mee zingen!

Het is goed, dat de Vrouwendienst geruisloos "draait" en fijn om daar aan mee te kunnen doen. Wel is ook

bij ons de vraag naar meer mensen. Mensen die wat tijd kunnen geven om anderen te bezoeken, om de maandelijkse zanguurtjes op Anholtskamp gaande te houden en contacten te leggen/onderhouden. U bent nooit te veel!
Mocht u belangstelling hebben, laat het ons weten. Wij kunnen u dan meer informatie geven over de Protestantse Vrouwen Dienst.

De volgende maand is het weer tijd voor onze jaarlijkse samenkomst en wel op dinsdag, 12 april 2016 om 20.00 uur in de Martinushof.
Na het officiële gedeelte, kunt u genieten van de Urker Mansformatie. U herinnert zich vast nog het jubileumconcert in november vorig jaar van de H.V.V. Wat was dat mooi, wat een geluid!



Deze avond komen ze niet in levende lijve, maar via de DVD die toen gekocht is. Naast de prachtige liederen die op het jubileumconcert gezongen werden, is

het op de DVD in verhaaltrend gebracht. Het "levensverhaal" van Ioan Micu uit Kroatië of Roemenië? De man die de fluit/ toeter (taragot) bespeelde!
Bent u niet bij het jubileumconcert geweest...uw kans om het alsnog mee te maken!
Bent u wél geweest....dan komt u zeker, om het nog een keer mee te maken!
Vriendelijke groeten van het voorbereidingsgroepje Prot.Vr.Dienst, Joke Doornhein-Vastenburg (tel. 272031)

Jeugd en Jongerenwerk

Jeugdclub/ Knutselclub



Een leuk groepje kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar komt één keer per maand gezellig knutselen in de Martinushof (naast de kerk). Maar er kunnen nog meer kinderen bij.
Eind januari hebben we een blikken snoeptrommeltje en een dominodoosje gepimpt.
Eind februari hebben we geknutseld met washi tape.
Met dit washi tape kon je een documentenmap versieren . Ook kon je een etui maken van een verhoudzak en washi tape.

De volgende knutselavond is op **donderdag 31 maart** 's avonds van half zeven tot half acht. De kosten bedragen € 1,00 . Opgave vooraf is niet nodig. Kom jij ook ?
Neem gerust een vriend je of vriendinnetje mee.
Kijk ook eens op de website www.pkn-markelo.nl
Groetjes van de leidsters :
Jolanda van den Noort & Herma Bonenkamp.



Van de Zondagsschool

PAASONTBIJT

Het lijkt nog heel ver weg maar het is al zo weer Pasen. En dan is het ook weer tijd voor het Paasontbijt!
Zondagmorgen 27 maart organiseert de Zondagschool het traditionele Paasontbijt en wij nodigen iedereen graag uit om aan te schuiven voor een gezellig en lekker ontbijt waarbij de eieren natuurlijk niet mogen ontbreken.
Daarnaast worden er leuke, vrolijke liedjes gezongen en wordt er een mooi paasverhaal verteld! Kortom: een hele gezellige morgen voor jong en oud!



Het Paasontbijt is voor **iedereen** toegankelijk en begint om **9.00 uur**, zodat we op tijd klaar zijn voor de eredienst in de Martinuskerk.

Wil je ook bij dit Paasontbijt aanschuiven, geef je dan op bij één van de onderstaande personen:

Hettie Hollander tel 362351
Wilma Kloots tel 361641
Alies ten Hove tel 363334

Of schrijf je naam op de lijst achter in de kerk. Wij zorgen er dan voor dat er voor iedereen een heerlijk 'ontbijtje' klaar staat!

Gezinsdienst Elsen

Op zondag 21 februari ging Ds. Rienke Vedders voor in de buurtdienst in Elsen waar ook de Zondagschoolkinderen aanwezig waren. De kinderen kregen de



opdracht om een collage te maken van dingen waar ze gelukkig van werden. Zo werd de één blij van de medaille die

hij met het voetballen gewonnen had en een ander van paardrijden. Ook boerenkool met worst en FC Twente bracht bij de kinderen een lach op hun gezicht. Wat resulteerde in een mooie poster.

Algemeen



HERVORMDE VROUWEN VERENIGING

Op woensdag 23 maart a.s. hebben wij als bestuur een gezamenlijke broodmaaltijd georganiseerd.

Wij willen dan graag 18.30 uur beginnen.

Verder wordt de avond door ons zelf ingevuld.

Wij willen u een film laten zien "Pasen met de zandtovenaar".

De zandkunstenaar Gert van der Vijver tekent het lijdensverhaal van Jezus. Het is een zeer goede vertolking. De avond is in de Martinushof te Markelo.

Wij hopen dat vele dames de avond bezoeken.



BIJBELLEESROOSTER

	maart 2015	
zo6	Johannes 8:1-11	Zandschrift
ma7	Johannes 8:12-20	Getuigenis
di8	Johannes 8:21-36	Bevrijdende waarheid
wo9	Johannes 8:37-47	Wie is je vader?
do10	Johannes 8:48-59	Wie heeft Abraham gezien?
vr11	Hebreeën 8:1-13	Bemiddelaar
za12	Hebreeën 9:1-14	Oud en nieuw
zo13	Hebreeën 9:15-28	Reiniging
ma14	Exodus 12:1-13	Voorbijgaan
di15	Exodus 12:14-28	Bloedspoor
wo16	Exodus 12:29-42	Het land uit!
do17	Exodus 12:43-51	Feestregels
vr18	Lucas 19:11-28	Werk met wat je krijgt
za19	Lucas 19:29-48	Intocht en uittocht
zo20	Hebreeën 10:1-10	Slechts een schaduw
ma21	Hebreeën 10:11-18	Gods rechterhand
di22	Hebreeën 10:19-39	Houd elkaar vast
wo23	Lucas 22:1-13	Vorbereidingen
do24	Lucas 22:14-65	(Tafel)gesprekken
vr25	Lucas 22:66-23:56	Genade door onrecht
za26	Psalms 27	Licht
zo27	Lucas 24:1-12	Het graf is leeg!
ma28	Handelingen 9:32-43	Opwekking
di29	Handelingen 10:1-23a	Vorbereiding
wo30	Handelingen 10:23b-48	Tweede Pinksterdag
do31	Handelingen 11:1-18	Inzicht en uitleg
	april 2016	
vr 1	Exodus 13:1-16	Blijf gedenken

za 2	Exodus 13:17-14:14	Vloedlijn
zo 3	Exodus 14:15-31	Recht door zee
ma 4	Exodus 15:1-21	Overwinningslied
di 5	Lucas 24:13-35	Wandelen met Jezus
wo 6	Lucas 24:36-53	Een nieuw begin

30+ CAFÉ LAAT ZICH HOREN!

Van opera tot heavy metal. Trouwe fan, gedreven piraat of zelf muzikant. Ben jij benieuwd naar de favoriete muziek van je Cafégenoot? Je kunt het horen in ons komende Café op **dinsdag 15 maart**.

Locatie is de Martinushof, Kerkplein 41. Vanaf 20:30 staan koffie en thee klaar. Pak wat Cd's mee en laat van je horen. We zien elkaar!

Info: 30plus_cafe@online.nl

MARKELO'S KERKKOOR

Binnenkort zal het kerkkoor weer van zich laten horen in de kerkdienst van 20 maart. Dat is op **palmpasen**.

Na Pasen zullen wij optreden tijdens "**Markelo in Concert**" op 2 april 's avonds en op 3 april 's middags in de sporthal de Haverkamp. Doordat er veel groepen meedoen tijdens het festijn zal het koor één lied uit eigen repertoire zingen en één lied samen met het Brook duo.

Het duurt nog even maar aan het eind van het jaar, in oktober, vieren we ons 85 jarig jubileum en uiteraard zijn we al druk bezig om een mooi programma samen te stellen met zang en Schotse muziek. U hoort daar later meer over.

Kom ook zelf eens meezingen. We willen graag het 100 jarig bestaan ook nog vieren!

En je wordt er zo vrolijk van.

Elke **maandagavond in de Martinushof**.

BOEKEN

Het nieuwe jaar is, wat boekenopbrengst betreft, goed begonnen. In januari werd er voor € 320 verkocht en in februari € 250. Alle kopers en inbrengers van de boeken...Hartelijk Dank.

Misschien hebt u het al gezien, maar de nieuwe leze-naar en bijpassende tafel in de grote zaal is aangeschaft van boekengeld 2015. Een mooie aanwinst. De eerstvolgende verkoop vindt plaats op donderdagmorgen 3 maart van 9.30 - 12.00 uur.

Behalve boeken, verkopen we ook Cd's. Alle Cd's gaan in de aanbieding: 2 voor € 1.

U bent van harte welkom en de koffie staat klaar.

GIFTEN: 16 nov. 2015 t/m half febr. 2016.

CvK: College van Kerkrentmeesters:

HR. 10,00 / GWM 5,00 / B. 5,00 / MB. 10,00 / JS. 7,50 / HS. 20,00 / S. 50,00 / KT. 50,00 / VW. 5,00 / K-H. 10,00 / S. 15,00 / V. 10,00 / DE. 5,00 / tH-M. 10,00 / L-B. 10,00 / W-B. 10,00 / Sp. 20,00 / J-G. 20,00 / W. 5,00 / H. 10,00 / KIB. 20,00 / B-O. 10,00 / JE. 10,00 / E-Z. 5,00 / JE. 10,00 / P-V. 10,00 / n.n. 10,00 / E-E. 10,00 / P. 10,00 / J-S. 50,00 /

Zondagsschool: S. 10,00 /

Verjaardagsfonds: B-G. 10 00 / AB. 5,00 / AE. 5,00 / S. 20,00 / B-Z. 20,00 / E-K. 15,00 / S-V. 15,00 /

M. 10,00 / tW. 10,00 / HJB. 10,00 / n.n. 12,50 /
 R-G. 10,00 / via Bank € 45,00 / via bank € 1.003,50
Kerkblad: GW. 45,00 / via bank: € 20,00 /
 via bank: B. 10,00 /
Diaconie: alg. HS. 10,00 /
Algemeen: TK. 10,00 /
Bloemen: E.W. 15,00 / N. 10,00 / JS. 7,50 /
 K-K. 10,00 / K-KV. 5,00 / O. 5,00 / AJB. 10,00 /
 A E. 5,00 / C-B. 10,00 / GWM. 5,00 / W. 10,00 /
 B. 15,00 / H-H. 5,00 / HW. 10,00 / HS. 10,00 /
 W-H. 10,00 / GJL. 10,00 / E. 10,00 / HR. 5,00 /
 K-W. 10,00 / MvD. 5,00 / vR. 5,00 / M. 10,00 /
 L-W. 5,00 / L-D. 10,00 / tW-R. 10,00 / JvdK. 10,00 / K.
 4,50 / N-K. 10,00 / N. 10,00 / n.n. 5,00 / N-V. 5,00 /
Fruitbakjes: div. € 280,00 div. € 41,00
Kalenders : div. € 192,00
Voedselbank: vdV. 5,00 / v.d.N. 13,00 /
 in bus uit de Kerk 96,00 /

COLLECTEN T/M 31 DEC 2015

Datum	CvK.	Diac.	Eindcollecten	
15 nov.	77,65	77,65	220,10	Diac. Kika
22 nov.	198,24	198,24	410,60	CvK. Onderhoudfonds
27 nov.		40,40		Diac. Anholtskamp
29 nov.	33,03	33,02	79,61	Diac. Alg. middelen
06 dec.	41,36	41,36	115,75	CvK. kerkradio
13 dec.	40,93	40,93	164,05	Diac. Kerstpakketten minima
19 dec.		64,41		Diac. Anholtskamp
20 dec.	15,40	15,40	44,00	CvK. Alg. Kerkenwerk
20 dec.	19.30 uur		324,09	CvK. Orgelfonds
24 dec.	125,92	125,92	251,83	19.30 uur Diac. Kinderen in de knel
24 dec.	76,71	76,71	230,00	22.30 uur CvK. Lit
25 dec.	128,83	128,83	305,72	CvK. Kerkblad
27 dec.	25,64	25,63	68,50	CvK. Oudejaarscollecte



Ethiopië

Door de invloed van El Niño is de regen in Ethiopië uitgebleven en zijn de oogsten mislukt. Er is veel vee gestorven en veel kinderen zijn ondervoed. Kerk



in Actie wil nu via de plaatselijke kerk extra hulp bieden aan de meest kwetsbare groepen, zoals kinderen en ouderen. Met uw hulp wordt er voedsel verstrekt, worden ondervoede kinderen behandeld en worden beschadigde bronnen gerepareerd.

Een voedselpakket voor één maand kost € 10,50. Voor miljoenen mensen is de situatie schrijnend geworden en levensbedreigend.

Daarom neemt ZWO de vrijmoedigheid om een extra gift te vragen, zodat Kerk in Actie d.m.v. de plaatselijke kerk noodhulp kan verlenen.

Giften graag op het rekeningnummer NL 65 RABO 034 07 00 327 van de Diaconie Protestantse kerk Markelo, o.v.v. Ethiopië.



De vluchteling

*Ik hoop dat je nooit hoeft te schreeuwen van angst of honger of pijn.
 Ik hoop dat je nooit hoeft te zwijgen omdat je zei wat je dacht.
 Ik hoop dat je nooit wordt gedood omdat je iets anders gelooft.
 Ik hoop dat je nooit hoeft te huilen als alles is weggeroofd.
 Ik hoop dat je nooit hoeft te zien dat je land onder je ogen verbrandt.
 Ik hoop dat je nooit hoeft toe te kijken hoe je dochter wordt verkracht.
 Ik hoop dat je nooit hoeft te smeken om asiel in een veilig land.*

Maar stel dat het zou gebeuren dan hoop ik voor jou en voor mij op een land dat ons zal omarmen en zegt: Kom maar hier, je bent vrij.

ZALENVERHUUR

Waar? Martinushof
Voor al uw vergaderingen/ bijeenkomsten/ workshops
Aantal 5 tot 150 personen
Info Jeroen Noltus tel. 363890
Email: martinushof@pkn-markelo.nl

RADIO KERKLOKAAL

*Kerkelijk nieuws uit de Hof van Twente
 104.1 FM op de kabel en 107.6 FM in de ether.
 De uitzendtijden zijn als volgt:
 Donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur.
 De herhaling van de uitzending:
 Zondagmorgen van 09.00 uur – 10.00 uur.
 Redactie adres: Mw. R. Wibbelink, Deldensestraat 112A,
 7471 KZ Goor. Tel: 0547-261937*

HOUD CONTACT MET DE KERK

Wie als lid van de Protestantse gemeente Markelo prijs stelt op een bericht van geboorte of overlijden in het kerkblad, willen we vragen om dit tijdig aan ons door te geven. Een in memoriam van maximaal 200 woorden is aan te leveren bij de wijkpredikant. Bij een niet-kerkelijke uitvaart kan dat op verzoek ook worden beperkt tot de naam, datum en leeftijd.



Netwerken Palliatieve Zorg
Midden- en Noordwest-Twente

'Café Doodgewoon', inloopavond in Hengelo

Op **woensdagavond 16 maart a.s.** organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Twente voor ongeneeslijk zieken en hun naasten een inloopavond in **Hengelo**. Dit onder de naam **Café Doodgewoon**.

Het thema deze avond is: '**Complementaire Zorg**'. Om het lijden te verlichten en de kwaliteit van het leven en sterven van de patiënt (en naasten) in de palliatieve fase te verhogen, kunnen er complementaire (aanvullende) zorgvormen ingezet worden. U kunt daarbij denken aan ontspanningstechnieken, massages, muziek etc.

Mw. C. Jansen, docent verpleegkunde, complementaire zorg en docent minor palliatieve zorg bij Saxion, zal deze avond op de verschillende vormen van complementaire zorg ingaan. Tijdens deze inloopavond staan de ontmoeting en het contact met lotgenoten centraal.

Café Doodgewoon op 16 maart a.s. vindt plaats in het **Het Nije Huis**, Beursstraat 9 te Hengelo. Aanvang **19.30 uur** (zaal open vanaf 19.15 uur). De avond is kosteloos en aanmelding vooraf is niet nodig.

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met:
Bernadette Nijhuis, 06 34 35 66 13
b.nijhuis@carintreggeland.nl
Marie-Josée Eenkhoorn, 06 343 58 100
hengelo-borne@leendertvriel.nl



Geld weggeven.....

Zomaar op een zondagmorgen in de kerkdienst honderd euro geven aan tien personen? Lees over deze Koninklijke opdracht.

Dat was gek! Zomaar op een zondagmorgen in de kerkdienst honderd euro geven aan tien personen. 'Dat kost ons duizend euro', zo werd me fijntjes ver-

teld bij de voorbereiding. Maar we hebben het toch gedaan. Een spannend experiment, dat wel. De tien personen die spontaan tijdens de kerkdienst naar voren kwamen ontvingen deze opdracht: 'Dit is geld dat je mag besteden in het koninkrijk van God. Doe er iets goeds mee en bewandel vooral nieuwe wegen! Het is een Koninklijke opdracht! En laat ons over een poosje weten hoe je anderen tot zegen bent geweest met dit geld.'

Op de paasmorgen gaan we hun verhalen horen. Ik ben benieuwd. Ik geloof er heilig in dat het goed be-steed zal zijn en dat het zich in dat koninkrijk van God vermenigvuldigd zal hebben. En dat is een veel betere optie dan het geld in de grond begraven. Taco Koster

Predikant-pionier bij CrossPoint, Getsewoud.

Protestantse gemeente Markelo

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo
Tel: 0547-363890

Redactie Markelo's kerkblad:

Mw. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709
Mw. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439
Dhr. M.H. van Vrouwerff, Stationsweg 25, tel. 361609
Dhr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652
Het volgende nummer verschijnt op **4 april 2016**.
Inleveren kopij vóór donderdag **28 maart 2016**.
E-mail: kerkblad@pkn-markelo.nl

Kerkenraad:

Praeses: Mw. W. Schoneveld-Woestenenk
Email: w.woestenenk@planet.nl
Larenseweg 12 tel. 362406
Scriba: Dhr. J.J. Haas
Email: scriba@pkn-markelo.nl
Tolweg 40b tel. 362063

Voorganger:

Ds. M. Dijkstra, Tolweg 3 tel. 361238
Email: martends@caiway.net

Koster:

Jeroen Noltus, tel. 363890
Email: martinushof@pkn-markelo.nl

Kerkelijk bureau:

Adres: Kerkplein 41, tel. 361242
E-mail: kerkburo-markelo@hetnet.nl
Openingstijden:
Maandag van 10 -12 uur
Mw. Thea Aanstoot-Meijerink (financiële adm.)
Woensdag en vrijdag van 10-12 uur
Mw. Anita Meulman-Klein Horsman (leden adm.)

College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente:
Bankrekening: NL 73 RABO 034 07 01 153
Diaconie Protestantse Gemeente:
Bankrekening: NL 65 RABO 034 07 00 327