



MARTINUSKERK

93<sup>e</sup> jaargang, nr. 793 januari/februari 2015

# Markelo's Kerkblad

Uitgave van de  
Protestantse gemeente Markelo

Internet: [www.pkn-markelo.nl](http://www.pkn-markelo.nl)

## JEZUS DUIKT OP IN JERUZALEM?

In een net uitgekomen film 'Er ist wieder da' kruipt een acteur in de huid van Hitler en doet alsof deze ontwaakt in Berlijn, op de plek van zijn vroegere bunker. Als Adolf Hitler maakt hij kennis met mensen op straat en verdiept zich in zaken als email en internet. Al snel wint hij aan populariteit met zijn kijk op de samenleving. De filmmakers houden de kijkers een spiegel voor. Kijk om je heen. Zie wat er gebeurt, wanneer zo'n persoon stem geeft aan wat er leeft onder het volk aan onvrede, aan angst en allerlei onderbuikgevoelens. Even komt ook Geert Wilders in een scène voorbij.

Ik heb de film zelf niet gezien, maar word er wel nieuwsgierig naar. In gedachten probeer ik me ook voor te stellen hoe het zou zijn, wanneer ineens iemand in de straten van Jeruzalem verschijnt en zich bekend maakt als Jezus Christus. Hoe zouden mensen dan reageren? Waar zou deze Jezus de mensen dan op aanspreken? Wat zou hij doen?



Ook dan zullen er vast mensen bij zijn, die net als in deze Duitse film, met hem op de foto willen. Een selfie bij de Westelijke Muur, de Klaagmuur. Maar een aantal mensen zou ook willen dat hij doet wat in hun straatje past. Als hij in gesprek zou gaan met een zwerver, hoeft dat weinigen op te vallen. Misschien komt er meer roering, als hij in discussie gaat met Joodse kolonisten of Palestijnse jongeren. Politici zullen hem voor zich willen winnen, indien hij populair zou worden. Alleen al om zich verzekerd te weten van zijn steun, zoals regeringsleiders dat gewoon zijn om te doen bij belangrijke geestelijke leiders in Israël. Maar wie zich te veel bedreigd voelt in zijn positie

zoekt misschien naar middelen om hem verdacht te maken.

Een genezing van een zieke zou achter de schermen kunnen gebeuren, gewoon bij iemand thuis, zonder al te veel ophef. Maar het nieuws over wonderen gaat snel rond. Toch zullen reacties weinig anders zijn dan nu al gebeurt met betrekking tot mensen, die in Jezus' naam zieken de handen opleggen en voor hen bidden. De aanhang kan net als 2000 jaar geleden beperkt blijven tot een kleine kring van volgelingen. De groep van volgers op internet kan echter minstens zo groot worden als de huidige paus heeft. Uiteindelijk blijft het gissen, maar ik ga er vanuit dat Jezus ook nu niet iedereen achter zich krijgt. Zonder een duidelijk beeld van hem is sowieso de vraag hoe je kunt geloven dat hij is wie hij zegt te zijn.

Voor hen, die bij voorkeur met een hoofdletter over Hem schrijven, is er de verwachting dat Hij daadwerkelijk terug zal keren op aarde. Volgens sommigen wijzen allerlei tekenen erop dat dit moment niet eens meer ver weg is. Dan denken ze aan wat Jezus zelf voorzag aan zware tijden voorafgaande aan zijn komst. Aanhangers van Jezus wijzen op uitbraken van een epidemie, onlusten, oorlogen en natuurrampen. Rampspoed is echter van alle tijden. Ook zonder te geloven in een terugkeer van Jezus geven dergelijke zaken al genoeg stof om je druk over te maken. De vraag hoe het zal gaan, wanneer Hij verschijnt, kan ik niet beantwoorden. Dit geloof ik wel: je hoeft niet te wachten tot dat moment, maar kunt nu al luisteren naar zijn stem en lezen wat Hij heeft gezegd. En dan wil ik me aan zijn woord vasthouden, dat Hij het is die overwint en wij moed mogen houden. MD

**KERKBALANS 2016**  
*Actie van 17-31 januari*

**Valentijnsdag Themadienst**  
**14 februari 10.00 uur**  
**Met gospelkoor 'Samen op weg'**

## Kerkdiensten

### Zondag 17 jan Martinuskerk

10.00 uur ds. A. Braakman Diepenheim  
Eindcollecte: Diac / Stichting Gave

### Zondag 24 jan Martinuskerk H. Avondmaal (lopend)

10.00 uur ds. M. Dijkstra  
Eindcollecte: Diaconie / Diaconale middelen

### Vrijdag 29 jan Anholtskamp zangavond

18.45 uur ds. A. Braakman  
Collecte: Diaconie

### Zondag 31 jan Martinuskerk

#### Bevestiging ambtsdragers

10.00 uur ds. M. Dijkstra  
Eindcollecte: CvK / Algemeen kerkenwerk  
Koffiedrinken na de dienst

### Zondag 7 feb Martinuskerk doopdienst

10.00 uur ds. M. Dijkstra  
Eindcollecte: Diac / ZWO werelddiaconaat  
Koffiedrinken na de dienst

### Zondag 14 feb Martinuskerk themadienst

10.00 uur dhr. R. Nijhuis uit Rijssen  
Eindcollecte: Commissie themadiensten  
Gospelkoor 'Samen op weg' uit Bergentheim werkt mee aan de dienst.  
Napraten over de dienst kan onder het genot van een kopje koffie, thee of frisdrank.

### Zondag 21 feb Begin 40-dagentijd voor Pasen

#### Martinuskerk

10.00 uur ds. M. Dijkstra  
Preekbespreking mogelijk; (zie bij de diensten)

#### Elsen buurtdienst

10.00 uur ds. J.D. Veddere-Dekker  
Eindcollecte beide diensten: CvK / liturgisch centrum

### Vrijdag 26 feb Anholtskamp zangavond

18.45 uur ds. M. Dijkstra  
Eindcollecte: Diaconie

### Zondag 28 feb Martinuskerk

10.00 uur ds. A. v. Houwelingen uit Almelo  
Eindcollecte: Diaconie

### Zondag 6 mrt Martinuskerk

10.00 uur mw. J.W. Hengeveld uit Eibergen  
Eindcollecte: CvK / kerkradio

### BIJ DE DIENSTEN

*Heilig Avondmaal:* In de week van het gebed voor de eenheid van de kerken (17-24 januari) vieren we in de kerk het Heilig Avondmaal. Het materiaal van de Week van Gebed komt dit keer uit Letland en heeft als uitgangspunt de tekst 'Geroepen om de machtige daden van de Heer te verkondigen' uit 1 Petrus 2: 9. Deze tekst nodigt uit om na te denken over de manier waarop christenen het evangelie uitdragen naar men-

sen om hen heen. Hoe uitnodigend is dan het Avondmaal?

*Afscheid/bevestiging:* Op zondag 31 januari nemen we afscheid van Chris te Raa als ouderling. Ook voor Jan Haas zit zijn derde ambtstermijn erop, maar zo lang er nog geen opvolger is om zijn taken als scriba over te nemen, neemt hij een deel van het werk nog waar. Volgens de kerkorde kan dat tot maximaal zes maanden. Bé Hemeltjen heeft zijn werk als tweede scriba neergelegd en stopt als diaken. Hanneke Ziggers aanvaardt een volgende termijn als ouderling. Rob Nijland verbindt zich voor nog een jaar aan de gemeente als ouderling-kerkrentmeester. Anita Meulman-Klein Horsman treedt af als diaken. Hanneke Hesselink-Bosman en Diny Waanders-Wansink zijn gestopt als pastorale medewerksters. Chris te Raa gaat wel als pastorale medewerker door in dat deel van de nieuwbouwwijk de Esch waar zijn vrouw Barbara al namens de kerk present is.

*Doopdienst:* Op 7 februari is als dopeling aangemeld: Dex Gerhard Paalman (geboren op 27-09-2015), zoon van Gerald Paalman en Yvonne Mombarg, woneend aan de Burg. Nilantlaan 40.

*Themadienst 14 februari:* Deze kerkdienst is anders dan normale kerkdiensten en gaat in op, zoals de naam al zegt, een thema dat centraal staat tijdens de dienst.

Op 14 februari is het **Valentijnsdag** en deze dienst zal in het teken staan van liefde en vriendschap. Wat is liefde? Welke verwachtingen heb je van de liefde? Welke mensen zijn belangrijk voor je?

Het doel van deze dienst is om hier eens bij stil te staan en hier over na te denken. De voorganger is de heer R. Nijhuis uit Rijssen. Het gospelkoor 'Samen op Weg' uit Bergentheim werkt mee aan de dienst met zowel Nederlandse als Engelse liederen zoals 'Mag ik dan' en 'A better friend'. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om koffie/thee te drinken.

Iedereen is welkom; graag zien we je zondag 14 februari om 10:00 uur in de Martinuskerk!

*Preekbespreking:* Aansluitend op de kerkdienst van zondag 21 februari in de Martinuskerk bied ik gelegenheid tot een nagesprek over de dienst onder het genot van een kop koffie of thee. Voor mij is het een kans om na te gaan hoe de liederen, gebeden en preek overkwamen. Tegelijkertijd kan deze bespreking verhelderend zijn of aanleiding geven tot een persoonlijke bezinning.

*Zondag 21 februari:* Rienke Veddere-Dekker gaat deze ochtend voor in het buurtgebouw in de school van Elsen.

### *Zangavonden Anholtskamp:*

*29 januari:* De eerste zangavond in het nieuwe jaar. Voorganger is ds. Ary Braakman. Het programma is nog een verrassing....Komt u ook?

*26 februari:* Voorganger is ds. Marten Dijkstra. "Het kan zijn dat ik stil sta bij een minder bekend lied uit

het nieuwe liedboek, dat extra aandacht verdient. Als het op de samenzang aankomt, houden we het nog veelal bij de bekendere liederen. Wat is uw favoriete lied?"

### KINDERNEVDIENST / OPPASDIENST



Foto van de kindernevendienst op 1<sup>e</sup> kerstdag

De oppasdienst voor de kleinste kinderen is **in de consistoriekamer**. Alle kinderen tot 3 jaar zijn welkom bij de oppasdienst en de kinderen van 4 tot 12 jaar zijn welkom bij de Kindernevendienst!

Eerst vertellen we een verhaal uit de bijbel en praten we daar samen over. Daarna gaan we een werkje maken wat een beetje aansluit bij de vertelling. Kom je ook?

### ZONDAGSSCHOOL

Onder kerktijd is er in de Martinushof de Zondagschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Alle kinderen die op de basisschool zitten zijn welkom!

### VERVOER

Wilt u graag naar de kerk, maar hebt u geen vervoer? Neem dan even contact op met Anita Meulman-Klein Horsman tel. 0548-625315 en het wordt geregeld. Voor de Anholtskamp is Jenny Wibbelink-Wolthuis de contactpersoon, tel. 0547-361908.

### WELKOM OP DE DONDERDAGMORGEN

Als u op de markt bent, kom dan even aan voor een kopje koffie. U bent van harte welkom van 9.30 tot 12.00 uur voor ontmoeting en gesprek onder het genot van een kop koffie of thee. Iedereen is daar van harte welkom aan de koffietafel!

### *Wijk Noord*

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3

Telefonisch spreekuur:

di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur

tel. 361238; E-mail: [martends@caiway.nl](mailto:martends@caiway.nl)

vrije dag: maandag

### WIJ GEDENKEN

Op 2 december is Lammerdina Hartgerink – Gersen (Dina van Zwemjan) op de leeftijd van 89 jaar in de Stoevelaar overleden. Dina werd in Stokkum geboren. Haar beide ouders zijn op jonge leeftijd overleden, zodat de kinderen de boerderij alleen moesten voortzetten. In deze periode is haar enorme doorzettingsvermogen ontwikkeld. Dina werkte hard, daarnaast was ze actief in de PJGO. In 1954 is ze getrouwd met Hendrik Hartgerink. Het echtpaar ging

wonen aan de Oude Rijssenseweg op boerderij Zwemjan. Ze kregen drie jongens. Naast de zorg voor haar gezin en de medewerkers op het bedrijf, ging ze regelmatig op bezoek bij mensen die kampten met ziekte of andere narigheden. Dina was een sterke vrouw die puur zichzelf was, een vrouw zonder verbeelding. 'Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden'. Ze was een vrouw die kracht putte uit haar geloof waardoor ze gesteund werd op moeilijke momenten in haar leven.

In de uitvaartdienst die plaatsvond op 7 december in de Martinuskerk hebben we Psalm 139 gelezen. God die met ons wil meegaan als een liefdevolle en zorgende God. Moge het Licht van het kerstfeest haar kinderen en klein- en achterkleinkinderen troost geven. Ds. J.D. Vedders – Dekker

Op 18 december overleed Gerrit Hendrik Bomans op 84 jarige leeftijd in zijn kamer op afdeling De Hulpe van de Anholtskamp. Door een afnemende gezondheid was hij daar terecht gekomen. Hendrik groeide op in Stokkum en begon als timmerman in de zaak van zijn vader aan de Stationsweg. In 1949 stierf zijn zieke moeder. Het jaar erop trouwde hij met Hanna Udink en werd dochter Diny geboren. Een groot verlies was het verongelukken van zoon Henny in 1972. Hierna wisten Hendrik en Hanna de draad van het leven goed op te pakken. Hendrik vond ander werk en sloot zijn loopbaan af bij de buitendienst van het Centraal Bureau voor Statistiek. Vele jaren zaten ze bij de boerendansers in Lochem. Samen zijn ze gastgezin geweest voor Canadese veteranen. Toen we in het crematorium te Diepenveen bijeen waren, stond Diny bij dit alles stil. Ze schetste hem als een zorgzame man, die secuur was, humor bezat en die trots was op zijn klein- en achterkleinkinderen. Ze haalde de talloze reizen naar het buitenland aan en de blijvende contacten die dit opleverde. Ze benoemde de vele door hem vervaardigde meubelstukken. Mogen alle goede herinneringen en tastbare bewijzen aan hem tot troost zijn.

**STUDIE:** Op 19 januari, 2 februari en 16 februari volg ik van 10.00 tot 16.00 uur de cursus 'Tot het einde toe levend' in de stad Groningen. Het gaat over oud worden, de kwaliteit van leven en verzoeken om euthanasie. Voor mij zal het een persoonlijke bezinning zijn op vragen over deze thematiek. Van mij als deelnemer wordt verwacht dat ik van tevoren de opgegeven literatuur bestudeer en de eigen bezinning uitwerk in een verslag. Hiertoe heb ik een aantal zaterdagen gereserveerd. Op de drie genoemde studiedagen ben ik overdag niet beschikbaar voor werk in de gemeente. Ds. Ary Braakman heeft zich voor dezelfde cursus opgegeven en is dan evenmin beschikbaar. Indien nodig zullen anderen voor mij waarnemen.

### VRIJE WEEK

Gevoelsmatig komt het raar bij mij over om het al weer te hebben over vrij zijn, terwijl het nieuwe jaar op het moment van schrijven nog maar net is begonnen. Maar in de week van maandag 29 februari tot en

met zondag 6 maart is een vrije week gepland. Zo nodig zullen collega's worden benaderd om voor mij waar te nemen.

Met vriendelijke groet, Marten Dijkstra

### **Wijk Zuid**

Ds. E.E. Nordt (vrijgesteld van werkzaamheden)  
*Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor  
bellen met Gerda Vedders-Vasters, telnr 06-51029818*

#### **WIJ GEDENKEN**

Na een korte ziekteperiode overleed op 4 december Hendrik Willem Sligman, Hendrik Schottink, in het ziekenhuis in Deventer op de leeftijd van 90 jaar. Hendrik was sinds 1988 weduwnaar van Dina Snellink van "Siene" van de Larenseweg met wie hij in 1952 was getrouwd. Zelf kwam hij van de Brikkenweg 3.

In 1954 waren ze aan de Rouwelaarsdijk 8 komen wonen en hadden daar een boerderij opgezet. Ze kregen twee dochters. Omdat er geen opvolger was, heeft hij dit bedrijf in de jaren '80 weer afgebouwd, maar hij ging nog wel een tijd door met vleeskoeien uit zijn geliefde vakantieland Oostenrijk.

Hij was een man van de klok, gehecht aan traditie en de eigen plek in de buurt. Tot op hoge leeftijd hielp hij mee met het omploegen van het land. In vroeger jaren was hij als liefhebber van paarden actief bij de rijvereniging. In de uitvaartdienst was een familie aanwezig, van wie enkele leden in de oorlog als vluchteling onderdak hadden gevonden bij zijn ouders en bij burenen. Naar zijn wens is het lied "Daar is uit 's werelds duist're wolken" in die dienst gespeeld, een lied over het Licht dat in Jezus is verschenen. Moge Hendrik tot dit Licht zijn opgegaan. MD

Een week na opname in het ziekenhuis te Deventer overleed Johanna Hendrika Oosterkamp-Lonink op 27 december op de leeftijd van 84 jaar. Hanna was sinds mei 2015 weduwe van Gerrit Oosterkamp en woonde op de boerderij aan de Hogedijk 12, waar ze ook geboren is. Kenmerkend voor haar zijn eenvoud, zorg voor het gezin met drie kinderen, hart voor het vee, vriendelijkheid en bescheidenheid. Hanna was boerin in hart en nieren en stond graag in de melkstal, tot ze dat werk door een valpartij op haar 75<sup>ste</sup> moest geven. Geliefde bezigheden waren kaarten, met haar man naar voetbal kijken of samen rondtoeren door de omgeving. Er zijn goede herinneringen aan vakanties met vrienden naar het buitenland. Toen Gerrit enkele jaren geleden een herseninfarct kreeg en hun gezondheid achteruitging, gingen ze vaker naar de dagverzorging. Nadat hij plotseling was overleden, was zij in staat om zijn sterven te accepteren. Ze bleef met plezier naar de dagopvang gaan, maar gewoon thuis zijn was haar ook goed. Toen ze zelf last kreeg van benauwdheid en niet meer opknapte, kon zij zich hier bij neerleggen. Het was niet anders. Terwijl wij hier haar leven moesten afsluiten, geloven we dat in de hemel een deur voor haar wordt geopend. In die verwachting legden we haar lichaam op

oudejaarsdag in de aarde op de begraafplaats bij de Hulpe. MD

## **Kerkenraad**

#### **Uit de kerkenraad van 9 december 2015**

De vraag kwam aan de orde welke kosten de buurt-diensten met zich meebrengen. Omdat wij deze diensten als zeer waardevol beschouwen, zien wij genoeg redenen om hiermee door te gaan.

In de voortgang van het project van het Oversticht, gaat een delegatie van de kerkenraad in januari op bezoek in twee dorpen, waar naast de wekelijkse erediensten meerdere activiteiten in de kerk voor het dorp georganiseerd worden.

Er wordt naarstig gezocht naar nieuwe ambtsdragers. Omdat wij binnenkort afscheid nemen van een aantal ambtsdragers, aangezien hun zittingstermijn verstreken is, hopen wij nieuwe mensen bij de kerk te kunnen betrekken. Mocht u iemand willen aanbevelen, laat het ons weten. Namen kunt u doorgeven bij de scriba.

De commissie Open Kerkdagen is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij het opbouwen van de jaarlijkse tentoonstelling en bij het koffie schenken. In de zomervakantie is de kerk open op iedere donderdagochtend, hetgeen zeer succesvol is gebleken. Wij willen dit graag voortzetten met een groep vrijwilligers, zodat de belasting voor een ieder beperkt kan blijven.

De kerkenraad wil zijn dank uitspreken aan de Liturgische Bloemschikcommissie, die meerdere malen per jaar prachtige bloemstukken weet te schikken in de kerk bij bijzondere gelegenheden. Wij zijn hun daar zeer erkentelijk voor.

De kerkenraad heeft een jaarverslag van het ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) ontvangen. Het afgelopen jaar hebben zij succesvolle en mooie activiteiten georganiseerd, waar veel mensen naar toe gekomen zijn om de warmte van contacten met elkaar te ervaren. Niet alleen zendingsprojecten buiten Nederland kregen de aandacht, maar ook projecten in ons eigen Markelo. De kerkenraad bedankt hen voor hun enthousiaste inzet.



werkstukjes  
gemaakt  
door de  
kinder -  
nevendienst  
op 1<sup>e</sup>  
kerstdag

## Kerkrentmeesters

### KERK BALANS 2016

Actie Kerkbalans 2016: "De schouders eronder!!"

Als u dit leest zitten we midden in de actie Kerkbalans 2016. Deze actie vindt plaats van 17 t/m 31 januari 2016.

De Martinuskerk in Markelo is niet weg te denken uit onze Markelose samenleving.

Wij zijn trots dat we een eigen kerk hebben met vele vrijwilligers, Pastoraat, koster, kerkelijk bureau en natuurlijk de Martinushof en het uitvaartcentrum Markelo.

Ieder jaar benaderen wij onze leden om mee te denken over de vraag wat de kerk in Markelo hem of haar waard is.

Hebt u de kerk nodig voor uw persoonlijke geloofsbeleving? Of komt u niet zo vaak in de kerk, maar vindt u het toch belangrijk dat de kerkelijke gemeente er is voor belangrijke momenten in het leven als doop, huwelijk of rouw, of gewoon omdat het een goed/geruststellend gevoel is dat de kerk er is? Dat de kerk aandacht besteedt aan zieken, ouderen, eenzame en kansarme mensen binnen de gemeente en daarbuiten?

Er wordt in onze gemeente veel werk verricht. Gelukkig mogen we rekenen op de hulp van vele vrijwilligers die meehelpen bij het jongerenwerk en bij de zorg voor ouderen, zieken en hulpbehoevenden.

Wij zijn trots maar constateren ook dat reeds enkele jaren de uitgaven de inkomsten overtreffen. We moeten op korte termijn financieel weer gezond worden.

Daarom lopen er verschillende acties om meer inkomsten te genereren en wordt bestudeerd hoe te besparen op de uitgaven.

De kerk heeft een waarde die *niet in geld* is uit te drukken, maar die niet zonder geld kan bestaan.

Mocht u het antwoordformulier nog niet hebben ingevuld en/of ingeleverd denk dan nog eens extra na over het belang van deze jaarlijkse actie, want de grootste inkomenspost zal altijd de opbrengst van de actie kerkbalans blijven.

Alvast bedankt voor uw, onmisbare, financiële steun!



## Jeugd en Jongerenwerk

### Jeugdclub / Knutselclub



Het jaar 2015 zit erop en we kunnen terugkijken op leuke en gezellige knutselavonden.

De beste wensen voor 2016!

Ook in 2016 zijn de kinderen die op de basisschool zitten en het leuk vinden om samen één keer per maand te knutselen van harte welkom in de Martinushof (naast de kerk) op:

Donderdag 28 januari en

Donderdag 25 februari

Altijd 's avonds van half zeven tot half acht.



De kosten bedragen € 1,00 . Opgave vooraf is niet nodig.

Kom jij ook? Neem gerust een vriend- je of vriendinnetje mee.

Kijk ook eens op de website

[www.pkn-markelo.nl](http://www.pkn-markelo.nl)

Groetjes van de leidsters :

Jolanda van den Noort & Herma Bonenkamp.

### Van de Zondagsschool



Zaterdagavond 19 december was het gezellig druk in de Martinuskerk voor het kinderkerstfeest van de Zondagsschool. Kinderen van alle leeftijden waren verzameld om het wonder van Kerst te vieren. En dat

werd op allerlei verschillende manieren gedaan. Zo werden er samen kerstliedjes gezongen en staken de kinderen van Stokkum de adventskaarsen aan terwijl ze in een mooi gedicht vertelden waarom ze dat deden. Daarna werd het aloude kerstverhaal verteld door de kinderen uit Elsen.



De kinderen uit het dorp waren druk geweest om het kerstspel in te studeren, waarin Tijd een belangrijke rol speelde. In de klokkenwinkel van Theodora kwamen bijzondere klanten die allemaal een probleem met de tijd hadden. Gelukkig had Theodora voor alle problemen een oplossing zodat de klanten gelukkig en blij huiswaarts keerden om met elkaar kerst te vieren. Net als alle andere aanwezigen!

## Algemeen

### HERVORMDE VROUWEN VERENIGING



Op **donderdag 28 januari** a.s. hebben wij **Jan Ybema en Pauline van Rijsaard** van Boer zoekt vrouw te gast op onze verenigingsavond.

Jan was de boer die het toen heel moeilijk had en huilend weg liep uit de keuken.

Toen is het op niets uitgelopen met een vrouw.



Pauline was bij een andere boer en ook dit is niets geworden.

Later hebben ze elkaar ontmoet bij een afterparty en sindsdien zijn ze een paar.

Ze wonen alweer jaren in Friesland.

Ze kunnen heel leuk vertellen wat er allemaal gebeurd is in en na het programma.

De aanvang is om 20.00 uur in de Martinushof te Markelo.

Op **donderdag 25 februari 2016** hebben wij **Gejo Wassink** van Wassink Natuurprojecten uitgenodigd.

Hij kan en wil ons alles vertellen over de Oehoe.

Een Oehoe is een reuzenuil die voorkomt in bergachtige streken.

Welke soorten zijn er, wat eten ze en waar nestelen ze etc.

Een zeer interessante lezing met prachtige beelden. De aanvang is om 20.00 uur in de Martinushof te Markelo.

Wij hopen op beide avonden vele dames te mogen begroeten.



Nieuwe website:  
[debijbel.nl](http://debijbel.nl)

### De Samenleesbijbel getest

Sinds oktober 2015 is de Samenleesbijbel verkrijgbaar. Is het ook werkelijk iets bijzonders, iets nieuws? Onze regio coördinator schreef in een column:

“Ik had mijn neefjes te logeren. Zes en vier jaar oud. Je mag ze het etiket ADHD niet opplakken, maar ze

zijn wel druk. En een bijbelverhaal aan hen vertellen is een extra uitdaging. Maar het leek me het proberen waard.

Ze wilden het verhaal horen over de regenboog.

Oké. Maar voordat ik begon stelde ik de vragen die in de Samenleesbijbel bij het verhaal staan. Heb je wel eens een regenboog gezien? Wanneer kun je die zien? Wat vond je daarvan? Weet je wat een regenboog te maken heeft met het verhaal van Noach? Nee?

Ze reageerden er heel serieus op en ik merkte dat ik hun aandacht had.

Toen las ik het verhaal voor.

Na het verhaal stond er “een weetje?” beschreven. Dat gaat over de kleuren van de regenboog. De jongens hadden nog nooit van indigo en violet gehoord. En daarna ging het over “de belofte”. En toen was het een mooi moment om te stoppen. En te gaan slapen. De jongens hadden het niet meer over het verhaal. Maar....

De volgende morgen tekende de kleinste, met een rode kraspen, een prachtige regenboog met een vogeltje er op en hij, met zijn oom, er onder.”

De Samenleesbijbel, niet alleen om te lezen maar juist om te beleven. Gewoon doen!

Zie: [www.samenleesbijbel.nl](http://www.samenleesbijbel.nl)

Teuni Hoogendam en Dini Rozendom.



### BIJBELLEESROOSTER

	januari 2015	
ma18	Exodus 3:11-22	Nadere uitleg
di19	Exodus 4:1-17	Tegenwerpen
wo20	Exodus 4:18-31	Bloedbruidgom
do21	1 Korintiërs 10:1-13	Leer uit de geschiedenis
vr22	1 Korintiërs 10:14-22	Samen in de naam van Jezus
za23	1 Korintiërs 10:23-11:1	Grenzen
zo24	1 Korintiërs 11:2-16	Hoofd-zaken
ma25	1 Korintiërs 11:17-34	Avondmaal vieren
di26	1 Korintiërs 12:1-11	Gave gaven
wo27	1 Korintiërs 12:12-31	Gaven gebruiken
do28	1 Korintiërs 13:1-13	De hoogste gave
vr29	Psalms 71:1-13	Schuilplaats
za30	Psalms 71:14-24	Niet zwijgen
zo31	Lucas 4:14-30	Sabbatsonrust
februari		
ma1	Lucas 4:31-44	Machtswaard
di2	Lucas 5:1-11	Goede vangst
wo3	Lucas 5:12-16	Aanraking
do4	Lucas 5:17-26	Iets ongelooflijks
vr5	Lucas 5:27-39	Eten en drinken
za6	Lucas 6:1-11	Heer en meester over de sabbat
zo7	Hebreeën 1:1-14	God spreekt door zijn Zoon

ma8	Hebreeën 2:1-18	Meer dan de engelen
di9	Hebreeën 3:1-19	Aandacht voor de hogepriester
wo10	Hebreeën 4:1-13	Gods rust
do11	Psalm 51	Gebroken en geheeld
vr12	Exodus 5:1-18	Confrontatie
za13	Exodus 5:19-6:12	Twijfel
zo14	Hebreeën 4:14-5:10	Melchisedek II
ma15	Hebreeën 5:11-6:8	Voedzame melk
di16	Hebreeën 6:9-20	Dure eed
wo17	Exodus 6:28-7:13	Slangenkui
do18	Exodus 7:14-25	Bloedlink
vr19	Exodus 7:26-8:11	Kikkerproef
za20	Lucas 6:12-26	Het echte geluk
zo21	Lucas 6:27-38	Christelijke assertiviteit
ma22	Lucas 6:39-49	Goed zicht is belangrijk
di23	Exodus 8:12-28	Te moeilijk voor magiërs
wo24	Exodus 9:1-12	Pest en puisten
do25	Exodus 9:13-35	In zwaar weer
vr26	Exodus 10:1-20	Kaalslag
za27	Exodus 10:21-11:10	Het licht verdwijnt
zo28	Hebreeën 7:1-10	Meer en minder
ma29	Hebreeën 7:11-28	Hoop op iets beters
	<b>maart</b>	
di1	Johannes 7:1-13	Geen ster-allures
wo2	Johannes 7:14-24	Hoog opgeleid
do3	Johannes 7:25-36	Ongrijpbaar
vr4	Johannes 7:37-53	Uitnodiging
za5	Psalm 103	Oneindige liefde
zo6	Johannes 8:1-11	Zandschrift
ma7	Johannes 8:12-20	Getuigenis
di8	Johannes 8:21-36	Bevrijdende waarheid
wo9	Johannes 8:37-47	Wie is je vader?

## Niejs bie 30+

2016 is nog jong, goede voornemens zijn nog vers. Volop plannen, weer flink aan de bak. Maar echt leuk wordt het pas, als je elkaar weer spreekt!

Een goed begin, voor wie eerder al binnenliep. Een prima begin, voor wie met iets nieuws wil beginnen.

**Komt d'r in!**

Datum donderdag 21 januari

Tijd vanaf 20:30 uur.

Plek Martinushof te Markelo Kerkplein 41.

Koffie/ thee gratis, consumptie € 1,40.

Contact [30plus\\_cafe@online.nl](mailto:30plus_cafe@online.nl)

## MARKELO'S KERKKOOR

Maandagavond 4 januari hebben we weer onze jaarlijkse ledenavond gehouden met een officieel en een feestelijk gedeelte.

Het ledenaantal loopt wel terug (gelukkig langzaam) met nu nog 27 leden.

Het afgelopen jaar hadden we 2 jubilarissen. Henk Jansen (de bakker) 50 jaar en Gerrie Berendsen 40 jaar!! Ze ontvingen een mooie bos bloemen en nog een leuke attentie.

Met zulke langjarige jubilarissen kun je toch niet zeggen dat zingen in een kerkkoor saai is?



Het kerkkoor is het enige koor in Markelo waar je nog de mooie stukken kunt zingen van Mozart, Beethoven, Fauré, oude Engelse-, Duitse- en Nederlandse kerklieiders etc. Misschien niet eigentijds maar nog steeds prachtige muziek.

Het feestelijke deel werd verzorgd door de feestcommissie onder het genot van een hapje en een drankje met daarbij een bingo en uiteraard de traditionele verloting van spullen die meegebracht waren door de koorleden.

Dit jaar is weer een jubileumjaar voor het koor. In oktober bestaat het koor 85 jaar en is het waarschijnlijk de oudste vereniging van Markelo. (Misschien ook kwa leeftijd van de leden helaas....) Dit jubileum gaan we natuurlijk vieren met een concert in oktober. U hoort daar later meer over.

In april doen we natuurlijk ook mee aan "Markelo in Concert". Verder werken we weer mee aan verschillende optredens in kerk, verpleeghuis of elders.

Of we ook nog ons 90 jarig jubileum kunnen vieren hangt er van af of er nieuwe leden bijkomen.

Wie weet..... En bedenk: 'zingerende mensen zijn gelukkige mensen' (zoals de slogan van het Markelo's mannenkoor, vrij vertaald, zegt..)

**U bent van harte welkom op maandagavond in de Martinushof.**

## KASFEEST IN DE KOELE.



Op kerstavond werd voor de tweede keer het kerstfeest gevierd in Openluchttheater de Kösterskoele. Wat was het een mooie dienst. Helaas werkte het weer niet helemaal mee, maar desondanks waren er weer veel bezoekers.

Wat was het bijzonder om ontvangen te worden door zoveel lichtjes en het klagelijke geluid van de ossenhoornbazers.

Mooie liederen werden vertolkt door het Markelo's Mannenkoor. Het Mannenkoor werkte kosteloos mee i.v.m. hun 45-jarig jubileum.

Het kerstverhaal speelde zich af in en rond Markelo. Het werd gespeeld door vele toneelspelers uit Markelo. Gelukkig was er ook weer een baby die de rol van Jezus vertolkte. Natuurlijk waren er ook schapen en een ezel aanwezig om het prachtige plaatje compleet te maken.

Iedereen hartelijk dank voor het mogelijk maken van deze dienst.

Wat hebben we genoten!



### Doet u mee?

Weet u soms niet goed wat u moet doen met oude mobieltjes, lege cartridges of oude kaarten en postzegels?



ZWO zamelt ze in voor het werk van Kerk in Actie.

Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven.

Kerk in Actie organiseert al jaren een inzamelingsactie van postzegels, ansichtkaarten en enveloppen evenals geboortekaartjes. (zie poster in de kerk).

Naast deze gezamenlijke inzamelingsactie kunnen in de Martinushof ook oude mobieltjes, lege printer cartridges, oud Nederlands en buitenlands geld ingeleverd worden.

### Goed eten.

Trakajaya, partner van Kerk in Actie op Java, werkt met succes aan de verbetering van de voedselsituatie op het platteland. De landbouwmethodes zijn sterk verouderd en veel gezinnen eten zo eenzijdig dat kinderen ondervoed raken. Met steun van Kerk in Actie helpt deze kerkelijke organisatie om via duurzame landbouw hun productie en daarmee hun voedselvoorziening te verbeteren.



In 6 dorpen worden 150 gezinnen ondersteund bij het aanleggen van moestuinen en waterreservoirs. Via trainingen leert men betere landbouwtechnieken toe te passen en de lokale gewassen met meer variatie te gebruiken.

**De deurcollecte op 7 februari is bestemd voor dit project van Kerk in Actie.**

### HOUD CONTACT MET DE KERK

Wie als lid van de Protestantse gemeente Markelo prijs stelt op een bericht van geboorte of overlijden in het kerkblad, willen we vragen om dit tijdig aan ons door te geven. Een in memoriam van maximaal 200 woorden is aan te leveren bij de wijkpredikant. Bij een niet-kerkelijke uitvaart kan dat op verzoek ook worden beperkt tot de naam, datum en leeftijd.

### Protestantse gemeente Markelo

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo  
Tel: 0547-363890

### Redactie Markelo's kerkblad:

Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709

Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439

Dhr. M.H. van Vrouwerff, Stationsweg 25, tel. 361609

Dhr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652

Het volgende nummer verschijnt op **7 maart 2016**.

Inleveren kopij vóór donderdag **25 februari 2016**.

E-mail: [kerkblad@pkn-markelo.nl](mailto:kerkblad@pkn-markelo.nl)

### Kerkenraad:

Preases: Mevr. W. Schoneveld-Woestenenk

Email: [w.woestenenk@planet.nl](mailto:w.woestenenk@planet.nl)

Larenseweg 12 tel. 362406

Scriba: Dhr. J.J. Haas

Email: [scriba@pkn-markelo.nl](mailto:scriba@pkn-markelo.nl)

Tolweg 40b tel. 362063

Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890

Email: [martinushof@pkn-markelo.nl](mailto:martinushof@pkn-markelo.nl)

### Voorgangers:

Ds. M. Dijkstra, Tolweg 3 tel. 361238

Ds. E.E. Nordt, B.H. Heldstraat 65, 7103 WD Winterswijk

### Kerkelijk bureau:

Adres: Kerkplein 41, tel. 361242

E-mail: [kerkburo-markelo@hetnet.nl](mailto:kerkburo-markelo@hetnet.nl)

Openingstijden:

Maandag van 10 -12 uur

Mevr. Thea Aanstoot-Meijerink (financiële adm.)

Woensdag en vrijdag van 10-12 uur

Mevr. Anita Meulman-Klein Horsman (leden adm.)

### College van Kerkrentmeesters

#### Protestantse Gemeente:

Bankrekening: NL 73 RABO 034 07 01 153

#### Diaconie Protestantse Gemeente:

Bankrekening: NL 65 RABO 034 07 00 327