



MARTINUSKERK

92^e jaargang, nr 789 september 2015

Markelo's Kerkblad

Uitgave van de
Protestantse gemeente Markelo

Internet: www.pkn-markelo.nl

VLOEKEN OP HET KERKHOF

Persoonlijk heb ik er nog geen ervaring mee, dat vrienden van me zijn overleden. In 2008 is er wel een leeftijdsgenoot overleden, die ik kende van de middelbare school en met wie ik bevriend ben geweest in mijn studiejaren. Maar daarna verloren we het contact met elkaar. Destijds vierden we wel onze verjaardagen gezamenlijk, omdat die maar een week na elkaar jarig waren en we in hetzelfde pand op kamers zaten.



Toen ik van zijn sterven hoorde, was dat een rare gewaarwording. Hij had een vorm van kanker gekregen, dat fysiek belastend is geweest. Hij liet een vrouw en een zoontje achter. Het was vreemd om me voor te stellen dat hij er niet meer was. Een uitlating van hem kwam bij me boven, namelijk dat hij verwachtte niet oud te worden. Mijn reactie toen was, dat zo'n voor gevoel niet van God komt, want Hij is er niet op uit om mensen bang te maken. Uiteindelijk is zijn gevoel van toen toch uitgekomen, want hij werd niet ouder dan 48 jaar.

Natuurlijk ben ik me er door mijn werk van bewust hoe vaak het gebeurt dat jonge mensen ongeneeslijk ziek worden en sterven. Maar dan staat het verder van me af, ook al kan het me wel raken. Wanneer het dichterbij komt, wordt dat anders. Als ik dan hoor van een niet te behandelen ziekte, is mijn reactie veel eerder ontkennend. Dit mag niet gebeuren. Laat het zo zijn, dat een reactie van Jezus op de ziekte van een toenmalige vriend realiteit wordt vandaag: 'deze ziekte is niet ten dode' (Johannes 11: 4).

Maar hoeveel mensen hebben zich er toch bij neer moeten leggen, dat ze de strijd moesten opgeven? Wanneer het dan niet langer meer gaat, wens je elkaar als familie en vrienden toe, dat degene die je lief is, heen mag gaan. Je moet het niet te vaak meemaken, zeker niet, als de betrokkene nog midden in het leven staat. Wie dan over een begraafplaats dwaalt en stilstaat bij kameraden die er niet meer zijn, kan bij zichzelf vloeken. Uit boosheid en frustratie.

Zo machteloos iemand zich als betrokkene kan voelen aan een ziekbed, zo machteloos ben ook ik als predikant, als het gaat om een ingrijpen van God. Ik zou willen dat er vaker genezing optrad, maar ik heb Gods helende kracht niet in de hand. Zulk een gebedsverhoring moet je als persoon ook kunnen dragen. Ik kan er alleen maar op blijven hopen en weet uit de vele verhalen, dat wonderlijke wendingen in een ziektebeeld ook vandaag nog voorkomen. Die hoop wil ik wel gegrond laten zijn, als het gaat om individuele situaties. Dat maakt me voorzichtig in het uitspreken van verwachtingen. Maar die voorzichtigheid zou men ook in omgekeerde richting in acht moeten nemen, want sommigen zien je al onder de zoden liggen, terwijl het bericht van ziekte nog maar pas bekend is.

Het zal niet de eerste keer zijn, dat een arts zich vergist in een diagnose. Een concrete levensverwachting uitspreken doet men toch al minder snel. En terecht. De medische wetenschap is nog altijd in ontwikkeling. Gelukkig wel. Maar of je daar zelf baat bij hebt, is de vraag. Mij rest niets anders dan je leven in handen te leggen van God, zonder alles te begrijpen of te weten waar het naar toe gaat. In de hoop echter dat wie zich richt op Jezus mag geloven in een opstaan ten leven (Johannes 11: 25).

'God is goed, Hij is waarachtig, en gaat zijn getrouwen voor' (Psalm 25 berijmd). MD

Startzondag
Op 13 september 09.00 uur.
Ontbijt voor de dienst.

Kerkdiensten

Zondag 6 sept Martinuskerk Doopdienst

10.00 uur ds. M. Dijkstra

Eindcollecte: Diaconie/ Diaconale middelen

Koffiedrinken na de dienst

Zondag 13 sept Martinuskerk Startdienst

Om 9.00 uur beginnen met ontbijt

10.00 uur ds. M. Dijkstra

Eindcollecte: CvK/ Vernieuwing liturgisch centrum

Zondag 20 sept Martinuskerk

10.00 uur ds. M. Dijkstra

Eindcollecte: CvK / Onderhoudsfonds

Zondag 27 sept Martinuskerk

10.00 uur mw. Venema uit Almelo

Eindcollecte: Diaconie / Kerk en Israël

Vrijdag 2 okt Anholtskamp zangavond

18.45 uur ds. M. Dijkstra

Collecte Diaconie

Zondag 4 okt

Martinuskerk

10.00 uur mw. D. Beuving - Dannenberg

Elsen buurtdienst

10.00 uur ds. M. Dijkstra

Eindcollecte beide diensten: CvK / Kerkblad

Zondag 11 okt Martinuskerk Themadienst

Thema: "Woorden zijn niet genoeg"

10.00 uur ds. E. v d Veen

Eindcollecte: Diaconie

Koffiedrinken na de dienst

BIJ DE DIENSTEN

Doopdienst: Op zondag 6 september is een doopdienst met als aangemelde dopelingen Tess Kettelarij en Lisa van Putten. De eerstvolgende keer is gepland op zondag 15 november. Wie daar gebruik van wil maken, kan contact opnemen met de predikant, Marten Dijkstra.

Startdag: zondag 13 september.

Op verschillende manieren wordt ingehaakt op het landelijke thema 'Goede buren' met bezinning op vragen over 'noaberschap' (Hoe vullen wij dit in als gemeente?), over onze houding naar rooms-katholieke broeders en zusters of moslims in ons land.

Omdat het vorig jaar in de smaak viel bij de deelnemers gaan we de startdag weer beginnen met een lekker ontbijt met zelf ingebrachte producten zoals jam, zelf gebakken brood, gekookt ei, jus d'orange enz.

- 9.00 uur: ontbijt in de Martinushof
- 10.00 uur: aanvang dienst / kinderspeurtocht
- 10.15 uur: diverse activiteiten
- bezinning bij provinciaal oorlogsmonument
- bloemschikken

- fotopuzzel
- huifkartocht naar Mariakapel
- instuderen van liederen uit het liedboek
- ontmoeting in de huiskamer

Zangavond Anholtskamp 2 oktober:

Al eerder is aangegeven dat de zangavond in de Anholtskamp die normaal op 25 september gehouden zou worden is verschoven naar 2 oktober. Dit in verband met de feestavond van de HVV die nu op 25 september wordt gehouden. Veel mensen die de zangavond begeleiden willen toch graag naar de feestavond van de HVV.

Buurtdienst: Op 4 oktober is er een buurtdienst in Elsen. Op het leesrooster staat een gedeelte uit het evangelie van Marcus, dat handelt over het gezin met een heel praktische vraag over scheiden. Dit gedeelte eindigt met de wens van ouders om hun kind door Jezus te laten zegenen (Marcus 10: 1-16).

Themadienst 11 oktober:

Een aantal keren per jaar verzorgt de Commissie Themadiensten de eredienst op zondagmorgen. Hierin kunnen jongeren ideeën aangeven over wat hun bezig houdt. Iedere keer komt een ander thema aan de orde. Voorbeelden zijn 'wanneer ben je gelukkig' of 'jij hoort er ook bij'. Dit keer is het thema 'Woorden zijn niet genoeg'. Het gaat over idealen die je hebt. Het is goed als je gelooft of idealen hebt. Prima zelfs. Maar genoeg is het niet. Het is pas genoeg als je er ook naar leeft, elke dag opnieuw. Geen woorden maar daden. Een voorbeeld: als wereldvrede jouw ideaal is, dan kun je niet zelf een trol zijn, roddelen of stoken tussen mensen. Want wereldvrede begint bij jou zelf. Wat je gelooft, moet je zelf in praktijk brengen. Goede dingen doen. Geloven is mensen helpen, vriendelijk zijn en zorgen dat er over jou alleen goede dingen te vertellen zijn. Het lijkt simpel. Pas in de praktijk blijkt dat woorden veel makkelijker zijn dan daden. Maar je kunt het. Als je het maar probeert, elke dag opnieuw.

Iedereen is van harte welkom zondagmorgen 11 oktober om 10.00 uur!

Themadienstcommissie

OPPAS en ZONDAGSSCHOOL

Onder kerktijd is er in de Martinushof crèche voor de allerkleinsten. De zondagsschool is ook weer begonnen op 3 locaties: Stokkum, Elsen en Dorp.

KINDERNEVENDIENST

Elke zondagochtend tijdens de kerkdienst is er voor de kinderen een kinder(neven)dienst. We gaan dan vanuit de kerk naar onze eigen ruimte waar het Bijbelverhaal van die zondag vertaald wordt op een manier die voor kinderen leuk en begrijpelijk is. Alle kinderen van de basisschoolleeftijd zijn welkom

VERVOER

Wilt u graag naar de kerk, maar hebt u geen vervoer? Neem dan even contact op met Anita Meulman - Klein Horsman tel. 0548-625315 en het wordt geregeld.

Voor de Anholtskamp is Jenny Wibbelink - Wolthuis de contactpersoon, tel. 0547-361908.

WELKOM OP DE DONDERDAGMORGEN

Als u op de markt bent, kom dan even aan voor een kopje koffie. U bent van harte welkom van 9.30 tot 12.00 uur voor ontmoeting en gesprek onder het genot van een kop koffie of thee. Iedereen is daar van harte welkom aan de koffietafel!

AGENDA

9/9: Op 9 september om 20.00 uur is iedereen die graag wil helpen met de kindernevendienst en de opspasdienst in de kerk op zondagmorgen van harte welkom in de Martinushof. Info: Olga van Goor.

22/9: Geloofskring. Plaats is nog onbekend. Welkom vanaf 20.15 uur. Sommigen hebben al belijdenis gedaan, anderen overwegen het of willen bezig zijn met vragen over de bijbel en het dagelijkse leven. Info bij ds. M. Dijkstra.

Wijk Noord

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3

Telefonisch spreekuur:

di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur
tel. 361238; E-mail: martends@caiway.net
vrije dag: maandag

WIJ GEDENKEN

Op 20 juni is Herman Zweverink overleden op de leeftijd van 80 jaar. Hij woonde de laatste jaren op de Stoevelaar in Goor, op afdeling Molengaard. Herman was geboren in Diepenheim, maar verhuisde met zijn gezin voor zijn werk bij de boerenbond naar Markelo. Al vroeg kwam hij bij huis wegens een ernstige nierkwaal. Bij de pakken neerzitten deed hij echter niet. Overal waar hij een helpende hand kon toesteken, deed hij dat. De fiets stond altijd klaar om ergens te gaan helpen: een tuin, de molen, de avondvierdaagse, de boerenbruiloft, de optocht, de voetbal.... En zo was er een hele grote groep mensen die altijd op hem kon rekenen. Hij was een prettig mens. Tijdens de uitvaart vertelden de kinderen over Herman als echtgenoot en vader: een lieverd, van wie de (klein)kinderen veel mochten en die voor zijn vrouw Dika een goede echtgenoot was. Ds. Annerie Snier, Geestelijk Verzorger Carintreggeland



Na een heftige en moeilijke tijd is in haar vertrouwde omgeving op 8 juli, in de leeftijd van 74 jaar overleden: Berendina Gerritje Willemina (Dineke) Kevelham, weduwe van Jan Willem Elkink.

Dineke was een levendige en actieve vrouw. Ze nam graag deel aan het leven van iedere dag, thuis, in de buurt en in het dorp. Ze wilde onder geen beding bejaard genoemd worden, integendeel, ze voelde zich jong van jaren. Ze maakte heel bewust een nieuwe start in haar leven, door te gaan wonen in een nieuwe buurt, aan de Speltweg 15.

Een nieuw huis, nieuwe burens en veel jonge mensen.

Ze fietste graag, ze had nog veel plannen en genoot van de gezinnen van haar beide dochters.

Ze was een echte warme en liefhebbende moeder en oma. Altijd beschikbaar om op te passen.

En toen kwam het onverbidde einde aan haar leven. Wat zullen de beide dochters en hun gezinnen haar missen.

In de afscheidsbijeenkomst op maandag 13 juli hielden dochter Jolande en dochter Karin een zeer persoonlijke en ontroerende toespraak.

Daarna begeleidden we haar naar haar laatste rustplaats op het kerkhof in Markelo. (vdwaal)

Op 1 augustus overleed op 81-jarige leeftijd Maria (Marie) Veneman - Klein Ovink in het ziekenhuis in Deventer. Even was er sprake van een gedeeltelijke beenamputatie, maar toen haar conditie verder verslechterde, wist ze dat ze afscheid had te nemen van haar vier kinderen, acht kleinkinderen en haar blinde broer. Als jongste van het gezin is ze met nog een broer en zus opgegroeid aan de Nijhuisweg in Stokkum. Haar huwelijk met Jan Willem Veneman bracht haar naar de Loosboersstraat. De laatste tijd woonde ze in de Anholtskamp. Marie was een energieke, positief ingestelde vrouw. Toen haar man door een verzwakt hart niet meer kon doen, wat hij wilde, sprong zij bij, ook al had ze zelf reuma. Nadat hij in 2005 overleed, kreeg zij meer last van vernauwde bloedvaten. Toch heeft ze geprobeerd om zo lang mogelijk haar zelfstandigheid te behouden. Als moeder en oma was ze zorgzaam en belangstellend en wilde ze ieder gelijk behandelen. Een door haar bewaard geacht motto: doe je best, meer kun je niet. Na afloop van de crematie in Usselo werd iedere aanwezige een snoepje aangeboden, zoals zij gewoon was om te doen, als je bij haar op bezoek kwam.

Op 2 augustus overleed Gerrit Hendrik Kempers van de Herikeresweg 9, Gerrit van Snat. Eerder dit jaar was hij een paar maal getroffen door een hersenbloeding. Terwijl hij revalideerde in Delden en zijn 82^{ste} verjaardag thuis zou worden gevierd, moest hij kort daarvoor worden opgenomen in het ziekenhuis in Almelo. Toen na enige spannende dagen kon worden uitgekeken naar zijn ontslag uit het ziekenhuis, volgde een terugslag. Op de dag dat zijn definitieve thuiskomst was gepland, waren we nu bijeen in het crematorium te Usselo om hem te gedenken. Het verbouwde deel van de woning was nu de ruimte, waar zijn vrouw Jenneke Potman, hun drie kinderen en vier kleinkinderen afscheid van hem moesten nemen. Hij had als timmerman wel de verbouwing met een kundig oog kunnen volgen. In huis staan nog vele door hem gemaakte meubels. Maar zoon Willem zal het in de werkplaats nu moeten doen zonder zijn hulp en raad. Gerrit was handig en secuur, bescheiden, zachtmoedig en behulpzaam. Hij hield van kaartspele en heeft jarenlang in het kerkkoor gezongen. Ook is hij enige tijd notabele geweest. Moge de dankbaarheid om de vele jaren samen het gemis van zijn dood verzachten.

Na een geleidelijk verslechterende gezondheid overleed op 6 augustus Gerritina Hermina (Dine) Tempelman - Deijk in haar woning aan de Borkeldweg 4. Dine kwam van Holten en was sinds 1985 weduwe van Jan Willem Tempelman. Hoe alleen je komt te staan na het verlies van je partner, ging ze toen pas voelen. Ze had graag mensen over de vloer, zoals ze dat gewend was van de tijd dat haar man nog kantoor aan huis had. Vele jaren hielp ze met koffieschenken op de Anholtskamp, maar van een verhuizing hier naartoe was voor haar geen sprake. Ze mocht graag zelf toeren met de auto, maar dat was na een aanrijding in 2005 niet meer aan de orde. Ze had er moeite mee om een stap terug te moeten doen, maar kon mede door de aanwezigheid van haar zoon en schoondochter naast haar wel thuis blijven wonen. Dine hechtte aan traditionele normen en waarden en ging vroegere burens missen naarmate ze zelf ouder werd. Verder was ze dankbaar dat ze met haar 89 levensjaren nog altijd goed bij de tijd was gebleven. Dit mocht tot troost van haar zoon en dochter en hun gezinnen worden uitgesproken in de uitvaartdienst, waarna de begrafenis volgde.

Als een kaars die langzaam dooft is Johanna Brands - Potman, Hanna van Dijk, op 13 augustus op 91-jarige leeftijd ingeslapen op haar kamer in de Hulpe op de Anholtskamp. Hanna kwam van de Pothoek, uit een gezin van zes kinderen, van wie de moeder al op jonge leeftijd overleed. Hanna vond werk bij een confectiebedrijf in Goor totdat ze in 1947 trouwde met Hilbrand Brands. Het duurde even voordat ze een woning kregen aan de Stokkumerweg. Kort daarna werd de eerste van zes kinderen geboren. Er zouden nog 11 kleinkinderen en 11 achterkleinkinderen volgen. Het was thuis geen vetpot, maar Hanna zorgde voor aanvulling op het inkomen van haar man door kleding en gordijnen te maken in opdracht van particulieren en winkels. Toen ze in 1980 verhuisden naar de Wehmekamp wisten klanten haar nog te vinden voor het maken van kleding. Hanna was verder lid van de zendingsskrans en zat bij de Welfare. In 1997 overleed Hilbrand. Ze woonden toen in een aanleunwoning op de Anholtskamp. Bij het ouder worden begon zij te dementeren. Al vanaf haar geboorte was ze mank. Hanna bleef echter een lieve, zachte vrouw, die met weinig tevreden was. In dankbaarheid konden we in de uitvaartdienst terugzien op haar leven.

PASTORALE TEAM

Janna Overbeek - Haverslag bezoekt al meer dan een jaar gemeenteleden aan de Loosboersstraat bij gelegenheid van een verjaardag (80 jaar en ouder) of ziekte. Bij deze willen we dat nog eens bevestigen. Helaas moeten we afscheid nemen van Diny Waanders - Wansink. Zij kwam bij bewoners in het appartementencomplex de Esch, voor zover ze lid zijn van onze kerk. Haar vertrek heeft te maken met eigen omstandigheden. Bij deze willen we haar bedanken voor haar jarenlange inzet en trouw. Good goan! Hoe we haar plek in gaan vullen, is net zo goed een vraag voor ons als naar u toe. Wie zou haar taken over willen nemen?

TERUGBLIK OPEN KERKDAGEN

Wat was het een verrassend thema van de open kerkdagen deze zomer: poëziealbums! Het gaf gespreksmateriaal voor jong en oud. Hoe gedichtjes door de tijden heen een minder geestelijk karakter krijgen, was ook zichtbaar. Dat geeft toch te denken. En wat een extra werk om al die uitvergroete gedichten uit te schrijven en te voorzien van mooie schilderijen! Informatief was ook de diapresentatie voorin de kerk. Het is gelukkig niet nodig geweest om al het werk tijdelijk af te breken voor een uitvaartdienst. Het lukte ook om met zijn allen in het middenvak te zitten op zondagmorgen. Dat geeft meer verbondenheid dan wanneer er hier wat en daar wat kerkgangers zijn. Jammer dat het weer voorbij is, want tijdens deze dagen is de kerk zo mooi toegankelijk en kun je met allerlei mensen in gesprek raken. Dank voor de organisatie en allen die er aan mee hebben geholpen! Zo iets wil je niet laten stoppen, maar ook in 2016 een vervolg geven. Ik ben nu al benieuwd met welk thema men dan zal komen. Wie doet mee?

WAARNEMING

Op een ochtend roept Aafke tijdens het koffiedrinken ineens: 'Kom kijken. Snel. Daar, een beest.' Een marterachtig dier gaat in de richting van een bloemenperk en verdwijnt even later tussen de stengels. Ik haal vlug mijn fototoestel op en benader voorzichtig de achtertuin van de andere kant. Wanneer ik dit beest weer zie, vergeet ik echter een foto te maken, maar volg gefascineerd waar het naartoe gaat. Pas als het in de ribesstruiken verdwijnt, wil ik handelen. Maar dan is het al te laat. Later stellen we vast dat het hier niet ging om een steenmarter, maar een bunzing. Heel bijzonder. Overigens hebben we ook al te maken gehad met het knaagwerk van steenmarters, want onder de motorkap is een deel van het gele isolatiemateriaal weg. Of dit hier is gebeurd of bij het werk van Aafke in Vriezenveen, is onduidelijk. In onze buurt hoor ik wel van waarnemingen van steenmarters. Die dieren zie ik echter liever niet onder de auto bezig of in kruipruimtes van het huis, hoe bijzonder deze dieren ook zijn.

Met vriendelijke groeten, Marten Dijkstra

Wijk Zuid

*Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor
bellen met Gerda Vedders,
telnr 06-51029818*

WIJ GEDENKEN

Op 29 juni vond in de Martinushof de rouwdienst plaats waarin het leven van Jan Willem Ikkink, Enke laarsweg 22, werd genoemd voor God en voor de mensen. Hij overleed na een periode van sterk afnemende lichamelijke krachten drie dagen voor zijn eenentachtigste verjaardag. Zijn lichaam was broos geworden en hoewel hij lange tijd een grote geestelijke veerkracht kon opbrengen, nam op het laatst zijn levenswil steeds verder af. Zijn leven werd getekend door betrokkenheid bij zijn gezin en de boerderij waar

hij van kindsbeen aan woonde, werkte en leefde. Dat was zijn thuis, de basis onder zijn bestaan. Zeker in de laatste jaren moest hij zo goed en zo kwaad als dat ging aanvaarden dat hij minder kon dan hij wilde, maar hij bleef positief en optimistisch. Het vele waarbij hij nog intensief betrokken kon zijn kreeg daardoor een meerwaarde waardoor hij beseft hoe waardevol dat was. Mensen en gebeurtenissen. In de rouwdienst, waarin ds. Braakman is voorgegaan, noemden wij zijn leven en zijn naam voor God en voor de mensen aan de hand van Psalm 71:7 Aansluitend vond de teraardebestelling in kleine kring plaats op de Algemene Begraafplaats te Markelo.

Wij bidden om troost voor zijn echtgenote, zijn kinderen en kleinkinderen en allen voor wie hij zijn leven lang van betekenis heeft mogen zijn.



Na een korte periode van afnemende lichamelijke krachten en bedlegerigheid overleed op 12 augustus op de gezegende leeftijd van 94 jaren Berendina Schorfhaar - Broekgaarden, wonend aan de Enkelaarsweg 7.

Dine Broekgaarden werd geboren in Warnsveld en groeide op in Wichmond. Zij was een eigenzinnige en zelfbewuste vrouw met een sterke persoonlijkheid. In haar lange leven gaf zij er herhaaldelijk blijk van ook een wijze vrouw te zijn. Zij zag het nodige van de wereld, maar was toch uiteindelijk, tot het einde van haar levensdagen toe, bijzonder gehecht aan haar eigen huis aan de Enkelaarsweg. Door haar huwelijk met Hendrik Jan Schorfhaar kwam zij naar Markelo, waar zij zich altijd 'thuis' heeft gevoeld. Tot zijn overlijden in 2001 bleven Dine en Hendrik Jan hecht verbonden. Hun huwelijk bleef kinderloos, wat ongetwijfeld schaduwen heeft geworpen over hun levensgeschiedenis. In de rouwdienst die te harer nagedachtenis in de Martinushof plaatsvond op dinsdag 18 augustus, is ds. Braakman voorgegaan. In deze dienst noemden wij haar naam voor God en voor de mensen en aansluitend vond de teraardebestelling plaats op de Algemene Begraafplaats te Markelo. AB

Op 18 augustus overleed Maria (Mia) Rothman - Dijkink aan de gevolgen van een herseninfarct. Enkele dagen daarvoor had ze niet gereageerd op de telefoon van haar schoondochter, terwijl anders werd uit-

gewisseld wat de antwoorden waren van de puzzel in de krant. Met haar leeftijd van 91 jaar was ze nog altijd goed op de hoogte van het nieuws. Vanaf haar trouwen in 1952 met Teun Rothman woonde ze aan de Grotestraat 32. Toen hij in 1994 plotseling stierf, verloor ze in hem een belangrijke steun en toeverlaat. Met enige hulp wist ze zich echter goed te redden, ook toen ze reumatische klachten kreeg. Ze was bezig in de tuin, legde bezoekjes af, reed auto en deed zelf haar boodschappen. Bij de boerendansers konden ze goed gebruik maken van haar kwaliteiten als coupeuse. In de uitvaartdienst omschreef zoon Jan haar als een lieve, zorgzame en meelevende vrouw, die altijd moeder is gebleven. Een kleindochter haalde mooie herinneringen aan. Terug kijkend was er veel reden tot trots en dankbaarheid om een moeder en oma zoals zij. Een favoriet kerklied van haar was: 'De Heer is mijn herder'. Aan die Heer vertrouwden wij Mia toe, toen we op de begraafplaats waren. MD

VERTREK

Na verhuizing van de Kooidijk naar het dorp is Hanneke Hesselink - Bosman gestopt als pastorale medewerker. Langs deze weg willen we haar bedanken voor haar trouwe dienst. Het gaat om de Ensinkgoorsdijk 10-19, de Grotegoorsdijk 1-7, Kooidijk 4B-10 en de Stokkumerbroekweg. Deze adressen zijn als volgt verdeeld:

Ensinkgoorsdijk: Tonnie Addink

Grotegoorsdijk: Marie Roekevisch

Kooidijk en Stokkumerbroekweg: Teuni Hoogendam.

Hanneke, we wensen je alle goeds toe op jullie nieuwe plek. MD

Kerkenraad

De ondersteuning door ds. Ary Braakman wordt met zes maanden verlengd. Dat betekent dat Ary tot 15 maart 2016 pastorale bezoeken in Wijk Zuid blijft verzorgen en incidenteel voorgaat bij begrafenissen.

DE OUDE TOREN LAAT ZICH HOREN

Als u van vakantie naar huis rijdt, ziet u als eerste de toren van de Martinuskerk van Markelo. Dat lijkt een vanzelfsprekend beeld, maar dat is het niet. Kort door de bocht gezegd, is het vijf voor twaalf voor de kerk. Het kerkelijk bezoek gaat achteruit en de exploitatie is niet meer goed rond te krijgen. Indien de inkomsten de komende jaren niet gaan stijgen is het niet ondenkbaar dat ook in Markelo op een dag een bord te koop voor de kerk komt te staan. Dat willen we niet, niet voor de kerk en niet voor het dorp, want de Martinuskerk is het middelpunt en voor veel functies goed te gebruiken. Daarom zijn we hard bezig om de kerk en de toren voor de toekomst te behouden door aanvullende vormen van gebruik te zoeken, die bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp. Als u een idee hebt, maar denkt dat het niet kan om de één of andere reden, wel gewoon insturen, want wij denken in oplossingen en niet in problemen! Alleen het idee is al welkom, de invulling en uitwerking komen later wel. Dus 'think out of the box' en kom met creatieve idee-

en, zodat de kerk ook in de toekomst het vertrouwde gezicht van Markelo blijft.

Als u met ons mee wilt denken, neemt u dan contact op met de voorzitter of stuur een mail naar gb.vv@kpnplanet.nl. of w.woestenenk@planet.nl. Uw idee mag uiteraard ook op papier aangeleverd worden. Uw brief kunt u deponeren in de brievenbus van de Martinushof, het gebouw naast de kerk.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw medewerking!!

Diaconie

COLLECTES

Op 6 september is de eindcollecte voor diaconale middelen.

27 sept: Eindcollecte Diaconie: Kerk en Israel

De Protestantse Kerk ondersteunt organisaties die het gesprek tussen joden en christenen bevorderen, zoals OJEC, het Overlegorgaan Joden en Christenen. Vertegenwoordigers van christelijke en joodse kerkgenootschappen, en enkele joodse instellingen, komen in OJEC bijeen om van elkaar te leren en om te spreken over zaken van wederzijds belang. En dat is heel zinvol in een tijd waarin de Joodse gemeenschap telkens opgeschrikt wordt, zoals na de aanslagen in Parijs. Naast de steun aan OJEC, organiseert Kerk en Israël ontmoetingsdagen, reikt materialen aan gemeenten aan en steunt in Israël de internationale christelijke gemeenschap Nes Ammim die gericht is op dialoog. Maak uw verbondenheid concreet en geef aan de collecte voor het werk van Kerk en Israël.

Als U niet in de gelegenheid bent om deze diensten bij te wonen, maar wilt U wel een gift doen voor deze doelen, dan kunt U het overmaken op Rabobank:

NL65RABO0340700327 van de Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. de bestemming.

Protestantse Vrouwen Dienst

Na een zomerse rusttijd gaan we de herfst weer in met allerlei samenkomsten, vergaderingen, activiteiten. Ook op kerkelijk terrein is weer veel te doen.

Wij, als vrouwendienst, gaan gewoon door met de maandelijkse zangdiensten in Anholtskamp en de bezoeken aan onze vaste bezoekadressen. Het is goed, dat zoveel dames hier tijd voor vrij maken....en hieruit samen plezier beleven. Samen bezig zijn geeft inspiratie, enthousiasme!

Om elkaar te ontmoeten en bij te praten nodigen we u graag uit op dinsdag, 20 oktober 2015 om 20.00 uur in de Martinushof.

Voor deze avond hebben we de heren Arnold Groothuis en Gijs van Randwijk uitgenodigd om te vertellen, in woord en beeld, over de Stichting Theo de Wit. Doelstelling van deze stichting is: helpen en verbeteren van de positie van kansarmen in Sri Lanka in het algemeen en in het bijzonder die van kinderen en gehandicapten.

Als Maarkelse inwoners zijn zij nauw betrokken bij hulp in dit verre land.

Het zal onze „rijke” blik verruimen, verrijken.

We hopen en rekenen op uw komst. Ook als niet – PVD-ster bent u van harte welkom.

Misschien is dit de start om bij ons aan te sluiten en met ons mee te doen.

Vriendelijke groeten van de PVD-commissie.

Joke Doornhein - Vastenburg

Jeugd en Jongerenwerk

Jeugdclub

De jeugdclub is voor kinderen van ± 6 tot ± 12 jaar die het leuk vinden om één keer per maand samen te gaan knutselen.

De laatste keer voor de zomervakantie was op 25 juni 2015.



Vanwege het mooie weer een keer niet in de Martinushof maar op het speelveld aan de Schoolstraat hebben we spelletjes gedaan en was er bingo in de vorm van een vakantieverhaal. Er was patat met

een knakworstje en drinken, kortom een gezellige afsluiting van het seizoen. Ondertussen zit de zomervakantie er ook al weer op en zijn de scholen weer begonnen, het Dorpsfeest is geweest en alle verenigingen starten weer met een nieuw seizoen zo ook de Jeugdclub.

De knutselavonden zijn dit jaar op:

Donderdag 24 september

Donderdag 29 oktober

Donderdag 26 november

Waar: In de Martinushof

Hoe laat: van 18.30 tot 19.30 uur

Kosten € 1,00 per kind

Opgave vooraf is niet nodig.

VOOR DE KNUTSELAVOND OP 24 SEPTEMBER GRAAG ZO MOGELIJK EEN LEEG EN SCHOON MELKPAK MEENEMEN.

Leiding:

Jolanda van den Noort en Herma Bonenkamp



Van de Zondagsschool



De vakantie is weer voorbij! Dat betekent dat niet alleen de scholen weer zijn begonnen, maar ook de Zondagsschool weer van start gaat.

Elke week komen we met zijn allen bij elkaar in Elsen, Stokum en de Martinushof van

10.00 - 11.00 uur. We starten met het voorlezen van een verhaal. Soms door het verhaal te tekenen tijdens het vertellen, soms via een toneelstukje. Na het verhaal gaan we knutselen, puzzelen, een spelletje doen of een tekening maken die aansluit op het verhaal.

We hebben een leuke groep kinderen op de Zondagsschool en wie met ons mee wil doen is van harte welkom! Ook als je niet elke keer aanwezig kunt zijn. Kom gerust een keer langs om te kijken!

Leiding Zondagsschool

Algemeen

HERVORMDE VROUWEN VERENIGING



FIETSTOCHT 2015

De vakantie is weer voorbij en een ieder geniet nog steeds van het mooie weer.

Daarom hopen wij met onze fietstocht ook van een schitterende dag

te mogen genieten.

Door ons bestuur is er dit seizoen weer een mooie fietstocht uitgezet voor WOENSDAG 9 SEPTEMBER. Wij starten om 9.45 uur bij loonbedrijf MARKVOORT BRUMMELAARSWEG 22 IN MARKELO.

Wij beginnen hier met koffie en wat lekkers. Vanaf hier is een mooie fietstocht door Loo Bathmen en Bathmen uitgezet van ongeveer 30 kilometer. U kunt zich laten brengen of eventueel de auto bij Markvoort parkeren, het eindpunt is ook daar.

Onderweg genieten we natuurlijk ook van een heerlijke lunch, wat fris en een lekkere sorbet.

Opgave bij Leidy ter Haar tel. 361733 tot vrijdag 4 september.

Wij hopen dat vele dames meefietsen.



JUBILEUM JAAR

Op 3 oktober a.s. is het alweer 70 jaar geleden dat de Hervormde Vrouwen Vereniging is opgericht.

Direct na de oorlog sprak mevrouw Schellenberg enkele personen aan om een vereniging op te richten om samen thema's uit de bijbel te bespreken of om eens een gast uit te nodigen.

Zo is deze vereniging uitgegroeid tot een zeer actieve groep die elke maand probeert om op de verenigingsavond een interessant thema op de agenda te zetten.

Dominees uit het hele land zijn ondertussen bij ons geweest om een thema te bespreken en zelfs met ons te koken.

Ook andere bekende personages zijn bij ons geweest zoals majoor Bosshardt, Jan Terlouw, onze burgemeester Mevr. Nauta en vele bekende schrijvers.

In verband met dit jubileum nodigen wij alle leden uit voor een gezellige middag/avond op vrijdag 25 september.

Wat er gaat gebeuren is nog een verrassing.

Voor alle inwoners van Markelo of andere geïnteresseerden is er een concert van de Martin Mans Formatie uit Urk op woensdag 25 november in de Martinus kerk.

Meer informatie volgt t.z.t.

Wij hopen weer veel mensen te mogen begroeten.

KLOKKEN LUIDEN TEGEN 'GENOCIDE'

Zaterdag 15 augustus, hebben de kerkklokken in Markelo om 12.00 uur wat langer geluid. De kerken in heel Nederland vragen aandacht voor de situatie van de christenen in Syrië en Irak. In het Midden-Oosten vallen extremisten nog steeds christenen aan. Volgens hulporganisatie Kerk in Actie is daar het vluchtelingenprobleem de grootste humanitaire crisis in 25 jaar. Ook de Protestantse Gemeente Markelo heeft haar solidariteit met het lot van vele Syrische christenen op deze manier geuit.

Sinds het schrikbewind van IS zijn honderden christenen vermoord. Het laatste trieste wapenfeit is de vlucht van nog eens honderden christenen uit het Syrische stadje Sadad, dat toevallig op de route lag van de oprukkende jihadisten van IS. In deze Islamitische Staat is geen plaats voor christenen. Die worden stelselmatig 'kruisvaarders' genoemd en krijgen de keuze of zich tot de islam te bekeren, of te worden gedood. IS zit voorlopig stevig in het zadel. De recente speldenprikjes van Turkije en de bombardementen van Amerika veranderen daar weinig aan.

Geweld tegen christenen is 'in'. In 102 landen ter wereld komt het voor. In 55 landen is het de laatste tijd erger geworden. Veel 'nieuw' geweld vindt de achtergrond in vormen van fundamentalistische Islam. Buiten het Midden-Oosten moeten Pakistan en Noord-Korea genoemd worden. Maar in het Midden-Oosten is de situatie voor christenen intussen kritiek.

Daarom roept de Aramese Federatie alle kerken in Nederland op de kerkklok op zaterdag 15 augustus om 12.00 uur een minuut lang te luiden. De Protestantse Kerk ondersteunt dit appel.

Lang voor wij hier in het Westen het evangelie hoorden en aanvaardden, was er al een kerk in het huidige Syrië en Irak. Daar is de kerk tot grote bloei gekomen. En ondanks latere krimp is daar altijd een beeldende christenheid geweest. Aan twintig eeuwen aanwezigheid dreigt een einde te komen.

Gratis Bijbelfestival voor gezinnen

Op 24 oktober 2015 organiseert het NBG een Bijbelfestival voor kinderen en hun ouders/verzorgers.

Het is de tweede keer dat het Nederlands Bijbelgenootschap een festival rondom de Bijbel aanbiedt. Vorig jaar vierde het NBG zijn 200-jarig jubileum met een goed bezochte Bijbelfestival. Dit jaar is het festival speciaal voor kinderen van 2 t/m 15 jaar en hun (groot)ouders/verzorgers.

Grote Samenleesbijbelshow

Op het Bijbelfestival wordt de *Samenleesbijbel* gepresenteerd met de Grote Samenleesbijbelshow. De *Samenleesbijbel* zal half september verschijnen. Deze nieuwe uitgave bevat de complete tekst van de *Bijbel in Gewone Taal*, met veel extra materiaal voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. De *Samenleesbijbel* helpt ouders om de Bijbel samen met hun kinderen te lezen en te beleven.

Programma

Bezoekers mogen een gevarieerd programma rondom de Bijbel verwachten met o.a.:

- optredens van Elly en Rikkert, zandkunstenaar Gert van der Vijver en theatergroep Aluin
- muziek maken met het Fort van de Verbeelding
- een bijbelse vossenjacht en een bijbelquiz waaraan iedereen kan meedoen
- workshops voor kinderen met bijbels lego en stopmotion filmpjes

Praktisch

Het Bijbelfestival vindt plaats op zaterdag 24 oktober 2015 van 10.00 uur tot 16.00 uur in DeFabrique, Westkanaaldijk 7, 3542 DA in Utrecht.

Kaarten

De gratis kaarten zijn te bestellen via:
www.bijbelgenootschap.nl/bijbelfestival.

Contactpersonen Dini Rozendom en Teuni Hoogendam



BIJBELLEESROOSTER

	sept 2015	
zondag	6 september	Jakobus 1:1-18
maandag	7 september	Jakobus 1:19-27
dinsdag	8 september	Jakobus 2:1-13
woensdag	9 september	Jakobus 2:14-26
donderdag	10 september	Jakobus 3:1-12
vrijdag	11 september	Jakobus 3:13-18

zaterdag	12 september	Marcus 9:1-13
zondag	13 september	Marcus 9:14-29
maandag	14 september	Marcus 9:30-37
dinsdag	15 september	Marcus 9:38-50
woensdag	16 september	Jesaja 24:1-13
donderdag	17 september	Jesaja 24:14-23
vrijdag	18 september	Jesaja 25:1-12
zaterdag	19 september	Psalm 86
zondag	20 september	Jakobus 4:1-10
maandag	21 september	Jakobus 4:11-17
dinsdag	22 september	Jakobus 5:1-6
woensdag	23 september	Jakobus 5:7-12
donderdag	24 september	Jakobus 5:13-20
vrijdag	25 september	Psalm 119:97-104
zaterdag	26 september	Jesaja 26:1-6
zondag	27 september	Jesaja 26:7-19
maandag	28 september	Jesaja 26:20-27:6
dinsdag	29 september	Jesaja 27:7-13
woensdag	30 september	Psalm 119:105-112
	oktober 2015	
donderdag	1 oktober	Maleachi 1:1-5
vrijdag	2 oktober	Maleachi 1:6-14
zaterdag	3 oktober	Maleachi 2:1-9
zondag	4 oktober	Maleachi 2:10-16
maandag	5 oktober	Maleachi 2:17-3:5
dinsdag	6 oktober	Maleachi 3:6-12
woensdag	7 oktober	Maleachi 3:13-18

30+ Café speelt hoog spel

We spelen het spel verder!

Op donderdag 1 oktober vanaf 20:30 kun je weer aanschuiven.

Bijpraten over de vakantie, jezelf, werk, de kids enz. Ondertussen liggen spellen klaar.

Wie tegen z'n verlies kan, mag meedoen!

Locatie: Martinushof, Kerkplein 41 Markelo, 30plus_cafe@online.nl, consumptie €1,40 koffie/thee gratis.

Benieuwd wie er zijn? Kom langs. Alleen of met meer, altijd welkom!

Baukje, Jeroen, Teuni

OPEN KERK

De Open Kerkdagen met "Oma's poesiealbums" zijn weer voorbij.

Veel Markeloërs en vakantiegasten toonden hun belangstelling en waren vol lof. De oude wensen en versjes in de albums werden veel gelezen. Vele herinneringen weer opgehaald. We willen alle vrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet. Ook nu is weer gebleken dat we samen veel kunnen doen, maar dan ook echt samen.

Open Kerk Commissie

KERKKOOR

Maandag 24 augustus zijn onze repetities weer begonnen. Helaas heeft het kerkkoor dit seizoen weer minder leden dan vorig jaar. Kom over en help ons.... Op 13 september gaan we zingen in de kerk in Ommeren en brengen dan een bezoek aan ds. Henk Overdijk en zijn vrouw Els.

We vertrekken vroeg (om 7.45 uur) per bus op zondagmorgen vanaf de parkeerplaats bij Grand café de Kroon. Vroeg want de kerkdienst begint om 10.00 uur. Na de kerkdienst drinken we eerst koffie en daarna lunchen we met onze meegebrachte lunchpakketten. Vervolgens zullen wij een aardbeienwerkerij bezoeken. De invulling voor de rest van de dag blijft nog even een verrassing.

Wel ligt nu vast dat we bij thuiskomst nog gaan genieten van een diner in Grand Café De Kroon.

We huren een bus voor 50 personen en de reis is in de eerste plaats voor de koorleden en hun gezinsleden maar omdat er dan nog ruim plaats is kunnen ook anderen mee. De kosten zullen € 55 p.p. zijn. Koorleden krijgen uiteraard reductie.

Als u meewilt neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de penningmeester Henk Jansen of één van de koorleden.

Op 18 oktober zingen we weer in Euseria in Almelo. Verdere data zijn nog niet vastgelegd maar die hoort u later nog wel.

FANCY FAIR

Zaterdag **19 september** is er weer onze jaarlijkse fancy fair.

Er wordt weer een keur aan mooie spullen ter verkoop aangeboden.

Bloemstukken, elektra, kunst, handwerk, speelgoed, meubels, enz. enz.

Ook is er weer de veiling van antiek en curiosa. Tevens is ook de boekenmarkt geopend.

Oliebollen, hamburgers, koffie met koek/cake, verloting, springkussen voor de kinderen, alles is aanwezig om ook deze dag weer tot een succes te maken.

U bent van harte welkom op het kerkplein van 10.00-14.00 uur.

Hebt u nog spullen voor deze fancy fair, laat het ons weten.

Bel naar **Linie Welmer, tel. 362601, Bram de Boer, 362259, Henk Jansen, 364488, Harm Linde, 391999**

Tot ziens op 19 september op het kerkplein.



HAÏTI WERKT AAN EEN NIEUWE TOEKOMST

U weet het vast nog wel: Op 12 januari 2010 werd Haïti getroffen door een vernietigende aardbeving, waarbij 220.000 doden vielen en 300.000 mensen gewond raakten.

De Samenwerkende Hulporganisaties, waaronder Kerk in Actie en ICCO, hebben met Giro-555-geld vijf jaar lang hulp verleend aan de slachtoffers van de

aardbeving in Haïti en er zijn in de afgelopen vijf jaar mooie resultaten geboekt.



Honderdduizenden mensen kregen hulp om hun leven weer te kunnen voortzetten. Meer dan 8.500 huizen zijn hersteld.

Daarnaast investeerden de hulporganisaties bijna een vijfde (18%) van het hulpgeld aan de aanleg en het onderhoud van drinkwatervoorzieningen en toiletten. Haïti heeft de afgelopen jaren hoopvolle stappen gezet. Natuurlijk heeft het lang geduurd, maar er is nu veel bereikt. 94% van de ontheemden kon de provisorische tentenkampen verlaten. Meer dan driekwart van de basisschoolleerlingen gaat weer naar school, dat is meer dan vóór de aardbeving. Het aantal chole-ragevallen is met 57.000 gedaald, een halvering ten opzichte van 2010.

THE STONES CRY OUT

Een film over de problemen waarvoor Palestijnse Christenen staan.

Op woensdagmorgen 16 september van 10–12 uur en op 17 september van 19.30–21.30 uur zal een indringende film worden vertoond in de Remonstrantse Kerk, Woltersweg 11, Hengelo.

Wilt u er ook heen, dan kunt u waarschijnlijk wel meerijden. Tineke Zomer tel.263233



HOUD CONTACT MET DE KERK

Wie als lid van de Protestantse gemeente Markelo prijs stelt op een bericht van geboorte of overlijden in het kerkblad, willen we vragen om dit tijdig aan ons door te geven. Een in memoriam van maximaal 200 woorden is aan te leveren bij de wijkpredikant. Bij een niet-kerkelijke uitvaart kan dat op verzoek ook worden beperkt tot de naam, datum en leeftijd.

ZALENVERHUUR

Waar? Martinushof
Voor al uw vergaderingen/ bijeenkomsten/
workshops
Aantal 5 tot 150 personen
Info Jeroen Noltus tel. 363890
Email: martinushof@pkn-markelo.nl

RADIO KERKLOKAAL

Kerkelijk nieuws uit de Hof van Twente
104.1 FM op de kabel en 107.6 FM in de ether.
De uitzendtijden zijn als volgt:
donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur.
De herhaling van de uitzending:
zondagmorgen van 09.00 uur – 10.00 uur.
Redactie adres: Mevrouw R. Wibbelink
Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor.
Tel: 0547-261937



JOP COACH Live:

Anders kijken – anders werken

In het najaar kunnen zowel professionals als vrijwilligers in het jeugdwerk zich opnieuw laten inspireren door de JOP COACH Live bijeenkomsten, die in het hele land worden gehouden.

De JOP COACH Live bijeenkomsten worden georganiseerd van 29 september tot 15 oktober en zijn bedoeld voor iedereen die actief is met kinderen en jongeren om de kerk. Samen met de JOP-medewerkers gaan de deelnemers zich verdiepen in de rol van de professionals en vrijwilligers in het jeugdwerk en in het kerkzijn, binnen en buiten de kerkmuren anno nu en straks.

Anders kijken - anders werken

- Kijk mee: kijk met de blik van kinderen en jongeren naar de wereld, zie hoe ze samen leren, zich binden en wanneer ze ergens voor gaan.
- Doe mee: laat je inspireren door praktijkervaringen uit jouw regio, deel de jouwe en leer van elkaar.
- Ontwikkel mee: creëer met elkaar nieuwe mogelijkheden om met kinderen en jongeren geloof te beleven.

Programma

Er is zowel een avond- als een middagprogramma. Het middagprogramma is speciaal voor predikanten en andere kerkelijke professionals. Het avondprogramma is voor ieder die actief is in het kerkelijk jeugdwerk. Tussen de twee dagdelen is er een maaltijd waarbij beide groepen elkaar ontmoeten.

In de middag zijn er voor predikanten en andere kerkelijke professionals de workshops 'Bezielend leiderschap' en 'Anders vieren'. In de avond kan worden gekozen voor de workshops 'Anders kijken – anders werken', 'Jeugdpastoraat', 'Enthousiasmeren en meekrijgen', 'Missionair met jongeren', 'Gemeente als partner in de geloofsopvoeding' en 'Nieuwe vormen van vieren met kinderen'

Waar en wanneer

Dinsdag 29 september Lux Mundi, Lexmond

Woensdag 30 september De Vredehorst, Hoogeveen

Maandag 5 oktober Thomaskerk, Amsterdam

Woensdag 7 oktober PG De Open Hof, Oud-Beijerland

Maandag 12 oktober Kruispunt Open Huis, Apeldoorn (samen met Joker)

Dinsdag 13 oktober Kurioskerk, Leeuwarden

Woensdag 14 oktober St. Jan Kruispunt, Eindhoven

Kosten: € 10, - per persoon. Aanmelden middagprogramma. Aanmelden avondprogramma. Lees meer op www.jop.nl/jopcoachlive

Bron: www.protestantsekerk.nl, bericht d.d. 29 juli 2015

Protestantse gemeente Markelo

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo

Tel: 0547-363890

Redactie Markelo's kerkblad:

Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709

Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439

Dhr. M.H. van Vrouwerff, Stationsweg 25, tel. 361609

Dhr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652

Het volgende nummer verschijnt op **5 okt 2015**.

Inleveren kopij vóór donderdag **24 sept 2015**.

E-mail: kerkblad@pkn-markelo.nl

Kerkenraad:

Preases: Mevr. W. Schoneveld-Woestenenk

Email: w.woestenenk@planet.nl

Larenseweg 12 tel. 362406

Scriba: Dhr. B. Hemeltjen

Email: scriba@pkn-markelo.nl

Oude Rijssenseweg 16 tel. 363020

Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890

Email: martinushof@pkn-markelo.nl

Voorganger:

Ds. M. Dijkstra, Tolweg 3 tel. 361238

Kerkelijk bureau:

Adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242

E-mail: kerkburo-markelo@hetnet.nl

Openingstijden:

Maandag van 10 -12 uur

Mevr. Thea Aanstoot-Meijerink (financiële adm.)

Woensdag en vrijdag van 10-12 uur

Mevr. Anita Meulman-Klein Horsman (leden adm.)

College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente:

Bankrekening: NL 73 RABO 034 07 01 153

Diaconie Protestantse Gemeente:

Bankrekening: NL 65 RABO 034 07 00 327