



MARTINUSKERK

92^e jaargang, nr 790 oktober 2015

Markelo's Kerkblad

Uitgave van de
Protestantse gemeente Markelo

Internet: www.pkn-markelo.nl

SAMEN OP DE AARDE (LIED 993)

In het nieuwe **Liedboek** trof ik deze tekst van Willem Barnard (1920-2010) aan. In Diepenheim hebben we dit lied nog nooit gezongen. In Markelo misschien ook niet? Dat is jammer, want tekst en melodie zijn prachtig.

Hoewel het in het lied eigenlijk gaat over de verbinding tussen kerk en wereld, hemel en aarde, kun je het ook anders lezen: Als een lied dat wil bezingen dat alle mensen op deze aarde, alle klanken, alle kleuren, het goede en het kwade, bij elkaar horen. Alles is immers geschapen door God die het al in zijn hand houdt en draagt. Daarmee is dit lied een lofzang en een dankzegging en maakt het ons bewust dat wij niet zomaar bestaan, maar gedragen worden door zijn Liefde.

In deze tijden van onrust, volksverhuizingen en van het vinden van een nieuwe balans tussen mensen en volkeren vond ik het daarom toch wel een toepasselijke tekst.

Zie Lied 993 in het Liedboek.

A.B.



*Samen op de aarde,
dat beloofde land,
God zal ons bewaren,
want Hij houdt in stand*

*wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat hem toebehoort.*

*'t Westen en het oosten,
voor- en nageslacht,
om zijn naam te troosten
zijn ze aangebracht.*

*Om zijn naam te prijzen
gaf Hij zon en maan,
wijzen en onwijzen
gunt Hij één bestaan.*

*Israël, Egypte,
stem en tegenstem,
hoogtepunt en diepte -
alles zegent hem,*

*want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen
voor een oud gemis.*

*Kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.*

Themadienst.

11 oktober

“Woorden zijn niet genoeg”

Kerkdiensten

Zondag 4 okt

Martinuskerk

10.00 uur mw. D. Beuving - Dannenberg

Elsen buurtdienst

10.00 uur ds. M. Dijkstra

Eindcollecte beide diensten: CvK / Kerkblad

Zondag 11 okt Martinuskerk Themadienst

Thema: "Woorden zijn niet genoeg"

Medewerking door het gospelkoor ENJOY.

10.00 uur ds. E.P. van der Veen

Eindcollecte: Fonds themadiensten

Koffiedrinken na de dienst

Zondag 18 okt Martinuskerk

10.00 uur mw. v.d. Kaap uit Enschede

Eindcollecte: Diaconie / Bijbelgenootschap

Zondag 25 okt Martinuskerk H. Avondmaal (lopend)

10.00 uur ds. M. Dijkstra

Eindcollecte: Diaconie / Alg. middelen

Vrijdag 30 okt Anholtskamp Zangavond

18.45 uur ds A. Braakman uit Diepenheim

Collecte: Diaconie

Zondag 1 nov

Martinuskerk

10.00 uur mw. Ruiterkamp-Kl. Lebbink uit Bathmen

Stokkum buurtdienst

10.00 uur mevr. D. Beuving-Dannenberg

Eindcollecte beide diensten: CvK / Orgelfonds

Woensdag 4 nov Brookschole

Dankdienst voor gewas en arbeid

15.00 uur ds. M. Dijkstra

Collecte: Diaconie & CvK

Zondag 8 nov Martinuskerk Oogst - / Gezinsdienst

10.00 uur ds. M. Dijkstra

Eindcollecte: Diaconie / Fruitbakjes

BIJ DE DIENSTEN

Buurtdienst Elsen: Zondag 4 oktober is een dienst met de kinderen van de zondagsschool met als lezing: Johannes 7: 37-39, over de gave van de heilige Geest, die vergeleken wordt met een bron van levend water.

Themadienst: Zondag 11 oktober aanstaande om 10.00 uur is er weer een themadienst in de Martinuskerk te Markelo. Deze dienst is anders dan normale kerkdiensten en gaat in op, zoals de naam al zegt, een thema dat centraal staat tijdens de dienst. Het thema kan op verschillende manieren omlijst worden, bijvoorbeeld door iets creatiefs of door een muzikaal optreden. Dit keer gaat het om het thema 'Woorden zijn niet genoeg'. Mensen hebben vaak idealen die zij in woorden weten te vatten, maar waarbij daden vaak achterblijven. Een betere wereld begint immers bij jezelf. Het doel van de themadienst is om hier eens bij

stil te staan en hier over na te denken. Hoe zou jij jouw idealen om kunnen zetten in daden? Het gospelkoor Enjoy werkt mee aan de dienst met mooie en bekende liederen als 'Another Hallelujah' en 'I still haven't found what I'm looking for'. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten en koffie te drinken. Iedereen is welkom; graag zien we je dan!

THEMADIENST: 11 OKTOBER 2015

Woorden zijn niet genoeg

Met medewerking van Gospelkoor Enjoy

Geen woorden maar daden!
Jakobus 1:19-27

Voorganger: ds E.P. van der Veen

Aanvang: 10.00 uur
Martinuskerk Markelo

Na afloop van de dienst staat de koffie klaar

Avondmaal: Zondag 25 oktober is een bijzondere dag; slechts vier maal per jaar vindt het plaats. Er wordt brood en wijn uitgedeeld. Het verhaal van die dag gaat over de blinde Bartimeüs, die om aandacht vraagt van Jezus en zich niets aantrekt van het publiek, dat hem tot stilte maant.

Zangavond: Voor vrijdag 30 oktober is ds. Ary Braakman gevraagd om invulling te geven aan de zangavond. Ook benieuwd welke liederen hij uitkiest en wat hij ter overdenking meegeeft? Kom dan uiterlijk 18.45 uur naar de grote zaal van de Anholtskamp en doe mee als u van zingen houdt.

Dankdag: Op woensdagmiddag 4 november begint om 15.00 uur in de Brookschole een dankdienst voor gewas en arbeid. Wie in het dorp of een andere buurtschap woont, is hier net zo goed welkom als bewoners van Markelosebroek. Om ouderen tegemoet te komen is de viering enkele jaren geleden van de avond naar de middag verplaatst. Nadeel: wie overdag werkt, kan niet komen of moet er een snijperdag voor nemen. Maar op zondag 8 november is er een nieuwe gelegenheid om bij deze thematiek stil te staan. Want dan is er een oogst-/gezinsdienst in het dorp.

KINDERNEVEDIENST / OPPASDIENST



Samenwerking van de Kindernevendienst en de Oppasdienst! Op 9 september hebben we met een aantal leiders van de Kindernevendienst en de Oppasdienst gesproken over samenwerking. Dit willen we

doen door **oppas te bieden in de consistoriekamer**. De leidster van de Kindernevendienst zit zoals gewoonlijk elke zondag in de kerk en komt voor de preek met de kinderen naar de consistoriekamer toe. Zo ben je als leiders altijd met z'n tweeën. Dit komt goed uit wanneer er meer kinderen zijn dan er worden verwacht, wat we natuurlijk ook hopen!

Alle kinderen tot 3 jaar zijn welkom bij de Oppasdienst en van 4 jaar tot 12 zijn welkom bij de Kindernevendienst!

Eerst vertellen we een verhaal uit de Bijbel en praten we daar samen over. Daarna gaan we een werkje maken wat een beetje aansluit bij de vertelling.

Kom je ook?

VERVOER

Wilt u graag naar de kerk, maar hebt u geen vervoer? Neem dan even contact op met Anita Meulman-Klein Horsman tel. 0548-625315 en het wordt geregeld.

Voor de Anholtskamp is Jenny Wibbelink-Wolthuis de contactpersoon, tel. 0547-361908.

WELKOM OP DE DONDERDAGMORGEN

Als u op de markt bent, kom dan even aan voor een kopje koffie. U bent van harte welkom van 9.30 tot 12.00 uur voor ontmoeting en gesprek onder het genot van een kop koffie of thee. Iedereen is daar van harte welkom aan de koffietafel!

AGENDA

Op maandag 12 oktober is er een Kerk in Actie-inspiratieavond voor kerkenraads- en ZWO commissieleden in Markelo.

De avond begint om 19.30 uur, met inloop vanaf 19.00 uur in de Martinuskerk.

Wijk Noord

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3

Telefonisch spreekuur:

di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur

tel. 361238; E-mail: martends@caiway.net

vrije dag: maandag

WIJ GEDENKEN

Op 31 augustus overleed Jan Frederik (Jan) Burgers in het ziekenhuis in Hengelo na een periode van afnemende gezondheid. Sinds 16 jaar had hij last van COPD. Jan is 80 jaar geworden en was 59 jaar in liefde en trouw verbonden met Aaltje Goorman. In de uitvaartdienst schetste de jongste van hun beide

dochters zijn levensloop. Kleinkinderen haalden fijne herinneringen op. Zijn leven lang heeft hij aan de Herikerweg 17 gewoond. Hij werkte bij de Waterleidingmaatschappij Overijssel, waar hij secuur de waterstanden bijhield van de putten in de regio. Jan hield van de jacht en was een liefhebber van kruisjassen. Hij luisterde graag naar Duitstalige muziek. Er zijn mooie reizen gemaakt naar Tirol. Toen hij meer thuis bleef, kon hij er nog erg van genieten, wanneer een achterkleinkind de kamer binnen stapte. Hij bleef betrokken bij de buurt en leefde mee met wat er in familiekring gebeurde. Vaak zei hij, als je bij hem wegging: doot hennig an. Met deze en andere herinneringen hebben we afscheid van hem genomen. Hierna vond de begrafenis plaats. Moge hij rust vinden bij God.

Op 3 september overleed Jan Schonewille op de leeftijd van 68 jaar. Een paar weken daarvoor legde hij nog uit hoe de molen in de rouwstand staat. In een spoedoperatie is geprobeerd om hem te behandelen voor een aneurysma, maar enkele complicaties zijn hem fataal geworden. Met een achterbuurman had hij de dag ervoor nog meegeholpen met een klus. Een week eerder had hij als vrijwilliger meegevoerd op de Henri Dunant en leek er weinig aan de hand. Hij laat een grote leegte achter bij zijn vrouw Gerrie Altena en de gezinnen van hun beide dochters. In 1971 was hij met Gerrie getrouwd en woonden ze vele jaren aan de Fokkerstraat. In het crematorium te Diepenveen is aangehaald hoe de dochters alleen op schoolreis gingen, als hij erbij was. De vele uren zijn genoemd, die hij aan het water doorbracht met vissen; het kamperen in Limburg en allerlei vrijwilligerswerk. Jan was iemand, die er helemaal voor ging. Van zijn hart maakte hij geen moordkuil. Je kon op hem aan. Een lied in de afscheidsdienst richt de aandacht op de belofte van een nieuwe wereld: Lichtstad met uw paar'len poorten. Moge uit deze verwachting moed worden gehaald.

Op 5 september overleed Harmina Berendina (Mineke) Hargeerds-Brinkers heel rustig in haar kamer op afdeling 'De Hulpe' in de Anholtskamp. Enkele dagen later zou ze 94 jaar zijn geworden. Mineke was vanaf 1976 weduwe van Hendrik-Jan Hargeerds, die als wagenmaker zijn kost had verdiend aan de Stationsstraat. Van geboorte kwam ze van de Worsinkweg. Ze heeft zich als weduwe staande gehouden door bezig te blijven en zich met zorg en aandacht te richten op de beide kinderen en hun gezinnen. Niet zeuren was haar devies. Ze had een nuchtere kijk op het leven, was zuinig voor zichzelf, maar gul naar anderen toe en hield van spelletjes en zingen. Ze had graag 'praatvolk' bij zich. Voor een kleindochter met een verstandelijke beperking was ze 'oma appel', omdat ze vaak een appel gaf bij bezoek. Ze heeft lang op het 'Wansink' gewoond, waar ruimte was om te logeren. Later verhuisde ze naar de Esch, waar ze genoot van de dagbesteding. In 2013 werd ze getroffen door een herseninfarct en kwam er een einde aan het zelfstandig wonen. Moge ze nu een thuis hebben gevonden in het hemels vaderhuis.

Na een afnemende gezondheid kwam op 14 september een einde aan het leven van Gerridina Johanna Boode-Scholten, Dina van de Pot. Ze overleed in haar woning aan de Herikeresweg 3a op de leeftijd van 87 jaar. Vanaf 1987 was ze weduwe van Gerrit Hendrik Boode. Een contact met een bevriende weduwnaar, Jan Beintema, groeide uit tot een samenwonen onder hetzelfde dak tot hij in 2010 overleed. Dina miste het gezelschap van een maatje, maar was dankbaar voor de mensen, die bleven komen. Herberg de Pot, waar ze zelf haar hele leven had gewoond en gewerkt, bleef een vast adres voor een kop koffie. In het café was zij degene die vooruit had gedacht. De speeltuin was haar idee. Zo vlakbij de Pot kon ze volgen hoe een van haar beide zoons de zaak runt, samen met een kleindochter. Hier was ook de afscheidsdienst. Kleindochters spraken uit hoe zij haar als lieve oma zullen missen. Na afloop van de begrafenis werd er een diaprojectie getoond met onder andere een beeldopname van TV-Oost; het varen over de Donau; Dina in haar geliefde tuin; een foto van haar jong overleden moeder. In de terugblik op het leven van Dina overheerst de dankbaarheid.

Enkele dagen voordat ze 79 jaar zou worden, overleed Jentje (Jenny) Sprokkereef-Lubbers op 18 september in haar kamer op afdeling 'De Hoch' in de Anholtskamp. Hier verbleef ze sinds een half jaar. Daarvoor werd ze enkele jaren verzorgd in het St. Elisabeth-verpleeghuis in Delden vanwege een herseninfarct. Ze kon zich sindsdien moeilijk uiten. In 2010 was aan het licht gekomen dat ze longkanker had. Toen de behandeling positief had uitgepakt was ze daar ontzettend blij mee. Ze wilde er nog zo graag zijn voor haar man Henk, de beide kinderen met hun partners en hun kinderen. Tijdens deze periode was zij het die anderen probeerde op te beuren. Voor de dochter was ze een vriendin met wie je van alles kon bespreken en gezellig naar de markt kon gaan. Voor de zoon een moeder, die erg met je begaan was, wanneer het door ziekte minder goed ging. Voor de kleinkinderen een persoon, waar je altijd langs kon komen en door wie je verwend werd. Thuis aan de Loosboersstraat kon veel. In het crematorium in Amelo is dan ook met verdriet afscheid genomen van een vrouw, die lief wordt genoemd, rechtvaardig, zorgzaam en verdraagzaam. Het zijn eigenschappen, waar je mee thuis kunt komen, ook bij God.

UIT DE PASTORIE

Toen wij in juli van vakantie terugkwamen was het bericht van de ziekte van uitvaartleider Henk Vruwink totaal onverwacht. Op 11 september is hij, sneller dan verwacht, heengegaan. De dag ervoor had Dini, zijn vrouw, nog voor hem waargenomen in een uitvaartdienst. Zijn leeftijd van 49 jaar roept soortgelijke situaties van de voorbije jaren in herinnering. Voorgoed is een einde gekomen aan een periode. We hebben steeds in een goede verstandhouding kunnen samenwerken en dat zal ik missen. Hij had een losse, ontspannen manier van werken. Het gebruik van de streektaal en de bekendheid met de mensen droegen daar ongetwijfeld aan bij. Maar hij zorgde er wel voor

dat alles goed verliep. Ik wens Dini, de kinderen en ook zijn ouders veel sterkte toe en moed voor de komende tijd.

Met vriendelijke groeten, Marten Dijkstra

Wijk Zuid

*Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor
bellen met Gerda Vedders,
telnr 06-51029818*

WIJ GEDENKEN

Na een niet te winnen strijd, is op donderdag 17 september 2015 afscheid genomen van Henk Vruwink die op 11 september 2015 op de veel te jonge leeftijd van 49 jaar is overleden. Henk begon als boer, maar rond 2000 startte hij samen met zijn vrouw Dini "Uitvaartonderneming Vruwink". Mede daardoor was Henk een bekend en geliefd persoon binnen Markelo en omgeving. 'Zijn werk was zijn passie en hij stond altijd voor een ander klaar' dit lezen we ook op zijn rouwkaart. Daarnaast was Henk een niet onverdienselijk scheidsrechter bij de KNVB en voor Sportclub Markelo en was hij actief binnen het IJsbambestuur. Henk was een familieman en genoot enorm van zijn gezin: "zijn alles". Dit werd tijdens zijn afscheidsdienst ook duidelijk gemaakt door de woorden van zijn schoonzus Janet en zijn zonen Gerjan en Bart.

Dini heeft, namens Henk, een ieder bedankt voor de aanwezigheid, steun en hulp. Op één van Henk zijn favoriete liederen The Show must go on is Henk uitgedragen. "The show must go on" zoals Henk zo vaak zei: gaat Dini ook zeker doen met hun bedrijf. Op indrukwekkende wijze hebben zijn vrienden, "zie'n Kammerèu", Henk begeleid tijdens zijn laatste tocht op de begraafplaats.

Marja Zandjans.

Kerkenraad

GEMEENTEAVOND

Op donderdagavond 19 november 2015 wordt de jaarlijkse gemeenteavond gehouden. Als lid van onze kerkelijke gemeente bent u van harte uitgenodigd, om hierbij aanwezig te zijn. Graag horen wij uw mening over het te voeren beleid. **U bent van harte welkom om 20.00 uur in de Martinushof.**

DE OUDE TOREN LAAT ZICH HOREN

Zoals u bekend is, zijn wij momenteel bezig om te zien welke activiteiten er nog meer in onze Martinuskerk kunnen plaats vinden. De oproep die wij daartoe op Maarkels Nieuws hadden geplaatst, heeft vele enthousiaste reacties opgeleverd, waarvoor wij u zeer erkentelijk zijn! Momenteel zijn wij bezig om te kijken hoe wij deze activiteiten vorm kunnen geven. Via het kerkblad houden wij u graag op de hoogte.

Diaconie

De eindcollecte van 18 oktober zal de diaconie bestemmen voor het Bijbelgenootschap. Het NBG brengt de Bijbel dichtbij. Van de Bijbel in Gewone Taal tot een nieuwe bijbelvertaling voor Burkina Faso. En van debijbel.nl tot het Bijbelfestival voor gezinnen. Samen met leden en donateurs maken we het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen we voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen.

Op 25 oktober is er Heilig Avondmaal. De eindcollecte is dan bestemd voor diaconale middelen.

Bij de gezinsdienst van 8 november is de eindcollecte voor het mogelijk maken dat er fruitbakjes rondgebracht worden.

Als U niet in de gelegenheid om deze diensten bij te wonen, maar wilt U wel een gift doen voor deze doelen, dan kunt U het overmaken op Rabobank :

NL 65 RABO 034 07 00 327 van de Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. de bestemming.

FRUITBAKJES

Op 8 november hopen we de oogst-/gezinsdienst te vieren. Na afloop van deze dienst zullen er fruitbakjes gebracht worden naar gemeenteleden. Het is een gebaar van verbondenheid met de gemeenteleden van 80 jaar en ouder, zieken en gehandicapten. Ook dit jaar willen wij weer een beroep doen op vrijwilligers die willen helpen bij het rondbrengen. Vanaf zondag 18 oktober zullen er opgavelijsten achter in de kerk en in de Martinushof liggen waarop U kunt aangeven dat U wilt helpen. Bij voorbaat dank.



DAGKALENDERS

De dagkalenders voor 2016 worden binnenkort weer besteld door de diaconie. We gaan ervan uit dat een ieder die vorig jaar er één besteld heeft, dit jaar weer een dagkalender wil. Iedereen boven de 75 jaar die er één wil ontvangen kan dit doorgeven aan één van de onderstaande diakenen: Bé Hemeltjen tel. 0547-363020 Anita Meulman-Klein Horsman tel. 0548-625315 Er zijn geen kosten aan verbonden.



VOEDSELBANK-INZAMELINGSACTIE

De diaconie houdt ook dit jaar weer een inzamelingsactie voor de Voedselbank Oost Nederland. We geven dan uiting van onze dankbaarheid voor onze rijkdom en welvaart. Er zijn mensen in onze omgeving die hier onvoldoende in meedelen. Die mensen die dat nodig hebben kunnen terecht bij de Voedselbank voor een steuntje in de rug. De diaconie roept iedereen op om deze mensen te helpen. Allerlei houdbare producten, waarvan de



houdbaarheidsdatum niet binnen een week is verlopen, zijn welkom. U kunt ze in het weekend van 8 en 9 november brengen.

VOEDSELBANK-SPEELGOEDACTIE

Het is u bekend, dat de Martinuskerk zich jaarlijks inzet voor de Voedselbank Midden-Twente. In december zorgt de Voedselbank niet alleen voor voeding, maar ook voor cadeautjes voor gezinnen met kinderen op 5 december. Wij willen ons ook hier graag voor inzetten, maar kunnen dit niet zonder u! Hebt u thuis speelgoed, dat niet meer gebruikt wordt en er nog 'zo goed als nieuw' uitziet, zodat u het uw eigen (klein)kinderen nog zou willen geven, dan is dit zeer welkom. Dit kan ingeleverd worden op zaterdag 7 november a.s. tussen 10.00 en 14.00 uur in de Martinushof.



Jeugd en Jongerenwerk

JEUGDCLUB

De jeugdclub is voor kinderen van ± 6 tot ± 12 jaar die het leuk vinden om één keer per maand samen te gaan knutselen.

Op 24 september was de eerste knutselavond na de zomervakantie. We hebben van een leeg zuivelpak een leuk vogelhuisje gemaakt.

De volgende knutselavonden zijn op :

Donderdag 29 oktober

Donderdag 26 november

Komen jullie ook ? Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee !

Waar: In de Martinushof (naast de kerk)

Hoe laat: van 18.30 tot 19.30 uur

Kosten € 1,00 per kind

Opgave vooraf is niet nodig.

Leiding: Jolanda van den Noort en Herma Bonenkamp



VAN DE ZONDAGSSCHOOL



Hé jij daar!

Ben je tussen de 4 en 12 jaar kom dan eens een keertje bij ons op de Zondagschool! Iedere zondag tussen 10 en 11 uur wordt er een mooi verhaal voorgelezen en zingen we met elkaar leuke liedjes. We bidden samen en maken een mooie kleurplaat of knutselen iets leuk.

Maar dat is nog niet alles, want we doen nog veel meer. Zo zijn we 4 oktober bij de gezinsdienst in Elsen en 1 november in Stokkum. Ook zijn we op 8 november bij de oogstdienst in de Martinuskerk en gaan we na afloop fruitbakjes naar oude en soms zieke mensen brengen. Een heel dankbare taak die de kinderen graag vervullen.

Als je een keertje wilt komen kijken dan ben je van harte welkom in Elsen (Beestenboel), het Dorp (Martinushof) of in Stokkum (school).

Leiding Zondagsschool

Algemeen

HERVORMDE VROUWENVERENIGING MARKELO



Op donderdag 29 oktober hebben wij Majoor Drs. J. van den Dungen uitgenodigd. Hij is militair psycholoog in het leger.

Zijn taak is het begeleiden van en het verlenen van hulp aan de soldaten die worden uitgezonden naar

oorlogsgebieden in het buitenland.

Hij wil ons vertellen hoe men deze mensen opleidt voor hun zware taak en hoe de familie en partners van de militairen worden bijgestaan.

Het gaat vooral om hulpverlening voor militairen door militairen en als er problemen zijn kan men de hulp van specialisten zoals drs. van den Dungen inroepen. De avond begint om 20.00 uur in de Martinushof te Markelo.

Zoals u leest is het een interessante bijeenkomst en we hopen weer vele dames te mogen begroeten.

WANDELEN

Het bestuur heeft woensdagmiddag 4 november gepland om te gaan wandelen. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Wij komen hier nader op terug.



NATIONALE BIJBELZONDAG 2015

Op 25 oktober 2015 is het Nationale Bijbelzondag. Eén zondag per jaar besteden we extra aandacht aan het feit dat de Bijbel er is en op welke manier we de Bijbel dicht bij mensen kunnen brengen in Nederland en wereldwijd.

In Nederland kunnen we kiezen uit diverse bijbelvertalingen. We staan er vaak niet bij stil dat dat heel bijzonder is. Veel christenen hebben geen bijbel in hun eigen taal, of kunnen geen bijbel kopen. Aan de gemeenten en parochies wordt gevraagd om op de Nationale Bijbelzondag extra aandacht te geven aan de Bijbel en het bijbelwerk door gebed, activiteiten en financiële ondersteuning.

KERKCOLLECTE

In veel kerken wordt op Nationale Bijbelzondag gecol-

lecteerd voor het Nederlands Bijbelgenootschap. Door te geven aan deze collecte steunt u het werk van het NBG en brengt u de Bijbel dicht bij mensen. Ook in Markelo wordt hiervoor gecollecteerd op **18 oktober**.

Meer informatie over de Nationale Bijbelzondag en de *Samenleesbijbel* vindt u op www.bijbelgenootschap.nl.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem
Contactpersoon: Dini Rozendom en Teuni Hoogendam



BIJBELLEESROOSTER

	okt 2015	
zondag	4 oktober	Maleachi 2:10-16
maandag	5 oktober	Maleachi 2:17-3:5
dinsdag	6 oktober	Maleachi 3:6-12
woensdag	7 oktober	Maleachi 3:13-18
donderdag	8 oktober	Maleachi 3:19-24
vrijdag	9 oktober	Psalm 119:113-120
zaterdag	10 oktober	Marcus 10:1-16
zondag	11 oktober	Marcus 10:17-31
maandag	12 oktober	Psalm 119:121-128
dinsdag	13 oktober	Jesaja 28:1-6
woensdag	14 oktober	Jesaja 28:7-13
donderdag	15 oktober	Jesaja 28:14-22
vrijdag	16 oktober	Jesaja 28:23-29
zaterdag	17 oktober	Jesaja 29:1-8
zondag	18 oktober	Jesaja 29:9-16
maandag	19 oktober	Jesaja 29:17-24
dinsdag	20 oktober	Spreuken 15:1-11
woensdag	21 oktober	Spreuken 15:12-22
donderdag	22 oktober	Spreuken 15:23-33
vrijdag	23 oktober	Psalm 119:129-136
zaterdag	24 oktober	Marcus 10:32-45
zondag	25 oktober	Marcus 10:46-52
maandag	26 oktober	Psalm 119:137-144
dinsdag	27 oktober	Numeri 1:1-16
woensdag	28 oktober	Numeri 1:17-43
donderdag	29 oktober	Numeri 1:44-54
vrijdag	30 oktober	Numeri 2:1-17
zaterdag	31 oktober	Numeri 2:18-34
	nov 2015	
zondag	1 november	Psalm 119:145-152
maandag	2 november	Numeri 3:1-16
dinsdag	3 november	Numeri 3:17-32
woensdag	4 november	Numeri 3:33-51

LIEDDAG TWENTS LITURGIEKOOR

De activiteitencommissie van het Twents Liturgiekoor organiseert op zaterdag 10 oktober 2015 een lieddag. Er zal op deze dag onder leiding van dirigent Bram v.d. Beek een aantal liederen ingestudeerd worden uit het nieuwe liedboek van de Prot. Kerk Nederland.

Tevens zal Johan Meijer, predikant te Borne, een toelichting geven op de totstandkoming van het nieuwe liedboek.

De lieddag vindt plaats in de Bethelkerk, Berfloplein 18, 7553JZ Hengelo. Het begint om 10.00 uur en de afsluiting is om ca. 14.45 uur met een vesper.

De kosten van deelname bedragen €15,- per persoon.

De koffie, thee en muziek is inbegrepen maar een lunchpakket moet u zelf meenemen.

U kunt zich aanmelden per email: activiteiten@twentsliturgiekoor.nl

De bijdrage op reknr. NL03 TRIO 0198 079222 t.n.v. Ver. Twents Liturgiekoor o.v.v. deelname lieddag 10 oktober.

Telefonisch bereikbaar: 074 2432801 / 074 2917008 / 074 2663277.

Brook Duo 12 december in Martinuskerk

Op zaterdagmiddag 12 december, aanvang 15.30 uur en zaterdagavond 12 december aanvang 20.00 uur treedt in de Martinuskerk het Brook Duo op met het kerstverhaal 'Storm op Kas-oamd'. Dit nieuwe verhaal zal ongeveer één uur en vijftig minuten duren. Er is geen pauze. Na afloop is er koffie en glühwein, om nog even gezellig met elkaar na te praten. Ook is een bundel van drie winterse voorstellingen te koop, geschreven door Gert Jan Oplaat.

Dit jaar zullen wij voor het eerst kaarten gaan verkopen voor deze voorstellingen, zodat wij een overzicht hebben hoeveel mensen 's middags en 's avonds komen. De kaarten zijn verkrijgbaar bij de Martinushof, Kerkplein 41, iedere donderdagmorgen (09.00 – 12.30 uur) en donderdagavond (19.00 – 21.00 uur) vanaf **donderdag 5 november tot en met donderdag 10 december**. De kosten van de kaarten zijn € 6,50 per stuk.

TERUGBLIK FANCY FAIR 2015

De organisatie van de Fancyfair kan zeer tevreden terugkijken op een gezellig en harmonieus evenement dat traditioneel rondom de Martinuskerk werd gehouden.

Ondanks het regenachtige weer waren er veel bezoekers en de opbrengst was +/- €5000,-. De organisatie kon ook dit



jaar weer een keur aan goederen, zoals kleding, speelgoed, elektra, meubels, bloemstukken, etc. ter verkoop aanbieden. Ook werden er oliebollen, hamburgers en koffie met cake en koek verkocht. Een springkussen voor de jeugd, muziek en de verloting

maakten zoals gebruikelijk weer deel uit van het evenement. Om 11.15 uur werd de veiling gehouden van allerlei antiek en curiosa. Tevens was er een druk bezochte verkoop van tweedehands boeken.

Iedereen die er aan meegewerkt heeft, zowel de aanbieders van de diverse goederen als ook de vele vrijwilligers die deze dag tot een succes hebben gemaakt, hartelijk dank voor uw bijdrage!

BOEKEN

De maanden juli en augustus liggen weer achter ons en de boekenverkoop is weer uitstekend verlopen, met een goede opbrengst: **om en nabij de € 900 in deze 2 maanden!**

Alle inbrengers en kopers HARTELIJK DANK. Ook zijn er al weer mooie boeken binnen gekomen, dus kom gerust weer eens langs.

COLLECTEN:

Datum	Diac	CvK	Eind	Omschrijving
14 juni	48,25	48,25	130,85	CvK. Liturgisch centrum
14 juni	21,32	21,32	59,60	CvK. Lit.centrum Stokkum
21 juni	31,14	31, 13	59,60	Diac. alg. middelen
26 juni	54,15			Diac. Anholtskamp
28 juni	39,28	39,27	102,10	Diac.Nw.Roosevelthuis
05 juli	87,17	87,16	258,73	CvK Themad. Kösterskoele
12 juli	28,98	28,97	69,85	Diac. alg.middelen
19 juli	52,75	52,74	140,50	CvK Orgelfonds
26 juli	53,30	53,29	129,22	Diac.Ronald Mc.Donald
31 juli	65,20			Diac. Anholtskamp
02 aug	52,35	52,35	139,40	CbvK. Kerkradio/TV
09 aug	46,19	46,19	228,25	Diac.ZWO het Alldrik
16 aug	38,04	38,04	100,65	Diac. Arme kant v Overijssel
23 aug	38,76	38,76	99,90	CvK. Alg.Kerkenwerk
28 aug	64,40			Diac. Anholtskamp
30 aug	30,70	30,70	82,90	Diac. PKN. Job
06 sept	76,21	76,21	185,23	Diac. Alg.middelen
13 sept	59,30	59,30	-	CvK Lit.centrum + Diac.
20 sept	44,38	44,38	139,80	CvK Onderhoudfonds



ZWO-Markelo wil het plan van **Alldrik Zorgboerderij** om een "belevingstuin" te realiseren, niet alleen met het woord, maar ook met de daad ondersteunen. Belevingstuin: wat is dat?

Gedacht wordt aan een rustplekje voor een ieder, waar men in stilte alles kan overdenken en waar men tot zichzelf kan komen. Men kan in deze tuin zien, horen, ruiken, proeven, voelen en bezinnen. Op deze manier wordt het welbevinden van mensen bevorderd en dit draagt bij aan de kwaliteit van leven. Het zorgt ervoor dat mensen (weer) een doel voor ogen hebben of krijgen en dat zij (weer) een rol hebben in het leven. Gedacht wordt aan een watertje (met een mooie klassieke waterpomp?) en daarbij gekleurde steentjes. Een ieder kan daar dan iets mee doen: een steentje als aandenken aan iemand neerleggen of een steentje om de loop van het water te verleggen. De belevingstuin zal ook voor het publiek toegankelijk worden.

Wij nodigen u bij deze uit om op 15 oktober in de Martinushof te komen eten van een stampotten-

buffet. Lekker en gezellig eten en verzorgd door de ZWO commissieleden! Het kost u slechts € 7,50. Na aftrek van de kosten zal de opbrengst een kleine bijdrage zijn voor de realisering van deze tuin. Hebt u al trek? Schrijft u zich dan in op de formulieren achter in de kerk of bij de koster.

DONDERDAG 15 OKTOBER 18.00 uur



ALLDRIK's BELEVINGSTUIN



**Internationale Dag
van de Palliatieve Zorg
10 oktober 2015**

Open dag hospices

Op zaterdag 10 oktober vindt voor de elfde maal de Dag van de Palliatieve Zorg plaats. Dit jaar is het thema: "Mijn leven dat jij niet kent....."

Op **10 oktober a.s.** zullen het Hospice Meulenbelt TMZ en Hospice 't Nieuwland te Almelo, Het Leonardus Hospice en Roparun Hospice TMZ te Hengelo van **11.00 – 14.00 uur** hun huis openstellen, zodat belangstellenden een kijkje kunnen nemen hoe mensen daar de laatste fase van hun leven kunnen leven. Meer informatie over de open dag en de netwerken kunt u ook vinden op de netwerkwebsite:

www.netwerkpalliatievezorg.nl/middennoordwesttwente

'Café Doodgewoon', inloopavond in Borne

Op **woensdagavond 14 oktober a.s.** organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Twente voor ongeneeslijk zieken en hun naasten een inloopavond in Borne. Dit onder de nieuwe naam **Café Doodgewoon**. Het thema van deze avond is: **'Oncologische fysiotherapie'**

Wat kan de oncologie fysiotherapeut voor u betekenen? De oncologie fysiotherapeut heeft speciale kennis over klachten die bij patiënten met kanker kunnen voorkomen. Deze fysiotherapeut kan met de behandeling positief bijdragen aan de kwaliteit van leven in de palliatieve / terminale fase.

Tijdens deze avond gaat mw. Patricia Jassies, oncologie fysiotherapeut, met u in gesprek en geeft zij uitleg. U kunt bij haar terecht met al uw vragen.

In het Café Doodgewoon staan de ontmoeting en het contact met lotgenoten centraal.

Café Doodgewoon op 14 oktober a.s. vindt plaats in **Het Bussemakerhuis**, Ennekerdijk 11 te Borne. Aanvang **19.30 uur** (zaal open vanaf 19.15 uur).

De avond is kosteloos en aanmelding vooraf is niet nodig.

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met:

Bernadette Nijhuis, 0634356613 of email:

b.nijhuis@carintreggeland.nl

Marie-Josée Eenkhoorn, 0634358100 of email:

hengelo-borne@leendertvriel.nl

ZALENVERHUUR

Waar?	Martinushof
Voor al uw	vergaderingen/ bijeenkomsten/ workshops
Aantal	5 tot 150 personen
Info	Jeroen Noltus tel. 363890
Email:	martinushof@pkn-markelo.nl

Protestantse gemeente Markelo

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo

Tel: 0547-363890

Redactie Markelo's kerkblad:

Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709

Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439

Dhr. M.H. van Vrouwerff, Stationsweg 25, tel. 361609

Dhr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652

Het volgende nummer verschijnt op **2 november 2015**.

Inleveren kopij vóór donderdag **22 oktober 2015**.

E-mail: kerkblad@pkn-markelo.nl

Kerkenraad:

Preases: Mevr. W. Schoneveld-Woestenenk

Email: w.woestenenk@planet.nl

Larenseweg 12 tel. 362406

Scriba: Dhr. B. Hemeltjen

Email: scriba@pkn-markelo.nl

Oude Rijssenseweg 16 tel. 363020

Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890

Email: martinushof@pkn-markelo.nl

Voorganger:

Ds. M. Dijkstra, Tolweg 3 tel. 361238

Kerkelijk bureau:

Adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242

E-mail: kerkburo-markelo@hetnet.nl

Openingstijden:

Maandag van 10 -12 uur

Mevr. Thea Aanstoot-Meijerink (financiële adm.)

Woensdag en vrijdag van 10-12 uur

Mevr. Anita Meulman-Klein Horsman (leden adm.)

College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente:

Bankrekening: NL 73 RABO 034 07 01 153

Diaconie Protestantse Gemeente:

Bankrekening: NL 65 RABO 034 07 00 327