



MARTINUSKERK

92^e jaargang, nr. 784 maart 2015

Markelo's Kerkblad

Uitgave van de
Protestantse gemeente Markelo

Internet: www.pkn-markelo.nl

KERKDEUR OPEN

Op zondag 8 februari gaf onze kerk gehoor aan de oproep van Tubantia om kerken, moskeeën en synagogen open te stellen voor publiek in reactie op de terreuraanslagen in Parijs. In Markelo was de belangstelling gering, maar de aanwezigen kijken wel terug op een waardevolle middag. Zo was er een vrouw uit Holten, die in de krant had gelezen dat we open waren. Verder kwamen er een handjevol gemeenteleden op af en enkele toeristen, die toevallig in Markelo waren. Op zich was de opkomst geen verrassing, maar het idee sprak ons aan en daarom hebben we meegedaan.

Verspreid over de kerk waren een aantal vragen neergelegd als mogelijke opstap voor gesprek. Bij de koffie kwamen gesprekken op gang over asielzoekers, de islam en persoonlijke reiservaringen. Een man vertelde van een bezoek aan een tempel in Sri Lanka, waarbij een aanwezige hindoe priester vertelde dat de vele aanwezige goden verschillende manifestaties waren van één god en dat het uiteindelijk neerkwam op de liefde. Dat was volgens deze priester het belangrijkste.

Aanwezige vrijwilligers leerden elkaar aan de koffietafel beter kennen. Dat was niet direct het doel van deze middag, maar had wel een toegevoegde waarde. De middag is afgesloten met het voorlezen van een gedicht, het uitspreken van een persoonlijke gebedsintentie rond de liturgische tafel en doopvont, het gezamenlijk bidden van het Onze Vader en een lied. We vonden het positief om onderdeel te zijn van een regionale dag en hopen er nog een vervolg aan te geven door een moskee te bezoeken. Dat kan al vlakbij, want in Goor is er één in de Wheeme. Deze had de deuren ook open en verschillende mensen uit onze gemeente hebben er al een kijkje genomen.

Openheid voor elkaar is een belangrijke voorwaarde om samen te leven in ons land. Je verplaatsen in de ander en die ander beter leren kennen, dragen er toe bij dat mensen zich minder laten leiden door vooroordelen en dat de acceptatie van mensen met een andere levensovertuiging of culturele achtergrond wordt bevorderd. Hiermee ban je niet alle geweld uit. Maar binnen je eigen bereik zijn er wel mogelijkheden. Alleen al de houding waarmee je iemand benadert, doet er toe. Wie uitspraken van Jezus tot uitgangspunt neemt, is er niet op uit om een ander uit te schelden of te beledigen. Die houdt zich in, wanneer zoiets je

zelf overkomt. Die handelt zoals je wenst dat je zelf wordt behandeld. Het lijkt op wat Franciscus van Assisi zei: liefde brengen, waar haat is. Of zoals een in de kerk voorgelezen lied van Henk Jongerius het aldus verwoordt:

*Gij geeft ons oren voor uw woord, een poort naar licht en leven:
laat het op aarde zijn gehoord en mensen vrijheid geven.
Gij geeft ons ogen voor uw licht, een lamp voor onze voeten:
laat ons, uit donker opgericht, elkaar hoopvol begroeten.
Gij geeft ons voeten om te gaan in vrede met elkander:
laat ons niet door het kwaad verslaan, wek kracht om niet te stranden.
Gij geeft ons handen om te doen gerechtigheid integer:
laat ons volharden, onvermoeid, om in uw geest te leven.*

Leven volgens deze weg levert pijn op, maar ook de hoop dat liefde overwint. MD



*The Passion 'live' in de
Martinushof
op donderdag 2 april 20.15 uur*

*Paasontbijt Zondagsschool
5 april 9.00 uur
Martinushof*

Kerkdiensten

Zondag 8 maart

Martinuskerk m.m.v. Markelo's Kerkkoor

10.00 uur ds. N. Boonstra uit Deventer

Elsen buurtdienst

10.00 uur ds. Marten Dijkstra

Beide diensten eindcollecte: CvK / Orgelfonds

Woensdag 11 mrt Brookschole biddag voor gewas en arbeid

15.00 uur ds. Marten Dijkstra

Collecte: Diaconie

Zondag 15 mrt

Martinuskerk

10.00 uur Dhr. Nijhuis uit Rijssen

Buurtdienst Stokkum

10.00 uur Ds. Marten Dijkstra

Eindcollecte beide diensten: CvK / Kerkradio/TV

Zondag 22 mrt Martinuskerk

10.00 uur ds. A. Snier uit Goor

Eindcollecte: Diaconie / Alg. middelen

Vrijdag 27 mrt Anholtskamp – zangavond

18.45 uur ds. Marten Dijkstra

Collecte: Diaconie

Zondag 29 mrt Martinuskerk – palmzondag

10.00 uur mw. N. Hengeveld uit Eibergen

Eindcollecte: CvK / vernieuwing liturgisch centrum

Stille week diensten Martinuskerk

Ma 30 mrt, di 31 mrt en wo 1 apr

3 x Vesperdienst

19.30 uur ds. Marten Dijkstra

Donderdag 2 apr Witte donderdag

Heilig Avondmaal(zittend)

19.30 uur ds. Marten Dijkstra

Collecte: Diaconie / Diaconale middelen

Vrijdag 3 apr Goede Vrijdag

Anholtskamp Avondmaalsdienst

16.00 uur ds. Marten Dijkstra

Collecte: Diaconie

Martinuskerk Goede Vrijdag

19.30 uur ds. Marten Dijkstra

Zaterdag 4 apr Stille zaterdag

21.00 uur ds. Marten Dijkstra

Zondag 5 apr Pasen

Martinushof 09.00 uur Paasontbijt

Collecte: Diaconie / Kosten paasontbijt

Martinuskerk Paasdienst

m.m.v. het Markelo's Kerkkoor

10.30 uur ds. Marten Dijkstra

Collecte: CvK / Paascollecte

Zondag 12 apr Martinuskerk

10.00 uur ds. Marten Dijkstra

Eindcollecte: Diaconie / Sensor

Gastpredikanten

Dominee Nelleke Boonstra is in dienst van het landelijk dienstencentrum van de Protestantse Kerk Utrecht voor de werkbegeleiding aan predikanten en kerkelijk werkers in Noord en Oost Nederland.

Ze woont in Deventer. In de tachtiger jaren was ze predikante in Twente, Glanerbrug.

Daarna was ze geestelijk verzorger in Leeuwarden. Vanaf 1994 is ze werkbegeleider. Ze is ook redactielid van het Ouderlingenblad.

Mijn naam is dominee Annerie Snier, geestelijk verzorger voor de verpleeghuizen van Carintreggeland. Ik woon in Goor, ben getrouwd en heb twee meiden van 11 en 13 jaar. Geboren ben ik in Enschede. Na mijn studie, een jaar in Tsjechië, twee jaar in een inloophuis voor de Haagse Diaconie en 4 gemeentejaren in Dirkshorn ben ik weer terug op bekend terrein. Ik werk met name op de Stoevelaar, Elisabeth, het Woolde en Zuiderhart. Als geestelijk verzorger kom ik bij mensen in kwetsbare situaties van ziekte, ouder worden, afhankelijkheid. Ik ben er voor iedereen, ongeacht iemands levensovertuiging en kom dus bij allerlei mensen over de vloer en vindt het leuk dat ik mensen van diverse kerkelijke stromingen onder mijn gehoor heb. Ik zie het als een uitdaging om mensen van verschillende herkomst en afkomst met elkaar in contact te brengen. Dat vind ik het mooie aan het vak van geestelijk verzorger en het feit dat je in de communicatie zeer creatief moet zijn. Soms werkt oud en vertrouwd, soms werkt iets nieuws.

BIJ DE DIENSTEN

Veertigdagentijd project Kinder NevenDienst:

The Passion in de Martinuskerk!

Op 2 april is Enschede het decor van The Passion. Een live event, dat opgevoerd wordt in de binnenstad en op karakteristieke plekken van Enschede. The Passion vertelt over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. Een processie van en met een groot verlicht kruis door de straten op weg naar haar eindbestemming. Vanaf zondag 22 februari prijkt voor in onze kerk een prachtig groot kruis. The Passion in de Martinuskerk. Dit kruis staat symbool voor de 40 dagen tijd en is in de komende weken het onderwerp van gesprek in de Kindernevendienst. Samen met de kinderen gaan we dit kruis "aankleden" en bespreken met behulp van thematische symbolen welke passen bij de lijdensweken.

Met alle kinderen, groot en klein, gaan we het lijden, sterven en de opstanding op 1e Paasdag beleven. Doet u ook mee? Wie hier bij aan wil schuiven, is welkom.

Buurtdiensten: Op 8 maart leggen we in de buurtdienst in Elsen het accent op biddag voor gewas en arbeid. We lezen iets uit Wijsheid van Jezus Sirach (40:18vv.) en Johannes 15:1-5. Waar het in de week erop in Stokkum over zal gaan, moet nog worden uitgewerkt. Ook dan kunt u wat aanleveren voor de voedselbank.

Biddag: Op 11 maart lezen we uit Prediker 11 en komt op het eind de oude dag in beeld met de vraag wie er dan voor je zorgt. De dienst begint om 15.00

uur. Er is volop ruimte tot ontmoeting en gesprek bij een kop koffie of thee. Er is ook gelegenheid om iets in te brengen voor de voedselbank.

Anholtskamp: Op 27 maart is er weer de maandelijkse zangavond. Marten Dijkstra verzorgt de meditatie, Johanna Bekkernens doet de bijdrage na de pauze en Ries van Vrouwerff speelt op de piano. Welkom.

Goede Vrijdag: Op 3 april is er om 16.00 uur gelegenheid voor wie dat wil om deel te nemen aan een avondmaalsviering in de Anholtskamp. Deze viering staat in het teken van de laatste dagen van Jezus. Om 19.30 uur is er dienst in de Martinuskerk.

Vespers Stille Week: In de week voor Pasen worden vespers gehouden in de kerk, waarbij we ingaan op de laatste dagen van Jezus' leven. Ze duren ongeveer een half uur en beginnen om 19.30 uur.

Witte Donderdag: Sommigen zullen op deze dag The Passion in Enschede mee willen maken. Anderen houden het bij een avondmaalsviering hier in de kerk. Daarna is er altijd nog de mogelijkheid om het thuis of in de Martinushof via een beeldscherm te volgen. Het is verrassend hoe bekende Nederlandstalige liederen passen in het lijdensverhaal van Jezus en hedendaagse acteurs nieuwe accenten weten te leggen op een oud verhaal. Laat het tot u komen.

Kerkkoor: Zowel in de dienst van zondag 8 maart als in de paasdienst van zondag 5 april werkt het Markelo's Kerkkoor mee.

Pasen: Vooraf aan de Paasdienst is er samenzang. In de viering op Stille Zaterdag zal de nieuwe paaskaars worden binnengedragen, ontstoken aan een vuur bij de ingang van de kerk, tenzij het weer dat niet toelaat.

OPPAS en ZONDAGSSCHOOL

Onder kerktijd is er in de Martinushof crèche voor de allerkleinsten en zondagsschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Alle kinderen die op de basisschool zitten zijn welkom!

KINDERNEVENDIENST

Elke zondagochtend tijdens de kerkdienst is er voor de kinderen een kinder(neven)dienst. We gaan dan vanuit de kerk naar onze eigen ruimte waar het Bijbelverhaal van die zondag vertaald wordt op een manier die voor kinderen leuk en begrijpelijk is. Alle kinderen van de basisschoolleeftijd zijn welkom

VERVOER

Wilt u graag naar de kerk, maar hebt u geen vervoer? Neem dan even contact op met Anita Meulman-Klein Horsman tel. 0548- 625315 en het wordt geregeld. Voor de Anholtskamp is Jenny Wibbelink-Wolthuis de contactpersoon, tel. 0547-361908.

WELKOM OP DE DONDERDAGMORGEN

Als u op de markt bent, kom dan even aan voor een kopje koffie. U bent van harte welkom van 9.30 tot 12.00 uur voor ontmoeting en gesprek onder het genot van een kop koffie of thee. Iedereen is daar van harte welkom aan de koffietafel!

AGENDA

4 maart en 1 april: Mannenclub van 10.00 tot 11.30 uur. Plaats: Martinushof.

12 maart: 30+ café uitje. (Zie pagina 7)

DOOPDIENST: Op 15 februari zijn gedoopt: Lieke Kurpershoek, dochter van Rob en Janet; Bas Visser, zoon van Bert en Simone; Jelte Wessels, zoon van Arne en Carien en Lisa Zandvoort, dochter van Arjan en Melinda. Op 10 mei is een nieuwe doopdienst gepland.



Wijk Noord

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3

Telefonisch spreekuur:

di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur

tel. 361238; E-mail: martends@caiway.net

vrije dag: maandag

GEBOREN

Bij Ewald Grouve en Madieke Roeterdink is op 21 januari een jongetje geboren, luisterend naar de naam Stef. Wie hem wil bewonderen, moet op de Fokkerstraat 67 gaan kijken. En anders is een toevallige ontmoeting op straat natuurlijk ook een mogelijkheid, wanneer ze met hem aan de wandel zijn. Zoals ik een keer broer en zus tegenkwam op de Goorseweg. Langs deze weg willen we hen van harte feliciteren en allen, die met dit kleine wonder zijn verblijd.

Ook kregen we een geboortekaart van Johan en Baukje Hoevink van Potkamp 1. Op 16 februari is bij hen Gerrit Karst geboren. Op de kaart hebben ze als tekst gezet: 'In de moederschoot geweven, tot een wonder van bestaan, bracht God je in ons leven, dankbaar noemen we jouw naam.' We willen hen langs deze weg van harte feliciteren en wensen hen Gods zegen toe en alles wat nodig is in de ouderlijke zorg voor Gerrit.

WIJ GEDENKEN

Op de leeftijd van 78 jaar overleed op 6 januari Hendrik Jan Ikkink. Hij kwam van de Enkelaarsweg, waar zijn oudere broer is blijven wonen. Zelf werd hij door zijn trouwen met Mina Leunk boer op 'Schoolte' in Herike. Het boerenwerk heeft hij jaren met veel plezier gedaan. Hendrik Jan heeft daarnaast enkele bestuurlijke functies vervuld en is enige tijd ambtsdrager

geweest. Toen hun enige zoon voor ander werk koos, is de boerderij afgebouwd en bleef er alleen wat hobby-vee over. Met het gezin van hun zoon naast hen kon hij genieten van twee opgroeiende kleindochters. Hendrik Jan bezat een opgeruimd karakter, dat echter veranderde toen hij in 2009 werd getroffen door een herseninfarct. Daarna is hij niet meer de oude geworden en leverde hij door ziekte steeds meer in. Hij had het hier moeilijk mee. De vaste contacten in de buurt en de dagverzorging gaven wel enige afleiding. Dankzij zijn vrouw, naaste familie en de thuiszorg kon hij thuis blijven wonen op zijn geliefde plek. In de afscheidsdienst haalden we de woorden aan bij hun trouwen: 'Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u'. Moge dat tot steun zijn voor allen, die hem missen.

Op 25 januari overleed Johanna Arendina Keuper-Wolbrink op de leeftijd van 93 jaar. Hanna was sinds 1991 weduwnaar van Hendrik Keuper en heeft heel haar leven aan de Ovinksweg 4 gewoond, waar ze een boerderij hadden. In 1968 brandde deze af, maar met hulp uit de buurt kwamen ze er weer bovenop. In 1941 was er door bliksemingslag ook al brand uitgebroken. Die oorlogsjaren en de jaren erna brachten wel contacten voor het leven door de opvang van vluchtelingen. Ze zat bij de zendingskrans en de Plattelandsvrouwen (Vrouwen van nu). Toen ze weduwe was, heeft ze met vriendinnen deel genomen aan enkele reizen naar het buitenland. In de laatste periode van haar leven kon ze rekenen op de steun van de oudste van vier dochters met haar gezin, die naast haar was gaan wonen. Hanna was een trouw luisteraar van de kerkradio en bleef het nieuws volgen. Thuis kon ze zich goed vermaken met het lezen van boeken en ze genoot van de aanwezigheid van haar klein- en achterkleinkinderen. Bezoek kreeg vaak een toelichting te horen op hun situatie. In de uitvaartdienst klonken liederen, waar ze wat mee had, waarna de begrafenis volgde. Moge zij rusten in vrede.

VRIJE WEEK

Van maandag 16 t/m zondag 22 maart ben ik vrij. Indien nodig nemen anderen voor mij waar. In het vorige kerkblad stond een verkeerd emailadres. Het moet zijn: martends@caiway.net
Sommigen zullen dat hebben gemerkt, toen hun berichten retour gingen. Mijn excuus voor dit ongemak.

Met vriendelijke groet, Marten Dijkstra

Wijk Zuid

Wie een predikant wil spreken, kan door afwezigheid van ds. Nordt een beroep doen op ds. Dijkstra (tel. 361238).

WIJ GEDENKEN

Op 3 januari overleed Gerritdina Johanna (Dina) van de Maat-Nijland in haar woning op 't Wonnink op de leeftijd van 92 jaar. Ze is geboren in Diepenheimsebroek en groeide op in Kerspel Goor. In de oorlog maakte ze zich verdienstelijk als coupeuse. Ze kreeg

kennis aan Jan van de Maat met wie ze in 1946 trouwde. Ze kregen drie kinderen van wie de oudste al op jonge leeftijd overleed aan een longontsteking. Een tweede tegenslag was het plotselinge sterven van haar man, kort na hun 25-jarig huwelijksfeest. Ze woonden toen op het Kerkplein in Markelo, waar hij op kantoor werkte. Hierna raakte ze bevriend met Henk Schuurman van de molen tot ook hij overleed in 1989. Dina was een gelovige vrouw met een helder verstand, een duidelijke wil en een ingetogen levensstijl. Ze hield van bloemen en kon genieten van de reizen naar het buitenland, welke ze nog tot op hoge leeftijd maakte. In de uitvaartdienst in de Martinuskerk speelden enkele kleinkinderen 'De Zwaan' van Saint Saëns als verwijzing naar hun gracieuze en krachtige oma. In de hoop dat ook voor haar een plek is bereid in de hemel, legden wij haar lichaam in de aarde op de Markelose begraafplaats.

Op 6 januari overleed Hendrik Johan Lonink van de Goorseweg 14 op de leeftijd van 91 jaar. In 2010 was zijn vrouw Jeanne van Esterik overleden, die hij al kende vanaf zijn jeugd, toen ze burens waren en hij woonde op de plek waar nu garage Dijkstra zit. In 2000 was er het plotselinge verlies van een van hun vier dochters. Het gemis van hen beiden is hem zwaar gevallen. Toen zijn eigen gezondheid achteruitging kon hij dankzij thuiszorg en hulp van familie toch thuis blijven. Hendrik Lonink is bekend als bankdirecteur en trouw supporter van Sportclub Markelo. Bij deze voetbalclub heeft hij in het eerste team gespeeld en hij is er vele jaren voorzitter geweest. In zijn jonge jaren volgde hij zijn vader op als organist in onze kerk. Verder is hij raadslid en wethouder geweest. In de afscheidsdienst in de kerk schetsten sprekers en familie hem als een man met visie, humor en rechtvaardigheidsgevoel. Voor velen is hij een vertrouwenspersoon geweest en bleef hij meneer Lonink. In de verhalen klonk een stuk erkenning door voor zijn verdiensten en dankbaarheid om wie hij was. Na het afscheid op de begraafplaats mogen die herinneringen het verdriet om zijn heengaan verzachten.

Op 3 februari overleed onverwacht Hendrik Jan Klein Velderman van de Roosdomsweg 22 op de leeftijd van 87 jaar. Hendrik is geboren in Stokkum en opgegroeid in de Pothoek in een gezin van vijf kinderen. Na de oorlog trok hij als soldaat naar Nederlands Indië. Terug in Nederland kreeg hij werk bij de notaris. In 1955 trouwde hij met Anneke Beld. Ze kregen twee dochters. Na het overlijden van zijn vrouw in 1980 hield hij de zorg voor zijn moeder tot haar overlijden in 1995. Bijna zijn leven lang zat hij bij Sportclub Markelo, waar hij in de laatste periode bijhield hoeveel voorraad er in de kantine was. In de uitvaartdienst schetsten zijn dochters hem als een integer man, eerlijk, relativerend, beschouwend en met gevoel voor humor. Hij kon in detail allerlei verhalen vertellen. Het laatste boek, waarin hij las, is van Jan Terlouw, getiteld: 'Hoed u voor mensen die iets zeker weten.' Zekerheid over wat er volgt op de dood is niet te geven, maar aan mensen met een levensstijl zoals dat van

hem is weergegeven, wordt een hemelse wereld toegezegd. Moge hij daadwerkelijk vrede ontvangen en moge zijn gedachtenis allen tot troost zijn, die hem missen. MD

Kerkenraad

The Passion komt.....

Het Bijbelse muziekspektakel 'The Passion' wordt Witte Donderdag 2 april a.s. om 20.30 uur opgevoerd in de binnenstad van Enschede. Het is zeker niet voor iedereen haalbaar daarbij lijfelijk aanwezig te zijn.

De Protestantse Kerk in Markelo biedt de mogelijkheid om samen in de Martinushof via een groot scherm 'The Passion' live te volgen en even na te praten.

U bent allen van harte welkom vanaf 20.15 uur.

We hopen op uw komst.

Namens de kerkenraad,

Ton Oostdijk en Gerda Vedders

Diaconie

COLLECTEN

De eindcollecte van de dienst op 22 maart is voor diaconale middelen, zodat de Diaconie kan doen waar de Diaconie voor is.

Op 2 april (Witte Donderdag) is de eindcollecte voor diaconale middelen, onder andere voor het Heilig Avondmaal.

Na het Paasontbijt is de collecte voor de Diaconie. Dit wordt gebruikt voor de onkosten van het Paasontbijt. De eindcollecte van 12 april zal de Diaconie bestemmen voor Sensor, de telefonische hulpdienst. Het hele jaar door, dag en nacht, biedt Sensor een luisterend oor via telefoon, chat en e-mail. Dit is mogelijk dankzij de inzet van de vele vrijwilligers. Zij luisteren met tijd en echte aandacht naar ieder verhaal.

Bent U niet in de gelegenheid om deze diensten bij te wonen, maar wilt U wel een gift doen voor deze doelen, dan kunt U het overmaken op Rabobankrekening: NL 65 RABO 034 07 00 327 van de Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. de bestemming.

INZAMELINGSACTIE VOOR DE VOEDSELBANK (www.voedselbankmiddentwente.nl)



We willen, als kerk, het niet bij bezinning en gebed laten, maar gehoor geven aan de diaconale roeping van de kerk: omzien naar mensen die hulp nodig hebben.

De **Voedselbank** verzorgt voedselhulp voor mensen die het nodig hebben.

Werkt u ook weer mee door een pakket samen te stellen met bijvoorbeeld koffie, thee, frisdrank, conserven, kaas, houdbare producten, soep ect.?

U kunt uw pakket inleveren op de volgende dagen:

8 maart voor de kerkdiensten buurtdienst Elsen.

11 maart Biddagdienst in Markelosebroek.

12 maart inloopochtend van 10-12 uur Martinushof.

14 maart van 10-14 uur in Martinushof.

15 maart voor de kerkdienst en buurtdienst Stokkum.

Als U een financiële bijdrage wilt geven dan kan dat door uw bijdrage te storten op bankrekening:

NL 65 RABO 034 07 00 327 t.n.v. de Diaconie o.v.v. Voedselbank.

Kerkrentmeesters

KERK BALANS OPBRENGST 2015

Op de inleveravond van de actie kerkbalans op dinsdag 3 februari 2015 werden heel veel enveloppen, met daarin de toezeggingen van nagenoeg alle gemeenteleden, in de Martinushof bezorgd. Ook werden nog enkele tassen met toezeggingen nabezorgd. Nu de meeste toezeggingen inmiddels binnen zijn, blijkt dat de Protestantse gemeente Markelo in 2015 op ruim € 183.000, - kan rekenen. Dit is ongeveer € 1.000, - meer dan vorig jaar. Het streefbedrag van € 212.500, - zal dus niet gehaald worden. Desondanks is het kerkbestuur blij met de bereidwilligheid van de Markeloërs om hun kerk en de daarbij behorende werkzaamheden in stand te houden. De kerk in Markelo moet blijven!

Wel moeten we ons beraden hoe we uiteindelijk de begrotingen sluitend kunnen krijgen.

Het mag duidelijk zijn dat wij op dit moment blij zijn te weten dat zoveel mensen de kerk een warm hart toedragen. Een woord van dank aan iedereen die heeft bijgedragen en aan de meer dan 120 vrijwilligers die de actie kerkbalans 2015 mogelijk hebben gemaakt. RC

Jeugd en Jongerenwerk

Jeugdclub

De jeugdclub is voor kinderen van ± 6 tot ± 12 jaar die het leuk vinden om één keer per maand samen te gaan knutselen.

Op de knutselavond van 29 januari hebben we van een witte tennissok een sneeuwpop gemaakt.

De laatste knutselavond was op 19 februari.

Die avond hebben we een fotolijstje versierd.

Er staan meer foto's op de website:

pkn-markelo.nl/activiteiten_map/jeugdclubs.htm

De eerstvolgende knutselavonden zijn op

donderdag 26 maart en donderdag 23 april 2015

in de Martinushof (naast de kerk).

Hoe laat: van 18.30 tot 19.30 uur

Kosten € 1,00 per kind

Willen jullie voor de volgende jeugdclub avond, donderdag 26 maart, een lege plastic (doorzichtige) frisdrank fles meenemen? Hiervan zullen we iets leuks maken.

Opgave vooraf is niet nodig.

Leiding: Jolanda van den Noort en Herma Bonenkamp



Van de Zondagsschool



PAASONTBIJT

Het lijkt nog zo ver weg maar het is al zo weer Pasen. En dan is het ook weer tijd voor het Paasontbijt!

Zondagmorgen 5 april organiseert de Zondagsschool het traditionele Paasontbijt en wij nodigen jullie graag uit om aan te schuiven voor een gezellig en lekker ontbijt waarbij de eieren natuurlijk niet



mogen ontbreken. Daarnaast worden er leuke, vrolijke liedjes gezongen en wordt er een mooi paasverhaal verteld!

Kortom om een hele gezellige morgen voor jong en oud!

Het paasontbijt is voor **iedereen** toegankelijk en begint om 9.00 uur.

Wil je ook bij dit paasontbijt aanschuiven, geef je dan op bij één van de onderstaande personen:

Hettie Hollander tel 362351

Wilma Kloots tel 361641

Alies ten Hove tel 363334

Of schrijf je naam op de lijst achter in de kerk.

Wij zorgen er dan voor dat er voor iedereen een



heerlijk 'ontb
tje' klaar staat!

Algemeen

HERVORMDE VROUWEN VERENIGING



Paasviering Hervormde Vrouwenvereniging Markelo

Op woensdag 1 april is de Paasviering van de vrouwenvereniging om 20.00 uur. Als gasten hebben wij deze keer uitgenodigd **ds. Arjen van der Spek uit Holten en duo**

Buitengewoon uit Vorden. Samen zullen zij ons op weg naar Pasen begeleiden. Het thema is: Via Dolorosa, wat betekent: "de weg van het lijden". De rode draad loopt door de avond als ontmoetingen op de weg, ontmoetingen op de Via Dolorosa. De ontmoetingen worden opgesplitst als ontmoetingen in liefde, ontmoetingen in pijn en ontmoetingen in hoop. Dit wordt telkens afgewisseld met liedjes.

Volgens ons wordt dit een heel bijzondere avond en wij hopen dat velen aanwezig zullen zijn.

De avond begint om 20.00 uur in de Martinushof te Markelo.



BIJBELLEESROOSTER

	maart 2015	
zondag	1 maart	Exodus 22:9-19
maandag	2 maart	Exodus 22:20-30
dinsdag	3 maart	Exodus 23:1-9
woensdag	4 maart	Exodus 23:10-19
donderdag	5 maart	Exodus 23:20-33
vrijdag	6 maart	Exodus 24:1-11
zaterdag	7 maart	Jozua 1:1-9
zondag	8 maart	Jozua 1:10-18
maandag	9 maart	Jozua 2:1-14
dinsdag	10 maart	Jozua 2:15-24

woensdag	11 maart	Jozua 3:1-17
donderdag	12 maart	Jozua 4:1-14
vrijdag	13 maart	Jozua 4:15-5:1
zaterdag	14 maart	Jozua 5:2-12
zondag	15 maart	Jozua 5:13-6:14
maandag	16 maart	Jozua 6:15-27
dinsdag	17 maart	Jozua 7:1-15
woensdag	18 maart	Jozua 7:16-26
donderdag	19 maart	Jozua 8:1-13a
vrijdag	20 maart	Jozua 8:13b-29
zaterdag	21 maart	Jozua 8:30-35
zondag	22 maart	Jozua 9:1-15
maandag	23 maart	Jozua 9:16-27
dinsdag	24 maart	Jozua 10:1-15
woensdag	25 maart	Jozua 10:16-28
donderdag	26 maart	Jozua 10:29-43
vrijdag	27 maart	Jozua 11:1-15
zaterdag	28 maart	Jozua 11:16-23
zondag	29 maart	Marcus 11:1-11
maandag	30 maart	Marcus 11:12-25
dinsdag	31 maart	Marcus 11:27-12:12
april 2015		
woensdag	1 april	Marcus 14:1-11
donderdag	2 april	Marcus 14:12-52
vrijdag	3 april	Marcus 14:53-15:39
zaterdag	4 april	Marcus 15:40-47
zondag	5 april	Marcus 16:1-8
maandag	6 april	Marcus 16:9-20
dinsdag	7 april	Handelingen 19:21-34
woensdag	8 april	Handelingen 19:35-20:6

30+ CAFÉ GAAT UIT!

Genoeg gepraat, tijd voor actie. We gaan bowlen! Donderdag 12 maart starten we (uiteraard) met een kop koffie of thee in de Martinushof, vanaf 20.15 uur. Om 20.45 uur vertrekken we naar Rijssen en we zijn vóór 23.00 uur terug.

Doe ook mee, dan kun je zelf zien hoe een balletje kan rollen....

Aanmelden voor 10 maart is gewenst via email:

30plus_cafe@online.nl

Late beslissers kunnen even bellen of er nog plek is. (0547-352554) We delen de kosten, max. €12,50 p.p. Mis het niet, het wordt gezellig.

Baukje, Jeroen, Madelief, Teuni

OPEN KERK IN DE ZOMER

Donderdag 16 jli t.m.20 augustus, zijn weer onze openkerkochtenden.

Als onderwerp hebben we gekozen: "Oma's Poeziealbum"

Graag horen we of u nog een album en/of plaatjes bezit en deze beschikbaar wilt stellen gedurende deze periode.

Ook vragen we weer vrijwilligers om medewerking te verlenen.

Neem vrijblijvend contact op met:

Hermien Nijland tel. 361952

Annie Oplaat tel. 361301

BOEKEN

De boekencommissie heeft weer heel veel mooie boeken binnengekregen, waarvoor alsnog onze hartelijke dank.

Aanstaande **donderdag 5 maart** is er weer verkoop van 9.30 - 12.00 uur. Er is vast iets voor u bij en...we gaan de kinderboeken aanbieden: 4 boeken voor € 1 U bent van harte welkom.



Paasgroetenactie: Open je handen

Ook dit jaar willen we als Martinuskerk Paasgroeten versturen naar gedetineerden in gevangnissen in Nederland (waar de gevangenispredikanten de kaarten uitdelen).



ZWO deelt op zondag 22 maart deze kaarten na de dienst uit. Zo'n kaart doet goed. Het sturen van een Paasgroet betekent een teken van hoop geven.

Vrouwen in de Penitentiare Inrichting Ter Peel hebben in een project hierover alle-

maal een klein stukje gemaakt van een groot doek.

Ieder bewerkte op haar eigen manier een stukje stof om de 'open handen' te laten zien.

Zoals een vrouw zei: "Dat de Liefde van boven, verbeeld door de rode driehoek, in elk lapje stof tot uitdrukking zal komen.

De foto van de bloemenkaart is gemaakt door Ivon, penitentiair medewerker.

DENK MEE OVER DE TOEKOMST VAN DE KERK



Meedenken over de toekomst van de Protestantse Kerk? Dat kan! Vul de vragenlijst in op:

www.protestantsekerk.nl/kerk2025

Hoe

ziet de kerk er in 2025 uit? Welke uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af? Een vragenlijst voor gemeenteleden, ambtsdragers, kerkelijk werkers en predikanten. De vragenlijst is in te vullen tot en met 31 maart 2015.



DAG VAN DE COMMUNICATIE

Daarnaast wil ik u nog wijzen op de dag van de communicatie (11 april 2015) die door de dienstenorganisatie georganiseerd wordt. Een dag waarop u workshops kunt volgen die u helpen bij uw functie als redacteur. Zie www.protestantsekerk.nl/dvdc. Van harte welkom.

ZALENVERHUUR

Waar? Dienstgebouw
Voor al uw vergaderingen/ bijeenkomsten/
workshops
Aantal 5 tot 150 personen
Info Jeroen Noltus tel. 363890
Email: martinushof@pkn-markelo.nl

HOUD CONTACT MET DE KERK

Wie als lid van de Protestantse gemeente Markelo prijs stelt op een bericht van geboorte of overlijden in het kerkblad, willen we vragen om dit tijdig aan ons door te geven. Een in memoriam van maximaal 200 woorden is aan te leveren bij de wijkpredikant. Bij een niet-kerkelijke uitvaart kan dat op verzoek ook worden beperkt tot de naam, datum en leeftijd.

RADIO KERKLOKAAL

*Kerkelijk nieuws uit de Hof van Twente
104.1 FM op de kabel en 107.6 FM in de ether.
De uitzendtijden zijn als volgt:
donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur.
De herhaling van de uitzending:
zondagmorgen van 09.00 uur – 10.00 uur.
Redactie adres: Mevrouw R. Wibbelink,
Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor.
Tel: 0547-261937*



Altijd al in Paulus' voetsporen willen treden? Ga mee over de grens met de exclusieve EW reis! Vertrek: 25 mei aanstaande

Gaat u mee over de grens met Paulus?

Altijd al eens een bezoek willen brengen aan de plaatsen waar Paulus kwam? Het materiaal van de Gemeente Groeigroepen *Over de grens met Paulus* kan een voorloper zijn van een exclusieve reis. EW medewerker Cor de Haan werd geïnspireerd door het Groeigroepmateriaal en gebruikt nu zijn dertig jaar lange reiservaring voor de tweede keer voor het EW. In mei 2008 organiseerde hij voor het EW een reis genaamd: 'In de voetsporen van Mozes'. Veertig enthousiaste EW vrienden namen deel aan deze reis.

Indicatie reisprogramma

Na een vlucht naar Istanbul reizen we door West Turkije, richting Izmir en Efeze. Van daaruit steken we over naar Griekenland en we bezoeken plaatsen in Korinthe en Athene, waar Paulus gemeenten heeft bezocht. We nemen u mee naar vele historische locaties waar Paulus en de apostelen hun voetsporen hebben achtergelaten. De reis duurt twaalf dagen en staat onder begeleiding van Nederlands sprekende gidsen en een Nederlandse predikant.

Gaat u mee over de grens met Paulus? Neem voor meer informatie contact op met het kantoor via 0342-460010 of mail naar kantoor@ewv.nl.

De reis vindt plaats op 25 mei a.s. afhankelijk van de interesse, dus reageer snel!



Protestantse gemeente Markelo

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo
Tel: 0547-363890 fax: 0547-276637

Redactie Markelo's kerkblad:

Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709
Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439
Hr. M.H. van Vrouwerff, Stationsweg 25, tel. 361609
Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652
Het volgende nummer verschijnt op **7 april 2015**.
Inleveren kopij vóór donderdag **26 maart 2015**.
E-mail: kerkblad@pkn-markelo.nl

Kerkenraad:

Preases: Mevr. W. Schoneveld-Woestenenk
Email: w.woestenenk@planet.nl
Larenseweg 12 tel. 362406
Scriba: Dhr. J.J. Haas
Email: scriba@pkn-markelo.nl
Tolweg 40b tel. 362063
Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890
Email: martinushof@pkn-markelo.nl

Voorganger:

Ds. M. Dijkstra, Tolweg 3 tel. 361238
Ds. E.E. Nordt

Kerkelijk bureau:

Adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242
E-mail: kerkburo-markelo@hetnet.nl

Openingstijden:

maandag, woensdag en donderdag van 10 -12 uur
Mevr. Thea Aanstoot-Meijerink (financiële adm.)
Mevr. Anita Meulman-Klein Horsman (leden adm.)

College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente:

Bankrekening: NL 73 RABO 034 07 01 153

Diaconie Protestantse Gemeente:

Bankrekening: NL 65 RABO 034 07 00 327