



MARTINUSKERK

92<sup>e</sup> jaargang, nr. 786 mei 2015

# Markelo's Kerkblad

Uitgave van de  
Protestantse gemeente Markelo

Internet: [www.pkn-markelo.nl](http://www.pkn-markelo.nl)

## VRIJHEID. EN VERDER?\*

Op 5 mei herdenken we dat er in ons land zeventig jaar geleden een einde kwam aan vijf jaar oorlog, onderdrukking en bijbehorende ellende. De Tweede Wereldoorlog was ten einde. Voor deze herdenking is veel aandacht, ook in de Hof van Twente. Er zijn niet alleen diverse activiteiten, er wordt ook veel over gesproken. Dat is begrijpelijk, want de Tweede Wereldoorlog is een periode in onze geschiedenis geweest die voor velen traumatiserende gevolgen heeft gehad die doorwerken tot op de huidige dag.



De oorlog heeft ons land gevormd en ingrijpend veranderd. Het besef dat de menselijke waardigheid nooit meer zo hevig geschonden mag worden als toen is gebeurd, heeft diep postgevat in het morele gebinte van naoorlogse generaties. De overtuiging dat menselijke waardigheid en vrijheid nauw met elkaar verbonden zijn en dat die verbintenis van levensbelang is voor een samenleving, vormt de basis onder het politieke bestel van de westerse wereld en van de Verenigde Naties. Niet voor niets is de Uni-

versele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) een direct uitvloeisel van de overtuiging dat internationale politiek gericht moet zijn op de vrijheid van het individu in relatie met de autonomie van landen en volkeren.

In de laatste decennia is er ten aanzien van vrijheid en menselijke waardigheid (opnieuw) veel veranderd in ons land en in de wereld. Wat de vrijheid betreft zou je kunnen zeggen dat het gevoel van collectieve vrijheid aan het omslaan is in het ongebreideld genieten van individuele vrijheid. Het gevolg van die ontwikkeling is dat de basis onder ons naoorlogse maatschappelijke bestel: dat onderlinge solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheden vanzelfsprekend zijn en ons een gevoel van verbondenheid geven, snel aan het verdampen is. Meer dan vroeger staat het eigenbelang van mensen centraal. Wat ons bindt en waarom het belangrijk is dat er sociale verbanden en structuren zijn, wordt steeds onduidelijker. De intolerantie neemt toe, mensen voelen zich steeds minder veilig. Bevolkingsgroepen komen tegenover elkaar te staan, nieuwe scheidslijnen ontstaan op grond van ras, geloof en identiteit.

Misschien moeten we ons in deze dagen van gedenken maar eens de vraag stellen wat vrijheid voor ons betekent. En wat we ermee doen. Als vrijheid neerkomt op de ruimte nemen om te kunnen doen wat je wilt, te zeggen wat je wilt en te oordelen wat je wilt, zonder al te veel rekening te houden met de gevolgen daarvan voor een ander, leidt dat dan tot een samenleving waarin alle mensen uiteindelijk tot hun recht kunnen komen? Of stelt vrijheid ons voor de fundamentele vragen naar de balans tussen eigenbelang en solidariteit? Als dat laatste zo is, dan heeft het evangelie van Jezus Christus ons daarover het nodige behartenswaardige te vertellen.

Van het antwoord dat je geeft hangt veel af voor de toekomst van onze kinderen. Vrijheid is niet van vroeger, het is voor nu - en later.

A.B.

\* Deze tekst is een bewerking van de column die ik onlangs voor *Deeps Nieuws* heb geschreven.

**Voorjaarsmarkt op zaterdag 9 mei  
in de Martinushof  
Van 10-13 uur (zie blz 6)**

## Kerkdiensten

### Zondag 10 mei Martinuskerk Doopdienst

10.00 uur ds. Marten Dijkstra  
Eindcollecte: Diaconie / Kinderperspectief Zwolle  
Koffiedrinken na de dienst

### Donderdag 14 mei Martinuskerk Hemelvaartsdag

09.00 uur ds. R. Vedders-Dekker  
Collecte: Diaconie en CvKerkrentmeesters

### Zondag 17 mei Martinuskerk

10.00 uur ds. H. Overdijk uit Ommeren  
Eindcollecte: CvK / Kerkradio

### Zondag 24 mei Martinuskerk Pinksteren m.m.v. Markelo's kerkkoor

10.00 uur ds. M. Dijkstra  
Eindcollecte: Diaconie / Pinkster Zendingcollecte

### Vrijdag 29 mei Anholtskamp Zangavond

18.45 uur ds. M. Dijkstra  
Collecte: Diaconie

### Zondag 31 mei

#### Martinuskerk

10.00 uur ds. ?

#### Buurtdienst Elsen

10.00 uur ds. M. Dijkstra

Beide diensten Eindcollecte: CvK / Onderhoudsfonds

### Zondag 7 juni Martinuskerk Afscheid Neven- dienst- en Zondagsschoolkinderen

10.00 uur ds. M. Dijkstra  
Eindcollecte: CvK / Zondagsschool

### Zondag 14 juni

#### Martinuskerk

10.00 uur ds. H. Overdijk uit Ommeren

#### Buurtdienst Stokkum

10.00 uur Ds. M. Dijkstra

Beide diensten Eindcollecte: CvK

## BIJ DE DIENSTEN

*Doopdienst:* Op 10 mei hopen we de doop te bedienen aan Gerrit Karst Hoelvink, zoon van Johan en Baukje. De eerstvolgende gelegenheid is gepland op 20 september.

*Zangavond:* Op 29 mei is er een zangdienst in de Koekoekszaal van de Anholtskamp. Wie er van houdt om in een ongedwongen sfeer kerkelijke en algemene liederen te zingen, vindt hier een plek om dat te doen.

*Buurtdienst:* Op 31 mei hopen we op een goede buurtdienst in Elsen, waarbij het Pinksterfeest tot inspiratie mag zijn.

*Gastvoorgangers:* Over Rienke Vedders-Dekker en Henk Overdijk hoeft weinig te worden verteld, omdat ze bij vele kerkgangers al wel bekend zullen zijn. Arie van Houwelingen heeft zichzelf in een eerder kerkblad al wat geïntroduceerd. Hij is met emeritaat gegaan en was voor het laatst verbonden aan de protestantse gemeente te Borne, maar hij gaat als zeventiger nog altijd met plezier enige malen per jaar voor en is tevens bereid om in geval van nood in onze gemeente bij te springen.

## OPPAS en ZONDAGSSCHOOL

Onder kerktijd is er in de Martinushof crèche voor de allerkleinsten en zondagsschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Alle kinderen die op de basisschool zitten zijn welkom!

## KINDERNEVENDIENST

Elke zondagochtend tijdens de kerkdienst is er voor de kinderen een kinder(neven)dienst. We gaan dan vanuit de kerk naar onze eigen ruimte waar het Bijbelverhaal van die zondag vertaald wordt op een manier die voor kinderen leuk en begrijpelijk is. Alle kinderen van de basisschoolleeftijd zijn welkom

## VERVOER

Wilt u graag naar de kerk, maar hebt u geen vervoer? Neem dan even contact op met Anita Meulman-Klein Horsman tel. 0548-625315 en het wordt geregeld. Voor de Anholtskamp is Jenny Wibbelink-Wolthuis de contactpersoon, tel. 0547-361908.

## WELKOM OP DE DONDERDAGMORGEN

Als u op de markt bent, kom dan even aan voor een kopje koffie. U bent van harte welkom van 9.30 tot 12.00 uur voor ontmoeting en gesprek onder het genot van een kop koffie of thee. Iedereen is daar van harte welkom aan de koffietafel!

## AGENDA

6 mei: Mannenclub in de pastorie van 10.00 tot 11.30 uur. Dan sluiten we dit seizoen af. MD

## Wijk Noord

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3  
Telefonisch spreekuur:  
di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur  
tel. 361238; E-mail: martends@caiway.net  
vrije dag: maandag

## GEBOREN

Aan de Holtdijk 6a zijn Herbert en Mirjam van Putten verblijd met de komst van hun dochter Anna-Louise. Op 23 maart is zij in goede gezondheid geboren. Ze noemen haar Lisa. Langs deze weg willen we de ouders van harte feliciteren met hun dochter en Gods zegen over hen allen.

## WIJ GEDENKEN

Op 24 maart overleed op 71-jarige leeftijd Dirk Johan Kevelham, Dirk van de Köster. Zeven jaar geleden werd duidelijk dat hij kanker had. Hij pakte veel aan om zijn leven te verlengen, totdat het niet langer meer ging. In het bijzijn van zijn vrouw, Hanneke Altena, dochter Erica, zoon Marco en diens partner Ingeborg sloot hij zijn leven thuis aan de Fokkerstraat af. Dirk kwam van de Roosdomsweg en heeft met passie gewerkt als timmerman. Hij was secuur in alles, zacht van aard en een liefhebber van sport en vissen. Hij was meer de man die observeerde dan iemand, die op de voorgrond trad. Met zijn vrouw heeft hij vele jaren als vrijwilliger gewerkt voor de Kösterskoele. Tijdens zijn ziekte heeft hij des te meer willen genieten van de beide kleinkinderen. Dat viel samen met de periode dat zijn schoonzoon Henri Tuitert ongenees-

lijk ziek was. Toen ik het eens met hem had over God, vroeg hij me of ik Hem dan gezien had. Hij geloofde op zijn manier. Zijn leven zal in dierbare herinneringen worden bewaard. Zonder er zekerheid in te hebben, vertrouwden we hem op de Markelose begraafplaats toe aan die ene God, van wie al wat leeft komt.

Op 30 maart overleed op de leeftijd van 95 jaar Hennie Kistemaker, van geboorte Heintje Wesseldijk. Ze verbleef in de Wheehof in Goor na een val in de Anholtskamp. Sinds 1989 was ze weduwe van Teunis Kistemaker met wie ze jaren aan de Holterweg heeft gewoond. Ze kregen een zoon en een dochter, kleinen achterkleinkinderen. Ze was trots op hen. Hennie is opgegroeid in Lochem, waar ze het in de crisisjaren thuis niet breed hadden. Tijdens de oorlog was er weinig ruimte om uit te gaan. Dat haalde ze later wel in, toen ze kennis kreeg aan haar man, die net als zij een liefhebber was van volksdansen. Ze zaten samen bij de boerendansers, met wie ze ook enkele keren naar het buitenland zijn gereisd. Hennie was het liefst stijlvol gekleed. Ze hield van tuinieren en mocht graag puzzelen en lezen. Vele jaren heeft ze huishoudelijk werk gedaan bij dr. Verbeek. Ze wist zich door moeilijke tijden heen te slaan en behield haar levenslust. Zonder zelf kerkgaand te zijn, hechtte ze wel betekenis aan het geloof. Dat kan tot troost zijn, wanneer wordt terug gezien op haar leven. Op de begraafplaats vertrouwden we haar toe aan haar hemelse Vader.

Op 31 maart overleed Gerritdina Willemina (Dini) Leefink-Oonk in het PW Janssen verpleeghuis in Colmschate. Daar was ze in 2003 terechtgekomen na een herseninfarct. Dat was kort voordat ze zou stoppen met haar werk bij de thuiszorg en zich meer had willen richten op de beide kinderen en hun gezinnen, op vrijwilligerswerk en reizen met haar man Jan Leefink. Ze zijn in 1965 getrouwd en hebben gewoond aan de Pr. Irenestraat. Het was nu eerder Jan, die zich met vrijwilligerswerk bezig ging houden in Colmschate. Door de jaren heen werd dat zijn tweede huis. Ondanks moeite en verdriet heeft ze wel van kleine dingen kunnen genieten en kon ze haar man dankbaar zijn voor zijn dagelijkse bezoek aan haar. Ze konden ook terugzien op eerdere vakanties tot in het verre oosten toe. Toen ze haar eerste kind kreeg, was ze gestopt met haar werk op het laboratorium in het Deventer ziekenhuis. Ze wilde thuis zijn. Later pakte ze het werk in de zorg op. Dini is 71 jaar geworden. In het crematorium Steenbrugge te Diepenveen vonden het afscheid en de crematie van haar plaats. Moge haar gedachtenis tot zegen zijn.

**UIT DE PASTORIE:** Voor mijn gevoel vliegt de tijd. Dat komt ongetwijfeld omdat er zo veel gebeurt. Met de hulp van ds. Ary Braakman wordt de werkdruk iets minder, waar ik blij mee ben. Want er is meer blijven liggen in de voorbije periode dan mij lief is. Hopelijk komt er geleidelijk aan iets ruimte om daar wat van op te pakken. Voor gezinnen met schoolgaande kinderen breekt een spannende tijd aan, waar examens zijn af

te leggen. Bij anderen spelen zorgen om gezondheid of is er een verlies te dragen van een overledene. Het geluid van de kerkklokken was bijna wekelijks te horen sinds de vorige zomer. Er is in die zin ook heel wat gepasseerd. Allen sterkte toegewenst.

Met vriendelijke groeten, Marten Dijkstra

## *Wijk Zuid*

*Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor  
bellen met Gerda Vedders,  
telnr 06-51029818*

### **WIJ GEDENKEN**

Na een liefdevolle verzorging thuis aan de Drostendijk overleed op Tweede Paasdag Jenneke Eertink-Leuverink. Ze werd 88 jaar en was sinds 25 november 2010 weduwe van Gerrit Jan Eertink. In 1955 waren zij met elkaar getrouwd en kwam Jenneke in het Markelosebroek te wonen. Zelf kwam ze van een boerderij aan de Rijssenseweg in het dorp. Ze is lang gezond gebleven en ze heeft zich met grote inzet samen met haar man kunnen wijden aan het werk op de boerderij. Met dat bestaan was ze tevreden. Hun dochter ziet terug op een moeder bij wie er veel mocht. De kleinkinderen herinneren haar als een oma, die je verwende. In de laatste jaren begon ze het besef van tijd wat kwijt te raken. In die periode bracht de aanwezigheid van jonge achterkleinkinderen haar wel een mooie afleiding. Dan leefde ze helemaal op. In de uitvaartdienst haalden we de woorden aan uit Prediker, die ook bij het afscheid van haar man zijn gebruikt: dat alles zo zijn tijd heeft. Naast het verdriet was er dankbaarheid voor haar leven met de stille hoop dat er nog iets nieuws gloort voorbij de horizon. Moge dit alles tot troost zijn. MD

## *Kerkenraad*

### **JAARREKENING 2013 EN BEGROTING 2015**

In haar vergadering van 8 oktober 2014 heeft de kerkenraad de jaarrekening 2013 goedgekeurd en evenzo de begroting 2015. Wij hebben helaas verzuimd om u dit via het kerkblad te melden en de stukken ter inzage te leggen. Graag willen wij deze tekortkoming rechtzetten door dit bericht en u te melden dat de jaarrekening 2013 en de begroting 2015 in de week van de 18<sup>e</sup> mei, tijdens de openingstijden, ter inzage liggen bij het kerkelijk bureau.

## *Diaconie*

### **COLLECTEN**

De eindcollecte van 10 mei bestemt de diaconie voor Kinderperspectief te Zwolle. Kinderperspectief komt op voor kinderen en jongeren in Nederland en in Zuidoost-Europa die onder moeilijke omstandigheden opgroeien.

We willen hen een beter toekomstperspectief bieden. Dat doen we door samen met onze partnerorganisaties goede initiatieven en projecten te ondersteunen

en te helpen ontwikkelen. We vinden het perspectief dat kinderen en jongeren zelf hebben voor hun toekomst daarbij erg belangrijk. Vandaar dat ons motto is: "Door de ogen van kinderen en jongeren kijken en samen toekomst bouwen".

De eindcollecte op Pinksterzondag 24 mei is voor de Pinkster zendingscollecte. Verderop in dit blad zal dat toegelicht worden door de ZWO.

Bent U niet in de gelegenheid om deze diensten bij te wonen, maar wilt U wel een gift doen voor deze doelen, dan kunt U het overmaken op Rabobank : NL 65 RABO 034 07 00 327 van de Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. de bestemming.

## **Protestantse Vrouwen Dienst**

**HVD - april 1990 - 2015 april - PVD  
25 jaar!**

Op 9 april 1990 is de Hervormde Vrouwen Dienst opgericht. In die tijd was ds. Bijl voorganger in Markelo. Samen met enkele dames uit de Kerkenraad, tevens leden van de Herv. Vrouwen Vereniging, zijn ze gestart met als doel: er zijn voor mensen die zich eenzaam voelen of eenzaam zijn, langdurig zieken, rouw dragenden. Kortom: contacten zoeken en verbindingen leggen tussen deze mensen met dames van de Vrouwen Dienst. Dit alles onder toezicht van de diaconie.

Het bestuur, de starters, bestond uit de dames Nijland-Menkhorst, Nijenhuis-Groot Roessink, Lansink-Schippers, Nijland-Klumpers, Hoevink-Maneschijn en ds. Bijl. Er was al gauw een lijst met „bezoekadresjes”, aangeleverd door de voorgangers. Mensen, die graag contact wilden voor een praatje en op deze manier ook contact onderhouden met de kerkelijke gemeente Markelo. Dan moesten er dus ook dames zijn die deze mensen regelmatig wilden bezoeken. Nou, dat gebeurde! Voorzichtig ontstond er een lijst met medewerkers, die in de loop der jaren groeide en groeide.



Na een jaar bleef het niet bij deze „bezoekadresjes”, maar zijn de zangdiensten gestart in Anholtskamp. Voor deze samenkomsten, 1x per maand, zijn dames ingeroosterd om te helpen bij het ophalen van bewoners, het verwelkomen van mensen die van elders

komen en zorg dragen voor een goed, zinvol en gezellig uur van samenzijn.

Nu, na 25 jaar, loopt dit alles nog steeds op rolletjes. In stilte worden de taken vervuld, verantwoordelijkheden gedragen.

Doordat er weinig verloop is, weinig medewerkers afhaken, is de groep „grijzer” geworden en zou het goed zijn, dat er hulp bij komt. Vooral in deze tijden van onzekerheid in de zorg, waardoor mensen langer thuis blijven wonen en daardoor de eenzaamheid waarschijnlijk gaat toenemen. Zorg zal er blijven.

Op donderdag, 16 april, hebben we het 25-jarig bestaan van de Prot. Vrouwen Dienst gevierd in kleine kring, met eigen volk, in een gezellig ingerichte zaal. De avond begon met een verrassing..... een afvaardiging van de Herv. Vrouwen Vereniging! Zij kwamen ons feliciteren met dit jubileum en hadden voor ieder van ons een witte roos mee genomen, met een prachtig gedicht. Ook werden we blij verrast met de aanwezigheid van ds. Dijkstra. Naast zijn felicitatie en dankwoord, heeft hij deze avond het een en ander aan nieuws kunnen opsteken.



Na de koffie, met een heerlijk stukje gebak van onze bekende bakker, hield de voorzitter een korte inleiding. Marietje Kranenberg las een verhaal voor van Herman van Velzen. Goed voor de lachspieren!

In en na de pauze konden we genieten van een drankje en een lekker hapje. Als je er tenminste tijd voor nam, tussen de spellen door! Wat werd er gesjoeld en voorwerpen gevoeld, aan de fotopuzzel gewerkt en naar gezegdes e.d. gezocht! Het zijn zulke eenvoudige spelletjes die toch zóveel vermaak geven. We hebben met - en van elkaar genoten! De tijd vloog voorbij.

De avond is afgesloten met een toepasselijk lied van Elly en Rikkert :

*Ik ben de hand en jij de voet; wij zijn allebei nodig.*

*Wat ik niet kan, kun jij juist goed.*

*Niemand is overbodig.*

*Jij bent gemaakt om mee te spelen, te lachen en te huilen en alles mee te delen.*

*Niemand is minder, niemand is meer.*

*Ieder is nodig bij de Heer.*

Vanuit deze gedachte kunnen en mogen we met elkaar verder, het 26e jaar in!

Een groet namens de commissie van de **Prot.Vrouwen.Dienst**,

Joke Doornhein-Vastenborg



## Jeugd en Jongerenwerk

# Jeugdclub



De jeugdclub is voor kinderen van ± 6 tot ± 12 jaar die het leuk vinden om één keer per maand samen te knutselen. Tijdens de laatste knutselavond op 23 april hebben we een mooi schilderijtje gemaakt.

De overige knutselavonden zijn op :

Donderdag 28 mei 2015

Donderdag 25 juni 2015

Waar: In de Martinushof (naast de kerk)

Hoe laat: van 18.30 tot 19.30 uur

Kosten € 1,00 per kind

Opgave vooraf is niet nodig.

Leiding: Jolanda van den Noort en Herma Bonenkamp

### VAN DE ZONDAGSSCHOOL



Op Paasmorgen hadden ruim 100 mensen, jong en oud, zich verzameld in de Martinushof om het paasfeest te vieren en samen te genieten van een heerlijk ontbijt waarbij de gekookte eieren natuurlijk niet mochten ontbreken.

Het graf met de grote steen stond deze morgen centraal. Het paasverhaal werd verteld aan de hand van een mooie tekenfilm waarbij de kinderen het lied "De steen is weg" zongen, dat ze gezamenlijk hadden ingestudeerd.



Daarnaast hadden ze ook een leuke herinnering gemaakt die iedereen na afloop mee kreeg.

Het paasontbijt werd afgesloten met het lied :

*Geef het door aan iedereen  
een nieuwe tijd breekt aan  
Geef het door aan iedereen  
dat Jezus Christus leeft  
Hij is opgestaan*

Leiding Zondagsschool

## Algemeen



### BIJBELLEESROOSTER

	mei 2015	
zondag	3 mei	Hooglied 2:1-7
maandag	4 mei	Hooglied 2:8-15
dinsdag	5 mei	Hooglied 2:16-3:5
woensdag	6 mei	Hooglied 3:6-11
donderdag	7 mei	Hooglied 4:1-11
vrijdag	8 mei	Hooglied 4:12-5:1
zaterdag	9 mei	Psalm 33
zondag	10 mei	1 Johannes 4:1-10
maandag	11 mei	1 Johannes 4:11-21
dinsdag	12 mei	1 Johannes 5:1-12
woensdag	13 mei	1 Johannes 5:13-21
donderdag	14 mei	Daniël 7:1-14
vrijdag	15 mei	Daniël 7:15-28
zaterdag	16 mei	Hooglied 5:2-8
zondag	17 mei	Hooglied 5:9-6:3
maandag	18 mei	Hooglied 6:4-12
dinsdag	19 mei	Hooglied 7:1-6
woensdag	20 mei	Hooglied 7:7-8:4
donderdag	21 mei	Hooglied 8:5-14
vrijdag	22 mei	Handelingen 1:1-14
zaterdag	23 mei	Handelingen 1:15-26
zondag	24 mei	Handelingen 2:1-13
maandag	25 mei	Psalm 68:1-11
dinsdag	26 mei	Psalm 68:12-24
woensdag	27 mei	Psalm 68:25-36
donderdag	28 mei	Handelingen 2:14-28
vrijdag	29 mei	Psalm 110
zaterdag	30 mei	Handelingen 2:29-42
zondag	31 mei	Psalm 150
	<b>Juni 2015</b>	
maandag	1 juni	Handelingen 2:43-3:10
dinsdag	2 juni	Handelingen 3:11-26
woensdag	3 juni	Handelingen 4:1-12

### THEMADIENST

Op zondag 19 april hadden we weer een themadienst. De dienst had het Thema "Jij hoort er ook bij!". De voorganger was Ds. A.F.U. Braakman uit Diepen-

heim. Muzikale ondersteuning was er van het koor "In Between" uit Goor.

Tijdens de dienst werd er gesproken over Jezus die geen verschil maakt tussen arm of rijk en goed of fout, maar over het feit dat in zijn ogen iedereen gelijk is en erbij hoort. Na de schriftlezing en de overdenking mochten de gemeenteleden in groepjes een schilderij maken over dit thema. Met elkaar spraken zij over het thema en hoe zij dat voor zich zien dat mensen er allemaal bij horen en niemand buiten wordt gesloten.



Na afloop kon iedereen de gemaakte schilderijen bewonderen en napraten onder het genot van een kopje koffie.

### VOORJAARSMARKT.

Wegens het enorme succes van vorig jaar willen we ook dit jaar weer een voorjaarsmarkt houden. Deze markt vindt plaats in de Martinushof, gelijktijdig met de Fuchsiamarkt op zaterdag 9 mei van 10.00 - 13.00 uur.

Er wordt een keur aan spullen aangeboden zoals curiosa, speelgoed, puzzels, enz. Ook hebben we een uitgebreide collectie houtsnijwerk in de aanbieding, ter beschikking gesteld door een trouwe bezoeker van de inloopmorgen op donderdag.

Ook is dan onze tweedehandsboekenmarkt geopend. We hebben weer veel boeken, Cd's en Dvd's in de aanbieding.

Kom kijken en de koffie / thee met koek / cake staat klaar. U bent van harte welkom!

Hebt u nog spullen voor onze jaarlijkse **fancyfair op de 3<sup>e</sup> zaterdag van september?**

Laat het ons weten, wij komen het graag na beoordeling bij u ophalen.

Bel met: Linie, 362601, Henk, 364488, Bram, 362259 of Harm, 361999.

### OPEN KERKDAGEN

De Openkerk ochtenden zijn dit jaar op de donderdagen vanaf 16 juli t.m.20 augustus.

Als onderwerp hebben we "Oma's poeziealbum". We hebben al heel wat toezeggingen, maar kunnen er natuurlijk nog meer gebruiken. Als u nog een album of losse plaatjes bezit en u wilt deze spullen be-

schikbaar stellen gedurende deze periode, neem dan contact met ons op.

Ook vragen we nog enkele vrijwilligers.

Neem vrijblijvend contact op met Hermien Nijland tel. 361952 of Annie Oplaat tel. 361301



### GEEF DE BIJBEL IN EIGEN TAAL AAN KRIM TATAREN - OEKRAÏNE

De Bijbel is voor miljoenen mensen in Nederland een bron van inspiratie voor elke dag. Zeker omdat Bijbel in onze eigen taal is geschreven, komen de woorden dichtbij. Hoe anders is dat voor gelovigen die verlangen naar troost en hoop, maar een Bijbel in hun moedertaal moeten missen.

De bewoners van de Krim, het Oekraïense schiereiland, beschikten tot nu toe alleen over de Bijbel in het Russisch, de taal van hun overheerser. Tientallen jaren is door het

Institute for Bible Translation (IBT) hard gewerkt aan een Bijbel in het Krim Tataars. Eindelijk is het zover: de complete vertaling is klaar. Nu moet de Bijbel nog gedrukt en verspreid worden. Want ieder gezin op de Krim moet een Bijbel krijgen. Kerk in Actie wil het IBT daar graag in ondersteunen.



**Steun dit werk in de collecte op 1<sup>e</sup> Pinksterdag.**

U kunt dit werk ook steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'Z 009446' of doneer online. Hartelijk dank!

### WELKOM IN VILLA VREDE.

Vijfduizend mensen mogen er niet zijn.

In Utrecht verblijven naar schatting vijfduizend mensen zonder verblijfsvergunning. Ze hebben geen status, geen burgerservicenummer. Ze mogen dus niet werken, hebben geen recht op sociale voorzieningen en kunnen geen huis huren om in te wonen. Ze leiden een onzichtbaar bestaan. In Villa Vrede worden deze mensen wel gezien en bij hun naam genoemd. Hier kunnen ze elkaar ontmoeten en hun dag zinvol doorbrengen. Zij volgen er taallessen, leren fietsen repareren, doen een spelletje of krijgen informatie over hun rechten.



Binnenkort komen er in de Hof van Twente nieuwe vluchtelingen gezinnen wonen. Om deze mensen te helpen een

goede start in Nederland te maken, worden er vrijwilligers gezocht die hen de eerste periode willen begeleiden.

Het gaat om het regelen van allerlei praktische zaken en het wegwijs maken in een voor hen onbekende gemeente.

Er is begeleiding door een beroepskracht en een inwerkprogramma.

Verdere informatie: Susanne Kleberg 06-24120489

email: [skleberg@vwon.nl](mailto:skleberg@vwon.nl)

### ZALENVERHUUR

<b>Waar?</b>	<b>Martinushof</b>
<b>Voor al uw</b>	<b>vergaderingen/ bijeenkomsten/ workshops</b>
<b>Aantal</b>	<b>5 tot 150 personen</b>
<b>Info</b>	<b>Jeroen Noltus tel. 363890</b>
<b>Email:</b>	<b><a href="mailto:martinushof@pkn-markelo.nl">martinushof@pkn-markelo.nl</a></b>

### RADIO KERKLOKAAL

*Kerkelijk nieuws uit de Hof van Twente  
104.1 FM op de kabel en 107.6 FM in de ether.*

*De uitzendtijden zijn als volgt:  
donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur.*

*De herhaling van de uitzending:  
zondagmorgen van 09.00 uur – 10.00 uur.*

*Redactie adres: Mevrouw R. Wibbelink  
Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor.*

*Tel: 0547-261937*

### Maak van Startzondag een Goede burendag



'Goede buren' is het thema dat dit jaar voor de startzondag wordt aangereikt. De meeste kerken zal dit aanspreken; de kerk maakt immers deel uit van de wijk waarin ze staat.

Dat thema is uitgewerkt in materiaal voor een kerkdienst

op startzondag en een programma na de dienst. Voor gemeenten die van het thema hun jaarthema willen maken, zijn allerhande suggesties en werkvormen beschikbaar.

De kerk laat van oudsher al zien dat ze een goede buur kan zijn. Dat kan op veel manieren en is helemaal niet ingewikkeld. Bij de suggesties zijn ideeën te vinden om iets goeds te doen in of voor de wijk, met jong en oud(er). En verder is het natuurlijk ook gewoon leuk om buren te zijn en te kijken waar je samen iets gezelligs kunt ondernemen. Ook daarvoor heeft de kerk van alles in huis, bijvoorbeeld een

kerkplein waarop een feestje voor de buurt georganiseerd kan worden.

Op de startzondag – vrijwel alle gemeenten vieren hun startzondag in september – vieren we als kerk het begin van het nieuwe seizoen. Veel gemeenten bedenken voor deze dag hun eigen thema en verzinnen er hun eigen activiteiten bij. En dat is prima! Als u aan de slag wilt met het thema dat de dienstenorganisatie aanreikt, hoeft u niet zelf alles te bedenken. Op [www.protestantsekerk.nl/startzondag](http://www.protestantsekerk.nl/startzondag) zijn suggesties te vinden voor de dienst op startzondag, ideeën voor een programma na de dienst, en ideeën om van het thema een jaarthema te maken.

Bij het materiaal op de website staat ook een uitgewerkt idee om in het weekend van of op startzondag een (hard)loopwedstrijd te organiseren met het idee van sponsoring voor een goed doel.

### Protestantse gemeente Markelo

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo  
Tel: 0547-363890

### Redactie Markelo's kerkblad:

Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709  
Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439  
Hr. M.H. van Vrouwerff, Stationsweg 25, tel. 361609  
Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652  
Het volgende nummer verschijnt op **1 juni 2015**.  
Inleveren kopij vóór donderdag **21 mei 2015**.  
E-mail: [kerkblad@pkn-markelo.nl](mailto:kerkblad@pkn-markelo.nl)

### Kerkenraad:

Preases: Mevr. W. Schoneveld-Woestenenk  
Email: [w.woestenenk@planet.nl](mailto:w.woestenenk@planet.nl)  
Larenseweg 12 tel. 362406

Scriba: Dhr. B. Hemeltjen  
Email: [scriba@pkn-markelo.nl](mailto:scriba@pkn-markelo.nl)  
Oude Rijssenseweg 16 tel. 363020

Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890  
Email: [martinushof@pkn-markelo.nl](mailto:martinushof@pkn-markelo.nl)

### Voorganger:

Ds. M. Dijkstra, Tolweg 3 tel. 361238

### Kerkelijk bureau:

Adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242  
E-mail: [kerkburo-markelo@hetnet.nl](mailto:kerkburo-markelo@hetnet.nl)

Openingstijden:  
Maandag van 10 -12 uur  
Mevr. Thea Aanstoot-Meijerink (financiële adm.)

Woensdag en donderdag van 10-12 uur  
Mevr. Anita Meulman-Klein Horsman (leden adm.)

### College van Kerkrentmeesters

**Protestantse Gemeente:**  
Bankrekening: NL 73 RABO 034 07 01 153

**Diaconie Protestantse Gemeente:**  
Bankrekening: NL 65 RABO 034 07 00 327



Hierna nog enkele foto's van de laatste Jeugd knutselclub van 23 april 2015.

