



MARTINUSKERK

92^e jaargang, nr 787 juni 2015

Markelo's Kerkblad

Uitgave van de
Protestantse gemeente Markelo

Internet: www.pkn-markelo.nl

DE KLANT IS KONING

Van Christenen wordt verwacht dat ze proberen om het goede na te streven. Ze hebben zich te richten op Hem aan wie zij hun naam ontleen: Jezus Christus. Wie zijn uitspraken tot uitgangspunt neemt, vindt in het evangelie van Mattheüs heel concrete aanwijzingen (zie hoofdstuk 5: 21-48). Vrij weergegeven komt dat neer op het volgende: Scheld anderen niet uit. Verzoening zoeken met anderen gaat voor op kerkgang. Zet je relatie met een vaste vriend of vriendin niet op het spel door vreemd te gaan of te flirten. Gebruik Gods naam niet te pas en te onpas. Doe wat je belooft. Houd je in wanneer je wordt beledigd. Wees gul en bereid tot hulp. Blijf liefdevol naar iedereen en wens het goede ook toe aan mensen, die jou dwarsbomen of vijandig gezind zijn.



Verderop in dit evangelie staat een uitspraak, die van alle tijden is: behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden (7: 12). Heel wat onnodige pijn of verdriet is te voorkomen door je op tijd bij deze leefregel te bepalen. Bekend zijn ook de tien woorden, de tien geboden, die Mozes aan zijn volk meegeeft om toe te passen in het land waarnaar ze dan op weg zijn. Het huidige Israël. Leven naar Gods hart betekent medemens zijn voor een ander.

Oprichters van de eerste kerkelijke geloofsgemeenschappen in het Midden-Oosten houden hun

leden voor om vredelievend te zijn, geduldig, verdraagzaam en oprecht. Het zijn niet alleen Christenen voor wie dit soort regels gelden. Ik stel me voor dat ook veel winkeliers, christelijk of niet, het niet heel anders doen, wanneer ze hun klanten te vriend willen houden. Hun benadering levert voorbeelden op om na te volgen. Zoals gelovigen dat meemaken, zullen er ook onder winkeliers situaties voorkomen, waarbij ze flink op de proef worden gesteld. Dat geldt bijvoorbeeld wanneer er onredelijke eisen worden gesteld aan een product of aan de service. Wat doe je als een klant zich er over beklaagt te veel gebak te hebben meegekregen, maar dit intussen wel heerlijk heeft verorberd, maar desondanks het te veel betaalde geld terug wil hebben?

En hoe reageer je wanneer je zelf als klant geduldig op je beurt wacht, maar een ander dringt voor? Laat je dat op zijn beloop of zeg je er wat van? Maar wat doe je, wanneer je niet de gewenste reactie terug krijgt nadat je die ander erop hebt aangesproken? Sommigen menen dat ze een streepje voor hebben en daarom recht hebben op een voorkeursbehandeling. Ik ken een voorbeeld van een bakker in Friesland, die geen onderscheid maakte tussen de ene en de andere klant. Op een dag kwam de toenmalige prins Willem Alexander bij hem in de zaak. Zoals het mij is verteld, vroeg de prins toen om een oranje-koek. Hij leverde deze ook aan het Oranjestad, maar Willem Alexander kreeg er geen van mee. Prins of geen prins. De gehele voorraad was namelijk al door anderen besteld. De klant was koning. Voor deze bakker was iedereen gelijk. Precies zo kijkt God naar ons. Ieder mens is bij Hem van even veel waarde. Van ons wordt daarom verwacht dat wij ieder ander met hetzelfde respect behandelen. Een hemelse opdracht. MD

***Ingesloten acceptgiro voor
het Kerkblad***

Kerkdiensten

Zondag 7 juni Martinuskerk Gezinsdienst met afscheid Nevendienst- en Zondagsschoolkinderen

10.00 uur ds. M. Dijkstra

Eindcollecte: CvK / Zondagsschool

Zondag 14 juni

Martinuskerk

10.00 uur ds. H. Overdijk uit Ommeren

Buurtdienst Stokkum

10.00 uur Ds. M. Dijkstra

Beide diensten Eindcollecte: CvK

Zondag 21 juni Martinuskerk

10.00 uur ds. A. Snier uit Goor

Eindcollecte: Diaconie / diaconale middelen

Vrijdag 26 juni Anholtskamp zangavond

18.45 uur mw. H. Poelert

Collecte: Diaconie

Zondag 28 juni Martinuskerk

10.00 uur ds. Bekhof-Smit uit Hengelo(o)

Eindcollecte: Diaconie / het Nieuwe Roosevelthuis

Zondag 5 juli Martinuskerk 1^e recr. Zondag Themadienst in de Kösters koele

10.00 uur mw. D. Beuving-Dannenberg

Eindcollecte: CvK / Themadiensten

Zondag 12 juli Martinuskerk 2^e recr. zondag

10.00 uur mw. R.L.M. Venema uit Almelo.

Eindcollecte: Diaconie / diaconale middelen

BIJ DE DIENSTEN

7 juni Afscheidsdienst: Er zijn weer kinderen, die dit seizoen voor de laatste keer deelnemen aan de zondagsschool of de kindernevendienst. Op zondag 7 juni staan we daar kort bij stil. In de lezing volgen we Jezus, die door sommige van zijn tijdgenoten maar apart wordt gevonden. Wat maakt Hem zo bijzonder? En hoe zit dat met ons? Zijn wij anders dan de rest?

Voor de Zondagsschool begint dan de vakantie Dus is er in juli en augustus geen Zondagsschool.

Een mooie gelegenheid om ook eens naar de kerk te gaan waar de kindernevendienst gewoon door gaat.

Of kom eens naar de openluchtdienst op zondag 5 juli in de Kösterskoele.

14 juni Buurtdienst Stokkum: Op het veld of in het gebouw, samen hopen we op een goede bijeenkomst op zondag 14 juni rondom een bijbels thema. Wie de vorige wijkpredikant van zuid wil beluisteren heeft daartoe de kans in het dorp. Daar gaat ds. Henk Overdijk voor in de Martinuskerk.

26 juni Anholtskamp: Deze zangavond zal geleid worden door Hannie Poelert. Het wordt vast weer een fijne avond met ernst en luim en u bent allemaal weer hartelijk welkom. Ook van buiten de Anholtskamp.

5 juli Openluchtdienst in de Kösterskoele. De themadienstcommissie heeft vast weer een mooie dienst voor u in petto..... Komt allen.

OPPAS en ZONDAGSSCHOOL

Onder kerktijd is er in de Martinushof crèche voor de allerkleinsten. De zondagsschool heeft vanaf 7 juni vakantie.

KINDERNEVENDIENST

Elke zondagochtend tijdens de kerkdienst is er voor de kinderen een kinder(neven)dienst. We gaan dan vanuit de kerk naar onze eigen ruimte waar het Bijbelverhaal van die zondag vertaald wordt op een manier die voor kinderen leuk en begrijpelijk is. Alle kinderen van de basisschoolleeftijd zijn welkom

VERVOER

Wilt u graag naar de kerk, maar hebt u geen vervoer? Neem dan even contact op met Anita Meulman-Klein Horsman tel. 0548-625315 en het wordt geregeld.

Voor de Anholtskamp is Jenny Wibbelink-Wolthuis de contactpersoon, tel. 0547-361908.

WELKOM OP DE DONDERDAGMORGEN

Als u op de markt bent, kom dan even aan voor een kopje koffie. U bent van harte welkom van 9.30 tot 12.00 uur voor ontmoeting en gesprek onder het genot van een kop koffie of thee. Iedereen is daar van harte welkom aan de koffietafel!

GEDOOPT

Op zondag 10 mei (Moederdag) is Gerrit Karst Hoevink gedoopt in een mooie dienst in de Martinuskerk. Vader, moeder en grootouders: van harte gefeliciteerd met deze naamdag.



Wijk Noord

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3

Telefonisch spreekuur:

di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur

tel. 361238; E-mail: martends@caiway.net

vrije dag: maandag

WIJ GEDENKEN

Op 5 mei overleed Willem Nauta kort nadat hij was opgenomen in het hospice De Winde in Deventer. Hier kwam hij tot rust na enige tijd tevergeefs te zijn behandeld in het ziekenhuis. Hij is 87 jaar geworden

en woonde aan de Koekoekslaan 166. Sinds 2012 was hij weduwnaar van Toos Kooij met wie hij in Markelo was komen wonen, toen ze een mooie omgeving zochten in de buurt van familie. In de uitvaartdienst schetste een van de beide zoons het leven van hun vader Wim: zijn jeugd jaren in Friesland, de periode in Nederlands-Indië, het werk bij scheepswerf Wilton in Rotterdam en de vele landen, die hij in de loop der jaren had bezocht. Hij werd bedankt voor zijn humor, trouw en zorgzaamheid. Een kleindochter vertolkte een stuk op de piano. Naar zijn wens vond de begrafenis plaats op het kerkhof van Menaldum. Zo gingen we 'it paad werom', de weg terug. In eerdere persoonlijke gesprekken gaf hij blijk van zijn geloof in God ondanks vragen, die er bleven. Met een vers uit Psalm 42 is de hoop uitgesproken, dat Wim rust vindt bij een hemelse Vader. Moge zijn gedachtenis tot zegen zijn voor de kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

UIT DE PASTORIE

Jaren terug zei een toenmalig kerkenraadslid over de tuin bij een dominee het volgende: staat deze er netjes bij, dan kan de klacht worden gehoord dat 'domi' te weinig in de gemeente komt. Verwildert de boel, dan kan er commentaar komen op de rommeligheid. Zo kan de staat van de tuin een indicatie geven van de werkdruk van de predikant, maar alleszeggend is het natuurlijk niet. Bij de laatste kerkenraadsvergadering heb ik wel de wens uitgesproken dat enkele vrijwilligers me eenmalig zouden willen helpen om de boel weer op orde te krijgen. Achter is dat al vrij goed gelukt. Hopelijk kan hetzelfde straks worden gezegd van de voorkant en kunnen we bij warmer weer genieten van het resultaat. In deze maanden laat de natuur zich van zijn beste kant zien.

Met vriendelijke groeten, Marten Dijkstra

Wijk Zuid

*Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor
bellen met Gerda Vedders,
telnr 06-51029818*

WIJ GEDENKEN

Het leven van Hendrik Jan Pinkert vond zijn bestemming en zijn rustpunt in de boerderij aan de Stokkumerweg, waar hij op 30 december 1933 werd geboren. Het was de plek waar hij eenentachtig jaar heeft gewerkt en geleefd. Tot het laatste toe betrokken bij de mensen die hem zo dierbaar waren, het vee en de buurt. Hendrik genoot van wat het leven hem had gebracht: een lieve echtgenote voor vele jaren, kinderen en kleinkinderen, betrokkenheid bij de vele goede dingen die er in de wereld gebeuren, ver weg en dichtbij. Hij stond waardig en zelfbewust in het leven. Zijn levenshouding getuigde van grote wijsheid en dankbaarheid - en van geloof.

Toen hij op 22 april jongstleden overleed, was hij nog lang niet uitgeleefd, behalve dat zijn lichaam niet verder wilde. Toen het lichaam het opgaf, brak ook de veerkracht van zijn geest.

Allen die hem dierbaar waren blikken in liefde terug op wat Hendrik heeft gegeven en voor hen heeft betekend. In de rouwdienst, die op 28 april in de Martinuskerk werd gehouden, en waarin ds Braakman is voorgegaan, werd dat tot uitdrukking gebracht door de persoonlijke woorden van de familie en hun muziekkeuze.

Als Bijbelse leidraad werd gelezen Psalm 23, 'De Heer is mijn Herder'. Want zo was het: het heeft Hendrik Pinkert aan niets ontbroken. Aansluitend vond de teraardebestelling plaats op de Algemene Begraafplaats van Markelo. *God trooste de familie. AB*



Op 30 april overleed Berend Hendrik Altena, Hendrik van de Brikke in zijn woning aan de Brikkenweg 6. Hij had wel last van COPD en kreeg het soms benauwd, maar zijn heengaan had niemand aan zien komen. Hendrik is 73 jaar geworden en woonde eerst bij zijn ouders in. Na hun overlijden kwamen Debby Relker en Frank Hargeerds er te wonen. Samen met hen is het boerenbedrijf voortgezet. Sinds het verongelucken van zijn beide zussen in 1963 hadden Hendrik en zijn ouders een teruggetrokken bestaan geleid. Het was voorbij met zijn eerdere deelname aan renwedstrijden en fokveedagen. Alleen de prijzen in een vitrinekast herinneren er nog aan. De tijd leek er stil te staan. De aanwezigheid van het gezin Hargeerds had wel een positieve uitwerking op Hendrik. Hij raakte betrokken op hun drie jonge kinderen, voor wie hij een opa was. Omgekeerd kon hij op hulp rekenen. Hendrik hield van regelmaat en week niet makkelijk af van eigen principes. Verder was hij een bescheiden man, die met weinig tevreden was en trouw zijn werk heeft gedaan. Na de uitvaartdienst vond de begrafenis plaats en brachten we hem een laatste groet, in de hoop dat hij thuis mag komen bij God. MD

Kerkenraad

GEMEENTEAVOND

Op 21 april jl. heeft de kerkenraad de gemeente bijgepraat over de recente ontwikkelingen op het kerkelijk erf. Verder is op deze avond het beleidsplan 2015-2019 gepresenteerd en goedgekeurd, tevens is de begroting over 2016 aan de gemeente voorgelegd. Er werd volop meegedacht, waardoor het een zeer geslaagde avond werd.

MEDEDELINGEN UIT DE KERKENRAAD:

- vaststelling beleidsplan 2015-2019, een werkplan wordt opgesteld.
- wij zijn in gesprek met het Oversticht, waarvoor een werkgroep uit de Markelose gemeenschap is samengesteld.
- wij verlenen medewerking aan de Open Monumentendag op 12 september d.m.v. de Twentse Orgeldag. De kerk is dan open en er kan naar orgelspel worden geluisterd.
- naast de notabelen Dhr. Groothaar en Dhr. Vedders, zijn de oud kerkrentmeesters Bram de Boer, Arne Wessels, Johan Dondertman en Bert Hoogendam als notabel benoemd.

Diaconie

DIACONIE

De eindcollecte van 21 juni zal de diaconie gebruiken voor de algemene middelen van de diaconie zodat we bijvoorbeeld de bloemendienst in stand kunnen houden. De eindcollecte van 28 juni zal de diaconie bestemmen voor het Nieuwe Roosevelthuis. Het gebouw zal naar verwachting in 2016 klaar zijn

In veel kerkdiensten zal worden gecollecteerd voor hulp bij de financiering van de inrichting, en aangepaste tweepersoonskamers. Ook zijn er scootmobielen, tilliften en rolstoelen nodig.

Bent U niet in de gelegenheid om deze diensten bij te wonen, maar wilt U wel een gift doen voor deze doelen, dan kunt U het overmaken op Rabobank:

NL 65 RABO 034 07 00 327 van de Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. de bestemming.

AARDBEVING NEPAL (NOODHULP ACTIE).

Nepal is zaterdagochtend, 25 april, getroffen door een aardbeving van 7.9 op de Schaal van Richter. De grootste aardbeving sinds 80 jaar. De ravage is groot. Miljoenen mensen zijn getroffen door de ramp. En het dodenaantal loopt in de duizenden. Vele mensen zijn hun geliefden verloren, zijn afgesneden van de buitenwereld en moeten zich zien te redden. Ze slapen in de open lucht en zijn bang terug te keren naar hun huizen door de sterke naschokken van de afgelopen tijd.



Kerk in Actie en de Samenwerkende Hulporganisaties zien naar deze mensen om. De Lutheran World feder-

ation, onderdeel van de ACT alliance, is direct aan de slag gegaan.

Er is veel geld nodig om de mensen te bereiken en van de eerste levensbehoeften te voorzien. Daarom vragen wij uw steun.

In de kerkdienst van 10 mei hebben we een noodhulpcollecte gehouden die € 350.- heeft opgebracht. Kon U toen niet aanwezig zijn en wilt U toch een gift doen, dan kan dat via de diaconie:

65 RABO 034 07 00 327 van de Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. de bestemming.

Alvast bedankt!

Kerkrentmeesters

ACCEPTGIRO VOOR HET KERKBLAD

Bijgevoegd treft u een acceptgiro aan waarmee een vrijwillige bijdrage voor het kerkblad kan worden overgemaakt. Zoals u weet wordt het Markelo's kerkblad huis aan huis verspreid en wordt dit door velen op prijs gesteld. De kosten voor het kerkblad drukken de laatste jaren een negatief stempel op de jaarrekening. Wij verzoeken u daarom de acceptgiro in te vullen zodat we u ook in de toekomst van informatie kunnen voorzien.

Alvast bedankt voor uw gift!

Jeugd en Jongerenwerk

Jeugdclub

De jeugdclub is voor kinderen van ± 6 tot ± 12 jaar die het leuk vinden om één keer per maand samen te gaan knutselen in de Martinushof (naast de kerk).

Vanwege de wandelvierdaagse is de knutselavond op 28 mei niet doorgegaan.

De laatste knutselavond voor de zomervakantie is op **donderdag 25 juni 2015**.

We beginnen die avond om 18.00 uur en stoppen om 19.30 uur.



Dit keer graag even een berichtje via de mail jolanda@avdnoort.nl of fambonenkamp@hetnet.nl of telefonisch 06-12435648 als je komt zodat we weten voor hoeveel personen we een hapje en een drankje moeten regelen.

Kosten € 1,00 per kind

Leiding: Jolanda van den Noort en Herma Bonenkamp

VAN DE ZONDAGSSCHOOL



Het seizoen zit er alweer bijna op, maar voordat het zover is hebben we eerst nog een tweetal speciale ochtenden op de agenda staan.

Afscheidsdienst

Op zondag 7 juni is er de afscheidsdienst voor Zondagsschool en Kinderneven- dienst. In deze gezinsdienst nemen we afscheid van kinderen en leiding die ons gaan verlaten. De voorbereidingen zijn al gestart om er ook dit keer weer iets bijzonders van te maken zodat ze er nog vaak met een glimlach aan terug mogen denken.

Zondagsschool Markelo

Algemeen

EREDIENST 3 MEI MET CANADESE GASTEN

Velen waren deze ochtend naar onze kerk gekomen om samen met de Canadezen, hun gastgezinnen, het Canada Comité en de deelnemers van de Cycle Liberation Tour de eredienst te vieren met het thema **Vervolg en Bevrijding**, met als voorganger ds. Marten Dijkstra.

De oud veteranen Frank Graham en Bert Reynolds waren aanwezig, evenals de Contact Oud Mariniers, een afvaardiging van de Bond voor Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslandoffers en veteranen uit o.a. Dutch East Indies, Nieuw Guinea, Libanon en Bosnië.



Heel bijzonder was de indrukwekkende entree van de Ontario Legion Pipeband, een solo optreden van de Canadese Sam VanGunst en de medewerking van twee jongeren van de Frank Graham Cycle Liberation Tour. De 50 jongeren uit Canada, Polen en Nederland hadden de twee weken ervoor Auschwitz, Dresden, Berlijn, Bergen-Belsen en Westerbork bezocht; een imponerende reis. De liturgische bloemschik- commissie van de kerk had een toepasselijk bloem- stuk gemaakt, waarbij aan de ene kant de oorlogstijd

verbeeld werd en aan de andere kant de tijd van vrij- heid en vrede.

Er werd gelezen uit Deuteronomiën 4:32-40 en Psalm 46 en gezongen: 'Een vaste burcht is onze God', 'U zij de glorie' en 'Blijf mij nabij'. De Canadese Pipe- band speelde het eerbiedige 'Amazing Grace' en de- ze mooie dienst werd afgesloten met de volksliede- ren. Na afloop van de dienst kon men via een ere- haag van de Pipeband richting de Martinushof lopen. Daar kon onder het genot van koffie, thee of frisdrank nog fijn even nagepraat worden.



Het gedicht dat de twee jongeren hebben voorgele- zen was van Remco Campert, wiens vader in 1943 in concentratiekamp Neuengamme is omgekomen:

*Verzet begint niet met grote woorden,
maar met kleine daden,
zoals storm met zacht geritsel in de tuin
of de kat die de kolder in zijn kop krijgt,
zoals brede rivieren met een kleine bron,
verscholen in het woud,
zoals een vuurzee met dezelfde lucifer
die een sigaret aan steekt,
zoals liefde met een blik,
een aanraking, iets dat je opvalt in een stem.*

*Jezelf een vraag stellen,
daarmee begint verzet
en dan die vraag aan een ander stellen.*



Geen tegenstander, maar bondgenoot
Over Job 42:4-6 in de Bijbel in Gewone Taal

In de Bijbel in Gewone Taal staat iets nieuws over Job dat niet eerder in een Nederlandse bijbelvertaling te lezen was. Aan het slot van het lange debat over de vraag waarom Job zoveel moest lijden, geeft Job aan dat hij verder zal zwijgen. Hij wil niet meer met God in gesprek gaan (Job 42:4-6). Niet omdat hij dat gesprek zinloos vindt. Maar omdat hij een beter beeld heeft gekregen van God.

Jobs laatste woorden luiden in de Bijbel in Gewone Taal: 'Nu heb ik troost gevonden voor mijn moeilijke leven.'

Dat is een nieuwe vertaling van Job 42:6. In oudere bijbelvertalingen staat iets anders. Daar lezen we dat Job spijt heeft van alles wat hij over God heeft gezegd. Waar komt dit verschil tussen de vertalingen vandaan?



Beeldhouwwerk van Albert Jansz. Vinckenbrinck

In de Hebreeuwse tekst van Job 42:6 staat een werkwoord dat zowel 'spijt krijgen' als 'troost vinden' kan betekenen. Moderne bijbeluitleggers vinden de tweede betekenis beter, en ze hebben er goede redenen voor.

Want waarvan moet Job eigenlijk spijt krijgen? Wat heeft hij fout gedaan, waarvoor hij moet worden gestraft? Daar lezen we niets over. Integendeel, er wordt juist verteld hoe eerlijk en rechtvaardig Job is (Job 1 en 2).

En er is nog iets anders. Als in Job 38-41 God eindelijk antwoord geeft op de vragen van Job, dan klinkt dat streng, maar het is zeker geen beschuldiging. God maakt Job geen verwijten, zoals zijn drie vrienden wel deden. Job hoeft zich niet te verantwoorden voor wat hij verkeerd heeft gezegd. Integendeel, Job is de enige die steeds de waarheid over God heeft verteld (Job 42:7-8). Spijt is dus helemaal niet aan de orde. Spijt zou juist ongeloofwaardig zijn.

Maar er is een nog belangrijkere reden om niet voor 'spijt krijgen', maar voor 'troost vinden' te kiezen. Job

hoort van God zelf hoe hij het goede leven op aarde mogelijk maakt, en aan al wat leeft, de capaciteiten geeft om stand te houden in de strijd om het bestaan. Want die strijd is er. Mensen en dieren kunnen zomaar ziek worden en sterven. De realiteit is dat het leven voortdurend door het kwaad en de dood wordt bedreigd.

Uit het antwoord van God in Job 38-41 moet Job wel concluderen dat God in zijn lijden niet zijn tegenstander is, maar zijn medestander, een bondgenoot tegen het kwaad. Voor Job en zijn vrienden geeft dat een nieuw beeld van God. Dat is voor Job een bron van troost in zijn moeilijke bestaan.

Contactpersonen:

Teuni Hoogendam en Dini Rozendom.



BIJBELLEESROOSTER

	juni 2015	
maandag	1 juni	Handelingen 2:43-3:10
dinsdag	2 juni	Handelingen 3:11-26
woensdag	3 juni	Handelingen 4:1-12
donderdag	4 juni	Handelingen 4:13-22
vrijdag	5 juni	Handelingen 4:23-31
zaterdag	6 juni	Psalm 130
zondag	7 juni	Marcus 3:20-35
maandag	8 juni	Marcus 4:1-12
dinsdag	9 juni	Marcus 4:13-23
woensdag	10 juni	Marcus 4:24-34
donderdag	11 juni	Psalm 92
vrijdag	12 juni	Marcus 4:35-41
zaterdag	13 juni	Marcus 5:1-20
zondag	14 juni	Marcus 5:21-43
maandag	15 juni	Psalm 107:1-22
dinsdag	16 juni	Psalm 107:23-43
woensdag	17 juni	Jesaja 1:1-9
donderdag	18 juni	Jesaja 1:10-20
vrijdag	19 juni	Jesaja 1:21-31
zaterdag	20 juni	Jesaja 2:1-5
zondag	21 juni	Jesaja 2:6-22
maandag	22 juni	Jesaja 3:1-12
dinsdag	23 juni	Jesaja 3:13-4:1
woensdag	24 juni	Jesaja 4:2-6
donderdag	25 juni	Psalm 30
vrijdag	26 juni	2 Korintiërs 6:14-7:4
zaterdag	27 juni	2 Korintiërs 7:5-16
zondag	28 juni	2 Korintiërs 8:1-15
maandag	29 juni	2 Korintiërs 8:16-24
dinsdag	30 juni	2 Korintiërs 9:1-14
	Juli 2015	
woensdag	1 juli	2 Korintiërs 10:1-11
donderdag	2 juli	2 Korintiërs 10:12-18
vrijdag	3 juli	2 Korintiërs 11:1-15

zaterdag	4 juli	2 Korintiërs 11:16-33
zondag	5 juli	2 Korintiërs 12:1-13
maandag	6 juli	2 Korintiërs 12:14-21
dinsdag	7 juli	2 Korintiërs 13:1-13
woensdag	8 juli	Ezechiël 1:1-14

FANCY FAIR

Hebt u nog spullen voor onze jaarlijkse **fancy fair op de 3^e zaterdag van september?**

Laat het ons weten, wij komen het graag na beoordeling bij u ophalen.

Bel met: Linie, 362601, Henk, 364488, Bram, 362259 of Harm, 361999.



EN TOCH...

Pessimistisch zou je er bijna van worden als je aan de kerk denkt. En toch gebeurt er wat.

In 2017, wanneer we 500 jaar Reformatie herdenken, wil de Protestantse Kerk samen met de Rooms-katholieke Kerk met een verklaring komen: naar elkaar, en met elkaar naar de samenleving.



Vijfhonderd jaar gescheiden opgetrokken, vaak tegenover elkaar en nu het voornemen mét elkaar getuige te zijn van het evangelie in onze samenleving. In de aprilvergadering van de synode werd een verslag uitgebracht van zes jaar dialoog tussen de Protestantse Kerk en het Platform van Evangelie- en Pinksterkerken. Tien jaar geleden was zoiets nog ondenkbaar.

En tijdens de afgelopen synodevergadering is besloten om een nadere invulling te geven aan 'bijzondere betrekkingen' met een viertal 'gereformeerde' kerken (betrekkingen die er nu al zijn met Remonstranten en Doopsgezinden). En toch gebeurt er wat.

En toch schrijft de Geest nieuwe wegen in de tijd'.

ZALENVERHUUR

Waar?	Martinushof
Voor al uw	vergaderingen/ bijeenkomsten/ workshops
Aantal	5 tot 150 personen
Info	Jeroen Noltus tel. 363890
Email:	martinushof@pkn-markelo.nl

HOUD CONTACT MET DE KERK

Wie als lid van de Protestantse gemeente Markelo prijs stelt op een bericht van geboorte of overlijden in het kerkblad, willen we vragen om dit tijdig aan ons door te geven. Een in memoriam van maximaal 200 woorden is aan te leveren bij de wijkpredikant. Bij een niet-kerkelijke uitvaart kan dat op verzoek ook worden beperkt tot de naam, datum en leeftijd.

RADIO KERKLOKAAL

Kerkelijk nieuws uit de Hof van Twente 104.1 FM op de kabel en 107.6 FM in de ether.

De uitzendtijden zijn als volgt:

donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur.

De herhaling van de uitzending:

zondagmorgen van 09.00 uur – 10.00 uur.

Redactie adres: Mevrouw R. Wibbelink

Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor.

Tel: 0547-261937

Commentaar bij de tijd - Lampedusa



De zee is er helder als glas, de strandjes intiem, de rotskust als in marmer uitgehakt:

Lampedusa is een prachtig eiland en een ideale vakantiebestemming. Toch zullen er weinig mensen zijn die bij Lampedusa aan vakantie denken.

Lampedusa is voor vluchtelingen de deur naar Europa, weg uit de brandhaarden van geweld en dreiging, op weg naar veiligheid en een nieuwe toekomst. Maar Lampedusa is ook het eiland waar al zo vaak de lijken aanspoelden.

Samen met Geesje Werkman van Kerk in Actie en anderen bracht ik een bezoek aan Lampedusa. Uit solidariteit met de federatie van protestantse kerken in Italië. Op Lampedusa werden we opgewacht door Martha en Francisco, die namens de federatie het project 'Mediterranean Hope' uitvoeren. Zij brachten ons bij de kustwacht van Lampedusa. Met één van de reddingswerkers spraken we over de dood van bootvluchtelingen. Op 3 oktober 2013 is er een schok door Lampedusa gegaan, toen 375 lijken op het strand van dit eiland aanspoelden. En dit jaar verdronken er al 1700 mensen in de Middellandse Zee. De kustwacht heeft maar één opdracht: mensen redden. Dit jaar zijn het er al bijna 6000. De kustwachter is daar, met de bewoners van Lampedusa, trots op. Want de geliefde Middellandse is niet bedoeld om het graf te worden van zoveel mensen. Elke drenkeling is er een teveel. Mensen redden is prioriteit nummer één.

Met parlementariër Joël Voordewind kreeg ik de kans ook het opvangcentrum voor immigranten te bezoeken. In de warme zon zaten drie mannen uit Ethiopië

op een bankje, nog bij te komen van dagen op zee. Ze zeiden me dat ze per persoon 1500 dollar hadden betaald om op een gammele boot te komen. Keiharde praktijken van mensensmokers die over lijken gaan. In een ander groepje vertelden mannen uit Somalië over 'slechte mensen' in Libië, die hen sloegen en vrouwen verkrachtten. Hier in het centrum werden ze goed behandeld.

Waar zullen ze uiteindelijk terecht komen? Ergens in Europa? Dat is de vraag waar het in de grote politiek om gaat. Wie mag wel en wie mag niet binnenkomen? Hoe om te gaan met de komst van mensen over water en land uit Syrië, Eritrea, Libië, Somalië en andere landen? Ik vind dat de deuren van Europa niet onbeperkt open kunnen en dat er verschil gemaakt moet worden tussen arbeidsmigranten en vluchtelingen. Europa zal toch een toevluchtsoord moeten zijn en blijven voor ontheemden en mensen die op de vlucht zijn om het vege lijf te redden.

Wat geven jullie ons mee, vroeg ik aan Martha en Francisco? Dat er 'safe corridors' komen voor mensen die recht hebben op een asiel. Dat ze bijvoorbeeld in Marokko zich kunnen aanmelden en dat ze dan een veilige overstek kunnen maken. Door de lucht in plaats van op een gammele boot. Ik laat het me door hen graag gezeggen. Een oplossing voor het gigantische vraagstuk van een continent op drift en een wereld vol brandhaarden hadden zij niet en die heeft niemand. Maar wanneer zich overal in de wereld rampen voltrekken, zouden wij dan volstaan met het verhogen van de dijken en het versterken van de muren? Willen we in zo'n wereld leven? Buiten de ontheemden en wij gezellig bij het haardvuur?

Arjan Plaisier scribe PKN-Nederland

Cursus Theologie voor Geïnteresseerden Twente



Halverwege september is het zover: de start van een unieke groep mensen die zich drie jaar lang verdiepen in de wereld van geloof, theologie en persoonlijke spiritualiteit. Jij kan mee gaan doen! Want je achtergrond qua opleiding of kerkelijkheid is

niet van belang. Enkel je verlangen om met anderen te zoeken naar de echte vragen van het leven. En de antwoorden?

Zo mooi om met elkaar te delen!

Informatie?

Cursus coördinator Mini Kruijer, tel. 074-2433376 of email: minikruijer@kpnmail.nl,

of

cursusleider ds. Herman Koetsveld, tel. 074-2783203 of

email: hkoetsveld@pkn-hengelo.nl

Uiterste datum van aanmelding: 1 september 2015.

Protestantse gemeente Markelo

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo

Tel: 0547-363890

Redactie Markelo's kerkblad:

Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709

Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439

Hr. M.H. van Vrouwerff, Stationsweg 25, tel. 361609

Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652

Het volgende nummer verschijnt op **6 juli 2015**.

Inleveren kopij vóór donderdag **25 juni 2015**.

E-mail: kerkblad@pkn-markelo.nl

Kerkenraad:

Preases: Mevr. W. Schoneveld-Woestenenk

Email: w.woestenenk@planet.nl

Larenseweg 12 tel. 362406

Scriba: Dhr. B. Hemeltjen

Email: scriba@pkn-markelo.nl

Oude Rijssenseweg 16 tel. 363020

Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890

Email: martinushof@pkn-markelo.nl

Voorganger:

Ds. M. Dijkstra, Tolweg 3 tel. 361238

Kerkelijk bureau:

Adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242

E-mail: kerkburo-markelo@hetnet.nl

Openingstijden:

Maandag van 10 -12 uur

Mevr. Thea Aanstoot-Meijerink (financiële adm.)

Woensdag en donderdag van 10-12 uur

Mevr. Anita Meulman-Klein Horsman (leden adm.)

College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente:

Bankrekening: NL 73 RABO 034 07 01 153

Diaconie Protestantse Gemeente:

Bankrekening: NL 65 RABO 034 07 00 327