



MARTINUSKERK

Markelo's Kerkblad

Uitgave van de
Protestantse gemeente Markelo

Internet: www.pkn-markelo.nl

WAT MOETEN WE DOEN?

Met een even simpele als diep aangrijpende vraag komen de leerlingen op een dag bij Jezus. 'Meester, wat moeten wij doen?' U vindt deze vraag in de Bijbel in Joh. 3: 10. Het is een vraag naar de kern van de zaak. Mensen willen namelijk iets *doen*. Ze willen een daad stellen, een woord spreken, een eed zweren, een belofte geven. Bij een ramp willen mensen een gebaar maken: bloemen leggen op de onheilsplek.



Meelopen in een stille tocht. Een kaarsje ontsteken. Mensen willen hun medeleven tonen en, als het écht nodig is, zijn ze doorgaans ook wel bereid om een ander iets te geven of te gunnen. Soms ontstaat in diepe nood ineens echte solidariteit en menselijkheid.

Wat moeten we doen? De crisis, zegt men, is weliswaar aan het vervluchtigen, maar de sociale gevolgen worden nu pas werkelijk zichtbaar.

Wat moeten we doen als we straks moeten gaan betalen voor ons spaargeld in plaats van er rente over te ontvangen? Wat moeten we met de hulpbehoevende medemens, nu zorgbudgetten verminderd worden? Wat met de vluchtelingen die aanspoelen op onze kusten, op zoek naar een beter leven? Wat moeten we als zelfs bed-bad-brood een problematisch minimum dreigt te worden?

En als het dan echt beter gaat met de economie, is het dan niet vreemd dat een flink deel van de Nederlandse bevolking in deze zomerperiode niet met vakantie kan, omdat dat te duur is of omdat het vakan-

tiegeld gebruikt moet worden om schulden af te betalen? En als straks de btw voor alle producten en diensten naar 21% gaat, zal de belastingverlaging die ons met veel bombarie is aangezegd ook wel snel in rook opgaan. Alles zal duurder worden en sommige dingen worden onbetaalbaar. Laat u niet wijsmaken dat het anders is, want zo zal het zijn!

De wegebbende crisis heeft ons duidelijk gemaakt hoe nauw de economie en de sociale omstandigheden van mensen met elkaar verweven zijn. Alles in ons samenleven is aan geld gerelateerd. En met dat geld aan macht, succes en invloed, of, omgekeerd, aan mislukken en ellende.

Wat moeten we doen? Men vroeg het de man in de straat. Men vroeg het de politici en de managers. Toen men het vroeg, werd het probleem pas in zijn volle omvang duidelijk. Het echte probleem is namelijk dat er geen pasklare oplossing is.

Wat we moeten doen? Het spreekt vanzelf dat ik ook niet de oplossing voor alle problemen heb. Maar ik ben er wel van overtuigd dat we, vanuit de opdracht die het evangelie ons stelt, niet lijdzaam kunnen en mogen afwachten. Het eerste wat we te doen hebben is protesteren wanneer mensen in de knel komen. Dat is onze christelijke plicht. En verder?

Zichtbaar maken dat het niet zinloos is om te hopen op en geloven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, zoals Jezus ons heeft beloofd. En verder, gewoon, iets *doen*: een gebaar maken van liefde en solidariteit. Geduld hebben, vertrouwen. Idealen en dromen blijven koesteren van menselijkheid en gerechtigheid. Zorgvuldig en behoedzaam leven. Het kan, maar je moet het wel *doen*.

A.B.

Openkerkdagen.
Elke donderdagmorgen van
16 juli t/m 20 augustus

Kerkdiensten

Zondag 5 juli Martinuskerk 1^e recr. zondag
Themadienst in de Kösters koele
De dienst wordt verzorgd door Gospelgroep Promises uit Rijssen

Eindcollecte: CvK / Themadiensten

Zondag 12 juli Martinuskerk 2^e recr. zondag

10.00 uur mw. R.L.M. Venema uit Almelo.

Eindcollecte: Diaconie / diaconale middelen

Zondag 19 juli Martinuskerk 3^e recr. zondag

10.00 uur ds. H. Overdijk uit Ommeren

Eindcollecte: CvK/ Orgelfonds

Zondag 26 juli Martinuskerk 4^e recr. Zondag

10.00 uur ds. M. Dijkstra

Eindcollecte: Diaconie: Ronald McDonald

Vrijdag 31 juli Anholtskamp zangavond

18.45 uur ds. R. Vedders-Dekker

Collecte: Diaconie

Zondag 2 aug Martinuskerk 5^e recr. zondag

10.00 uur ds. H. Overdijk uit Ommeren

Eindcollecte: CvK/ Kerkradio

Zondag 9 aug Martinuskerk 6^e recr. zondag

10.00 uur ds. M. Dijkstra

Eindcollecte: Diaconie: ZWO project het Alldrik

Zondag 16 aug Martinuskerk 7^e recr. zondag

Viering H. Avondmaal (lopende viering)

10.00 uur ds. M. Dijkstra

Eindcollecte: Diaconie: De arme kant van Overijssel

Zondag 23 aug Martinuskerk

10.00 uur ds. M. Dijkstra

Eindcollecte: CvK/ Alg. kerkenwerk

Vrijdag 28 aug Anholtskamp zangavond

18.45 uur mw. D. Beuving - Dannenberg

Collecte: Diaconie

Zondag 30 aug Martinuskerk

10.00 uur ds. Van Houwelingen uit Almelo

Eindcollecte: Diaconie: PKN/JOP

Zondag 6 sept Martinuskerk Doopdienst

10.00 uur ds. M. Dijkstra

Eindcollecte: Diaconie/ Diaconale middelen

Zondag 13 sept Martinuskerk Startdienst

10.00 uur ds. M. Dijkstra

Eindcollecte: CvK/ Vernieuwing liturgisch centrum

BIJ DE DIENSTEN

Recreatiezondagen: De vermelding van recreatiezondag bij diensten in de zomerperiode betekent in elk geval dat er na afloop van de dienst gelegenheid is voor ontmoeting en gesprek bij een kop koffie of thee. Enkele zondagen krijgen een ander karakter door de

locatie (Kösterskoele 5 juli) of invulling van een thema (9 aug. zorgboerderij Alldrik). In diezelfde periode is de Martinuskerk op donderdagmorgen open voor publiek. Op 19 juli en 2 aug. gaat ds. Overdijk voor, eerder predikant van onze gemeente.

KND: In de zomerperiode wordt geprobeerd om op iedere zondag met vrijwilligers leiding te geven aan de kindernevendienst zodat aanwezige kinderen bezig kunnen met een bijbelverhaal op hun eigen niveau. Wanneer de dienst zelf al toegankelijk genoeg is voor kinderen, kunnen ze er de hele tijd bij blijven.

Avondmaal: Op 16 augustus is er lopend avondmaal. Wie zich verbonden weet met Jezus Christus mag zich genodigd weten om hier aan deel te nemen. Dat geldt ook voor kinderen, die met een ouder aanwezig zijn.

Doopdienst: Anders dan in een vorig kerkblad is vermeld, zal niet op 20 maar op 6 september gelegenheid worden geboden om een kind te laten dopen. Wie zich hiervoor op wil geven, kan terecht bij ds. Marten Dijkstra. Er wordt een avond gepland ter voorbereiding op de doop. Op 15 november is de volgende doopdienst ingeroosterd.

Startdag: 'Goede bureu' is het landelijke thema van de startzondag van het nieuwe seizoen. We hopen met een gevarieerd programma aan te haken bij dit thema. In het volgende kerkblad en website van onze gemeente zal meer informatie worden geboden.

OPPAS en ZONDAGSSCHOOL

Onder kerktijd is er in de Martinushof crèche voor de allerkleinsten. De zondagsschool heeft vanaf 7 juni vakantie.

KINDERNEVENDIENST

Elke zondagochtend tijdens de kerkdienst is er voor de kinderen een kinder(neven)dienst. We gaan dan vanuit de kerk naar onze eigen ruimte waar het Bijbelverhaal van die zondag vertaald wordt op een manier die voor kinderen leuk en begrijpelijk is. Alle kinderen van de basisschoolleeftijd zijn welkom

VERVOER

Wilt u graag naar de kerk, maar hebt u geen vervoer? Neem dan even contact op met Anita Meulman-Klein Horsman tel. 0548-625315 en het wordt geregeld.

Voor de Anholtskamp is Jenny Wibbelink-Wolthuis de contactpersoon, tel. 0547-361908.

WELKOM OP DE DONDERDAGMORGEN

Als u op de markt bent, kom dan even aan voor een kopje koffie. U bent van harte welkom van 9.30 tot 12.00 uur voor ontmoeting en gesprek onder het genot van een kop koffie of thee. Iedereen is daar van harte welkom aan de koffietafel!



Wijk Noord

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3

Telefonisch spreekuur:

di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur
tel. 361238; E-mail: martends@caiway.net
vrije dag: maandag

GEBOREN

Op 12 juni is Tess geboren, dochter van Steven Kettelarij en Yvette Haas, Burg. Nilantlaan 32. Van harte gefeliciteerd! Moeder en dochter maken het goed, zo heb ik me laten vertellen. Tess is het zusje van Sem. Zoals de beide ouders voor haar zullen zorgen, zo mag je aannemen dat ook Jezus er voor haar wil zijn. We wensen het hele gezin Gods zegen toe.

WIJ GEDENKEN

Op 18 mei is na een korte tijd van ziek zijn Aleida Willemina (Mina) Wevers - Gersen overleden in haar woning aan de Romijnlaan 27. Ze is 90 jaar geworden en ze was sinds drie jaar weduwe van Teunis Wevers met wie ze lange tijd aan de Groningeresweg heeft gewoond. Mina was een vrouw met plichtsbesef, die alles goed op orde wilde hebben. Ze hield van borduren en vond voldoening in het onderhouden van de tuin. Dat alles heeft ze nog lange tijd kunnen doen. Uit zichzelf ging ze niet snel meer ergens heen. Ze was tevreden op haar eigen plek, dicht in de buurt van het gezin van haar zoon. In de laatste jaren liet ze me tijdens mijn bezoeken allerlei spullen zien uit haar jeugd, zoals oude foto's, gedichten en liederen. In de dankdienst voor haar leven haalden we een spreuk aan, die zij zelf verschillende keren had geborduurd: "Carpe diem", pluk de dag. Na de dienst in de Martinuskerk vond de begrafenis plaats. Moge zij geborgen zijn in de liefde van God.

Op Tweede Pinksterdag stierf Gerrit Hendrik Veltkamp van de Luttekeveldweg 4 aan de gevolgen van een hartaanval. Hij was 87 jaar. Op 23 mei was hij 63 jaar getrouwd met Janna Jansen, enkele dagen later eindigde zijn leven. Gerrit Hendrik vond steun in zijn geloof en is in vertrouwen op zijn hemelse Vader heengegaan. De oudste van vier kinderen keek in de uitvaartdienst in dankbaarheid terug op het leven van hun vader. Gerrit Hendrik combineerde het boerenbedrijf met bestuurlijke activiteiten. Zo is hij raadslid geweest en wethouder. Dit was alleen mogelijk dankzij de steun van zijn vrouw. Hij had hart voor het melkvee en nam deel aan fokveedagen. In zijn handelen was hij recht door zee en een man van zijn woord. Enkele kleinkinderen noemden hem hun voorbeeld. Gerrit Hendrik Heilersig sprak namens Probus, waar Gerrit Hendrik Veltkamp actief lid van was. Als tekst voor de overdenking zijn de woorden gekozen van hun trouwen: "Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus". Hierbij mag je je gedragen weten door Jezus Christus zelf. Moge dat bemoediging en troost geven.

Nog vrij onverwacht overleed Gerrit Jan Wissink op 2 juni in zijn woning aan de Bovenbergweg 10 op de

leeftijd van 78 jaar. Hij was sinds 1966 getrouwd met Dini Brunnekreef uit Enterbroek. Toen hun dochter en enig kind in maart 2012 in het huwelijk trad, was Gerrit kort daarvoor in het ziekenhuis opgenomen vanwege benauwdheid. Gelukkig was het toch mogelijk dat hij bij hun feest kon zijn. Sindsdien had hij wel extra zuurstof nodig. Door een eerder ongeval op het werk bij een bedrijf in groenvoorziening was hij arbeidsongeschikt geraakt. Hij had dit werk gecombineerd met een eigen boerderij. Ondanks lichamelijke beperkingen bleef hij schik houden in het leven en toerde graag rond in zijn auto of op zijn scootmobiel. Hij had oog voor het wild. Gerrit was iemand, die zei wat hij dacht en hij was niet makkelijk van zijn standpunt af te brengen. In het crematorium te Usselo sprak de schoonzoon een afscheidswoord. Er is dankbaarheid voor de onderlinge verbondenheid. Moge deze familieband houvast geven, nu Gerrit is toevertrouwd aan God, in wie hij geloofde.

In de nacht van de 16e juni is Dika Heuten – Sligman overleden. Ze is 78 jaar geworden en woonde aan de Noordachteresweg 3-10. Dika leed aan de ziekte die COPD genoemd wordt. Een slepende en slopende ziekte. Haar conditie ging zienderogen achteruit en ze werd steeds meer zorgafhankelijk.

Op een voorbeeldige wijze heeft haar man Dika jarenlang verzorgd en begeleid. Ook haar kinderen stonden altijd klaar, voor zover mogelijk, om te helpen en ondersteuning te bieden. Dika was een vrouw die niet van klagen hield.

Haar bezorgdheid en zorg gingen altijd naar anderen uit. Ze was een lieve en hartelijke vrouw voor iedereen die ze kende. Ze hield van breien, herstellen en knutselen. In de stille uurtjes loste ze graag puzzels op.

Een hartelijk en lief mensenkind is van ons heengegaan. Herman en de kinderen zullen haar enorm missen. Voor Herman in het bijzonder, breekt een moeilijke tijd aan. De eenzaamheid en het verwerken van het verlies worden een moeilijke opgave. Daarom moeten we naar hem blijven omzien, hem troosten en sterken.

In de rouwdienst op zaterdag 20 juni is gelezen uit psalm 102. Daarna vond de begrafenis plaats op het kerkhof in Markelo.

vdwaal

VERRASSEDE ONTMOETINGEN

Wie het preekrooster bestudeert, kan al een beetje inschatten in welke periode ik vrij ben van de werkzaamheden. We hebben geen bestemming afgesproken, maar Gaasterland is één van de opties. We zijn dus niet van plan om het ver weg te zoeken, al is Friesland vanwege de taal, voor de beleving van sommigen, alsof je in het buitenland bent. In de laatste buurtdienst in Stokkum vernam ik dat Markeloërs voor het gehoor van Hollanders als Russen hadden geklonken. Dan ben je toch wel erg vervreemd van een oosterse tongval. Eerder zou ik dan de associatie met Duitsers verwachten. In diezelfde buurtdienst kwamen op de valreep ook gasten binnen, die bij kennismaking tijdens de koffie bekend bleken te zijn

met één van onze vrienden en met mijn familie in Drenthe. Zo leveren aanwezige toeristen verrassende ontmoetingen op. Wie weet welke ervaringen u hier of elders opdoet. Gods zegen toegewenst, thuis of onderweg, en hopelijk tot ziens.

Met vriendelijke groeten, Marten Dijkstra

Wijk Zuid

*Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor
bellen met Gerda Vedders,
telnr 06-51029818*

GEBOREN

Op 10 juni zijn Jeroen en Gerlinde Potman verblijd met de geboorte van Jent Bennie. Jent is het broertje van Jidde. Op Smitjan 8 is met de uitbouw van de woning zo te zien al rekening gehouden met deze gezinsuitbreiding. Zoals Jent in dankbaarheid is verwelkomd, zo mag hij zich welkom heten bij God. Van harte geluk gewenst! MD

WIJ GEDENKEN

Op 20 mei overleed op de leeftijd van 87 jaar Gerrit Hendrik Snellink, Get Kriesjan. Op die dag was hij precies 62 jaar getrouwd met Dika Wagenaar. Gerrit was als boer graag buiten en bleef tot op het laatst betrokken bij het bedrijf en de ontwikkelingen in de landbouw. Toen er meer vrije tijd kwam hebben ze met vrienden vele jaren gereisd naar Oostenrijk. Tien jaar terug werd hij getroffen door een herseninfarct, waardoor hij afhankelijk werd van de zorg van anderen. Het praten ging moeilijk. Desondanks bleef hij optimistisch en hoorde je hem niet klagen. Dankzij de hulp van zijn vrouw, het gezin van zijn zoon en de thuiszorg kon hij thuis blijven aan de Traasweg 10. Gerrit was een man, die niet hield van poeha. Voor hem was ieder mens gelijk. Hij was gehecht aan de buurt en hield wel van gekkigheid met de kleinkinderen. In de uitvaartdienst is de trouwtekst aangehaald: Wentel uw weg op den HEERE en vertrouw op Hem, Hij zal het maken (Psalm 37: 5). Moge dit woord tot troost zijn. MD

Op 22 mei overleed Gerrit Oosterkamp van de Hogedijk 12 aan een hartstilstand. Op dat moment verbleef zijn vrouw, Hanna Lonink, in het PW Janssen verpleeghuis in Colmschate, waar ze toen revalideerde van een bekkenbreuk. Een kleinzoon verleende direct hulp, maar dit mocht niet meer baten. Enkele jaren terug werd Gerrit getroffen door een tia. Op het laatst kreeg hij ook meer last van een vorm van dementie. Er kan echter met voldoening op worden teruggezien dat het is gelukt om hem thuis te houden, dankzij inzet van de familie en de thuiszorg. Hij was geen man voor een verpleeghuis en ging niet snel naar een dokter. In de uitvaartdienst schetste de jongste van de drie kinderen het leven van hun vader: het opgroeien met een zus en vijf broers in Elsen, de verkering met Hanna, het vele werk dat hij heeft gedaan op de boerderij, een goed stuk vlees waar hij van hield, de

reizen die zijn gemaakt. Op 7 juni zou Gerrit 80 jaar zijn geworden. Moge hij vrede vinden. MD

Als een kaars, die langzaam dooft stierf Johanna Geritdina Boode - Sligman, Hanna van de Koopman, op 29 mei op de leeftijd van 96 jaar in haar kamer op de Anholtskamp, afdeling de Hoch. Hanna was sinds 1991 weduwe van Gerrit Boode met wie ze de boerderij van haar ouders aan de Brikkenweg 2 heeft voortgezet. Een vrouwenhand en een paardentand staan nooit stil. Dit gezegde ging ook bij haar op. Als haar dagelijkse werk erop zat, zag je haar bezig met breien, borduren of naaien. Hanna was een vriendelijke vrouw met oog voor persoonlijke omstandigheden. Ze was bezorgd om haar beide kinderen, de klein- en achterkleinkinderen. Wanneer ze voor een operatie naar het ziekenhuis moest, was ze positief ingesteld, want daar was je volgens haar om beter te worden. Als gezonde en vitale vrouw was ze niet op vroeger gericht, maar leefde in het heden en keek vooruit. In de laatste jaren begon ze te dementeren. Vlak voordat ze rustig was ingeslapen, scheen heel even de avondzon op haar sterfbed. Moge ze nu in het Licht zijn. MD

Met eerbied en respect gedenken wij Gerrit Hendrik Altena, overleden op 11 juni op de leeftijd van 90 jaren. Sinds een jaar verbleef hij op 'Anholtskamp', daarvoor woonde hij vele jaren aan de Kooidijk nummer 4.

Zijn leven kenmerkte zich door een zekere kleinschaligheid, waarin hij zich echter zeer goed voelde. Hij was een eenvoudig en hardwerkend man, die tevreden was met wat het leven hem had gegeven en met wat hij ervan had gemaakt. Ook toen hij niet meer hoefde te werken om zijn brood te verdienen, bleef hij altijd bezig in en rondom het huis.

Hij was getrouwd met Willemina Gerritdina Voskamp, die in 1999 overleed. Ze hadden twee dochters en vier kleinkinderen. Op hun levensontwikkeling was hij zeer betrokken.

Maar de laatste jaren werd het steeds moeilijker om het contact vast te houden met wie hem dierbaar waren; de mist van de vergeetachtigheid rukte op. De zorg thuis werd te intensief en vorig jaar vond de verhuizing plaats naar Anholtskamp.

Tijdens de rouwdienst in de Martinushof op donderdag 18 juni, waarin ds. Braakman is voorgegaan, noemden wij zijn leven voor God en voor de mensen aan de hand van de drieslag uit 1 Korinthe 13: 13, *Geloof, hoop en liefde*.

Hendrik Altena ruste in vrede - en God trooste de familie.

Kerkenraad

DE OUDE TOREN LAAT ZICH HOREN

De Martinuskerk in Markelo is een belangrijk gebouw voor veel inwoners van Markelo. Het staat in het centrum van het dorp, is beeldbepalend en van is oudsher het middelpunt van de Markelose gemeenschap. De kerk is ook een monument en al met al vinden

veel inwoners van Markelo dat het gebouw behouden moet blijven. In 2013 is er vanuit de kerkenraad een commissie gestart met de vraag: "Hoe borgen wij de toekomst van de kerk?" Vanuit deze vraag zoeken wij naar passende gebruiksmogelijkheden naast de zondagse erediensten en de voorkomende trouw- en rouwdiensten. De vraag inspireerde ons ook om deel te nemen in het Provinciale project: "Kerk als baken in de buurt". Vanuit het project zijn verbindingen gelegd met de buurt, de ondernemers, de dorpsraad, Heemkunde en burgerlijk bestuur. Maar we zoeken ook graag nog breder naar ideeën, naar ideeën van u. Welke kansen ziet u voor de kerk als baken en welke mogelijkheden ziet u om de toekomst van de kerk te waarborgen. Uw reactie zien we graag tegemoet via e-mail naar w.woestenenk@planet.nl of gb.vv@kpnplanet.nl Een briefje achterlaten in de postbus bij de Martinushof of het kerkelijk bureau mag natuurlijk ook.

Wij zien uit naar uw reacties!

Samenvatting van de Classicale Vergadering op 27 mei 2015.

Losser is dit keer de gastgemeente voor deze bijeenkomst. Onder leiding van ds. Veening, voorzitter van de Classis, wordt begonnen met een meditatief moment in de intieme en prachtig verbouwde kerkzaal. De vergadering wordt voortgezet in het met de kerk verbonden Aleida Leurinkhuis.

Ds. Hennie Marsman, sinds medio vorig jaar verbonden aan de gemeente, vertelt over het profiel, de activiteiten en accenten van de plaatselijke PKN geloofsgemeenschap. Men wil kerk zijn onder de missie "Herberg van geloof, hoop en liefde". Een aantal initiatieven in dit verband zijn: het wekelijks openstellen van de kerk voor iedereen met koffie en een praatje en een actief Vorming- en Toerustingsbeleid. De website wordt vernieuwd en er is een Facebook pagina succesvol gestart.

Het hoofdthema van de goedbezochte classisbijeenkomst is: "De betekenis en activiteiten van de visitatoren". Het wordt ingeleid door Henk Zomer, één van de vier visitatoren uit onze Classis. De rode draad door zijn presentatie is het doel van de visitatie: "Omzien naar elkaar". Hij geeft daarvan ook diverse voorbeelden uit de praktijk. Een soort huisbezoek aan gemeenten dus, waarbij in alle openheid allerlei thema's gewisseld kunnen worden. Knelpunten, moeilijkheden, zorgen maar ook zaken die goed lopen. Visitatoren zijn nadrukkelijk geen rechters of controleurs, maar neutrale gesprekspartners die goed en ook kritisch kunnen luisteren naar de betrokkenen in de gemeente: gemeenteleden, kerkenraad en predikant. De bevindingen worden vastgelegd in een rapportage. Gemiddeld vindt één keer per vier jaar een dergelijke ontmoeting plaats.

Een paar thema's zullen in een volgende Classicale Vergadering aan de orde komen namelijk de zorg van de classicale ZWO commissie met betrekking tot de terugloop van de bijdragen vanuit de gemeenten. Ook zal de status en voortgang van het Jeugdplan besproken worden.

Ds. Herman Koetsveld, één van afgevaardigden vanuit de Classis **Enschede naar** de Synodevergaderingen, vertelt over de thema's die in de Synodevergadering van april jl. aan de orde zijn gekomen. Hij is bezorgd over de beleidsrichting van de PKN, waarbij wellicht teveel naar binnen wordt gekeken en de belangrijke diaconale component onvoldoende belicht wordt inclusief het open venster dat de kerk op de samenleving dient te hebben. Alle stukken zijn te vinden op de website van de PKN.

Het leerjaar 2014-2015 van de zeer succesvolle 3-jarige cursus Theologie voor Geïnteresseerden te Hengelo is recent afgesloten. Er kan weer ingeschreven worden voor het eerste leerjaar dat in september begint.

Diaconie

Collectes

De eindcollecte van 12 juli is bestemd voor diaconale middelen.

De eindcollecte van 28 juli zal de diaconie bestemmen voor het Ronald McDonald kinderfonds. Het Ronald McDonald Kinderfonds wil, samen met de Ronald McDonald Huizen in het land, er voor zorgen dat een ziek kind of een kind met een beperking zich geborgen en veilig voelt door de aanwezigheid van de ouders. Daarom bieden wij gezinnen met een ziek of gehandicapt kind een warm en gastvrij verblijf in logeerhuizen bij ziekenhuizen, huiskamers in de ziekenhuizen en vakantiehuizen.

Op 9 aug. wil de ZWO de eindcollecte bestemmen voor een project van het Alldrik. Verderop in het blad zal de ZWO een uitleg geven.

De eindcollecte van 16 aug. is voor de stuurgroep "De arme kant van Overijssel". Die wil sociale gelijkheid en deelname aan de samenleving bevorderen van mensen die financieel weinig te besteden hebben.

Op 30 augustus is de eindcollecte voor PKN/JOP. Het JOP is de jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. Ze helpt plaatselijke gemeenten door middel van advies, begeleiding, inspiratie, training en materialen op verschillende terreinen van jeugdwerk.

Op 6 september is de eindcollecte voor diaconale middelen.

Bent U niet in de gelegenheid om deze diensten bij te wonen, maar wilt U wel een gift doen voor deze doelen, dan kunt U het overmaken op Rabobank:

NL 65 RABO 034 07 00 327 van de Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. de bestemming.

Kledingbank "Van Katoen".

Van Katoen is de eerste kledingbank in Twente. Bij Van Katoen kunnen mensen met een minimum inkomen gratis tweedehands kleding uitzoeken.

Deze kleding is beschikbaar gesteld door particulieren en bedrijven. De verwijzing voor de mogelijkheid tot het halen van kleding krijgen de mensen van de Gemeente Hof van Twente.

Naast de verwijzing door de gemeente is het ook mo-

gelijk dat mensen door andere hulpverleningsinstan- ties doorverwezen worden.

Openingsdagen en tijden zijn:

Maandagochtend	9.00 tot 12.00
Dinsdagochtend	9.00 tot 12.00
Woensdagmiddag	13.30 tot 16.00
Donderdagochtend	9.00 tot 12.00
Vrijdagochtend	9.00 tot 12.00

Buiten deze tijden is het ook mogelijk om op afspraak langs te komen. Neem hiervoor contact op met Ans Ketelaars op telefoonnummer 0547-352880.

Hoewel we al veel kleding hebben ontvangen kunnen wij goede (tweedehands) kleding altijd gebruiken. Met name voor herenkleding en kinderkleding is er nog ruimte in de schappen.

Wanneer u kleding voor ons heeft kunt u deze iedere dag afgeven aan de Wijkamp 28 in Goor. Ook is het mogelijk dat wij de kleding ophalen.

Neem dan contact met ons op via email:

info@vankatoenkleding.nl of
telefonisch 0547-325880

Jeugd en Jongerenwerk

Van de Zondagsschool



Afscheidsdienst

Op 7 juni was het dan zo ver. Na jarenlange trouwe komst naar de zondagsschool begonnen Jan Vasters, Kyra Zendman, Myrthe Stomps en Geerke

Klaassen aan een nieuw hoofdstuk in hun nog prille leven. Een hoofdstuk waarbij ze niet meer iedere zondagmorgen vroeg op hoeven te staan om naar de Zondagsschool te gaan, maar waar ze na een drukke schoolweek met veel huiswerk even bij kunnen komen of een leuke themadienst kunnen bezoeken in de Martinuskerk.



"Iedereen is anders" is een lied dat tijdens de dienst gezongen werd. Soms geeft wat wij zien een heel verkeerd beeld van mensen die we tegenkomen in ons leven. Zo ook Mike uit het toneelstukje. Hij had altijd oude kleren aan naar school en dat vonden de andere kinderen maar vreemd. Ze begonnen hem te pesten en hij was altijd alleen in de pauze. Tot de kinderen een opdracht moesten maken als koppel en Ronald aan hem gekoppeld werd. Om de opdracht

voor te bereiden gingen ze samen naar Mike's huis en toen kwam Ronald er achter dat Mike helemaal niet zo vreemd was als ze dachten. Je kon hartstikke goed met hem lachen en lol maken. En die oude kleren.... ach ze waren net verhuisd vanuit een ver land en de verhuisdozen met kleren waren nog niet aangekomen. Zo zie je maar weer. De buitenkant vertelt ons lang niet alles, soms moeten we verder durven te kijken en ons zelf een kijkje gunnen in wat er achter de buitenkant schuilgaat.

Er gaat veel voor Jan, Kyra, Myrthe en Geerke veranderen....Want van kinderen beginnen ze langzamerhand volwassen mensen te worden. Ze gaan de wereld ontdekken. En nu niet meer stapje voor stapje aan de hand van hun ouders. Maar zelf: in hun eentje of samen met vrienden. Erg spannend. Ook wel een beetje eng. Maar toch: een mooie tijd in hun leven.

Jan, Kyra, Myrthe en Geerke heel erg bedankt voor de leuke jaren die we samen hebben beleefd op de Zondagsschool. We wensen jullie alle goeds en Gods zegen toe bij jullie nieuwe uitdagingen!

Fijne vakantie!

Leiding Zondagsschool

Algemeen

OPEN KERK

Op de donderdagen 16 juli t/m 20 augustus staat de kerk weer open van 10.00 tot 12.30 uur. Ons thema is dit jaar "**Oma's poëziealbum**". We hebben heel wat toezeggingen, maar hebt u nog een album beschikbaar laat ons dat nog even weten. Donderdag 9 juli, van 9.30 tot 12.00 uur kunt u de albums inleveren in de Martinushof. Aan de reacties te horen belooft het een leuke tentoonstelling te worden. We heten u graag welkom op onze tentoonstelling en voor een kopje koffie.

Namens de Open Kerk commissie:

Hermien Nijland tel. 361952 en

Annie Oplaat tel. 361301



ONTMOETING

Regelmatig wordt op deze plaats informatie gegeven over het werk van het NBG. Deze keer niet! Deze keer wordt u uitgenodigd:

Kom langs, kom aan ! Er is tijd en plaats voor een praatje, voor een gesprek.

Tijdens de Open Kerkdagen staat de stand van het Nederlands Bijbel Genootschap in de Martinuskerk.

Graag vertellen we over de motivatie van het NBG voor hun werkzaamheden, en laten we één en ander zien. Welkom !

Contactpersonen Dini Rozendom en Teuni Hoogendam



BIJBELLEESROOSTER

juli 2015		
zondag	5 juli	2 Korintiërs 12:1-13
maandag	6 juli	2 Korintiërs 12:14-21
dinsdag	7 juli	2 Korintiërs 13:1-13
woensdag	8 juli	Ezechiël 1:1-14
donderdag	9 juli	Ezechiël 1:15-28a
vrijdag	10 juli	Ezechiël 1:28b-3:3
zaterdag	11 juli	Ezechiël 3:4-15
zondag	12 juli	Ezechiël 3:16-21
maandag	13 juli	Ezechiël 3:22-27
dinsdag	14 juli	Marcus 6:1-13
woensdag	15 juli	Marcus 6:14-29
donderdag	16 juli	Marcus 6:30-44
vrijdag	17 juli	Marcus 6:45-56
zaterdag	18 juli	Handelingen 21:15-26
zondag	19 juli	Handelingen 21:27-36
maandag	20 juli	Handelingen 21:37-22:11
dinsdag	21 juli	Handelingen 22:12-29
woensdag	22 juli	Handelingen 22:30-23:11
donderdag	23 juli	Handelingen 23:12-22
vrijdag	24 juli	Handelingen 23:23-35
zaterdag	25 juli	Jesaja 63:1-6
zondag	26 juli	Jesaja 63:7-14
maandag	27 juli	Jesaja 63:15-64:2
dinsdag	28 juli	Jesaja 64:3-11
woensdag	29 juli	Jesaja 65:1-7
donderdag	30 juli	Jesaja 65:8-16
vrijdag	31 juli	Jesaja 65:17-25
aug 2015		
zaterdag	1 augustus	Psalm 15
zondag	2 augustus	Marcus 7:1-23
maandag	3 augustus	Marcus 7:24-37
dinsdag	4 augustus	Handelingen 24:1-9
woensdag	5 augustus	Handelingen 24:10-27
donderdag	6 augustus	Handelingen 25:1-12
vrijdag	7 augustus	Handelingen 25:13-27
zaterdag	8 augustus	Handelingen 26:1-18
zondag	9 augustus	Handelingen 26:19-32
maandag	10 augustus	Psalm 34
dinsdag	11 augustus	Handelingen 27:1-12
woensdag	12 augustus	Handelingen 27:13-26
donderdag	13 augustus	Handelingen 27:27-44
vrijdag	14 augustus	Handelingen 28:1-16
zaterdag	15 augustus	Handelingen 28:17-31
zondag	16 augustus	Leviticus 24:1-9
maandag	17 augustus	Leviticus 24:10-23
dinsdag	18 augustus	Leviticus 25:1-12
woensdag	19 augustus	Leviticus 25:13-22
donderdag	20 augustus	Leviticus 25:23-34

vrijdag	21 augustus	Leviticus 25:35-46
zaterdag	22 augustus	Leviticus 25:47-55
zondag	23 augustus	Psalm 78:1-16
maandag	24 augustus	Psalm 78:17-31
dinsdag	25 augustus	Psalm 78:32-39
woensdag	26 augustus	Psalm 78:40-55
donderdag	27 augustus	Psalm 78:56-72
vrijdag	28 augustus	Marcus 8:1-21
zaterdag	29 augustus	Marcus 8:22-38
zondag	30 augustus	Leviticus 26:1-13
maandag	31 augustus	Leviticus 26:14-26
sept 2015		
dinsdag	1 september	Leviticus 26:27-39
woensdag	2 september	Leviticus 26:40-46
donderdag	3 september	Leviticus 27:1-13
vrijdag	4 september	Leviticus 27:14-25
zaterdag	5 september	Leviticus 27:26-34
zondag	6 september	Jakobus 1:1-18
maandag	7 september	Jakobus 1:19-27
dinsdag	8 september	Jakobus 2:1-13
woensdag	9 september	Jakobus 2:14-26

30+ CAFÉ VIERT DE ZOMER!

Bijna zomer! Warme dagen, lange avonden, veel buiten. Ook het 30+ Café heeft er zin in.

Donderdag 9 juli a.s. zetten we de bloemetjes buiten. Vanaf 20.30 uur ben je welkom bij de Martinushof. (Kerkplein 41 Markelo) Pak je vest mee en schuif aan!

Consumptie €1.40, koffie en thee gratis.

Zomertijd, met het hele gezin op stap! Het 30+ Café houdt een BBQ op zondag 23 augustus a.s. Alle ruimte om te spelen, een ommetje te maken en bij te praten. We ontmoeten elkaar op de dagcamping De Borkeld, vanaf 14.00 uur.

Zet je zonnebril op, neem je plaid mee en pak jouw bijdrage uit de koelkast:

READY for American BBQ!

Eén en ander wordt centraal verzorgd (kosten gedeeld), verder neemt ieder iets mee. Laat even weten dat je komt, dan kunnen wij overleggen wat je meebrengt.

– 30plus_cafe@online.nl –

Late beslissers mogen bellen, goeie kans dat er genoeg te delen valt 0547-352554

TERUGBLIK VOORJAARSMARKT.

Op 9 mei jl. hebben we in de Martinushof onze voorjaarsmarkt gehouden.

Het was een succesvolle en gezellige dag met veel bezoekers en gelukkig ook kopers.

Het is gebleken dat, door dit evenement samen met de fuchsiemarkt te houden, we elkaar versterken in onze activiteiten.



De voorjaarsmarkt heeft maar liefst ruim € 560,- opgebracht!

Een mooi resultaat waarvoor we iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk willen bedanken.

De commissie is nu weer volop bezig met de voorbereiding van onze jaarlijkse **Fancy fair** die plaatsvindt op zaterdag **19 september**.

Spullen hiervoor kunt u aanmelden bij de bij u al bekende adressen.

BOEKEN

Wij hebben weer prachtige boeken gekregen van o.a. gemeenteleden, waarvoor onze hartelijke dank.

Onze eerste verkoop is donderdagmorgen 2 juli, maar tijdens de Open-Kerk-Dagen zijn wij ook elke donderdagmorgen geopend.

Iedereen is van harte welkom en de koffie staat klaar.

KERKKOOR

Het kerkkoor heeft het winterseizoen afgesloten met een gezellige avond en kijkt terug op een redelijk succesvol jaar met een paar goed geslaagde optredens. De plannen voor het komende jaar zijn al weer deels bekend.

We beginnen onze repetitieavonden weer op maandag 24 augustus om 20.00 uur in de Martinushof.

Op 13 september gaan wij op bezoek bij ds. Henk Overdijk in Ommeren in de Betuwe.

Op 18 oktober zingen we weer in Eugeria in Almelo.

Verdere data zijn nog niet vastgelegd maar die hoort u later nog wel.

Nu even iets over het bezoek aan ds. Henk Overdijk en zijn vrouw Els aan Ommeren op 13 september. We vertrekken vroeg, om 7.45 uur op zondagmorgen vanaf de parkeerplaats bij de Haverkamp per bus naar Ommeren. Vroeg want de kerkdienst begint om 10.00 uur.

Na de dienst drinken we eerst koffie en daarna lunchen we met onze meegebrachte lunchpakketten. Vervolgens zullen wij een streekmuseum bezoeken en de rest van de dag blijft nog even een verrassing. Wel dat we bij thuiskomst nog een diner krijgen in De Kroon.

We huren een bus voor 50 personen en de reis is in de eerste plaats voor de koorleden en hun gezinsleden maar omdat er dan nog ruim plaats is kunnen ook introducés mee. De kosten zullen € 55 p.p. zijn. Koorleden krijgen uiteraard reductie.



Kerk te Ommeren



Mensen hebben mensen nodig om elkaar te dragen

en om elkaar tot leven te brengen.

Mensen hebben mensen nodig om voor elkaar op te komen en om samen te werken aan welzijn en geluk.

Mensen hebben mensen nodig om te laten zien wie God is, de God van liefde en God van gerechtigheid.



De ZWO-commissie heeft een nieuw project om ons weer bewust te doen zijn van de betekenis van het christen-zijn in deze tijd.

Gedurende een korte periode wil zij aandacht geven aan de zorgboerderij Alldrik. (De naam betekent: no-bele vriend).

Alldrik neemt mensen, jong en oud, mee op reis op reis naar zelfredzaamheid, dienstbaarheid, levenslust en een gelukkig leven.

Op zondag 9 augustus wordt de zomerzendingsscolle, nu eens voor zending dichtbij, bestemd voor deze boerderij.

Omdat hier mensen met een beperking samenleven, willen juist zij graag vertellen hoe zij hun talenten inzetten met ontwikkelen en de medemens dienstbaar zijn.

Hoe zij, die ondersteuning nodig hebben, anderen ondersteuning geven.

Om de zintuigen te prikkelen wil Alldrik graag een belevings- en bezinningstuin maken en ZWO wil hen hierbij financieel helpen.

In deze belevings- en bezinningstuin komt op de locatie van Alldrik, aan de achterkant van de Alldrik ontmoetingsruimte, o.a. een zithoek voor ouderen met

prachtig uitzicht op de Herikeres. Met aansluitend een rolstoeltoegankelijke looproute naar o.a. de bio-tuin en een uitzichtpunt.

In deze tuin worden afwisselende thema's verwerkt, zoals zien, horen, proeven, voelen, ruiken, zand, "vuur", een waterbron, stromend water en de mogelijkheid voor beweging, stilte, bezinning, gebed en spiritualiteit.

En, misschien wilt u ook daadwerkelijk helpen met ideeën, graven en spitten? Welkom in de dienst van 9 augustus.

GIFTEN EN COLLECTES

Giften van 1 jan. t/m 16 juni.

CvK. Kerkentmeesters:

L-Z. 10,00 / B. 50,00 / W. 25,00 / GHV. 10,00 / E-A. 5,00 / D-V. 10,00 / K. 10,00 / GB 10,00 / vdV. 10,00 / JE 5,00 / GS 10,00 / S-M 10,00 / GB. 10,00 / kIT-H. 5,00 / K-O. 10,00 / W-B. 10,00 / HJA. 10,00 / DB. 5,00 / L. 10,00 / vdZ. 100,00 /

GWM 10,00 / DK. 20,00 / n.n. 20,00 / GP. 10,00 / DK. 10,00 / S. 20,00 / K. 20,00 / NM. 10,00 / P-S. 10,00 / S-B. 10,00 / DtH. 10,00 / JE. 10,00 / JHV. 20,00 / B-tB. 5,00 / W. 15,00 / JWB. 5,00 / D. 10,00 / B. 15,00 / J. 15,00 / P-E. 25,00 / GL. 10,00 / GHV. 10,00 / K. 6,00 /

Verjaardagsfonds:

HP. 10,00 / S-V. 5,00 / JB. 10,00 / S. 20,00 / JtH. 10,00 / GJZ. 10,00 / HS. 10,00 / K-M. 10,00 / n.n. 10,00 / K. 10,00

Kerkradio: D-V. 20,00

Kerkblad: L-B. 25,00 / v.d.D. 250,00 / GJL. 15,00 / HAP. 25,00 /

Liturgisch Centrum: W. 10,00 / W-D. 20,00

Diaconie:

Algemeen: D-V. 20,00 / kI.T. 5,00 /

Bloemen: +Paas/Pinkstergroet:

L. 10,00 / E-Z. 10,00 / GHK. 10,00 / E-W. 10,00 / Vr. 10,00 / JW. 20,00 / n.n. 10,00 / N-E. 5,00 / GB. 10,00 / HP. 10,00 / P-S. 10,00 / G-R. 10,00 / tZ-D. 10,00 / HO. 10,00 / W. 10,00 / W-S. 10,00 / R-L. 10,00 / tZ. 5,00 / R. 10,00 / HE. 10,00 / GP. 10,00 / K. 10,00 / M. 10,00 / WS. 10,00 / GHB. 20,00 / GP. 10,00 / HS. 10,00 / RE. 10,00 / L. 5,00 / E-V. 20,00 / W. 5,00 / AM. 10,00 / MS. 10,00 / O. 5,00 / Z. 10,00 / GHV. 15,00 / VG. 10,00 / kIT 15,00 / T. 10,00 / B. 5,00 / H. 7,50 / G-N. 20,00 / E-V. 10,00 / JG. 10,00 / WE. 20,00 / SiH. 10,00 / V-G. 6,00 / S-N. 20,00 / H-H. 10,00 / B-K. 10,00 / vdV. 50,00 / JH. 5,00 / GHV. 10,00 / W. 10,00 / MV. 10,00 / n.n. 10,00 / n.n. 10,00 / KM. 10,00 /

Kalenders: D-V. 10,00 / B. 5,00 / P-R. 10,00 /

Collecten: t/m juni 2015.

Datum	Diac	CvK	Eind	Omschrijving
04 jan.	37,93	37,92	98,85	CvK Onderhoudfonds
11 jan.	53,10	53,10	181,71	ZWO-Edukans Stokkum
11 jan.	22,93	22,92	78,60	ZWO-Edukans
18 jan.	29,95	29,95	73,29	CvK. Kerkblad
25 jan.	26,75	26,75	58,45	Diac. alg.middelen
30 jan.	Anholtskamp	54,50		Diaconie
01 febr.	48,62	48,62	89,35	Diac. Terwille
15 febr.	92,78	92,78	225,70	CvK. Lit.Centrum
22 febr.	35,48	35,48	81,79	CvK. Alg.kerkenwerk
27 febr.	Anholtskamp	32,50		Diaconie
01 maart	37,40	37,40	113,40	Diac. st. Gave
08 maart	43,83	43,83	96,50	CvK. Orgelfonds Elsen
08 maart	23,00	23,00	48,50	CvK. Orgelfonds

11 maart	39,23	39,22	Biddag	CvK.+Diac.
15 maart	43,08	43,08	106,65	CvK. Kerkradio Stokkum
15 maart	22,45	22,45	46,50	CvK. Kerkradio
22 maart	38,72	38,72	105,54	Diaconie
27 maart	Anholtskamp	62,20		Diaconie
29 maart	46,90	46,90	107,55	CvK. Lit.Centrum
02 april	19,08	19,07	45,90	Diaconie
03 april	Anholtskamp	34,50		Diaconie
05 april	Paasontbijt	204,00		Diaconie
05 april	98,76	98,75	260,42	CvK. Paascollecte
12 april	30,50	30,50	82,60	Diac. Sensor
19 april	72,95	72,95	161,04	CvK. Themadiensten
24 april	Anholtskamp	53,50		Diaconie
26 april	26,88	26,88	115,80	Diac. St. Theo de Wit
03 mei	199,38	199,37	535,66	CvK. Orgelfonds
10 mei	63,59	63,59	360,72	Diaconie Nepal
14 mei	24,45	24,45		CvK. + Diac.
17 mei	48,04	48,04	138,70	CvK. Kerkradio/ TV
24 mei	83,00	83,00	253,93	Diac. Pinksterzending
29 mei	Anholtskamp	51,10		Diaconie
31 mei	27,96	27,95	73,27	CvK Onderhoudfonds Elsen
31 mei	26,85	26,85	62,60	CvK Onderhoudfonds
07 juni	59,68	59,67	163,25	CvK. Zondagsschool

ZALENVERHUUR

Waar? Martinushof
Voor al uw vergaderingen/ bijeenkomsten/ workshops
Aantal 5 tot 150 personen
Info Jeroen Noltus tel. 363890
Email: martinushof@pkn-markelo.nl

HOUD CONTACT MET DE KERK

Wie als lid van de Protestante gemeente Markelo prijs stelt op een bericht van geboorte of overlijden in het kerkblad, willen we vragen om dit tijdig aan ons door te geven. Een in memoriam van maximaal 200 woorden is aan te leveren bij de wijkpredikant. Bij een niet-kerkelijke uitvaart kan dat op verzoek ook worden beperkt tot de naam, datum en leeftijd.

RADIO KERKLOKAAL

*Kerkelijk nieuws uit de Hof van Twente
 104.1 FM op de kabel en 107.6 FM in de ether.
 De uitzendtijden zijn als volgt:
 donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur.
 De herhaling van de uitzending:
 zondagmorgen van 09.00 uur – 10.00 uur.
 Redactie adres: Mevrouw R. Wibbelink
 Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor.
 Tel: 0547-261937*



Protestants zijn: dat je een vrij mens bent

Ds. Dr. Margriet Gosker: Geliefd en gewaardeerd om wie je bent, zonder dat je daar iets tegenover hoeft te stellen. Dat is voor mij protestantisme.

In mijn jeugd werd vaak gebeden: "Niet omdat wij het verdienen, maar alleen om Jezus' wil". Echt protestants is dat. Je hoeft God niet te paaien met mooie beloften, want je bent al gerechtvaardigd. Dat is toch schitterend? Maar wie snapt dat nog? Ik bad het laatst in Someren.



"Waarom zeg je dat? Het maakt me kwaad", mopperde een kerk-ganger.

"Iedereen verdient toch waardering en liefde?"

Het duurde een kwartier eer ik snapte wat hij bedoelde en nog een kwartier totdat hij snapte wat ik bedoelde. Maar omdat we elkaar wilden begrijpen, kwamen we er toch uit.

Ineens snapte ik, dat hij dacht dat ik discrimineerde. En hij snapte, dat de vrijheid van Gods kinderen inhoudt dat je er niks voor hoeft te doen. Genade. Je hoeft niks af te kopen, zei Maarten Luther. Je krijgt Gods liefde zomaar onverdiend, zonder bijzondere prestaties, als een groot geschenk. Dat hamerde hij er flink bij de mensen in. En dat hamerde hij als Stelling 37 op die deur in Wittenberg, krap 500 jaar geleden....

Ds. Dr. Margriet Gosker is op 1 juni 2015 gestart om als projectmanager, op vrijwillige basis, leiding te geven aan het project Jubileum 500 jaar Protestantisme in 2017.

Koorproject Classic meets Gospel

Gospelkoor Mozaïek en het Twents Jeugd Symfonie Orkest organiseren een bijzonder concert: "Classic meets Gospel".

De verbinding van klassieke muziek met gospel maakt dat dit concert met recht een uniek concert genoemd kan worden. De gerenommeerde dirigenten Carl Wittrock en André Bijleveld, respectievelijk van TJSO en Mozaïek, is het wel toevertrouwd om van dit concert een geweldige belevenis te maken.

Het concert in de Reggehof vindt pas plaats op vrijdag 22 april in 2016. De reden om er nu alvast bekendheid aan te geven is dat Gospelkoor Mozaïek er een koorproject van maakt. Dat wil zeggen dat iedereen die kan zingen zich kan aanmelden en voor de duur van het project kan meedoen. De afsluiting van het project is het concert in 2016. Daarna is het project ten einde, maar hebt u de smaak te pakken dan kunt u natuurlijk blijven.

Om eens te kijken of het wat voor u is kunt u zich aanmelden voor de gratis workshop op zaterdag 5 september om 14.00 uur in gebouw De Ark, Irisstraat 5b in Goor.

De workshop wordt gegeven door André Bijleveld. Zijn enthousiasme zal ervoor zorgen dat dit een leuke workshop wordt waar alvast een beetje de sfeer van de repetities geproefd kan worden. Wees er snel bij want vol = vol.

Vindt u het leuk om mee te doen met het project dan wordt een kleine stemtest afgenomen om te kijken bij welke stemsoort u past (alt, sopraan, tenor of bas). De minimum leeftijd om mee te kunnen doen is 16 jaar. De repetities zijn elke maandagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur. In verband met de verbouwing van de Hofkerk repeteren we tijdelijk in gebouw De Ark. Na afloop is er koffie en thee. We vragen een bijdrage van € 10,- per maand. Wilt u meer informatie of wilt u zich alvast aanmelden voor de workshop of het koorproject, dat kan via project-tiso@gospelkoormozaiek.nl

Kom en neem anderen mee!

Protestantse gemeente Markelo

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo

Tel: 0547-363890

Redactie Markelo's kerkblad:

Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709

Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439

Dhr. M.H. van Vrouwerff, Stationsweg 25, tel. 361609

Dhr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652

Het volgende nummer verschijnt op **7 sep 2015**.

Inleveren kopij vóór donderdag **27 aug 2015**.

E-mail: kerkblad@pkn-markelo.nl

Kerkenraad:

Preases: Mevr. W. Schoneveld-Woestenenk

Email: w.woestenenk@planet.nl

Larenseweg 12 tel. 362406

Scriba: Dhr. B. Hemeltjen

Email: scriba@pkn-markelo.nl

Oude Rijssenseweg 16 tel. 363020

Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890

Email: martinushof@pkn-markelo.nl

Voorganger:

Ds. M. Dijkstra, Tolweg 3 tel. 361238

Kerkelijk bureau:

Adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242

E-mail: kerkburo-markelo@hetnet.nl

Openingstijden:

Maandag van 10 -12 uur

Mevr. Thea Aanstoot-Meijerink (financiële adm.)

Woensdag en vrijdag van 10-12 uur

Mevr. Anita Meulman-Klein Horsman (leden adm.)

College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente:

Bankrekening: NL 73 RABO 034 07 01 153

Diaconie Protestantse Gemeente:

Bankrekening: NL 65 RABO 034 07 00 327