



MARTINUSKERK

92^e jaargang, nr. 783 januari/februari 2015

Markelo's Kerkblad

Uitgave van de
Protestantse gemeente Markelo

Internet: www.pkn-markelo.nl

WAT BRENGT DE TOEKOMST?

Soms zegt een gedicht meer dan een hele preek. Die indruk kreeg ik op de eerste zondag van het jaar, toen ik vooringing in de Martinuskerk. De lezing was uit Mattheüs 2 over sterrenkundigen, die op zoek gaan naar een koningskind, dat moet zijn geboren in Judea. Ze doen dat op basis van waarnemingen aan de hemel. In de preek verwees ik naar enkele voorspellingen van astrologe en helderziende Danielle Nijhuis. Zij geeft door wat ze ziet en voelt bij mensen, die haar benaderen voor advies over hun leven. Ben ik goed bezig? Wat staat mij te wachten in vriendschappen of in het werk? Het zijn vragen, waar je mee bezig kunt zijn.

Of het je helpt, wanneer je nu al weet wat er later in het jaar gaat gebeuren? Bij een gunstige tijding krijg je misschien hoop en vertrouwen, maar je kunt er ook gemakzuchtig van worden. Het komt immers goed? Alsof je eigen handelen er niet meer toe doet. Bij een onheilspellend bericht ga je je misschien ongerust maken, terwijl het nog maar de vraag is of die voorspelling wel betrouwbaar is. Een toekomstbeeld kan je verlammen en in sommige gevallen leidt je reactie tot een 'self fulfilling prophesy'. Dat wil zeggen, dat je gaat gedragen overeenkomstig datgene wat er over jou is verkondigd.

Alles ligt niet van tevoren vast. Overigens beaamt ook deze helderziende dat eigen beslissingen mede bepalen wat er gaat gebeuren. Bij profetische aankondigingen in de bijbel kan een reactie van de toegesproken mensen ook leiden tot een aanpassing van wat God heeft aangezegd. Een illustratie daarvan wordt gegeven met het verhaal van Jona. Zijn boodschap was kort en krachtig dat de grote stad Ninevé zou worden verwoest. Maar toen de bevolking tot inkeer kwam, ging deze aankondiging niet door en werd de stad gespaard. God is uit op het goede en probeert mensen op dat spoor te brengen.

Daar mag je vertrouwen in hebben. En zo ook in jezelf. Ook al is de toekomst nog open en onbekend,

God zal je bijsturen. Zijn woord is als een licht op je levenspad, voldoende om de volgende stap te maken. Net zoals een fietslamp niet in een keer je gehele weg verlicht maar wel genoeg licht geeft om te zien wat er vlak voor je is. En ook dan, wanneer je niet een duidelijke aanwijzing ziet van boven, is er altijd nog je verstand waarop je af mag gaan, naast de raad van familie en vrienden.

Na de preek van zondag 4 januari las ik een gedicht van Thea Zuidema-Linker voor, getiteld: Een zoektocht. Met weglating van enkele passages geef ik het hierna weer. Het volledige gedicht staat in de bundel 'De seizoenen van het leven' van Dick en Wilna de Grooth, maar is ook te vinden op internet.

Ds. M. Dijkstra

Een zoektocht naar jezelf
een zoektocht door dit leven.

Ben je wel de moeite waard?
Heb je iets weg te geven?
Kun je iets betekenen
voor je medemens?

Of heb je daar de kracht niet voor
en lijd je zelf intens?

(...)

Ga op ontdekkingsreis!
Ontdek dat jij jezelf mag zijn
met fouten en gebreken.
Vergelijk je niet met wie dan ook.
Je bent uniek gebleken!
Want God heeft jou geschapen,
geschapen naar zijn beeld.
Je kreeg van Hem talenten
en gaven toebedeeld.

Heb moed er iets mee te doen.

(...)

Een luisterend oor, een schouderklop
`t zijn kleine zonnestralen
waaruit Gods grote liefde blijkt
op mensen neer te dalen!
Hij geeft je kracht om door te gaan,
te werken op deez' aard.
Voor Hem ben jij bijzonder.
Voor Hem ben jij goud waard!

KERKBALANS 2015
Actie van 18-31 januari

30 plus café
Welkom op 22 januari 20.30 uur
in de Martinushof

Kerkdiensten

Zondag 18 januari Martinuskerk

10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: CvK / Kerkblad

Zondag 25 januari

Martinuskerk H. Avondmaal (lopend)

10.00 uur ds. G. v d Velden uit Silvolde
Eindcollecte: Diac. / diaconale middelen

Vrijdag 30 januari Anholtskamp zangavond

18.45 uur mw. Joke Doornhein-Vastenburger
Collecte: Diaconie

Zondag 1 februari Martinuskerk

Bevestiging ambtsdragers

10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: Diac / ZWO Werelddiaconaat
Koffiedrinken na de dienst

Zondag 8 februari Martinuskerk

10.00 uur ds. H. Bouwman uit Borculo
Eindcollecte: Diac / St. Terwille

Zondag 15 februari Martinuskerk Doopdienst

10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: CvK / Liturgisch centrum
Koffiedrinken na de dienst

Zondag 22 februari Martinuskerk Themadienst Dienst in dialect

10.00 uur mw. Dini Beuving-Dannenberg
Eindcollecte: CvK / Algemeen kerkenwerk

Vrijdag 27 februari Anholtskamp zangdienst

10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Collecte: Diaconie

Zondag 1 maart Martinuskerk 40-dagentijd

10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: Diac. / St. Gave

Zondag 8 maart

Martinuskerk

10.00 uur mw. Dini Beuving-Dannenberg

Elsen buurtdienst

10.00 uur ds. Marten Dijkstra

Beide diensten eindcollecte: CvK / Orgelfonds

BIJ DE DIENSTEN

Zangavond Anholtskamp: Op vrijdag 30 januari om 18.45 uur is er zangavond onder leiding van mw. Joke Doornhein-Vastenburger.

Afscheid ambtsdragers: Op zondag 1 februari nemen we afscheid van Joke Doornhein-Vastenburger en Henk Jansen als ouderling, Bram de Boer, Rein Compagner, Johan Dondertman, Bert Hoogendam en Arne Wessels als ouderling-kerkrentmeester en Janni Busink-Pinkert als diaken. Rein en Janni hadden hun werkzaamheden al eerder neergelegd, Arne lukt het niet om zijn termijn af te maken. Helaas zijn er nog geen opvolgers bekend, terwijl ze wel hard nodig zijn.

Doopdienst: Op zondag 15 februari wordt gelegenheid geboden om een kind te laten dopen. Wie hiervan gebruik wil maken, wordt gevraagd om contact op

te nemen met de predikant, ds. M. Dijkstra. In een gezamenlijk overleg wordt dan van tevoren over de doopdienst gesproken..

Dialectdienst: Op zondag 22 februari gaat Dini Beuving-Dannenberg voor in een dialectdienst.

Zangavond Anholtskamp: Op vrijdag 27 februari om 18.45 uur is er weer de maandelijkse zangavond onder leiding van ds. Marten Dijkstra.

GASTPREDIKANTEN

Op 25 januari gaat Ds. Gerjanne van der Velde-Meijer voor. Zij was een directe collega van Ds. Henk Overdijk in de Hervormde Gemeente van De Lier, waar zij beiden predikant van de Domkerk waren. Eén van haar specifieke werkvelden was de zorg voor de groep 30/40 'ers, het "gat van de kerk".

Ze is getrouwd, moeder van twee dochtertjes, van 4 en van 2. Sinds maart 2014 is ze predikant van de Protestantse gemeente Silvolde, in de Achterhoek. Ds. van der Velde levert regelmatig bijdragen aan het blad "Confessioneel".

Gastpredikant op zondag 8 februari is ds. Henriëtte Bouwman uit Borculo. Sinds mei 2007 is zij predikant in Streekgemeente De Wijngaard, een samenwerkingsverband tussen de Hervormde gemeenten te Gelselaar, Haarlo, Borculo en Geesteren en de Gereformeerde kerk te Geesteren, Gelselaar en Borculo. Pastoraal is zij vooral verbonden aan de Gereformeerde kerk in Geesteren. Met veel plezier mag zij haar werk al 14 jaar doen, want de Streekgemeente is haar tweede gemeente. Ze vindt het fijn om een keer in Markelo voor te gaan.

OPPAS en ZONDAGSSCHOOL

Onder kerktijd is er in de Martinushof crèche voor de allerkleinsten en zondagsschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Alle kinderen die op de basisschool zitten zijn welkom!

KINDERNEVENDIENST

Elke zondagochtend tijdens de kerkdienst is er voor de kinderen een kinder(neven)dienst. We gaan dan vanuit de kerk naar onze eigen ruimte waar het Bijbelverhaal van die zondag vertaald wordt op een manier die voor kinderen leuk en begrijpelijk is. Alle kinderen van de basisschoolleeftijd zijn welkom

VERVOER

Wilt u graag naar de kerk, maar hebt u geen vervoer? Neem dan even contact op met Anita Meulman-Klein Horsman tel. 0548- 625315 en het wordt geregeld. Voor de Anholtskamp is Jenny Wibbelink-Wolthuis de contactpersoon, tel. 0547-361908.

WELKOM OP DE DONDERDAGMORGEN

Op donderdag 14 december 2014 beleefde de wekelijkse koffieochtend zijn tienjarig jubileum in de Martinushof. Dit hebben we samen met de deelnemers gevierd onder het genot van koffie met gebak.

Namens de kerkenraad heeft Josje Zweers de dames die helpen met koffieschenken, een bosje bloemen gegeven voor hun inzet. We hopen dat zij dit werk nog lang zullen doen.



Als u op de markt bent, kom dan even aan voor een kopje koffie. U bent van harte welkom van 9.30 tot 12.00 uur voor ontmoeting en gesprek onder het genot van een kop koffie of thee. **Iedereen** is daar van harte welkom aan de koffietafel!

AGENDA

22/1: donderdag 30+ café in de Martinushof
 4/2: Mannenclub in de Martinushof van 10.00 tot 11.30 uur o.l.v. ds. Dijkstra

Wijk Noord

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3
 Telefonisch spreekuur:
 di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur
 tel. 361238; E-mail: martends@caiway.nl
 vrije dag: maandag

GEBOREN

Van Arne en Carien Wessels kregen we een geboortekaart. Op 30 december is Jelte Jan Cornelis geboren. Jelte is hun eerste kind. Eerder dan verwacht kwam hij ter wereld. Maar moeder en zoon maken het volgens de berichten goed. We willen hun alle goeds toewensen en wie hen wil bezoeken, die mag zich melden aan de Koemweg 7.

WIJ GEDENKEN

Op 19 november overleed Derk Hendrik (Henri) Tuijert op de leeftijd van 45 jaar aan de gevolgen van kanker. Zijn vrouw Erica Kevelham en dochter Carmen verliezen een lieve man en vader, die het belangrijk vond dat hun leven tijdens zijn ziekte zo normaal mogelijk door bleef gaan. Hij bleef kalm en wist zijn eigen situatie tegenover anderen te verbloemen. Hij was nog maar pas begonnen aan een nieuwe baan toen een vorm van kanker zich opnieuw bij hem had geopenbaard. Zijn droom om in het buitengebied te wonen was toen kort na aankoop van hun woning aan de Kemperweg ruw verstoord. Hij had het er erg naar zijn zin en deed graag mee met activiteiten, zonder op de voorgrond te treden. Ook voor zijn ouders in Stokkum was dit een moeilijke tijd, die hen herinnerde aan het verlies van hun dochtertje. En zijn schoonvader voert sinds die tijd een eigen strijd tegen kanker. Met steun van elkaar, familie, vrienden en de buurt hebben ze zich erdoor geslagen. Met het gezin zijn nog mooie uitstapjes gemaakt. Na een dienst in het uitvaartcentrum hebben we zijn lichaam in de

aarde gelegd op de algemene begraafplaats. Moge God allen troosten die hem missen.

Op de leeftijd van 89 jaar overleed op 21 november Dika Stegeman, van haar meisjesnaam Hendrika Berendina Nijmeijer. Van geboorte kwam ze van de Slagendijk. Ze was enige tijd in betrekking tot ze kennis kreeg aan Herman Stegeman met wie ze in 1951 trouwde en verhuisde naar zijn ouderlijke boerderij aan de Larenseweg 31. Ze kregen twee dochters. Dika was een vrouw, die zich wegcijferde in haar zorg voor anderen. Op de boerderij heeft ze veel werk verricht. Nee zeggen kwam niet voor in haar woordenboek. Ze hielp met de administratie en deed aan handwerken. Ze had oog voor wat er bloeit en groeit en tijdens wandelingen langs de Schipbeek was zij het die een klavertje vier vond. Kort na hun verhuizing naar een aanleunwoning bij de Anholtskamp overleed haar man in juni 2008. Contacten met een vaste groep vriendinnen en het praathokje op de gang aldaar gaven haar afleiding, maar verder was ze geen vrouw om zich ergens toe te verplichten. In de dienst lazen we Psalm 23, dat haar tot steun is geweest. Op de begraafplaats vertrouwden we haar toe aan God, in de hoop dat Hij haar door de dood heenleidt tot zijn licht. Moge dat tot troost zijn.

Ineens kan het leven veranderen. Je begint donderdag de 27^e november de dag zoals je dat gewend bent. Met de krant pakken en de radio aanzetten. Met ontbijten en je zoon met wie je samenwoont, die naar zijn werk gaat, gedag zeggen. In de loop van de dag komen er hartklachten en moet je worden opgenomen in het ziekenhuis en daar sterf je de volgende dag. Op de hoge leeftijd van 90 jaar. Dat wel. Maar toch onverwacht. Zo verging het Jan Willem Klein Twenaar, Tolweg 19. Geboren en getogen op de Borkeld samen met 4 broers, trouwde hij in 1958 met Johanna Groothornte uit Noordijk. Veertig jaar werkte Willem bij het ziekenfonds, als hoofd ledenadministratie. Na het overlijden van zijn vrouw in 2003, voor wie hij de laatste jaren van haar leven zorgde, pakten Willem en zoon Jan de draad weer op. Verdeelden de taken binnen en buiten het huis. Keken samen graag naar voetbal. Jan zal zijn vader missen. Bovenaan de rouwkaart stond daarom ook: *'t is stil geworden nu jij er niet meer bent*. Woensdag 3 december namen we afscheid van deze vriendelijke man. Daar ging de lezing ook over: *"Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen.."* (Fil. 4: 5). Vertrouwend op Gods ontferming in leven en sterven, legden wij zijn lichaam ter ruste in de aarde, bij dat van zijn vrouw. Zijn nagedachtenis zij tot zegen. Dini Beuving

Op zondag 30 november overleed op 90-jarige leeftijd de heer Jan Liefink. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar was hij nog in de kerk waar ook zijn vrouw werd herdacht, die minder dan 5 maanden daarvoor overleed. De heer Liefink was een bijzondere man. Iemand met gaven van hart en verstand. Vele jaren was hij ambtsdrager en hij diende de kerk in alle geledingen; tot in de synode. Ook in de Protestantse Gemeente Markelo droeg hij zijn steentje bij als scriba van de kerkenraad. Het kerkzegel van Mar-

kelo, dat op zoveel kerkelijke stukken staat, is door hem ontworpen. Ook op die manier blijft de herinnering aan hem tastbaar.

De heer Liefink was zich bewust van zijn kwetsbare gezondheid. Toch maakte hij zich niet bezorgd. "t Is goed zo, heel goed" zei hij telkens. Hij was zo dankbaar dat hij zijn vrouw tot op het eind heeft kunnen verzorgen en in die zin had hij zijn missie volbracht. Zijn geloof ging zijn hele leven met hem mee. Hij vond er steun in maar ook blijdschap. Op 5 december hebben we hem begraven op de algemene begraafplaats in het vertrouwen dat hij geborgen is in Gods liefde. Voor altijd!
Rob Nijhuis

Op 12 december overleed Dika Holterman van de Lentfersweg 2 op de leeftijd van 68 jaar. Hier is ze geboren met de naam Hendrika Frederika Beltman. Ze kreeg kennis aan Henk Holterman en trouwde in 1967. Na de vreugdevolle geboortes van drie gezonde dochters, volgde een groot verlies in het overlijden van hun zoontje van slechts een half jaar oud. Hierna beleefden ze nieuw geluk met de geboorte van nog een zoon en zeven kleinkinderen. Dika was trots op hen en gaf al haar moederliefde en zorg, die ze maar konden wensen. Ze kon heerlijk koken met verse groente en fruit uit de eigen tuin. In huis ratelde de naaimachine veelvuldig. Ze was iemand die zichzelf wegcijferde en trad niet op de voorgrond. Dika hield van de natuur om haar heen. Moedig heeft ze gevochten tegen ziekte, sinds ze daar voor het eerst in 2001 mee te maken kreeg. Op het laatst moest ze de strijd opgeven en afscheid nemen van wie haar dierbaar waren. Met het door haar geliefde lied 'Abba Vader' droegen we haar de Martinuskerk uit, waar de uitvaartdienst plaats vond en legden haar lichaam in de aarde op de algemene begraafplaats te Markelo. Moge zij rusten in vrede.

Op 15 december overleed na een kort ziekbed, Johanna Knopers-Barink. Nog geen week eerder was de verhuizing naar de Anholtskamp. Jo kwam uit Gorssel en trouwde in 1966 met Frederik Knopers van de Kluunvenneweg. Tot haar trouwen deed ze huishoudelijk werk op verschillende adressen. Met hun enige zoon en schoondochter en overige familie en bekenden zochten we in het Uitvaartcentrum naar bemoediging in de woorden van Psalm 23, die voor haar tot steun zijn geweest. Over God, die als een herder voor ons zorgt en bij wie we kunnen schuilen. Daarna vond de begrafenis plaats op de Markelose begraafplaats. Jo was een zorgzame vrouw die het liefst thuis was om daar de boel draaiende te houden. Je zag haar veel in de tuin bezig. Ze had er moeite mee dat haar gezondheid haar op het laatst in de steek liet, terwijl haar man even eerder nog zo'n voorspoedige operatie had ondergaan. Jo Knopers is 87 jaar geworden. Moge zij naar de woorden van Psalm 23 voor altijd in Gods huis zijn.

Op 20 december is onverwacht Herman Klein Velderman overleden. Hij was net ontslagen uit het ziekenhuis en bezig op te knappen, toen hij in de pas betrokken woning aan de Göttelaan werd getroffen door een hartstilstand. Herman is 70 jaar geworden

en kampte al langer met een slechte gezondheid. Hij was getrouwd met Truida Schreurs. Ze kregen een zoon en dochter. Herman was slager van beroep en had de zaak van zijn ouders voortgezet in het dorp. In zijn vrije tijd was hij actief bij De Fanfare, de Grösmeiers en het Vinologisch Broederschap 't Pötje. Daar zullen ze hem missen om zijn boeiende anekdotes en grote talenkennis. Ook was hij sinds de oprichting lid van de Ossenhoornblazers. Hij hield van gezelligheid, had een uitgesproken mening, maar hoefde niet zo nodig vooraan te staan. Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen verliezen in hem een goede echtgenoot, betrokken vader en trotse opa. In het crematorium te Usselo speelde het koperensemble van De Fanfare een nummer waarmee hun optreden altijd wordt afgesloten: 'Bis bald, auf wiedersehen.' Op dat weerzien is te hopen vanuit geloof in de opstanding. Moge Herman rusten in vrede en allen die hem missen troost en kracht ontvangen.

Op de Hassinkhoek te Delden kwam er op nieuwjaarsdag een einde aan het leven van Toos Rozeboom, in Utrecht geboren met de naam Catharina Johanna Wesselink. Al kort nadat haar man Bert eind 2010 door ziekte stierf, begon zij vergeetachtig te worden. Van een zelfstandige vrouw, die jaren had gewerkt als wijkverpleegkundige moest ze meer en meer zorg accepteren. Eerst kon ze nog in de Anholtskamp blijven, later was een opname naar Delden nodig. In het crematorium in Zutphen zijn persoonlijke herinneringen opgehaald door de beide dochters, enkele vriendinnen en de oudste van vijf kleinkinderen. Toos werd getypeerd als open, invoelend, kordaat en maatschappelijk betrokken. Ze kon lekker koken en hield van gesprekken met inhoud. Met de kapperszaak van Bert en haar werk hadden ze een druk bestaan. Enige tijd hebben ze ook in Diepenheim gewoond. Qua geloof dacht ze breder dan haar eigen traditie. Ze hield van de Matthäus Passion. In Markelo heeft ze bij het kerkkoor en de hervormde vrouwen-groep gezeten. Met het uit de Bijbel gelezen beeld van zaad dat in de aarde valt, en weer uitkiemt, is aangeduid dat er in geloof in Jezus nieuw leven mag worden verwacht. Met die verwachting kon er afscheid worden genomen. Toos is 86 geworden.

BEZOEK ANHOLTSKAMP

In de vergadering van 6 januari hebben we afscheid genomen van Corrie van der Zwaag-Hesselink als pastoraal medewerkster voor de Anholtskamp. Zij heeft hier menig jaar met liefde en toewijding bezoekjes afgelegd. Ze mocht dat graag doen, en vindt het ook jammer om hiermee niet meer door te hoeven gaan. Maar ook bij haar gaan de jaren niet ongemerkt voorbij. Corrie, hartelijk bedankt voor al je inzet.

Al enige tijd deed ook Marga de Boer een gedeelte van de bezoekjes in de aanleunwoningen. Nu zij echter ongelukkig geblesseerd is geraakt bij een val, is er op het moment even geen vaste bezoeker voor



de Anholtskamp. In overleg met team Zuid proberen we het pastoraat op te vangen. We wensen Marga een goed herstel toe en hopen op een nieuwe kracht.

TENSLOTTE

In de afgelopen periode ben ik door een veelheid aan vieringen en uitvaartdiensten nauwelijks toegekomen aan bezoekwerk. Dat geldt zowel voor wijk Noord als wijk Zuid. Toch is mijn streven om zieken te bezoeken en aandacht te geven aan gemeenteleden, die een bijzondere verjaardag of jubileum hebben te vieren. Hopelijk komen er ook momenten, dat ik een aantal toezeggingen waar kan maken om langs te komen. Of zoals ze hier zeggen: “ankomm’n.”

Met vriendelijke groet, Marten Dijkstra

Wijk Zuid

Wie een predikant wil spreken, kan door afwezigheid van ds. Nordt een beroep doen op ds. Dijkstra (tel. 361238).

GEBOREN

Op 28 december is Suze Isa geboren, dochter van Teun-Jan Roeterdink en Sophie Boerhof, wonend aan de Larenseweg 15a. Ik kwam er op bezoek, toen ze net bezig waren om de enveloppen te schrijven voor hun geboortebrief van Suze. Hun nieuwe huis was net op tijd klaar gekomen. Ook langs deze weg willen we hen feliciteren en veel geluk toewensen.

WIJ GEDENKEN

Op 21 november overleed Jan Hendrik Kloots op de leeftijd van 87 jaar in het ziekenhuis te Deventer. Hij was daar enkele weken eerder opgenomen met een gebroken heup, nadat hij samen met zijn vrouw Dina Zandvoort nog maar pas was verhuisd naar een aanleunwoning in de Anholtskamp. Op de dag van zijn begrafenis reden we na de uitvaartdienst langs hun boerderij aan de Enkelaarsweg, waar hij bijna zijn leven lang met hart en ziel had geboerd. Op vakantie hoefde van hem niet zo. Hij was gehecht aan deze plek en onderstreepte het belang van tradities. Hij zat in enkele besturen en had een brede maatschappelijke belangstelling. De laatste jaren waren moeilijker toen Jan Hendrik door een slechtere lichamelijke gesteldheid niet meer kon doen wat zijn geest wilde. Veel vreugde beleefde hij aan zijn kleinkinderen. In het ziekenhuis stierf hij terwijl hij en zijn vrouw elkaar bij de hand vasthielden. In de hoop dat we hem in Gods handen mochten geven, is afscheid van hem genomen. Moge dat beeld de familie tot bemoediging zijn.

Wij gedenken Hendrika Johanna Wibbelink-Krabbenbos, laatstelijk woonachtig op de Anholtskamp. Zij overleed op 29 november op de leeftijd van 89 jaren. Geboren als boerendochter aan de Holterweg, verloor zij al op 16 jarige leeftijd haar moeder. Dat betekende dat veel van de huishoudelijke taken op haar schouders terecht kwamen. Bij haar huwelijk met Herman Wibbelink op 16 oktober 1946, verhuisde zij naar zijn ouderlijk huis aan de Brummelaarsweg. Dit werd haar thuis. Zij kon er zichzelf zijn. Met Her-

man kreeg ze twee kinderen aan wie zij een liefdevolle opvoeding hebben gegeven. Maar Herman overleed in 1970 en sindsdien stond Dika er alleen voor. Het gemis van haar echtgenoot en levenspartner tekende de rest van haar leven. Weliswaar had zij over aandacht niet te klagen, maar zij zocht het zelf niet op.

In april 2011 kon zij niet langer thuis blijven en vond de verhuizing naar de Anholtskamp plaats. Daar moest ze erg wennen, maar haar kinderen hebben haar steeds trouw bezocht. Dika was dol op haar klein- en achterkleinkinderen, die ook allen de afscheidsdienst bijwoonden. Deze vond plaats op donderdag 4 december in Uitvaartcentrum Markelo. Aansluitend vond de teraardebestelling plaats te Markelo. Ary Braakman

Donderdag 4 december jl. overleed in de leeftijd van 63 jaar Maria (Ria) Aanstoot-Vogel. Geboren in Bleskensgraaf ontmoette ze op vakantie bij camping de Poppe, bij het oude Bill's Bar, Bennie Aanstoot. Het was liefde op het 1^e gezicht. Na hun huwelijk in 1975 werkte Ria samen met haar man, zwager en schoonzus, met veel plezier aan de opbouw van café-restaurant en camping “de Poppe”. In september 2013 werd ze ziek. Diagnose: uitgezaaide kanker. Spannende maanden van chemo, operatie, en weer chemo, volgden. Even leek het goed te komen. Totdat bij een controlescan bleek dat er weer uitzaaiingen waren. Niet operabel. Er volgde nog een kuur die niet hielp. Uitbehandeld, hoorde ze in september. In de vragen over het hoe en waarom, vragen over God en geloof, zocht en vond ze een weg door gesprekken, gedichten en dromen. Op haar eigen wijze, zoals bij haar paste, precies, secuur, met oog voor detail, voor alles en iedereen om zich heen, vooral voor haar geliefde Bennie, vouwde ze langzaam het leven dicht. Dinsdag 9 december namen we in de Martinuskerk, te midden van familie, vrienden en burens, afscheid van Ria. Centraal stond de liefde (n.a.v. 1 Kor. 13). Van God voor mensen, van mensen voor mensen. In de graftuin aan de voet van de Hulpe legden wij haar lichaam ter ruste in de aarde. Ria Aanstoot-Vogel. Wat zal ze gemist worden. Wat blijft is haar onuitwisbare liefde. Dini Beuving

Op 8 december overleed Hendrik Willem Wagenaar in het ziekenhuis op de leeftijd van 82 jaar. Een hartaanval was de reden van zijn opname. Ruim 35 jaar eerder had hij hier ook al mee te maken gehad, maar dankzij een operatie is het toen nog goed gegaan. Hij was getrouwd met Hanna Drieses met wie hij eerst bleef wonen op zijn ouderlijke boerderij aan de Visschersdijk. Omdat zowel zijn zoon als dochter geen plannen hadden om het bedrijf voort te zetten verkochten ze de boerderij en gingen in 1988 in het dorp wonen aan de Roosdomsweg. In het crematorium te Diepenveen keken we in dankbaarheid terug op vele mooie jaren samen. Hij was gehecht aan het Markelose landschap, hield van de jacht, en mocht graag wandelen, fietsen of rondtoeren, zo lang het nog kon. Vele landen zijn bezocht. Hij had oog voor oude tractoren en ging graag naar Buursinksmolen om te kaarten. In boeken over de Tweede Wereldoorlog was hij

bijzonder geïnteresseerd. Zijn vrouw verliest een lieve, zorgzame en bescheiden man. De drie kleinkinderen waren gek met hem en hij met hen. In de hoop dat hij bij God thuis mag komen, heeft de familie hem laten gaan. Moge die Bijbelse verwachting tot troost zijn. MD

Kerkenraad

12,5 JAAR STENCILLEN

In 2014 hebben Dirk en Janneke van der Kolk een periode van 12½ jaar vol gemaakt waarin ze het stencilwerk voor de kerk verzorgden. Niet alleen vele, vele liturgieën, maar ook reclamefolders en ander drukwerk, gingen door de stencilmachine. Daarna volgde dan nog het vouwen en nieten. Vele duizenden blaadjes zijn door hun handen gegaan. Als dank voor dit vrijwilligerswerk heeft de voorzitter van de kerkenraad hun met een attentie verrast. Wij hopen dat zij dit werk nog lang in goede gezondheid mogen doen!

WIJZIGING KERKELIJK BUREAU

Al vele jaren is Thea Aanstoot ons gezicht op het kerkelijk bureau, waar zij u ontvangt en uw telefoontjes beantwoordt. Per 1 februari neemt zij afscheid en gaat zij van haar welverdiende pensioen genieten. Wel is zij nog bereid de financiële administratie voor de kerk te verzorgen, waarvoor wij haar zeer erkentelijk zijn. Haar andere taken, waaronder de ledenadministratie, worden overgenomen door Anita Meulman-Klein Horsman.

NIEUWE AMBTSDRAGERS

De kerkenraad bestaat per 1 februari 2015 uit 14 mensen. Samen proberen wij sturing te geven aan de ontwikkelingen die zich op kerkelijk gebied voor doen. Het doel daarbij is, om de kerk te behouden voor het dorp en u als lid medeleven en warmte te geven in moeilijke tijden en aandacht bij vreugdevolle gebeurtenissen. Naast de kerkenraad onderhouden twee pastorale teams, met de predikant, de contacten met onze leden. Wanneer u ook mee wilt werken aan het behoud van de kerk in Markelo en bestuurlijk hierin actief wilt worden of wanneer u iemand hiervoor wilt aanbevelen, neemt u dan contact op met één van onze kerkenraadsleden of met de voorzitter van de kerkenraad, Willemien Schoneveld-Woestenenk, telnr. 0547-362406 of per e-mail: w.woestenenk@planet.nl. U bent van harte welkom.

Diaconie

COLLECTEN

De eindcollecte van 25 januari is bestemd voor algemene diaconale middelen zodat de diaconie kan doen waar de diaconie voor is.

Op 1 februari is de eindcollecte voor het Werelddiaconaat. (zie bij ZWO verderop in dit kerkblad).

Op 8 februari zal de diaconie de eindcollecte bestemmen voor de Stichting Terwille. Zij biedt hulp aan mensen met een verslaving en aan hun omgeving. Het hulpaanbod van Terwille heeft een bijbelse

basis, met als doel: een verslavingsvrij leven. Daarom kan iedereen die te maken heeft met een verslaving bij Terwille terecht.

Op 1 maart is de collecte voor St. Gave. Zij houden zich bezig met hulp aan vluchtelingen.

Bent U niet in de gelegenheid om deze diensten bij te wonen, dan kunt U uw gift nog overmaken naar:

NL 65 RABO 034 07 00 327 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. de bestemming.

Kerkrentmeesters

KERK BALANS 2015

"Mijn kerk in Markelo moet blijven!"

Als je dit leest zitten we midden in de actie Kerkbalans 2015. Deze actie vindt plaats van 18 t/m 31 januari 2015.

De Martinuskerk in Markelo is niet weg te denken uit onze Markelose samenleving.

Ieder jaar benaderen wij **al onze leden** om mee te denken over de vraag wat de kerk in Markelo hem of haar waard is. Heb jij de kerk nodig voor je persoonlijke geloofsbeleving? Of kom je niet zo vaak in de kerk, maar vind je het toch belangrijk dat de kerkelijke gemeente er is voor belangrijke momenten in het leven als doop, huwelijk of rouw, of gewoon omdat het een goed/geruststellend gevoel is dat de kerk er is? Dat de kerk aandacht besteedt aan zieken, ouderen, eenzame en kansarme mensen binnen de gemeente en daarbuiten?

Er wordt in onze gemeente veel werk verricht. Gelukkig mogen we rekenen op de hulp van vele vrijwilligers die meehelpen bij het jongerenwerk en bij de zorg voor ouderen, zieken en hulpbehoevenden. Hiermee laten we als gemeenschap zien dat we er zijn voor elkaar, ook als het tegen zit! Ook buiten onze gemeentegrenzen als dit nodig is.

Voor 2015 vragen wij de Markelose bevolking speciale aandacht voor de instandhouding van de monumentale Martinuskerk, de Martinushof en het Uitvaartcentrum Markelo met haar "24 uren" kamers.

In 2015 staat het verder renoveren van het kerkgebouw op het programma om te kunnen blijven voldoen aan de noodzakelijke vergunningen en om naast de wekelijkse diensten ook andere activiteiten zoals concerten en toneelvoorstellingen te kunnen organiseren. Daarnaast willen we investeren in het jeugd- en jongerenwerk om ook aan deze doelgroep te laten zien dat wij er zijn, ook voor hen.

De kerk heeft een waarde die **niet in geld** is uit te drukken, maar die **niet zonder geld** kan bestaan.

Mocht je het antwoordformulier nog niet hebben ingevuld en/of ingeleverd denk dan nog eens extra na over het belang van deze jaarlijkse actie.

Alvast bedankt voor jullie, onmisbare, financiële steun!

Jeugd en Jongerenwerk

Jeugdclub

De leiding van de jeugdclub, Jolanda en Herma wensen iedereen een heel gelukkig en gezond 2015 toe!

De jeugdclub is voor kinderen van ± 6 tot 12 jaar die het leuk vinden om één keer per maand samen te gaan knutselen.

De laatste knutselavond was op 27 november. Die avond waren 20 kinderen aanwezig. Dit hebben we gedaan:

- Doosje versieren met daarin een lekkere Sint traktatie.
- Sinterklaas bingo met prijsjes
- Chocolademelk drinken met een speculaasje erbij.

De eerstvolgende knutselavond is op donderdag 29 januari 2015



We hopen dan ook weer zoveel kinderen te mogen begroeten. Dus vraag of je klasgenootje, vriendje of vriendinnetje ook een keer meegaat.

Hoe laat? 's Avonds van half zeven tot half acht.

Waar: In de Martinushof (naast de kerk)

Kosten: € 1,00 per kind per keer

Opgave vooraf is niet nodig.

Leiding: Jolanda van den Noort & Herma Bonenkamp
(tel.nr: 06-12435648)

Zie: pkn-markelo.nl/activiteiten_map/jeugdclubs.htm

Van de Zondagsschool



Op zaterdag 20 december wisten veel kinderen en ouders, opa's en oma's de weg te vinden naar het kinderkerstfeest

van de Zondagsschool. Met elkaar hebben we eerst gezien hoe de kinderen uit Elsen de adventskaarsen aanstaken en hierbij een adventsgedicht opzegden.



Daarna vertelden de kinderen uit het dorp het aloude

kerstevangelie.

Het vrije verhaal, verteld door Dini Izaks, ging over een lief hondje. De kinderen in het gezin waren eigenlijk helemaal niet zo gek op de hond, maar het buurjongetje wel en daarom was de hond ook veel bij de buurjongen te vinden. Maar dat vonden de kinderen ook weer niet leuk en daarom mocht de hond niet meer bij de burens komen. Het buurjongetje was hier erg verdrietig over en ging naar zijn oma, die net even buiten de stad woonde. Het was heel gezellig bij oma en de tijd vloog voorbij. Het werd al bijna donker, dus de jongen moest snel naar huis lopen. De weg door het bos, die was het kortst, dus die nam hij. Maar eenmaal in het bos leken alle bomen op elkaar en werd al snel duidelijk dat hij was verdwaald. Moe geworden van het lopen ging hij onder een boom zitten en het duurde dan ook niet lang voor hij in slaap viel. Zijn ouders werden ongerust en gingen hem zoeken. De burens hoorden ook van de zoekactie en gingen helpen samen met de hond. Hij snuffelde en snuffelde en begon ineens te blaffen. Hij had het jongetje gevonden en begon hem enthousiast te likken. De buurman zag dit en was zo blij dat de jongen gevonden was dat hij tegen het jongetje zei dat hij de hond mocht houden. Ze bleven vrienden voor het leven.

Na dit verhaal was het tijd voor de kinderen uit Stokkum die de kerstmusical "Verderkijkers" hadden ingestudeerd. Twee herders houden in de nacht de wacht bij de kudde. Ze moeten hun ogen goed open hou-



den.

Maar zien ze wel alles wat er gebeurt? Kwamen er nou wel of niet twee mensen voorbij met een ezeltje? En zag één van de herders nou drie koningen langskomen, of droomde hij dat?

Tijdens de lange, stille nacht vallen hun ogen steeds meer dicht. Totdat ze plotseling iets zien wat ze nog nooit eerder gezien hebben: een engel, die licht brengt in de nacht. Even later gaan ze op weg naar de stal. Zij zijn de eersten die zien wat er gebeurd is: Er ligt een kind, gewikkeld in doeken. Hij is de redder van de wereld, de zoon van God.

Na het zingen van het Ere zij God ging iedereen met een fijn kerstgevoel naar huis.

KERSTAVOND GEZINSDIENST

Op 24 december is er voor het eerst in de winter een dienst gehouden in de Kösterskoele.

Dit was een waagstuk, een hele ervaring en een groot succes. Er werd een kerstverhaal "De ster boven de

Koele" gespeeld. Het verhaal speelt zich af in Markelo en is geschreven door Gert-Jan Oplaat.

De ossenhoornblazers lieten in deze kerstnacht hun roep horen en de mensen, die naar de Koele kwamen, liepen via een mooi verlicht pad. Het was een heel mooie, sfeervolle aanblik. De liederen, tijdens de dienst zo mooi gezongen door Jacobien van Laar, waren ook prachtig. In de kribbe lag een echt kindje! De spelers en de verteller hebben het verhaal heel goed gespeeld en verteld.



Na de dienst kon er nog nagepraat worden onder het genot van warme chocolademelk en glühwein.

Een bijzondere avond! U hebt wat gemist als u niet geweest bent, maar wie weet komt er een vervolg..... Iedereen die geholpen heeft nog eens hartelijk dank.

Algemeen

HERVORMDE VROUWEN VERENIGING



Op **donderdag 29 januari** hebben wij mevrouw **Rinda Brandse** uitgenodigd.

Zij studeerde aan de Academie voor Natuurlijke Geneeswijze in Meppel waar zij de beroepsopleiding

Integrale Reflexzonetherapie volgde.

Op de verenigingsavond wil ze ons wat vertellen over wat reflexzonetherapie inhoudt, hoe het werkt, wat

het effect van reflexzonetherapie is en welke klachten je ermee kunt behandelen.

Reflexzonetherapie behandelingen worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed.

Zoals u leest is het een interessante bijeenkomst en hopen we vele dames te mogen begroeten. De avond begint om **20.00 uur in de Martinushof** te Markelo.

Verenigingsavond 27 februari

Deze donderdagavond hebben wij **Marjan Tieberink** van de **stichting KARIBU** uitgenodigd. U kent haar vast nog wel als één van de tweeling van stichting Karibu. Helaas is haar zus Irene overleden, maar Marjan heeft de stichting weer nieuw leven ingeblazen samen met haar man Johan.

Graag wil ze ons vertellen hoe het nu gaat met het werk in Rwanda. In de kerstnieuwsbrief van de stichting staat een verhaal van een vrouw die vertelt over de hulp die ze destijds kreeg van Irene en Marjan en nu nog steeds krijgt van Johan en Marjan.

Warme woorden en tegelijkertijd wijze woorden, woorden van dank. Juist ook woorden van dank aan God. Ook schreef ze in deze bedankbrief dat wij een gedeelte uit de Bijbel moesten opzoeken om te lezen. Het Bijbelgedeelte is Matteüs 25:34-40. Door in de Bijbel te lezen, zag ze hoe God had geholpen door Irene en Marjan en nu Johan en Marjan daarvoor te gebruiken. Op de verenigingsavond zal ze vertellen hoe het sinds het eerste contact gegaan is met deze vrouw en het Karibuhuis.

Bijzondere verhalen die ons allen zullen raken.

Er zal een lijst liggen met spellen en spullen die de stichting graag zou willen hebben. Als u thuis nog wat hebt liggen en niet meer gebruikt, dan kan de stichting dit vast wel gebruiken.... en mocht U een gift willen doen voor deze stichting: de collectebus staat op die avond ook klaar.

Een ieder is van hartelijk welkom om 20.00 uur in de Martinushof.



Nieuwe website:
debijbel.nl

Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft een nieuwe website gelanceerd: debijbel.nl. Iedereen kan hier altijd gratis de Bijbel lezen. De site is ook geschikt voor smartphone en tablet.

Op de site **debijbel.nl** is uitleg te vinden over allerlei onderwerpen uit de tijd en cultuur van de Bijbel, geschreven door Bijbelwetenschappers en theologen. Daarnaast biedt **debijbel.nl** veel archeologische illustraties, een tijdlijn, foto's en video's.

Op **debijbel.nl** zijn meerdere Bijbelvertalingen voor iedereen gratis online beschikbaar. Een proeftijd van 30 dagen geeft iedereen die voor het eerst inlogt op **debijbel.nl** de kans om kennis te maken met alle functionaliteiten van de nieuwe website.

Betrouwbaar en dichtbij

Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap: "Met **debijbel.nl** willen we lezers van dienst zijn met betrouwbare en bruikbare informa-

tie. Op debijbel.nl komt de wereld van de Bijbel tot leven. Dat helpt om de teksten goed te begrijpen.” Als je de gelijkenis over de wijngaard in Matteüs 21 leest, kun je klikken op de woorden ‘wijnpers’ en ‘uitkijktoren’. Dan krijg je illustraties te zien die duidelijk maken wat je erbij moet voorstellen. En het Johannes evangelie in de *Bijbel in Gewone Taal* kun je bijvoorbeeld vergelijken met *De Nieuwe Bijbelvertaling* en dan meteen in een artikel lezen waarom het begin van het evangelie zo anders klinkt in deze nieuwe vertaling. Dankzij debijbel.nl ontdek je zo van alles over de Bijbel.

In ontwikkeling

Debijbel.nl is een website die in ontwikkeling is en blijft. De website wordt ook inhoudelijk voortdurend uitgebreid. Zo zullen er niet alleen meer Bijbelvertalingen aan toegevoegd worden, maar ook nieuwe foto's, tekeningen en uitleg over Bijbelse onderwerpen.



BIJBELLEESROOSTER

januari 2015		
Zo 18	Leviticus 8:1-17	Bloedritueel
Ma 19	Leviticus 8:18-30	Geheiligd
Di 20	Leviticus 8:31-9:6	Ontmoeting
Wo 21	Leviticus 9:7-24	Precies volgens opdracht
Do 22	Leviticus 10:1-11	Aäron zweeg
Vr 23	Leviticus 10:12-20	Overtuiging
Za 24	Psalm 132	Vaste woon- en verblijfplaats
Zo 25	Matteüs 4:1-11	Confrontatie
Ma 26	Matteüs 4:12-22	Vissers van mensen
Di 27	Spreuken 1:1-19	Wees geen meeloper
Wo 28	Spreuken 1:20-33	Wijs wijsheid niet af
Do 29	Spreuken 2:1-22	Bron van wijsheid
Vr 30	Spreuken 3:1-12	Onderwijsheid
Za 31	Spreuken 4:13-26	De goede weg
februari 2015		
Za 1	Spreuken 3:27-35	Stel niet uit tot morgen
Zo 2	Leviticus 12:1-8	Jongens of meisjes
Ma 3	Psalm 111	Daadkracht
Di 4	Leviticus 13:1-17	Let op huid en haar
Wo 5	Leviticus 13:18-28	Zorgvuldige controle
Do 6	Psalm 112	Het goede leven
Vr 7	Leviticus 13:29-46	Hoofd en baard
Za 8	Leviticus 13:47-59	Rein en onrein
Zo 9	Psalm 95	Luister en jubel
Ma 10	Leviticus 14:1-20	Spanning rond de uitslag
Di 11	Leviticus 14:21-32	Offer op maat
Wo 12	Leviticus 14:33-47	Huis-regels
Do 13	Leviticus 14:48-57	Opluchting
Vr 14	Matteüs 4:23-5:12	Goed nieuws
Za 15	Matteüs 5:13-26	Smaakmakers en lichtdragers
Zo 16	Matteüs 5:27-37	Aanscherping
Ma 17	Psalm 119:1-8	De wet maakt gelukkig

Di 18	Leviticus 16:1-10	Grote verzoendag
Wo 19	Leviticus 16:11-19	Verzoeningsrite
Do 20	Leviticus 16:20-34	Zondebok
Vr 21	Psalm 119:9-16	Jong geleerd ...
Za 22	Leviticus 19:1-12	Sociale wetten
Zo 23	Leviticus 19:13-25	Naastenliefde
Ma 24	Leviticus 19:26-37	De HEER alleen is God
Di 25	Psalm 119:17-24	Blij met de wet
Wo 26	Matteüs 5:38-48	Meer geven dan gevraagd
Do 27	Matteüs 6:1-18	Niet voor de schijn
Vr 28	Matteüs 6:19-34	Echte waarde
maart 2015		
Za 1	Matteüs 7:1-12	Hard voor jezelf, mild voor anderen
Zo 2	Matteüs 7:13-8:1	Indrukwekkend
Ma 3	Leviticus 22:17-33	Alleen het beste is goed genoeg
Di 4	Leviticus 23:1-22	Feestdagen
Wo 5	Leviticus 23:23-44	Groot feest!

30* CAFÉ

Zin in iets nieuws, tijd voor wat anders? Donderdag 22 januari is het zover! Kom langs, gun jezelf de tijd. Ontmoet nieuwe mensen, hoor andere verhalen.

In de Martinushof staat vanaf 20.30 uur de koffie of thee klaar. Is je partner, vriend(in) of buur ook benieuwd?

Kom gerust samen. Toegang en koffie zijn gratis, andere drankjes kun je kopen.

Aan iedereen van (grofweg) 30 tot 50 jaar wil de Martinuskerk de gelegenheid bieden elkaar te ontmoeten en leeftijdgenoten te leren kennen. Deze keer bij een kop koffie, maar we horen graag wat jou aanspreekt. Wandelen we straks jouw favoriete rondje? Schuiven we aan bij jouw “het-kan-nooit-fout-gaan” hapjesbuffet? Of is die koffie prima, maar wisselen we van setting? Als je erbij bent, kan je mee beslissen wat het wordt!

Werk, gezin en privé zijn vaak hectisch. Goeie kans dat je niet altijd kunt of wilt. Hoeft ook niet, schuif aan op de dag en bij de happening die jou uitkomt. We zien elkaar!

Baukje, Jeroen, Madelief, Teuni

MARKELO'S KERKKOOR

Maandagavond 5 januari hebben we weer onze jaarlijkse ledenavond gehouden met een officieel en een feestelijk gedeelte.

Financieel staat het koor er goed voor. Het ledenaantal loopt wel (maar gelukkig langzaam) terug met nu nog 30 leden. Afgelopen jaar hadden we 3 jubilarissen met 50 jaar en 1 jubilaris met 40 jaar lidmaatschap.

50 jaar lid waren Albert ter Haar, Johanna Vreeman en



Grada Brinkers. Zij zijn in juni al gehuldigd in verband met de gezondheid van Albert.

Vanavond is Alie Drenth gehuldigd voor 40 jaar lidmaatschap met een bloemetje en een hangertje als aandenken. Met

zulke langjarige jubilarissen kun je toch niet zeggen dat zingen in een kerkkoor saai is?

Het feestelijke deel was verzorgd door de feestcommissie onder het genot van een hapje en een drankje en uiteraard was er de traditionele verloting.

Ook dit jaar zullen we weer in verschillende optredens in de kerk, verpleeghuis of concert elders van ons laten horen en het zou zo mooi zijn als er enkele leden bij zouden komen. Wie weet.....

OPEN KERKDAGEN 2014-2015

Bij het begin van het nieuwe jaar denken we al weer na over de open kerkdagen in de zomer van 2015.

Allereerst willen we onze vrijwilligers bedanken voor hun medewerking in het afgelopen jaar. Ook de st. Heemkunde heeft bijgedragen aan het welslagen van deze dagen, waarvoor onze hartelijke dank.

We hopen zo snel mogelijk weer een mooi thema te vinden voor deze zomer.

Hebt u ideeën dan horen we dat graag van u.

Contact open kerkdagen commissie:

Hermien Nijland tel. 361952 en Annie Oplaat tel. 361301

Giften van 21-10-2014 t / m 31-12-2014.

CvK=College van Kerkrentmeesters:

I-L. 20 / B-H. 10 / TW. 10 / n.n. 5 / WD. 10 / H. 20 / E. 10 / J-S. 5 / KI.T. 15 / SiH. 5 / L-Z. 10 / GB. 10 / E. 5 / V. 25 / P-E. 10 / DJK. 10 / D-V. 10 / HE. 10 / GJL. 5 / HS.15 / DW.10 / n.n. 5 / n.n. 20 / K-H. 10 / K. 10 / B. 20 / E-W. 10 / T-D. 10 / S-B. 10 / B. 50 / B. 20 / P.10 / GHV. 15 / RS 10 / S. 20 / KIT. 50 / S.15

Verjaardagsfonds: BKO. 10 / GJW. 5 / n.n. 20 / GS. 10 / M-Y. 5 / vdW. 20 / GJL. 10 / AB. 10 /

Kerkradio-T.V.: L. 50 /

Diaconie: S. 10 / HR.10 /

Fruitbakjes: 740

Kalenders: 137

Bloemen: V. 10 / MN. 5 / L. 15 / E. 5 / AB.10 / O. 10 / n.n. 10 / E-tW. 5 / H-V. 10 / S-tB. 20 / n.n. 10 / JH. 5 / GB.10 / W-S. 5 / n.n. 6 / P. 10 / AE. 10 / B-Z. 10 / n.n. 5 / n.n. 8 / E-Z. 5 / D-S. 5 / K. 10 / L-B. 10 / SvZ. 10 /

Voedselbank: Z. 25 / n.n. Sinterklaasvoedselbank 150 / div. 133,83 / vdV.10

Collecten:

Datum:	CvK.	Diac.	Eindcollecten:	
16 nov.	33,55	33,55	120,90	Diac. Kika
23 nov.	120,66	120,66	288,85	CvK. onderhoudfonds
28 nov.			42,50	Anholtskamp
30 nov.	57,99	57,99	140,60	CvK. kerkradio
30 nov.	27,80	27,80	68,50	CvK. Kerkr. (Stokkum)
07 dec.	51,11	51,11	141,15	Diac. Job
14 dec.	34,03	34,03	92,50	CvK. Kerkblad
21 dec.	29,75	29,75	70,10	Diac. Alg.middelen
21 dec.	Kerstzang		377,85	CvK. Lit.centrum
24 dec.	167,73	167,72	335,44	Diac. Kinderen in de knel
24 dec.	100,93	100,93	242,72	CvK. Orgelfonds
25 dec.	96,46	96,46	311,55	Kerstpakketten minima
28 dec.	25,13	25,13	63,00	CvK. Oudejaarscoll.



Collecte Werelddiaconaat 1 februari

In het noordoosten van Cambodja wonen veel inheemse volken. Volken waarmee de regering en grote investeerders geen rekening houden.



Door illegale houtkap en inbeslagname van grond dreigt de bevolking haar natuurlijke rijkdommen en cultuur te verliezen. De organisatie NTFP, een partner van Kerk in Actie, ondersteunt de bevolking.

Ze reikt hen de kennis en vaardigheden aan om op te komen voor hun rechten en om blijvend in hun levensonderhoud te voorzien met de productie van cashewnoten.

NTFP leert de bevolking hoe ze deze noten moeten verbouwen en helpt hen bij het branden, verpakken en op de markt brengen. Inmiddels zijn in 5 dorpen al 125 boeren getraind. Met de opbrengst kan Kerk in Actie NTFP steunen om meer boeren te trainen in de productie van cashewnoten.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Protestantse gemeente Markelo

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo
Tel: 0547-363890 fax: 0547-276637

Redactie Markelo's kerkblad:

Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709
Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439
Hr. M.H. van Vrouwerff, Stationsweg 25, tel. 361609
Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652
Het volgende nummer verschijnt op **2 maart 2015**.
Inleveren kopij vóór donderdag **19 februari 2015**.
E-mail: kerkblad@pkn-markelo.nl

Kerkenraad:

Preases: Mevr. W. Schoneveld-Woestenenk
Email: w.woestenenk@planet.nl
Larenseweg 12 tel. 362406
Scriba: Dhr. J.J. Haas
Email: pg.markelo@home.nl
Tolweg 40b tel. 362063
Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890
Email: martinushof@pkn-markelo.nl

Voorganger:

Ds. M. Dijkstra, Tolweg 3 tel. 361238
Ds. E.E. Nordt

Kerkelijk bureau:

Mevr. Anita Meulman-Klein Horsman
Openingstijden: maandag, woensdag en donderdag van 9-12 uur
Adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242
E-mail: kerkburo-markelo@hetnet.nl

College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente:

Rabobank: NL 73 RABO 034 07 01 153

Diaconie Protestantse Gemeente:

Rabobank: NL 65 RABO 034 .07.00.327