



MARTINUSKERK

92^e jaargang, nr. 785 april 2015

Markelo's Kerkblad

Uitgave van de
Protestantse gemeente Markelo

Internet: www.pkn-markelo.nl

MIJN DAGEN ZIJN GETELD

Wie lid is van onze gemeente ontvangt als volwassene een kaart bij de verjaardag. Een vrijwilliger zorgt voor een tijdige verzending. Op dit moment gebruiken we een afbeelding van de vroegere ingang van de kerk aan de straatkant. Omdat we binnen enkele maanden door de huidige voorraad kaarten heen zijn, wordt door een klein aantal mensen nagedacht over een nieuw ontwerp. Zo is er al gesuggerend om een afbeelding te gebruiken van één van de gebrandschilderde ramen, maar dat is in het verleden ook al gedaan. Een ander dacht aan de winteropname van de kerk zoals die op de site van Maarkels Nieuws is te vinden. Maar dat past niet meer nu de lente is aangebroken en de dagen al langer worden.

Op de huidige kaart staat een algemene felicitatie met een couplet uit een lied van Huub Oosterhuis (Zolang er mensen zijn op aarde). Een tijdje geleden maakte eenjarige me duidelijk dat de woorden van dit couplet haar raakten. Maar niet veel later kwam me via het pastorale team een heel andere reactie ter ore. Een gemeentelid kreeg bij de slotregel de associatie dat hij niet lang meer had te leven: mijn dagen zijn geteld.

Los van de rest van het lied kun je inderdaad die gedachte krijgen, maar zo zal het niet door de dichter zijn bedoeld, toen deze het als vijftiengjarige heeft gemaakt. Het volledige couplet luidt als volgt:

*Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.*

Bij dat laatste kan zijn gedacht aan een uitspraak van Jezus volgens het evangelie van Mattheüs, dat al onze haren zijn geteld. Die uitspraak komt voor in een gedeelte over vrees voor ziekte en dood. Wees er niet bang voor, want zelfs de haren op je hoofd zijn geteld. Met andere woorden: God kent je door en

door. In datzelfde verband wordt gewezen op vogels die zo ineens uit een tak kunnen vallen. Denk aan extreem weer. Maar ook dat gaat niet buiten God om. Terwijl wij nog zo veel meer waard zijn in Gods ogen. Kortom: wees niet bevreesd voor wat jou kan overkomen. God is je steeds nabij.



In een ander gedeelte van dit evangelie wordt een woord van Jezus aangehaald om je geen zorgen te maken over je bestaan. Kijk naar de vogels in de lucht. Ze houden zich niet bezig met zaaien of maaien, maar worden gevoed door onze hemelse Vader. Zie naar de bloemen in het veld, hoe prachtig die zijn gekleed. Koning Salomo is er niets bij. Het zijn deze beelden, die ook in dit lied van Huub Oosterhuis zijn verwerkt. De boodschap: vertrouw je leven toe aan God, want Hij is het die voor je zorgt.

Dat is geen garantie voor een lang en gelukkig leven. Maar wie tot dit vertrouwen komt, weet zich wel geborgen. Mijn levensdagen zijn in handen van Hem, die de bron is van al wat leeft. En zelfs wanneer mijn bestaan

eindigt in de dood, is Hij het die tot nieuw leven wekt. Zoals met Jezus is geschied.

Het gaat er niet om of je nog lang of kort hebt te leven, maar dat je gekend en geliefd bent door de Eeuwige.

MD

Gemeenteavond
Dinsdag 21 april 20.00 uur
In de Martinushof

'Vervolging en Bevrijding'.
Dienst met Canadese gasten op
zondag 3 mei 10.00 uur
Met medewerking van Canadian pipe
band en de deelnemers aan de Cycle
Liberation Tour

Kerkdiensten

Zondag 12 apr Martinuskerk

10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie / Sensor

Zondag 19 april Martinuskerk themadienst

10.00 uur ds. A. Braakman uit Diepenheim
Eindcollecte: CvK / fonds themadiensten

Vrijdag 24 april Anholtskamp zangavond

19.45 uur mevr. Joke Doornhein
Collecte: Diaconie

Zondag 26 april Martinuskerk

10.00 uur mw. Venema uit Almelo
Eindcollecte: Diaconie/ St. Theo de Wit

Zondag 3 mei Martinuskerk

Thema 'vervolgving en bevrijding'

Dienst met Canadese gasten

10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: CvK / orgelfonds
Koffiedrinken na de dienst

Zondag 10 mei Martinuskerk Doopdienst

10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie / Kinderperspectief Zwolle
Koffiedrinken na de dienst

Donderdag 14 mei Martinuskerk Hemelvaartsdag

09.00 uur ds. R. Vedders-Dekker
Collecte: Diaconie en CvKerkrentmeesters

GASTPREDIKANT

Mevr. Netty Hengeveld uit Eibergen is theoloog, maar niet gebonden aan een geloofsgemeenschap. Naast het voorgaan in vieringen, schrijft ze gedichten, het liefst in de Saksische streektaal. Met haar gedichten wil ze de mensen het gevoel geven dat ze gehoord en gezien mogen worden in hun verdriet. Onlangs is zij in onze Martinuskerk voorgegaan in een dialectdienst.

BIJ DE DIENSTEN

Bevestiging: Omdat ds. Braakman sinds half maart pastorale bijstand verleent in wijk zuid, wordt dat in de themadienst van zondag 19 april officieel bekrachtigd met een gelofte van geheimhouding van wat vertrouwelijk is.

Zeventig jaar bevrijding: Op zondag 3 mei worden Canadese gasten verwacht, die hier zijn om zeventig jaar van bevrijding te gedenken. In de dienst zal de Canadian Pipe Band optreden en hopen we ook deelnemers te verwelkomen van de tocht vanuit Polen naar Nederland, waarbij verschillende kampen worden bezocht. Een deel van die tocht wordt per fiets afgelegd. De dienst zal tweetalig zijn.

Doopdienst: Op 10 mei wordt er een gelegenheid aangeboden om een kind te laten dopen. Wie hier gebruik van wil maken, heeft contact met mij op te nemen, ds. Marten Dijkstra. Dan wordt een afspraak gemaakt voor een voorbereidend gesprek.

OPPAS en ZONDAGSSCHOOL

Onder kerktijd is er in de Martinushof crèche voor de allerkleinsten en zondagsschool voor kinderen van 4

t/m 12 jaar. Alle kinderen die op de basisschool zitten zijn welkom!

KINDERNEVENDIENST

Elke zondagochtend tijdens de kerkdienst is er voor de kinderen een kinder(neven)dienst. We gaan dan vanuit de kerk naar onze eigen ruimte waar het Bijbelverhaal van die zondag vertaald wordt op een manier die voor kinderen leuk en begrijpelijk is. Alle kinderen van de basisschoolleeftijd zijn welkom

VERVOER

Wilt u graag naar de kerk, maar hebt u geen vervoer? Neem dan even contact op met Anita Meulman-Klein Horsman tel. 0548-625315 en het wordt geregeld. Voor de Anholtskamp is Jenny Wibbelink-Wolthuis de contactpersoon, tel. 0547-361908.

WELKOM OP DE DONDERDAGMORGEN

Als u op de markt bent, kom dan even aan voor een kopje koffie. U bent van harte welkom van 9.30 tot 12.00 uur voor ontmoeting en gesprek onder het genot van een kop koffie of thee. Iedereen is daar van harte welkom aan de koffietafel!

AGENDA

21 april: Gemeentavond in de Martinushof. 20.00 uur.
6 mei: Op woensdagmorgen 6 mei is de afsluitende bijeenkomst van dit seizoen van de mannenclub. Deze vindt plaats in de pastorie en is van 10 tot 11.30 uur. MD

EXTRA VERVANGING

Sinds kort zijn er twee voorgangers in beeld, die bereid zijn om, indien nodig, voor mij waar te nemen: drs. Co Boon uit Zelhem en ds. Arie van Houwelingen uit Almelo. Beide zijn ongeveer 70 jaar. Met hun hulp hopen we de situatie van afgelopen zomer te voorkomen, toen in korte tijd zo veel gemeenteleden overleden, dat we het niet konden redden met de beschikbare vervangers. Hieronder vindt u een korte schets van beiden. Daarnaast zal ook ds. Braakman voor 10 uur in de week bijstand verlenen in wijk zuid. MD

Co Boon: Sinds 1998 ben ik als pastoraal medewerker verbonden aan de PKN-gemeente te Voorst bij Zutphen. Omdat ik inmiddels 70+ ben, zijn mijn werkzaamheden wat beperkter dan voorheen. Ik hoop nog enige jaren verbonden te zijn aan zorgcentrum "De Benring" in onze gemeente. Tevens ben ik voor 4 uren per week werkzaam als pastoraal medewerker in de Waddengemeente op Texel. Bijna 30 jaren lang heb ik aan diverse scholen het onderwijs gediend. Via avondstudie voltooide ik aan de Theologische Universiteit te Kampen in 2002 mijn doctoraalstudie, met als afstudeerrichting de vaderlandse kerkgeschiedenis van de 19e eeuw. Al ruim 20 jaar ben ik voorgegaan in de erediensten in vele gemeenten rondom mijn woonplaats Zelhem en op Texel. Zo af en toe schrijf ik een meditatief stukje. Wie weet ontmoeten we elkaar nog eens. Met vriendelijke groet, drs. H.J. Boon.

Arie van Houwelingen: Tot mijn emeritaat in 2008 was ik vanaf 1992 dienstdoend predikant in de Hervormde, later Protestantse Gemeente van Borne. Markelo hoort bij dezelfde ring als Borne en ik trof uw predikanten dan ook op de ringvergaderingen. Borne lijkt misschien wel wat op Markelo. Bijvoorbeeld omdat ik ook altijd een 'buitengebied' heb gehad, waar ik op vele boerderijen ben geweest. Daarvoor was ik predikant in Rotterdam-IJsselmonde en daarvoor pastor van een verpleeghuis, het Zonnehuis in Beekbergen. We zijn begonnen in Tjalleberd, de Knipe, twee dorpjes bij Heerenveen, maar oorspronkelijk komen mijn vrouw en ik uit een dorp aan de Merwede, Hardinxveld-Giessendam. Mijn geestelijke wortels liggen in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, maar aan het eind van mijn studie heb ik de ruimte van de Hervormde Kerk gekozen, om op een authentieke manier predikant te kunnen zijn.

Wie weet ontmoeten we elkaar eens, ergens. Dat zou alvast kunnen in een kerkdienst, want ik sta op het rooster om voor te gaan bij u op 31 mei, 29 november en 27 december.

Een hartelijke groet van

ds. Arie van Houwelingen, Almelo.

Wijk Noord

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3

Telefonisch spreekuur:

di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur

tel. 361238; E-mail: martends@caiway.net

vrije dag: maandag

WIJ GEDENKEN

Op 22 februari overleed Johanna Willemina Schreurs-Worsink, Hanna van Hilbert in Stokkum. Ze was getrouwd met Johan Schreurs. Het grootste deel van haar huwelijk heeft ze aan de Fokkerstraat gewoond. Hier zijn ook de beide dochters en de zoon opgegroeid. In 1991 overleed haar man aan kanker. Ze wist zich aan te passen aan de veranderde situatie, haalde nog het rijexamen en ging regelmatig met een vast groepje vrouwen op stap. Door haar afnemende gezondheid kwam ze in de laatste periode van haar leven terecht op de Hoge Weide in Lochem. Hanna was een lieve, zorgzame en bescheiden vrouw, die weinig eisen stelde. Op verschillende adressen heeft ze schoonmaakwerk gedaan. Jaren lang verrichtte ze vrijwilligerswerk in de Anholtskamp. Ze zat verder bij de Plattelandsvrouwen, de Vrouwen van Nu. Haar 82ste verjaardag met kerst heeft ze in een kleinere kring in februari gevierd. In diezelfde kring waren we bijeen om haar te gedenken, waarbij Psalm 23 is gelezen. Die psalm gaat over God, die als een herder voor ons zorgt. Voor deze God blijft zij gekend. Mogen ook onze herinneringen aan haar tot troost zijn voor allen, die haar missen. MD

Met eerbied en respect gedenken wij Hendrik Greven, Fokkerstraat 6, overleden op de leeftijd van 79 jaren. Geboren aan de Kooidijk als middelste van drie kinderen, wilde Hendrik geen boer worden. In plaats

daarvan werd hij kuikensekser, wat hij meer dan 50 jaar heeft gedaan.

Hendrik was een eigenzinnig man, die hard werkte, zich niet makkelijk uit het veld liet slaan, maar in zijn leven de nodige tegenslagen te verwerken kreeg. Hij was geen man van grote gebaren, het liefst was hij thuis in de hem vertrouwde omgeving.

Zijn huwelijk met Fenny Veneklaas duurde tot zij in 2010 ervoor koos om haar leven te beëindigen. In de jaren daarna ging Hendrik's gezondheid als gevolg van beenmergkanker snel achteruit. Zijn beide zoons hebben met liefde en toewijding voor hem gezorgd in die laatste jaren, zodat hij tot bijna het einde van zijn leven thuis heeft kunnen blijven. Hij overleed uiteindelijk in het P.W. Jansenhuis in Colmschate.

De herdenkingsdienst, waarin ds Braakman is voorgedaan, werd gehouden op zaterdag 21 maart in het Uitvaartcentrum Markelo. Aansluitend vond de teraardebestelling plaats in kleine kring op de begraafplaats in Markelo. A. Braakman

Wij gedenken Jan Willem (Willem) ten Zende. Willem werd op 17 maart 1935 geboren te Markelo, als tweede in een gezin van vijf kinderen. Na de lagere school moest hij aan het werk, dat was in de tijd van de wederopbouw heel normaal. Na het vervullen van z'n militaire dienstplicht vond hij een baan bij de Coöperatie; daarnaast boerde hij op kleine schaal. Op 10 juni 1959 trouwde Willem met Hanna Daggert en uit dat huwelijk werden zijn zoon Henk en dochter Harriette geboren. Op 61-jarige leeftijd maakte Willem gebruik van de VUT-regeling. Tot 2005 hebben hij en Hanna op de boerderij, het ouderlijk huis van Willem, gewoond. Door een aneurysma ging de fysieke gesteldheid van Willem achteruit en verhuisden ze naar de Oldenhof. Toen na 7 jaar dat huis met de tuin ook te bewerkelijk werd betrokken ze een seniorenwoning aan de Slagdijk in Goor. Afgelopen januari werd Willem ziek; hij had een lekkend aneurysma, helaas dit keer niet operabel. Hierdoor ging zijn gezondheid langzaam achteruit en in de nacht van 20 maart is hij thuis overleden. Donderdag 26 maart hebben we hem na een afscheidsdienst in het uitvaartcentrum te Markelo begraven op de begraafplaats aldaar.

Tonny Kranenberg Uitvaartzorg

VRIJE WEEK

Mijn 2e vrije week van dit jaar is gepland van maandag 20 tot en met zondag 26 april. Wanneer er bij een uitvaart een predikant wordt gewenst, is een beroep te doen op aanwezige collega's. In de regel maakt een uitvaartleider zulk een verzoek bekend bij de kerk. Het benaderen van een vervangend predikant is in handen van ouderling Gerda Vedders-Vasters, die dat afstemt met de desbetreffende familie.

Met vriendelijke groet, Marten Dijkstra

Wijk Zuid

Wie een predikant wil spreken, kan daarvoor
bellen met Gerda Vedders,
telnr 06-51029818

PASTORALE BIJSTAND WIJK ZUID

Voor velen zal het inmiddels oud nieuws zijn. Toch is het goed om te melden dat ik van medio maart tot en met medio september 2015 pastorale bijstand zal verlenen in Wijk Zuid. Hiervoor heb ik, naast mijn eigen halftijdsaanstelling in Diepenheim, tien uur in de week beschikbaar. Om duidelijkheid te scheppen in de verwachtingen en de mogelijkheden en ook om mijn werkzaamheden in Diepenheim doorgang te laten vinden is ervoor gekozen dat ik op **woensdag de gehele dag en op vrijdagmorgen** in Markelo werk. Dat werk bestaat uit huisbezoek en het leiden van *aan dat huisbezoek gerelateerde* uitvaarten. Voor de duidelijkheid is het goed om hier te melden dat niet aan dit huisbezoek gerelateerde uitvaarten in principe niet door mij zullen worden geleid. Dit om zoveel mogelijk huisbezoek te kunnen (blijven) doen.

Ouderling Gerda Vedders fungeert als enige contactpersoon. Dat klinkt misschien een beetje streng, maar deze keuze dient het gemeentewerk zo goed mogelijk.

Tien uur per week is niet veel, maar het is ook niet niets. Er kan in die tien uur best veel, maar niet alles. We zullen keuzes moeten maken en de keuzes die gemaakt worden zijn weloverwogen gemaakt, daar kunt u van op aan.

Ik reken op een heel prettige samenwerking met de Kerkenraad, met ds Marten Dijkstra, de vele medewerkers en vrijwilligers en op vele dierbare en zinvolle contacten en ontmoetingen in het Mooie Markelo.

Graag tot ziens, Ary Braakman

WIJ GEDENKEN

Onverwacht kwam er een einde aan het leven van Jannie Schorfhaar, geboren onder de naam Johanna Hendrika Vukkink. Ze woonde aan de Pr. Beatrixstraat en was sinds 1974 getrouwd met Henk Schorfhaar. Hun drie zoons en schoondochter werden op 16 februari vanuit het ziekenhuis opgebeld, waar ze was opgenomen voor onderzoek. Kort erna stierf ze in het bijzijn van haar geliefden. In het najaar van 2014 was duidelijk geworden dat ze ziek was, maar dit snelle einde had niemand aan zien komen. De dag ervoor had ze een borduurwerk in handen gehad. Er waren ideeën voor een vakantie later in het jaar. In maart zou ze haar 62ste verjaardag vieren. Nu moesten we in het crematorium te Diepenveen afscheid van haar nemen. Het samen een glaasje wijn drinken of spelen met de beide kleinkinderen is voorbij. Wat blijft zijn vele goede herinneringen en alles wat ze met handwerken heeft gemaakt. Jannie was creatief en is coupeuse geweest in Holten. Daar groeide ze op in een groot gezin. Ze was iemand van weinig woorden, die meer haar handen liet spreken en die er gewoon was. Bij haar thuis kon je zo binnenlopen. Moge er voor haar een welkom zijn in Gods nieuwe wereld. MD

Frederika Maria Ooms-Roelvink overleed op 25 februari op de leeftijd van 94 jaar. Sinds 1981 was ze weduwe van Jan Ooms met wie ze in de oorlog is getrouwd. Ze woonden toen op "Lammertink" in het dorp. Dika zelf kwam van "Roosdom". In 1966 hadden ze zich gevestigd aan de Slagendijk. Dika was boerin in hart en nieren en hield van de tuin. Ze was geen vrouw om voorop te lopen. Voor zichzelf vroeg ze weinig. Ze gaf liever wat weg en was dankbaar voor wie haar hielp of bij haar op bezoek kwam. Sinds ze weduwe was heeft ze nog lang met vriendinnen jaarlijkse reizen gemaakt naar het buitenland en veel gezien van de wereld. Ondanks lichamelijke klachten is ze oud geworden. Enkele jaren geleden begon ze te dementeren. Mede door de aanwezige zorg van haar zoon, dochter en schoonzoon is het mogelijk geworden om thuis te blijven. In de afscheidsdienst hebben de beide kleinzoons mooie herinneringen aangehaald en speelde de kleindochter samen met haar oudste kind een stuk op de piano en cello. Er werden kerkelijke liederen gespeeld, die zij graag mocht zingen. Daarna volgde de begrafenis en vertrouwden we haar toe aan God, onze hemelse Vader. MD

We gedenken Joke Olde Samson, geboren onder de naam Johanna Willemina Kieftenbelt. Vanuit Gorssel verhuisde ze met haar ouders mee naar Deventer en daarna naar Holten. Hier vond ze werk op een accountantsbureau. Ze leerde Wim Olde Samson kennen met wie ze in 1988 trouwde. Ze kregen een dochter en zoon, Nicole en Peter. Als gezin woonden ze aan de Burg. Korthals Alteslaan 21-D. In de afscheidsdienst schetsten haar man en dochter haar als een vriendelijke, bescheiden vrouw, die zorgzaam was en attent. Als moeder was ze betrokken bij allerlei activiteiten op school. Ze hield van bloemen en volgde enkele jaren een cursus bloemschikken. Sportief was ze ook en vele jaren heeft ze met plezier kranten en folders bezorgd. Toen vorig voorjaar duidelijk werd dat ze ongeneeslijk ziek was, is ze tot verwondering van velen zo lang mogelijk het gevecht met deze ziekte aangegaan totdat het niet langer meer ging. Omringd door haar geliefden stierf ze thuis op 27 februari op de leeftijd van 53 jaar. Na de dienst hebben we haar lichaam in de aarde gelegd met de hoop en verwachting dat zij nu in een hemels licht mag verkeren. MD

Op 6 maart overleed, voor de naaste familie geheel onverwacht, Hermine Kottelenberg-Klumpers van de Stokkumervlietweg 6. Op 28 februari had ze nog haar 100^e verjaardag gevierd in de Haverkamp. Mina kwam van de Leusmanweg en was in 1941 getrouwd met Gerrit Jan Kottelenberg van Effink in Stokkum. Op dezelfde dag trouwde haar broer, terwijl een jongere zuster later trouwde met een broer van haar man. Toen haar zus al op jonge leeftijd weduwe werd heeft Mina hier veel hulp geboden. Ze overleefde een aanrijding in 1970. Enkele jaren later werd het bedrijf verplaatst naar het huidige adres in Stokkumervliet en werd een kaasboerderij gestart. Mina was tot het laatst toe helder van geest en betrokken op het wel en wee van haar beide kinderen, de klein- en achterkleinkinderen. De honderd rozen, die ze bij haar ver-

jaardag had ontvangen, gingen mee het graf in. Door haar gebreide poppetjes of kleedjes blijven een bijzonder aandenken aan een moeder, oma en opoe, die je graag wat meegaf. Mogen allen, die haar zullen missen, moed en troost ontvangen, nu zij niet meer op haar vaste plek zit in de kamer. Moge Mina een nieuwe, voor haar bestemde plaats in de hemel ontvangen. MD

Zo ongeveer een half jaar na het overlijden van haar geliefde echtgenoot stierf op 17 maart Dika Schorffhaar-Roeterdink. Levenslang woonde zij bij de Roosdomsbrug over de Schipbeek. Daar werd zij in 1928 geboren. Zij bleef de geboorteplaats trouw, want naderhand woonde zij aldaar met echtgenoot Jan Willem en de kinderen. Dika hield ervan in de nabijheid van mensen en dieren te leven. Ze had een brede belangstelling voor haar gezin en vele anderen en ook het boerenbestaan mocht op haar belangstelling rekenen. Ze was een vriendelijke, kordate vrouw die het leven nam zoals het kwam. Mede door deze eigenschappen was zij in staat om van het leven te genieten. De laatste jaren raakte zij in de war. Haar echtgenoot verzorgde haar zoveel hij kon. Opname in de Anholtskamp bleek noodzakelijk. Inmiddels overleed haar echtgenoot. Heel bemoedigend was dat de kinderen en kleinkinderen haar in deze moeilijke tijden nabij bleven. Bij het afscheid in het uitvaartcentrum lazen wij o.m. uit Prediker 3 : 1-15. Hier verwoordt Prediker wat er allemaal in een mensenleven te doen valt. Veel van dat werk is herkenbaar bij het overdenken van Dika's leven. Zoon Freddy vertelde met zowel passie als humor over het leven op de boerderij waar Herman, Gerda en hij hun jeugd doorbrachten. Wat zullen zij hun moeder missen! Ook de kleinkinderen zullen hun belangstellende oma missen.

De opdracht aan ieder die Dika Schorffhaar liefhad, is om haar niet te vergeten en te bedenken wat zij voor hem of haar betekend heeft. Mogen de velen die haar liefhadden de troost vinden in het geloof dat God haar na een werkzaam leven de eeuwige rust zal geven.

Drs. H.J. Boon

Met dankbaarheid, liefde en respect wordt teruggeblikt op het leven van Gerrit Brinkmans, Larenseweg 35. Hij overleed op 18 maart op de leeftijd van 86 jaren.

De rouwdienst vond plaats op maandag 23 maart in Uitvaartcentrum Markelo. Ds Braakman is in deze dienst voorgegaan.

Gerrit Brinkmans werd geboren in het huis waar hij (bijna) zijn hele leven zou wonen, waarvan vele jaren met zijn Aaltje, met wie hij meer dan 60 jaar getrouwd was. Zij kregen een dochter en twee prachtige kleinkinderen. Voor allen koesterde Gerrit grote genegenheid.

Gerrit was een integer mens, een harde werker bovendien. Secuur in zijn werk en in zijn omgang met mensen, trouw, mild en ruimhartig. Hij was op een ernstige en oprechte manier gelovig en vertaalde die gelovigheid ook in kerkelijke betrokkenheid. Hij was acht jaar ouderling voor wijk zuid.

In de dienst noemden wij zijn leven en zijn naam voor God en voor de mensen aan de hand van de trouw-

tekst van Gerrit en Aaltje, Rom.12: 9-18. Aansluitend vond de teraardebestelling plaats te Markelo. Wij bidden dat God Gerrit Brinkmans opneemt in Zijn eeuwige vrede en zijn dierbaren troost.

A. Braakman

Kerkenraad

Uitnodiging gemeenteavond

De kerkenraad nodigt u van harte uit aanwezig te zijn op de gemeenteavond op 21 april, aanvang 20.00 uur in de Martinushof. Op de agenda staan het beleidsplan 2015-2019 en de recente ontwikkelingen. Graag ontmoeten wij u als gemeente om mee te praten over het beleid van uw kerk.

Mededelingen uit afgelopen vergaderingen

7 januari: Het preekrooster voor 2015 is vastgesteld.

4 februari: De voorzitter van de kerkenraad heeft de scheidende ambtsdragers toegesproken en hen een attentie overhandigd als dank voor hun inzet.

18 februari: in een extra kerkenraadsvergadering is het beleidsplan en de visienota voor 2015-2019 vastgesteld. Op de gemeenteavond op 21 april worden deze stukken aan de gemeente voorgelegd ter goedkeuring.

Met ingang van 15 maart gaat ds. Ary Braakman in wijk Zuid, 10 uur per week pastorale bijstand verlenen. De kerkenraad is blij met deze ondersteuning en wenst Ary veel wijsheid in zijn werk toe.

Op zondag 1 maart zijn Jan Hargeerds en Herbert Weekhout bevestigd als ouderling-kerkrentmeesters. De kerkenraad is blij dat zij hun roeping hebben aanvaard en wenst hen wijsheid en veel succes toe op het kerkelijk erf.

Met ingang van 1 april neemt Bé Hemeltjen de taken van de scriba Jan Haas over. Jan heeft zich ruim 11 jaar met hart en ziel ingezet voor deze functie, maar aan het einde van dit jaar loopt zijn ambtstermijn af.

Diaconie

COLLECTEN

De eindcollecte van 12 april zal de Diaconie bestemmen voor Sensor, de telefonische hulpdienst. Het hele jaar door, dag en nacht, biedt Sensor een luisterend oor via telefoon, chat en e-mail. Dit is mogelijk dankzij de inzet van de vele vrijwilligers. Zij luisteren met tijd en echte aandacht naar ieder verhaal.

De eindcollecte van de dienst op 26 april is voor St. Theo de Wit. Het doel van de Stichting Theo de Wit-Lanka Education Fund is het helpen verbeteren van de positie van kansarmen in Sri Lanka in het algemeen en in het bijzonder die van kinderen en gehandicapten. Dit betekent in de praktijk, dat de stichting hoofdzakelijk scholen voor doven en blinden steunt, zodat randvoorwaarden voor meer verantwoord onderwijs aan en de levensomstandigheden van deze kinderen verbeterd worden. Daarnaast wil de stichting in de toekomst steun aan andere instituten voor ge-

handicapt en gaan verlenen. Ook verleent de stichting steun bij de realisatie van waterprojecten (putten en sanitair) en steunt in voorkomende gevallen individuele minder draagkrachtige personen en gezinnen in hun streven naar een menswaardiger bestaan. De eindcollecte van 10 mei bestemt de diaconie voor Kinderperspectief uit Zwolle. Deze instantie komt op voor kinderen en jongeren in Nederland en Zuidoost-Europa die in moeilijke omstandigheden opgroeien en extra steun nodig hebben bij hun ontwikkeling. Ze doen dat door het begeleiden en ondersteunen van goede initiatieven in samenwerking met hun partnerorganisaties.

Bent U niet in de gelegenheid om deze diensten bij te wonen, maar wilt U wel een gift doen voor deze doelen, dan kunt U het overmaken op Rabobank : NL 65 RABO 034 07 00 327 van de Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. de bestemming.

Vakantieweek Roosevelthuis

In de week van 26 september t/m 3 oktober 2015 wordt in het F.D. Roosevelthuis in Doorn een vakantieweek georganiseerd door het Diaconaal Streekverband NW-Overijssel voor alleenstaanden met een lichamelijke beperking.

Heeft U interesse neem dan contact op met Anita Meulman (tel:0548 625315).

Jeugd en Jongerenwerk

Jeugdclub

De jeugdclub is voor kinderen van ± 6 tot ± 12 jaar die het leuk vinden om één keer per maand samen te gaan knutselen.

Tijdens de knutselavond op 19 februari hebben we een fotolijstje versierd en op de laatste knutselavond op 26 maart hebben we van een lege drinkfles een poppetje gemaakt met haar van tuinkers. We hebben ook nog een paasdoosje

versierd met daarin wat lekkers.

De volgende knutselavonden zijn op:

Donderdag 23 april

Donderdag 28 mei

Donderdag 25 juni

In de Martinushof

Hoe laat: van 18.30 tot 19.30 uur

Kosten € 1,00 per kind

Opgave vooraf is niet nodig.



Leiding: Jolanda van den Noort en Herma Bonenkamp

Van de Zondagsschool



Een aantal keren per jaar worden er in Elsen en in Stokkum buurtdiensten gehouden. Een kleinschalige kerkdienst in het buurtgebouw waarbij saamhorigheid en gezelligheid een belangrijke rol spelen. Maar er is ook een rol

weggelegd voor de kinderen van de Zondagsschool.

De kinderen in Stokkum hadden voor de laatste buurtdienst een eigentijds toneelstukje ingestudeerd gebaseerd op het verhaal van de 2 broden en 5 visen. Een jongen, Bob, had geen boterhammen mee gekregen om tussen de middag op school op te eten. Niet omdat zijn ouders het vergeten waren maar omdat er geen geld voor was. De juffrouw vroeg aan de andere kinderen in de klas of ze eten met de jongen wilden delen, maar dat wilde niemand en zo bleef het jongetje met een lege maag achter. Maar zijn beste vriendje Steven vond het toch heel vervelend. Hij had ook geen brood gegeven, want zijn moeder had altijd gezegd dat God voor iedereen zorgde. Dus zou God ook wel voor zijn vriendje zorgen en hoefde hij dat niet te doen. Zijn moeder moest er wel een beetje om lachen toen haar zoon het verhaal vertelde. Het was fijn dat haar zoon zo'n rotsvast vertrouwen in God had, maar God kon het niet alleen en Steven kon hem helpen. De moeder gaf haar zoon een broodje en die ging er snel mee naar zijn beste vriend. Bob keek hem eerst wel even kwaad aan, want in de klas had Steven hem mooi laten zitten. Maar toen hij zag dat Steven het echt meende, was hij toch heel blij dat hij zo'n fijne beste vriend had!

In Elsen hebben de kinderen tijdens de buurtdienst een leuke activiteit buiten gedaan in de vorm van een speurtocht. Overal waren plaatjes verstopt met handen er op en de kinderen moesten met behulp van die plaatjes raden wat je allemaal met je handen kon doen. En dat was heel veel.... Je kon ze wassen als je buiten gespeeld had, je kon naar andere mensen zwaaien, ze inwrijven met gel en je haar goed doen. Maar je kon ook mensen een schouderklopje geven als ze iets goeds hadden gedaan of juist even een beetje in de put zaten. Of de handen vouwen en bidden tot God. De kinderen genoten van het buiten zijn en zo kon het dat de morgen weer voorbij vloog.

Algemeen

HERVORMDE VROUWEN VERENIGING



Uitnodiging slotavond

Op donderdag 23 april besluit de HVV het seizoen met een optreden van de Acapella Twentet Amusing.

In 2003 besloten 4 zangers die elkaar kenden uit een barbershopkoor

uit Oldenzaal om als kwartet te gaan zingen. Dankzij deze stijl konden ze het repertoire blijven zingen en langzaam uitbreiden.

In 2007 kwam er een 5e man bij en sindsdien is Amusing een quintet of zoals zij het noemen: een Twentet.



Allen komen uit Hengelo en omstreken. Uit pure armoede zingen zij zonder instrumenten. Enkele liedjes bijv. Du, Babra-Ann, Hallelujah of I'm a Believer.

De slotavond belooft dus met een swingend optreden van Amusing een gezellige avond te worden.

Wij hopen vele dames te mogen begroeten.

GRAAG NODIGEN WIJ JULLIE UIT VOOR ONS JAARLIJKSE REISJE OP 7 MEI.

Op donderdag 7 mei vertrekken we om 08.30 uur vanaf het Beaufortplein.

Dit jaar gaan wij richting de Noordoostpolder. In het plaatsje Ens drinken wij koffie met gebak.

Wij laten Ens achter ons en rijden richting Lemmer naar het prachtige Gaasterland. Het Gaasterland is het zuidelijkste deel van de provincie Friesland en onderscheidt zich door zijn heuvellandschap.

Hier ligt het dorpje Oudemirdum. Hier bij de bushalte staat een Friese boerin gehuld in Friese klederdracht liftend aan de weg.



Nadat de chauffeur gevraagd heeft waar ze naar toe moet antwoordt ze "Naar Hindelopen". Omdat wij daar

ook naar toe moeten vraagt de chauffeur ons of de boerin mag meerijden. Natuurlijk vindt u dat goed en nadat ze is ingestapt begint ze allerlei interessante informatie over Friesland, het Gaasterland en Hindelopen te geven.

Bij een stijlvol restaurant in Hindelopen staat een goed verzorgde koffietafel voor u klaar.

Daarna bekijken wij een oud kerkje dat omgetoverd is tot visserslokaal.

Dit is de plek waar de Hindeloper vis wordt afgeslagen. Daar komt een vissersvrouwje ten tonele. Wanneer zij gaat vertellen over de wonderbare visvangst wordt iedereen stil. Ook kunnen wij deelnemen aan een echte visafslag. Tegen scherpe prijzen kunnen wij rode poot en paling kopen.

Het schilderachtige stadje is klein en overzichtelijk voor een gezellig oponthoud.

Wij sluiten deze dag af met een heerlijk 3 gangen diner. **Opgaven t/m zaterdag 2 mei bij Leidy ter Haar tel. . 361733 of op de verenigingsavond.**

BESTUUR H.V.V.



Ervaren, ontdekken en doorgeven

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, al 200 jaar.

De belangrijkste doelen van het Nederlands Bijbelgenootschap zijn:

- De Bijbel vertalen
- De Bijbel beschikbaar stellen
- Begrip van de Bijbel bevorderen
- De relevantie van de Bijbel laten ervaren

De Bijbel vertalen

De Bijbel is oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws, Aramees en Grieks. Het NBG vertaalt vanuit de brontekst en maakt vervolgens vertalingen van de Bijbel in goed Nederlands. Eerder maakten we de NBG-vertaling 1951, de Groot Nieuws Bijbel en De Nieuwe Bijbelvertaling. In het najaar van 2014 kwam de Bijbel in Gewone Taal uit. Daarnaast ondersteunen we bijbelgenootschappen in andere landen bij vertaalprojecten.

De Bijbel beschikbaar stellen

Het NBG wil ervoor zorgen dat iedereen die dat wil kan beschikken over een begrijpelijke bijbel in de eigen taal. Het NBG werkt daarbij samen met Bijbelgenootschappen wereldwijd. Zo kregen vorig jaar in Guatemala-stad duizenden kinderen een bijbel en toegang tot een zondagsschool met het programma Grow and Learn.

Begrip van de Bijbel bevorderen

De Bijbel is geschreven in een andere tijd en cultuur. Er staan bekende verhalen in, maar ook teksten die voor de moderne lezer lastiger te begrijpen zijn. Het NBG wil een brug slaan tussen de bijbelse bronteksten en de behoeften van bijbellezers. Dat doen we met vertalingen, lezingen, blogs, boeken en workshops over de Bijbel. Ook de website **debijbel.nl** levert op dit gebied een belangrijke bijdrage.

De relevantie van de Bijbel ervaren

De Bijbel raakt je. Al is het boek al eeuwen oud, toch geeft het steeds nieuw inzicht of zet het je aan het denken. Wat zijn de ervaringen van mensen van nu? En hoe kun je met de Bijbel aan de slag? Het NBG laat zien op welke manier de Bijbel vandaag de dag nog steeds relevant is. De Bijbel is een boek voor het leven!

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

D. Rozendom, T. Hoogendam



BIJBELLEESROOSTER

	april 2015	
zondag	5 april	Marcus 16:1-8
maandag	6 april	Marcus 16:9-20
dinsdag	7 april	Handelingen 19:21-34
woensdag	8 april	Handelingen 19:35–20:6
donderdag	9 april	Handelingen 20:7-12
vrijdag	10 april	Handelingen 20:13-24
zaterdag	11 april	Handelingen 20:25-38
zondag	12 april	Handelingen 21:1-14
maandag	13 april	Micha 1:1-7
dinsdag	14 april	Micha 1:8-16
woensdag	15 april	Micha 2:1-5
donderdag	16 april	Micha 2:6-11
vrijdag	17 april	Micha 2:12-3:4
zaterdag	18 april	Micha 3:5-12
zondag	19 april	Micha 4:1-8
maandag	20 april	Micha 4:9-14
dinsdag	21 april	Psalm 98
woensdag	22 april	1 Johannes 1:1-10
donderdag	23 april	1 Johannes 2:1-11
vrijdag	24 april	1 Johannes 2:12-17
zaterdag	25 april	1 Johannes 2:18-29
zondag	26 april	1 Johannes 3:1-10
maandag	27 april	1 Johannes 3:11-24
dinsdag	28 april	Psalm 23
woensdag	29 april	Hooglied 1:1-7
donderdag	30 april	Hooglied 1:8-17
	mei 2015	
vrijdag	1 mei	Psalm 104:1-15
zaterdag	2 mei	Psalm 104:16-35
zondag	3 mei	Hooglied 2:1-7
maandag	4 mei	Hooglied 2:8-15
dinsdag	5 mei	Hooglied 2:16–3:5
woensdag	6 mei	Hooglied 3:6-11

30+ Café Sterke verhalen

Het avondje bowlen in maart was heel geslaagd! Na al die actie is het de hoogste tijd om het rustig aan te doen. We maken het ons makkelijk en bij de koffie vertellen we elkaar iets over een voorwerp wat we meenemen.

Waarover klets jij ons de oren van het hoofd? Mogen we jou het hemd van je lijf vragen? Draag jij het hart op de tong? Kortom, het wordt veel geblaat en weinig wol! Donderdag 23 april zien we elkaar in de Martinushof Markelo (Kerkplein 41). Koffie en thee staan klaar om 20.30 uur. Schuif ook aan, gun jezelf een avondje waar niks hoeft en veel mag.

Baukje, Jeroen, Madelief, Teuni

Toegang en koffie/thee zijn gratis, drankjes kun je kopen; info via 30plus_cafe@online.nl

VOORJAARSMARKT.

Wegens het enorme succes van vorig jaar willen we ook dit jaar weer een voorjaarsmarkt houden. Deze markt vindt plaats in de Martinushof, gelijktijdig met de Fuchsiamarkt op zaterdag 9 mei van 10.00 - 13.00 uur.

Er wordt een keur aan spullen aangeboden zoals curiosa, speelgoed, puzzels, enz. Ook hebben we een uitgebreide collectie houtsnijwerk in de aanbieding. Ter beschikking gesteld door een trouwe bezoeker van de inloopmorgen op donderdag. Tevens is dan ook onze tweedehandsboekenmarkt geopend. We hebben weer veel boeken, Cd's en Dvd's in de aanbieding. Kom kijken en de koffie / thee met koek / cake staat klaar. U bent van harte welkom!

Hebt u nog spullen voor onze jaarlijkse fancyfair? Laat het ons weten, wij komen het graag na beoordeling bij u ophalen. Bel met: Linie, 362601, Henk, 364488, Bram, 362259 of Harm, 361999.

OPENKERKDAGEN

De Openkerk ochtenden zijn dit jaar op de donderdagen vanaf 16 juli t.m.20 augustus.

Als onderwerp hebben we "Oma's poeziealbum". We hebben al heel wat toezeggingen, maar kunnen er natuurlijk nog meer gebruiken. Als u nog een album of losse plaatjes bezit en u wilt deze spullen beschikbaar stellen gedurende deze periode, neem dan contact met ons op.

Ook vragen we nog enkele vrijwilligers. Neem vrijblijvend contact op met Hermien Nijland tel. 361952 of Annie Oplaat tel. 361301

Gedicht van Dina Nijkamp, voorgedragen op de Biddagdienst in Markelosebroek.

*Biddag veur gewas en arbeid
Fijn um dit hier nog te doen
le heurt'r neet volle meer van
Mar wie holt' t hier gewoon.
T Veurjoar kump, mooie dagen al ezeen
En hoe lekker as de zonne scheen.
De crocusjes bleuit in t grus
De natuur kump wier lus.
Vanmorgen fluiten de veugel zo mooi
Wadden helemoal in lentetooi.
Zo stoaw an niej seizoen
Denkt alns op eigen houtje te kunnen doen
Lange kunt warken en vulle kunt sjouwen
Vrog opstoan en de haande oet de mouwen.
Ja van nature bint wie zo genegen
Mar onmisbaar is Gods gunst en zegen.
Hij gif de regen en de zunneshien
En maakt water tut goeie wien.
Aj zeet hoe mooi as alles is
Denk ie neet hoevulle onroad als er is.
Er geet hoaste gin dag veurby
Of er is narigheid
De kranten stoat mangs boordevol
Van niks dan haat en strijd.*

Woar geet t eigenlijk op an
 Is niemand meer tevrene dan?
 Men nemt t recht in eigen haand
 En alle regels en wetten an de kaant.
 Een ieder is vry een God te eren
 Zoiets kunne wie respecteren
 Mar tegen extremisme zegge wie NEE
 Nem verdraagzaamheid in t leven mee.
 T Geloof is ne stok om op te leunen neet um te sloan
 Zover mag niemand goan.
 De aarde is an de mensen gegeven
 Um er in vree met elkaar te leven.
 Mar er drejt zovulle um macht en geld
 Wordt een mensenleven nog geteld?
 Dit alles geet ons raken
 en goa j oe zorgen maken.
 Ok van dichtb _ zorgen_ deur_ veur_ over en met
 T is mar waj er achter zet.
 Verkiezingsleu belofd genog
 Veur juichen is t nog te vrog.
 Het zorgsysteem was aardig good
 Mar is neet mer wat t was.
 De olderen en zeekenzorg
 Bint neet meer eerste klas.
 As samenleving meu w letten op menselijke waarden
 Vertrouwen geven, proaten gif ok vake krach.
 Ummezeen noar eenzamen en zeeken
 Noar stille troanen in nach.
 Wie hebt ogen en orenum t te ontdekken
 Benen um argens hen te goan,
 Haande um te geven en te helpen
 Dan kan goeie hulpe blieven bestoan.
 Van voedselbank tut noaberplicht
 Van wied vot tut in eigen land
 Veur kerkbalans en vereniging
 Loat w samenwarken: haand in haand.
 Neet te duuster kieken _ t wordt langer lech
 En bint er minder drempels in de weg.
 Blieven geleuven, blieven vertrouwen is alles weert
 En de haande vouwen op de tweede woensdag in
 meert.

Want : Het gebed is n sluttel veur n dag
 Het gebed is n grundel veur nach



Kerk in Actie organiseert Jongerenreis naar Rwanda in samenwerking met de partnerorganisatie Mwana Ukundwa voor jongeren van 16 t/m 24 jaar van 26 juli t/m 10 augustus 2015.
 Aantal deelnemers 8 – 20.
 Uiterste inschrijfdatum 15 mei 2015. Kosten € 1800,-.
 Hierbij zijn inbegrepen:
 voorbereiding, ticket, verblijf, maaltijden en een bijdrage voor het project van € 150,-.
 Verzekeringen, visum en inentingen zitten niet in de reissom. Het kost wel wat maar u beleeft ook wat!
 Tijdens deze reis ben je op bezoek bij Mwana Ukundwa (in het Nederlands: 'geliefdkind').
 Zie: amurwanda.org.

Deze organisatie zet zich in voor de vele weeskinderen in Rwanda, die hun ouders hebben verloren door de genocide in 1994 of door aids.

De kinderen vinden een nieuw thuis bij een pleeggezin. Ook zijn er soms weeskinderen die na het overlijden van hun ouders met hun broertjes of zusjes samen willen blijven wonen.

Mwana Ukundwa zorgt ervoor dat er een ouder persoon is om het huishouden draaiend te houden en regelt scholing voor de kinderen.

De stichting geeft ook voorlichting over hiv / aids.

De situatie in Rwanda is op dit moment relatief stabiel. Het land heeft als bijnaam 'land van duizend heuvels'. Het ligt net onder de evenaar en is bedekt met grasland en kleine boerderijen.

Het land heeft ook prachtige hoge bergen (met 4507 m als hoogste punt) en tropisch regenwoud (waar berggorilla's wonen).

Programma:

Logeren bij een gastgezin

Vijf dagen op zomerkamp met Rwandese jongeren.

Huizen opknappen, samen met Rwandese jongeren.

Deelnemen aan activiteiten van Mwana Ukundwa zoals het maken van lokale handgemaakte producten.



ZALENVERHUUR

Waar?	Martinushof
Voor al uw	vergaderingen/ bijeenkomsten/ workshops
Aantal	5 tot 150 personen
Info	Jeroen Noltus tel. 363890
Email:	martinushof@pkn-markelo.nl

RADIO KERKLOKAAL

Kerkelijk nieuws uit de Hof van Twente
104.1 FM op de kabel en 107.6 FM in de ether.
De uitzendtijden zijn als volgt:
donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur.
De herhaling van de uitzending:
zondagmorgen van 09.00 uur – 10.00 uur.
Redactie adres: Mevrouw R. Wibbelink,
Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor.
Tel: 0547-261937

DIACONAAL JAAR EN VAKANTIEVRIJWILLIGER IN DE HERBERG

In **Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek** worden gasten ontvangen, die om allerlei redenen een paar weken afstand nemen van de thuissituatie en tot rust willen komen. Wij bieden hen pastorale zorg, een fijne plek en een goede sfeer. Samen met hen zoeken we welke betekenis hun geloof in God voor hen heeft in een moeilijke periode in hun leven.

Diaconaal jaar

We zijn op zoek naar vier jongeren die een diaconaal jaar willen doen in de periode september 2015 - juni 2016. Doeners en denkers. Jongeren die vriendelijk zijn en die zin hebben om gezellig aan de gang te gaan en er voor mensen willen zijn. Jongeren die de handen uit de mouwen willen steken. Ontplooï jezelf en help de Herberg. Ontdek je verborgen talenten.

Vakantiewerk

Voor de zomer van 2015 zoeken we jongeren die zich twee weken als vrijwilliger beschikbaar willen stellen voor hun medemens. Je voert allerlei praktische taken uit, je werkt met andere jongeren samen en je hebt een bijzonder vakantie.

Lijkt een van beide vacatures je wat, lees dan snel verder op onze website www.pdcdeherberg.nl voor meer informatie of stuur een mailtje naar (vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl). We willen graag met je kennismaken!!



**Netwerken Palliatieve Zorg
Midden- en Noordwest-Twente**

'Café Doodgewoon', inloopavond in Borne

Op woensdagavond 15 april a.s. organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Twente voor ongeneeslijk zieken en hun naasten een inloopavond in Borne. Dit onder de nieuwe naam Café Doodgewoon. Het thema van deze avond is: 'Behandelen of niet?'

Behandelen of niet? Wat zijn de voor- en nadelen? Mensen die ongeneeslijk ziek zijn, komen soms voor enorme keuzes te staan. Een behandeling met alle gevolgen van dien, wat levert het op? Hoe maak je

zo'n keus? Mw. E. Siemerink, internist-oncoloog, houdt een inleiding waarna de mogelijkheid geboden wordt om hierover door te praten en uw vragen te stellen. Tijdens deze inloopavond staan de ontmoeting en het contact met lotgenoten centraal.

Café Doodgewoon op 15 april a.s. vindt plaats in het Het Bussemaker Huis, Ennekerdijk 11 te Borne. Aanvang 19.30 uur (zaal open vanaf 19.15 uur). De avond is kosteloos en aanmelding vooraf is niet nodig.

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met:
Bernadette Nijhuis, 06 34 35 66 13 /
b.nijhuis@carintreggeland.nl
Marie-Josée Eenkhoorn, 06 343 58 100 /
hengelo-borne@leendertvriel.nl

Protestantse gemeente Markelo

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo
Tel: 0547-363890 fax: 0547-276637

Redactie Markelo's kerkblad:

Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709
Mevr. B. Noteboom, Goorweg 45, tel. 361439
Hr. M.H. van Vrouwerff, Stationsweg 25, tel. 361609
Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652
Het volgende nummer verschijnt op **4 mei 2015**.
Inleveren kopij vóór donderdag **23 april 2015**.
E-mail: kerkblad@pkn-markelo.nl

Kerkenraad:

Preases: Mevr. W. Schoneveld-Woestenenk
Email: w.woestenenk@planet.nl
Larenseweg 12 tel. 362406
Scriba: Dhr. B. Hemeltjen
Email: scriba@pkn-markelo.nl
Oude Rijssenseweg 16 tel. 363020
Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890
Email: martinushof@pkn-markelo.nl

Voorganger:

Ds. M. Dijkstra, Tolweg 3 tel. 361238
Ds. E.E. Nordt

Kerkelijk bureau:

Adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242
E-mail: kerkburo-markelo@hetnet.nl
Openingstijden:
Maandag van 10 -12 uur
Mevr. Thea Aanstoot-Meijerink (financiële adm.)
Woensdag en donderdag van 10-12 uur
Mevr. Anita Meulman-Klein Horsman (leden adm.)

College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente:

Bankrekening: NL 73 RABO 034 07 01 153

Diaconie Protestantse Gemeente:

Bankrekening: NL 65 RABO 034 07 00 327