



MARTINUSKERK

91^e jaargang, nr. 779 september 2014

Markelo's Kerkblad

Uitgave van de
Protestantse gemeente Markelo

Internet: www.pkn-markelo.nl

MIJN SCHILD ENDE BETROUWEN

Op 17 juli waren we bij onze dochter aanwezig, toen zij en medestudenten een diploma ontvingen. Op de terugweg naar huis kwam het bericht binnen van het neerstorten van een passagiersvliegtuig boven de Oekraïne. Een week later volgden Aafke en ik via de radio naast onze caravan hoe het Nederlandse volk een dag van nationale rouw hield. Op het moment van stilte, stonden ook wij voor even stil bij wat er zich aan drama in het luchtruim had voltrokken. Hoe diverse mensen met elk een eigen verhaal tijdens hun gemeenschappelijke vlucht ineens slachtoffer waren geworden van een oorlog verder weg. Kort daarna maakten we een tocht door Gaasterland, waar we deze zomer op vakantie waren. Maar de overal aanwezige vlaggen, die halfstok hingen, bleven ons herinneren aan wat er elders was gebeurd. Het was een dag van verbondenheid om niet snel te vergeten.



Een krant berichtte in die periode van het plan om commandotroepen naar het oosten van de Oekraïne te sturen ter veiligstelling van de rampplek. Dit bericht voedde gevoelens van trots en nationale eenheid. Onze mannen en vrouwen zouden het opnemen voor eigen burgers en alles wat hun toebehoort. Maar enkele mannen op leeftijd merkten bij het lezen van dit nieuws schamper op: 'Denken ze nu echt dat ze er daar wakker van liggen? Wat stelt onze landmacht nog voor?' Na beraad is dit plan niet doorgegaan. Het voordeel om er nu ongewapend heen te gaan, was dat er zo geen dreiging uitging van de onderzoeksteams. Onder de plaatselijke bevolking hoorde ik steun voor de slachtoffers en hun vrienden en families. Beelden van gewone mannen en vrouwen, die uiting gaven aan hun medeleven gaven ook een vorm van verbondenheid. Dat overstijgt nationalistische sentimenten.

Hoe een oorlog ver weg ook effect heeft op ons land, werd verder duidelijk in vlagvertoon en demonstraties waarbij vergaande leuzen werden geroepen. Emoties liepen hoog op in Den Haag. Bij terugkeer in Markelo stootte één van de kerkgangers me aan en verwees naar berichten in de bijbel over oorlogen en geruchten van oorlogen met dan weer hier en dan weer daar hongersnood en andere rampspoed. Je kunt nog denken aan het Ebolavirus dat slachtoffers maakt en moeilijk onder controle is te krijgen. Je kunt er huiverig voor worden, wanneer je een reis hebt geboekt naar een land, waar deze ziekte heerst. Bijbelteksten over een naderend einde van deze wereld en de terugkeer van Jezus zelf, komen ook bij mij op. Tegelijkertijd zijn dergelijke gebeurtenissen van alle tijden en eeuwen sinds het begin van onze jaartelling. Maar wanneer we hechten aan het geloof in Jezus, geloven we dat het er wel een keer van gaat komen, dat God dit bestaan op een hoger plan brengt. Net zo goed als dat het na je geboorte zeker is dat eens je einde komt. Maar vraag me niet naar het hoe en wanneer.

Bij alle onrust en onzekerheid is er steun te zoeken bij diezelfde God. Een regel in het volkslied verwijst daarnaar. Zoals het in datzelfde lied ook gaat over de tirannie in de wereld, die je van binnen raakt. Maar waar je ook tegen te strijden hebt. Waar je je tegen hebt te verzetten. Gesteund door de God, die volgens de bijbel opkomt voor de zwakken en onderdrukten en die zich keert tegen onrecht en dwingelandij. Bij een conflict wil je als buitenstaander misschien het liefste neutraal blijven, hoe lastig dat ook is. Maar wanneer mensen worden onderdrukt of klein gehouden, zou God dan neutraal blijven? Ook wanneer dit soort dwang in het klein gebeurt, zal God mensen bemoedigen, die zich gekleineerd weten: "Ik ben met je. Wees sterk." Hij zal er echter ook op uit zijn om de harten te raken van hen die zich misdragen.
MD.

Startzondag 7 september 9.00 uur
Ontbijt in het dienstgebouw
Zie ook blz. 2

Fancy Fair op het kerkplein
Zaterdag 20 september 10.00 uur

Kerkdiensten

Zondag 7 september Martinuskerk Startdag

09.00 uur gezamenlijk ontbijt in het dienstgebouw
10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: CvK / vernieuwing liturgisch centrum

Zondag 14 september Martinuskerk H. Avondmaal (lopend)

10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie / Noodfonds

Zondag 21 september Martinuskerk

10.00 uur ds. J. Bekhof-Smit uit Hengelo
Eindcollecte: Diaconie / Kerk en Israël

Vrijdag 26 september Anholtskamp zangavond

18.45 uur ds. Marten Dijkstra
Collecte: Diaconie

Zondag 28 september Martinuskerk Doopdienst

10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: CvK / Kerkblad
Koffiedrinken na de dienst

Zondag 5 oktober

Martinuskerk

10.00 uur ds. J.W. Leurgans uit Gelselaar

Elsen buurtdienst

10.00 uur ds. Marten Dijkstra

Beide diensten eindcollecte: CvK / Orgelfonds

Zondag 12 oktober Martinuskerk Themadienst

10.00 uur ds. J. Zijlstra uit Elburg
Eindcollecte: Cie. Themadiensten

BIJ DE DIENSTEN



Startdag 7 september: Omdat het vorig jaar in de smaak viel bij de deelnemers beginnen we op de startdag weer met een ontbijt met zelf ingebrachte producten, zoals eigen gemaakte jam, zelf gebakken brood, drinken etcetera. Dit ontbijt begint om 9.00 uur. We horen graag van tevoren wat u meeneemt. Een formulier hiertoe is in het dienstgebouw, maar uw aanmelding kan ook via de website van de gemeente (pkn-markelo.nl). Ook wie zich niet heeft aangemeld, is welkom! We proberen ervoor te zorgen dat er genoeg is voor iedereen. Om 10 uur start de dienst met als thema: **Wat bezielt ons?**

Kinderen volgen een eigen programma met een vossenjacht. Na de overdenking vervolgen we de dag met verschillende activiteiten: gesprek over het thema, meditatie, een bezinningsroute lopen en zang. Rond 11.15 uur komen we weer samen in het dienstgebouw voor een kop koffie of thee. Tegen 11.30 uur is er een gezamenlijke afsluiting. Aan de deelnemers vragen we om in de week van 2 september bij de koster in te leveren wat u met ons delen wilt. Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij Henk Jansen (tel. 364488) en Ria ter Maat (tel. 272922).

Avondmaal en bevestiging: zondag 14 september hopen we Chris te Raa te bevestigen tot ouderling in een dienst waarin we ook de maaltijd van de Heer vieren.

Zangavond: Op vrijdag 26 september is er vanaf 18.45 tot ongeveer 20.00 uur een zangavond in de grote zaal in de Anholtskamp. Deze avond is vooral bedoeld voor ouderen om zo elkaar te ontmoeten en bekende kerkelijke en algemene liederen te zingen. De predikant zorgt voor een korte overweging. Een gast verzorgt een verhaal dat meestal in de streektaal wordt gelezen. U bent van harte welkom!

Doopdienst: zondag 28 september is er de mogelijkheid om uw kind te laten dopen. Wie van deze gelegenheid gebruik wil maken, wordt verzocht om zich bij de predikant aan te melden. Dan wordt er een afspraak gemaakt voor een voorbereidend gesprek in week 38.

Buurtdienst: Op zondag 5 oktober gaat er een gast in het dorp voor, zodat ds. Dijkstra de buurtdienst in Elsen kan verzorgen. Leden van het pastorale team werken in overleg met de zondagsschool mee in de voorbereiding. Het karakter van deze vieringen is door de locatie wat losser dan de diensten in de kerk. Het gaat er in de regel wat gemoedelijker aan toe. Wie deze sfeer ook wil proeven, is welkom.

OPPAS-ZONDAGSSCHOOL

Onder kerktijd is er in het dienstgebouw crèche voor de allerkleinsten en zondagsschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De Zondagsschool begint weer in Stokkum, Elsen en het dorp op **14 september**. Alle kinderen die op de basisschool zitten zijn welkom!

KINDERNEVENDIENST

Elke zondagochtend tijdens de kerkdienst is er voor de kinderen een kinder(neven)dienst. We gaan dan vanuit de kerk naar onze eigen ruimte waar het Bijbelverhaal van die zondag vertaald wordt op een manier die voor kinderen leuk en begrijpelijk is. Alle kinderen van de basisschoolleeftijd zijn welkom

JEUGDKERK

Elke 3e zondag van de maand is er voor tieners van 12 - 16 jaar jeugdkerk in het dienstgebouw van 10 tot 11 uur.

VERVOER

Wilt u graag naar de kerk, maar hebt u geen vervoer? Neem dan even contact op met Anita Meulman-Klein Horsman tel. 0548- 625315 en het wordt geregeld. Voor de Anholtskamp is Jenny Wibbelink-Wolthuis de contactpersoon, tel. 0547-361908.

WELKOM OP DE DONDERDAGMORGEN

Tijdens de markt op donderdagmorgen is er in het dienstgebouw van 9.30 tot 12.00 uur gelegenheid voor ontmoeting en gesprek onder het genot van een kop koffie of thee. **Iedereen** is daar van harte welkom aan de koffietafel!

AGENDA: Op 25 september is er om 20.00 uur bij Arne Wessels een bijeenkomst van wat ik een geloofskring noem, van een aantal jongeren dat enkele seizoenen geleden is begonnen onder leiding van ds. Nordt met gesprekken over de bijbel en het geloof. De laatste keer ging het over de zondagsrust. Nu zijn bijna doodervaringen voorgesteld als thema. De locatie is aan de Koemweg 7. Inlichtingen bij ds. Dijkstra.

OVERLIJDEN

In de afgelopen zomer zijn er in onze gemeente ongekend veel mensen overleden. De klokken luiden menigmaal. Naast de vooraf benaderde voorgangers, moest er door de veelheid aan uitvaarten ook een beroep gedaan worden op anderen. In de meeste gevallen is het gelukt om tegemoet te komen aan de wens van de familie. Ik wil bij deze al diegenen bedanken, die dit mogelijk hebben gemaakt. Er zijn heel wat inspanningen geleverd. Maar tegelijkertijd spreek ik de hoop uit dat de getroffen families troost en kracht vinden, nu een geliefde uit hun kring is heengegaan. Dat geldt voor zowel de mensen uit wijk noord als wijk zuid.

Wijk Noord

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3
Telefonisch spreekuur:
di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur
tel. 361238; Email: martends@ziggo.nl
vrije dag: maandag

GEBOREN

We hebben een geboortekaart ontvangen van Geja Dangremond en Jeroen Hakkert van de Worsinkweg 14a. Op 19 juni is Michiel Jans Hendrikus geboren, roepnaam: Michiel. Hij is het broertje van Floris. Op de kaart staat een mooi levensmotto: Samen lachen, samen spelen, samen alles delen.

Een tweede geboortekaart bericht van de geboorte van Emma Jente Merel, dochter van Maarten en Maaïke Bomans, zusje van Sarah. Ze wonen aan de J.C. Romijnlaan 13. Emma is geboren tot vreugde van de ouders en de oudere zus, maar tijdens een vergadering werd mij duidelijk hoe trots ook de opa is. Dat markeert in dit geval meteen ook het gemis van de andere opa. Daar sta je dan ook weer bij stil. Langs deze weg willen we beide families feliciteren en van harte Gods zegen toewensen.

WIJ GEDENKEN

Op 11 juli is thuis overleden mevrouw Jannie de Visser-Lindhout. Zij werd 72 jaar en woonde aan de Noordachtereschweg 4 te Markelo. Mevrouw de Visser werd geboren op 14 maart 1942 in St. Maartensdijk op het eiland Tholen. Haar hele leven had zij een hechte band met Zeeland. Op 11-jarige leeftijd maakte ze de watersnoodramp mee. Het gezin werd toen geëvacueerd naar Alkmaar. Later werkte ze op Tholen in een kledingbedrijf. Daar leerde ze kleren ontwerpen en repareren. Vakkennis, waar het gezin en vele anderen later van zouden profiteren.

Ze trouwde in Serooskerke met Jan de Visser, die werkzaam was in de weg- en waterbouw. Ze was een grote steun voor hem op de vele plaatsen in Nederland, waar hij werkzaam was. Met hun salonwagen stonden ze in Zeeland, Brabant, Groningen en opnieuw Brabant. In 1970 gingen ze definitief wonen in Markelo naast de eigen zaak. Het gezin kreeg drie dochters en een zoon. Kleinkinderen kwamen er na verloop van tijd ook: zeven in getal.

Mevrouw de Visser was een zorgzame, lieve moeder en oma. De kleinkinderen kwamen graag logeren. Ze was ook sportief: zwom 3x per week en deed aan "Nordic Walking".

Anderhalf jaar geleden werd ze helaas ziek. Toen ze geen baat meer vond bij de behandelingen, wilde ze graag thuis sterven. Er werden door het gezin nog wensen van haar gerealiseerd, zoals een bezoek aan Hoog Catherijne te Utrecht. Het was erg fijn, dat ze een familiedag in Brabant kon meemaken. Daarna ging het hard achteruit tot het einde kwam.

In de besloten afscheidsdienst in het crematorium te Usselo hebben we afscheid van haar genomen. De kleinkinderen hadden haar witte kist prachtig van schilderijen voorzien en er was een overvloed aan bloemen. Een dochter en een kleinkind haalden persoonlijke herinneringen op. De bijbellezingen waren Psalm 121 over God, die ons bewaart en uit Mattheus 11 de woorden van Jezus: "Komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijt en ik zal je rust geven". Ons medeleven gaat in het bijzonder uit naar haar man en de kinderen. Moge haar gedachtenis tot zegen zijn.

Ds. E.K. den Breejen

Op 11 juli is Jan Marinus Olde Samson, Oonderschoer 1, op de leeftijd van 73 jaar overleden. Jan is geboren in Ypelo. In 1960 trouwde Jan met Hanneke ter Welle. Ze kregen samen twee kinderen, Hennie en Wim. Jan werkte op zijn boerderij en bij de OAD en had vele bestuursfuncties. Na bedrijfsbeëindiging is hij in 1992 samen met Hanneke naar Markelo verhuisd. Na zijn pensionering in 2001 heeft hij veel vrijwilligerswerk gedaan. Hij stelde zich dienstbaar op voor een ander in nood. Tijdens zijn ziekte werd hij liefdevol verzorgd door Hanneke. In de dienst van Woord en Gebed die plaatsvond op 16 juli in Uitvaartcentrum Markelo hebben we psalm 23 gelezen. Een passende psalm voor iemand die veel van de natuur hield. Maar er is meer in de psalm te vinden dan de pracht van de natuur. Er zit ook dubbelheid, gebrokenheid in deze psalm. Desondanks is er sprake van vertrouwen. 'U bent bij mij'. Met alle vragen die er blijven, kun je jezelf toch overgeven aan God. De Heer zal een Herder voor je zijn. Moge de Here God zijn kinderen en kleinkinderen nabij zijn in deze moeilijke periode. Ds. J.D. Vedders – Dekker

Op zaterdag 12 juli overleed op 89-jarige leeftijd Teunisje Liefink-Van Kampen. Een bijzondere echtgenote, moeder en oma ging van ons heen. Sinds maart vorig jaar ging haar gezondheid steeds verder achteruit, zaterdag 12 juli sliep ze rustig in. Mevrouw Liefink was een intelligente, zorgzame en vooral gelovige vrouw. Met toewijding heeft haar man Jan haar begeleid tot de laatste dag. Wat was die laatste periode uiteindelijk voor hen beiden een 'gouden tijd'; om nooit te vergeten!

De dienst van Woord en Gebed vond vrijdagmiddag 18 juli plaats in de Martinuskerk. We stonden stil bij haar leven en haar sterven. Beide werden gekenmerkt door een volhardend geloof in God. De liturgie voor de dienst was van tevoren door de heer en mevrouw Liefink zorgvuldig voorbereid. De boodschap die hierin verborgen was klinkt nog na voor de kinderen, de kleinkinderen, voor iedereen die achterblijft, om datgene waar Teunisje Liefink voor leefde: het Woord van onze God te bewaren en blijvend gestalte te geven. Iedereen op zijn of haar manier..... Haar lichaam legden wij op vrijdag 18 juli in de aarde op de algemene begraafplaats waar het rusten zal tot....de bazuin klinkt. Rob Nijhuis, Rijssen

Op 15 juli overleed thuis Jan Andries Izaks, op 78-jarige leeftijd, nadat bij hem vier jaar geleden kanker was geconstateerd. Toen de ziekte zich aandienende en hij geopereerd moest worden, was zijn reactie: "het is niet anders", een reactie die hem typeerde. Jan Izaks was een man die eerlijkheid hoog in zijn vaandel had staan. Hij wist van zijn hobby, tuinieren en bloemen, zijn werk te maken. Veel mensen kennen hem dan ook vanwege zijn jarenlange werkzaamheden bij Gemeentewerken. Bij zijn afscheid op 19 juli waren er dan ook bloemen uit zijn eigen tuin in het familiebloemstuk verwerkt.

Samen met zijn vrouw Jo kregen ze twee zonen, André en Henk. Hij was trots op hen en stond altijd voor ze klaar. Deze behulpzaamheid was kenmerkend voor hem en het werd zelfs noodzakelijk toen zijn vrouw lichamelijke klachten kreeg. Over zijn inzet als mantelzorger hoorde je hem niet; want over één ding waren ze het eens.... Jan en Jo wilden zo lang mogelijk bij elkaar blijven. Naast zijn werk had Jan Izaks nog een grote hobby, de brandweer, een enorme passie.

Nadat hij in de VUT kwam, gebruikte hij zijn creativiteit volledig. Hij genoot van zijn volkstuintje, maakte bloemstukken, kransen, hielp in de buurt met snoeien en wist van gebruikte klompen iets nieuws te maken. Ook was hij bedreven in het kalligraferen en heeft hij zich in de familiestamboom verdiept. Maar velen zullen hem ook kennen van zijn inspanningen voor de boerderijverlichting.

Zijn aanwezigheid zal gemist worden en we hopen dan ook dat zijn dierbaren uit de herinneringen aan hem kracht mogen putten voor de toekomst.

Marja Zandjans

Op 21 juli is overleden Hendrika Harmina (Dika) Leunk, geboren Drieses op de leeftijd van 76 jaar.

Dika van de Slege, zoals de Markeloërs haar kenden, verbleef in de Anholtskamp. Dika was een zorgzame en hartelijke vrouw. Ze gaf haar kinderen alle ruimte om hun eigen weg te kiezen. Een van haar kinderen vertelde: we zijn haar de afgelopen tijd stukje bij beetje kwijt geraakt. Daarom stond er ook bovenaan de rouwbrief: "Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje, haar leven is geleefd. Het is goed zo!" In grote dankbaarheid hebben we haar leven herdacht in een rouwdienst op 25 juli. De goede herder heeft zich over haar ontfermd. In die vrede mag ze nu voorgoed rusten. Na de rouwdienst vond de begrafenis plaats op het kerkhof van Markelo.

Ds. Willem van der Waal

Na een lang en moeizaam ziekbed overleed op 23 juli op de leeftijd van 77 jaar in Deventer Hennie Stoelwinder, geboren Breider. In het crematorium 'De Omarming' te Zutphen, hebben we op dinsdag 29 juli haar leven herdacht. Hennie Stoelwinder heeft jaren gewoond aan de Koekoekslaan. Na veel omzwervingen heeft zij, een geboren Drentse, daar haar thuis gevonden. Ze was een sterke vrouw. Daarover hebben we gelezen uit het boek Spreuken. Ze was trots op haar beide kinderen. Haar tuin was haar zeer lief. In haar goede jaren zong ze mee in het kerkkoor. De dood van haar man die verongelukte in 1987, was voor haar een zware klap. Maar door haar sterke karakter wist ze zich te herstellen. Toen ze helemaal afhankelijk werd hoefde het voor haar niet meer. Moge de Eeuwige zich ontfermen over dit moegestreden mensenkind! Ds. Willem van der Waal

Op 3 augustus overleed Jan Willem Dirk (Wim) Brands op de leeftijd van 65 jaar. Wim kwam van Stokkum uit een gezin van zes kinderen. Hij was getrouwd met Hetty van der Sluis en woonde aan de Fokkerstraat. Na verschillende beroepen kreeg hij werk bij een Volvo-dealer in Rijssen. Ruim zes jaar geleden begon bij hem de ziekte van Alzheimer. Samen met zijn vrouw en de beide dochters en met steun van familie, kon hij zich staande houden. Qua karakter bleef hij de zachte, lieve man, die hij was. Hij had thuis op zolder een mooie plek om te genieten van zijn muziekverzameling. In Bruggerbosch in Enschede werd een geschikte locatie gevonden voor dagbehandeling. Hier is hij ook naartoe gebracht voor verpleging, toen zijn gezondheid in juli van dit jaar sterk verslechterde. Net daarvoor waren hij en Hetty nog samen op vakantie geweest. In de dankdienst voor zijn leven werd een door hem geliefd nummer ten gehore gebracht: 'Welk een vriend is onze Jezus'. Moge in Hem de steun en kracht worden gevonden, die nodig zijn om zonder Wim verder te gaan. MD

Op 4 augustus vond in de Martinuskerk de afscheidsdienst plaats voor IJje (Edy) Westra. Hij overleed op 29 juli en werd 83 jaar. Geboren in het Friese Beetsterzwaag kwam Edy met zijn gezin, zijn vrouw Amy, dochter Bonnetta en zoon Arjan, zo'n 40 jaar geleden in Markelo wonen. Hij was technisch tekenaar van beroep en was in die hoedanigheid betrokken bij diverse projecten van de gemeente. De toren van de Martinuskerk draagt nog de sporen van restauratiewerkzaamheden die op zijn aanwijzingen zijn verricht.

Edy was een man met een sterk karakter. Een register. Hij hield de touwtjes graag zelf in handen. Daarom was de laatste fase van zijn leven voor hem zo moeilijk te aanvaarden.

In een paar weken tijd ging zijn gezondheid zienderogen achteruit, hij kwam in ernstige ademnood en zijn leefwereld werd heel snel erg klein. Hij was een gelovig man, hoewel al sinds flink wat jaren niet meer zo nauw betrokken bij de kerkelijke gemeente. Zijn geloof is hem altijd tot steun geweest. Edy Westra geloofde in het goede in de schepping, de liefde tussen mensen en verbond dat met God. In de Afscheidsdienst noemden wij zijn leven en zijn naam voor God en voor de mensen aan de hand van een enkel woord van Jezus, "hebt elkander lief" (Joh. 15:2). Aansluitend vond de teraardebestelling plaats te Markelo. God trooste zijn echtgenote en zijn kinderen.
Ds. A. Braakman

Op 4 augustus stierf Gerrit Jan (Jan) Oonk in zijn boerderij aan de Borkeldweg 9. Hier is hij geboren en heeft hij lang samengewoond met een oudere zuster en broer, die net als hij vrijgezel zijn gebleven. Een andere zuster trouwde en ging uit huis. Naast het boerenwerk was er een klein winkeltje aan huis met koffie, thee en rookartikelen. Toen Jan vanaf 1995 alleen kwam te staan, heeft hij zich mede met hulp van anderen weten te redden. Buren hielden een oogje in het zeil. Met enkelen kwam hij op oudere leeftijd regelmatig samen om een spelletje rummikup te doen. Verder leidde hij een teruggetrokken bestaan en leefde hij in grote eenvoud, maar Jan was een tevreden mens. Hij was geen prater maar had een duidelijke wil. Onnodig geld uitgeven was er niet bij. In de kring van oomzeggars, buurtgenoten en mensen uit de zorg hebben we afscheid van hem genomen in een dienst in het uitvaartcentrum, waarna de begrafenis volgde. Jan werd 91 jaar. Hoewel hij er weinig over heeft gezegd, is geloof in God voor hem van waarde gebleven, getuige zijn opmerking dat de zegen van God het voornaamste is. Die zegen wensen we allen toe, die hem missen.
MD

AANVULLING PASTORALE TEAM

Chris te Raa van de Burg. Nilantlaan 34 heeft zich bereid verklaard om als ouderling mee te helpen in wijk noord. Het is de bedoeling dat hij de pastorale zorg over het oostelijke gedeelte van de wijk de Esch deelt met zijn vrouw Barbara. Op 14 september hopen we hem te bevestigen. Bij deze van harte welkom in het team. De straten zijn: De Delle, De Hiele,

Dissel, Effinck, Middeler, Oldenhof, Oonderschoer, Sancerreweg en Spelleweg. Linie Welmer houdt de zorg over de rest van die wijk, maar kan zo nodig een beroep op Barbara en Chris doen. In Elsen neemt Annelies Wessels van de Plasdijk 7 de zorg op zich van de gemeenteleden, die wonen in de Bovenbergweg, de Groningeresweg, de Groningerveldweg en de Kemperweg. De gemeenteleden die aan de Herikerweg 25-27 en 32-34 en de Rijssenseweg 53-55 en 26 wonen, kunnen ook een beroep op haar doen. Een bijgewerkte verdeling van wijk noord komt op de website van de kerk.

Met vriendelijke groet, Marten Dijkstra

Wijk Zuid

Predikant: ds. E.E. Nordt

Roggestraat 4

tel. 388892, bij geen gehoor kunt u de telefoonbeantwoorder inspreken.

Email: nordt57@gmail.com

WIJ GEDENKEN

Dinsdag 8 juli overleed, omringd door zijn geliefden, Gerrit Jan van Laarhoven. Hij werd 74 jaar.

Net toen hij er zich op verheugde weer naar huis te gaan na een revalidatieperiode in het St. Elisabeth verpleeghuis te Delden, werd Gerrit van Laarhoven opnieuw ziek, moest weer opgenomen worden in het ziekenhuis, waar de artsen hem vertelden niets meer voor hem te kunnen doen. Het thuiskomen werd een thuiskomen om te sterven.

Twaalf jaar geleden verhuisden Gerrit en Dika van Laarhoven, samen met hun zoon Evert-Jan, van Varsse (gem. Hengelo-Gld) naar de Nachtegaallaan in Markelo. Hier genoten ze van familie dichtbij en van de omgeving. Van vakanties aan zee in eigen land en ver weg. Hier genoot Gerrit van fietsen, wandelen, van schilderen, van biljarten bij de Anholtskamp en van digitale fotografie. Gaandeweg nam hij ook taken in huis over zodat zijn vrouw Dika meer vrijwilligerswerk kon gaan doen. Begin 2013 werd hij ziek. Bloedonderzoek wees uit dat hij acute leukemie had. Hij ging het gevecht aan en krabbelde weer overeind. Rond Pasen van dit jaar kwam de ziekte terug. Vrijdag 4 juli kwam hij thuis waar hij in de vroege avond van dinsdag 8 juli overleed.

In een dienst van Herinnering en Afscheid namen we dinsdag 15 juli in de aula van het crematorium in Uselo afscheid van deze unieke man, met de woorden van de tekst uit Galaten 6 vers 2, waarmee het huwelijk van Dika Kuypers en Gerrit van Laarhoven, werd bevestigd en ingezegend op 25 september 1964:

Steun elkaar

Verdraagt elkanders moeilijkheden,

zo zult gij de wet van Christus vervullen

Elkaar steunen en dragen. Dat hebben ze gedaan in de 59 jaar waarin ze elkaar kenden. Ze kenden elkaar door en door. In het bijzonder tijdens het ziek zijn van Gerrit was zijn vrouw Dika, dag en nacht om hem heen om hem te verzorgen. Er is geen betere verpleegster, zei hij dan. Elkaar steunen is ook de

kern van het christelijk geloof – dat je dat doet – er bent - als de ander je nodig heeft – uit liefde, zonder er iets voor terug te verwachten, daarom gaat het in wezen.

Gerrit van Laarhoven. Zijn leven is nu voltooid verleden tijd. Hij zal door velen gemist worden. Zijn nagedachtenis zij tot zegen. Dini Beuving-Dannenber

Zondagavond 3 augustus kwam een einde aan het leven van Jan Hendrik Willem (Henk) Brinkers. Henk werd niet ouder dan 51 jaar. Ruim vier jaar geleden werd bij hem asbestkanker vastgesteld. Doordat de eerste behandelingen aansloegen, heeft hij zijn werk in de buitendienst van de gemeente kunnen hervatten. Toen de ziekte later toch weer opzette, was het moeilijk om zich daarbij neer te leggen. Want hij was er niet de man naar om stil te zitten en was het liefst met zijn handen bezig en zijn hobby, het verzamelen van oude gereedschappen en toeren met tractoren. In zijn vrije tijd hielp hij bij een loonbedrijf. Dat werk had hem in contact gebracht met Gerrie Lonink. Ze deelden een gezamenlijke liefde: de autocross. Door het plotselinge overlijden van Henk's vader vond het huwelijk van Gerrie en Henk later plaats dan gepland. Ze kregen een dochter, Jorien, en de tweelingen Bas en Rob. Zij en zijn moeder Grada en zus Anja konden vele anekdotes over Henk aanhalen, toen we ons aan de Stokkumerweg 71 op de dag van zijn begrafenis voorbereidden. In de hoop dat zijn leven niet voorgoed ten einde is en licht het donker verdrijft, hebben we hem laten gaan. MD

Jan Willem Elkink stierf na enkele dagen ziek te zijn geweest heel onverwacht op 7 augustus in zijn woning aan de Brummelaarsweg 13, zijn geboorteplek. Een maand eerder was zijn oudere broer overleden. Met hem en zijn jongere zus groeide hij op hun boerderij op. Omdat vader veehandelaar was, moest er thuis bijgesprongen worden. Iets van die handelsgeest zag je ook terug bij Jan Willem, die het bedrijf voortzette. Toen het vee stapsgewijs van de hand werd gedaan, bleef hij doorgaan met zijn grote hobby, het houden van allerlei kleinvee en vogels. In zelf gemaakte bouwsels werden deze ondergebracht. Of deze waterpas stonden luisterde niet zo nauw. Ook aan kleding stelde hij geen hoge eisen. In 1956 was hij getrouwd met Dika Oosterveld. Ze kregen een dochter en twee zoons van wie er één op jonge leeftijd aan een spierziekte overleed. Afgezien van een hersenbloeding in 2008 was hij een gezegend man met een goede gezondheid. Enkele dagen na zijn overlijden zou hij 87 zijn geworden. Nu moesten we hem naar zijn laatste rustplaats brengen op de algemene begraafplaats in Markelo. Mogen zijn vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen steun ontvangen van God. MD

Op 11 augustus overleed op de leeftijd van 88 jaar: Jan Willem Schorffhaar van de Roosdomsweg 42, echtgenoot van Dika Roeterdink. Om zijn verslechterende

gezondheid was hij onlangs verhuisd naar de Anholtskamp, waar zijn vrouw sinds kort op de Hoch is opgenomen. Jan Willem kwam van 'De Plas', wat nu de Larenseweg 45 is. Hij was de jongste uit een gezin van acht kinderen. Jan Willem en Dika kregen twee zoons, één dochter, klein- en achterkleinkinderen. Hij combineerde het boerenbedrijf met melk rijden. Dat was hard werken voor een sober bestaan, waarbij ook gerekend werd op de inzet van hun kinderen. Eén van hen schetste die sfeer van vroeger tijdens de dienst in het uitvaartcentrum. Jan Willem nam geen blad voor de mond. Hij hield van gezelligheid en een borreltje op zijn tijd. Om geld gaf hij niet. Kenmerkend voor hem zijn verder de klompen, die hij vaak aan had en de trekker waar hij regelmatig mee naar het dorp ging. Een rijbewijs had hij niet. Hij en Dika vormden een paar dat elkaar goed in evenwicht hield en veel samen was. Moge God zelf het zijn, die hen ooit weer bijeenbrengt. MD

REGEL WEGGEVALLEN

In het in memoriam van Egbert Holterman in het vorige kerkblad is de slotregel weggefallen, zodat de laatste zin abrupt eindigt. Wanneer ik aanhaal dat hij houvast vond bij God, is mijn wens dat dit geloof ook tot steun mag zijn van allen die hem zullen missen. Die laatste woorden ontbraken. MD

Kerkrentmeesters

Naamgeving aan het dienstgebouw van de Martinuskerk

In de kerkenraad is afgesproken dat de kerkrentmeesters met een voorstel zouden komen voor een naam voor het noordelijk deel van het dienstgebouw. Bij de ingebruikname van het geheel gerenoveerde uitvaartcentrum in 2010 is daar de naam "Uitvaartcentrum Markelo" aan meegegeven. Een naam die goed en consequent gebruikt wordt.

Nu het resterende gedeelte van het gebouw geheel dienst doet als sociaal-cultureel onderkomen, is ook daarvoor een meer passende naam op z'n plaats.

Om geen discussie binnen de kerkenraad te krijgen is besloten de Stichting Heemkunde, als medegebruiker van het gebouw, te vragen om op basis van historische gegevens met een passend voorstel te komen. Op basis van deze historische gegevens van de grond waarop het gebouw is gevestigd kwamen ze er niet uit. Uiteindelijk werden er een viertal namen aangedragen waarvan er één duidelijke voorkeur genoot.

Deze naam zal op de startzondag, 7 september 2014, worden onthuld!

Het wordt een aansprekende naam in de Hof van Twente, voor een gebouw, waar door veel Markelose verenigingen en organisaties gebruik van wordt gemaakt.

Ook u kunt eventueel gebruik maken van het gebouw. Indien u interesse heeft, kunt u contact opnemen met de beheerder van het gebouw, Jeroen Noltus, telefoon 0547-363890 of per E-mail: dienstgeb@pkn-markelo.nl

Diaconie

COLLECTEN

Op 14 september is de eindcollecte voor het noodfonds zodat de diaconie voor onvoorziene noodhulp daarvan gebruik kan maken.

De eindcollecte van 21 september is voor het werk van Kerk en Israel. De Protestantse Kerk werkt aan een oplossing voor het Joods-Palestijnse conflict via wederzijdse erkenning en het wegnemen van vooroordelen. Zonder uw bijdrage kan het werk van Kerk en Israel niet worden voortgezet.

Bent U niet in de gelegenheid om deze diensten bij te wonen, maar wilt U wel een gift doen voor deze doelen, dan kunt U het overmaken op Rabobank: NL 65 RABO 034 07 00 327 van de Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. de bestemming.

Jeugd en Jongerenwerk

JEUGDCLUBS

De vakantie zit er weer op. De scholen zijn weer begonnen en ook de diverse verenigingen gaan weer van start, zo ook de jeugdclub.

Voor wie nog niet weet wat de jeugdclub is even een korte uitleg.

1 x per maand is er (meestal op de laatste donderdag van de maand) voor kinderen van ± 6 tot 12 jaar de gelegenheid om een uurtje (van half zeven tot half acht) gezellig te komen knutselen in het dienstgebouw (naast de kerk).

Als je wilt weten wat we dit jaar al hebben gemaakt dan verwijzen wij naar de vorige uitgaven van het kerkblad daarin komt meestal een fotocollage te staan van de knutselavond. Ook op de website www.pkn-markelo.nl staan de fotocollages.

De leiding, Jolanda van den Noort en Herma Bonenkamp zijn bezig om leuke knutselideeën te verzamelen.

De eerste knutselavond is op **donderdag 25 september van 18.30 tot 19.30 uur.**

De kosten bedragen € 1,00 per kind.

Komen jullie ook? Opgave vooraf is niet nodig.

Van de Zondagsschool



De scholen zijn weer begonnen dus gaat ook de Zondagsschool weer van start.

Alle kinderen van de basisschoolleeftijd zijn van harte welkom op 14 september op drie locaties: Elsen, Stokkum en het Dienstgebouw.

Misschien zien we elkaar ook wel even op de startdag 7 september in het Dienstgebouw.

Tot ziens.....



Algemeen

HERVORMDE VROUWENVERENIGING



BESTE DAMES,

De vakantie is weer voorbij en een ieder geniet nog steeds van het mooie weer. Daarom hopen wij met onze **fietstocht** ook van een schitterende dag te mogen genieten. We nodigen U dan ook

uit op **dinsdag 9 september a.s.** vanaf half 10 tot kwart voor 10 om weer met de fietstocht te beginnen. De start is bij **DE HOESTINKHOF**. We hebben bewust de start daar gepland, want er is een schitterende route uitgezet door Diepenheim richting Gelse-laar en Noordijk. De afstand is ongeveer 25 kilometer, dus als U dit genoeg vindt laat U dan even brengen bij de Hoestinkhof. We beginnen met koffie en wat lekkers en een heerlijke lunch en natuurlijk aan het eind nog een heerlijke sorbet.



De kosten voor deze dag zijn € 22.50 p.p.

Opgave voor deze fietstocht kan tot vrijdag 5 september bij Leidy ter Haar Tel. 0547-361733.

Het bestuur hoopt dat veel dames met ons meefietsen.

Bloemstikken voor de Fair van de Martinuskerk.

Ook dit jaar gaan we weer bloemstikken voor de Fair van de Martinuskerk. Deze Fair wordt gehouden op **zaterdag 20 september.**

We gaan de bloemstukjes maken **op donderdag 18, en vrijdag 19 september**, 's morgens van 10 tot 12 uur en 's middags vanaf 1 uur. Wie komt er één of beide dagen meehelpen? Alle hulp is welkom en U hoeft hiervoor echt geen groene vingers te hebben. Graag opgave bij Alies, tel. 363334 of Diny tel. 361811

Ook horen we graag wie nog bloemen, schelpen of fietsbanden, enz... ter beschikking kan stellen.

Natuurlijk mag u ook zonder opgave voor de gezelligheid en een kop koffie binnenlopen.

Graag tot ziens!

VERENIGINGSVOND

De Hervormde vrouwenvereniging gaat weer met het nieuwe seizoen 2014/2015 beginnen.

De eerste avond is **donderdag 25 september** en wij beginnen ontspannend met een Italiaanse avond.

Wij hebben Mevrouw Aniek Rooderkerken uitgenodigd om ons wat te vertellen over allerlei onderwerpen, zoals enkele plaatsen, cultuur, kunstwerken, culinaire gebruiken etc.

Ook willen wij wat van dat culinaire proeven.

Wij hebben de Markelose Pizzeria Il Campanile gevraagd om een soort proeverij van hapjes te serveren. Wat dat allemaal zal zijn blijft een verrassing

EXCURSIE

Onze excursiemorgen is op **dinsdag 7 oktober**.

Wij gaan naar Shiitake Kwekerij Masselink in Tilligte. We worden ontvangen met een kop koffie en cake en een heerlijk bord shiitake soep.

Shiitakes zijn van oorsprong Japans/Chinese paddenstoelen, ze zijn erg gezond, cholesterol verlagend en ook uitstekende vleesvervangers.

Heerlijk in culinaire gerechten of soep.

Men heeft hier een unieke manier van kweken en het hele proces wordt ons uit de doeken gedaan.

We gaan er met eigen auto's naar toe en vertrekken **om 8.45 uur** vanaf het Dienstgebouw.

Graag tot ziens! Bestuur HVV



Het Nederlands Bijbelgenootschap bestaat 200 jaar.

Op 28 juni werd er in Utrecht een groot Bijbelfestival gehouden om dit te vieren.

De Bijbel is voor iedereen, dus jong en oud was uitgenodigd, met als hoogste gast Prinses Beatrix.

Een bruisende dag op de sfeervolle locatie. In de vele ruimtes viel de hele dag van alles te beleven rondom de Bijbel.

Naast dit jubileum festival organiseert het NBG in 2014 nog een aantal activiteiten:

- De tentoonstelling *Thuis in de Bijbel. Oude meesters, grote verhalen* – was tot en met 10 augustus te zien in Museum Catharijneconvent.
- De verschijning van de *Bijbel in Gewone Taal* in het najaar.

Maar bovenal vragen wij uw aandacht voor het jubileum project **Grow and Learn**.

NBG-jubileumproject *Grow and Learn* helpt kinderen weerbaarder te maken

In het jubileumjaar 2014 vraagt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) extra aandacht voor het project *Grow and Learn*, een zondagsschoolproject dat kinderen in Latijns Amerika helpt in hun vaak moeilijke bestaan.

In veel landen van Centraal en Latijns Amerika groeit de kerk en veel van deze groei vindt plaats in de minder ontwikkelde gebieden waar weinig middelen

voor educatie beschikbaar zijn. Op de zondagsscholen bestaat een grote behoefte aan getrainde zondagsschoolleerkrachten en goed lesmateriaal voor de kinderen. Zonder deze middelen haken kinderen af. *Grow and Learn* zorgt ervoor dat leerkrachten in staat zijn iedere zondag een aantrekkelijk en afwisselend programma aan te bieden.

In 2013 hebben in Guatemala maar liefst 280 zondagsschoolleiders meegedaan aan de workshops van *Grow and Learn*.

“Vanuit Gods woord leren wij kinderen normen en waarden, zodat ze een andere levensstijl kiezen en vredelievende mensen worden.”

Meer dan een zondagsschoolmethode

De investering per kind bedraagt ongeveer € 10. Een klein bedrag met grote impact op het leven van een kind. De kinderen leren hoe je in vrede kunt leven. En dat heeft invloed op het hele gezin!

‘Dit zondagsschoolprogramma geeft kinderen de kans op te groeien tot mannen en vrouwen die uit zijn op vrede en niet op geweld. Het is een verandering van binnenuit, die grote invloed heeft op het gezin en op de samenleving! *Grow and Learn* is daarom meer dan een zondagsschoolmethode. Het biedt kinderen een uitweg uit de spiraal van geweld waarin ze leven. Dankzij dit programma krijgen kinderen een ander leven, vol van geloof en hoop’, aldus Ana Isabel Totis één van de zondagsschoolleiders.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem

Contactpersonen werkgroep:

Teuni Hoogendam en Dini Rozendom.



BIJBELLEESROOSTER

	September 2014	
Ma 1	Spreuken 6:12-19	Wees betrouwbaar
Di 2	Spreuken 6:20-35	Vreemdgaan is gevaarlijk
Wo 3	Spreuken 7:1-27	Laat je niet verleiden
Do 4	Psalm 119:81-88	Smachten naar redding
Vr 5	Matteüs 17:1-8	Feest van herkenning
Za 6	Matteüs 17:9-13	Elia en Johannes
Zo 7	Matteüs 17:14-23	Zwakte en kracht
Ma 8	Matteüs 17:24-27	Belasting betaald
Di 9	Matteüs 18:1-9	Belangrijkheid
Wo 10	Matteüs 18:10-20	Bereiken en aanspreken
Do 11	Psalm 119:89-96	(On)eindigheid
Vr 12	Matteüs 18:21-35	Vergevingsgezindheid
Za 13	Matteüs 19:1-9	Huwelijksbescherming
Zo 14	Matteüs 19:10-15	Kinderzegen
Ma 15	Efeziërs 1:1-6	Voorbestemd
Di 16	Efeziërs 1:7-14	Gemerkt
Wo 17	Efeziërs 1:15-23	Dankbaarheid
Do 18	Matteüs 19:16-22	Hoe word je rijk?
Vr 19	Matteüs 19:23-30	Door het oog van een naald
Za 20	Matteüs 20:1-16	Ter elfder ure

Zo 21	Matteüs 20:17-34	Omgaan met macht
Ma 22	Efeziërs 2:1-10	Opstanding
Di 23	Efeziërs 2:11-22	Medeburgers en gezinsleden
Wo 24	Efeziërs 3:1-13	Vrije toegang
Do 25	Efeziërs 3:14-21	Perspectief
Vr 26	Ezechiël 18:1-13	Eigen verantwoordelijkheid
Za 27	Ezechiël 18:14-20	(On)geloof is geen erfgoed
Zo 28	Ezechiël 18:21-32	Wie is onrechtvaardig?
Ma 29	Ezechiël 19:1-14	Leeuwin en wijnstok
Di 30	Ezechiël 20:1-12	Goede raad is duur
	Oktober 2014	
Wo 1	Ezechiël 20:13-26	Israel in de woestijn
Do 2	Ezechiël 20:27-38	De maat is vol
Vr 3	Ezechiël 20:39-44	Ooit komt het inzicht
Za 4	Ezechiël 21:1-12	Te vuur en te zwaard
Zo 5	Ezechiël 21:13-22	Zwaardmacht
Ma 6	Ezechiël 21:23-32	Twee wegen
Di 7	Ezechiël 21:33-37	De straf van het zwaard
Wo 8	Ezechiël 22:1-16	Bloedstad

FANCY FAIR



Eindelijk is het na maanden van voorbereiding, vergaderen en sorteren van ingebrachte goederen bijna zover: **de jaarlijkse Fancy fair.**

We kunnen ook dit jaar weer een keur aan goederen, zoals kleding, speelgoed, elektra, meubels, potten en pannen, bloemstukken, enz., enz., ter verkoop aanbieden.

Ook kunt u olieballen, een broodje hamburger kopen of gewoon koffie halen in een mok die u bij de kraam koopt. Een springkussen, muziek, de verloting, kortom, alles zal aanwezig zijn om ook deze dag weer tot een succes te maken!

Om 11.15 uur wordt een veiling gehouden van allerlei antiek en curiosa. Komt het zien, het zal u verbazen!

De Fair wordt gehouden op zaterdag 20 september. Aanvang 10.00 uur.

U bent allemaal van harte welkom!

BENEFIETCONCERT ENJOY

Op **zaterdagavond 4 oktober** zal Gospelkoor Enjoy haar medewerking verlenen aan een benefietconcert dat wordt georganiseerd door regiokoor "Lechajim" uit Wierden. De opbrengst van het concert zal geheel

ten goede komen aan **Hospice de Reggestroom in Rijssen.**



De koren die hun medewerking verlenen aan het concert zijn "Looft den Heer" uit Notter, "Lechajim" uit Wierden en Gospelkoor "Enjoy" uit Markelo. Ook zal het Koperensemble "Wilhelmina" uit Rijssen belangeloos haar medewerking verlenen. Het belooft een concert te worden met voldoende afwisseling. Waar ook nog ruimte is voor samenzang en er zal nog een presentatie gegeven worden over het Hospice.

De aanvang van het concert is 19.30 uur (tot ongeveer 21.30 uur) de kerk is open om 19.00 uur. Het zal plaats vinden in de **Dorpskerk in Wierden**. De entree is gratis maar wij vragen een vrije gift voor het Hospice. U bent van harte uitgenodigd.

Gospelkoor Enjoy.

OPEN KERKDAGEN



In de zomermaanden is de kerk op donderdagmorgen open geweest met een expositie over 'Lief en leed'. Er was te zien welke kleding vroeger werd gedragen bij trouwen, geboorte en overlijden. De St. Heemkunde

verzorgde een diapresentatie over rouwgebruiken vroeger en nu. Het orgel werd bespeeld, er was handwerk te koop en bezoekers konden een kop koffie krijgen. Tijdens een van deze dagen werd het orgel



zelfs bespeeld door een aanwezige toerist van 12 jaar, onder het toezicht van een van onze eigen organisten Dick Gerrits. Een oudere broer speelde tegelijkertijd op zijn trompet. Verrassend! Dat geeft hoop voor de toekomst. MD



VREDESWEEK

Vrede en gerechtigheid veraf en dichtbij.

Van zaterdag 20 tot zondag 28 september wordt in Nederland de Vredesweek gehouden.

- **Veraf:** In Syrië helpt de Protestantse Kerk actiegroepen van burgers bij kleinschalige vredesprojecten. Zij maken radio-uitzendingen, geven kranten uit of organiseren onderwijs. Dat is nodig, want eerlijk nieuws is schaars en veel scholen zijn vernield gedurende de al drie jaar durende strijd, of worden gebruikt als onderkomen voor vluchtelingen. Dankzij dit burgerinitiatief kunnen er weer 350 kinderen naar school.
- **Dichtbij:** In Nederland komt de kerk op voor kinderen die slachtoffer zijn van oorlog. Vaak komen gevluchte kinderen eerst terecht in de grensgevangenis. En dat terwijl ze al zo getraumatiseerd zijn. Onder het motto "Geen kind in de cel", probeert Kerk in Actie samen met andere organisaties dit te voorkomen. Ook worden organisaties ondersteund die kinderen in asielzoekerscentra helpen hun trauma's te verwerken.



HOUD CONTACT MET DE KERK

Wie als lid van de Protestantse gemeente Markelo prijs stelt op een bericht van geboorte of overlijden in het kerkblad, willen we vragen om dit tijdig aan ons door te geven. Een in memoriam van maximaal 200 woorden is aan te leveren bij de wijkpredikant. Bij een niet-kerkelijke uitvaart kan dat op verzoek ook worden beperkt tot de naam, datum en leeftijd.

ZALENVERHUUR

Waar? Dienstgebouw
Voor al uw vergaderingen / bijeenkomsten/
workshops
Aantal 5 tot 150 personen
Info Jeroen Noltus
Tel. 363890
Email: dienstgeb@pkn-markelo.nl

RADIO KERKLOKAAL

*Kerkelijk nieuws uit de Hof van Twente
104.1 FM op de kabel en 107.6 FM in de ether.
De uitzendtijden zijn als volgt:
donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur.
De herhaling van de uitzending:
zondagmorgen van 09.00 uur – 10.00 uur.
Redactie adres: Mevrouw R. Wibbelink,
Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor.
Tel: 0547-261937*

Protestantse gemeente Markelo

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo
Tel: 0547-363890 fax: 0547-276637

Redactie Markelo's kerkblad:

Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709
Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439
Hr. M.H. van Vrouwerff, Stationsweg 25, tel. 361609
Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652
Het eerstvolgende nummer verschijnt op **6 oktober 2014**.
Inleveren kopij vóór donderdag **25 september 2014**.
E-mail: kerkblad@pkn-markelo.nl

Kerkenraad:

Preses: Mevr. W. Schoneveld-Woestenenk
Email: w.woestenenk@planet.nl
Larenseweg 12 tel. 362406
Scriba: Dhr. J.J. Haas
Email: pg.markelo@home.nl
Tolweg 40b tel. 362063

Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890
Email: dienstgeb@pkn-markelo.nl

Voorgangers:

Ds. E. E. Nordt, Roggestraat 4 tel. 388892
Ds. M. Dijkstra, Tolweg 3 tel. 361238

Kerkelijk bureau:

Mevr. H.T. Aanstoot - Meijerink
Openingstijden: ma. 9-12 uur; wo. 9-12 uur; vr. 9-12 uur
adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242
E-mail: kerkburo-markelo@hetnet.nl

College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente:
Rabobank: NL 73 RABO 034 07 01 153

Diaconie Protestantse Gemeente:

Rabobank: NL 65 RABO 034 .07.00.327