



MARTINUSKERK

# Markelo's Kerkblad

Uitgave van de  
Protestantse gemeente Markelo

Internet: [www.pkn-markelo.nl](http://www.pkn-markelo.nl)

## HIJ WAAKT VOOR MIJN ZIEL

(LB 23b, naar Psalm 23)

In Psalm 23 wordt God vergeleken met een herder. Dit roept het beeld op van de schapen op de Borkeld. Een herder leidt ze over het terrein en zorgt ervoor dat ze op een plek grazen, waar voldoende voedsel is. Schapen die afdwalen, kunnen worden teruggehaald met behulp van een hond. Van een ouderling leerde ik dat ze daarvoor in Twente ook een kloetschuppe gebruikten. Door een kluitje modder te gooien met een schepje was een schap bij te sturen. In het mensenleven ligt daar een taak voor ouders, als het gaat om het corrigeren van kinderen. Maar zo hebben ook volwassenen het af en toe nodig om te horen waar hun houding of gedrag is te verbeteren.



Foto overgenomen van [www.oldgrol.nl](http://www.oldgrol.nl) (bewerkt)

In het op psalm 23 gebaseerde lied 'De Heer is mijn herder' komt een passage voor waarin wordt gezegd, dat God over onze ziel waakt. Is hier gedacht aan de menselijke ziel? Een onzichtbaar deel van de mens, dat volgens een opvatting na het sterven tot God gaat? Of gaat het meer in het algemeen om ons innerlijk, ons wezen, wie we ten diepste zijn? Wanneer je de bijbeltekst erbij haalt, staat er in het Hebreeuws nefesj, dat letterlijk kan worden vertaald met ziel of adem, maar dat ook ons als persoon kan aanduiden, onszelf als levend wezen.

In Psalm 23 staat dan dat God onze ziel doet terugkeren, dat wil zeggen: we worden hersteld, we komen op adem, we krijgen nieuwe kracht. Of zoals ds. Oussoren in zijn Naardense vertaling neerzet: 'Mijn levensadem keert door hem terug'. Dat heeft niets te maken met een of andere geestelijke dimensie, een soort van ziel die valt te onderscheiden van de mens in lichamelijke gestalte. Er is eerder te denken aan een vermoeid

dier, dat weer even bij kan komen, dat kan uitrusten. Die momenten heeft iedereen nodig om het vol te houden. Het is wat je van God mag ontvangen, wat God ieder mens gunt.

Je zou kunnen denken aan de wekelijkse rustdag van het werk, wat in de bijbel de sabbatdag is, de zaterdag. Wat in de kerk door de eeuwen heen is verplaatst naar de zondag. In bredere zin kun je denken aan momenten van rust als onderbreking van inspanningen. De boog kan niet altijd gespannen staan. Wie signalen van vermoeidheid negeert en werk of zorgen niet meer goed van zich af kan zetten, kan overbelast raken of een burn-out krijgen. Oplossingen voor dergelijke stress zijn niet altijd meteen voorhanden. Maar ergens zal toch wat moeten veranderen, wil je staande blijven.

Een burn-out kan al scholieren raken, die tegen een te hoge verwachting van zichzelf aanlopen. Wie zelf in de zorg werkt en daarnaast nog tijd vrij moet maken voor een hulpbehoevende ouder, kan ook uitgeteld raken, wanneer deze situatie te lang aanhoudt. Een boer, die er uit noodzaak een baan bijheeft, komt ook in de gevarezone op het moment dat er zorgen bijkomen in de privésfeer. Zo zijn er vele voorbeelden te geven, die nu spelen.



Wanneer ik teruggrijp op die oude psalm, dan wordt daar van God gezegd, dat Hij ons doet opademen, doet recreëren. Dat is niet alleen in de vorm van ontspanning, of van een bijstellen van eisen, die we aan onszelf stellen, of van lasten die ons worden opgelegd. Het is ook in de vorm van kracht, die Hij ons schenkt. Kracht om de zorgen van de dag te dragen. Of zoals een vrouw mij zei: het is dankzij steun van boven waardoor ik het in een moeilijke situatie heb kunnen volhouden. Dat is een geloofsuitspraak, waarvoor je geen bewijs kunt leveren. Maar deze ervaring kan wel steunen op oude bronnen, zoals dat oude gedicht, dat aan David wordt toegeschreven. Met Gods steun kun je verder. MD

***“Volg jij het nog?”***  
***Themadienst 12 oktober***  
***Martinuskerk 10.00 uur***

# Kerkdiensten

## Zondag 5 oktober

### Martinuskerk

10.00 uur ds. J.W. Leurgans uit Gelselaar

### Elsen buurtdienst

10.00 uur ds. Marten Dijkstra

Eindcollecte in beide diensten: CvK / Orgelfonds

## Zondag 12 oktober Martinuskerk Themadienst

### Thema: "VOLG JIJ HET NOG?"

10.00 uur ds. J. Zijlstra uit Elburg

Eindcollecte: Cie. Themadiensten

Koffiedrinken na de dienst

## Zondag 19 oktober Martinuskerk

### Heilig Avondmaal(lopemd)

10.00 uur ds. Marten Dijkstra

Eindcollecte: Diaconie / Alg. middelen

## Zondag 26 oktober Martinuskerk

10.00 uur ds. A. Braakman uit Diepenheim

Eindcollecte: Diaconie / Ned. Bijbelgenootschap

## Vrijdag 31 oktober Anholtskamp zangavond

18.45 uur Mw. Dini Rozendom

Collecte: Diaconie

## Zondag 2 november Martinuskerk

10.00 uur ds. R. Vedders-Dekker

Eindcollecte: CvK

## Woensdag 5 november Brookschole

15.00 uur Mw. D. Beuving-Dannenberg

Collecte: Diaconie en CvK

## Zondag 9 november Martinuskerk

### Oogst dank-gezinsdienst

10.00 uur Mw. v d Kaap uit Enschede

Eindcollecte: Diaconie / Fruitbakjes

## BIJ DE DIENSTEN

*5 oktober:* De buurtdienst in Elsen van zondag 5 oktober heeft de oogsttijd als thema naast de vraag op welke beloften je kunt rekenen als het om geloof in God gaat.

*12 oktober:* Themadienst "Volg jij het nog?"

Wat brengt het geloof allemaal teweeg?

In welke waanzin zijn we terechtgekomen met het geloof in de wereld?

Kunt u het nog volgen?

Kom daarom naar deze dienst waarin ds. J. Zijlstra uit Elburg zal proberen daar wat duidelijkheid over te geven. Aanvang 10.00 uur.

We hopen u allen dan te ontmoeten en er met elkaar een goede dienst van te maken.

*31 oktober:* Zangavond Anholtskamp. Deze avond zal geleid worden door Dini Rozendom, de bijdrage wordt verzorgd door Marietje Kranenberg en de pianiste is Jonneke Adolfsen.

*5 november:* Brookschole Oogst dankdienst

*9 november:* Dank-gezinsdienst in de Martinuskerk. Na afloop van de dienst worden weer vrijwilligers

gevraagd om bij oudere gemeenteleden een fruitbakje te bezorgen.

## OPPAS-ZONDAGSSCHOOL

Onder kerktijd is er in het dienstgebouw crèche voor de allerkleinsten en zondagsschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Alle kinderen die op de basisschool zitten zijn welkom!

## KINDERNEVDIENST

Elke zondagochtend tijdens de kerkdienst is er voor de kinderen een kinder(neven)dienst. We gaan dan vanuit de kerk naar onze eigen ruimte waar het Bijbelverhaal van die zondag vertaald wordt op een manier die voor kinderen leuk en begrijpelijk is. Alle kinderen van de basisschoolleeftijd zijn welkom

## JEUGDKERK

Elke 3e zondag van de maand is er voor tieners van 12 - 16 jaar jeugdkerk in het dienstgebouw van 10 tot 11 uur.

## VERVOER

Wilt u graag naar de kerk, maar hebt u geen vervoer? Neem dan even contact op met Anita Meulman-Klein Horsman tel. 0548- 625315 en het wordt geregeld.

Voor de Anholtskamp is Jenny Wibbelink-Wolthuis de contactpersoon, tel. 0547-361908.

## WELKOM OP DE DONDERDAGMORGEN

Tijdens de markt op donderdagmorgen is er in het dienstgebouw van 9.30 tot 12.00 uur gelegenheid voor ontmoeting en gesprek onder het genot van een kop koffie of thee. **Iedereen** is daar van harte welkom aan de koffietafel!

## AGENDA

28/10: 19.00 uur: gezamenlijke maaltijd in de Martinushof voor gemeenteleden van de Esch met bijbelse producten, gebaseerd op recepten uit een kookboek van ds. Wilmink. Inloop vanaf 18.30 uur; opgave vooraf.

30/10: vanaf 20.30 uur vrije inloop voor dertigers en veertigers in de huiskamer van de kerk (Martinushof)

5/11: van 10 – 11.30 uur mannenclub in Martinushof.

6/11: geloofskring bij ten Brummelaar aan de Roudaal-terweg 27, aanvang: 20.30 uur.

## Wijk Noord

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3

Telefonisch spreekuur:

di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur

tel. 361238; Email: [martends@ziggo.nl](mailto:martends@ziggo.nl)

vrije dag: maandag

## GEBOREN

We kregen een geboortekaartje van Arjan en Melinda Zandvoort van de Winterkamperweg 28a. Bij hen is op 18 september een dochter geboren, Lisa Vivian, zusje van Roel. We wensen Lisa en hun allen Gods zegen toe. Bel, kom en bewonder, zo staat op de kaart. Hoe het leven zelf in elkaar steekt, is al reden genoeg om je over te verwonderen. Bij de één leidt dat tot ontzag voor God als schepper, een ander komt niet zover, omdat het bestaan van een goddelijk wezen als basis

voor het leven niet te vatten valt. En zo is het ook. Als ik bij een heldere hemel naar de sterren kijk, kan ik dat ook niet begrijpen. Het heelal op zich is al duizelingwekkend groot. Wat en wie zijn wij dan? En toch is daar dat woord van Psalm 139, dat je gekend en geliefd bent. Of dat woord van Psalm 8, dat er naar je om wordt gekeken. Bijzonder.

### MAALTIJD ESCH

Op dinsdag 28 oktober willen we een gezamenlijke maaltijd organiseren voor volwassen gemeenteleden van de wijk de Esch. Zij krijgen hiertoe een persoonlijke uitnodiging met een antwoordformulier om in te vullen. Bijbels culinair, zo zou je het kunnen noemen. Want we willen recepten uitproberen van ds. Wilmink, die zich baseert op bijbelse gerechten. Bij de Hervormde Vrouwenvereniging heeft hij een keer enkele producten laten proeven, en dat viel zeer in de smaak. Vanaf 18.30 uur kan men binnenlopen. Om 19.00 uur willen we dan beginnen met de maaltijd. Rond 20.30 uur is de afsluiting.

Met vriendelijke groet, Marten Dijkstra

### *Wijk Zuid*

Predikant: ds. E.E. Nordt  
Roggestraat 4  
tel. 388892, bij geen gehoor kunt u de  
telefoonbeantwoorder inspreken  
Email: [nordt57@gmail.com](mailto:nordt57@gmail.com)

### WIJ GEDENKEN

Heel plotseling kwam er een einde aan het leven van Hendrik Jan Nijkamp, Henk van de Stobbe, waar hij in 1946 is geboren. Zondagochtend 31 augustus wilde hij op de fiets weg, toen zijn hart het begaf. Tijdens de optocht van het Markelose feest had hij nog met zijn tractor mee willen rijden als redder in nood. Nu moest zijn vrouw Thea hun zoon en de beide dochters informeren over zijn sterven en zich voorbereiden op een crematie. Hun rustpunt aan de Rietdijk 12 voor fietsers onderweg werd gesloten. Hoe het verder moest met al zijn beesten was **van** later zorg. De vaste momenten samen zijn voorbij, zoals het oplossen van een puzzel uit de krant. In het crematorium stonden we stil bij de ups-and-downs in zijn leven. Henk heeft boerenwerk gecombineerd met het nemen van melkmonsters. Later stapte hij over op het houden van konijnen en edelherten. Zorgen waren er om hun zoon, die beperkingen kent. Het leven viel Henk soms zwaar. Dat had zijn weerslag op het hele gezin. Waar hij onrecht zag, stak hij zijn mening niet onder stoelen of banken. Uit Prediker zijn tijdens de dienst woorden gelezen, die daar op aansluiten en is bemoediging gezocht in het geloof.

Op 10 september is Arend Martinus (Martin) Schut thuis op Smitjan 1 overleden op de leeftijd van 68 jaar, omringd door zijn vrouw Dini en de beide dochters Anja en Monique en hun gezinnen. Toen hij in maart ziek werd, was er nog hoop op genezing. Maar later werd duidelijk dat er weinig meer aan was te doen. Al in de jaren '90 was hij getroffen door een hartinfarct en

waren er enkele operaties gevolgd, waar hij echter steeds van herstelde. Maar dit maal moest hij zich erbij neerleggen dat het anders liep. Graag was hij nog doorgegaan bij de molen van Buursink, als steward bij FC Twente en met het biljarten. Zij missen in hem een man, die de rust bewaarde, steeds oplossingen zag en die anderen daarvan wist te overtuigen. Deze eigenschappen kwamen ook van pas in zijn werk als vertegenwoordiger bij verschillende bedrijven in houtproducten en in de jaren dat hij scheidsrechter was bij Markvogels en bij het waterpolo. Naast mooie jaren kenden ze als gezin ook moeilijker tijden, zoals het verlies van een kleinzoon en de ziekte van zijn vrouw. Op de begraafplaats lieten we drie witte duiven los als teken van liefde met de hoop dat hij vrede vindt.

Niemand had afgelopen zomer kunnen bedenken dat we in september op hetzelfde moment in het crematorium Steenbrugge te Diepenveen stil zouden staan bij het overlijden van zowel Hendrik Jan Relker als zijn vrouw Willemina Truida Nijmeijer, beter bekend als Hajé en Willemien van Dikkeboer. Maar toen eerst hij en kort erna ook zij ongeneeslijk ziek werden, kwam haar sterven op 13 september en koos hij er voor om haar twee dagen later te volgen. Die keuze was vooraf al samen gemaakt, zoals ze veel dingen samen hadden gedaan, sinds ze in 1976 met elkaar waren getrouwd. Willemien kwam van de Kappelaarsdijk 5, Hajé van Eibergen. De verplaatsing van de rijschool van zijn vader naar Markelo maakte dat ze elkaar in het uitgaansleven ontmoetten. Hij kwam als chauffeur terecht bij diverse bedrijven en liet zich veertien jaar geleden omscholen tot rijschoolinstructeur om aan de slag te gaan bij de rijschool van zijn broer. Het waren voor hem de mooiste jaren van zijn werkzame leven. Willemien had sinds haar vijftiende met een tussenpoos van tien jaar gewerkt bij Dirk van den Broek en alle vorige eigenaren van deze supermarkt. Toen ze last kreeg van COPD is ze daarmee gestopt. Beiden hielden wel van een geintje en waren plezierige collega's om mee te werken. Voor hun beide dochters Debby en Petra, hun partners en kinderen en oma Mina Nijmeijer kwam de klap hard aan, toen ze zo ernstig ziek werden. Petra besloot om het verstoorde contact met pa te herstellen, nadat zij eerder haar eigen relatie had verbroken en met een vriendin verder was gegaan. Hajé had die stap moeilijk kunnen accepteren, maar werd diep geraakt toen zij weer voor de deur stond. Zo is er in korte tijd veel gepasseerd. Nu Mina naar de Anholtskamp gaat, wordt het stil aan de Kappelaarsdijk 5. Moge door alle tranen heen toch ook weer ruimte komen voor levensvreugde. MD

### *Diaconie*

### COLLECTEN

Op 19 oktober is de eindcollecte voor de algemene middelen van de diaconie. De eindcollecte van 26 oktober is voor het werk van het Bijbelgenootschap. Verderop in het kerkblad kunt u daar meer over lezen. De eindcollecte van de oogst/ gezinsdienst op 9 november is voor het maken van de fruitbakjes die na afloop van

de dienst zullen worden weggebracht.

Bent U niet in de gelegenheid om deze diensten bij te wonen, maar wilt U wel een gift doen voor deze doelen, dan kunt U het overmaken op Rabobank : NL 65 RABO 034 07 00 327 van de Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. de bestemming.

### FRUITBAKJES

Op 9 november hopen we de oogst/gezinsdienst te vieren. Na afloop van deze dienst zullen er fruitbakjes gebracht worden naar gemeenteleden. Het is een gebaar van verbondenheid met de gemeenteleden van 80 jaar en ouder, zieken en gehandicapten. Ook dit jaar willen wij weer een beroep doen op vrijwilligers die willen helpen bij het rondbrengen. Vanaf zondag 19 oktober zullen er opgavelijsten achter in de kerk en in de Martinushof liggen waarop U kunt aangeven dat U wilt helpen.

Bij voorbaat dank.

### DAGKALENDERS

De dagkalenders voor 2015 worden binnenkort weer besteld door de diaconie. We gaan ervan uit dat een ieder die vorig jaar er één besteld heeft, dit jaar weer een dagkalender wil. Iedereen boven de 75 jaar die er één wil ontvangen kan dit doorgeven aan één van de onderstaande diakenen:

Bé Hemeltjen tel. 0547-363020

Anita Meulman-Klein Horsman tel. 0548-625315

Er zijn geen kosten aan verbonden.

### INZAMELINGSACTIE VOEDSELBANK

De diaconie houdt ook dit jaar weer een inzamelingsactie voor de Voedselbank Oost Nederland. We geven dan uiting van onze dankbaarheid voor onze rijkdom en welvaart. Er zijn mensen in onze omgeving die hier onvoldoende in meedelen. Die mensen die dat nodig hebben kunnen terecht bij de Voedselbank voor een steuntje in de rug. De diaconie roept iedereen op om deze mensen te helpen. Allerlei houdbare producten, waarvan de houdbaarheidsdatum niet binnen een week is verlopen, zijn welkom. U kunt ze in het weekend van 8 en 9 november brengen.

## Kerkrentmeesters

### DIENSTGEBOUW WORDT "MARTINUSHOF"

Zoals in het vorig kerkblad werd vermeld zou er op de jaarlijkse startzondag, zondag 7 september 2014, een nieuwe naam worden onthuld voor het reeds jaren in de volksmond genoemde "dienstgebouw". Na de verbouwing in 2010 is aan het zuidelijk gedeelte de naam "Uitvaartcentrum Markelo" meegegeven.

De kerkenraad vond dat het noordelijk deel, dat geheel dienst doet als sociaal-cultureel centrum voor geheel Markelo, ook een passende eigen naam moest hebben. De Stichting Heemkunde Markelo, één van de vaste gebruikers van het gebouw, werd gevraagd op basis van historische gegevens een passende naam te bedenken. Dit bleek achteraf geen eenvoudig verzoek. Toch wist Heemkunde met een zeer passende naam te komen en deed het voorstel om het dienstgebouw om te dopen in "MARTINUSHOF". MARTINUS is afge-

leid van de Heilige Martinus, waar ook de kerk naar vernoemd is en HOF komt van het oude woord hof dat vroeger een centrale behuizing in dorp of buurt was waar de belangrijkste bewoner was gehuisvest. In Markelo had je o.a. Oldenhof, Stoevelhof en De Hof to Stockum.



Nadat de beheerder van het gebouw, Jeroen Noltus, en de heer Jan Stoelhorst van Heemkunde de naam hadden onthuld, vertelde de heer Gerrit Jan Leferink (voorzitter van Heemkunde) in het kort over het ontstaan van de naamgeving.

Hopelijk zullen veel Markelose organisaties en verenigingen gebruik gaan- en blijven maken van dit prachtige sociaal-cultureel centrum dat al decennia lang ter beschikking staat van de gehele Markelose bevolking!  
RC

## Protestantse Vrouwen Dienst

De R is weer in de maand, de herfst heeft z'n intrede gedaan, dus .....vergadertijd!

Zoals we gewend zijn komen we in het najaar altijd bij elkaar om te praten over het werk van de Protestantse Vrouwen Dienst. Deze keer op **woensdag 15 oktober om 20.00 uur in de Martinushof**.

Het is goed, dat er zo veel dames betrokken zijn en hulp bieden bij de maandelijkse zangavonden op Anholtskamp. Ook zijn er zo'n 25 mensen in de gemeente die regelmatig bezoek krijgen van een PVD-ster. Dit wordt vaak erg gewaardeerd.

Om uiting te geven aan die waardering hebben we als gast **Mw. Lidie Katier-Koebrugge** uitgenodigd. Zij zal ons uit eigen werk vertellen over Twente van vroeger: "Van de wieg tot het graf". Daarbij komen dan nog enkele gedichten in dialect en een muzikale begeleiding van 2 schoonzusjes.

Het wordt een avond met herinneringen en inhoud. We hopen dit met velen te kunnen beleven.

Mocht u, na dit gelezen te hebben als niet PVD-ster, meer informatie willen hebben over de PVD, belt u dan met ons contactadres: mw. Alie Reef - Harmelink (tel.361588) of kijk op de website van de Protestantse Gemeente in Markelo:

[pkn-markelo.nl/activiteiten\\_map/pvd.htm](http://pkn-markelo.nl/activiteiten_map/pvd.htm)

## Jeugd en Jongerenwerk

### Jeugdclub



**Uitnodiging voor kinderen van 6 tot 12 jaar die het leuk vinden om één keer per maand samen te knutselen.**

Donderdagavond 25 september was de eerste knutselavond na de zomervakantie. Veertien kinderen waren enthousiast bezig om een mooi verlicht kaboutershuis te maken.

De volgende keer maken we twee schattige vriendjes Jut en Jul. Deze vrienden vinden het vast leuk om bij jullie huis te mogen staan bij de voordeur of ergens in de tuin.

Wanneer in 2014? **Donderdag 30 oktober**  
**Donderdag 27 november**

Hoe laat? 's Avonds van 18.30-19.30 uur  
Waar: In de Martinushof (naast de kerk)  
Kosten: € 1,00 per kind per keer  
Opgave vooraf is niet nodig.

Leiding: Jolanda van den Noort en  
Herma Bonenkamp (tel.nr: 06-12435648)

### Van de Zondagsschool



Ben je tussen de 4 en 12 jaar kom dan een keertje kijken bij de Zondagsschool! Iedere zondag tussen 10 en 11 uur wordt er een mooi verhaal voorgelezen en zingen we met elkaar leuke liedjes. We bidden samen en maken een mooie

kleurplaat of knutselen iets leuks.

Maar dat is nog niet alles, want we doen nog veel meer :

- Samen ontbijten met Pasen
- Fruitbakjes brengen naar zieke en/of oude mensen
- We maken toneelstukjes, filmpjes of een kerst musical

Als je een keertje wilt komen kijken dan ben je van harte welkom in:

Elsen (Beestenboel), het Dorp (Martinushof) of in Stokkum (school).



## Algemeen

### 30+ Café

Op donderdag **30 oktober** is de start van het 30+ Café in de Martinushof. Vanaf 20.30 uur staat de koffie klaar. Een mooie gelegenheid om elkaar te leren kennen dan wel bij te praten.

Er is geen agenda, we breken op rond 23:00.

Nadat vorig jaar de 'middengeneratie' is bezocht (hoewel men lang niet iedereen kon benaderen), zijn we nu zelf aan zet. Iedereen tussen grofweg de dertig en vijftig jaar is welkom, je kunt uiteraard een vriend(in) of kennis meevragen.

Heb je interesse, ben je nieuwsgierig of hou je gewoon van koffie, dan zien we je graag!

Baukje, Jeroen, Madelief en Teuni

### HERVORMDE VROUWEN VERENIGING



Op **donderdag 30 oktober** a.s. hebben wij **Mevrouw Judith Koelmeijer** uitgenodigd.

De avond begint om 20.00 uur in de Martinushof te Markelo.

Judith Koelmeijer is een Nederlands schrijfster en journaliste.

Zij studeerde Nederlands en deed Culturele Studies, volgde een cursus postdoctorale Journalistiek en ging werken bij de Volkskrant.

In 2000 nam ze ontslag bij de krant om zich volledig te kunnen wijden aan het schrijven van haar debuutroman: "**HET ZWIJGEN VAN MARIA ZACHEA**", die in 2001 verscheen.

Het is een ware familiegeschiedenis.

Een oude moeder heeft een hersenbloeding gehad en hult zich sindsdien in een mysterieus stilzwijgen. Haar twaalf kinderen besluiten om beurten voor haar te zorgen.

Judith wil samen met ons het boek bespreken.

Boekhandel Prins is deze avond aanwezig voor de verkoop van het boek.

Zoals u begrijpt is het een interessante bijeenkomst en wij hopen weer vele dames te mogen begroeten.



### BIJBELLEESROOSTER

	oktober 2014	
Zo 5	Ezechiël 21:13-22	Zwaardmacht
Ma 6	Ezechiël 21:23-32	Twee wegen
Di 7	Ezechiël 21:33-37	De straf van het zwaard
Wo 8	Ezechiël 22:1-16	Bloedstad
Do 9	Ezechiël 22:17-31	Afval
Vr 10	Psalm 102:1-12	Noodkreet
Za 11	Psalm 102:13-29	Vertrouwen
Zo 12	Ezechiël 23:1-10	Overspelige dochters

Ma 13	Ezechiël 23:11-20	Mannengek
Di 14	Ezechiël 23:21-35	Gevolgen
Wo 15	Ezechiël 23:36-49	Het einde van Ohola en Oholiba
Do 16	Ezechiël 24:1-14	Kookpot
Vr 17	Ezechiël 24:15-27	Zware slag
Za 18	Psalms 17	Gebed om recht
Zo 19	Efeziërs 4:1-6	Liefde en verdraagzaamheid
Ma 20	Efeziërs 4:7-16	Lichaamskracht
Di 21	Efeziërs 4:17-24	Word nieuw
Wo 22	Efeziërs 4:25-5:2	Verandering
Do 23	Efeziërs 5:3-20	Positieve houding
Vr 24	Deuteronomium 4:44-5:5a	Onderwijs van Mozes
Za 25	Deuteronomium 5:5b-21	Herhaling van de wet
Zo 26	Deuteronomium 5:22-6:3	Reactie gevraagd
Ma 27	Deuteronomium 6:4-25	Doorgeven
Di 28	Deuteronomium 7:1-11	Bijzondere positie
Wo 29	Deuteronomium 7:12-26	De HEER zal strijden
Do 30	Deuteronomium 8:1-6	Niet van brood alleen
Vr 31	Deuteronomium 8:7-20	Het beloofde land
	<b>november 2014</b>	
Za 1	Deuteronomium 9:1-24	Wees niet trots
Zo 2	Psalms 131	Veiligheid
Ma 3	Deuteronomium 9:25-10:11	Tweede wet
Di 4	Deuteronomium 10:12-11:9	Gehoorzaam uit liefde
Wo 5	Deuteronomium 11:10-32	Maak een keuze

## STARTZONDAG

Op 7 september hadden we als kerkelijke gemeenschap onze startdag voor het seizoen 2014/2015. Om 9 uur 's morgens stond een overvol ontbijtbuffet voor ons klaar zoals u op de foto ziet.



Na het ontbijt gingen we naar de kerk voor een overdenking. Na de overdenking waren er voor de volwassenen activiteiten zoals een gesprek over het thema "Wat bezielt ons", samen een nieuw lied instuderen uit het nieuwe liedboek, deelname aan een meditatie, of

een bezinningsroute in de omgeving van de kerk lopen waarbij verschillende plaatjes van parels ons aan het denken zetten. De kinderen deden een vossenjacht waarbij ze letters moesten verdienen om de nieuwe naam van het dienstgebouw te ontdekken. Na al deze activiteiten stond nog de onthulling van de nieuwe naam van het dienstgebouw op het programma en de nieuwe naam is: "MARTINUSHOF".

## OPEN KERKDAGEN

In het vorige kerkblad hebt u al iets kunnen lezen over de open kerkdagen 2014 met het thema "Lief en leed". Doordat er niet alleen gekeken maar ook gekocht kon worden, zoals koffie, boeken en handwerkspullen, hebben deze zes dagen ook nog € 853 opgebracht. We willen daarom allen die hebben meegewerkt aan deze dagen bedanken en hopen volgend jaar weer een beroep op u te kunnen doen.

Open kerk commissie

## FANCY FAIR

De organisatie van de Fancy fair kan zeer tevreden terugkijken op een gezellig en harmonieus evenement dat traditioneel rond de Martinuskerk werd gehouden. Het mooie weer leverde veel bezoekers en een opbrengst van maar liefst ongeveer € 6000 op.



De organisatie kon ook dit jaar weer een keur aan goederen, zoals kleding, speelgoed, elektra, meubels, bloemstukken, etc. ter verkoop aanbieden. Ook werden er olieballen, hamburgers en koffie met cake en koek verkocht.

Een springkussen voor de jeugd, muziek en de verloting maakten zoals gebruikelijk weer deel uit van dit uitstekend en in goede sfeer verlopen evenement.

Om 11.15 uur werd de veiling gehouden van allerlei antiek en curiosa. Tevens was er een druk bezochte verkoop van tweedehands boeken.

Iedereen die er aan meegewerkt heeft, zowel de aanbieders van de diverse goederen als ook de vele vrijwilligers die deze dag tot een succes hebben gemaakt: **Hartelijk dank voor uw bijdrage!**



**'Hoe kunnen we helpen als kerk, nu de wereld in brand lijkt te staan?**

Van de kerken in het Midden-Oosten horen we hoe oorlogretoriek 'voor' christenen 'tegen' Islam, zeer ondermijnend werkt.



Deze kerken willen juist samenwerken, ook met moslims, voor welzijn, recht en vrede voor allen. Zij willen burens zijn en blijven van moslims en yezidi's en met hen blijven investeren in een toekomst met gelijke rechten voor allen. Zij doen dat met gevaar voor eigen leven.

**Zij vragen aan ons om de tegenstellingen niet aan te wakkeren.**

Net als de kerken in het Midden-Oosten wil de Protestantse Kerk uiteraard dat er effectieve oplossingen worden gezocht om een eind te maken aan de terreur. Kerken zijn goed in humanitaire hulp, altijd geweest. Laten wij ons dan ook nu inzetten voor noodhulp voor slachtoffers, zodat die weer vat krijgen op hun bestaan. Laten we dat vooral doen via kerken en christelijke organisaties in Syrië en Irak: vóór iedereen maar dóór hen. Zij zijn daar goed in, bekwaam, toegerust en ervaren.

Door hun werk laten zij ook zien wat voor samenleving christenen voor ogen staat. Door hun werk bouwen ze samen, zelfs onder de huidige omstandigheden, nog altijd met anderen aan een open toekomst voor allen. Zij zetten hun leven hiervoor op het spel. Dat vraagt van ons dat wij niet aan de kant blijven staan: we willen laten zien dat we hun inzet zien en hen steunen. Dat vraagt van ons veel gebed om wijsheid voor de wereldleiders.

De PKN zamelt nog steeds oude mobieltjes in evenals lege cartridges, postzegels, guldens, telefoons of mooie ansichtkaarten. Vrijwilligers sorteren en verkopen deze via vaste verkoopkanalen. Deze inzameling brengt jaarlijks ruim **35.000 euro** op voor Kerk in Actie.



Alle postzegels en enveloppen met postzegels zijn welkom. Postzegels van enveloppen ruim uitscheuren. Ansichtkaarten graag heel inleveren, (want met zegel en stempel zijn ze meer waard!). Oude en onbeschadigde kaarten zijn voor verzamelaars aantrekkelijk. Ook bijzondere dubbele kaarten van bijv. Anton Pieck, Marjolein Bastin, Unicef, Removos en Rie Kramer zijn geld waard.

Ook geboortekaartjes zijn voor verzamelaars bruikbaar en kunnen dus op beurzen worden verhandeld. In de Martinushof kunt u bovengenoemde spullen kwijt.



*'De kerk heeft een hart en een ziel. Die kan overal kloppen. Het gaat erom die hartklop te horen.'*

## Aan u als plaatselijke gemeente

*Beste gemeenteleden,*

*Ze zijn er al eeuwenlang in onze kerk: predikanten, ouderlingen en diakenen. Ambtsdragers, noemen we ze.*

*Een tijdje geleden maakte ik een rondje langs een aantal kerkenraden om te vragen hoe het vandaag de dag met de ambtsdragers en hun ambt stond. Dat leverde veel mooie en ontroerende verhalen op. Maar ook verhalen van moeite en zelfs verdriet. Wat dat laatste betreft: in de synode hebben we het over 'knelpunten en uitdagingen' rond het ambt gehad. Dat zegt genoeg. 'We hebben een nieuwe ambtstheologie nodig', werd toen zelfs gezegd.*

*Dat laatste zou best kunnen, maar we kunnen het paard ook achter de wagen spannen. Volgens mij hebben veel vragen over 'het ambt' vooral te maken met de vraag wat eigenlijk een kerk, een gemeente is. Je kunt je wel druk maken over het ambt, maar wat helpt dat, wanneer we het zicht op wat een gemeente is kwijt zijn? Om het maar eerlijk te zeggen: ik heb het idee dat dit laatste een gevaar is dat niet denkbeeldig is. En daarom schrijf ik u deze brief. Ik beschouw deze brief zelfs als de basis voor alle brieven die ik over het ambt schrijf.*

### De kerk

*Er bestaat nog steeds een hardnekkig beeld om bij kerk te denken aan de organisatie, het gebouw, regelingen, financiën, enzovoort. Natuurlijk is een kerk ook een organisatie, maar daarmee heb je de kern niet te pakken. De kerk is in de eerste plaats een geloofsgemeenschap, een samenleving van zusters en broeders in Christus' naam. Midden in de wereld bevindt zich een gemeenschap van mensen die leerling van Jezus zijn. De kerk is niet begonnen als organisatie maar als een levende gemeenschap. Lees maar wat er over de eerste gemeente in de Bijbel staat:*

*De leerlingen van Jezus ... bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed (Handelingen 2:42).*

### De inhoud

*Deze tekst helpt om de kerk onder het stof van de gewoonte tevoorschijn te laten komen. Het staat er met zoveel woorden dat die eerste kerk een geloofsgemeenschap is. Hoe die gemeenschap er precies uitzag, staat er niet bij. Wel horen er een paar dingen bij, die wezenlijk zijn, en waar een kerk mee staat of valt. Daarom leg ik die graag aan u voor. Er staat dat de leerlingen van Jezus trouw bleven aan het onderricht van de apostelen. Wat moet je je daar bij voorstellen? Bijvoorbeeld dit: één van de apostelen, Petrus, had net een preek gehouden over Jezus. Hij verkondigde dat Jezus aan een kruis was geslagen maar door God tot leven is gewekt. 'Hij is door God als Heer en Messias aangesteld'. Dat raakte de toehoorders diep. Velen bekeerden zich en gingen in deze Jezus geloven. Zo is het nog steeds. Wat is de kerk? Dat is een dak boven het evangelie. Onder dat dak komen we samen om te horen wat nergens anders te horen is. Over Jezus, die bereid was aan het kruis te gaan, die is opgestaan en die ons raakt door de heilige Geest. We horen er woorden van apostelen en profeten die ons hart laten branden en die ons de schellen van de ogen doen vallen. Een kerk is eenvoudigweg een plaats om die woorden te horen en de betekenis ervan steeds dieper op je te laten inwerken.*

### Het brood

*Dan wordt er ook gesproken over het breken van het brood. Wat een prachtige uitdrukking. De kerk is een plaats van ontmoeting en dat doe je bijvoorbeeld door samen 'het*

brood te breken', te eten dus. Met een heuse kookdominee in onze kerk komen we er steeds meer achter hoe belangrijk dat is. Je kunt bij die uitdrukking ook denken aan het heilig avondmaal. We delen brood en wijn en worden zo verbonden met het lichaam en het bloed van Christus. De Heer heeft ons deze unieke tekenen geschonken en hij heeft ons aangemoedigd dit brood en deze wijn met elkaar te blijven delen tot de dag dat hij terugkeert. Voor het gevoel van veel mensen zijn we in onze protestantse kerken erg 'praterig'. Rond de tafel van de Heer worden we stil. Daar geven we onszelf aan de Heer en daar ontdekken we elkaar opnieuw als broeders en zusters.

#### Het gebed

Ten slotte wordt het gebed genoemd. Ook dat is wezenlijk voor een kerk. Het is de plaats om je te concentreren op waar het ten diepste om gaat en je hart te openen voor God. In een hectische wereld waarin van alles op ons afkomt, ook in onze huizen, komen we bij elkaar om stil te worden voor God. Om God te aanbidden als de Eeuwige en Hem te danken voor al zijn goede gaven. Om te vragen om vergeving en vernieuwing. Om voor elkaar te bidden, soms heel persoonlijk, maar ook voor de mensen om ons heen, dichtbij en veraf.

#### Vele vormen

Dit is kerk. Een geloofsgemeenschap die leeft door het evangelie, door de tekenen van Christus en door het gebed. Daar heb je nu een kerk voor nodig. Misschien moeten we die kerk opnieuw ontdekken. Vaak zien we door de bomen het bos niet meer. Dat veel mensen afknappen op de kerk komt misschien omdat er veel organisatie is en weinig hart, veel instituut en weinig ziel. De kerk opnieuw ontdekken, dat is de kerk van een kerkdienst op zondagmorgen onder leiding van een dominee. Maar het is ook een gespreksgroep van jongeren die spreken over geloof en leven. Het is een groep gemeenteleden die in een koor zingen. Het is een huisgemeente waar de Bijbel wordt gelezen. Het is een groep gemeenteleden die helpen bij de voedselbank. Dat alles kan overal: in kerken, in huizen, in zaaltjes, in een kroeg. De kerk heeft een hart en een ziel. Die kan overal kloppen. Het gaat erom die hartklop te horen.

#### Ambt van alle gelovigen

Aan het slot van deze brief wil ik graag nog iets kwijt. Ik gaf eerder aan dat we het in onze kerk over de ambten hebben, over de predikant, de ouderling en de diaken. Het eerste echter dat je over het ambt moet zeggen, is dat elke gedoopte christen een ambt heeft. Dat noemen we in onze kerk het ambt van alle gelovigen. U bent geen onmondige gelovigen die worden bediend door ambtsdragers. Door de Geest weet u van God en bent u medewerkers van God. Priesters en koningen noemde Petrus de gemeenteleden (1 Petr. 2:9). En Paulus had het over de gaven van de Geest die aan iedereen worden uitgedeeld. Met die gaven dienen we elkaar. We troosten elkaar, bouwen elkaar op en helpen elkaar om samen gemeente te zijn, naar binnen en naar buiten. Er is dus een ambt van alle gelovigen. Vervolgens zijn er ook bijzondere ambten. Daar heb ik het nog wel in een andere brief over.

Een aantal gemeenten ken ik van dichtbij, de meeste niet. Ik hoop dat u, ook als het tij tegenzit, met elkaar de kerk als geloofsgemeenschap opnieuw mag ontdekken. En dat u opnieuw het voorrecht ervaart van die gemeenschap een levend lid te mogen zijn. Ik wens u daarbij veel Geest en kracht toe.

Met vriendelijke groet,

Dr. Arjan Plaisier,  
scriba van de generale synode  
van de Protestantse Kerk in  
Nederland



**REACTIES NAAR**  
[synodeseecretariaat@pkn.nl](mailto:synodeseecretariaat@pkn.nl)

#### HOUD CONTACT MET DE KERK

Wie als lid van de Protestantse gemeente Markelo prijs stelt op een bericht van geboorte of overlijden in het kerkblad, willen we vragen om dit tijdig aan ons door te geven. Een in memoriam van maximaal 200 woorden is aan te leveren bij de wijkpredikant. Bij een niet-kerkelijke uitvaart kan dat op verzoek ook worden beperkt tot de naam, datum en leeftijd.

#### Protestantse gemeente Markelo

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo  
Tel: 0547-363890 fax: 0547-276637

#### Redactie Markelo's kerkblad:

Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709  
Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439  
Hr. M.H. van Vrouwerff, Stationsweg 25, tel. 361609  
Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652  
Het eerstvolgende nummer verschijnt op **3 november 2014**.

Inleveren kopij vóór donderdag **23 oktober 2014**.  
E-mail: [kerkblad@pkn-markelo.nl](mailto:kerkblad@pkn-markelo.nl)

#### Kerkenraad:

Preses: Mevr. W. Schoneveld-Woestenenk  
Email: [w.woestenenk@planet.nl](mailto:w.woestenenk@planet.nl)  
Larenseweg 12 tel. 362406  
Scriba: Dhr. J.J. Haas  
Email: [pg.markelo@home.nl](mailto:pg.markelo@home.nl)  
Tolweg 40b tel. 362063

Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890  
Email: [dienstgeb@pkn-markelo.nl](mailto:dienstgeb@pkn-markelo.nl)

#### Voorgangers:

Ds. E. E. Nordt, Roggestraat 4 tel. 388892  
Ds. M. Dijkstra, Tolweg 3 tel. 361238

#### Kerkelijk bureau:

Mevr. H.T. Aanstoot - Meijerink  
Openingstijden: ma. 9-12 uur; wo. 9-12 uur; vr. 9-12 uur  
adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242  
E-mail: [kerkburo-markelo@hetnet.nl](mailto:kerkburo-markelo@hetnet.nl)

#### College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente:

Rabobank: NL 73 RABO 034 07 01 153

#### Diaconie Protestantse Gemeente:

Rabobank: NL 65 RABO 034 .07.00.327