



MARTINUSKERK

91^e jaargang, nr. 781 november 2014

Markelo's Kerkblad

Uitgave van de
Protestantse gemeente Markelo

Internet: www.pkn-markelo.nl

GEDENKEN VAN OVERLEDENEN

Op 23 november is het de laatste zondag van het kerkelijke jaar. We lezen dan de namen van alle overledenen van het afgelopen jaar, voor zover de kerk betrokken is geweest bij de uitvaart. Nu ik deze meditatie maak, zijn dat in totaal 40 personen. Toen ik hier als predikant kwam, gebeurde deze gedachtenis nog in een middagdienst op oudejaarsdag. Om het even of je het dan doet of bij de afsluiting van het kerkelijk jaar, het blijft een emotioneel beladen dienst. Alleen al de aanwezigheid van vele families bij wie een dierbare is overleden, bepaalt je bij sterven en verlies.



Een gebruik vanaf november 2007 is om de naam van de overledene bij te schrijven in een gedachtenisboek. Meestal gebeurt dat tijdens een afscheidsplechtigheid op de dag van de uitvaart. Op die wijze willen we hen niet vergeten. Vele jaren lag dit boek op de lezenaar in de grote zaal in de Martinushof, waar ook vele uitvaartdiensten worden gehouden. Tegenwoordig ligt het meestal op een vaste plek in de Martinuskerk.

Dat boek wil ons niet alleen de namen in herinnering brengen van hen die zijn heengegaan. Zoals mensen thuis een speciale gedachtenishoek kunnen hebben ingericht met bijvoorbeeld een foto van de overledene en een kaars om aan te steken. Als het gaat om gedenken, dan geloven we dat het allereerst God is, bij wie je gekend bent en blijft. Aangezien God er altijd is, zal er steeds iemand zijn bij wie je nooit wordt vergeten. In de loop der jaren kunnen sommige herinneringen bij ons vervagen. Wie je persoonlijk hebben meegemaakt, zullen nog kunnen vertellen wie je was en wat je deed. Maar naarmate de tijd verstrijkt zijn dat er steeds minder, tot je meer en meer een naam wordt uit

het verleden. Alleen bij een bijzondere gelegenheid word je naam nog genoemd

Het blijvend door God gekend zijn, is niet het enige. Er komt nog wat bij, namelijk de belofte van nieuw leven. Vaak wanneer ik voorga in een uitvaartdienst komt een paaslied in me op: U zij de glorie, opgestane Heer. Dat lied duidt op de verhalen in de bijbel van een open en leeg graf, waar eerder het dode lichaam van Jezus in is gelegd. Er is sprake van verschijningen van Jezus aan zijn volgelingen. Enkele vrouwen zijn de eerste getuigen van Jezus als de levende.

Zo is Jezus ook verschenen aan een man, die juist alle moeite deed om dit geloof in Jezus als Messias de kop in te drukken: Saulus uit Tarsis. Hij krijgt van Hem de taak om anderen te vertellen van de bijzondere betekenis van Jezus. Met zijn nieuwe naam Paulus benadert hij vooral niet joodse volken. Verschillende brieven uit zijn correspondentie met de eerste door hem gestichte gemeenten zijn als een kostbaar getuigenis door hen bewaard gebleven. Ze worden beschouwd als de oudste documenten van het nieuwe testament. Dat deel van de bijbel, dat gaat over het leven van Jezus en het ontstaan van de kerk.

In een van de brieven van Paulus valt ook iets te lezen over een boek van het leven, waarin de namen staan opgetekend van hen, die hun vertrouwen hebben gesteld in Jezus (zie Filippenzen 4: 3). Ook in het laatste bijbelboek wordt verwezen naar het boek des levens (Openbaring 3: 5). Hoe staan wij bij God geboekt? Kent God ons als mensen die met Hem rekening houden en een goed leven willen leiden? Het vertrouwen dat je welkom bent bij Hem, geeft steun in het aangezicht van de dood. MD

***Gemeenteavond
Dinsdag 18 november 19.30 uur
Martinushof***

***Ingesloten acceptgiro voor het
verjaardagsfonds***

Kerkdiensten

Zondag 2 november Martinuskerk

10.00 uur ds. R. Vedders-Dekker
Eindcollecte: CvK / kerkblad

Woensdag 5 november Brookschole

15.00 uur mw. D. Beuving-Dannenberg
Collecte: Diaconie en CvK

Zondag 9 november Martinuskerk Oogst- /dank- /gezinsdienst

10.00 uur mw. v d Kaap uit Enschede
Eindcollecte: Diaconie / Fruitbakjes

Zondag 16 november Martinuskerk Doopdienst

10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie / Kika
Koffiedrinken na de dienst

Zondag 23 november Martinuskerk Gedachtenisdienst

10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK / Onderhoudsfonds
Koffiedrinken na de dienst

Vrijdag 28 november Anholtskamp zangavond

18.45 uur mw. J. Doornhein-Vastenburger
Collecte: Diaconie

Zondag 30 november 1^e advent Martinuskerk

10.00 uur dhr. R. Nijhuis uit Rijssen

Stokkum Buurtdienst

10.00 uur ds. M. Dijkstra

Eindcollecte beide diensten: CvK / kerkradio

Zondag 7 december Martinuskerk 2^e advent

10.00 uur ds. H. Overdijk uit Ommeren
Eindcollecte: Diaconie / Edukans

BIJ DE DIENSTEN

Dankdag: U bent 5 november van harte welkom in de school in Markelose Broek voor een dankdienst voor gewas en arbeid. De viering begint om 15.00 uur in plaats van 's avonds, zodat het donker geen reden hoeft te zijn om thuis te blijven. Voorganger is Dini Beuving-Dannenberg.

Avondmaal Anholtskamp: Op 7 november is er om 16.00 uur een avondmaalsviering in de Anholtskamp. Op deze wijze willen we vooral de ouderen daar in de gelegenheid stellen om met anderen brood en wijn te delen. Maar die uitnodiging geldt ook voor anderen, die dit mee willen maken, maar die minder in staat zijn om dat nog gewoon in de kerk te doen. Voor vervoer kunt u contact opnemen met Joke Doornhein, tel. 0547-272031.

Doopdienst: Op zondag 28 september is Emma Bomans gedoopt. Zondag 16 november is een nieuwe gelegenheid tot dopen. Wie hier gebruik van wil maken, wordt verzocht om contact op te nemen met ds. Dijkstra met wie een voorbereidend gesprek

plaatsvindt. De volgende doopdienst staat gepland op zondag 15 februari 2015.

Gedachtenisdienst: Op zondag 23 november worden gemeenteleden herdacht die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Hun namen worden genoemd waarna een kaars zal worden aangestoken aan de paaskaars als symbool van licht en leven in Jezus Christus. Na afloop is er gelegenheid om na te praten bij een kop koffie of glas thee in de Martinushof. De dienst zal op deze gedachtenis worden afgestemd met bijpassende liederen en muziek.

Zangavond Anholtskamp: Onder leiding van Joke Doornhein wordt op vrijdag 28 november een zangavond gehouden in de grote zaal van de Anholtskamp, aanvang 18.45 uur. Voor vervoer kunt u contact opnemen met Jenny Wibbelink, tel. 0547-361908.

Buurtdienst Stokkum: zondag 30 november is er om 10.00 uur een buurtdienst in Stokkum met ds. Dijkstra als voorganger en met medewerking van de zondagsschool. Locatie: buurtgebouw naast de school. Die dag is ook de eerste adventszondag.

OPPAS-ZONDAGSSCHOOL

Onder kerktijd is er in het dienstgebouw crèche voor de allerkleinsten en zondagsschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Alle kinderen die op de basisschool zitten zijn welkom!

KINDERNEVENDIENST

Elke zondagochtend tijdens de kerkdienst is er voor de kinderen een kinder(neven)dienst. We gaan dan vanuit de kerk naar onze eigen ruimte waar het Bijbelverhaal van die zondag vertaald wordt op een manier die voor kinderen leuk en begrijpelijk is. Alle kinderen van de basisschoolleeftijd zijn welkom

JEUGDKERK

Elke 3e zondag van de maand is er voor tieners van 12 - 16 jaar jeugdkerk in het dienstgebouw van 10 tot 11 uur.

VERVOER

Wilt u graag naar de kerk, maar hebt u geen vervoer? Neem dan even contact op met Anita Meulman-Klein Horsman tel. 0548- 625315 en het wordt geregeld. Voor de Anholtskamp is Jenny Wibbelink-Wolthuis de contactpersoon, tel. 0547-361908.

WELKOM OP DE DONDERDAGMORGEN

Tijdens de markt op donderdagmorgen is er in het dienstgebouw van 9.30 tot 12.00 uur gelegenheid voor ontmoeting en gesprek onder het genot van een kop koffie of thee. **Iedereen** is daar van harte welkom aan de koffietafel!

AGENDA

5/11: Mannenclub in de Martinushof van 10.00 tot 11.30 uur. Inlichtingen bij ds. Dijkstra.

6/11: Geloofskring onder leiding van ds. Dijkstra bij de fam. Hegeman aan de Plasdijk 14, aanvang 20.30 uur. Thema: bijbelvertalingen.

18/11: Gemeenteavond in de Martinushof.

Aanvang 19.30 uur

Wijk Noord

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3
Telefonisch spreekuur:
di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur
tel. 361238; Email: martends@ziggo.nl
vrije dag: maandag

WIJ GEDENKEN

Op 6 oktober overleed Mineke Stegeman, geboren met de naam Hermina Aleida ten Hoop. In 1947 trouwde zij met Jan Stegeman van de Witterietsweg. Vele jaren hebben ze samen met hun dochter Mini en zoon Bertus aan de Prinses Irenestraat gewoond. In 1980 overleed haar man aan asbestkanker. Vorig jaar kreeg ze het verlies te verwerken van haar zoon, toen ook deze door ziekte overleed. Mineke kende een arbeidzaam leven. Ze heeft op verschillende adressen huishoudelijk werk gedaan, waarbij ze wilde dat alles er netjes en verzorgd uitzag. Ze was goed in handwerk en hield van bloemen. De beide kleindochters herinneren haar als een oma die je als kind kon verwennen met snoep en bij wie je niet snel genoeg had gegeten. Toen haar gezondheid achteruitging kwam ze tijdelijk in een verpleeghuis terecht. Maar nadat ze toch weer opknapt heeft ze de laatste jaren van haar leven doorgebracht in verzorgingshuis De Herfstzon in Goor. In kleine kring is er in het uitvaartcentrum afscheid van haar genomen, waarna de begrafenis volgde. In de dienst is aangehaald dat zij geloofde in een God, die geen onderscheid maakt tussen rooms-katholiek en protestants. Voor Hem zijn we allen gelijk. Er is maar één God.

Op 9 oktober overleed Teunis Jan Hendrik Elkink op de leeftijd van 71 jaar. Sinds zijn huwelijk met Hanna Ikkink woonde hij op de Bovenbergweg 1, waar ze een boerderij runden. Teunis was handig en creatief. Onderhoudswerkzaamheden verrichtte hij deels zelf. Zo heeft hij ook een decor geschilderd voor een van de toneeluitvoeringen van de buurt. In zijn doen en laten kwam hij over als een bedachtzame, kalme man. Met een zoon als opvolger kon hij een stap terugdoen, maar van stoppen met het werk wilde hij niet weten. Wel kocht hij een VW kever om af en toe mee te toeren, nadat hij 65 was geworden. Toen hij ziek werd, moest hij in het afgelopen jaar wel steeds meer werkzaamheden aan anderen laten. Met de op het erf wonende zoons en hun gezinnen kon hij wel blijven genieten van de kleinkinderen. Bij de begrafenis hielpen enkele oud mariniers om de kist te dragen, zoals hij dat ook bij anderen had gedaan. In die hoedanigheid is hij ook betrokken geweest bij de herdenking op de Markelose berg. In de afscheidsdienst is de trouwtekst gelezen over God die bij machte is oneindig meer te doen dan wij verwachten. Geworteld in Hem kun je verder.

VRIJE WEEK

Van maandag 1 december tot en met zondag 7 december ben ik vrij van het werk. Indien nodig kan afhankelijk van de mogelijkheden een beroep worden gedaan op Dini Beuving-Dannenbergh, ds. Wim de

Jong, ds. Rienke Vedderts-Dekker en ds. Ary Braakman(reserve).

Met vriendelijke groet, Marten Dijkstra

Wijk Zuid

Predikant: ds. E.E. Nordt
Roggestraat 4
tel. 388892, bij geen gehoor kunt u de
telefoonbeantwoorder inspreken.
Email: nordt57@gmail.com

WIJ GEDENKEN

Op de leeftijd van ruim 80 jaar overleed Jan Hendrik Maas van de Sligsweg 3. Hij woonde daar met zijn vrouw Dika Pongers vlakbij loonbedrijf Maas dat hij mede had opgericht. Door hartklachten en COPD had hij steeds meer in moeten leveren aan conditie, maar met wilskracht en positieve houding heeft hij geprobeerd om nog zo veel mogelijk door te gaan met wat hem lief was. Het ompsitten van de moestuin bleef hij doen, hoe lang het hem ook kostte. In huis hielp hij mee met kleine karweitjes. Jan Maas stelde geen hoge eisen, had graag volk om zich heen en hield van jagen en vissen. Omdat het hem in Stokkum mooi genoeg was, had hij weinig behoefte om op vakantie te gaan. Toen hij aan voelde komen, dat hij het niet meer ging redden, kon hij zich daar bij neerleggen. Hij nam afscheid van zijn vrouw, zoon en dochter met hun partners en kinderen. Zijn vrouw had geen beter man willen hebben. De schoonzoon had in hem een tweede vader gehad. Hij was trots op de kleinkinderen. Een dag na dit afscheid is hij op 24 september ingeslapen. In de afscheidsdienst is geput uit zijn uitgebreide muziekverzameling. De vele goede herinneringen mogen tot troost zijn van de familie.

Door een noodlottig ongeval met een tractor is Bas Brinkers uit Stokkum tijdens werkzaamheden voor loonbedrijf Lammertink op 30 september om het leven gekomen. Bas is niet ouder dan 19 jaar geworden. Meehelpen met maïs hakselen was zijn grote passie. Hij had er speciaal een week vrij voor genomen van zijn opleiding in landbouwtechniek. Pas twee maanden eerder is vader Henk aan asbestkanker overleden. Nu moesten we het lichaam van Bas naast dat van hem leggen op de Markelose begraafplaats. Kort daarvoor hadden enkele van zijn vrienden in het uitvaartcentrum verwoord wat voor een jongen hij was: vrolijk, hulpvaardig, zuinig, iemand die niet snel spullen weggooid en die gek van trekkers was. Hij deed mee aan trekkertrek en tochten met oude tractoren. Een buurman sloot zijn karakterschets af met de verwijzing naar volgend jaar waarop er tijdens het oogsten van de maïs zeker aan Bas zal worden teruggedacht. Hij laat een grote leegte achter in het leven van moeder Gerry, zus Jorien, broer Rob, opa en oma Lonink, oma Brinkers en alle verdere familie en betrokkenen. Mogen zij allen steun vinden in de komende tijd. MD

Kerkenraad

In de protestantse gemeente van Markelo heeft een buitengewone visitatie plaatsgevonden.

Tijdens de gemeenteavond zullen de visitatoren, ds. H.L. Stolk en W. van Dijk aan de Leden van de Protestantse gemeente Markelo verslag doen van hun werkzaamheden. Ook zullen zij uitleg geven over wat een buitengewone visitatie inhoudt en zullen zij aangeven wat hun advies zal zijn.

U bent van harte uitgenodigd op 18 november a.s. om 19.30 uur in de Martinushof.

Diaconie

COLLECTEN

De eindcollecte van de oogst-/dankdienst op 9 november is voor het maken van de fruitbakjes die na afloop van de dienst zullen worden weggebracht.

Op 16 november wil de diaconie de collecte bestemmen voor Stichting KiKa. De **Stichting KiKa** (Kinderen Kankervrij) is een Nederlandse stichting die sinds 2002 fondsen werft voor onderzoek naar kinderkanker.

De eindcollecte van 7 december is voor Edukans. Edukans is een organisatie die zich richt op onderwijs in ontwikkelingslanden. Voor hun werk zijn ze afhankelijk van giften en subsidies.

Bent U niet in de gelegenheid om deze diensten bij te wonen, maar wilt U wel een gift doen voor deze doelen, dan kunt U het overmaken op Rabobank: NL 65 RABO 034 07 00 327 van de Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. de bestemming.

FRUITBAKJES.



Op 9 november hopen we de oogstdankdienst te vieren. Na afloop van deze dienst zullen er fruitbakjes gebracht worden naar gemeenteleden. Het is een gebaar van de kerkgemeenschap aan gemeenteleden van 80 jaar en ouder, zieken en gehandicapten. Ook dit jaar willen wij weer een beroep doen op vrijwilligers voor het rondbrengen van de bakjes. Er liggen nog opgavenlijsten achter in de kerk en in de Martinushof

waarop U kunt aangeven dat U wilt helpen. Bij voorbaat dank. Opgave kan ook via de zondagschool; zie daarvoor hun bericht in dit blad.



INZAMELINGSACTIE VOOR DE VOEDSELBANK.



De diaconie houdt ook dit jaar weer een inzamelingsactie voor de Voedselbank Oost Nederland. We geven dan uiting van onze dankbaarheid voor onze rijkdom en welvaart. Er zijn mensen in onze omgeving die hier

onvoldoende in meedelen. De mensen die dat nodig hebben kunnen terecht bij de Voedselbank voor een steuntje in de rug.

Inname:

6 november van 10-12 uur Martinushof

8 november van 10-14 uur Martinushof

9 november vóór de dienst in de Martinuskerk

VOEDSELBANK – SPEELGOEDACTIE

Het is u bekend, dat de Martinuskerk zich jaarlijks inzet voor de Voedselbank Midden-Twente.

In december zorgt de Voedselbank niet alleen voor voeding, maar ook voor *cadeautjes voor gezinnen met kinderen op 5 december*. Wij willen ons ook hier graag voor inzetten, maar kunnen dit niet zonder u!

Hebt u thuis speelgoed, dat niet meer gebruikt wordt en er nog 'zo goed als nieuw' uitziet, zodat u het uw eigen (klein)kinderen nog zou willen geven, dan is dit zeer welkom. Dit kan ingeleverd worden op zaterdag **8 november** a.s. tussen **10.00 en 14.00** uur in de 'Martinushof'.

Kerkrentmeesters

Acceptgiro verjaardagsfonds

Zoals u weet krijgt elk gemeentelid vanaf zijn of haar 21^e jaar een gelukwens vanuit de kerk.

Om uw betrokkenheid te tonen bij de verjaardag van elk gemeentelid kunt u middels bijgevoegde acceptgiro of via een bankopdracht een bedrag overmaken.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Commissie verjaardagsfonds

Protestantse Vrouwen Dienst

Op de jaarlijkse najaarsvergadering, woensdag 15 oktober, waren we weer samen met ongeveer 30 dames (en 1 heer) in de toneelzaal van de Martinushof!

Na een hartelijk welkom en een inleiding uit het tijdschrift „Geloven in Nederland”, is als gebruikelijk het reilen en zeilen van de Protestantse Vrouwen Dienst doorgenomen. Het was fijn te ervaren dat alles zo goed en geruisloos verloopt en dat ieder haar taak uitvoert bij de zangavonden en/of de bezoeken aan gemeenteleden die daar prijs op stellen.



In deze vergadering is besloten om de samenkomsten voortaan te beperken tot 1x per jaar. De voorjaarsvergadering komt te vervallen.

We waren gewend rond Pasen en Kerst een presentje mee te nemen naar de "bezoekadressen". Dit willen we terug brengen naar 1x en wel in het voorjaar.

We hopen en rekenen weer op een goed en dienend jaar met elkaar.

Als gast was deze avond Lidie Katier uit Zeldam uitgenodigd. Zij bracht aardige sketches en mooie gedichten ten gehore, in ABN en in dialect. Zij werd begeleid door haar schoonzusje Trees en partner, beiden met harmonica. Prachtig!

Een avond vol herkenningen uit de tijd van toen.

Klokke tien gingen we verder in de tijd van nu!

Met beide benen op de grond in het heden.

Een hartelijke groet van de voorbereidingsgroep.

Jeugd en Jongerenwerk

Jeugdclub



Uitnodiging voor kinderen van 6 tot 12 jaar die het leuk vinden om één keer per maand samen te knutselen.

Wat hebben we de vorige 2 x gemaakt?
Eind september een kaboutershuisje. (zie plaatje)
Eind oktober Jut en Jul, twee vrolijke vriendjes gemaakt van berkenstammen.

Wanneer is de volgende keer in 2014?:

Donderdag 27 november

Hoe laat?: 's Avonds van half zeven tot half acht.

Waar: In de Martinushof (naast de kerk)

Kosten: € 1,00 per kind per keer

Opgave vooraf is niet nodig.



Leiding: Jolanda van den Noort en
Herma Bonenkamp (tel.nr: 06-12435648)

Van de Zondagsschool



OOGST-GEZINSDIENST

Elk jaar is de Zondagsschool in de kerk aanwezig tijdens de oogst-gezinsdienst.

Dit jaar is deze speciale dienst op zondag 9 november. Na afloop van de dienst brengen de kinderen van de Zondagsschool bakjes fruit naar

de ouderen en zieken binnen de gemeente.

Indien u wilt helpen met het wegbrengen van de fruitbakjes dan kunt u zich aanmelden bij de leiding van de Zondagsschool.

Algemeen

HERVORMDE VROUWEN VERENIGING



Op **donderdag 27 november** is oud-huisarts Johan Doff te gast bij onze maandelijkse verenigingsavond.

Dokter Johan Doff heeft de eerste steen gelegd van het gezondheidscentrum Markelo, dat op de plek van het voormalige gemeen-

tehuis aan het Burgemeester De Beaufortplein gebouwd wordt.

Dokter Johan Doff wil ons wat vertellen over de veranderingen in de zorg van de afgelopen 30 jaar in de huisartsenpraktijk.



Hij zal meerdere kanten belichten:

- Huisarts zijn op het platteland
- zorg, gezien vanuit de patiënt
- hoe hij het werk persoonlijk ervaren heeft.

Hij heeft natuurlijk moeilijke maar zeer zeker ook leuke momenten beleefd.

Uiteraard wordt het een gezellige bijeenkomst.

De aanvang is om 20.00 uur in de Martinushof.

Wij hopen vele dames te mogen begroeten.



Er is een nieuwe bijbelvertaling: de **Bijbel in Gewone Taal**. Deze is vanaf 2 oktober beschikbaar. Het is een nieuwe vertaling, uit het Hebreeuws en het Grieks, in gewone taal, de taal die we allemaal gebruiken.

De **Bijbel in Gewone Taal** maakt de bijbel voor iedereen leesbaar, begrijpelijk en dicht bij de mensen van nu. Zo kan iedereen ervaren wat de bijbel mensen van nu te zeggen heeft.

Al enige tijd verkrijgbaar: *De Jeugdbijbel*; een belevenis!

De Jeugdbijbel is een selectie van 74 bijbelverhalen die door bekende auteurs op een originele manier worden naverteld. De fraaie illustraties van Irene Goede maken *de Jeugdbijbel* tot een fraai geheel. Een prachtig boek waarin kinderen van 9 tot 12 jaar (en zeker ook hun ouders!) graag zullen lezen en zo op een verrassende manier kunnen kennismaken met de Bijbel! (ISBN 978-90-8912-037-3) Bron: Nederlands Bijbelgeenootschap Haarlem

Dini Rozendom en Teuni Hoogendam



BIJBELLEESROOSTER

	november 2014	
Za 1	Deuteronomium 9:1-24	Wees niet trots
Zo 2	Psalm 131	Veiligheid
Ma 3	Deuteronomium 9:25-10:11	Tweede wet
Di 4	Deuteronomium 10:12-11:9	Gehoorzaam uit liefde
Wo 5	Deuteronomium 11:10-32	Maak een keuze
Do 6	Efeziërs 5:21-33	De basis is liefde
Vr 7	Efeziërs 6:1-9	Ken je plaats
Za 8	Efeziërs 6:10-17	Wapenrusting
Zo 9	Efeziërs 6:18-24	Gebedsoproep
Ma 10	Daniël 8:1-14	De ram en de bok
Di 11	Daniël 8:15-27	Uitleg van Gabriël
Wo 12	Daniël 9:1-8	Verootmoediging
Do 13	Daniël 9:10-19	Schuldbelijdenis
Vr 14	Daniël 9:20-27	Nog zeventig weken
Za 15	Psalm 90	Kleine mens
Zo 16	Daniël 10:1-11	Indrukwekkend
Ma 17	Daniël 10:12-21	Krachten
Di 18	Daniël 11:1-9	Opgaan, blinken en verzinken
Wo 19	Daniël 11:10-20	De een na de ander
Do 20	Daniël 11:21-28	De strijd houdt niet op
Vr 21	Daniël 11:29-35	Heilig verbond bedreigd
Za 22	Daniël 11:36-45	Zelfoverschatting
Zo 23	Daniël 12:1-4	Geheimhouding
Ma 24	Daniël 12:5-13	Eindtijd
Di 25	Psalm 44:1-17	Vroeger was het beter
Wo 26	Psalm 44:18-27	Help!
Do 27	Jesaja 40:1-11	Roepen
Vr 28	Jesaja 40:12-20	Niemand is als God
Za 29	Jesaja 40:21-31	Leer van de schepping
Zo 30	Psalm 85	God is rechtvaardig
	december 2014	
Ma 1	2 Petrus 1:1-11	Inspanningsverplichting
Di 2	2 Petrus 1:12-21	Blijf waakzaam
Wo 3	2 Petrus 2:1-10a	Zonde blijft niet onbestraft

GOSPELKOOR ENJOY

Enjoy met veel plezier aan nieuw seizoen begonnen.



Gospelkoor Enjoy is de afgelopen weken druk bezig

geweest met het instuderen van een aantal nieuwe nummers. Deze nummers werden voor het eerst ten gehore gebracht tijdens een benefietconcert.

Op 4 oktober heeft Enjoy namelijk haar medewerking verleend aan het benefietconcert dat werd georganiseerd door regiokoort "Lechajim" uit Wierden. De opbrengst van het concert kwam geheel ten goede aan Hospice de Reggestroom in Rijssen.



Ook wordt er al weer druk geoevend voor Kerst. De opening van het kerstseizoen zal traditioneel worden ingeluid bij "de Bloemerie" op vrijdagavond 14 november.

Op 29 november staat er een optreden gepland met het vrouwenkoor Mar-Cant.

En met veel plezier zullen we weer onze medewerking verlenen tijdens de Kerstnachtdienst in de Martinuskerk in Markelo.

Kortom genoeg mogelijkheden om van ons te genieten de komende tijd!

Wil je ook bij ons zingen, kom dan gewoon eens langs op een repetitieavond.

Voor meer informatie over o.a. onze optredens verwijzen wij je naar onze website:

www.gospelkoor-enjoy.nl

Najaarsconcert van COV Hosanna.



*Christelijke
Oratorium Vereniging
Hosanna Rijssen*

Op vrijdag 7 november geeft COV Hosanna een bijzonder najaarsconcert in de Dionysius kerk aan de Rozengarde in Rijssen. Aanvang: 20.00 uur. Uitgevoerd wordt **Petite Messe Solennelle van Gioachino Rossini**. Verrassend is de begeleiding; dit stuk is namelijk geschreven voor koor en 4 solisten, begeleid door twee vleugels en een harmonium. Dit geeft het geheel een bijzondere klankkleur. Op de vleugels spelen Roel Praas en Jeroen Hulshof.

Het harmonium zal worden bespeeld door Dick Sanderman. Als solisten treden op:

Marleen Everink (sopraan); Carina Vinke (alt); Scott Wellestead (tenor); Sinan Vural (bas).

Algehele leiding: Jacco Camphens.

De toegangskaarten (€ 17,50 in de voorverkoop) zijn te verkrijgen bij VVV Readshop in Rijssen, bij koorleden en bij 0548-540375 en in de kerk(€ 19,50)
 Voor meer informatie: www.covhosanna-rijssen.nl



SAMEN STAAN WE STERK

Overall ter wereld komen christenen zingend en bid-dend samen om God te eren, het geloof te vieren en stil te staan bij mensen in nood. Als leden van de christelijke gemeenschap worden we dagelijks opge-roepen om samen met christenen wereldwijd invulling te geven aan onze missionaire en diaconale opdracht.



Het christendom is een wereld-godsdienst, zoals God de God van de wereld is.

Christenen uit andere landen leren ons kritisch naar onszelf te kijken en plaatsen ons voor spannende vragen. Daarnaast vragen onze partners om solidair met hen te zijn, om voor hen op te komen. Bijvoorbeeld



door een eerlij-ke prijs te beta-len voor produc-ten die bij hen worden ge-maakt, of door brieven te schrijven als mensen om hun

overtuiging in de gevangenis zitten.

Daarom werken Kerk in Actie en haar partners samen met andere organisaties om regeringen te bewegen te bouwen aan een wereld die voor iedereen leefbaar is.

COLLECTEN:

Datum:	CvK.	Diac.	Eindcollecten:
15 juni	35,25	34,25	78,70 CvK.onderhoudfonds
22 juni	34,80	34,80	87,60 Diac.JOP.
27 juni			124,00 Diac. Anholtskamp
29 juni	31,90	31,90	73,30 CvK. Lit.centrum
29 juni	22,82	22,82	52,00 CvK. Lit.centrum
(Stokkum)			
06 juli	54,50	54,50	155,37 Themadienstcomm.
13 juli	49,51	49,51	110,20 Diac. Alg. Middelen
20 juli	68,95	68,95	107,65 CvK. Kerkradio/T.V.
25 juli			35,30 Diac. Anholtskamp
27 juli	76,41	76,41	217,50 Diac. Voedselbank
03 aug.	45,78	45,78	106,02 CvK. Alg.Kerkenwerk
10 aug.	63,85	63,85	207,50 Diac. ZWO Edukans
17 aug.	57,41	57,41	176,00 Diac. Zomerzending
24 aug.	28,55	28,55	76,35 CvK.onderhoudfonds
29 aug.			66,50 Diac. Anholtskamp
31 aug.	28,60	28,60	66,70 Diac. Handicamp
07 sept.	41,41	41,41	93,84 CvK. Lit.centrum
14 sept.	36,36	36,35	98,49 Diac. Noodfonds
21 sept.	46,60	46,59	103,10 Kerk & Israel
26 sept.			68,55 Diac. Anholtskamp
28 sept.	93,95	93,95	156,65 CvK. Kerkblad

Giften van 24-6 t/m 20-10-2014:

CvK=College van Kerkrentmeesters:

K. 20,00 / HS. 10,00 / K. 9,00 / JH. 10,00 / n.n. 10,00 / GU. 10,00 / S. 10,00 / HS. 10,00 / HZ. 20,00 / H. 15,00 / L-W. 10,00 / R. 5,00 / K-K. 10,00 / K. 10,00 / S-M. 5,00 / L. 50,00 / R-N. 10,00 / n.n. 20,00 / W. 10,00 / HJZ. 10,00 / S-N. 20,00 / H. 10,00 / N-S. 10,00 / J-S. 50,00 / n.n. 15,00 / vM. 25,00 / H-S. 20,00 / B-H. 10,00 /

Verjaardagsfonds:

GHH. 10,00 / S-M. 5,00 / MK. 6,00 / S-P. 10,00 / P-E. 10,00 / P. 10,00 / K-O. 10,00 / TW. 10,00 / HJS. 5,00 / BJV. 5,00 / P-S. 10,00 / HE. 10,00 / BK. 5,00 / n.n. 10,00 / HH. 10,00 / **Kerkradio-T.V.:** L. 50,00 /

Diaconie:

Algemeen: GK. 10,00 / O-L. 50,00 / **Bloemen:** B. 50,00 / H. 25,00 / M. 5,00 / E. 5,00 / V-S. 5,00 / AO/ 20,00 / B. 10,00 / JL. 10,00 / K. 10,00 / AND. 20,00 / TM. 10,00 / GS. 20,00 / G.S. 8,00 / HB. 5,00 / O. 5,00 / H-K. 5,00 / WMW. 15,00 / M. 15,00 / GB. 10,00 / HJW. 10,00 / GHK. 10,00 / AS. 20,00 / n.n. 10,00 / B-G. 10,00 / A-V. 50,00 / L. 10,00 / M. 15,00 / I. 10,00 / HR. 6,00 / W. 10,00 / GL. 10,00 / V. 20,00 / DB 5,00 / P-K. 10,00 / K. 20,00 / GWM.10,00 / JW. 10,00 / S-T. 20,00 / H-V. 10,00 / GL. 20,00 / W. 10,00 / O. 20,00 / HL. 20,00 / B-M. 5,00 / JK. 10,00 / P-K. 10,00 / tW. 10,00 / RB. 10,00 /

ZALENVERHUUR

Waar? Dienstgebouw
Voor al uw vergaderingen / bijeenkomsten/
 workshops
Aantal 5 tot 150 personen
Info Jeroen Noltus
 Tel. 363890
Email: martinushof@pkn-markelo.nl

HOUD CONTACT MET DE KERK

Wie als lid van de Protestante gemeente Markelo prijs stelt op een bericht van geboorte of overlijden in het kerkblad, willen we vragen om dit tijdig aan ons door te geven. Een in memoriam van maximaal 200 woorden is aan te leveren bij de wijkpredikant. Bij een niet-kerkelijke uitvaart kan dat op verzoek ook worden beperkt tot de naam, datum en leeftijd.

RADIO KERKLOKAAL

Kerkelijk nieuws uit de Hof van Twente
 104.1 FM op de kabel en 107.6 FM in de ether.
 De uitzendtijden zijn als volgt:
 donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur.
 De herhaling van de uitzending:
 zondagmorgen van 09.00 uur – 10.00 uur.
 Redactie adres: Mevrouw R. Wibbelink,
 Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor.
 Tel: 0547-261937

Gemeenten vertrouwen anonieme hulp toe aan Sensor

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft namens nagenoeg alle gemeenten de opdracht 'Anonieme hulp op afstand' toevertrouwd aan Sensor. Dit is het resultaat na een aanbestedingsprocedure met meerdere aanbieders. Het betekent dat de vrijwilligers van Sensor ook na 1 januari onverminderd een luisterend oor bieden per telefoon, chat en e-mail. Gemeenten zijn, in het kader van de nieuwe WMO, vanaf januari 2015 verplicht om anonieme hulp op afstand aan te bieden aan haar inwoners. Daarom is er een aanbestedingsprocedure in gang gezet waarop aanbieders een offerte konden indienen. De VNG heeft bij de beoordeling onder andere getoetst op werkwijze, effectiviteit en het vrijwilligers- en personeelsbeleid.

"Sensor heeft bewezen deze opdracht te kunnen vervullen, met dank aan meer dan 55 jaar ervaring en de ruim 900 voor dit werk goed opgeleide vrijwilligers. Voor personeel, vrijwilligers en vooral gebruikers van de dienst is deze toekenning ontzettend goed nieuws" aldus Willemieke Ottevanger, directeur van de Vereniging Sensor Nederland.

Aandacht op afstand

Gehoord worden is een basisbehoefte van ieder mens. Het is nodig om inzicht te krijgen in gevoelens, problemen en het geeft steun bij verdriet. De vrijwillige medewerkers van Sensor bieden een luisterend oor en een goed gesprek waarbij het verhaal van de ander centraal staat. Ze helpen gedachten onder woorden te brengen en denken mee hoe met een probleem of vraag om te gaan.

De anonimiteit en het feit dat de dienst ook buiten kantooruren bereikbaar is, maakt de hulp zeer laagdrempelig.

Sensor

Sensor is de grootste organisatie in Nederland die emotionele ondersteuning op afstand biedt vanuit vestigingen in het hele land. Sensor is sinds 1958 dag en nacht anoniem bereikbaar per telefoon. Jaarlijks voeren de vrijwilligers rond de 250.000 gesprekken via telefoon, chat en e-mail.

Bellen kan dag en nacht via 0900-0767 of een lokaal nummer.

Chatten en E-mailen kan via de beveiligde website van Sensor.

Voor de lokale telefoonnummers van Sensor en chat- en e-mailhulp, zie www.sensor.nl



Protestantse gemeente Markelo

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo
Tel: 0547-363890 fax: 0547-276637

Redactie Markelo's kerkblad:

Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709
Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439
Hr. M.H. van Vrouwerff, Stationsweg 25, tel. 361609
Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652

Het eerstvolgende nummer verschijnt op **1 december 2014**.

Inleveren kopij vóór donderdag **20 november 2014**.

E-mail: kerkblad@pkn-markelo.nl

Kerkenraad:

Preses: Mevr. W. Schoneveld-Woestenenk
Email: w.woestenenk@planet.nl
Larenseweg 12 tel. 362406

Scriba: Dhr. J.J. Haas
Email: pg.markelo@home.nl
Tolweg 40b tel. 362063

Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890
Email: martinushof@pkn-markelo.nl

Voorgangers:

Ds. E. E. Nordt, Roggestraat 4 tel. 388892
Ds. M. Dijkstra, Tolweg 3 tel. 361238

Kerkelijk bureau:

Mevr. H.T. Aanstoot - Meijerink
Openingstijden: ma. 9-12 uur; wo. 9-12 uur; vr. 9-12 uur
Adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242
E-mail: kerkburo-markelo@hetnet.nl

College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente:
Rabobank: NL 73 RABO 034 07 01 153

Diaconie Protestantse Gemeente:
Rabobank: NL 65 RABO 034 .07.00.327