



MARTINUSKERK

91<sup>e</sup> jaargang, nr. 773 januari-februari 2014

# Markelo's Kerkblad

Uitgave van de  
Protestantse gemeente Markelo

Internet: [www.pkn-markelo.nl](http://www.pkn-markelo.nl)

## MEDITATIE

Onze levensweg is een reis, evenals onze weg door en met het geloof.

De ervaring in ons leven is dat de heenreis spannend en snel gaat en de terugweg saai is en lang duurt.

Zo ervaren velen van ons dat ook in deze donkere dagen van de eerste maanden van het nieuwe jaar. De tijd naar de langste nacht werd verlicht door de Adventskaarsen en de verwachting van Kerst en de gezellige dagen van Kerst en Oud en Nieuw. Maar nu het leven weer zijn gewone gang heeft, nadat "Midden in de winternacht de hemel open ging" en we bijna verblind werden door een overweldigend licht en engelenzang uit de hemel, nu lijken de dagen maar langzaam langer te worden. De tijd van Kerst naar het voorjaar en Pasen lijkt erg lang en is dit jaar ook langer dan anders, omdat Pasen laat valt. We hebben licht nodig, zeggen we tegen elkaar, het licht van de zon, het licht vanuit de hemel. We weten dat de dagen vanzelf lengen, maar in eigen hand hebben we het niet.

Zo is het ook met de weg van het geloof en de kerk. Ook de gemeente kent tijden van de heenreis in een opgang en tijden van een terugreis in een neergang. En wij denken meestal dat de groei vroeger was en dat we nu in het donker zitten. Maar zien wij het altijd wel goed? Of, verstaan wij de tekenen van de tijd wel?

In de afgelopen dagen vond ik een gedicht dat indirect hierover gaat en wat ik graag met u wil delen:

*Tien kleine christenen  
ontvingen saam de zegen:  
één nam aanstoot aan de preek,  
toen waren er nog maar negen.*

*Negen kleine christenen,  
ze baden dag en nacht:  
één kreeg niet wat hij vroeg,  
toen waren er nog maar acht.*

*Acht kleine christenen,  
op de smalle weg door 't leven,  
één vond een andere weg zo mooi  
toen waren er nog maar zeven.*

*Zeven kleine christenen,  
lazen elkaar de les,  
één werd er boos en zei: ik ga!  
toen waren er nog maar zes.*

*Zes kleine christenen,  
actief in het kerkbedrijf:  
één miste het echte protestantse,  
toen waren er nog maar vijf.*

*Vijf kleine christenen,  
traditie in de banier,  
één werd het allemaal teveel,  
toen waren er nog maar vier.*

*Vier kleine christenen,  
zongen "abide with me":  
één meende niet wat hij zong,  
toen waren er nog maar drie.*

*Drie kleine christenen,  
ieder met zijn eigen idee:  
één dacht alleen maar aan zichzelf,  
toen waren er nog maar twee.*

*Twee kleine christenen,  
met z'n tweeën heel alleen,  
en met ruzie wie de grootste was,  
toen was er nog maar één.*

*Eén heel gewone christen,  
vol van de lieve vree:  
zijn vijand werd zijn goede vriend,  
toen waren er weer twee.*

*Twee heel oprechte christenen,  
aan het werk met veel plezier:  
ze vroegen niets en deelden uit,  
toen waren er weer vier.*

*Vier heel bescheiden christenen,  
ze hielpen dag en nacht:  
en die geholpen werden hielpen mee;  
toen waren er weer acht.*

*Acht vriendelijke christenen,  
ze vroegen om Gods zegen;  
maar vroegen ook een mens erbij,  
toen waren er weer negen.*

*Negen kleine christenen,  
ze hadden in mensen God gezien;  
en zongen zich samen de misère uit,  
toen waren er weer tien.*

*Tien kleine christenen,  
ze brachten Hem tot leven  
die niet voor kerk maar voor de mens,  
Zijn leven heeft gegeven.*

*Tien kleine christenen,  
wanneer ze leven net als HIJ  
dan komen er weer net als toen,  
in één dag duizend bij.*

Ds. Elly Nordt

***Actie Kerkbalans loopt nog.....  
Hebt u ook al meegedaan?***

# Kerkdiensten

## Zondag 19 januari Martinuskerk

10.00 uur ds. Elly Nordt  
Eindcollecte: Diaconie / Regenbooggroep

## Zondag 26 januari Martinuskerk

**Heilig Avondmaal** (lopend)  
10.00 uur ds. Marten Dijkstra  
Eindcollecte: Diaconie / Alg. middelen

## Vrijdag 31 januari Anholtskamp zangavond

18.45 uur ds. Marten Dijkstra  
Collecte: Diaconie

## Zondag 2 februari Martinuskerk

**Bevestiging ambtsdragers**  
10.00 uur ds. Elly Nordt en ds. Marten Dijkstra  
Eindcollecte: Diaconie / ZWO Wereldiakonaat  
Koffiedrinken na de dienst

## Zondag 9 februari Martinuskerk

10.00 uur ds. Elly Nordt  
Eindcollecte: CvK / Alg. kerkenwerk

## Zondag 16 februari Martinuskerk Doopdienst

10.00 uur ds. Marten Dijkstra  
Eindcollecte: CvK / Liturgisch centrum  
Koffiedrinken na de dienst

## Zondag 23 februari Martinuskerk

10.00 uur ds. Marten Dijkstra  
Eindcollecte: Diaconie / Arme kant van Overijssel

## Vrijdag 28 februari Anholtskamp zangavond

18.45 uur ds. Elly Nordt  
Collecte: Diaconie

## Zondag 2 maart Martinuskerk (begin 40dagentijd)

10.00 uur ds. A. Hoorn (Warnsveld)  
Eindcollecte: CvK / ZWO

## Zondag 9 maart

### Martinuskerk Themadienst m.m.v. ENJOY

10.00 uur ??  
Eindcollecte: CvK / themadiensten  
Koffiedrinken na de dienst

### Elsen Buurtdienst

10.00 uur ds. Marten Dijkstra  
Eindcollecte: CvK / themadiensten

## BIJ DE DIENSTEN.

*Heilig avondmaal:* Op 26 januari vieren we het avondmaal in de lopende vorm. Doordat je zelf naar voren gaat om brood en wijn te ontvangen, komt er naar mijn beleving meer nadruk te liggen op het persoonlijke aspect van de viering dan bij een zittend avondmaal. In beide vormen gaat het wel om hetzelfde: delen in Jezus' liefdesgaven, als het ware gevoed worden door zijn levenskracht.

Hopelijk komt dat tot zijn recht.

*Zangavond:* Op de laatste vrijdag van de maanden januari(31) en februari(28) zijn er weer zangavonden in de Anholtskamp. Deze bijeenkomsten beginnen in het vervolg een kwartier eerder dan normaal: om

18.45 uur zodat de mensen weer op tijd op hun kamer kunnen zijn! Verder verandert er niets in de opzet: naast bekende kerkelijke liederen ook Nederlandstalig repertoire in het tweede deel van de viering, afgewisseld met een persoonlijke bijdrage.

*Afscheid en bevestiging:* Op 2 februari nemen we afscheid van een aantal ambtsdragers en andere worden (her)bevestigd. De ambtstermijn van Lidy Kottenberg eindigt als ouderling-kerkrentmeester. Van hetzelfde college stopt Wietse Wes als kerkrentmeester. Arne Wessels wordt er als ouderling-kerkrentmeester aan toegevoegd. Ton Oostdijk en Willemien Schoneveld worden herbevestigd als diaconen. Gerda Vedders wordt herbevestigd tot ouderling, Jan Wessels treedt af als ouderling maar blijft pastoraal medewerker. Bea Jimmink, Ria Snellink en Janny Wissink hopen we te verwelkomen als nieuwe pastorale medewerkers. Zij komen team Zuid versterken.

*Doopdienst:* Op 16 februari wordt er gelegenheid geboden om een kind te laten dopen. Opgave bij ds. Dijkstra met wie een afspraak kan worden gemaakt voor een doopgesprek.

*Preekbespreking:* Op 23 februari wil ik voor de tweede keer dit seizoen een nagesprek mogelijk maken over de kerkdienst. Niet vanwege een bepaald onderwerp maar om op die wijze op de eigen dienst te kunnen reflecteren. Hoe is de preek overgekomen? In hoeverre kon men zich in de liederen, gebeden en prediking herkennen? Ik hoor het graag. Dit gesprek vindt plaats in de consistorie, aansluitend op de kerkdienst. MD

### *Themadienst 9 maart: De laatste themadienst?*

*Dat kan toch niet waar zijn? Die drie mooie diensten per jaar (inclusief de Koeledienst), waar ook veel kinderen bij aanwezig zijn, moeten doorgaan.....*

*De oproep van de te kleine commissie (2p) voor meer hulp heeft helaas niets opgeleverd.*

*En zo kunnen ze niet doorgaan.....*

*Als u de gebruikelijke zondagsdiensten niet zo ziet zitten maar wel ideeën hebt hoe een kerkdienst ook gedaan zou kunnen worden, dan komt u toch eens een keer meepraten en meedoen.*

*Neem uw verantwoordelijkheid als kerklid en email naar:*

[amschone@gmail.com](mailto:amschone@gmail.com) of  
[jessicatimmer@hotmail.com](mailto:jessicatimmer@hotmail.com)

## OPPAS-ZONDAGSSCHOOL

Onder kerktijd is er in het dienstgebouw crèche voor de allerkleinsten en zondagsschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Alle kinderen die op de basisschool zitten zijn vanzelfsprekend welkom!

## KINDERNEVENDIENST

Elke zondagochtend tijdens de kerkdienst is er voor de kinderen een kinder(neven)dienst. We gaan dan vanuit de kerk naar onze eigen ruimte waar dan het bijbelverhaal van die zondag vertaald wordt op een manier die voor kinderen leuk en begrijpelijk is. Alle kinderen van de basisschoolleeftijd zijn welkom

## JEUGDKERK

Elke 3e zondag van de maand is er voor tieners van 12 - 16 jaar jeugdkerk in het dienstgebouw van 10 tot 11 uur.

## VERVOER

Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Janni Bussink - Pinkert, tel. 363123 (bel s.v.p. op zaterdagmiddag).

Voor de Anholtskamp is Jenny Wibbelink-Wolthuis de contactpersoon, tel. 361908.

## WELKOM OP DE DONDERDAGMORGEN

Tijdens de markt op donderdagmorgen is er in het dienstgebouw van 9.30 tot 12.00 uur gelegenheid voor ontmoeting en gesprek onder het genot van een kop koffie of thee.

**Iedereen** is daar van harte welkom aan de koffietafel!

## AGENDA

30 jan.: Bijeenkomst catechesegroep op de bekende plaats en tijd.

5 febr.: Mannenclub onder leiding van ds. Dijkstra.

10 febr. 20.00 uur: Bijeenkomst preeklezers in de kerk.

13 febr. 20.00 uur: Start bezoekwerk onder dertigers met uitleg en verdeling van adressen. Plaats: dienstgebouw.

### *Wijk Noord*

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3

Telefonisch spreekuur:

di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur

tel. 361238; email: [martends@ziggo.nl](mailto:martends@ziggo.nl)

vrije dag: maandag

## WIJ GEDENKEN

'Wanneer het einde nadert, is je grootste troost een nieuw begin'. Nadat Jans Beuker op 6 december in het hospice in Rijssen overleed, is deze tekst door zijn vrouw Rieki Leeftink en hun zoon Ido en schoondochter Judith uitgezocht voor de rouwkaart. De woorden zijn te verbinden met de hoop op een nieuw leven bij God in het hemelse. Ze zijn ook te verbinden met de geboorte van kleindochter Emmy, enkele weken voor zijn sterven. Hij was trots op haar en kleindochter Maaïke en wilde nog zo veel mogelijk van hen genieten. Zelfs toen zijn sterven onafwendbaar was, bleef Jans volop gericht op het leven. Hij kwam uit een Groninger arbeidersgezin en was in Goor terecht gekomen, toen zijn vader werk had gevonden bij de Eternit. Jans ging na zijn militaire dienst in de textiel aan de slag. Hij sloot zijn loopbaan af bij een verhuisbedrijf. Jans had vele hobby's: voetbal, biljarten, legpuzzels maken en muziek. Hij mocht graag wandelen en fietsen. Vele jaren heeft hij meegeholpen met de bouw van een praalwagen. Dat was aan de Rijssenseweg, waar zijn vrouw vandaan kwam. Ook na hun vertrek naar de Wehmekamp bleef het contact met deze buurt. Jans is 72 jaar geworden.

Op 30 december overleed Johanna Krabbenbos-Elkink, Hanna van de Metseler, op de leeftijd van 103 jaar. Ze groeide op in een groot gezin aan de Brummelaarsweg. In 1933 trouwde ze met aannemer Herman Krabbenbos en verhuisde naar de Taets van Amerongenstraat. Ze kregen twee kinderen. Een groot verlies was het sterven van haar man in 1956 na een periode van ziekte. Een tweede tegenslag was het overlijden van een van hun beide zoons in 1987. Diens vrouw bleef bij Hanna wonen. Zo konden ze elkaar tot steun zijn. Mede doordat Hanna een goede gezondheid behield, kon ze lang thuis wonen. Pas op hoge leeftijd was een verhuizing naar de Anholtskamp nodig, na een val van de trap. Hanna was in haar werkzame leven handig met naald en draad en kon goed kantklossen. Op latere leeftijd zat ze op dansen. Hanna maakte gemakkelijk contact met anderen en was niet bang uitgevallen. Kinderen konden niet snel iets verkeerd bij haar doen. In de uitvaartdienst werd bemoediging gezocht in woorden van Psalm 31: Mijn tijden zijn in uw hand. In het vertrouwen dat zij geborgen is bij God, is haar lichaam in de aarde gelegd op de algemene begraafplaats te Markelo.

## MEESTER MEN ZOEKT U WIJD EN ZIJD

In het liedboek van 1973 staat een lied 'Meester men zoekt U wijd en zijd' (Gezang 170). Ik had aangenomen dat dit lied was vervallen in de nieuwe bundel, wat ik jammer vond. Maar tijdens een overleg met collega's in de buurt kwam ik er achter dat het lied nu iets anders begint. Zodoende had ik het niet kunnen vinden. De eerste regel luidt nu: 'Iedereen zoekt U, jong of oud' (Lied 837). Bij het lied staat een aan Franciscus toegeschreven gebed: 'Heer, maak mij een instrument van vrede.' De inhoud van dit gebed is goed om je aan te spiegelen.

Met vriendelijke groeten, Marten Dijkstra

### *Wijk Zuid*

Predikant: ds. E.E. Nordt

Roggestraat 4

tel. 388892, bij geen gehoor kunt u de

telefoonbeantwoorder inspreken.

email: [nordt57@hetnet.nl](mailto:nordt57@hetnet.nl)

## IN MEMORIAM

Op 20 november kwam na een kort ziekbed een einde aan het leven van Harmina Wilhelmina (Mineke) Lodeweges-Klein Velderman. Aan het begin van 2013 werd al voor haar leven gevreesd, toen een tumor in haar hoofd werd ontdekt. Er volgde een ingrijpende operatie, waarna ze werd opgenomen in het hospice in Rijssen. In dezelfde tijd overleed een oudere broer heel onverwacht op diens verjaardag, Willem Klein Velderman. Na een wonderlijk herstel mocht Mineke terugkeren naar huis, al bleven er beperkingen. Tot het einde toe bleef ze dankbaar. Ze werd 74 jaar. Mineke was een opgewekte, stralende vrouw, die zichzelf wegcijferde. Een bezige bij, die de boel graag op orde had. Na haar trouwen met Her-

man Lodeweges verhuisde ze van Dijkerhoek naar de Roudaalterweg. Hier op Pop'n Belt voelde ze zich thuis. Ze kregen een zoon en dochter en twee kleindochters. Samen vormden ze een hechte, harmonieuze familie. In de afscheidsdienst stond het volgende woord van Paulus centraal: 'Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.' (1 Cor. 13: 13) Het is die liefde, welke heden, verleden en toekomst met elkaar verbindt, door God, die eeuwig is. MD

---

Op 13 december overleed Hendrika (Rikie) Schippers-Krabbenbos op de leeftijd van 83 jaar. Ze was nog maar pas weduwe. Nadat haar man Wim in mei 2013 was gestorven, werd Rikie ongeneeslijk ziek. Ondanks haar positieve instelling moest ze zich gewonnen geven. Thuis aan de Roosdomsweg nam ze afscheid van haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. In het crematorium te Usselo is troost gezocht in de overtuiging dat er een band van liefde blijft tot over de dood heen. Zij, die afscheid namen dragen met zich mee wie zij was: een zorgzame moeder, een lieve oma en oud oma, die trouw was en oprecht. Ze hield van netjes en had ook administratief haar zaken goed op orde. Dat past bij haar vroegere baan op het kantoor van Stork in Hengelo. Er zijn mooie herinneringen aan de tijd dat ze als gezin aan de Wehmekamp woonden of samen op vakantie gingen. In de vrije tijd genoot ze van het samen fietsen met haar man, totdat zijn afnemende gezondheid dat steeds minder toeliet. Bij het afscheid van haar is ook troost geput in het geloof dat God haar leven draagt tot in zijn hemels licht. Moge dat tot bemoediging zijn van allen, die haar zullen missen. MD

---

Een maand na zijn 88<sup>ste</sup> verjaardag kwam er op 24 december 2013 een einde aan het leven van Martijn Hendrik (Tijn) Odink. Acht maanden geleden had Tijn afscheid moeten nemen van zijn vrouw Ria Odink - van Meerkerk. Dit afscheid viel hem zwaar, mede omdat hij wat gezondheid betreft de laatste jaren steeds meer moest inleveren en de afhankelijkheid van Ria, dochter Xandra, verzorging en vrienden steeds groter werd. De afgelopen 13 jaar woonde Tijn aan de Roudaalterweg 6 in Markelo. Geboren is hij in Haaksbergen, waar hij na zijn studie in Delft, de opvolger werd van zijn vader als directeur van Odink en Koenderink. Tijn heeft veel gedaan en veel betekend in zijn leven, voor de fabriek, voor mensen en voor de samenleving. Zijn dochter Xandra kijkt terug op een goed en welbested leven van haar vader. Dat "Midden in de winternacht" voor Tijn de hemel openging, het is goed zo... We herdachten Tijn op Oudejaarsdag in een dienst in de kerk. We lazen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en zongen: "Midden in de winternacht". Op de Algemene Begraafplaats hebben wij het lichaam van Tijn gelegd bij zijn Ria. Voor Xandra Odink vragen wij kracht en troost van God en mensen.

---

*Als het leven niet meer gaat  
zoals je had gehoopt*

*Als je veel wordt ontnomen  
Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt  
En je leven niet meer leven is  
Dan komt de tijd dat 't einde goed is*

Met deze, haar situatie van de laatste tijd goed typerende woorden, laten de kinderen van Janna Berendina Nijhuis (Dina) Knopers weten dat op 5 januari 2014 een einde kwam aan het leven van hun moeder. De laatste tijd woonde Dina in de Anholtskamp, maar heel Stokkum kent haar als Dina van de postbode wonend aan de Stokkumerweg 39. Dina werd 87 jaar. Van geboorte kwam Dina van een klein boerderijtje in de Achterhoek. Ze was intelligent, maar doorleren was er in die tijd niet bij. Het leven en haar karakter hebben haar gevormd tot de mens die ze was. Bij alles wat er op haar levenspad kwam had ze veel steun aan haar geloof en de woorden van de belijdenistekst Ps. 138: 7 "Wanneer ik wandel te midden van benauwdheid, behoudt Gij mij in het leven". Dina schonk het leven aan 5 kinderen. Van haar middelste kind moest ze al na anderhalf jaar afscheid moest nemen. Ze leefde vol zorg voor haar man en gezin, terwijl haar hart ook bij de tuin en de dieren lag. Na het overlijden van haar man Hendrik Jan Nijhuis bleef ze eenzaam achter. Door alles heen had ze steun aan haar geloof en de liederen geleerd en gezongen op het kerkkoor.

We hebben Dina Nijhuis herdacht op 10 januari, terwijl we stilstonden bij haar belijdenistekst en de liederen zongen die ze zelf had aangegeven.

Haar lichaam rust op de Algemene Begraafplaats.

We bidden voor de kinderen, kleinkinderen en het achterkleinkind om steun van de Heer onze God en van mensen.

---

Als pastoraal team Zuid zijn we blij Janny Wissink, Bea Jimmink en Ria Snellink als pastoraal medewerkers in het team te mogen opnemen. In de dienst van 2 februari zullen ze aan de gemeente worden voorgesteld en zal worden gevraagd alles wat ze vertrouwelijk horen ook voor zichzelf te houden, oftewel de vraag het ambtsgeheim te beamen. We heten hen van harte welkom. In de komende tijd zult u worden geïnformeerd over de hernieuwde wijkindeling. We wensen Janny, Bea en Ria zegen toe in hun bezoekwerk in de gemeente en dat ze veel open deuren mogen tegenkomen.

Het leven gaat weer gewoon door alsof er niets gebeurd is door Kerst en de overgang van 2013 naar 2014. Velen heb ik een hand gegeven in de afgelopen week en alle goeds gewenst voor dit nieuwe jaar. Wanneer ik u of jou niet ben tegengekomen in deze dagen, wil ik u en jou toch het allerbeste wensen voor de tijd die voor ons ligt.

Ook dit jaar gaat de permanente educatie voor predikanten gewoon door. Op 16 januari en 6 februari zal ik naar Amsterdam reizen om me bezig te houden met de nieuwste ontwikkelingen van de Bijbelse theologie van het Oude Testament. Interessant en een goede basis voor de wekelijkse voorbereiding voor de preek.

Een hartelijke groet, ds. Elly Nordt

## Kerkenraad

In de vergadering van 6 januari 2014 is er een eind gekomen aan het tijdelijke voorzitterschap van Joke Doornhein-Vastenburg.

Als nieuwe voorzitter is Willemien Schoneveld-Woestenenk benoemd.

### BEZOEK AAN DERTIGERS

Op 28 januari worden in het dienstgebouw uitkomsten gepresenteerd van de vragenlijsten, die zijn ingevuld bij het bezoek aan veertigers in het afgelopen najaar. Deze avond begint om 20.00 uur en staat open voor belangstellenden. Van de groep van 40-44 jarigen is een deel nog niet benaderd. Dat hopen we in de komende tijd te doen. In februari gaan we ook starten met het bezoeken van de groep van 36 tot en met 40 jaar. Hiervoor zijn net als de vorige keer bezoekers nodig.

Wie heeft er interesse en is hiertoe bereid? Per bezoeker gaat het om maximaal 10 adressen, maar met 5 zijn we ook al geholpen. Op 13 februari wordt een toelichting op het project gegeven en worden de desbetreffende adressen verdeeld. Deze avond is ook in het dienstgebouw en begint om 20.00 uur. Contactpersonen: Joke Doornhein-Vastenburg (tel. 272031) en Jan Haas (tel. 362063). Eén van de doelen is om in contact te komen met mensen uit de middengeneratie. Wat leeft er bij hen en welke betekenissen hebben de kerk en het geloof voor hen? Daar proberen we een beter beeld van te krijgen. Dat kan vervolgens mee worden genomen in het uitdenken van kerkelijke activiteiten. MD

### Punten uit de vergadering van 13 november 2013

#### *Project midden generatie*

Er zijn verschillende reacties bij het bezoekwerk.

Veel positieve geluiden en enkele negatieve.

Er valt nu nog geen algemene conclusie te trekken.

#### *Liturgisch centrum*

De 5M's (Maarkel Maakt Martinuskerk Mooi Multifunctioneel) zijn bezig met een selectie van fondsen ze zullen aanschrijven. Er zal een tijdspad gemaakt worden. Er is nu een aanvraag naar de gemeente gegaan om een vergunning voor een te houden huis-aan-huis collecte in Markelo.

#### *Jaarrekening 2012 en begroting 2014 van college van Kerkrentmeesters.*

In 2012 was er een groot nadelig saldo op de balans ondanks het feit dat het dienstgebouw een positieve exploitatie laat zien.

De begroting voor 2014 is scherp begroot. Toch blijft er een te groot tekort van ruim € 28.000.

Dit komt o.a. door teruglopende rente inkomsten.

Meer inkomsten zullen moeten worden gevonden door:

- De tarieven van het uitvaartcentrum verhogen.
- Door meer verhuur van kerk en dienstgebouw.
- Vaste vrijwillige bijdrage.

#### *Mededelingen*

De eindcollecte voor de orkaanramp op de Filippijnen heeft € 350, - opgebracht.

### Uit de vergadering van 11 december 2013

#### *Presentatie Facebookpagina*

Door Bert Visser en zijn vrouw is een presentatie gegeven over een Facebookpagina voor de kerk. De pagina heet Jong Martinus Markelo en is al live.

#### *Project midden generatie*

Nog lang niet alles is terug van de 150 formulieren en nog niet alle mensen in de doelgroep zijn bezocht.

Er wordt nu geprobeerd bezoeken aan de eerste groep zo snel mogelijk af te ronden.

#### *Liturgisch centrum*

Willemien S. vertelt iets meer over hoe de 5 M's hopen aan geld te komen voor de aanpassing van het interieur van de kerk.

#### *Mededelingen*

Een groot aantal leden van de kerkenraad heeft haar visie over eredienst en pastoraat op papier gezet. In een extra vergadering van de kerkenraad zal hierover gesproken worden.

## Kerkrentmeesters

### Mededeling in verband met instandhouding kerk en kerkwerk.

#### Actie Kerkbalans 2014: "Moet de kerk in Markelo blijven?"

Als u dit leest zitten we midden in de actie Kerkbalans 2014 die plaats vindt van 12 t/m 26 januari.

De Martinuskerk in Markelo is een warme plek waar jong en oud elkaar onder vreugdevolle, maar ook bij droevige omstandigheden kunnen ontmoeten. Onze kerk is niet weg te denken uit onze Markelose samenleving.

Ieder jaar benaderen wij onze leden met het verzoek om na te denken over de vraag wat de kerk in Markelo hem of haar waard is.

Heb jij de kerk nodig voor je persoonlijke geloofsbeleving? Of kom je niet zo vaak in de kerk, maar vind je het toch belangrijk dat de kerkelijke gemeente er is voor belangrijke momenten in het leven als doop, huwelijk of rouw, of gewoon omdat het een goed of geruststellend gevoel is dat de kerk er is? Dat de kerk aandacht besteedt aan zieken, ouderen, eenzamen en kansarme mensen binnen de gemeente en daarbuiten? De kerk heeft een waarde die *niet in geld* is uit te drukken, maar die *niet zonder geld* kan bestaan.

Mocht u het antwoordformulier nog niet hebben ingevuld en ingeleverd denk dan nog eens extra na over het belang van deze jaarlijkse actie.

Alvast bedankt voor uw, onmisbare, financiële steun!

## Diaconie

### COLLECTEN

De eindcollecte van 26 januari is voor de Algemene middelen van de Diaconie, zodat lopende zaken ook gedaan kunnen worden.

Op 2 februari zal de eindcollecte door ZWO bestemd worden voor het Werelddiaconaat. Verderop in dit kerkblad geeft de ZWO uitleg hierover.

De eindcollecte van 23 februari is voor de stuurgroep "de Arme kant van Overijssel." Die wil sociale gelijkheid en deelname aan de samenleving bevorderen van mensen die financieel weinig te besteden hebben.

Bent U niet in de gelegenheid om deze diensten bij te wonen, maar wilt U wel een gift doen voor deze doelen, dan kunt U het overmaken op bankrek. nr. 3407.00.327 van de diaconie o.v.v. de bestemming.

## Protestantse Vrouwen Dienst

De drukke decembermaand is weer voorbij. Met elkaar hebben we een kersttattentie voor onze bezoekadressen gemaakt en bij hen bezorgd. We hebben zelf een gezellige doe- en praatmiddag gehad en voor de ontvangers was er even aandacht van de kerk, via één van de dames van de Prot. Vr. Dienst.



Het nieuwe jaar is begonnen, de winter (nu) nog niet! Als je goed kijkt, zie je de sneeuwkllokjes hun kopje al opsteken! Je gedachten gaan naar prachtige voorjaarsbeelden: bloeiende krokussen, narcissen en tulpen. En toch is het op de kalender nog geen lente. De commissie van de Vrouwendienst kijkt al wel vooruit. Voor de ledenvergadering hebben we een datum gepland op: **dinsdag 4 maart 2014 om 20.00 uur in het dienstgebouw.**

I.v.m. de volle agenda's van een ieder, willen we u dit vroegtijdig laten weten. Het zal een mooie avond worden, met gedichtjes, verhalen en prachtige beelden van het Twentse landschap.

Ook is het goed elkaar te ontmoeten en bij te praten over de werkzaamheden in deze kring van dienstverlening.

We zijn blij met zoveel mensen die hieraan mee doen! Het geeft een gevoel van saamhorigheid, van verbondenheid. En....dan kan er veel!

We hopen op uw komst, dinsdag 4 maart.

U krijgt t.z.t. de officiële uitnodiging aan huis.

## Jeugd en Jongerenwerk

# JEUGDCLUBS



<b>Waar:</b>	Dienstgebouw
<b>Hoe laat?</b>	18.30 uur tot 19.30 uur
<b>Onkosten:</b>	€ 1,00 per keer
<b>Wanneer:</b>	Zie hieronder

**DONDERDAG 30 JANUARI**

**DONDERDAG 27 FEBRUARI**

**Voor wie: kinderen tussen 6 en 12 jaar.**

**Een groep van 6-9 en een groep van 9-12 jaar**

**Heeft je vriendje of vriendinnetje ook zin om een keer mee te komen....altijd welkom!**

Groetjes van de nieuwe leiding Herma en Rutger.

### Bedankt

Op 12 december 2013 hebben wij afscheid genomen van Erna Kok en Anneta Kok. Het afgelopen jaar hebben zij zich actief ingezet voor de jeugdclub in Markelo waar de kinderen naar hartenlust konden knutselen. Helaas hebben zij aangegeven om te willen stoppen, omdat ze het te druk hebben.

Namens de kerkenraad heeft Joke Doornhein hen bedankt voor hun goede inzet.

Het stokje zal nu worden overgenomen door Herma Bonenkamp en Rutger Wissink.

Wij wensen hun veel succes.

Mochten meer mensen zich actief willen inzetten voor de jeugdclub dan kunnen ze contact opnemen met Herma ( 0547-361416) of Rutger ( 0547-363366)

### Van de Zondagsschool



Op zaterdag 21 december hebben wij in de Martinuskerk ons kerstfeest gevierd samen met ouders, grootouders, broertjes en zusjes en andere belangstellenden. Met elkaar hebben we eerst gezien hoe de kinderen uit

het Dorp de adventskaarsen aanstaken en hierbij een adventsgedicht opzegden. Daarna vertelden de kinderen uit Stokkum het al oude kerstevangelie.

Het vrije verhaal, verteld door Hannie Poelert, ging over een kleine jongen en zijn ouders die een plek om te slapen zochten. Overall hadden ze aangebeeld maar nergens was er plek. Tot ze bij een oud en arm vrouwtje kwamen dat in een klein huisje woonde aan de rand van het dorp. Zij had nog wel een plekje in de schuur. Lekker warm in het hooi en hoewel ze zelf bijna geen eten had deelde ze het toch met het gezin. Later toen de kleine jongen volwassen was en

## Algemeen

een goede baan had ging hij verkleed als zwerver terug naar het dorpje. Weer werd hij van deur naar deur gestuurd en niemand wilde hem in huis hebben. Niemand.. of toch...?

Net als toen hij nog een klein jongetje was, mocht hij in het schuurtje slapen bij de oude vrouw. Hij was haar nog steeds dankbaar en daarom beloofde hij haar rijkelijk zodat ze zich geen zorgen meer hoefde te maken en kon genieten van haar oude dag.



Daarna was het tijd voor de kinderen uit Elsen die samen met de leiding de kerstmusical "Kerst heeft de Toekomst" hadden ingestudeerd.

Tijdens de kerstvakantie fantaseren twee meisjes hoe het kerstfeest er in de toekomst uit zou zien. Ze hadden allebei een bijzonder cadeau gekregen: een step met een briefje waarop stond: "Wil je niet een kijkje nemen in de toekomst? Stap op de step, zeg waar je naartoe wilt en laat je verrassen." De meisjes stapten op de step en stepten wat ze konden tot ze twee andere kinderen tegen kwamen die er toch wel wat vreemd uitzagen.

De meisjes waren in het jaar 3003 terecht gekomen en het toeval wilde dat ze midden in het kerstfeest terecht waren gekomen. De mensen zongen kerstliederen over de geboorte van Jezus, waarvan ze gedacht hadden dat die na 3000 jaar wel vergeten zouden zijn. Maar dat was niet zo. Niemand kan natuurlijk écht een kijkje in de toekomst nemen maar wat wél zeker is: 2000 jaar geleden is het kindje Jezus geboren om de wereld een goede toekomst te geven. Hij blijft altijd dezelfde!

Aan het einde van de viering kregen alle kinderen van de Zondagsschool als vanouds een tasje met hierin iets lekkers en een mooi leesboek. Ook voor de andere kinderen in de kerk was er aan het einde nog een lekkere traktatie. Al met al was het een hele fijne en warme viering.

Op zondag 12 januari zijn we weer begonnen met de Zondagsschool. Kinderen tussen de 4 en 12 jaar zijn van harte welkom om een keertje mee te kijken wat er zo al in het Zondagsschooluurtje gedaan wordt. Dit kan in het Dorp (dienstgebouw) in Stokkum (school) en in Elsen (kinderopvang bij fam. Pinkert).

Zondagsschool Markelo

### HERVORMDE VROUWEN VERENIGING



**Allereerst wensen wij een ieder nog een goed en gezond 2014 toe.**

Donderdag **30 januari** houden we weer onze eerste verenigingsavond in het nieuwe jaar.

Wij beginnen met de algemene ledenvergadering.

### DE HEER H. MORSINK TE GAST BIJ DE H.V.V.



Hierna komt de heer H. Morsink ons wat vertellen over zijn vroegere werk: Generaal Majoor der Cavalerie tevens Adjudant Generaal van Zijne Majesteit de Koning en Chef van het Militaire Huis.

Zijn functie is echter beëindigd per 1 januari jl. als gevolg van de troonswisseling. De traditie wil nl. dat alle "sleutelfunctionarissen" bij een troonswisseling worden vervangen. De heer Morsink heeft daarna gebruik gemaakt van een regeling voor vervroegd pensioen.

Deze traditie maakt het Koning Willem-Alexander mogelijk een eigen "Huis" samen te stellen.

Dhr. Morsink wil ons met behulp van foto's en plaatjes over zijn vroegere werk vertellen.

De avond op 30 januari begint om 20.00 uur en is in het Dienstgebouw van de Martinuskerk te Markelo.

### BURGEMEESTER VAN DE HOF VAN TWENTE TE GAST BIJ DE H.V.V.

Donderdag **20 februari** is burgemeester **Ellen Nauta** te gast op onze verenigingsavond.



Ellen Nauta, 52 jaar, is blij met de benoeming tot burgemeester in de Hof van Twente.

Zij studeerde geschiedenis aan de Leidse universiteit en werkte vijftien jaar in de ontwikkelingssamenwerking. Meestal in Nederland maar ook in Amerika en Afrika.

Daarna was ze zes jaar, van 2006 tot 2012, directeur van het partijbureau van het CDA en heeft ze meegewerkt aan de oprichting van de afdeling buitenland van haar partij. Zij heeft een band met het oosten van het land gekregen doordat ze vaak met haar ouders logeerde in een vakantiehuisje in Holtten. Ze gaat ons vertellen over haar leven en werkzaamheden als burgemeester.

De aanvang is om 20.00 uur in het Dienstgebouw van de Martinuskerk te Markelo.



## BIJBELLEESROOSTER

Januari 2014		
Zo 19	Leviticus 8:18-30	Geheiligd
Ma 20	Leviticus 8:31-9:6	Ontmoeting
Di 21	Leviticus 9:7-24	Precies volgens opdracht
Wo 22	Leviticus 10:1-11	Aäron zweeg
Do 23	Leviticus 10:12-20	Overtuiging
Vr 24	Psalm 132	Vaste woon- en verblijfplaats
Za 25	Matteüs 4:1-11	Confrontatie
Zo 26	Matteüs 4:12-22	Vissers van mensen
Ma 27	Spreuken 1:1-19	Wees geen meeloper
Di 28	Spreuken 1:20-33	Wijs wijsheid niet af
Wo 29	Spreuken 2:1-22	Bron van wijsheid
Do 30	Spreuken 3:1-12	Onderwijsheid
Vr 31	Spreuken 4:13-26	De goede weg
Februari 2014		
Za 1	Spreuken 3:27-35	Stel niet uit tot morgen
Zo 2	Leviticus 12:1-8	Jongens of meisjes
Ma 3	Psalm 111	Daadkracht
Di 4	Leviticus 13:1-17	Let op huid en haar
Wo 5	Leviticus 13:18-28	Zorgvuldige controle
Do 6	Psalm 112	Het goede leven
Vr 7	Leviticus 13:29-46	Hoofd en baard
Za 8	Leviticus 13:47-59	Rein en onrein
Zo 9	Psalm 95	Luister en jubel
Ma 10	Leviticus 14:1-20	Spanning rond de uitslag
Di 11	Leviticus 14:21-32	Offer op maat
Wo 12	Leviticus 14:33-47	Huisregels
Do 13	Leviticus 14:48-57	Opluchting
Vr 14	Matteüs 4:23-5:12	Goed nieuws
Za 15	Matteüs 5:13-26	Smaakmakers en lichtdragers
Zo 16	Matteüs 5:27-37	Aanscherping
Ma 17	Psalm 119:1-8	De wet maakt gelukkig
Di 18	Leviticus 16:1-10	Grote verzoendag
Wo 19	Leviticus 16:11-19	Verzoeningsrite
Do 20	Leviticus 16:20-34	Zondebok
Vr 21	Psalm 119:9-16	Jong geleerd...
Za 22	Leviticus 19:1-12	Sociale wetten
Zo 23	Leviticus 19:13-25	Naastenliefde
Ma 24	Leviticus 19:26-37	De HEER alleen is God
Di 25	Psalm 119:17-24	Blij met de wet
Wo 26	Matteüs 5:38-48	Meer geven dan gevraagd
Do 27	Matteüs 6:1-18	Niet voor de schijn
Vr 28	Matteüs 6:19-34	Echte waarde
Maart 2014		
Za 1	Matteüs 7:1-12	Hard voor jezelf, mild voor anderen
Zo 2	Matteüs 7:13-8:1	Indrukwekkend
Ma 3	Leviticus 22:17-33	Alleen het beste is goed genoeg
Di 4	Leviticus 23:1-22	Feestdagen
Wo 5	Leviticus 23:23-44	Groot feest!

## FACEBOOK

Om jongeren, maar ook andere geïnteresseerden meer te betrekken bij de kerk is er een Facebookpagina ontwikkeld door de catechesegroep van ds. Elly Nordt. De naam is Jong Martinus Markelo. Onder deze naam kunt u de pagina vinden. Op deze manier kunnen onderwerpen die met het geloof te maken hebben met elkaar gedeeld worden. Tevens vormt het een platform om ideeën uit te wisselen over hoe een dienst voor de jeugd vorm te geven. De pagina is nog in ontwikkeling, dus mocht u zaken hebben of interessante thema's die via dit kanaal gedeeld kunnen worden dan houdt de beheerder zich graag aanbevolen. De beheerder is te bereiken via [jongmartinus2013@gmail.com](mailto:jongmartinus2013@gmail.com). Tenslotte wil de groep u vragen om de pagina leuk te vinden en om het te delen om zo de naamsbekendheid te vergroten. PS. Er wordt gewerkt aan een handleiding hoe facebook te gebruiken. Ook kan er hulp geboden worden bij het openen van een facebook account. Belangstelling hiervoor kunt u aangeven via de mail bij de scriba.

De catechesegroep

## BOEKEN

Donderdagmorgen 6 februari houden wij weer verkoop van boeken in het Dienstgebouw van 9.30-12.00 uur.

U bent van harte welkom en de koffie staat klaar.

## KERKKOOR

Maandagavond 6 januari had ons Markelo's kerkkoor de jaarlijkse ledenvergadering en nieuwjaarsbijeenkomst.

Het werd een vrolijke en leerzame avond.

Vrolijk want we mochten vieren dat Hanna Wegereef al 40 jaar lang lid van het koor is.

Zij kreeg een boeket bloemen en een hangertje met penning.



Leerzaam doordat rijkschool Joke ons na de pauze op soms hilarische wijze op de hoogte bracht van de laatste stand van de verkeersregels. Wat zitten die regels toch logisch in elkaar....

Doordat Hendrik Leuverink te kennen had gegeven te stoppen als bestuurslid werd in zijn plaats Frits van Zwol als bestuurslid geïnstalleerd. Hendrik werd door de voorzitter bedankt voor zijn werkzaamheden als



bestuurslid en hij kreeg als dank een mooi boeket bloemen.

Ja, zelfs na ruim 80 jaar hebben wij nog steeds een springlevend kerkkoor in Markelo, zoals u zelf onlangs nog hebt kunnen horen tijdens de kerstnacht-dienst. Ook dit jaar zullen we weer enkele optredens in onze kerk hebben maar ook in andere plaatsen.

Daarnaast komen we ook bij elkaar voor de gezelligheid zoals bij ons laatste uitstapje naar Els en Henk Overdijk en Delft.

Schroom niet, kom er ook gezellig bij! Elke maandagavond van 8 tot 10 uur in het dienstgebouw.

### Verhuisd

Even een berichtje van de familie Overdijk, zodat in Markelo ook iedereen weer op de hoogte is:

“Na vijf jaar Westland ontstond afgelopen zomer een contact met de Hervormde gemeente van Ommeren, een klein dorpje in de Betuwe. Dit leidde er toe dat die gemeente een beroep op ons uitbracht, en ik sinds 15 december predikant van Ommeren ben. Van de tomaten, de paprika's, de sla en de komkommer zijn we nu tussen de appels en de peren terechtgekomen.

In onze vierde gemeente, voor het eerst een standplaats waar ik de enige dominee ben.

We wensen u alle goeds en groeten u hartelijk!

Els en Henk Overdijk “

De adresgegevens zijn:

fam. Overdijk, telnr. 0344-785704

Dr. Guepinlaan 33, 4032 NH Ommeren

email: [ds.henk.overdijk@gmail.com](mailto:ds.henk.overdijk@gmail.com)



### ZONDAG VAN HET WERELDDIACONAAAT

In 1953 vond de watersnoodramp plaats in de nacht van 31 januari op 1 februari.

Vanuit vele landen werd toen hulp geboden, ook de



kerken in andere landen waren daar bij betrokken.

Sinds die tijd is de eerste zondag van februari de zondag van het werelddiakonaat.

Dit jaar vraagt Kerk in Actie uw aandacht voor ontwikkelingswerk in India.

### “Al die kleine lichtjes zullen het donker doorbreken”.

Om hulp te kunnen verstrekken aan mensen die dit het hardst nodig hebben, werkt Kerk in Actie samen met een interkerkelijk netwerk van hulporganisaties dat overal in de wereld mensen in nood bijstaat.



De hulpgoederen worden in Syrië, Libanon en Jordanië verdeeld door de diaconale netwerken van plaatselijke kerken. De hulpverleners doen dit vaak met gevaar voor eigen leven.

Dankzij de giften die Kerk in Actie ontving, o.a. van u via de collecte in de kerk, hebben ze in Syrië tot nu toe 415 families (**ruim 2000 mensen**) kunnen helpen met keukengerei, beddengoed en huishoudelijke artikelen en kregen **142 dakloze gezinnen** een bijdrage om woonruimte te kunnen huren. Gezinnen met één ouder, met één of meer gehandicapten of gewonden, met ouderen of met meer dan 5 kinderen kregen als eerste een pakket.

In Libanon helpt Kerk in Actie vooral gevluchte moeders met kinderen.

Zo kregen **1260 families** een pakket verzorgingsartikelen.

**400 families** met baby's hebben een pakket ontvangen met spullen voor de verzorging van baby's.

**860 families** hebben een uitgebreid pakket ontvangen voor de persoonlijke hygiëne.

In Jordanië geeft Kerk in Actie hulp bij onderwijs, gezondheidszorg. Ook geeft ze psychologische hulp in vluchtelingenkampen. Al deze hulp was en is alleen mogelijk dankzij uw steun.

Hartelijk dank daarvoor.

### ZALENVERHUUR

Waar? **Dienstgebouw**  
Voor al uw **Vergaderingen / bijeenkomsten/ workshops**  
Aantal **5 tot 150 personen**  
Info **Jeroen Noltus**  
Tel. **363890**  
Email: [dienstgeb@pkn-markelo.nl](mailto:dienstgeb@pkn-markelo.nl)

## RADIO KERKLOKAAL

Kerkelijk nieuws uit de Hof van Twente  
104.1 FM op de kabel en 107.6 FM in de ether.  
De uitzendtijden zijn als volgt:  
donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur.  
De herhaling van de uitzending:  
zondagmorgen van 09.00 uur – 10.00 uur.  
Redactie adres: Mevrouw R. Wibbelink,  
Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor.  
Tel: 0547-261937

### Recept voor 2014

Neem eerst twaalf hele maanden.

Haal hier voorzichtig alle bitterheid, haat en afgunst uit.

Hak vervolgens elke maand in 28, 30 of 31 stukjes en zorg ervoor dat u ze niet allemaal tegelijk bereidt.

Maak de dagen een voor een klaar met de volgende ingrediënten: een snufje geloof, een snufje geduld, een druppeltje moed en een beetje inzet.

Voeg aan elke dag een portie hoop, vertrouwen en vriendelijkheid toe en mix door dit ontstane mengsel nog een gebed, een korte bespiegeling en een beetje toewijding.

Breng het geheel op smaak met een flinke dosis energie, een mespunt geluk, een beetje actie en de nodige humor.

Doe het gerecht in een liefdesschaal en kook dit op een vuur van stralend geluk.

Garneer het gerecht dan met een glimlach en dien het in grote porties op.

Geniet ervan en deel dit met anderen.

Ingezonden door een Markelose

## Wat als je niet meer beter wordt?

Het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Twente (Borne, Hengelo en de Hof van Twente) organiseert voor mensen die zelf of in hun omgeving te maken hebben (gehad) met een levensbedreigende ziekte regelmatig inloopbijeenkomsten, dit keer met als thema:

### Het levenseinde bespreekbaar maken”.

Praten over doodgaan is niet makkelijk. Zowel patiënten als dokters vinden dit vaak een moeilijk onderwerp. Het is echter wel belangrijk uw wensen en zorgen kenbaar te maken, zodat u in deze fase de behandeling krijgt die bij u past. Huisarts Bernarda Heslinga gaat deze avond hierover met u in gesprek.

Tijdens deze avond staat de ontmoeting en het contact met lotgenoten centraal.

## Meer informatie

Het bezoeken van deze avond is kosteloos en aanmelding vooraf is niet nodig.

Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren bellen of mailen met één van de volgende contactpersonen:

Bernadette Nijhuis, tel. 06 34 35 66 13 of

[b.nijhuis@carintregeland.nl](mailto:b.nijhuis@carintregeland.nl)

Marie-Josée Eenhoorn, tel. 06 343 58 100 of

[hengelo-borne@leendertvriel.nl](mailto:hengelo-borne@leendertvriel.nl)

De inloopavonden van het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Twente zijn alleen bedoeld voor patiënten en hun naasten en niet voor hulpverleners.

De bijeenkomst vindt plaats in **Hengelo**  
**Woensdag 19 februari 2014**

Adres: Het Nije Huis

Beursstraat 9

7551 HP Hengelo

Aanvangstijd: 19.30 uur

(vanaf 19.15 uur bent u welkom)

## Protestantse gemeente Markelo

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo

Tel: 0547-363890 fax: 0547-276637

### Redactie Markelo's kerkblad:

Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709

Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439

Hr. M.H. van Vrouwerff, Stationsweg 25, tel. 361609

Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652

Het eerstvolgende nummer verschijnt op **3 maart 2014**.

Inleveren kopij vóór donderdag **20 februari 2014**, liefst via E-mail: [kerkblad@pkn-markelo.nl](mailto:kerkblad@pkn-markelo.nl)

### Kerkenraad:

Preses: Mevr. W. Schoneveld-Woestenenk

email: [w.woestenenk@planet.nl](mailto:w.woestenenk@planet.nl)

Larenseweg 12 tel. 362406

Scriba: Dhr. J.J. Haas

email: [pg.markelo@home.nl](mailto:pg.markelo@home.nl)

Tolweg 40b tel. 362063

Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890

email: [dienstgeb@pkn-markelo.nl](mailto:dienstgeb@pkn-markelo.nl)

### Voorgangers:

Ds. Elly E. Nordt,

Roggestraat 4 tel. 388892

Ds. Marten Dijkstra,

Tolweg 3 tel. 361238

### Kerkelijk bureau:

Mevr. H.T. Aanstoot - Meijerink

Openingstijden: ma. 9-12 uur; wo. 9-12 uur; vr. 9-12 uur

adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242

E-mail: [kerkburo-markelo@hetnet.nl](mailto:kerkburo-markelo@hetnet.nl)

### College van Kerkrentmeesters

#### Protestantse Gemeente:

Rabobank: NL 73 RABO 034 07 01 153

#### Diaconie Protestantse Gemeente:

Rabobank: NL 65 RABO 034 07 00 327