



Markelo's Kerkblad

Uitgave van de
Protestantse gemeente Markelo

MARTINUSKERK

Internet: www.pkn-markelo.nl

DE TOEKOMST IS AL GAANDE (LB 605)

In een overleg van predikanten uit de buurt spraken we over de veranderingen in de samenleving. Een boek van Jan Rotmans was de opstap voor het gesprek: In het oog van de orkaan. De vraag was hoe we zelf omgaan met de verschuivingen in de zorg, maar ook hoe de eigen kerk inspeelt op allerlei ontwikkelingen.

Eerlijk gezegd had ik hier nog geen pasklare antwoorden op. Toch zijn het wel zaken die raken aan eigen vragen. Waar gaat het met de zorg naartoe? Versnippering tegengaan is positief, maar wat als een groeiend aantal mensen niet langer de hulp gaat ontvangen, die wenselijk is? Ik voorzie meer spanningen. Of leidt dit tot nieuwe particuliere initiatieven? Liggen hier uitdagingen voor de kerk? Maar wat hebben wij in huis? We zijn geen psychologen, maar gelovigen. Of is dit een miskenning van de helende kracht van Jezus zelf? Jezus is immers de Levende, die nog altijd werkt. Er gebeuren wonderen. Mensen ontdekken een positieve verandering. Maar dit kun je niet afdwingen of oproepen. Het zal ook wat van ons vragen: bereidheid om te leven naar Gods wil. Eerlijk, oprecht, toegewijd, levend in verwachting. Niet met alle winden meegaan, maar onderscheid maken tussen wat zuiver is en wat troebel maakt.

Toen wij ons als kerkenraad in maart bezonnen op de invulling van het pastoraat, was ook de vraag welke deskundigheid wij in huis hebben. Er zijn zeker mensen werkzaam in de zorg, die verbonden zijn aan onze gemeente. Maar die zijn daar misschien beroepshalve al tot over hun oren druk mee. Of zijn er die op vrijwillige basis aanvullende diensten ter beschikking stellen? Het ging in de kerkelijke gesprekken ook over de vraag wat voor gemeente we willen zijn. Open en gastvrij voor iedereen wordt wel gezegd. Maar wat blijkt daarvan in de praktijk? Een nieuwkomer had wel openheid beleefd bij de viering van het avondmaal en voelde zich opgenomen in een

netwerk. Dat is mooi om te horen, al zijn er ook andere geluiden. Vreemd volk kan ook een tijd lang op afstand worden gehouden. Een toenadering gaat dan met omwegen.

Wanneer we ons richten op de toekomst, hoe ziet de kerk er dan over pakweg 5 tot 7 jaar uit? In hoeverre drukken bijvoorbeeld de prijzen van energie op de rekening van de kerk? Of zijn we dan al bezig met aanpassingen? En hoeveel leden zijn er dan nog om de lasten te dragen?

Als het gaat over veranderingen, dan mag worden geloofd dat er in alle tijden iemand met ons meegaat, die ons is voorgedaan. Wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen, maar wie het loslaat, krijgt er leven voor terug. Het is Jezus zelf, die de weg van de graankorrel is gegaan: afsterven om uit de aarde omhoog te komen in een nieuwe gestalte. Dat is Pasen. Wie zijn weg wil navolgen, bouwt een vorm van loslaten al in. Hier beneden is het niet. Het gaat toe naar een wereld, anders dan de onze. We zijn hier maar voor kortere of langere tijd. Maar er is een toekomst, en

die toekomst is nu al begonnen, waar God helend en troostend nabij is. Onze zorgen worden in dat perspectief betrekkelijk. Deze verwachting biedt tegelijk meer vrijheid om de uitdagingen van vandaag aan te gaan. MD

Johannes 20 vers 17

Jezus zei:
Zeg hen
dat ik
naar mijn
Vader ga,
die ook
jullie Vader
is, naar
mijn God,
die ook
jullie God
is.



Paasontbijt Martinuskerk
20 april 09.00 uur

Woensdag 16 april Martinuskerk
Paasviering H.V.V.
“Want also lief.....”
Themaconcert door TODA uit Rijssen

Kerkdiensten

Zondag 6 april Martinuskerk

10.00 uur ds. Marten Dijkstra

Eindcollecte: Diaconie / St. Gave

Zondag 13 april Martinuskerk Palmzondag**Met medewerking van het Kerkkoor**

10.00 uur ds. ?

Eindcollecte: CvK / vernieuwing liturgisch centrum

**Woensdag 16 april Martinuskerk HVV paasviering
Themaconcert door TODA uit Rijssen**

“ Want alzo lief.....”

Vanaf 19.15 uur koffiedrinken in het dienstgebouw

20.00 uur aanvang paasviering

**Donderdag 17 april Martinuskerk Witte donderdag
Heilig avondmaal(zittend)**

19.30 uur ds. Marten Dijkstra

Eindcollecte: Diac / Alg. middelen

Vrijdag 18 april Goede vrijdag**Anholtskamp Heilig avondmaal**

16.00 uur ds. Marten Dijkstra

Collecte: Diaconie

Martinuskerk

19.30 uur ds. Marten Dijkstra

Zaterdag 19 april Stille zaterdag

21.00 uur ds. Marten Dijkstra

**Zondag 20 april Martinuskerk 1^e Paasdag
Met medewerking van gospelkoor ENJOY**

09.00 uur Paasontbijt

10.30 uur ds. Marten Dijkstra

Eindcollecte: CvK / paascollecte

Vrijdag 25 april Anholtskamp Zangavond

18.45 uur Mw. Joke Doornhein.

Collecte: Diaconie

Zondag 27 april Martinuskerk

10.00 uur ds. A. Braakman uit Diepenheim

Eindcollecte: CvK / algemeen kerkenwerk

Zondag 4 mei Martinuskerk

10.00 uur ds. ?

Eindcollecte: Diaconie / Sensor

Zondag 11 mei Martinuskerk

10.00 uur ds. Marten Dijkstra

Eindcollecte: CvK / orgelfonds

BIJ DE DIENSTEN

In verband met ziekte van ds. Nordt zullen haar preekbeurten door anderen worden waargenomen. Wanneer er nog een vraagteken staat bij een bepaalde dienst, is daar ten tijde van het opmaken van dit kerkblad nog geen vervanger voor gevonden. Voor actuele berichten verwijzen we u naar de website van onze gemeente.

Palmzondag/stille week: Het kerkkoor zingt mee op palmzondag. De vespers op de maandag, dinsdag en woensdag gaan dit jaar niet door. Op woensdagavond is er een goed alternatief om in de kerk stil te staan bij de laatste dagen van Jezus met het optreden van Toda uit Rijssen. Vanaf 20.00 uur is iedereen welkom in de Martinuskerk. De organisatie is in handen van de HVV. Met Witte Donderdag ligt het accent op de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen. Op Goede Vrijdag concentreren we ons op de lijdensweg van Jezus naar het kruis. In de middag wordt dat in de Anholtskamp verbonden met de viering van het heilig avondmaal. Met Stille Zaterdag is er een gang door de bijbelse geschiedenis met al een voorproefje op het paasfeest, het licht dat doorbreekt in het donker van de nacht. Net als vorig jaar ontsteken we daarbij de nieuwe paaskaars aan het vuur buiten en delen dit licht met elkaar.

Pasen: Met Enjoy in de dienst van 20 april hopen we iets van de paasvreugde te beleven. Alleen al van het paasontbijt kun je vrolijk worden. Kort geleden hoorde ik een jonge vrouw zeggen dat ze van de vieringen in de Stille Week eerder bedrukt werd. Zij had meer met Pasen ook al beseft ze wel dat beide bij elkaar horen. Zonder neergang geen opgang. De weg van de opstanding gaat door het graf heen. Voor aanvang van de Paasdienst is er samenzang.

Zangavond: Op 25 april heeft Joke Doornhein de leiding in de zangavond in de Anholtskamp. Twee bijzondere zusters voeren een act op, zo is de bedoeling.

OPPAS-ZONDAGSSCHOOL

Onder kerktijd is er in het dienstgebouw crèche voor de allerkleinsten en zondagsschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Alle kinderen die op de basisschool zitten zijn vanzelfsprekend welkom!

KINDERNEVENDIENST

Elke zondagochtend tijdens de kerkdienst is er voor de kinderen een kinder(neven)dienst. We gaan dan vanuit de kerk naar onze eigen ruimte waar dan het Bijbelverhaal van die zondag vertaald wordt op een manier die voor kinderen leuk en begrijpelijk is. Alle kinderen van de basisschoolleeftijd zijn welkom

JEUGDKERK

Elke 3e zondag van de maand is er voor tieners van 12 - 16 jaar jeugdkerk in het dienstgebouw van 10 tot 11 uur.

VERVOER

Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Janni Bussink - Pinkert, tel. 363123 (bel s.v.p. op zaterdagmiddag).

Voor de Anholtskamp is Jenny Wibbelink-Wolthuis de contactpersoon, tel. 361908.

WELKOM OP DE DONDERDAGMORGEN

Tijdens de markt op donderdagmorgen is er in het dienstgebouw van 9.30 tot 12.00 uur gelegenheid voor

ontmoeting en gesprek onder het genot van een kop koffie of thee.

Iedereen is daar van harte welkom aan de koffietafel!

AGENDA

22 april: belijdeniscatechese o.l.v. ds. Dijkstra bij Bert en Simone Visser, Fokkerstraat 45.

7 mei: 10.00 uur: mannenclub in het dienstgebouw o.l.v. ds. M. Dijkstra.

Wijk Noord

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3

Telefonisch spreekuur:

di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur

tel. 361238; email: martends@ziggo.nl

vrije dag: maandag

WIJ GEDENKEN

Op 19 februari overleed Johanna Geertruida (Hanna) Veldhoven-Eertink op de leeftijd van 90 jaar. Hanna was weduwe van Marinus Veldhoven en heeft bijna haar hele leven aan de Goorseweg 55 gewoond. In de kapel op het Weldam hebben haar zoon en dochter herinneringen opgehaald aan hun geliefde moeder. Aansluitend vond de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats tegenover haar woning. De dankbaarheid over haar leven was de overheersende gedachte tijdens deze dag. Om de liefde en zorg die ze gegeven heeft. Om haar betrokkenheid op wat er in haar nabije kring en buurt gebeurde, maar ook wereldwijd. Om de lach en glinstering in haar ogen, ook op haar oude dag. Om wat zij in de kracht van haar leven heeft mogen doen, zoals het verzorgen van gasten in hun pension. Ze hield van deze plek met de vogels en de bloemen in de tuin en jarenlang ook het gezin van haar zoon naast haar. Als samenvattend thema van haar leven is in de dienst gelezen over de liefde en zorg om onze naaste, afgewisseld met gedeelten uit de vier jaargetijden van Vivaldi met de lente als slotstuk. Moge het geloof in een nieuw ontluiken van haar leven moed geven.

Op 20 februari overleed Johanna Hendrina (Hanna) Rohaan-Knopers op de gezegende leeftijd van 89 jaar. Ze is geboren aan de Kluunvenneweg en trouwde in 1946 met Herman Rohaan, waarna ze verhuisde naar de boerderij aan de Oude Rijssenseweg 25. Hanna was een flinke, nuchtere vrouw, die plezier had in het leven. Wanneer haar man als loonwerker weg was, hield zij de boel thuis draaiende. Ze was altijd vroeg op. Toen zijn conditie achteruit ging, werd het vee van de hand gedaan. Hanna kon genieten van de verschillende vakantiereizen, die ze eerst met haar man en na diens overlijden ook met vriendinnen heeft ondernomen. Ze was lid van de Hervormde Vrouwen-groep. Toen ze zelf begon te kwakkelen met de gezondheid, zat ze nog graag in de tuin of binnen in een boek of tijdschrift te lezen met zicht op de bloemen buiten. Ze had er moeite mee toen dat ook minder mogelijk werd. Ze voelde echter niks voor de dagopvang. De kinderen, klein- en achterkleinkinderen missen in haar een lieve, zorgzame vrouw. In de uitvaart-

dienst is uit Prediker gelezen, omdat dit bijbelboek aansluit bij haar eigen levensinstelling. Moge de familie troost en kracht ontvangen.

Op 27 februari overleed Herman Gerrit Overbeek op 68-jarige leeftijd aan de gevolgen van een ongeneeslijke ziekte. Enkele jaren eerder had hij nog het geluk dat net op tijd werd ontdekt dat hij een aneurysma had. En ook nu had hij eerst nog baat bij de behandelingen tot zijn conditie in de laatste maanden sterk verslechterde. Herman was getrouwd met Jo Achterkamp die in hem een eerlijke, rustige en trouwe man verliest. Hij woonde aan de Koekoekslaan 107. Van oorsprong kwam hij uit Diepenheimse Broek. In Hengelo is hij bij Stork gaan werken. In zijn vrije tijd mocht hij graag vissen of bezig zijn in de tuin. Na de VUT kwam zijn hulp goed van pas in het toen net gestarte hoveniersbedrijf van een van hun beide zoons. Maar ook bij anderen was hij bereid tot klussen. In de buurt hielp hij met de opbouw van de feestwagen en beheerde de kas tot op de cent nauwkeurig. In de uitvaartdienst is gelezen over de liefde als dragende kracht van een huwelijk en van een gemeenschap. Moge het perspectief van een nieuw leven waarin Gods liefde het voor altijd wint van onrecht en kwaad tot troost zijn van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Op 11 maart overleed Gerritdina (Dina) van Campen-Oplaat op de leeftijd van 87 jaar. Zij was weduwe van Jan van Campen en verbleef in de Anholtskamp. Van geboorte kwam ze uit Elsen en verhuisde na haar trouwen naar Zelhem, waar haar man in paarden handelde. Hun huis stond open voor familie en vrienden. Met zijn overlijden raakte ze een belangrijke steun kwijt, want hij was het die de lijnen uitzette. Kort erna keerde Dina terug naar Markelo, waar ze ruim 10 jaar in het dorp aan de Goorseweg heeft gewoond.. Zelf hadden ze geen kinderen, maar hun open en royale houding zal er mede toe geleid hebben, dat zij ook op haar oude dag nog genoeg aanloop kreeg uit eigen familiekring. Zelf trok ze er niet snel op uit, maar ze kon wel erg genieten wanneer ze werd meegenomen voor een tochtje in de buurt. Ze hield van bloemen en dieren. In de uitvaartdienst is stil gestaan bij de woorden van Jesaja 40, waar staat dat het mensenleven gelijkt op een bloem in het veld, maar dat het Woord van God standhoudt. Als kerk verwachten we een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar de dood niet meer zijn zal. Moge die verwachting tot troost zijn van allen, die haar zullen missen.

Op 15 maart is Herman Holstege op de leeftijd van 94 jaar in woonzorgcentrum St. Elisabeth in Delden overleden. Herman is geboren op een boerderij aan de Rijssenseweg in een gezin bestaande uit vader, moeder en een zus. Hoewel hij graag had doorgeleerd ging hij na de lagere school aan het werk, zoals gebruikelijk was in die tijd. Herman bleef vrijgezel en leefde een eenvoudig leven tussen zijn koeien, kippen, varkens en zijn pony. Iedere week ging hij met buurman Jan Rohaan naar de voetbal. Herman genoot enorm van piratenmuziek.

Nadat hij in 2007 een heup brak, kwam hij uiteindelijk in Delden terecht. Hoewel hij het verschrikkelijk vond om in een verpleeghuis te moeten wonen, raakte hij langzaam gewend aan het leven daar. Hij raakte bevriend met een vrouwelijke medebewoonster en ging naar de kerkdienst in de kapel en deed mee aan de bingo.

In de dienst van Woord en Gebed hebben we Psalm 139: 1 – 18 gelezen. Psalm 139 is een geweldig houvast in ons leven. Dat er iemand is Die je beter kent dan jezelf. Wie gelooft staat er nooit alleen voor. Die is gekend door de almachtige en genadige God. Moge de Here God zijn familieleden, vrienden en kennissen nabij zijn in deze moeilijke periode.

Mw. ds. J.D. Vedders – Dekker, Geestelijk verzorger Carintreggeland

Jan Hendrik (Henk) Woertman overleed op 19 maart op de leeftijd van 85 jaar, kort nadat hij vanwege benauwdheid was opgenomen in het ziekenhuis in Almelo. Henk was een doorzetter, maar nu was hij lichamelijk te veel verzwakt. Met zijn vrouw Gerritje Meerbeek was hij vorig jaar verhuisd van de Tolweg naar een appartement aan de Noordachtereschweg. Hij was er tevreden. Je zag hem meestal bij de hoofdingang zitten, of een stukje lopen of met zijn scootmobiel op de weg. Hij hield van een praatje met wat te roken en te drinken en op zijn tijd een haring. Met zijn stemgeluid en directe uitspraken was hij een markante verschijning. Samen met Hendrik Boezewinkel had hij in Markelo een afdeling van jeu de boules opgericht op het terrein van de Markvogels. Bij deze voetbalclub deed hij allerlei voorkomende werkzaamheden. Hij is ooit als boerenknecht begonnen, was een tijd lang vrachtwagenchauffeur, buschauffeur en fabrieksarbeider. In de dienst en op de Markelose begraafplaats spraken kleinkinderen passende afscheidswaardes. Zoals Jezus de kinderen bij zich liet komen, zo vertrouwde Henk erop dat ook hij zou worden toegelaten in Gods hemels rijk. Moge deze verwachting tot troost zijn.

VRIJE WEEK

Van maandag 28 april tot en met maandag 5 mei ben ik vrij van het werk met uitzondering van de inzegening van het huwelijk van Werner en Marije op 2 mei. Net als in de vrije week in maart nemen collega's zo nodig voor mij waar.

Met vriendelijke groeten, Marten Dijkstra

Wijk Zuid

Predikant: ds. E.E. Nordt
Roggestraat 4
tel. 388892, bij geen gehoor kunt u de
telefoonbeantwoorder inspreken.
email: nordt57@hetnet.nl

TROUWEN

Op vrijdag 2 mei trouwen Werner Wessels en Marije Minkjan van de Larenseweg 31 met elkaar. Deze ceremonie is gepland om 11.30 uur op de Dingspelerberg met aansluitend om 12.30 uur een

dienst in de Martinuskerk. We wensen hun Gods zegen toe.

GROET

De kaarten en berichtjes op de voicemail die ik in de afgelopen weken tijdens mijn ziek zijn heb ontvangen, doen me erg goed. Hartelijk wil ik u en jullie bedanken voor deze blijken van meeleven en de beterschapswensen. De ergste pijn is gelukkig minder, maar hersteld ben ik helaas nog niet. Graag zou ik mijn werkzaamheden weer hervatten, maar de artsen en de fysiotherapeut vinden dat de ontsteking eerst moet genezen en dat ik daarna aan mijn conditie heb te werken. Voor mijn eigen bestwil zal ik deze adviezen opvolgen. Dit betekent dat ik in ieder geval de komende zes weken niet aan het werk kan. Langs deze weg wil ik u en jullie alle goeds wensen en goede en gezegende Paasdagen.

Hartelijke groet van ds. Elly Nordt

BERICHTEN VAN UIT HET PASTORALE WERK:

De kerkelijke gemeente van Markelo is opgesplitst in twee wijken: Noord en Zuid.

Voor beide wijken gelden dezelfde uitgangspunten wat het pastorale werk betreft: "Het omzien naar elkaar in de gemeente van Christus, en elkaar ontmoeten in de meest brede zin van het woord".

In de praktijk krijgt dat gestalte in de vorm van op bezoek gaan:

- bij gemeenteleden vanaf 79^e verjaardag;
- in allerlei situaties waar in sprake kan zijn van vreugde, verdriet dan wel behoefte aan bezoek, indien dat bekend is bij de pastoraal medewerker.
- Het kan voorkomen dat zich situaties voordoen waarbij bezoek welkom zou zijn geweest, maar door onbekendheid hiermee, gemeenteleden geen bezoek hebben gehad. Indien mogelijk wordt dan alsnog bezoek afgelegd.

Alle medewerkers zijn vrijwilligers, die dit werk met liefde doen.

Vanuit team zuid volgt hier wat informatie:

Wijk Zuid is in 20 kleinere wijken verdeeld. Het team is sinds kort uitgebreid met drie nieuwe medewerkers, waar we heel blij mee zijn, zodat alle kleine wijken nu weer een pastoraal medewerker hebben.

Eén keer per maand hebben we teamvergadering, waarin van gedachten wordt gewisseld over praktische zaken en punten van belang worden aan elkaar gemeld. Dit alles onder strikte geheimhouding.

Ook inhoudelijk proberen we goed beslagen ten ijs te komen, daarom besteden we de komende tijd in elke vergadering aandacht aan bezinning op het pastoraal medewerker zijn.

Hiervoor hanteren we: "Pastoraat voor iedereen" van Nynke Dijkstra-Algra, een boek met praktische adviezen voor werkers in de gemeente. Komende tijd gaan we ons verdiepen in: "Waarom doe ik dit werk? Wat is de betekenis en bedoeling van pastoraat?"

Zo hopen we op nog meer basis in ons zelf om door te gaan met dit mooie en belangrijke vrijwilligerswerk.

Met een vriendelijke groet en tot een volgend bericht.

Pastoraal team Zuid.

Kerkenraad

UIT DE VERGADERING VAN FEBRUARI

Opening

De voorzitter heet ons welkom, met een speciaal woord van welkom voor Arne Wessels.

Afscheid ambtsdrager

Jan Wessels neemt afscheid en doet zijn verhaal in dialect. Zijn leeftijd en zijn gehoor zijn voor hem belemmerend in de vergaderingen.

Toekomst Protestantse gemeente Markelo

De kerkenraad gaat zich buigen over het beleidsplan. Dit moet voor de jaren 2015-2019 worden vastgesteld. Hiervoor zal het stappenplan uit "Bronnen van Beleid" van de Protestantse Kerk in Nederland worden gevolgd.

Ambtsdragers

Door vertrek van Peggy van Til (excuus voor het niet vermelden van haar naam in het kerkblad van januari/februari) en Jan Wessels is er maar 1 ouderling in Noord. We moeten allemaal serieus kijken of men gegadigden kent. De gemeente wordt nadrukkelijk gevraagd hierin mee te denken.

Kerstviering zondagschool

Er is een voorstel om de kerstviering van de Zondagschool op kerstavond in de eerste dienst te houden. Er zal dan ook een korte overdenking bij kunnen.

MEDEDELINGEN

Moderamen

- Vrijwilligersmiddag / avond. De voorbereiding hiervoor is begonnen.
- Het nieuwe Liedboek wordt 2 maart ingevoerd. Februari is nog een overgangperiode met een liturgie.
- Achter in de kerk zal een aantal nieuwe liedboeken worden neergelegd voor gasten.
- De liederen zullen weer op de borden worden weergegeven, genummerd volgens het nieuwe liedboek.

Jeugdwerk

De knutselclub is begin januari toch weer begonnen met nieuwe leiding.

Diaconie

Er zal weer een inzamelingsactie van houdbare producten voor de Voedselbank worden gehouden in de week van Biddag voor het Gewas.

College van Kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans: Bij de inleveravond was €170.000 toegezegd. Vorig jaar was dit €178.000, - Achteraf is er nog € 5000, - bijgekomen. Het verwachte totaal is €183.000, -. Het begrotingstekort is dan €28.000, -

Project Midden generatie

Op 13 februari start een nieuwe ronde. Dan worden de 35-40 jarigen bezocht. 28 januari is er een info-avond over de uitkomst van de vorige ronde, de 40-45 jarigen. Jan geeft een overzicht van de resultaten op die avond. Conclusies:

- "Aandacht hebben voor" wordt gewaardeerd.
- in de kerk vindt men steun,
- ontmoeting in de eredienst,
- sommigen willen wel wat doen,

Doel is om het project met Pasen af te ronden. Eind mei zal er een avond voor bezoekers en bezochten zijn. Iedereen zal via een bericht in het kerkblad worden uitgenodigd.

Diaconie

COLLECTEN

De eindcollecte van 17 april is voor de algemene middelen van de diaconie.

Op 20 april is de collecte na het paasontbijt bestemd voor de onkosten die gemaakt worden. De eindcollecte van 4 mei gaat de diaconie bestemmen voor Sensor. Dit is de hulpdienst waar vrijwilligers mensen telefonisch te woord staan die behoefte hebben aan een gesprek, anoniem en vertrouwelijk, voor iedereen, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar.

Bent U niet in de gelegenheid om deze diensten bij te wonen, maar wilt U wel een gift doen voor deze doelen, dan kunt U het overmaken naar:

NL 65 RABO 034 07 00 327 van de Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. de bestemming.

DE VAKANTIES VAN HETVAKANTIEBUREAU.NL

Hetvakantiebureau.nl van PSDV organiseert vakanties, waarin de ontmoeting en de gezelligheid centraal staan en waarin zo nodig zorg en begeleiding wordt verleend. Een ieder die zich thuis voelt in de sfeer, waarin de vakanties worden gehouden, is welkom. Dit geldt voor u als vakantiegast of voor u als vrijwilliger! De vakanties zijn mogelijk door de inzet van ruim 1.400 vrijwilligers. Zij werken mee op basis van kost en inwoning en een eventuele reiskostenvergoeding. Voorafgaande aan de vakantieweken krijgen zij verschillende trainingen aangeboden.

De bijzondere vakanties vragen ook om speciale voorzieningen. De extra kosten hiervoor en de logies- en verblijfskosten van de vrijwilligers worden niet in de arrangementsprijzen doorberekend om zo de vakanties betaalbaar te houden maar worden gefinancierd door het rendement van Congrescentrum De Werelt en andere bronnen.

Voorbeelden van mogelijke vakanties zijn:

- Vakanties met zorg of voor mensen met een visuele beperking
- Vakanties voor mantelzorgers met een partner met dementie
- Vakanties voor mensen met een verstandelijke of met een lichamelijke beperking
- Vakanties voor één-oudergezinnen

Hebt U interesse neem dan contact op met Bé Hemeltjen tel. 363020

ACTIE VOEDSELBANK

In de week van 16 maart hebben we weer voedsel ingezameld voor de Voedselbank.

De diaconie wil, ook namens de Voedselbank, een ieder bedanken die hiervoor zowel met producten als financieel hebben bijgedragen.

Zoals hieronder te zien is met een mooi resultaat.



Jeugd en Jongerenwerk

JEUGDCLUBS



Waar: Dienstgebouw
Hoe laat? 18.30 uur tot 19.30 uur
Onkosten: € 1,00 per keer
Wanneer: Zie hieronder

WOENSDAG 23 APRIL 2014

Voor **alle** kinderen tussen 6 en 12 jaar.

Heeft je vriendje of vriendinnetje ook zin om een keer mee te komen....altijd welkom!

Groetjes van Rutger en Herma.

Van de Zondagsschool



PAASONTBIJT

Het is niet meer zo ver weg: **zondag 20 april** is het 1^e paasdag. Traditiegetrouw zijn we die dag vroeg uit de veren en starten we de dag met een gezamenlijk

paasontbijt in de grote zaal van het dienstgebouw. Het paasontbijt is voor **iedereen** toegankelijk en begint om 9.00 uur.

We moeten nog even hard aan het werk om de voorbereidingen allemaal op tijd klaar te krijgen, maar het belooft ook dit jaar weer iets heel speciaals te worden. Wilt ook u 'aanzitten' aan dit paasontbijt, geef u dan op bij iemand van de leiding:

Hettie Hollander tel 362351

Wilma Kloots tel 361641

Alies ten Hove tel 363334

Of schrijf uw naam op de lijst achter in de kerk.

Wij zorgen er dan voor dat er voor iedereen een heerlijk eitje klaar staat!

Tot 1^e paasdag!

Zondagsschool Markelo

Algemeen

HERVORMDE VROUWEN VERENIGING



BLOEMSCHIKKEN PAASSTUKJE 2014

Op **dinsdag 8 april** gaan we bij de Fam. ten Hove ons jaarlijkse paasbloemstukje maken.

's Morgens om 09.30 uur of 's middags om 13.30 uur. Het wordt deze keer een bloemstuk met ringen en een vogeltje van mos.

Hiervoor hebt u een platte schaal of bord nodig en een kom of beker. Deze graag zelf meebrengen. Lukt dit niet, dan bij opgave vermelden, zodat wij ervoor kunnen zorgen.



Verder meebrengen: mos en groene takjes, zoals buxus, skimmia enz.

De kosten zijn € 10.00 inclusief koffie.

Het voorbeeld heeft al op de verenigingsavond van donderdag 27 maart gestaan. U kunt zich opgeven bij Alies, tel. 363334 of bij Diny, tel. 361811.

UITNODIGING

Wij nodigen jullie van harte uit voor het **THEMACONCERT PASEN** op **woensdag 16 april** in de Martinuskerk. **Aanvang 20.00 uur.**



De tijd voor Pasen is voor velen een tijd van bezinning en overdenking. Een tijd waarin wordt stilgestaan bij het offer dat God bracht voor de mensheid. Deze lijdenstijd, zoals deze periode vaak genoemd wordt, heeft vele muzikanten en componisten geïnspireerd tot het maken van prachtige muziek.

Gospelgroep TODA uit Rijssen brengt onder de titel: "Want alzo lief..." een 14-tal van deze muziekstukken tijdens een ingetogen themaconcert ten gehore, begeleid door orgel en de eigen band in akoestische setting.

. De muziek wordt afgewisseld met korte "getuigenissen" van de mensen die dicht bij Jezus stonden in de periode rondom zijn kruisiging.

Daarnaast is er ook samenzang, beeld, gebed en het doven van de kaars....

Het themaconcert is ingepast in een bijzondere viering van de Hervormde Vrouwenvereniging,

Een ieder die dit concert wil meemaken is uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

U bent ook van harte welkom om vóór aanvang koffie te drinken in het dienstgebouw vanaf 19.15 uur.

Na het concert wordt bij de uitgang een collecte gehouden voor de gemaakte onkosten.

Wij hopen vele mensen te mogen begroeten.

MEDEWERKING AAN DE VOORJAARSMARKT ZATERDAG 3 MEI

Er wordt op zaterdag 3 mei een extra boeken-, platen- en spullenverkoop gehouden in het dienstgebouw van de Martinuskerk. Er zijn al veel serviezen en vazen voor de jaarlijkse fair van de kerk binnengebracht en er zullen ook bloemstukjes worden gemaakt en verkocht.

Wie kan er een handje helpen op vrijdag 2 mei 's morgens om 09.30 uur en 's middags om 13.30 uur.

Graag doorgeven aan Alies tel. 363334 of Diny tel. 361811.

REISJE

Graag nodigen wij jullie uit om je op te geven voor het reisje dat plaats vindt op

WOENSDAG 14 MEI A.S.

We vertrekken om 08.30 uur vanaf de Haverkamp.

Dit jaar gaan we richting Noord Oostpolder.

Waar we een Tulpen infocentrum bezoeken.

Wij worden ontvangen met koffie en gebak.

Daarna krijgen wij een film en een uitleg over de tulp en een rondleiding over de tulpentuin met meer dan 2000 soorten.

Ook wordt er een rondrit gemaakt over de voormalige zeebodem en langs Schokland, een wereld Unesco erfgoed. Na de rondrit gaan we aan de lunch met warme en koude gerechten.

Bij vertrek is er een boeketje tulpen voor iedereen.

We vervolgen de tour naar Indo Suka waar bamboe de hoofdtoon voert maar er zijn ook de beeldentuin en diverse sfeerhoekjes met oosterse invloeden op een terrein van 1,5 ha. in de polder.

Als we naar huis gaan maken we nog een stop in Urk waar we dan kunnen genieten van het mooie vissersdorp. Iedereen is vrij om nog wat inkopen te doen bij de lokale visboer. Ook kunt U een terrasje pikken.

Wij sluiten onze dag af met een 3 gangen diner bij Café de Haverkamp.

Opgave tot en met 10 mei bij Leidy ter Haar.

Tel. 361733 of op de verenigingsavond.

Bestuur H.V.V.



BIJBELLEESROOSTER

April 2014		
Zo 6	Psalm 143	Gebed om leven
Ma 7	Matteüs 25:14-30	Talentedjacht
Di 8	Matteüs 25:31-46	Scheiding
Wo 9	Matteüs 26:1-16	Goede en slechte daden
Do 10	Matteüs 26:17-30	Bijzondere maaltijd
Vr 11	Matteüs 26:31-46	Wakker geschud
Za 12	Matteüs 26:47-56	Beantwoord geweld niet met geweld
Zo 13	Matteüs 26:57-75	Wie is Jezus?
Ma 14	Matteüs 27:1-14	Getuigenissen
Di 15	Matteüs 27:15-26	Welke Jezus kies je?
Wo 16	Matteüs 27:27-44	Spot
Do 17	Matteüs 27:45-56	Schreeuw in het donker
Vr 18	Psalm 22	Verlatenheid
Za 19	Matteüs 27:57-66	Met het oog op de opstanding
Zo 20	Matteüs 28:1-15	Waar is Jezus?
Ma 21	Matteüs 28:16-20	Opdracht
Di 22	Psalm 139	Intiem gebed
Wo 23	Jesaja 50:4-11	Vertrouwen op de HEER
Do 24	Jesaja 51:1-8	Troost voor Sion
Vr 25	Jesaja 51:9-16	Laat je niet beheersen door angst
Za 26	Jesaja 51:17-23	De ellende voorbij
Zo 27	Jesaja 52:1-6	Kopen en verkopen
Ma 28	Jesaja 52:7-12	Verheugend nieuws
Di 29	Jesaja 52:13-53:5	De lijdende knecht
Wo 30	Jesaja 53:6-12	Lijdensverhaal
Mei 2014		
Do 1	1 Petrus 1:1-12	Verrassende erfenis
Vr 2	1 Petrus 1:13-25	Wees heilig
Za 3	1 Petrus 2:1-10	Stenen
Zo 4	1 Petrus 2:11-17	Vrije vreemdelingen
Ma 5	1 Petrus 2:18-25	Verdraagzaamheid
Di 6	1 Petrus 3:1-12	Omgang tussen mannen en vrouwen
Wo 7	Jesaja 54:1-5	Jeruzalem zal gelukkig zijn

OPEN KERKDAGEN

Evenals voorgaande jaren willen we de kerk weer openstellen op de **donderdagochtenden** van 17 juli t/m 21 augustus.

Het thema is dit keer: "**Lief en leed van toen**" (ca. 1940 tot 1960).

Hierover gaan we een kleine tentoonstelling inrichten met en over de gebruiken uit die tijd.

Stichting Heemkunde verzorgt hierbij een doorlopende presentatie.

Om alles goed te laten verlopen vragen we graag medewerking van enige vrijwilligers. Laat even weten of u een morgen beschikbaar kunt zijn.

Open Kerk Commissie tel. 362536 of 361301

VOORJAARSMARKT

Op zaterdag 3 mei a.s. willen we een voorjaarsmarkt houden. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om bloemstukjes, kopjes, mokken, handwerkspullen, enz. enz. te kopen. Koop b.v. een mok of een kopje en die wordt gevuld met koffie. Of thee.

Laat u verrassen!

Ook is er dan een extra boekenverkoop.

Zoekt u lectuur voor de vakantie? Voor heel weinig geld heel veel boeken! Ook worden LP's, CD's, DVD's aangeboden.

Iedereen is van harte welkom en de koffie (met cake en koek) staat klaar!

Er wordt al hard aan gewerkt deze dag tot een succes te maken. Dus kom op zaterdag 3 mei naar het dienstgebouw naast de kerk.

Openingstijd van 10.00 – 13.00 uur

Hebt u al spullen voor de Fancy fair in september en wilt u die nu al kwijt?

In overleg worden de spullen bij u opgehaald.

Bel met:

Linie Welmer, tel. 362601, Bram de Boer, tel. 362259 of Henk Jansen, tel. 364488



De ZWO staat voor Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking.

In de Protestantse Kerk van Nederland wordt het werk uitgevoerd door Kerk in Actie.

De ZWO groep heeft als opdracht dat in onze gemeente vorm te geven en de gemeenteleden te betrekken bij dat werk en het bijeen brengen van de bijdragen aan de projecten van Kerk in Actie te stimuleren.

De activiteiten van de ZWO groep in 2013 waren naast de kerstcollecte voor Kinderen in de Knel:



Dienst gevangenispastoraat in maart

Speciale collecte
Syrië



Bananenbrood bij start-dienst

Paasgroetenactie



“Doen voor Cepromun”
€ 1028,30

Stampotbuffet en
Peruaanse maaltijd

Protestantse gemeente Markelo

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo
Tel: 0547-363890 fax: 0547-276637

Redactie Markelo's kerkblad:

Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709
Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439
Hr. M.H. van Vrouwerff, Stationsweg 25, tel. 361609
Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652
Het eerstvolgende nummer verschijnt op **5 mei 2014**.
Inleveren kopij vóór donderdag **24 april 2014**.
E-mail: kerkblad@pkn-markelo.nl

Kerkenraad:

Preses: Mevr. W. Schoneveld-Woestenenk
Email: w.woestenenk@planet.nl
Larenseweg 12 tel. 362406
Scriba: Dhr. J.J. Haas
Email: pg.markelo@home.nl
Tolweg 40b tel. 362063
Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890
Email: dienstgeb@pkn-markelo.nl

Voorgangers:

Ds. E. E. Nordt, Roggestraat 4 tel. 388892
Ds. M. Dijkstra, Tolweg 3 tel. 361238

Kerkelijk bureau:

Mevr. H.T. Aanstoot - Meijerink
Openingstijden: ma. 9-12 uur; wo. 9-12 uur; vr. 9-12 uur
adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242
E-mail: kerkburo-markelo@hetnet.nl

College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente:
Rabobank: NL 73 RABO 034 07 01 153

Diaconie Protestantse Gemeente:
Rabobank: NL 65 RABO 034 07 00 327