



MARTINUSKERK

90<sup>e</sup> jaargang, nr. 769 september 2013

# Markelo's Kerkblad

Uitgave van de  
Protestantse gemeente Markelo

Internet: [www.pkn-markelo.nl](http://www.pkn-markelo.nl)

## VROLIJK VERDER?

Voor velen zit de vakantie er op. Sommigen beginnen aan iets nieuws, zoals een andere school, opleiding of baan. Anderen pakken de oude draad op. Meestal duurt het niet lang of je wordt in beslag genomen door de dagelijkse verplichtingen. Wie op een vakantieplek afstand nam van het nieuws, zit er na terugkeer al snel weer bovenop. Is de zomervakantie voor velen een heerlijke tijd van ontspannen geweest, voor enkelen hadden bepaalde zorgen de overhand. Niet iedereen maakt een frisse start of heeft heerlijk uit kunnen rusten. Er zijn er die zijn getroffen door een ongeneeslijke ziekte of andere onverwachte tegenslag. Bij de één vindt dat meer in stilte plaats, bij een ander raakt het een groot aantal betrokkenen. Soms overvalt een ziekte je, omdat je altijd gezond hebt geleefd. In onze gemeente zijn er families geweest, waar eerder dan gehoopt afscheid moest worden genomen van een geliefde man of vrouw. Dit alles roept niet alleen emotie op, maar geeft ook vragen. "Waarom overkomt mij dit? Waarom moet iemand dat allemaal meemaken?"

Wanneer de schrijver van het bijbelboek Prediker bepaalde levensvragen overdenkt, stelt hij vast dat de dood heel onverwacht kan komen, ongeacht geloofsovertuiging of leefwijze. Hij gelooft in God, maar er blijven vragen. Doorgronden wat God in een mensenleven doet, kan hij niet. De toekomst blijft open. Eén ding is volgens hem zeker: ieder mens sterft een keer. Maar wanneer je zoiets in eigen kring meemaakt, wat koop je dan voor deze wijsheid? 'Het leven gaat verder', zeggen sommigen. Maar hoe gaat het verder met jou?

De één uit verdriet of boosheid makkelijker dan een ander. Er zijn binnenvetters en mensen, die een sterke behoefte hebben om hun gevoelens met anderen te delen. Nuchterheid houdt velen staande. Humor doet relativeren. Een uitlaatklep kan zijn om je lievelingsmuziek luid op te zetten of intensief te sporten. Al zal het gemis blijven en komen pijnlijke momenten terug. Er bestaat geen wondermiddel om alle pijn weg te nemen. Zelfs het geloof biedt daar geen garantie voor. God behoedt je niet voor alle tegenslagen. Zeker, er zijn

momenten van onverwachte hulp en bescherming. Zelfs van genezing en herstel. Maar de vraag wat er concreet gaat gebeuren, is niet te beantwoorden. De toekomstige tijd wordt afgeschilderd als een tijd waarbij God alle tranen van onze ogen wist. Uit die belofte putten sommigen hoop en kracht. Voor nu wordt de heilige Geest genoemd als een helper en trooster. Met alle verlies van geliefden is het deze steun, die blijft. Hoe open het ook is, van God mag je wel het goede verwachten.



Prediker laat hier en daar een somber geluid doorklinken. Dezelfde auteur spreekt echter ook uit om voluit van het leven te genieten, ondanks de kans op tegenslagen en onzekerheid over je bestaan. De glans is er eerst af. Maar jouw leven, ons leven gaat wel door. In reactie op het sterven van een bekende buurtgenoot kan men geen zin meer hebben om verder te gaan met de opbouw van een praalwagen. Je bent niet meer in de stemming voor het Markelose feest. Maar wanneer wordt bedacht wat de overledene zou hebben gewild, kun je er toch toe overgaan om de klus juist wel af te maken. Al zal er tijdens de tocht vast nog menig traan zijn weggepinkt. Het toont wel aan, dat het samen doorleven van wat ons overkomt, een gemeenschap hecht maakt. Daar kun je zeker mee verder. MD

***Startzondag 15 september.  
Komt u ook?***

***Fancy Fair 21 september***

## Kerkdiensten

### Zondag 1 sept. Martinuskerk

10.00 uur ds. v.d. Pol uit Wierden  
Eindcollecte: Diaconie / St. Bartimeüs

### Zondag 8 sept. Martinuskerk Doopdienst

10.00 uur ds. Marten Dijkstra  
Eindcollecte: CvK / Kerkblad  
Koffiedrinken na de dienst

### Zondag 15 sept. Martinuskerk Startdienst

10.00 uur ds. Elly Nordt en ds. Marten Dijkstra  
Eindcollecte: CvK / Kerkradio en TV

### Zondag 22 sept. Martinuskerk

10.00 uur ds. Elly Nordt  
Eindcollecte: Diaconie / Vredesweek

### Vrijdag 27 sept. Anholtskamp Zangavond

19.00 uur ds. Marten Dijkstra  
Collecte: Diaconie

### Zondag 29 sept. Martinuskerk

10.00 uur ds. Marten Dijkstra  
Eindcollecte: Diaconie / Sensor

### Zondag 6 oktober

#### Martinuskerk

10.00 uur ds. Elly Nordt  
Eindcollecte: CvK / Kerk en Israël

#### Elsen Buurtdienst

10.00 uur ds. Marten Dijkstra  
Eindcollecte: CvK / Verjaardagsfonds

### BIJ DE DIENSTEN

*Doopdienst:* Op 8 september hopen we de doop te bedienen aan Sem Kettelarij en Helena de Wilde. Sem is de zoon van Steven en Yvette, Burg. Nilantlaan 32. Helena is de dochter van Bert en Janneke, die nu in Berlijn wonen, maar zich nog altijd verbonden weten met onze gemeente.

*Startdag:* Thema: niet bij brood alleen. Op 15 september beginnen we op een andere manier aan een nieuw seizoen dan anders. Vanaf 09.00 uur kunt u in het dienstgebouw aanschuiven voor een gezamenlijk ontbijt. U hoeft geen brood mee te nemen, maar u wordt wel gevraagd om met ons te delen wat u heeft aan beleg of drinken. Graag van tevoren opgeven wat u mee wilt nemen. Een deelnamelijst zal in de kerk of het dienstgebouw komen te liggen. Maar zonder aanmelding bent u ook welkom! ZWO komt met bananenbrood volgens een Peruaans recept. Tegen 10 uur wordt uitgelegd wat het vervolg is: enkele workshops, zoals meditatief schilderen, bloemschikken, bezinning op een bijbeltekst of poëzie, samen oefenen van een lied uit het nieuwe liedboek. De diaconie laat iets zien van de voedselbank. ZWO toont iets van hun project in Peru. Kinderen volgen een eigen programma. Rond half 12 zullen we de startdag afsluiten.

*Zangavond:* Op vrijdag 27 september begint om 19.00 uur een zangavond in de grote zaal van de Anholtskamp. Een goede gelegenheid om anderen te ontmoeten, bij te praten en samen bekende liederen te zingen. Maar ook om stil te staan bij hedendaagse thema's zoals veranderingen in de zorg. U bent welkom!

*Buurtdienst Elsen:* Over de buurtdienst van 6 oktober kan nog weinig worden verteld omdat de voorbereiding nog plaats moet vinden op het moment dat deze kopij wordt aangeleverd. De evangelielezing (Lucas 17: 1-10) haakt in op vergeving. Een thema, dat steeds actueel blijft. Onlangs is er nog een boekje over geschreven: Vergeven voor dummies, door W. Gludemans.

### OPPAS-ZONDAGSSCHOOL-K.NEVENDIENST

Onder kerktijd is er in het dienstgebouw crèche voor de allerkleinsten en zondagsschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Ook gaan de kinderen soms vanuit de kerk naar de zondagsschool in het dienstgebouw waar dan het bijbelverhaal van die zondag vertaald wordt op een manier die voor kinderen leuk en begrijpelijk is. Alle kinderen die op de basisschool zitten zijn vanzelfsprekend welkom!

### JEUGDKERK

Elke 3e zondag van de maand is er voor tieners van 12 - 16 jaar jeugdkerk in het dienstgebouw van 10 tot 11 uur.

### VERVOER

Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Janni Bussink - Pinkert, tel. 363123 (bel s.v.p. op zaterdagmiddag).

Voor de Anholtskamp is Jenny Wibbelink-Wolthuis de contactpersoon, tel. 361908.

### WELKOM OP DE DONDERDAGMORGEN

Tijdens de markt op donderdagmorgen is er in het dienstgebouw van 9.30 tot 12.00 uur gelegenheid voor ontmoeting en gesprek onder het genot van een kop koffie of thee. **Iedereen** is daar van harte welkom aan de koffietafel!

### AGENDA

5 sept.: Infoavond project midden-generatie onder leiding van gemeente-adviseur Janny Wiltjer; plaats: dienstgebouw; tijd: 20.00 uur. Deze avond is bedoeld voor de vrijwilligers, die de bezoeken zullen afleggen bij de groep van 40-44 jaar. Belangstellenden zijn welkom.

24 sept.: De catechese-gespreksgroep komt na de vakantie weer bij elkaar op 24 september bij Mirna Bussink aan de Larenseweg 54.

26 sept. Eerste jeugdclubs in het nieuwe seizoen.

10 okt.: Op donderdagavond 10 oktober willen we een avond houden voor gemeenteleden die in de wijk de Esch wonen. Op het moment dat deze kopij wordt geschreven is nog onbekend of we met een gemeenschappelijke maaltijd zullen beginnen of niet. Nadere berichtgeving volgt. Plaats: dienstgebouw.

## ***Wijk Noord***

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3  
Telefonisch spreekuur:  
di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur  
tel. 361238; email: [martends@online.nl](mailto:martends@online.nl)  
vrije dag: maandag

### **GEBOREN**

Bij bezoekwerk aan de Winterkamperweg 16 kreeg ik een geboortekaart in handen van Dennis Ebbekink en Manon Wijnbergen, wonend op hetzelfde adres (nr. 16-b). Op 9 augustus werden zij de gelukkige ouders van Luuk Henrique. Dat er iets bijzonders was gebeurd, was me al duidelijk geworden toen ik hun erf op was gegaan. Want van verre was te zien dat Lucky Luuk welkom werd geheten bij de Peurtjes. Welkom ben je ook bij God. We wensen hem en zijn ouders Gods zegen toe. Aan zijn nieuwe stee wordt driftig gewerkt. Al ziet het huidige onderkomen er ook knus en mooi uit.

### **WIJ GEDENKEN**

Op 28 juni overleed Jan Hendrik Stokkers op de leeftijd van 94 jaar. Hij verbleef nog maar kort in de Stoevelaar, samen met zijn vrouw Gerda Hofsté. Voor die tijd woonden ze op 't Wonnink in Markelo. Jan kwam van het kasteel Nijenhuis in Diepenheim, waar zijn vader in dienst was. Jans liefde voor de natuur en tuinieren is hier ontstaan. Door zijn kantoorbaan bij de stoomblekerij in Goor kreeg hij oog voor Gerda, die daar ook werkte. Na de oorlog trouwden ze met elkaar en verhuisden naar Wageningen. Hij was toen bij de belastingdienst gekomen, waar hij is ervaren als streng maar rechtvaardig. Later kwamen ze in Raalte te wonen. Voor een buurmeisje werden ze een vast oppasadres. Zelf hadden ze geen kinderen. Op latere leeftijd zijn vele reizen naar het buitenland gemaakt. Jan leerde in de vrije tijd borduren, wat hem uitstekend is afgegaan. Na verhuizing naar Goor en vervolgens Markelo kregen ze meer hulp van anderen. Met een aantal van hen is een hechte band ontstaan. Gerda verliest in hem een lieve man, die haar veel tot steun is geweest. In de crematieplechtigheid te Usselo zijn mooie herinneringen aangehaald. Zoals Jan zijn vrouw op zijn sterfbed toevertrouwd aan de zorg van anderen, zo hebben wij hem toevertrouwd aan God.

Op 1 juli stierf Harmina Hendrina Slagman-Morsman op de leeftijd van 78 jaar. Mina was weduwe van Henk Slagman met wie ze gedurende hun gehele huwelijk op een boerderij aan de Markeloseweg in Laren heeft gewoond en gewerkt. Zelf kwam ze van de Roosdomsweg in Markelo. Ze kregen een zoon en een dochter, die nog op de boerderij wonen. Zij waren haar alles waard. Mina was geen type om stil te zitten en hield van orde en regelmaat. Ze was een lieve, zorgzame vrouw. Toen haar beide jongere broers na hun trouwen met ziekte van hun partners te maken kregen, was zij voor hen tot steun. Haar eigen man kreeg Parkinson. Zo lang het kon heeft ze hem thuis verzorgd. Zelf was ze astmatisch. Na zijn

overlijden in 2004 trok zij in een bejaardenwoning. Mina hield van bloemen en mocht graag in de tuin bezig zijn. Vele fietstochten zijn gemaakt. Bij voorkeur richting Markelo. Het laatste jaar kwam ze om gezondheidsredenen in de Anholtskamp terecht. Hier is ze ook overleden. Op de algemene begraafplaats in Laren vond de begrafenis plaats, nadat eerst haar leven is herdacht in het uitvaartcentrum te Markelo.

Een kaars uit Lourdes is ontstoken, die ook op haar kamer had gebrand als symbool voor het Licht van Christus. Moge zij geborgen zijn onder zijn hoede.

Op dinsdag 23 juli 2013 kwam er plotseling een einde aan het leven van Henk Pinkert. Henk had net zijn 47ste verjaardag gevierd. Henk was een man als een boom. Dit beeld hebben we in de dagen na zijn heengaan en in de afscheidsdienst gebruikt. Een boom is stevig en stabiel, heeft wortels onder de grond en takken boven de grond en een stam als basis van leven en bestaan. De stam van de boom van Henk was zijn gezin, Janet zijn vrouw en de meisjes Daniek, Noanne en Else en de verdere familie. Naast de boom staan de paarden, een grote passie van Henk. Zijn wortels had Henk in de Pinkert-familie aan de Herikerweg 25. Diep verankerd waren de wortels van Henk in de familie, in de buurtschap Herike-Elsen en de gemeenschap van Markelo en de kerk en natuurlijk in zijn bouwbedrijf Pinkert. De takken van Henk waren zichtbaar voor velen. In het verenigingsleven en in de wereld van de bouw had Henk zijn contacten en niet te vergeten in de wereld van de paardensport. Henk was bijvoorbeeld ook leider van de Zondagsschool in Elsen. Met velen was Henk verbonden, op veel plaatsen gaf hij zijn inzet en krachten, ook zonder dat het zichtbaar was. Henk was een boom, een unieke boom.

Om een echte boom kun je niet heen. Hij kan je steun en schaduw geven, maar hij kan ook in de weg staan en je zo dwingen een andere weg te gaan. Een boom staat voor stabiliteit, maar we weten ook dat één storm in de zomer een boom met wortel en al kan ontwortelen en omverwerpen. Een gevelde boom laat grote sporen na en een diep gat in de grond. Maar ook dan is een boom nog van grote waarde. De vruchten van de boom worden gezaaid in de aarde om nieuwe bomen voort te brengen. Van het hout van de boom worden huizen gebouwd en meubelen gemaakt. Ook de kist voor Henk is gemaakt van hout door zijn jongens van het Bouwbedrijf Pinkert. Van de takken wordt vuur gestookt om eten op te bereiden en het lekker warm te krijgen. Het vuur opstoken, was één van de hobby's van Henk.

We komen woorden tekort om over het leven van Henk Pinkert te verhalen. We lopen over van emoties over zijn plotselinge heengaan en hebben er eigenlijk geen woorden voor. De toekomst is als een gat, een krater in de grond. Vullen kunnen we dit alleen met beelden en verhalen, zoals de verhalen en woorden uit de Bijbel van een God, die geen boom verloren laat gaan, maar het zaad van elk uniek mens zaait in de akker om het tot volle bloei te brengen bij God in Christus. Het lichaam van Henk is gezaaid in de aarde.

de om een nieuwe boom te worden waarvan de takken reiken tot in de hemel bij God.

De bomen, die Janet en de meisjes de kerk in hebben gedragen en hebben meegenomen naar de begraafplaats, hebben we op een mooie plek geplant tezamen met de vruchten van elke unieke boom, in de tuin van het geboortehuis van Henk. Hier blijft de herinnering aan man, vader, zoon en schoonzoon, broer en zwager, buurman en vriend bewaard in de verhalen die over Henk Pinkert verteld worden. Hier is plek voor gevoelens, gedachten en vragen en hier ook zal Henk verbonden blijven met zijn gezin. We weten Henk geborgen in Gods' hand. Tegelijk kunnen wij God alleen maar vragen om troost, kracht en moed om verder te gaan. En dat mensen de moed en het geduld hebben om te blijven komen en mee de herinnering aan Henk levend te houden.  
(ds. Elly Nordt.)

Op 2 augustus overleed Hendrik Albert Jan Stokken-treef op de leeftijd van 91 jaar. Hendrik kwam van Ambt Delden en was de oudste van acht kinderen. Na zijn huwelijk met Dika Teela woonde hij in Markelo op de boerderij de Fokker. In Markelo had hij werk op de kaasfabriek. Ze kregen twee dochters. Toen de boerderij in de jaren '60 plaats moest maken voor een nieuwbouwwijk, lieten ze een woning neerzetten op de Tolweg. Hij kreeg het moeilijk met het verlies van zijn vrouw, toen zij in 2000 overleed, kort na een operatie in het ziekenhuis. Begin 2005 verhuisde hij naar een aanleunwoning bij de Anholtskamp. Hij had het hier naar zijn zin en deed mee met allerlei activiteiten, hoewel hij ook uren achtereen stil in een stoel kon zitten. De laatste jaren was er meer zorg nodig en kwam hij op afdeling de Hoch terecht. Hendrik was een man van weinig woorden, zachtmoedig van aard en trad niet op de voorgrond. Hij hield van regelmaat en zou niet snel initiatieven nemen. Hij was gek met zijn kleinkinderen en achterkleinkind. Met familie en vrienden is in het crematorium te Usselo afscheid van hem genomen. Tonny Kranenberg nam een deel van de plechtigheid voor haar rekening. We hebben hem laten gaan in het vertrouwen op Jezus, die gezegd heeft: Ik ben de opstanding en het leven.

Op 5 augustus is Arendina Johanna Lodeweges-Sloot op rustige wijze ingeslapen in haar kamer op afdeling de Muldershof van De Stoevelaar in Goor. Ze was daar in 2005 terechtgekomen toen ze het besef van de tijd langzaam kwijtraakte. Een jaar eerder was ze al van huis geraakt door een ongelukkige valpartij. Dina bleef goedlachs en vriendelijk en was voor de verzorging een makkelijke cliënt. Naar de eigen kinderen toe werd ze zelfs warmer in het contact. Ze uitte eerder haar emoties en raakte je sneller aan dan voorheen, toen ze nog met haar man Mans op de boerderij woonde. De zorg voor de drie zoons, haar jongens, bleef. Net zoals ze zich heel haar leven verantwoordelijk had gevoeld voor de inwonende vrijgezelle broer, die beperkingen kende. Hij was in 2005 overleden, haar man in 2002. Mans had ze leren kennen tijdens een bal in Diepenheim, terwijl hij niet ver van haar vandaan had gewoond.

Met verschillende generaties en families aan dezelfde keukentafel was er toen van privé veel minder sprake dan nu. Tot conflicten had het onder één dak samenwonen echter niet geleid. Hun huis bleef een open plek met een goede sfeer, waar ook in de oorlog evacués hun weg naar toe hadden gevonden. Dina is 87 jaar geworden. Moge zij nu bij God een gastvrij verblijf hebben gevonden.

### **VEILIG THUIS GEKOMEN**

Na het bezoek aan Csurgó zijn we tijdens onze vakantie naar het Balatonmeer gegaan, vanwaar er ook een geslaagde poging is ondernomen om contact te zoeken met een in 1982 gefotografeerde bruid en bruidegom. We hebben met de moeder gesproken en haar destijds getrouwde zoon woonde twee huizen verderop, maar was toen op zijn werk. Met een afstand van 1300 kilometer heen en weer terug ben ik altijd blij, wanneer de reis zonder problemen is verlopen. Om wat er allemaal kon gebeuren was ik in het begin nog wat gespannen. Op de heenweg waren er ook enkele situaties, waar we zo ineens blikshade op hadden kunnen lopen. Terug naar huis kwamen we regelmatig auto's tegen met oververhitte motoren of lekke banden. Het was dan ook erg warm onderweg. Bij tunnels of wegversmallingen dacht ik aan Psalm 23, die gaat over God als gids, die je door gevaren loodst. Na een veilige thuiskomst bepaalde het doornemen van de kranten van de voorbije periode me bij de soms harde realiteit van alledag. Met nog een vrije week te gaan, kreeg deze een andere invulling dan ik me voor ogen had gesteld. Intussen is het werk weer opgepakt en zijn we bezig met een nieuw seizoen. Een jaar gaat zo voorbij. "De tijd gaat snel, gebruik haar wel", hoor ik een ouder gemeentelid zeggen.

Met vriendelijke groeten, Marten Dijkstra

#### ***Wijk Zuid***

Predikant: ds. E.E. Nordt

Roggestraat 4

tel. 388892, bij geen gehoor kunt u de

telefoonbeantwoorder inspreken.

email: nordt57@hetnet.nl

### **GEBOREN**

Van Peter Winterman en Jozien Ensing ontvingen we het geboortekaartje van hun dochter Emmi Joanna. Emmi is geboren op 28 juli 2013 en ze heeft een grote broer Brent. Hoera, Brent heeft er een zusje bij! Haar wiegje staat aan de Stationsstraat 20 in Markelo. We willen dit jonge gezin van harte feliciteren met de geboorte van Emmi en hen veel geluk wensen samen en dat God met Zijn zegen nabij zal zijn.

### **HUWELIJK**

Op 27 september 2013 willen Rob Kurpershoek en Janet Rabe elkaar hun ja-woord geven. Na de burgerlijke voltrekking van het huwelijk willen Rob en Janet met hun familie, burens en vrienden om 12.30

uur naar de Martinuskerk komen voor de kerkelijke bevestiging en inzegening van hun huwelijk.

Rob en Janet wonen aan de Lochemseweg 20 in Markelo.

We wensen hen, samen met de familie, een mooie dag toe en dat God met hen mee gaat op de weg van hun leven.

### IN MEMORIAM

Na een korte periode van ziek zijn en intensief afscheid nemen, kwam er op zondag 30 juni 2013 een einde aan het leven van Gerrit Willem Noteboom op de leeftijd van 69 jaar.

Get Nootje werd op 3 augustus 1943, in de oorlog dus, geboren in het Stokkumerbroek op een kleine boerderij. Na zijn schooltijd ging hij al vroeg aan het werk. Zo kwam hij tot de ontdekking dat de handel hem wel lag. Get pakte elk werk waarmee iets te verdienen viel aan, maar hij was tot het laatst handelaar in vee. De boerderij en de veehandel deed Get samen met Betsy, met wie hij in 1966 trouwde. Het huis in de Stokkumerbroek werd voller en voller door de geboorte van de twee kinderen en ook weer leger en leger door het overlijden van de ouders en het vertrek van de kinderen die hun eigen gezin kregen. Vijf jaar geleden ruilden Gerrit en Betsy met Jan Willem, de zoon, van huis en zo kwamen ze aan de Brinkweg 10 in Stokkum. Get en Betsy hadden het goed samen, wandelen op de Friezenberg en wat handelen in vee. Hij maakte graag een praatje, had overal een antwoord op, maar kon ook goed luisteren waarbij niets hem ontging en hij hield van een grap en een rol. Gerrit genoot van de kleinkinderen en was trots op hen. Het leven ging zijn gangetje. Get werd wel mager, maar ach. Tot hij naar de dokter ging. Toen bleek al snel dat genezing niet mogelijk was. Get wilde nog graag bij Betsy en de kinderen en kleinkinderen blijven, maar hij had er ook vrede mee dat hij afscheid moest nemen. Niet zeuren, zei hij, dat helpt toch niet. Maar voor Betsy en de kinderen en kleinkinderen geldt: Er is niets moeilijker dan de dingen te aanvaarden zoals ze zijn.

In het Crematorium in Usselo namen we afscheid van Gerrit Noteboom. We stonden samen met velen stil bij het leven van een lieve en zorgzame man, een trotse vader en een lieve opa. En we zochten troost bij woorden van Jezus uit Johannes 10 : 11 - 18, waar Jezus zegt dat Hij de goede Herder is en dat Hij zijn leven heeft gegeven om te zorgen voor zijn schapen en ons allen een goede plek te geven in het land van licht en vrede bij God.

Wij vragen om moed en kracht voor Betsy en de kinderen en de kleinkinderen en ook voor de familie en voor allen die verdriet hebben omdat wij Get Nootje hebben moeten loslaten. Maar wij hebben hem toe- vertrouwd aan de Heer onze God.



Na een kort ziekbed kwam op maandag 1 juli 2013 een einde aan het leven van Aleida Jansje Jansen - ten Brinke, Lidy, op de leeftijd van 61 jaar.

*Nooit vragend, nooit klagend.*

*Alles altijd voor haarzelf dragend,*

*was zij een steun voor velen.*

Zo leefde Lidy als de vrouw van Dick Jansen sinds hun huwelijk in 1978 haar leven op de samen opgebouwde boerderij aan de Kappelaarsdijk. Lidy was de spil in huis en gezin en ze was op en top boerin, ze hield van de koeien. Van geboorte kwam ze niet van een boerderij. Haar vader was fabrieksarbeider en Lidy werd als oudste in een gezin van 6 kinderen geboren in Enter op Zeendam. Na de huishoudschool volgde Lidy naailes en ze werd coupeuse. Ook werkte ze in de thuiszorg. Maar aan de Kappelaarsdijk op de boerderij samen met Dicky vond ze haar bestemming. De kinderen werden geboren en de boerderij groeide. Toen Han ging meewerken op de boerderij kreeg Lidy meer tijd voor haar vele hobbies. Tevens genoot ze van (het oppassen op) de kleinkinderen.

Achteraf gezien was Lidy al langer moe, maar ze klaagde nooit en vroeg niets voor zichzelf. De laatste weken was ze moe. Toen het echt niet meer ging, werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat het niet goed was en de behandeling die geprobeerd werd, sloeg niet aan. Op zondag nam Lidy bewust afscheid van allen die haar na en dierbaar waren. Ze heeft geregeld over haar afscheid na haar overlijden wat ze wilde regelen en vervolgens bedankt voor het fijne leven dat ze heeft gehad. Rustig is ze op maandagavond ingeslapen met Dicky en de kinderen telkens bij zich.

Voor ons is het heengaan van Lidy veel te vroeg. Lidy voelde dat ze niet meer verder kon en ze heeft zich in rust en vrede overgegeven aan God de Heer, die ons kent vanaf ons begin, ja, nog voor wij geboren worden en in de moederschoot geweven zijn, kent Hij ons en bewaart Hij ons. Zelfs als ik ontwaak uit de slaap van de dood, dan ben ik nog bij U, zegt de dichter van Psalm 139. Lidy gaven we de woorden mee: De Heer zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. Lidy wist zich geborgen in de handen van God de Heer.

Zo moesten en konden we ook afscheid nemen van Aleida Jansje Jansen - ten Brinke op 6 juli in het Uitvaartcentrum Markelo. Het was het afscheid van een vrouw en moeder en schoonmoeder, van een oma, maar ook van een kind en een zus en schoonzus, van een buurvrouw en een vriendin. Lidy was een lieve vrouw, een zorgzame moeder en een trotse oma. Ze laat een grote lege plek achter op de boerderij aan de Kappelaarsdijk, maar vooral in de harten en gedachten van velen. We kunnen enkel de mooie herinneringen en de dankbaarheid van Lidy bewaren en bidden om troost en kracht tot God de Heer, die ons kent en weet wat wij nodig hebben, die ons geborgen houdt in zijn Hand en ons niet loslaat. Zo vragen wij om de Geest van God voor Dicky en de kinderen en kleinkinderen, voor de moeder van Lidy en de verdere familie. En om de doorgaande aandacht van mensen als teken van nabijheid en trouw.

*Voor alles is er een tijd.*

*Er is een tijd van dansen en een tijd van rouwen  
een tijd van vasthouden en een tijd van loslaten  
God haalt wat voorbij is altijd weer terug.*

*Prediker 3*

Aoltied goed te passe, vriendelijk, attent, zorgzaam, vrolijk, humor, ongeduldig, genieten van het leven. Allemaal woorden die passen bij Gerritje Hesselink-Roeterdink. Zondag 21 juli kwam ze nog met haar vriendinnengroepje samen. Zoals ze elke zondagmiddag deden. Gezellig met elkaar kletsen, onder een hapje en een drankje, over het Markelose lief en leed en andere dingen. Niets wees erop dat haar levensende dichtbij was. Dat ze in de nacht van maandag op dinsdag zou overlijden. Alhoewel ze zondagavond wel erg moe was. "Het is op", zei ze maandag in het ziekenhuis. Ze overleed zoals ze graag wilde. Geen lang ziekbed. Ze werd 89 jaar. Een gezegende leeftijd. Dan is het goed.

In de dankdienst voor haar leven voorafgaande aan de begrafenis, droegen de neven Roeterdink hun geliefde tante, in en uit, draaiden we haar favoriete muziek en stonden we stil bij haar leven. Hoe het geweest is. Kleinzoon Ivar met achterkleinzoon Kjeld deelden namens de klein- en achterkleinkinderen met ons hun goede en mooie herinneringen aan oma Hesselink. In de overdenking memoreerden we hoe haar leven verlopen is. Met goede en slechte tijden. Tijden van genieten maar ook tijden van hard werken op de boerderij aan de Drostendijk, waar haar man na een ongeluk ernstige rugklachten had overgehouden. Geen zwaar werk meer kon doen. Gerritje geboren en getogen op erve "de Zweer" aan de Larenseweg wist van aanpakken. Eerst samen met de ouders van haar man en later alleen, met hulp van anderen, bestierde ze de boerderij, tot het onverwacht overlijden van Hendrik Jan op 4 april 1986. Haar opgewekte karakter en de goede zorg van dochter Miny en schoonzoon Aloys, bij wie ze in huis introk, haalden haar erdoor. Zeker toen ze na een jaar vanuit Goor met elkaar naar Markelo verhuisden. Terug in Markelo, in het nieuwgebouwde huis, waar voor haar een huisje ingebouwd werd, genoot ze weer van puzzelen, van even het dorp ingaan, van een praatje maken hier en daar, van haar kleinzonen Ivar en Nils, en de meisjes die er later bijkwamen, Marlon en Maartje. En weer later van de achterkleinkinderen: Bodil, Kjeld en Joske. Het samen leven was goed aan de Nachtegaallaan. Onder hetzelfde dak droegen Miny en Aloys en moeder Gerritje met liefde zorg voor elkaar, maar hadden ook hun eigen leven. Gerritje hield van vakantie, uitstapjes maken met de vriendinnen, de zangavonden in de Anholtskamp, Frûhschoppen in de tent met het Markelose feest, toneelavonden en muziek van André de Rieu, zoals zij hem altijd noemde. Met haar overlijden is aan dit alles een einde gekomen. De levenscirkel is rond. Geen puzzel zal er meer door haar opgelost worden. Het laatste puzzelstukje van haar leven is op de plek gelegd. Het is klaar. Nooit meer zal er aan het eind van een telefoongesprek klinken: "vriendelijk bedankt". De meisjes van de thuiszorg die graag bij haar kwamen krijgen geen mandarijntje meer. Er komen geen herin-

neringen meer bij. De levensklok van Gerritje Hesselink staat stil – nooit meer komt de vraag: "Aloys, drejt mie em de klokke op." Wat rest is met een glimlach terugkijken. Herinneringen ophalen aan die goede tijd met moeder en oma, schoonzuster, tante en vriendin. Terugkijken in dankbaarheid ook voor alles wat ze aan goed gebracht, gegeven heeft, en ontvangen mocht.

Uit de Bijbel lezen we een paar verzen uit het boekje Prediker: "Voor alles is er een tijd. Een tijd van dansen en een tijd van rouwen, een tijd van vasthouden en een tijd van loslaten." Nog altijd actuele woorden.

We zeggen het met een ondertoon van spijt om dat wat voorbij is: "Er is een tijd van komen en een tijd van gaan." Prediker gelooft en vertrouwt: "God haalt wat voorbij is gegaan terug." Dat geloof ik ook. Hoe dat gebeurt is een groot mysterie. Maar ik vertrouw erop, dat Gods ontferming er is en blijft dwars door de dood heen. Dat is genoeg. Het lichaam van Gerritje legden wij bij dat van haar man Hendrik Jan, onder een zee van bloemen, ter ruste aan de voet van de Hulpe, op de Markelose begraafplaats. Hier mogen zij samen rusten in vrede.

De nagedachtenis van Gerritje Hesselink-Roeterdink, zij tot zegen. Kracht en troost wens ik haar dochter Miny, schoonzoon Aloys, de kleinkinderen en de achterkleinkinderen, familie en vriendinnen. Zij zal door hen gemist worden. (Dini Beuving-Dannenbergh)

Inmiddels zijn de scholen weer begonnen en de vakanties voor de kinderen voorbij. Nu is een groep niet-meer-werkenden aan de beurt om met vakantie te gaan. Ook het winterwerk in de kerk neemt weer een aanvang. De vergaderingen, de catechese, de kindernevendienst en de koren en andere groepen beginnen weer. U denkt, de kindernevendienst is toch doorgegaan in de zomer. Ja, dankzij de inzet van anderen dan de vaste leiding. Bedankt voor jullie inzet, om ook op deze wijze in de zomer kinderen welkom te laten zijn in de kerk. Want in Jezus' Naam wil de kerk een plek zijn waar alle mensen, jong en oud, groot en klein, arm en rijk, gezond en ziek, welkom zijn. Aan ons mensen de taak om ervoor te zorgen dat wij ons allemaal welkom voelen in het huis van God, ieder op onze eigen wijze. Iets daarvan willen we laten zien op de startzondag. Het begint al bij het ontbijt. Daar merk je dat we niet allemaal hetzelfde lekker vinden, maar daarom kunnen we nog wel samen eten. Dit gegeven zetten we voort in de dienst, want mensen leven niet van brood alleen, maar van ieder woord dat uitgaat uit de mond van God. Hopelijk bent u of ben jij nieuwsgierig geworden en kom je ook mee eten van de verschillende soorten voedsel.

Een hartelijke groet en graag tot ziens bij één van de vele, verschillende activiteiten in de kerk.

Ds. Elly Nordt

## Kerkenraad

### MIDDEN-GENERATIE

Dit najaar proberen we gemeenteleden van 40 t/m 44 jaar te benaderen met de vraag of we bij hen een bezoek mogen afleggen. Vragen, die we dan willen voorleggen, gaan over de betekenis van de kerk en het geloof voor hen en over wat ze van de kerk verwachten. De gesprekken zijn vrijblijvend. De uitkomsten worden anoniem verwerkt. Belangrijk is alleen al de betrokkenheid, die we op deze wijze willen tonen. Velen kunnen jaren geen bezoek meer hebben gehad van de kerk anders dan tijdens de actie kerkbalans. Op deze wijze hopen we een beeld te krijgen van wat dertigers (deze willen we in het voorjaar bezoeken) en veertigers bezighoudt en waar ze behoefte aan hebben. We hopen dat velen bereid zijn om mee te doen. Huisgenoten zijn vrij om deel te nemen aan de gesprekken. Op 5 september houdt gemeenteadviseur Janny Wiltjer een infoavond over dit project ter ondersteuning van de circa 30 vrijwilligers, die bereid zijn om de bezoeken af te leggen. Deze avond begint om 20.00 uur en staat open voor belangstellenden. Verdere informatie is te verkrijgen bij de scriba, Jan Haas, of de voorzitter, Joke Doornhein.

Marten Dijkstra

## Diaconie

### COLLECTEN

De eindcollecte van 22 sept. is bestemd voor het doel van de Vredesweek van de Protestantse Kerk. Syrië bevindt zich in een verschrikkelijke burgeroorlog. Iedere dag ontvluchten duizenden mensen het land. De Protestantse Kerk maakt zich grote zorgen om dit land en haar inwoners en steunt daarom het werk van IKV Pax Christi ter plaatse. IKV helpt Burgercomités in Syrië om kleinschalige projecten te organiseren. Samen zorgen zij ervoor dat er brood gebakken wordt, dat kinderen naar school gaan en dat zieken verzorgd worden, zodat het leven onder deze extreme omstandigheden zo goed mogelijk door kan gaan.

De Protestantse Kerk ondersteunt ook vredesactiviteiten die dichterbij huis plaatsvinden, bijvoorbeeld voor asielzoekers en vluchtelingen. In de asielzoekerscentra in ons land helpt Stichting "de Vrolijkheid" kinderen, waaronder Syrische kinderen, om te verwerken wat ze hebben meegemaakt. De Protestantse Kerk steunt dit werk samen met Kerk in Actie. Vrede dichtbij en ver weg mogelijk maken, daar zet de Protestantse Kerk zich voor in.

De eindcollecte van 29 sept. gaat de diaconie bestemmen voor Sensor, de telefonische hulpdienst. Bellen met de telefonische hulpdienst kan anoniem, dag en nacht, alle dagen van de week, het hele jaar door. Al meer dan 50 jaar weten mensen Sensor te vinden. Want praten lucht op. Wanneer je pijn hebt of

ergens over piekert, op de momenten dat je je alleen voelt of juist blij. Het hardop uitspreken wat je dwars zit, is vaak al een stap in de goede richting. De mensen van Sensor geven je even dat steuntje in de rug.

Bent U niet in de gelegenheid om deze diensten bij te wonen, maar wilt U wel een gift doen voor deze doelen, dan kunt U het overmaken op bankrek. nr. 3407.00.327 van de diaconie o.v.v. de bestemming.

## Protestantse Vrouwendienst

De R is weer in de maand.....de zomer zo goed als voorbij! Ieder heeft op eigen wijze kunnen genieten van deze periode. Lange, zonnige dagen en regen op z'n tijd. Voor elk wat wils.

Nu de avonden weer lengen en de lampen aan moeten, komen de agenda's weer in zicht.

De commissie heeft al een datum gepland voor de ledenvergadering: **dinsdag 8 oktober 2013** om 20.00 uur in het Dienstgebouw.

Het duurt nog even, maar de tijd gaat snel!

Dus....noteert u het vast.

Ieder krijgt t.z.t. een persoonlijke uitnodiging.

Het is de bedoeling dat we deze "winter"-periode beginnen met een gezellig samenzijn. Een avond van bijpraten, doen en ontmoeten.

Plannen voor de invulling van deze avond zijn er al. De commissie komt op **maandag, 9 september** om 14.00 uur in het Dienstgebouw bij elkaar om de puntjes op de i te zetten.

We proberen met elkaar weer goed van start te gaan! Zijn er dames die ook in deze kring willen meedraaien of wilt u meer informatie? Laat het weten. Ieder is van harte welkom.

Een hartelijke groet van de commissie,  
Joke Doornhein-Vastenburger.

## Jeugd en Jongerenwerk

# JEUGDCLUBS



**Waar:** Dienstgebouw  
**Hoe laat?** 18.30 uur tot  
19.30 uur  
**Onkosten:** € 1,00 per keer  
**Wanneer:** Zie hieronder

**Wanneer: DONDERDAG 26 SEPTEMBER!**

**Voor wie: kinderen tussen 6 en 12 jaar.**

**Een groep van 6-9 en een groep van 9-12 jaar**

**Heeft je vriendje of vriendinnetje ook zin om een keer mee te komen....altijd welkom!**

Groetjes van de leiding,  
Erna Kok, Anneta Kok, Rutger, Danique, Karin, Eline, Suzan, Renske en Luuk. Van de Zondagsschool

## Van de Zondagsschool



Op 23 juli jl. werden we opgeschrikt door het plotselinge overlijden van Henk Pinkert. Vanaf de herstart in 2006 is Henk nauw betrokken geweest bij de Zondagsschool Elsen. Hij was lange tijd de enige man binnen de leiding, maar hij wist zich goed staande te houden tussen al het gekakel van de dames. Hij had thuis natuurlijk ook al de nodige ervaring opgedaan met 4 dames om hem heen. Henk had de Zondagsschool om de hoek want de familie Pinkert heeft de Beestenboel beschikbaar gesteld. Maar hij verhuisde ook regelmatig naar het bosje van de familie Pinkert aan de overkant om de kinderen in de buitenlucht het verhaal te vertellen en samen spelletjes te doen. Hieruit blijkt ook zijn gastvrijheid. Niets was Henk te veel. Ieder jaar zorgde hij voor de kribbe tijdens onze kerstdienst. En dat we ieder jaar een mooie piek in de grote kerstboom in de kerk hadden, was de verdienste van Henk want hij was de enige die op het dak van de preekstoel durfde te gaan staan om zo de piek boven in de boom te plaatsen. Wanneer we dit jaar naar de kerstboom kijken dan zullen onze gedachten ook zeker bij hem zijn. En bij Janet, Daniek, Noanne en Else die nu zonder hem verder moeten. We wensen hen heel veel sterkte en Gods Zegen toe.

Leiding Zondagsschool

## Algemeen



### BESTE DAMES

De vakantie is weer voorbij en ieder geniet nog steeds van het mooie weer.

Wij hopen met onze fietstocht ook van mooi weer te mogen genieten.

Wij nodigen U dan ook uit op **donderdag 12 september** vanaf half 10 weer met de fietstocht te beginnen. De start is bij **camping de Bovenberg** (fam. Scholten). U kunt eventueel de auto daar parkeren. De route is langs mooie wegen en paden tussen Enter en Rijssen.

Wij beginnen met koffie en wat lekkers. Een lekkere lunch wacht ons bij restaurant de Poort van Twente. Aan het eind nemen wij nog een lekker ijsje op het terras. U kunt zich tot 6 september opgeven bij Leidy ter Haar telefoon 0547-361733.

Het bestuur hoopt dat veel dames met ons meefietzen.

### BLOEMSCHIKKEN VOOR DE FANCY FAIR.

Op zaterdag **21 september** is weer de jaarlijkse fancy-fair op het kerkplein te Markelo.

Hiervoor worden altijd bloemstukjes gemaakt.

Hebt U ook zin en tijd om een middag gezellig te komen helpen? Dan bent U van harte welkom om

13.00 uur in het Dienstgebouw van de Martinuskerk op één of meer van de volgende data:

**woensdag 18 september, donderdag 19 september en vrijdag 20 september.**

Graag een telefoontje vooraf naar Alies ten Hove 0547-363334 of Dini Izaks 0547 361811.

Wij hopen dat veel dames zich opgeven.

### UITNODIGING

De Hervormde Vrouwenvereniging nodigt u uit voor de eerste verenigingsavond van het nieuwe seizoen op **donderdag 26 september om 20.00 uur** in het Dienstgebouw van de Martinuskerk te Markelo.

Op deze avond komt de **Vocalgroup "Happy Few"** uit Enschede. Het is een enthousiaste groep van acht zangers en zangeressen die meerstemmige muziek ten gehore brengen, soms in close-harmony stijl. Deze zang geeft een verbazende rijkdom aan klank.

Zij verzorgen regelmatig optredens op zeer uiteenlopende locaties en evenementen.

Wij hopen weer veel dames te mogen begroeten.

Bestuur H.V.V.



## BIJBELLEESROOSTER

	september 2013	
zo 1	Hebreeën 13:1-8	Naastenliefde
ma 2	Hebreeën 13:9-24	Aansporingen
di 3	Psalm 64	Verbaal geweld
wo 4	Genesis 24:1-28	Vrouw gezocht
do 5	Genesis 24:29-54a	Huwelijksaanzoek
vr 6	Genesis 24:54b-67	Troost voor Isaak
za 7	Genesis 25:1-18	Vader van vele volken
zo 8	Amos 3:1-8	Oorzaak en gevolg
ma 9	Amos 3:9-4:3	Vernietigend oordeel
di 10	Amos 4:4-13	Niet teruggekeerd, ondanks ellende
wo 11	Amos 5:1-9	Zoek God en leef!
do 12	Amos 5:10-20	Geen ontsnappen mogelijk
vr 13	Amos 5:21-27	Schijnvroomheid
za 14	Lucas 14:25-35	Prioriteit
zo 15	Lucas 15:1-10	Zorg
ma 16	Lucas 15:11-32	Een vader die uitkijkt
di 17	Amos 6:1-7	Slechte leiders
wo 18	Amos 6:8-14	Hoogmoed komt voor de val
do 19	Amos 7:1-9	Medelijden
vr 20	Amos 7:10-17	Boerenprofeet
za 21	Amos 8:1-8	Knoeiwerk
zo 22	Amos 8:9-14	Hongeren en dorsten
ma 23	Lucas 16:1-9	Creatief boekhouden
di 24	Lucas 16:10-18	Maak een keuze
wo 25	Lucas 16:19-31	Kloof
do 26	Amos 9:1-6	Geen ontkomen aan
vr 27	Amos 9:7-15	Eindelijk licht!
za 28	1 Koningen 16:23 – 17:6	Opbouw en afbraak
zo 29	1 Koningen 17:7-24	Voedselhulp
ma 30	Psalm 73	Jaloersheid
	<b>oktober 2013</b>	
di 1	Spreuken 14:1-11	Wat is wijsheid?



wo 2	Spreuken 14:12-22	Goed en kwaad
do 3	Spreuken 14:23-35	Positief en negatief
vr 4	Psalm 35	Doe mij recht, HEER!
za 5	1 Koningen 18:1-19	Contact
zo 6	1 Koningen 18:20-46	Vuur en water
ma 7	1 Koningen 19:1-21	Bemoediging
di 8	Psalm 36	Kostbare liefde
wo 9	2 Timoteüs 1:1-10	Volhouden

### WAT DOE IK HIER IN GODSNAAM?

Een prachtig boek van Carel ter Linde.

Ik heb het gelezen en zou heel graag met kerkgenoten hierover van gedachten willen wisselen. Wie kent het boek en wie vindt het leuk om hier samen met een aantal anderen van gedachten over te wisselen? Graag jullie reactie.

Per mail ([m.pluygers@home.nl](mailto:m.pluygers@home.nl)) of anders na 6 september telefonisch (i.v.m. onze vakantie).

Bij vragen kunt u bellen met Tineke Zomer (263233)  
Marti Pluygers

### MARKELO'S KERKKOOR.

Het koor hervat de repetitie na de zomervakantie op **maandag 2 september**.

Op zondag 29 september brengen we een bezoek aan **de Lier** en gaan meewerken aan de eredienst om 09.30 uur waarin ds. Henk Overdijk voorgaat. Gemeenteleden die ook wel meewillen kunnen informatie krijgen van Henk Beumer (tel.0547 362892). De kosten zijn voor gemeenteleden: € 55 p.persoon. Hieronder het dagprogramma:

06.30 uur vertrek vanaf de parkeerplaats bij zalen-centrum "de Haverkamp"

08.45 uur Aankomst in "de Lier"

09.00 uur Koffie voor de dienst

09.30 uur Kerkdienst

Na de dienst gaan we naar een groentekas, waar we weer koffie en een lunchpakket krijgen. Daarna staat een bezoek aan Delft op het programma met o.a. een rondvaart. In de loop van de middag zullen we de terugreis aanvaarden en hopen om ongeveer 18.30 uur terug te zijn in Markelo, waar we bij de Fam. Nijland van "de Haverkamp" mogen genieten van een drie gangen menu.

Consumpties in de bus en bij "de Haverkamp" zijn voor eigen rekening. Ongeveer 21.00 uur einde van de dag uit. We hopen op een mooie dag samen!

### FANCY FAIR

De fancy fair is dit jaar op **zaterdag 21 september** van 10.00 uur tot 14.00 uur op het Kerkplein. De veiling begint om 11.00 uur.

De opbrengst is, zoals gebruikelijk, geheel voor de kerk van Markelo. De commissie rekent dan ook weer op veel vrijwilligers die net als vorig jaar willen helpen. De meeste vrijwilligers zijn nodig tijdens de verkoop maar sommige vrijwilligers zullen al op vrijdag alles inpakken. Op zaterdagmorgen worden de marktkramen opgebouwd vanaf 07.00 en vanaf 08.30 uur kunnen dan de kramen gevuld worden.

Hebt u nog artikelen over die wij kunnen gebruiken voor de verkoop? Neem dan even contact op met Li-

nie Welmer (362601), Bram de Boer (362259) of Henk Jansen (364488).

Grote kasten, bankstellen en witgoed worden niet meegenomen en als u ons belt voor spullen willen we soms eerst komen kijken.

**Vrijwilligers en kopers, graag tot ziens op 21 september!**

### OPEN KERKDAGEN MARKELO 2013

#### "De Vrouwenmantel"

Van 11 juli t/m 15 augustus is de kerk op elke donderdagmorgen weer open geweest voor vakantie-gangers en inwoners van Markelo.

Het thema van dit jaar "**De Vrouwenmantel**" was een goede keus. De mantels die acht bekende en minder bekende vrouwen uit de Bijbel uitbeeldden, oogsten veel waardering van vooral kerkelijk geïnteresseerde bezoekers.

De weergave van Eva, Sara, Batseba, Naomi, Ruth, Maria, Maria Magdalena en Martha was overduidelijk uit de mantels te herleiden. Met dit Kunstproject van Martha van Schaik uit Diepenheim is ook de band tussen Markelo en Diepenheim verder versterkt.

Het orgelspel van de diverse organisten op ons prachtige Hauptorgel oogstte vaak veel waardering evenals de gebrandschilderde ramen en de prachtige bloemstukken.

Dat zo'n Open kerk periode ook nog een financiële bijdrage levert aan het kerkgebeuren door vrijwillige bijdragen voor de expositie en verkoop van zelfgemaakte handwerken is mooi meegenomen.

Voor de bezoekers en de aanwezige medewerkers waren het zinvolle morgens.

Iedereen die heeft bijgedragen door haar of zijn medewerking, in welke vorm ook: Hartelijk dank!

### BOEKEN



Nu de open kerkdagen weer voorbij zijn, kunnen ook wij terugkijken op een geslaagde boekenverkoop.

In financieel opzicht, maar ook hoe blij mensen zijn als ze net dat ene boek gevonden hebben waar ze al zo lang naar op zoek waren. Of gewoon het "snuffelen" tussen al die boeken. Geweldig.

Regelmatig krijgen we vragen naar GROOT LETTERBOEKEN, dus als u nog iets heeft staan, dan houden we ons aanbevolen. Iedere eerste donderdagmorgen van de maand blijven we verkoop houden, maar natuurlijk ook tijdens de Fancy Fair in september. Kom gerust eens kijken.

**GIFTEN:** 8 juni t/m 12 augustus:

**C.v.K.** = College van Kerkvoogden:

G.U. 10,00 / K-L. 15,00 / W. 20,00 / K-Z. 10,00 / S-M. 5,00 /  
V-N. 10,00 / Z-O. 10,00 / L. 50,00 / T-D. 10,00 / vC. 10,00 /  
J-S. 50,00 / S.H. 40,00 / Vr. 10,00 / L. 10,00 / B-M. 10,00 /  
J.L. 10,00 / W. 10,00 / H.J. 10,00 /

Verjaardagsfonds: GH.H. 10,00 / A.D. 10,00 /

**Diaconie:**

Bloemen: I. 10,00 / R. 10,00 / W. 5,00 / O. 5,00 / G.Z.  
10,00 / AJ.B. 5,00 / W. 4,00 / B-S. 10,00 / GH.V. 20,00 /  
n.n. 7,00 / G.K. 20,00 / G.S. 10,00 /

**COLLECTEN:**

Datum:	CvK:	Diac.	Eindcollecten
23-06	83,53	83,53	160,72 Noodhulp Syrië
28-06			70,60 Diac.Anholtskamp
30-06	88,43	88,43	247,62 CvK.verjaardagsfonds
07-07	88,33	88,32	212,65 CvK. Themadienst
14-07	50,61	50,61	133,32 Diac. Imminkhoeve
21-07	42,27	42,27	96,22 CvK.Kerkradio
26-07			50,30 Diac.Anholtskamp
28-07	44,86	44,85	116,25 Diac. Cepromun
04-08	67,93	67,93	152,95 CvK.Onderhoudfonds
11-08	41,13	41,12	112,60 Diac. Ron. Mc.Donaldf.
18-08	30,73	30,73	105,70 Diac.ZWO. Cepromun



**Zending in deze eeuw is .....**

- Contact hebben en samenwerken met kerken wereldwijd
- Praktische hulp aan de naaste veraf vanuit de liefde van Christus.
- Samen werken aan vrede en een rechtvaardiger wereld.
- Eigen mogelijkheden en talenten benutten.

Voor ons in Markelo doen we dat dit jaar door “**Cepromun**” in Peru steunen. Dit doen we vanuit onze christelijke inspiratie en met de vakkundige begeleiding van ons landelijk bureau **Kerk in Actie**.

Veel families leven in armoede, waarbij kinderen moeten werken om in het levensonderhoud te voorzien. De ouders willen wel dat hun kinderen betere scholing krijgen, maar kunnen het inkomen van hun kinderen niet missen, omdat ze zelf te weinig verdienen. Cepromun werkt met deze families aan oplossingen en heeft Kerk in Actie gevraagd om raad en financiële hulp. Markelo doet daar graag aan mee door geld te sturen.



Nu worden de ouders geschoold door 5 professionals, die de gemeenschap helpen eigen oplossingen

voor hun problemen te vinden. Zo worden mensen zich bewust van hun rechten en krijgen ze zelfver-

trouwen om in vakbondswerk betere werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden te verkrijgen.

Langzaam maar zeker wordt men zich bewust van de rechten. En zo krijgen ook hun kinderen betere kansen voor scholing en vakopleiding.

ZWO in Markelo wil dit jaar € 1000 overmaken naar Cepromun en hoopt dat u met hen meedoet.....

Giro 34.07.00.327 t.n.v. Diaconie PKN Markelo o.v.v. Cepromun.

**ZALENVERHUUR**

**Waar?** Dienstgebouw  
**Voor al uw** Vergaderingen / bijeenkomsten/  
workshops  
**Aantal** 5 tot 150 personen  
**Info** Jeroen Noltus  
Tel. 363890  
**Email:** [dienstgeb@pkn-markelo.nl](mailto:dienstgeb@pkn-markelo.nl)

**RADIO KERKLOKAAL**

*Kerkelijk nieuws uit de Hof van Twente  
104.1 FM op de kabel en 107.6 FM in de ether.*

*De uitzendtijden zijn als volgt:  
donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur.*

*De herhaling van de uitzending:*

*zondagmorgen van 09.00 uur – 10.00 uur.*

*Redactie adres: Mevrouw R. Wibbelink,  
Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor. Tel: 0547-261937*

**Protestantse gemeente Markelo**

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo  
Tel: 0547-363890 fax: 0547-276637

**Redactie Markelo's kerkblad:**

Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709  
Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439  
Hr. M.H. van Vrouwerff, Stationsweg 25, tel. 361609  
Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652  
Het eerstvolgende nummer verschijnt op **7 oktober 2013**.  
Inleveren kopij vóór donderdag **26 sept. 2013**, liefst via E-mail: [kerkblad@pkn-markelo.nl](mailto:kerkblad@pkn-markelo.nl)

**Kerkenraad:**

Preses: Mevr. J. Doornhein-Vastenburger  
Meenweg 6 tel. 272031  
Scriba: Dhr. J.J. Haas (email: [pg.markelo@home.nl](mailto:pg.markelo@home.nl))  
Tolweg 40b tel. 362063  
Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890  
(email: [dienstgeb@pkn-markelo.nl](mailto:dienstgeb@pkn-markelo.nl))

**Voorgangers:**

Ds. Elly E. Nordt, Roggestraat 4 tel. 388892  
Ds. Marten Dijkstra, Tolweg 3 tel. 361238

**Kerkelijk bureau:**

Mevr. H.T. Aanstoot - Meijerink  
Openingstijden: ma. 9-12 uur; wo. 9-12 uur; vr. 9-12 uur  
adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242  
E-mail: [kerkburo-markelo@hetnet.nl](mailto:kerkburo-markelo@hetnet.nl)

**College van Kerkrentmeesters**

**Protestantse Gemeente:**  
Rabobank: 34.07.01.153

**Diaconie Protestantse Gemeente:**

Rabobank: 34.07.00.327