



MARTINUSKERK

90^e jaargang, nr. 766 mei 2013

Markelo's Kerkblad

Uitgave van de
Protestantse gemeente Markelo

Internet: www.pkn-markelo.nl

MEDITATIE

*Als je in het donker tast,
dan probeer je steun te vinden
aan iets stevigs, een houvast.
En dan vind je soms die hand
van een mens die stevig staat.
Die jou uit de modder trekt
en je steunt met raad en daad.*

*Als je struikelt, als je wankelt,
als je naar beneden glijdt,
pak je alles waar je bij kunt,
want je zoekt naar zekerheid.
Maar de strohalm biedt geen steun
en het touw blijkt los te zijn.
En dan val je soms nog meer,
want je houvast blijkt maar schijn.*

*Als je struikelt, als je wankelt,
als je bang bent of alleen,
dan probeer je troost te vinden
bij de mensen om je heen.
En dan voel je soms een kracht
God mag weten waar vandaan
als een windvlaag in je rug,
als een steun om door te gaan.*

Uit: Zitten of opstaan deel 5, lied 7

Wanneer alles goed gaat, denken we dat we het zelf wel redden in het leven. Dat is ook het motto in onze tijd, autonomie, zelfstandigheid. Er hoeft echter maar iets te gebeuren of het evenwicht van zelfstandigheid blijkt wankel te zijn. De economie en de arbeidsmarkt zijn wankel, de gezondheid is een hoog goed, maar kan zomaar omslaan in het tegendeel. De relatie leek altijd stabiel, maar blijkt ineens geen grond meer te hebben om te worden voortgezet. Er gebeurt van alles in het leven, waarvan we weten dat het bestaat en we denken dat het anderen treft, maar onze deur voorbij zal gaan. Tot de dag aanbreekt dat ook wij het gevoel hebben dat de vaste grond onder de voeten wordt weggezogen en we op zoek gaan naar een houvast, een hand van een mens die stevig staat, van een kracht als een windvlaag die je een steun in de rug geeft om door te gaan - God mag weten waar vandaan.

Zo zal het geweest zijn voor de leerlingen van Jezus na Pasen en tussen Hemelvaart en Pinksteren. Aan-

vankelijk dachten de discipelen dat Jezus altijd bij hen zou zijn, niet alleen als hun leraar, maar vooral als hun houvast en idool.

Met Goede Vrijdag bleek de weg van Jezus anders. Het was niet de weg van een mens, maar de weg van Jezus was de weg van God voor de mensen. Je kunt het geloven of niet, maar na Pasen werd Jezus weer gezien door zijn leerlingen en mensen om hen heen, waaronder een aantal vrouwen.

Maar met Hemelvaart heeft Jezus echt afscheid genomen van de mensen om terug te gaan naar de Vader in de hemel. Toch gaf Hij de belofte dat Hij ons niet als wezen zou achterlaten.



Op Pinksteren gaat de Geest van God waaien als een windvlaag in de rug, als een steun om door te gaan. Soms voel je dan een kracht, soms ervaar je een energie van troost. Vaker in de dagen, dat het moeilijk is dan in de dagen dat het goed gaat. Maar geloof er maar in en vertrouw er maar op: De Geest van God is er als steun en houvast voor mensen, die weten dat eigen kracht en kracht van mensen ophouden kan, maar nooit de kracht van God.

Ds. Elly Nordt

***Informatie aanpassing kerk
Donderdag 23 mei 20.00 uur***

Zondag 26 mei Doopdienst

Kerkdiensten

Zondag 5 mei Martinuskerk

10.00 uur ds. Elly Nordt

Eindcollecte: CVK Onderhoudsfonds

Donderdag 9 mei Martinuskerk Hemelvaartsdag

09.00 uur ds. Marten Dijkstra

Eindcollecte: Diaconie / CVK Alg. Middelen

Zondag 12 mei Martinuskerk

10.00 uur Ds. Braakman Diepenheim

Eindcollecte: Diac. / St. Gave

Zondag 19 mei Martinuskerk Pinksterdienst

10.00 uur ds. Marten Dijkstra

Eindcollecte: Diac. / ZWO Zending

Zondag 26 mei Martinuskerk Doopdienst

10.00 uur ds. Elly Nordt

Eindcollecte: Diac./ PKN/JOP

Koffiedrinken na de dienst

Vrijdag 31 mei Anholtskamp Zangavond

m.m.v. het kerkkoor

19.00 uur ds. Marten Dijkstra

Collecte: Diaconier

Zondag 2 juni

Martinuskerk

10.00 uur Mw. Ruiterkamp-Kl. Lebbink Bathmen

Eindcollecte: CVK / Kerkblad

Buurtdienst Elsen

10.00 uur ds. Elly Nordt

Eindcollecte: CVK / Kerkblad

Zondag 9 juni Martinuskerk

Afscheidsdienst KND en Zondagsschool

10.00 uur ds. Marten Dijkstra

Eindcollecte: CVK / Zondagsschool

BIJ DE DIENSTEN

Hemelvaart: Bij mij in de Tolbuurt en op vele andere locaties starten vroege vogels voor een fietstocht door het buitengebied. Zelfs jongeren komen er voor uit de veren. Waar komt deze traditie vandaan en wat heeft het met hemelvaart te maken? Wil je meer over dit feest horen, dan ben je welkom in de kerk. Als we de dienst kort houden, kunnen wij vervolgens nog aanschuiven bij de buurt voor een kop koffie. Mits de nog geheim gehouden plek niet te ver af is van de Martinuskerk.

Pinksteren: Op 7 april nam de kindernevendienstleiding het initiatief om ons als gemeente te vragen met potjes bloemzaad naar de zondagse kerkdienst te gaan, zodat we met Pinksteren een kleurrijk podium hebben. Ria en Gerard van Bolhuis waren de eersten, die gehoor gaven aan deze oproep. Zonder medewerking van anderen blijft het resultaat beperkt. Is dat niet vergelijkbaar met al die impulsen, die de heilige Geest geeft? Als mensen er gehoor aan ge-

ven en zich laten inspireren, worden stappen gemaakt. Zo niet, dan staat de boel in geestelijke zin stil. Kom dan in beweging en geef kleur aan de kerk. Mocht het er nog niet van zijn gekomen, dan is een potje met bloeiende bloemen ook van harte welkom. Voor aanvang van de dienst is er samenzang.

Zondag 26 mei staat in het teken van de doop. Tot nu toe hebben 5 ouderparen aangegeven dat ze graag hun kind willen laten dopen. Als gemeente zijn wij erg blij met de wens van deze doopouders. Met elkaar willen we er een feestelijke dienst van maken. **De volgende gelegenheid om uw kind te laten dopen is op zondag 8 september.**

Zangavond Anholtskamp: Maart roert zijn staart, april doet wat hij wil. Half mei zijn de dagen van de ijsheiligen. Een weerspreuk luidt: Pancreas, Servaas en Bonifaas, die geven vorst en ijs helaas. Zo willen oude wijsheden ons iets doorgeven over de grillen van het weer. Zo valt er ook iets te leren van oude spreuken in de bijbel. Ondanks veranderde omstandigheden zijn sommige zaken van alle tijden. Reden genoeg om er op deze avond kort bij stil te staan. Voor de pauze zingen we bekende kerkelijke liederen. Erna Nederlandstalige. Er is een Twentse bijdrage en we vinden het fijn, dat het kerkkoor weer met ons- en voor ons komt zingen. U bent van harte welkom

Op 2 juni is er een buurtdienst in Elsen. Bij het schrijven van deze kopij zijn we nog niet aan de voorbereidingen van deze dienst begonnen. Nog een verrassing dus. Het oude orgeltje is vervangen door een goed orgel, zodat de samenzang nu beter begeleid kan worden. Allemaal van harte welkom.

OPPAS-ZONDAGSSCHOOL-NEVENDIENST

Onder kerktijd is er in het dienstgebouw crèche voor de allerkleinsten en zondagsschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Ook gaan de kinderen soms vanuit de kerk naar de zondagsschool in het dienstgebouw waar dan het bijbelverhaal van die zondag vertaald wordt op een manier die voor kinderen leuk en begrijpelijk is. Alle kinderen die op de basisschool zitten zijn vanzelfsprekend welkom!

JEUGDKERK

Elke 3e zondag van de maand is er voor tieners van 12 - 16 jaar jeugdkerk in het dienstgebouw van 10 tot 11 uur.

VERVOER

Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Janni Bussink - Pinkert, tel. 363123 (bel s.v.p. op zaterdagmiddag).

Voor de Anholtskamp is Jenny Wibbelink-Wolthuis de contactpersoon, tel. 361908.

WELKOM OP DE DONDERDAGMORGEN

Tijdens de markt op donderdagmorgen is er in het dienstgebouw van 9.30 tot 12.00 uur gelegenheid voor ontmoeting en gesprek onder het genot van een

kop koffie of thee. **Iedereen** is daar van harte welkom aan de koffietafel!

AGENDA

14 mei: Informatieve avond over het project 'Midden-generatie' ten behoeve van de vrijwilligers, die in het najaar een aantal bezoeken af willen leggen bij gemeenteleden tussen 25 en 50 jaar. Plaats: dienstgebouw, aanvang: 20.00 uur. Informatie bij de scriba, voorzitter of ds. Dijkstra.

16 mei: Gespreksgroep 'Rondom de Zonneweg' bij Ina Dollekamp-Gersen vanaf 20.15 tot 22.00 uur.

23 mei: Na de geslaagde Peruaanse maaltijd georganiseerd en gekookt door de ZWO groep, willen we de volgende gezamenlijke maaltijd gebruiken op donderdag 23 mei om 18 uur in het Dienstgebouw. Aanmelden kan bij Jeroen of op de lijst in het Dienstgebouw. Steeds meer mensen weten de weg naar deze maaltijd te vinden. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde en het wordt steeds gezelliger. Welkom

PASSIESPEL:

In de diensten in de Stille Week en tijdens het Paasontbijt hebben we kunnen genieten van foto's van de kinderen van de Zondagsschool en de Kindernevendienst in hun verbeelding van het Passiespel. Hebt u belangstelling voor deze serie beelden, dan kunt u ze digitaal ontvangen via Ammy Scholten - ten Hove of Frits van Zwol of via de website van de kerk.

BERICHT VAN GEBOORTE

Vanuit Berlijn laten Janneke en Bert de Wilde ons weten dat op 9 april 2013 hun dochter Helena is geboren. Ze zijn dankbaar, blij en gelukkig met hun kind dat de doopnamen Helena Carina Joséphine draagt. Janneke en Bert zijn in Markelo getrouwd en voelen zich met ons dorp en de gemeente verbonden. Ze willen Helena graag in Markelo laten dopen. We feliciteren dit jonge gezin in Berlijn van harte en wensen hen veel geluk en liefde toe.

Wijk Noord

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3
Telefonisch spreekuur:
di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur
tel. 361238; email: martends@online.nl
vrije dag: maandag

WIJ GEDENKEN

Op 8 april overleed Albert Jan Altena van de Koekekslaan 126. Sinds 2011 was hij weduwnaar van Hendrina Oolbekkink met wie hij in 1946 was getrouwd en lange tijd naast de school in Stokkum had gewoond. Ze kregen een zoon en dochter, werden opa en oma en ten slotte overgrootouders van zes achterkleinkinderen. Op 29 mei zou hij 90 jaar zijn geworden. Zijn jeugd werd gekenmerkt door tragiek. Al kort na zijn geboorte verongelukte zijn vader. Zijn moeder hertrouwde met Engelbert Diepenbroek aan

de Stokkumerweg. Maar op zijn achtste raakte hij ook haar kwijt door de gevolgen van een hondenbeet. Albert werd boerenknecht, maar heeft de meeste jaren bij de Eternit gewerkt. Vele uren bracht hij door in de grote eigen moestuin. Ook andere tuinen hield hij bij. Hij beschikte over een tomeloze energie, was behulpzaam en recht door zee. Een rijbewijs bezat hij niet. Alles werd op de fiets gedaan, weer of geen weer. Om luxe gaf hij niet, maar wanneer er iets gekocht moest worden, was de kwaliteit belangrijker dan de prijs. Zoals zijn handen veel bezig zijn geweest, zo was zijn mond nooit stil. Dat bleef zo, ook toen de eigen gezondheid achteruitging. In de dienst hielden we de liederen aan zoals die waren gebruikt bij het overlijden van zijn vrouw. Met als tekst een woord over Gods onvermoeibare zorg voor mens en dier en de belofte van zijn rijk. In dat perspectief hebben we afscheid genomen van een bijzondere man.

TROUWEN

Op 17 mei is de dag dat Herbert van Putten en Mirjam Hegeman met elkaar in het huwelijk hopen te treden. Ze wonen al een tijdje samen op de Hoidijk 6a. Op de Dingspelerberg is de huwelijksluiting gepland. Om 14.45 uur begint de trouwdienst in de Martinuskerk. Een ambtenaar van de burgerlijke stand schetst een beeld van hun relatie en hoe ze elkaar hebben gevonden. Een fotograaf brengt hen letterlijk in beeld. Ik mag als predikant voortborduren op een door hen gekozen tekst uit de Psalmen, die tegelijkertijd een verbinding vormt met het voorgeslacht: 'Wentel uw weg op den HEERE en vertrouw op Hem, Hij zal het maken.' (Psalm 37: 5, Statenvertaling) Het is God, die hun leven compleet maakt. Zijn zegen krijgen ze mee. En onze gelukwensen.

STUDIE

In juli is de reis gepland naar Csurgó op de grens met Kroatië. De Hongaren, die ons in 2011 bezochten, zijn dan de gastvrouwen en gastheren, waar wij met onze groep enkele dagen mogen verblijven. Met Duits en Engels is met de meesten van hen te communiceren. De vorige keer hadden ze ook een jonge vrouw benaderd, die uit de omgeving van Pécs kwam en vloeiend Nederlands sprak. Hopelijk is zij of iemand anders weer van de partij om als tolk op te treden. Zeker wanneer van mij een bijdrage wordt verwacht in een kerkdienst zoals bij het laatste bezoek in 2008. Intussen ben ik weer begonnen om aan de hand van lesmateriaal mijn kennis van het Hongaars op te krikken. Dan sta je niet met de mond vol tanden wanneer je contact probeert te maken met Hongaren die geen buitenlandse taal machtig zijn. Zonder oefening en herhaling zakt het niveau gauw in. Voor mij is dit nog vrijblijvend, maar voor vele eindexamenkandidaten is het in deze tijd menens. Hopelijk houden zij het hoofd koel en wordt hun eerdere inzet beloond met een diploma. Sterkte gewenst.

Met een vriendelijke groet, Marten Dijkstra

Wijk Zuid

Predikant: ds. E.E. Nordt
Roggestraat 4
tel. 388892, bij geen gehoor kunt u de
telefoonbeantwoorder inspreken.
email: nordt57@hetnet.nl

GEBOREN

Uniek, klein en lief.

Heel bijzonder, ons Wonder.

Met deze woorden op het kaartje laten Wilco en Jessica Timmer - van Zoest ons weten dat zij de blijde en gelukkige ouders zijn geworden van dochter Vera Gerjanne. Op 14 april 2013 zag Vera het levenslicht. Ze heeft twee "grote" broers Bram en Wouter. Het bedje van Vera staat aan de Burg. Korthals Alteslaan 6 in Markelo.

Hartelijk gefeliciteerd Wilco, Jessica en kinderen.
Wij bidden jullie de zegen toe van God de Heer.

IN MEMORIAM

Alles laat een melodie achter.

Op de zaterdag voor Pasen, de 30^e maart jl. overleed thuis op de Kattenberg, Gerrit Poortman.

Hij werd 65 jaar. In de laatste dagen van de zomer van 1947 werd hij geboren, net nog een zomerkind. Een zomerkind is hij altijd gebleven. Met volle teugen genoot hij van het leven, van de zon, van muziek en zang, van zelf zingen, van mensen om zich heen, van gezelligheid, van een hapje en een drankje. Maar altijd en vooral genoot hij van het paradijselijke plekje op de Kattenberg waar hij samen met zijn Alie, zijn lief, woonde. Mocht wonen, zei hij dan. In veel opzichten voelde Gerrit zich een bevoorrecht mens. Hij had een groot talent voor vriendschap, en andersom ook een grote behoefte aan vriendschap, aan warmte, aan gekend, gewaardeerd zijn. Gerrit Poortman was veel tegelijk en kon veel tegelijk. Hij organiseerde, regisseerde en inspireerde. Zingen was zijn grote passie. Een leven zonder zang bestond voor hem niet. Bijna vanaf de oprichting was hij lid van het Markeloos Mannenkoor, waarvan hij ook 25 jaar voorzitter was. Veel liederen raakten en ontroerden hem en brachten, zo vertelde hij, verdieping en bezinning aan in zijn leven, waardoor hij de laatste jaren vooral uitkwam bij de grote levensvragen: wat en wie is God? En: wat en wie is God, wie is Jezus (nog) voor mij? In die vragen mocht ik een eindje met hem meelopen. Gaandeweg zag je, hoe hij, opgevoed in Rijssen, in de zware leer van hel en verdoemenis van de zwarte kousenkerk, een God op het spoor kwam van liefde en ontferming. In Jezus, die wij Zoon van God noemen, kwam hij uit bij bevrijding en verlossing. Daarom ook ontroerden hem liederen als: Panis Angelicus (het brood van de engelen zal ooit ook ons brood zijn) en Tebe Pojem (wij zingen voor U, Heer). Twee weken geleden tijdens onze laatste ontmoeting diepte hij nog van alles uit zijn ziel op. Over wat Pasen voor hem betekende. Met de dood is het niet afgelopen – daar vertrouwd ik op – zei Gerrit – toen we elkaar een hand gaven en afscheid namen. Als dat geloof, het innerlijk weten, in je hart

wordt gelegd – als dat hemelsbrede vergezicht in je gaat wonen, is dat een geweldige troost. Dan komt er een melodie bij. Van God, van geloof en vertrouwen, van eeuwigheid.

In een overvolle zaal van het crematorium te Usselo namen we zaterdag 6 april jl. afscheid van deze vriendelijke, markante man, die aan iedereen vertelde, dat hij een prachtig leven heeft gehad. Een leven dat hij op zijn eigen wijze zorgvuldig naar het eind componeerde. Er waren sprekers die vertelden over hun vriendschap, hun ontmoetingen met Gerrit. We luisterden naar Luciano Pavarotti en Sting die Panis Angelicus zongen, naar *zijn* Markeloos Mannenkoor dat: Nimm die Stunden wie sie kommen en Tebe Pojem zong. Alies, zijn schoonzus, las een door Gerrit zelf geschreven dankwoord voor. Bij het verlaten van de aula klonk het lied: Can't you feel the love tonight, gezongen door het Markeloos Mannenkoor met solozang van Gerrit zelf.

Gerrit Poortman: wat zal hij door veel mensen gemist worden, door Alie zijn liefste, door de familie, door zijn vrienden en burens, door het Mannenkoor.

Alles laat een melodie achter.

De melodie die Gerrit Poortman achterlaat zal nog lang na klinken.

Dini Beuving – Dannenberg

(n.b tijdens de vacaturetijd 5 jaar geleden werd bij Gerrit Poortman keelkanker geconstateerd. In die tijd was ik als pastoraal werker een dag in de Martinuskerk werkzaam. Zo ontmoetten wij elkaar. Zo nu en dan kwamen we elkaar daarna tegen in of buiten Markelo.

Vorig jaar toen Gerrit besloot te stoppen met de behandelingen kwamen onze gesprekken (weer) op gang en vroeg hij of ik zijn afscheid wilde begeleiden zoals hij dat in gedachten had. Dat wilde ik graag voor hem en Alie doen.)

IN MEMORIAM

Op zondag 7 april kwam er, toch nog onverwacht en op de leeftijd van 77 jaar een einde aan het leven van Adriana Cornelia Odink - van Meerkerk.

Ria werd geboren in Rotterdam als oudste dochter in een gezin van 6 kinderen. Al op 16-jarige leeftijd ging Ria werken bij het kabinet in Den Haag. Pieter Winsemius vertelde ons in de herdenkingsdienst voor Ria dat ze 43 jaar de scepter heeft gezwaaid over het ministerie van VROM. Verder haalde hij prachtige anekdotes aan uit het leven en werken van Ria. Ria was een vrouw die er was. Achttien jaar geleden kwam ze naar het Oosten van het land omdat Tijn en Ria bij elkaar de liefde van hun leven vonden. In 2000 kwamen ze naar de boerderij aan de Roudaalterweg 6. Mooie tijden heeft Ria hier gekend, met veel bezoek van familie en vrienden en met het genieten van het buiten wonen. Zorgen waren er de laatste jaren ook, om de gezondheid van Ria, maar hier sprak ze niet over en om de gezondheid van Tijn. Ria heeft altijd hoop gehouden en bleef plannen maken voor de toekomst. Ze moest het leven loslaten en deed dat met de woorden "Doe de groeten aan allemaal". Op zaterdag 13 april kwamen velen in de

Martinuskerk bij elkaar om het leven van Ria, een mooi leven, te gedenken. Er werden roerende woorden gesproken en we luisterden naar passende muziek. Maar wie Ria werkelijk was en wat ze echt voor de mensen om haar heen heeft betekend, is niet echt met woorden te vatten. Te raken is het met de aanduidingen liefde, hoop, toekomst en paradijs. Deze woorden vinden we ook als sleutelwoorden in de kerk en de boodschap van Jezus. Troost mogen we putten uit de woorden en daden van Jezus, de Levende over de grens van de dood heen. Hij laat ons niet alleen in ons verdriet en met onze herinneringen.

Het lichaam van Ria hebben we ter ruste gelegd in de tuin van gedenken op de Algemene Begraafplaats te Markelo.

Voor Tijn, Xandra, de familie van Ria en allen die haar missen, bidden we om troost en kracht van de Levende, die niet verloren laat gaan, maar altijd weer hoop en leven geeft, in liefde.

Deze weken vieren we in ons land nationale en kerkelijke feesten. Het gewone leven van werken en schoolgaan wordt ingeruild voor vrije dagen en misschien een korte vakantie. Mijn wens is dat we met elkaar en voor ons zelf achteraf kunnen terugkijken op een goede tijd. Wanneer de Geest van Pinksteren de vrijheid heeft om te waaien en Koning mag zijn in gemeente, land en wereld, zal er een stroom van goedheid zijn waar elk door wil worden aangeraakt. De scholieren die zich voorbereiden op hun eind-examen wensen we veel sterkte.

Ds. Elly Nordt

Kerkenraad

UIT DE KERKENRAADSVERGADERING VAN MAART

De voorzitter Joke Doornhein opent de vergadering en heet de nieuwe ambtsdragers, Lidy Kotteleberg, Johan Dondertman, Bram de Boer, Rein Compagner en Herbert Weekhout, van harte welkom op de kerkenraadsvergadering.

Liturgisch centrum

Namens kerkrentmeesters werd gemeld dat de kosten voor de aanpassingen van het Liturgisch Centrum binnen het afgesproken budget blijven.

Hieronder vallen: het verwijderen van de kerkbanken aan de diaconiezijde tot de zij-ingang, aanschaf van 50 stoelen, verlichting kerk en orgel, aanpassing meterkast, nieuw tapijt Liturgisch Centrum, verwijderen preekstoel, toepassen P.van Dijk design, aanpassing achtermuur en aanschaf beamer.

De kerkenraad heeft na breedvoerig beraad, vrijwel unaniem, ingestemd met deze voorgenomen aanpassingen.

Dit in overtuiging dat hiermee de gebruiksmogelijkheden voor eredienst en andere activiteiten verruimd worden.

Nadere toelichting over dit besluit zal voor geïnteresseerden, onder auspiciën van de kerkenraad, door kerkrentmeesters gegeven worden op **donderdag 23 mei 2013 van 20.00- 21.30 uur in het Dienstgebouw.**

De kerkenraad dag

Deze dag is als nuttig ervaren. Enkele opmerkingen:

- tijdgebrek
- zinvolle dingen gesproken (nuttig, kerkenraad op één lijn wat toekomstvisie betreft)
- nuttig dat het op andere locatie was, voor herhaling vatbaar over een paar jaar.

De open kerkdagen zijn van 11 juli t/m 15 augustus. Het onderwerp is: "Met de mantel der liefde".

Het Nieuwe Liedboek

Precies 40 jaar na het verschijnen van de eerste druk van het huidige liedboek voor kerken, verschijnt **Het Nieuwe Liedboek**. De presentatie is op 25 mei in Monnickendam. De prijs van het nieuwe liedboek is €25,00 er is een kleurige kinderversie voor dezelfde prijs.

Daarnaast is er ook een luxe versie en een koeditie. Deze kosten respectievelijk €39,00 en €99,00.

Er is een actie waarbij wij als gemeente een percentage van de waarde van de aanschaf van de bestellingen kunnen bestemmen voor een goed doel. Dat doel kan de kerkelijke kas zijn.

De kerk krijgt dan de functie van doorverkoper aan de gemeenteleden. Door deze collectieve aanschaf van het Nieuwe Liedboek voor gemeenteleden, krijgt de kerk 20% korting op het bestelbedrag. De bestelformulieren vind u te zijner tijd achter in de kerk.

Nadere informatie over het Nieuwe Liedboek is te vinden op de website. www.liedboek.nl en er ligt informatiemateriaal achter in de kerk en in het Dienstgebouw.

Project middengeneratie

In mei worden vrijwilligers gevraagd om mee te helpen bij het bezoeken van gemeenteleden tussen de 30 en 50 jaar. Dat laatste is gepland in het najaar met zo nodig een vervolg in het voorjaar van 2014. De bedoeling is om iedereen te benaderen in deze leeftijdsgroep, maar of dat lukt, hangt af van het aantal mensen dat mee wil werken aan dit project. Totaal gaat het om meer dan 700 personen. Dan is duidelijk dat er veel vrijwilligers nodig zijn om iedereen te bereiken. En anders zullen we ons moeten beperken tot een deel van de beoogde groep.

Waar gaat het om?

De opzet is om in contact te komen met gemeenteleden, van wie een groot aantal niet in beeld komt. Bij



sommigen blijft het contact met de kerk beperkt tot een financiële bijdrage. Anderen doen een beroep op de kerk, wanneer ze een kind willen laten dopen. Maar veel meer hoeft van hen niet. Hoogstens bezoeken ze een kerkdienst rondom Pasen of Kerst. Dat betekent niet dat ze geen waarde hechten aan geloof of een kerk, maar wat zij daar mee doen speelt zich veel meer in de eigen kring af. Een minderheid zoekt wel kerkelijke activiteiten op of doet er zelf aan mee als vrijwilliger. Van een groot aantal blijft het gissen, welke betekenis voor hen het lidmaatschap van de kerk heeft. In principe worden nieuw ingekomen leden bezocht, maar wie hier is opgegroeid kan al jarenlang geen bezoek hebben gehad van de kerk. Afgezien dan van de jaarlijkse actie kerkbalans, als wordt gevraagd welk bedrag men aan de kerk wil geven.

Vragen

Van tevoren worden de mensen gevraagd of ze bezocht willen worden, waarbij aan hen een klein aantal vragen over het geloof wordt voorgelegd. De deelname is natuurlijk geheel vrij. De antwoorden zullen anoniem worden uitgewerkt. Met de reacties hopen we beter in kaart te krijgen wat er leeft bij de doelgroep en welke behoeftes en verwachtingen zij hebben van de kerk. Dat kan ook betekenen dat sommigen van hen aangeven zelf iets te willen doen. Op een later moment zal worden nagedacht over de vraag hoe dit project een vervolg kan krijgen in bepaalde activiteiten. We zijn al tevreden, wanneer we erin slagen om alle gemeenteleden uit de doelgroep te benaderen. Het is duidelijk dat zoiets niet kan zonder medewerking van anderen. Kerkenraadsleden of pastorale medewerkers kunnen het niet alleen.

Samenwerking met andere kerken

Markelo is niet de enige plaats waar dit project wordt opgepakt. Diepenheim is ons al voorgegaan en is er zijdelings bij betrokken. Andere gemeenten doen actief mee, namelijk Borne, Delden, Glanerbrug, Haaksbergen-Burse en Overdinkel. Samen zijn we er in dezelfde periode mee bezig. Dit doen we onder leiding van gemeenteadviseur Janny Wiltjer. Zij zal ook uitleg geven aan de vrijwilligers, die op pad worden gestuurd. In Markelo wordt de uitvoering gecoördineerd door Jan Haas, Joke Doornhein en ondergetekende. In de komende tijd zullen we u op de hoogte blijven houden van de voortgang van deze actie.

Marten Dijkstra

Diaconie

COLLECTEN.

De eindcollecte van **9 mei** is voor algemene middelen van de diaconie, zodat de diaconie ook aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Op **12 mei** is de eindcollecte bestemd voor Stichting Gave. Deze stichting begeleidt plaatselijke christenen vanuit de kerken bij het werk onder asielzoekers en is op diverse andere manieren actief in het leggen van contacten tussen Nederlandse christenen en asiel-

zoekers. Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om 'de vreemdeling' gastvrij te ontvangen. Gave motiveert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde te laten zien.

Met Pinksteren is de eindcollecte voor de ZWO die het bestemd voor de Pinksterzending. Verderop in dit blad een uitleg hierover.

De eindcollecte van 26 mei gaat naar JOP van de PKN. JOP ondersteunt kerken met advies, trainingen, materialen en evenementen. JOP Jeugdwerkers zijn plaatselijk actief en investeren in het jeugdwerk. Met goede begeleiding en coaching en door zelf mee te doen, kunnen kinderen en jongeren groeien in hun ontwikkeling. Zo geeft JOP hun de ruimte om te ontdekken wat geloven in God voor hen betekent.

Bent U niet in de gelegenheid om deze diensten bij te wonen, maar wilt U wel een gift doen voor deze doelen, dan kunt U het overmaken op bankrek. nr. 3407.00.327 van de diaconie o.v.v. de bestemming.

Kerkrentmeesters

Kerk Onderhoudsplan 2013

We zitten in de laatste twee jaar van het tienjarig onderhoudsplan voor de kerk, binnen de BROM subsidie regeling. Dit geldt alleen voor de buitenkant van de kerk. Er is al heel veel gebeurd in de afgelopen acht jaar. Het onderdeel wat nu wordt aangepakt is het voegwerk, dat op vele plaatsen met in het verleden niet goed samengestelde specie is ingevoegd. Deze voegspecie is meestal te hard voor de zachte metselstenen waardoor deze kunnen gaan knappen, vooral door vorst en vocht.

Verder wordt er nog het een en ander gedaan aan schilderwerk en een dakgoot bij de consistorie.

Dan hebben we volgend jaar nog om de puntjes op i te zetten.

Dienstgebouw.

Komende maand start het schilderen van de buitenkant van het Dienstgebouw.

Klusgroep

De klusgroep is met zomerreces. Er is de afgelopen periode veel gedaan: Nieuwe dorpel zijdeur kerk geplaatst met mogelijkheid kabels er onder/achter te leggen.

Geluidsoverlast in zaal 3 gereduceerd.(echo). In de bovenzaal van het dienstgebouw was sprake van een storende echo die het vergaderen daar vrijwel onmogelijk maakte. Om dit probleem op te lossen zijn geluiddempende platen aangebracht tegen de schuine kant van het plafond.

Om in de kerk en het dienstgebouw kerk-TV mogelijk te maken zijn er vele meters kabel getrokken. Zelfs onder de vloer van de grote zaal van het dienstgebouw. .

Tevens zijn de verlichte nooduitgang bordjes in de kerk opgehangen, die verplicht zijn. Daarnaast zijn nog veel kleine klusjes door deze enthousiaste groep vrijwilligers uitgevoerd.

De kerkrentmeesters willen jullie hiervoor hartelijk bedanken.

Jeugd en Jongerenwerk

JEUGDCLUBS



Waar: Dienstgebouw
Hoe laat? 18.30 uur tot
19.30 uur
Onkosten: € 1,00 per keer
Wanneer: Zie hieronder

Na enkele fijne knutseluurtjes dit jaar, zijn we bijna aan de zomer / vakantietijd toe.

Donderdag 30 mei komen we voor de laatste keer bij elkaar en gaan dan in **september** weer verder.

Heeft je vriendje of vriendinnetje ook zin om een keer mee te komen....altijd welkom!

Groetjes van de leiding,

Erna Kok, Anneta Kok, Rutger, Danique, Karin, Eline, Suzan, Renske en Luuk.

VAN DE ZONDAGSSCHOOL



Paasontbijt

Op paasmorgen waren alle stoelen bezet bij het paasontbijt. Ruim 100 mensen waren aangeschoven om met elkaar het feest van Pasen te vieren. Tijdens het paasontbijt werd het passiespel 'Beelden wijzen

ons de weg' vertoond. Een film waaraan de Zondagsschool, Kindernevendienst en Jeugdkerk mee gewerkt hebben en waarbij de kinderen het paasverhaal uitbeelden.

Na afloop kreeg iedereen een fotokaart (zie pagina 10) mee waarop de acteurs en actrices nog eens te bewonderen waren. Mocht u het passiespel nog een keer willen bekijken, kijk dan binnenkort op de website www.pkn-markelo.nl.

Luister naar de stem van de Herder

Daar ging het verhaal over op zondag 21 april jl. en dat nam de leiding van de Zondagsschool Elsen wel heel letterlijk.



Samen met de kinderen bezochten ze de schaapskooi op de Borkeld waar de schaapherder liet zien hoe de schapen zijn stem herkenden en naar hem luisterden.

(zie voor meer foto's bladz. 10)

1^e Pinksterdag

Eerste Pinksterdag sluiten we het seizoen officieus af met een gezellige ochtend met alle kinderen en leiding. We zijn dit jaar te gast bij de groep uit Elsen en we zijn reuze benieuwd welke verrassing ze voor ons in petto hebben.

Afscheidsdienst

Een week later maken we ons echt op voor de zomervakantie en hebben we de officiële afsluiting. Op zondag 9 juni is er de afscheidsdienst voor Zondagschool en Kindernevendienst. In deze gezinsdienst nemen we afscheid van kinderen en leiding die ons gaan of gedurende het jaar hebben verlaten. Ook dit keer zal er weer iets bijzonders bedacht worden, zodat de kinderen nog vaak met een glimlach aan de Zondagschooltijd mogen terug denken.

Algemeen

OPEN KERKDAGEN MARKELO 2013

"De Vrouwenmantel"

Voor veel mensen is de vrouwenmantel in Diepenheim een begrip geworden.

Kunstproject "de Vrouwenmantel" met als titel "**Met de mantel der liefde**" was een idee en initiatief van Martha van Schaik, autonoom beeldend kunstenaar, creatief therapeut beeldende vormen.

Het project is in 2012 samen met vrouwen uit Diepenheim gerealiseerd in de Johanneskerk in Diepenheim. Dit project was een groot succes en maakte ons enthousiast. Na overleg mogen nu deze prachtige mantels, die door hun kleur en verschijningsvorm een weergave zijn van bepaalde Bijbelse vrouwen, ook in Markelo worden tentoongesteld.

Centraal binnen dit project staan vrouwen uit de Bijbel die bekend of juist minder bekend zijn. Enkele namen zijn: Eva, Sara, Bathseba, Naomi, Ruth, Maria, Maria Magdalena en Martha.

De mantels zijn voor iedereen te bewonderen tijdens de Open Kerkdagen van **11 juli 2013 t/m 15 augustus 2013 op donderdagmorgen van 10.00 uur tot 12.30 uur** in de Martinuskerk.

Wij hopen met deze schitterende creaties en het niet weg te denken orgelspel weer veel vakantiegangers, inwoners van Markelo en anderen zinvolle morgens te mogen bezorgen.

Commissie Open kerkdagen.



BIJBELLEESROOSTER

mei 2013		
ma 6	Hebreeën 7:11-28	Hoogste priester
di 7	Hebreeën 8:1-13	Vernieuwing
wo 8	Hebreeën 9:1-14	Offerdienst
do 9	Hebreeën 9:15-28	Beeld en betekenis
vr 10	Hebreeën 10:1-10	Opoffering
za 11	Hebreeën 10:11-18	Geen offer meer nodig
zo 12	Psalm 7	Tegenstellingen
ma 13	1 Koningen 1:1-21	Opvolgingsstrijd
di 14	1 Koningen 1:22-40	Een nieuwe koning
wo 15	1 Koningen 1:41-53	Salomo - de vredelievende
do 16	1 Koningen 2:1-12	Laatste wil
vr 17	Psalm 10	Sterkte voor zwakken
za 18	Johannes 14:1-14	Weg naar een woonplaats
zo 19	Johannes 14:15-31	Bemoediging
ma 20	Johannes 15:1-17	Groei en bloei
di 21	Psalm 12	Opkomen voor zwakken
wo 22	Lucas 5:17-26	Een vriend laat je (niet) zakken
do 23	Lucas 5:27-39	Oud en nieuw
vr 24	Psalm 20	Motie van vertrouwen
za 25	Spreuken 8:1-21	Filosofie - liefde voor de wijsheid
zo 26	Spreuken 8:22-36	Scheppingsverhaal
ma 27	Spreuken 9:1-18	Wijsheid duurt het langst
di 28	Lucas 6:1-11	Blij met de sabbat
wo 29	Lucas 6:12-26	Bergrede in de vlakke
do 30	Lucas 6:27-38	Beloning op langere termijn
vr 31	Lucas 6:39-49	Geloven moet je doen
Juni 2013		
za 1	Lucas 7:1-10	Zeggingskracht
zo 2	Galaten 1:1-12	Geen ander evangelie
ma 3	Galaten 1:13-24	Paulus over zijn roeping
di 4	Psalm 21	Koningslied
wo 5	Spreuken 10:1-11	Kracht-termen

BOEKEN

De eerstvolgende boekenverkoop zal donderdagmorgen 2 mei gehouden worden in het Dienstgebouw.

Femy Keppels en Harm Linde zullen aanwezig zijn van 9.30-12.00 uur. Iedereen is van harte welkom. Ook tijdens de open kerkdagen, deze zomer, zijn wij present. Hierover informeren wij u een volgende keer.

De boekencommissie

MARKELO'S KERKKOOR

Op 1ste Pinksterdag zondag 19 mei a.s. zingen we in de eredienst in Zorgcentrum "Eugeria" in Almelo om 10.30 uur. We zijn daar al jaren te gast en er is een hechte band ontstaan tussen de bewoners, de predikante Rinke Vedders-Dekker en ons koor. Bovenal het feit dat onze dirigente Marian Klaasen dan een thuiswedstrijd heeft, want zij woont en werkt in Almelo. Het is altijd een bijzonder samenzijn, wat ons allemaal een goed gevoel geeft.

In ons eigen Markelo zijn we aanwezig bij de zangavond op vrijdag 31 mei a.s. bij de "Anholtkamp". Tijd van aanvang elders in dit blad. Geestelijke liederen in het eerste gedeelte en Vaderlandse liederen en meezingers in het tweede gedeelte. Zo bent U weer op de hoogte dat we buiten de erediensten in eigen kerk, ook elders van ons laten horen. Geniet van het meizonnetje en fijne Pinksteren gewenst namens ons allen. H.B.

FANCY FAIR

Zoals u van ons gewend bent organiseren we ieder jaar een fancy fair.

Dit jaar zal deze gehouden worden op zaterdag **21 september** en de eerste voorbereiding is al weer bezig. Nu zoeken we nog versterking voor de organisatie van een en ander.

Mensen die willen meedenken en organiseren zijn van harte welkom. Het is elk jaar weer een enorme klus en vele handen maken licht werk.

U kunt zich aanmelden bij:

Linie Welmer, tel: 362601

Bram de Boer, tel: 362259

Harm Linde, tel: 361999



PERUAANSE MAALTIJD

"Wat was het gezellig en wat was het eten lekker!"

Kan het nog beter gezegd worden? We hadden zelfs een Peruaanse serveerster.....

Voor Cepromun bracht dit etentje € 172 op.

We hebben tot nu toe ongeveer € 335 voor "ons project" bijeen en zijn daar erg blij mee.



"DOEN VOOR CEPROMUN".

Op 23 mei (gemeenteavond) wil ZWO Cepromun promoten d.m.v. kleine acties in de morgen in het Dienstgebouw en 's avonds tijdens de gemeenteavond. Laat dus uw portemonnee niet thuis!!!!

Pinksterfeest = zendingsfeest, maar wat voor beeld heeft u bij zending?

Zending in de 21e eeuw is niet meer wat het geweest is. Samen met onze partners geloven wij dat het Evangelie overal ter wereld verzoening en bevrijding kan brengen. Wij maken deel uit van een wereldkerk. Hun verdriet en hun vreugde raken ook ons.

We geloven dat het vuur dat met Christus begon, een vuur is dat nooit meer dooft. Dat vuur willen we doorgeven, zodat mensen, waar en wie ze ook zijn, vanuit het Evangelie bevrijding, verzoening en bemoediging ervaren.



In **Peru** is een organisatie, **Cepromun**, die zich met het probleem van afschaffing van kinderarbeid bezig houdt. Vijf professionals zetten zich in voor vermindering en afschaffing van kinderarbeid. Ouders worden geschoold over hun rechten en proberen in vakbondswerk betere arbeidsvoorwaarden te krijgen. Ze worden **zich** langzaam maar zeker bewust van hun rechten.

Kinderen krijgen opleidingsmogelijkheden aangeboden, de politiek wordt benaderd om betere voorzieningen voor werknemers te regelen en het bedrijfsleven wordt op zijn verantwoordelijkheid gewezen; kortom veelzijdig werk.

Wij willen u vragen om samen aandacht aan dit werk te geven door te geven voor de **collecte van 19 mei**.

PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM

de Herberg



Jubileum PDC de Herberg

Na voorbereidende werkzaamheden in 1992 werden op tweede Pinksterdag 1993 de deuren van de Herberg geopend. Op zaterdagmiddag 25 mei 2013 hopen we stil te staan bij het 20-jarig jubileum. De activiteiten vinden plaats op Pietersbergseweg 19 in Oosterbeek. Door deze open middag willen wij u graag in de gelegenheid stellen voor het eerst of opnieuw kennis te maken met het werk van PDC de Herberg. U bent hartelijk welkom.

Vanaf 13.30 uur bent u welkom. Wat kunt u verwachten? Rondleiding en informatie over PDC de Herberg. Om 14.00 uur; diverse workshops over pastorale thema's o.a. zelfaanvaarding door ds. H.G. de Graaff, vergeving door mw. Alide Snitselaar, depressiviteit door mw. Liesbet van Velzen. De workshops vinden deels op een andere locatie plaats. Degenen die een workshop willen bijwonen, wordt verzocht om rond 13.30 uur een (gratis) toegangkaartje af te halen. We sluiten de middag af met een Sing-in onder leiding van de Dabar-band.

Op deze dag zal door een aantal groepen uit verschillende plaatsen in het land een sponsoractiviteit

georganiseerd worden. Eén van de activiteiten is een mountainbiketocht die in de directe omgeving van de Herberg is uitgezet. U kunt daar aan deelnemen. Deze tocht start tussen 12.00 en 13.00 uur.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website www.pdcdeherberg.nl. of bel met 026-3342225.

Palliatieve zorg Midden-Twente

Koffieochtend in Borne: "Wat als je niet meer beter wordt?"

Op **woensdagochtend 22 mei 2013** organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Twente voor ongeheel zieken en hun naasten een koffieochtend. Het doel van deze ochtend is een ongedwongen samenzijn en lotgenotencontact.

De koffieochtend vindt plaats in het **Bussemakerhuis**, Ennekerdijk 11 te Borne.

U kunt deze ochtend geheel vrijblijvend bezoeken, aanmelding vooraf is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.

Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren bellen of mailen met:

Marie-Josée Eenkhoorn, 06 34 35 81 00

Email: hengelo-borne@leendertvriel.nl

Bernadette Nijhuis, 06 34 35 66 13

Email: b.nijhuis@carintreggeland.nl

Protestantse gemeente Markelo

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo

Tel: 0547-363890 fax: 0547-276637

Redactie Markelo's kerkblad:

Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709

Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439

Hr. M.H. van Vrouwerff, Stationsweg 25, tel. 361609

Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652

Het eerstvolgende nummer verschijnt op **3 juni 2013**. Inleveren kopij vóór donderdag **23 mei 2013**, liefst via E-mail: kerkblad@pkn-markelo.nl

Kerkenraad:

Preses: Mevr. J. Doornhein-Vastenburger

Meenweg 6 tel. 272031

Scriba: Dhr. J.J. Haas (email: pg.markelo@home.nl)

Tolweg 40b tel. 362063

Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890

(email: dienstgeb@pkn-markelo.nl)

Voorgangers:

Ds. Elly E. Nordt,

Roggestraat 4 tel. 388892

Ds. Marten Dijkstra,

Tolweg 3 tel. 361238

Kerkelijk bureau:

Mevr. H.T. Aanstoot - Meijerink

Openingstijden: ma. 9-12 uur; wo. 9-12 uur; vr. 9-12 uur

adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242

E-mail: kerkburo-markelo@hetnet.nl

College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente:

Rabobank: 34.07.01.153

Diaconie Protestantse Gemeente:

Rabobank: 34.07.00.327



Namens zondagsschool en kindernevendienst bedankt voor deelname aan het Paasontbijt 2013 en fijne Paasdagen toegewenst!



Zondagsschool Elsen bezocht de herder en de schaapskooi op de Borkeld. Enkele foto's:

