



MARTINUSKERK

90^e jaargang, nr. 767 juni 2013

Markelo's Kerkblad

Uitgave van de
Protestantse gemeente Markelo

Internet: www.pkn-markelo.nl

NIEUWSGIERIG NAAR HET LIEDBOEK

Op 25 mei was de presentatie van het nieuwe liedboek in Monnickendam. Ik ben er niet bij geweest, maar ben wel benieuwd wat voor liederen er in deze bundel zijn verzameld. Het zal een lastige klus zijn geweest om iets samen te stellen, dat in de gehele Protestantse Kerk in Nederland naar tevredenheid kan worden gebruikt. Omdat de aangesloten kerken verschillen van sterk behoudend tot vrijzinnig is het aanbod divers. Je kunt het niet iedereen naar de zin maken. De één herkent zich bijvoorbeeld in liederen van Sytze de Vries of Huub Oosterhuis, een ander vindt ze te poëtisch. Wie hecht aan meer evangelische liederen zal misschien nog altijd gebruik willen maken van de in 1999 verschenen 'Evangelische Liedbundel'. De vraag in hoeverre de kerkgangers in Markelo zich kunnen herkennen in het nieuwe repertoire, is niet meteen te beantwoorden. Het kost tijd om onbekende liederen te leren. En ook hier denkt niet iedereen hetzelfde over de bijbel en het geloof. Overigens is niet alles nieuw. De psalmen zijn integraal overgenomen. En sommige bekende gezangen zijn gehandhaafd.

In onze gemeente zijn er onder anderen ook mensen, die van eigentijdse, vlotte, goed zingbare liederen houden. Je mag verwachten dat aan die wens tegemoet is gekomen. Anderen zullen vast en zeker oude, vertrouwde liederen gaan missen, waar ze aan gehecht zijn, maar die nu zijn geschrapt. Zo ging dat ook bij de verschijning van het 'Liedboek voor de kerken' in 1973. Het geliefde paaslied 'Daar juicht een toon, daar klinkt een stem' is toen bijvoorbeeld weggelaten. Wie met warme gevoelens terugdenkt aan de zondagsschooltijd, vindt bepaalde liederen van toen nog altijd mooi.

Met de tegenwoordige hulpmiddelen van een beamer en een scherm blijft de keuze groter dan het aanbod van de nu verschenen bundel. Los daarvan is er de mogelijkheid van een liturgie,

zodat de liedkeuze altijd kan worden afgestemd op de specifieke wensen van dat moment. Sommigen verwachten dat de bundel na verschijning eigenlijk al weer achterhaald is, omdat jongeren een heel andere muziekstijl aanspreekt. Toch bevat de bundel ook kinderliederen en liederen, die geschikt zijn voor begeleiding door gitaar of band. Een uiteindelijk oordeel is pas te geven, wanneer je de bundel in je bezit hebt en er mee gewerkt of er al enige tijd uit gezongen hebt. Later zal ook de kerkenraad zich er nog over uitspreken. In de kerk zijn al wel intekenlijsten neergelegd.

Een standaardexemplaar kost € 25,00. Hierin tref je ook suggesties aan voor gebruik in huis met teksten om te bidden.

Ik verwacht echter geen terugkeer van de vroegere gewoonte om samen te zingen als gezin, terwijl vader of moeder op het harmonium speelt. Een populair genre waren toen de liederen van Johannes de Heer. Belangrijker is de vraag of we er in de kerk goed mee overweg kunnen. In liederen probeert een dichter stem te geven aan gedachten en gevoelens bij geloofsthema's. In liederen worden bijbelverhalen uitgewerkt. Je zingt om uiting te geven aan bijvoorbeeld vreugde, pijn, dank, geloof, vertrouwen, onzekerheid, vragen of twijfel. Zoals dat ook al gebeurt in de liederenschat van oud-Israël, de 150 psalmen. Een lied kan bemoedigen. Een lied dat samen wordt gezongen kan de verbondenheid versterken. Een lied kan dieper doordringen dan een gesproken woord. Een lied kan helpen om tot aanbidding te komen van God. Hopelijk komt dit alles voldoende uit de verf en vindt deze bundel zijn weg in vele gemeenten en in vele harten. MD

Open kerkdagen
11 juli 2013 t/m 15 augustus 2013

Kerkdiensten

Zondag 9 juni Martinuskerk
Afscheidsdienst KND en Zondagsschool
10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: CVK / Zondagsschool

Zondag 16 juni Martinuskerk
10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie / St. Manengouba

Zondag 23 juni Martinuskerk
10.00 uur ds. Elly Nordt
Eindcollecte: Noodhulp aan Syrië

Vrijdag 28 juni Anholtskamp Zangavond
19.00 uur ds. Elly Nordt
Collecte: Diaconie

Zondag 30 juni Martinuskerk
10.00 uur ds. Elly Nordt
mmv. Gospelkoor Enjoy
Eindcollecte: CVK / Verjaardagsfonds
Buurdienst Stokkum
10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: CVK / Verjaardagsfonds

Zondag 7 juli Koeledienst 1^e recr. zondag
10.00 uur mw. V.d. Giessen
Eindcollecte: Comm. Themadiensten
Koffiedrinken na de dienst

BIJ DE DIENSTEN

Gezinsdienst: Op **9 juni** nemen we afscheid van kinderen, die dit seizoen voor het laatst bij de kindernevendienst of zondagsschool zijn. Voor de KND gaat dat op voor Savannah Brandes. De zondagsschool in het dorp ziet Laure Treiber vertrekken. In Herike-Elsen zijn Maaïke Odink, Leon Kloots en Merel Zendman voor het laatst. In Stokkum is dat Brecht van der Einde. Op kerkelijk erf blijven ze natuurlijk welkom. Helaas is nog onzeker of volgend seizoen jeugdkerk wordt aangeboden, omdat de huidige leiding heeft aangegeven te zullen stoppen.

De dienst op **23 juni 2013** zal een oecumenische dienst zijn. De dienst staat in het teken van de herdenking van de in Markelo omgekomen piloten van 3 vliegtuigen in de Tweede Wereldoorlog, nu 70 jaar geleden. Familieleden van de omgekomen piloten uit Engeland, Australië en Nieuw-Zeeland zullen een week te gast zijn in Markelo, mede om de onthulling van een monument voor de omgekomen piloten op de begraafplaats mee te

maken. Een deel van deze familieleden en hun gastgezinnen zullen aanwezig zijn in de kerkdienst op zondag 23 juni in de Martinuskerk. Wanneer voel je je ergens welkom? Wanneer je elkaar kunt verstaan en begrijpen. Onze gasten in de dienst op 23 juni spreken allemaal Engels. In de dienst willen we daar rekening mee houden en de dienst zoveel mogelijk in het Engels en het Nederlands houden. We zullen elk in onze eigen taal kunnen zingen en waar de ene taal gesproken wordt, zal de andere taal op schrift of via de beamer mee te lezen zijn.

In deze dagen net na Pinksteren mag het op **23 juni** in de kerk van Markelo wel een beetje Pinksteren lijken als mensen elkaars taal spreken en moeite doen om elkaar te begrijpen. Maar, wat belangrijker is, we delen met elkaar in het geloof in Jezus als de Opgestane Christus en we belijden dat God de Vader wil zijn van ons allen. We hopen in deze dienst iets te ervaren en zichtbaar te maken van Gods liefde voor mensen, door onze gasten van overzee en uit Nederland en Markelo een warme plek te bieden om samen God de lof te brengen en Hem te bidden om kracht.

Na de dienst is er gelegenheid gasten en gemeente-leden te ontmoeten tijdens de koffie en eventueel een brunch.

Op vrijdag **28 juni** om 19 uur komen we bij elkaar in de Grote Zaal van de Anholtskamp voor de zangavond. Bewoners van de Anholtskamp en de aanleunwoningen zijn welkom, maar ook anderen die mee willen zingen en mee doen en samen gezellig koffie willen drinken, zijn van harte welkom. Wat er op het programma staat, is nog niet bekend.

30 juni

Met een groep van 10 mensen zijn we anderhalfjaar geleden begonnen met een belijdenisgespreksgroep. Eén keer per maand kwamen we bij één van de groepsleden thuis bij elkaar om met elkaar gedachten te delen over leven en geloven. Het waren en zijn bijzondere avonden, die wij ook in het komende seizoen als hele groep zullen voortzetten nu 4 groepsleden hebben aangegeven in de dienst van **30 juni 2013** belijdenis van hun geloof te willen doen.

Het verheugt ons als kerkenraad aan de gemeente bekend te mogen maken dat Mirna Bussink, Larenseweg 54, Arne Wessels, Koemweg 7, Herbert van Putten en Mirjam van Putten - Hegeman, Holtdijk 6A op zondag 30 juni in de Martinuskerk te Markelo een

persoonlijke belijdenis van hun geloof willen geven.

De dienst wordt voorbereid met en vormgegeven door de belijdeniscatechisanten. Allen van harte welkom om deze bijzondere gebeurtenis mee te maken. Na de dienst is er koffie en gelegenheid tot een persoonlijk woord. Denk je nu: hé, dit spreekt me aan. Er heeft zich al een stel aangemeld, dus in het nieuwe seizoen willen we graag starten met een nieuwe belijdenisgespreksgroep. Wil je ook meedoen, meld je dan aan bij ds. Elly Nordt.

Stokkum: Bij de planning van het preekrooster was van tevoren niet bekend, dat de buurtdienst van 30 juni zou samenvallen met een belijdenisdienst in het dorp. Dit laatste kon niet op een andere datum, en een verplaatsen van de buurtdienst gaf geen beter alternatief. We hebben het dus zo gehouden. Hopelijk weten er nog genoeg mensen de weg te vinden naar het gebouwtje in Stokkum, en zit de Martinuskerk ook goed vol. Wie weet kunnen we zelfs een buitendienst houden achter de school. Op het leesrooster staat Lucas 9: 51-62 aangegeven. Dat gaat over de verschillende reacties van mensen op Jezus. De één staat open voor Hem, een ander wijst Hem de deur. Hoe reageren wij?

Gedoopt:

In de dienst van 26 mei 2013 zijn 5 kinderen door de doop lid geworden van de gemeente in Markelo. Wij feliciteren Harrie en Erica Kornet die hun zoon Naud lieten dopen. Welkom in ons midden heten we Dorian, de zoon van Gerrit en Ellen Leeftink. Van harte feliciteren we het gezin Arjan en Janneke Rohaan met de doop van hun zoon Laurens. Het is fijn dat Alfred en Annemieke Schut in de kerk waren voor de doop van hun zoon Rijk. Tenslotte feliciteren we Vera, omdat haar ouders Wilco en Jessica Timmer haar ten doop hielden.

Wij heten pasgedoopte kinderen met hun ouders en broertjes en zusje van harte welkom in de gemeente en wensen hen de nabijheid en zegen van God toe.

OPPAS-ZONDAGSSCHOOL-NEVENDIENST

Onder kerktijd is er in het dienstgebouw crèche voor de allerkleinsten en zondagsschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Ook gaan de kinderen soms vanuit de kerk naar de zondagsschool in het dienstgebouw, waar dan het bijbelverhaal van die zondag vertaald wordt op een manier die voor kinderen leuk en begrijpelijk is. Alle kinderen die op de basisschool zitten zijn vanzelfsprekend welkom!

Wie wil de leiding van de kindernevendienst op zondagmorgen komen versterken?

JEUGDKERK

Elke 3e zondag van de maand is er voor tieners van 12 - 16 jaar jeugdkerk in het dienstgebouw van 10 tot 11 uur.

VERVOER

Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Janni Bussink - Pinkert, tel. 363123 (bel s.v.p. op zaterdagmiddag).

Voor de Anholtskamp is Jenny Wibbelink-Wolthuis de contactpersoon, tel. 361908.

WELKOM OP DE DONDERDAGMORGEN

Tijdens de markt op donderdagmorgen is er in het dienstgebouw van 9.30 tot 12.00 uur gelegenheid voor ontmoeting en gesprek onder het genot van een kop koffie of thee. **Iedereen** is daar van harte welkom aan de koffietafel!

AGENDA

11 juni: Om 20.00 uur begint een informatieve avond bij Getty en Janet Eggink voor de groep, die naar Csurgó afreist.

13 juni: BC-plus bij Marlies Dondertman, Oldenhof 13

Wijk Noord

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3
Telefonisch spreekuur:
di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur
tel. 361238; email: martends@online.nl
vrije dag: maandag

GEBOREN

Steven en Yvette Kettelarij zijn op 21 mei de gelukkige ouders geworden van hun zoon Sem. Hij kwam in het ziekenhuis in Hengelo ter wereld. Sem is hun eerste kind. Moeder en zoon mochten na enkele dagen naar hun huis aan de Burg. Nilantlaan 32 terugkeren. We wensen hun een voorspoedige kraamtijd toe en Gods zegen over het leven van Sem.

TROUWEN

Arne Wessels en Carien Brinkhuis zullen hun relatie op vrijdag 7 juni om 11.00 uur bevestigen in 'Het Beaufort'. Ze vragen Gods zegen over hun huwelijk in een trouwdienst in de Martinuskerk. Deze begint om 12.00 uur. Het is altijd weer bijzonder om te zien hoe twee mensen gek zijn op elkaar. Toen ik met hen kennismaakte in hun woning aan de Koemweg 7 werd mij dat duidelijk in de manier waarop ze elkaar in de ogen kijken. Liefde bindt, ook

wanneer er verschillen zijn in karakter of levensovertuiging. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd en veel geluk toegewenst!

WIJ GEDENKEN

Eenvoud was zijn kracht

zorgzaam stond hij in dit leven.

Nooit heeft hij aan zichzelf gedacht.

Belangrijk was te kunnen geven.

Met deze mooie woorden laten Janna Hoevink, de kinderen en de kleinkinderen weten dat ze afscheid hebben moeten nemen van man, vader en opa Herman Johan Hoevink. Herman is 77 jaar geworden. Sinds 1983 woonde Herman met het gezin aan de Oude Rijssenseweg 12 in Markelo. Na hun huwelijk in 1965 kwamen Herman en Janna naar de Tolweg in Markelo. Zijn geboortehuis staat echter aan de Brilsteeg in de Holter Borkeld. Herman was het zesde kind in een gezin van 7. Al jong, op 13-jarige leeftijd, ging hij werken, veel seizoenswerk. Hij hield van het contact met mensen. Daarom was het melk monsteren ook prachtig werk. Toen dat door hartproblemen niet meer kon, kreeg Herman een nieuw leven met tochten op de fiets en mensen bezoeken, collecteren en folders rondbrengen. Verder deed hij veel huishoudelijk werk, zodat Janna zijn vrouw, kon helpen bij de kinderen en was hij bijv. opa bij het houtdorp en oppas-opa. Na een goed leven kwam er, na een kort ziekbed, op 25 april 2013 een einde aan het leven van Herman Hoevink.

In de dienst op 29 april hebben we afscheid van Herman genomen. We hebben hem herinnerd als de man die hij was: een man van weinig woorden, met een goed hart, zorgzaam en een harde werker. We stonden stil bij de woorden uit Psalm 23 waar de Heer zegt dat Hij als een Herder voor ons zal zorgen, ons zal dragen wanneer dat nodig is en ons zal steunen met zijn stok en troosten met zijn trouw. Het lichaam van Herman hebben wij aan de aarde toevertrouwd op de Algemene Begraafplaats. Wij vragen voor Janna, de kinderen en de kleinkinderen om de zegen van de Heer.

Tot enorm verdriet van de familie heeft Gerritdina Hendrika ten Tije-Straalman geen andere weg meer gezien dan een eind te maken aan haar leven. Moederdag had ze nog gevierd met haar kinderen Jan en Christine en hun gezinnen. Een dag later, 13 mei 2013, werden ze aan de Oude Rijssenseweg 19 geconfronteerd met een abrupt einde van haar leven. De verslagenheid op camping 'De Keite' was groot. Sinds haar trouwen in 1968 met Jan

ten Tije heeft ze daar gewoond. Ze heeft er vele mooie jaren gekend. Zelf kwam ze van Stokkum. Maar ze groeide op in Goor, waar haar ouders met haar broer en zus naartoe waren verhuisd. In 2009 overleed haar man na een kortstondige, ernstige ziekte. Eerst sloeg ze zich nog goed door de rouwperiode heen, maar later kreeg ze meer moeite met het gemis van Jan. De laatste maanden kreeg ze last van een depressie. Voor rust en ontspanning mocht ze graag vertoeven in de buurt van stromend water. Op zaterdag 18 mei is in het uitvaartcentrum verwoord wie Gerda was: een lieve, spontane vrouw, die hield van gezelligheid en humor had. Een vrouw met een luisterend oor voor anderen, bescheiden en een tikkeltje chaotisch. Kinderen kregen veel ruimte. Gerda is niet ouder dan 65 jaar geworden. Haar lichaam is te ruste gelegd op de algemene begraafplaats. Dat was amper een week nadat in heel andere omstandigheden afscheid is genomen van opa Jan Schorfhaar. Moge Gerda vrede hebben gevonden bij God in wie zij geloofde.

ZOMER VER WEG EN TOCH DICHTBIJ

Nog even en onze zomervakantie vangt aan. Hopelijk vinden toeristen in Nederland dan wel beter weer dan in de voorbije weken van mei. Toen leek het af en toe eerder op herfst dan op een mooi voorjaar. Dat wordt sparen voor een ongetwijfeld hoger uitvallende eindafrekening voor gas en elektriciteit. Het weer hebben we gelukkig niet in de hand, wordt vaak gezegd. Onze gezondheid kunnen we beter beheersen, maar ook dan zijn we soms machteloos. Wanneer het gaat om een ernstige ziekte, gebeurt dit naar mijn beleving vaker dan ik hier in eerdere jaren heb meegemaakt. Of vergis ik mij? Ook al zijn er hoop gevende verhalen van herstel, toch vindt genezing helaas nog veel te weinig plaats. Ons rest in zulke situaties weinig anders dan uit te zien naar die grote zomer, waar gezang 288 uit het 'Liedboek voor de Kerken' (1973) over spreekt, als beeld voor een nieuw tijdperk zonder ziekte en dood. Van mij mag het nu al zomer worden.

Met vriendelijke groeten, Marten Dijkstra

Wijk Zuid

Predikant: ds. E.E. Nordt

Roggestraat 4

tel. 388892, bij geen gehoor kunt u de
telefoonbeantwoorder inspreken.

email: nordt57@hetnet.nl

WIJ GEDENKEN

Op de respectabele leeftijd van 89 jaar overleed Jan Schorfhaar op 3 mei in het ziekenhuis te Deventer. Terwijl hij anders snel weer opknapte, bleef zijn herstel nu uit. Zijn leven lang heeft hij gewoond op de boerderij aan de Visschersdijk 5. In 1947 trouwde hij met Mina Beltman uit Herike. Ze kregen een zoon en een dochter, klein- en achterkleinkinderen. Een groot verlies was het overlijden van hun zoon op 45-jarige leeftijd ten gevolge van ziekte. Er gingen bewogen jaren aan vooraf. Jan wist wel steeds de kracht te vinden om met moeilijkheden om te gaan. Afgezien van ouderdomskwalen bleef hij vitaal genoeg om thuis te kunnen blijven wonen, ook nadat zijn vrouw in 2008 heel onverwacht stierf. De nabijheid van zijn dochter met haar man en het gezin van zijn kleindochter hebben daarin zeker een rol gespeeld. Hij was behulpzaam, had schik met de achterkleinkinderen en vond afleiding in het maken van goastokken. Hij bleef tot het einde toe betrokken bij de kerk, waar hij vele jaren ouderling is geweest en nog actief meedeed met een gespreksgroep. Hij hield van de jacht en de natuur en kon vele verhalen vertellen. Met het beeld van Jezus als goede herder hebben we afscheid van hem genomen in een dienst van woord en gebed. In de verwachting van het eeuwige leven vond daarna zijn begrafenis plaats op het kerkhof van Markelo. MD

Op 6 mei stierf Jan Willem Schippers in zijn woning aan de Roosdomsweg 15. Sinds dit jaar had hij voortdurend extra zuurstof nodig, maar dat was niet meer voldoende om hem in leven te houden. Zijn conditie was te zeer verslechterd. Met pijn in zijn hart moest hij afscheid nemen van zijn vrouw Rikie, de beide dochters en zoon en zijn klein- en achterkleinkinderen. De laatste maanden waren intensief, maar waardevol. Wim is geboren in de Stationsstraat, waar hij opgroeide met twee broers en twee zussen. Zijn vader handelde in biggen, maar hij ging zelf een technische kant op. Vele jaren heeft hij bij smederij Dollekamp gewerkt. In zijn vrije tijd kluste hij bij. Zelf gemaakte trappen of skelters vonden hun weg in de familiekring. Wim heeft verschillende hobby's gehad, zoals vissen, konijnen fokken en biljarten. In zijn jeugd speelde hij in het eerste elftal van Sportclub Markelo. Later werd hij supporter van zijn zoon, die hem in talent overtrof. Met zijn vrouw bracht hij vele uren door in de natuur. Na hun trouwen in 1957 woonden ze eerst bovenaan de Markeloseberg en later op de Wehmekamp. Wim was recht door zee, kon impulsief handelen

en leefde bij de dag. De laatste tijd werd hij milder en uitte hij zijn gevoelens meer dan voorheen. Tijdens de crematieplechtigheid in Usselo is op passende wijze afscheid van hem genomen. MD

Voor mij zit inmiddels een deel van de vakantie erop. Het weer in Nederland roept echter nog geen vakantiegevoel op. Toch hebben we meer en meer behoefte aan licht, warmte en zon. Hopelijk kunnen we elkaar nog wat licht geven in de diensten en de bijeenkomsten van de kerk door de week. Hopelijk verspreiden we wat warmte onder elkaar door gezelligheid en een compliment of een bemoedigend woord. Hopelijk worden wij in de donkere of lichte dagen van ons bestaan altijd bijgelicht door het Licht en de warmte van de Zon van God. Sterkte bij alles waarvoor u en jij dat nodig hebt en een groet, in verbondenheid met de Heer,

Een hartelijke groet en een goede tijd gewenst,
Ds. Elly Nordt

Kerkenraad

Kerkenraadsvergadering van 3 april 2013

De voorzitter opent deze vergadering en leest voor over "het licht van Pasen".

LITURGISCH CENTRUM

Er is een offerte voor de kosten van het vervangen van de banken tot de zijdeur over de volle breedte van de kerk en plaatsen van de stoelen. Ook zal dan de gebruikersvergunning na gekeken worden wat er werkelijk moet gebeuren.

Op 23 mei zal er een infoavond gehouden worden, waarin belangstellenden uit de gemeente kunnen zien wat er gaat gebeuren.

PROJECT MIDDENGEGENERATIE

Het doel van het project is het contact leggen met deze leeftijdsgroep. De werkgroep heeft een lijst opgesteld van mensen die ze geschikt achten als bezoeker.

Kerkenraadsvergadering van 1 mei 2013.

Joke Doornhein opent de vergadering met een terugblik op de kroning van Koning Willem - Alexander waaraan ook in de kerkdienst van afgelopen zondag aandacht besteed werd. Zij leest Psalm 145 voor.

In de laatste Kerkinformatie staat dat er een trend is dat minder leden in de kerk komen en er meer sluitingen van kerken zijn. Wat is er nodig om in 2025 nog kerk te zijn in een dorp? Hoe kunnen we kansen creëren?

Joke roept de vergadering op om er met elkaar voor te blijven gaan, elkaar te stimuleren en in overleg initiatieven tot stand te brengen.

Liturgisch centrum:

Over twee jaar kan het tweede project starten om de banken in het midden en aan de rechterkant te vervangen. Door extra acties, fancy-fair en verkoop van boeken kan daarvoor een bedrag bij elkaar gehaald worden. De kerkrentmeesters zullen informeren naar de begin- en einddatum van de verbouwing, zodat duidelijk is dat de kerk met de open dagen geheel toegankelijk is.

Project middengeneratie. Er zijn uitnodigingen voor de informatieavond op 14 mei verstuurd naar de 89 personen die wij voor ogen hebben om de interviews af te nemen. De leeftijdsgroep (30-50 jaar) wordt definitief bepaald, nadat bekend is hoeveel interviewers wij hebben. De volgende stap in het project is de verdeling van de leden over de interviewers. De startdatum is 15 september.

Henk Jansen meldt dat in Elsen een ander orgel is gekomen. Dit is mogelijk gemaakt door het fonds van de Vereniging van Armen uit Elsen.

Elly gaat naar de voorlichtingsbijeenkomst van de universiteit in Amsterdam inzake de begeleiding van een stagiaire en de nieuwste inzichten over stages. Er zijn twee soorten stages; een snuffelstage in het 1e jaar en een stage in het laatste leerjaar.

Joke doet een oproep aan de vergadering of iedereen in zijn/haar netwerk wil kijken of er iemand is die onze website kan bijhouden. Ook moet de website vernieuwd worden. Daarnaast wordt een oproep geplaatst in het kerkblad en op Maarkels Nieuws. Er moet een redactie komen om te beoordelen wat wij als kerk wel/niet willen publiceren.

Bram de Boer meldt dat we nog twee jaar te gaan hebben voor de restauratie van de buitenkant van de kerk. Dit jaar zal het metselwerk in originele staat worden teruggebracht en het dak van de consistorie worden gerepareerd, daarnaast is er wat schilderwerk. Wij ontvangen hiervoor 50% overheidssubsidie (BROM). Daarna zal de binnenkant gerestaureerd worden met de regeling BRIM.

De Peruaanse maaltijd was een succes. 25 personen zaten aan. De opbrengst (na aftrek van onkosten) gaat naar de actie van het ZWO.

Project middengeneratie.

Dinsdagavond 14 mei jl. werd in het Dienstgebouw de eerste informatieavond voor

vrijwilligers en kerkenraadsleden gehouden ter voorbereiding van het project middengeneratie. Na een toepasselijke opening door Joke Doornhein, gaf Jan Haas m.b.v. een PowerPoint presentatie informatie over de al gezette stappen en de nog te zetten stappen in dit project: het aantal bezoeken, hoe kondig je een bezoek aan, format te gebruiken vragen, neutrale houding bezoeker enz..

Als reactie op deze informatie volgden tal van vragen, die door de werkgroep zo goed mogelijk beantwoord werden.

In een volgende bijeenkomst, 5 september a.s., zal meer gerichte instructie gegeven worden, o.a. handvatten voor gesprekken. Dit alles o.l.v. mw. Jannie Wiltjer, gemeenteadviseur van de classis.

Voor het welslagen van dit project kunnen we nog wel wat meer vrijwilligers gebruiken, immers: 'met meer handen, kun je meer werk verrichten'. Voelt u hiervoor, aarzel niet en geef je op!

Namens de werkgroep:

Ton Oostdijk 362069

Email: tmo@kpnmail.nl

Diaconie

COLLECTEN.

De eindcollecte van 16 juni willen we bestemmen voor de St. Manengouba.

Deze stichting heeft ten doel het ondersteunen en bevorderen van kleinschalige ontwikkelingsprojecten in Afrika, in het bijzonder in Kameroen. Ook bestaat de mogelijkheid personen te ondersteunen, met name gericht op onderwijs.

Een belangrijk project op dit moment is CFRASH. Het Centrum staat in Baham, Dit centrum voor gehandicapten is in 1996 opgezet door POKAM Zacharie. Deze POKAM is jarenlang chauffeur geweest en heeft veel rondgereisd. Hij heeft gezien dat gehandicapten bijna overal aan hun lot worden overgelaten en hij was daar zeer van onder de indruk. Hij heeft toen besloten zelf iets voor de gehandicapten te doen.

Op 23 juni is de eindcollecte voor **Noodhulp aan Syrië**. Tijdens deze speciale dienst waarin wij denken aan de mensen die voor onze vrijheid hebben gestreden, willen wij de eindcollecte bestemmen voor mensen die nu te lijden hebben onder oorlogsgeweld. De hulpverlening die Kerk in Actie via de ACT Alliance in Syrië, Jordanië en Libanon uitvoert, is

nog steeds hard nodig.

Door het geweld zijn veel scholen in Syrië gesloten. Ze zijn beschadigd, met de grond gelijk gemaakt of zijn ingericht als schuilplaatsen voor de vluchtelingen in het land. Het gaat vooral om scholen in Idlib, Aleppo en Der'a. Daardoor kunnen veel kinderen niet meer of veel minder vaak naar school. In Syrië zet de ACT Alliance zich onder andere in voor onderwijs, voedselvoorziening en onderdak.

Bent U niet in de gelegenheid om deze diensten bij te wonen, maar wilt U wel een gift doen voor deze doelen, dan kunt U het overmaken op bankrek. nr. 3407.00.327 van de diaconie o.v.v. de bestemming.



BIJBELLEESROOSTER

juni 2013		
ma 3	Galaten 1:13-24	Paulus over zijn roeping
di 4	Psalm 21	Koningslied
wo 5	Spreuken 10:1-11	Kracht-termen
do 6	Spreuken 10:12-22	Spreken is modder, zwijgen is goud.
vr 7	Spreuken 10:23-32	Tegen-stellingen
za 8	Psalm 26	Schone handen
zo 9	Lucas 7:11-17	De zoon komt terug
ma 10	Lucas 7:18-35	Meedoen of niet
di 11	Lucas 7:36-50	Voetwassing
wo 12	Lucas 8:1-15	Zaaien
do 13	Lucas 8:16-21	Familieverhaal
vr 14	Psalm 52	Ontmaskering
za 15	Galaten 2:1-10	Ruimte
zo 16	Galaten 2:11-21	Paulus versus Petrus
ma 17	Galaten 3:1-14	Tact?
di 18	Galaten 3:15-29	Nalatenschap
wo 19	Spreuken 11:1-11	Eerlijk duurt het langst
do 20	Spreuken 11:12-21	Positief of negatief
vr 21	Spreuken 11:22-31	Geven
za 22	Psalm 53	Gezocht: verstand
zo 23	Lucas 8:22-39	Bezeten (van angst)
ma 24	Lucas 8:40-56	Opgewekt
di 25	Lucas 9:1-17	Levensmiddelen
wo 26	Galaten 4:1-11	Rechten van het kind
do 27	Galaten 4:12-20	Paulus' barensweeën
vr 28	Galaten 4:21-31	Beeld-verhaal
za 29	Galaten 5:1-12	Scherpte
zo 30	Galaten 5:13-26	Vruchtbaarheid
juli 2013		
ma 1	Lucas 9:18-27	Identiteitsbewijzen
di 2	Lucas 9:28-43a	Hoog bezoek
wo 3	Lucas 9:43b-50	Groot en klein

Open kerkdagen Markelo 2013

“De Vrouwenmantel”

Voor veel mensen is de vrouwenmantel in Diepenheim een begrip geworden. Kunstproject “de Vrouwenmantel” met als titel “**Met de mantel der liefde**” was een idee en initiatief van Martha van Schaik, autonoom beeldend kunstenaar, creatief therapeut

Beeldende vormen. Het project is in 2012 samen met vrouwen uit Diepenheim gerealiseerd in de Johanneskerk in Diepenheim.

Dit project was een groot succes en maakte ons enthousiast. Na overleg met de vrouwen uit Diepenheim mogen deze prachtige mantels, die door hun kleuren, verschijning, en ook door de gehanteerde werkvormen een weergave van die bepaalde Bijbelse vrouw zijn, ook in Markelo worden tentoongesteld.

Centraal binnen dit project staan acht vrouwen uit de Bijbel die bekend of juist minder bekend zijn: Eva, Sara, Batseba, Naomi, Ruth, Maria, Maria Magdalena en Martha.

De mantels zijn voor iedereen te bewonderen tijdens de Open Kerkdagen van **11 juli 2013 t/m 15 augustus 2013 op donderdagmorgen van 10.00 uur tot 12.30 uur** in de Martinuskerk.

Wij hopen met deze schitterende creaties en het niet weg te denken orgelspel weer veel vakantiegangers, inwoners van Markelo en anderen zinvolle morgens te mogen bezorgen.

Commissie Open kerkdagen

CURSUS THEOLOGISCHE VORMING VOOR GEÏNTERESSEERDEN (TVG)

De cursus is een landelijk initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland. Het doel van de cursus is een bredere visie te geven op kerk en samenleving. De cursus heeft een leerplan dat bestaat uit de kernvakken:

- Oude en Nieuwe testament
- Kerkgeschiedenis
- Geloofsvragen/dogmatiek
- Ethiek
- Praktische theologie: liturgiek, pastoraat, diaconaat.

Daarnaast worden er toegevoegde vakken gegeven zoals:

- Filosofie
- Feministische theologie
- Islam
- Jodendom
- Spiritualiteit

De cursus staat open voor iedereen die interesse heeft. Er zijn geen toelatingsvoorwaarden zoals een speciale vooropleiding of lidmaatschap van een kerk aan verbonden.

Een cursusjaar omvat 30 avonden, van september t/m mei. In principe duurt de (gehele) cursus

3 jaar. De docenten zijn theologen, predikanten en andere bevoegde deskundigen. Aan het eind van de cursus wordt een certificaat uitgereikt.

De cursus wordt gehouden op dinsdagavond van 19.30 – 22.15 uur in het wijkgebouw van de PKN Brongemeente, Gerrit Peuscherstraat 3, 7558 BA te Hengelo.

De kosten van de cursus bedragen € 200,- per jaar (inclusief lesmateriaal), betaling in 4 termijnen à € 50 is mogelijk.

In 2013 start de cursus – bij voldoende deelname – op dinsdag 17 september 2013.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Ds. Herman Koetsveld – cursusleider
tel. 074-278 32 03 – email: hkoetsveld@pkn-hengelo.nl

Mini Kruijer-Stuifzand – coördinator
tel. 074-243 33 76

email: minikruijer@kpnmail.nl



Ga mee op reis naar Burkina Faso .

Ben jij tussen de 18 en de 24 jaar?

Zou jij in oktober tien dagen op reis willen naar Burkina Faso voor Kerk in Actie samen met 9 andere jongeren? Dat kan via ons jongerenwerk JOP en Togetthere. Na afloop ga je als ambassadeur van Kerk in Actie bij kerken, scholen en jongeren langs om over je ervaringen te vertellen. De reis is van 17 t/m 27 oktober 2013

Jouw bijdrage: 850 euro. Onze bijdrage: een goede voorbereiding en reisbegeleiding en een bijzondere ervaring. Ter voorbereiding op de reis vinden er trainingsdagen plaats (met overnachting). Die zijn verplicht.

1e voorbereiding: start donderdagavond 12 – zaterdag 14 sept. (aansluitend is het Changemakerfestival) .

2e voorbereiding: za. 28 en zo. 29 sept.

Terugkomweekend: vrijdagavond 15 en zaterdag 16 nov.

Coachingsdag voor de campagne: zaterdag 11 januari 2014.

Grijp deze kans! Meld je aan vóór 1 juli 2013.

Informatie: Hanneke van den Biggelaar, hanneke.van.den.biggelaar@togetthere

VAN DE ZONDAGSSCHOOL



1^e Pinksterdag hebben we een gezellige morgen gehad bij de Zondagsschool Elsen. Nadat we ons bij de Beestenboel hadden verzameld, zijn we samen richting de Bovenberg gelopen. Daar was een parcours uitgezet voor het klootschieten. Maar niet met een kleine , zware klood. Nee, dit keer werd

het gespeeld met een bal. Deze moest zo ver mogelijk weggeschoten worden zodat zo weinig mogelijk streepjes opgeschreven hoefden te worden. Je zou verwachten dat de jongens de dienst hierbij zouden uitmaken maar niets was minder waar. De meiden deden niets voor de jongens onder en hebben hun steentje bijgedragen om het parcours zo snel mogelijk af te leggen. Deze inzet werd na afloop beloond met een heerlijke pannenkoek bij de familie Vasters. En zo kunnen we terugkijken op een hele gezellige en vrolijke afsluiting van het seizoen.



Protestantse gemeente Markelo

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo

Tel: 0547-363890 fax: 0547-276637

Redactie Markelo's kerkblad:

Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709

Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439

Hr. M.H. van Vrouwerff, Stationsweg 25, tel. 361609

Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652

Het eerstvolgende nummer verschijnt op **1 juli 2013**. Inleveren kopij vóór donderdag **20 juni 2013**, liefst via E-mail: kerkblad@pkn-markelo.nl

Kerkenraad:

Preses: Mevr. J. Doornhein-Vastenborg

Meenweg 6 tel. 272031

Scriba: Dhr. J.J. Haas (email: pg.markelo@home.nl)

Tolweg 40b tel. 362063

Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890

(email: dienstgeb@pkn-markelo.nl)

Voorgangers:

Ds. Elly E. Nordt,

Roggestraat 4 tel. 388892

Ds. Marten Dijkstra,

Tolweg 3 tel. 361238

Kerkelijk bureau:

Mevr. H.T. Aanstoot - Meijerink

Openingstijden: ma. 9-12 uur; wo. 9-12 uur; vr. 9-12 uur

adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242

E-mail: kerkburo-markelo@hetnet.nl

College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente:

Rabobank: 34.07.01.153

Diaconie Protestantse Gemeente:

Rabobank: 34.07.00.327