



MARTINUSKERK

Markelo's Kerkblad

Uitgave van de
Protestantse gemeente Markelo

Internet: www.pkn-markelo.nl

Meditatie

*Er is een verhaal dat ik over mijn leven vertel.
Ik rangschik de feiten
tot zelfgeconstrueerde zekerheid.
Wat niet past, doe ik weg
als een vreemdeling waarvoor ik geen plaats heb.
Zo probeer ik mij veilig te stellen
en klamp mij vast
aan hebben en houden.*

*Er is een verhaal dat God
over mijn leven vertelt.
Als ik volhard
in mijn zelfbetrokken
perspectief,
sluit ik mij buiten dit
verhaal.
Ik speel geen rol, ik heb
geen naam.*

*Maar als ik mij door het
vreemde
uit mijn eigen constructies
laat bevrijden,
kan ik verwonderd zien
hoe juist, wat mij niet paste,
mij opneemt
in een eindeloos verhaal
van liefde en leven
om niet.*



Verwachten en verlangen

De weken van Advent zijn weer aangebroken. Het is de tijd van verwachten van wat komen gaat, de verwachting van een Kind. Verwachten heeft een doel, een richting en wij allemaal verwachten hetzelfde: Het Kerstfeest, als... de geboorte van het kindje Jezus in de stal te Bethlehem. Maar wanneer de dagen van het kerstfeest zijn aangebroken, wat verlangen wij dan? Een witte kerst wordt vaak gezegd, maar het weer in Nederland geeft vaker een groene kerst dan een witte. Een rijk gevulde tafel bij het kerstdiner? Een paar gezellige dagen met de familie? Een leuke wintersportvakantie met vrienden? Even een paar dagen niet de stress van het werk of de drukte van het gezin? Een glimp van warmte en aandacht in deze donkere dagen van eenzaamheid en stil verdriet? Verwachten kunnen we samen, maar wanneer kerst daar is, hebben we allemaal verschillende verlangens. Dit is niet alleen zo in onze situatie van thuis, gezin en familie, maar

ook onze verlangens ten aanzien van de diensten in de kerk met de kerstdagen zijn heel verschillend. Allemaal verlangen wij te horen de blijde Boodschap van de geboorte van het kindje Jezus als de Zoon van God. En allemaal verlangen wij door deze goede tijding geraakt te worden, niet met ons verstand, want deze boodschap van Godswege laat zich niet begrijpen, maar tot in ons gevoel. We zijn echter allemaal verschillende mensen en de weg naar het gevoel is

niet voor iedereen hetzelfde. Dit maakt dat we met verschillende verwachtingen en verlangens naar de kerk gaan. Voor de één is een dienst met Kerst goed wanneer het lied "Stille Nacht" en het "Ere zij God" worden gezongen. Een ander zoekt een dienst die afwijkt van het gewone en iets heel feestelijks uitstraalt. Weer een ander verlangt een preek waarin vanuit de actualiteit nu eens een nieuw licht op het Kerstverhaal wordt geworpen.

Allemaal verlangen wij iets wanneer wij met Kerst naar de kerk gaan en al onze verlangens zijn uniek en goed. Wij allen mogen weten dat we in onze verlangens naar liefde, vrede en blijdschap gekend en erkend zijn door God de Heer. Maar in onze eigenheid en bijzonderheid verlangt de Geest van God dat wij ook gezamenlijk, met elkaar iets ervaren van het wonder van Gods keuze voor mensen.

Daarom kunnen we met heel verschillende verlangens naar de kerk gaan, maar wanneer we geraakt worden door de Geest van God zijn wij in zijn Naam verbonden aan elkaar. De Naam is geboren onder de mensen, toen en nu: Immanuël - God met ons.

Ds. Elly Nordt

**Kerstfeest zondagsschool
Acceptgiro ingesloten**



Kerkdiensten

Zondag 8 december Martinuskerk 2^e Advent Medewerking door Gospelkoor ENJOY

10.00 uur mevr. Beuving-Dannenbergh
Eindcollecte: CvK en onderhoudsfonds

Zondag 15 december Martinuskerk 3^e Advent

10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diac./kerstpakketten minima

Zaterdag 21 december Anholtskamp Kerstviering

15.00 uur ds. Elly Nordt
Eindcollecte: Diac.

Zaterdag 21 december Martinuskerk

19.30 uur Kerstviering Zondagschool

Zondag 22 december Martinuskerk 4^e Advent

10.00 uur ds. Elly Nordt
Eindcollecte: Diac./Missionairwerk

19.30 uur ds. M. Dijkstra Volkskerstzangdienst

Eindcollecte: CvK./onderhoudsfonds

Dinsdag 24 december Martinuskerk Kerstgezinsdienst

19.30 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diac./ZWO kinderen in de knel

Dinsdag 24 december Martinuskerk Kerstdienst m.m.v het Kerkkoor

22.30 uur ds. Elly Nordt
Eindcollecte: CvK./orgelfonds

Woensdag 25 december 1^e Kerstdag: Martinuskerk

10.00 ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK./jeugdwerk
Medewerking: zie "bij de diensten"



Zondag 29 december Martinuskerk

10.00 ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK./oudejaarscollecte

Zondag 5 januari Martinuskerk Nieuwjaarswensen en koffiedrinken

10.00 uur ds. Elly Nordt
Eindcollecte: CvK

Zondag 12 januari Martinuskerk

10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Buurtdienst Stokkum
10.00 uur ds. Elly Nordt
Eindcollecten: CvK

Zondag 19 januari Martinuskerk

10.00 uur ds. Elly Nordt
Eindcollecte: Diaconie

Zondag 26 januari Martinuskerk Heilig Avondmaal (lopend)

10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie

BIJ DE DIENSTEN.

Het kerstproject van de KND is dit jaar heel leuk! Het kerstproject gaat over "de 5 vrouwen van Jezus" (Lees vrouwelijke voorouders).

Kind op Zondag heeft dit prachtig uitgewerkt met verhalen, liedjes, kaarsenlied enzovoorts.

We hebben allemaal mooie posters van deze dames. De afsluiting is op kerstmorgen met Maria.

De posters zijn zo prachtig dat we deze maar niet zo willen bepakken met punaises.

Om de kinderen op een goede manier mee te geven hoe en wat de weg naar kerst is, heeft de leiding van de KND bedacht om "de toekomst van onze kerk" (de kinderen) maar eens zelf het heft in handen te geven.

Iedere week nemen we één "dame" mee naar de consistorie om hierover te praten, te zingen, te schilderen enz. Bij terugkomst in de kerk kunnen we dan vertellen aan de mensen in de kerk waar wij het over hebben gehad.

Wat we naast de posters en lijsten willen maken met de kinderen zijn hun eigen lijstjes waar ze een mooie foto of herinnering in willen stoppen.

Op 1e Kerstdag als we het project samen afsluiten met chocomelk en koekjes kunnen we dan het eindresultaat laten zien en samen terugkijken op een geslaagd project.

Elke adventszondag zal er speciale aandacht worden geschonken aan één van de oer-moeders en de moeder van Jezus.

Kerstviering Anholtskamp: op 21 december willen we om 15 uur een dienst vieren in het teken van het kerstfeest, het gedenken van de geboorte van Jezus als de Christus in de stal te Bethlehem. Met een aantal dames zijn we begonnen aan de voorbereidingen om er een speciale dienst van te maken. Alle belangstellenden zijn van harte welkom, hetzij van de Anholtskamp of daarbuiten. Wilt u aanwezig zijn, maar hebt u vervoer nodig, neem dan contact op met Jenny Wibbelink.

Volkskerstzang: op 22 december bestaat het programma van de volkskerstzang uit samenzang, begeleid door fanfare of organist, een optreden van het mannenkoor en bijdragen van mij als predikant en Hendrika Nijenhuis als poëet. Welkom! De bijeenkomst begint om 19.30 uur, maar van tevoren speelt de fanfare en worden er enkele adventsliederen gezongen. MD

Kerstgezinsdienst op 24 december: Het plan is om met hulp van mensen van allerlei leeftijd op kerst-avond een verhaal uit te beelden dat aansluit bij kerst, afgewisseld met liederen en overdenking. Vóór de viering is er samenzang.

Kerstdienst op 24 december: Aan de nachtdienst om 22.30 uur zal medewerking worden verleend door het Markelo's Kerkkoor. Het koor heeft mooie liederen en muziek ingestudeerd om de dienst feestelijk te maken. We beginnen met samenzang. Verder zingen we kerstliederen en horen het Evangelie van de geboorte van het Kind.

Eerste Kerstdag: In deze morgendienst sluit de kindernevendienst de vertellingen af over vijf bijzondere vrouwen, die elk een link hebben met Jezus. Gerrolt Droogsma (orgel) en Wim Schottink (trompet) zorgen voor de muzikale begeleiding. Er wordt gedacht aan een gelegenheidskoor dat enkele liederen uit het nieuwe liedboek zingt. Voordat de dienst begint luiden de ossenhoornblazers de komst van het Licht (Jezus) in, een gebruik dat in 2010 weer is ingevoerd.

Zondag 5 januari 2014: Op deze eerste zondag van het jaar 2014 is er na de dienst gelegenheid elkaar een goed en gezond Nieuwjaar te wensen onder het genot van een kop koffie of thee in het Dienstgebouw.

Zondag 12 januari 2014: De dienst in Stokkum staat op het rooster voor 12 januari. Naar alle waarschijnlijkheid is het Gebouwtje in Stokkum dan nog niet klaar voor gebruik. Evenals in november zijn wij weer welkom bij de familie Hafmans/Adolfsen in de Welle aan de Oude Borculoseweg 7.

Houd het briefje met de uitnodiging voor deze dienst goed in de gaten voor de juiste locatie. Het aanvangsuur van de dienst is wel gewoon 10.00 uur. De zondagsschool zal aan deze dienst meewerken. U krijgt gelegenheid om elkaar een goed Nieuwjaar te wensen en ik vermoed dat er nieuwjaarsrolletjes bij de koffie zijn.

OPPAS-ZONDAGSSCHOOL

Onder kerktijd is er in het dienstgebouw crèche voor de allerkleinsten en zondagsschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Alle kinderen die op de basisschool zitten zijn vanzelfsprekend welkom!

KINDERNEVENDIENST

Elke zondagochtend tijdens de kerkdienst is er voor de kinderen een kinder(neven)dienst. We gaan dan vanuit de kerk naar onze eigen ruimte waar het Bijbelverhaal van die zondag vertaald wordt op een manier die voor kinderen leuk en begrijpelijk is. Alle kinderen van de basisschoolleeftijd zijn welkom

JEUGDKERK

Elke 3e zondag van de maand is er voor tieners van 12 - 16 jaar jeugdkerk in het dienstgebouw van 10 tot 11 uur.

VERVOER

Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Janni Bussink - Pinkert, tel. 363123 (bel s.v.p. op zaterdagmiddag).

Voor de Anholtskamp is Jenny Wibbelink-Wolthuis de contactpersoon, tel. 361908.

WELKOM OP DE DONDERDAGMORGEN

Tijdens de markt op donderdagmorgen is er in het dienstgebouw van 9.30 tot 12.00 uur gelegenheid voor ontmoeting en gesprek onder het genot van een kop koffie of thee.

Iedereen is daar van harte welkom aan de koffietafel!

AGENDA

4 dec.: **Mannenclub** bij de fam. Welmer, Noordachtersweg 3-118. Leiding: M. Dijkstra.

12 dec.: **Gespreksgroep** 'Rondom de Zonneweg', Fokkerstraat 37 (bij Ina Dollekamp).

18 dec.: **BROOK-DUO** met nieuw kerstverhaal in Martinuskerk op 18 december.

Aanvang 14.30 uur en 20.30 uur. (Voor inhoud: zie het kerkblad van november.)

20 dec.: Kerstconcert **MAR-CANT** in de Martinuskerk. Aanvang 20.00 uur (informatie op blz. 9)

GEDOOPT



In de dienst van 17 november 2013 is de doop bevestigd aan **Emmi Joanna**, dochter van Peter Winterman en Jozien Enzing en zusje van Brent. Het gezin woont aan de Stationsstraat 20.

Wij feliciteren de doopouders ook langs deze weg en heten Emmi van harte welkom in de gemeente.



Wijk Noord

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3
Telefonisch spreekuur:
di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur
tel. 361238; email: martends@ziggo.nl
vrije dag: maandag

WIJ GEDENKEN

Hij was zelf nog optimistisch, maar in de nacht van 27 op 28 oktober gaf zijn lichaam het op en kwam er een einde aan het leven van Berend Jan (Bertus) Stegeman. Twee dagen later zou hij 61 zijn geworden. Nadat er begin 2013 kanker was vastgesteld, had de behandeling eerst nog effect gehad. Eind september kon hij een reünie meemaken van school. Maar daarna ging zijn gezondheid achteruit. Na 42 jaren van trouwe dienst bij de vlaggenfabriek van Faber was hij nog maar pas met veel plezier begonnen aan een nieuwe baan als beheerder van de sporthal bij de Haverkamp. Tot zijn pensioen had hij dit hopen vol te houden. Zijn overlijden betekent een groot verlies voor zijn vrouw Bertha, de beide dochters en schoonzoon, en de kleindochter. Het doet ook zijn oude moeder, die op 27 oktober 1980 weduwe was geworden veel verdriet. Haar man, Bertus' vader, is eveneens niet ouder dan 60 jaar geworden. Bertus wordt geschetst als een handige, hulpvaardige en zorgzame man zonder poeha. Hij was gek van voetbal en een liefhebber van muziek. Sinds zijn huwelijk woonde hij aan de Wondaalstraat. Van huis uit kwam hij van de Bergweg, waar hij met zijn zus is opgegroeid. In Usselo vond de crematie plaats. Zijn naam is bijgeschreven in het gedachtenisboek van de kerk in het geloof dat hij gekend is bij God.

In de Stoevelaar overleed op 28 oktober Hermina (Mien) Zomer-Karst op de hoge leeftijd van 97 jaar. Ze kwam hier begin 2010 na een eerder verblijf in Huize Corel te Deventer vanwege dementie. Bij de oprichting van laatstgenoemde instelling was ze betrokken, toen ze nog in Deventer woonde, samen met haar man Johannes Zomer. In die periode had ze haar vroegere baan als verzorgster weer opgepakt. Van hun vijf kinderen zijn twee dochters naar de VS geëmigreerd, waar zij en haar man nog vele malen naar toe zijn gereisd. Ze kregen klein- en achterkleinkinderen. Mien was een vrolijke, ondernemende vrouw, die voor haar mening uit durfde komen. Ze kon goed kleding maken en heeft allerlei vrijwilligerswerk gedaan, onder andere als contactdame van de plaatselijke kerk. De bijeenkomst voor het afscheid van Mien was in Hoogeveen, waarna haar lichaam is bijgelegd in het graf van haar in 2004 overleden man. In deze plaats hadden ze na zijn pensionering gewoond en was ooit hun liefde voor elkaar begonnen. Hun trouwdag was destijds samengevallen met de algemene mobilisatie. Moge Mien na vele verhuizingen een nieuw thuis vinden bij God.

Hanna Rouweler-Klein Velderman overleed op 73 jarige leeftijd onverwacht op 29 oktober 2013 in het ziekenhuis te Deventer.

Vier dagen ervoor werd ze met heftige pijn opgenomen: een ontsteking aan de alvleesklier. Haar leven was niet te redden. Met al haar geliefden om haar heen is ze rustig heengegaan. Hanna was samen met haar man Bill een begrip in Markelo. Samen runden ze Bill's Bar en discotheek en later de manege.

Ondanks dat ze samen drie dochters hadden, Irma, Ans en Jeanet, werkte Hanna volop mee in de zaak. Zij was een ondernemer en een harde werker, dat had ze van huis uit meegekregen als slagersdochter. Ze was een krachtige, sterke vrouw, een persoonlijkheid. Maar ze was ook sociaal, gastvrij, een mensensmens. Zij was de spil van haar gezin, liefdevol en zorgzaam.

Na het overlijden van haar man, de liefde van haar leven, moest zij op 54 jarige leeftijd alleen verder.

Haar kinderen en 2 kleindochters Roxanne en Britt waren haar tot steun. Zelfstandig als ze was ging ze haar eigen weg. Ze leerde briden en genoot van de vakanties. Ze had een grote vrienden- en vriendinnenkring om haar heen.

Zondag 3 november hebben we in een bijeenkomst in de Martinuskerk afscheid van haar genomen en haar een dag later begeleid naar crematorium "Twente" te Usselo.

Wij wensen de familie kracht voor de toekomst.

Mineke Broekmate (uitvaartspreker)

Op 4 november kwam een einde aan het leven van Johanna Aanstoot-Hammers, roepnaam Hanneke. Ze werd 76 jaar. Ze woonde sinds haar trouwen met haar man Arie Aanstoot aan de Winterkamperweg 18. Zelf kwam ze van de Goorseweg 35. Haar vader overleed, toen zij en haar jongere broer nog kind waren. Later hertrouwde moeder en werd het gezin uitgebreid. In Arie vond ze een rustige man, die werk had bij de PTT. Zelf werkte ze als gezinshulp, wat ze later weer oppakte toen hun drie kinderen groter waren geworden. Ze wist van aanpakken en was een doorzetster. Tot teleurstelling van haar zelf werd ze getroffen door de longaandoening COPD, terwijl ze zich voor haar werk niet ziek had hoeven melden. Een andere tegenslag was het overlijden van haar man in 1988 na ziekte. Ondanks deze omstandigheden wist ze zich te herpakken. Ze zat bij het huisvrouwenorkest, de vrouwenvereniging en het ouderenkoor. Ze genoot van klein- en achterkleinkinderen, bleef betrokken op de buurt en maakte uitstapjes met vriendinnen. Toen ze de laatste jaren aanvoelde dat haar gezondheid verder achteruitging, was ze in staat om dat een plek te geven. Het was goed zo. Ze ging naar Arie, zo gaf ze aan. In dat vertrouwen is afscheid van haar genomen.

Na een moedig gedragen ziekte is op 9 november Johanna Hendrika Willemina Krabbenbos-Mensink in haar slaap overleden op de leeftijd van 80 jaar. Jo woonde heel haar leven aan de Kemperweg 8, waar haar vader een aannemersbedrijf had. Hier werkte Hendrik Willem Krabbenbos als timmerman, die zo in

contact kwam met Jo. Ze trouwden in 1955 en kregen een zoon en dochter. Hij nam de zaak over tot hij om gezondheidsredenen een stap terug moest doen. Hij vond ander werk, terwijl Jo in dienst was bij Meenderinkboer. Vele jaren heeft ze hier in de keuken gewerkt. Daarvoor werkte ze bij de Kemper. Haar eigenlijke opleiding had ze gevolgd bij een modevakschool. Als coupeuse heeft ze kleding gemaakt voor particulieren. Ze was creatief, hield van bloemen en kreeg als oma de smaak te pakken van spelletjes doen. Met haar man heeft ze vele reizen kunnen maken naar het buitenland. Thuis zorgde ze voor haar dementerende moeder. Nadat Hendrik Willem in 2002 overleed, vond ze afleiding in het lezen van boeken. Het gezin van haar zoon naast haar was een welkome steun. Dat laatste heeft ze door allerlei moeilijkheden heen ook in het geloof ontvangen. Aan God hebben we haar toevertrouwd.

WIJZIGING

Op 4 december eindigt ons abonnement bij Online. We zijn overgestapt naar Ziggo. Mijn e-mailadres vervalt dan ook. Als het naar planning gaat, is het dan overgegaan in martends voor het apenstaartje en ziggo.nl. er achter. We hebben nu ook een telefoonapparaat met voicemail, wat bij afwezigheid of vrije week voordelen biedt. Rest mij u alvast goede kerstdagen toe te wensen en Gods nabijheid en steun in het nieuwe jaar. Hoe belangrijk is het om te weten, dat er minstens iemand is die aan je denkt. Laatst werd er bij het ontvangen van een fruitbakje door één van de ouderen gezegd, hoezeer die aandacht werd gewaardeerd.

Met vriendelijke groeten, Marten Dijkstra

Wijk Zuid

Predikant: ds. E.E. Nordt
Roggestraat 4
tel. 388892, bij geen gehoor kunt u de
telefoonbeantwoorder inspreken.
email: nordt57@hetnet.nl

Bij het schrijven van deze kopij moeten de weken van Advent nog beginnen. Dit nummer van het Kerkblad reikt echter over Kerst en Oud en Nieuw heen. Daarom wil ik u en jullie nu al hele goede dagen wensen met Kerst en een goede jaarwisseling en vooral al het goede voor 2014.

Groet, ds. Elly Nordt

Kerkenraad

Enkele berichten uit kerkenraadsvergaderingen van de afgelopen tijd:

- **Het vergaderschema 2014 en collecterooster 2014 zijn vastgesteld**

- **Werven nieuwe ambtsdragers**
Voor het goed functioneren van de kerkenraad is het wenselijk dat er mensen gevonden worden die de kerkenraad willen versterken. We blijven zoeken naar kandidaten.
- **Liturgisch centrum**
De groep 5 M's (Maarkel Maakt Martinuskerk Mooi Multi) wil een collecte houden onder de Markelose bevolking. Als dit goed lukt dan wordt voor optie 2 (stoelen tot zijdeur) gekozen. Dit wordt begroot op € 200.000,-. Als er met geldwerving niet genoeg geld binnenkomt dan wordt optie 1 uitgevoerd. Multi = multifunctioneel.
- **Mededelingen**
*Subsidie voor godsdienstonderwijs op basisscholen blijft.
- **Nieuw liedboek.**
In de kerkdiensten is er begonnen met het nieuwe liedboek. Zolang het projecteren met behulp van een beamer nog niet kan, zal er met een liturgie in de dienst gewerkt worden. Daarin staat dan vermeld waar het te zingen lied in het oude liedboek staat of het wordt afgedrukt.
Het gevolg is dat er geen exemplaren van het nieuwe liedboek achter in de kerk gelegd zullen worden.

Kerkrentmeesters

KERK-TV

Binnenkort wordt de kerk-tv in de Martinuskerk in gebruik genomen. De eredienst op zondag en bijzondere diensten worden dan met camera's opgenomen en kunnen via internet of dvd worden bekeken.

Voor het bedienen van de kerk-tv zijn wij op zoek naar vrijwilligers. Mensen die hierin geïnteresseerd zijn, kunnen zich melden bij:

Rob Nijland: rwnijland@scarlet.nl.

Mededeling in verband met instandhouding kerk en kerkwerk

"Moet de kerk in Markelo blijven?"

Kerkbalans 2014

De actie Kerkbalans 2014 vindt in Markelo plaats van 12 t/m 26 januari. Ons nieuwe thema luidt: 'Moet de kerk in Markelo blijven?'

Betalende en niet-betalende gemeenteleden worden uitgedaagd over die vraag na te denken. Kerkbalans wordt in Markelo georganiseerd door de kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Markelo.

De Martinuskerk in Markelo is een warme plek waar jong en oud elkaar onder verdrietige, maar ook vreugdevolle omstandigheden kunnen ontmoeten. Onze kerk is niet weg te denken uit onze Markelose samenleving.

Ieder jaar benaderen wij onze leden om mee te denken over de vraag wat de kerk in Markelo hem of haar waard is.

De kerk heeft een waarde die niet in geld is uit te drukken maar de kerk kan niet zonder geld bestaan. Er wordt in onze gemeente veel werk verricht. Gelukkig mogen we rekenen op de hulp van de vele vrijwilligers die meehelpten bij het jongerenwerk en bij de zorg voor ouderen, zieken en hulpbehoevenden. Hiermee laten we als gemeenschap zien dat we er zijn voor elkaar, ook als het tegen zit. Samen met de predikanten en de kerkenraad blijven wij werken aan verbondenheid, niet alleen plaatselijk, maar ook buiten onze gemeentegrenzen als dit nodig is.

Ook dit jaar vragen wij uw speciale aandacht voor de instandhouding van het Dienstgebouw en de monumentale Martinuskerk.

Wij zijn blij dat het uitvaartcentrum, met de daarin gerealiseerde "24 uren" kamers, door de gehele Markelose bevolking, wordt gewaardeerd.

Zoals u wellicht hebt vernomen is het totaal van de toezeggingen van de vorige actie kerkbalans weer rond de € 200.000 blijven steken. Om de begroting voor 2014 sluitend te krijgen zal de komende actie Kerkbalans € 218.000 op moeten brengen. Doet u en doe jij ook in 2014 weer mee?

Meer informatie vindt u in de begeleidende brief die u in bovengenoemde periode ontvangt en op www.kerkbalans.nl.

Alvast bedankt voor uw onmisbare financiële steun!

Jaarrekening 2012 en begroting 2014

Nu de jaarrekening 2012 en de begroting 2014 door de kerkenraad zijn goedgekeurd, zullen ze in de week van 9 t/m 13 december 2013 voor de leden van onze kerk ter inzage liggen op het kerkelijk bureau.

Diaconie

Fruitbakjes.

De diaconie wil een ieder die geholpen hebben met het rondbrengen van de fruitbakjes hartelijk danken. Alles is goed verlopen.

Kerstpakketten Minima



Ook dit jaar zal de diaconie PKN Markelo weer meewerken aan het uitreiken van kerstpakketten aan mensen in de gemeente die rond moeten komen op bijstandsniveau. We doen dit samen met de Diaconie

van de andere Protestantse kerken en Caritas van de Katholieke Kerk in de Hof van Twente. Het inpakken en samenstellen doen we gezamenlijk zodat alle uitgereikte pakketten in de hele Hof gelijk zijn. Wie een pakket krijgt en de bezorging wordt door de gemeente Hof van Twente geregeld.

Martinuskerk helpt Voedselbank.

De inzamelingsactie voor de Voedselbank heeft weer een grote opbrengst gehad. Daarom wil de Diaconie alle mensen bedanken, die de actie tot een succes hebben gemaakt.



COLLECTEN

De eindcollecte van 9 december is voor het maken van de kerstpakketten voor de mensen in de Hof van Twente die op bijstandsniveau moeten rondkomen.

Op 22 december gaat de eindcollecte naar missionair werk van de Protestantse Kerk.

Op kerstavond gaat de Diaconie, in samenwerking met ZWO, de eindcollecte van de kerstgezinsdienst bestemmen voor Kerk in Actie: Kinderen in de Knel. Verderop in dit blad is een uitleg gegeven waar dit voor bestemd is.

Bent U niet in de gelegenheid om deze diensten bij te wonen, maar wilt U wel een gift doen voor deze doelen, dan kunt U het overmaken op bankrek. nr. 34.07.00.327 van de diaconie o.v.v. de bestemming.

Jeugd en Jongerenwerk

JEUGDCLUBS



Waar: Dienstgebouw
Hoe laat? 18.30 uur tot 19.30 uur
Onkosten: € 1,00 per keer
Wanneer: Zie hieronder

DONDERDAG 12 DECEMBER

Voor wie: kinderen tussen 6 en 12 jaar.

Er zijn 2 groepen. Een groep van 6 - 9 jaar en een groep van 9 - 12 jaar.

Heeft je vriendje of vriendinnetje ook zin om een keer mee te komen....altijd welkom!

Groetjes van de leiding, Erna Kok, Anneta Kok, Rutger, Danique, Karin, Eline, Suzan, Renske en Luuk.

Van de Zondagsschool



Kinderen tussen de 4 en 12 jaar kunnen op 3 plaatsen in Markelo naar de Zondagsschool: in het Dienstgebouw, in Stokkum en in Elsen. Momenteel hebben we een aantal van 45 kinderen die trouw op zondagmorgen tussen 10 en 11 uur de Zondagsschool bezoeken. Tijdens dit uur wordt er een verhaal verteld uit de Bijbel en worden eigentijdse liedjes gezongen die begeleid worden met behulp van een CD. Iedere week wordt er ook aandacht besteed aan verschillende vormen van creativiteit. Zo worden er leuke dingen geknutseld, mooie tekeningen of schilderijtjes gemaakt of wordt er samen geoefend voor een leuk toneelstukje voor een gezinsdienst. Iedere keer is er weer iets anders te beleven op de Zondagsschool.

Kerstcollecte

Om al deze leuke en leerzame activiteiten te kunnen bekostigen treft u in dit kerkblad een acceptgiro aan voor de kerstcollecte van de Zondagsschool. Kerstcollecte zult u misschien denken, maar een deel van deze collecte wordt ook gebruikt voor de aankoop van boeken, zangboekjes en Bijbels die de kinderen na afloop van het kerstfeest mee krijgen. Misschien bent u vroeger zelf naar de Zondagsschool geweest en heeft u een boek van bijv. W.G. Hulst in de kast staan. Enigszins verkleurd door het vele lezen en misschien leest u er nu de (klein)kinderen weer uit voor! O.a. door deze boeken en de verschillende Bijbels willen we de kinderen graag een tastbare herinnering meegeven aan hun Zondagsschooltijd. Wij hopen dan ook op uw steun om dit werk voort te kunnen zetten. Indien er geen acceptgiro in uw kerkblad zit en u wilt ons toch graag steunen dan kan dit door middel van een bijdrage op rekeningnummer 34.07.53.412 Zondagsschool Markelo.

Kerstfeest



Op **zaterdagavond 21 december** viert de Zondagsschool het kinderkerstfeest in de Martinuskerk in Markelo. Dit kerstfeest is niet alleen voor zondagsschoolkinderen maar voor iedereen die dit feest graag met ons wil vieren. Van jong tot oud, ja **iedereen** is van harte welkom! Er wordt een spannend kerstverhaal verteld en de kinderen en de leiding zullen een mooie

kerstmusical laten zien en horen met de titel:

“Kerst heeft de toekomst!”

In deze kerstmusical ontdekt de hoofdpersoon door een bijzondere droom dat het kerstfeest om veel meer gaat dan cadeautjes, een kerstboom en lekker eten...

Wil je weten wat dat is? Kom daarom **zaterdag 21 december** naar de Martinuskerk. De avond begint om **half acht** (19.30 uur) en neem gerust broertjes, zusjes, vriendjes, vriendinnetjes, ouders, opa's en oma's mee.

Want het kerstfeest is immers voor ons allemaal !



Algemeen

Hervormde Vrouwen Vereniging



KERSTVIERING
12 december om 20.00 uur in het dienstgebouw van de Martinuskerk.



Vocalise is een zanggroep en bestaat intussen 15 jaar. Hun programma is Operette, Opera, Musical, Weens en Hongaarse muziek. Maar voor ons zullen zij een sfeervolle kerstavond verzorgen.

Als zangers komen mee: Sandra Flutters, sopraan (bij u allen bekend), Agathe Kortink, mezzo sopraan en Jeroen van Haagen, tenor en 2 muzikale begeleiders.

Zij zingen o.a. Cantique de Noël, Wiegelied en Komt allen tesamen. Dit alles wordt op feestelijke wijze opgevoerd en in avondkleding.

Natuurlijk ontbreekt het vrije kerstverhaal op die avond niet.

Kerstbloemstukje maken

Op dinsdag 10 december is er gelegenheid om 's morgens om half 10 of 's middags om half twee een kerstbloemstukje te maken.

Natuurlijk weer op ons vertrouwde plekje bij de fam. Ten Hove aan de Welmersweg.

Het wordt deze keer een kersttaart

Meebrengen:



- Een ronde platte schaal (als u hebt een glazen schaal op voet)
 - Kleine takjes uit de tuin, bijv. conifeer, hulst, taxus, buxus, skimmia en klimop.
 - Mos
- Voor de rest wordt gezorgd.

Op de verenigingsavond staat een voorbeeld.

U kunt zich dan ook opgeven.

Telefonisch kan dit ook tot uiterlijk 1 december bij Alies, tel. 363334 of Diny tel. 361811.

Bij opgave doorgeven of uw voorkeur uitgaat naar rode of witte kleur voor kaars en balletjes.

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst

Wij nodigen jullie van harte uit voor een **Theeproeverij in Engels Theehuis de Hoestinkhof** te Markelo op donderdag 9 januari 2014.

Deze middag zal Diane ons het een en ander vertellen over de herkomst en de gebruiken van thee.

Wat is het lekkerst witte, zwarte of groene thee?

Ontdek uw favoriet tijdens de proeverij. Wij kunnen verschillende soorten thee proeven met zoete en hartige lekkernijen.

Wij hopen vele dames te mogen begroeten op onze Nieuwjaarsbijeenkomst.

Bestuur H.V.V.



BIJBELLESROOSTER

	december 2013	
zo 1	2 Koningen 8:7-15	Onheilsprofetie
ma 2	2 Koningen 8:16-29	Juda blijft bestaan
di 3	2 Koningen 9:1-13	Koning in aantocht
wo 4	2 Koningen 9:14-29	Grof geweld
do 5	2 Koningen 9:30-37	De koningin valt
vr 6	2 Koningen 10:1-16	Oordeel
za 7	2 Koningen 10:17-35	Vernietiging
zo 8	2 Koningen 11:1-20	Staatsgreep
ma 9	2 Koningen 12:1-22	Tempelcollecte
di 10	2 Koningen 13:1-13	Hardleers
wo 11	2 Koningen 13:14-21	Leven en dood
do 12	Romeinen 9:1-13	Trouw aan de belofte
vr 13	Romeinen 9:14-29	God is soeverein
za 14	Romeinen 9:30-10:13	Belijdenis
zo 15	Romeinen 10:14-21	Door te luisteren kom je tot geloof
ma 16	Romeinen 11:1-6	Gods volk

di 17	Romeinen 11:7-24	Dankbaar, niet hoogmoedig
wo 18	Romeinen 11:25-36	Gods wegen zijn ondoorgrondelijk
do 19	Titus 1:1-9	Profielchets
vr 20	Titus 1:10-16	Geen ruimte voor geklets
za 21	Matteüs 1:1-17	3 x 14
zo 22	Matteüs 1:18-25	Huwelijkstrouw
ma 23	Titus 2:1-10	Leefregels
di 24	Titus 2:11-15	Samen leven ...
wo 25	Titus 3:1-7	... in de samenleving
do 26	Titus 3:8-15	Betrouwbare boodschap
vr 27	Jeremia 30:1-11	Geen onevenredige straf
za 28	Jeremia 30:12-31:1	God vergeet zijn volk niet
zo 29	Jeremia 31:2-14	Feestelijke toekomst
ma 30	Jeremia 31:15-22	Hoopvol
di 31	Jeremia 31:23-34	Nieuw verbond
Januari 2014		
wo 1	Jeremia 31:35-40	Er is toekomst!
do 2	Jeremia 32:1-15	Vastgelegd
vr 3	Jeremia 32:16-25	Het lijkt zinloos ...
za 4	Jeremia 32:26-44	... maar de HEER maakt het mogelijk
zo 5	Matteüs 2:1-12	Ster van Betlehem
ma 6	Matteüs 2:13-23	Rachel huilt
di 7	Psalm 136	Hoopvol refrein
wo 8	Jeremia 33:1-11	Veelbelovend
do 9	Jeremia 33:12-26	Voor eeuwig verbonden
vr 10	Jeremia 34:1-7	Heengaan in vrede
za 11	Jeremia 34:8-22	Niet vrijblijvend
zo 12	Matteüs 3:1-17	Roepende in de woestijn
ma 13	Jeremia 35:1-11	Nee durven zeggen
di 14	Jeremia 35:12-19	Voorbeeld van gehoorzaamheid
wo 15	Jeremia 36:1-19	Wie schrijft die blijft (niet)
do 16	Jeremia 36:20-32	Vlammende woorden
vr 17	Psalm 115	De HEER leeft
za 18	Leviticus 8:1-17	Bloedritueel
zo 19	Leviticus 8:18-30	Geheiligd
ma 20	Leviticus 8:31-9:6	Ontmoeting
di 21	Leviticus 9:7-24	Precies volgens opdracht
wo 22	Leviticus 10:1-11	Aäron zweeg

BOEKEN

Donderdagmorgen 5 december houden wij weer verkoop van boeken in het Dienstgebouw van 9.30-12.00 uur.

Als u op de valreep nog een Sinterklaascadeautje zoekt, kom dan gerust langs. Wij besteden extra aandacht aan Sinterklaas- en Kerstboeken en hebben ook wat langspeelplaten erbij gezocht.

U bent van harte welkom en de koffie staat klaar.

KERSTCONCERT MAR-CANT

Op **vrijdag 20 december** is er om **20.00** uur een kerstconcert in de Martinuskerk.

Onder leiding van Frauke Langbein laten vrouwenkoor Mar-Cant en mannenkoor De Heeren van Salland u het prachtige Navidad Nuestra van Ariel Ramirez horen.

De muzikale begeleiding is van Djavan Soares gitaar, Donolan Soares bas, Norma Edens piano en Antoon Aukes drums. Verder zingt elk koor nog een aantal kerststukken.

Mar-Cant zingt o.a. In dulci jubilo, Maria durch den Dornwald ging en Son of Mary.

De Heeren van Salland zingen o.a. Good news, We-nacht, Venite Adoramo.

Wij hopen dat u komt genieten van dit mooie concert.



Kerst geeft hoop op een betere toekomst.

Iedereen vindt het belangrijk om te weten dat je er mag zijn, gewoon zoals je bent.

Dat is ook wat wij als kerk uitdragen: er is plaats voor iedereen ongeacht je afkomst.



Dat is in India wel anders. Daar wordt je status bepaald door de kaste waarin je geboren bent. Maar wat als je tot geen enkele kaste behoort? Als je kasteloos bent, Dalit bent? Dan ben je voor de samenleving onaanraakbaar, alleen geschikt om je leven door te brengen in diepe armoede.

Miljoenen kinderen zijn daar al vanaf hun geboorte kansloos.

Met kerst collecteren we in onze gemeente voor een organisatie die door Kerk in Actie gesteund wordt en die werkt aan verandering. Onderwijs is één van de speerpunten van de organisatie. Voor en na schooltijd komen Dalit kinderen bij elkaar en krijgen ze hulp bij hun huiswerk, doen ze aan sport, zang en dans en is er aandacht voor hun persoonlijke verzorging. Kinderen krijgen meer zelfrespect en zelfvertrouwen. En hun schoolprestaties verbeteren aanzienlijk.

Zo wordt de spiraal van armoede doorbroken en is er hoop op een betere toekomst!

Het zelfbeeld van deze kinderen wordt minder dan dat van hun ouders bepaald door het feit dat ze 'slechts Dalit zijn'. Een systeem van duizenden jaren onderdrukking begint hierdoor van binnenuit te veranderen!

U kunt meehelpen om Dalit kinderen een betere toekomst te geven. Met uw gift ondersteunt u het Kinderen in de Knel programma van Kerk in Actie.

Geef via de collecte. Alvast heel hartelijk dank!

Een Kerstwens van Cepromun:

Mogen we de schoenlapperhamer en de werkkraft van onze kinderen veranderen in potloden en beter onderwijs.

Mogen bij deze feesten de verbeelding van dit seizoen je beste pak zijn. Je glimlach je beste cadeau. Je ogen het mooiste zien. Veel geluk!

Collecten:

Datum:	CvK:	Diac:	Eindcollecten:
13-10	48,15	48,14	119,55 CvK.: Themadienst
20-10	39,83	39,82	91,25 Diac.: Bijbelgenootschap
25-10			88,50 Diac. Anholtskamp
27-10	26,61	26,61	59,10 Diac. Alg.middelen
31-10			25,40 Diac. Anholtskamp
03-11	41,35	41,35	86,70 dorp: Kerkradio-TV
03-11	26,65	26,65	67,65 Stokkum: kerkradio-TV
06-11	35,85	35,85	dankdag CvK + Diac.
10-11	63,16	63,15	182,61 Diac. fruitbakjes
17-11	52,13	52,12	353,05 Diac. Kerk in Actie.

GIFTEN: 21 oktober t/m 18 november 2013.

CvK. = College van Kerkrentmeesters.

M.S. 15,00 / K. 15,00 / B.A. 50,00 / G.B. 10,00 / H.J.A. 5,00 / S. 5,00 / M.N. 10,00 / D-S. 10,00 / B. 10,00 /

Orgelfonds: n.n. 50,00 / B. 10,00 /

Verjaardagsfonds:

T.V. 5,00 / J.W. 5,00 / B-B. 10,00 / M. 10,00 /

Kerkblad: K. 10,00 /

Diaconie:

Bloemen: N-H. 10,00 / SiH. 10,00 / J. 10,00 / H.S. 5,00 / A.J.S. 10,00 /

Voedselbank: 34,35

VAN DE SYNODE



Bijzonder jaar voor de kerk

In 2013 is er in onze kerk iets bijzonders gebeurd, en dat is in de kerk op wereldniveau ook nog eens het geval geweest. Waar er in menige kerk discussie is over de positie van de vrouw is dat in de PKN, in onze kerk, vrijwel niet meer aan de orde. De synode heeft dit jaar voor het eerst in haar geschiedenis een vrouw als voorzitter gekozen. Karin van den Broeke is al geruime tijd preses van onze kerk op landelijk niveau. En in de grote vergadering van de Wereldraad van Kerken, die dit jaar in Zuid-Korea plaats vond, is ook al een vrouw tot voorzitter gekozen, en nog wel uit Afrika, een dubbel novum. Agnes Abuom, een theologe uit Kenia, werd in dit oecumenisch instituut gekozen tot president en dat mag gerust een kleine revolutie genoemd worden. Nog niet eerder was een

Afrikaan met deze verantwoordelijkheid belast, en nu dus een Afrikaanse vrouw.

De Wereldraad van Kerken viert zijn 65-ste verjaardag, aan het begin daarvan stond o.a. de Nederlander Visser 't Hoofd. Lang waren het uitsluitend mannen die de scepter zwaaiden, maar geleidelijk aan kwamen er meer vrouwen in het bestuur. En nu dus voor het eerst een vrouw als voorzitter.



Toch mooi dat er in de kerk een zekere vooruitgang valt te bespeuren. (Henk Zomer)



ZALENVERHUUR

Waar? Dienstgebouw
Voor al uw Vergaderingen / bijeenkomsten/
workshops
Aantal 5 tot 150 personen
Info Jeroen Noltus
Tel. 363890
Email: dienstgeb@pkn-markelo.nl

RADIO KERKLOKAAL

*Kerkelijk nieuws uit de Hof van Twente
104.1 FM op de kabel en 107.6 FM in de ether.*

*De uitzendtijden zijn als volgt:
donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur.*

*De herhaling van de uitzending:
zondagmorgen van 09.00 uur – 10.00 uur.*

*Redactie adres: Mevrouw R. Wibbelink,
Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor.*

Tel: 0547-261937



Sensoor
Dag en nacht

Al 50 jaar een luisterend oor; ook tijdens de donkere dagen. De wintermaanden en de feestdagen staan voor veel mensen in het teken van gezelligheid en ontmoetingen met familie en vrienden. Maar het is ook een tijd waarin mensen extra worden gemist en waarin mensen meer worden geconfronteerd met eenzaamheid. Daarom is Sensoor 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar voor een gesprek van mens tot mens. Anoniem en vertrouwelijk. Voor iedereen. We doen dit overigens dit jaar al 50 jaar!

Juist rond de feestdagen is er behoefte aan contact. Maar mensen die kampen met verlies, gezondheidsproblemen of een gevoel van eenzaamheid, hebben niet altijd iemand in de buurt om hun verhaal aan kwijt te kunnen. De 'donkere dagen' kunnen er voor zorgen dat mensen zich 'donker' gaan voelen. De angst, eenzaamheid of problemen stapelen zich dan op. Ook de huidige financiële situatie kan deze gevoelens versterken. Werkeloosheid, onzekerheid of financiële problemen maken dat niet iedereen zorgeloos van de feestdagen en winter kan genieten. Het is dan prettig om te weten dat er altijd iemand is bij wie je, je verhaal kwijt kunt en die naar je luistert.

De professioneel opgeleide vrijwilligers van Sensoor bieden een luisterend oor aan iedereen die daar behoefte aan heeft. 24 uur per dag en 7 dagen per week via de telefoon **0900 – 0767** (5 ct per minuut) maar ook via chat of e-mail, kijk daarvoor op www.sensoor.nl.

Protestantse gemeente Markelo

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo
Tel: 0547-363890 fax: 0547-276637

Redactie Markelo's kerkblad:

Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709

Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439

Hr. M.H. van Vrouwerff, Stationsweg 25, tel. 361609

Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652

Het eerstvolgende nummer verschijnt op **20 januari 2014**.

Inleveren kopij vóór donderdag **9 januari 2014**, liefst via
E-mail: kerkblad@pkn-markelo.nl

Kerkenraad:

Preses: Mevr. J. Doornhein-Vastenburger
Meenweg 6 tel. 272031

Scriba: Dhr. J.J. Haas (email: pg.markelo@home.nl)
Tolweg 40b tel. 362063

Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890
(email: dienstgeb@pkn-markelo.nl)

Voorgangers:

Ds. Elly E. Nordt, Roggestraat 4 tel. 388892
Ds. Marten Dijkstra, Tolweg 3 tel. 361238

Kerkelijk bureau:

Mevr. H.T. Aanstoot - Meijerink

Openingstijden: ma. 9-12 uur; wo. 9-12 uur; vr. 9-12 uur
adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242

E-mail: kerkburo-markelo@hetnet.nl

College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente:

Rabobank: NL 73 RABO 034 07 01 153

Diaconie Protestantse Gemeente:

Rabobank: NL 65 RABO 034 .07.00.327