



MARTINUSKERK

89^e jaargang, nr. 759 september 2012

Markelo's Kerkblad

Uitgave van de
Protestantse gemeente Markelo

Internet: www.pkn-markelo.nl

MEDITATIE

Op de oude foto's van Heemkunde zien we mensen gekleed in zwarte klederdracht met kapmutsen en petten op. Voor het zoeken van de verschillen heb je een vergrootglas nodig om een grote neus of flaporen of een vrolijke mond te onderscheiden en zo iemand te herkennen.

Vroeger zagen de mensen er aan de buitenkant zo veel mogelijk gelijk uit. Men hield zich aan de tradities en de gebruiken van dorp en streek. Een buitenbeentje zijn was niet leuk en stond gelijk aan niet bij de groep horen.

Tegenwoordig probeert een ieder zich zo goed en zo veel mogelijk te onderscheiden van de rest, want we weten en willen ook laten zien dat we allemaal verschillend zijn. Een recente foto van een groep mensen geeft een kleurig beeld van verschillende kleding en we herkennen elkaar en onszelf aan de blouse of jurk die we dragen.

In deze tijd is de buitenkant kennelijk belangrijker geworden dan de binnenkant. Toch blijven wij nog steeds de behoefte voelen om deel uit te maken van een groep. Want een mens is er niet op gemaakt om alleen te zijn en een mens kan niet functioneren zonder verbanden met andere mensen.

Mensen zijn heel verschillend. Dat zien we nu aan de buitenkant, maar ook van binnen zijn mensen heel verschillend. Wanneer het gaat over geloven zijn mensen ook heel verschillend.

Goed zien wij dat aan de voorkeur voor liederen en muziek.

Er zijn mensen die de diepte van hun geloof ervaren bij het horen en zingen van psalmen en gezangen of van liederen uit de bundel van Johannes de Heer. Anderen laten zich raken en inspireren door de gedichten en liederen van Huub Oosterhuis of de liederen van de geloofsgemeenschap op Iona. Weer anderen hebben meer een antenne voor gospelmuziek of hebben een snaar die door de muziek van Elvis Presley tot trillen wordt gebracht.

In het verschillend zijn heeft de mens er echter wel behoefte aan om te delen en samen te beleven.

In je eentje op de fiets in de vrije natuur een lied zingen van Johannes de Heer of Huub Oosterhuis is wel leuk. Maar zeg nou zelf, het heeft toch een extra dimensie wanneer we in een volle kerk uit volle borst en met begeleiding van het orgel voluit samen liederen zingen? Dan kun je zelfs geraakt worden door liederen die niet jouw eerste voorkeur hebben. Want met alle verschillen die we hebben gaat er toch kracht uit van dingen samen doen.

Zo is het ook met bidden. En eigenlijk is zingen dubbel bidden. Samen bidden heeft meer kracht dan alleen bidden, ook al worden niet altijd de woorden gezegd die jouw beden onder woorden brengen.

Samen het Onze Vader bidden heeft een kracht die samenbindt en mensen tegelijk verschillend laat zijn.

Het is alleen zo jammer dat woorden die vaak gezegd worden, een ritueel worden. Het kan dan een sleur worden en het besef van wat er werkelijk gezegd, gezongen of gebeden wordt kan ondersneeuwen in de gewoonte.

Het kan daarom goed zijn oude vertrouwde woorden opnieuw te vertalen en ze te laten aansluiten bij woorden van deze tijd om opnieuw geraakt te worden door de oorspronkelijke bedoeling die Jezus met de woorden had.

Zo vond ik een nieuwe verwoording van het Onze Vader. Een nieuwe verpakking van oude woorden, die nog steeds van waarde zijn.

Misschien dat de oude woorden zo weer nieuw leven krijgen voor ons vandaag. Want in al onze verschillen willen we toch samen stem geven aan dat wat ons het diepste raakt.... Onze Vader in Jezus' Naam.

Ds. Elly Nordt

Abba, onze Vader,

Geliefde, onze God, Schepper van alles:

*uw naam hooggehouden, uw domein uitgebreid,
uw wijsheid ons tot gids, uw weg ons het pad, uw wil
volbracht, altijd, overal, op aarde zoals in de hemel.*

*Geef ons het brood dat we vandaag nodig hebben,
het manna van uw belofte, de smaak van uw morgen.
Zoals we hen vrijlaten die bij ons een schuld hebben,
vergeef zo ons de schulden, dat wat wij anderen
misdeden.*

*Vervul ons met moed op het moment dat wij getest
worden.*

*Behoed ons voor beproevingen die te zwaar zijn om te
dragen.*

Bevrijd ons uit de greep van de machten die ons binden.

Want van U is de goedheid waarin het kwaad oplost.

Van U is de vreugde die klinkt door de pijn heen.

Van U is het leven dat de dood verslindt.

Van U is de glorie, het licht dat alles verandert,

*de overwinning van de liefde, in tijd en eeuwigheid,
eeuw na eeuw.*

Moge het zo zijn!

Amen

Startzondag 23 september

Kerkdiensten

Zondag 9 sept. Martinuskerk

10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: CVK / Verjaardagsfonds

Zondag 16 sept. Martinuskerk

10.00 uur Mw. Ruiterkamp - Kl. Lebbink
Eindcollecte: Diaconie / Vredesweek

Zondag 23 sept. Martinuskerk Startzondag Medewerking van het Kerkkoor en Enjoy

10.00 uur ds. Elly Nordt en ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: CvK / Orgelfonds
Koffiedrinken na de dienst

Vrijdag 28 sept. Zangavond Anholtskamp

19.00 uur ds. Elly Nordt
Collecte: Diaconie

Zondag 30 sept. Martinuskerk Doopdienst

10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: CvK / Jeugdwerk
Koffiedrinken na de dienst

Zondag 7 okt.

Martinuskerk

10.00 uur ds. Elly Nordt
Eindcollecte: Diac. / Kerk en Israël

Buurdienst Elsen

10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: CvK / Kerkblad

BIJ DE DIENSTEN

Startzondag 23 sept.: Hoe geven we samen invulling aan het gemeentewerk? Wat zijn onze persoonlijke wensen en verlangens voor het nieuwe seizoen? Aan een wensboom kunnen kerkgangers hun reacties kwijt. Tijdens een koffiepauze kan over deze vragen worden nagedacht. Kinderen vervolgen de dienst met een eigen spelprogramma. Het Markelo's Kerkkoor en Enjoy doen aan de dienst mee. U ook? Uiterlijk rond het middaguur hopen we alles te kunnen afronden. U bent welkom.

Zangavond: 28 sept. om 19 uur is er weer een zangavond in de Anholtskamp. Wat we gaan doen, weten we nu nog niet. In ieder geval lekker zingen, luisteren naar een gedeelte uit de Bijbel met een uitleg en een gedicht of verhaal. Hartelijk welkom, ook mensen van buiten de Anholtskamp.

Doopdienst: Op 30 september is er gelegenheid om een kind te laten dopen. Wie daar gebruik van wil maken, die kan contact opnemen met de voorganger, ds. M. Dijkstra.

OPPAS-ZONDAGSSCHOOL

Onder kerktijd is er in het Dienstgebouw crèche voor de allerkleinsten en zondagsschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De zondagsschool start weer op **zondag 11 september** om 10.00 uur.

KINDERNEVENDIENST

Elke zondagochtend tijdens de kerkdienst is er voor de kinderen een kinder(neven)dienst. We gaan dan naar onze eigen ruimte waar we het bijbelverhaal van die zondag vertalen op een manier die voor kinderen leuk en begrijpelijk is. Alle kinderen die op de basisschool zitten zijn vanzelfsprekend welkom!

JEUGDKERK

Elke 3e zondag van de maand is er voor tieners van 12 - 16 jaar jeugdkerk in het Dienstgebouw van 10 tot 11 uur. Behalve tijdens de zomervakantie.

VERVOER

Wie gebruik wil maken van vervoer naar de kerk kan contact opnemen met Janni Bussink - Pinkert, tel. 363123 (bel s.v.p. op zaterdagmiddag).

Voor de Anholtskamp is Jennie Wibbelink-Wolthuis de contactpersoon, tel. 361908.

HUISKAMER VAN DE KERK

Tijdens de markt op donderdagmorgen is er in het dienstgebouw van 9.30 tot 12.00 uur gelegenheid voor ontmoeting en gesprek bij een kop koffie of thee.

De koster en de aanwezige gastvrouwen heten u ook dit nieuwe seizoen weer van harte welkom.

AGENDA

5 sept. 10.00 uur. Mannenclub in het dienstgebouw, onder leiding van ds. M. Dijkstra

13 sept. 20.00 uur Vergadering voor de leiding van de Kindernevendienst en de Zondagsscholen met instructie voor de komende zondagen in het dienstgebouw.

Wie komt de leiding van de Kindernevendienst versterken? Er zijn nu wel erg weinig leidsters die samen de zondagen verdelen.

20 sept. De catechese gaat weer van start.

26 sept. 20.00 uur Wijkteam Zuid overleg in het dienstgebouw.

2 okt. Thema-avond van de wijk 'de Esch' in het dienstgebouw; aanvang: 20.00 uur.

Wijk Noord

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3
telefonisch spreekuur:
di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur
tel. 361238; email: martends@online.nl
vrije dag: maandag

ONBEKOMMERD DWALEN

Van 23 juli tot en met 19 augustus was ik vrij van het werk. In augustus verbleven we op een mooie, rustige camping in Noord Drenthe. Ditmaal waren we voor het eerst zonder kinderen op vakantie, zodat we niet met hun wensen rekening hoefden te houden. Voor ons was het niet nodig om ver weg te gaan. Bij de caravan zitten, een boek lezen, wandelen, fietsen of gewoon nietsdoen, was voor ons genoeg. Vlakbij konden we zonder entreegeld zwemmen. Familie in de buurt kwam op bezoek of werd door ons bezocht.



We hadden geluk met het weer en konden er heerlijk ontspannen, al laat je bepaalde zorgen niet zo eenvoudig achter je. De kunst is dan om daar niet over te blijven piekeren. Dat is redelijk gelukt. Lekker onbekommerd wat dwalen over het wad, blijft een nog te vervullen wens. Maar het is niet erg om iets te houden waar je nog naar uit kunt zien. Zo blijft vakantietijd iets bijzonders om van te genieten, zo lang je die mogelijkheid tenminste hebt. Ons resten nu de foto's om de herinneringen levend te houden en gevoelens terug te halen van toen. Maar we mogen ook proberen om tijdens de rest van het jaar op geregelde tijden ontspanning te zoeken. Je hebt het nodig.

Na terugkomst las ik in een nummer van Woord & Dienst (jg. 61, nr. 8): "De weg naar het hart is geen snelweg. (...) Langzaam lopend doe je voortschrijdend inzicht op." (p. 11). Deze opmerkingen staan in verband met een artikel over een zogenoemde stiltewandeling op Iona, een eiland voor de kust van Schotland. Zo'n wandeling doe je zwijgend, in een rustig tempo. Niet gehaast zoals het er in het dagelijkse leven meer aan toe kan gaan. Op deze manier heb je meer aandacht voor wat er om je heen is. Sommigen ervaren zo ook iets van God. Het is niet enkel in de kerk maar ook in de natuur, in je omgeving, waar je de weg naar binnen kunt maken. Om toegerust te worden voor de concrete weg die volgt.

Met vriendelijke groet, Marten Dijkstra

Wijk Zuid

Predikant: ds. E.E. Nordt
Roggestraat 4
tel. 388892, bij geen gehoor kunt u de
telefoonbeantwoorder inspreken.
email: nordt57@hetnet.nl

IN MEMORIAMS

Na een korte, maar heftige en intense periode van ziekte en afscheid nemen, kwam er op zondag 22 juli 2012 een einde aan het leven van Hendrik Johan Sanderman op de leeftijd van 85 jaar.

Hendrik is geboren als derde kind in een gezin van 5 aan de Grotestraat in Markelo. Zijn vader was smid en

Hendrik werd ook smid en trouwde met de dochter van smid ten Hove aan de Stationsstraat. Hendrik en Mina kregen 2 kinderen, Jan en Ankie. Het was een druk leven in de winkel en in het bedrijf. Het vuur in de smederij brandde volop. Naarmate het leven vorderde, werd het rustiger voor Hendrik en Mina. Zeker met de verhuizing naar de Pr. Beatrixstraat. Maar het vuur van de smederij bleef branden, zonder dat het te zien was. Zo brandde ook het vuur in het hart van Hendrik. In de eerste plaats voor zijn gezin, met kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Maar ook voor de zaak: hij ging dagelijks even kijken en een praatje maken met de jongens. Verder was Hendrik vol vuur bezig bij de voetbalvereniging en bij het kaarten en waar hij kon met het helpen van anderen. In Hendrik brandde ook het vuur van het geloof. De woorden over het geloof kwamen vooral naar buiten in liederen.

In de rouwdienst op 26 juli 2012 in het Uitvaartcentrum warmden wij ons aan de herinneringen aan Hendrik en wij stonden stil bij de woorden van de huwelijgstekst van Hendrik en Mina uit Psalm 146: 5. "Welge-lukzalig hij die de God van Jacob tot zijn hulpe heeft, wiens verwachting is op de Here, zijn God." Troost en moed en hoop voor de toekomst zochten wij in het lied Gezang 300:

*Eens als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen, -
Heer, dan is uw pleit beslecht*

We hebben Hendrik ter ruste gelegd op de Algemene Begraafplaats.

Wij bidden voor Mina en de kinderen, klein- en achterkleinkinderen dat het vuur blijft branden en de God van Jacob hen nabij blijft.

*De leegte zonder jou
is met geen pen te beschrijven
de leegte zonder jou
zal altijd bij ons blijven
maar vele fijne herinneringen
verzachten onze smart
voorgoed uit ons midden
maar altijd in ons hart*

Deze lieve woorden staan boven de rouwbrief van Willem Stomps, echtgenoot van Dina Stomps - Oongs. Willem stond met zijn 68 jaar nog volop in het leven en als aannemer, timmerman en metselaar was hij nog altijd in de weer. Zo ook die prachtige woensdag 25 juli 2012. Een afspraak gemaakt met zwager Henk en bezig in de werkplaats tot het eten. Maar ... ineens was het stil in de werkplaats. Onverwacht en veel te vroeg kwam er een einde aan het leven van Willem Stomps op het erf aan de Stokkumerweg 53 waar hij ook geboren is. Nadat Dina haar maatje gevonden had, kwam via de AED de hulp snel op gang. Voor Willem mocht het niet meer baten, maar de steun van zovelen op zo'n moment van verbijstering is niet te benoemen. Een ieder die het hoort is geschokt en vol ongelooft dat een leven zo snel kan afbreken. De ver-

bijstering is groot. De waarheid begint een beetje door te dringen dat Willem er niet meer is. Hij laat een grote lege plek achter bij zijn vrouw Dina en de kinderen Wim en Rianne en Marian en Marc en de kleinkinderen en verdere familie. De belangstelling voor het afscheid van Willem was groot. Dat doet goed. De pijn en het verdriet en het gemis blijft.

In de dienst van afscheid en herinneren hebben we stil gestaan bij Willem als de lieve man van Dina en de lieve en zorgzame vader en trotse opa. We hebben hem herinnerd in wat hij het liefste deed: bouwen. Wij lazen woorden uit de Bijbel over het bouwen van een huis op een vast fundament, op de rots, zodat wanneer de storm komt, het huis vast staat. Het heengaan van Willem is als een grote storm, maar Jezus wil de vaste rots zijn tot behoud, waarop het leven is gebouwd, voor nu en voor de toekomst.

Wij vragen voor Dina en de kinderen en de kleinkinderen en allen die geraakt zijn door het heengaan van Willem Stomps dat de Here met zijn troost, liefde en kracht aanwezig zal zijn.

*Je was zo graag buiten
Altijd druk met de zeis
De planten, de struiken
En je ging graag op reis
En zo heb je veel gezien van de wereld
Je praatte niet zoveel,
Maar je was er wel
Jammer dat we je moeten missen
Rust zacht, lieve schat*

Met mooiere en treffender woorden hebben Aaltje en Hennie en Gea en Gerben niet kunnen laten weten dat ze afscheid hebben moeten nemen van hun man, vader en schoonvader Hendrik Platerink op de leeftijd van 83 jaar.

Als 10^e in een gezin van 12 kinderen werd Hendrik op 1 september 1928 geboren aan de Rouwelaarsdijk 4 in Brook. Na de lagere school kwam Hendrik op de boerderij, waar ook broer Jan boer was. Hun vader was veehandelaar. Het was altijd een drukke en gezellige bedoening daar in Brook. Hendrik was een stille jongen en man, die genoot van gezin en familie. In 1960 trouwde Hendrik met zijn Aaltje en samen met broer Jan bleven ze op de boerderij, waar de kinderen Hennie en Gea geboren werden. Later ging Hendrik naast het boerenwerk uit werken bij MAVO bouw. Hij was een goede man en vader voor zijn gezin, lief, zorgzaam, rustig, hulpvaardig en bescheiden. Hij hield van klungelen om het huis en ging graag fietsen met Aaltje. En... hij maakte graag reizen, wilde wat zien van de wereld. Met Aaltje en later met Gerben heeft Hendrik vele verre landen bezocht, ook om daar Hennie te bezoeken.

Vorige herfst werd Hendrik ziek. De medische mogelijkheden waren uitgeput, maar de zorg van Aaltje was geweldig. Daarom kon Hendrik afscheid nemen van het leven op de plek waar hij geboren was in Brook.

Het leven van Hendrik Platerink hebben wij herdacht op 14 augustus 2012 in het Uitvaartcentrum.

Wij hopen dat de Kracht uit de hemel - en Hem noem ik God - Aaltje en de kinderen troost en steun zal geven nu ze zonder Hendrik verder moeten.

Wanneer het goed gaat, gaat de tijd snel voorbij. Wanneer je je ziek of eenzaam voelt of wacht op een uitslag van een onderzoek of een examen, lijken de wijzers van de klok niet vooruit te komen. Ons beleven van de tijd is subjectief en dat maakt het wel eens moeilijk om je te verplaatsen in de ander. Wanneer je het druk hebt met werk en gezin, denk je: ik ben pas nog op bezoek geweest bij... Wanneer je minder kunt en de deur niet meer uit komt, denk je: het is alweer zo lang geleden dat ... op bezoek is geweest. Tijd is een vreemd gegeven. Soms gaat het snel en op momenten dat je zou willen dat het snel gaat, gaat het juist langzaam. Wachten is altijd moeilijk. En vragen ook. En laten weten dat je het moeilijk hebt of ziek bent of eenzaam ook. Toch is het goed om over zorgen en moeiten met een ander die je vertrouwt te praten. Want in het praten met de ander is het alsof de zorgen en moeiten wat lichter en beter te dragen worden. Het is alsof in de ander de Ander meeluistert. Maar Hij hoort niet alleen onze woorden hardop, Hij luistert ook in de stilte van het gebed.

Een hartelijke groet,

Ds. Elly Nordt

Kerkenraad

Verslag vergaderingen van mei en juni 2012.

- Besluitvorming: vaak zijn er te weinig mensen aanwezig om een besluit te nemen. Nu zijn er 18 personen nodig voor een formeel besluit. Het gemiddeld aantal kerkenraadsleden, dat de afgelopen tijd de vergaderingen hebben bijgewoond, ligt op 15/16 personen. Besloten wordt het quorum te stellen op 11, zijnde de helft van 21 + 1 zodat in de toekomst de besluitvorming efficiënter zal verlopen. Het beleidsplan is hierop aangepast.
- Er wordt besloten de paaskaars van 2011 een bestemming te geven voor een gemeentelid dat in het voorafgaande jaar veel meegemaakt heeft. Tot nu toe kreeg de oude paaskaars geen nieuwe bestemming. Willemien Schoneveld zal dit jaar deze kaars ontvangen. Omdat zij aanwezig is, dankt zij de vergadering voor dit mooie gebaar.
- Aanpassing liturgisch centrum. Het CvK heeft aan architectenbureau Delfgauw gevraagd of zij het bestek verder willen uitwerken met de vraag hoe de aanpassing van de kerkbanken en de 'helling' op een andere manier vorm gegeven kan worden. Het streven is met de verbouwing klaar te zijn voor de startzondag.
- Kerkdienst van zondag 3 juni. Ds. Bijl was vergeten dat hij de kerkdienst in Markelo op die dag zou leiden. Hij was op studiereis naar Israël. Men heeft toen ds. A. Gouma uit Rijssen bereid gevonden hem te vervangen. In alle consternatie is bij het woord van welkom vergeten te vermelden waarom ds. Gouma vooringing in plaats van Ds. Bijl. Het

was beter geweest als dit wel gebeurd was. Hiermee is dit rechtgezet.

- Verkiezing ambtsdragers. Luc Kok is aftredend en herkiesbaar. De kerkenraad gaat akkoord met een tweede ambtstermijn van Luc.
- Classis - Presentatie ds. Meijer uit Borne over jeugd en jong volwassenen. Ze zijn moeilijk te bereiken. Er zal onderzocht worden hoe dit kan worden verbeterd.
- De vrijwilligersdag is gepland op 29 september. Nadere informatie volgt.
- De avond over 'letsisme' op 12 juni wordt verzet naar een datum na de vakantie. Wie dan wil komen kan ter voorbereiding een kopie van dat hoofdstuk uit het boek van Gijs Dingemans vragen bij de koster.

Overlijden ds. Boonstra

Er is bericht ontvangen van het overlijden van ds. H. L. Boonstra. Hij was van januari 1977 – september 1983 als predikant verbonden aan onze gemeente. Hij overleed op 9 augustus op de gezegende leeftijd van 93 jaar.

Hij woonde met zijn vrouw op Parklaan 2, kamer 209, 2181BB te Hillegom.

Diaconie

COLLECTEN:

De eindcollecte van de dienst op 16 september is voor de Vredesweek, waarin Kerk in Actie en IKV/ Pax Christi aandacht vragen voor vredeswerk dat wereldwijd wordt uitgevoerd. Dit jaar is het thema 'Powered by Peace.' Zij vragen aandacht voor het geweld en het onrecht rondom het delven van grondstoffen. De opbrengsten komen vaak niet ten goede aan armoedebestrijding maar komt bijvoorbeeld terecht bij het leger of zelfs rebellengroepen. Mensenrechtenschenningen zijn aan de orde van de dag.

De eindcollecte van 7 oktober is voor Kerk & Israel. Deze organisatie ondersteunt de internationale christelijke nederzetting Nes Ammin, waar Joodse en Arabische mensen elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan. De Protestantse Kerk vindt het belangrijk dat alle geluiden worden gehoord.

Vakantie.....Vakantie verhalen.....

We horen het momenteel dagelijks om ons heen. Daarom vraagt de diaconie even uw aandacht voor het volgende: het is mogelijk voor zowel alleenstaanden als voor echtparen met een lichamelijke beperking ook te genieten van een vakantieweek.

Deze vakantieweek wordt georganiseerd in het F.D. Roosevelthuis in Doorn. Het Roosevelthuis staat op het schitterende landgoed Hydepark. De gasten kunnen heerlijk genieten van de groene omgeving en van de rust. De wandelpaden zijn goed begaanbaar en toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Het vakantiecentrum beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten voor mensen met een lichamelijke beperking.

In het Roosevelthuis staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop. Tijdens deze vakantieweek is ook altijd een predikant of geestelijk verzorger aanwezig. Nieuwsgierig geworden?..... Schroom niet om meer informatie te vragen. U kunt daarvoor bellen met Janni Bussink-Pinkert, telefoon 0547-363123.

Protestantse Vrouwendienst

Na een prachtige zomerperiode (soms misschien iets te uitbundig!), waarin we van alles hebben kunnen doen of juist niets en na het Maarkels feest, komen we weer in ons normale leefpatroon. De agenda's die een poosje rust hadden, komen weer in zicht.

Wilt u alvast noteren, dat onze ledenvergadering gehouden wordt op **dinsdag 16 oktober**?

Het duurt nog even, maar we hebben deze avond een bijzondere gast, die we hierbij graag aanbevelen. Dhr. 't Holt uit Holten (ex-hoofd van de Chr. School) komt een lezing met dia's houden over de oorlogsbegraafplaats Holterberg alwaar 1394 Canadezen begraven liggen. Naar wij gehoord hebben, kan hij hierover heel goed vertellen. U krijgt t.z.t. een persoonlijke uitnodiging.

Mochten er mensen zijn die dit ook mee willen maken, laat het even weten via tel.nr. 272031.

U bent van harte welkom na het officiële gedeelte van de vergadering.

Een hartelijke groet en tot ziens bij de Protestantse Vrouwen Dienst,

Joke Doornhein

Jeugd- en Jongerenwerk

Van de Zondagsschool

Nieuw seizoen

De vakantie is al bijna voorbij en de scholen staan op het punt weer te beginnen. Hoog tijd voor de Zondagsschool om ook haar deuren weer te openen en dat doen we op **zondag 11 september om 10.00 uur**.

Alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar kunnen een kijkje komen nemen bij één van onze drie groepen:

- * Dorp in het dienstgebouw
- * Elsen in "de Beestenboel"
- * Stokkum in de school

Tijdens het Zondagsschool uurtje doen we allerlei leuke en gezellige dingen. We zingen samen, maken kleine knutselwerkjes maar soms ook hele kunstwerken. Er worden prachtige verhalen uit de bijbel verteld, soms zijn die heel spannend maar ze kennen altijd een goed einde.

Heb je eigenlijk wel zin om een keertje te komen, wees dan niet bang, kom gerust en kom je liever niet alleen breng dan gerust een vriendje of vriendinnetje mee!

Tot gauw!

Algemeen

HVV



De vakantie is weer voorbij en een ieder geniet nog steeds van het mooie weer. Daardoor hopen wij met onze fietstocht ook van een schitterende dag te mogen genieten. We nodigen U dan ook uit op **woensdag 12 september** vanaf half 10/ kwart voor 10

om weer met de fietstocht te beginnen. De start is bij Marietje Kranenberg, Stobbendijk 4. We hebben bewust de start daar gepland, want er is een schitterende route uitgezet door "Verwolde" en door "Ampsen". De afstand is ongeveer 25 kilometer, dus als u dit genoeg vindt laat u dan even brengen bij Marietje. We beginnen met koffie en wat lekkers en op een gezellig plekje zullen wij onderweg de lunch gebruiken en natuurlijk aan het eind nog een heerlijk ijsje.

Opgave voor deze fietstocht kan tot zaterdag 8 september bij Jo Jansen.

Tel. 0547-364488 of 06 29412172.

Het bestuur hoopt dat veel dames met ons meefietsen.

Wij beginnen weer aan ons nieuwe seizoen met hopelijk een programma voor elk wat wils.

Op **woensdagavond 26 september** ontvangen wij als eerste Miény Tuten van Zuivelboerderij "de Knapenvelder" uit Raalte. Een echt familiebedrijf in de 'achtertuin' van landgoed "t Reelaer", waar Miény en haar man de oprichters van zijn en nog steeds meehelpen. Een gedeelte van hun eigen melk verwerken ze tot heerlijke zuivelproducten, die worden verkocht in hun eigen winkel, maar ook bij andere lokale winkels en restaurants. Ze maken o.a. Boerenkarnemelk, fruitdrank, alle soorten yoghurt, vla, hangop, boter, slagroom, oma's toetje (griesmeelpudding met bosvruchten) en zelfs in de zomer kruudmoes. Hiervan zult U op deze avond ook enkele producten proeven.

Met een leuk verhaal zal Miény U vertellen hoe de bereiding van deze producten, met alle dingen die eromheen gebeuren zoals hygiëne etc., in zijn werk gaat. Graag zien wij U allen weer op de verenigingsavonden bij de HVV.

De avond begint om 20.00 uur in het dienstgebouw in Markelo.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jo Jansen.

Tel.nr. 0547 364488 of per email:

hj.jansen@kpnmail.nl.

FANCY FAIR / ROMMELMARKT 2012

De fancy fair / rommelmarkt is dit jaar op **zaterdag 15 september** van 10.00 uur tot 14.00 uur op het Kerkplein. De veiling begint om 11.00 uur.

Hebt u nog artikelen die wij eventueel kunnen gebruiken?

U kunt contact opnemen met Henk Eggink (363088), Bram de Boer (362259) of Henk Jansen (364488).

Grote kasten, bankstellen en witgoed worden niet meegenomen. Wij willen wel eerst komen kijken. Vrijwilligers en kopers, graag tot ziens op 15 september!

De fancy fair commissie

BLOEMSCHIKKEN VOOR DE FANCY FAIR.

Ook dit jaar is er gelegenheid om te helpen met bloemschikken voor de Fancy Fair. We gaan bloemstukjes maken om die tijdens de Fancy Fair te verkopen. Dat doen we op **donderdag 13 en vrijdag 14 september**. 's Morgens van 10 tot 12 uur en 's middags vanaf 13 uur in het dienstgebouw.

Dit jaar willen we in de week daarvoor op **woensdag 5 september** 's middags om 1 uur alvast kransen maken met droog materiaal, bv. lampionnetjes, judaspenning en schelpen. Ook kunnen we al vast enkele bakjes maken, bv. met stukjes fietsband.

Wie komt er één of meerdere dagen meehelpen? Alle hulp is welkom, u hoeft hiervoor echt geen groene vingers te hebben.

Graag opgave bij Alies ten Hove tel. 363334 of Diny Izaks tel. 361811.

Ook horen we graag wie bloemen, schelpen of fietsbinnenbanden, enz... ter beschikking kan stellen. Natuurlijk mag u ook zonder opgave voor de gezelligheid en een kop koffie binnenlopen.

VRIJWILLIGERSDAG



Ook dit jaar willen we weer even stilstaan bij jullie onbaatzuchtige inzet voor onze kerk in Markelo. Om jullie hiervoor te bedanken zal er 29 september weer een vrijwilligersdag worden gehouden.

Graag willen wij jullie en eventuele partner uitnodigen om op 29 september om 16:00 uur aanwezig te zijn in het Kakelhonk (camping de Bovenberg, Bovenbergweg 14).

Ontvangst met een kop koffie / thee +.

Als het weer goed is zal er een buitenactiviteit worden georganiseerd. Mocht het weer onverhoopt slecht zijn dan zullen er binnen oud-Hollandse spelen worden gehouden.

Om 18:00 uur zal er een borreluurtje zijn met aansluitend om 19:00 uur een Chinese rijsttafel, waarna we de avond om 21:00 uur, waarschijnlijk met een goed gevulde maag, zullen afsluiten.

Het is uiteraard ook mogelijk om alleen het middag- of avondprogramma te volgen.

Graag vóór 22 september aangeven of en met hoeveel mensen wordt deelgenomen aan deze dag. (speciale diët wensen vermelden s.v.p.)

Zoals elk jaar vragen we een kleine bijdrage, dit jaar €10 per persoon. Met vriendelijke groet,

Joke Doornhein (andoornhein@kpnplanet.nl) 272031

Be Hemeltjen (b.hemeltjen@planet.nl) 363620

Henk Jansen (hj.jansen@kpnmail.nl) 364488

Bert Hoogendam (e.hoogendam61@online.nl) 352554



september 2012		
zo. 2	Spreuken 25:1-14	Eerlijk en toch niet alles zeggen
ma. 3	Spreuken 25:15-28	Raadgevingen
di. 4	Spreuken 26:1-12	Reageren op dwaasheid
wo. 5	Spreuken 26:13-28	Over luiheid en ruzie
do. 6	Spreuken 27:1-14	Wijze raad
vr. 7	Spreuken 27:15-27	Scherp opgemerkt
za. 8	Psalm 54	Gebed na verraad
zo. 9	2 Koningen 21:1-18	Het gaat weer mis
ma. 10	2 Koningen 21:19-26	Moord en doodslag
di. 11	2 Koningen 22:1-13	Belangrijke vondst
wo. 12	2 Koningen 22:14-20	De profetes spreekt
do. 13	2 Koningen 23:1-14	Hervormingsdag
vr. 14	2 Koningen 23:15-30	Ingrijpende maatregelen
za. 15	Marcus 9:1-13	Verschijsing
zo. 16	Marcus 9:14-29	Geloofskracht
ma. 17	Marcus 9:30-50	Belangrijkheid
di. 18	Marcus 10:1-12	Huwelijkswet
wo. 19	Spreuken 28:1-13	Tegenstellingen
do. 20	Spreuken 28:14-28	Oorzaak en gevolg
vr. 21	2 Koningen 23:31-24:7	Betaling
za. 22	2 Koningen 24:8-17	Weggevoerd
zo. 23	2 Koningen 24:18-25:7	Martelgang
ma. 24	2 Koningen 25:8-17	Ontmanteling
di. 25	2 Koningen 25:18-30	Einde verhaal?
wo. 26	Spreuken 29:1-13	Overeenkomsten en verschillen
do. 27	Spreuken 29:14-27	Adviezen voor samenleven
vr. 28	Openbaring 12:1-6	Geboorteverhaal
za. 29	Openbaring 12:7-12	Overwinning
zo. 30	Openbaring 12:13-18	Strijd
oktober 2012		
ma. 1	Openbaring 13:1-10	Beestachtig
di. 2	Openbaring 13:11-18	Gebrandmerkt
wo. 3	Psalm 128	Gelukkig gezin
do. 4	Judit 1:1-16 Psalm 2	Volken trekken samen
vr. 5	Judit 2:1-20 Rechters 13 : 1-24	Wie doet recht?
za. 6	Judit 2:21-3:10 Rechters 14:1-9	Sterkte
zo. 7	Judit 4:1-15 Rechters 14:10-20	De strijd begint
ma. 8	Judit 5:1-24 Rechters 15:1-8	Op scherp
di. 9	Judit 6:1-21 Rechters 15:9-20	Uitlevering
wo. 10	Judit 7:1-18 Rechters 16:1-3	Gesloten poorten

Besteding van de giro-555-actie "Helpslachtoffers aardbeving Haïti"



De actie bracht ruim een jaar geleden € 111 miljoen op. In totaal is tot nu toe € 85 miljoen besteed aan hulp (medische hulp, voedsel, veilige huisvesting en hulp bij het opstarten van werk) en de resterende € 26 miljoen wordt voor eind 2014 besteed aan o.m. bouwen en repareren van huizen en herstel van watervoorzieningen.

Ook worden projecten uitgevoerd om de werkgelegenheid te stimuleren en het onderwijs te verbeteren. Op dit moment steunen ICCO en Kerk in Actie o.a.:

- De bouw van permanente huizen voor families die nu nog in tenten wonen.
- Herstel van de archieven van de burgerlijke stand. Traumazorg.
- Rampbestendig herbouwen van scholen.
- Verbetering van het overheidsbeleid.
- Vakopleiding van jongeren van wie de ouders geen inkomen meer hebben of zijn omgekomen.
- Herstel en verbetering van de dienstverlening door de gemeenten.

Helaas was en is Haïti een arm land en blijven projecten die bijdragen aan wederopbouw van het land hard nodig. Daarom wordt een deel van de actieopbrengst daar ook de komende jaren nog aan besteed.

GIFTEN: 13 april t/m 20 augustus 2012:

CvK=College van Kerkrentmeesters:
 BtB. 10,00 / HJ.Z. 5,00 / H.O. 10,00 / K. 10,00 /
 B-H. 2,50 / LtB. 20,00 / n.n. 5,00 / G.L. 10,00 /
 S-B 10,00 / W. 5,00 / JW.S 25,00 / V. 200,00 /
 E.H. 25,00 / W. 10,00 / P. 10,00 / A. 5,00 / N. 25,00 /
 S. 25,00 / O. 5,00 / M. 10,00 / n.n. 10,00 / S-M. 10,00 /
 W-L. 10,00 / K-O 10,00 / U. 10,00 / B-S. 10,00 /
 H. 20,00 / S-V. 20,00 / W. 15,00 / K-O. 10,00 /
 P-R. 20,00 / S-vC. 10,00 / H.S 10,00 /
 Orgelfonds: S-F. 10,00
 Verjaardagsfonds: div. via acc.giro 15,00
 W-O. 5,00 / M-D. 10,00 / G.Z. 12,00 / B. 5,00 /
 FvdV. 5,00 / D-V. 10,00 / H.S. 5,00 / n.n. 5,00 /
 E.H. 10,00 / B-S. 5,00 / J.S.S. 5,00 / L. 10,00 /
 n.n. 10,00 / B. 5,00 / R-V. 10,00 /
 Diaconie: alg.: GH.K. 10,00 /
 Kalenders: M. 10,00 / P. 10,00 /

Bloemen: A.J.S. 10,00 / G-N. 10,00 / W.R. 5,00 /
 W-SiH. 5,00 / AA.B 10,00 / S-K. 10,00 / J.V. 5,00 /
 R.E. 10,00 / W.KO. 10,00 / C-E. 10,00 / AA.D. 10,00 /
 O-A. 5,00 / M.S. 10,00 / G.S. 10,00 / B. 10,00 /
 W. 10,00 / U. 30,00 / P-S. 10,00 / S-vC. 10,00 / B. 10,00 /
 L-W. 10,00 / J. 10,00 / tW-R. 10,00 / JH.T. 10,00 /
 T-K.15,00 / J.KH 10,00 / D-V. 10,00 / JH.B. 8,00 /
 M.K. 10,00 / E.D. 2,00 / GtM. 10,00 / H.L. 10,00 /
 S-E. 10,00 / A.N.D. 10,00 / W.G. 5,00 / H.K. 5,00 /
 S-O. 5,00 / V-J. 10,00 /
 Paas / Pinksterbloemen: W. 7,50 / D.H. 10,00 /
 n.n. 10,00 / W. 10,00 / I. 10,00 /

COLLECTEN:

Datum	CvK.	Diac.	Eindcollecten:	
15 apr	31,50	31,49	82,25	Verjaardagsfonds
22 apr	42,49	42,49	114,60	Kerkblad
22 apr	23,65	23,65	57,10	Stokkum – kerkblad
27 apr		64,20		Diac. Anholtskamp
29 apr	38,70	38,70	86,20	Diac.Arme kant van Overijssel
06 mei	46,21	46,21	117,90	Diac.Miss.werk ds.Plaisier
13 mei	49,65	49,65	134,10	Onderhoudfonds kerk
17 mei	9,86	9,86	22,00	Diac. alg.
20 mei	48,85	48,85	106,65	Diac. alg.
25 mei		71,45		Diac.Anholtskamp
27 mei	69,63	69,62	189,05	Diac/ZWO Pinkster zending
27 mei	100,30	100,30	203,75	Pinksterdienst Elsen
03 juni	45,61	45,60	109,61	Verjaardagsfonds
10 juni	46,09	46,09	124,90	CvK. Zondagsschool
17 juni	35,50	35,50	77,35	Diac.Jeugd en Kinderzorg
24 juni	74,80	74,80	277,55	CvK. Jeugdwerk
29 juni		100,00		Diac. Anholtskamp
01 juli	38,55	38,55	83,60	Kerkradio
01 juli	27,08	27,07	62,25	Stokkum-kerkradio
08 juli	37,60	37,60	169,40	Diac.Noodhulp Sahel
15 juli	61,16	61,16	145,30	CvK. Theamadienst.
22 juli	44,62	44,62	130,05	Diac. Imminkhoeve
27 juli		59,35		Diac. Anholtskamp
29 juli	45,45	45,45	106,40	Onderhoudfonds DG
05 aug	41,78	41,77	92,05	Diac. telf.hulpdienst
12 aug	38,80	38,80	83,65	Onderhoudfonds kerk
19 aug	42,03	42,02	119,55	Diac. Zomerzending.

ZALENVERHUUR	
Waar?	Dienstgebouw
Voor al uw	Vergaderingen / bijeenkomsten/ workshops
Aantal	5 tot 150 personen
Info	Jeroen Noltus
	Tel. 363890
	Email: dienstgeb@pkn-markelo.nl

RADIO KERKLOKAAL

Kerkelijk nieuws uit de Hof van Twente
 104.1 FM op de kabel en 107.6 FM in de ether.
 De uitzendtijden zijn als volgt:
 donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur.
 De herhaling van de uitzending:
 zondagmorgen van 09.00 uur – 10.00 uur.
 Redactieadres: Mevrouw R. Wibbelink,
 Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor. Tel: 0547-261937

PROTESTANTSE KERK NEDERLAND



Enkele punten uit het verslag van de vergadering van de **generale synode** gehouden op 19 en 20 april 2012

Kerkerde, de grondwetswijziging.

Voor de hereniging van de Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en de Lutherse Kerk is er een nieuwe gemeenschappelijke kerkerde opgesteld, en nu daar een aantal jaren mee gewerkt is werd er een evaluatie gehouden. Op basis van de ervaringen uit de praktijk zijn er diverse wijzigingsvoorstellen gedaan. De kerkerde is als het ware de grondwet van de kerk en dus is er bij wijzigingen sprake van een zorgvuldige procedure. Dat gaat dan in twee rondes, maar omdat er nog al veel te wijzigen was is het pakket aan voorstellen in twee moten gehakt. Den eerste ronde van de eerste moot met voorgenomen besluiten, is het land in geweest voor wat we “consideraties” noemen. Al het ingewonnen commentaar is verwerkt voor de tweede ronde, die was nu in de synode aan de orde. Er komt nog een tweede ronde voor de tweede moot aan wijzigingsvoorstellen, en als die is afgerond dan hebben we een nieuwe grondwet in de kerk. Voor de wetgeleerden onder u, op de website van de kerk is het in detail te bekijken, ook de bijgewerkte kerkerde is daar te vinden.

Voor de gemiddelde kerkganger zal het allemaal niet zoveel betekenen, maar voor de leden van kerkenraden en andere kerkelijke vergaderingen kan het wel wat betekenen, om het bij een voorbeeld te houden: de Generale Synode wordt gehalveerd! Dat gaat dus ook een bezuiniging betekenen, ik houd het bij dat goede nieuws.

Benoemingen, de gezichten van de kerk.

De Generale Synode heeft ook een formele rol in diverse benoemingen, dat gaat dan in een besloten vergadering, omdat het over personen gaat. Alleen de besluiten worden in de openbare vergadering herhaald. Afgezien van die benoemingen was, zoals gebruikelijk, de gehele vergadering openbaar. Zelfs te volgen via TV op www.kerknieuws.nl. Als U wilt kunt U alsnog naar die vergaderingen kijken, ze staan er allemaal nog op, in het archief, zoiets als “uitzending gemist”. Ik volsta hier met de benoemingen van het moderamen, het dagelijks bestuur. Als scriba, zeg maar “algemeen secretaris”, werd Arjan Plaisier herkozen, dat was ook het geval voor twee leden van het moderamen: Bert van Bokhoven en Bert Broekhuizen.

Predikanten en hun vak. Hoe blijven we bij de tijd?

In de kerkerde staat zoiets vanzelfsprekends als: Predikanten zorg dat je je vak bijhoudt (in mijn woorden). Daar zijn nu nieuwe mogelijkheden voor geschapen. De oude regeling was wat al te simpel: vrije tijd in de vorm van een lang studieverlof eens per 5 jaar. Nu zijn er meer mogelijkheden, die tevens minder vrijblijvend zijn. Het studiepakket van de predikanten is opgedeeld in 3 delen, het gaat om een aangestuurd deel, een vrije keuze uit een erkend aanbod en een geheel vrij gedeelte. En in tijdsbeslag gaat het dan om 3 maanden in een periode van 5 jaar. Trek nou niet de conclusie dat dit het enige studiewerk van uw predikant is, in het “gewone werk” van de predikant hoort natuurlijk ook het bijhouden van vakliteratuur, de professionele uitwisseling in de contacten

met collega's (in de zgn. werkgemeenschappen) enzo voort. Er werd ook gesproken over een zekere zorg rond predikanten die om een of andere reden moeten afhaken. Die zorg werd vertaald naar ideeën zoals een betere begeleiding, bij beginners die dan als "junior predikant" van start gaat en bij ervaren predikante in de vorm van een "herder over de herders", een pastor pastorum. Vooralsnog is besloten om hiervoor nog wat bedenktijd te nemen. Dit ook omdat een ander belangrijk thema daarmee samenhangt, dat van de ambten.

Ten slotte werd besloten dat de kerkenraden jaargesprekken met de predikant moet voeren. Daarvoor worden handreikingen gegeven. Het lijkt eenvoudig en vanzelfsprekend, maar de verhouding tussen kerkenraad en predikant is er niet een van werkgever en werknemer, ook dat hangt samen met het thema ambten.

Het ambt, de ambten. Werk aan de winkel

In de kerkorde staan diverse artikelen die over de ambten in de kerk gaan. We kennen nu drie ambten de predikant, de ouderling en de diaken. In de praktijk en zelfs in de kerkorde komen daar nu verschillende ambten bij, die we met enige flexibiliteit onder de bestaande ambten schikken: de ouderling-kerkrentmeester, de jeugdouderling, de ouderling- of diaken-kerkelijkwerker. En dan zijn er nog allerlei andere functies in de kerk zoals de pastoraal werkers, de organisten en koster. Uit een rapport van de visitatoren was gebleken dat in menige kerk er problemen zijn in de werving van ouderlingen en diakenen. Dat was in de vorige synodevergadering aan de orde en daarom werd om een bezinning over het ambt gevraagd. In de synode werd nu een visienota gepresenteerd, om duidelijkheid te scheppen over wat we nu precies met het ambt bedoelen. Daarvoor was de kerkorde uitgespit en waren documenten uit de Oecumene bekeken. Toch vond de synode dat allemaal niet voldoende. Het thema komt dus nog een keer aan de orde. Het zou goed zijn om in de eigen lokale gemeente ook eens over dit onderwerp van gedachten te wisselen. De beschikbare stukken zijn best te vertalen naar eenvoudiger discussiestukken.

Sociale media, timmeren aan de weg.

Er is geen ontkomen aan, zelfs in de ministerraad wordt getwitterd. Ook predikanten weten wel raad met Youtube, Facebook, Hyves LinkedIn, weblogs en wat er meer is aan sociale media. Kerken hebben websites en presenteren zich op publieke fora, op Internet. Toch zijn we er vaak nog wat onwennig mee. Nog steeds zijn er mensen die onvoldoende beseffen dat wat eenmaal op Internet is verschenen er blijft rondzweven in "the cloud", om in de terminologie te blijven. Eerlijk gezegd vond menig synodelid het wat overdreven om een gedragscode voor het gebruik van sociale media op te stellen. Het spreekt toch vanzelf dat je voorzichtig omgaat met vertrouwelijke gegevens. Aan de andere kant zit het gevaar van openbare publicaties soms in onverwachte hoekjes. Een – niet kerkelijk – voorbeeld, om te laten zien wat er mis kan gaan: moderne camera's geven plaats en tijd aan in de foto, zonder dat je dat meteen ziet. Als je een foto maakt terwijl je op vakantie bent, ver weg, en die zet je op Facebook, dan kan een ander zien dat je niet thuis bent, en er dus een mooie gelegenheid voor inbraak is. Er is nu dus een kerkelijk stuk met adviezen betreffende het gebruik van moderne elektronische communicatiemiddelen, het is een soort bijlage bij de beroepscode.

Niet iedereen vindt het leuk dat op internet te vinden is dat je in het ziekenhuis ligt. Het is goed dat de kerk aan de weg timmert, maar ook dat kent zijn grenzen.

Betere samenwerking wereldwijd. Samen sterk in internationaal werk.

Het diaconaat op landelijk niveau en wereldwijd wordt door onze kerk vanuit het landelijk bureau uitgevoerd door "Kerk in Actie". Al sinds de oprichting van de medefinancieringsorganisatie ICCO, in 1964, werkten de protestantse kerken nauw met ICCO samen. De laatste jaren in een alliantie, waarin ook Edukans, het vroegere "School en Evangelie" en andere kleinere organisaties meedoen. Helaas werd ICCO geconfronteerd met een forse korting op de financiering vanuit de overheid. Merkwaardig is dat er zonder veel publiekelijke protesten zwaar gekort is op ontwikkelingswerk. Van 0,8 naar 0,7 % van het BNP, terwijl het BNP ook zakte en de bijdrage voor het particuliere werk nog eens extra omlaag ging ten gunste van het bilaterale pakket.

De synode heeft een motie aangenomen om er bij de overheid en de politiek op aan te dringen de begroting voor Ontwikkelingssamenwerking niet verder te korten. Wat ICCO betreft heeft de synode ingestemd met de omvorming van ICCO tot een coöperatie, waarvan Kerk in Actie, Edukans en Prisma de eigenaren zijn. (Prisma is een koepel waarin GZB, Leger des Heils, Woord en Daad en diverse andere organisaties samenwerken). De eigenaren van de coöperatie zetten ook een speciaal fonds op, dat ICCO zal benutten voor investeringen in zich ontwikkelende landen. In projecten die economisch zo veelbelovend zijn dat ook het bedrijfsleven erin zal willen participeren, in het bijzonder bedrijven die een bijdrage willen leveren aan groen, duurzaam en sociaal verantwoord ondernemen.

Deze bundeling van krachten moet er voor zorgen dat er efficiënt gewerkt kan worden en dat de kwaliteit van dat werk gewaarborgd blijft.

Nieuw beleid van de landelijke kerk. Spitten op het landelijk erf.

Er wordt gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor het landelijk dienstencentrum (LDC) van de PKN, dat klinkt dor en zakelijk, maar wat er aan de orde is, is van belang voor alle lokale kerken. De kernvraag is, wat moet je op landelijk niveau wel en niet doen, en hoeveel mag dat dan kosten? Zoals gebruikelijk zijn de verwachtingen hoger dan de mogelijkheden. We willen altijd zoveel mogelijk waar voor zo weinig mogelijk geld, dat geldt ook in de kerk. En met een kleiner wordende kerk moet ook het dienstencentrum zich aan de gewijzigde omstandigheden aanpassen. Concreet: er moet 10 à 15 % bezuinigd worden. Verder wordt als hoofddoelstelling gehanteerd het "ontzorgen" van de (kleinere) gemeenten. Kleinere tussen haakjes omdat ook grotestadsgemeenten vaak grote zorgen kennen. Verder wil het Dienstencentrum dat "Kerk in Actie" dichter bij de lokale gemeenten komt te staan. Nog veel gemeenten zien Kerk in Actie als een van de vele goede doelen, in plaats van als het eigen kerkenwerk, het eigen werelddiaconaat. Ten slotte ontwikkelen zich hier en daar nieuwe vormen van kerkzijn, nieuwe vormen van eredienst. Daar wil het Dienstencentrum op inspelen.

Het LDC is voor lokale gemeenten een kennispunt en wegwijzer, daar gebruik van maken mag dan wat kosten, maar het zal zeker ook wat opleveren.

EVANGELISCH WERKVERBAND

PROJECT MEER  Een maatschappelijk samenwerkingsverband tussen organisaties en kerken

lifestyle met diepgang

Wat is het doel van Project MEER?

We willen dat heel Nederland in september 2012 met elkaar in gesprek komt rond de vraag 'Is er Meer' en dat christenen voor dat gesprek zijn toegerust en er het initiatief in nemen.

Het is bijna zover!



Nog een paar dagen en dan ontvangen 270.000 mensen een prachtig magazine van hun burens en/of vrienden met de opmerking: 'Een mooi blad, moet je eens lezen, ik ben benieuwd wat je ervan vindt: ik hoor het nog wel...' Op honderden plekken in Nederland worden speelse acties gehouden om het blad aan te bieden.

Winkeliers

We willen het magazine graag in zoveel mogelijk winkels te koop aanbieden. De verkoopprijs is € 5,95. Winkeliers kunnen ze per 5 ex. bestellen voor € 2,00 ex. portokosten. Boekhandelaren kunnen bestellen via de groothandel: CBC 't Gulden Boek, Loodsboot 14, 3991 CJ Houten. Tel. 030-2526610

31 augustus 2012

Die dag gaat de site www.isermeer.nl van start met tal van reactiemogelijkheden om vervolgstappen te zetten. Zijn uw plaatselijke gegevens al ingevoerd in de postcodecheck? Zo niet, geef ze dan zo snel mogelijk door! (<http://kerk.nl/doe-mee/als-kerk>)

De pers

Ook op 31 augustus is er een persconferentie waar Alexander Pechtold en Arie Slob een exemplaar van **MEER** ontvangen en met elkaar in gesprek gaan over de vraag: 'Is er meer dan politiek en economie'. Dat doen ze onder leiding van Jacobine Geel, die ook het debat daarna zal leiden met o.m. Otto de Bruijne, Lizelotte van Dijk e.a. We hopen, dat u op veel plaatsen verslagen zult tegenkomen in de kranten. Ook zal er op zondag 2 september in verschillende Radio- en TV uitzendingen aandacht zijn voor **MEER**.

Gebed

Ook op 31 augustus is er een tijd van gebed, want gebed is de motor. Iedereen is van harte welkom om mee te bidden van 10 - 14 uur in het gebouw van het Evangelisch Werkverband, Eendrachtstraat 29a, Terschuur.

U kunt helpen

We willen u aanmoedigen om ook zelf actief te zijn in de 'nieuwe' media, zoals Facebook en Twitter. Schrijf over de vraag 'Is er meer' en verwijfs daarbij steeds naar

www.facebook.com/iser
meer of gebruik de hashtag #isermeer op twitter.



Is er MEER Concert

tour:

Vanaf zondag 2 september trekken Gerald Troost en zijn band samen met Hans Eschbach door Nederland om missionaire concerten te verzorgen.

Het worden avonden die gericht zijn op de doelgroep. Kaarten kosten € 10,00 p.p. (excl. € 2 reserveringskosten) en kunnen via internet besteld worden op:

www.events4christ.nl/?id=481

Alle concerten beginnen om 20.00 uur.

Voor Twente is dat in de volgende plaatsen:

Vrijdag 28 september: Hardenberg,

De Levensbron, De Schans 4

Vrijdag 14 december: Vriezenveen,

Grote Kerk, Westeinde 39

Protestantse gemeente Markelo

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo
Tel: 0547-363890 fax: 0547-276637

Redactie Markelo's kerkblad:

Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709
Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439
Hr. M.H. van Vrouwerff, Stationsweg 25, tel. 361609
Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652
Het eerstvolgende nummer verschijnt op **8 oktober 2012**.
Inleveren kopij vóór donderdag **27 september 2012**, liefst via E-mail: kerkblad@pkn-markelo.nl

Kerkenraad:

Preses: Mevr. J. Doornhein-Vastenburger
Meenweg 6 tel. 272031
Scriba: Dhr. J.J. Haas (email: pg.markelo@home.nl)
Tolweg 40b tel. 362063
Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890
(email: dienstgeb@pkn-markelo.nl)

Voorgangers:

Ds. Elly E. Nordt, Roggestraat 4 tel. 388892
Ds. Marten Dijkstra, Tolweg 3 tel. 361238

Kerkelijk bureau:

Mevr. H.T. Aanstoot - Meijerink
Openingstijden: ma. 9-12 uur; wo. 9-12 uur; vr. 9-12 uur
adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242
E-mail: kerkburo-markelo@hetnet.nl

College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente:

ING bank: 813891 - Rabobank: 34.07.01.153

Diaconie Protestantse Gemeente:

Rabobank: 34.07.00.327