



MARTINUSKERK

89<sup>e</sup> jaargang, nr. 757 juni 2012

# Markelo's Kerkblad

Uitgave van de  
Protestantse gemeente Markelo

Internet: [www.pkn-markelo.nl](http://www.pkn-markelo.nl)

## MEDITATIE

In deze week is de zomer dan echt en eindelijk begonnen. De zon schijnt, de temperatuur is goed en dat merk je aan iedereen: we worden weer vrolijk en krijgen zin erop uit te gaan.

De zomerperiode sluit aan op het feest van Pinksteren. Op het Pinksterfeest worden we als christenen door de Geest de wereld in gezonden, naar alle uithoeken van de aarde. De zomer, na het feest van de uitstorting van de Geest, het laatste feest van deze jaarkring, is op weg gaan, ontspanning zoeken, zwerfen over eigen grenzen heen. Op weg gaan naar een nieuwe stad door het landschap van God. Een stok of een staf biedt je steun bij het lopen en ze zijn voor een herder een middel om zijn schapen bij elkaar te houden.

Misschien kunnen we dit jaar op weg gaan, op vakantie gaan, met in ons achterhoofd de gedachte dat we door de Geest er op uit gezonden zijn om de goede woorden van Jezus niet alleen voor onszelf te houden, maar om ze ook vorm te geven in het leven van alledag, waar je ook bent en wat je ook doet.

Mooi gezegd, maar hoe zullen wij dat doen?

Een paar woorden die ik vond:

Met alle zintuigen die je hebt, die Ene op het spoor komen langs de weg. Daarvoor hoef je niet eens ver te gaan. In de zomer is er een grote verscheidenheid aan bloemen. Kijk eens goed naar de bloeiwijze van een bloem en ontdek de zeggingskracht. Sta eens stil bij de vorm: met een oog in het midden of als een scherm of vele kleine bloemetjes bij elkaar of op één stengel. Deze verschillende bloeiwijzen van de bloemen kunnen ons iets zeggen over God: God heeft verschillende verschijningen en namen. Ieder beleeft God op zijn of haar eigen wijze, maar allemaal noemen wij Hem God en Hij is voor ons de Ene.

Wanneer je op weg gaat in de natuur kun je misschien symboliek gaan zien in de bloemen die je onderweg tegenkomt:

Bloemen met een gouden hart of een oog in het midden, zoals zonnebloemen, goudbloemen of margrietten, staan voor de Zon, het Licht en het oog. Door de Geest ziet God jou, mens, met alles wat je met je meedraagt aan mooie en moeilijke dingen.



Schermbloemen, zoals dille, hebben vele kleine bloemetjes die met eigen stengels vanuit één punt vertrekken en uitzwermen en met elkaar parapluutjes vormen. Ze zijn een beeld van de gemeente in de zomer, waarbij ieder uitzwermt en een eigen kant op gaat, maar met elkaar blijven we verbonden in het ene middelpunt: de gemeente als het Lichaam van Christus.

Klokjesbloemen willen ons doen stil staan bij het luisteren van God en van mensen; klokjesbloemen brengen het geluid van de hemel in zich.

Sommige bloemen vormen met hun vier bloemblaadjes een kruis, zoals judaspenning, pinksterbloem en violier. Ze horen tot de kruisbloemfamilie en verwijzen naar het lijden, het lijden van Christus en het lijden van mensen.

Je hebt geluk wanneer je in staat bent om op weg te gaan en de pracht van de natuur te zien en te ervaren, maar vooral te duiden.

Maar wat is geluk. Misschien is het niet eens nodig om op weg te gaan om toch iets van de Geest te ervaren.

*Een paar woorden over geluk om te overdenken:*

*Een oude Chinese man bezit een paard waarmee hij zijn akker bewerkt. Op een gegeven ogenblik ontvlucht het paard de akker en verdwijnt in de bergen. De burens van de oude man hebben met hem te doen. Als ze spreken over zijn ongeluk, antwoordt de oude: "Geluk? Ongeluk? Wie zal het weten?" Een week later keert zijn paard terug uit de bergen gevolgd door een kudde wilde paarden. De burens feliciteren hem met dit grote geluk. Als zijn zoon een wild paard aan het temmen is, valt hij eraf en breekt zijn been. Iedereen denkt dat dit een groot ongeluk is voor de oude, die echter reageert met: "Ongeluk? Geluk? Wie zal het weten?" Een week later arriveert het leger in het dorp en roept alle gezonde, jonge mannen op hen te vergezellen. Als de soldaten het gebroken been van de jongen zien, laten ze hem liggen. Was dat geluk? Ongeluk? Wie zal het weten?"*

*Uit: Sadhana, een weg tot God in Open Deur juni 2012*

Ds. Elly Nordt

# Kerkdiensten

## Zondag 3 juni Martinuskerk

10.00 uur ds. Bijl uit Groningen  
Eindcollecte: CvK / Verjaardagsfonds

## Zondag 10 juni Martinuskerk Afscheid

### KND/Zondagsschool

10.00 uur ds. Elly Nordt  
Eindcollecte: CvK / Zondagsschool

## Zondag 17 juni Martinuskerk

10.00 uur Ds. Elly Nordt  
Eindcollecte: Diac. / Chr. Ver. Jeugd en Kinderzorg

## Zondag 24 juni Martinuskerk Doopdienst

10.00 uur ds. Marten Dijkstra  
Eindcollecte: CvK / Jeugdwerk  
Koffiedrinken na de dienst

## Vrijdag 29 juni Zangavond Anholtskamp

19.00 uur ds. Marten Dijkstra  
Collecte: Diaconie

## Zondag 1 juli

### Martinuskerk

10.00 uur Ds. Van der Toolen  
Eindcollecte: CvK / kerkradio

### Buurtdienst Stokkum

10.00 uur ds. Marten Dijkstra  
Eindcollecte: CvK / kerkradio

## Zondag 8 juli Martinuskerk

10.00 uur ds. Marten Dijkstra  
Eindcollecte: Diaconie Alg. middelen

## BIJ DE DIENSTEN

### Gezinsdienst op 10 juni - Begrijp je wat je leest?

De dienst op 10 juni belooft een bijzondere dienst te worden. Met de leiding van de Zondagsscholen en de Kindernevendienst hebben we een afscheidsdienst voorbereid. Zeven kinderen van de Zondagsschool gaan na de zomervakantie naar het vervolgonderwijs en verlaten daarom de Zondagsschool. (Gelukkig zijn ze welkom bij de Jeugdkerk). De kinderen zullen een bijdrage leveren aan de dienst. Het thema is: Begrijp je wat je leest? Verder nemen we afscheid van twee leden van de leiding van de Zondagsschool en van één van de Kindernevendienst (aanvulling met nieuwe leiding wenselijk).

*Doopdienst:* Op zondag 24 juni hopen we de doop te bedienen. Tot nu toe is er één kind gemeld, maar misschien melden nog meer ouders hun kind aan.

Het voorbereidende gesprek vindt plaats op donderdag 14 juni in het dienstgebouw, aanvang: 20.00 uur. Opgave bij ds. M. Dijkstra.

*Zangavond:* Op 29 juni is het kerkkoor uitgenodigd om enkele liederen te zingen tijdens de zangavond in de Anholtskamp. Voorganger is ds. M. Dijkstra. Ieder is hier welkom. Het begint om 19.00 uur en vooraf wordt er koffie geschonken.

*Buurtdienst Stokkum 1 juli:* Voor mij is het nog ver weg wanneer ik dit stukje opstel, zodat ik niet echt wat kan melden over de inhoud van de buurtdienst op zondag 1 juli in Stokkum. De evangelielezing van die dag gaat over de opwekking van een dochter van een zekere Jairus en de genezing van een niet bij name genoemde vrouw, die alle moeite doet om bij Jezus te komen.

## OPPAS-ZONDAGSSCHOOL

Onder kerktijd is er in het Dienstgebouw crèche voor de allerkleinsten en zondagsschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De Zondagsschool houdt schoolvakantie van 10 juni tot de startzondag in september.

## KINDERNEVENDIENST

Elke zondagochtend tijdens de kerkdienst is er voor de kinderen een kinder(neven)dienst. We gaan dan naar onze eigen ruimte waar we het Bijbelverhaal van die zondag vertalen op een manier die voor kinderen leuk en begrijpelijk is. Alle kinderen die op de basisschool zitten zijn vanzelfsprekend welkom!

## JEUGDKERK

Elke 3e zondag van de maand is er voor tieners van 12 - 16 jaar jeugdkerk in het Dienstgebouw van 10 tot 11 uur.

## VERVOER

Wie gebruik wil maken van vervoer naar de kerk kan contact opnemen met Janni Bussink - Pinkert, tel. 363123 (bel s.v.p. op zaterdagmiddag).

Voor de Anholtskamp is Jennie Wibbelink-Wolthuis de contactpersoon, tel. 361908.

## HUISKAMER VAN DE KERK

Tijdens de markt op donderdagmorgen is er in het dienstgebouw van 9.30 tot 12.00 uur gelegenheid voor ontmoeting en gesprek bij een kop koffie of thee. De koster en de aanwezige gastvrouwen heten u van harte welkom.

## AGENDA

Welkom, welkom, welkom....bij de gezamenlijke maaltijd op woensdag 6 juni om 18 uur in het Dienstgebouw. Laat even aan Jeroen, de koster, weten of je wilt mee-eten, dan zorgen we dat er voldoende is voor iedereen.

Dinsdag 12 juni om 20.00 uur in het Dienstgebouw praten we met elkaar over een hoofdstuk uit het boek letsisme van Gijs Dingemans. Iedereen is van harte welkom om mee te doen. De tekst is op te halen bij Jeroen de koster.

Dinsdag 12 juni: gespreksgroep Rondom de Zonneweg bij Annemieke Wassink op Wansink 25, aanvang: 20.15 uur.

Donderdag 14 juni om 19.30 uur in de consistorie: uitleg over en het maken van het rooster voor de opa-en-oma-kindernevendienst op de zondagen van de zomervakantie. Komt allen, want u bent nodig.

## **Wijk Noord**

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3  
telefonisch spreekuur:  
di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur  
tel. 361238; email: [martends@wanadoo.nl](mailto:martends@wanadoo.nl)  
vrije dag: maandag

### **WIJ GEDENKEN**

Op haar kamer in de Anholtskamp overleed op 17 april Jenneken (Jet) Beumer-Dijkerman op de leeftijd van 87 jaar. In 2009 was ze vanuit Laren hier terecht gekomen, omdat drie van de vier kinderen in Markelo wonen en zijzelf dementeerde. Jet is geboren in Larense Broek. Ze kreeg kennis aan Hendrik Beumer, een jongen bij haar in de buurt. Hun verkeringsstijd verliep niet zonder spanningen, want hij werd verplicht om twee jaar in Berlijn te werken onder de nazi's. Gelukkig kon hij na de bevrijding terugkeren en trouwden ze in de zomer van 1946. Niet lang erna volgde het moederschap. Jet was een struise vrouw, die goed kon meehelpen op hun boerderij. Maar ze had ook een kwetsbare kant. Vooral na het verlies van haar man in 1981 werd dit duidelijk. In de protestantse kerk van Laren werden meer herinneringen aangehaald in de afscheidsdienst, zoals haar vroegere werk bij een bakkerij en het zingen bij de plaatselijke zangvereniging, waar ze meer dan 65 jaar lid van was. Dit koor leverde een bijdrage aan de dienst met de liederen 'De Roos' en 'Du Hirte'. Op de algemene begraafplaats te Laren vertrouwden we haar toe aan God, in de hoop dat zij rust vindt. MD

---

*Zoals zij leefde  
is zij heengegaan.  
Eenvoudig, tevreden,  
betrokken en karaktervol.*

Met deze paar woorden, die alles zeggen over hun moeder, laten de dochters Nijland weten dat hun moeder is heengegaan.

Op 26 april 2012 kwam er na een kortstondige ziekte een einde aan het leven van Jansje Nijland – Stern op de leeftijd van 91 jaar.

Jansje is geboren in Goor als middelste in het gezin Stern. Evenals haar vader ging Jansje in een fabriek in Goor werken, de textielfabriek. Dit werk werd gecombineerd met het werk op een klein boerderijtje. Toen ze in 1948 met Willem Nijland trouwde, kwam ze op een kleine boerderij aan de Stokkumerweg, waar haar Willem met zijn ouders woonde. Er werden 2 meisjes geboren. Een aantal jaren woonde het gezin aan de Wehmekamp, maar toen de schoonouders meer zorg nodig hadden, verhuisden Jansje en Willem weer terug naar de Stokkumerweg. Jansje was een vrouw die niet sprak over zichzelf, maar wel altijd vroeg hoe het met de ander ging. Ze zorgde voor allen om haar heen. Jansje was een zelfstandige vrouw, die niemand tot last wilde zijn. Toen haar Willem in 1991 overleed verhuisde ze een jaar later naar de Götteleaan, waar ze tot november vorig jaar gewoond heeft. Om zolang mogelijk haar zelfstandigheid te be-

waren ging ze naar een aanleunwoning in de Anholtskamp, waar ze op haar eigen wijze afscheid heeft genomen van de dierbaren om haar heen. Ze gaf zelf aan dat ze een mooi leven heeft gehad en dat ze nu niets meer te wensen had.

In de afscheidsdienst op 2 mei hebben we Jansje herdacht als moeder en oma en overgrootmoeder. We lazen woorden van steun en troost uit de Bijbel waar Jezus in Johannes 14 zegt: "Ik ben de weg en de waarheid en het leven". En: "In het huis van mijn Vader zijn veel kamers".

Bij God is plaats voor een ieder die Hem zoekt. Mag dit tot troost zijn voor de kinderen, de klein- en achterkleinkinderen en de verdere familie van Jansje Nijland - Stern.

Op de Algemene begraafplaats te Markelo hebben we haar lichaam toevertrouwd aan de aarde.

Ds. Elly Nordt

---

Na een langere periode van afnemende gezondheid en een kort ziekbed kwam er op 29 april 2012 een einde aan het leven van Hendrika Gerritdina Woestenenk – Kempers op de leeftijd van 82 jaar.

Dika is geboren aan de Herikerweg 24 en heeft daar gewoond tot ze in oktober 2010 vanwege haar gezondheid naar de verzorging in de Anholtskamp ging. Dika heeft een bewogen leven gehad. Ze dacht echter meer dan ze zei. Bij elkaar zijn was voor haar belangrijker dan praten.

Als dochter bleef Dika op de boerderij aan de Herikerweg. In 1948 leerde ze Jan Woestenenk kennen. Met hem is ze in 1956 getrouwd. Er werden 2 zoons geboren. Door het overlijden van haar man in 1973 kwam Dika er echter alleen voor te staan. Met hulp van ouders en verdere familie heeft ze het gered om de boerderij nog een tijd voort te zetten. Zoon Bennie ging uit werken en het boerenwerk op de boerderij werd beëindigd. In 1996 betrok Arie met zijn gezin een gedeelte van de boerderij. In 2000 kwam er plotseling een einde aan het leven van Hannie, de vrouw van Arie. Uiteindelijk bleef Dika met haar twee zoons Bennie en Arie achter aan de Herikerweg. Moeder heeft zolang het kon voor de jongens en het huis gezorgd. Ze was gek op bloemen en op de tuin. Dat was haar grote passie. Ze genoot erg van de klein- en achterkleinkinderen.

We hebben op 4 mei afscheid van Hendrika Gerritdina Woestenenk - Kempers genomen in het Uitvaartcentrum, waarna de begrafenis plaatsvond op de Algemene Begraafplaats.

We wensen de zoons, de klein- en achterkleinkinderen en de familie die zo om Dika heeft heengestaan veel kracht en troost toe van de Heer onze God.

Ds. Elly Nordt

---

Op 20 mei overleed Teunis Wevers op de leeftijd 88 jaar. Hij woonde met zijn vrouw Mina aan de J.C. Romijnlaan 27. Teunis is geboren in Elsen in een groot gezin op erve Roos. Na de lagere school heeft hij de winterlandbouwschool gevolgd en in de melkfabriek gewerkt. Zijn jeugd bracht hij door in de crisis- en oorlogsjaren. In 1937 leerde hij Mina Gersen kennen tijdens een schooloperette. Teunis speelde de houthak-

ker in een blauw kielkje. De vonk sloeg over in 1944 en na een lange verkeringstijd zijn ze in 1954 getrouwd. Op 20 augustus werd zoon Hendrik geboren. Het gezin woonde aan de Groningeresweg. Naast Teunis' werk buitenshuis was hij druk bezig met de kippen, de schapen, de duiven en zijn grote hobby jagen. Met de schapen heeft hij landelijke successen behaald. Teunis kende veel mensen door zijn werk als vertegenwoordiger bij Sluijs en zijn werk bij de Rijksdienst voor Vlees en Vee. Ook na zijn pensionering mocht hij graag onder het genot van een borreltje het wel en wee in de wereld om hem heen bespreken.

In de dienst van Woord en Gebed die plaatsvond op 26 mei in de Martinuskerk hebben we Psalm 23 gelezen. Een passende psalm voor iemand die bijna zijn hele leven gewoond heeft in de omgeving van de Borkeld, de bossen en heidevelden. Maar er is meer in de psalm te vinden dan de pracht van de natuur. Het oergevoel dat deze psalm oproept, bewaard worden, geborgen zijn, spreekt nergens meer aan dan op het moment dat mensen elkaar moeten loslaten. God is de Altijd Aanwezige voor mensen, de Goede Herder, die mensen niet alleen laat, in doodsangst mensen nabij is, en die je draagt tot voorbij de laatste grens van het leven. Dit mag je weten, zingt Psalm 23, waar je in het leven ook voor komt te staan, hoe bang je misschien ook bent, en onzeker, zelfs in de vallei van de dood gaat de Altijd Aanwezige met je mee. De Heer zal een Herder voor je zijn. Hij zal je dragen. Moge de Here God zijn vrouw Mina, zijn kinderen en kleinkinderen nabij zijn in deze moeilijke periode.

Ds. J.D. Vedders – Dekker,  
Geestelijk verzorger Carintreggeland regio noord en Rijssen

### STUDIEVERLOF

Op 10 juni eindigt mijn studieverlof. Hopelijk heb ik wat op kunnen steken van de bestudeerde literatuur. Het is een voorrecht om hiervoor tijd te kunnen vrijmaken. Intussen is dit recht ook een plicht geworden, zodat we als predikanten regelmatig kunnen worden bijgeschoold. MD

Met vriendelijke groet, ds. Marten Dijkstra

### *Wijk Zuid*

Predikant: ds. E.E. Nordt  
Roggestraat 4  
tel. 388892, bij geen gehoor kunt u de  
telefoonbeantwoorder inspreken.  
email: nordt57@hetnet.nl

### GEBOREN

Sander en Alies Woestenenk - Hofstee laten ons als gemeente weten dat ze dankbaar en blij zijn met de geboorte van hun tweede zoon Lars Philip Berend op 22 april 2012. Zijn al grote broer Nick laat ons weten:

*Op mijn teentjes kijk ik  
over de rand van de wieg.  
Dag, lief klein broertje.  
Ik vind je lief!*

De wieg van Lars staat aan de Oude Borculoseweg 4 in Markelo.

We feliciteren dit jonge gezin Woestenenk van harte en spreken de wens uit, dat de zon van Gods liefde over hen schijnen zal.

### IN MEMORIAM

Na de laatste jaren lichamelijk steeds meer te moeten inleveren, is er op zaterdag 5 mei 2012 een einde gekomen aan het leven van Hendrika Geertruida Hesselink – Velt op de leeftijd van 87 jaar.

Dika is geboren in de gemeente Wierden, maar eigenlijk in Enter. Ze is opgegroeid op een boerderijtje aan de Oomsdijk. Toen ze op 8 juni 1951 trouwde met Jan Hendrik Hesselink kwam ze inwonen op de boerderij aan de Kooidijk 5 in Markelo. Hier werkte Dika op de boerderij, op het land en in de tuin en molk ze de koeien. Er werden 2 zoons geboren, Jan en Albert. Toen de koeien door de superheffing weg gingen, werd de deel verbouwd en kwamen Ria en Jan daar wonen. Later werd kleinzoon Bert geboren. Albert is altijd bij moeder thuis gebleven. In 1987 overleed de man van Dika. Dika was veel thuis en ook toen het lichamelijk minder met haar ging, wilde ze niet weg. Ze was tevreden wanneer ze op de stoel zat achter de tafel met uitzicht naar buiten, de kranten om haar heen, de tv aan en drinken en fruit binnen handbereik. Zo heeft ze jaren op haar plek gezeten. 's Zondags luisterde ze trouw naar de kerktelefoon. Het geloof was voor Dika een grote steun. Een lezing uit de Bijbel en een gebed stelde ze erg op prijs. Op de laatste dag lazen we nog uit Psalm 121: "Ik sla mijn ogen naar de bergen. Vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft."

In een herdenkingsdienst in het Uitvaartcentrum namen wij op 10 mei afscheid van Dika Hesselink. Naast Psalm 121 lazen we uit Johannes 3:16 "Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."

We stonden stil bij een leven van hard werken. De laatste 10 jaren van haar leven werden gekenmerkt door lichamelijke beperkingen. Ze hield echter een sterke wil en een grote geestelijke kracht.

De begrafenis heeft plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats.

We wensen Jan en Ria en Bert en Albert en de zus, mw. Leuwerink, kracht en sterkte toe.

*Moe van aardse smart en zorgen,  
leg ik mij ter ruste neer.  
Wachtend op de Nieuwe Morgen,  
dan kom ik bij U, o Heer.*

Kort na het plotselinge heengaan van Gerritdina Johanna Daggert – Kloots op 9 mei 2012 werden deze mooie woorden gevonden door haar kinderen en haar man Egbert.

Dina had 7 weken voor haar overlijden haar 85<sup>ste</sup> verjaardag gevierd. Achteraf zeggen we dat Dina zich al langer niet helemaal goed voelde, maar dit plotselinge afscheid hadden we niet verwacht. Vooral voor Egbert, haar man, is de schrik groot. Toch overheerst het

gevoel van dankbaarheid voor de vele jaren die Dina in het midden van de familie mocht zijn. Ze was de spil van het gezin in Elsen waar ze geboren is, niet alleen voor haar huwelijk, maar ook daarna tijdens de jaren van leven en werken op de boerderij in Elsen. Rust kwam er eerst 5 jaar in Goor en later met meer plezier aan de Stationsstraat 18 in Markelo. Dina en Egbert waren als twee bomen met elkaar vergroeid en konden het goed vinden samen. Toch was het leven niet altijd gemakkelijk. Daar sprak Dina niet over, ze was geen open boek. Wel hield ze zich vast aan het geloof, zoals blijkt uit het gevonden gedicht.

In de afscheidsdienst op 14 mei 2012 in het Uitvaartcentrum stonden we stil bij de woorden van haar belijdenistekst uit Romeinen 12: 12 "Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk." Dat deze woorden Egbert en de kinderen en de kleinkinderen en de verdere familie kracht mogen geven om de weg van het leven te gaan, op weg naar de Nieuwe Morgen. Dat God nabij zal zijn met zijn troost, de hoop levend zal houden en de liefde standvastig zal maken. Het lichaam van Dina Daggert hebben we ter rustte gelegd op de Algemene Begraafplaats te Markelo.

---

*"De dood is als het doven van een kaars,  
als de ochtend is aangebroken  
schuilt achter de tranen van verdriet  
de glimlach van de herinnering"*

Gerrit-Jan Wissink wordt herinnerd als de lieve man van Gerritje en de zorgzame vader van Hendrik, Jan ni, Gerard en Anja en de fantastische opa van Rutger, Heleen, Martijn en Emiel.

In de nacht van 20 mei 2012 kwam er na een kort ziekbed een einde aan het leven van Gerrit-Jan Wissink op de leeftijd van 77 jaar. Op de plek waar Gerrit-Jan geboren is, is hij ook overleden, aan de Larenseweg 30 in Dijkerhoek, Markelo.

Gerrit-Jan was op en top boer. Het land en de dieren waren zijn hobby en zijn werk. Hij genoot van buiten bezig zijn en van de kleinkinderen. Graag maakte Gerrit-Jan zich nuttig door trekker rijden en buitenwerk, het halen en brengen van de kleinkinderen met de auto deed hij met veel plezier. Gerrit-Jan heeft veel tegenslagen gekend met zijn gezondheid, maar hij was geen klager. Het was een bescheiden mens, vriendelijk, wel met een eigen mening. Een prettig man in de omgang. Uit een hechte familie is nu één schakel losgemaakt, maar de glimlach van de herinnering blijft.

Op vrijdag 25 mei hebben we in de Aula afscheid genomen van Gerrit-Jan Wissink en hem herdacht. We stonden stil bij de belijdenistekst van Gerrit-Jan uit Spreuken 16: 20: "Wie goed luistert, zal het goed verstaan, wie op de Heer vertrouwt, is gelukkig."

We bidden voor Gerritje, de kinderen, de kleinkinderen en verdere familie dat God hen in hun gemis nabij zal zijn en hun dankbaarheid om het leven van Gerrit-Jan zal aanvaarden en dat Hij zijn Geest van troost en verbondenheid zal schenken.

Gerrit-Jan Wissink is toevertrouwd aan de aarde op de Algemene Begraafplaats.

---

*Zwaar werden de dagen  
en lang duurde de nacht.  
Hoe moeilijk is het vechten  
bij het ontbreken van kracht.  
Maar ondanks je verlies  
van de strijd om het leven  
heb je ons een heel stuk geluk  
en ontzettend veel liefde gegeven*

Deze woorden zijn voor Hendrika Willemina Bomans – Eggink bij haar heengaan op 23 mei 2012 op de leeftijd van 83 jaar.

Sinds 6 jaar woonde Rikie met haar man aan het Beaufortplein 18 in Markelo. Het grootste deel van haar leven woonde ze echter aan de Stokkumerweg, in een huis dat door haar man, die timmerman was, gebouwd is. Daar werden ook de twee kinderen, een zoon en een dochter geboren. Zelf was Rikie de dochter van de klompenmaker in Laren. Samen met haar man heeft Rikie veel meegemaakt in het leven. Zelf heeft ze 31 jaar geleden een moeilijke tijd gehad vanwege haar gezondheid. Van haar zoon Henk heeft ze veel te vroeg afscheid moeten nemen. Maar ondanks dit alles heeft Rikie ook veel genoten in het leven. Vakantie, fietsen, op bezoek gaan en spelletjes. Toen dit de laatste maanden niet meer ging, werd het moeilijk voor haar. Ze was een lieve vrouw, een goede moeder en een zorgzame oma.

We hebben Rikie herdacht op 30 mei in een dienst in het Crematorium Enschede en afscheid van haar genomen.

We bidden God om troost en kracht voor de heer Bomans, de dochter met haar gezin en de schoondochter met haar gezin.

Rest mij aan het einde van deze grote hoeveelheid in memoriams u en jou te groeten en een goede zomertijd toe te wensen. Ik hoop dat rust goed doet en dat te grote eenzaamheid door onverwachte ontmoetingen wordt doorbroken. Als we er voor open staan, zullen wij ervaren dat de Geest van God overal waait, ver weg maar ook dichtbij.

Ds. Elly Nordt

## ***Kerkenraad***

### **Uit de vergadering van 11 april 2012**

De voorzitter, Joke Doornhein, heet ons allen van harte welkom en opent de vergadering met een gebed. Daarna bespreken we het stuk "**letsisme**", geschreven door Gijs Dingemans. Dit doen we onder leiding van ds. Elly Nordt.

### **Actiepuntenlijst**

Jaarrekening 2011: interen op het vermogen moet eerst besproken worden met de kerkrentmeesters. Voor een theologiestudent voor het jongerenwerk: hebben we een advertentie geplaatst.

## Concept preekrooster 2013

De gastpredikanten moeten in een vroeg stadium benaderd worden, daarom is het preekrooster 2013 nu al gemaakt. Gastpredikanten kunnen nu benaderd worden.

De avondmaalsdiensten op de Anholtskamp leveren momenteel problemen op in verband met de aanvangstijden. Verplaatsing naar 19.00 uur wordt ter overweging meegenomen naar het bestuur.

## Kerk-tv

Een verzoek om over te gaan tot aansluiting van kerk-tv is bij het college van kerkrentmeesters neergelegd. Er zal een principe besluit moeten komen over **wel of geen kerk-tv**, wat is het ons waard?

## Evaluatie kerkdiensten.

De Vesperdiensten in de stille week zouden beter in kringvorm gevierd kunnen worden. De gemiddelde belangstelling voor de Vespers was van dien aard dat we volgend jaar hiermee doorgaan.

Stille zaterdag "Paaswake" was een mooie dienst.

Het praktische probleem van een brandende kaars en ook een liturgie in de hand tijdens die viering vraagt om een oplossing.

## Mededelingen

Tijdens de laatste doopdienst is de peuter-Bijbel uitgedeeld. Het afgelopen jaar was er 1 dopeling. Het was het tweede kind van de doopouders. Voorheen werd de gezins-Bijbel met de doop van het tweede kind door de ouders weer meegebracht. Nu er nog zo weinig dopelingen zijn, hebben we afgesproken dat bij de doop van het eerste kind de gezins-Bijbel wordt overhandigd en voor alle dopelingen de peuter- of kleuter-Bijbel.

De afgelopen tijd zijn er heel wat cursussen gevolgd door ouderlingen, pastoraal medewerkers en diakenen. De nieuwe kerkrentmeesters gaan nog op 4 en 11 juni op cursus.

Het ouderlingenberaad wat op 3 mei gepland was, is verschoven naar 10 oktober 2012.

De startzondagsdienst vindt plaats op 23 september.

De leiding van de jeugdclub stopt na de afsluitingsavond op 31 mei a.s.

Het voorstel is nu om tijdens de startzondagsdienst aandacht te vragen voor vervangende leiding.

De gemeenteavond 2012 staat gepland op 15 november, de inhoud van de avond is nog niet bekend.

De themadag voor de kerkenraad is op zaterdag 6 oktober 2012. Het onderwerp is: **Een dag om elkaar beter te leren kennen.**

Het belooft een gezellige dag te worden met inhoud.

De kerkentour vindt ook dit jaar weer plaats op 15 december, om 20.00 uur. Evenals vorig jaar zullen er geen kaarten verkocht worden maar wordt er om een vrije gift gevraagd.

De aanbestedingsprocedure voor het nieuwe liturgisch centrum is van start gegaan onder leiding van het architectenbureau Delfgauw.

De voorzitter sluit om 22.30 uur de vergadering met lied 184 uit Tussentijds. Zij leest de verzen 1,3 en 4.

G. Vedders-Vasters

## Diaconie

**Collecte.** De eindcollecte van de dienst op 17 juni is voor de Christelijke Vereniging voor Jeugd- en Kinderzorg te Zwolle. Deze vereniging ondersteunt kinderen en jongeren in probleemsituaties. Door projecten helpt zij hen op verschillende manieren: o.a. door opvang, onderwijs of gedragstraining. Ook buigen ze zich over vraagstukken die met zingeving te maken hebben. Dit doen ze door het organiseren van conferenties en studiedagen.

## AZC- Commissie.

Samen met de Hofkerk in Goor, diaconie Open Hof Rijssen en diaconie Markelo vormen we een AZC.-commissie. Die ondersteunt op dit moment de kindercrèche van het AZC.

Nu is ons gevraagd of er ook hulp kan plaats vinden voor het vervoer van een gezin in het AZC, waarvan de vader in de Penitentiaire Inrichting in Zutphen zit. Dit is de ene week op woensdagmiddag en de andere week op zaterdagmorgen. Er is een benzinevergoeding mogelijk.

Wie wil of kan een keer voor vervoer zorgen van dit gezin naar Zutphen?

Voor informatie: Bé Hemeltjen tel: 363020

## Jeugd- en jongerenwerk

### ZONDAGSSCHOOL

Het seizoen zit er bijna op. Normaliter sluiten we af op eerste Pinksterdag, maar door het jubileumfeest in Elsen stellen we dat een weekje uit. Zondag 3 juni gaan we met z'n allen op bezoek bij het Dorp, waar ze al een leuk programma voor ons hebben samengesteld. Het belooft een gezellige morgen te worden!



### Afscheidsdienst

Zondag 10 juni neemt een aantal kinderen en leidsters afscheid van de Zondagsschool. Een aantal van hen komt al vanaf hun kleutertijd, anderen zijn wat later ingestroomd. Één ding hebben

ze gemeen: ze zijn trouw gekomen en deden enthousiast mee. Nu komen ze op een kruispunt van hun leven: hebben een nieuwe school gekozen, verlaten de zondagsschool, gaan een ander leven tegemoet.

Tijdens de afscheidsdienst zetten we hen nog even in het zonnetje voor al hun jaren trouw bezoek aan en inzet voor de Zondagsschool.

Leiding Zondagsschool Markelo



## Algemeen

### OPEN KERK DAGEN 2012



In het maartnummer hebben wij u gevraagd naar "achterglas schilderijen".

We hebben gelukkig vele reacties gekregen.

Fijn dat U zo spontaan meewerkt met dit project.

Iedereen krijgt persoonlijk bericht over tijd van inleveren c.q. ophalen van de beschikbaar gestelde

schilderijen.

We denken weer een hele mooie expositie te kunnen maken, die in juli en augustus zeker de moeite van het bezoeken waard is.

Open Kerk commissie.

### ROMMELMARKT 2012

De rommelmarkt zal ook dit jaar weer plaats vinden en wel op zaterdag 15 september van 10.00 uur tot 14.00 uur op het Kerkplein.

Misschien goed om alvast te melden dat u bruikbare spullen nog even bewaart, zodat we het de komende maanden bij u kunnen ophalen.

Het rooster van ophalen is: 23 juni, 13 juli en 3, 17, 18 en 31 aug. U kunt vooraf contact opnemen met Henk Eggink (-363088) of Bram de Boer (-362259).

Grote kasten, bankstellen en witgoed worden niet meegenomen. Wij willen wel eerst komen kijken.

Medewerkers en vrijwilligers: reserveer alvast de datum van **15 september** in je agenda.

De rommelmarkt commissie

### MARKELO'S KERKKOOR.

AANGENAAM was het op 6 mei j.l. toen wij genoten van een diner, dat we nog te goed hadden van ons 80-jarig jubileum van vorig jaar.

We waren te gast in Haaksbergen bij "de Blanckenborgh" waar één van onze leden, Henk Beumer, kok en gastheer is. Gezamenlijk lekker eten waarbij de Twentse asperges natuurlijk niet ontbraken.

NUTTIG. Zondag 20 mei waren we in de Lathmer in Wilp. De Lathmer is een woonzorg voorziening voor geestelijk gehandicapten.

De beleving van de eredienst is daar anders en misschien wel intenser dan wij soms ervaren. De bewoners leven mee door onze liederen extra te ondersteunen door hun muziekinstrumenten.

Indrukwekkend voor ons allemaal!

Zondag 3 juni gaan we naar Almelo om in verpleeghuis Eugeria medewerking te verlenen in de eredienst. Een vertrouwde omgeving voor ons en ook voor onze dirigente Marjan en pianist Roel.

Als afsluiting voor de zomervakantie zingen we in de Anholtskamp in Markelo op vrijdag 29 juni om 19.00 uur.

We wensen ons allen een mooie zomer.



### BIJBELLEESROOSTER

juni 2012		
zo. 3	Psalm 93	Machtiger dan het water
ma. 4	Spreuken 16:1-11	De HEER en de mens
di. 5	Spreuken 16:12-22	De koning en de wijze
wo. 6	Spreuken 16:23-33	Goed en kwaad
do. 7	Psalm 13	Hoopvolle klacht
vr. 8	Marcus 2:23-3:6	Heer van de sabbat
za. 9	Marcus 3:7-19	Goed nieuws verspreiden
zo. 10	Marcus 3:20-35	Familiegeschiedenis
ma. 11	Spreuken 17:1-14	Vrede bewaren
di. 12	Spreuken 17:15-28	Recht
wo. 13	Spreuken 18:1-12	Zeggen en zwijgen
do. 14	Spreuken 18:13-24	Toegankelijk
vr. 15	Marcus 4:1-9	Zaaien
za. 16	Marcus 4:10-20	Uitleg
zo. 17	Marcus 4:21-34	Bekendmaking
ma. 18	Spreuken 19:1-14	Arm en rijk
di. 19	Spreuken 19:15-29	Opvoedkunde
wo. 20	Spreuken 20:1-10	Betrouwbaarheid
do. 21	Spreuken 20:11-20	Scherpe waarnemingen
vr. 22	Spreuken 20:21-30	Spiegels
za. 23	Psalm 1	Twee wegen
zo. 24	Johannes 3:22-36	Jezus belangrijker dan Johannes
ma. 25	Marcus 4:35-41	Stilte na de storm
di. 26	Marcus 5:1-20	Geestkracht
wo. 27	Marcus 5:21-34	Aangeraakt
do. 28	Marcus 5:35-43	Opgewekt
vr. 29	Jesaja 1:1-9	Verlaten en verlaten worden
za. 30	Jesaja 1:10-20	Het gaat om je hart!
juli 2012		
zo. 1	Jesaja 1:21-31	Zuivering
ma. 2	Jesaja 2:1-5	Verenigde naties
di. 3	Jesaja 2:6-22	Berg je!
wo. 4	Jesaja 3:1-12	Chaos
do. 5	Jesaja 3:13-4:1	Wanverhouding
vr. 6	Jesaja 4:2-6	Vernieuwing
za. 7	Spreuken 21:1-10	Eerlijk duurt het langst
zo. 8	Spreuken 21:11-21	Verstand en gevoel
ma. 9	Spreuken 21:22-31	Let op je woorden!
di. 10	Spreuken 22:1-16	Goede naam en faam
wo. 11	Spreuken 22:17-29	Raadgevingen

### BOEKEN

De verkoop van boeken op de eerste donderdag van de maand loopt voortreffelijk. Alle inbrengers hartelijk dank!



Via de afgelopen Paasgroetenactie werden ruim 20.000 kaarten verstuurd naar gedetineerden in Nederland.

Gedetineerden horen vaak dat de maatschappij een gevangenis als het afvoertje van de samenle-

ving ziet.

De paasgroetenactie laat zien dat er ook op een andere manier aan hen gedacht wordt. Paasliederen uit het Liedboek voor de Kerken zijn populair als boodschap, maar veel afzenders schrijven ook een persoonlijke noot. "Ik weet dat je het moeilijk hebt, maar je mag weten dat God bij je is", schreef iemand.

Namens de gedetineerden wil ZWO iedereen die een kaart gestuurd heeft heel hartelijk bedanken!

#### Zending=

geloven dat samenwerking tussen verschillende kerken en religies vrede en verzoening mogelijk maakt.

#### Zending=

Verbonden zijn met medechristenen buiten onze Nederlandse grenzen.

#### Zending=

Doorgeven van het vuur dat in Christus begon en nooit dooft, zodat een ieder vanuit het evangelie bevrijding en bemoediging ervaart.



	<b>ZALENVERHUUR</b>
<b>Waar?</b>	<b>Dienstgebouw</b>
<b>Voor al uw</b>	<b>Vergaderingen / bijeenkomsten/ workshops</b>
<b>Aantal</b>	<b>5 tot 150 personen</b>
<b>Info</b>	<b>Jeroen Noltus</b>
	<b>Tel. 363890</b>
	<b>Email: <a href="mailto:dienstgeb@pkn-markelo.nl">dienstgeb@pkn-markelo.nl</a></b>

## NETWERK PALLIATIEVE ZORG TWENTE

### Inloopavond in Borne: "Wat als je niet meer beter wordt?"

Op **woensdagavond 20 juni 2012** organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Twente voor ongeneeslijk zieken en hun naasten een inloopavond in **Borne** met als thema "**Vertellen door het samenstellen van een levensketting**"

Dit keer geven we de mensen op een verrassende en ontspannen manier de gelegenheid hun persoonlijke verhaal te 'vertellen' door het samenstellen van een levensketting. Bij dit 'vertellen' gebruiken we geen woorden maar kralen. Uiteindelijk vormt dit snoer een waardevol kleinood, wat zeer de moeite waard is om een bijzonder plekje te geven. De avond wordt geleid door Ellen Klasens, verwerkingsondersteuner. Tijdens deze inloopavond staan de ontmoeting en het contact met lotgenoten centraal.

De vindt plaats in het **Bussemakerhuis**, Ennekerdijk 11 te Borne.

Aanvang **19.30 uur** (zaal open vanaf 19.15 uur).

De avond is kosteloos en aanmelding vooraf is niet nodig.

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met:

Bernadette Nijhuis, 06 34 35 66 13

[b.nijhuis@carintreggeland.nl](mailto:b.nijhuis@carintreggeland.nl)

Marie-Josée Eenkhoorn, 06 343 58 100

[hengelo-borne@leendertvri.nl](mailto:hengelo-borne@leendertvri.nl)

#### Protestantse gemeente Markelo

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo

Tel: 0547-363890 fax: 0547-276637

#### **Redactie Markelo's kerkblad:**

Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709

Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439

Hr. M.H. van Vrouwerff, Stationsweg 25, tel. 361609

Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652

Het eerstvolgende nummer verschijnt op **2 juli 2012**.

Inleveren kopij vóór donderdag **21 juni 2012**, liefst via E-

mail: [kerkblad@pkn-markelo.nl](mailto:kerkblad@pkn-markelo.nl)

#### **Kerkenraad:**

Preses: Mevr. J. Doornhein-Vastenburger

Meenweg 6 tel. 272031

Scriba: Dhr. J.J. Haas (email: [pg.markelo@home.nl](mailto:pg.markelo@home.nl))

Tolweg 40b tel. 362063

Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890

(email: [dienstgeb@pkn-markelo.nl](mailto:dienstgeb@pkn-markelo.nl))

#### **Voorgangers:**

Ds. Elly E. Nordt,

Roggestraat 4 tel. 388892

Ds. Marten Dijkstra,

Tolweg 3 tel. 361238

#### **Kerkelijk bureau:**

Mevr. H.T. Aanstoot - Meijerink

Openingstijden: ma. 9-12 uur; wo. 9-12 uur; vr. 9-12 uur

adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242

E-mail: [kerkburo-markelo@hetnet.nl](mailto:kerkburo-markelo@hetnet.nl)

#### **College van Kerkrentmeesters**

##### **Protestantse Gemeente:**

ING bank: 813891 - Rabobank: 34.07.01.153

##### **Diaconie Protestantse Gemeente:**

Rabobank: 34.07.00.327