



MARTINUSKERK

89^e jaargang, nr. 762 december 2012

Markelo's Kerkblad

Uitgave van de
Protestantse gemeente Markelo

Internet: www.pkn-markelo.nl

'GLAD TIDINGS' – EEN BLIJDE BOODSCHAP

Hoe pakt 2013 uit? Dat is een vraag waar velen mee kunnen zitten. De nieuwe regering heeft plannen gesmeed, waarvan de uitwerking nog onbekend is. De meesten zullen waarschijnlijk een stap terug moeten doen in financieel opzicht. De vooruitzichten voor jongeren op werk zijn geringer. Bepaalde sectoren hebben het moeilijk. De medische zorg staat onder druk. In vergelijking met een groot deel van de wereldbevolking hebben we het nog altijd goed, maar dat neemt bepaalde zorgen niet weg. Je kunt hierdoor met een onbestemd gevoel het nieuwe jaar ingaan.

Zo'n 2000 jaar geleden leefde de bevolking in Judea en Samaria onder Romeins bestuur. De belastingen waren hoog, de armoede groot. Sommigen kwamen in verzet en pleegden aanslagen; collaborateurs werden omgebracht. Anderen probeerden er het beste van te maken, maar hoopten in stilte op betere tijden. Onder gelovigen werd uitgezien naar een verlosser, van wie profeten en schriftgeleerden zeiden dat hij zorgen zou voor vrede en een geestelijk reveil.



Maar welke rol deze Messias zou hebben, daarover verschilden de meningen per groep. De een keek uit naar een koningsfiguur in de lijn van David, een ander verwachtte dat er een profeet als Mozes zou opstaan, weer een ander rekende op een priesterlijke gestalte in de lijn van Aäron. Er waren diverse opvattingen, waardoor ook een man als Johannes de Doper eens aan Jezus de vraag stelde: Bent U het die komen zou of hebben wij een ander te verwachten? (Zie Matth. 11: 3).

Zijn antwoord was een verwijzing naar een messiaans geladen tekst zoals deze bij Jesaja voorkomt, maar ook in geschriften van Qumran zijn terug gevonden: blinden zien, verlamden lopen, doven horen en doden worden opgewekt. Dat waren de tekenen, die men bij Jezus zag gebeuren.

De berichten over deze wonderlijke gebeurtenissen verspreidden zich als een lopend vuurtje over het land. Dat was nog eens goed nieuws. Geen wonder dat zieken bij Hem genezing zochten of dat anderen in Hem een politiek en geestelijk leider zagen. Zijn arrestatie en dood verstoorden die hoop op onverwachte wijze, maar uit de latere verschijningen herleefde de hoop op andere tijden. Volgelingen trokken langs steden en dorpen om over zijn leven te getuigen en over de wonderen, die in Gods kracht waren verricht. De verhalen over Jezus' kindertijd kwamen daar bovenop. De bijzondere omstandigheden waarin Hij was geboren. Een boodschap van engelen aan herders in het veld: een komend rijk van vrede, Gods koninkrijk, waar ziekte en dood geen plaats meer hebben. Hun woorden werden bevestigd door tekenen.

Nog altijd worstelen sommigen met tegenslagen en stapelen zorgen zich op. Maar die gebeurtenissen, die eens hebben plaatsgevonden, zeggen mij dat God door blijft gaan in deze wereld. Oude dromen worden niet opgegeven. Diezelfde werken van 2000 jaar geleden vinden zelfs vandaag nog plaats. Mensen kunnen getuigen dat ze hun leven soms te danken hebben aan een grote mate van geluk. Ze ervaren hulp van boven. Dat geeft vertrouwen. Het zet alle zorgen niet opzij, er komt geen antwoord op velerlei vragen, ziekte blijft zijn tol eisen. Maar er is wel een perspectief waar je mee verder kunt: God is met ons, Immanuël. MD



*Ingesloten acceptgiro voor het
Verjaardagsfonds*

Kerkdiensten

Zondag 2 dec. Martinuskerk 1^e Advent

10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: CvK / Orgelfonds

Zondag 9 dec. Martinuskerk 2^e Advent

10.00 uur ds. R. Vedders-Dekker
Eindcollecte: Diaconie / Kerstpakketten

Zondag 16 dec. Martinuskerk 3^e Advent

10.00 uur ds. Elly Nordt
Eindcollecte: Diaconie / Alg. middelen

Kerstzangdienst

19.30 uur ds. Elly Nordt
Collecte: CVK / Kerkblad

Zaterdag 22 dec. Anholtskamp Kerstviering

15.00 uur ds. Marten Dijkstra
Collecte: Diaconie

Kerstviering Zondagsschool Martinuskerk

19.30 uur ds. Elly Nordt

Zondag 23 dec. Martinuskerk 4^e Advent

10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: CvK / Onderhoudfonds

Maandag 24 dec. Martinuskerk

Kerstgezinsdienst

19.30 uur ds. Elly Nordt
Eindcollecte: Diaconie / ZWO Kinderen in de knel

Kerstnachtdienst m.m.v. ENJOY

22.15 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie / ZWO Kinderen in de knel

Dinsdag 25 dec. Martinuskerk 1^e Kerstdag m.m.v. het Kerkkoor

10.00 uur ds. Elly Nordt
Eindcollecte: CVK / Jeugd en Jongerenwerk

Zondag 30 dec. Martinuskerk

10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: CVK / Oudejaarscollecte

Zondag 6 jan. Martinuskerk

10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte:

Zondag 13 jan.

Martinuskerk

10.00 uur ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte:

Buurtdienst Stokkum

10.00 uur ds. Elly Nordt
Eindcollecte:

Zondag 20 jan. Martinuskerk H. Avondmaal(lopend)

10.00 uur ds. Elly Nordt
Eindcollecte:

BIJ DE DIENSTEN

In de diensten van Advent staat voor de kinderen het project van Kind-op-Zondag centraal. In de kerk staat een grote lantaarn waarvan iedere Adventszondag een luik geopend wordt. Er is ook een projectlied dat met kinderen en gemeente gezongen wordt. Na de preek komen de kinderen van de Kindernevendienst niet meer terug in de kerk, maar kunnen opgehaald worden in het dienstgebouw bij de Zondagsschool. We starten met Advent een proef om de kinderen van de Zondagsschool en de Kindernevendienst samen te laten gaan. Samen naar het verhaal luisteren en samen de verwerking doen. Met meerdere kinderen is dat immers leuker dan met 1 of 2.

1^e Advent 2 december:

De lezingen voor deze zondag zijn Zacharia 14: 4-9 en Lucas 21: 25-31. Onwillekeurig denk ik dan aan Israël met de beschietingen over en weer tussen Gaza en Israël. Wat staat dit gebied nog meer te wachten?

Volkskerstzang 16 december:

Samen met de Fanfare en het koor Markant is er een mooi programma gemaakt voor de Kerstzangdienst op zondag 16 december om 19.30 uur in de Martinuskerk. Er zal voor ons worden gezongen en gespeeld, maar er is ook ruime gelegenheid tot samenzang van mooie en bekende liederen voor Advent en Kerst. Verder zal er een korte overdenking zijn en Marietje Kranenberg draagt een gedicht voor. Kortom, een vol, maar sfeervol, programma. Van harte welkom!

Anholtskamp 22 december:

In de grote zaal is er een kerstviering van de kerk. Hoe vieren we het thuis? Is Jezus kind bij u aan huis?

Kerstgezinsdienst 24 december

Wekelijks komen de verschillende groepen die met kinderen en jongeren te maken hebben in de kerk bij elkaar om te werken aan de voorbereiding van de Kerstgezinsdienst op de avond van Kerst, 24 december 2012 om 19.30 uur in de Martinuskerk. Kinderen en jongeren zijn bezig een musical in te studeren. Er is een groep kinderen gevonden om in het koortje van de musical te zingen en jongeren van de Jeugdkerk gaan aan de gang met het bouwen van het decor. In de liturgie is er ruimte voor bekende kerstliederen, maar vooral ook voor kerstliedjes voor kinderen en jongeren. De aankleding van en de sfeer in en rond de kerk zal een ieder verrassen. Kortom, een dienst met een hele nieuwe opzet, met ruimte voor jong en oud. Spannend hoe het allemaal zal worden. Komt u en kom jij ook kijken en meedoen?



Kerstnachtdienst 24 december:

'Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet?' (LvdK 117). Gospelkoor Enjoy bereidt zich al weken voor op deze nachtdienst, waarin we de geboorte van Jezus gedenken. Hoe staat u tegenover

Hem? Welke plaats neemt Hij in uw leven in? Iets om over na te denken wanneer u naar de kerk wilt gaan. De deuren van de kerk staan open.



Eerste Kerstdag 25 december:

Op de Eerste Kerstdag zullen we voor de dienst buiten de kerk welkom worden geheten door de Ossenhoornblazers. In de dienst zal het Kerkkoor voor ons zingen. De Kindernevendienst zal het Advents- en Kerstproject

2012 met de kinderen afsluiten. Maar vooral, we zingen Kerstliederen en staan stil bij dat wonder van de geboorte van een kind, echter niet zomaar een kind, maar Jezus, de keuze van God om mensen nabij te zijn. Zijn naam is Immanuël - God met ons. De geboorte van een kind is een wonder, maar is de geboorte van dit Kind niet een nog groter Wonder? Van harte welkom om het vieren van het Kerstfeest 2012 in de kerk te beginnen.

30 december: Het is een normale dienst op deze zondag, maar zo vlak voor Oud en Nieuw gaan de gedachten toch uit naar dit bijzondere moment in het jaar. De evangelielezing van deze zondag brengt verslag van de woorden, welke over het kind Jezus zijn uitgesproken tijdens een bezoek van zijn ouders in de tempel. Lees Lucas 2: 33-40. Het land was toen bezet en het volk zag uit naar de bevrijding van de Romeinse overheersing. Op welke wijze vervult Jezus die verwachting?

6 januari: Wat zal 2013 ons brengen? Volgens het leesrooster lezen we het verhaal over de Wijzen uit het Oosten, die een bezoek brengen aan het koningskind Jezus. Zie Mattheüs 2: 1-12. Een benaming voor deze dag is epifanie, dat duidt op de verschijning en komst van Jezus.

Buurtdienst Stokkum 13 januari:

De buurt dienst in Stokkum, waarin we elkaar alle goeds willen wensen voor het nieuwe jaar, wordt gehouden op zondag 13 januari in het Gebouwtje. Met het pastoraal team zal de dienst worden voorbereid. Waar het over gaat, weten we nu nog niet. Wel zullen de vertrouwde nieuwjaarsrolletjes bij de koffie en de thee worden geserveerd. Alleen deze traktatie is al reden genoeg deze dienst in uw agenda te vermelden.

Heilig Avondmaal 20 januari:

Op 20 januari willen we in de Martinuskerk met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. In deze dienst zal brood en wijn worden gedeeld in een lopende viering.

Doopdienst op 27 januari:

Wie een kind wil laten dopen op 27 januari kan zich bij mij melden, ds. Marten Dijkstra (tel. 361238). Dan zouden we op donderdag 17 januari een gesprek kunnen voeren over de doop.

OPPAS-ZONDAGSSCHOOL

Onder kerktijd is er in het Dienstgebouw crèche voor de allerkleinsten en zondagsschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

KINDERNEVENDIENST

Elke zondagochtend tijdens de kerkdienst is er voor de kinderen een kinder(neven)dienst. We gaan dan naar onze eigen ruimte waar we het Bijbelverhaal van die zondag vertalen op een manier die voor kinderen leuk en begrijpelijk is. Alle kinderen die op de basisschool zitten zijn vanzelfsprekend welkom!

JEUGDKERK

Elke 3e zondag van de maand is er voor tieners van 12 - 16 jaar jeugdkerk in het Dienstgebouw van 10 tot 11 uur.

VERVOER

Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Janni Bussink - Pinkert, tel. 363123 (bel s.v.p. op zaterdagmiddag).

Voor de Anholtskamp is Jenny Wibbelink-Wolthuis de contactpersoon, tel. 361908.

HUISKAMER VAN DE KERK

Tijdens de markt op donderdagmorgen is er in het dienstgebouw van 9.30 tot 12.00 uur gelegenheid voor ontmoeting en gesprek bij een kop koffie of thee.

De koster en de aanwezige gastvrouwen heten u ook dit nieuwe seizoen weer van harte welkom.

AGENDA

6 december: BC+ vanaf 20.00 uur aan de Tolweg 3

9 januari Gezamenlijke maaltijd in het dienstgebouw.

Met elkaar willen we weer genieten van een maaltijd en van gezelligheid op woensdag 9 januari. Het eten staat om 18.00 uur klaar. Het enige wat u hoeft te doen, is aanmelden bij Jeroen en aanschuiven aan de tafel. Van harte welkom!!!

GEDOOPT

In de dienst op zondag 18 november 2012 in de



Martinuskerk is de doop bediend aan **Laura Marjolein**, dochter van Frank en Marjolein Gosseling - van der Sluijs en zusje van Steven, Nachtegaallaan 10 te Markelo en aan **Philip Berend (roepnaam Lars)**, zoon van Sander en Alies Woestenenk - Hofstee en broertje van Nick, Oude Borculoseweg 4 te Markelo. Beide gezinnen willen we ook langs deze weg feliciteren met de doop van hun dochter en hun zoon. Wij hopen dat de kinderen zullen leren over die mooie,

blijde Boodschap van Jezus en dat ze eens zelf op zoek gaan met hun eigen vragen naar wat Jezus voor ons mensen wil betekenen.

GEDACHTENISDIENST 25 november



In deze dienst zijn kaarsen aangestoken voor 38 leden van onze gemeente die het afgelopen jaar zijn overleden en zij werden bij naam genoemd.

Daarna kwamen ongeveer 25 mensen naar voren om een kaars aan te steken voor een persoonlijke gedachtenis in stilte. Het bloemstuk verwijst naar de Ja-

kobsladder als symbolische verbinding tussen het aardse en het hemelse. De dienst was een waardige afsluiting van het kerkelijk jaar.

Wijk Noord

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3
telefonisch spreekuur:
di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur
tel. 361238; email: martends@online.nl
vrije dag: maandag

WIJ GEDENKEN

Op de leeftijd van 101 jaar overleed op 27 oktober Aaltje Lansink-Veltkamp. Ze verbleef in het PW Janssen verpleeghuis in Colmschate na een ongelukkige val in de kelder van haar woning aan de Luttekeveldweg 3. Ondanks herstel van die val is ze niet meer de oude geworden. Van oorsprong kwam ze uit de buurt van Laren (Gld). Na haar trouwen met Evert Jan verhuisden ze naar buurtschap de Wiene. Hij had werk in Delden. In de oorlogsjaren moest er worden gekookt voor ingekwartierde Duitse soldaten. Koken kon ze overigens uitstekend, daarmee had ze ervaring opgedaan als dienstmeid in de keuken op landgoed Ross. Bombardementen op het eind van de oorlog zorgden voor veel spanning met twee kleine kinderen en de derde op komst. Niet lang nadat haar man in 1992 stierf, kwam Aaltje in de Achterhoek terecht. Ondanks de omschakeling kon ze het daar prima vinden. Tot op hoge leeftijd zag je haar bij goed weer in voorovergebogen houding het onkruid tussen de stenen wegschrappen met een mesje. Ze was iemand, die geen vlieg kwaad deed en zich het leed in de wereld erg kon aantrekken. In het crematorium te Usselo is ze in de kring van familie, vrienden en buren herdacht. Moge zij vrede hebben gevonden bij God.

Op 17 november overleed Egberdina (Dina) Zandjans - ten Hoope in haar woning aan de Burg. de

Meesterlaan 30. Dina kwam van de Lochemseweg, vlakbij de Schipbeek, uit een gezin van vijf kinderen. In 1946 trouwde ze met Jan Willem Zandjans. Eerst woonden ze bij haar ouders, maar later kwamen ze terecht op een boerderij aan de Welmersweg. Zij was daar de drijvende kracht, al heeft ze na de geboorte van hun derde kind een moeilijker periode gekend wat gezondheid betreft. Haar man werd al op zijn 48^{ste} afgekeurd. Over de jaren in Stokkum sprak ze later met de nodige heimwee. Het was een gezellige tijd met een fijne buurt. Ze hield van de ruimte om haar heen en kon haar hart kwijt in het boerenwerk. De verhuizing naar het dorp was dan ook een grote overgang. Na het overlijden van haar man in 2003 begon ze meer en meer over vroeger te praten, zoals de jaren dat ze in dienst was bij een boer. Ze was iemand, die de boel goed op orde wilde hebben, zorg had voor anderen en thuis het meest in haar element was. Haar 89^{ste} verjaardag in oktober heeft ze nog kunnen vieren met kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Na de uitvaartdienst in de aula hebben we haar lichaam te ruste gelegd op de Markelose begraafplaats in de hoop op een nieuw leven bij God.

VRIJE WEEK

Van 10 tot en met 16 december is een vrije week gepland. Zo nodig neemt Elly Nordt voor mij waar. Langs deze weg wensen we u hulp en kracht toe van God in het nieuwe jaar.

Met vriendelijke groeten, Marten Dijkstra

Wijk Zuid

Predikant: ds. E.E. Nordt
Roggestraat 4
tel. 388892, bij geen gehoor kunt u de
telefoonbeantwoorder inspreken.
email: nordt57@hetnet.nl

GEBOREN

*Een mooi moment overtreft al onze dromen
want jij bent ter wereld gekomen
Een meisje, zo zacht, zo teer en klein
Wie had gedacht dat jij zo mooi zou zijn.*

Dankbaar en blij laten Frank, Marjolein en Steven Gosseling ons weten dat op 20 juni 2012 Laura Marjolein is geboren, met de roepnaam Laura. Haar thuis heeft Laura aan de Nachtegaallaan 10 in Markelo.

Wij wensen dit jonge gezin veel geluk samen en feliciteren hen nog met de geboorte en tevens met de doop van Laura op 18 november 2012.

*Vele gokjes werden uitgebracht,
over mijn naam en mijn geslacht.
Maar nu zult u eindelijk weten,
ik ben een jongen en zal
Jidde gaan heten.*

Dankbaar en blij laten Jeroen en Gerlinde Potman ons weten dat hun zoon Jidde Willem is geboren op 26 september 2012. Jidde heeft zijn wiegje en zijn huis aan Smitjan 8 te Markelo.

Van harte willen we deze trotse ouders feliciteren en Jidde welkom heten in de gemeente.

Dit jonge gezin heeft helaas moeten ervaren dat geboren worden en sterven dicht bij elkaar kunnen liggen, want zoals u hieronder kunt lezen is op 4 november de oma van Jeroen overleden. Gelukkig heeft oude oma ook dit achtste achterkleinkind nog kunnen bewonderen. Wij wensen dit jonge gezin veel geluk toe en dat God met zijn zegen hen omringen mag.

IN MEMORIAMS

*Veel heb je ons gegeven
veel heb je voor ons betekend
plotseling uit ons leven gedreven
blijf je in onze harten leven.*

Met deze mooie woorden laten de kinderen, klein- en achterkleinkinderen weten dat ze afscheid hebben moeten nemen van Hermina Hendrika Potman - Daggert.

Mina van Daggert Achter S. heeft de leeftijd van ruim 90 jaar behaald. Mina is geboren aan de Ensinkgoorsdijk 6 in Markelo. In de oude, kleine boerderij is ze getrouwd met haar man Jan Harmen Potman in 1944. Op deze plek ook zijn alle kinderen geboren en heeft Mina samen met haar man geleefd en gewerkt en veel beleefd. Het huis was altijd open voor allen die langskwamen met koopwaar en een praatje. In 1987 bleef Mina, na de dood van haar man, alleen achter. Na 20 jaar heeft de kleinzoon achter het oude huis een nieuwe woning gebouwd met een plek voor oma. Mina genoot erg van de kinderen en de kleinkinderen en ze was heel trots op haar 8 achterkleinkinderen. Tot het laatst was ze bij iedereen betrokken en tegelijk wilde ze zelf niemand tot last zijn. Plotseling gleed Mina uit het leven weg op zondag 4 november 2012. Het verlies en het gemis van moeder, oma en omi is voor de kinderen, klein- en achterkleinkinderen groot. Maar het is tegelijk goed zo en ze zeggen: Rust zacht.

In de rouwdienst op 10 november hebben we afscheid genomen van Mina. We hebben haar herdacht als een lieve vrouw, kort maar krachtig in haar woorden. Uit haar Bijbel, gekregen bij het afscheid van de zondagsschool, lasen we woorden die Mina zichtbaar vaak gelezen had uit Openbaring 21 : 1 - 6, het visioen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Woorden van troost en toekomst voor mensen met verdriet en gemis.

Voor de kinderen, de klein- en achterkleinkinderen vragen wij God en mensen om nabijheid en troost.

Na een zomer van vermoeidheid door de ziekte van Lyme kwam er, na een korte periode van ziekte, op 8 november 2012 een einde aan het leven van Arend Jan Tempelman op de leeftijd van 71 jaar.

Zijn vrouw en maatje Mini, de kinderen Harm, Henk en Daniëlle en Wilma en André en de kleinkinderen hebben met hele mooie woorden vorm gegeven aan het afscheid van hun lieve man, geweldige vader en opa Jan. Op de rouwbrief staan de woorden

*Soms was het leven hard
Maar vooral heeft hij genoten....
van zijn gezin, vrienden en grote passies jacht, de honden en kaarten.*

Hiermee is veel gezegd over wie Jan was, al is moeilijk uit te drukken wat hij betekend heeft voor de mensen om hem heen, want hij was trouw en wilde graag zorgen dat iedereen het goed had.

Zelf zei Jan aan het einde van zijn leven:

“Het is goed...Ik heb niets wat ik nog had willen doen, alleen had ik nog zo graag wat langer met jullie willen genieten.”

Jan is geboren in Stokkum als oudste zoon in een familie met een timmerbedrijf. Al jong trouwde hij met Mini. Jan ging werken in het familiebedrijf en heeft het opgebouwd tot hij in 1994 afscheid nam. De kinderen werden geboren en als vader heeft Jan altijd alles gegeven voor zijn gezin. Samen met Mini woonde Jan aan de Schoolstraat 13 te Markelo. Jan heeft erg genoten van zijn gezin, zijn passies en de mensen om hem heen.

In de herdenkingsdienst in het Uitvaartcentrum hebben we mooie herinneringen met elkaar gedeeld. Ook lasen we woorden uit Prediker, waar gezegd wordt dat er voor alles een tijd is, voor geboren worden en sterven, voor vreugde en verdriet, voor hard werken en genieten. Maar... alles kan voorbij gaan, maar wat God begonnen is, dat gaat nooit voorbij. Zo mogen wij Jan Tempelman herinneren als de mens die geborgen is in Gods hand. Hij is begraven in de aarde om op te bloeien bij God in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

We vragen voor Mini, de kinderen en kleinkinderen en allen die zich met Jan verbonden weten troost en kracht en steun van elkaar en andere mensen.

Op een stille dinsdagmiddag kwam er in zijn vertrouwde omgeving van huis en erf, omringd door zijn vee en de hond plotseling een einde aan het leven van Foppe Teunis van der Veen op de leeftijd van 79 jaar.

Als oudste van de vier kinderen van het gezin van der Veen werd Foppe nog geboren op de pachtboerderij aan de andere kant van het kanaal. Zijn hele verdere leven heeft Foppe echter gewoond, geleefd en gewerkt op boerderij Frisia aan de Lochemseweg 14 te Markelo. Het was een drukke huishouding aan de Lochemseweg waar Mina als vrouw van Foppe haar intrede deed. Erika werd geboren en later kwam Jantine. Helaas mocht Erika slechts 4 jaar leven. Na Erika's overlijden werden nog twee dochters geboren: Henriët en Alwine. Foppe was een echte boer. Dat is ook te zien aan de vele bekens en medailles die hij met zijn eigen foklijnen heeft verzameld. Hij genoot van de natuur, was een luisteraar en geen man van veranderen en beslissen. Een man die in een drukke omgeving zijn eigen gang wilde gaan. De dochters kregen alle ruimte en mogelijkheden om te doen en te studeren wat ze zelf wilden, als het maar tot een goed einde werd gebracht. Foppe was een tevreden man. De twinkeling in zijn ogen verdween toen zijn vrouw Mina 10 jaar geleden overleed. De kinderen vinden het mooi om te zien hoe Foppe de spil van de familie werd en staande bleef, ook als moest hij afscheid nemen van de melkkoeien. Maar de koeien en zijn trouwe kameraad de hond hield hij. Foppe ging zijn eigen weg, vaak op de fiets de natuur in of mensen opzoeken. Hij had belangstelling voor mensen en was be-

gaan met allen die het moeilijk hebben. Foppe was een trotse opa voor zijn kleinkinderen. Op 13 november 2012 stond zijn leven in de middag plotseling stil. De kinderen laten weten *“Het wordt stil en leeg nu jij er niet meer bent”*.

Zijn plek aan de Lochemseweg is leeg en dat doet pijn. Maar in de belijdenistekst van Foppe uit Psalm 16 lezen we dat er een lieflijke plek voor hem is bij de Heer onze God.

Met verdriet, maar vooral ook dankbaarheid, hebben we op 19 november in het Uitvaartcentrum afscheid genomen van vader, opa, broer en zwager, buurman en vriend Foppe Teunis van der Veen. Wij weten hem geborgen op een goede plek in Gods' hand en weer samen met Mina en Erika.

Voor de kinderen en allen die bij hen horen en de verdere familie vragen wij troost en steun van de Heer en van mensen.

*Een mengeling van pijn en tranen
slechts af en toe een sprankje hoop
Gedreven door een sterke wilskracht
hoewel het onheil nader sloop
Je gedachtenis zal immer blijven
te vroeg ben je van ons heengegaan
We houden van je en zijn je dankbaar
voor alles wat je hebt gedaan.*

Deze typerende woorden staan boven de overlijdensaankondiging van Fenneken Meijer – Hammink.

Op 14 november 2012 kwam er door een kansloze en oneerlijke ziekte, die Fenneke altijd met optimisme en wilskracht tegemoet trad, een einde aan het leven van Fenneke op de leeftijd van 62 jaar.

Samen met Hendrik, haar man, was Fenneke de drijvende kracht op de achtergrond van Erve Meenderinkboer aan de Zonneweg 1 te Markelo. Een vrouw die in één zin zei waar een ander twee zinnen voor nodig had, die duidelijk en rechtvaardig was. Je wist wat je aan Fenneke had. Ze was geen mens om op de voorgrond te treden, dan was ze gauw klaar, maar met haar handjes heeft ze heel wat betekend in het gezin en het bedrijf. Bovendien was ze voor Hendrik en Hens hun geheugen. En ze wist wat er moest gebeuren.

Fenneke was een lieve, hartelijke, sterke en gevoelige vrouw. Ze was ook diepgelovig. Dat had ze van huis uit meegekregen. Fenneke is geboren in Almelo in het Nijrees op een boerderij. Bij het melken van de koeien lag haar hart. Dat Erve Meenderinkboer in 1976 definitief een manege werd, was niet haar keuze, maar Fenneke heeft het volledig geaccepteerd en zich voor het bedrijf ingezet. Ook Esther heeft ze aan de zijde van Hens volledig geaccepteerd en opgenomen in de familie. Een trotse oma die hield van verwennen, voorlezen en in bed stoppen was Fenneke voor de beide kleinzoons Thomas en Julian.

Op dinsdag 20 november 2012 namen we in een dienst afscheid van Fenneke. Ze wilde graag dat er mooie liederen gezongen werden. Dat hebben we gedaan. Fenneke wilde het in haar bescheidenheid kort houden. Dat lukte niet helemaal, want er is veel over Fenneke te vertellen en ze wordt erg gemist, door

Hendrik, haar man, door Hens en Esther, de kinderen en de kleinkinderen Thomas en Julian, maar ook door haar moeder Jo Hammink - Veneklaas Slots en de broer en schoonzus en kinderen.

We zochten troost in woorden van de huwelijgstekst van Hendrik en Fenneke uit Psalm 133: “Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen, daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid.” Hendrik zei: Het was niet altijd zegen, maar ook wel eens regen. Maar het kwam altijd weer goed. Wij missen Fenneke en leven met vragen over haar te vroege dood, maar wij mogen weten dat in Jezus er een leven is voor altijd... en dan zal het goed zijn. De zegen van de Heer zal dan overvloedig op ons neer druppelen. Tot we in Zijn eeuwigheid opgenomen worden leven wij nog met vragen, gemis en pijn, maar de Heer wil ons zegenen en tot troost en sterkte zijn. Daarom bidden wij voor Hendrik, de kinderen en kleinkinderen en de moeder van Fenneke en de verdere familie.

Ineens zijn de dagen donker, kort en koud. Sinterklaas is gearriveerd en het Kerstnummer van het Kerkblad mag geschreven worden. De voorbereidingen van de diensten zijn in volle gang. De sfeer van Kerst wil nog niet komen. Er is zoveel dat tijd en aandacht vraagt op dit moment. We hopen dat er tijd komt van verstillingsrust en inkeer. Dat we daarin elkaar kunnen vinden en raken en bovenal geraakt worden door de aanwezigheid van God, die zijn Kind - Immanuël - God met ons, naar de wereld, dus naar mensen, gezonden heeft. Goede Kerstdagen en een goede jaarwisseling gewenst.

Ds. Elly Nordt

Kerkenraad

Uit de kerkenraadsvergadering van 3 oktober.

- Ds. Marten Dijkstra geeft een toelichting op het verslag dat hij gemaakt heeft naar aanleiding van zijn studie over het Jodendom. Eerst beantwoordt hij de vraag: “Wat heb ik met Israël? “. Daarna, Hoe gaan de Joden om met Jezus? Waarom hij dit onderwerp heeft bestudeerd? In het Jodendom is er de wijsheid: “Er zijn meerdere meningen, als je maar niet verteld dat jouw mening alleen goed is”.
- Project jongvolwassenen: Men is nog bezig met de voorbereidingen voor de interviewronde van deze leeftijdscategorie.
- Bezoek kerkenraadag op 6 oktober naar Groningen gaat niet door want er zijn te weinig belangstellenden. De brainstormdag zal verplaatst worden naar medio maart/april 2013.
- Ds. Marten Dijkstra heeft een overzicht gemaakt van wensen en verlangens die aan de wensboom zijn gehangen tijdens de startdienst. Er zal een vervolg komen met een soort prikbord in de hal van de kerk of het dienstgebouw.

Diaconie:

- Er wordt een sociale kaart gemaakt. Dit is een lijst van maatschappelijke organisaties die hulp kun-

nen bieden bij persoonlijke- en maatschappelijke problemen. Via deze lijst kan dan gekeken worden, waar we met een vraag of probleem naar toe kunnen. Zoiets kunnen we dan publiceren zodat gemeenteleden zelf contact kunnen zoeken met een instantie.

College van Kerkrentmeesters.

- Luc Kok zal geen 2e ambtstermijn aanvaarden. Hij zal wel de aanpassing van het liturgisch centrum begeleiden en adviseren bij de begroting.
- De opbrengst van Open Kerkdagen is € 1927, -

Verslag van de gemeenteavond op 15-11-2012 van de Protestantse Gemeente te Markelo.

Aanwezig 28 personen.

De voorzitter noemt in haar opening eerst al het vrijwilligerswerk op dat gedaan wordt in onze gemeente. Dit naar aanleiding van de geslaagde vrijwilligersdag. Hierna geeft ds. Marten Dijkstra een verslag van het studieverlof wat hij dit jaar gehad heeft. Hij heeft een studie over het Jodendom gedaan. Ook geeft hij aan hoe hij deze studie in het werk in de gemeente tot toepassing hoopt te brengen.

Kerkenraadsbesluiten:

- We willen doorgaan met het houden van Vesperdiensten in de 40 dagentijd.
- Bij de doop krijgt ieder kind een peuterbijbel. Bij ieder eerste kind in het gezin krijgt het gezin een gezinsbijbel.
- Aanpassing van het quorum. Doordat het nu verlaagd is kunnen wat sneller besluiten worden genomen door de kerkenraad.
- Binnenkort kunnen mensen in Markelo niet alleen via kerkradio maar ook via kerk-TV getuige zijn van een kerk-, rouw-, trouw en doopdienst.

Na de pauze geeft Luc Kok namens de kerkrentmeesters uitleg over de stand van zaken rond het liturgisch centrum. De investeringen komen hoger uit dan gepland. Er zal goed bekeken moeten worden wat er zoal moet gebeuren.

Hierna wordt er een uitleg gegeven over het jeugd- en jongerenwerk. Er wordt samen met de andere PKN gemeenten een project opgestart om te onderzoeken hoe we hiermee om moeten gaan.

Verder komt nog aan de orde:

- Binnenkort komt er een nieuw liedboek. De vraag van de voorzitter is of er een speciale zangavond moet komen.
- De wensboom, komt onder de toren.
- Eat together, commissie onderzoekt.
- De schakelkast voor de elektra in de kerk wordt nu zo snel mogelijk weer veilig gemaakt.

Kerkrentmeesters

Jaarrekening 2011 en begroting 2013.

In de kerkenraadsvergadering van 12 december wordt de jaarrekening 2011 en begroting 2013 van het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie behandeld.

Hierna zullen ze een week ter inzage liggen op het Kerkelijk Bureau tijdens de uren, dat het bureau geopend is.

Verjaardagsfonds

In dit kerkblad vindt u een acceptgirokaart voor het verjaardagsfonds. Van dit geld wordt aan alle jarige gemeenteleden boven de 21 jaar een kaart gestuurd. Het fonds bestaat geheel uit vrijwillige bijdragen. U kunt bijgaande acceptgiro daarvoor gebruiken. Gebruikt u deze acceptgiro niet en u wilt toch een gift doen, wilt u dan bij betaling vermelden: "verjaardagsfonds". Het bankrekeningnummer van het verjaardagsfonds is 63 58 03 046 t.n.v. Prot. gemeente Markelo. Alvast bedankt voor uw gift.

Kerkradio

Kerktelefoon bestaat al heel lang maar de afgelopen 6 jaar hebben we diensten vanuit de kerk uitgezonden via de Lukas ontvangers. Deze ontvangers kunnen werken met een internetaansluiting of met een gewone telefoonaansluiting.

Helaas stopt de dienst, die het mogelijk maakt om per telefoonaansluiting te luisteren, per 1 februari 2013. Na deze datum kan er alleen nog via een internetaansluiting geluisterd worden naar de kerkdienst.

Zo gauw alles rond is en precies bekend is wat de kosten zijn, zullen wij u zo snel mogelijk via een brief en het kerkblad van januari/februari informeren.

Diaconie

Collecten.

De eindcollecte van 9 december is voor het maken van de kerstpakketten voor de mensen in de Hof van Twente die op bijstandsniveau moeten rondkomen.

Op 16 december wil de diaconie de eindcollecte gebruiken voor algemene middelen, zodat we aan alle verplichtingen kunnen voldoen.

Van beide kerstavonddiensten gaat de diaconie in samenwerking met ZWO de eindcollectes bestemmen voor Kerk in actie: Kinderen in de Knel. Verderop in dit blad is een uitleg gegeven waar dit voor bestemd is.

Bent U niet in de gelegenheid om deze diensten bij te wonen, maar wilt U wel een gift doen voor deze doelen, dan kunt U het overmaken op bankrek. nr. 3407.00.327 van de diaconie o.v.v. de bestemming.

Fruitbakjes.

De diaconie wil een ieder nog bedanken die geholpen hebben met het rondbrengen van de fruitbakjes. Alles is goed verlopen.

Kerstpakketten

Ook dit jaar zal de diaconie PKN Markelo, samen met de diaconieën van de andere Protestantse kerken en Caritas van de Katholieke Kerk in de Hof van Twente, weer kerstpakketten uitreiken aan mensen in de gemeente die rond moeten komen op bijstandsniveau. Het inpakken en samenstellen doen we gezamenlijk, zodat alle uitgereikte pakketten in de hele Hof gelijk

zijn. Wie dit zijn en de bezorging regelt de gemeente Hof van Twente.

Actie Martinuskerk helpt Voedselbank.

De inzamelingsactie voor de Voedselbank heeft weer een grote opbrengst gehad. Daarom wil de diaconie alle mensen bedanken, die de actie tot een succes hebben gemaakt.

Jeugd en Jongerenwerk

Weet u het nog?

JEUGDCLUBS

6 TOT 10 JAAR
(groep 3 t/m 6)



Waar: Dienstgebouw
Hoe laat? 18.30 uur tot 19.30 uur
Onkosten: € 1,00 per keer
Wanneer: Zie hieronder

JEUGDCLUBS !!!

Goed nieuws voor **alle** kinderen van 6 tot 12 jaar! Er wordt hard aan gewerkt om begin 2013 weer met de jeugdclubs te starten!

De bedoeling is om het op dezelfde manier weer op te starten zoals het was. Dus in twee groepjes in de leeftijd van 6 tot 10 jaar en van 10 tot 12 jaar. De plek is net als eerder in het Dienstgebouw en waarschijnlijk ook op dezelfde dag en tijd. (donderdag van 18.30 uur-19.30 uur)

Ieder kind is van harte welkom.

In het kerkblad van januari 2013 hopen we jullie, en u als ouders, meer te kunnen berichten over de leiding en de gang van zaken.

Heb jij ook zin om te komen? Denk er vast over na. Misschien kun je samen met een vriendinnetje / vriendje afspreken!

Een goed begin in het nieuwe jaar!

We zien uit naar jullie.....

KOMT ALLEN TEZAMEN.... ALLE KINDEREN IN MARKELO OPGELET!

Op **zaterdagavond 22 december** zijn jullie van harte welkom op het kinderkerstfeest van de Zondagsschool. Ook dit jaar belooft het weer een gezellige avond te worden waar we samen leuke kerstliedjes zingen en luisteren naar een mooi vrij kerstverhaal.

Verder zijn de kinderen nu al druk bezig om een kerstspel in te studeren zodat jullie niet alleen kunnen luisteren naar "**KERSTMIS**" maar er ook naar kunnen kijken.



Kom daarom allemaal naar de Martinuskerk. De avond begint om **half acht**, (19.30 uur) en aan het einde is er voor iedereen een leuke verrassing!

En neem gezellig iedereen mee: ouders, familie, vriendjes en vriendinnetjes.

IEDEREEN is uitgenodigd om dit feest mee te vieren! Tot zaterdag 22 december!



De Zondagsschool Markelo wenst u allen gezegende feestdagen toe!

Algemeen

HVV - Kerststukje maken.

Op dinsdag 11 december gaan wij weer ons kerststukje maken bij de familie ten Hove op de deel.

's Morgens aanvang half 10 en 's middags om half 2. Opgave op de verenigingsavond waar het voorbeeld aanwezig zal zijn of anders

telefonisch bij Diny (361811) of bij Alies (363334) tot en met donderdag 6 december.

Advents/Kerstviering

Op donderdagavond 13 december om 20.00 uur is onze advents/kerstviering in het dienstgebouw. Hiervoor hebben wij uitgenodigd het Dickens Ensemble van muziekvereniging Concordia uit Eefde. Zij zijn met ongeveer 15 muzikanten en verkleeden zich in deze stijl, met hoge hoeden, lange jurken, zoals dat er ca. 150 jaar geleden in London uit zag. Zij spelen voor u kerstliederen, traditioneel uit Engeland, Nederland, Duitsland, maar ook wat populairdere kerstliederen uit Amerika. Ze luisteren één en ander op met gedichten en verhalen.

Het vrije kerstverhaal zal dit jaar verteld worden door Diny Izaks.

Nieuwjaarsvisite

Onze nieuwjaarsvisite is volgend jaar op woensdag 9 januari bij de Poppe. Onder het genot van een lekker kopje koffie met een nieuwjaarsrolletje en een nieuwjaarsborrel spelen voor U de Hohner Boys uit Gaanderen. Dit is een mondharmonicavereniging opgericht in 1933 door de toenmalige kapelaan Mientjes. De club bestond toen alleen uit jongens (boys dus) en de mondharmonica's waren van het merk Hohner, zodat de naam van de vereniging al snel was gevonden.

Nu spelen er ook dames mee en wordt er op meerdere instrumenten gespeeld. Hun unieke sound wordt afgewisseld met een Achterhoeks praatje.

Kortom wij nodigen U uit voor een gezellige nieuwjaarsvisite aanvang 14.00 uur.

Hervormde Vrouwen Vereniging Markelo



BIJBELLEESROOSTER

december 2012		
zo. 2	Openbaring 3:7-13	Weinig invloed, grote kracht
ma. 3	Openbaring 3:14-22	Lauwheid
di. 4	2 Tessalonicenzen 3:1-5	Bid ...
wo. 5	2 Tessalonicenzen 3:6-18	... en werk
do. 6	Zacharia 9:1-8	Verdediging
vr. 7	Zacharia 9:9-17	Doel: vrede
za. 8	Zacharia 10:1-5	De goede herder komt
zo. 9	Zacharia 10:6-12	Het komt goed
ma. 10	Zacharia 11:1-14	Vriendelijkheid en Eenheid gebroken
di. 11	Zacharia 11:15-17	Herderlijk vermaan
wo. 12	Psalm 126	Een droom wordt werkelijkheid
do. 13	Zacharia 12:1-8	Kracht van God
vr. 14	Zacharia 12:9-13:1	Wasgelegenheid
za. 15	Zacharia 13:2-6	Einde van de valse profetie
zo. 16	Zacharia 13:7-9	Loutering
ma. 17	Zacharia 14:1-11	Toekomst voor Jeruzalem
di. 18	Zacharia 14:12-21	Aan de HEER gewijd
wo. 19	Lucas 1:1-25	Priesterzegen
do. 20	Lucas 1:26-38	In gezegende omstandigheden
vr. 21	Lucas 1:39-56	Magnificat
za. 22	Lucas 1:57-66	Johannes is zijn naam
zo. 23	Lucas 1:67-80	Eerste woorden van Zacharias na 9 maanden
ma. 24	Lucas 2:1-14	Bijzonder gewoon
di. 25	<i>Eerste Kerstdag</i> Lucas 2:15-21	Kraambezoek
wo. 26	<i>Tweede Kerstdag</i> 1 Johannes 1:1-2:2	Licht
do. 27	1 Johannes 2:3-11	Oud en nieuw
vr. 28	1 Johannes 2:12-17	Tijdelijk of blijvend
za. 29	Lucas 2:22-35	Teken van vrede - voor wie het ziet
zo. 30	Lucas 2:36-40	Profetes in actie
ma. 31	Lucas 2:41-52	Thuis
	Januari 2013	
	NOG NIET BEKEND	

KERSTCONCERT

Op vrijdag 21 december geeft het Markelo's Mannenkoor een Kerstconcert in de Martinuskerk, aanvang 20.00 uur, kerk open 19.30 uur.

Onder leiding van dirigent Henk Swart heeft het koor diverse kerstliederen ingestudeerd.

Aan dit concert werkt ook Marieke Dollekamp mee, finaliste van The voice of Holland 2011. Zij zingt samen met het koor enkele liederen maar zal ook enkele nummers solo zingen.

Aan de piano deze avond Markeloër Sander Knuiman. De toegang bedraagt € 10.-.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de leden van het koor, Plus Supermarkt Blankhorst en boekhandel Prins, en als er over zijn aan de kerk.

De meelopbrengst van dit concert gaat naar de Voedselbank Midden Twente.

BOEKEN

Iedere eerste donderdag van de maand is er boekenverkoop in het dienstgebouw van 9.30-12.00 uur.

In deze decembermaand is er extra aandacht voor boeken over kerst, kerstgedichten, -recepten.

Femy Keppels is 6 december aanwezig, Tally v.d. Zwaag en Harm Linde zijn op de 1e donderdag in januari 2013 aanwezig

Iedereen van harte welkom en de koffie staat klaar
De boekencommissie

CSURGÓ - GESLAAGDE BOLLENACTIE

Op 17 november heeft de verkoop van de amaryllisbollen plaatsgevonden. Het was een groot succes. Alleen al via de voorinschrijving hadden we al 500 bollen verkocht. Grote dank gaat uit naar de mensen die ons hebben geholpen bij het verkopen. Maar zeker willen wij de mensen bedanken die een of meer bollen hebben gekocht.

Met de opbrengst zullen wij als commissie een geschenk meenemen bij ons bezoek volgend jaar aan Csurgó. Dit ter gelegenheid van het jubileum, 25 jaar vriendschap/uitwisseling, Markelo - Csurgó. Voor deze uitwisseling zijn we nog op zoek naar mensen, die samen met ons een bezoek willen brengen aan Csurgó. Dit zal in de 2^{de} week van juli 2013 zijn (8-14/7). De Hongaarse gemeente heet ons dan welkom. De exacte dagen van die week liggen nog niet vast, maar heb je interesse of wil je meer informatie, neem dan gerust contact op met Getty Eggink (tel. 362470) of Margot Nijland (tel. 363966).

Csurgó-commissie



STRAATKINDEREN IN UGANDA

De IKON zendt op zondag 16 december om 12.00 uur op Ned.2 de indrukwekkende tv-reportage 'Do they

know it's Christmas Time' uit met zanger Syb van der Ploeg, bekend van De Kast en The Passion.

Syb reisde voor Kerk in Actie naar Uganda om daar met eigen ogen te zien hoe kinderen op straat moeten leven.

Samen met de jongeren maakte hij een bijzondere versie van de kerstkraker 'Do They Know It's Christmas Time'.

In deze context wordt het overbekende kerstlied een krachtige protestsong die deze Ugandese kinderen en jongeren een stem geeft.

Als de familie genoeg toegerust is om een stabiel thuis te bieden, gaat het kind naar huis. Door middel van een speciaal programma van Dwelling Places worden de kinderen herenigd met hun familie en leren ze op eigen benen te staan. Organisaties in de buurt houden een oogje in het zeil.

Daarnaast wordt er geprobeerd om families te koppelen aan programma's die de armoede bestrijden door middel van initiatieven op het gebied van landbouw, onderwijs en gezondheidszorg.

Veel van deze kinderen hebben te maken gehad met geweld, misbruik of zijn in de steek gelaten. Ze verlangen naar mensen die hen liefhebben en een plaats waar het veilig is.

In de diensten op Kerstavond is er een collecte voor deze Kinderen in de Knel.



COLLECTEN:

Datum	CvK.:	Diac.:	Eindcollecten:	
14 okt.	50,94	50,94	101,88	CvK: Themadienstcomm.
21 okt.	42,04	42,04	109,00	Diac. Bijbelgenootschap
26 okt.			61,60	Diac. Anholtskamp
28 okt.	35,63	35,62	77,85	Diac. Noodfonds
28 okt.	29,85	29,85	63,00	CvK. Verjaardagsfonds
04 nov.	22,76	22,76	62,00	CvK. Verjaardagsfonds
04 nov.	11.30 uur		180,63	Ichtus Schoenendoos
07 nov.	27,40	27,40		CvK en Diac.
08 nov.		22,00		Diac. Anholtskamp H.A.
11 nov.	63,20	63,20	190,75	Diac. Fruitbakjes
18 nov.	59,11	59,11	142,91	Diac. Jop

Giften: 20 oktober t/m 18 november 2012.

CvK: College van Kerkrentmeesters:

L. 20,00 / U-KN 10,00 / RtM. 10,00 / S. 5,00 / S-L. 20,00 /)-V. 10,00 / H-S. 20,00 / K. 15,00 / K. 10,00 / H. 10,00 / B-B. 10,00 / L. 20,00 / D-S. 5,00 / GJK 5,00 / K-W. 10,00 / V-J. 20,00 / B-Z. 10,00 / K. 5,00 / n.n. 20,00 / Orgelfonds: B. 5,00 /

Verjaardagsfonds: B.K. 5,00 / Z-tH. 20,00 / L. 10,00 / K-K. 10,00 /

Diaconie:

Fruitbakjes: 539,50

Bloemen: J.K. 10,00 / GJK. 5,00 / K-E. 10,00 / N-H. 10,00 / S-tH. 10,00 / H-V. 10,00 / H.S. 10,00 /

Voedselbank: div. 167,10 / n.n. 10,00 / K-K. 10,00 /

	ZALENVERHUUR
Waar?	Dienstgebouw
Voor al uw	Vergaderingen / bijeenkomsten/ workshops
Aantal	5 tot 150 personen
Info	Jeroen Noltus
	Tel. 363890
Email:	dienstgeb@pkn-markelo.nl

RADIO KERKLOKAAL

Kerkelijk nieuws uit de Hof van Twente

104.1 FM op de kabel en 107.6 FM in de ether.

De uitzendtijden zijn als volgt:

donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur.

De herhaling van de uitzending:

zondagmorgen van 09.00 uur – 10.00 uur.

Redactieadres: Mevrouw R. Wibbelink,

Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor. Tel: 0547-261937

Protestantse gemeente Markelo

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo

Tel: 0547-363890 fax: 0547-276637

Redactie Markelo's kerkblad:

Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709

Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439

Hr. M.H. van Vrouwerff, Stationsweg 25, tel. 361609

Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652

Het eerstvolgende nummer verschijnt op **21 januari 2013**.

Inleveren kopij vóór donderdag **10 januari 2013**, liefst via

E-mail: kerkblad@pkn-markelo.nl

Kerkenraad:

Preses: Mevr. J. Doornhein-Vastenburger

Meenweg 6 tel. 272031

Scriba: Dhr. J.J. Haas (email: pg.markelo@home.nl)

Tolweg 40b tel. 362063

Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890

(email: dienstgeb@pkn-markelo.nl)

Voorgangers:

Ds. Elly E. Nordt,

Roggestraat 4 tel. 388892

Ds. Marten Dijkstra,

Tolweg 3 tel. 361238

Kerkelijk bureau:

Mevr. H.T. Aanstoot - Meijerink

Openingstijden: ma. 9-12 uur; wo. 9-12 uur; vr. 9-12 uur

adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242

E-mail: kerkburo-markelo@hetnet.nl

College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente:

ING bank: 813891 - Rabobank: 34.07.01.153

Diaconie Protestantse Gemeente:

Rabobank: 34.07.00.327