



MARTINUSKERK

88^e jaargang, nr. 751 november 2011

Markelo's Kerkblad

Uitgave van de
Protestantse gemeente Markelo

Internet: www.pkn-markelo.nl

Woorden om over na te denken

*Ons leven is een voortdurende reis,
Van geboorte tot dood.
Het landschap verandert,
We komen andere mensen tegen,
We krijgen andere behoeften,
Maar de trein rijdt door.
Het leven is een trein, en geen treinstation.
De Aleph*

*Geen twee reizen zijn gelijk,
Ook al worden ze gemaakt over dezelfde weg.
De Aleph*

God gebruikt het zwijgen om ons verantwoorde-
lijkheid bij te brengen voor wat wij zeggen.
Gesprekken met de meester

*Woorden zijn leven dat op papier is gezet.
Dus, ga op zoek naar mensen.
De Aleph*

Zomaar een verzameling woorden die ik te-
genkwam in een boek van Paulo Coelho.
Woorden van een man die door een ge-
loofscrisis de zoektocht is aangegaan naar
spirituele vernieuwing en groei, om weer
dichter bij God te kunnen komen.
Ook voor ons kunnen het woorden zijn om
over na te denken, ze te proeven in hun be-
tekenis voor mij nu en voor ons straks.
Vaak denken wij veel woorden nodig te hebben
om duidelijk te maken wat wij bedoelen.

Wanneer het over geloven gaat, komen we
woorden te kort en past ons te zwijgen.
Dat wil niet zeggen, dat we niet geroepen zijn el-
kaar op te zoeken en samen iets te doen voor
elkaar.
Want... waar mensen samen zijn, wil God aan-
wezig zijn.

*Heer, bescherm onze twijfels,
Want twifelen is een manier van bidden.
Door twijfel groeien wij,
Want hij dwingt ons om zonder angst te kijken
Naar de vele antwoorden op één vraag.
Het gebed dat ik was vergeten*

*Heer, bescherm onze beslissingen,
Want een beslissing nemen is een vorm van
bidden.
Geef ons de moed om na de twijfel
Te kunnen kiezen tussen de ene en de andere
weg
Het gebed dat ik was vergeten*

Ds. Elly Nordt



***Gemeenteavond
17 november 20.00 uur
in het dienstgebouw.
Komt allen.***

***Kerstfeest Zondagsschool
vraagt uw bijdrage.
Acceptgiro ingesloten.***

Kerkdiensten

Donderdag 10 nov. Anholtskamp H. Avondmaal
16.00 uur Ds. Elly Nordt
Collecte: Diaconie

Zondag 13 nov. Martinuskerk Heilig Avondmaal
10.00 uur Ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie algemene middelen

Zondag 20 nov. Martinuskerk Gedachtenisdienst
10.00 uur Ds. Elly Nordt en ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: CvK

Vrijdag 25 nov. Zangavond Anholtskamp
19.00 uur Ds. Elly Nordt
Collecte: Diaconie

Zondag 27 nov. Martinuskerk Doopdienst
1^e adventszondag

10.00 uur Ds. Elly Nordt
Eindcollecte: Diaconie / JOP

Zondag 4 dec. Martinuskerk 2^e adventszondag
10.00 uur Ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: CvK

Zondag 11 dec. Martinuskerk 3^e adventszondag
10.00 uur Ds. Rienke Vedders - Dekker
Eindcollecte: Diaconie / Stichting Present

BIJ DE DIENSTEN

Anholtskamp avondmaalsdienst

Op 10 november bent u om 16.00 uur welkom in de Anholtskamp. Met elkaar willen wij het Heilig Avondmaal vieren, wanneer we samenkomen rond de Bijbel en rond de tafel van de Heer. Een ieder die dat wil, is welkom. Hebt u vervoer nodig, dan kunt u dat melden bij Jenny Wibbelink tel. 361908.

Bevestiging ambtsdragers/heilig avondmaal op 13 november:

Het college van kerkrentmeesters wordt versterkt met twee nieuwe leden: Bert Hoogendam en Rob Nijland. Hun bevestiging vindt plaats in een viering met een lopend avondmaal. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om hen de hand te geven en een kop koffie te drinken in het dienstgebouw.

Gedachtenisdienst: Op 20 november staan we stil bij gemeenteleden, die ons in het afgelopen kerkelijke jaar zijn ontvallen. Dat kan een roerend moment zijn, wanneer je hen in gedachten neemt, die er niet meer zijn. Als kerk mogen we dat echter ook doen in de verwachting, dat er Eén bewogen is met ons. De Eeuwige, die belooft bij ons te zijn tot aan het eind der tijden. In de dienst steken we een kaars aan voor iedere overledene en gedenken ook diegenen, die niet bij name zijn genoemd. Na afloop is er koffiedrinken in het dienstgebouw.

Doopdienst op 27 november

Voor de doopdienst op 27 november is de doopzitting op **maandag 14 november om 20.00 uur** in het Dienstgebouw. Willen jullie je kind laten dopen, laat het dan even weten aan ds. Elly Nordt tel. 388892.

OPPAS-ZONDAGSSCHOOL

Onder kerktijd is er in het dienstgebouw crèche voor de allerkleinsten en Zondagsschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Ook om 10.00 uur is er Zondagsschool in Elsen en Stokkum.

KINDERNEVENDIENST

Elke zondagochtend tijdens de kerkdienst is er voor de kinderen een kinder(neven)dienst. We gaan dan naar onze eigen ruimte waar we het verhaal van de dominee vertalen op een manier die voor kinderen leuk en begrijpelijk is. Alle kinderen die op de basisschool zitten zijn vanzelfsprekend welkom!

JEUGDKERK

Elke 3e zondag van de maand is er voor tieners van 12 - 16 jaar jeugdkerk in het Dienstgebouw van 10 tot 11 uur.

VERVOER

Wie gebruik wil maken van vervoer naar de kerk kan door de week contact opnemen met Janni Bus-sink-Pinkert, tel. 363123 (s.v.p. op zaterdagmiddag bellen).

Voor de Anholtskamp is Jennie Wibbelink-Wolthuis de contactpersoon, tel. 361908.

HUISKAMER VAN DE KERK

Tijdens de markt op donderdagmorgen is er in het Dienstgebouw gelegenheid voor ontmoeting en gesprek bij een kop koffie of thee.

De koster en aanwezige gastvrouwen heten u van 09.30 tot 12.00 uur van harte welkom.

AGENDA

10/11: catechese vanaf 20.00 uur bij ds. Elly Nordt, Roggestraat 4.

17/11: gemeenteavond om 20.00 uur in het dienstgebouw.

7/12: mannenclub om 10.00 uur in het dienstgebouw

Wijk Noord

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3
telefonisch spreekuur:
di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur
tel. 361238; email: martends@wanadoo.nl
vrije dag: maandag

WIJ GEDENKEN

Op vrijdag 23 september werd Willem Pinkert opgenomen in het Deventer ziekenhuis. Die avond is hij overleden, 81 jaar oud. Zijn overlijden bracht veel mensen op de been om de familie te condoleren in de Haverkamp op de avond voor zijn begrafenis. Dat getuigde niet alleen van de vele relaties, die er als

aannemer waren opgebouwd. Maar ook van de plek, die hij in de gemeenschap had verworven. Willem was graag onder de mensen en belangstellend. Dat gold ook voor de bezigheden van de kleinkinderen. De laatste tijd kon hij minder goed lopen, maar de elektrische rolstoel bood uitkomst. Een bijzondere band was er sinds de jaren '70 met een Poolse man en zijn familie, toen deze op het bedrijf aan de Herikerweg tijdelijk aan het werk kwam. Zo vond ook een jongen uit de buurt een speciale plek in het gezin. Zelf was Willem begonnen in de KI, de kunstmatige inseminatie. De liefde voor het vee en de paarden bleef, ook toen hij in de bouw verder ging. Zingen werd een andere hobby, en kaarten. Zijn grote liefde en stille kracht vond hij in Mina Roosdom met wie hij trouwde en vier kinderen kreeg, van wie er een op jonge leeftijd verongelukte. Ondanks het verdriet is het geloof in God tot steun gebleven. Met het mannenkoor erbij namen we in de Martinuskerk afscheid van een bijzondere man.

Na een langer ziekbed overleed op 23 september Harmen Kottelenberg, hier bekend als Herman Wansink van de boerderij tegenover de Haverkamp. Hij mocht de respectabele leeftijd bereiken van 91 jaar en had nog altijd samen kunnen wonen aan de Roggestraat met zijn vrouw Dika Krebbers. Daar was hij dankbaar voor, ook al was het door ziekte moeilijker geworden. Herman mocht graag over vroeger vertellen, maar volgde ook de huidige politieke en kerkelijke ontwikkelingen. Maar dat was geen wonder voor iemand, die talloze bestuurlijke functies op maatschappelijk gebied had bekleed. Voor zijn verdiensten was hij koninklijk onderscheiden, maar daar liep hij niet mee te koop. Zijn eigenlijke werk was het houden van vee. In de jaren '70 werd de oude plek in het dorp verruild voor een nieuwe boerderij in Stokkumerbroek, waar zoon Hendrik het bedrijf heeft voortgezet. In het buitengebied kon Herman zijn hart ophalen aan de jacht. Ook al kon hij in tevredenheid terugzien op zijn leven en meemaken dat klein- en achterkleinkinderen werden geboren, ze hadden ook de geboorte van een dood kind te verwerken en een gehandicapt kind, die niet ouder werd dan 6 jaar. In lief en leed vertrouwden ze echter op de nabijheid van de Heer. Vanuit die overtuiging is een afscheidsdienst gehouden in de kerk, waarna de begrafenis volgde.

VRIJE WEEK

Van maandag 22 tot en met zondag 27 november neem ik een vrije week op. Ds. Nordt neemt zo nodig voor mij waar. Hoe we de dagen zullen invullen, is nog onduidelijk. Vorig jaar had ik begin december vrij en hoopte toen nog wat in de tuin te doen. Maar eind november was de winter al ingevallen, en kwam daar niets meer van terecht. Hoe het dit jaar wordt?

Met vriendelijke groeten, Marten Dijkstra

Wijk Zuid

Predikant: ds. E.E. Nordt
Roggestraat 4
tel. 388892, bij geen gehoor kunt u de
telefoonbeantwoorder inspreken.
email: nordt57@hetnet.nl

IN MEMORIAM

*Vol goede moed ben je de laatste tijd, ondanks
je ziekte doorgedaan*

*Je had dat graag nog een tijd met ons verder
gedaan*

Al jouw liefde heb jij ons gegeven

Met die herinnering zullen wij verder leven.

Deze woorden staan boven aan de aankondiging van overlijden van Gerrit Jan Udink. Na een periode van ziek-zijn van een paar maanden overleed Jan op 24 september 2011 op de leeftijd van 76 jaar.

Samen met zijn tweelingbroer Gerrit werd Jan geboren aan de Larenseweg. Met zijn familie en zijn geboorteplek in Brook heeft Jan zich altijd verbonden geweten. Met zijn vrouw Dineke woonde Jan aan de Stationsweg 13. Van daaruit kon hij zo naar zijn werk op de melkfabriek. In de zuivel lag zijn hart. Verder was Jan een man die graag onder de mensen was en feesten en partijen wist op te vrolijken. Tegen het einde van zijn leven liet hij meer en meer zijn kwetsbare kant zien en hij zag uit naar de hereniging met de dierbaren die voor zijn gegaan in de dood.

In de dienst van gedachtenis op donderdag 29 september lazen wij mooie woorden over het visioen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar het goed is en waar geen pijn en verdriet en geen afscheid meer is. In dat vertrouwen hebben we het lichaam van Jan in de aarde gelegd op de Algemene begraafplaats.

Om troost en moed bidden wij voor zijn vrouw Dineke, de kinderen en kleinkinderen en de tweelingbroer en verdere familie en vrienden die Jan met zijn vrolijkheid moeten missen.

Na een periode van 5 jaar in de Stoevelaar in Goor gewoond te hebben is op vrijdag 30 september 2011, toch nog onverwacht, een einde gekomen aan het leven van Hendrika Berendina Leunk – Altena op de leeftijd van 93 jaar.

Dika is geboren aan de Brikkenweg, maar sinds haar huwelijk met Hermannus Leunk woonde ze aan de Larenseweg 25 in Brook.

Dika was de oudste vrouw in een lijn van generatie van 5 vrouwen. Ze was moeder, opoe, overgrootmoeder en over-overgrootmoeder. De herinnering aan deze rij van geslachten wordt gelukkig op de foto bewaard en leeft in de gedachten van de familie.

Dika was een vrouw die altijd voor de mensen in het huis en voor de boerderij heeft gezorgd. Al jong kreeg ze veel verantwoordelijkheid en dat heeft haar gemaakt tot de vrouw en moeder die ze was.

In een rouwdienst hebben wij Dika Leunk – Altena herdacht en we hebben troost en moed gezocht in de

Bijbel, in het gebed en bij elkaar op woensdag 5 oktober. Het lichaam van Dika is toevertrouwd aan de aarde op de Algemene begraafplaats. Wij bidden voor allen die ze achterlaat om de zorg en de trouw van God, die weet wat wij nodig hebben.

Het werk in de wijk, de diensten in de kerk en het besturen van de gemeente vragen in deze herfstperiode weer de volle inzet van ons allen. Samen maken we mooie dingen mee en we delen moeite, zorg en verdriet met elkaar. De weg is niet altijd gemakkelijk, maar met elkaar als gemeente willen we proberen er, met hulp van de Heilige Geest, een begaanbare weg van te maken.

Speciaal verbonden proberen we ons te voelen met hen die ziek zijn of het moeilijk hebben door verdriet of eenzaamheid.

We denken ook aan de ouderen die naar de geest vaak zo veel te bieden hebben, maar die oplopen tegen de beperkingen van het lichaam.

Laten we proberen met elkaar gemeente van Christus te zijn.

Een hartelijke groet, in verbondenheid,

Ds. Elly Nordt

Kerkenraad

De Kerkenraad nodigt de gemeente uit voor de gemeenteavond op donderdag 17 november 2011.

De gemeente wordt uitgenodigd om mee te praten over een aantal onderwerpen die de kerkenraad belangrijk acht en om de mening van de gemeente te horen.

De onderwerpen voor deze avond zijn:

1. 6-jaarlijks (schriftelijk) stemming

Hierbij gaat het om binnen de kerkenraad in de vacatures te voorzien. Dit wordt verwoord in de kerkorde ordinantie 3 art. 4a.

“De stemgerechtigde leden van de (wijk)gemeente kunnen - telkens voor een periode van ten hoogste zes jaren - de kerkenraad machtigen om, in afwijking van lid 3, voor elke vacature afzonderlijk een dubbeltal vast te stellen.”

Dit zal nader op deze avond worden toegelicht.

2. Kerkenraadsbesluiten

Wat is de mening van de gemeente over de volgende besluiten:

- Aantal vieringen van het Heilig Avondmaal van 6 naar 4 per jaar.
- Aantal doopdiensten van 6 naar 4 per jaar waarbij altijd op verzoek van de doopouders gedoopt kan worden.
- Plan voor jeugdwerk

3. Het College van Kerkrentmeesters zal iets vertellen over:

- Stand van zaken rond de pastorie en liturgisch centrum.
- Daarbij komt ook aan de orde om enkele

stoelen achter de diaconiebanken te plaatsen waarbij de banken verwijderd zullen worden.

4. PAUZE

Tijd voor onderlinge contacten onder het genot van een kopje koffie/thee

5. Onlangs is door de generale synode het studieverlof (was 3 maanden per 5 jaar) omgezet in permanente educatie.

Ds. Elly Nordt en ds. Marten Dijkstra zullen ons informeren over wat de permanente educatie inhoudt, wat de gevolgen zijn en wat het belang van het studeren is.

De kerkenraad nodigt u dan ook van harte uit voor deze avond.

Enkele punten uit de kerkenraadsvergaderingen van 6 juli en 7 september.

Kinder(neven)dienst:

Henriëke Leferink en Heidi Borghuis stoppen met kindernevendienst.

Verkiezing ambtsdragers:

Er heeft zich een kandidaat aangemeld voor het ambt van kerkrentmeester. Daarnaast zijn er enkele serieuze kandidaten gevonden voor het ambt van ouderling.

Evaluatie kerkdiensten:

De vespersdiensten in de 40 dagentijd zijn over het algemeen positief ontvangen.

Liturgie kerkdiensten:

Er komen opmerkingen uit de gemeente m.b.t. gebruik van het kyriëgebed en het “Heer ontferm U”. Deze discussie wordt later voortgezet. De liturgische inhoud van de diensten kan aangepast worden bij de introductie van het nieuwe liedboek.

Alle schoolverlaters van de Markelose basisscholen hebben een kaart gekregen:

‘Succes op de nieuwe school!’

En daarbij ook een uitnodiging voor de jeugdkerk.

Diaconie

COLLECTEN

De eindcollecte van de dienst van 13 november gebruikt de diaconie voor algemene middelen.

De eindcollecte van de dienst van 27 november gaat de diaconie bestemmen voor het JOP van de PKN.

Website: <http://www.jop.nl>

Het JOP ondersteunt kerken met advies, trainingen, materialen en evenementen in het jeugdwerk. JOP medewerkers zijn plaatselijk actief en investeren in het jeugdwerk. Met goede begeleiding en coaching en door zelf mee te doen, kunnen kinderen en jongeren groeien in ontwikkeling. Zo geeft JOP hun de ruimte om te ontdekken wat geloven in God voor hen betekent.

Op 11 december is de eindcollecte voor Stichting Present. Ze slaan een brug tussen mensen die wat te bieden hebben en mensen die met dat aanbod geholpen kunnen worden. Het biedt onder andere groe-

pen uit kerkelijke gemeenten en gemeenteleden de gelegenheid om actief te worden in de samenleving. Bent U niet in de gelegenheid om deze diensten bij te wonen, maar wilt U wel een gift doen voor deze doelen, dan kunt U het overmaken op bankrek.nr. 3407.00.327 van de diaconie o.v.v. de bestemming.

Vorming en toerusting

Belijdeniscatechese: Terwijl de ene groep nog bezig is met de afsluiting, wordt op donderdagavond 10 november een nieuwe groep catechisanten opgestart onder leiding van ds. Elly Nordt.

Er zijn 7 belangstellende jongeren, die met elkaar in gesprek willen over het geloof in God. Of daar het doen van belijdenis uit voortvloeit, is nog open. Wie interesse heeft of meer wil weten, kan contact opnemen met ds. Elly Nordt, tel. 388892.

email: nordt57@hetnet.nl

Jeugd- en jongerenwerk

Hallo Allemaal,

Voor de Jeugdclub zijn wij op zoek naar **conservenblikken en pringles-kokers**. Zou U ons misschien willen helpen sparen voor eind januari?

Wij zijn U daar erg dankbaar voor.

De data voor het komende seizoen van de jeugdclub:

10 november 2011	23 februari 2012
24 november 2011	08 maart 2012
08 december 2011	22 maart 2012
12 januari 2012	12 april 2012
26 januari 2012	19 april 2012
09 februari 2012	10 mei 2012
	24 mei 2012

Wij hopen jullie weer te mogen begroeten op onze avonden.

Madieke, Janet en Hettie

JEUGDCLUBS

6 TOT 10 JAAR
(groep 3 t/m 6)



Waar: Dienstgebouw
Hoe laat? 18.30 uur tot 19.30 uur
Onkosten: € 1,00 per keer
Wanneer: Zie hieronder

10 november	Iets voor de vogels
24 november	Sinterklaas
08 december	Kerst

Groetjes Janet en Hettie

Je vriendje of vriendinnetje vindt het vast leuk om ook een keer met je mee te komen, want hoe meer zielen hoe meer

JEUGDCLUBS

10 TOT 12 JAAR
(groep 7 en 8)



Waar: Dienstgebouw
Hoe laat 18.30 uur tot 19.30 uur
Onkosten: € 1,00 per keer
Wanneer: Zie hieronder

10 november	Fotoknutsels
24 november	Sinterklaas
8 december	Kerst

Groetjes Madieke



ZONDAGSSCHOOL

Kinderen tussen de 4 en 12 jaar kunnen op 3 plaatsen in Markelo naar de Zondagsschool. In het dienstgebouw, in Stokkum en in Elsen. Momenteel hebben we een aantal van 45 kinderen die trouw elke

zondagmorgen tussen 10 en 11 uur de Zondagsschool bezoeken. Tijdens dit uur wordt er een verhaal verteld uit de Bijbel en worden eigentijdse liedjes gezongen welke begeleid worden door de CD. Iedere week wordt er ook aandacht besteed aan verschillende vormen van creativiteit. Zo worden er vaak leuke dingen geknutseld, mooie tekeningen of schilderijen gemaakt of wordt er samen geoefend aan een leuk toneelstukje voor een gezinsdienst. Iedere keer is er weer iets anders te beleven op de Zondagsschool.

Kerstcollecte

Om al deze leuke en leerzame activiteiten te kunnen bekostigen treft u in dit kerkblad een acceptgiro aan voor de kerstcollecte van de Zondagsschool. Kerstcollecte zult u misschien denken, maar een deel van deze collecte wordt gebruikt voor de aankoop van boeken, zangboekjes en bijbels die de kinderen na afloop van het kerstfeest mee krijgen. Misschien bent u vroeger zelf naar de Zondagsschool geweest en heeft u een boek van bijv. W.G. van de Hulst in de kast staan. Enigszins verkleurd door het vele lezen en misschien leest u er nu de (klein)kinderen weer uit voor! O.a. door deze boeken en de verschillende bijbels willen we de kinderen graag een tastbare herinnering meegeven aan hun Zondagsschooltijd. Wij hopen dan ook op uw steun om dit werk voort te kunnen zetten. Indien er geen acceptgiro in uw kerkblad zit en u wilt ons toch graag steunen dan kan dit door middel van een bijdrage op rekeningnummer 34.07.53.412 Zondagsschool Markelo.

Alvast hartelijk dank voor uw steun!
Zondagsschool Markelo

Algemeen

OUDERENMIDDAG ANHOLTSKAMP



Op donderdagmiddag 24 november organiseert de Hervormde Vrouwenvereniging Markelo **VOOR ALLE OUDEREN** uit Markelo om 14.00 uur een gezellige middag in de Koekoekszaal van Woonzorgcentrum De Anholtskamp.

Hier komt de heer Hendrik Weenink uit Barchem met zijn diaserie: "Ach lieve tijd".

Hoe leefden onze ouders en voorouders?

Het programma wordt afgewisseld met anekdotes, gedichten, spreuken en liedjes.

Waar komen de spreekwoorden "tegen de lamp lopen" of "onder de pannen zijn" vandaan?

Ook vertelt de heer Weenink over de gebruiken het hele jaar door.

Wij hopen veel ouderen uit Markelo op deze middag te ontmoeten.

Hebt U geen vervoer en U wilt toch graag komen bel dan naar: Mevr. Leidy ter Haar, tel.nr. 0547 361733.

GAST

Op donderdag 24 november is Dr. A.W.F. Barnaart, orthopedisch arts te Deventer, te gast op onze maandelijkse verenigingsavond.

Deze avond zal u alles uitgelegd worden over knie- en heupoperaties.

Wanneer en hoe is de beste manier voor de operatie en hoe gaat het verder na de operatie.

Tevens zullen ook de risico's die hieraan vast zitten worden uitgelegd.

Ook wordt er veel gesproken over artrose. Wat is dit en hoe kan dit eventueel behandeld worden? Operatief of niet operatief.

En natuurlijk hoort hier ook osteoporose (botontkalking) bij. Wat is de oorzaak, kan men dit voorkomen en is hier nog een behandeling voor?

Een zeer informatieve avond waar men natuurlijk ook vragen mag stellen.

Ook andere gasten zijn op deze avond van harte welkom. De avond begint om 20.00 uur in het dienstgebouw van de Martinuskerk te Markelo.

Wij hopen deze avond veel dames te mogen begroeten.

JUBILEUMCONCERT 80-JARIG MARKELO'S KERKKOOR



Als u er niet geweest bent dan hebt u iets gemist. Het 80-jarig jubileum van het Markelo's Kerkkoor op 14 oktober is gevierd met een mooi concert en een goed verzorgde receptie na afloop.

Naast het Markelo's kerkkoor was er een blazersensemble van de Fanfare, het Moluks koor Dovrat uit Nijverdal, Valeria Boermistrova, begeleid door Roel Praas, het orgelspel door Jan Van Dijk (de vorige dirigent van het koor) en het geheel onder leiding van Marjan Klaasen. Door de mooie mix van wat er voor ons gebracht werd, was het een verrassend mooi concert.

Markelo's kerkkoor en iedereen die meegewerkt heeft aan dit concert: **Hartelijk bedankt.**

Kerkkoor ga zo nog maar 80 jaar door.....

KERKENTOUR

Unieke kerstbijeekomst "KERKENTOUR" met kerstverhaal op **10 december om 20.00 uur** in onze Martinuskerk te Markelo. Deze kerkentour gaat langs 13 kerken in



Twente en de Achterhoek. KOMT ALLEN!

"Mirreweenter op ut plattelaand."

Een in het dialect geschreven en verteld kerstverhaal door **Gert-Jan Oplaat**, met daarin wat rustige Brook Duo nummers en kerstliedjes. (stille nacht, midden in de winternacht, er is een kindeke geboren op aard, Jezus zegt dat hij, enz.....).

Het verhaal is door Gert-Jan zelf verzonnen. Het speelt zich voor een groot deel af in de tweede wereldoorlog in Brook en in Markelo.

Het gaat over een boerenfamilie, Hennek en Marie met hun kinderen Geerke, Getje ("ongelukkig geboren"), de tweeling Jantine en Wim en later ook nog.....???

Hennek voelt zich gestraft door de geboorte van Getje en weigert dan ook om de rest van zijn leven nog één voet in de kerk te zetten. Marie is een gelovige en bindende "staarke vrouw", die het gezin bijeen houdt en later ook de "nösterige" Hennek doet ontdooien. Het zijn spannende belevenissen in en na de oorlog waarin goed en fout soms moeilijk te onderscheiden is.

Het verhaal is doorspekt met "Maarkelse" namen en herkenbare plekken.

"Mirreweenter op ut plattelaand" begint om 20.00 uur en duurt ongeveer 1 uur en 45 minuten.

Na afloop wordt u uitgenodigd om een kopje koffie of een glaasje glühwein te drinken en even na te praten.



BIJBELLEESROOSTER

	november	
zo. 6	Maleachi 2:17-3:5	Voorbode
ma. 7	Maleachi 3:6-12	Waag het met de HEER
di. 8	Maleachi 3:13-18	Boekhouding
wo. 9	Maleachi 3:19-24 (Maleachi 4:1-6)	Elia komt
do. 10	Matteüs 24:15-28	Iedereen zal de Menszoon (h)erkennen.
vr. 11	Matteüs 24:29-35	Let op de vijgenboom
za. 12	Matteüs 24:36-51	Laat je niet overvallen, maar verrassen
zo. 13	Matteüs 25:1-13	Controleer je oliepeil

ma. 14	Matteüs 25:14-30	De volle honderd procent
di. 15	Matteüs 25:31-46	Christelijk sociaal
wo. 16	Rechters 1:1-15	Veroveringen
do. 17	Rechters 1:16-26	Strijd
vr. 18	Rechters 1:27-2:5	Winnen en verliezen
za. 19	Rechters 2:6-23	De geschiedenis herhaalt zich
zo. 20	Rechters 3:1-11	Wie zijn je vijanden?
ma. 21	Rechters 3:12-31	Verlos-kunst
di. 22	Rechters 4:1-16	Sterke vrouw
wo. 23	Rechters: 4:17-5:8	Vastgepind
do. 24	Rechters 5:9-22	Heldinnendicht
vr. 25	Rechters 5:23-31	De vijand geveld
za. 26	Rechters 6:1-18	Bange held
zo. 27	Rechters 6:19-32	Offer
ma. 28	Rechters 6:33-7:8	Tekens
di. 29	Rechters 7:9-22	Gideonsbende
wo. 30	Rechters 7:23-8:9	Wie krijgt de eer?
december 2011		
do. 1	Rechters 8:10-27	Geweld-daden
vr. 2	Rechters 8:28-9:6	Onbeheerst
za. 3	Rechters 9:7-21	Fabel met moraal
zo. 4	Rechters 9:22-41	Geweldsspiraal
ma. 5	Rechters 9:42-57	In het heetst van de strijd
di. 6	1 Tessalonicenzen 4:1-12	Liefde in praktijk
wo. 7	1 Tessalonicenzen 4:13-18	Troost

BOEKENMARKT 2011

Bij het verslag van de rommelmarkt in het vorige kerkblad mist een verslag van de boekenverkoop. Vandaar.....

Ook de boekenmarkt was weer een groot succes dit jaar. Tijdens de Open Kerkdagen waren al veel boeken van eigenaar gewisseld (opbrengst: ruim € 900), nu tijdens de rommelmarkt is er weer voor € 645 aan boeken verkocht.

De commissie is heel blij met haar onderkomen in het dienstgebouw. Veel overzichtelijker, gezelliger en het sjouwen met zware dozen is achter de rug.

We willen alle boekenmedewerkers hartelijk bedanken voor hun inzet, maar ook de mensen die boeken inleveren: zonder u was deze opbrengst niet mogelijk geweest.



KERST IN ACTIE: gratis cd.

Met het motto: "Geef om ieder kind" wil Kerk in Actie zich sterk maken voor de kinderen in de knel. Bij deze campagne hoort een cd met kerstmuziek.

Daarmee wil men u een sfeervolle kerst bezorgen en tegelijk aandacht vragen voor kinderen in de knel. Bestel deze cd gratis via de bestelbon, die in de kerk of op de leesplank in het dienstgebouw ligt of via www.kerkinactie.nl/kinderenindeknel.

GIFTEN:

21 juni t/m 19 september

CvK = College van Kerkrentmeesters:

B. 10,00 / B-S. 20,00 / S-M. 5,00 / K-L. 10,00 / P. 10,00 / K-K. 10,00 / L. 1,00 / G. 10,00 / B-B. 5,00 / n.n. 10,00 / H.W. 10,00 / H.K. 10,00 / A.H. 4,00 / K-K. 10,00 / D-A. 10,00 / K-S. 10,00 / B-G. 15,00 / K-L. 10,00 / S-tH. 10,00 / J.B. 5,00 / O. 10,00 / L. 15,00 / n.n. 7,50 / P. 5,00 / G.K. 10,00 / W-L. 10,00 / K. 20,00 / P-B. 25,00 / S-N. 10,00 / H.H. 5,00 / S-M. 15,00 / L-V. 20,00 /

Verjaardagsfonds:

B. 5,00 / L. 10,00 / N-KO. 5,00 / D. 10,00 / G.H. 10,00 / K-O. 10,00 / P-dV. 5,00 / J.S.S. 5,00 / W-D. 10,00 / tB. 10,00 / G.O. 10,00 /

Via acc.giro's : 1443,00

Kerkradio: n.n. 25,00 /

Diaconie:

Alg. P-E. 10,00 + div. 23,05

Kalenders: P. 10,00

Bloemen: H-V. 6,00 / V-W. 5,00 / I. 10,00 / V. 8,00 / W. 10,00 / H.B. 5,00 / G.C. 5,00 / O. 5,00 / O-O. 5,00 / B. 10,00 / G-G. 20,00 / S-E. 20,00 / S. 5,00 / n.n. 10,00 / T.W. 20,00 / B-H. 5,00 / K. 10,00 / J.B. 10,00 / N. 2,00 / S. 10,00 / G.R. 15,00 / D-V. 10,00 / S. 10,00 / tZ-D. 5,00 / G.W.M. 10,00 / B.G.M. 10,00

Waar?	ZALENVERHUUR
Voor al uw	Dienstgebouw
Aantal	Vergaderingen / bijeenkomsten/
Info	/workshops
	5 tot 150 personen
	Jeroen Noltus
	Tel. 363890
	Email: dienstgeb@pkn-markelo.nl

Wat als je niet meer beter wordt?

Wanneer je van de arts te horen krijgt dat je een ongeneeslijke ziekte hebt, staat je leven op zijn kop. Mensen die dit bericht krijgen hebben veel te verwerken. Dat geldt ook voor hun omgeving. Het is belangrijk over je ervaringen en zorgen te kunnen praten en te weten waar je terecht kunt voor zowel praktische als emotionele steun.

Daarom organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Twente (Borne, Hengelo en de Hof van Twente) voor mensen die zelf òf in hun omgeving te maken hebben met een levensbedreigende ziekte maandelijks een inloopbijeenkomst, dit keer met als thema:

Regelen van zaken als nalatenschap, wat komt hier zoal bij kijken?

Moet je altijd een testament maken? Hoe verloopt de afwikkeling van de nalatenschap na overlijden? Kun je het de nabestaanden gemakkelijker maken? Wat

kan de notaris voor je betekenen? Op deze vragen en meer geeft notaris J.G.A. Kuhlmann uit Borne antwoord. Tevens is er gelegenheid om zelf vragen te stellen.

Tijdens deze avond staat de ontmoeting en het contact met lotgenoten centraal.

De bijeenkomst vindt plaats in **Borne**
Woensdag 16 november

"Bussemakerhuis"
Ennekerdijk 11, Borne

Aanvangstijd: **19.30 uur**
(vanaf 19.15 uur bent u welkom)

Het bezoeken van deze avond is **kosteloos** en aanmelding vooraf is niet nodig.

Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren bellen of mailen met één van de volgende contactpersonen:

Bernadette Nijhuis, (06) 34 35 66 13 of

b.nijhuis@carintreggeland.nl

Agnes van Berkum, (06) 109 37 897 of

a.vanberkum@carintreggeland.nl

Protestantse gemeente Markelo

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo

Tel: 0547-363890 fax: 0547-276637

Redactie Markelo's kerkblad:

Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709

Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439

Hr. M.H. van Vrouwerff, Stationsweg 25, tel. 361609

Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652

Het eerstvolgende nummer verschijnt op **5 december 2011**

Inleveren kopij vóór donderdag **24 november 2011** liefst

via E-mail: kerkblad@pkn-markelo.nl

Kerkenraad:

Preses: Dhr. H. Linde

Stationsstraat 39 tel. 361999

Scriba: Dhr. J.J. Haas

Tolweg 40b tel. 362063

Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890

E-mail: dienstgeb@pkn-markelo.nl

Voorgangers:

Ds. Elly E. Nordt,

Roggestraat 4 tel. 388892

Ds. Marten Dijkstra,

Tolweg 3 tel. 361238

Kerkelijk bureau:

Mevr. H.T. Aanstoot - Meijerink

Openingstijden: ma. 9-12 uur; wo. 9-12 uur; vr. 9-12 uur

adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242

E-mail: kerkburo-markelo@hetnet.nl

Betaalnummers College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente:

Postbank: 813891 - Rabobank: 34.07.01.153

Rekeningnummer Diaconie Protestantse Gemeente:

Rabobank: 34.07.00.327