



MARTINUSKERK

88^e jaargang, nr. 747 juni 2011

Markelo's Kerkblad

Uitgave van de
Protestantse gemeente Markelo

Internet: www.pkn-markelo.nl

MEDITATIE

Het spreekwoord zegt: "Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over."

Zo was het ook op het Pinksterfeest, 50 dagen na Pasen, toen een geweldige windvlaag het huis vulde waar de leerlingen van Jezus bij elkaar waren. Ineens stonden de discipelen in vuur en vlam over alles wat ze met Jezus hadden meegemaakt door de kracht van de Geest. En ze begonnen erover te praten. En konden niet meer ophouden erover te vertellen. Daarom wordt tot op de dag van vandaag nog gesproken over Jezus, de Messias, die gekruisigd werd, maar na drie dagen ook weer is opgestaan, opgewekt door God de Vader. Het verhaal, de verhalen worden nog steeds doorverteld.

Maar spreken over God is iets anders. Wij zouden wel willen dat de Geest van Pinksteren ook over ons zou waaien en ons de tong los zou maken. Want onze mond loopt niet over van het

Evangelie van Jezus Christus maar dat wil niet zeggen dat het niet de dragende kracht is van ons leven en de bodem van ons hart. Wij zouden wel iets meer willen begrijpen van de Geest van Pinksteren, maar die wind laat zich niet grijpen, laat zich niet vasthouden ook.

Toch vraagt het Evangelie om de adem van onze stem, het wil voorgelezen en verteld worden. En er wil over gesproken worden.

Spreken over God is niet eenvoudig. Maar volgens de brochure "Spreken over God" van de Protestantse Kerk is "de laatste jaren het spreken over God opnieuw in de belangstelling komen te staan. Er is een hernieuwde interesse voor religie in onze samenleving, waardoor spreken over God niet langer taboe is. Tegelijkertijd is er verwarring rond het bestaan van God, ook binnen de kerk. In de handreiking wordt ingegaan op vragen als: hoe spreken we over God? Hoe kunnen we God ervaren, en wat betekent het als wij Hem niet ervaren? Tenslotte wordt er aandacht gegeven aan het belijdend spreken over God."

Belangstelling voor deze brochure, kijk dan op: www.uitgeverijboekencentrum.nl of www.pkn.nl.



Ds. A.F. Troost dichtte mooie woorden voor momenten dat spreken niet lukt:

Wanneer ik niet meer bidden kan

*Wanneer ik niet meer bidden kan
O God, hoor dan
Mijn zwijgen.
Soms heb ik, Heer,
Geen woorden meer
Geen taal om uit te leggen
Wat in mij leeft en niet meer leeft
Wat ik geloof en niet geloof
Wat ik wel weet maar steeds vergeet
En toch niet wil vergeten:
Uw goedheid
En uw groot geduld
Vergeving van mijn grote schuld –
Uw liefde
Is mijn leven.*

*Wanneer ik niet meer bidden kan
O God, hoor dan
Wat Hij ooit heeft gebeden
Die al mijn zonden
Op zich nam
Dat kleine lam
Dat helpend als een herder kwam
Niet verder vraagt
Mij streelt en draagt
En zelfs niet klaagt
Wanneer ik scheld en sla en schreeuw
Mij fel verweer – een leeuw een beer
Die toch geen strijd kan winnen*

*O, laat alleen
Om wat Hij bad
Mij in uw hemel binnen.*

Ds. Elly Nordt

***ENJOY bestaat 5 jaar.
Themadienst "zingen" op
zondag 26 juni 10.00 uur
m.m.v. ENJOY***

Kerkdiensten

Zondag 5 juni Martinuskerk

10.00 uur Mw. D. Beuving-Dannenberg
Eindcollecte: CvK

Zondag 12 juni Martinuskerk Pinksteren

10.00 uur Ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie/ ZWO Zending.

Zondag 19 juni Martinuskerk

Afscheid Kinder-nevendienst/Zondagsschool
10.00 uur Ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: CvK

Vrijdag 24 juni Zangavond Anholtskamp

19.00 uur Ds. Marten Dijkstra
Collecte: Diaconie

Zondag 26 juni Martinuskerk Thema: 'zingen'

ENJOY zingt in de dienst wegens 5 jarig bestaan.
10.00 uur Ds. Elly Nordt
Eindcollecte: CvK

Zondag 26 juni Buurtdienst Elsen

10.00 u Ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: CvK

Zondag 3 juli Martinuskerk

10.00 uur Ds. Bijl uit Groningen
Eindcollecte: CvK

Zondag 3 juli Buurtdienst Stokkum

10.00 uur Ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: CvK

Zondag 10 juli Martinuskerk H. Avondmaal(lopend)

10.00 uur Ds. Elly Nordt
Eindcollecte: Diaconie/ Alg. middelen

Zondag 17 juli Martinuskerk Doopdienst

10.00 uur Ds. Marten Dijkstra 1^e Recr. zondag
Eindcollecte: Diaconie/ Jeugd- en Kinderzorg

BIJ DE DIENSTEN

Afscheidsdienst: Op 19 juni nemen we afscheid van een aantal kinderen dat voor het laatst deelneemt aan kindernevendienst of zondagsschool. Ook nemen we afscheid van enkele leden van de leiding. Het is te hopen dat er ook nieuwe mensen komen om het stokje over te nemen. We hopen dat de kinderen een blijvende goede herinnering overhouden aan de voorbije jaren, waar ze mee verder kunnen.
Themadienst: In de dienst van 26 juni zal Enjoy voor ons zingen in het kader van hun 5-jarig jubileum. Het zal een dienst worden rond het thema "zingen". Na afloop staan we bij dit jubileum stil met een kop koffie in het Dienstgebouw.

Doopdienst: In de doopdienst op zondag 29 mei 2011 is de doop bediend aan Sarah Joanne Willemien ten Brummelaar, dochter van Hendrik Jan ten

Brummelaar en Olga van het Goor. Dit gezin woont aan de Roudaalterweg 27.

Ook werd het teken van de doop ontvangen door Laura van de Maat, dochter van Gert-Jan en Hester van de Maat – Tijink. Samen met hun oudste dochter Naomi woont dit gezin aan de Hiele 8.

De beide dopelingen heten wij van harte welkom in het midden van de gemeente en wij feliciteren beide gezinnen en wensen hen Gods' zegen toe.

OPPAS-ZONDAGSSCHOOL

Onder kerktijd is er in het Dienstgebouw crèche voor de allerkleinsten en zondagsschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Ook om 10.00 uur is er zondagsschool in Elsen en Stokkum.

KINDERNEVENDIENST

Elke zondagochtend tijdens de kerkdienst is er voor de kinderen een kinder(neven)dienst. We gaan dan naar onze eigen ruimte waar we het verhaal van de dominee vertellen op een manier die voor kinderen leuk en begrijpelijk is. Alle kinderen die op de basisschool zitten zijn vanzelfsprekend welkom!

JEUGDKERK

Elke 3e zondag van de maand is er voor tieners van 12 - 16 jaar jeugdkerk in het Dienstgebouw van 10 tot 11 uur.

VERVOER

Wie gebruik wil maken van vervoer naar de kerk kan door de week contact opnemen met Janni Bus-sink-Pinkert, tel. 363123 (s.v.p. 's middags bellen). Voor de Anholtskamp is Jennie Wibbelink-Wolthuis de contactpersoon, tel. 361908.

HUISKAMER VAN DE KERK

Tijdens de markt op donderdagmorgen is er in het Dienstgebouw gelegenheid voor ontmoeting en gesprek bij een kop koffie of thee.

De koster en aanwezige gastvrouwen heten u van 09.30 tot 12.00 uur van harte welkom.

AGENDA

9 juni, 20.00 uur: belijdeniscatechese bij Marti Pluijgers, Koemweg 3.

23 juni, 18.00 uur

Gezamenlijke maaltijd

De tijd van vakantie, en er voor een paar weken op uit gaan, is alweer aangebroken.

Doordat de "sobere maaltijd" in de stille week voor Pasen door iedereen erg gewaardeerd werd, wil Jeroen, de koster, nog vóór de echte zomervakantie, voor iedereen die daar zin en trek in heeft, in het Dienstgebouw een maaltijd bereiden.

Samen willen wij van lekker eten, van elkaars gezelschap genieten en gesprekken met elkaar delen op donderdag 23 juni vanaf 18.00 uur in het Dienstgebouw.

Aanmelden kan bij Jeroen, telefonisch, of door het vermelden van je naam op de intekenlijst in het Dienstgebouw en op zondag achter in de kerk. Ook kun je aangeven of je wilt helpen bij de voorbereidingen. Welkom bij deze maaltijd op 23 juni om 18.00 uur.

Bezoekwerk

*Mijn vader had een uur zitten zwijgen aan mijn bed.
Nadat hij zijn hoed had opgezet,
zei ik: Nou, dit gesprek is makkelijk te resumeren.
Nee, zei hij, nee, toch niet. Je moet het maar eens
proberen.*

Judith Herzberg

Mensen hebben behoefte aan aandacht en contact, vooral op de momenten in het leven dat de gewone gang doorbroken wordt door ziekte, verdriet of ouderdom. Mensen zijn dan blij met bezoek van familie, de burens en vrienden.

Meestal wordt een bijzondere situatie in de familie of de buurt aan elkaar doorverteld en toont ieder zijn of haar belangstelling. Deze bezoeken zijn waardevol en belangrijk.

Echter, vaak zonder erover te praten, hebben mensen op moeilijke momenten in het leven ook behoefte aan belangstelling van de kerk, een bezoekje van een ouderling of een dominee. Het is dan alleen zo jammer dat de kerk lang niet altijd te horen krijgt dat er iets aan de hand is. Een teken van belangstelling van de kerk wordt wel verwacht en de teleurstelling als een reactie uitblijft is dan, terecht, heel groot. Toch is de kerk afhankelijk van uw en van jouw bericht bij ziekte, opname in het ziekenhuis of verpleeghuis.

Weet u of weet jij dat iemand in uw omgeving, een familielid, een buur of een vriend, bezoek van de kerk op prijs stelt, geef dit dan door aan de pastoraal medewerker, de ouderling of de predikant in uw wijk. Wij als pastoraal team willen graag op bezoek gaan en wij willen graag weten wie ons eigenlijk verwachten, maar daar niet over praten of niet in de gelegenheid zijn dat zelf door te geven.

Zonder dat er verder over gepraat wordt, wordt het erg gewaardeerd, dat u een bericht hebt doorgegeven aan de kerk.

Kindernevendienst tijdens de zomervakantie:

Tijdens de diensten in onze kerk in Markelo is er voor de kinderen altijd de gelegenheid om tijdens de preek het verhaal uit de Bijbel op hun eigen niveau te horen en daar een verwerking bij te maken. Dit noemen wij Kindernevendienst. Een (te) kleine groep gemeenteleden zet zich zondag aan zondag in om ook de kinderen een plek en een verhaal te bieden in het midden van de gemeente.

Voor het komende seizoen zijn we dringend op zoek naar nieuwe leiding voor de Kindernevendienst.

De leiding die er nu is, doet heel erg haar best en is best vaak aan de beurt. Daarom vind ik eigenlijk dat ze tijdens de zomervakantie toe zijn aan een

zevental weken rust. Dit willen we echter niet ten koste laten gaan van de kinderen in de kerk. Jezus zei immers: "Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet." We willen graag dat kinderen zich ook in de zomervakantie welkom weten in de kerk. Daarom ben ik op zoek naar opa's en oma's die op één zondag van de zomervakantie de kinderen tijdens de preek iets willen vertellen. Het mag een verhaal uit de Bijbel zijn, maar het hoeft niet. U kunt ook iets vertellen over het werk van vroeger of nu of iets over een hobby. Kortom, het hoeft niet moeilijk te zijn. Het gaat erom dat er ook iets is voor de kinderen, zodat ze ook in de vakantie naar de kerk willen gaan. Want de kerk heeft nooit vakantie, we zijn altijd welkom en dat geldt ook voor de kinderen. Maar de leiding van de Kindernevendienst heeft wel een periode van rust verdiend. Wie wil helpen? Geef even een berichtje aan ds. Elly Nordt

Wijk Noord

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3
telefonisch spreekuur:
di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur
tel. 361238; email: martends@wanadoo.nl
vrije dag: maandag

WIJ GEDENKEN

Op 30 april overleed Hendrika Johanna Eertink-Bolink (Dika Kamers). Een week eerder was ze uit het ziekenhuis teruggekeerd naar huis aan de Tolweg 5. Hoewel ze door ziekte was verzwakt, kwam dit overlijden voor haar man Appie en de beide dochters vrij onverwacht. Haar 75^{ste} verjaardag heeft ze net niet gehaald. In 2008 hadden ze nog wel hun 50-jarig huwelijksjubileum kunnen vieren. Zo kan er ook worden teruggezien op een mooie tien jaar aan de Tolweg, waar ze samen konden genieten van de tuin, de vogels en de fuchsia's. Zelfs moeder Mientje had er een aantal jaren kunnen wonen. Evenals zij was Dika creatief en handig met naald en draad. Ze kon lekker koken, maar draaide haar hand ook niet om voor een klus in huis. Ook op de boerderij aan de Hogedijk, haar geboorteplek, hadden ze het goed gehad. In die periode heeft ze ook een tijd in een bloemenzaak, op camping de Kattenberg en bij de Haverkamp gewerkt. Met haar interesse in het vorstenhuis was het wel apart dat haar overlijden viel op Koninginnedag. Dat feest had ze via tv gevolgd tot haar hart het begaf. Tijdens de crematieplechtigheid in Usselo is de hoop uitgesproken dat zij in het hemelse herenigd is met haar moeder met wie ze hecht was.

Na jarenlange ziekte, maar voor ons toch nog onverwacht kwam er op 6 mei 2011 een einde aan het leven van Jan Hendrik Daggert op de leeftijd van 84 jaar.

Jan Hendrik werd op 7 augustus 1926 geboren aan de Ensinkgoorsdijk in Brook als tweede zoon in een gezin dat later 12 kinderen omvatte. Jan Hendrik trouwde in 1960, na 11 jaar verkering, met Riek

Knoop. Samen hebben ze de boerderij in Brook verder opgebouwd en uitgebreid, tot Jan Hendrik in 1980 ziek werd en moest stoppen met boeren en ook Riek er niet mee verder kon. Kinderen zijn er niet gekomen bij het echtpaar Daggert. In 1990 verhuisden Jan Hendrik en Riek naar een mooie woning aan de Gerststraat 9 te Markelo. Hier hebben ze met elkaar goede jaren gehad met veel contacten en genieten van de tuin, jeu de boules en koersballen en het maken van reisjes. Vorig jaar vierden ze het 50-jarig huwelijksjubileum.

Op woensdag 11 mei hebben we in een dienst in het Uitvaartcentrum afscheid genomen van Jan Hendrik Daggert. Door God is Jan Hendrik Daggert ten diepste gekend en daarvan lazen wij in Psalm 139. Wij mogen hem veilig weten in de armen van Jezus. De begrafenis vond plaats op de Algemene Begraafplaats.

Wij bidden voor Riek en voor de verdere familie om de troost en nabijheid van God de Heer, die ons kent en weet wat wij nodig hebben. (EN)

GEWOON AAN DE ARBEID

Het studieverlof zit er op. Vier weken bezig zijn met de geschiedenis van joden in Nederland en wereldwijd met een verdieping in de situatie in Israël. Een verwerking volgt nog. En straks in oktober een vervolg van drie weken. Het was mooi om het te kunnen doen. Nu weer terug in het normale predikantenwerk.

Met vriendelijke groeten, Marten Dijkstra

Wijk Zuid

Predikant: ds. E.E. Nordt
Roggestraat 4
tel. 388892, bij geen gehoor kunt u de
telefoonbeantwoorder inspreken.
email: nordt57@hetnet.nl

IN MEMORIAM

Toen de avond van de Tweede Paasdag, 25 april 2011, net was aangebroken, kwam er rustig en stil een einde aan het leven van Berend Johan Zwiars op de leeftijd van 74 jaar.

Johan Zwiars is geboren in Bathmen, maar getogen in Markelo onder de toren van de kerk aan de Bergweg 1b.

Johan was een zachte man met een sterk karakter en veel liefde en zorg voor zijn vrouw Dika, de kinderen met aanhang en de kleinkinderen. De deur van hun huis stond en staat altijd voor iedereen open. Velen hebben Johan gekend en velen hebben op 29 april afscheid van Johan genomen in de Martinuskerk te Markelo. De kinderen hebben vader herdacht met goede woorden en gedachten. Met elkaar stonden wij stil bij de diepten van het leven en de gedachten van Johan, want hij wist dat God de grond onder zijn bestaan was. "Want een ander fundament dan er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen." Johan is overgegaan naar het onzichtbare huis bij

God. Wij hebben hem moeten loslaten, maar wij mogen weten dat man, vader en opa geborgen is in de liefde van de Heer. Het lichaam van Johan Zwiars hebben we toevertrouwd aan de aarde op de Algemene Begraafplaats.

Wij bidden voor Dika, de kinderen, de kleinkinderen en verdere familie, dat God ook voor hen een fundament is in Jezus Christus, waarop ze de verdere reis van het leven kunnen gaan.

Ds. Elly Nordt

Kerkenraad

Uit de kerkenraadvergadering van 6 april 2011.

Diaconie

- ❖ Er is een beleidsplan gemaakt hoe we omgaan met hulpaanvragen.

Kerkrentmeesters

- ❖ verandering van het liturgisch centrum in de kerk staat in de wacht zolang de pastorie aan de Beatrixstraat niet verkocht is.
- ❖ "uitvaartcentrum" blijft zo heten.
- ❖ de zalen in het Dienstgebouw krijgen een naam.

Synode (zie ook blz.7)

- ❖ Hydepark wat te doen hiermee.
- ❖ Roosevelthuis opknappen of vernieuwen.
- ❖ Wat te doen met de gebouwen van de Theologische Hogeschool Kampen.

Organen van bijstand

ZWO is druk met Stille week en Vastenmaaltijd voor het concept preekrooster **2012**. Dat jaar worden er 2 gastpredikanten meer ingeroosterd dan in 2011 i.v.m. studieverlof van ds. Marten Dijkstra.

Verkiezing ambtsdragers

De Kerkenraad heeft geen bezwaar tegen het herbenoemen van mensen die herbevestigd kunnen worden.

Diaconie

Bloemengroet Pinksteren.

De diaconie brengt in de dagen voor Pinksteren namens de Kerk een bloemengroet aan alle inwoners van Markelo die verblijven in verzorgings- en verpleeghuizen en uitwonende gehandicapten.

Collectes.

Op 12 juni is de eindcollecte voor Diaconie/ZWO. Dit is een collecte voor de zending. Verderop in dit blad wordt het door de ZWO toegelicht.

De collecte van 10 juli wordt besteed aan de algemene middelen van de diaconie.

Bent u niet in de gelegenheid om deze diensten bij te wonen, maar wilt u wel een gift doen voor deze doelen, dan kunt u die overmaken op bankrekeningnummer 3407.00.327 van de diaconie o.v.v. de bestemming.

Kerkrentmeesters

Jubileum en afscheid.

Op 26 juni viert ons gemeentelid Ries van Vrouwerff, die in de kerk van Markelo meewerkt als lector en als waarnemend organist, zijn 40-jarig jubileum als organist in de Hervormde kerk, tegenwoordig PKN, in Laren. Hij begon in juni 1971 in Tiel waar hij 5 jaar organist was o.a. in de St. Maartenskerk. Vijf jaar later begon hij in de kerk van onze buurgemeente Laren (Gld.), waar hij 35 jaar organist en bijna 25 jaar ook cantor was. In deze tijd was hij bovendien gedurende 23 jaar tweede organist van de Hervormde Helenakerk in Aalten. Na deze lange periode neemt hij nu afscheid van de kerkelijke gemeente Laren. De kerk van Laren laat dit jubileum en het afscheid niet ongemerkt voorbijgaan. Op zondag 26 juni om 14.30 uur is er in de Larense kerk een feestelijke bijeenkomst, waarbij gasten hartelijk welkom zijn.



Orgel in de PKN kerk van Laren

Jeugd- en jongerenwerk

JEUGDCLUBS

6 TOT 10 JAAR
(groep 3 t/m 6)



Waar: Dienstgebouw
Hoe laat? 18.30 uur tot
19.30 uur
Onkosten: € 1,00 per keer
Wanneer: Zie hieronder

09 juni 2011 Laatste avond

Misschien vinden je ouders het wel leuk om een keer de handen uit de mouwen te steken, geef dit dan door bij de leiding...

Groetjes Janet en Hettie

Je vriendje of vriendinnetje vindt het vast leuk om ook een keer met je mee te komen, want hoe meer zielen hoe meer

10 TOT 12 JAAR
(groep 7 en 8)



Waar: Dienstgebouw
Hoe laat 18.30 uur tot
19.30 uur
Onkosten: € 1,00 per keer
Wanneer: Zie hieronder

09 juni 2011 Laatste avond

Misschien vinden je ouders het wel leuk om een keer de handen uit de mouwen te steken, geef dit dan door bij de leiding...

Groetjes Madieke

VAN DE ZONDAGSSCHOOL.



Het seizoen zit er alweer bijna op, maar voordat het zover is hebben we eerst nog een tweetal belangrijke zaken op de agenda staan.

1^e Pinksterdag 12 juni

Dan sluiten we het seizoen officieus af met een gezellige ochtend met alle kinderen en leiding. We zijn dit jaar te gast bij de groep uit het dorp en we zijn reuze benieuwd welke verrassing ze voor ons in petto hebben.

Een week later maken we ons echt op voor de zomervakantie en hebben we de officiële afsluiting. Op zondag 19 juni is er de **afsheidsdienst** voor Zondagsschool en Kindernevendienst. In deze gezinsdienst nemen we afscheid van kinderen en leiding die ons gaan verlaten of gedurende het jaar al hebben verlaten. Binnenkort starten de voorbereidingen om er ook dit keer weer iets bijzonders van te maken zodat we er nog vaak met een glimlach aan terug mogen denken.

Zondagsschool Markelo

Algemeen

OPEN KERKdagen zomer 2011

Aan de oproep in het kerkblad voor trouwjurken etc. van mensen die in de kerk van Markelo getrouwd zijn, is flink gehoor gegeven en we hebben nu ruim voldoende om er een mooie expositie van te maken deze zomer.

Op maandag 4 juli willen we een inzameldag houden in het dienstgebouw en u kunt daar 's morgens van 10.00-12.00 uur, 's middags van 13.30-16.30 uur en 's avonds van 19.00-20.30 uur terecht om de spullen in te leveren.

Vanaf de eerste open kerkdag (14 juli) blijft alles wat in de kerk opgesteld staat in de kerk staan. De trouwjurken zullen worden opgesteld aan beide zijwanden van de kerk op de zijbanken. Hierdoor zullen de zijbanken niet gebruikt kunnen worden tijdens de kerkdiensten op zondag. De kerkenraad heeft hiervoor toestemming gegeven en de kerk-gangers zal dan ook gevraagd worden om tijdens de kerkdienst alleen in de middenbanken plaats te nemen.

Om de registratie in goede banen te leiden zult u binnenkort worden benaderd door een commissielid met een invullijst. U wordt verzocht hierop het één en ander in te vullen zoals:

- Naam van degene die de jurk / pak gedragen heeft.
- Wat u aanbiedt (trouwjurk / trouwpak / jurkje van bruidsmisje of pakje van bruidsjonker).
- Trouwdatum.
- Dominee die u getrouwd heeft en evt. de trouwtekst.
- Eventuele trouwfoto's, attributen en/of leuke of minder leuke anekdotes over de trouwdag.
- Uw voorkeurstijdstip van inleveren.

Bij inlevering ontvangt u een kopie van de door u ingevulde lijst.

Op de laatste dag van de open kerkdagen kunt u de spullen weer ophalen in de consistorie op donderdagmiddag 18 augustus vanaf 13.30 uur. Neemt u dan a.u.b. wel uw kopie mee?

Alvast heel erg bedankt voor uw medewerking en dank zij alle aanbieders gaan wij proberen er mooie open kerkdagen van te maken deze zomer.

Open kerk commissie

Rommelmart 17 september 2011

Op woensdagavond 25 mei is de commissie voor de fancy fair / rommelmart weer bij elkaar geweest om afspraken te maken voor de rommelmart op 17 september.

De opbrengst zal dit jaar worden besteed aan het aanbrenge van enkele zitplaatsen in de kerk (links voorin) voor mensen, die niet goed in de banken kunnen zitten en enkele plaatsen voor rolstoelen of scootmobiel.

Natuurlijk zijn wij voor het slagen van de rommelmart weer erg afhankelijk van veel vrijwilligers en daarom zal iedereen die vorig jaar heeft meegeholpen de komende tijd worden benaderd (via e-mail, telefonisch of gewoon mondeling) om weer mee te doen. Uiteraard is iedereen, die vorig jaar niet heeft meegeholpen en nu wel wil helpen, heel erg welkom. Bel dan één van de onderstaand nummers.

Er is inmiddels al weer veel opgehaald en voorlopig opgeslagen bij Jenny Wibbelink.

Binnenkort wordt er gestart met het sorteren van de spullen. Hebt u nog goed verkoopbare spullen en wilt u deze beschikbaar stellen voor de kerk, dan kunt u bellen met één van onderstaande personen. **(geen kapotte spullen, geen witgoed en geen grote kasten of zitbanken) want die kosten alleen maar geld om ze af te voeren naar Bruins en Kwast.**

De ophaaldagen voor dit jaar zijn op zaterdag 25 juni, vrijdag 15 juli en 5 augustus. Verder op vrijdag of zaterdag 19/20 augustus en 2/3 september.

Liefst na 3 september geen goederen meer aanbieden.

Voor een afspraak om spullen te halen kunt u bellen met:

Henk Eggink 363088
Bram de Boer 362259
Frits van Zwol 362652



BIJBELLEESROOSTER

juni 2011		
zo. 5	1 Petrus 4:1-11	Anders zijn: gericht op anderen
ma. 6	1 Petrus 4:12-19	Vuurproef
di. 7	Handelingen 1:1-14	Verbondenheid
wo. 8	Handelingen 1:15-26	Lotgeval
do. 9	Genesis 9:8-29	Regenboogcoalitie
vr. 10	Genesis 10:1-32	Op de kaart gezet
za. 11	Genesis 11:1-9	Babylonische spraakverwarring
zo. 12	<i>Eerste Pinksterdag</i> Handelingen 2:1-13	Verstaanbaar voor iedereen
ma. 13	<i>Tweede Pinksterdag</i> Handelingen 2:14-28	Vervulde profetie
di. 14	Handelingen 2:29-42	Trefzeker
wo. 15	Psalm 104:1-15	Kennis der natuur
do. 16	Psalm 104:16-35	Kennis van God
vr. 17	Matteüs 8:2-13	Aangeraakt
za. 18	Matteüs 8:14-22	Gezond leven
zo. 19	Psalm 8	Verwondering
ma. 20	Matteüs 8:23-34	Beesten en geesten
di. 21	Matteüs 9:1-13	Wie kan vergeven?
wo. 22	Matteüs 9:14-26	Opleving
do. 23	Psalm 147	Lof zij de Heer
vr. 24	Matteüs 9:27-10:1	Geneeskraft
za. 25	Matteüs 10:2-15	Op weg zonder ballast
zo. 26	Matteüs 10:16-23	Bereid je maar (niet) voor!
ma. 27	Matteüs 10:24-33	Luid en duidelijk
di. 28	Matteüs 10:34-11:1	Wat is het je waard?
wo. 29	1 Petrus 5:1-7	De Heer is je herder
do. 30	1 Petrus 5:8-14	Wees alert
zo. 5	1 Petrus 4:1-11	Anders zijn: gericht op anderen
ma. 6	1 Petrus 4:12-19	Vuurproef
di. 7	Handelingen 1:1-14	Verbondenheid
wo. 8	Handelingen 1:15-26	Lotgeval
do. 9	Genesis 9:8-29	Regenboogcoalitie
juli 2011		
vr. 1	Matteüs 11:2-15	Groot en klein
za. 2	Matteüs 11:16-30	Geef je gewonnen
zo. 3	Matteüs 12:1-15a	Sabbatsdebat
ma. 4	Matteüs 12:15b-37	Onvergeeflijk
di. 5	Matteüs 12:38-50	Betekenisvol
wo. 6	Psalm 48	Sterke stad



Zendingswerk in Cambodja Pinkstercollecte 12 juni 2011.

In Cambodja is jarenlang oorlog geweest. In de tijd van Pol Pot werden veel Cambodjaanse kinderen ruw gescheiden van hun ouders. Ze groeiden op in grote chaos en zonder liefde. Nu ze zelf ouders zijn, weten ze vaak niet hoe ze op een liefdevolle manier moeten omgaan met hun kinderen.

In deze gebroken samenleving biedt een partnerorganisatie van Kerk in Actie hulp en verkondigt het Evangelie, om zo troost te kunnen bieden. De basis van het werk is in kinderclubs. Die clubs vormen een veilige haven voor kinderen. Hier leren de kinderen dat ze waardevol zijn in Gods ogen. Om de week komen de kinderen bij elkaar.

Vrijwilligers leren hen, via toneel, zang en poppenspel, meer over een gezonde levensstijl (o.a. hygiëne), het maken van belangrijke beslissingen (geen drugs gebruiken, naar school gaan, etc.).

Het evangelie verandert deze kinderen en dat ontgaat de ouders niet. Veel van de ouders/opvoeders sluiten zich aan bij een huisgemeente. Bijbelstudie, gebed en onderlinge zorg staan centraal in deze groepen. Er is ook aandacht voor de vele aidspatiënten, zowel binnen als buiten de gemeenten. Kerk in Actie ondersteunt de huisgemeenten met training, van eenvoudig Bijbelonderwijs tot een intensief programma voor toekomstige leiders.

Er zijn nu ruim 800 huisgemeenten er wordt gehoopt dat er dit jaar nog 200 nieuwe gemeentes bij komen, die Gods boodschap van hoop verspreiden in de gebroken samenleving van Cambodja.

	ZALENVERHUUR
Waar?	Dienstgebouw
Voor al uw	Vergaderingen / bijeenkomsten/ /workshops
Aantal	5 tot 150 personen
Info	Jeroen Noltus Tel. 363890
Email:	dienstgeb@pkn-markelo.nl

RADIO KERKLOKAAL

Kerkelijk nieuws uit de Hof van Twente

104.1 FM op de kabel en 107.6 FM in de ether.

De uitzendtijden zijn als volgt:

Donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur.

De herhaling van de uitzending: **zondagmorgen van 09.00 uur – 10.00 uur.**

Redactieadres: *Mevrouw R. Wibbelink, Delden-
sestraat 112A, 7471 KZ Goor. Tel: 0547-261937*



Berichten uit de synode van april 2011

Kerkelijk landgoed

De landelijke kerk bezit onroerend goed. Het belangrijkste daarvan is, naast het Dienstencentrum in Utrecht, een groot landgoed in Doorn: Hydepark. Op dat landgoed staan een aantal verhuurde panden (woningen en boerderij), een conferentiecentrum, een orangerie en het F.D. Roosevelthuis. Het is een schitterend gelegen landgoed, centraal in het land, maar de gebouwen zijn toe aan grondige renovatie. De vraag is nu wat de kerk aan moet met zo'n fraai bezit op de Utrechtse Heuvelrug.

Twee gebouwen hebben een belangrijke functie voor de kerk als geheel, namelijk het conferentiecentrum, waarin cursussen en conferenties plaats vinden en het Roosevelthuis dat door de "Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk Beheer" beheerd wordt en dat we in onze kerk ook kennen van de vakanties voor een speciale doelgroep.

De synode had het moeilijk met het nemen van een besluit, vooral omdat het voor een zakelijk en goed overwogen besluit ontbrak aan gedetailleerde gegevens over investeringen en rentabiliteit. En dat soort zaken is ook niet echt dagelijkse kost voor de synode. Niettemin is besloten Hydepark aan te houden onder voorwaarde dat er een degelijk onderzoek wordt uitgevoerd naar het in eigen beheer hebben van een conferentiecentrum met retraitemogelijkheid en dat de kleine synode een financiële onderbouwing voorgelegd krijgt voor een afrondend besluit. Dan volgt voor het conferentiecentrum een keuze uit renovatie of nieuwbouw, beide opties zijn open gehouden. Voor het beheer van het Roosevelthuis geeft dit besluit voldoende zekerheid om te investeren in de toekomst. Het centrum voldoet nu niet meer aan de eisen voor adequate verzorging. De Protestantse Stichting Diaconale Vakantieweken kan zich nu inzetten voor de continuïteit van de diaconale vakantieweken.

Bijbelvertaling.

Op 14 april werd in de synode de **Herziene Statenvertaling** gepresenteerd. Dat is voor (een deel van) de kerk een historische gebeurtenis. De Statenvertaling verscheen in eerste druk in 1637. Daarna zijn er nog diverse vertalingen verschenen, de laatste, de nieuwe Bijbelvertaling, verscheen in 2004.

Er zijn kerkelijke gemeenten die de oude Statenvertaling nog steeds gebruiken en dat doen omdat het

“de enige juiste” vertaling zou zijn. Hiermee komen we op een interessant discussiepunt. Er zijn namelijk verschillende principes te hanteren bij vertalingen. Een daarvan is “grondtaalgetrouw”. Als je op basis van dat principe de Engelstalige zin: “How do you do?” vertaalt dan wordt dat “Hoe doe je doen?”. Dat gaat dus niet goed, en daarom moet je ook de doeltaal in de gaten houden en dan snapt iedereen dat het “Hoe gaat het met jou/U?” wordt. En dan is de vraag of je de U- of jij-vorm moet gebruiken.

Weer een mooie vraag, die in 1637 al lastig was, is God nu Du of Ghij? Het werd Ghij, later Gij, maar daar werd lang over gediscussieerd!

Hoe het ook zij, er is sprake van een historische gebeurtenis omdat bij de herziene Statenvertaling niet alleen verouderde woorden zijn vervangen en moeilijke zinnen vereenvoudigd, maar ook nieuwe inzichten op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn verwerkt. En dat is in het licht van de oude stelling: “de Statenvertaling is de enig juiste vertaling” een principiële kwestie.

Overigens zij vermeldt dat de vertalers van destijds al enigszins afweken van “letterlijke” of “woordelijke” vertaling. Zij zeiden het zelf zo – en nu gebruik ik toch ook modernere taal dan zij destijds – “We zijn gebleven bij de woorden van de oorspronkelijke tekst, zo nauw mogelijk als maar kon.”

Ten slotte een enkel voorbeeld van taalaanpassing. In de oude Statenvertaling staat de tekst “Zijt niet onder de wijnzuipers, noch onder de vleesvreter”. Spreuken 23:20.

Zoek zelf maar op wat dat nu geworden is in diverse andere vertalingen. En volg dat advies op, tenzij er sprake is van diaconale of pastorale contacten.

Voor meer informatie zie:

<http://www.statenvertaling.nu>.

Gedragcode

We kennen uit de media de verhalen over misbruik en onaanvaardbaar gedrag door mensen die op een of andere manier een “machtspositie” hebben t.o.v. andere mensen in een kwetsbare positie. In menige beroepsgroep wordt een gedragscode gebruikt als leidraad voor het handelen, om wangedrag te voorkomen. Op de agenda van de aprilsynode stond een concept gedragscode voor predikanten en kerkelijk werkers. Uitgangspunten van die nota, kernwaarden genoemd, zijn dienstbaarheid, betrouwbaarheid en verbondenheid. De nota leidde tot interessante op- en aanmerkingen. Zo was er iemand die de nota “wereldgelijkvormig” vond, waarop een ander opmerkte dat het ook gaat om het voorkomen van wereldgelijkvormige zonden, waarover in de media juist zoveel rumoer is als het kerkelijke functionarissen betreft! Sommige punten uit de gedragscode liggen erg voor de hand,

maar toch blijkt steeds weer dat ook zulke voor de hand liggende regels niet altijd worden gerespecteerd. Hoe het ook zij, de synode nam de gedragscode niet aan, en daarvoor waren wat lastige argumenten. Er ligt al het een en ander vast in de kerkorde, de ambtsbelofte en andere regelingen, de code moet daarop aansluiten. En de code zou wat meer in formele taal gesteld moeten worden (merkwaardig, want meestal wordt er gevraagd naar wat eenvoudiger taalgebruik). Het is dus niet zo dat de gedragscode overbodig geacht wordt. Integendeel, maar de synode heeft besloten dat het op een andere manier beschreven moet worden. Ondertussen is het wel aan te bevelen eens naar de gedragscode te kijken, ook voor ouderlingen en pastoraal werkers interessant.

Henk Zomer

Synodelid vanuit de classis Enschede.

Protestantse gemeente Markelo (www.pkn-markelo.nl)

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo

Tel: 0547-363890 fax: 0547-276637

Redactie Markelo's kerkblad:

Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709

Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439

Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652

Het eerstvolgende nummer verschijnt op **4 juli 2011**

Inleveren kopij vóór donderdag **23 juni 2011** liefst via

E-mail: kerkblad@pkn-markelo.nl

Kerkenraad:

Preses: Dhr. H. Linde

Stationsstraat 39 tel. 361999

Scriba: Dhr. J.J. Haas

Tolweg 40b tel. 362063

Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890

E-mail: dienstgeb@pkn-markelo.nl

Voorgangers:

Ds. Elly E. Nordt,

Roggestraat 4 tel. 388892

Ds. Marten Dijkstra,

Tolweg 3 tel. 361238

Kerkelijk bureau:

Mevr. H.T. Aanstoot - Meijerink

Openingstijden: ma. 9-12 uur; wo. 9-12 uur; vr. 9-12 uur

adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242

E-mail: kerkburo-markelo@hetnet.nl

Betaalnummers College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente:

Postbank: 813891 - Rabobank: 34.07.01.153

Rekeningnummer Diaconie Protestantse Gemeente:

Rabobank: 34.07.00.327