



MARTINUSKERK

Meditatie

Omdat we er veel over horen in de media en omdat het woord in namen - van bijvoorbeeld politieke partijen - is opgenomen, hebben we tegenwoordig de mond vol van het woord vrijheid.

Wat is eigenlijk de betekenis van het woord vrijheid? Volgens het woordenboek is vrijheid = onafhankelijkheid, ongebondenheid en ook afwijking van de regels. Regels, zijn voor ons in de kerk de tien geboden of wet.

De één verlangt er naar ze weer te horen in de kerk en de ander denkt er met veel moeite aan terug: het elke zondag voorlezen van de 10 geboden.

De ouderen onder ons hebben de 10 geboden in de dienst in de kerk zo vaak gehoord dat zij ze helemaal uit het hoofd kunnen opzeggen.

Maar we houden niet meer van regels en geboden, we willen vrijheid.

De tegenhanger van vrijheid is echter vereenzaming. Hoe vrijer we zijn, hoe minder we met elkaar te maken hebben. Hoe meer we communiceren via de moderne media, hoe minder we elkaar zien en werkelijk ontmoeten. Want een werkelijke ontmoeting vindt niet alleen plaats in woorden, maar ook in gezichtsuitdrukkingen, in gebaren en in onze houding. Bijvoorbeeld van naar iemand toe buigen en een arm om hem of haar heen slaan, of juist terugdeinzen en de nabijheid uit de weg gaan.

En juist daarom hebben veel mensen vragen over en moeite met geloven, want de God van de Bijbel, de God van de 10 woorden, de Vader van Jezus Christus is voor ons een onbekende en afwezige God. Bidden is geworden tot mediteren als een stil inkeren in jezelf. Antwoorden krijg je er niet van, maar als het een inkeren is in jezelf weet je ook dat je geen antwoorden hoeft te verwachten. Als je bidt verwacht je echter wel een antwoord, een schouder om tegen uit te huilen en een arm om je heen. Of een plek om te danken en te juichen?

Maar geloven en bidden hebben we meer en meer afgedaan als van vroeger en niet meer van deze tijd. We hebben afstand genomen van de dwang en kiezen voor de vrijheid. De vereenzaming nemen we op de koop toe, want als ik mijn best doe zal ik wel niet eenzaam worden. Dat is iets voor anderen. Voor mensen die oud zijn, maar niet voor mij. Ik heb het goed voor elkaar in mijn leven. Een God en andere mensen heb ik eigenlijk niet nodig.

Toch rijst de vraag waar we dan woorden, regels en voorschriften vandaan halen om elkaar in vrijheid te

laten samenleven. Want ik woon niet in een hutje op de hei. Ik heb te maken met mensen om mij heen. En kon je vroeger als kleine boer nog bijna zelfzandig en onafhankelijk van anderen in je voedselvoorziening en dagelijkse levensbehoefte voorzien, tegenwoordig gaan we naar de winkel en zijn afhankelijk van het aanbod in de supermarkt voor ons eten en drinken. Kortom, we vereenzamen wel, maar alleen en op je eentje leven lukt niet.

Zal de Bijbel, zal het geloof als een duveltje uit een doosje voor ons dan toch nog iets te bieden hebben in onze zoektocht naar voorschriften en regels hoe het samen te doen?

In het oktober nummer van het blad Open Deur vond ik woorden die ik graag met u en met jou wil delen, omdat ze mij erg aanspreken.

10 Vrijheden

IK BEN HIJ DIE IS! God zal Ik u wezen!

Ik heb u verlost: Leef als bevrijde mensen.

*De weg van het **gebod** is de weg die je **vrij** maakt:*

Vrij van andere goden en machten:

Je hoeft ze niet te dienen;

Je hoeft niet te buigen;

Vrij om God niet vast te leggen

In beelden van hout en steen;

In denkbeelden van dogma en belijdenis:

Vrij om de Naam van God

Aan te roepen, te belijden, te loven;

Te fluisteren, als de naam van de liefste;

Vrij om tijd vrij te maken

Voor jezelf, voor elkaar, voor God;

Vrij om te leren

Van de generatie die ons voorgaat;

Aan de kinderen, de mensen van morgen;

Vrij om wel kwaad te worden,

Maar nooit langer dan tot de zon ondergaat,

Zodat er in je hart geen ruimte komt

Voor wrok, haat en bitterheid;

Vervolg op blz. 2.....

***Kerstfeest Zondagsschool
Uw steun is nodig.
Acceptgiro ingesloten***

Kerkdiensten

Donderdag 11 nov. H. Avondmaal Anholtskamp

16.00 uur Ds. E. Nordt
Collecte: Diaconie

Zondag 14 nov. Martinuskerk Doopdienst

10.00 uur Ds. E. Nordt
Eindcollecte: Diaconie (algemeen diaconaal werk)

Zondag 21 nov. Martinuskerk Gedenken overledenen

10.00 uur Ds. M. Dijkstra en Ds. E. Nordt
Eindcollecte: CvK

Vrijdag 26 nov. Zangavond Anholtskamp

19.00 uur Ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie

Zondag 28 nov. Martinuskerk 1^e advent Heilig avondmaal (zittend)

10.00 uur Ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie & Kerk

Zondag 5 dec. Martinuskerk 2^e advent

10.00 uur Ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK

Zondag 12 dec. Martinuskerk 3^e advent

10.00 uur Ds. Gouma uit Rijssen
Eindcollecte: Diaconie

BIJ DE DIENSTEN

Avondmaalsdienst Anholtskamp: Op 11 november bent u om 16.00 uur welkom in de Anholtskamp. We vieren dan in een speciale dienst het Heilig Avondmaal. Ook luisteraars van de kerkradio zijn voor deze dienst speciaal uitgenodigd.

Doopdienst: In de dienst in de Martinuskerk op 14 november zullen 4 kinderen gedoopt worden. We feliciteren de doopouders nu al langs deze weg en wensen hen veel geluk en zegen toe bij het opvoeden van hun kinderen.

Gedachtenisdienst: zondag 21 november 2010 is de laatste zondag van dit kerkelijke jaar. Al jaren is het in onze gemeente de gewoonte om gemeenteleden te gedenken van wie we in het afgelopen kerkelijk jaar afscheid hebben moeten nemen, omdat ze ons door de dood ontvallen zijn.

De families die een dierbaar lid van de Protestantse Gemeente Markelo hebben verloren, krijgen per familie een schriftelijke uitnodiging om in deze dienst aanwezig te zijn.

Na de preek is er voor elke familie de gelegenheid iemand naar voren te laten komen op het liturgisch centrum. We noemen de namen van de overledenen één voor één en laten door een familielid een kaars voor hun naaste aansteken aan de paaskaars.

Na afloop van de dienst kan deze kaars door de familie worden meegenomen. En we willen de families

Vervolg meditatie

*Vrij om trouw te zijn
Aan man, vrouw, vriend en vriendin
Tot wie je ooit eens zei: Ik hou van jou!
Vrij om rechtvaardig en zorgvuldig om te gaan
Met wat jou aan bezit is geschonken;
Vrij om eerlijk en vol vreugde te zeggen:
Ik weet iets goeds van hem...over haar...
En anders liever je mond te houden!
Vrij van begeerte,
Dat verschrikkelijke verlangen
Om te hebben wat de ander heeft,
Dat verteert en stuk maakt.*

Leef als bevrijde mensen!

Ds. Elly Nordt

van onze overleden gemeenteleden en elkaar graag ontmoeten en bemoedigen. Dat doen wij onder het genot van een kop koffie of thee. De families en alle aanwezige gemeenteleden zijn uitgenodigd voor het koffiedrinken na de dienst.

Anholtskamp: Nu het blad afvalt, de bomen kaal worden en de natuur verstilt, zoeken wij de warmte op in de ontmoeting met bekenden in de grote zaal van de Anholtskamp. Onder het genot van een kop koffie of thee zingen we dan bekende liederen en luisteren we naar een korte uitleg van een bijbeltekst. Dat gebeurt allemaal op vrijdag 26 november, aanvang 19.00 uur. Belangstellenden zijn welkom.

Avondmaal: Op de eerste zondag van advent (28 nov.) hopen we het avondmaal te vieren in de zittende vorm. Als het lukt is maken we nu gebruik van nieuw aangeschafte bekertjes.

OPPAS-ZONDAGSSCHOOL

Tijdens de kerkdienst is in het dienstgebouw een crèche voor de allerkleinsten en de zondagsschool voor het dorp. Gelijktijdig is er zondagsschool in Elsen en Stokkum.

KINDERNEVENDIENST

Elke zondagochtend tijdens de kerkdienst is er voor de kinderen een kinder(neven)dienst. We gaan dan naar onze eigen ruimte waar we het verhaal van de dominee vertalen op een manier die voor kinderen leuk en begrijpelijk is. Alle kinderen die op de basisschool zitten zijn vanzelfsprekend welkom! Ook nieuwe leiding is welkom! Lijkt het je leuk, of wil je eerst een keer meekijken, meld je dan aan bij Jeanine Brinkers, tel. 363053. Tot ziens



JEUGDKERK

Op de derde zondag van de maand is er voor tieners van 12 tot 16 jaar jeugdkerk in het Dienstgebouw van 10 tot 11 uur.

VERVOER

Wie gebruik wil maken van vervoer naar de kerk kan contact opnemen met Janni Bussink-Pinkert, tel. 363123 (s.v.p. 's middags bellen).

Voor de Anholtskamp is Jennie Wibbelink-Wolthuis de contactpersoon, tel. 361908.

HUISKAMER VAN DE KERK

Tijdens de markt op donderdagmorgen is er in het dienstgebouw gelegenheid voor ontmoeting en gesprek bij een kop koffie of thee. De koster en aanwezige gastvrouwen heten u van 09.30 tot 12.00 uur van harte welkom.

AGENDA

9/11, Oude Blasiuskerk te Delden, aanvang 19.30 uur: met belijdeniscatechisanten naar een lezing van ds. Nico ter Linden met uitleg van Bijbelverhalen.

11/11, aanvang 20.15 uur, gespreksavond 'Rondom de Zonneweg' (info bij John Hofman, tel. 362726)

13/11, aanvang 10.00 uur, belijdeniscatechese bij Marti Pluijgers, Koemweg 3

16/11, dinsdag om 20.00 uur, gaan we met de leiding van de Zondagsschool en de leiding van de Kindernevendienst het Adventsproject en de bijdrage in de kerstdienst voorbereiden.

18/11, donderdag om 20.00 uur:

Gespreksgroep rond liturgie.

U en jij zijn van harte welkom in het Dienstgebouw. Met een groep gemeenteleden praten we over een onderwerp rond de kerkdienst. Het zijn vaak verrassende en fijne gesprekken. U en jij wil ik uitnodigen mee te doen om te praten over de betekenis van Advent en Kerst als een voorbereiding op deze periode. We versieren ons huis en kopen nieuwe kleren en cadeaus, maar weten we eigenlijk wel waar het in Advent en Kerst echt over gaat. Elk feest vraagt voorbereiding, ook een feest in de kerk. Kom eens kijken of het iets voor u of voor jou is. De koffie en de thee staan klaar. (E.N.)

27/11, aanvang 10.00 uur, belijdeniscatechese bij Marlies Dondertman, Oldenhof 13

Wijk Noord

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3
telefonisch spreekuur:

di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur
tel. 361238; email: martends@wanadoo.nl
vrije dag: maandag

GEBOREN

Tijdens een kraambezoek eind oktober kreeg ik alsnog een geboortekaart van de trotse ouders mee, die voor de kerk was bedoeld, maar door omstandigheden niet was geschreven. Ik meld dit, omdat het kind waar het om gaat deze plek in het kerkblad verdient. Ze is klein, maar een meisje met pit: Britt, dochter van Sander Hemeltjen en Yvonne Maat, wonend

aan de Lammertinkweg 10. Op 30 augustus is ze geboren in het ziekenhuis in Hengelo.

Van Bert-Jan en Monique Slaghuis op De Delle 6 ontving ik een geboortekaart van hun zoon Jayden, broertje van Damian, Amber (in herinnering) en Kaelin. Hij is op 15 oktober geboren. Op de kaart staat geschreven: "Een nieuw leven, een klein wonder. Het klinkt zo gewoon, maar voor ons heel bijzonder." We wensen beide ouderparen veel geluk toe en Gods zegen.

Wanneer een vlinder uit een cocon te voorschijn komt, kan ik me erg verbazen over het leven. Wanneer een kind gezond ter wereld komt, is er niet alleen verwondering, maar ook grote dankbaarheid. Je weet hoe kwetsbaar het allemaal nog is, en hoe weinig er aan hoeft te schelen, of alles gaat heel anders. Tot verdriet van de ouders. Ook dat laatste is in de afgelopen tijd in de wijk gebeurd. Dan is er bij de één blijdschap en bij de ander groot verdriet en verslagenheid. Het gaat hier om Brent Hans Gerrit, zoon van Daniël Scholten en Iris Scheinck van de Burg. Nilantlaan 29. Op 23 september is hij geboren in het ziekenhuis in Zwolle. Het leek eerst goed te gaan, maar een dag later kwamen er complicaties. Brent stierf. Te vroeg hebben de ouders afscheid moeten nemen. Met ballonnen in de hand zijn ze op de dag van de begrafenis vanuit Herberg 'De Pot' naar de begraafplaats in Markelo gewandeld. De ouders blijven met lege handen achter, ook al zal Brent hun leven lang een plek apart houden in hun hart. En er is het geloof dwars door alles heen dat hij bij een Vader in de hemel mag zijn, "die van alle kindjes houdt." (naar een kinderlied)

WIJ GEDENKEN

In een volle zaal van café-restaurant de Viersprong is afscheid genomen van Willem Johan Runneboom. Daar, waar hij is geboren en opgegroeid. Zijn moeder heeft hij niet lang gekend, doordat ze al jong stierf. Vader hertrouwde met de dienstmeid. Willem diende het land als soldaat en maakte in de oorlogsjaren spannende momenten mee. In 1943 trouwde hij met Aaltje Harmsel en kwam aan het begin van de Herikerweg te wonen. Ze kregen drie dochters, klein- en achterkleinkinderen. Hun oudste dochter werd niet ouder dan een half jaar. Willem kon veel vertellen over zijn werk als vrachtwagenchauffeur bij Jalink in Goor. Toen de gezondheid van zijn vrouw achteruit ging, verhuisden ze naar de Anholtskamp. Hij was er voor haar zo veel als het kon en toonde zich daarin liefdevol, trouw en zachtmoedig. Bij verenigingen maakte hij zich verdienstelijk. In 2007 overleed zij, 91 jaar oud. Zelf werd hij 94 en tot op het laatst toe betrokken. Na het afscheid brachten we hem een laatste groet op de begraafplaats te Markelo. Mogen de in de dienst gelezen zaligsprekingen (Matth. 5) tot troost zijn.

Op dinsdagavond 28 september overleed Herman Hendrik Huisken in het ziekenhuis te Deventer op de leeftijd van 75 jaar. Sinds 2008 woonde hij samen met zijn vrouw Mina Leferink in een van de appartementen aan de Noordachtereschweg 3. Ze hadden elkaar le-

ren kennen, toen zij als dienstmeisje op "Klein Waninck" in Stokkum was gekomen, de plek waar Herman was geboren en getogen. Zijn levensloop heeft hij zelf beschreven in "Wisseling der seizoenen", nadat hij bij de gemeente was gestopt als bode. Zo blijft voor de drie kinderen en acht kleinkinderen bewaard wat hij als kind heeft meegemaakt: de vluchtelingen in de hongerwinter, het Canadese tentenkamp in hun boomgaard. Of de periode dat hij van zijn hobby een aardige bijverdienste maakte: het maken en repareren van geluids- en beeldapparatuur. Toen de boerderij in 1973 een slecht jaar meemaakte, was hij getipt voor het bodewerk. Op betrouwbare wijze en secuur heeft hij dit werk twintig jaar lang gedaan. Daarnaast was hij actief in allerlei vrijwilligerswerk. In de Martinuskerk lazen we van Jezus, die licht brengt in het donker. We luisterden naar een van zijn muzikale favorieten: Max van Praag. Na de dienst was de begrafenis op het kerkhof in Markelo.

In de kapel van het St. Elisabeth verpleeghuis te Delden stonden we stil bij het leven van Egbertina (Dina) Oplaat-Daggert. Op 5 oktober was ze overleden. Na een herseninfarct op oudejaarsdag 1997 had ze nog korte tijd kunnen blijven aan de Kemperweg in Elsen, maar toen haar situatie opnieuw verslechterde was een opname in een verpleeghuis noodzakelijk. Haar man Ab bleef haar dagelijks bezoeken tot hij zelf door ziekte in 2006 stierf. Door afasie werd het contact met haar bemoeilijkt. In Delden was een vrijwilligster met wie een speciale band ontstond. Dina is opgegroeid in Stokkumerbroek. Haar huwelijk met Ab bracht haar aan de Seinenweg. Twee dochters werden er geboren. Later kwamen er kleinkinderen bij. Dina deed met liefde en zorg wat er van haar verwacht werd op de boerderij. Enige tijd heeft ze bij het huisvrouwenorkest gezeten. In september 2010 was er het ongewilde afscheid van de oudste dochter, die ongeneeslijk ziek geworden was. Met woorden van Psalm 139 is gewezen op de onzichtbare, maar soms voelbare aanwezigheid van God. Als steun om verder te komen. Na de dienst hebben we haar lichaam begraven op "Het Lentfert" in Rijssen. Dina is 75 jaar geworden.

Op 15 oktober kwam er onverwacht een einde aan het leven van Gerda Willemina Vruwink-Wolthuis in het verpleeghuis in Delden. Ze was daar in de zomer naar toe gegaan, omdat het thuis aan de Stoevelaarsweg 22 minder goed ging. Sinds haar geboorte had ze er gewoond. Ze was verknocht aan de boerderij, het vee en het land. Tot het laatst toe was ze betrokken gebleven bij het reilen en zeilen van het bedrijf, waar ze met haar man Gert had gewerkt. Hij kwam van de Achterhoek (erve Stegeman). Later hielpen de beide zoons. In 2004 overleed haar man tot haar verdriet. Maar ze was dankbaar voor de tijd, dat ze samen waren geweest. In 2008 kwam er het gemis bij van haar enige zus, met wie ze een hechte band had. De laatste jaren gingen moeizamer. In de dienst voorafgaande aan haar begrafenis zongen we de liederen waarmee zij bekend was. Op de liturgie waren rozen afgedrukt, omdat ze hield van bloemen. Op de Markelose

begraafplaats hebben we haar in geloof toevertrouwd aan de Bron van alle leven. Gerda is 83 jaar geworden.

ONTMOETINGSVOND ESCH

Op 23 september waren 17 mensen aanwezig van de 21 die zich hadden opgegeven voor de kennismakingsavond van de nieuwbouwwijk de Esch. Daar waren we erg content mee. Er waren niet alleen jongere gemeenteleden, maar ook wat oudere present. In twee groepen zijn vragen beantwoord met betrekking tot geloof en leven. Op het eind is voorgesteld om er een vervolg aan te geven. Dat is gepland op donderdag 31 maart 2011.

NIEUWE STRAAT

Waar eerst een autobedrijf heeft gestaan, verrijzen nu woningen: op het terrein naast het begin van de Herikereweg. De straat heeft een eigen naam gekregen: Speltstraat. De pastorale medewerkster voor deze buurt is Dini Bronninkreef (Stoevelaarsweg 10).

TUIN OP DE KOP

Eind oktober zijn verouderde afvoerbuizen naar het riool toe vervangen. Dat was nodig omdat er plantwortels naar binnen waren gegroeid. In verband met deze werkzaamheden is een deel van de tuin overhoop gehaald. Voorlopig zijn we daar nu wel af van de hardnekkige aanwas van kweekgras. Tot zo lang het duurt.

Met het aanbrengen van het laatste stukje kippengaas is de afweer van konijnen afgerond, al blijven ze met hun gegraaf zoeken naar nieuwe doorgangen. Ook deze strijd is nooit helemaal voorbij. Zo blijf je bezig, maar is er de voldoening wanneer je vorderingen maakt en de boel er van opknapt.

Dat gaat ook op voor het dienstgebouw en de kerk.

Met vriendelijke groeten, ds. Marten Dijkstra

Wijk Zuid

Predikant: ds. E.E. Nordt
Roggestraat 4

tel. 388892, bij geen gehoor kunt u de
telefoonbeantwoorder inspreken.
email: nordt57@hetnet.nl

IN MEMORIAM

Op de dag van het 63-jarig huwelijksjubileum Hendrik en Sjaan Lonink, 9 oktober 2010, kwam er een einde aan het leven van Adriana Gijsberta Lonink - van Esterik op de leeftijd van 84 jaar.

Jeanne is geboren in Zoelen, maar al op jonge leeftijd kwam het gezin "van de Post" naar Markelo en Jeanne werd het buurmeisje van Hendrik. Later werd Jeanne het vriendinnetje van Hendrik en weer later zijn verloofde.

Toen het huis naast de bank aan de Goorseweg 14 vrij kwam, werd Sjaan de vrouw van Hendrik. Jeanne was een representatieve en mooie vrouw, maar het meest hield ze van zorgen voor het gezin. Er werden 4 dochters geboren en er kwamen kleinkinderen. De

huwelijksliturgie van 63 jaar geleden was een leidraad in de herdenkingsdienst van Jeanne. De huwelijksstekst was uit Psalm 23 "De Heer is mijn Herder. Mij zal niets ontbreken."

Het leven aan de Goorseweg van het gezin en de familie Lonink was goed. De kinderen en kleinkinderen hebben moeder en oma herdacht als een lieve en fijne vrouw. Maar 10 jaar geleden is Annemarie, de oudste dochter, aan de familie ontvallen. We stonden ook stil bij woorden uit de Bijbel die klonken in de gedachtenisdienst van Annemarie en die door Jeanne in de huwelijksbijbel waren aangegeven uit Johannes 1 en 3. Het Licht - van Jezus Christus - is in de wereld gekomen. En de duisternis heeft het Licht niet te pakken gekregen. Deze woorden hebben Jeanne en ook Hendrik gedragen in het verdriet om het afscheid. Deze woorden willen ook nu nog kracht hebben voor een ieder die zoekt naar kracht en troost en genade en zegt: "Ik geloof".

Naast Annemarie hebben we het lichaam van Jeanne Lonink in de aarde gelegd op de Algemene Begraafplaats. Ze mag daar rusten tot de dag dat Het Licht komt in de wereld en het niet meer donker wordt.

Wintertijd

Met het verzetten van de klok lijken de dagen steeds korter te worden. De een heeft er geen moeite mee, want vindt het gezellig in de schemering en het duister bij de haard te zitten en even rust te hebben van al het werk op het land en in de tuin. De ander kijkt vreselijk tegen deze donkere dagen voor Kerst en nog meer de donkere dagen na Kerst op, omdat het dagen zijn van in eenzaamheid de tijd zien door te komen. Door het licht van de zon wordt ons humeur vaak beter en is het of we meer energie hebben.

Laten we samen alvast een klein kaarsje aansteken om te gedenken dat Jezus naar de wereld gekomen is, in alle eenzaamheid en pijn. Niet om genoeg te nemen met het lijden en de eenzaamheid, maar om het te overwinnen door zijn eigen lijden en sterven. Maar voor het zover was, heeft Hij aan de mensen voorgedaan en verteld hoe te leven met elkaar. Aan het ideaalbeeld van Jezus kunnen wij niet voldoen. We kunnen elkaar wel een beetje helpen en omzien naar elkaar. Juist in de uren en dagen die zo donker zijn door eenzaamheid, ziekte en pijn en door de herinnering aan alles wat eens was en niet meer is.

Of met de woorden van een liedje uit mijn jeugd en ook nu nog "Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht".

Dat Hij ons de energie geeft te branden en licht te geven aan elkaar.

Een hartelijke groet, in verbondenheid,

Ds. Elly Nordt

Kerkenraad

Verslag kerkenraadsvergadering van oktober.

- **Verjaardagsbezoek.**

De kerkenraad heeft in overleg met de pastorale teams besloten om met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar het bezoek aan mensen, die vanaf

75 jaar bezocht worden, in vijf jaar op te schuiven naar 80 jaar. In 2011 begint het verjaardagsbezoek van een pastoraal medewerker bij 76 jaar, in 2012 bij 77, enzovoort. Dus in 2016 zal het verjaardagsbezoek beginnen bij 80 jaar. De reden hiervan is, dat mensen van 75 jaar vaak heel mobiel zijn en zelf nog van alles ondernemen. Het kerkelijk bezoek hoeft van hen niet zo nodig. Mensen van de pastorale teams krijgen hierdoor meer tijd om zieken en mensen die wel aandacht nodig hebben te bezoeken.

- **Maak van de kerk geen spoorzoeker.**

Het komt regelmatig voor dat mensen worden opgenomen in het ziekenhuis zonder dat de pastorale medewerker in uw wijk daar weet van heeft. Ook komt het voor dat de dominee pas na een bezoek in het ziekenhuis hoort dat er meer mensen uit Markelo blijken te liggen. Willen we als kerk wat voor elkaar betekenen en willen we aandacht voor elkaar, dan wordt u dringend verzocht bij ziekte en/of opname even een berichtje te sturen aan uw pastorale bezoeker of aan de dominee. Ook zal er in ons kerkblad telkens weer aandacht aan besteed worden om van de kerk geen spoorzoeker te maken. Kortom, u wordt verzocht alle wijzigingen, zoals geboorte, huwelijk, verhuizing, ziekenhuis- of verpleeghuisopname door te geven aan de kerk.

- **Gedachtenis.**

De kerk heeft jarenlang het beleid gevoerd om alleen overledenen te gedenken die onder leiding van een dominee of kerkelijk werker vanuit de kerk zijn begraven of gecremeerd. Je kunt verdedigen dat ieder gemeentelid recht heeft op een gedachtenis, maar lang niet iedereen stelt dit op prijs. In sommige gevallen gaven betrokken familieleden aan een dergelijk in memoriam te hebben gemist in het kerkblad, ook al hadden ze er voor gekozen om voor de uitvaart geen dominee te vragen. Om aan die wens tegemoet te komen vragen we dat in het vervolg aan ons kenbaar te maken, door de desbetreffende wijkpredikant tijdig te informeren. Er zal dan een korte levensloop moeten worden opgesteld. In de regel wordt de overledene herdacht op de zondag na de uitvaart. Op verzoek kan de naam van de overledene worden bijgeschreven in het gedachtenisboek.

- **Ouderlingen.**

Het zal u opgevallen zijn dat tijdens de kerkdiensten slechts drie, in plaats van vier ouderlingen dienst hebben. De reden hiervan is dat we al het werk met tien ouderlingen moeten zien rond te krijgen. Hetzelfde geldt voor onze kerkrentmeesters. Door gebrek aan menskracht is er per zondag maar één kerkrentmeester aanwezig. *Het zal u duidelijk zijn dat de kerkenraad behoefte heeft aan nieuwe mensen.* We doen daarom een dringend beroep op u om een tijd mee te doen als kerkenraadslid. We zijn als kerk volop in beweging en we proberen continu onze plaats te bepa-

len in de alsmaar veranderende maatschappij. Een boeiend proces, waarbij wij uw hulp hard nodig hebben, willen we ook in de toekomst kerk zijn en blijven.

Kerkrentmeesters

Kerkbanken

Voor geïnteresseerden is er de mogelijkheid om een beperkt aantal kerkbanken te kopen die niet meer gebruikt (gaan) worden. Er is een minimumprijs bekend. Als u een kerkbank zou willen kopen dan kunt u contact opnemen met Henk Eggink (363088) om dat kenbaar te maken.

Bij veel interesse zal er geloot worden.

Diaconie

Twenteweek Roosevelthuis 2011

In de week van 12-19 maart 2011 wordt de Twenteweek in het F.D. Roosevelthuis georganiseerd. Het vakantiecentrum ligt tussen Doorn en Driebergen op het landgoed Hydepark. Deze vakantieweek richt zich met name op gemeenteleden die niet (meer) zelfstandig op vakantie kunnen. Aan deze vakantieweek nemen o.a. gemeenteleden deel uit Markelo, Diepenheim, Goor, Delden, Almelo en Hengelo.

De week wordt mogelijk gemaakt door de inzet van een groot aantal vrijwilligers.

Tijdens de vakantieweek worden veel activiteiten georganiseerd, tevens worden er een aantal uitstapjes gemaakt.

Wilt U zich aanmelden of meer informatie, neem dan contact op met: *Janni Bussink* tel: 363123.

Fruitbakjes rondbrengen.



De diaconie wil iedereen bedanken die na de gezinsdienst van 7 november heeft geholpen met het rondbrengen van de fruitbakjes. Door alle hulp is het rondbrengen te doen. Zo zie je maar weer, vele handen maken licht werk.

Collectes.

De eindcollecte van de dienst van 14 november is bestemd voor het algemeen diaconaal werk van de diaconie.

Jeugd- en jongerenwerk

JEUGDCLUBS

6 TOT 10 JAAR



Waar: Dienstgebouw
Hoe laat? 18.30 uur tot 19.30 uur
Onkosten: € 1,00 per keer
Wanneer: Zie hieronder

18 nov. Verder met papier-maché
2 dec. Sinterklaas helpen

Groetjes Janet, Dewi en Hettie

Je vriendje of vriendinnetje vindt het vast leuk om ook een keer met je mee te komen, want hoe meer zielen hoe meer

10 TOT 12 JAAR



Waar: Dienstgebouw
Hoe laat 18.30 uur tot 19.30 uur
Onkosten: € 1,00 per keer
Wanneer: Zie hieronder

18 nov. Acrobaat vertoon je kunsten
2 dec. Knutselen voor de Sint

Groetjes Madieke

VAN DE ZONDAGSSCHOOL.



De Zondagsschool Markelo bestaat al **meer dan 110 jaar** en nog steeds weet een groter groeiende groep kinderen de weg te vinden naar de Zondagsschool. Hoewel er in de tussentijd natuurlijk veel is veranderd, zijn de Bijbelverhalen nog even mooi als vroeger.

Kinderen tussen de 4 en 12 jaar kunnen op 3 plaatsen in Markelo naar de Zondagsschool:

In het Dienstgebouw, in Stokkum en in Elsen. Momenteel hebben we een aantal van 45 kinderen die trouw 's morgens tussen 10 en 11 uur de Zondagsschool bezoeken. Tijdens dit uur wordt er een verhaal verteld uit de Bijbel en worden eigentijdse liedjes ge-

zongen welke begeleid worden door een CD. Iedere week wordt er ook aandacht besteed aan verschillende vormen van creativiteit. Zo worden er vaak leuke dingen geknutseld, mooie tekeningen of schilderijen gemaakt of wordt er samen geoefend aan een leuk toneelstukje voor een gezinsdienst. Zo is er iedere keer weer iets anders te beleven waardoor het voor de kinderen elke Zondagmorgen weer een verrassing is wat er gaat gebeuren.

Kerstcollecte

Om al deze leuke en leerzame activiteiten te kunnen bekostigen treft u in dit kerkblad een acceptgiro aan voor de kerstcollecte van de Zondagsschool. Kerstcollecte zult u misschien denken, maar een deel van deze collecte wordt gebruikt voor de aankoop van boeken, zangboekjes en Bijbels die de kinderen na afloop van het kerstfeest mee krijgen.

Bent u vroeger zelf naar de Zondagsschool geweest, dan heeft u misschien nog wel een boek van W.G. v.d. Hulst in de kast staan. Enigszins verkleurd door het vele lezen, maar misschien leest u er nu de (klein)kinderen weer uit voor! O.a. door deze boeken en de verschillende Bijbels willen we de kinderen graag een tastbare herinnering meegeven aan hun Zondagsschooltijd.



Wij hopen dan ook op uw steun om dit werk voort te kunnen zetten.

Mocht er geen acceptgiro in uw kerkblad zitten en u wilt ons toch graag steunen dan kan dat door middel van een bijdrage op rekeningnummer

34.07.53.412 van de Zondagsschool Markelo.

Alvast hartelijk dank voor uw gift.

Kerstfeest

Het kerstfeest waarbij kinderen een belangrijke rol spelen zal plaats vinden op **zaterdag 18 december** en begint om **19.30 uur**. Noteer het maar vast op de kalender en in de agenda want dit mag je niet missen! Leiding Zondagsschool.

Algemeen

HERVORMDE VROUWEN VERENIGING



Verrassingstocht.

Op donderdag 30 september j.l. verzamelden zich bij de Haverkamp te Markelo bijna 100 dames voor de verrassingstocht ter gelegenheid van het 65 jarig jubileum van de H.V.V.

De dames vertrokken per bus naar De Poppe. Daar werd door het bestuur een droom, die één van de bestuursleden had gehad, ten tonele gebracht. Ook werd Mevr. Berendsen-Brinkmans in het zonnetje gezet. Zij is al sinds de oprichting van de H.V.V. in oktober 1945, lid van de vereniging.



President Alië ten Hove met Mevr. Dina Berendsen, zij is vanaf de oprichting lid van de H.V.V.

De tocht werd vervolgd met 5 huifkarren met elk een harmonicaspeler. We reden door het prachtige natuurgebied De Borkeld, via de Hochtweg naar Dika van de Kruusweg. Hier hebben we genoten van een heerlijke lunch. Er was hier tot ieders verrassing een mysterie guest (Henk Hondelink), die nadat geraden was wie hij was, een mooie anekdote vertelde. De reis ging verder per huifkar via De Pothoek richting Stokkum.

Van Stokkum reden we via de Wenninksweg, Voordesdijk en Roosdomsweg terug naar de Haverkamp.



Gezellig samen dansen

Bij De Haverkamp was er ter afsluiting van deze dag een diner met dansmuziek van Gerrit Pelle.

De wedstrijd om de grootste zonnebloem is gewonnen door Mevr. Marie Roekevisch Het hart van haar zonnebloem was maar liefst 52 cm.

Het was een fantastisch mooie dag.

Ouderenmiddag Anholtskamp.

Op **donderdag 25 november** organiseert de Hervormde Vrouwen Vereniging voor **alle ouderen van Markelo** om 14.00 uur een gezellige middag in de Koekoekszaal van woonzorgcentrum De Anholtskamp.

De heer Fred Liere uit Hardenberg komt met zijn programma: *Liedjes uit de oude doos*. Hij zal ook leuke verhalen vertellen.

Wij hopen veel ouderen van Markelo op deze middag te ontmoeten. Hebt u geen vervoer en u wilt toch graag komen bel dan naar:

Mevr. Leidy ter Haar telefoon nr.: 0547 361733

BOER'N LEU – Revue.

Op **vrijdag 26 november** komt het revuegezelschap "De Boer'n Leu" uit Enschede optreden bij zalencentrum De Haverkamp. Het revuegezelschap heeft een nieuwe muzikale voorstelling op haar programma staan: "Zo is het mer net."

Leden van de H.V.V. en hun partners, buurvrouw vriend of vriendin worden voor deze avond van harte uitgenodigd als dank voor hun inzet tijdens de bloemenverkoopactie van september.

Op **donderdag 11 november van 9.30 tot 11.30 uur** is er in het Dienstgebouw de gelegenheid om kaartjes af te halen voor deze revue (per lid zijn er 2 kaartjes beschikbaar). Mocht u verhinderd zijn vraag dan iemand anders de kaartjes voor u op te halen of neem contact op met Alies ten Hove telefoon 363334. Zo krijgen wij enig idee hoeveel bezoek wij voor deze avond kunnen verwachten.

Kerstbloemstukje.

Op **dinsdag 14 december** gaan we een kerststukje maken bij de fam. Ten Hove aan de Welmersweg 3.

Op de avond met de Boer'n Leu zal er een voorbeeld staan dat door Dini Izaks is gemaakt.

Ieder lid van de H.V.V. kan 's morgens vanaf 9.30 uur of 's middags vanaf 13.30 uur deelnemen aan het maken van een kerststukje.

Opgave is mogelijk tot donderdag 9 december bij Dini Izaks, tel: 0547 361811 of bij Alies ten Hove tel: 0547 363334.



Twitter adventskalender brengt Bijbel dichterbij

'Wat houd ik over een jaar in mijn armen?'

'Wie wil ik van de troon stoten?'

Deze vragen kunnen in de komende adventsperiode voorbij komen via Twitter. De vragen zijn verbonden aan de Bijbeltekst van die dag. Theologe Berthe van Soest en predikant Coen Wessel hebben in samenwerking met het Nederlands Bijbelgenootschap een adventproject opgezet waarin oude en nieuwe vormen van communicatie samenkomen.

De deelnemers lezen iedere dag volgens een speciaal adventsleesrooster een kort fragment uit de Bijbel. Deze teksten zijn te vinden in de adventskalender op de site van het Nederlands Bijbelgenootschap. Via Twitter wordt er een vraag over dit bijbelgedeelte gesteld. "Het zijn verrassende vragen. De vragen zetten je aan het denken over je eigen leven", aldus Van Soest.

Daarnaast beschrijven Van Soest en Wessel in de handleiding voor begeleiders, *De Bijbel dichtbij Advent*, diverse werkvormen voor bijeenkomsten bij dit

project. Deze werkvormen ondersteunen de dagelijkse overdenkingen en helpen om toe te leven naar Kerstmis. De handleiding *De Bijbel dichtbij Advent* is te downloaden via www.bijbelgenootschap.nl. Daar is ook een link te vinden naar het Twitteraccount van het Bijbelgenootschap: NBG_Bijbel

BibleDate gaat door op verzoek van scholen

De *BibleDate*, een rondreizend programma voor jongeren in het voortgezet onderwijs, blijft een jaar langer in bedrijf tot juli 2011. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) heeft hiertoe besloten, omdat er bij scholen grote behoefte was aan een doorstart. Leerlingen en leerkrachten vroegen geregeld om een vervolg van het programma in de uitschuifbare bijbeltrailer.

Het project *BibleDate* werd vanaf de start hoog gewaardeerd. Leerlingen en leraren reageren heel positief als ze eenmaal met het interactieve programma kennismaken. Veel scholen boekten de *BibleDate* opnieuw voor een volgend jaar. In totaal hebben ruim 30.000 leerlingen een 'date met de Bijbel' gehad. Alleen in het voorjaar van 2010 al zo'n 7.000 leerlingen. Voor velen van hen was dit de eerste keer dat ze echt met de Bijbel in aanraking kwamen.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de *BibleDate* per 1 augustus 2010 zou stoppen. Veel leraren gaven aan dat te betreuren. Het NBG is dan ook zeer verheugd dat er financiële middelen beschikbaar zijn gekomen om een jaar extra door te gaan.

In de *BibleDate* krijgen leerlingen van het voortgezet onderwijs een interactief programma over de Bijbel aangeboden. Zij kijken naar een film over de invloed van de Bijbel, doen een quiz met echte stemkastjes, discussiëren over een bijbels thema en maken een eigen filmpje over een bijbelverhaal.

Bijbelstudiemethode Meet & Greet

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) heeft een bijzondere methode van bijbelstudie gepresenteerd: Meet & Greet. Het gaat om een boek met een dvd waar zeven bijbelse personen in spiegelverhalen naar voren komen. De bijzondere methode van bijbelstudie sluit aan bij de Jongerenbijbel, waarvan er al vele tienduizenden zijn verkocht.

Meet & Greet bevat zeven filmpjes. Elk filmpje vertelt op eigentijdse wijze een verhaal uit de Bijbel. Bijbelse figuren als Kaïn, Mirjam en Petrus worden in enkele minuten film getypeerd voor jongeren van nu. Het boekje maakt verder duidelijk hoe je vanuit de film de Bijbel verder kunt uitleggen. Er is in Nederland niet eerder op die manier een bijbelstudie gepresenteerd. Het NBG heeft de filmpjes aanvankelijk ontwikkeld voor het programma *Live to tell*, waarbij onder leiding van een NBG-medewerker een bijbelstudie werd georganiseerd voor jongeren. Nu zijn de filmpjes en het boek dus voor een groter publiek beschikbaar. De aanpak sluit goed aan bij de manier waarop jonge mensen tegenwoordig communiceren. In het boek zijn werkvormen opgenomen waarmee catecheten en jeugdwerkers makkelijk uit de voeten kunnen.

Meet & Greet is uitgegeven door Uitgeverij Jongbloed. Het boek telt 132 pagina's en is inclusief dvd voor € 14,95 te verkrijgen in de boekhandel.
Werkgroep NBG Markelo



BIJBELLEESROOSTER

zondag	7 november	Lucas 19:41-48
maandag	8 november	Brief van Jeremia 1-14
dinsdag	9 november	Brief van Jeremia 15-28
woensdag	10 november	Brief van Jeremia 29-39
donderdag	11 november	Brief van Jeremia 40-51
vrijdag	12 november	Brief van Jeremia 52-64
zaterdag	13 november	Brief van Jeremia 65-72
zondag	14 november	Lucas 20:27-40
maandag	15 november	Lucas 20:41-21:4
dinsdag	16 november	Haggai 1:1-15
woensdag	17 november	Haggai 2:1-9
donderdag	18 november	Haggai 2:10-23
vrijdag	19 november	Psalm 44
zaterdag	20 november	Kolossenzen 1:1-11
zondag	21 november	Kolossenzen 1:12-23
maandag	22 november	Kolossenzen 1:24-2:5
dinsdag	23 november	Kolossenzen 2:6-15
woensdag	24 november	Kolossenzen 2:16-3:4
donderdag	25 november	Lucas 21:5-19
vrijdag	26 november	Lucas 21:20-28
zaterdag	27 november	Lucas 21:29-38
zondag	28 november	Jesaja 5:1-7
maandag	29 november	Jesaja 5:8-24
dinsdag	30 november	Jesaja 5:25-30
woensdag	1 december	Kolossenzen 3:5-17
donderdag	2 december	Kolossenzen 3:18-4:6
vrijdag	3 december	Kolossenzen 4:7-18
zaterdag	4 december	Jesaja 7:1-9
zondag	5 december	Jesaja 7:10-17
maandag	6 december	Jesaja 7:18-25
dinsdag	7 december	Micha 1:1-7
woensdag	8 december	Micha 1:8-16

OPEN KERK DAGEN 2011

De winter moet nog beginnen maar de Open Kerk commissie is al weer begonnen met de voorbereidingen voor de Open Kerk dagen in de zomervakantie van 2011.

Omdat het na een huwelijk vaak de gewoonte is om de trouwjurk te bewaren lijkt het ons leuk om een expositie te houden van trouwjurken van mensen die in de kerk van Markelo getrouwd zijn. Vindt u het leuk om nog eens de trouwjurk te laten zien die u droeg bij uw kerkelijk huwelijk in Markelo?

Meld u dan bij één van onderstaande personen.

Ook bijzondere foto's van dit kerkelijk huwelijk en mogelijk een kort verslagje zijn welkom.

Jacqueline Gootjes tel 362536
Diny Compagner tel 362140
Jo Jansen tel 364488



Haïti, negen maanden later. 18 oktober 2010

Tot nu toe hebben ICCO en Kerk in Actie veel hulp kunnen bieden door samenwerking met andere internationale oecumenische organisaties.



De meeste daarvan hebben, net als wij, een kantoor in Haïti. Gelukkig is nu ook met de wederopbouw van Haïti begonnen. In deze fase hoort de regie, nog meer dan tijdens de noodhulp, bij de Haïtianen zelf te liggen. Dat wil zeggen: bij de overheid, maar ook bij lokale organisaties die immers het beste weten wat de bevolking nodig heeft.

Reiken naar Licht: Afrika danst het leven.

Dit is het thema waarmee een Nigeriaanse kunstenaar aan het werk ging met als resultaat deze prachtige **zendingskalender**, die als agenda maar ook als kalender kan worden gebruikt.

ZWO was zo enthousiast over deze prachtige kalender dat er weer gestart is met de verkoop.

Voor € 8 hebt u een fraaie kalender met uitgebreide uitleg over de platen en over de ideeën van de kunstenaar wat betreft de armoede, klimaat



verandering en andere grote, mondiale, problemen. De afbeeldingen in de kalender, oorspronkelijk batik op linnen, verwijzen naar dit pleidooi.

In de kerk en bij de koster zijn de kalenders te koop.

GIFTEN (24 augustus t/m 24 oktober 2010.)

College van Kerkrentmeesters:

P-E. 10,00 / I.Sr. 20,00 / DW. 10,00 / K-G. 10,00 / n.n. 5,00 / O-tB. 10,00 / R. 10,00 / JAS. 20,00 / O. 10,00 / H-E. 10,00 / B. 10,00 / V. 5,00 / K-R. 5,00 / M. 10,00 / L-H. 50,00 / B. 10,00 / Z. 50,00 / W-G. 5,00 / K. 5,00 / J-S. 10,00 / O-R. 20,00 / B-M. 20,00 / K. 20,00 /

Orgelfonds: M. 10,00 /

Verjaardagsfonds:

n.n. 5,00 / L. 5,00 / n.n. 15,00 / n.n. 10,00 / B-B. 10,00 / L-W. 10,00 / V-KIO. 5,00 / E. 5,00 / O. 10,00 /
via acc.giro's € 315,00

Onderhoudfonds: L. 20,00

Fancy Fair: n.n. 15,00

Diakonie: alg.: W. 10,00

Bloemen: S-T. 20,00 / S-E. 10,00 / K. 10,00 /
V-S. 10,00 / P-S. 10,00 / P-E. 10,00 / n.n. 10,00 /
B-W. 10,00 / N. 7,00 / GB. 10,00 / W. 10,00 / L. 15,00 /
/W-K. 10,00 / GK 10,00 / M. 20,00 / n.n. 10,00 /
V. 5,00 / HP 10,00 / K-K. 10,00 / E. 5,00 / L. 10,00 /
G.J.H.L. 5,00 / M. 15,00 / H. 10,00 / K. 10,00 /
J.S.S. 5,00 / tW-R. 10,00 / W. 15,00 / W. 5,00 /
L.J. 5,00

COLLECTEN (29 augustus t/m 24 oktober 2010)

1^e coll. ½ 1^e coll. ½

Datum:	CvK.	Diac.	Eindcollecten:	
29 aug.	26,84	26,83	57,20	CvK. / Kerk
05 sept.	75,23	75,23	154,22	CvK. / Kerk
12 sept.	51,94	51,93	143,60	Alg.Kerkenwerk
19 sept.	39,45	39,45	66,56	Diac. Avondmaal
24 sept.			81,35	Anholtskamp
26 sept.	36,42	36,41	91,40	Kerk & Israel
03 okt.	37,23	37,22	78,10	CvK. / Kerk
03 okt.	27,29	27,29	54,15	Stokkum CvK./kerk
10 okt.	44,89	44,88	122,50	KerkinAkte Diaconie
17 okt.	56,88	56,87	144,15	CvK. Comm.Th.dienst
24 okt.	32,57	32,57	80,00	Bijbelgenoot- schap / Diaconie

ZALENVERHUUR

Waar? Dienstgebouw
Voor al uw Vergaderingen / bijeenkomsten /
workshops

Aantal 5 tot 150 personen

Info Jeroen Noltus

Tel. 363890

Email: dienstgeb@pkn-markelo.nl

RADIO KERKLOKAAL

Kerkelijk nieuws uit de Hof van Twente

104.1 FM op de kabel en 107.6 FM in de ether.

De uitzendtijden zijn als volgt:

Donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur.

De herhaling van de uitzending: **zondagmorgen van 09.00 uur – 10.00 uur.**

Redactieadres: Mevrouw R. Wibbelink, Deldensestraat
112A, 7471 KZ Goor. Tel: 0547-261937



**Protestantse
Kerk**

X-Mas proof 2010

Organisatie: JOP

Datum: 19 december 2010. Tijd: 16.00 – 21.00 uur

Plaats: Broerkerk te Zwolle

X-Mas Proof is een kerstevent met sfeer, goede muziek en eigentijdse kerstboodschap en vele workshops waarin je op een actieve, creatieve of bezinnende manier Kerst kunt beleven. (bijvoorbeeld: dans,

rap, fotografie, zang, debat, meditatie). Dit evenement is bestemd voor jongeren vanaf 14 jaar.

Met multimedia, een interactief kerstverhaal waar je zelf aan mee mag doen, met uiteraard veel muziek. In de workshops ga je aan de slag met de voorbereiding van een heuse gezamenlijke dinershow. Er zijn workshops dans, zang, cartoontekenen, bloemschikken, bedienen, koken en nog veel meer. DJ Rob van Rossum en dansgroep DOC zijn van de partij om de kerk op zijn grondvesten te doen trillen.

Braziliaanse spiritualiteit op de Nederlandse theologenconferentie.

Vijftientig Braziliaanse bijbelschoolstudenten zullen Nederlandse theologen een smaakproef geven van de Latijns Amerikaanse spiritualiteit tijdens de theologenconferentie op maandag 10 januari a.s. in de Geref. Kerk van Voorthuizen.



Voor meer informatie zie: www.ewv.nl

Protestantse gemeente Markelo (www.pkn-markelo.nl)

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo

Tel: 0547-363890 fax: 0547-276637

Redactie Markelo's kerkblad:

Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709

Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439

Hr. A. Oostdijk, Loosboersstraat 60, tel. 362069

Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652

Het eerstvolgende nummer verschijnt op **6 december 2010**

Inleveren kopij vóór donderdag **25 november** liefst via

E-mail: kerkblad@pkn-markelo.nl

Kerkenraad:

Preses: Dhr. H. Linde

Stationsstraat 39 tel. 361999

Scriba: Dhr. J.J. Haas

Tolweg 40b tel. 362063

Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890

E-mail: dienstgeb@pkn-markelo.nl

Voorgangers:

Ds. Elly E. Nordt,

Roggestraat 4 tel. 388892

Ds. Marten Dijkstra,

Tolweg 3 tel. 361238

Kerkelijk bureau:

Mevr. H.T. Aanstoot - Meijerink

Openingstijden: ma. 9-12 uur; wo. 9-12 uur; vr. 9-12 uur

adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242

E-mail: kerkburo-markelo@hetnet.nl

Betaalnummers College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente:

Postbank: 813891 - Rabobank: 34.07.01.153

Rekeningnummer Diaconie Protestantse Gemeente:

Rabobank: 34.07.00.327