



MARTINUSKERK

87^e jaargang, nr. 737 juni 2010

Markelo's Kerkblad

Uitgave van de
Protestantse gemeente Markelo

Internet: www.pkn-markelo.nl

Gelukkig hebben wij mensen – van God – de gave van het vergeten ontvangen. Ja, u leest het goed, gelukkig kunnen wij mensen dingen vergeten. Nu ben ik bang dat u denkt: als ik naar de winkel ga en ik ben vergeten om welke boodschap ik ook alweer kwam, dan is het knap lastig wanneer ik het vergeten ben. Blij zijn we niet met het geheugenverlies dat zich met het klimmen der jaren steeds meer aandient. Deze vorm van vergeten bedoel ik echter niet.

Het is gelukkig dat wij mensen – van God – de gave van het vergeten hebben ontvangen als we het hebben over de grote, zware en moeilijke dingen in het leven. Want als we niet zouden kunnen vergeten dan zouden we de hele dag en ons hele leven lang de zware last van alles wat er gebeurt in deze grote en gecompliceerde samenleving met ons meedragen. Van minuut tot minuut kunnen we ons door radio, televisie, telefoon en twitter van alles wat er in de wereld gebeurt, op de hoogte laten houden. Wij worden met zoveel informatie overspoeld dat het niet mogelijk is alles te onthouden en het is ook onmogelijk om met alle leed, groot en klein, mee te leven.

Ik kom op deze gedachte van het vergeten juist omdat ik met u even wil stilstaan bij die schokkende gebeurtenis van kort geleden, die tegelijk alweer zo lang geleden lijkt en door de meesten alweer is vergeten. Ik doel op de vliegcrash in Tripoli, waarbij 70 Nederlanders zijn omgekomen en ook iemand uit onze gemeente Hof van Twente. Deze gebeurtenis, de schokkende beelden op de televisie en het breed uitgemeten verhaal van een jongen van 9 jaar die als enige de ramp heeft overleefd zijn wij nog niet helemaal vergeten, maar het is alweer een heel stuk naar achter geschoven in ons geheugen. Andere rampen en ongelukken vragen nu weer de aandacht, of niet, zoals de 16 doden in het verkeer in het Pinksterweekend. Als je tenminste niet één van de nabestaanden bent van de slachtoffers van de ramp. Of een vriend of bekende van iemand die zomaar, plotseling, niet meer terugkomt op de plek die hij of zij innam in leven en werk. Want dan is er een wond, ja een krater geslagen in het bestaan, die niet te vergeten is en eigenlijk ook nog niet te bevatten. De meesten van ons zijn geschokt door een ramp van een dergelijke omvang. Niet alleen door de omvang, maar omdat het ons zo scherp confronteert met onze kwetsbaarheid en de eindigheid van het bestaan, met de vragen ook over hoe zoiets kan gebeuren en waarom en waarom het niet voorkomen had kunnen worden. Was het menselijk falen, kunnen we iemand de schuld geven of is het een toevallige samenloop van allerlei factoren en omstandigheden?

Vragen die niet alleen gaan over deze vliegcrash, maar vragen over ons hele bestaan in deze wereld met alle gemotoriseerd en geautomatiseerd vervoer en verkeer, waar we normaal gesproken bijna blindelings op vertrouwen. Vragen waarvan we weten dat we er geen antwoorden op krijgen en gelukkig kunnen we vergeten. Want vandaag stap ik weer in de auto en morgen boek ik een vliegreis naar mijn vakantiebestemming in de zomer. Gelukkig hebben wij mensen - van God - de gave van het vergeten ontvangen, want anders zouden wij niet kunnen leven, niet in deze maatschappij en ook niet in de samenleving van vroeger.

Maar is de gave van het vergeten enkel een zegen? Dat zou ik niet durven zeggen, want vergeten kan ook hele pijnlijke gevolgen hebben.

Wel wil ik eerst nog gezegd hebben dat wanneer vergeten leidt tot vergeven, dit een geschenk is door God gegeven en aan ons mensen door God voorgedaan op grond van het leven en sterven en de opstanding van zijn Zoon Jezus Christus de Heer. Daarom ook, gelukkig dat wij mensen - van God - de gave van het vergeten en vergeven hebben ontvangen.

Want, is vergeten enkel een zegen als je in contact komt met die ander, die door het verlies van zijn of haar naaste, niet kan vergeten maar nog elke dag geconfronteerd wordt met de pijn en het verlies, met de vragen over waarom en hoe, met de lege plek aan zijn of haar zijde. Als jij dan bent vergeten wat die ander is overkomen, wordt de pijn van het verlies voor de ander alleen maar groter, juist omdat die open wond, die krater geslagen in het bestaan, niet wordt gezien of genegeerd.

Of wil ik liever vergeten. Aan de ene kant om niet geconfronteerd te worden met verdriet en verlies en de kwetsbaarheid van het bestaan en aan de andere kant omdat ik niet weet wat ik zeggen moet, niet weet hoe te troosten en daarom maar doe alsof ik vergeten ben. Ik heb immers geen woorden voor het grote verdriet van de ander. En toch ... de ander, ik wil hem of haar niet in de kou laten staan.

In het boekje "Gezocht en gekend" van Adri Visser vond ik woorden voor dat, waar geen woorden voor zijn, *troosten* (zie blz. 2 voor vervolg)

Openluchtdienst Kösterskoele
11 juli om 10.00 uur

Thema: ABC van bijbelse gymnastiek

Kerkdiensten

Zondag 6 juni Martinuskerk m.m.v. Enjoy

10.00 uur Ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: C v Kerkrentmeesters

Zondag 13 juni Martinuskerk

10.00 uur Ds. Elly E. Nordt
Eindcollecte: C v Kerkrentmeesters

Zondag 20 juni Martinuskerk

10.00 uur Mw. Dini Beuving-Dannenber

Zondag 20 juni Buurtdienst Stokkum

10.00 uur Ds. Marten Dijkstra
Eindcollecten: C v Kerkrentmeesters

Vrijdag 25 juni Zangavond Anholtskamp

19.00 uur Ds. Elly E. Nordt
Collecte: Diaconie

Zondag 27 juni Doopdienst

10.00 uur Ds. Elly E. Nordt
Eindcollecte: Diaconie

Zondag 4 juli Martinuskerk

10.00 uur Ds. Marten Dijkstra
Eindcollecte: C v Kerkrentmeesters

Zondag 11 juli Openluchtdienst in Kösterskoele

10.00 uur Ds. Hans de Jong uit Rijssen
Eindcollecte: Commissie Themadiensten

BIJ DE DIENSTEN

Stokkum: 'De wind waait waarheen hij wil', staat er in Johannes 3. Deze woorden duiden het leven van een gelovige aan, die zich laat leiden door de Geest. 'Deo volente' (betekent: indien God het wil), plaatsen sommigen onder een aankondiging van bijvoorbeeld een feest. Ze drukken daarmee uit dat niet zeker is of het allemaal doorgaat. Wij kunnen wel wat wensen, maar of God ons er ook toe in staat stelt, is niet gezegd. Maar wat mag je dan van God verwachten? Wordt het leven een spannend avontuur? Is niets zeker? Aan de hand van een episode uit het leven van Paulus overweeg ik op 20 juni op deze vragen in te gaan. Vanaf die zondag reikt het alternatieve leesrooster teksten aan over deze apostel. Maar of ik me ook werkelijk aan deze thematiek zal houden, kan ik op dit moment van schrijven nog niet zeggen, want het overleg met de voorbereidingsgroep van deze buurtdienst moet nog plaatsvinden. MD

OPPAS-KND-ZONDAGSSCHOOL

Onder kerktijd is er in het dienstgebouw crèche voor de allerkleinsten, kindernevendienst en zondagsschool voor 4 tot 12-jarigen. Gelijktijdig met het dorp is er zondagsschool in Elsen en Stokkum.

Elke zondagochtend tijdens de kerkdienst is er voor de kinderen een kinder(neven)dienst.

We gaan dan naar onze eigen ruimte waar we het verhaal van de dominee vertalen op een manier die voor

kinderen leuk en begrijpelijk is. Alle kinderen die op de basisschool zitten zijn vanzelfsprekend welkom!

JEUGDKERK

Op de derde zondag van de maand is er voor tieners van 12 tot 16 jaar jeugdkerk in het Dienstgebouw van 10 tot 11 uur.

VERVOER

Wie gebruik wil maken van vervoer naar de kerk kan contact opnemen met Janni Bussink-Pinkert, tel. 363123 (s.v.p. 's middags bellen).

Voor de Anholtskamp is Jennie Wibbelink-Wolthuis de contactpersoon, tel. 361908.

HUISKAMER VAN DE KERK

Tijdens de markt op donderdagmorgen is er in het dienstgebouw gelegenheid voor ontmoeting en gesprek bij een kop koffie of thee. De koster en aanwezige gastvrouwen heten u van 09.30 tot 12.00 uur van harte welkom.

AGENDA:

10 juni, 10.00 uur, Loosboersstraat 60: belijdeniscatechese, laatste bijeenkomst van dit seizoen.

Vervolg meditatie van blz. 1

Adri Visser dicht:

Troosten

Luisteren

De ander

Niet overstelpen met jouw woorden

Maar ruimte geven

Voor woede, angst, onmacht, verdriet

Om op verhaal te komen

Omarmen

Dichtbij zijn

Zonder te spreken

Te laten vertellen

Over de pijn

Stimuleren

Om nieuwe lijnen te zetten

Weer perspectief te zien

Iemand bewust maken

Van eigen kracht

Zelf op te kunnen staan

Het vasthouden

Van een ontredderd mens

En zijn gelijke zijn

Dat is troosten

Gelukkig hebben wij mensen – van God – de gave van het vergeten ontvangen. Om telkens opnieuw fris en nieuw naast de ander te gaan staan in zijn/haar, of mijn verdriet, om samen te treuren en elkaar te troosten. Want God zegt bij monde van de profeet Jesaja "Ik, Ik ben het die jullie troost".

Ds. Elly Nordt

Wijk Noord

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3
telefonisch spreekuur:
di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur
tel. 361238; email: martends@wanadoo.nl
vrije dag: maandag

VAKANTIE, BESTEMMING ONBEKEND

Op 5 juli begint mijn vakantie van vier weken. In voor komende gevallen, neemt ds. Elly Nordt voor mij waar. Onduidelijk is nog hoe we deze periode in zullen vullen. Hongarije blijft mij trekken. Laatst sprak ik bij een receptie met een van oorsprong Argentijnse vrouw, die in Spanje een Nederlandse jongen had leren kennen, waarvan de vader uit Iharosberény afkomstig is. Dat ligt slechts 11 kilometer ten Noorden van Csurgó. Dan ben ik een en al oor. Andere gezinsleden voelen voor een combinatie van cultuur, zon, warmte en zee. Kroatië? Of in combinatie met Hongarije, zoals dat tijdens die receptie is voorgesteld? Overigens is de gemeente in Csurgó ook uitgenodigd om deze zomer naar Markelo te komen. Maar tot dusverre is daar nog geen reactie op gekomen. Intussen hoop ik een boek te hebben ontvangen dat ingaat op de betrekkingen tussen Hongaren en Nederlanders, geschreven door Mária Ballendux-Bogyay. Dat biedt meer inzicht in wederzijdse verwachtingen.

WELKOM

Voor toeristen, die hier komen: welkom! Geniet van het mooie Twentse landschap en maak kennis met onze gemeente. Vanaf 15 juli is de kerk elke donderdagochtend open. De koffie staat klaar. Op zondagen bent u natuurlijk ook van harte welkom om met ons de kerkdienst mee te maken. Met mensen in gesprek raken over geloof en wat je bezighoudt kan persoonlijke en boeiende ontmoetingen opleveren. Wie tijdens de vakantie een andere kerk bezoekt, zou een kaart kunnen sturen van de kerk met de groeten van elders. In een bepaalde gemeente hing men al deze ansichtkaarten op in de hal. Een idee om na te volgen? Zo houden we contact en doen we nieuwe ervaringen op. Misschien zitten er wel interessante belevenissen bij.

Met vriendelijke groeten, Marten Dijkstra

Wijk Zuid

Predikant: ds. E.E. Nordt
Roggestraat 4
tel. 388892, bij geen gehoor kunt u de
telefoonbeantwoorder inspreken.
email: nordt57@hetnet.nl

Voor de jongeren die naar school gaan, is dit een spannende tijd. In het bijzonder voor hen die examens hebben gedaan en wachten op de uitslag. Maar ook de jongeren die geen examens deden, leven met de spanning of de studieresultaten voldoende zijn om door te stromen naar het volgende jaar, groep of onderdeel. Veel sterkte gewenst in deze tijd van wachten en spanning. Gefeliciteerd alvast als je geslaagd bent

en veel sterkte en vooral de moed om weer opnieuw te beginnen als je het niet gehaald hebt. Examen doen is maar één stap op de weg van het leven, al is het een belangrijke, omdat daarmee deuren geopend worden die anders gesloten blijven. Toch is het belangrijker dat wij mensen, groot en klein, oud en jong, de deuren openhouden naar elkaar, elkaar helpen en steunen. En op die manier de deur openhouden voor God en zijn liefde.

Wij voelen verbondenheid met hen die ziek zijn of het moeilijk hebben, omdat de weg van het leven niet gemakkelijk is. Jammer is het dat er niet voldoende tijd is om daarin geregeld te delen met elkaar. De gedachte aan elkaar en het gebed vermag ook veel.

De tijd van vakantie, uitrusten en op adem komen staat weer voor de deur. We hopen op mooi weer, maar vooral dat we kunnen genieten en de rust vinden om nieuwe krachten op te doen voor het komende seizoen.

Een hartelijke groet, in verbondenheid,

Ds. Elly Nordt

Diaconie

AZC

Een aantal jaren geleden hebben de diaconieën van de PKN-kerk "De Open Hof" in Rijssen, de PKN-kerk in Markelo, PKN-Hofkerk in Goor en Caritas van de Heilige Geest Parochie in Goor een fonds opgericht om mensen te ondersteunen die in het AZC verblijven en onderwijs volgen. Maar op dit punt is er geen activiteit op het AZC. Wel is er een kindercrèche daar en die wil wel eens wat extra's aanschaffen. Hiervoor worden door het COA geen financiële middelen beschikbaar gesteld. De drie diaconieën en Caritas hebben besloten om uit het fonds ieder kwartaal een bijdrage hiervoor beschikbaar te stellen.

JEUGD EN KINDERZORG.

Van de eindcollecte van de doopdienst van 27 juni wil de diaconie een gedeelte schenken aan de Prot. Christ. Ver. voor Jeugd- en Kinderzorg te Zwolle. Deze vereniging ondersteunt kinderen en jongeren in probleemsituaties. Door projecten helpt zij hen op verschillende manieren: o.a. door opvang, onderwijs of gedragstraining.

Ook buigt de VJK zich over vraagstukken die met zingeving te maken hebben. Dit doet zij door het organiseren conferenties en studiedagen.



Jeugd- en jongerenwerk

JEUGDCLUB

Op donderdagavond 20 mei 2010 was het alweer de laatste clubavond van dit seizoen. We zijn begonnen met gezamenlijk een broodje knakworst eten. Nadat we dit op hadden zijn we naar de Markelose berg gegaan. Hier aangekomen gingen we spelletjes doen, wat zeer geslaagd was. Na afloop kregen we nog een ijsje.



OPROEPOPROEPOPPOEPOPPOE!!!!

Ben je creatief, vind je het leuk om met kinderen te werken en heb je tijd en zin 1 x per 14 dagen van ± 18.00 uur tot ± 19.45 uur ons te komen helpen meld je dan aan bij één van onderstaande personen:

Hettie Hollander	tel: 362351
Madieke Roeterdink	tel: 362832

Wij hebben nu nog jeugdclub op donderdagavond, maar over deze avond kan gediscussieerd worden. Dus heeft u tijd en zin om te knutselen met kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar neem dan contact met ons op. De groepen zijn verdeeld in de leeftijdscategorie van 6 tot 9 jaar en van 9 tot 12 jaar.

De Jeugdclub start in eerste instantie op donderdagavond 16 september 2010 om 18.30 uur in het Dienstgebouw.

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie en tot ziens op 16 september 2010.

De leiding van de Jeugdclub: Madieke, Janet, Dewi en Hettie

ZONDAGSSCHOOL

Op eerste pinksterdag hadden we traditiegetrouw de afsluitingsmorgen van de Zondagsschool. Dit keer waren we op bezoek in Stokkum waar de leiding een spellencircuit had uitgezet onder het motto "Ik hou van Holland".



De kinderen werden verdeeld in groepen en deden allerlei 'oer Hollandse' spelletjes.

Zo moesten ze zaklopen en proberen al springend zo vaak mogelijk heen en weer te gaan. Het ging er fanatiek aan toe. Als echte sprinkhanen sprongen ze naar de overkant.



Een ander echt Hollands onderdeel was het koekhappen. Het ziet er zo simpel uit. Wanneer je je handen niet mag gebruiken, is het toch een stuk moeilijker dan het lijkt. Soms zou je willen dat je 10 centimeter langer was! We hebben met z'n allen genoten van het heerlijke weer en samen veel plezier gehad. Een prima afsluiting van het seizoen! Fijne vakantie en tot 5 september!

Leiding Zondagsschool

Algemeen

THEMADIENST

Themadienst Kösterskoele 11 juli 2010 om 10.00 uur

Op de eerste zondag van de zomervakantie is het weer zover: een gezellige themadienst in de open lucht. Het thema is deze keer: "ABC van Bijbelse gymnastiek". We worden er steeds vaker op gewezen dat we meer fysiek moeten bewegen. Minimaal 30 minuten per dag. Maar hoe zit dat dan met onze geestelijke beweging? Die is volgens God zeker zo belangrijk! Dus gymnastiek voor lichaam én geest, oftewel: bewegen in geloof.

Nieuwsgierig geworden? Kom dan op 11 juli a.s. naar de Kösters Koele! De dienst zal geleid worden door ds. Hans de Jong uit Rijssen en na de dienst gaan we natuurlijk weer koffie drinken mét arretjescake.

We hopen vanzelfsprekend op prachtig weer, maar mocht dat niet zo zijn dan wordt de dienst gewoon gehouden in de Martinuskerk in Markelo.

Graag tot ziens op 11 juli in de Kösters Koele!

Commissie Thema Diensten

HERVORMDE VROUWEN VERENIGING

Donderdag 6 mei zijn we met 36 dames vertrokken richting het Groningse Ter Apel, waar we een bezoek hebben gebracht aan "Het Klooster ter Apel". We reden zoveel mogelijk over gewone wegen, dus niet over de drukke autowegen. Eerst was er koffie met een kannikencarree. 't Was erg lekker!

Verdeeld in 2 groepen kregen we een rondleiding door het klooster.

De gidsen vertelden over het Klooster dat omstreeks 1465 is gesticht. Rond 1501 kreeg het klooster haar huidige vorm. De gids vertelde over de bewoners en over de inrichting.

Hij vertelde o.a. over de Kruisheren. De broeders wilden leven op de manier van de eerste Christengemeente. De Orde van het Heilig Kruis is een Orde van reguliere kanunniken met als leefregel, aandacht voor het koorgebed en pastorale taken.

We maakten een wandeling door de verschillende vertrekken.

Aan het einde van de vorige eeuw voldeed het complex niet meer aan de normen om als volwaardig museum te fungeren. De ruimten voldeden niet aan de klimatologische eisen, die een modern museum stelt. De gebouwen waren aan restauratie toe. Er waren ingrijpende aanpassingen noodzakelijk. De bezoeker moet de sfeer van het gebouw en het vroegere kloosterleven daarin kunnen proeven. Daarom worden er veel elementen uit het vroegere kloosterleven tentoongesteld, zoals een kloostercel waarin men zich terugtrok om te slapen. Rondom het klooster is een fraai park. Op de binnenplaats is een kruidentuin. Het was een interessante rondleiding.

Hierna reden we naar het vestingstadje Bourtange waar in restaurant 's Landshuys, een Westerwoldse koffietafel voor ons klaar stond. Soep, kroket, verschillende soorten brood met beleg, het kon allemaal niet



op. Na nog een korte blik op het vestingstadje te hebben geworpen ging de reis verder naar Westerbork. Hier kregen we in het Knipselmuseum, dat is gevestigd in het voormalige gemeentehuis, uitleg over de papierknipkunst. We konden zelf ook deelnemen aan het maken van figuurtjes uit papier. Verder was er een film over de papierknipkunst en het museum. We zagen originele nationale en internationale knipkunst in vele onderwerpen. Een onmiskenbaar vakmanschap. Er was nog wat tijd over en dus konden de dames nog even rondkijken in Westerbork.

Bij Herberg de Ar in Westerbork was ons afsluitende diner.

Het was een mooie gezellige dag.

Wij wensen allen een mooie zomer.

FANCY FAIR / ROMMELMARKT 2010

Zoals elk jaar zal ook dit jaar weer een fancy fair worden gehouden op de 3e zaterdag van september: **18 september van 10.00 uur tot 14.00 uur** op het Kerkplein.

Het rooster van ophalen is op de **vrijdagmiddagen van 25 juni, 18 juli, 8 augustus, 22 augustus, 3 september**.

Liefst na 3 september geen goederen meer aanbieden. Voor een afspraak om spullen te halen kunt u bellen met:

Frits van Zwol	362652
Bram de Boer	362259
Henk Eggink	363088.

Spullen moeten verkoopbaar zijn (dus geen echte rommel) en verder kunnen we geen grote kasten, bankstellen en witgoed meenemen. Bij twijfel komen we eerst kijken.

Medewerkers en vrijwilligers: reserveer alvast de datum van *18 september* in je agenda. Het gaat weer een mooie fancy fair worden!

Fancy Fair commissie

OPENKERKDAGEN



De openkerkdagen zullen dit jaar weer gehouden worden op zes donderdagochtenden van 10.00 uur tot 12.30 uur. De data zijn: 16, 23 en 30 juli en 6, 13 en 20 augustus.

Het thema voor dit jaar is: "**Creativiteit in de kerk**". Kom eens kijken naar schilderkunst van schoolkinderen en "amateur"schilders uit Markelo. Verder kunst met glaswerk, houtsnijwerk en bloemsierkunst. Of soms gewoon even luisteren naar mooie orgelmuziek.

De boekenmarkt is er natuurlijk ook weer, evenals 'handwerkspullen' (wat er allemaal niet met de hand gemaakt wordt!) en er is uiteraard ook koffie/thee en frisdrank voor de kinderen.

Komen dus..... zeker de moeite waard !

Openkerk commissie

Water en Bijbels voor Haïti

Na de allesverwoestende aardbeving in Haïti kwamen ook de bijbelgenootschappen wereldwijd in actie. Het Nederlands Bijbelgenootschap schonk meteen \$ 25.000 aan het Haïtiaans Bijbelgenootschap (HBS). Dat bedrag wordt mogelijk nog aangevuld, want via de website heeft het NBG mensen gevraagd de actie te steunen met een extra gift. Het Haïtiaans Bijbelgenootschap (HBS) gaat dit geld gebruiken voor voedsel en water voor de slachtoffers, het herstel van het kantoor van het bijbelgenootschap en de verspreiding van bijbels.

Het HBS werkt samen met het Amerikaans Bijbelgenootschap en twee internationale ontwikkelingshulporganisaties, Operation Compassion en Water Missions International. Er werden 50.000 gallons (3,785 liter per gallon) noodwater uitgedeeld. Met Water Missions International gaat het HBS tien permanente waterfilter-systemen bouwen, zodat 50.000 Haïtianen schoon drinkwater hebben.

Operation Compassion werkt via een netwerk van 600 kerken op het eiland. Samen met de verspreiding van noodwater worden 200.000 exemplaren van een boekje met bijbelse teksten, 'God is mijn schuilplaats', verspreid in lokale talen. Na het werken aan de grootste materiële nood is begonnen met het verspreiden van 50.000 Creoolse en Franse bijbels onder families, die hun bijbel verloren door de aardbeving.

De bijbelgenootschappen realiseren zich goed dat slachtoffers in eerste instantie behoefte hebben aan concrete hulp zoals water, medische hulp en onderdak. Toch mag niet onderschat worden hoe groot de behoefte aan de christelijke boodschap van ontferming onder slachtoffers is. Juist in tijden van nood wordt de bijbelse boodschap als troostend en hoopvol ervaren.

Alfabetiseringsproject in Peru

Lezen: het is zo gewoon, dat je niet beseft hoe bijzonder het is. Elke dag krijgen we heel wat tekst onder ogen die we bijna automatisch lezen. Het is haast niet voor te stellen, hoe het is als je niet lezen kunt.

Voor de Quecha-indianen in Peru is kunnen lezen helemaal niet vanzelfsprekend. Eén op de vier volwassenen is analfabeet. Voor de vrouwen ligt het percentage zelfs op 37%.

Analfabetisme is vooral onder de arme bevolking een groot probleem. En omdat mensen niet kunnen lezen en schrijven, blijft de armoede ook. Economische armoede, maar ook geestelijke armoede.

Het Bijbelgenootschap van Peru helpt deze mensen met een alfabetiseringsprogramma. Met behulp van eenvoudige bijbelboekjes leren ze lezen. Dat helpt hen echt. In het leven van elke dag. Maar ook meer dan dat. Ze leren God (beter) kennen.

Isabel Mamani uit Cusco, een van de deelnemers aan de cursus, schrijft (!) 'Ik kan nu goed lezen. Ik wil ook meer studeren in Gods woord en ben nu actief in de kerk.'

Het Peruaans bijbelgenootschap wil in 2010 opnieuw duizend Quecha-Indianen leren lezen en schrijven. Het Nederlands Bijbelgenootschap gaat hen daarbij financieel ondersteunen.

Werkgroep NBG Markelo



BIJBELLEESROOSTER

zondag	6 juni	Psalm 41
maandag	7 juni	Lucas 7:11-17
dinsdag	8 juni	Lucas 7:18-28
woensdag	9 juni	Lucas 7:29-35
donderdag	10 juni	Psalm 18:1-20
vrijdag	11 juni	Psalm 18:21-35
zaterdag	12 juni	Psalm 18:36-51
zondag	13 juni	Lucas 7:36-50
maandag	14 juni	Lucas 8:1-15
dinsdag	15 juni	Lucas 8:16-21
woensdag	16 juni	Psalm 89
donderdag	17 juni	Lucas 8:22-39
vrijdag	18 juni	Lucas 8:40-56
zaterdag	19 juni	Psalm 89:1-15
zondag	20 juni	Psalm 89:16-38
maandag	21 juni	Psalm 89:39-53
dinsdag	22 juni	Lucas 9:1-9
woensdag	23 juni	Lucas 9:10-17
donderdag	24 juni	Lucas 9:18-27
vrijdag	25 juni	Lucas 9:28-36
zaterdag	26 juni	Lucas 9:37-50
zondag	27 juni	Lucas 9:51-62
maandag	28 juni	1 Timoteüs 1:1-11
dinsdag	29 juni	1 Timoteüs 1:12-20
woensdag	30 juni	Jeremia 15:1-9
donderdag	1 juli	Jeremia 15:10-21
vrijdag	2 juli	Jeremia 16:1-9
zaterdag	3 juli	Jeremia 16:10-18
zondag	4 juli	1 Timoteüs 2:1-7
maandag	5 juli	1 Timoteüs 2:8-15
dinsdag	6 juli	1 Timoteüs 3:1-13
woensdag	7 juli	1 Timoteüs 3:14-4:10
donderdag	8 juli	Psalm 69:1-16
vrijdag	9 juli	Psalm 69:17-37
zaterdag	10 juli	Lucas 10:1-16
zondag	11 juli	Lucas 10:17-24
maandag	12 juli	Lucas 10:25-37
dinsdag	13 juli	Lucas 10:38-42
woensdag	14 juli	Psalm 15



Waarom nog zending in de 21^e eeuw?



Vroeger was zending 'met een Bijbel onder de arm de rimboe in'.

In onze tijd is zending tweerichtingsverkeer.

Als christenen kunnen we elkaar wereldwijd inspireren en versterken.

Wij geloven in gemeentes die levendig en gastvrij zijn en dat het evangelie overall ter wereld verzoening en bevrijding kan brengen.

Kerken en Christenen zijn als het ware één wereldwijde familie en het is duidelijk dat kerken in arme landen meer financiële steun nodig hebben dan in rijkere landen.

Daar waar kerken worden onderdrukt of lijden onder geweld, onrecht of armoede, is onze hulp met menskracht of met financiën des te meer nodig. Wij kunnen ons laten inspireren door talloze voorbeelden van 'geloofshelden' in het Zuiden.

Omdat met Pinksteren de kracht van de Heilige Geest begon, willen we dat doorgeven, zodat mensen, waar en wie ze ook zijn, vanuit het Evangelie bevrijding, verzoening en bemoediging ervaren.

Giften 1-1-2010 t/m 26-05-2010:

CvK-kerk: S. 10,00 / V-T. 5,00 / B-D. 5,00 / K. 5,00 / E-W. 10,00 / K-G. 10,00 / B. 5,00 / B-S. 5,00 / H. 20,00 / G. 45,00 / E-M. 25,00 / H-G. 5,00 / K-E. 5,00 / B. 10,00 / S. 20,00 / H. 10,00 / P-H. 20,00 / A. 10,00 / S-N. 10,00 / n.n. 5,00 / M. 5,00 / O-L. 9,00 / P. 10,00 / L. 10,00 / B. 5,00 / H. 5,00 / B. 10,00 / TS. 10,00 / H. 10,00 / B-S. 10,00 / N-KIT. 10,00 / S. 5,00 / W. 10,00 / K-W. 10,00 / P. 10,00 / P-H. 10,00 / H. 10,00 / Z. 5,00 / I. 50,00 / B-B. 10,00 / V-W. 10,00 / n.n. 5,00 / W. 5,00 / B. 5,00 / H-H. 10,00 / I. 15,00 / V. 50,00 / P. 5,00 / S-B. 10,00 / L. 5,00 / HBK. 15,00 / S. 5,00 / P. 40,00 / B. 10,00 / Z. 10,00 / Zondagsschool: P-H. 10,00 Orgelfonds: L. 20,00

Verjaardagfondsen per kas: H. 5,00 / KIT. 10,00 / N. 5,00 / K-W. 10,00 / K-K. 10,00 / E. 10,00 / S-V. 5,00 / K-G. 10,00 / S-N. 10,00 / K. 10,00 / R-L. 10,00 / B. 10,00 / O. 5,00 / S-R. 10,00 / G-R. 10,00 / E-S. 10,00 / R. 10,00 / L. 100,00 / K. 5,00 / D-S. 10,00 / O-N. 5,00 / H.S. 5,00 / W. 5,00 / aan acc.giro's : 48,00.

Onderhoudfondsen: P. 10,00

Diaconie: alg.: P. 10,00 / E. 10,00 / n.n. 20,00 / KIT. 15,00 / NG. 3,00 /

Kalenders: div. € 61,00.

Bloemen: P-R. 10,00 / R. 5,00 / A. 25,00 / Z. 5,00 / B-L. 15,00 / L. 5,00 / B-S. 5,00 / tH. 10,00 / B. 10,00 / D-R. 10,00 / B. 5,00 / MK. 5,00 / S-M. 10,00 / N-K. 10,00 / R-W. 10,00 / K. 10,00 / E. 5,00 / KIV. 10,00 / B. 5,00 / S. 5,00 / V. 10,00 / n.n. 5,00 / n.n. 10,00 / S-L. 10,00 / H. 10,00 / KIT. 20,00 / V. 10,00 / N. 10,00 / tV. 10,00 / E-E. 5,00 / I. 15,00 / S-B. 20,00 / K-M. 10,00 / N-KO. 10,00 / H-K. 10,00 / B-N. 10,00 / V. 5,00 / V. 10,00 / P. 10,00 / D. 5,00 / E-N. 10,00 / JS. 5,00 / H. 10,00 / K-B. 5,00 / HE. 8,00 / N. 5,00 / D. 5,00 / S-M. 10,00 /

Pinksterbloemen: W. 10,00 / n.n. 10,00 / div. 12,20

Collecten van 1 jan 2010 t/m 23 mei 2010:

Datum	CvK	Diac	Eindc.	Doel
03-01	26,39	26,39	65,80	CvK:Orgelfonds
10-01	23,03	23,03	60,55	CvK: Onderhoudfondsen
10-01	18,95	18,95	64,55	Stokkum Onderh.fondsen
17-01		682,88	281,85	Haïti +Jeugdwerk
24-01	32,45	32,45	55,80	CvK.+Diac.
29-01			67,00	Diac Anholtskamp
31-01	62,81	62,80	173,70	Diac. Effatha
07-02	56,61	56,60	161,30	Diac. Werelddiaconaat
14-02	40,02	40,02	99,35	CvK-Renovatie dienstgeb.
21-02	39,11	39,11	89,40	Diac. .st.Nieuw Begin

26-02			87,85	Diac. Anholtskamp
28-02	48,02	48,01	124,72	Diaconie
07-03	32,22	32,21	91,95	Dorp: CvK. Kerkblad
07-03	34,45	34,45	77,40	Elsens CvK .Kerkblad
10-03	48,30	48,30		Brookschole CvK.+Diac.
14-03	48,10	48,10	115,59	Comm.Themadienst
14-03	26,43	26,42	71,30	Stokkum: Onderhoudfondsen
21-03	36,37	36,37	101,61	Diac. Roosevelthuis
26-03			73,20	Diac. Anholtskamp
28-03	45,11	45,10	116,90	Onderhoudfondsen
01-04	20,25	20,25		Diac.+CvK
02-04			33,50	Diac. Anholtskamp
03-04	17,15	17,15		Diac. + CvK
04-04	99,77	99,76	259,80	Paascollecte
11-04	67,78	67,77	180,25	Diac. JOP Jeugdwerk
18-04	47,39	47,38	106,20	Diac. Zwieseborg gehandc.
23-04			91,60	Diac. Anholtskamp
25-04	77,19	77,19	167,75	CvK.
02-05	40,71	40,71	95,20	CvK.
09-05	44,84	44,83	85,60	Dorp. CvK. Alg.kerkenwerk
09-05	24,10	24,10	49,10	Elsens:CvK. Alg.kerkenwerk
13-05	15,12	15,11	34,60	Diac.
16-05	44,45	44,45	78,95	Diac. + CvK.
23-05	105,04	105,04	269,77	Z.W.O.Theol.Inst.Pakistan

ZALENVERHUUR

Waar? Dienstgebouw
Voor al uw Vergaderingen / bijeenkomsten / workshops
Aantal 5 tot 150 personen
Info Jeroen Noltus
Tel. 363890
Email: dienstgeb@pkn-markelo.nl

Verslag van de synodevergadering van 22 en 23 april 2010.



Nieuwe Bijbelvertaling.

In 2004 werd de nieuwe Bijbelvertaling, die sindsdien in grote aantallen werd verkocht, door de synode vrij gegeven voor "beproeving". Veel kerkelijke gemeenten en classes hebben hun mening over die vertaling kenbaar gemaakt, overwegend positief. Maar er waren ook veel mensen die problemen hadden met de vertaling, vooral dominees, die vonden dat de vertaling te ver afstond van de grondtaal. We hebben in de kerk al twee vertalingen, de aloude Statenvertaling en de NBG-vertaling van 1951, de nieuwe vertaling moest aan twee wat tegenstrijdige eisen voldoen: brontaalgetrouw en doeltaalgericht. Dat aan de tweede eis was voldaan stond niet ter discussie, maar velen vonden dat daardoor veel verloren was gegaan voor de eerste eis. De kerk heeft nu dus 3 voor de eredienst "aangewezen" Bijbels. Daarnaast bestaan er andere vertalingen die natuurlijk ook gebruikt kunnen worden. Zo is het in studiekringen altijd goed om andere vertalingen, ook in andere talen, te benutten. Een voorstel om meer vertalingen voor de kerkdienst "aan te wijzen", zoals de Friese en de Twentse vertalingen, haalde de eindstreep niet. Wel werd en passant besloten om de Herziene Statenvertaling, eind 2010 klaar, als opvolger van de Statenvertaling te aanvaarden, die overigens niet wordt gezien als een nieuwe vertaling.

Theologische opleidingen

De Protestantse Theologische Universiteit, de PThU, is opgericht in april 2006 en is ontstaan uit een fusie van de opleidingen van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk. Bij die gelegenheid is gekozen voor 3 vestigingsplaatsen: Kampen, Leiden en Utrecht. Het bestuur van de PThU is nu bezig met een soort evaluatie en kwam met een tussentijds verslag. Op basis van een paar doelstellingen en de opgedane ervaringen wil het bestuur voor andere vestigingsplaatsen kiezen. Die moeten zodanig zijn dat de opleiding plaats vindt in een academische omgeving en ook moeten er voldoende studenten zijn om de kosten beheersbaar te houden. Daarom valt Kampen af, ook Utrecht en Leiden passen niet meer in het plaatje van de toekomst. Gedacht wordt aan Groningen en Amsterdam (VU). De hervestiging zou in 2012 zijn beslag kunnen krijgen. De generale synode moet in november een besluit nemen over deze plannen. De PThU maakt ook gebruik van het conferentiecentrum HydePark. Of dat zo moet blijven wordt gezien in een breder kader. Een discussie over de gebouwen van de Protestantse Kerk staat in november op de agenda van de synode.

Ledenadministratie

Na het volledig mislukte project dat onder de naam Numeri was opgezet is een nieuwe start gemaakt met de ontwikkeling van een digitale ledenadministratie voor de kerk, geschikt voor plaatselijk en landelijk gebruik. Dat project wordt nu begeleid door een commissie van deskundigen uit lokale kerkelijke gemeenten. Er werd in de synode een demonstratie gegeven waarbij werd getoond hoe een lokale administrateur er mee kan werken en wat het Dienstencentrum er mee kan. Het is een programma dat je benadert via een webbrowser zoals Internet Explorer. Het voordeel daarvan is dat je het vanaf elke op internet aangesloten computer kunt benaderen, er is geen installatie van een programma op de eigen computer nodig. Dat vereist wel extra beveiligingen. Dit is geregeld door het gebruik van een gebruikersnaam, een wachtwoord en een dongle (een soort USB stick die afhankelijk van allerlei gegevens een code aanmaakt). Per gebruiker worden de bevoegdheden vastgesteld, zodat een administrateur van de ene gemeente niet in de gegevens van een andere gemeente kan komen. Er zijn ook informatieelden die slechts voor één enkele gebruiker toegankelijk zijn, bijv. voor de pastorale notities van een predikant. Voor allerlei praktische zaken zijn ook geselecteerde en gesorteerde gegevens direct in programma's als Excel uit te voeren, zoals een adreslijst van pastorale eenheden per straat of postcode, om maar iets te noemen.

Er zullen informatiebijeenkomsten over het systeem worden georganiseerd, voor onze regio is dat op 25 mei in het Kerkelijk Centrum "De Overkant", Kerkplein 22, Dalfsen.

Kerk in Actie en ICCO

Voor de tweede keer werd in de synode gesproken over de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO.

Er lag een evaluatie ter tafel. In de discussie werd benadrukt dat in de samenwerking het belang van het kerkelijk aspect van het werk niet verloren mag gaan. De nieuwe wijze van werken van ICCO en Kerk in Actie wordt gekenmerkt door drie hoofdlijnen: Programatisch werken, Co-responsibility en Decentralisatie (ProCoDe). De decentralisatie wordt heel nadrukkelijk zichtbaar in de oprichting van acht regiokantoren in diverse regio's in het Zuiden. Daar worden in samenwerking met regionale partners (co-responsibility) programma's uitgevoerd, waarbij de verantwoordelijkheid voor dat werk ook daar ligt en het werk niet centraal uit Utrecht aangestuurd wordt.

Voor een goed begrip vermeld ik dat ICCO in 1964 is opgericht door de Stichting Oecumenische Hulp, de Nederlandse Zendingsraad en de Zendingen van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland. De wortels van ICCO liggen in de PKN en die oude relatie wordt nu weer versterkt. De synode constateerde dat het werk van Kerk in Actie zich in de samenwerking met ICCO goed kan ontwikkelen. De samenwerking komt stellig weer aan de orde in de synode, en al weer spoedig, aan de hand van een evaluatie van het decentralisatieproces.

Diaken Henk Zomer

Protestantse gemeente Markelo (www.pkn-markelo.nl)

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo
Tel: 0547-363890 fax: 0547-276637

Redactie Markelo's kerkblad:

Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709
Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439
Hr. A. Oostdijk, Loosboersstraat 60, tel. 362069
Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652
Het eerstvolgende nummer verschijnt op **12 juli 2010**
Inleveren kopij vóór donderdag **1 juli 2010** liefst via
E-mail: kerkblad@pkn-markelo.nl

Kerkenraad:

Preses: Dhr. H. Linde
Stationsstraat 39 tel. 361999
Scriba: Dhr. J.J. Haas
Tolweg 40b tel. 362063
Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890
E-mail: dienstgeb@pkn-markelo.nl

Voorgangers:

Ds. Elly E. Nordt, Roggestraat 4 tel. 388892
Ds. Marten Dijkstra, Tolweg 3 tel. 361238

Kerkelijk bureau:

Mevr. H.T. Aanstoot - Meijerink
Openingstijden: ma. 9-12 uur; wo. 9-12 uur; vr. 9-12 uur
adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242
E-mail: kerkburo-markelo@hetnet.nl

Betaalnummers College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente:

Postbank: 813891 - Rabobank: 34.07.01.153

Rekeningnummer Diaconie Protestantse Gemeente:

Rabobank: 34.07.00.327