



MARTINUSKERK

87^e jaargang, nr. 733 januari / februari 2010

Markelo's Kerkblad

Uitgave van de
Protestantse gemeente Markelo

Internet: www.pkn-markelo.nl

OUD ZEER

In de maand januari hebben we kunnen genieten van prachtig besneeuwde landschappen. Al zijn er ook die blij zijn, wanneer het weer voorjaar is. Omdat een koude winter met ijzel of sneeuw overlast geeft en men bang is om te vallen. En je hoeft niet oud te zijn om wat te breken, zoals sommige pechvogels in Markelo dicht bij huis of op de ijsbaan hebben ervaren. Tot nu toe heb ik zelf nog geluk gehad, maar het kan heel anders.

Intussen is het wat aan het dooien en wordt de sneeuw pappig. Je moet in bepaalde straten nog wel uitkijken, wil je niet alsnog onderuitgaan. Of er nog een nieuwe vorstperiode aankomt, zal de tijd leren. Soms is een elfstedentocht pas eind februari verreden, dus wie weet. Maar vroeg of laat komt de nog harde grond weer in zicht.



Dat doet me denken aan minder prettige herinneringen, die soms bovenkomen, wanneer je iemand tegenkomt met wie je ooit ruzie hebt gehad. Een opmerking kan oud zeer boven halen. Een negatieve ervaring kan een stuk boosheid opnieuw aanwakkeren. Zelfs als je daar een grote laag zand over had gedaan, komt er toch weer een stuk venijn boven. Je had het ooit vergeven, maar nu wind je je opnieuw op. Van de vergevingsgezindheid van toen blijft dan weinig meer over.

Een mens kan snel worden geraakt. Je hebt je driften niet altijd in de hand. Vergeven is wat anders dan vergeten. En juist als die oude herinneringen weer de kop opsteken, valt het moeilijk om in die vergeving terug te keren. Het is net als met sneeuw, dat de harde lagen bedekt en verzacht. Zo lang die sneeuw er ligt, zie je niet meer een harde

ondergrond. Maar die laag is er nog wel. En wanneer dan de temperaturen omhoog gaan, komt dat weer te voorschijn.

Liefde bedekt tal van zonden, schrijft de apostel Petrus. In de eerste brief aan de gemeente te Corinthe staat iets dergelijks: liefde verdraagt alles. Maar daar zul je soms wel voor moeten knokken. Het gaat niet vanzelf. Dan is er deze keuze: verhard ik of ben ik wederom bereid om te vergeven?

Je hoeft niet vrienden te worden om toch over iets heen te kunnen stappen. Het hoeft niet te betekenen dat je anderen gelijk geeft. Het tegendeel kan waar zijn. Maar anders spreken we toch ook niet over vergeven? Dan is er vaak toch wat gebeurd of gezegd dat oneerlijk is of kwetsend?

Je kunt niet altijd meer veranderen wat er is gebeurd.

Je kunt wel bepa-

len hoe je verder wilt. Het maakt dan een groot verschil of je haatdragend wordt of mild bent. Jezus vraagt ons om onze schuldenaars te vergeven, zoals God ook ons vergeeft. Dat is niet altijd makkelijk, maar wat scheelt het een hoop wanneer sluimerende conflicten op deze wijze in de kiem worden gesmoord. Het maakt het leven een stuk aangenamer. Denk u die mensen in bij wie je altijd met plezier komt. Wat voor type mensen zijn dat? Gooien die met modder? Of zijn die in staat om vriendelijk te blijven? Ik wens ons nog vrachten sneeuw toe. Opdat er heel wat blijft bedekt. MD

*Welkom in de gezinsdienst
7 februari 10.00 uur*

Kerkdiensten

Vrijdag 29 januari, Zangavond Anholtskamp

19.00 uur Ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie

Zondag 31 januari, Bevestiging ambtsdragers

10.00 uur Ds. E.E. Nordt
Eindcollecte: Diaconie - Effatha

Zondag 7 februari, gezinsdienst

10.00 uur Ds. E.E. Nordt
Eindcollecte: Diac. - Werelddiaconaat

Zondag 14 februari

10.00 uur Ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: CvK - Renovatie dienstgebouw

Zondag 21 februari

10.00 uur Ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diac – Stichting Nieuw Begin

Vrijdag 26 februari, Zangavond Anholtskamp

19.00 uur Ds. E.E. Nordt
Eindcollecte: Diaconie

Zondag 28 februari, Doopdienst

10.00 uur Ds. E.E. Nordt
Eindcollecte: Diaconie

Zondag 7 maart, Martinuskerk

10.00 uur Ds. E.E. Nordt

Zondag 7 maart, Elsen buurtdienst

10.00 uur Ds. M. Dijkstra
Eindcollectes: CvK – kerkblad

Woensdag 10 maart, Brookschole

Biddag voor gewas
20.00 uur Ds. M. Dijkstra
Eindcollecte: Diaconie en Kerk

OPPAS-KINDERNEVENDDIENST-ZONDAGSSCHOOL

Onder kerktijd is er in het dienstgebouw crèche voor de allerkleinsten, kindernevendienst en zondagsschool voor 4 tot 12-jarigen. Gelijkzeitig met het dorp is er zondagsschool in Elsen en Stokkum.

JEUGDKERK

Op de derde zondag van de maand is er voor tieners van 12 tot 16 jaar jeugdkerk in het Dienstgebouw van 10 tot 11 uur.

VERVOER

Wie gebruik wil maken van vervoer naar de kerk kan contact opnemen met Janni Bussink-Pinkert, tel. 363123 (s.v.p. 's middags bellen). Voor de Anholtskamp is Jennie Wibbelink-Wolthuis de contactpersoon, tel. 361908.

HUISKAMER VAN DE KERK

Tijdens de markt op donderdagmorgen is er in het dienstgebouw gelegenheid voor ontmoeting en gesprek bij een kop koffie of thee. De koster en aanwezige gastvrouwen heten u van 09.30 tot 12.00 uur van harte welkom.

BIJ DE DIENSTEN

Zangavond 29 januari 19.00 uur Anholtskamp

Gezinsdienst 7 februari: Deze dienst is bestemd voor iedereen, maar we zullen in het bijzonder aandacht besteden aan de kinderen. Wat we zullen doen, is op dit moment nog niet bekend, maar u en jij bent van harte welkom deze dienst mee te maken.

Doopdienst 28 februari: De doopzitting hiervoor wordt gehouden op donderdag **18 februari om 20.00** uur in het Dienstgebouw. Kunnen jullie op deze avond niet aanwezig zijn om de doop van jullie kind aan te vragen, neem dan contact op met ds. Elly Nordt tel. 388892.

Buurtdienst Herike-Elsen 7 maart: De voorbereidingen moeten op het moment van schrijven nog beginnen, maar hopelijk vinden velen de weg naar het school- en buurtgebouw en hebben we een goed samen zijn. M.D.

Biddag 10 maart: Op deze dag mag ik met u overdenken welke verwachtingen wij hebben van de persoonlijke levenssituatie en economie. Dan is het een ooit door de overheid ingestelde biddag voor gewas en arbeid. U bent die woensdagavond welkom in de Brookschole. M.D.



GEDOOPTEN

Op zondag 17 januari waren er maar liefst zeven dopelingen, te weten: Sophie Boode, Maud Hoevink, Mees Kornet, Danica Schreurs, Peter Schreuder, Myrthe Semmekrot en Teun Wes.

AGENDA:

Belijdeniscatechese:

2 februari 13.30 uur: Loosboersstraat 60.

9 februari 13.30 uur: Oldenhof 13

Mannenclub:

3 februari 10.00 uur: in het dienstgebouw.

3 maart 10.00 uur: in het dienstgebouw

Avond over liturgie (de gang van de kerkdienst):

4 februari 20.00 uur: Dienstgebouw.

Iedere avond staat op zichzelf, dus ook als u of jij niet eerder bent geweest, bent u van harte welkom. Hebt u vragen over de vorm waarin de liturgie nu gevierd wordt, kom dan eens kijken en stel uw vragen.

Rondom de Zonneweg (gespreksgroep):

24 februari 20.15 uur: Fokkerstraat 37

Wijk Noord

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3
telefonisch spreekuur:

di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur
tel. 361238; email: martends@wanadoo.nl
vrije dag: maandag

WIJ GEDENKEN

Op zondag 29 november 2009 stond het leven van Derk Roessink in een kleine tijd stil. Dick overleed plotseling op de leeftijd van 74 jaar. Samen met zijn vrouw woonde hij aan de Wiemerinkweg 4 te Markelo.

Dick is geboren in Geesteren, maar trouwde met Jo die uit Markelo kwam. Na een periode in het Westen bij de Hoogovens gewerkt te hebben en daar een gezin te hebben gesticht, kwam het gezin via een periode in Hengelo weer terug in Markelo. Dick was een gewaardeerd elektromonteur. Voor het redden van een collega bij een kortsluiting in een verdelerkast aan de Irenestraat heeft hij een oorkonde van het Carnegie – Heldenfonds ontvangen. Muziek – spelen op de accordeon – en de jacht waren voor Dick zijn lust en zijn leven. Jarenlang zette hij zich in voor het verenigingsleven in Markelo. Dick was een zorgzame, soms overbezorgde, man en vader op wie vrouw en kinderen erg trots zijn, want Dick was ook trots op hen, al uitte hij dat niet met woorden. Dick was een man die wij met woorden proberen te gedenken, maar die wij eigenlijk alleen maar in een tijd van stilte kunnen gedenken om zijn daden, zijn oprechtheid, zijn liefde en zorg.

Dit deden wij in de dienst van afscheid op vrijdag 4 december 2009. We luisterden naar muziek waar Dick van hield en ook Tijmen, de kleinzoon, maakte muziek door te spelen op gitaar. Wij stonden stil bij woorden uit het boek Prediker over een tijd van genieten en een tijd van afscheid nemen. Op de algemene begraafplaats hebben we het lichaam van Dick toevertrouwd aan de aarde. Wij bidden de Heer onze God om troost, moed en kracht voor Jo Roessink, de kinderen en de kleinkinderen.

Ds. Ely Nordt

Op 1 december 2009 overleed na een kort ziekbed op de leeftijd van 63 jaar Jan Hendrik ten Tije van de Keite aan de Oude Rijssenseweg 19. Hij had al langer last van bepaalde klachten, maar toen was nog niet duidelijk hoe ernstig de situatie was. Eerder dan gewenst heeft hij afscheid moeten nemen van zijn vrouw Gerda, de kinderen en kleinkinderen. Hij heeft de camping los moeten laten, waar hij zich met zo veel toewijding aan gegeven had. En al die mensen met wie een band was opgebouwd. Jan was belezen, had hart voor de natuur en was serieus. Wat hij deed was goed overdacht. In zijn jeugd jaren was hij met zijn vader opgenomen in een sanatorium. Diens ziekbed heeft hij moeilijk kunnen rijmen met een liefdevolle God. Toch liet het geloof hem nooit helemaal los. In het laatst hervond hij een stuk vertrouwen. In de kring van zijn meest nabije familie hebben we in de aula op de Markelose begraafplaats bij zijn leven stil gestaan en herinneringen opgehaald. Moge God troost en kracht geven.

Na een geleidelijk afnemende gezondheid overleed op 9 december op 79-jarige leeftijd Hendrika (Henny) Brinks-Harkink. Ze was opgenomen in het ziekenhuis

in Deventer, terwijl ze nog maar pas van revalidatie was teruggekeerd naar huis aan de Taets van Amerongenstraat 2-3. In haar verliest haar man Henk Brinks een trouwe tochtgenoot, met wie hij vele jaren verbonden is geweest in voor- en tegenspoed. Zij kwam van het Gelderse Laren, hij van de kant van Holten. Vanaf hun trouwen in 1952 hebben ze op verschillende plaatsen gewoond, totdat ze in de jaren '90 vanuit Heino naar de Kuperskamp in Markelo trokken. Een kinderwens is niet uitgekomen. Toch hebben vele kinderen hun weg gevonden naar hun woning, waar ze liefdevol werden ontvangen. Ze heeft nog een tijd op dansen gezeten, totdat haar conditie dat niet meer toeliet. Vroeger had ze bij familie in de huishouding geholpen, nu was ze zelf meer aangewezen op hulp. In het crematorium 'Steenbrugge' te Diepenveen is vertolkt dat ook God een trouwe bondgenoot is, in wiens handen we ons leven en dat van onze geliefden mogen toevertrouwen.

Op 14 december stierf vrij onverwacht Gerritjen Hendrika Teela-Pinkert in haar appartement aan de Noordachtereschweg 3-116. Ze is geboren aan de Stokkumerweg en was de oudste uit een gezin van vier kinderen. In 1950 trouwde ze met Gerrit Teela en ging wonen op de boerderij aan de Driebelsterweg. Hun oudste kind overleed kort na zijn geboorte. Daarna kregen ze nog twee dochters en een zoon. Van het boerenbedrijf werd later een camping gemaakt. Toen ze deze na een drukke en enerverende periode van de hand hadden gedaan, zijn ze beiden verhuisd naar het dorp. Na een afnemende gezondheid overleed haar man in 2007. Een jaar later ging zij naar de Esch. Ze was een vrouw, die zei wat ze vond, maar haar diepere gevoelens niet direct bloot gaf. Ze mocht graag buiten bezig zijn in de (moes)tuin, kon lekker koken en hield ervan om spelletjes te doen met de kleinkinderen. Tijdens de crematieplechtigheid in het crematorium te Diepenveen haalden we haar belijdenstekst (Johannes 5: 21) aan, dat verwijst naar de opstanding uit de dood. In die hoop hebben we afscheid van haar genomen. Gerritje is 88 jaar geworden.

Op de hoge leeftijd van 105 jaar overleed op 8 januari 2010 Willemina Bolink-Leefink, bijgenaamd Mientje Kamers. Ze is geboren en getogen op de boerderij aan de Hogedijk 4 in een gezin van acht kinderen. Vanaf haar twaalfde jaar is ze bij verschillende boeren in betrekking geweest. Dat werk zette ze thuis voort, toen ze trouwde met Arend-Jan Bolink uit Holten. Ze kregen twee zoons en een dochter. In 1975 overleed haar man, in 2001 moest ze het verlies van een zoon meemaken. Op haar oude dag is ze met de naast haar wonende dochter en schoonzoon mee verhuisd naar de Tolweg. De laatste jaren verbleef ze op de verzorging in de Anholtskamp, nadat de rechterarm niet meer goed herstelde van een breuk. Hard werken, goed eten en de hulp van boven, dat was haar reactie als men vroeg naar haar geheim. Wat zeker heeft geholpen is haar positieve instelling. Haar stralende lach, vriendelijke aard en gevatte antwoorden maakten haar een plezierige vrouw om te bezoeken. Met handwerken was ze een klasse apart. Ik zie nog voor me hoe ze als honderdjarige bij ons achter in een helikopter opsteeg. Op de dag van haar begrafenis stonden we stil bij een bijzonder en uniek mens. We

zongen de liederen, waar zij van hield als uitdrukking van haar geloof in God.

In het ziekenhuis in Deventer kwam op 9 januari een einde aan het leven van Jan Albert Oplaat, ook bekend als Jan van de Weuste. Hij kwam van Brook, maar groeide op aan de Winterkamperweg 26, waar zijn ouders met hem en zijn zuster naartoe waren verhuisd. In 1955 trouwde hij met Annie Berghuis van Ambt Delden. Ze kregen zes kinderen van wie de beide zoons op oudere leeftijd mee gingen helpen op de boerderij. Daarnaast heeft hij nog 30 jaar lang melk bij boeren opgehaald. Na een bedrijfsongeval moest hij het rustiger aan doen. Maar hij was geen man om maar wat op de stoel te zitten. Vele uren heeft hij besteed aan het in elkaar vlechten van restanten aan touw. Hij hield ervan om buiten te zijn en heeft duizenden kilometers afgelegd op de fiets. Hij gaf niet snel op, was een sterke persoonlijkheid en trots op wat er was bereikt. Tijdens de uitvaartdienst lazen we uit Prediker 3 over het leven in al zijn aspecten en een God, die ons verstand te boven gaat. In het geloof dat deze God de Bron van leven is hebben we op de begraafplaats te Markelo een laatste groet aan Jan gebracht. Hij is 75 jaar geworden.

Met vriendelijke groeten, ds. M. Dijkstra

Wijk Zuid

Predikant: ds. E.E. Nordt
Roggestraat 4
tel. 388892, bij geen gehoor kunt u de
telefoonbeantwoorder inspreken.
email: nordt57@hetnet.nl

WIJ GEDENKEN

Toch nog onverwacht kwam er op 28 december 2009 een einde aan het leven van Aaltje Nijkamp – Klein Horsman. Aaltje is 84 jaar geworden, bijna 85, want haar geboortedag was 22 januari 1925.

Aaltje was geboren aan de Holterweg, maar het grootste deel van haar leven, namelijk vanaf 1946, woonde ze aan de Stobbendijk 5 te Markelo. In 1946 is ze getrouwd met de Heer A.J. Nijkamp en heeft ze haar kracht en inzet gegeven aan de boerderij en het boerenbedrijf. Ze zorgde voor het voorhuis en voor man en dochter en ook lange tijd voor de schoonouders en later kwam haar eigen vader nog aan de Stobbendijk wonen. Aaltje was een bezige vrouw, die graag zorgde. Haar lust en haar leven was de tuin en het kasje waar ze zaden en stekjes kweekte en aardappelen voortrok om in de zomer de eerste te zijn die nieuwe aardappelen uit eigen tuin kon eten. Ze genoot van de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. Mooi vond ze het dat de kleinzoon met zijn gezin in het achterhuis was komen wonen.

Op zaterdag 2 januari 2010 namen we afscheid van Aaltje Nijkamp – Klein Horsman in een dienst in het Dienstgebouw. We gedachten een lieve vrouw, een zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder. We zochten troost en steun bij de Heer, die een Herder is voor allen die Hem nodig hebben en in Zijn armen rust zoeken.

Op de Algemene Begraafplaats vertrouwden we Aaltje Nijkamp – Klein Horsman toe aan de aarde en legde haar in de handen van de Heer.

GEBOREN

Op het geboortekaartje staat:

Geluk kent vele vormen....

... lief, teder, klein en blij

Eén ding weten we nu zeker,

Compleet geluk, dat ben jij.

Blij en gelukkig laten Frank en Debby Hargeerds weten dat ze de ouders zijn geworden van Allison Megan. Allison is geboren op 10 december 2009. Ze heeft een broer Dylan en een zus Caitlynn. Dit gezin woont aan de Brikkenweg 6 te Markelo.

Van harte willen we het gezin Hargeerds feliciteren met dochter en zusje Allison en wensen hen zegen toe van de Heer onze God.

Een hartelijke groet, Ds. Elly Nordt

Kerkenraad

Versterken onderlinge verbondenheid

Als u/jij lid bent van de Protestantse gemeente te Markelo (21+) dan komt er de komende weken iemand bij u/jou aan de deur voor de Aktie Kerkbalans. Samen met deze Aktie wil de kerkenraad een kleine enquête houden over hoe u/jij e.e.a. binnen onze gemeente ervaart.

Dankzij de predikanten en de vele vrijwilligers lopen veel dingen op rolletjes. Vragen blijven er echter altijd. Af en toe moet er bijgestuurd worden, zijn er aanpassingen nodig. Ook door u/jou als gemeentelid zal wel eens gedacht worden..... moet dit nu zó, kan dit niet anders? En dan is de vraag aan u/jou en ons: hoe dan?

Door het invullen van de enquête vragen wij u/jou met ons mee te denken, zodat wij er mee aan het werk kunnen. Op deze manier kunnen we de onderlinge verbondenheid versterken.

De drukke decembermaand is voorbij, met de vele, verschillende en goed bezochte kerstdiensten. Ieder heeft op eigen wijze het geboortefeest / vernieuwing kunnen beleven, om zó, verlicht, het komende jaar weer in te kunnen gaan.

Veel werk en tijd is gestoken in de voorbereiding en uitvoering van deze diensten. Ondanks grote inzet, kwamen ons toch enkele vragen / klachten ter ore. Deze worden meegenomen naar de voorbereiding van Kerst 2010!

In de eerste vergadering van het nieuwe jaar moesten we al meteen afscheid nemen van 6 ambtsdragers. Nadat ze allen persoonlijk waren bedankt voor al hun werkzaamheden op kerkelijk gebied, lieten enkelen weten dat ze "achter de schermen" nog hand- en spandiensten blijven vervullen. Daar zijn we zeer blij mee.

Gelukkig zijn er een aantal mensen bereid gevonden om de Kerkenraadkring te komen versterken en een drietal gaat de tweede ambtsperiode in!

De kerkenraad kan hierbij de namen doorgeven van hen die in de dienst van **31 januari 2010** zullen worden bevestigd / herbevestigd / voorgesteld.

Bevestigd:

Mevr. W. Schoneveld - Woestenenk (diaken)

Mevr. A. van Vrouwerff (ouderl. / kerkrentmeester)

Hr. W. Wes (kerkrentmeester)

Mevr. G. Vedders - Vasters (ouderling)

Herbevestigd:

Mevr. P. van Til- Ordelman (ouderling)

Mevr. J. v d Noort-Knobben (ouderl. / kerkrentmeester)

Hr. A. Oostdijk (diaken)

Voorgesteld:

Mevr. T.Hoogendam-ten Bergen (past. medewerker)

Een goed begin van dit jaar!

Toch hebben we meer mensen nodig om al het werk te kunnen doen en de nodige contacten naar de gemeente te onderhouden.

Vandaar de enquête bijgevoegd aan actie Kerkbalans!

Twee culturele dagen op de basisscholen voor de groepen 7 en 8! Dit wordt Hofbreed opgezet als Kunst / Cultuurproject, met als thema: **heiligen en idolen**.

De start van dit gebeuren heeft op 12 januari plaatsgevonden de Martinuskerk.

Hanny Poelert, onze *nieuwe* docente levensbeschouwendijk onderwijs zal dit begeleiden. Op 19 januari volgde de 2^e culturele dag, voor alle basisscholen in Markelo.

Het AZC-studiefonds is opgeheven. In overleg is besloten de kindercrèche van het AZC financieel te steunen. Op deze manier kunnen we toch iets voor hen betekenen.

J. Doornhein-Vastenburger

(notulist KR.vergadering, 6 januari 2010)

Diaconie

Collectes:

Op **31 januari** is de eindcollecte bestemd voor Effatha. Dit is een organisatie die zorg verleent en onderwijs geeft aan doven en mensen met een auditieve en communicerende beperking, al dan niet gecombineerd met een andere beperking.

Op **21 februari** is de eindcollecte bestemd voor Stichting Nieuw Begin in Rijssen.

Dit is een christelijke organisatie die hulp biedt aan verslaafden en de mensen om hen heen.

De collecte in de dienst van 17 januari voor noodhulp aan **Haïti**, voor de gevolgen van de aardbeving, heeft

€ 625 opgebracht. Verder kwam er van de jeugdkerk een gift van € 90 bij. Deze bedragen worden overgemaakt op **giro 456** van KERK IN ACTIE. Wilt U nog een extra gift doen, dan kan dit op hetzelfde nummer onder vermelding van noodhulp Haïti.

Kerkrentmeesters

Actie kerkbalans 2010

Onder het motto "een kerk is van blijvende waarde" wordt van 17 tot en met 30 januari de actie kerkba-

lans gehouden.

Vorige week zijn in Markelo weer zo'n 125 vrijwilligers op pad gegaan om de enveloppe met inhoud af te geven aan onze gemeenteleden. Weer of geen weer, deze vrijwilligers werken hun wijk af, want over enkele dagen gaan zij weer bij u langs en in sommige gevallen zijn ze al geweest om het antwoord op te halen.

Op de antwoordstrook dient u aan te geven welk bedrag u voor dit jaar aan onze kerkelijke gemeente wilt geven en in hoeveel termijnen u deze bijdrage wenst te betalen.

Leg de enveloppe met de antwoordstrook, waarop de toezegging staat vermeld, dus klaar. Daarmee helpt u de kerkbalans-lopers zodat de gehele actie op 30 januari kan worden afgerond. Alvast onze hartelijke dank voor uw medewerking!

Kerken ontvangen in Nederland geen overheidssubsidies, met uitzondering voor eventuele instandhouding van monumenten. Voor de kosten van predikanten, onderhoud van kerk en dienstencentrum en vele andere uitgaven zijn wij volledig afhankelijk van uw vrijwillige bijdrage.

Voor dit jaar staan een aantal belangrijke zaken op het programma. De aula moet worden vernieuwd en het Dienstgebouw gerenoveerd. Ruimtes die ter beschikking staan van de gehele Markelose bevolking. Wij hopen dan ook op uw financiële ondersteuning te mogen rekenen.

Namens de kerkenraad, de kerkrentmeesters

Godsdienst vormingsonderwijs (GVO)

Na jarenlange onzekerheid over de financiering van het godsdienstonderwijs op de openbare basisscholen is er in 2009 duidelijkheid gekomen.

In het verleden werden deze lessen door de toenmalige gemeente Markelo en de kerk gezamenlijk bekostigd. Door de gemeente Hof van Twente was de bijdrage echter tot nul teruggedraaid en kwamen alle lasten volledig voor rekening van de kerk.

Er zijn echter van Rijksweg weer gelden beschikbaar. Mede dankzij de inzet van de directie van het openbaar primair onderwijs (OPO) in de Hof van Twente en het feit dat wij als Protestantse gemeente Markelo dit onderwijs tot het vertrek van Corrie Molenaar overeind hebben gehouden, is er nu geld voor Markelo beschikbaar.

Na gesprekken met enkele sollicitanten hebben wij mevrouw Hanny Poelert uit Laren (Gld.) aangesteld als docente levensbeschouwendijk onderwijs voor de 4 openbare basisscholen in Markelo.

Hanny Poelert is op 23 november 2009 gestart met haar werkzaamheden en zij zal zich in onderstaand artikel zelf aan u voorstellen.

De kerkenraad is blij met deze positieve uitkomst en wij wensen Hanny heel veel succes en vreugde bij het uitoefenen van haar taak.

Rein Compagner

Wie is Hanny Poelert?

Soms komt er iets op je levenspad waarvan je denkt: "dat was Toeval met een hoofdletter". Zo is het mij in november ook gegaan, toen ik les mocht gaan geven op de openbare basisscholen in Markelo. Bij dezen wil ik iets over mijzelf en de lessen schrijven.

Mijn naam is Hanny Poelert-Bielderman en samen met mijn man Jan woon ik in "Loarne" aan de Holterweg, halverwege Laren en de Wippert. We hebben 2 dochters, de oudste leert en woont in Leeuwarden en de jongste gaat naar Saxion in Enschede en woont nog gezellig thuis. We wonen op Jan zijn ouderlijk huis en ook mijn schoonmoeder woont onder hetzelfde dak.

U kunt mij kennen van "voordrachtjes doen in het dialect" omdat ik in Markelo al wel verscheidene keren ben geweest om mee te helpen een middag of avond in te vullen voor bijeenkomsten.

Na deze eerste periode van les geven, kan ik zeggen dat ik het bijzonder fijn vind om dit te mogen doen: Verhalen vertellen en informatie geven is leuk en belangrijk. De informatie die ik geef wordt duidelijk en eenvoudig aangeboden. Informatie over kerk, Bijbel, tradities en allerlei zaken rondom godsdiensten en hoe gaan wij daarmee om of wat hebben wij er mee van doen.

Op dinsdagmorgen ben ik op de Zwaluw, woensdagmorgen Elserike, donderdagmiddag in Stokkum en vrijdagmorgen op Brookschole.

De kinderen zijn heel enthousiast Alle leerkrachten die ik ontmoet dragen de lessen levensbeschouwing, of in de volksmond de godsdienstles, een warm hart toe en dat is bijzonder fijn en iets om dankbaar voor te zijn.

We zijn na de kennismakingsles meteen in de adventsweken gestapt:

4 kaarsen als voorbereiding op kerst. Een prachtige reeks verhalen over Zacharias en Elisabeth en Jozef en Maria en de geboorte van Johannes en Jezus. Ter gelegenheid daarvan kregen de kinderen biskwietjes met blauwe muisjes.

Het doel is om aan het eind van het schooljaar te kunnen zeggen: "We hebben van alles geleerd over Bijbelverhalen en over godsdiensten."

Hartelijke groet van Hanny Poelert.

Protestantse Vrouwen Dienst

Aan alle dames van de Prot. Vrouwen Dienst.

Hierbij willen we u vast laten weten, dat onze voorjaarsvergadering gepland is op **dinsdagavond, 9 maart om 20.00 uur**, in het Dienstgebouw.

In verband met het 20-jarig bestaan van de Prot. Vrouwen Dienst (voorheen HVD) wordt het een bijzondere avond, met een feestelijk tintje!

We hopen, dat u deze datum vrij wilt houden om dit met elkaar te vieren.

Eind februari volgt de officiële uitnodiging.

Een hartelijke groet van de commissie Prot. Vr. Dienst

Jeugd- en jongerenwerk

JEUGDCLUB

6 TOT 9 JAAR



Waar: Dienstgebouw
Hoe laat? 18.30 uur tot 19.30 uur
Onkosten: € 1,00 per keer
Wanneer: Zie hieronder

4 februari Kijkdoos afmaken
18 februari Bakken maar....
4 maart Clowntjes kaatsen

Groetjes Janet, Dewi en Hettie

Je vriendje of vriendinnetje vindt het vast leuk om ook een keer met je mee te komen, want hoe meer zielen hoe meer

Misschien vinden je ouders het ook wel leuk om een keer op een clubavond de handen uit de mouwen te steken.....

JEUGDCLUB

9 TOT 12 JAAR



Waar: Dienstgebouw
Hoe laat 18.30 uur tot 19.30 uur
Onkosten: € 1,00 per keer
Wanneer: Zie hieronder

4 februari Bloemschikken
18 februari Pollepel
4 maart Bakken maar....

Groetjes Madieke

ZONDAGSSCHOOL

Op zaterdag 19 december hebben wij in de Martinuskerk ons kerstfeest gevierd samen met ouders, grootouders, broertjes en zusjes en andere belangstellenden. Met elkaar hebben we eerst gezien hoe de kinderen uit Elsen de adventskaarsen aanstaken en hierbij een adventsgedicht opzegden. Na enkele kerstliederen was het tijd voor het kerstspel: De kleine herder.



Algemeen

Het kerstspel werd uitgebeeld door de kinderen van het Dorp met gastrollen voor de oudste kinderen uit het Elsen. De kinderen hadden zich gehuld in prachtige kostuums en stonden zenuwachtig te wachten op hun beurt.

Het verhaal ging over Daniël, een herdersjongen. Samen met de herders gaat hij op zoek naar de een pas geboren kindje. Ook wijze mannen maken zich op om een lange reis te maken. In Bethlehem vonden zij samen het kindje. De wijzen hebben kostbare geschenken om de baby te eren.



Ook Daniël heeft een heel bijzonder geschenk meegenomen en als hij bij het kribje staat denkt hij: "Ik weet precies waar hij van zal houden: een warme, zachte knuffel die lekker bij hem in bed kan liggen. En dat heeft hij nog niet. Hij pakte zijn knuffel Lammie en legt hem in de voerbak. Jij wordt vast een goede Koning!" Je kon merken dat de kinderen goed geoefend hadden en het was prachtig om te zien.

Het vrije verhaal, vertelt door Herma Bonenkamp, ging over een jongetje die op zoek ging naar een konijn om zijn opa wat op te vrolijken. Opa had altijd een konijn gehad maar die was weggelopen en daar was hij heel verdrietig om. De jongen moest heel wat kapriolen uithalen maar uiteindelijk had hij toch een nieuw konijn voor opa en die was heel erg blij.



Aan het einde van de viering kregen alle kinderen van de Zondagsschool als vanouds een tasje met hierin iets lekkers en een mooi leesboek. Voor de oudere kinderen was er zelfs een gezangboek of Bijbel. Ook voor alle andere kinderen in de kerk was er aan het einde nog een lekkere traktatie.

Op zondag 10 januari zijn we weer begonnen met de Zondagsschool. Kinderen tussen de 4 en 12 jaar zijn van harte welkom om een keertje mee te kijken wat er zo al in het Zondagsschooluurtje gedaan wordt. Dit kan in het Dorp (dienstgebouw) in Stokkum (school) en in Elsen (kinderopvang bij fam. Pinkert).

Zondagsschool Markelo

OPEN KERK

Creativiteit in de Martinuskerk

Op 10 december 2009 zijn we na een oproep in het vorige kerkblad met een aantal mensen bij elkaar geweest en hebben we geïnventariseerd wat we zouden kunnen maken voor de verkoop tijdens de komende Open Kerkdagen en de Fancy Fair.

We hebben een flinke lijst opgesteld maar we hebben nog wel mensen nodig die ons willen helpen dit te realiseren. Wilt u liever in een groepje aan de slag in plaats van individueel, dan is dat natuurlijk ook mogelijk.

Op donderdag **11 februari**, 's avonds om 20.00 uur in het dienstgebouw gaan we verder met het uitwerken van onze plannen.

U bent niet alleen van harte welkom, maar ook heel erg nodig. Nieuwe ideeën zijn ook nog steeds welkom.

Hebt u thuis nog materialen liggen (restjes stof, wol, biasband, vilt etc.) laat dat dan even weten. Wij kunnen het vast goed gebruiken.

Inlichtingen kunt u verder krijgen bij de koster Jeroen, tel. 363890 of bij Sjoke van Zwol, tel. 362652

HERVORMDE VROUWEN VERENIGING



Op donderdag **28 januari** zal psycho- gezins- en relatietherapeute mevr. Carolien Roodvoets te gast zijn op de verenigingsavond van de Hervormde Vrouwen Vereniging Markelo.

Zij is auteur van vijf vakgerelateerde boeken. Ze schrijft voor tijdschriften als Libelle en Mind.

Deze avond zal ze een lezing geven met als thema "Niemandskinderen" naar haar gelijknamige boek.

Tevens is deze avond onze Algemene Ledenvergadering.

Alle leden worden in de gelegenheid gesteld om **vanaf maandag 11 januari 2010** het financiële jaarverslag 2009 en de notulen in te zien.

Dit kan bij Mevr. Leidy ter Haar tel: 0547 361733.

De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in het Dienstgebouw van de Martinuskerk te Markelo.

Op donderdag **18 februari** is onze verenigingsavond in het Dienstgebouw van de Martinuskerk. Aanvang 20.00 uur.

Deze avond staat in het teken van het 10 jarig bestaan van de Tuinclub van de H.V.V.

Verschillende dames van de Tuinclub zullen aan deze avond hun medewerking verlenen.

We hebben een terugblik naar de activiteiten die de afgelopen 10 jaar hebben plaats gevonden bij de Tuinclub, die werd gestart in de periode voor de fair van ons 55 jarig jubileum jaar.

Het wordt een gezellige culinaire avond met tussendoor een optreden van een muziekgroep. Wij hopen dan ook veel dames te mogen begroeten.

Op woensdag **10 maart** (biddag voor het gewas) staat in het Dienstgebouw van de Martinuskerk te Markelo

vanaf 9.30 uur de koffie voor ons klaar met wat lekkers erbij.

Deze morgen zal de heer Jelle Renes uit Markelo vertellen over **Villa Joep**.

De aanvang is om 10.00 uur.

Joep is de naamgever van Villa Joep. Op 25 november 2002 werd bij hem een neuroblastoom tumor in zijn buik ontdekt. Joep werd 4,5 jaar oud. Joep heeft gevochten voor zijn leven en alle zware medische behandelingen moedig doorstaan. Helaas mocht het niet baten. Daarom hebben zijn ouders beloofd het gevecht tegen deze ziekte voort te zetten. Zij hebben hiervoor Villa Joep opgericht. Deze stichting zamelt geld in voor onderzoek specifiek gericht tegen neuroblastoom kinderkanker.

Jelle Renes is ambassadeur van deze stichting. Wij kunnen Jelle Renes op deze koffieochtend een cheque met een mooi bedrag er op aanbieden. Tijdens onze afgelopen kerstviering hebben wij dit bedrag bijeen gebracht.

Tevens bent u deze morgen in de gelegenheid om een uniek Villa Joep-knuffelolifantje te kopen. Deze knuffel wordt gemaakt door Happy Horse, het merk dat al meer dan veertig jaar knuffels bedenkt en maakt. Het is alleen te koop via Villa Joep. Van elke Villa Joep-olifant à € 9,95 gaat 30% rechtstreeks naar onderzoek. Het olifantje in het Villa Joep logo was het lievelingsdier van Joep.

Sinds de oprichting van Villa Joep is deze zorgzame moederolifant met baby de mascotte van de stichting.

Opgave voor deze koffieochtend is mogelijk op onze verenigingsavond of telefonisch bij Mevr. Leidy ter Haar tel: 0547 361733

Wij hopen deze morgen veel dames te mogen begroeten.

Vriendelijke groet bestuur H.V.V.



NBG-regioavonden:

De Bijbel gaat door in Nijverdal, Wehl en Zwolle

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) houdt in de maanden februari en maart speciale regioavonden voor leden, vrijwilligers en belangstellenden. Thema is: *De Bijbel gaat door*.

Op elke avond zal een verhalenverteller aanwezig zijn die op een creatieve manier een Bijbelverhaal tot leven brengt.

'Ontmoeting met onze leden vinden wij erg belangrijk', zegt CeesJan Visser, directeur van het NBG. 'Om zo veel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen aan het programma mee te doen, zijn we dit jaar op dertien verschillende plaatsen aanwezig. De keuze voor een verhalenverteller hebben we gemaakt naar aanleiding van de Bijbel10daagse van vorig jaar, toen we met een grote dubbeldekker door het land trokken. We hebben daar veel positieve reacties op gekregen.'

De serie regioavonden is eigenlijk ook een soort verhalenkaravaan, alleen dan zonder dubbeldekker. Voor wie in de Bijbel10daagse 'de bus gemist' heeft, is dit

duis een prachtige kans om alsnog een keer mee te maken hoe een verhalenverteller een Bijbelverhaal vertolkt.

In de regio Oost (Overijssel en de Veluwe) worden drie avonden gehouden: in Nijverdal op maandag 15 februari, in Wehl op dinsdag 16 februari en in Zwolle op woensdag 17 februari.

In Nijverdal en Zwolle is ds. Alfred Bronswijk de verhalenverteller. Ook verzorgt hij een workshop met als titel *De Bijbel als luister- en doorgeefboek*.

De andere workshop is in Nijverdal: *Wat staat er nu eigenlijk?* Dr. J. van Dorp bespreekt een paar belangrijke vertaalproblemen in de Bijbel, zoals: begint het boek Genesis nu met scheppen of met scheiden, worden de oudste Bijbelteksten eigenlijk wel gebruikt bij het vertalen en moet de Bijbel tegenwoordig niet veel begrijpelijker vertaald worden? In Zwolle wordt naast de workshop over verhalen vertellen ook een workshop gegeven over Bijbelspelen. Paulien Ellens, regiocoördinator van regio West, laat zien hoe jong en oud bezig kunnen zijn met de Bijbel.

Locatie:

Maandag 15 februari: Nijverdal, Hervormd Centrum Nijverdal, Constantijnstraat 7a

Ontvangst met koffie: 19.30 uur, aanvang programma: 20.00 uur, toegang gratis.

Kijk ook op www.bijbelgenootschap.nl.

Campagne: 'Laat hen één zijn' op de Filippijnen.

De Filippijnen staan bekend als het enige christelijke land in Zuidoost Azië. 92% van de bevolking is christen. Toch heeft 60% van de mensen geen Bijbel.

Het Filippijnse Bijbelgenootschap heeft een ambitieus plan: zorgen dat er binnen vijf jaar in elk Filippijns huis een Bijbel is.

Omdat te kunnen bereiken is ruim € 7.000.000,- nodig. Daarvoor is ook hulp nodig van andere bijbelgenootschappen, zoals het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).

De campagne *May They Be One* (laat hen één zijn) is van start gegaan in januari 2009 (de 'Bijbelmaand') Er worden Bijbels verspreid in het Engels en acht belangrijke Filippijnse talen. Voor het eerst werkt het Filippijns Bijbelgenootschap ook samen met de Rooms-katholieke Kerk, veruit de grootste kerk op de Filippijnen.

Een groot deel van de bevolking van de Filippijnen leeft onder de armoedegrens. De kosten voor het drukken van een Bijbel is ongeveer 3 Filippijnse peso (€ 2,15) Het Filippijns Bijbelgenootschap wil een Bijbel beschikbaar kunnen stellen voor 1 peso (€ 0,71). Via de plaatselijke pastoor of dominee wil men ook gratis Bijbels verspreiden onder degenen die zelfs dat lage bedrag niet kunnen betalen.

Het belang van bijbelverspreiding wordt in de Filippijnen breed gedeeld. Men is zich ervan bewust dat het imago van de Filippijnen niet erg positief is: het land staat bekend als één van de meest corrupte staten ter wereld. Er is een mentaliteitsverandering nodig. Om die verandering te kunnen bewerkstelligen, is het nodig dat mensen (opnieuw) de Bijbel gaan lezen en de boodschap daarvan tot zich laten doordringen, zo menen de initiatiefnemers van deze campagne.

Werkgroep Markelo



BIJBELLESROOSTER

zondag	24 januari	Spreuken 27:1-10
maandag	25 januari	Spreuken 27:11-27
dinsdag	26 januari	Spreuken 28:1-15
woensdag	27 januari	Spreuken 28:16-28
donderdag	28 januari	Spreuken 29:1-12
vrijdag	29 januari	Spreuken 29:13-27
zaterdag	30 januari	Jeremia 1:1-10
zondag	31 januari	Jeremia 1:11-19
maandag	1 februari	Exodus 1:1-14
dinsdag	2 februari	Exodus 1:15-22
woensdag	3 februari	Jeremia 2:1-13
donderdag	4 februari	Jeremia 2:14-25
vrijdag	5 februari	Jeremia 2:26-37
zaterdag	6 februari	Jeremia 3:1-11
zondag	7 februari	Jeremia 3:12-18
maandag	8 februari	Jeremia 3:19-4:4
dinsdag	9 februari	Jeremia 4:5-10
woensdag	10 februari	Jeremia 4:11-22
donderdag	11 februari	Jeremia 4:23-31
vrijdag	12 februari	Exodus 2:1-10
zaterdag	13 februari	Exodus 2:11-22
zondag	14 februari	Joël 1:1-14
maandag	15 februari	Joël 1:15-20
dinsdag	16 februari	Joël 2:1-11
woensdag	17 februari	Joël 2:12-17
donderdag	18 februari	Psalm 51:1-11
vrijdag	19 februari	Psalm 51:12-21
zaterdag	20 februari	Jesaja 6:1-13
zondag	21 februari	Lucas 4:1-13
maandag	22 februari	Lucas 4:14-30
dinsdag	23 februari	Lucas 4:31-44
woensdag	24 februari	Exodus 2:23-3:10
donderdag	25 februari	Exodus 3:11-22
vrijdag	26 februari	Exodus 4:1-12
zaterdag	27 februari	Exodus 4:13-23
zondag	28 februari	Exodus 4:24-31
maandag	1 maart	Lucas 5:1-11
dinsdag	2 maart	Lucas 5:12-16
woensdag	3 maart	Lucas 5:17-26
donderdag	4 maart	Lucas 5:27-39
vrijdag	5 maart	Exodus 5:1-9
zaterdag	6 maart	Exodus 5:10-6:1
zondag	7 maart	Exodus 6:2-12
maandag	8 maart	Exodus 6:13-27
dinsdag	9 maart	Exodus 6:28-7:7
woensdag	10 maart	Psalm 105:1-15

KERKKOOR

Jubilarissen bij het Markelo's Kerkkoor.

Maandag 11 januari heeft het Markelo's Kerkkoor haar jaarvergadering gehouden.

Na het zakelijke gedeelte vond de hulding van een drietal jubilarissen plaats.

Ina Zendman-Elbert en Henk Beumer werden gehuldigd voor hun **25 jarig** lidmaatschap.

Toen was Mevr. Dika Nijland-Wibbelink aan de beurt. Dika is namelijk al **65 jaar** lid van ons koor.

Een bijzondere prestatie, die in ons koor dat in 2011 haar 80 jarig bestaan hoopt te vieren, nog maar één keer eerder is voorgekomen.

Dika, Ina en Henk nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie jubileum.



Wilt u ook meezingen bij ons 80 jarig bestaan, kom dan op een maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur binnenlopen in het Dienstgebouw en zing geheel vrijblijvend een paar weken met ons mee.

Wie weet krijgt u net zoveel plezier in zingen met elkaar als wij.

Namens het Markelo's Kerkkoor: H.B.

Giften Bloemendienst:

Fam v G. 10 / Hr V. 10 / Hr V. 5 / Hr A. 5 / Mw R.E. 6
Mw K.K. 5 / Hr H. 10

Collecten:

Datum	CvK	Diac	Eindcollecten	
25-10-2009	60,64	60,64	169,40	Bijbelgenootschap
30-10-2009			103,09	Anholtskamp
01-11-2009	46,16	46,15	107,20	Onderhoudfonds
01-11-2009	37,25	37,25	74,60	Elsen – Onderhoudfonds
04-11-2009	54,90	54,90		Diac / CvK.
08-11-2009	73,60	73,60	222,43	Diac. Fruitbakjes
15-11-2009	82,50	82,49	193,15	Orgelfonds
22-11-2009	86,64	86,64	248,45	
				CvK:Alg.Kerkenwerk
27-11-2009			73,95	Diac. Anholtskamp
29-11-2009	35,57	35,56	86,90	Diac.+CvK.
06-12-2009	41,25	41,25	68,11	Jeugd & Jongerenwerk
10-12-2009			43,20	Diac. Anholtskamp
13-12-2009	50,14	50,13	140,90	Legers des Heils
20-12-2009	28,52	28,52	81,70	Di-
				ac.Kertspakketten
20-12-2009			183,39	
				CvK:Volkskerstzang
24-12-2009			124,95	Diac. Anholtskamp
24-12-2009	89,52	89,51	303,55	19.30 uur C.T.D.
24-12-2009	88,15	88,15	286,65	22.30 uur Kerkblad
25-12-2009	77,08	77,08	238,20	Diac. Kinderen in de Knel
27-12-2009	32,70	32,70	101,10	Orgelfonds / Oude Jaarscollecte

Giften: 20-10-2009 t/m 31-12-2009

CvK-kerk: H. 5,00 / n.n. 10,00 / H-S. 15,00 / B-H. 10,00 / DS.10,00 / GL.10,00 / HR.10,00 / L. 50,00 / S. 50,00 / D-S. 5,00 / L. 10,00 / n.n. koffieochtend 50,00 / Z-R.30,00 / BK.10,00 / KIO 10,00 / n.n. 10,00 / DR.10,00 / E-W. 10,00 / Z-S. 10,00 / K. 20,00 / S. 50,00 /

Orgelfonds: B. 10,00 /

Verjaardagsfonds: W. 10,00 / W-G. 10,00 / W. 10,00 / V. 10,00 / B-Z. 10,00 / H. 10,00 / D. 5,00 G. 10,00 /

S. 10,00 / B-A. 10,00 / R. 10,00 / V. 10,00 / K-W. 5,00 / DB 10,00 / HP. 10,00 / W. 10,00 / via acc.giro's 127,50.

Onderhoudsfonds: S. 10,00 /

Zondagsschool: K. 5,00 / K. 5,00 / P-H. 5,00 /

Kerkradio: D-V. 10,00 /

Diakonie: n.n. 20,00 / TW. 10,00.

Fruittakjes: 721,00

Kalenders: 213,00

Bloemen: H-V. 10,00 / B. 10,00 / B. 20,00 / L-E. 10,00 / N. 5,00 / HF. 10,00 / K.5,00/ B. 15,00 / S. 10,00 / H. 10,00 / B-M. 10,00 / K. 5,00 / S. 10,00 DS. 8,00 / K. 11,00 / HW. 10,00 /



OP WEG NAAR PASEN

De stille week aan het eind van de veertigdagentijd is een week van inkeer en bezinning en is voor veel mensen belangrijk geworden.

ZWO wil graag in de "Stille week", net als vorig jaar, een "boekje" uitgeven met gedichten en gedachten uit de gemeente. Zo kunnen we samen (met de predikanten) de stille week beleven met wat er uit eigen kring wordt ingebracht.

We mogen, durven en kunnen toch geloven dat het leven de dood zal overwinnen en we kunnen niet blijven hangen in het zuchten om het leed van de wereld.

Wat betekent die tijd voor U? Hebt u iets dat u graag wilt delen met anderen? Kom, denk eens met ons mee. Hebt u een idee voor de diensten in deze periode of een mooi artikel voor dit boekje?

ZWO zal dan een keuze maken uit de ingebrachte artikelen.

U kunt uw suggesties inleveren bij de koster. (via email sturen naar kerkblad@pkn-markelo.nl kan ook.)



"Geloof-brood-liefde" in Rwanda.

De gemeenschap van zendingsdiaconessen in het Rwandese Rubengera, bieden pastorale en diaconale zorg aan de plaatselijke bevolking en ze geven de lokale boeren een gedegen training, waardoor ze hun opbrengsten kunnen verhogen en beter in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De zusters runnen een bakkerij en een naaiatelier. En ze zorgen ervoor dat weeskinderen een veilig thuis krijgen.

Enkele jaren geleden zijn ze begonnen met een landbouwproject om de boeren te ondersteunen. Ze beschikken over een perceel van acht hectare grond, waarop allerlei gewassen worden verbouwd. Ook is er een stal voor koeien en geiten.

De diaconessen kunnen zo grotendeels in hun eigen behoeften voorzien. Tegelijkertijd is hun landbouw- en veeteeltproject een leermiddel voor enkele honderden boeren in de omgeving.

Ze stimuleren de boeren samen te werken en helpen de boeren bij het oprichten van coöperatieve verenigingen. Hierdoor zal de economische zelfstandigheid van de boeren toenemen en kunnen ze uiteindelijk voor zichzelf en hun familie zorgen en kunnen de kinderen naar school. Met dit project, dat een grote uitstraling heeft naar de omgeving, dragen de diaconessen bij aan duurzame landbouw en voedselzekerheid in het westen van Rwanda.

Kerk in Actie steunt dit project en vraagt daarvoor uw hulp met de collecte van **7 februari**.

ZALENVERHUUR

Waar? Dienstgebouw
Voor al uw Vergaderingen / bijeenkomsten / workshops
Aantal 5 tot 150 personen
Info Jeroen Noltus
Tel. 363890
Email: dienstgeb@pkn-markelo.nl

Protestantse gemeente Markelo (www.pkn-markelo.nl)
Kerkplein 41, 7475 AE Markelo
Tel: 0547-363890 fax: 0547-276637

Redactie Markelo's kerkblad:

Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709
Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439
Hr. A. Oostdijk, Loosboersstraat 60, tel. 362069
Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652
Het eerstvolgende nummer verschijnt op **8 maart 2010**
Inleveren kopij vóór vrijdag **26 februari 2010** liefst via
E-mail: kerkblad@pkn-markelo.nl

Kerkenraad:

Preses: Dhr. H. Linde
Stationsstraat 39 tel. 361999
Scriba: Dhr. J.J. Haas
Tolweg 40b tel. 362063
Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890
E-mail: dienstgeb@pkn-markelo.nl

Voorgangers:

Ds. Elly E. Nordt
Roggestraat 4 tel. 388892
Ds. Marten Dijkstra
Tolweg 3 tel. 361238

Kerkelijk bureau openingstijden:

ma. 9-12 uur; wo. 9-12 uur; vr. 9-12 uur
adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242
E-mail: kerkburo-markelo@hetnet.nl

Administratie:

Mevr. H.T. Aanstoot-Meijerink, tel. 363083

Betaalnummers College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente:

Postbank: 813891 - Rabobank: 34.07.01.153

Rekeningnummer Diaconie Protestantse Gemeente:

Rabobank: 34.07.00.327

Rekeningnummer Z.W.O.

Rabobank: 34.07.08.441