

Markelo's Kerkblad



MARTINUSKERK

Uitgave van de
Protestantse Gemeente van Markelo

Internet: www.pkn-markelo.nl



*Die wolken, lucht en
winden,
wijst spoor en loop en
baan,
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan
gaan.*

(Gezang 427:1b)

Tijdens onze vakantie wandelend langs het strand in Zeeland kon ik uren turen naar de Hollandse wolkenlucht. Naar de grote wolken wit, grijs, zeilend als schepen over het blauwe oppervlak van de hemel. Waaiend waarheen? Zeilend waarheen? Het was vreemd, realiseerde ik me, dat ze er ondanks alle waarschuwendende woorden over klimaatwijzigingen nog altijd hetzelfde uitzien als op oude 17e-eeuwse schilderijen. Vreemd te bedenken dat ons leven zich hier nog altijd onder Hollandse wolkenluchten afspeelt. Dat we als mensen even gelukkig of even ongelukkig zijn als vorige geslachten. Dat we net als voorbij generaties, ouders (en over- over -over etc.) grootouders, op zoek zijn naar zin, betekenis in ons leven. Alles gaat voorbij, is vluchtig, als een wolk, als een ademtocht, nevel las ik in de vroege morgen als overdenking en bezinning voor de komende dag in het bijbelboek Prediker. Al wandelend gingen mijn gedachten naar de gemeente van Markelo. Nog een paar weken dan is het pastorale werk daar voorbij. Voorgangers zijn voorbijgangers, zei een collega eens. Begin september zal de vacature die is ontstaan na het vertrek van ds. Overdijk vorig jaar november weer worden opgevuld met de komst van een nieuwe predikante, ds. Elly Nordt. Tien maanden heeft het geduurd, mijn bijstand hier in de gemeente in het pastoraat. Tien maanden waarin ik veel gemeenteleden heb ontmoet, en heel veel gemeenteleden niet. Daar was de werktijd te kort voor. Meestal vond ontmoeting plaats bij ziekte, thuis of in het ziekenhuis en/of verpleeghuis, bij verdriet, bij een overlijden. Na een begrafenisdienst, een "gewone" zomerdienst, een gezinsdienst, bij het koffiedrinken in het dienstgebouw. Na een verjaardag of zomaar. Soms belde u zelf, maar meestal ging het op de Markelose manier, via. Ik heb gehoord dat... vertelde dan een ambtsdrager, pastoraal werker of gemeentelid. En daar moest ik dan mee aan het werk. Altijd als ik opbelde of aanbelde was ik welkom. Waren er goede gesprekken. Over het leven, over God en geloof, en hoe moeilijk geloven is op dieptepunten van het leven. Wat heb je er dan aan? Waar is God? Hoe kom je erdoor? Op mijn manier heb

ik geprobeerd in de vacaturetijd een klein loodsbootje te zijn, zoals ik ze ook op de Schelde zag varen, op afrop aanwezig om u (erdoor) te loodsen/te helpen in moeilijke tijden. Of een luisterend oor te bieden. Niet alles is immers op te lossen!

Ook als ik een keer een (kerkenraads)vergadering bezocht was er welkom, hartelijkheid van koster en kerkenraad. Met ds. Dijkstra was er goed overleg over waarneming tijdens vakanties en al het extra werk dat op hem afkwam. En dat was veel. Want ik kon in anderhalve dag natuurlijk niet doen wat ds. Overdijk fulltime deed. Als er in een week een overlijden was, dan was de met mij afgesproken tijd op en deden kerkenraadsleden en ds. Dijkstra de rest. Veel extra werk voor allen. Plus al het andere organiseer- en vergaderwerk. Mijns inziens verdienen ze hiervoor allemaal een "lintje".

Vorige week vroeg iemand mij of ik het niet jammer vond dat ik, nu de vacature weer vervuld was, weg moest. Natuurlijk vind ik dat. Maar het kostte mij ook veel energie om de mensen waar ik voor zorg draag en om geef, op meerdere plaatsen, Rijssen (Open Hof), Markelo (Martinuskerk), Twello (verpleeghuis), mijn familie en vrienden, tot zijn of haar recht te laten komen. Daarom ook ben ik blij met de tijd die weer vrij komt. Tijd die ik aan moeder, man, kinderen en kleinkinderen wil gaan besteden. Zij zijn, vind ik, het afgelopen jaar te kort gekomen. Vaak moest ik "nee" zeggen, als ze mij ergens voor vroegen. Anderen gingen voor. Als ik geen "nee" kon zeggen betekende dit dat ik ook de zaterdag ging werken.

Partir c'est mourir un peu, zeggen de Fransen. Afscheid nemen is een klein beetje sterven. Afscheid nemen betekent de dingen loslaten. Voor Markelo is dat in het vertrouwen dat er weer fulltime iemand zorg draagt voor de gemeente, en dat God altijd blijft waar mensen voorbij gaan. Onze wegen scheiden zich. Maar Hij die wolken, lucht en winden, wijst spoor en loop en baan, blijft u begeleiden. Hij laat nooit los! Daarnaast blijf ik natuurlijk gewoon in Markelo wonen en zullen we elkaar zeker (weer) tegenkomen, in de kerk, op de markt, op straat, in de supermarkt, etc. Ik neem dus geen afscheid van u maar zeg: tot ziens!

Dini Beuving-Dannenbergh

**6 september 14.30 uur
Intrede ds. Elly Nordt**

Kerkdiensten

Zondag 6 september

10.00 uur geen dienst
14.30 uur ds. J.W. Bekhof-Smit, Hengelo
intrede van ds. E.E. Nordt
Eindcollecte diaconie

Zondag 13 september, startzondag

10.00 uur ds. M. Dijkstra en ds. E.E. Nordt
Eindcollecte algemeen kerkenwerk

Zondag 20 september, heilig avondmaal

10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte diaconie en kerk

Vrijdag 25 september, Anholtskamp

19.00 uur ds. M. Dijkstra
Collecte diaconie
Vervoer Jennie Wibbelink, tel. 361908

Zondag 27 september

10.00 uur ds. E.E. Nordt
Eindcollecte kerk en Israël

Zondag 4 oktober, Martinuskerk

10.00 uur ds. M. Dijkstra
Eindcollecte orgelfonds

Zondag 4 oktober, Stokkum

10.00 uur ds. E.E. Nordt
Eindcollecte orgelfonds

Zondag 11 oktober, themadienst

10.00 uur ds. J. van het Goor
m.m.v. Enjoy
Eindcollecte commissie themadiensten

OPPAS-KND-ZONDAGSSCHOOL

Onder kerktijd is er in het dienstgebouw crèche voor de allerkleinsten, kindernevendienst en zondagschool voor 4 tot 12-jarigen. Gelijktijdig met het dorp is er zondagschool in Elsen en Stokkum.

VERVOER

Wie gebruik wil maken van vervoer naar de kerk kan contact opnemen met Janni Bussink-Pinkert, tel. 363123 (s.v.p. 's middags bellen). Voor de Anholtskamp is Jennie Wibbelink-Wolthuis de contactpersoon, tel. 361908.

BIJ DE DIENSTEN

Anholtskamp: Hoewel de leiding van de zangavond van 25 september aan mij is toevertrouwd, zal ds. Elly Nordt ook als gast van de partij zijn. Zo kan zij alvast de sfeer proeven en zijn ouderen in de Anholtskamp in de gelegenheid om haar dan te treffen.

Buurtdienst: Op 4 oktober zal ds. Elly Nordt voorgaan in Stokkum. Wie uit de buurtschap Stokkum nog niet met haar heeft kennism gemaakt, kan dat op die ochtend doen.

Avondmaalsdienst: In de zomer hebben we kleine bekertjes gebruikt tijdens de viering van het avondmaal als voorzorgsmaatregel ter voorkoming van besmetting met de Mexicaanse griep. Allerlei bedrijven en instanties zijn al preventief bezig. De landelijke kerk heeft in haar richtlijn het drinken uit kleine bekertjes aanbevolen. Wij hebben besloten om dit advies op te volgen. Ik kan niet vooruitlopen op de vergadering van de kerkenraad van september, maar de kans is aanwezig dat we voorlopig doorgaan met deze vorm. Op zondag 20 september is er lopend avondmaal.

Doopdienst: Op zondag 23 augustus zijn Jelke Kranenberg, Liese Schut en Rens Wessels gedoopt. Op 15 november is er een doopdienst met ds. Elly Nordt als voorganger. Wie daar aan mee wil doen, heeft zich bij haar op te geven.



Intrede: Op 6 september verwelkomen we ds. Elly E. Nordt als nieuwe predikant van onze gemeente. Zij doet op die middag haar intrede in een dienst, die om 14.30 uur begint. Na afloop is er gelegenheid om haar persoonlijk de hand te schudden. U bent van harte welkom.

Startzondag: Op 13 september starten we met een nieuw seizoen. We hebben als thema gekozen voor dat wat ons samenbindt. Er wordt een dvd getoond van een verbeelding van de gelijkenis van het verloren schaap. Met heuse schapen en een herder, die er veel voor moet doen om zijn schaap weer terug te vinden, maar het eindigt natuurlijk feestelijk. Na afloop hopen we bij goed weer een speurtocht te houden naar samenbindende elementen in het Markelose landschap. Bij slechte weersomstandigheden zal een alternatieve route worden uitgestippeld, waar we droog bij blijven. We streven er naar om rond 13.00 uur tot een afsluiting te komen van de dag.

HUISKAMER VAN DE KERK

Tijdens de markt op donderdagmorgen is er in het dienstgebouw gelegenheid voor ontmoeting en gesprek bij een kop koffie of thee. De koster en aanwezige gastvrouwen heten u van harte welkom. MD

Wijk Noord

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3
telefonisch spreekuur:
di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur
tel. 361238; email: martends@wanadoo.nl
vrije dag: maandag

GEBOREN

Op 22 juli is Danica Bethine geboren, dochter van Gerard en Susan Schreurs-de Krosse van de Loosboersstraat 58, zusje van Ancella. Was er bij hen aan huis blijdschap om de geboorte van een gezond kind, niet veel later werd een ander gezin schuin tegenover hen plotseling getroffen door het verlies van een lieve vrouw en moeder (Anje Hellinga-Moes). Prediker 3 verbindt geboorte en sterven in één vers: er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven (NBV 2004). Zodra je ter wereld komt, is dit zeker: eens komt er een einde aan je leven. Maar daar sta je meestal niet bij stil als je met jong leven te maken hebt, en dat hoeft ook niet. Je mag hopen dat je kind nog heel wat jaren heeft te gaan in gezondheid en met allerlei gelukkige momenten. Dat wensen we ook Danica toe. En dat ze mag opgroeien in een gemeenschap waar liefde is, en vreugde en verdriet gedeeld kunnen worden.

Op 24 juli zijn Wietse en Ellen Wes van de Holtdijk 4 de gelukkige ouders geworden van een zoon. Hij heet Teun en is het broertje van Jurre. Hij heeft in en om huis voldoende speelruimte. Een hekwerk biedt bescherming tegen gevaren op de weg, wanneer het straks op lopen aankomt. En anders zijn er nog de beide honden om over hem te waken. En uiteraard de beide ouders. We hopen dat zijn ontwikkeling voo spoedig gaat en mogen zijn ouders zich gesteund weten in het geloof dat wij ons als Gods schepselen verzekerd weten van Gods zorg.

Na drie dochters kregen Henk en Germa Schreuder er op 30 juli een zoon bij, Pieter Antoon. Ze noemen hem Peter. Wat er van hem gaat worden, zal nog moeten blijken. Maar met zijn geboortegewicht van 10 pond mag hij er zeker zijn. Op een warme zomerse dag heb ik hen mogen bezoeken op de Oldenhof 27. Achter in de tuin op het terras. Met meiden die zich op de trampoline uitleven of vermoeid bij papa op schoot kruipen, de duim in de mond. Af en toe verstoorden wespen dit zorgeloze leventje. Gelukkig ben je als er lieve ouders zijn, bij wie je terecht kunt. Gelukkig ben je als je gaat zien en geloven dat er een God is, die om je geeft. Dat wens ik hen toe en in het bijzonder Peter.

WIJ GEDENKEN

In de nacht van vrijdag de 31^e juli overleed na een korte en heftige ziekte, thuis aan de Koekoekslaan 13: Bert Beltman. Hij werd maar 63 jaar. Hij genoot volop van zijn prepensioen toen hij na klachten met slikken, en de ziekenhuisonderzoeken daarna, woensdag 13 mei jl. te horen kreeg dat hij ernstig ziek was. Kanker met uitzaaiingen. Hij kon het niet geloven. Hij leefde

gezond, was sportief, tenniste en fietste. Voelde zich goed. Had net plannen gemaakt om samen met Alie, zijn vrouw, en vrienden een tijdje naar Portugal te gaan. Hoopvol ging hij een behandeling tegemoet. Hoopte weer op te knappen en verder te kunnen leven. Dit heeft helaas niet zo mogen zijn. De kanker verspreidde zich in een snel tempo en in volle hevigheid door zijn lijf, gepaard gaande met uitval en ondraaglijke pijn. Zijn vrouw en kinderen, die dag en nacht als engelen rondom hem aanwezig waren, stonden er machteloos bij. Bert bleef lange tijd optimistisch maar wilde op het laatst nog maar één ding: rust, slapen. Donderdag de 30^e juli was Alie jarig en bleven zijn dochter Erna en Ariene slapen om hun vader en moeder de nacht door te helpen, mocht het nodig zijn. Omringd door zijn slapende geliefden en een zacht achtergrond muziekje ontsliep hij die nacht, in alle rust. Met zijn overlijden (het lijden is over) kwam er een eind aan een leven dat zich kenmerkte door liefde en betrokkenheid voor zijn gezin en de mensen om hem heen. In een volle kerk namen wij afscheid van Bert in het ophalen van herinneringen en het zingen van liederen die hij zelf voor zijn afscheid had uitgezocht. Het waren liederen van geloof en vertrouwen waarin Bert zijn bijna voorbije leven verbond met de beloften van God. Het door hem uitgekozen lied: Blijf bij mij Heer, wanneer de avond daalt, stond hierbij centraal. Dit lied/gebed sprak Bert aan en ontroerde hem iedere keer weer als hij het ter sprake bracht. De dochters Erna en Ariene deelden ontroerende herinneringen met ons aan hun lieve vader. Kleindochter Demi las namens alle kleinkinderen, Demi, Jelte, Sven en Laura een zelfgemaakt gedichtje voor: voor opa. Schoonzoon Remco las met ons uit de Bijbel het verhaal van de storm op zee en schoonzoon Chris las de brief voor die hij had geschreven aan zijn overleden schoonvader. Ook goede vrienden deelden hun herinneringen met ons aan deze beminnelijke man. In het geloof en vertrouwen dat God hem na de heftige levensstorm die over hem heen raasde, waarbij hij het leven en al die hem lief waren los moest laten, veilig aan land, "Thuis" heeft gebracht aan de "andere" oever, legden wij zijn lichaam ter ruste in de aarde aan de voet van "de Hulpe". De troost van onze Heer bidden wij toe aan zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, zijn moeder en verdere familie, aan allen die hem zullen missen.

Dini Beuving-Dannenberg

Plek

**alles wat ik zoek
is een plek om te bestaan
een huis om in te wonen
een weg om langs te gaan
een wei, een plein,
een tuin, een tent
ik zoek vooral
een stem die zegt:
goed dat je er bent**

Op 14 augustus kwam een einde aan het leven van Gerrit Hendrik Brinkers van de Worsinkweg 3. Hij mocht zijn ogen sluiten op de plek waar hij voor het eerst het daglicht zag. Met hart en ziel heeft hij er geoord. Ook toen dat voorbij was, bleef hij niet uitgepraat over het reilen en zeilen van de agrarische sector. In Hanna Heuten vond hij een lieve vrouw met wie hij het leven deelde tot zij na een tweede hersenbloeding in 1992 stierf. Ze bleven kinderloos, maar toen in de jaren '80 zorg in huis nodig was, werd een band opgebouwd met een van de verzorgsters, Ina Beumer. Ze was er kind aan huis. Op het laatste kwam dat goed uit, toen Gerrit Hendrik zelf meer hulp nodig had. Het reizen naar het buitenland was eerder al voorbij. Ook sterke bomen worden zwak, was een uitspraak van hem. Hij is 86 jaar geworden. Op de Markelose begraafplaats gaven we hem over in Gods handen bij wie hij zich veilig wist.

Op 19 augustus, op de dag dat werd gerekend op zijn terugkeer naar huis, verslechterde zijn situatie in het ziekenhuis zodanig, dat Jan Hendrik Welmer het einde aan voelde komen. Hij wees omhoog. Kort erna overleed hij, 81 jaar oud. De laatste jaren speelde Parkinson hem steeds meer parten. Je hoorde hem daar niet over klagen. Met wat hij eerder aan ziekte had meegemaakt, had hij nog geluk gehad, zo vond hij. Op de dag dat we de uitvaartdienst bespraken, zou eigenlijk een scootmobiel komen. Dan was hij weer in staat geweest om in de werkplaats te komen, in het hart van het familiebedrijf, de timmermanszaak. In 1952 was hij getrouwd met de Holtense Dine Volkerink. Ze kregen twee zoons en twee dochters, kleinen achterkleinkinderen. Kinderen konden bij hem een potje breken. Hij ging mee met de tijd, bezat humor en wist wat er in de wereld omging. Hij kende veel verhalen van de oorlog. Op de Welmer zal men moeten wennen aan zijn afwezigheid. Op de begraafplaats in Markelo putten we troost in het geloof dat hij zich wist te richten op een hemels huis hierboven.

NIEUWE START

Met de komst van ds. Elly Nordt begint een nieuwe periode in Markelo. Voor mij zijn er zeven jaren voorbij, waarbij de gemeente en ik aan elkaar gewend kunnen zijn geraakt. Hopelijk vindt dat nog een goed vervolg. Sinds het vertrek van ds. Overdijk heeft Dini Beuving goed werk verricht in de gemeente, die ook haar thuisgemeente is. Dat laatste blijft, ook nu er aan haar dienstverband een einde is gekomen. We zullen haar daarom vast nog wel vaker in ons midden zien als betrokken en meelevend lid. Dini, langs deze weg bedankt voor je inzet, raad en daad, ook in de persoonlijke sfeer. Elly: welkom en hopelijk worden wederzijdse verwachtingen beantwoord.

Met vriendelijke groeten, ds. Marten Dijkstra

Wijk Zuid

Predikant: ds. Elly E. Nordt
Roggestraat 4
tel. 388892, bij geen gehoor kunt u de
telefoonbeantwoorder inspreken.
email: nordt57@hetnet.nl

GEBOREN

Ze hadden al een rijk gezin, maar op 28 juni werd de kinderscharre bij Wim en Janet Hargeerds aangevuld met Christel Johanna Christina, roepnaam Christel. Het aantal jongens en meisjes is nu in evenwicht. Ieder kind brengt iets eigens mee. Het ene kind is rustig, het andere druk. Het ene kind vermaakt zich zelf heel goed, het andere heeft behoefte aan gezelschap. Of er een bij is, die interesse houdt voor het boerenwerk en mee gaat helpen met de verhuur van appartementen aan de Larenseweg 51, de tijd zal het leren. Het belangrijkste is dat je iets vindt, waar je plezier in hebt. Moge zo ook Christel in liefde opgroeien en geluk vinden. En als het leven niet oplevert wat ze ervan verwacht of hoopt, dat er dan iemand is bij wie ze steun vindt en troost. Waar ze haar verhaal kwijt kan. Moge God haar en het hele gezin nabij zijn en zegenen.

Op 23 augustus was er een doopdienst, waarbij onder andere Liese Madelief Schut is gedoopt. Zij is de dochter van Alfred Schut en Annemieke Witteveen van Kuperskamp 22 en is op 5 december geboren. Daar was geen bericht van doorgegeven, maar nu zij is gedoopt, heb ik dit alsnog willen melden. Ik wil de ouders van harte feliciteren met hun kind en hun Gods zegen toewensen.

PASTORAAL TEAM

Ze was al enige tijd uit de running, maar voor de zomervakantie heeft Gerrie Berendsen-Kloosterboer van de Brummelaarsweg 15 de knoop definitief doorgehakt. Ze is om gezondheidsredenen per direct gestopt als ouderling van wijk zuid. Binnen het team wordt geprobeerd om de pastorale zorg in de vacante sectie bij haar in de buurt (Groenland) door anderen op te laten vangen. Bij deze willen we Gerrie bedanken voor het werk dat zij als vrijwilligster heeft geleverd, hoe onbevredigend het ook mag zijn om dat op deze wijze te moeten beëindigen. We wensen haar de hulp toe van God.

OVERDRACHT

Deze bijdrage zal mijn laatste zijn in de rol van consultant van wijk zuid. Elly Nordt mag het overnemen. Haar zij hulp, wijsheid en kracht toegewenst van God, onze hemelse Vader. MD

Kerkenraad

AFSCHEID MEVR. DINI BEUVING

Toen Ds. Henk Overdijk vorig jaar november naar De Lier vertrok raakte Wijk Zuid vacant. Na enig zoeken heeft toen de kerkenraad mevr. Dini Beuving bereid gevonden om in de vacante periode de pastorale zorg

bij ziekte en overlijden te verzorgen. Nu, tien maanden later, komt hier alweer een eind aan.

Mevr. Beuving heeft veel en goed werk verricht en voelde zich zeer betrokken bij het wel en wee van onze gemeenteleden. Dit stemt ons dankbaar en wij zijn haar hiervoor heel veel dank verschuldigd.

Zondag 30 augustus is zij officieel losgemaakt als pastoraal werkster van de Protestantse gemeente Markelo.

Op 6 september om 14.30 uur zal Ds. Elly Nordt in onze gemeente bevestigd worden als predikant voor Wijk Zuid. De kerkenraad nodigt u uit hierbij aanwezig te zijn.

Namens de kerkenraad, Harm Linde

IN MEMORIAM

Mijn vakantieperiode zat er nog niet helemaal op, toen mij werd bericht van het overlijden van onze organist Gerrit de Roos. Op 23 juli was hij tijdens een bergwandeling op vakantie in Zwitserland heel onverwacht overleden, op de leeftijd van 63 jaar. Op zoiets reken je niet, wanneer je thuiskomt. Voor zijn vrouw en kinderen is de schok natuurlijk het grootst, maar het gaf ook in onze gemeente de nodige beroering. Hij woonde in Holt en werd in de jaren '80 door Jaap Berghuis voorgedragen, toen wij hier een organist goed konden gebruiken. Hij begon eerst met invalbeurten, maar kreeg later een vast contract. Kenmerkend voor zijn spel was de vrolijke noot, die hij in vrijwel elke dienst aan liederen gaf. Hij heeft zich naast de orgelbeurten erg verdienstelijk gemaakt voor de muzikale invulling van de open kerkdagen. Hij regelde de organisten en was nooit te beroerd om zo nodig zelf in te springen. Nog niet zo lang geleden had hij me verbaasd, toen hij vertelde dat hij ook examens deed voor de brandweer. Zijn vertaalwerk van Franse teksten was me al langer bekend. In hem missen we een sympathieke, opgewekte man, die van het leven genoot. Soms vroeg hij me in de consistorie vooraf aan een dienst: 'Nog iets schokkends?' Hij doelde dan op de preek. Meestal had ik daar geen antwoord op, maar zo'n schokeffect kwam nu eerder van zijn plotselinge sterven. Dan is er eigenlijk ook geen antwoord te geven. Word je stil. We wensen zijn vrouw Sonja, hun zoon en beide dochters Gods hulp en troost toe om dit verlies te dragen. Zij hebben dat het meeste nodig. MD



OPGELET!!!!!!!!!!

ALLE VRIJWILLIGERS OP ONS KERKELIJK ERF worden uitgenodigd voor de vrijwilligersavond op 25 september. In het dienstgebouw bij Jeroen ligt een intekenlijst om je op te geven. Doe dit vóór 12 september en u krijgt daarna bericht over hoe of wat. Je kunt je ook via email opgeven: dienstgeb@pkn-markelo.nl

De avond is geschikt voor alle leeftijden!

Je kunt deelnemen aan de activiteit of gezellig aanwezig zijn.

De commissie: Peggy, Jenny, Johanna, Ries, Bram en Jeroen.

Kerkrentmeesters

Gegadigden pastorie Prinses Beatrixstraat

Zoals bekend heeft onze nieuwe dominee mevrouw Elly Nordt zich al gevestigd aan de Roggestraat. Dit betekent dat de pastorie aan de Prinses Beatrixstraat thans niet meer in gebruik is. De Kerkenraad heeft op voorstel van het College van Kerkrentmeesters besloten de pastorie te verkopen. Middels deze oproep willen wij u als eerste in de gelegenheid stellen uw eventuele interesse in de pastorie kenbaar te maken. De pastorie is in goede staat en heeft een ruim woongedeelte, met onder meer een keuken en bijkeuken, een ruime woonkamer en een werkkamer op de begane grond, vier slaapkamers op de eerste verdieping en een ruime zolder, een vrijstaande garage en een ruime tuin. De pastorie is op loopafstand gelegen van winkel- en andere voorzieningen in het centrum van Markelo. Naast koop is tijdelijke huur ook bespreekbaar. Indien u interesse heeft in de pastorie kunt u contact opnemen met de kerkrentmeesters Martin Verbeek (06-20105596) of Bram de Boer (0547-362259). Ook kunt u schriftelijk uw belangstelling kenbaar maken door een briefje te zenden aan het kerkelijk bureau t.a.v. de kerkrentmeesters.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

College van kerkrentmeesters

Protestantse Vrouwendienst

Ledenvergadering.

De zomer is voorbij, het "gewone" leven weer begonnen en de agenda's worden gevuld, dus....zorg, dat je er bij bent!

Hierbij willen we u alvast laten weten, dat we deze vergadering gepland hebben op: **dinsdag 29 september 2009 om 20.00 uur in het Dienstgebouw.**

Het wordt een avond van ontmoeten, bijpraten en vooruit kijken. De officiële uitnodiging komt ongeveer half september. We hopen, dat u aanwezig kunt zijn, zodat we met elkaar een goede avond zullen hebben. Hartelijke groeten, Comm.Prot.Vrouwen Dienst.

Vorming en Toerusting

CATECHESE

Met ds. Elly Nordt moeten nog afspraken worden gemaakt over de taakverdeling in de gemeente. Het is dus nog niet duidelijk wie wat gaat doen op het gebied van vorming en toerusting. Bij deze wel alvast een oproep om je aan te melden bij één van ons, wanneer jij / u belangstelling hebt voor catechese, voorbereiding op het doen van belijdenis in de kerk of een gespreksgroep. MD

Jeugd- en jongerenwerk

Wij hopen dat iedereen een leuke vakantie heeft gehad en weer goed is uitgerust.

De jeugdclub start weer op donderdagavond 17 september 2009 om 18.30 uur in het Dienstgebouw.

Om leuke dingen te kunnen blijven knutselen hebben wij besloten om de kosten van de Jeugdclub te verhogen naar **€1,00 per kind per keer**.

De data voor het komende seizoen zijn als volgt:

17 september 2009	07 januari 2010
01 oktober 2009	21 januari 2010
15 oktober 2009	04 februari 2010
29 oktober 2009	18 februari 2010
12 november 2009	04 maart 2010
26 november 2009	18 maart 2010
10 december 2009	08 april 2010
	22 april 2010
	20 mei 2010

JEUGDCLUB

6 TOT 9 JAAR



Waar: Dienstgebouw
Hoe laat? 18.30 uur tot 19.30 uur
Onkosten: € 1,00 per keer
Wanneer: Zie hieronder

17 september	Boekenlegger maken
1 oktober	Knappe Knijpers
15 oktober	Borduren maar

Groetjes Janet, Dewi en Hettie

Je vriendje of vriendinnetje vindt het vast leuk om ook een keer met je mee te komen, want hoe meer zielen hoe meer

Misschien vinden je ouders het wel leuk om eens op een clubavond de handen uit de mouwen te steken; geef dit dan door aan de leiding.

JEUGDCLUB

9 TOT 12 JAAR



Waar: Dienstgebouw
Hoe laat 18.30 uur tot 19.30 uur
Onkosten: € 1,00 per keer
Wanneer: Zie hieronder

17 september 2009	Stenen versieren
1 oktober 2009	Dieren
15 oktober 2009	Figuurzagen

Groetjes Madieke

VAN DE ZONDAGSSCHOOL



Nieuw seizoen

De vakantie is voorbij en de scholen zijn alweer begonnen. Hoog tijd voor de Zondagsschool om ook haar deuren weer te openen en dat doen we op **zondag 13 september om 10.00 uur**. Alle kinderen tussen de 4 en

12 jaar kunnen een kijkje komen nemen bij één van onze drie groepen:

Dorp	in het dienstgebouw
Elsen	in "de Beestenboel"
Stokkum	in de school

Tijdens het Zondagsschool uurtje doen we allerlei leuke en gezellige dingen. We zingen samen, maken kleine knutselwerkjes maar soms ook hele kunstwerken zoals je tijdens de Open Kerkdagen hebt kunnen zien. Er worden prachtige verhalen uit de bijbel verteld, soms zijn die heel spannend maar ze kennen altijd een goed einde.

Heb je eigenlijk wel zin om een keertje te komen, wees dan niet bang, kom gerust en kom je liever niet alleen breng dan gerust een vriendje of vriendinnetje mee!
 Tot gauw!

Intrededienst ds. Nordt

Zoals in het vorige kerkblad te lezen was, is op zondagmiddag 6 september de intrededienst van ds. Elly Nordt en hierbij zullen ook de kinderen van de Zondagsschool aanwezig zijn.

Via deze weg willen wij ds. Nordt alvast heel veel succes wensen op haar nieuwe werkplek en zien uit naar een prettige samenwerking.

Leiding van de Zondagsschool

Algemeen

OPEN KERKDAGEN 2009

Wat fijn dat er dit jaar zoveel mensen de open kerkdagen hebben bezocht. Van diverse kanten hebben we positieve reacties ontvangen. Een stukje uit het gastenboek van een bezoeker uit Deventer: "Heden uw mooie kerk bezocht. Wat een ontvangst. Veel mensen hebben hier een aanknopingspunt gevonden. Een praatje, een bemoedigend woord. Ga zo door!"

Het past ons dan ook om iedereen die belangeloos heeft meegewerkt heel hartelijk te bedanken: zoals Willem Niessink met zijn glas-inlood werk, de schildersclub "Transparant" met mooie en soms discussie uitlokkende schilderijen, tekeningen van de heer Pessing, de zondagsschoolkinderen met hun schilderijtjes, het Bijbelgenootschap met hun mooie



stand, de organisten die zo fijn gespeeld hebben, de dames die de handwerkspullen en poppenkleertjes gemaakt of verkocht hebben. Ook de vele andere vrijwilligers voor het koffieschenken, de boekenverkoop, gastvrouw of gastheer zijn. Mocht ik nog iemand vergeten zijn: ook jij / u hartelijk bedankt.



Wat dit jaar extra opviel waren de mooie symbolische bloemstukken die er elke week weer stonden. Ge-



maakt door verschillende leden van de dit voorjaar gevormde symbolische bloemschikgroep. Het zal een verrijking zijn van de kerkdiensten wanneer zij de komende tijd zo doorgaan.

In een uitzending van radio Oost op 9 augustus is er een opname uitgezonden van de Open kerkdagen. Via 'uitzending gemist' kunt u deze uitzending alsnog be-

luisteren op het internet via de volgende link:

<http://rtvoost.nl/media/playlist.aspx?mediaid=120904>

Benieuwd naar de opbrengst? Ruim € 2500! Het geld zal besteed worden aan nieuwe verlichting en mogelijk een aanpassing van het liturgisch centrum van de kerk.

Volgend jaar hopen we weer Open kerkdagen te kunnen houden met jullie / uw medewerking.....de 25^e jaargang!

Een dankbare Open kerk commissie

FANCY FAIR 2009

Zaterdag 19 september 2009 is iedereen van 10.00 tot 14.00 uur weer welkom op het Kerkplein voor de jaarlijkse Fancy Fair.

Niet alleen is er een rommelmarkt met o.a. boeken, maar ook zijn er oliebollen, broodjes hamburger en bloemstukjes te koop. Op het terras staat de koffie te wachten.

Voor de veiling van waardevolle en bijzondere artikelen willen we nog graag objecten ontvangen. De veiling begint om 11.00 uur.

Op dit moment komen er al aardig wat spullen binnen **maar er kan altijd nog meer bij.**

Sommige medewerkers van voorgaande jaren vragen zich misschien af of ze dit jaar ook nog benaderd worden om mee te werken. Nou, we hebben even gewacht tot de vakantie voorbij was maar nu gaan we er volop tegenaan.

U bent intussen mogelijk al telefonisch of mondeling benaderd om weer mee te doen. Zo niet, aarzel dan

niet om even te bellen en uw wensen kenbaar te maken hoe u mee kunt/wilt werken. Ook mensen die eenmalig graag willen meewerken en dat nog nooit gedaan hebben worden van harte uitgenodigd om dit jaar mee te doen want hoe meer zielen.....

Voor het ophalen van uw spullen voor de rommelmarkt is **4 september** de laatste gelegenheid! Bel naar 06 49 130966 of één van onderstaande nummers. Krijgt u geen gehoor dan wordt u later teruggebeld.

De Fancy Faircommissie bestaat op dit moment slechts uit 3 personen en wij vinden dat dat niet genoeg is. Om alles goed te kunnen sturen hebben we echt meer commissieleden nodig die willen mee-organiseren, sturen, nieuwe ideeën lanceren.

We zitten dringend om deze kaderleden verlegen.

Heb je belangstelling kom met één van ons praten.

Dinie Bouwmeester tel. 364088,

Frits van Zwol tel. 362652

Bram de Boer tel. 362259

HERVORMDE VROUWEN VERENIGING

Voor de meesten van ons is de vakantie al weer voorbij en gaat een ieder weer bezig met haar werkzaamheden. Zo is het ook weer tijd voor de Hervormde Vrouwen Vereniging om met volle energie aan het nieuwe seizoen te beginnen.

Zoals gewoonlijk starten wij met onze fietstocht.

Het bestuur nodigt u dan ook van harte uit om deel te nemen aan de fietstocht op **dinsdag 8 september**.

Vanaf **half 10** staat de koffie met iets lekkers klaar bij "Camping Monte Bello", Goorseweg 49 te Markelo.

We fietsen een mooie route over de Herikerberg via Stoevelaarshoek, richting Elsenerbroek en Het Zeldam en stoppen daar bij de Mariakapel.

Daarna fietsen we richting Hengevelde, waar bij de familie Pierik, ("Hof van Twente") een lunchbuffet voor ons klaar staat.

We vervolgen onze weg door de prachtige bossen van "Het Weldam", maken in Diepenheim nog een kleine stop en fietsen dan terug naar Markelo.

Opgave voor deze fietstocht kan **tot dinsdag 1 september a.s.** bij:

Leidy ter Haar, tel: 0547 361733.

Het bestuur hoopt dat veel dames met ons meefietsen.

Medewerking aan de Fancy Fair van de Kerk.

Net zoals andere jaren willen wij ook dit jaar onze medewerking verlenen door het maken en verkopen van bloemstukjes.

De Fancy Fair is op zaterdag **19 september**.

Wij stellen het op prijs dat de dames van onze vereniging (**u hoeft geen lid van de Tuinclub te zijn**), zouden willen helpen met het maken van de bloemstukjes. Immers vele handen maken licht werk! U hoeft geen groene vingers te hebben, gezelligheid staat voorop.

Hebt u zelf nog bloemen en groen in de tuin, zou u dan wat mee willen nemen?

De bloemstukjes worden gemaakt op: **donderdagmiddag 17 september en vrijdagmiddag 18 september**

We beginnen om 13.00 uur in het Dienstgebouw.

Voor informatie kunt u bellen met Diny Izaks tel: 0547361811

Eerste verenigingsavond

Op donderdag **24 september a.s.** is onze eerste verenigingsavond van het nieuwe seizoen.

Wij beginnen om 20.00 uur in het dienstgebouw van de Martinuskerk te Markelo.

Deze avond zullen de "Nostra Dames" uit Hengelo voor ons optreden.

De "Nostra Dames" vormen een kwartet, dat het liefst zonder versterking zingt.

Dan blijft het direct, zo vanuit de mond in het oor en dan, hopsakee, naar de gehoorcentra. Wie niet van a capella zang houdt, moet nu zeker komen. Een andere draai zal aan uw leven worden gegeven. Het is gewoon zeer verrassend wat de "Nostra Dames" laten horen.

Het bestuur hoopt deze avond veel leden te mogen begroeten.

Zijn er dames die ook wel eens een avond van de Hervormde Vrouwen Vereniging willen bijwonen? Komt u dan gerust een keertje kijken. U bent van harte welkom.

Excursie

Op **dinsdag 6 oktober a.s.** is onze excursie.

Wij vertrekken om 9.30 uur vanaf Het Beaufortplein te Markelo. Vervolgens rijden wij naar Enschede, waar wij een bezoek zullen brengen aan de Synagoge.

Hier drinken wij eerst koffie met wat lekkers. Daarna krijgen wij informatie en uitleg over deze synagoge. Er is in de bezoekersruimte een WIZO shop, met allerlei cadeau- en religieuze artikelen. WIZO staat voor joodse wereldwijde vrouwenvereniging.

Daarna gaan we naar "Het huis van Verhalen" waar wij een rondleiding krijgen van ongeveer 2 uur. Een Huis van Verhalen, wat is dat nou weer? Het gaat om mensen die boodschap hebben aan elkaar. Het huis is gebouwd met de verhalen van mensen. Het zijn hun verhalen. Het is hun kracht. Wie weet kan het Huis van Verhalen een bijdrage leveren aan het leven in het nieuwe Roombeek. En wie weet reiken de verhalen wel veel verder. Het nieuwe Roombeek ziet er heel anders uit dan het Roombeek van vroeger. Maar net als vroeger wordt het nieuwe Roombeek bewoond door een uiterst bonte mengeling van mensen. In die zin is de toenmalige wens van alle instanties uitgekomen, nl. in Roombeek een wijk laten ontstaan waarin mensen, in al hun bonte verscheidenheid, samen kunnen leven.

Graag willen we als Huis van Verhalen ook in de toekomst ons steentje blijven bijdragen aan de ontmoeting van mensen in deze wijk. Gelukkig weet men de weg hier naartoe te vinden.

Voor deelname aan de excursie kunt u zich opgeven vóór **maandag 28 september**. Dit kan op onze eerste verenigingsavond, donderdag 24 september of telefonisch bij Mevr. Leidy ter Haar, tel: 0547-361733.



Bijbelkaravaan

De Bijbel10daagse 2009 vindt plaats van vrijdag 23 oktober tot en met zondag 1 november. Het thema is *Verhalenkaravaan*.

Tijdens de Bijbel10daagse gaat er een echte verhalenkaravaan door het land reizen. Een dubbeldekker ingericht door het NBG met aan boord een verhalenverteller. De start van de karavaan vindt plaats in boekhandel Selexyz Dominicanen in Maastricht. De route eindigt tien dagen later in het noorden van Nederland en zal onderweg dorps-, kerk- en schoolpleinen aandoen.

Tijdens de Bijbel10daagse wordt ook de verhalenbundel *De Karavaan* gepubliceerd met zowel de bijbeltekst uit de NBV als de hervertellingen van onder meer Abdelkader Benali en Désanne van Brederode. Ook het winnende verhaal van de schrijfwedstrijd die in het voorjaar is opgezet door het Nederlands Bijbelgenootschap in samenwerking met het NRC-Handelsblad, wordt in de bundel opgenomen. De bundel zal verschijnen bij uitgeverij Podium.

Meer informatie vindt u op www.bijbelgenootschap.nl

Complete bijbel in 451 talen beschikbaar

In 2008 is de Bijbel in dertien talen verschenen waarin voorheen geen bijbelvertaling bestond. Dit staat te lezen in een rapport van de United Bible Societies (UBS), waar ook het Nederlands Bijbelgenootschap lid van is. Daarmee is de complete Bijbel op dit moment beschikbaar in 451 talen. Er worden wereldwijd ongeveer 6900 talen gesproken.

"Het hebben van een bijbel in mijn eigen taal voelt als de bevestiging dat mijn volk dezelfde God heeft als de God van de Bijbel", aldus een man uit Zambia. Hij kreeg in augustus de eerste bijbelvertaling in het Mbunda in handen. Ook verschenen er bijbelvertalingen in talen die gesproken worden in Burkina Faso, Congo, Sierra Leone, Togo, Mali en Tsjaad.

Ieder jaar rapporteert de UBS over alle nieuwe en herziene vertalingen van de complete Bijbel of delen daarvan. Dus ook de vertalingen die gemaakt werden door andere bijbelorganisaties wereldwijd. Op 31 december 2008 stond de teller op 2479 talen waarin de Bijbel of een deel daarvan vertaald is. Een jaar eerder was dat 2454.

In antwoord op de vraag waarom UBS de moeite neemt om de Bijbel te vertalen, antwoordt dr. Andy Warren-Rothlin, adviseur vertalen bij UBS: "Zou een vader zijn kinderen aanspreken in een andere taal?". Tijdens de lancering van een nieuwe vertaling is een veelgehoorde uitspraak 'God spreekt ook mijn taal!' aldus het rapport.

De United Bible Societies is een verband van 145 bijbelgenootschappen die elkaar steunen in hun bijbel-

werk. Het NBG besteedt ieder jaar de uitgaven voor projecten voor de helft in het buitenland en de andere helft in Nederland. Daarmee levert het NBG een essentiële bijdrage aan bijbelvertalingen wereldwijd.

Prijs voor beste BibleDate-filmpje

Dit jaar reikte het Nederlands Bijbelgenootschap voor het eerst de BibleDate Award uit, een prijs voor het beste filmpje dat scholieren maakten in de mobiele trailer van het NBG.

De BibleDate is een opvallende experience-trailer waarin jongeren van 12-16 jaar op een interactieve manier kennis maken met de Bijbel. Het programma is bedoeld voor de onderbouw van vmbo, mavo en havo. Eén van de programmaonderdelen is het maken van een filmpje naar aanleiding van een bijbelverhaal. Een leerling vertelt: "het was Vèèèèè !!! Ik heb super gelachen om die filmpjes !!"

De winnaars van de BibleDate Award 2009 (vier leerlingen van de Interconfessionele Scholengroep Westland in 's-Gravezande maakten het filmpje "Petrus wordt bevrijd!". Zij ontvingen de trofee uit handen van jurylid en zanger Rob Favier: "Op aansprekende wijze wordt er een moderne link gelegd met het tv-programma *Opsporing Verzocht*. Petrus is echt verdwenen en actie wordt gevraagd! De emotie en spanning die ook in het Bijbelverhaal te vinden zijn, wordt zo door het publiek goed opgepakt."

Ook voor het komende seizoen is het de bedoeling dat er weer een award wordt uitgereikt.

Meer informatie vindt u op www.bibledate.nl.

Werkgroep NBG Markelo



BIJBELLEESROOSTER

zondag	30 augustus	Jesaja 49:1-7
maandag	31 augustus	Jesaja 49:8-13
dinsdag	1 september	Jesaja 49:14-23
woensdag	2 september	Jesaja 49:24-50:3
donderdag	3 september	2 Koningen 5:1-8
vrijdag	4 september	2 Koningen 5:9-19a
zaterdag	5 september	2 Koningen 5:19b-27
zondag	6 september	Psalm 74:1-12
maandag	7 september	Psalm 74:13-23
dinsdag	8 september	2 Koningen 6:1-7
woensdag	9 september	2 Koningen 6:8-23
donderdag	10 september	2 Koningen 6:24-7:2
vrijdag	11 september	2 Koningen 7:3-20
zaterdag	12 september	2 Koningen 8:1-6
zondag	13 september	Psalm 116
maandag	14 september	2 Koningen 8:7-15
dinsdag	15 september	2 Koningen 8:16-29
woensdag	16 september	2 Koningen 9:1-13
donderdag	17 september	2 Koningen 9:14-29
vrijdag	18 september	2 Koningen 9:30-37
zaterdag	19 september	Leviticus 23:23-25
zondag	20 september	Marcus 9:30-41
maandag	21 september	Marcus 9:42-50
dinsdag	22 september	2 Koningen 10:1-14
woensdag	23 september	2 Koningen 10:15-27
donderdag	24 september	2 Koningen 10:28-36

vrijdag	25 september	2 Koningen 11:1-16
zaterdag	26 september	2 Koningen 11:17-12:4
zondag	27 september	2 Koningen 12:5-22
maandag	28 september	Leviticus 23:26-32
dinsdag	29 september	2 Koningen 13:1-9
woensdag	30 september	2 Koningen 13:10-21
donderdag	1 oktober	Deuteronom. 4:44-5:10
vrijdag	2 oktober	Deuteronomium 5:11-21
zaterdag	3 oktober	Leviticus 23:33-44
zondag	4 oktober	Marcus 10:1-12
maandag	5 oktober	Marcus 10:13-22
dinsdag	6 oktober	Marcus 10:23-31
woensdag	7 oktober	Marcus 10:32-45
donderdag	8 oktober	Marcus 10:46-52
vrijdag	9 oktober	Psalm 119:121-128
zaterdag	10 oktober	Deuteronomium 5:22-33
zondag	11 oktober	Deuteronomium 6:1-9
maandag	12 oktober	Deuteronomium 6:10-19
dinsdag	13 oktober	Deuteronomium 6:20-25
woensdag	14 oktober	Deuteronomium 7:1-11



Wat wil de ZWO groep?

De ZWO groep vraagt aandacht voor de medemens in nood, veraf en dichtbij, en wil binnen de kerk de verantwoordelijkheid voor de naaste bevorderen. Een bewustwordingstaak en daarbij past het geven van informatie over de medemens in nood.

Zomerschrijfactie 2009

Wij willen graag iedereen bedanken die aan de schrijfactie heeft meegedaan.

Aandacht voor de mensen in Brazilië.

In een deel van het noordoosten van Brazilië valt zo'n 800 mm regen per jaar, ongeveer net zoveel als in Nederland. Deze neerslag valt echter in een zeer korte periode. Het grootste deel van het jaar is het extreem warm en droog. Het grondwater in het gebied is zilt en niet te gebruiken.

De boerenfamilies die er nog wonen, zijn erg arm.

Kerk in Actie helpt gezinnen met sanitaire voorzieningen, (de loodgieters kunnen voor € 500,- een douche, toilet en wastafel maken), waarbij zorgvuldig wordt omgegaan met het beschikbare water!

Giften maand juli t/m half aug. 2009:

CvK-Kerk: M. 10,00 / P-H. 10,00 / EW. 10,00 / B-B. 10,00 / I. 20,00 / H. 10,00 / K-K. 10,00 / P-V. 10,00 / L-D. 100,00 / B. 10,00 / D-N. 100,00 / Verjaardagsfonds: L. 10,00 / HW. 5,00 / K. 5,00 / J. 20,00 / O-B. 20,00 / JL. 10,00 / H-G. 15,00 / L-V. 10,00 / K-O. 10,00 . Via bank aan acc.giro's € 773,00
Diakonie: P-V. 10,00 / Bloemen: W. 5,00 / V-N. 5,00 / K. 10,00 / S-S. 10,00 / E. 25,00 / B-A. 5,00 / M-G. 5,00 / Pinkstergroet: div. 39,00 /

Collecten: CvK=College van Kerkrentmeesters			
Datum	CvK	Diac	Eindcollecte
05 juli	80,72	80,71	203,15 Comm.
			Themadiensten
12 juli	56,58	56,58	130,60 Orgelfonds
19 juli	44,25	44,24	106,40 Diaconie
26 juli	44,28	44,27	150,10 Shrilanka en Pakistan
31 juli			88,10 Diaconie Anholtskamp
02 aug.	38,28	38,27	107,40 Algemeen Kerkenwerk
09 aug.	51,06	51,05	96,63 Diaconie
16 aug.	51,25	51,25	117,70 Onderhouds fonds

Afscheid door verhuizing

Ruim 17 jaar geleden zijn wij hier vanuit Rotterdam in Markelo komen wonen. Al snel werden Mart en ik lid van het "Kerckoor" en vervolgens opgenomen in de toenmalige recreatiecommissie in de plaats van de dhr ter Heege. Zo heb ik veel Markeloërs leren kennen en de Markeloërs hebben mij leren kennen.

Ik denk terug aan vele fijne contacten met de Kunststichting Markelo en de vele kooruitvoeringen met bv. het Politiekoor Hengelo, de Twente zangers etc.

Helaas komt aan dit alles een eind door ons vertrek uit Markelo naar een leuke seniorenwoning vlak bij de (klein)kinderen.

Met enige weemoed gaat dit per 1 september gebeuren en zullen Mart en ik vanaf dat moment een ingezetene van de gemeente Twello zijn.

Rest ons te zeggen dat wij in Markelo een prachtige tijd hebben gehad in vriendschap en vertrouwen.

Heel hartelijk dank voor dit alles.!

Mart en Ton Parie.

Ons nieuwe adres: Oranjestraat 16, 7391 DJ Twello,

Eindelijk een cursus die je altijd al had willen doen....

Is een opleiding Theologie (nog) net te hoog gegrepen, maar vind je het wel leuk om met geloof en geloofsvragen bezig te zijn, dan is de cursus

Theologische Vorming Gemeenteleden (afgekort: TVG) misschien wel iets voor jou!

Totale duur van de cursus is drie jaar, maar de lessen bijwonen voor een kortere periode kan ook.

De cursus is bedoeld voor al die gemeenteleden die geïnteresseerd zijn in oude – en nieuwe verhalen, mensen die ongeacht leeftijd en (voor)opleiding, op zoek zijn naar een stukje verdieping in hun eigen (geloofs)leven en die het leuk vinden hierover met medecursisten van gedachten te wisselen.

De leerstof die je aangeboden krijgt is tevens een goed hulpmiddel voor al diegenen die binnen kerkelijk verband, de gemeenteopbouw ondersteunen.

De opzet over een periode van drie jaar biedt tevens alle tijd voor zelfstudie en het je nader verdiepen in die onderwerpen die je in het bijzonder interesseren.

Eén van de cursisten vertelt:

"Ik zie het volgen van de cursus TVG als een stukje houvast en (geestelijke) ondersteuning op mijn weg die ik ga binnen het gemeentelvenen.

Het brede aanbod van vakken maakt dat alles "aange- raakt" wordt.

Ook geeft het je rijkelijk stof voor verdere studie.

Al snel gaat er een (theologische) wereld voor je open, mede bevorderd en gestimuleerd door het niet-aflatende enthousiasme van de docenten. Door het grote aanbod van vakken is de opzet verrassend breed. Discussie en uitwisseling van ideeën doen de rest! Ik ben echt heel blij dat ik deze cursus in En- schede kan volgen".

De cursus wordt door deze cursiste van harte bij u / jou aanbevolen! Opgave en info kunt u krijgen bij de cursusleider ds. Maaike Schepers, tel. 053 4343238, email: m.schepersvanderpoll@zonnet.nl en bij docen- te mw. Lies van Veldhoven, tel. 053 4354798, email: lies@blub.net

De Vredesweek 2009 van 19 t/m 27 september.

Het motto appelleert aan onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om te werken aan vrede, elkaar enthousiast te maken en inspireren om een nieuw Vredesklimaat te creëren.

Hoe creëren wij een klimaat van vrede, op lokaal, nationaal en internationaal niveau?

We denken dan vooral aan een klimaat waar mensen, in Nederland, van onderaf kunnen werken aan een klimaat van begrip en respect voor elkaars eigenheden en vooral elkaars overeenkomsten.

Protestantse gemeente Markelo (www.pkn-markelo.nl)

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo

Kerkelijk bureau: 0547-361242

Buffet: 0547-363890 fax: 0547-276637

Redactie Markelo's kerkblad:

Ds. M. Dijkstra, Tolweg 3, tel. 361238

Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709

Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439

Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652

Het eerstvolgende nummer verschijnt op **12 oktober 2009**.

Inleveren kopij vóór vrijdag **2 oktober 2009** via

E-mail: kerkblad@pkn-markelo.nl

Kerkenraad:

Preses: Dhr. H. Linde

Stationsstraat 39 tel. 361999

Scriba: Dhr. J.J. Haas

Tolweg 40b tel. 362063

Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890

E-mail: dienstgeb@pkn-markelo.nl

Kerkelijk bureau openingstijden:

ma. 9-12 uur; wo. 9-12 uur; vr. 9-12 uur

adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242

E-mail: kerkburo-markelo@hetnet.nl

Administratie:

Mevr. H.T. Aanstoot-Meijerink, tel. 363083

Betaalnummers College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente:

Postbank: 813891 - Rabobank: 34.07.01.153

Rekeningnummer Diaconie Protestantse Gemeente:

Rabobank: 34.07.00.327

Rekeningnummer Z.W.O.

Rabobank: 34.07.08.441