



MARTINUSKERK

86^e jaargang, nr. 727 – juni 2009

Markelo's Kerkblad

Uitgave van de
Protestantse Gemeente van Markelo

Internet: www.pkn-markelo.nl

Zij broedt als een vogel!

*Zij zit als een vogel, broedend op het water,
onder haar de chaos van de eerste dag;
zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping,
wachtend op het Woord dat zij baren mag.*

Tussentijds 183



Al een paar weken hield ik haar in het oog als ik wandelde met de hond. Roerloos zat ze daar op haar nest te broeden middenin de kleine waterpartij vlakbij ons huis. Gisteravond zag ik moedereend trots rondzwemmen met in haar kielzog haar kroost. Toen ik even te dichtbij kwam kwaakte de moedereend één keer. De kleintjes wisten al precies wat dit betekende en zwommen zo snel ze konden met hun moeder terug naar het nest. Onderweg moest ik denken aan bovenstaand lied waar het gaat over de Geest van God, de Heilige Geest, als een vogel broedend op het water. Een vergelijking die mij erg aanspreekt. In alle woestheid en leegheid, te midden van alle chaos is de Geest van God al aanwezig en zij broedt leven uit. Warmte. Schepping. Als een moedervogel, zo beschermt, zo koestert God dus zijn schepping en schepselen. Dat maakt voor mij het onbegrijpelijke over de Geest van God een beetje begrijpelijk. Dat God in zijn Geest beschermend als een moedervogel om ons heen is.

In de bijbel lezen we al direct in het begin (Gen. 1:1) dat God hemel en aarde schiep en vervolgens dat Gods Geest of Adem zweeft over het water van de oervloed. In dat zweven, leggen we ook een associatie met een vogel. Maar er is nog meer: In Deuteronomium 32 vers 11 wordt God vergeleken met een arend, die trillend in de lucht zweeft boven het nest van de jongen, wakend, beschermend, behoedend en bewarend, klaar om het gevaar af te wenden. Als één van de jongen voor het eerst zijn vleugels uitslaat en dreigt te pletter te vallen, neemt de arend een duik, vangt het jong op zijn vleugels op en brengt het terug in het nest. Wat een geweldige vergelijking! Troostend

en bemoedigend. Opnieuw komt er een regel van een lied bij mij boven:

God zal voor ons zorgen, goed is de Heer en met elke morgen keert zijn goedheid weer.

Eén van de voor mij meest mooie teksten over de Geest van God staat in hoofdstuk 2 vers 7 van het boek Genesis: Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. Dat verhaal is het begin van alle andere verhalen en van *elk* mensenverhaal. Van de relatie tussen Gods Geest en de mens. Wie dan ook. God blaast de mens zijn Ruach in, zijn Geest, zijn Adem, de adem van het leven. En zo werd Adam, wat mens betekent, een levende ziel. God heeft ook ons zijn Adem ingeblazen. Als een soort van mond-op-mond beademing. En zolang wij leven waait Gods adem dus door ons heen. Leeft Hij in elk mens. Leeft in u en mij. Wil zolang wij ademen, ons leven maken, wil *in* ons wonen, leven, een goede relatie met ons hebben. Welkom zijn. De vraag is dan altijd of wij dat ook willen. Of wij willen leven op de adem van de Geest. Of we de deur van ons hart daarvoor open willen zetten. Jezus onze Heer heeft God zijn Vader gebeden de heilige Geest aan zijn volgelingen te schenken, om de leegte na zijn Hemelvaart op te vullen. Dat gebed is verhoord vertelt Pinksteren ons. Op de morgen van Pinksteren in Jeruzalem hebben de discipelen dat ervaren toen ze vervuld werden van de Heilige Geest. De angst voorbij staan ze op en spreken vrijmoedig, voor iedereen begrijpelijk vol inspiratie over de grote daden van God.

Laten ook wij God bidden om vervuld te mogen worden met zijn Geest, te worden zoals God ons bedoeld heeft toen hij ons Zijn levensadem schonk. Laten we geïnspireerd door Jezus onze Heer, ons laten leiden door de vruchten van de Geest: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing, anderen vertellen over de grote daden van God!

Kom Heilige Geest, kom!

Dini Beuving-Dannenberg

***5 juli openluchtdienst
in de Kösterskoele***

Kerkdiensten

Zondag 14 juni, Cadans

10.00 uur ds. M. Dijkstra
m.m.v. ensemble en buitenlandse groepen
collecte: diaconie en kerk

Zondag 21 juni, Martinuskerk

10.00 uur ds. S.W. Bijl uit Groningen
collecte: orgelfonds

Zondag 21 juni, Stokkum

10.00 uur ds. M. Dijkstra
collecte: orgelfonds

Vrijdag 26 juni, Anholtskamp

19.00 uur ds. M. Dijkstra
collecte: diaconie
vervoer: Jennie Wibbelink, tel. 361908

Zondag 28 juni, doopdienst

10.00 uur ds. M. Dijkstra
collecte: diaconie (Clinic Clowns)

Zondag 5 juli, Kösterskoele

10.00 uur ds. Scheurwater uit Wierden
collecte: commissie themadiensten

Zondag 12 juli, recreatiezondag

10.00 uur mevr. B. Beuving-Dannenberg
collecte: orgelfonds

OPPAS-KND-ZONDAGSSCHOOL

Onder kerktijd is er in het dienstgebouw crèche voor de allerkleinsten en kindernevendienst voor 4 tot 12-jarigen. De zondagsschool is het zomerreces ingegaan en begint in september weer.

JEUGDKERK

Op de derde zondag van de maand is er voor tieners van 12 tot 16 jaar jeugdkerk in het dienstgebouw van 10 tot 11.00 uur. In mei was de laatste keer van het seizoen.

BIJ DE DIENSTEN

Anholtskamp: Het is even geleden dat ik een zangavond heb geleid. Ik hoop echter dat verschillende senioren de weg tot de zaal hebben weten te vinden op de laatste vrijdagavond van de maand. Houdt u van Nederlandstalige liederen? Zingt u graag bekende kerkelijke liederen? En wilt u met een korte overweging terug naar huis, dan bent u hier op het goede adres. Vaak levert een gast een bijdrage in het dialect. Genoeg redenen om eens langs te komen.

Buurtdienst: Op 21 juni wordt een kerkdienst gehouden in de buurtschap Stokkum. Bij goed weer zitten we op het gras achter de school, anders binnen in de zaal. U bent van harte welkom.

Cadans: Wie Markelo binnen gaat, ziet al weken lang stropoppen in klederdracht aan de kant staan. Ze wij-

zen vooruit naar het weekend, waarin de folkloristische vereniging en de fanfare hun 75-jarig jubileum vieren. Zeven jaar geleden werd dat gecombineerd met een openluchtdienst bij de Haverkamp. Nu hebben ze gevraagd om deze bijzondere viering in de kerk te houden. Met alle genoegen werken we daar aan mee. Er worden bijdragen verwacht van verschillende dans- en muziekgroepen uit het buitenland (gebeden, liederen, muziek). Een ensemble uit de fanfare begeleidt een deel van de liederen. Wie deze kerkdienst niet wil missen, die wordt aangeraden op tijd te komen in verband met het beperkt aantal zitplaatsen.



Foto van de doopdienst van 10 mei.

Doopdienst: Op 28 juni is er gelegenheid om een kind te laten dopen. Wie daar gebruik van wil maken, die wordt verzocht contact met mij te zoeken, telefoon 361238. De eerstvolgende keer is gepland op 23 augustus. Op 10 mei is Marlou gedoopt, dochter van Han en Karin Jansen, Kappelaarsdijk 7a. MD

Kösterskoele: Op 5 juli hopen we weer een openluchtdienst te kunnen houden in de Kösters Koele. God heeft ons de opdracht gegeven goed voor de aarde te zorgen en ons beloofd er altijd voor ons te zijn. We laten ons dan ook inspireren door Gods creatie heerlijk in de buitenlucht. De voorganger in deze dienst is de heer Scheurwater. De dienst begint om 10.00 uur en voor de allerkleinsten is er oppas. Mocht het onverhoopt toch heel slecht weer zijn, dan zal de dienst plaatsvinden in de Martinuskerk. Na afloop van de dienst is er een lekker kopje koffie met natuurlijk weer een heerlijke plak arretjescake. CTD

Recreatiezondag: Op 12 juli is de eerste van zeven recreatiezondagen. Dat betekent dat er vanaf die datum koffie en thee worden geschonken na afloop van de dienst. Door de week gaan de deuren van de kerk open tijdens de markt op donderdagmorgen.

HUISKAMER VAN DE KERK

Tijdens de markt op donderdagmorgen is er in het dienstgebouw gelegenheid voor ontmoeting bij een kop koffie of thee. De koster en aanwezige gastvrouwen nodigen u van harte uit om langs te komen. Vanaf 16 juli gebeurt dat tijdens de openkerkdagen in de kerk zelf. MD

Wijk Noord

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3
telefonisch spreekuur:
di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur
tel. 361238; email: martends@wanadoo.nl
vrije dag: maandag

WIJ GEDENKEN

Op 27 april had hij zijn 80^{ste} verjaardag nog gevierd. Toen hij op 6 mei wel erg lang in bed bleef liggen, gingen zijn beide zoons poolshoogte nemen. Hun vader, Jan Hendrik Harmse van Schut Kattelaar was toen overleden. Het geeft hun nog enige troost te weten dat hij geen man was geweest om afhankelijk te worden van zorg. Hij heeft mogen sterven, waar hij zijn leven lang heeft geleefd: op de boerderij aan de Herikerweg 7. Met een broer en twee zussen groeide hij hier op. Na werk op een zuivelfabriek ging hij door op het gemengde bedrijf van zijn ouders. In 1955 trouwde hij met Dika Hargeerds van Top Brook. Een herseninfarct bij haar veranderde hun leven sterk. Jan Hendrik bleef toen veel thuis en hielp in het huishouden. Was hij aan de ene kant hard voor zichzelf met een sterke wil, hier kwam zijn zorgzaamheid boven. In 1988 werd een tweede infarct haar fataal. Opgroeïende kleinkinderen en de verzorging van vee gaven afleiding. Hij had meer tijd voor een praatje aan de weg. Bij het afscheid zochten we herkenning in de woorden van Prediker. Bij het graf op de Markelose begraafplaats sprak een zoon een laatste woord uit als dank voor een va en opa, die niet zal worden vergeten.

Op de hoge leeftijd van 91 jaar kwam op 8 mei een einde aan het leven van Hermina (Mina) Brinkmans-Schorfhaar. Een zachte, lieve vrouw is heengegaan. Bescheiden en plichtsgetrouw, tot het laatst toe betrokken en scherp van geest, zo was zij. Haar wortels liggen aan de Visschersdijk 5 (Stoelerbrook), waar nog een jongere broer woont. Ze was in betrekking bij een boer in de buurt tot haar trouwen met Willem Brinkmans in 1945. Dat bracht haar aan de Rijssenseweg, waar zij meehielp op de boerderij en zorgde voor hun beide kinderen, terwijl hij met zijn compagnon, Jan Klumpers, als timmerman en aannemer aan de slag ging. Ze stelden het huis open voor andere families, maar ook kinderen op kamp konden profiteren van hun gastvrijheid. In 1989 overleed haar man na jaren van ziekte. Zelf bezat ze een sterk lichaam, totdat ook bij haar klachten kwamen. Ze kreeg interesse in het lezen van boeken, hield van spelletjes en bleef nog graag wat doen voor de kinderen en kleinkinderen. Na een kort ziekbed heeft ze thuis de ogen mogen sluiten, als een tevreden vrouw en met geloof in haar hemelse Vader. Met het afsluitende lied "Veilig in Jezus' armen" is ze naar haar laatste rustplaats gebracht op de begraafplaats in Markelo, in dankbaarheid voor wie zij was.

DE FRIESE VLAG UIT

Als fan van voetbalclub Heerenveen had ik in mei genoeg reden om de Friese vlag uit te hangen. Helaas zag ik niemand aan de overkant of op straat toen de beide doelpunten vielen en het geluk uiteindelijk aan 'onze' kant was bij de strafschoppen. Een minpunt van de wedstrijd was het uitvallen van twee Twentespelers doordat Sibon erg kort en fel op zijn tegenspelers zat. Als ik overtuigd was geraakt van opzet, dan was de vlag alsnog gehaald. Hoe je er verder ook over denkt, het was een wedstrijd vol spanning dat tot het laatst toe nog alle kanten opkon. Met twee aantrekkelijk spelende ploegen en supporters, die voor een topsfeer zorgen. Zo zou het meer moeten gaan. Dan hadden we heel wat minder rellen.

Of de vlag straks weer uit kan, hangt af van het slagen voor het schoolexamen van één van onze kinderen. Het zijn spannende tijden voor de scholieren, die in hun laatste jaar zitten. Het zoeken van een passende vervolgopleiding is geen makkelijke opgave. Hopelijk vinden velen hun weg en komen ze op een plek, waar ze voldoende plezier en voldoening beleven om het vol te houden en af te maken. Wie niet slaagt, succes bij de herkansing.

Ten slotte mag de vlag uit, nu een collega uit Friesland heeft besloten om deze kant op te gaan, Elly Nordt uit Buitenpost. Haar 'roots' liggen echter in een andere provincie, maar dat zal ze in een volgend kerkblad zelf nog wel toelichten. De gemeente mag zich feliciteren, dat ze binnen een jaar een opvolger heeft gevonden voor Henk Overdijk. Ik hoop dat ze het hier naar haar zin gaat krijgen en verwacht goed met haar te kunnen samenwerken.

Met vriendelijke groeten, ds. M. Dijkstra

Wijk Zuid

Pastoraal werker: D. Beuving-Dannenberg
Vennekesweg 10
Telefonisch spreekuur:
ma. t/m do 8.00 – 9.30 en 18.30 – 19.00 uur
tel. 263686; email: dinibeuving@yahoo.com

TROUWEN

Op 12 juni hopen Sander Woestenenk en Alies Hofstee met elkaar in het huwelijk te treden op het gemeentehuis in Lochem. Om 11.30 uur is de kerkelijke inzegening gepland in de kapel op het Weldam door ds. Veenhuizen van Lochem. Hun adres blijft Oude Borculoseweg 4. We wensen hun van harte Gods zegen toe.

WIJ GEDENKEN

Onverwacht overleed woensdag 6 mei Jan Hendrik Groothaar, Stobbendijk 6.

Vele malen (15-20 keer) moest hij worden opgenomen in het ziekenhuis. Een aantal keren zweefde hij op het randje van de dood, maar altijd was hij er weer door gekomen. Kon hij weer naar huis. Vader was, vertelden zijn kinderen net een weermannetje: Als het

mooi weer was, zat hij buiten, als het regende zat hij in de deuropening met de deur open.

Maar deze keer ging het anders. Deze keer konden de dokters niets meer voor hem doen en kwam hij niet weer thuis op zijn geliefde plekje aan de Stobbendijk. Hij overleed aan verschillende bloedingen op de avond van zijn opname in het Deventer ziekenhuis, op de gezegende leeftijd van 85 jaar. Jan Groothaar werd getypeerd door zijn kinderen als harde werker, ouderwetse boer, betrokken en belangstellend, een lieve vader en opa. Geboren aan de Roudaalderweg op 24 januari 1924 trouwde hij op 7 mei 1952 met Dika Schreurs. Na de oorlog vond hij werk op het Kl-station in Holten. Eerst als dierenverzorger, en na een ongeluk met een stier als inseminator. In die hoedanigheid kwam hij ook bij de familie Altena aan de Stobbendijk 6. Hun enige dochter was overleden en ze hadden geen opvolging. Blijkbaar klikte het tussen beiden en op een dag vroegen ze Jan of hij hun boerenbedrijf niet voort wilde zetten. Dat wilde hij. En zijn vrouw ook. Zo werd hij in de 60-er jaren wat hij altijd al had willen worden: boer, met eigen land en eigen vee. Op de boerderij boert inmiddels de 3^e generatie Groothaar. Jan Groothaar was zolang het kon graag op de boerderij aan het werk. Na het onverwachte overlijden van zijn vrouw, die in veel dingen zijn motor was, op 27 december 1994 kon hij maar moeilijk weer op gang komen. Was nog meer thuis. Alleen de diensten met biddag en dankdag in de Brookschole sloeg hij niet over, evenals de optocht van het Dorpsfeest. Tot het laatst toe was hij betrokken, las vol belangstelling alles wat met het boerenleven te maken had en praatte daar graag over. Keek graag naar voetbal of maakte een praatje met de burens. Jan Groothaar: de man die graag rondliep met pet en klompen, die genoot van de jacht en een borreltje, die ondanks zijn longemfyseem het roken niet kon laten. Hij zal gemist worden door zijn kinderen en kleinkinderen.

Uit de Bijbel lasen we Psalm 139 over koning en herder David. Hij stelt zijn *vertrouwen* op de God van Israël Jahwe, wat betekent: "Ik ben" - "Ik zal er zijn voor jou". Hij voelt als het ware de arm van God om zijn schouder. Een ervaring die hem sterkt in zijn geloof dat niets, zelfs de dood niet, hem van God kan scheiden. God laat nooit los. Vangt ons op zoals een adelaar zijn jongen. In dat geloofsvertrouwen lieten wij het leven van Jan Hendrik Groothaar los.

Zijn kinderen en kleinkinderen bidden wij de troost van onze Heer toe.

Zondagmiddag 24 mei kwam er onverwacht een eind aan het leven van Jan Hendrik Hendrikus Leunk. Hij werd 83 jaar. Zijn hele leven woonde hij aan de Stokkumerbroekweg. Hij werd er geboren en overleed er precies een week voor hij samen met zijn vrouw hun 60-jarig huwelijksjubileum zou vieren op de 1^e Pinksterdag, 31 mei. Na de landbouwschool boerde hij daar samen met zijn vader op het gemengde boerenbedrijf. De militaire diensttijd in Utrecht was voor de jonge Jan Hendrik een welkome afleiding. Tot het laatst toe vertelde hij hier graag over. Weer thuis kreeg hij verkering met Dina Eertink. Op 31 mei 1949 trouwden ze in bij zijn ouders, bij Wiemink. Hier wer-

den de kinderen Gerda en Henk geboren. Toen duidelijk werd dat zoon Henk koos voor een baan in het bedrijfsleven en dus zijn vader niet zou opvolgen als boer, werd het boerenbedrijf langzaam afgebouwd. Eind jaren negentig kreeg Jan Hendrik gezondheidsproblemen. Na een operatie bleek dat hij leed aan een zeldzame bloedstollingsziekte waardoor hij meerdere operaties moest ondergaan en langere tijd in het zieken- en verpleeghuis moest verblijven. Weer thuis pakte hij de draad weer op door opnieuw van alles te leren en te ondernemen. Hij was een man die graag een praatje maakte met mensen die hij ontmoette tijdens een vakantie of wandelend met zijn rollator aan de Stokkumerbroekweg. Voor burens was het een vertrouwd beeld: Jan Hendrik Leunk zittend op zijn rollator in gesprek met een voorbijganger. Je werd gauw "kunnig" met hem. Samen met zijn vrouw bezocht hij graag de kerkdiensten in het gebouw in Stokkum. De laatste jaren waren niet gemakkelijk voor hem. Allerlei kwalen, oog- en oorproblemen maakten dat hij veelvuldig naar het ziekenhuis moest. Hoogtepunten waren de geboorte van twee achterkleinkinderen, Xem en Estelle, en het vooruitzicht dat er een tweeling geboren zou worden. Dit heeft hij evenals de viering van het 60-jarig huwelijksjubileum helaas niet meer mee mogen maken. In een dienst van woord en gebed in het dienstgebouw namen wij donderdag 28 mei afscheid van hem. Schoondochter Gerda las zijn levensloop voor. Uit de bijbel lasen wij uit het Bijbelboek Prediker 3 over de tijden van het leven: er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven, een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. N.a.v. deze woorden overdachten we het leven van Jan Hendrik Hendrikus Leunk. Over hoe leven en dood letterlijk en figuurlijk naast elkaar kunnen komen te staan. Hoe onbegrijpelijk voor Prediker in zijn tijd en ook voor ons nu anno domini 2009 de dingen vaak zijn. Het enige dat ons gezegd wordt is: de *leef* tijd die je gegeven wordt is nooit verloren tijd. En dat God wat voorbij is altijd weer terug haalt. Zo ook de levensadem van Jan Hendrik Hendrikus Leunk.

In dat vertrouwen blijven wij achter. De troost van onze Heer bidden wij toe aan zijn vrouw, kinderen en (achter)kleinkinderen.

Kerkenraad

VERSLAG VAN DE VERGADERING van 6 mei

- **Evaluatie kerkdiensten:** De kerkdienst van Dini Beuving, welke in de streektaal was gehouden, is in goede aarde gevallen. Dat is voor herhaling vatbaar.
- **Liturgisch centrum:** Nu de besprekingen van de werkgroep zijn afgerond, werkt de architect, Pim van Dijk, een voorstel uit. Berichtgeving in het kerkblad en op de radio zijn aanleiding geweest voor een ingezonden brief van verontruste gemeenteleden, die hun zorg uiten over plannen tot verandering van het liturgisch centrum. Zij zullen worden uitgenodigd voor een gesprek.

- **Open kerkdagen:** Er wordt gestaag verder gewerkt aan de voorbereiding van een expositie tijdens de open kerkdagen in de zomervakantie.



BEROEPINGSWERK

Op de gemeenteavond, gehouden op 19 mei, hebben we kennis kunnen maken met Mevr. Ds. Elly Nordt uit Buitenpost. Nadat Jan Hargeerds, voorzitter van de hoorcommissie uitleg heeft gegeven hoe men tot het besluit is gekomen om de kerkenraad te adviseren een beroep

uit te brengen op Ds. Elly Nordt, en Rein Compagner, voorzitter van de Kerkrentmeesters de zakelijke kant heeft toegelicht, werd de gemeente groepsgewijs in de gelegenheid gesteld nader kennis te maken met Ds. Nordt.

Na deze ronde kreeg Ds. Nordt het woord en tot ons aller verrassing las zij het bericht van aanneming van het beroep voor en ondertekende deze waarbij ze dus het beroep naar onze Protestantse gemeente te Markelo heeft aangenomen.

Als gemeente kunnen we verheugd en dankbaar zijn dat we binnen een jaar na het vertrek van Ds. Henk Overdijk weer een nieuwe predikant in ons midden mogen verwelkomen. U zult t.z.t. nog nader worden geïnformeerd over hoe en wanneer de intrededienst zal plaatsvinden.

Namens de Kerkenraad, Harm Linde

Diaconie

DE CLINIC CLOWNS



Het is mooi en ontroerend als een ziek kind even helemaal zichzelf kan zijn. Als dat gebeurt, is er de Clinic Clowns Klik. Die Clinic Clowns Klik wil-

len ze ook met een verstandelijke handicap maken. Dat vraagt om een speciale aangepaste benadering. Daarom hebben ze Het Klein Zintuigen Orkest ontwikkeld. Hiermee toeren ze iedere week langs verschillende instellingen. Tijdens een muzikale voorstelling worden de zintuigen van de kinderen geprikkeld: horen, voelen, ruiken en zien. Het is fantastisch om te zien hoe de kinderen hiervan genieten. Niet alle kinderen met een verstandelijke handicap kunnen hiervan genieten.

Met de eindcollecte van de doopdienst van 28 juni willen we een bijdrage leveren zodat uitbreiding met één orkest mogelijk is.

Jeugd- en Jongerenwerk

JEUGDCLUB

Jeugdclub 6 tot 9 jaar.

Op donderdagavond 28 mei 2009 was het alweer de laatste avond van dit seizoen.

We begonnen om 17.45 uur met een broodje knakworst en na dit opgegeten te hebben ging iedere groep zijn eigen programma volgen.

De jongste groep bleef in het dorp en kreeg een papier mee met allerlei foto's die ze moesten opzoeken in het dorp. Bij de opdracht zaten allerlei vragen die niet altijd even gemakkelijk waren, maar de antwoorden zijn gevonden. Daarna hebben we nog allerlei spelletjes gedaan. Na afloop had iedereen een dropmedaille verdiend.

Wij willen iedereen bedanken die ons deze laatste avond mee heeft geholpen.

Jeugdclub 9 tot 12 jaar.

Jaja, het seizoen zit er weer op. Vanavond (28 mei) hadden we dan de laatste keer jeugdclub. Eerst met z'n allen lekker broodjes knakworst gegeten. Daarna met 3 auto's richting Stokkum. Hier hebben we boeregolf gedaan bij de Fam. Ten Hove. Het was een groot succes. Er werd fanatiek gespeeld met tussendoor even een pauze. Iedereen had een dropmedaille verdiend.

Toen weer terug naar het gebouw, waar iedereen werd opgehaald. Het was een erg geslaagde avond. We hebben deze avond ook afscheid genomen van Margot Oostdijk. Zij gaat de club verlaten....

Margot bedankt voor je inzet.

De Jeugdclub begint weer op donderdagavond 17 september 2009 om 19.30 uur in het Dienstgebouw.

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe.

Leiding jeugdclub

VAN DE ZONDAGSSCHOOL

Het seizoen zit er al weer op en hebben we afgesloten met een paar belangrijke activiteiten:

1e Pinksterdag

De groep uit het dorp nodigde ons uit voor een morgen vol activiteiten. Nadat de kinderen zijn verdeeld in groepen, gaan ze een parcours afleggen met allerlei spelletjes voor groot en klein. Tussendoor is er dan nog even tijd voor een heerlijke traktatie en aan het eind een verrassing. Het weer zat ons ook weer mee zodat het een hele leuke en gezellige ochtend is geworden.

Afscheidsdienst 7 juni

Een aantal kinderen heeft afscheid genomen van de Zondagsschool nl. Daniek Pinkert (Elsen), Renske Zandjans en Luuk Elkink (beiden Stokkum).



De één bezoekt de zondagsschool wat trouwer dan de ander, maar voor alle drie breekt er nu een nieuwe fase aan. Geen wekker meer op zondagmorgen die al rinkelend laat weten dat je op moet staan omdat je anders te laat op de zondagsschool komt. Niet meer elke zondag luisteren naar een mooi bijbelverhaal en een gezellig samen met andere kinderen zingen en knutselen. Nee... Na 7 juni is dat allemaal een herinnering en hopelijk een hele fijne herinnering.

Wij als leiding wensen Daniëk, Renske en Luuk alle goeds en Gods zegen toe op hun verdere levenspad. Hopelijk zien we jullie nog eens een keer terug bij zondagsschool als hulpleiding of bij de Jeugdkerk.

Algemeen



Verlag Regiodag Oost d.d. 7-3-'09 in de Wijngaard te Zutphen.

Saskia de Jong, regiocoördinator Oost, heet allen welkom en opent de bijeenkomst met een gedeelte uit Lucas: "De verloren zoon".

Ze licht het hiervoor, door Joanna Boensma uit Diepenheim gemaakte meditatieve bloemstuk toe en doet enkele mededelingen:

- Er is een ledenraad verkiezing,
- NBG staat redelijk succesvol met een stand op de boekenmarkt in Deventer,
- Het thema van de bijbel-10-daagse 2009 is: "De verhalen karavaan",
- Bijbelzondag is 25 oktober.



Joyce v.d. Veen vertelt uit eigen ervaring over het China project. (Van de NBG inkomsten gaat, na aftrek van de onkosten, de helft naar binnenlandse doelen; vertalingen, jongerenbereik: bijv. Labyrinth, en promotiemateriaal. De andere helft naar buitenlandse projecten.) Voor de Chinese productie levert Nederland het

geld voor papier: 500 euro's voor 1 rol a 450 kg. voor 800 bijbels.

De actie is nodig:

- De legale 3 shelf-kerk en andere ondergrondse kerken groeien,
- **Distributie** is een enorm karwei vanwege de slechte infrastructuur,
- De meeste christenen migreren weer naar het zeer **armoedige** platteland.
- Behoeftes aan braille-bijbels en na een allesverwoestende aardbeving ook gewone.
- In 3 provincies in China is illegale bijbel(ver)koop nog strafbaar.

Remco (= helper) Hakkert zingt met de zaal uit de NBG-CD "Gezongen Woord". Deze CD met vlotte liederen, muziekpartijen en orkestbanden is vrij te gebruiken voor koren.

Marijke ten Cate legt uit hoe zij de kinderprentenbijbel illustreert. Ze probeert vooral de innerlijke beleving weer te geven van mensen in contact met Jezus.

Er bestaat een bijbel in 422 van de ruim 6000 talen.

Matthijs de Jong, een van de NBG vertalers geeft inzicht in de werkwijze voor de vertaling Bijbel in Gewone Taal.

Tijdens de lunchpauze zijn er verschillende stands met materialen te bezoeken en Sjanie Jonk, rayon coach Enschede, voorziet ons van een aantal hemeltassen te gebruiken tijdens de open kerk dagen a.s. zomer.

Na de lunch doen we eerst ijverig ons best in een workshop met Remco Hakkert om het lied "Liefde" helder en klaar te laten klinken. Omdat er gekozen moet worden, gaan de workshops tekenen van bijbel-illustraties, samen actief in de lokale verhalenkaravaan en buitenlandse projecten voorbij zonder ons. Wij ervaren nog een keer de moeilijkheden bij het vertalen van de bijbel in gewone taal.

Om half vier wordt de middag afgesloten in de grote zaal met nog een keer samen zingen: "Liefde" o.l.v. Remco Hakkert.

Voldaan rijden we op deze zaterdag met mooi voorjaarsweer huiswaarts. Dini Rozendom

Thema Bijbel10daagse 2009: Verhalenkaravaan

Van 23 oktober tot 2 november 2009 wordt voor de vijfde keer de Bijbel10daagse gehouden. De Nationale Bijbelzondag valt op 25 oktober.

Bijbelverhalen staan dit jaar centraal tijdens de Bijbel10daagse.

In verhalen van de bijbel kom je mensen tegen die, hoe verschillend ze ook zijn, dezelfde eigenaardigheden, kwaliteiten, zwakten, twijfels en emoties hebben als wij.

Verhalen dóen iets met je.

Bijbelverhalen hebben ook een link naar de verhalen van nu – geloofsverhalen, verhalen van hoop en twijfel, dood en liefde – verteld door mensen die zich gegrepen voelen door de bijbelverhalen.

Kijk voor meer informatie over de invulling van dit thema op www.bijbel10daagse.nl

Een woord van bevrijding voor Burundese gevangenen

In Burundi zijn de gevangenissen overvol. En de omstandigheden waarin de gevangenen moeten leven zijn erbarmelijk. De strijd van de afgelopen jaren heeft diepe wonden geslagen. Mensen raken ontspoord. Moord en diefstal zijn aan de orde van de dag. Natuurlijk is het goed dat de daders worden opgepakt.

Het bijbelgenootschap van Burundi werkt samen met mensen die humanitaire hulp bieden. Bij voedsel voor het lichaam geeft het bijbelgenootschap voedsel voor de geest. En dat werk wordt gezegend! Het komt regelmatig voor, dat mensen die op deze manier met

bijbelwoorden in aanraking komen, gaan nadenken over zichzelf, hun schuld leren erkennen en zo bevrijd mogen leven, ook al zitten ze in de gevangenis.

Werkgroep NBG Markelo



BIJBELLEESROOSTER

maandag	8 juni	Romeinen 8:18-30
dinsdag	9 juni	Romeinen 8:31-39
woensdag	10 juni	Marcus 4:21-34
donderdag	11 juni	Marcus 4:35-41
vrijdag	12 juni	Marcus 5:1-20
zaterdag	13 juni	Marcus 5:21-34
zondag	14 juni	Marcus 5:35-43
maandag	15 juni	Romeinen 9:1-13
dinsdag	16 juni	Romeinen 9:14-29
woensdag	17 juni	Romeinen 9:30-10:13
donderdag	18 juni	Romeinen 10:14-21
vrijdag	19 juni	Romeinen 11:1-6
zaterdag	20 juni	Romeinen 11:7-24
zondag	21 juni	Romeinen 11:25-36
maandag	22 juni	Marcus 6:1-6
dinsdag	23 juni	Marcus 6:7-13
woensdag	24 juni	Marcus 6:14-29
donderdag	25 juni	1 Koningen 18:1-15
vrijdag	26 juni	1 Koningen 18:16-29
zaterdag	27 juni	1 Koningen 18:30-46
zondag	28 juni	Psalm 30
maandag	29 juni	1 Koningen 19:1-9a
dinsdag	30 juni	1 Koningen 19:9b-21
woensdag	1 juli	1 Koningen 20:1-12
donderdag	2 juli	1 Koningen 20:13-22
vrijdag	3 juli	1 Koningen 20:23-34
zaterdag	4 juli	1 Koningen 20:35-43
zondag	5 juli	Psalm 123
maandag	6 juli	1 Koningen 21:1-16
dinsdag	7 juli	1 Koningen 21:17-29
woensdag	8 juli	1 Koningen 22:1-12
donderdag	9 juli	1 Koningen 22:13-28
vrijdag	10 juli	1 Koningen 22:29-40
zaterdag	11 juli	1 Koningen 22:41-54
zondag	12 juli	Psalm 17
maandag	13 juli	2 Koningen 1:1-8
dinsdag	14 juli	2 Koningen 1:9-18
woensdag	15 juli	2 Koningen 2:1-10

FANCY FAIR 2009

De Fancy Fair 2009 zal plaats vinden op **zaterdag 19 september van 10.00 uur tot 14.00** uur op het Kerkplein. Het rooster van ophalen is vrijdag 5 juni, 27 juni, 17 juli, 7 augustus, 21 augustus, 28 augustus en 4 september. Na 4 september kunt U geen goederen meer aanbieden.

Grote kasten, bankstellen en witgoed worden niet meegenomen. Wij willen wel eerst komen kijken.

Het nummer dat U kunt bellen is 06 49 130966, dus a.u.b. geen andere nummers bellen.

Medewerkers of vrijwilligers: reserveer alvast de datum van 19 september in je agenda.

Fancy Fair commissie



Paasgroetenkaarten overhandigd

In veel kerken zijn paasgroetenkaarten verstuurd, die begin april in gevangenissen aan gedetineerden zijn overhandigd. Politieke gevangenen, voor wie Amnesty International actie voert, hebben ook een paasgroet uit Nederland ontvangen. In totaal werden ongeveer 100.000 paaskaarten verstuurd aan gedetineerden. Ook werden er kaarten gestuurd met een ongestempelde postzegel erop. Deze kaart kunnen gedetineerden dan weer doorsturen aan familie. Zo worden ook relaties in de aandacht van de kerken betrokken.

De eerste paasgroeten werden op zaterdag 4 april, tijdens een speciale ochtendviering in de Koepelgevangenis in Breda, aan gevangenen overgebracht. Ds. Arenda Haasnoot, vicepreses van de generale synode, las enkele groeten van gemeenteleden voor: 'een steuntje in de rug', 'weet dat er aan je gedacht wordt'.

Eén gedetineerde nam de kaarten in ontvangst. Hij bedankte alle mensen die kaarten stuurden: **'het doet ons zo goed om wat van buiten te horen'**.

Voorbedes

Wij vragen uw voorbeden voor de droogte in Afghanistan, mensen in vreemdelingendetentie, verkiezingen in India, armoede in Nederland en in Moldavië en voor de Cubaanse kerken.

Een kyrie voor Pinksteren

*Wij zijn de stem
van alles wat ten hemel schreit,
van wat met stomheid is geslagen,
van vertrapten en verdrukten,
van verjaagden en vervolgd,
en wij roepen naar de hemel:
Heer ontferm U.*

*Wij zijn de stem
van al wat klaagt en kreunt,
van al wat zucht en snikt,
gemarteld door ziek en zeer,
geslagen door het lot,
en wij roepen naar de hemel:
Heer ontferm U.*

*Wij zijn de stem
van al wat vloekt en protesteert
of van ontzetting zwijgt
om al het mensonwaardige,
om al het god-onterende,
en wij roepen naar de hemel:
Heer ontferm U.*

*Wij zijn de stem
van al wat zoekt
en maar niet vindt,
hunkert naar liefde,
snakt naar een medemens,
en wij roepen naar de hemel:
Heer ontferm U.*

*Wij zijn de stem
van al wat roept
om kracht uit de hoge,
om vuur in ons midden,
om een woord dat ons raakt,
en wij roepen naar de hemel:
Heer ontferm U.*

*Wij zijn de stem
van ons eigen hart
dat van alles verlangt,
maar dat alleen maar kan leven
op liefde,
en wij roepen naar de hemel:
Heer ontferm U.*

W.R. van der Zee

GIFTEN BLOEMENDIENST

Mw. D. €15 / Mw. O.S. €5 / Mw. W.W. €10 /
Fam K. €5 / Mw. B.W. €5 / Hr. V. €10

GIFTEN MAAND MEI:

CvK-Kerk: E-B. 10,00 / H. 20,00 / S-B. 15,00 / Sm.
20,00 / Sp. 25,00 / St.20,00 / K-H. 10,00 / BJM.10,00 /
Sn.5,00 / W. 20,00 / B. 5,00 /
Bloemendienst PVD: Re.5,00 / Sc. 5,00 / Nij. 10,00 /
HvC. 10,00 / Vo.10,00 / SvC. 5,00 / V. 5,00 /
Verjaardagsfonds: G-N. 10,00 / L. 5,00 / JWS. 10,00 /
K. 10,00 / D-S. 10,00 / Vo.20,00 / H.S. 5,00 /
W-V. 5,00 /
Diaconie: kalenders: P. 10,00 /
Bloemenfonds: H. 10,00 / L. 10,00 /

COLLECTEN: (cvk=college van kerkrentmeesters)

Datum	CvK	Diac	Eindcollecte	
03 mei	63,04	63,04	87,45	Diaconie
10 mei	67,51	67,50	155,70	Alg.Kerkenwerk
17 mei	39,57	39,56	111,80	Orgelfonds – Dorp
17 mei	19,60	19,60	55,80	Orgelfonds – Elsen
21 mei	13,75	13,75	41,00	Diaconie en CvK
24 mei	54,93	54,92	84,55	Diaconie

Dialoog en ontmoeting in Nes Ammim

Nes Ammim is vanaf 1963 een internationale, christelijke gemeenschap die leeft in de dagelijkse werkelijkheid van Israël.

Het doel van Nes Ammim is bruggen te bouwen tussen Christenen en Joden en wederzijds vooroordelen te overstijgen in de strijd tegen antisemitisme en racisme.

Sinds 2002 functioneert in Nes Ammim het Ontmoetingscentrum, een nieuw project, dat ruimte biedt aan Joodse en Arabische burgers van Israël om elkaar te ontmoeten via meerdaagse seminars. Op deze wijze wil Nes Ammim bijdragen aan vrede en gerechtigheid in de Israëlische samenleving.

De ervaringen in Nes Ammim zijn ook bedoeld om te functioneren als feedback naar de kerken en de multiculturele samenleving in Europa.

Er wonen in Nes Ammim momenteel zo'n 30 Europese, vooral jeugdige vrijwilligers, waarvan ongeveer de helft afkomstig uit Nederland.



Werken in Israel, juist nu!

Nes Ammim is voortdurend op zoek naar: singles en jonge gezinnen die graag 2 jaar in Nes Ammim willen wonen en werken. Enthousiaste jongeren, schoolverlaters en stagiaires, die de handen uit de mouwen willen steken gedurende minimaal 1 jaar. Vutters, die voor een periode van 3 maanden aan de slag willen gaan.

Op dit moment zijn wij dringend op zoek naar een Manager voor de Technische Dienst, een Financieel Manager, en technische vakmensen (elektriciens)

Voor informatie over werken in Nes Ammim kan contact worden opgenomen met: Stichting Nes Ammim Looiersdreef 805, 7328 HZ Apeldoorn tel. 055 - 53 49 339

E-mail: post@nesammim.nl

Website: www.nesammim.nl

Protestantse gemeente Markelo (www.pkn-markelo.nl)

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo
Kerkelijk bureau: 0547-361242
Buffet: 0547-363890 fax: 0547-276637

Redactie Markelo's kerkblad:

Ds. M. Dijkstra, Tolweg 3, tel. 361238
Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709
Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439
Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652
Het eerstvolgende nummer verschijnt op **13 juli 2009**.
Inleveren kopij vóór vrijdag **3 juli 2009** liefst via
E-mail: kerkblad@pkn-markelo.nl

Kerkenraad:

Praeses: Dhr. H. Linde
Stationsstraat 39 tel. 361999
Scriba: Dhr. J.J. Haas
Tolweg 40b tel. 362063
Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890
E-mail: dienstgeb@pkn-markelo.nl

Kerkelijk bureau openingstijden:

ma. 9-12 uur; wo. 9-12 uur; vr. 9-12 uur
adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242
E-mail: kerkburo-markelo@hetnet.nl

Administratie:

Mevr. H.T. Aanstoot-Meijerink, tel. 363083

Betaalnummers College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente:

Postbank: 813891 - Rabobank: 34.07.01.153

Rekeningnummer Diaconie Protestantse Gemeente:

Rabobank: 34.07.00.327

Rekeningnummer Z.W.O.

Rabobank: 34.07.08.441