



MARTINUSKERK

86<sup>e</sup> jaargang, nr. 722 – januari 2009

# Markelo's Kerkblad

Uitgave van de  
Protestantse Gemeente van Markelo

Internet: [www.pkn-markelo.nl](http://www.pkn-markelo.nl)

## WAT EEN IJSKRISTAL TE ZEGGEN HEEFT

In de vroege Nieuwjaarsochtend anno Domini 2009 sta ik een poosje naar buiten te kijken naar het bevroren water van de ijsbaan aan de overkant van ons weggetje. Het is nu een beetje nevelig maar de afgelopen week was het schitterend helder weer. Als aan een touwtje naar boven getrokken kwam de zon dan achter de Hulpe tevoorschijn. Een geweldig gezicht, elke dag opnieuw om zo de geboorte van een nieuwe dag te mogen beleven. Het is volop winter. Het vriest dat het kraakt en de vorst zal de komende week aanhouden. Een tijd met veel schaatsplezier voor jong en oud is aangebroken. En wie weet als de winterse kou een beetje doorzet komt er misschien in Friesland wel weer een Elfstedentocht over de bevroren sloten en plassen. Water dat bevriest en waar je dan over heen kunt lopen en schaatsen. Wat een wonder eigenlijk.



Zo mijmerende komen allerlei bijbelverhalen in mijn gedachten over water. Het water van de oervloed, het water waar Noach op dreef met zijn ark, het water van de dood en de wanhoop waarin Jona ten onder dreigde te gaan in de diepte. Maar er is tegelijkertijd ook dat andere water: het water dat leven brengt en toekomst. Water, levend water, water en geest zoals in het verhaal van Jezus doop in de Jordaan, en de bruiloft in Kana waar Jezus water in wijn veranderde. Het gesprek met Nicodemus tegen wie Hij zegt: alleen wie geboren worden uit water en geest, zullen het koninkrijk van God binnen gaan.

*Actie Kerkbalans  
van 14-28 januari*

En bij de Jacobsbron schenkt Jezus de Samaritaanse vrouw levend water, dat uit haar zal opborrelen als een bron van eeuwig leven.

In veel bijbelverhalen is water een belangrijk thema. Water kan leven nemen en leven geven. Zonder water is er geen leven op aarde mogelijk. Ineens moet ik denken aan een artikel over een verhaal over water wat mij bijzonder boeide. Het artikel gaat over een Japanse wateronderzoeker, dr. Emoto. Deze man vroeg zich af of je de kwaliteit en levenskracht van water voor de gezondheid nog preciezer zou kunnen bepalen. Omdat er geen twee sneeuwvlokken op de wereld gelijk zijn realiseerde hij zich dat, als je bevroren ijskristallen van verschillende watermonsters met elkaar kon vergelijken je dan misschien meer zou komen te weten. En dat bleek te kloppen. Hij liet het water bevriezen en weer ontdooien en maakte foto's onder de microscoop van dit proces. Zo maakt hij tienduizenden foto's van ijskristallen. Hij ontdekte dat water een geheugen heeft. Dat water in zijn structuur en levenskracht zich aanpast aan zijn omgeving. Niet alleen chemische stoffen, maar ook klanken, woorden en zelfs gedachten hebben invloed op de kwaliteit ervan.

Het indrukwekkende aan het onderzoek van dr. Emoto is, dat het eenvoudig te volgen en van een bijzondere schoonheid is. En dat het ons vertelt wat we eigenlijk ook aan kunnen voelen, dat de natuur en wijzelf aan liefde opbloeien, dat de levenskracht afneemt als we permanent aan negativiteit en chaos worden blootgesteld.

Eerst onderzocht dr. Emoto drinkwater uit Japanse steden en de grote wereldsteden. Vervolgens water uit allerlei bronnen, rivieren en bergbeken en ijskristallen van de Noord en Zuidpool. Zoals verwacht kwamen de mooiste kristallen uit de gezondste omgeving. Maar dat regenwater uit verschillende steden de sfeer van een stad reflecteerde was natuurlijk al heel opvallend. Daardoor kwam hij ook op het idee om water aan muziek bloot te stellen zoals ook bij planten wel is onderzocht. Muziek van Bach en Mozart gaf prachtige kristallen en muziek van een heavy metal band heel andere, chaotische patronen. (lees verder op blz. 2 rechter kolom)

## Kerkdiensten

### Zondag 18 januari, doopdienst

10.00 uur ds. M. Dijkstra  
collecte: jeugd en jongerenwerk

### Zondag 25 januari

10.00 uur ds. W.J. van der Waal  
collecte: diaconie  
19.30 uur ds. M. Dijkstra  
collecte: diaconie en kerk

### Vrijdag 30 januari, Anholtskamp

19.00 uur zangavond, mw. B. Beuving-  
Dannenberg  
collecte: diaconie  
vervoer: J. Wibbelink-Wolthuis, tel. 361908

### Zondag 1 februari, heilig avondmaal

10.00 uur ds. M. Dijkstra  
collecte: diaconie en kerk

### Zondag 8 februari, gezinsdienst

10.00 uur mw. B. Beuving-Dannenberg  
Koffie na afloop  
collecte: werelddiaconaat  
(project in Birma- zie blz.10)

### OPPAS-KND-ZONDAGSSCHOOL

Onder kerktijd is er in het dienstgebouw crèche voor de allerkleinsten, kindernevendienst en zondagschool voor 4 tot 12-jarigen. Gelijkzeitig met het dorp is er zondagschool in Elsen en Stokkum. Op 8 februari worden de kinderen in de kerk verwacht.

### JEUGDKERK

Op de derde zondag van de maand is er voor tieners van 12 tot 16 jaar jeugdkerk in het dienstgebouw van 10 tot 11.00 uur.

### BIJ DE DIENSTEN

*Anholtskamp:* U bent 30 januari van harte welkom in de Anholtskamp om de eerste zangavond van het nieuwe jaar mee te maken. Of er dan ijs ligt of sneeuw? Dini Beuving leidt de avond. Wie geen vervoer heeft naar de Anholtskamp kan dat melden bij Jennie Wibbelink.

*Avonddienst:* In de week van de eenheid van de kerken is er een avonddienst gepland op 25 januari. Ook al hebben we hier in Markelo geen zusterkerken (wel broeders en zusters die daar lid van zijn), deze dienst leent zich er uitstekend voor om te bidden voor de oecumene.

*Avondmaal:* Op zondag 1 februari is er lopend avondmaal. Wie gelooft in Jezus Christus is welkom om hieraan deel te nemen. (vervolg op blz. 3)

(vervolg van blz. 1)

Tenslotte wilde hij de invloed van woorden en gedachten op water onderzoeken. Hiertoe schreef hij in verschillende talen woorden op en bracht die in aanraking met gedestilleerd water. De mooiste kristallen werden gevormd door een combinatie van de woorden liefde en dankbaarheid.

De lelijkste door de woorden duivel en 'ik haat je'. Het bleek dus dat woorden letterlijk de vorm van een atoomstructuur van water kunnen wijzigen.

Het allermooiste kristal uit zijn onderzoek dat ik bij deze overdenking heb proberen af te beelden, was van water uit een meer, nadat een priester een uur lang een gebedsceremonie daar had uitgevoerd. Hij onderzocht het water voor en na de ceremonie en ontdekte indrukwekkende verschillen. Het gebed van de priester had een ingrijpende verandering teweeg gebracht. Er kwamen prachtige zeshoekige ijskristallen tevoorschijn, een wonder! Zou dit een bewijs kunnen zijn voor de kracht en de invloed van onze gebeden?

Als je nu bedenkt dat wij als mensen voor ongeveer 70% uit water bestaan, wat betekent dat dan voor ons? Is het dan ook niet zo dat de woorden die wij spreken scheppende en helende krachten bezitten, dat wij dus kunnen scheppen met onze goede woorden, gebeden en gedachten. Als je dat goed tot je door laat dringen dan geeft dat ons mensen een ongekeerde verantwoordelijkheid!

Het geeft ons de goddelijke kracht ons open te stellen voor de kracht van Gods heilige geest, die door het woord in Jezus onze Heer tot ons is gekomen, en een letterlijke bron van eeuwig leven kan worden. Ze kunnen tot ware levenskracht zijn als liefde en dankbaarheid, ontvankelijkheid ook, in ons gaan wonen en werken. Als je daar goed over nadenkt dan is dat een gedachte, die ons ook tot vervulde vreugde kan stemmen omdat we als mens in diezelfde vreugde deel mogen hebben aan Gods nimmer ophoudende scheppingsproces. Omdat we in liefde er mogen zijn voor elkaar, omdat de woorden die we spreken helend zijn voor onze omgeving en ook voor onszelf. Om dit samen te kunnen bewerkstelligen wens ik ons voor het nieuwe jaar 2009 alle goedheid, heil en zegen van onze Heer toe.

Dini Beuving-Dannenberg.

Voor meer informatie over de onderzoeken en de ijskristallen van dr. Emoto kijk op: [www.hado.net](http://www.hado.net)

*Doopdienst:* Zondag 18 januari is een doopdienst met als voorganger ds. M. Dijkstra. De volgende gelegenheid wordt geboden op 15 maart.



Op 7 december zijn Kirsten Dondertman, Stijn Semmekrot en Joeri Schorfhaar gedoopt.

*Gezinsdienst:* Jeugdouderling Wilma Roeterdink, voorganger Dini Beuving en leidinggevend van de Ichthusschool, kindernevendienst en zondagschool zullen als het goed is de gezinsdienst van 8 februari voorbereiden. Het thema is nog een verassing.

### HUISKAMER VAN DE KERK

Tijdens de markt op donderdagmorgen is er in het dienstgebouw gelegenheid voor ontmoeting bij een kop koffie of thee. De koster en aanwezige gastvrouwen nodigen u van harte uit om langs te komen.



Op de laatste marktdag van 2008, donderdag 18 december, kregen de gasten een "eenvoudige" kerstlunch aangeboden. MD

### *Wijk Noord*

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3  
telefonisch spreekuur:  
di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur  
tel. 361238; email: [martends@wanadoo.nl](mailto:martends@wanadoo.nl)  
vrije dag: maandag

### WIJ GEDENKEN

Na een ziekbed overleed Johanna Scholten-Zendman, sinds 1990 weduwe van Jan Scholten. Met hem was ze in 1946 in het huwelijk getreden. Hanna heeft altijd op de Herikerweg 21 gewoond. Daar groeide ze op met haar oudere broer. De boerderij werd voortgezet, maar eind jaren '50 verschoof het accent naar de autohandel. Ze kregen twee zoons en een dochter. Na haar man kreeg ze het sterven te verwerken van haar middelste zoon en kort daarvoor van diens vrouw, allebeide door ziekte. Hanna sloeg zich er door met de haar kenmerkende nuchtere en positieve inslag. Ze bezat humor, kon met wijsheden uit de hoek komen, was niet op haar mondje gevallen en kon genieten van wat het leven bood. Als kleinkinderen iets bijzonders hadden, dan was zij van de partij. Ze hield haar conditie op peil met wandelen en zwemmen en was lid van de plattelandsvrouwen. Na een welbesteed leven is ze op 22 december in familiekring ingeslapen, 82 jaar oud. Met boven haar aan de muur de bijbelse voorstelling van de opwekking van de dochter van Jaïrus. In het vertrouwen, dat God ook haar doet delen in de opstanding ten leven, hebben we haar lichaam in de aarde gelegd op de begraafplaats te Markelo.

Frederika Bannink-Kooijmans van de Herikerweg 20 overleed op 24 december in het ziekenhuis in Enschede. Ze is 88 geworden. Na de lagere school hielp ze mee op de boerderij. Vader was timmerman. Uit een eerder huwelijk had hij nog een zoon en dochter. Zij beschouwde hen echter als volle zus en broer. In 1942 trouwde Dika met Johan Bannink. Samen kregen ze twee dochters. Haar man stierf in 1996 na een ziekteperiode. Een schoonzoon was al eerder overleden aan een plotselinge hartaanval. Die tegenslagen deden de familieband sterker worden. Toen het haar zelf niet meezat met operaties, kwam ze in een rolstoel terecht. Met aanpassingen thuis kon ze na een verblijf van anderhalf jaar in het verpleeghuis in Delden toch naar Herike terugkeren. Daar had ze het liefste mensen om haar heen. Ze kon genieten van kinderen en leefde mee met de familie en de buurt. Tot het laatste toe is ze helder van geest gebleven met een scherp geheugen. Op de Markelose begraafplaats hebben we haar in Gods handen overgegeven, gelovend dat de dood ons niet kan scheiden van diens liefde.

In het ziekenhuis te Deventer overleed op 25 december Rika Kooijmans-Lonink op de leeftijd van 87 jaar. Haar ouders hadden een bakkerszaak en kruidenierswinkel aan de Grotestraat. Daar is ze in een groot gezin opgegroeid. Na haar trouwen met Gerrit Kooijmans in 1942 hebben ze op verschillende plekken ingewoond. Pas na de oorlog kregen ze een eigen woning aan de Grotestraat, tegenover haar ouders. Zodoende kon zij ook makkelijker bijspringen, toen haar moeder verzorging nodig had. In 1955 namen ze de zaak over na het overlijden van haar vader. In 1977 stopten ze met wat intussen een zelfbediening was geworden. Rika heeft meegemaakt wat de ziekte van Huntington teweegbrengt. Zelf is ze daar gelukkig vrij van gebleven. Misschien heeft die ziekte haar leren relativeren, als het ging om eigen lichamelijk ongemak. Ze zette de schouders eronder, was actief in het verenigingsleven en bleef lang doorgaan met allerlei handwerk. Een vrouw met pit. Na het overlijden van Gerrit in 2006 viel ze in een gat. Ze woonde toen bij de Anholtskamp. 'Moeder, bedankt!' Zo sloot de zoon zijn woord af in het crematorium te Usselo, de jongste dochter had haar naam in het gedachtenisboek geschreven, de oudste dochter las het lied 'Geen kind meer'. Moge Rika vrede vinden bij God.

Op 26 december trof Zwaantje Stitteler onverwacht haar man Egbert Jan Huisken levenloos in bed aan in hun appartement aan de Noordachtereschweg 3-109. De dag ervoor hadden ze met de gezinnen van hun beide dochters en zoon nog gezellig kerst gevierd. Van de zomer waren ze pas verhuisd van de Loosboersstraat naar de Esch. In het voorjaar hadden ze het 50 jarig huwelijksjubileum gevierd. Jan had gehoopt als eerste van zijn ouderlijk huis in de Pothoek met totaal 9 kinderen 80 jaar te worden. Enkele maanden verder en het was zover gekomen. De familie zal een man missen, die positief in het leven stond en betrokken was. In zijn jongere jaren voetbalde hij en werd jeugdleader bij Markelo. Hij nam meer afstand van de sport, toen hij problemen kreeg met zijn hart. Als elektricien kwam hij terecht bij Holland Signaal. Om het werk is hij ook naar Scandinavië afgereisd, waar ze later als gezin op vakantie zijn geweest. In zijn vrije tijd bouwde hij caravans om tot stacaravan, die daarna in Limburg te huur werden aangeboden. Op computergebied bleef hij niet achter. De vele door hem gemaakte videofilms zullen de herinneringen aan hem levend houden. Dankbaar voor wie hij was, en voor wat hij nog betekent, is op 31 december afscheid genomen in het crematorium te Usselo.

## NIEUW JAAR

Een tijd lang waren er bijna geen overledenen te betreuren. Rond kerst en Oud en Nieuw was het anders. De klokken luidden menigmaal. Dan is het 2009 voor je er erg in hebt. Aan kaarten schrijven zijn we dit jaar nauwelijks toegekomen. Of ik bij het

verschijnen van het kerkblad terug kan zien op het eerste schaatsplezier? Sinds de verhuizing uit Friesland was het daar niet meer van gekomen. De weersomstandigheden waren er eind 2008, begin 2009 wel ideaal voor. Het leek prachtig. Vennebekken voorbij rijdend kwamen de kriebels. Wie weet... Onbekend is ook wat 2009 allemaal gaat brengen. Komt er in de loop van het jaar een nieuwe predikant bij? Bekend is wel, dat we binnenkort afscheid zullen nemen van één van onze organisten, Jaap Berghuis. Zondag 8 februari is de laatste zondag dat hij bij ons staat ingeroosterd. In maart verhuist hij met zijn vrouw naar Drenthe. Jaap wist in zijn spel accenten te leggen bij de liederen, zodat je als het ware hoorde wat je zong. Het stemmen vooraf, soms met hulp van de kosterstweelingen Thomas en Matthijs, was een vast ritueel. Zo nodig gaf hij voor de dienst aanwijzingen voor het zingen van de liederen. We zullen zijn vakkundige en gevarieerde speelwijze gaan missen en wensen hem en zijn vrouw Ineke een goede tijd in het Noorden toe. De opvolger, Dick Gerrits, wens ik veel succes en plezier in het begeleiden van de gemeentezang.

Met vriendelijke groeten, ds. M. Dijkstra

## *Wijk Zuid*

Pastoraal werker: D. Beuving-Dannenberg  
Vennekesweg 10  
Telefonisch spreekuur:  
ma. t/m do 8.00 – 9.30 en 18.30 – 19.00 uur  
tel. 263686; email: dinibeuving@yahoo.com

## WIJ GEDENKEN

Dinsdag 23 december overleed onverwacht in de leeftijd van 84 jaar Johanna Wilhelmina Schorfhaar-Beltman, geboren in Elsen/Herike. Mina woonde vanaf haar huwelijk met Jan Schorfhaar ruim 61 jaar aan de Visschersdijk 5.

Hier werden hun kinderen, Johanna en Albert Jan geboren. Hier stierf ook hun ernstig zieke zoon Albert Jan in de jonge leeftijd van 45 jaar. Hier konden ze tot hun grote dankbaarheid ook blijven wonen doordat Johanna en haar man Henk, die bij hen in wonen, de zorg geven die nodig was vanwege de hoge leeftijd en vanwege de knieklachten die hun moeder vanaf augustus had. Mina Schorfhaar praatte graag. Ontving graag bezoek. Was altijd belangstellend naar het wel en wee en werk van haar kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ze breide sokken voor hen en stopte indien nodig de gaten, puntte de bonen, schildte de aardappels en vouwde de was op. Ze was haar hele leven een harde werker. Had toen de boel binnen- en buitenshuis graag aan de kant. Stond ook altijd voor anderen klaar. Met veel plezier ook wreef ze de door haar man Jan gemaakte goa/stokken in. Een fataal herseninfarct vlak na het opstaan op maandagmorgen 22 december maakte aan dit alles een eind. Na een dienst van Woord en gebed waarin wij haar leven



gedachten en troost zochten in de woorden van Psalm 121 en Johannes 8, over Gods nabijheid en ontferming in donkere dagen, legden wij haar lichaam ter ruste in aarde op de Markelose begraafplaats. Haar man Jan zal zonder zijn Mina verder moeten. Gesteund door zijn kinderen, klein/ en achterkleinkinderen die vaak bij opa over de vloer zijn. Mina Schorffhaar-Beltman haar nagedachtenis zij tot zegen. DB

## *Kerkenraad*

Uit de kerkenraad van 10 december het volgende:

- **Ambtsdragers:** de kerkrentmeesters zijn er nog niet in geslaagd om een opvolger te vinden voor Johan Dondertman.
- **Beroepingswerk:** Er zijn enkele reacties binnen gekomen op de advertentie in Woord en Dienst. De classis heeft aan ons goedkeuring verleend om de wijze van verkiezing van een predikant door de kerkenraad te laten doen in plaats van door de stemgerechtigde leden.
- **Nieuwe bijbelvertaling:** We bespreken onze ervaringen met de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 met het oog op een landelijke evaluatie. Over het algemeen zijn we positief over de vertaling. Enkelen missen de eerbiedskapitalen of voetnoten met alternatieve lezingen of verwijzingen naar andere teksten. Sommigen vinden het naar jongeren toe een stap terug ten opzichte van de Groot Nieuwsbijbel. Een woord als huidvraat mag wat ons betreft weer worden vervangen door melaatsheid. We willen doorgaan met deze bijbel als standaard in de diensten. Maar het Onze Vader handhaven we in de oude gangbare vorm, omdat we vinden dat een nieuwe versie kerkbreed moet worden gedragen. MD

## *Kerkrentmeesters*

**Mededeling in verband met instandhouding kerk en kerkwerk**

### **Kerkbalans 2009**

**De actie kerkbalans 2009 wordt gehouden van 14 t/m 28 januari en heeft dit jaar als thema "Kerkbalans, daar geef je voor".**

Er wordt in onze gemeente veel werk verricht. Gelukkig mogen we rekenen op de hulp van vrijwilligers die de predikanten en de kerkenraad terzijde staan. Er is aandacht voor jongeren en voor ouderen, zieken, en hulpbehoevenden. Dat kan zo blijven als we met elkaar ook in financieel opzicht willen bijdragen aan de instandhouding van onze kerk.

Dit jaar vragen wij uw speciale aandacht voor de renovatie van het dienstgebouw en de aanpassin-

gen aan de pastorie aan de Beatrixstraat. Daarnaast loopt het 10 jarig onderhoudsproject van de kerk ook door.

Zoals u wellicht hebt vernomen is het totaal van de toezeggingen van de vorige actie kerkbalans net onder de € 200.000,- blijven steken. Wij hopen dat u ondanks de wat mindere economische vooruitzichten toch uw bijdrage voor 2009 wilt verhogen.

Alleen met uw bijdrage, welke nagenoeg geheel wordt besteed aan het plaatselijke kerkwerk, is het mogelijk dat de Martinuskerk met 2 predikanten in de toekomst voor u, voor jou en volgende generaties kan blijven voortbestaan.

Meer informatie vindt u in de begeleidende brief die u in bovengenoemde periode ontvangt en op

[www.kerkbalans.nl](http://www.kerkbalans.nl).

**Alvast bedankt voor uw financiële steun!**

College van Kerkrentmeesters

### **ORGANIST JAAP BERGHUIS VERTREKT.**

Met ingang van 9 februari neemt Jaap Berghuis afscheid als organist van onze gemeente. Na circa 25 jaar, voor ons moeilijk te achterhalen, eerst als invaller daarna als vaste organist.

Ik bepaal me nu alleen tot de laatste zeven jaren waarvan alleen ik weet heb, maar dat zeker ook voor de voorgaande jaren zal gelden.

Met het vertrek van Jaap verliezen we niet alleen een organist, maar ook een mens met een gedreven liefde voor ons kostbare Hauptorgel. Jaap was verantwoordelijke wat betreft de dagelijkse dingen die met het onderhoud van het orgel te maken hadden. Hij stond pal voor zijn (ons) orgel. Als er iets niet in orde was werd er direct aan de bel getrokken en volgehouden tot er iets gebeurde. De gedrevenheid in Jaap werkte zeker inspirerend, maar was soms voor een leek als ik, in het begin zeker niet makkelijk.

Jaap, de zeven jaren dat ik, wij kerkrentmeesters, met jou hebben mogen werken waren goed, er is veel geleerd. We wisten dat het orgel in goede handen was, de stembeurten en onderhoud deed jij samen met de firma Reil. Tijdens de restauratie in 2005 was niets je te veel, jouw inbreng en ook van je collega's hebben het tot een succes gemaakt.

Je begeleiding tijdens de kerkdiensten was altijd uitstekend, de variaties op de beatles songs op het orgel speels.

Ik denk dat ik kan spreken namens de kerkenraad en de kerkgangers: we hebben genoten van je orgelspel. Bedankt daar voor. Wij, kerkrentmeesters, bedanken je voor je inzet en liefde voor ons Hauptorgel.

Jaap, we wensen jou en je vrouw nog veel gezondheid en woonplezier in je nieuwe woonomgeving in Drenthe. Ook daar zal wel een orgel zijn die jouw liefde nodig heeft.

Bedankt namens de Kerkrentmeesters,  
Bram de Boer

## NIEUWE ORGANIST

Daar Jaap Berghuis zijn vertrek naar Eelde-Paterswolde ruimschoots van tevoren heeft aangegeven hebben de kerkrentmeesters in nauw overleg met de organisten naar een geschikte opvolger kunnen zoeken.

Na diverse gesprekken en verschillende keren proefspelen op het orgel zijn wij in gezamenlijk overleg tot de aanstelling van Dick Gerrits als opvolger van Jaap gekomen. Dick is 43 jaar, woont met zijn gezin in Holten en is volgens ons een bekwaam opvolger die met veel plezier onze kerkdiensten zal weten te begeleiden.

Wij wensen Dick veel succes bij het bespelen van ons prachtige Hauptorgel en een goede samenwerking met de dienstdoende predikanten en Gerrit de Roos en Gerrolt Droogsma toe!

## KAST GEZOCHT

Wij zijn op zoek naar een klassieke hangkast, waarvan de binnenmaat minimaal 1.0 meter en maximaal 1.10 meter breed is. Die kast is nodig om de liturgische kleden op te hangen. Deze kast komt in de consistorie te staan. CvK

## Jeugd- en Jongerenwerk

# JEUGDCLUB

6 TOT 9 JAAR



**Waar:** Dienstgebouw  
**Hoe laat?** Van 18.30 uur tot 19.30 uur  
**Onkosten:** €0,75 per keer  
**Wanneer?** Zie onderstaand programma

**22 januari 2009** Duizendpootjes maken  
(Graag lege wc rolletjes meenemen)  
**05 februari 2009** De Lampionoptocht

**Groetjes Janet, Dewi en Hettie**

Je vriendje of vriendinnetje vindt het vast leuk om ook een keer met je mee te komen, want hoe meer zielen hoe meer.....

# JEUGDCLUB

9 TOT 12 JAAR



**Waar:** Dienstgebouw  
**Hoe laat?** Van 18.30 uur tot 19.30 uur  
**Onkosten:** €0,75 per keer  
**Wanneer?** Zie onderstaand programma

**22 januari 2009** Borduren  
**05 februari 2009** Spijkerplankje maken

**Groetjes Joanne, Madieke en Margot**

## Van de Zondagsschool...

Het is alweer enige tijd geleden maar de herinneringen aan ons kerstfeest staan nog vers in het geheugen. Ruim 150 mensen waren naar de kerk gekomen om samen met ons kerst te vieren. Het was een fijne dienst met veel inbreng door de kinderen. Allereerst vertelden de kinderen uit het dorp een adventsgedicht terwijl ze de kaarsen aanstaken. Daarna was het de beurt aan de kinderen uit Elsen die ons het kerstevangelie vertelden, waarna de kinderen uit Stokkum het verhaal van Aleida uitbeelden. Zij was een prinses die met haar vader wilde helpen de ster van één nacht te zoeken. Deze ster was maar één keer te zien en daarom heel speciaal. Maar haar vader vond haar nog te jong en daarom sloop ze 's avonds stiekem weg en ging in haar eentje op zoek. Met behulp van de herders in het veld vond ze de bijzondere ster en werd ze naar een stal geleid waar een kindje in een kribbe lag en wist ze dat de vrede begonnen was. Herma Bonenkamp vertelde een mooi verhaal over een jongetje die op school meedeed aan een project voor arme kinderen. Hoewel hij niets liever deed dan achter zijn computer het spel FIFA 2008 te spelen maar voor de arme kinderen ging hij het liefste wat hij had, het computerspel, verkopen op de kerstmarkt. Het spel was al heel snel verkocht maar toen hij op kerstmorgen een cadeautje naast zijn bord had liggen wist hij niet wat dit zou zijn. Hij pakte het snel



uit en was heel verrast dat het computerspelletje wat hij het allerliefste speelde er in zat. Vader had het op de kerstmarkt gekocht omdat hij het zo goed vond dat zijn zoon het voor hem meest waardevolle cadeau wilde verkopen om andere kinderen die het een stuk slechter hadden als hem wilde helpen. Nadat de kinderen met open mond naar het verhaal hadden geluisterd was het tijd om de tasjes uit te delen die ook dit jaar weer waren gevuld met een mooi boek en iets lekkers. We hebben nu even kort vakantie en gaan in het nieuwe jaar weer enthousiast van start want er staan weer de nodige uitdagingen op ons te wachten. Ook in 2009 zullen we weer van ons laten horen in de gezins- en buurtdiensten. Iedere zondagmorgen staan de deuren open voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar dus kom gerust een keertje kijken wat we allemaal doen en of je het wellicht leuk vindt om vaker te komen.

Tot gauw!

## Algemeen

### AFSCHEID

Partir c'est mourir un peu, (vert. vertrekken is een beetje sterven) zeggen de Fransen. Je laat iets achter, waaraan je gehecht was. Dat geldt ook zeker voor mij. Na 8 februari zal ik niet meer behoren tot de kring van de Markelose organisten. Mijn vrouw en ik gaan namelijk verhuizen naar Eelde-Paterswolde, een dorp in het noorden van Drenthe. Te ver weg om als organist verbonden te blijven aan Markelo.

Meer dan 25 jaar was ik organist in uw gemeente. Eerst als vervanger wegens ziekte van een collega. Later in vaste dienst. Al die jaren heb ik met heel veel genoegen op het Hauptorgel de gemeentezang begeleid. Zeker vanaf de restauraties van 1995 en 2005, toen het instrument in oorspronkelijke staat was teruggebracht.



Ik ben altijd gefascineerd geweest door het Markelose orgel. Het heeft een zeer opvallend front, bijna on-Nederlands. En de klank is ook bijzonder. Het instrument valt te vergelijken met het palet van een kunst-

schilder, waarop allerlei kleuren worden samengesteld. Voor het Hauptorgel geldt, dat er allerlei klankkleuren kunnen worden voorgetoverd. Heel boeiend! Je raakt op den duur met zo'n instrument vergroeid. Ook door het regelmatig stemmen van de tongwerken en het verhelpen van kleine storingen. Met voldoening kijk ik dan ook op de afgelopen jaren terug.

Ik bedank alle betrokkenen, met wie ik heb mogen samenwerken. In het bijzonder denk ik hierbij aan het college van kerkrentmeesters, de kerkenraad, de kosten, de predikanten en de collega-organisten. Ook de contacten met de overige gemeenteleden heb ik als zeer positief ervaren.

Het duurt nog enkele weken, maar aan dit alles komt dan een eind. Natuurlijk laat ik hiermee bepaalde zaken los. Maar ik weet zeker, dat er elders weer nieuwe uitdagingen wachten. Ook op het muzikale vlak.

Op zondag 8 februari hoop ik mijn laatste dienst in Markelo te spelen. Na afloop kom ik dan graag naar beneden om van u afscheid te nemen.

Een hartelijke groet, Jaap Berghuis

nieuw adres: Ruskenstukken 7  
9761 KL Eelde

### Bericht van Els en Henk Overdijk

We kregen rond de feestdagen veel goede wensen uit Markelo, dat heeft ons goed gedaan, want Markelo vergeten we natuurlijk niet makkelijk... We willen u allemaal ook het allerbeste wensen voor 2009. In uw persoonlijk leven, maar ook als gemeente, er zal hopelijk dit jaar weer een tweede predikant voor de Protestantse gemeente van Markelo gevonden worden.

Met ons gaat het goed. Els is met enthousiasme bezig als godsdienstleerkracht op zes verschillende Westlandse basisscholen, veertien groepen kinderen per week, dat is dus best intensief. Zelf heb ik mijn draai goed gevonden in de Hervormde gemeente van De Lier. Kerkdiensten, dopen, avondmaal en rouwdiensten, het is inmiddels allemaal al een keer voorbij gekomen. We voelen ons hier goed thuis.

Er is inmiddels ook een collega beroepen, zij zal rond 10 januari de beslissing moeten nemen wel of niet naar De Lier te komen, maar de gemeente verwacht dat ze het beroep aan zal nemen.

Nogmaals bedankt voor alle goede wensen, en een hartelijke groet vanuit het Westland.

Els en Henk Overdijk

### Hervormde Vrouwen Vereniging

Onze eerste verenigingsavond in het nieuwe jaar is op donderdag 22 januari a.s. om 20.00 uur in het Dienstgebouw.

Deze avond komt de heer E. Vermeer, chiropractor te Rijssen, vertellen over zijn werk.

Zijn praktijk in Rijssen heeft een moderne en degelijke uitstraling en is voorzien van alle moderne gemakken. De praktijk wordt o.a. door de Nederlandse Chiropractoren Associatie genoemd als voorbeeldpraktijk. Er

hebben al veel mensen baat gehad bij de behandelingen.

In de praktijk worden ook veel baby's en kinderen behandeld voor verschillende problemen. Zoals huilbaby's. Met name deze categorie is een heel dankbare patiënten groep, je helpt niet alleen de baby, maar de hele familie is blij als de pasgeborene weer rustig doorslaapt, zonder urenlang te huilen.

Tevens is op deze avond onze algemene ledenvergadering. In het boekje van december hebben wij hierover geschreven.

Op deze ledenvergadering staan o.a. de volgende punten op de agenda:

Bestuurswisseling:

Mevr. Annie Paalman-Laarhuis is aftredend en niet herkiesbaar.

Mevr. Jo Jansen-Kraayenveld is bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur.

Verslag kascommissie.

Het bestuur hoopt veel dames te verwelkomen op deze avond.

### Protestantse Vrouwen Dienst

Ledenvergadering 2009!

Aan alle dames van de Protestantse Vrouwen Dienst: Hierbij willen we u alvast laten weten, dat deze bijeenkomst gehouden zal worden op **dinsdag 3 februari 2009 om 20.00 uur** in het dienstgebouw.

Mevr. R. Wibbelink uit Goor is deze avond onze gast. Zij zal ons d.m.v. foto's en dia's meenemen naar Zeeland, naar de watersnoodramp in 1953.

In die tijd woonde ze daar en heeft dit als jong meisje van dichtbij meegemaakt. Ze kan er vast véél over vertellen!

Officiële uitnodiging komt in de loop van januari. We hopen, dat velen deze bijzondere avond aanwezig kunnen zijn, zodat we met elkaar een goede en onvergetelijke avond hebben.

Hartelijke groeten,  
Commissie Prot. Vrouwen Dienst.



### Het Woord in beweging; Regiodagen van het NBG

Het Woord is volop in beweging, in Nederland en overall. Het Woord zét ook in beweging. Met veel inzet en enthousiasme werkt het Bijbelgenootschap samen met duizenden vrijwilligers aan allerlei projecten in binnen- en buitenland. Projecten die we kunnen uitvoeren omdat heel veel mensen ons werk ondersteunen. Graag willen we daarvan iets laten zien en horen op onze regiodagen in februari en maart. Op het programma staan onder meer de actie *Bijbels voor China*, en het vertaalproject de *Bijbel in Gewone Taal*. Er zijn interessante workshops en presentaties, er is volop ruimte voor muziek, ontmoeting en het

uitwisselen van ideeën en er is een mooie expositie van originele tekeningen van Marijke ten Cate.

Iedereen is van harte welkom van 10.00 uur tot 15.30 uur. Komt u ook? Opgeven kan per e-mail: [info@bijbelgenootschap.nl](mailto:info@bijbelgenootschap.nl) of telefonisch: (023) 514 61 46.

Vermeld bij uw opgave duidelijk welke van de vijf regiodagen u wilt bezoeken en met hoeveel personen u komt. Meer informatie en het programma vindt u op [www.bijbelgenootschap.nl](http://www.bijbelgenootschap.nl).

Data:

Zaterdag 28 februari, De Hoeksteen, Lindensteinlaan 1 in Leek (Regio Noord).

**Zaterdag 7 maart, De Wijngaard, Wilhelminalaan 3 in Zutphen (Regio Oost).**

Zaterdag 21 maart, 't Visnet, De Ruyterstraat 7 in Huizen (Regio Midden).

Zaterdag 7 februari, Hogeschool De Driestar, Burg. Jamessingel 2 in Gouda (Regio West).

Zaterdag 28 maart, De Morgenster, A. Lauwereysstraat 6, Middelburg (Regio Zuid).

### NBG-regiodag in Zutphen, zaterdag 7 maart 2009

**Op zaterdag 7 maart 2009 houdt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) zijn jaarlijkse regiodag voor de regio Oost (Overijssel, Gelderland-Veluwe) in:**

*De Wijngaard, Wilhelminalaan 3, 7204 AB Zutphen.* Thema is: *het Woord in beweging*. In een gevarieerd programma voor jong en oud laat het NBG zien dat de Bijbel nog steeds actueel is voor grote groepen mensen in binnen- en buitenland.

'Het Woord is volop in beweging en zét ook mensen in beweging,' staat te lezen in de uitnodiging die in december 2008 naar de meer dan 200.000 leden van het NBG is gestuurd.

'De regiodag is altijd weer een feestdag,' zegt NBG-regiocoördinator Saskia de Jonge. 'NBG-vrijwilligers uit de hele regio ontmoeten elkaar, wisselen ideeën uit en doen zo veel inspiratie op over hoe ze als ambassadeurs van het NBG in hun woonplaats aandacht geven aan het Bijbelwerk. Maar dat niet alleen. **We zien dat een toenemend aantal leden en belangstellenden de regiodagen bezoeken. Daar zijn we erg blij mee.'**

**Een NBG-regiodag is een open dag: iedereen is van harte welkom.**

'Het programma is meer dan de moeite waard. Naast heel veel boeiende informatie over onze projecten, is er een optreden van Remco Hakkert. Marijke ten Cate, illustrator van de Prentenbijbel is aanwezig en vertelt iets over haar werk. Veel van haar tekeningen worden tentoongesteld', aldus Saskia de Jonge.

Een ander hoogtepunt is een presentatie over De Bijbel in Gewone Taal, een bijbelvertaling die ook voor mensen met weinig leeservaring goed zelf te lezen is. Het NBG is druk bezig met deze vertaling en de eerste teksten zijn in concept klaar. Het is de



bedoeling dat de complete Bijbel in Gewone Taal verschijnt in 2014 als het NBG 200 jaar bestaat.

De dag begint om 10.00 uur en eindigt rond 15.00 uur. Iedereen is van harte welkom. De toegang (inclusief een eenvoudige lunch) is gratis. Opgeven kan via e-mail: [info@bijbelgenootschap.nl](mailto:info@bijbelgenootschap.nl) of telefonisch: (023) 514 61 46.

### Bijbel10daagse 2008 een groot succes

Van 24 oktober tot 3 november vond de jaarlijkse Bijbel10daagse plaats. Het was een groot succes. Op heel veel plaatsen in Nederland waren mensen in de weer met bijbelquizavonden, workshops Bijbels koken, bijbelleesmarathons en nog veel meer. Het Nederlands Bijbelgenootschap is alle mensen die aan deze activiteiten meewerkten erg dankbaar. Elk jaar zijn er weer meer initiatieven die de bijbel in de samenleving onder de aandacht brengen.

In vogelvlucht: Op 24 oktober was de start van de bijbelvoorleesmarathon in Amsterdam. In 10 dagen werd op 10 locaties van 10.00 tot 22.00 uur de hele Bijbel voorgelezen. Het was een veelkleurig festijn waar ook in de media uitgebreid aandacht aan besteed werd. Maandagavond 3 november werd de marathon feestelijk afgesloten in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam. Onder grote belangstelling werd op zaterdag 25 oktober biebeld, de Groninger bijbelvertaling, gepresenteerd in de Martinikerk in Groningen. Bijna veertig jaar werd er aan de vertaling gewerkt. Op zondag 26 oktober was het Nationale Bijbelzondag. Kerken in heel Nederland gaven deze dag extra aandacht aan de bijbel. Bijzondere aandacht was er voor het bijbelwerk in China. En op maandag 27 oktober vond in Noord Nederland het bijbelleesweb plaats. Op meer dan 100 plaatsen in de 3 noordelijke provincies is het verhaal van de *Barmhartige Samaritaan* gelezen; een grootse activiteit waaraan veel mensen, onder meer diverse politici, meededen. In Utrecht werd de NBV Studiebijbel gepresenteerd, een bijbel voor iedereen die zich in de bijbeltekst wil verdiepen. In Amersfoort vond een literair symposium plaats en in Groningen een symposium over *De Bijbel in streektalen*.

Kortom, een volle tien dagen. Kijk op: [www.bijbel10daagse.nl](http://www.bijbel10daagse.nl) voor een verslag van deze en andere activiteiten. En houdt de website ook in de gaten voor de plannen voor de Bijbel10daagse 2009!

Werkgroep NBG Markelo



### BIJBELLEESROOSTER

maandag	12 januari	Jona 2
dinsdag	13 januari	1 Johannes 4:1-10
woensdag	14 januari	1 Johannes 4:11-21
donderdag	15 januari	1 Johannes 5:1-12
vrijdag	16 januari	1 Johannes 5:13-21
zaterdag	17 januari	Johannes 1:19-34

zondag	18 januari	Johannes 1:35-51
maandag	19 januari	Johannes 2:1-11
dinsdag	20 januari	Jona 3
woensdag	21 januari	Jona 4
donderdag	22 januari	1 Korintiërs 1:1-9
vrijdag	23 januari	1 Korintiërs 1:10-17
zaterdag	24 januari	1 Korintiërs 1:18-25
zondag	25 januari	1 Korintiërs 1:26-2:5
maandag	26 januari	1 Korintiërs 2:6-16
dinsdag	27 januari	1 Korintiërs 3:1-9a
woensdag	28 januari	1 Korintiërs 3:9b-15
donderdag	29 januari	1 Korintiërs 3:16-4:5
vrijdag	30 januari	1 Korintiërs 4:6-13
zaterdag	31 januari	1 Korintiërs 4:14-21
zondag	1 februari	Psalm 95
maandag	2 februari	1 Korintiërs 5:1-13
dinsdag	3 februari	1 Korintiërs 6:1-11
woensdag	4 februari	1 Korintiërs 6:12-20
donderdag	5 februari	1 Korintiërs 7:1-9
vrijdag	6 februari	1 Korintiërs 7:10-24
zaterdag	7 februari	1 Korintiërs 7:25-40
zondag	8 februari	1 Korintiërs 8:1-13
maandag	9 februari	1 Korintiërs 9:1-14
dinsdag	10 februari	1 Korintiërs 9:15-27
woensdag	11 februari	1 Korintiërs 10:1-13

### Week van gebed voor de eenheid van de christenen van 18 tot 25 januari 2009.

**De zondag van de eenheid is op 18 januari. De Raad van Kerken in Nederland en de Evangelische Alliantie hebben voor 2009 een gezamenlijk thema: Eén in Gods hand. (Ezechiël 37:19b).**

Tijdens de Week van Gebed voor de Christelijke Eenheid in 2009 wordt aan christenen gevraagd te bidden voor de bevordering van de eenheid en de vrede. Dat is een belangrijke taak en verantwoordelijkheid van christenen in de wereld. De hoop die dit gebed inspireert is, dat alle mensen in de wereld Gods volk zullen worden; **God zal hun God zijn**; en het volk zal geluk, vreugde en voorspoed ontvangen als confrontatie, conflict en verdeeldheid overwonnen worden en eenheid bereikt.

ZWO voor de kerk wereldwijd.



### 40-DAGEN-TIJD

Net na de feestelijke tijd rond Kerst en de jaarwisseling denkt de ZWO-commissie al aan de volgende periode. De tijd van inkeer en bezinning, de veertigdag-tijd voor Pasen.

Wat betekent die tijd voor U? Zou u dat met ons willen delen? Denk aan een bijzondere gebeurtenis, een gedicht, een speciale puzzel voor kleinere kinderen, of iets wat u elk jaar in deze periode doet of juist laat. ZWO wil graag in de "Stille week" een "boekje" uitgeven met gedichten en gedachten uit de gemeente, zo-

dat we samen (met de dominee) de laatste week voor Pasen beleven met wat er uit eigen kring wordt ingebracht. Hebt u iets speciaals? Hebt u een goed idee voor de diensten in deze periode of een mooi artikel voor dit boekje? ZWO zal dan een keuze maken uit de ingebrachte artikelen. U kunt uw suggesties inleveren bij de koster.

### WERELDDIAKONAAT.

(Voedselzekerheid).

**De collecte van 8 februari** is bestemd voor een project van Kerk in Actie in het noorden van Birma (Myanmar). Hier werkt de christelijke organisatie World Concern, samen met de landbouwers, hard aan het verbeteren van de **voedselzekerheid** in het land.



World Concern leert de boeren hoe zij door het toepassen van duurzame landbouwmethodes hun opbrengst kunnen vergroten. Ook zorgen ze voor materiaal zoals zaaigoed. Ook kunnen de boeren kleine kredieten krijgen en wordt er gewerkt aan natuurbeheer en gezondheidszorg. Dankzij dit werk krijgen de boeren in Birma een beter bestaan!

### Birma of Myanmar?

In 1989 is een naamswijziging (Myanmar) doorgevoerd door het huidige militaire regime, maar dit wordt door veel landen niet geaccepteerd. Sinds de onafhankelijkheid in 1948 heeft Birma te kampen met conflicten tussen de overheid en etnische groepen, tussen etnische groepen onderling en tussen etnische groepen en Birmezen.

In 1962 greep een militair bewind de macht. De verkiezingsuitslag van 1988 en 1990 werd niet erkend door dit bewind, dat weigerde de macht uit handen te geven. oppositieleider en Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi heeft sinds 1989 meer dan 12 jaar in huisarrest doorgebracht. In 2003 heeft het militaire regime een "7-stappenplan op weg naar democratie" aangekondigd. Daarin staan voor 2010 verkiezingen gepland.

De bevolking kampt al decennia met armoede, voedseltekorten, slechte drinkwatervoorzieningen, werkloosheid, overbelast openbaar vervoer, slechte gezondheidsvoorzieningen, een slecht functionerende overheid en een slechte mensenrechtensituatie. Er zijn grote problemen, zoals hiv/aids, drugsgebruik en productie van drugs.

De organisaties die in het land werkzaam zijn, houden zich met name bezig met gezondheidszorg en voedselzekerheid. Na de cycloon begin mei 2008 hebben veel van deze organisaties zich daarnaast ook gericht op het verzorgen van noodhulp en wederopbouw.

### ZALENVERHUUR

**Waar?** Dienstgebouw  
**Voor al uw** Vergaderingen / bijeenkomsten / workshops  
**Aantal** 5 tot 150 personen  
**Info** Jeroen Noltus  
Tel. 363890  
Email: dienstgeb@pkn-markelo.nl

### KERKLOKAAL

#### Kerkelijk nieuws uit de Hof van Twente

104.1 FM op de kabel en 107.6 FM in de ether.

De uitzendtijden zijn als volgt:

**Donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur.**

De herhaling van de uitzending is iedere **zondagmorgen van 09.00 uur – 10.00 uur.**

Redactieadres:

Mevrouw R. Wibbelink

Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor.

Tel: 0547-261937

### Protestantse gemeente Markelo (www.pkn-markelo.nl)

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo

Kerkelijk bureau: 0547-361242

Buffet: 0547-363890 fax: 0547-276637

### Redactie Markelo's kerkblad:

Ds. M. Dijkstra, Tolweg 3, tel. 361238

Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709

Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439

Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652

Het eerstvolgende nummer verschijnt op **9 februari 2009.**

Inleveren kopij vóór vrijdag **30 januari 2009** liefst via

E-mail: **kerkblad@pkn-markelo.nl**

### Kerkenraad:

Praeses: Dhr. H. Linde

Stationsstraat 39 tel. 361999

Scriba: Dhr. J.J. Haas

Tolweg 40b tel. 362063

Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890

E-mail: **dienstgeb@pkn-markelo.nl**

### Kerkelijk bureau openingstijden:

ma. 9-12 uur; wo. 9-12 uur; vr. 9-12 uur

adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242

E-mail: **kerkburo-markelo@hetnet.nl**

### Administratie:

Mevr. H.T. Aanstoot-Meijerink, tel. 363083

### Betaalnummers College van Kerkrentmeesters

#### Protestantse Gemeente:

Postbank: 813891 - Rabobank: 34.07.01.153

#### Rekeningnummer Diaconie Protestantse Gemeente:

Rabobank: 34.07.00.327

#### Rekeningnummer Z.W.O.

Rabobank: 34.07.08.441