



MARTINUSKERK

85^e jaargang, nr 715 – mei 2008

Markelo's Kerkblad

Uitgave van de
Protestantse Gemeente van Markelo

Internet: www.pkn-markelo.nl

EEN MEDITATIEF MOMENT

Op een warme zondag in april krijg ik na het avondeten zin om een eindje te fietsen. Ik neem de Bergweg, waar ik bij een bank met zicht op het zuiden van de fiets afstap en ga zitten. Daar kom ik tot rust. Met een beetje fantasie waan ik me op vakantie, wanneer we zoiets ook wel doen: een plek opzoeken met een fraai uitzicht. Links is de toren te zien van de Martinuskerk. Ergens aan de Schoolstraat loopt iemand rond in een woning, waar de lichten al zijn ontstoken. Ik hoor het geritsel van bladeren, het getrip-pel van een vogel en draai me om: een merel op zoek naar wormen. Ergens beneden aan de berg zijn mensen verwikkeld in een nogal luidruchtig gesprek: zittend in een tuin, nippend aan een biertje na een dag van werk? Het geluid is te volgen van een motorrijder, die in de richting van Stokkum gaat.



Mijn gedachten dwalen af naar het predikantschap hier en de mensen in Markelo. Wat is er bereikt? In mijn vorige woonplaats is de gemeente weer vacant geworden. Ze vragen om een predikant, die Jezus kent. Voor hoeveel mensen hier zou dat opgaan? Bekend zijn met God? Er naar handelen is echter minstens zo belangrijk. Dat geldt voor anderen, maar ook voor mij. Wat heb ik zelf terechtgebracht van de opdracht om goed te leven? Met alles wat er via de tv of het internet de huiskamers binnenkomt, valt het al niet mee om bij de les te blijven, de leringen van Jezus. Van gelovigen mag je een goed voorbeeld verwachten, maar de 'wereld met haar begeerte' (1 Joh. 2: 17) gaat echt niet aan de deuren voorbij van leden van de kerk. In Oostenrijk maken we een extreem geval van incest mee, maar in dezelfde periode viel in de krant te lezen hoe een man tussen de kerkdiensten door zijn dochter had misbruikt. Dat komt overal voor.

We leven in een slechte wereld, zouden vrome mensen kunnen zeggen. Onder hen zijn er die ook negatief oordelen over Markelo. Men denkt dan aan van alles dat indruist tegen hun gevoel van zondagsrust. Feesten en voetballen op de dag des Heren en tegelijkertijd de kerkgang veronachtzamen. Maar doe je de bevolking recht met deze beeldvorming? Jezus werd

ooit zelf geconfronteerd met de vraag of er iets goeds uit Nazaret kon komen, zijn woonplaats. Die streek had kennelijk geen goede naam. Je kunt snel zijn met een oordeel over een ander. Belangrijker is de vraag hoe je het er zelf van afbrengt. Of geldt, wat Jezus zei van een zekere Natanaël: 'Dat is nu (...) een mens zonder bedrog.' (Joh. 1: 47). Zijn wij eerlijk, integer en oprecht? Nog voordat deze Natanaël een ontmoeting had met Jezus had Hij hem al zien zitten

onder de vijgenboom, zo wordt ons verteld in het evangelie van Johannes. Nog voordat wij Jezus leren kennen, heeft Hij weet van ons bestaan, ziet Hij ons bijvoorbeeld zitten op een bankje. Wat zou Jezus dan van ons vinden?

Een keer vroeg iemand me of ik me geen zorgen maakte over de kerk. Ik antwoordde toen, dat de kerk er altijd wel zou blijven. Het is net als met paardebloemen. Hoezeer je ook je best doet om ze allemaal te verwijderen, er hoeft maar één te blijven, die de hele tuin weer geel kan doen kleuren. Zelfs al zou de kerk tijdelijk krimpen, één gelovige is genoeg om het zaad van Gods Woord weer te verspreiden.

MD

*Musical Saul.
Wie doet er mee??*

Kerkdiensten

Zondag 18 mei

10.00 uur ds. M. Dijkstra, viering van het
Avondmaal (lopend)

collecte: diaconie en kerk

Zondag 25 mei

10.00 uur ds. H. Overdijk

collecte: diaconie

Vrijdag 30 mei Anholtskamp

19.00 uur ds. H. Overdijk, zangavond

collecte: diaconie

Zondag 1 juni

Martinuskerk 10.00 uur ds. M. Dijkstra
m.m.v. koor Fox Nio

Elsen 10.00 uur ds. H. Overdijk

collecte: onkosten kerkblad

Zondag 8 juni Doopdienst

10.00 uur ds. H. Overdijk

collecte: diaconie

Zondag 15 juni Gezinsdienst

10.00 uur ds. M. Dijkstra

collecte: schoolcatechese

Oppas-KND-Zondagsschool-Jeugdkerk

De zondagsschool stopt normaal na Pinksteren, maar gaat gezien het vroege tijdstip van het Pinksterfeest wat langer door. Er is zondagsschool op drie locaties: Dienstgebouw, Gebouwtje Stokkum en in Elsen. Tijdens de diensten in de kerk is er oppas voor de kleinsten, en kindernevendienst voor kinderen op basisschoolleeftijd.

De jeugdkerk heeft 18 mei haar slotbijeenkomst voor dit seizoen.

BIJ DE DIENSTEN

Op 18 mei zijn we welkom aan de tafel van de Heer. Het avondmaal zal in de lopende vorm worden gevierd, met ds. Dijkstra als voorganger.

De laatste vrijdagavond van de maand is gereserveerd om een uurtje te zingen in de Anholtskamp. Iedereen is welkom, enige eis is dat u van zingen houdt. Op 30 mei staat de zangavond onder leiding van ds. en mw. Overdijk. Aanvang 19.00 uur.

Zondag 1 juni is er, naast de reguliere dienst in de kerk met een gastoptreden van het koor Fox Nio uit Ermelo, een buurtdienst in Elsen. In een informele sfeer willen we samen een laagdrempelige dienst vieren en elkaar ontmoeten rondom de koffie. Voorganger is ds. Overdijk.

De eerstvolgende doopdienst staat voor 8 juni op het programma. Wie van deze gelegenheid gebruik wil maken moet zo snel mogelijk contact opnemen met ds. Overdijk, de voorganger deze keer. Er wordt dan

een afspraak voor de voorbereidingsbijeenkomst gemaakt.

Een week later nemen we in een gezinsdienst afscheid van de oudste kinderen van zondagsschool en nevendienst. In deze dienst zal Enjoy enkele liederen zingen. Ook zal in die dienst afscheid worden genomen van onze godsdienstleerkracht mw. Moolenaar. Voorganger is ds. Dijkstra. (O.)

Wijk Noord

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3
telefonisch spreekuur:

di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur

tel. 361238; email: martends@wanadoo.nl

vrije dag: maandag

WIJ GEDENKEN

Klein en tenger van gestalte, maar sterk van lichaam en geest, dat was Hendrika Johanna van der Veen – Koeleman. Op 4 april kwam een einde aan haar aardse leven. De laatste dagen was het wel duidelijk dat dit einde ophanden was. Rustig is ze ingeslapen, 95 jaar oud, in bijzijn van haar dierbaren.

Ze werd in Goor geboren, op een Weldammer boerderij met een voor die tijd uitzonderlijk aantal melkkoeien. Maar liefst 12 koeien werden gemolken, en dat drie maal daags! Zelf zat ze ook al als jong meisje onder de koe. Het ondernemende, de liefde voor het vee, en de grote interesse voor het boerenbedrijf hield ze tot haar laatste dagen. Haar huwelijk met Wybe van der Veen bracht haar naar Markelo, waar eerst op een pachtboerderij geboerd werd, vanaf 1934 op een nieuw gesticht eigen bedrijf. Naast het boerenwerk kookte ze graag en goed, en genoot er ook van om uit te gaan.

Verdriet is haar in haar lange leven niet bespaard gebleven. Naast het verlies van haar man moest ze ook een schoondochter en drie kleindochters overleven. Met realisme en geloof vond ze steeds weer levenskracht om door te gaan.

We herdachten haar leven in het Dienstgebouw, en eindigden de dienst met het zingen van een danklied: 'k Wil U, o God, mijn dank betalen.' In dankbaarheid namen we afscheid van deze moeder, oma en overgrootmoeder, en mogen we haar geborgen weten in Gods hand. Mogen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen ook de troost en de nabijheid van deze God ervaren. (O.)

Op 23 april overleed Johan Pasop ('Vöskes Jan') van de Koekoekslaan 158 in het Trivium te Hengelo. Lange tijd heeft hij aan de Borkeldweg gewoond en gewerkt, op de boerderij waar zijn vrouw, Grietje Scholman vandaan kwam. Zelf was hij van Holten uit een gezin van 9 kinderen, uit het tweede huwelijk van zijn vader. Diens eerste vrouw was al jong overleden. Op negentienjarige leeftijd was de situatie van Johan kritiek, maar hij redde het. Het licht dat hij toen heeft gezien, gaf hem een onvergetelijke ervaring, dat zijn geloof in God blijvend versterkte. 'Eens komt de tijd', zo stelde hij op zijn kort durende ziekbed nuchter vast.

Intussen had hij wel de gezegende leeftijd bereikt van 97 jaar! In zijn doen en laten was hij een rustige man, die het vertier niet opzocht. Zonder ervoor te hebben geleerd, kon hij goed overweg met elektrisch en hout. Zo had hij een model gemaakt van het oude huis met verlichting erin. Dat was een blijvende herinnering aan een periode die werd afgesloten toen zijn vrouw in 1993 overleed en hij enkele jaren later naar de Anholtskamp verhuisde. Samen met hun zoon en dochter, de kleinkinderen en verdere familie hebben we op 28 april afscheid van hem genomen in het dienstgebouw, waarna de begrafenis volgde in Markelo.

VRAGEN BIJ EEN BANK

Met verbazing heb ik de plaatsing van een bank bemerkt, toen ik op een dag in april de achtertuin in wandelde. Naast het woonzorgcentrum de Esch is een plein waar automobilisten kunnen draaien, die terug willen rijden richting de Noordachtereschweg. Op verschillende plekken is een bank neergezet, waarop bewoners of bezoekers kunnen zitten. Dat lijkt prima, maar over één bank heb ik me verwonderd. Hoe komen ze erop om er eentje uit te denken op zo'n twintig meter van ons vandaan, gericht op het Zuiden? Op die plek zou ik de stand precies 180 graden gedraaid verwachten, zodat je kunt genieten van het uitzicht over de Esch. Natuurlijk, de pastorietaan mag gezien worden, en misschien gaat het ook wel om de bijzondere kippen en eenden van de buurman of de Markelose berg verder weg, zittend in het zonnetje. Maar ik voel me op deze manier minder vrij. Een troost is dat de bedenkers van deze bank beperkingen hebben ingebouwd om er te komen. Allereerst is het plein zelf niet echt vlak om over te lopen vanwege de gebruikte open stenen blokken, waar gras tussen groeit. Handig voor mensen, die slecht ter been zijn. Alleen aan de rand is het vlak, maar deze strook lijkt me niet erg breed om met een rollator over te wandelen. Dit plein is bovendien omringd door jonge beuken, zodat je daar doorheen moet, wil je op de bank plaatsnemen. Vóór de bank is weliswaar gras ingezaaid, maar hoe moet je op dat veld komen, wanneer jonge aanplant bij de parkeerplaatsen de toegang verhindert? Ik kan deze tekenkamerlogica niet volgen, maar vind het ook niet erg, als straks de aanplanting flink groeit. Verplaatsen van de bank lijkt me nog beter.

Met vriendelijke groet, ds. M. Dijkstra



Lente

Wijk Zuid

Predikant: ds. H. Overdijk, Pr. Beatrixstr. 1
telefonisch spreekuur:
ma. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur
tel. 361402; email: hoeverdijk@home.nl
vrije dag: zaterdag

PASTORAAL TEAM

We mogen Dini van Coeverden en Gerritje Klumpers van harte welkom heten in team zuid. Op 27 april zijn ze in de kerkdienst voorgesteld, in dezelfde dienst waarin Hanneke Ziggers als ouderling is bevestigd. Mevrouw Ziggers houdt dezelfde wijk die ze als pastoraal medewerkster al had, en wat betreft de dames van Coeverden en Klumpers komt in een volgend kerkblad bericht welke adressen zij gaan behartigen. 'Ruilverkaveling' is niet alleen een begrip uit de agrarische wereld, maar ook binnen ons pastorale team moeten we aan ruilverkaveling gaan doen, om de ouderlingen en pastoraal medewerkers een wijk van verantwoorde omvang te geven. Voor sommigen was de taak wel erg omvangrijk geworden. Nader bericht volgt.

Helaas verliezen we ook een lid, we moeten afscheid nemen van Jan Roeterdink. Enige tijd geleden heeft hij aangegeven vanwege drukke werkzaamheden in zijn bedrijf minder tijd beschikbaar te hebben, en als pastoraal medewerker te willen stoppen. Nu er twee nieuwe krachten gevonden zijn, treedt hij terug. Jan, bedankt voor je jaren binnen het team!

HUWELIJK

Janneke Borghuis uit Rijssen en Arjan Rohaan uit Markelo hebben met man en macht gewerkt om hun huis aan de Koemweg klaar te krijgen vóór 30 mei. Want dan willen ze elkaar hun ja-woord geven op de Dingspelerberg, en voortaan als man en vrouw door het leven gaan. Ze willen een zegen over hun huwelijk vragen in een dienst in onze kerk, die om 13.00 uur begint, met als voorganger ondergetekende. We wensen Janneke en Arjan, hun ouders en verdere familie, een mooie dag toe. "Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen," zingt psalm 133. Zijn liefde houdt onze liefde vast omsloten. Liefde en Gods zegen wensen wij Arjan en Janneke toe.

WIJ GEDENKEN

Op 3 april overleed Arend Jan Bussink, in de leeftijd van 83 jaar. Hij werd geboren als oudste zoon in een boerengezin in de Dijkerhoek. Zelf zou hij ook in het boerenbedrijf verder gaan, niet thuis, maar bij zijn schoonfamilie op de Citadel, waar hij na zijn huwelijk in 1948 met Dika Daggert, bij in trouwde. De naoorlogse jaren waren jaren waarin opgebouwd en uitgebreid kon worden. Het bedrijf werd geleidelijk uitgebreid en vernieuwd, voor nieuwe mogelijkheden en ontwikkeling stond Arend Jan Bussink open, al vroeg kwamen er een trekker, een auto en telefoon.

Hij was een man met humor, had ook oog voor de plezierige kanten van het leven. Hij heeft veel toneel gespeeld, zijn laatste rol, een paar jaar geleden, in de

film van de ANBO. Zijn gezin, kinderen, klein- en achterkleinkinderen, betekenden veel voor hem. Het sterven van zijn vrouw, in 2001, luidde een moeilijke periode in. Toch sloeg hij zich er goed doorheen, met steun en hulp van zijn kinderen, en kon je hem met zijn bekende gele Mercedes regelmatig in Markelo tegenkomen. Maar de laatste maanden merkte je wel dat het lichamenlijk niet goed ging, na een korte opname in het ziekenhuis is hij toch nog onverwacht overleden.

We waren rondom Arend Jan Bussink bijeen in het Dienstgebouw, en konden met elkaar terugzien op een gelukkig leven. In vertrouwen legden we deze mens, die bepaald niet onverschillig was op het gebied van geloof en kerk, in Gods hand. Mogen zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen en zijn verdere familie kracht vinden om het verlies te dragen.

TENSLOTTE

De natuur ontluikt in volle pracht, heel Twente (en gelukkig ook de rest van het land!) wordt weer groen. Ook in de kerk zijn we in de zogenaamde 'groene tijd' aangekomen. De 'feestloze' zomerperiode is, dankzij de vroege Pasen, erg vroeg begonnen. Tot de eerste zondag van Advent zullen de groene kleden en stola's gebruikt worden.

Maar is die 'groene tijd' eigenlijk wel zo'n feestloze periode? Iedere zondag is bedoeld als feest, iedere zondag bepaalt ons erbij dat het Pasen is geweest, dat de Heer leeft, en die Heer is nog steeds bij ons, dankzij de Geest die is uitgestort, de Geest die ons ook in de kerkdiensten nabij is... Laten wij daarom onze plek in de dienst niet onbezet laten!

Natuurlijk, geloven is méér dan alleen maar op zondag naar de kerk gaan, het vraagt ook iets van ons door de week. En er zijn ook veel oprecht gelovige mensen die niet of nauwelijks naar de kerkdienst gaan. Toch moeten we onze 'onderlinge bijeenkomsten' niet nalaten.

Geloven is, hoe je het ook wendt of keert, tóch voor een deel, heel traditioneel gezegd en gedacht, de weg der middelen gaan..... Bidden, bijbellezen, deelnemen aan de kerkdiensten, wie het nalaat - blijft op den duur met een uitgeblust geloof achter...

Een hartelijke groet voor u allen, ook namens mijn vrouw.

H. Overdijk

Jeugd- en Jongerenwerk

LEIDING KINDERNEVDIENST GEVRAAGD

Omdat er drie personen mee stoppen, zoeken we dringend om nieuwe leiding voor het meedraaien in de kindernevendienst. Wat we vragen is iemand, die met kinderen om wil gaan, open staat voor Gods verhaal en dat weet uit te leggen. Je hoeft niet eerder ervaring te hebben. Je kunt ook eerst de kat uit de boom kijken door een paar keer mee te doen. We maken gebruik van materiaal van Kind op Zondag. Aafke Dijkstra, tel. 361238.

JEUGDCLUB

Op donderdagavond was het alweer de laatste clubavond van dit seizoen. De Jeugdclub start weer op donderdagavond **25 september 2008** om 19.30 uur in het Dienstgebouw.

Het programma en de andere data van de Jeugdclub komen in het kerkblad van september te staan. Wij wensen iedereen een hele fijne en gezonde vakantie toe.

6 TOT 9 JAAR



Wij zijn naar het verzetsmonument gelopen, waar wij uitleg kregen van het dierspel.

Hierna moesten wij 32 dieren gaan opzoeken die rond het verzetsmonument verstopt lagen. Gelukkig waren wij net voor de re-

gen klaar, zodat iedereen nog droog naar het Dienstgebouw kon lopen. Hier hebben wij de opdrachten nabesproken onder het genot van een ijsje. Wij hebben elkaar een fijne vakantie toegewenst en kon iedereen naar huis toe gaan.

GROETJES ELS, JANET, DEWI en HETTIE

Je vriendje of vriendinnetje vindt het vast leuk om ook een keer met je mee te komen, want hoe meer zielen hoe meer.....

JEUGDCLUB

9 TOT 12 JAAR

Donderdag 24 april was het dan helaas weer zover. Alle kinderen waren om half 7 aanwezig. Met z'n allen zijn we toen richting de eierkuul plaats gefietst bovenop de Markelose berg.

Hier zijn we eerst even bijgekomen van het fietsritje door middel van een ijsje.

Daarna hebben we een spel gedaan, in tweetallen moesten we vragen beantwoorden. Iedereen deed fanatiek mee en er werd er wat vanaf gerend.

De eerste sputters kwamen toen we een pauze hadden ingelast om wat te drinken. Maar dat mocht de pret niet drukken.

Toen het eenmaal harder begon te regenen, zijn we toch terug gefietst naar het dienstgebouw.

Hier hebben we de antwoorden besproken en hebben we iedereen een fijne vakantie toegewenst.

Groetjes Joanne, Madieke en Margot

ZONDAGSSCHOOL

Op eerste pinksterdag (11 mei) hebben wij onze traditionele spelletjesmorgen. We gaan met z'n allen naar één van de locaties van de Zondagsschool om gezamenlijk liedjes te zingen, leuke spelletjes te doen en niet te vergeten te genieten van een heerlijke traktatie. Dit jaar gaan we op bezoek in Elsen. Hoe het daar was kunnen jullie lezen in het volgende kerkblad.

Zondag 15 juni is er een gezinsdienst waar kinderen van de Zondagsschool en nevendienst afscheid nemen. Deze dienst is voor en door kinderen voorbereid dus zeker de moeite waard om te bezoeken.

Tot dan!



JOP

De Protestantse Kerken in Nederland hebben op het internet een mooie website voor de jeugd van heel jong tot al wat ouder.

Kijk eens op <http://www.jop.nl>

JEUGDKERK

Op **18 mei** is er weer jeugdkerk in het dienstgebouw

Algemeen

MUSICAL NIEUWS !!!

Misschien heeft u al geluiden gehoord... Nou de geruchten zijn waar: er wordt weer een nieuwe musical opgevoerd in de Martinuskerk !!!

De afgelopen jaren bleven de goede herinneringen aan de eerste musical Naäman steeds weer naar boven komen. De gezelligheid en saamhorigheid tussen alle vrijwilligers die hebben meegewerkt was uniek en moest eigenlijk wel een vervolg krijgen. Dit keer is de keuze gevallen op de musical: **SAUL**. Deze musical vertelt het boeiende verhaal van een koning, die dat eigenlijk tegen wil en dank is geworden.

Gezien de enorme toestroom bij Naäman staan dit maal twee uitvoeringen gepland en wel op **zondag 2 november**. Maar voordat het zover is zal er nog hard gewerkt moeten worden aan tekst en decor.



Daarom roepen we iedereen op zich aan te melden. Iedereen die het leuk vindt om toneel te spelen en te zingen of wil helpen met het maken van de kleding of het bouwen van het decor is van harte welkom. Alleen met vereende krachten kunnen we de musical Saul tot een succes maken!!! Aanmelden kan bij Els Overdijk (tel. 361402) of Ammy ten Hove (tel. 363281).

Op dinsdagavond 3 juni houden we een eerste informatie avond voor alle geïnteresseerden. Dan zal in het kort worden verteld waar de musical over gaat en zullen de liederen ten gehore worden gebracht. De info avond begint om 20.00 uur in het dienstgebouw. Iedereen is dan van harte welkom. Meer hierover vindt u binnenkort op **www.PKN-MARKELO.NL**

Tot 3 juni!

Uit de Generale Synode van 10 en 11 april

Hoe geef je verslag van een lange zware vergadering? Ik doe een poging: Het was voor mij niet de eerste keer dat ik een synodevergadering bijwoonde, wel de eerste keer als lid, en dus was ik ook bij de besloten vergadering, waarin enkele belangrijke zaken aan de orde kwamen. Zo werd de nieuwe scriba gekozen: Arjan Plaisier wordt de opvolger van Bas Plaisier (ze zijn geen familie van elkaar).

Voor mij persoonlijk was de discussie over de beleidsnota betreffende het Palestijns-Israëliësch conflict van groot belang, dit omdat ik vanuit de kerk een aantal maanden als waarnemer werd uitgezonden en me daarom zeer betrokken weet bij deze zaak. De nota werd aangenomen nadat er eerst enkele verbeteringen in werden aangebracht. In de kerkorde staat dat onze kerk een "onopgeefbare band met het volk Israël" heeft en vaak wordt dat als tegenargument gebruikt als er kritiek op de staat Israël wordt geuit. De nota lost dat probleem op. De gemeenschap met de Palestijnse kerken en de betrokkenheid met de Palestijnse bevolking wordt nadrukkelijk onderdeel van kerkelijke inzet. De kerk zal in de relatie tot de staat Israël vooral het internationaal recht als leidraad gebruiken.

Er is uitvoerig gesproken over de oecumene, waarbij grote zorg werd uitgesproken over de houding van de Rooms-Katholieke Kerk, die lokale samenwerking van bovenaf bemoeilijkt.

Als praktisch voorbeeld van oecumene kwamen twee samenwerkings-overeenkomsten aan de orde, met de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten en met de Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk. Ook werden de bevoegdheden geregeld van predikanten uit kerken waarmee de PKN relaties heeft, nationaal en internationaal, o.a. kunnen predikanten uit "zendingkerken" nu zonder meer in onze kerk voorgaan.

Wilt u meer weten, vraag het mij of kijk op de websites pkn.nl en kerknieuws.nl.

Henk Zomer



FANCY FAIR

Voor de rommelmarkt kunt u nu al spullen aanbieden. Vooral boeken ontvangen we graag voor de tussentijdse verkoop.

Ook artikelen die geschikt zijn voor de veiling.

Neem even contact op met één van de commissie leden over wat, hoe en wanneer kan worden aangeboden.

De commissieleden:

Diny Bouwmeester 364088

Henk Eggink 363088

Bram de Boer 362259

Bij voorbaat onze dank



Philippusproject van start

Het Nederlands Bijbelgenootschap stimuleert het bijbellezen onder studenten in samenwerking met IFES-Nederland. Beide organisaties stellen er belang in dat onder studenten de Bijbel een centrale rol blijft, dan wel gaat spelen. Onder het stimuleren van Bijbelgebruik wordt ook verstaan dat christelijke studenten worden aangemoedigd om de Bijbel te lezen met hun niet-christelijke medestudenten. Deze stimulans heeft vorm gekregen in het zogenaamde Philippusproject.

Door het Philippusproject wil het NBG in samenwerking met IFES-Nederland de studenten trainen, (toerusten) in vaardigheden om de Bijbel goed te lezen en te verstaan. Hetzij met studenten die met Bijbellezen vertrouwd zijn, hetzij met studenten die dat niet zijn. Deze training krijgt vorm in zowel groot- als kleinschalige conferenties, waarin kennis en het aanleren van vaardigheden worden aangeboden. Onder meer bijbelse achtergrond-informatie, heersende visies op belangrijke bijbels-theologische thematiek en het bieden van inzicht in ontstaan, opbouw en de Theologische thematiek uit de afzonderlijke bijbelboeken passeren de revue.

Niet alleen in hun studententijd, maar ook later zullen deze studenten de aangeleerde vaardigheden en opgedane kennis inzetten ten dienste van anderen. Zo heeft menig (oud-) IFES-student zijn of haar weg gevonden in de kerkelijke verbanden waar hij of zij deel van uitmaakt. Dit project zal ertoe bijdragen dat nog meer studenten dit voorbeeld zullen gaan volgen.

In gesprek met predikanten over de NBV

De NBV is een bijbelvertaling die inmiddels veel mensen bereikt en aanspreekt. Daar zijn we dankbaar voor.

Tijdens het vertaalproces zijn er vele mogelijkheden geweest om te reageren op proefvertalingen. Nu, ruim drie jaar na het uitkomen van de NBV, is het NBG benieuwd naar de bevindingen van predikanten en voor-

gangers die in een gemeente werken. Gebruiken zij de NBV tijdens de erediensten? Zo ja, hoe bevalt het werken met de vertaling? Hoe reageren de gemeentelieden? Is het in de praktijk een vertaling die goed voorleesbaar is? Waarderen zij de vertaalkeuzes van de NBV?

Daarover zijn in de maanden januari en februari het NBG en predikanten tijdens een lunch in gesprek gegaan op 16 verschillende plaatsen in Nederland. Drieëndertig dienstdoende predikanten in de breedte van kerkelijk Nederland ontvingen een pakketje met daarin informatie over verschillende projecten die het bijbelgebruik in Nederland kunnen bevorderen en een uitnodiging voor de lunchgesprekken. Driehonderd predikanten hebben aan de uitnodiging gehoor gegeven en hebben hun ervaringen en vragen over de NBV gedeeld.

Een van de positieve reacties die gegeven werd, betreft het onderscheid dat gemaakt is tussen proza en poëzie in de NBV. Er was een vraag om meer noten in de NBV en er werden argumenten gegeven voor het gebruik van de eerbiedskapitaal.

Werkgroep NBG Markelo



BIJBELLEESROOSTER

maandag	12 mei	Psalm 104:1-15
dinsdag	13 mei	Psalm 104:16-35
woensdag	14 mei	Ruth 1:1-19a
donderdag	15 mei	Ruth 1:19b-2:13
vrijdag	16 mei	Ruth 2:14-23
zaterdag	17 mei	Ruth 3:1-18
zondag	18 mei	Ruth 4:1-22
maandag	19 mei	Psalm 150
dinsdag	20 mei	Johannes 6:1-15
woensdag	21 mei	Johannes 6:16-29
donderdag	22 mei	Johannes 6:30-40
vrijdag	23 mei	Johannes 6:41-59
zaterdag	24 mei	Psalm 81
zondag	25 mei	Matteüs 6:24-34
maandag	26 mei	Matteüs 7:1-12
dinsdag	27 mei	Matteüs 7:13-20
woensdag	28 mei	Matteüs 7:21-8:1
donderdag	29 mei	Leviticus 13:1-17
vrijdag	30 mei	Leviticus 13:18-28
zaterdag	31 mei	Leviticus 13:29-46
zondag	1 juni	Psalm 120
maandag	2 juni	Leviticus 13:47-59
dinsdag	3 juni	Leviticus 14:1-9
woensdag	4 juni	Leviticus 14:10-20
donderdag	5 juni	Leviticus 14:21-32
vrijdag	6 juni	Leviticus 14:33-47
zaterdag	7 juni	Leviticus 14:48-57
zondag	8 juni	Matteüs 8:2-13
maandag	9 juni	Matteüs 8:14-22
dinsdag	10 juni	Matteüs 8:23-34
woensdag	11 juni	Matteüs 9:1-8

BIJEENKOMST CSURGÓ-REIS

Op dinsdag **27 mei** begint om 20.00 uur een informatieve avond over de reis naar Hongarije voor alle deelnemers, die zich hebben opgegeven. Totaal bestaat de groep uit 21 personen. Wij en nog een familie gaan er met eigen vervoer naar toe, omdat we het combineren met een eigen vakantie in die buurt. Ik ben al wat aan het oefenen, maar de voertaal zal toch eerder Duits of Engels zijn, want bij Hongaars moet ik vast vaak zeggen: nem értem (ik begrijp het niet). Van de werkgroep heeft Ria van Bolhuis op de laatste vergadering afscheid genomen. Na jarenlang mee te hebben gedaan, vindt ze het nu welletjes. We danken haar voor haar inzet. Zelf noemde ze het liefdewerk. Haar plezierige manier van doen zullen we missen. MD



In een kerk in Kameroen komt men zingend naar voren voor de collecte

Wat doet de Zending in 2008?

Het zendingsprogramma van de kerk geeft een gezicht aan wereldwijd kerk zijn. Het wil laten zien dat het christelijk geloof een positieve kracht kan zijn in het leven van mensen.

De kerk wil een boodschap van bevrijding brengen in de specifieke situatie waarin mensen leven en wil helpen bij het opbouwen van gastvrije en levendige geloofsgemeenschappen waarin mensen naar elkaar en naar mensen daarbuiten omzien. Dat is in veel landen niet vanzelfsprekend.

Zo worden in meer dan 50 landen kerkelijke organisaties en kerken gesteund bij het uitvoeren van de missionaire opdracht in die eigen samenleving.

Ook zet de zending zich in voor verzoening tussen mensen in situaties van oorlog en conflict.

Het sparen van mobieltjes, postzegels en telefoonkaarten en ansichtkaarten.

Sinds enkele jaren loopt de inzameling van postzegels, kaarten en mobieltjes. De opbrengst is bestemd voor de zending. ZWO wil deze zomer graag weer aandacht vragen voor deze actie en hoopt dat iedereen mee zal doen.

Postzegels ruim uitknippen of afscheuren (ca. 1 cm).

Beschadigde zegels hebben geen waarde. Afweken, tellen en sorteren is niet nodig. Dit wordt door vrijwilligers gedaan volgens bepaalde richtlijnen. Scheur of knip geen postzegels van de kaarten. De kaart mét zegel en stempel is vaak meer waard dan de losse zegel. Beschadigde kaarten hebben geen waarde. In het dienstgebouw kunt u de kaarten en zegels kwijt.

De volgende soorten kaarten zijn bruikbaar:

- Alle ansichtkaarten met of zonder postzegel, formaat 9 x 13 cm en 10 x 15 cm. Vooral oudere kaarten zijn welkom!
- Dubbele en enkele kaarten (vouwkaarten) met afbeeldingen van Anton Pieck, Anne Geddes, Rien Poortvliet, Rie Kramer, Marjolein Bastin ea. Unicef-kaarten, hartjeskaarten 'Voor het kind' (met hartje achterop) en geboortekaartjes, alle soorten en maten.
- **Alle andere dubbele kaarten zijn niet bruikbaar.**

Ook uw oude mobiele telefoon is geld waard.

De ingezamelde mobieltjes worden door ReCell nagekeken, zo mogelijk gerepareerd en weer verkocht. Ze worden met name in Afrika en Azië op de markt gebracht waar het GSM netwerk vele malen betrouwbaarder is dan het 'vaste' net en er veel vraag is naar de goedkopere recycle toestellen. Niet meer te repareren mobieltjes worden milieuverantwoord verwerkt. Voor de mobieltjes staat een kistje op de leesplank.

ZWO

Collecten:	CvK:	Diac.	Eindcollecte:	
06 april	69,69	69,68	160,98	CvK Orgelfonds
13 april	56,65	56,65	159,70	Diakonie
				Twenteweek
20 april	41,15	41,15	150,05	CvK Oderhoudfonds
25 april		73,51		Diac. Anholtskamp
27 april	59,39	59,38	162,00	Diaconie

Giften: 1 januari t/m 30 april .

CvK/Kerk:

S-H. 10,00 / KIT. 15,00 / P. 10,00 / H-S. 25,00 / R-W. 50,00 / S-W. 20,00 / B-H. 10,00 / J. 50,00 / B-A. 10,00 / D-V. 20,00 / P-S 10,00 / St. 25,00 / N-KIO. 5,00 / W-N. 25,00 / K-E. 10,00 / V. 5,00 / vdD. 200,00 / K-W 10,00 / M-T. 5,00 / H. 10,00 / B-B. 50,00 / N-KIH. 5,00 / G-R. 10,00 / K-O. 20,00 / V. 10,00 / A. 10,00 / W. 25,00 / S. 10,00 / R.W. 50,00 / V-G. 20,00 / S. 10,00 / R-L. 10,00 / L. 50,00 / L. 10,00 / Z. 25,00 / B-S. 10,00 / S. 10,00 / W. 40,00 / S. 10,00 / V-W. 20,00 / W. 20,00 / M. 10,00 / D. 20,00 /

Orgelfonds:

B. 5,00 / M. 20,00 / E-B. 10,00 /

Bloemendienst:

S. 10,00 / D. 5,00 / S 5,00 / P. 10,00 / J. 10,00 / O-R. 20,00 / A. 10,00 / P. 10,00 / K-R. 5,00 / M. 10,00 / J-E. 5,00 / n.n. 10,00 / S. 10,00 / K. 10,00 / K. 5,00 / P. 10,00 / H. 10,00 /

Verjaardagsfonds:

S. 10,00 / S. 10,00 / K-K. 5,00 / S. 10,00 /
E-W. 10,00 / B-S. 10,00 / S. 5,00 / E. 5,00 /
E-L. 5,00 / H. 20,00 / B. 10,00 / K-tB. 10,00 /
S. 10,00 / S. 16,00 / W-H. 150,00 / K. 10,00 /
K. 5,00 / O. 5,00 / N. 10,00 / H. 10,00 / V. 10,00 / div.
acc.giro's 55,00.

Zondagsschool: N. 50,00 /

Diaconie: D-V. 10,00 / KIT. 5,00 / KIT. 5,00 /

Fruitbakjes: diversen 47,40

Kalenders: diversen 58,00

Bloemenfonds: KIV-J. 10,00 / H. 10,00 / W. 10,00 /
K. 10,00 / A. 5,00 / S. 20,00 / K. 5,00 /
E. 5,00

Giften Bloemendienst:

Fam V. 10 / Hr Kl. O. 5 / Mw H.B. 10 / Hr M. 10 /
Mw P.K. 5 / Hr S. 5

ZALENVERHUUR

Waar?	Dienstgebouw
Voor al uw	Vergaderingen / Bijeenkomsten Workshops
Aantal	5 tot 150 personen
Info	Jeroen Noltus Tel. 363890
Email:	-dienstgeb@pkn-markelo.nl

HOFSTREEK RADIO KERKLOKAAL

Kerkelijk nieuws uit de Hof van Twente

104.1 FM op de kabel en 107.6 FM in de ether.

De uitzendtijden zijn als volgt:

Donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur.

De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen van 09.00 uur – 10.00 uur.

Redactieadres:

Mevrouw R. Wibbelink

Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor.

Tel: 0547-261937



Op vakantie met de
YMCA

Lekker jezelf zijn en
vrienden maken in een
prettige sfeer. Dat ken je vast van de jeugdgroep
in je kerk. Maar wist je dat de kampen en reizen
van de YMCA net zo'n sfeer hebben? Je bent de
hele week buiten en het is vakantie!

De vakanties van de YMCA zijn bedoeld voor iedereen die zin heeft in een gezellige tijd vol uitdagende activiteiten en ontspanning. Een week lang doe je alles samen met leeftijdgenoten en een paar begeleiders. Op het kamp komen kinderen uit het hele land en je kent elkaar dus nog niet aan het begin.

Maar dat duurt niet lang, want als je de hele dag samen bent, leer je elkaar snel kennen.

Bij de YMCA zijn er kampen op kampeercentra op diverse terreinen in Nederland. Je kunt ook gaan zeilen of surfen of op survival gaan. En als je iets met je hobby wilt doen, kies je misschien liever voor een 'special' zoals een ponykamp, theaterkamp of danskamp.

Game camps

Nieuw dit jaar zijn de game camps: elke ochtend beleef je virtuele avonturen in het Starbuzz gamecafé en elke middag duik je met elkaar het bos in voor actieve en spannende spelen. Coole games binnen én buiten dus. Voor 9-12 jarigen en voor 12-15 jarigen.

Buitenland

Jongeren vanaf een jaar of veertien kunnen ook mee naar het buitenland. Dit jaar zijn er nieuwe reizen naar Scandinavië, de Baltische Staten en Florida. In Praag vindt een uniek Europees festival plaats, waar 12.000 YMCA-ers bij elkaar komen. Ga je ook mee?

Open dag

Je bent van harte welkom op de open dag in Leusden of Kerkdriel) op **Tweede Pinksterdag 12 mei**. Kijk voor meer informatie op de website.

Wil je meer weten? Vraag dan nu de brochure aan via 035-6668700 of kijk op www.ymca.nl/vakanties.

Protestantse gemeente Markelo (www.pkn-markelo.nl)

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo
Kerkelijk bureau: 0547-361242
Buffet: 0547-363890 fax: 0547-276637

Redactie Markelo's kerkblad:

Ds. H. Overdijk, Pr. Beatrixstr. 1, tel. 361402

Ds. M. Dijkstra, Tolweg 3, tel. 361238

Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709

Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439

Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652

Het eerstvolgende nummer verschijnt op **9 juni 2008**.

Inleveren kopij vóór vrijdag **30 mei 2008** liefst via

Email: kerkblad@pkn-markelo.nl

Kerkenraad:

Praeses: Dhr. H. Linde

Scriba: Dhr. J.J. Haas

Tolweg 40b tel. 362063

Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890

E-mail: dienstgeb@pkn-markelo.nl

Kerkelijk bureau openingstijden:

ma. 9-12 uur; wo. 9-12 uur; vr. 9-12 uur

adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242

email: kerkburo-markelo@hetnet.nl

Administratie:

Mevr. H.T. Aanstoot-Meijerink, tel. 363083

Betaalnummers College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente:

Postbank: 813891 - Rabobank: 34.07.01.153

Rekeningnummer Diaconie Protestantse Gemeente:

Rabobank: 34.07.00.327

Rekeningnummer Z.W.O.

Rabobank: 34.07.08.441

Rekeningnummer Verjaardagsfonds:

Postbank: 274790