



MARTINUSKERK

85^e jaargang, nr 716 – juni 2008

Markelo's Kerkblad

Uitgave van de
Protestantse Gemeente van Markelo

Internet: www.pkn-markelo.nl

WOLKEN

Een boer leeft dicht bij de natuur. Hoewel we veel minder afhankelijk zijn geworden van de weersomstandigheden dan onze voorouders dat waren, wordt in het boerenbedrijf een deel van het 'wanneer en hoe' van de werkzaamheden bepaald door het weer. Om te kunnen inkuilen zijn bijvoorbeeld een paar dagen droog weer nodig, en de oogst kan niet onder alle omstandigheden van het land worden gehaald. De generaties vóór ons hadden over het algemeen een goede kijk op het weer. Een weerbericht hadden ze niet nodig, door te kijken naar de lucht, naar de windrichting, naar het type wolken, naar het gedrag van dieren en planten in de natuur, wisten de ouden dikwijls goed wat voor weer het worden zou...



Wie wat verder van de natuur af staat, wie aan de straat woont, en niet rechtstreeks afhankelijk is van het weertype, slaat meestal wat minder acht op het weer. Tenzij er een bijzondere activiteit in de buitenlucht op stapel staat. En – behalve wanneer het vakantie is... In de vakantie zien de meeste mensen liever geen wolken. Dan zien ze het liefst een strak blauwe lucht, en zeker geen donkere, met regen gevulde wolk. En mochten er onverhoopt tóch wolken zijn, dan bestuderen we meestal niet zoals onze voorouders de lucht, maar raadplegen we de buienradar op het internet...

Wolken – ook in overdrachtelijke, ook in figuurlijke zin spelen ze een grote rol in de taal waarmee we, beel-

dend, onze gevoelens, emoties en ervaringen beschrijven. Het beeld van de wolk is dan over het algemeen geen positief beeld... We spreken van een donkere wolk boven je levenspad, als we moeilijkheden aan zien komen zeggen we: 'donkere wolken pakken zich samen...' Ook in de bijbel wordt op heel veel plekken gesproken over wolken. Over het algemeen positief, als een belofte. Want daar is de wolk vaak het symbool van de aanwezigheid van God. In de wolk raakt Gods aanwezigheid symbolisch aan die van mensen, ontmoeten mensen Hem vanuit zijn eigen dimensie. Als een geheimenis, immers de wolk is niet doorzichtig, niet transparant, God zal voor ons ook voor een groot deel altijd de *verborgene* blijven...

Maar geldt voor de moderne mens anno 2008 niet, dat wij ook op *deze* wolken veel minder acht slaan dan onze voorouders dat deden? Voor het mysterie van Gods aanwezigheid schijnen heel veel moderne mensen totaal niet meer gevoelig... Aan de tekenen van die aanwezigheid wordt makkelijk voorbij geleefd... Dat de aanwezigheid van God aan onze werkelijkheid, ja, aan ons bestaan kan raken, is voor veel mensen volkomen buiten hun gezichtsveld geraakt... Jammer, want de God die zijn goede woorden aan de mensen heeft toevertrouwd is geen donkere, dreigende donderwolk Het evangelie pakt geen donkere wolken boven mens en wereld samen... Natuurlijk, niet alles is doorzichtig, er blijven vragen, er zijn 'open eindjes...' Toch mag ons grondwoord **vertrouwen** zijn! Met de woorden van William Cowper uit gezang 447 van het liedboek:

*Geliefden Gods, scheidt nieuwe moed,
de wolken die gij vreest,
zijn zwaar van regen, overvloed
van zegen die geneest.*

Iedere wolk is steeds weer een teken van hoop, en bepaalt ons bij Hem die altijd om ons heen is en ons draagt!

H. Overdijk

***Gezinsdienst 15 juni
Koeledienst 29 juni***

Kerkdiensten

Zondag 15 juni, gezinsdienst

10.00 uur ds. M. Dijkstra
m.m.v. Enjoy

collecte: schoolcatechese

Zondag 22 juni

Martinuskerk 10.00 uur ds. M. Dijkstra
Stokkum 10.00 uur ds. H. Overdijk

collecte: orgelfonds

Vrijdag 27 juni, Anholtskamp

19.00 uur ds. M. Dijkstra, zangavond

collecte: diaconie

vervoer: J. Wibbelink-Wolthuis, tel. 361908

Zondag 29 juni, openluchtdienst Kösterskoele

10.00 uur mevr. H. Velthuis uit Vriezenveen
m.m.v. koor

collecte: commissie themadiensten

Zondag 6 juli

10.00 uur ds. H. Overdijk

collecte: onderhoudsfonds

Zondag 13 juli

10.00 uur ds. H. Overdijk

collecte: diaconie

OPPAS-KND

Om 10.00 uur is er kinderoppas voor de kleinsten en kindernevendienst voor kinderen van 4 tot 12 jaar. In de zomervakantie is er **geen** kindernevendienst. Het is de leiding niet gelukt om die zondagen te bemensen.

BIJ DE DIENSTEN

Anholtskamp: U bent 27 juni van harte welkom in de grote zaal van de Anholtskamp om in een gemoedelijke sfeer met elkaar te zingen en te luisteren naar een korte overweging.

Doopdienst: Zondag 14 september is de volgende doopdienst met als voorganger ds. M. Dijkstra.

Buurdienst: In Stokkum is er op 22 juni gelegenheid om ter kerke te gaan, weliswaar niet in een echt kerkgebouw, maar toch wel in de setting van een dienst. Bij goed weer vindt het plaats op het veld achter het schoolterrein. En anders in het gebouwtje bij de school.

Gezinsdienst: Op 15 juni nemen we afscheid van kinderen van de oudste groep van de kindernevendienst (KND) en de zondagsschool (ZS). Van de leiding van de KND stoppen Janni Bussink, Johanneke Ooms en Jeanet Pinkert. Bij de ZS is dat Janet Rabe. We staan in deze dienst ook stil bij het vertrek van Corrie Moolenaar-Lindhout uit Eibergen. Zij heeft jarenlang godsdienstonderwijs gegeven aan de openbare basisscholen in het dorp en de buurtschappen.

Koeledienst: Op 29 juni kunnen we bij goed weer naar de Kösterskoele achter het parkeerterrein bij het zwembad aan de Potdijk. Mochten de weersverwach-

tingen slecht zijn, dan wijken we uit naar de Martinuskerk. Dat zou wel jammer zijn, want wat is nu mooier dan in het openluchttheater recreatief samen te komen voor zang, spel en meditatie? In de tijd gaan we terug naar de bruiloft te Kana, waar Jezus een overvloed aan wijn schonk (volgens Johannes 2).

Recreatiezondagen: In de zomervakantie komen vele recreanten naar onze omgeving. Sommige van hen bezoeken ook de kerkdiensten. Als een stukje gastvrijheid van onze kant bieden we hun een kop koffie of thee aan na afloop van de dienst. Het is een goede gelegenheid voor kennismaking en gesprek. Uiteraard is iedereen hier welkom en niet alleen de gast in ons midden. Koffiedrinken is er ook op 15 juni en 29 juni. Op die laatste zondag ook met die zoete, overheerlijke zelfgebakken arretjescake? Om je vingers bij af te likken!

Tussentijds: In de maanden mei tot september zullen we in de eredienst een of meer liederen beproeven uit de bundel 'Tussentijds'. Er staan 217 liederen in van diverse hedendaagse dichters. De liedbundel bevat ook kinderliederen. Deze ontbreken nagenoeg in het huidige liedboek. We hopen zo tegemoet te komen aan de behoefte aan meer eigentijdse liederen. Uw reacties stellen we zeer op prijs, zodat de kerkenraad na de vakantie kan komen tot een goed afgewogen besluit of Tussentijds zal worden aangeschaft als aanvulling op het liedboek van 1973.

KOFFIEHOEK

Wanneer de kerkdeuren vanaf donderdag 10 juli elke week open gaan, is er niet meer koffiedrinken in het dienstgebouw, maar in de kerk. U bent er van harte welkom. Uiteraard ook om de tentoonstelling te bezichtigen over het kerkblad, door sommigen nog altijd 'Vrede en blijdschap' genoemd, de titel van het begin. MD

Wijk Noord

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3
telefonisch spreekuur:

di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur
tel. 361238; email: martends@wanadoo.nl
vrije dag: maandag

GEBOREN

Op 4 mei stond hij hier nog te preken, een dag later werd hij vader van een zoon. Ik heb het dan over Ary Braakman. Op Bevrijdingsdag is bij hem en Annemarie geboren: Boudewijn Franciscus Egbert, broertje van Frédérique en Florine. We willen hen van harte feliciteren en wensen Boudewijn Gods zegen toe. Felicitaties kunnen worden gestuurd naar de fam. Braakman aan de Grotestraat 3 in Diepenheim (postcode: 7478 AA). Hun telefoonnummer: 352781.



WIJ GEDENKEN

Na anderhalf jaar van ziekte en afnemende krachten is op 2 mei Jan Harmen (Jan) Krabbenbos overleden, op de leeftijd van 55 jaar. Een jaar eerder stonden we aan het graf van zijn vader, Jan Hendrik van 'n Steek aan de Luttekeveldweg 1. Daar groeit Jan als enig kind op. Na de lagere landbouwschool en aanvullend onderwijs rondt hij een opleiding tot registeraccountant af. Dat verschaft hem toegang tot Coberco, later Friesland Foods, waar hij blijft totdat zijn gezondheid hem parten gaat spelen. Jan was een man, die zich volledig gaf voor zijn werk en graag de zaken goed regelde. Voetbal speelde daarnaast een belangrijke rol in zijn leven, eerst actief en later als betrokken supporter. In 1977 trouwde hij met Riet ten Broeke. Ze kregen één zoon, Tim. Nadat duidelijk werd dat genezing niet meer mogelijk werd, is Jan zich gaan voorbereiden op het onvermijdelijke einde. Hij koos zelf muziek uit van bijvoorbeeld Dire Straits en The Eagles. De tuin aan de Koemweg werd aangepakt. Hij regelde dat Anne van der Meiden de bij het afscheid van het werk geplande rede over respect nu in de uitvaartdienst bracht. Samen met een door een zwager voorgelezen afscheidswaard gaf dat een indrukwekkende dienst in de Martinuskerk op 6 mei. De dag erna was de begrafenis op de Markelose begraafplaats, voorafgegaan door een persoonlijk getinte dienst in het dienstgebouw, waarin de hoop op nieuw leven is uitgesproken.

Zes weken na het overlijden van haar man Willem is Zwenneken Boesveld-Krijgsman op 8 mei in het ziekenhuis in Deventer gestorven. Ze is geboren op het terrein van de Domelaar en kwam uit een gezin van vijf kinderen. Na haar trouwen in 1947 kwam ze bij de molen terecht. Later zijn ze verhuisd naar de Stationsstraat. Ze heeft daar een deel van de woning aan pensionisten verhuurd. Bij mevr. Schuurman volgde ze naailes. Een tijd lang heeft ze wat bijverdiend met de verkoop van cosmetische producten. Snel iets weggooien deed ze niet. Dat paste bij haar zuinige instelling. In haar vrije tijd zat ze bij de hervormde vrouwenvereniging. Of ze was bezig in de tuin. Ze hield van bloemen en kweekte zelf geraniums. In de Anholtskamp leerde ik haar kennen als iemand, die kampte met een zwakke gezondheid en weinig drukte meer kon verdragen. Soms kon ze gevat uit de hoek komen. Ondanks haar zwakke gezondheid is ze toch nog 89 jaar geworden. Op 13 mei was de uitvaartdienst, gevolgd door de graflegging op de begraafplaats te Markelo. We spraken de hoop uit van hereniging met haar man.

Op 28 mei namen wij in het dienstgebouw afscheid van Hermannus Gradus (Herman) van Zeijts, waarna we zijn lichaam in de schoot van de aarde legden op de Markelose begraafplaats. Zijn leven begon op 15 maart 1920 in Haarle, maar bij de aangifte is de dag erna aangehouden. Invloedrijke ervaringen uit zijn jeugd zijn het vroege overlijden van zijn vader, het verblijven in een internaat aan de kust om zijn gezondheid en gebeurtenissen in de oorlog. Van huis uit is hij opgegroeid in het boerenbedrijf. Na zijn trouwen

met Gerritjen Reilink boerde hij voort op hun bedrijf in Bathmen. In 1975 stopten ze met het bedrijf en verhuisden naar Markelo. Herman ging aan de slag bij Staatsbosbeheer op de Borkeld. Na verschillende malen in het ziekenhuis te zijn geweest, kwam hij vorig jaar op de Stoevelaar in Goor terecht. Daar is hij op 23 mei overleden. Herman was een wat gesloten man met humor, die erg kon genieten van zijn klein- en achterkleinkinderen. Hij hield van vakantiereizen en de autoriteiten op zondag. Met verwijzing naar Gods zorg om zijn schepping volgens Mattheüs 6 hebben we hem aan die God toevertrouwd.



VAKANTIE

Van maandag 30 juni tot en met zondag 27 juli heb ik vakantie. Ds. Overdijk neemt zo nodig voor mij waar. De eerste week reizen we af naar Hongarije, waar we deelnemen aan het bezoek van onze gemeente aan Csurgó van 2 tot 6 juli. Daarna vervolgen wij onze weg door dat land en komen via Kroatië weer terug, zo is de bedoeling.

Met vriendelijke groet, ds. M. Dijkstra

Wijk Zuid

Predikant: ds. H. Overdijk, Pr. Beatrixstr. 1
telefonisch spreekuur:
ma. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur
tel. 361402; email: hoeverdijk@home.nl
vrije dag: zaterdag

WIJ GEDENKEN

Op 14 mei overleed Gerhardina Janna (Dina) Hidders-Hartgerink in het ziekenhuis in Hengelo (Ov.). Korte tijd ervoor was duidelijk geworden, dat ze niet beter zou worden. Dina was anders een sterke vrouw met een goed verstand, die de boel goed op orde wist te houden. Het aanvegen en harken van het erf heeft ze nog bijna tot het laatst toe gedaan, terwijl ze toch al in de negentig was. Ze was de oudste in een gezin van acht kinderen en groeide op bij de Zwemkolk. Ze heeft nog turf gestoken. Na haar trouwen in de oorlog met Arend Jan Hidders kwam ze op 'Boslonink' terecht. Hier kregen ze twee zoons, van wie de oudste de boerderij voortzette. Dina heeft het niet altijd even

makkelijk gehad. Rond haar veertigste is ze een tijd lang overspannen geweest. Ze was iemand, die zichzelf kon wegcijferen. Ze zat zowel bij de plattelandsvrouwen als de hervormde vrouwenvereniging. In 1992 overleed haar man heel plotseling, 79 jaar oud. Zelf is ze 92 geworden. In de rouwdienst zongen we van Gods trouw, die ons vasthoudt en nabij is. Zo mogen we verder. In de hoop dat ze mag delen in de opstanding is haar lichaam in de aarde gelegd op de Markelose begraafplaats. MD

Op 23 mei overleed Arend Jan Hesselink, hij werd 57 jaar. Begin dit jaar kreeg hij aanvankelijk een slechte diagnose te horen, volgens de artsen was hij ongeneeslijk ziek. Later kwamen ze er op terug, maar met Arie ging het intussen steeds maar slechter. Uiteindelijk bleek het tóch asbestkanker te zijn, en vrij snel na dit definitieve doodvonnis is Arie thuis gestorven. Een sterven dat verbijstert... Te jong, zo'n leven is naar ons besef nog niet 'af'... Een hard gelag voor zijn vrouw, voor zijn kinderen en kleinkinderen. En ook voor zijn moeder, die nu haar beide kinderen en haar schoonzoon heeft moeten verliezen...

Arie was een man met een opgeruimd karakter. Ja-renlang werkte hij, met veel plezier, als chauffeur in het melktransport. Iemand die hield van een feestje, en zijn grote passie was de jacht. Trotse opa van Lotte, Mik en Ilse. Hij had nog veel plannen...

'Waarom?' Maar op die vraag kunnen we geen antwoord vinden. Ook vrome woorden kunnen dit verdriet niet verzachten.... Geen antwoord – alleen maar een oud beeld uit het geloof. Het beeld van de goede herder. Die voor ons uit gaat, ook door het dal van de schaduwen des doods. Die ons brengt bij de God die eeuwig is, die ons terugbrengt bij de Bron van alles.

We wensen Anne-Marie, de kinderen en kleinkinderen, Arie's moeder en schoonmoeder en alle anderen voor wie door zijn sterven een lege plek is ontstaan, kracht, moed en troost toe, om verder te gaan.

TENSLOTTE

Voor iedereen die wacht op de uitslag van een examen: sterkte! Voor een aantal zal het waarschijnlijk wel duidelijk zijn of het diploma in aantocht is, maar wie 'op de wip zit,' sterkte!

Met een hartelijke groet, ook van mijn vrouw,
H. Overdijk

Kerkenraad

- Felicitatie: de kerkenraad wenst de familie Braakman van harte geluk met de geboorte van Boudewijn Franciscus Egbert op 5 mei. (En die felicitatie geldt natuurlijk ook de grootouders en overgrootmoeder hier in Markelo.)
- Liturgisch centrum: het moderamen heeft de commissie liturgisch centrum een brief gestuurd met daarin de eisen waaraan een vernieuwd liturgisch centrum moet voldoen, en waarin ook de wettelijk vereiste veiligheidsnormen verdisconteerd zijn.

- De jaarrekening 2006 en de begroting 2008 van de diaconie worden gepresenteerd; de jaarrekening wordt vastgesteld. De cijfers van de kerkrentmeesters worden doorgeschoven naar de volgende vergadering.
- Per 2009 zijn diaken Vedders en kerkrentmeester Dondertman aftredend, en niet herkiesbaar. De colleges bezinnen zich op opvolgers.
- De kerkenraad besluit dat in de komende periode liederen uit de bundel 'Tussentijds' in de eredienst beproefd zullen worden. Na de zomer zal gekeken worden of deze bundel (een aanvulling op het Liedboek voor de Kerken) ingevoerd/aangeschaft zal worden.
- Wanneer een predikant kort voor de zondagse dienst uitvalt, en er geen vervanger te vinden is, moet de dienst door de kerkenraad geleid worden. De lijst met 'preeklezers' wordt geactualiseerd en de ambtsdragers die bereid zijn als preeklezer op te treden zullen geïnstrueerd worden.
- De kinderbijbels die bij de Doop gegeven worden, zijn (tijdelijk?) niet meer leverbaar. De kerkenraad besluit om voorlopig de 'Kijkbijbel' als geschenk bij de Doop te geven. (O.)

Jeugd- en Jongerenwerk

ZONDAGSSCHOOL

Pinksteren

Op eerste Pinksterdag zijn we allemaal in Elsen bij elkaar gekomen voor een gezellige morgen. Na een welkom met drinken en cake werden de kinderen en leiding verdeeld in groepen voor een speurtocht. Aan de hand van linten die in de bomen waren gehangen moesten we een route afleggen en onderweg moesten we vragen beantwoorden. Sommigen waren makkelijk maar het raden van het aantal knikkers in een pot kostte toch wel wat meer moeite. Na afloop lagen er heerlijke worstjes op de barbecue op ons te wachten en het duurde maar even en iedereen was lekker aan het smikkelen. Daarna verstopte de leiding zich in het bos en maakte ze die-rengeluiden. De kinderen kregen de opdracht om de dieren in een bepaalde volgorde op te zoeken. Iedereen rende kras door elkaar heen maar na een kwartier hadden alle groepen de dieren gevonden en konden we onder het genot van een heerlijk ijsje huiswaarts keren. Leiding Elsen bedankt voor jullie gastvrijheid en leuke morgen!



Afscheidsdienst 15 juni

Op zondag 15 juni a.s. is er een gezinsdienst in de kerk welke o.a. wordt voorbereid door de Zondagschool en waarbij de kinderen een belangrijke rol spelen. Op verschillende wijzen zullen zij invulling geven aan die dienst waarin een rugzak een belangrijke rol speelt. Ook zal een aantal kinderen afscheid gaan nemen van de Zondagschool. Het belooft een bijzondere dienst te worden en wij hopen dan ook op uw komst.

JEUGDKERK



De groep van de Jeugdkerk heeft dit goede seizoen afgesloten met boerengolf en een barbecue.

Het was een geslaagde morgen.

Op de 3e zondag in september gaat de Jeugdkerk weer van start.

Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie.

Tot ziens!

Wilma, Aafke, Jacqueline.



Algemeen

Saul

Het musical

spektakel

2008!

De voorbereidingen zijn al in volle gang!!! De muziek en de teksten zijn klaar maar nu zijn we nog op zoek naar mensen die ze ten gehore willen brengen. Er is al een aantal aanmeldingen binnen maar we kunnen nog veel meer mensen gebruiken die mee willen doen of helpen aan de musical *Saul*.

Dinsdag 3 juni (aanvang 20.00 uur) is er een informatie avond gepland voor alle geïnteresseerden. Dan zal in het kort worden verteld waar de musical over gaat en dan kunnen we ook kennis maken met de liederen en muziek uit de musical.



Donderdag 19 juni gaan we dan een start maken met het lezen van de tekst zodat na de vakantie begonnen kan worden met de repetities. Welke avonden hiervoor het meest geschikt voor zijn zal op de leesavond geïnterpreteerd worden. De avond begint om 20.00 uur in het Dienstgebouw en iedereen is van harte welkom.

Dus wanneer je graag zingt, toneelspeelt of handig bent met hamer en spijkers of naald en draad meld je dan aan bij Els Overdijk (tel. 361402) of Ammy ten Hove (tel. 363281) of via

musicalsaul@live.nl.

**JONG EN OUD VERENIGT U EN MELD U AAN !!!
JE MAG HET NIET MISSEN !!!**

De musicalcommissie

FANCY FAIR

Voor de rommelmarkt op 20 september (3e zaterdag in september) hebben we onder meer de volgende ophaaldata gereserveerd:

vrijdagmiddag 13 juni, 4 juli en 18 juli en
zaterdagmorgen 5 en 19 juli.

Neem vooraf even contact op met Henk Eggink (363088) of Bram de Boer (362259).

De data in augustus en september volgen in het volgende kerkblad.

KLUSGROEP

Op het kerkelijk erf is een klusgroep van ± 4 mannen elke maandagmorgen bezig met allerlei karweitjes te doen.

Wat ze zo al doen? Nou, onder andere schilderen, repareren van allerlei defecte apparatuur, bepaalde ruimtes opknappen, bedrading geluidsapparatuur in de kerk aanleggen enzovoort.

Er is nog veel te doen en hulp kunnen we altijd gebruiken. Heb je zin of ben je deskundig op een bepaald gebied b.v. loodgieter, timmerman, stukadoor of breed inzetbaar, meld je dan aan.

De koffie of thee staat altijd op tijd klaar en dan is er ook tijd voor een goed gesprek.

Het hoeft niet op maandag te zijn, andere tijden zijn in overleg altijd mogelijk.

Dit is geen mannenclub, dus vrouwen die ook willen helpen zijn van harte welkom.

Neem contact op met Bram de Boer,
telefoon 362259 (juni afwezig).



Info/boekentafel

Evenals voorgaande jaren wordt ook dit jaar de plaatselijke werkgroep de gelegenheid geboden tijdens de Openkerkdagen met een info/boekentafel de aandacht te vestigen op de activiteiten van het Ned. Bijbelgenootschap.

De presentatieset bestaat o.a. uit boeken, verschillende bijbeluitgaven en foldermateriaal.

De uitgestalde boeken en bijbeluitgaven zijn uitsluitend ter inzage.

(Nieuwe structuur) vrijwilligersbeweging

De vrijwilligersbeweging van het Nederlands Bijbelgenootschap is een vitale, maar ook dynamische beweging. De evaluatie van de veranderingen in 2001 liet zien dat er opnieuw veranderingen nodig zijn om als NBG goed te kunnen blijven functioneren.

Naast de regionale accenten bleek het noodzakelijk om een sterkere landelijke klankbordgroep te ontwikkelen die de organisatie van advies kan dienen. Een heel belangrijk uitgangspunt was dat het Bijbelgenootschap voor de leden en de vrijwilligers herkenbaar moet blijven als hún Bijbelgenootschap.

Wat gaat er veranderen per 1 januari 2008?

- De regiobesturen stoppen per 1 januari 2008.
- Het regioberaad stopt per 1 januari 2008.
- Er wordt een landelijk beraad ingesteld als adviesorgaan.
- Iedere regio krijgt een regioteam bestaande uit een aantal gespecialiseerde vrijwilligers. Dit team staat o.l.v. de regiocoördinator
- De rayonvoorzitters worden rayoncoaches.

NBG onderwijsproject BibleDate wint Gouden Reiger

De *BibleDate* heeft afgelopen januari de Gouden Reiger (voorheen SAM-award) gewonnen. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan projecten op het gebied van doelgroepcommunicatie met audiovisuele en interactieve media. Communicatiebureau DST realiseerde dit project vorig jaar in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap.

De **BibleDate** is een experience-trailer waarin jongeren van 12-15 jaar op een interactieve manier kennis maken met de Bijbel. Het programma **Up to you** is een vorm van edutainment voor de vakken Godsdienst, Levensbeschouwing en Maatschappijleer. Leerlingen van VMBO, HAVO en VWO kunnen nadenken, meepraten, en hun mening geven over de Bijbel. Ook kunnen ze een eigen filmpje maken naar aanleiding van een bijbelverhaal. De trailer rijdt langs scholen in Nederland en Vlaanderen en bezoekt gedurende een periode een school. Daarnaast is er lesmateriaal beschikbaar.

Uit het juryrapport: 'De jury is onder de indruk van de wijze waarop het communicatiedoel is gerealiseerd en hoe daarbij de verschillende media doeltreffend zijn aangewend. De getoonde media vallen op door de kwaliteit van vormgeving en de snelheid waarmee de informatie compact, helder en verrassend goed aansluitend bij de jeugdige doelgroep'.

Een afspraakje met de *BibleDate*? Dat kan! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Nederlands Bijbelgenootschap via (023) 514 61 46 of bledate@bijbelgenootschap.nl.

Werkgroep NBG Markelo



BIJBELLEESROOSTER

maandag	9 juni	Matteüs 8:14-22
dinsdag	10 juni	Matteüs 8:23-34
woensdag	11 juni	Matteüs 9:1-8
donderdag	12 juni	Matteüs 9:9-17
vrijdag	13 juni	Numeri 15:37-41
zaterdag	14 juni	Matteüs 9:18-26
zondag	15 juni	Matteüs 9:27-34
maandag	16 juni	Numeri 27:12-23
dinsdag	17 juni	Matteüs 9:35-10:4
woensdag	18 juni	Matteüs 10:5-15
donderdag	19 juni	Ezechiël 16:1-14
vrijdag	20 juni	Ezechiël 16:15-34
zaterdag	21 juni	Ezechiël 16:35-43
zondag	22 juni	Ezechiël 16:44-52
maandag	23 juni	Ezechiël 16:53-63
dinsdag	24 juni	Psalms 11
woensdag	25 juni	Matteüs 10:16-23
donderdag	26 juni	Matteüs 10:24-33
vrijdag	27 juni	Matteüs 10:34-11:1
zaterdag	28 juni	Maleachi 1:1-5
zondag	29 juni	Maleachi 1:6-14
maandag	30 juni	Maleachi 2:1-9
dinsdag	1 juli	Maleachi 2:10-16
woensdag	2 juli	Maleachi 2:17-3:5
donderdag	3 juli	Maleachi 3:6-12
vrijdag	4 juli	Maleachi 3:13-18
zaterdag	5 juli	Maleachi 3:19-24 NBG-51: 4:1-6
zondag	6 juli	Matteüs 11:2-15
maandag	7 juli	Matteüs 11:16-24
dinsdag	8 juli	Matteüs 11:25-30
woensdag	9 juli	Matteüs 12:1-8
donderdag	10 juli	Matteüs 12:9-15a
vrijdag	11 juli	Matteüs 12:15b-21
zaterdag	12 juli	Matteüs 12:22-32
zondag	13 juli	Matteüs 12:33-42
maandag	14 juli	Matteüs 12:43-50
dinsdag	15 juli	Matteüs 13:1-9
woensdag	16 juli	Matteüs 13:10-17



Hoort Ontwikkelingswerk ook bij de kerk?

Hieronder volgt een voorbeeld van een kerk die buiten de kerkmuren treedt en ingaat op de behoeften van de mensen, soms tegen aanvankelijke tegenstand in.

Een Kikuyu-dominee in Kenya begreep dat er wat gedaan moest worden aan het eiwittekort waar veel van zijn gemeenteleden aan leden. De mensen in deze omgeving waren niet gewend aan vis. Er was in het gebied een groot tekort aan eiwitten, aan vlees. Maar er waren wel beken die vanaf de bergen naar beneden stroomden. Deze dominee slaagde er in het eten van vis tot een goede gewoonte te maken. Toen er begonnen werd met het graven van een visvijver, werd er ter plekke een wijdingsdienst gehouden, ook toen het water en de pootvis in de vijver werd gedaan.

Met dit soort werk heeft op vele plaatsen in Afrika de kerk het voortouw genomen bij de verbetering van de levensomstandigheden van de mensen.



In Afrika wordt ook *Tillapia* gekweekt

Doe mee aan de zomerschrijfactie en stuur brieven naar de premier en de ambassadeur van Ivoorkust.

Kerk in Actie organiseert deze zomer in samenwerking met Amnesty International een schrijfactie voor de mensenrechtensituatie in **Ivoorkust**.

Na een jaren durende crisis in Ivoorkust zijn gesprekken op gang gekomen tussen de regering en de gewapende oppositie. Dat is een goede zaak, maar de straffeloosheid voor verkrachting en seksueel geweld, waar beide partijen zich aan schuldig maken is op de overlegagenda niet te vinden.

Duizenden vrouwen en meisjes zijn het slachtoffer geworden van – soms systematische – (groeps)verkrachting, ander seksueel geweld of ze werden seks-slaven van de strijders. Velen zijn in het openbaar verkracht, waar hun kinderen bij waren. **Toch worden al deze misdaden niemand aangerekend**, terwijl het toch oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid zijn. Voor de vrouwen en meisjes is er vrijwel geen zorg, niet om bij de verwerking te helpen, niet om hun vaak ernstige lichamelijke klachten te verhelpen.

Amnesty maakt zich ernstig zorgen over de vrouwen en meisjes, die vrijwel geen toegang hebben tot ge-

zondheidszorg, die verstoten worden door hun familie en lijden aan alle gevolgen van de traumatische ervaringen.

U kunt uw bezorgdheid uiten door een voorbeeldbrief te sturen naar de president van Ivoorkust. U hoeft alleen maar de brieven te ondertekenen en te verzenden. Ook kunt u een brief sturen naar de ambassade van Ivoorkust in België.

De actie start 1 juli, vanaf die datum zijn de brieven beschikbaar.

Wist u dat aan giro 555 Kerk in Actie ook meedoet?



Giften Bloemendienst:

Mw S.V. € 10 / N.N. € 2,50 / Mw K.M. € 10 / Hr K. € 5
/ fam S.V. € 6 / Mw L.Z. € 10

ZALENVERHUUR	
Waar?	Dienstgebouw
Voor al uw	Vergaderingen / Bijeenkomsten
	Workshops
Aantal	5 tot 150 personen
Info	Jeroen Noltus
	Tel. 363890
Email:	-dienstgeb@pkn-markelo.nl

HOFSTREEK RADIO KERKLOKAAL

Kerkelijk nieuws uit de Hof van Twente

104.1 FM op de kabel en 107.6 FM in de ether.

De uitzendtijden zijn als volgt:

Donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur.

De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen van 09.00 uur – 10.00 uur.

Redactieadres: Mevrouw R. Wibbelink

Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor.

Tel: 0547-261937

IK ZIE NOOIT IEMAND VAN DE KERK, DAT VALT VIES TEGEN...

Toen ik 14 jaar was, kwam iemand van de kerkenraad – het heette toen nog kerkeraad – mij vragen, of ik lid wilde worden van de jeugdclub. Dat was in die tijd nog een soort bijbelclub met een inleiding en zo. 'Nou nee,' zei ik toen, 'ik heb nogal veel huiswerk en bovendien help ik mijn vader op de boerderij in mijn vrije tijd. Als ik klaar ben met mijn studie, heb ik vast meer tijd.'

Toen ik 18 jaar was, kwam er een jeugdouderling naar me toe en vroeg, of ik lid wilde worden van de jeugddienstcommissie. Ik vond het jammer om 'nee' te zeggen, maar ik was intussen met een nogal pittige opleiding begonnen en bovendien kostte de sport nogal veel tijd. Ik trainde zelfs een jeugdelftal. Dus zei ik, dat ik na mijn studie graag wat voor de kerk wilde doen.

Rond mijn 25^{ste} vroeg men mij voor diaken. Dat kwam slecht uit, want ik had pas een nieuwe baan en bovendien zou ik binnenkort gaan trouwen. Gelukkig was daar begrip voor bij de ouderling, maar ik zag, dat hij best teleurgesteld was... Ik zei hem, dat hij nog wel eens terug mocht komen. Nu even niet...

Zo'n tien jaar later kwam de predikant op een avond. We waren intussen getrouwd, we hadden drie kleine kinderen. Of ik wijkouderling wilde worden. Hij legde me uit, wat dat inhield. Ik legde hem uit, dat het me slecht uitkwam. Drie kinderen, u begrijpt dat wel. Bovendien zong ik in het koor en in het weekend vroeg de sport nogal wat tijd... Later misschien.

Ik zal ongeveer 50 geweest zijn, toen de predikant weer op de stoep stond. Ze hadden mensen nodig voor het moderamen. Ik zei, dat dat wel een grote stap was. Ik had geen ervaring met kerkenwerk. Bovendien vertelde ik, dat ik net promotie had gemaakt in mijn werk en dat ik het druk had met inwerken. Ik zei, dat ik over een jaar of tien met de VUT zou gaan en dan zou ik veel meer tijd hebben.

Ik was nog niet zo lang uit mijn werk, toen een vriendelijke mevrouw me vroeg pastoraal medewerker te worden in haar wijk. Ik twijfelde, maar ik bedacht, dat we veel op de kleinkinderen moesten passen en dat we pas een caravan hadden gekocht. Je wilde eindelijk wel eens tijd voor jezelf hebben. Ik bedankte dus.

Ik ben nu in de 80. Mijn vrouw is overleden, ik ben nogal slecht ter been, ik zit vaak alleen. Gelukkig heb ik mijn kinderen en kleinkinderen, maar die zie je ook niet zo vaak. Iedereen schijnt het druk te hebben. En van de kerk merk je ook maar weinig. Hoe vaak komt er nu iemand van de kerkenraad? En de dominee zie je helemaal nooit.

Ik durf het bijna niet hardop te zeggen, **maar dat valt me wel vies tegen...**

Persbericht Windesheim, 7 mei 2008

Christelijke Hogeschool Windesheim Campus 2-6
Postbus 10090 8000 GB

THESEN Academie van HOVO-Windesheim opnieuw van start.

HOVO-Windesheim (Hoger Onderwijs Voor Ouderen) van de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle start in september 2008 opnieuw de THESEN Academie in Utrecht. Deze Academie biedt een twee- en driejarig onderwijsprogramma aan op het gebied van theologische vraagstukken. Studenten kunnen het onderwijsprogramma in zijn geheel volgen of desgewenst intekenen op afzonderlijke modules.

De THESEN Academie is een samenwerkingsproject van HOVO met de opleidingen Theologie en Levensbeschouwing van Windesheim. De Academie wil aan de hand van actuele theologische vraagstukken aantonen wat de relevantie is van de verschillende theologische disciplines. Vanuit het heden worden kernmomenten en dilemma's uit de geschiedenis van deze disciplines belicht en op hun houdbaarheid getoetst. Meer informatie is verkrijgbaar via het Windesheim Informatiecentrum, tel.: 038 - 4 699 699

e-mail: info@windesheim.nl

Daarnaast zijn belangstellenden van harte welkom op de voorlichtingsdag in het Johannescentrum, Moezeldreef 400 te Utrecht Overvecht. Deze is op woensdag 3 september 2008 van 11.00 - 14.00 uur.

Protestantse gemeente Markelo (www.pkn-markelo.nl)

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo
Kerkelijk bureau: 0547-361242
Buffet: 0547-363890 fax: 0547-276637

Redactie Markelo's kerkblad:

Ds. H. Overdijk, Pr. Beatrixstr. 1, tel. 361402
Ds. M. Dijkstra, Tolweg 3, tel. 361238
Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709
Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439
Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652
Het eerstvolgende nummer verschijnt op **14 juli 2008**.
Inleveren kopij vóór vrijdag **4 juli 2008** liefst via
Email: kerkblad@pkn-markelo.nl

Kerkenraad:

Praeses: Dhr. H. Linde
Scriba: Dhr. J.J. Haas
Tolweg 40b tel. 362063

Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890

E-mail: dienstgeb@pkn-markelo.nl

Kerkelijk bureau openingstijden:

ma. 9-12 uur; wo. 9-12 uur; vr. 9-12 uur
adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242
email: kerkburo-markelo@hetnet.nl

Administratie:

Mevr. H.T. Aanstoot-Meijerink, tel. 363083

Betaalnummers College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente:

Postbank: 813891 - Rabobank: 34.07.01.153

Rekeningnummer Diaconie Protestantse Gemeente:

Rabobank: 34.07.00.327

Rekeningnummer Z.W.O.

Rabobank: 34.07.08.441

Rekeningnummer Verjaardagfonds:

Postbank: 274790