



MARTINUSKERK

85^e jaargang, nr 712 – februari 2008

Markelo's Kerkblad

Uitgave van de
Protestantse Gemeente van Markelo

Internet: www.pkn-markelo.nl

GOD IS TERUG!

“God is terug...” Met die woorden opende dr. Govert Buijs de oecumenelezing op 18 januari jl. in Utrecht. Er blijkt in Nederland een opleving van religie plaats te vinden. Sociologen, die vanaf de jaren '60 van de vorige eeuw een verdere afname, en na verloop van tijd zelfs het totale verdwijnen van religieus geloof voorspelden, kregen ongelijk. De secularisatiethese, de theorie dat geloof geleidelijk uitdooft en verdwijnt, is wetenschappelijk gezien onhoudbaar gebleken. Zelfs in Nederland, een van de meest gesecculariseerde landen ter wereld, is religie aan een geweldige comeback begonnen.

“God is terug – maar de kerken moeten nog even wennen,” betoogt dr. Buijs met een knipoog. De kerken weten blijkbaar geen raad met de nieuwe openheid voor religie en spiritualiteit. Buijs verklaart dat voor een deel door op te merken dat de kerken lang ‘religieuze monopolisten’ zijn geweest. De enige ‘marketingactiviteit’

van de kerk was op zondag de klok luiden, en dan stroomden de klanten wel binnen... Christelijk geloof werd ‘verticaal’, dat wil zeggen van generatie op generatie, doorgegeven. Maar de generatie van de ‘babyboomers’ is hier radicaal mee gestopt. Daarbij werd door sommigen (denk aan voorbeelden als Jan Wolkers en Maarten 't Hart) nogal hardhandig afscheid van kerk en geloof genomen, christelijk geloof werd belachelijk gemaakt, en de kerk kwam in de beklagdenbank. Allerlei ‘complottheorieën’ grijpen om zich heen, en vertellen dat het christendom gewoon bedrog is, dat prelaten en theologen het volk dom houden, en dat christelijk geloof ook intellectueel niet houdbaar is.

God is terug – maar de kerk moet zich nog maar niet rijk rekenen. Want de hernieuwde belangstelling voor geloof leidt nog niet tot het vollopen van de zondagse

eredienst. Alleen de klokken luiden is te weinig om als kerk weer in de kijker te komen! Ik laat dr. Buijs even aan het woord: *“De kerk is nu van monopolist marktspeeler geworden. Die situatie dient ze frank en vrij onder ogen te zien. Ik pleit niet voor het invoeren van markttermen in de kerk als groei en winst en efficiencyverbetering etc., integendeel, maar het gaat mij om de erkenning van pluraliteit, de grote levensbeschouwelijke verscheidenheid in ons land. Die situatie van pluraliteit en van het daardoor vrijwel ontbreken van automatische overdrachtsmechanismen (verticale overdracht) vergt heroriëntatie van de kerk, zowel op het punt van de geloofsoverdracht, buiten én binnen de kerk, en ook op het punt van de doordinking van het eigen geloofsgoed. In de huidige markt moet je ofwel durven zeggen dat het christelijk geloof een eigen verhaal is dat ook echt de moeite waard is, ofwel het einde is snel in zicht.”*



R. Löffler

Zowel in het verband van de landelijke kerk, als in allerlei plaatselijke gemeenten, is momenteel veel aandacht voor vragen rond het doorgeven van het geloof, rond het missionair kerk zijn. En het antwoord op die vragen is nog niet gevonden, zo'n antwoord is ook geen zaak van simpele oneliners of het klakkeloos napraten van antwoorden uit het verleden. Eén ding zullen we in elk geval *niet* moeten doen: onze eigen traditie als niet relevant bij het oud vuil zetten. Een wereld waarin veel godsdiensten en levensovertuigingen dingen naar het hart van mensen is niet nieuw. Ook in de beginjaren van het christelijk geloof waren er veel godsdiensten en overtuigingen op de ‘relimarkt’. De eerste Christenen lieten zich daar niet door intimideren, maar hielden heel eenvoudig vast aan de overtuiging van hun hart: “Jezus is Heer!” Zouden wij het vandaag dan met minder moeten doen?

[N.a.v. de oecumenelezing 2008, door dr. Govert Buijs. De tekst van deze lezing is te vinden op www.raadvankerken.nl]

H. Overdijk

Gezinsdienst
17 februari 10.00 uur

Kerkdiensten

Zondag 17 februari, gezinsdienst

10.00 uur ds. H. Overdijk
collecte: schoolcatechese

Zondag 24 februari

10.00 uur ds. H. Overdijk
collecte: zending Colombia

Vrijdag 29 februari, Anholtskamp

19.00 uur ds. M. Dijkstra, zangavond
collecte: diaconie
autodienst: J. Wibbelink-Wolthuis, tel. 361908

Zondag 2 maart, themadienst

10.00 uur prof. dr. A. van der Meiden
collecte: commissie themadiensten

Zondag 9 maart

10.00 uur Martinuskerk ds. H. Overdijk
Elsen ds. M. Dijkstra
collecte: kerk

Woensdag 12 maart, Biddag

20.00 uur Brookschole ds. M. Dijkstra
collecte: diaconie en kerk

OPPAS-KND-ZONDAGSSCHOOL- JEUGDKERK

Om 10.00 uur is er kinderoppas voor de kleinsten en kindernevendienst en zondagsschool voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De nevendienst vertrekt vanuit de kerk naar de consistorie, de oppas, zondagsschool en jeugdkerk zijn in het dienstgebouw. Zondagsschool is er ook in Elsen en Stokkum.

Elke derde zondag van de maand is er jeugdkerk voor tieners van 12 tot 16 jaar.

DE HUISKAMER VAN DE KERK

Op donderdagmorgen bent u tussen 9.30 en 12.00 uur welkom in de huiskamer van de kerk, in het Dienstgebouw, voor een kop koffie of om even bij te kletsen...

BIJ DE DIENSTEN

Antependia: Aan de paarse kleur van de kleden over de tafel, lezenaar en kansel valt te herkennen dat we de tijd voor Pasen zijn ingegaan. Na carnaval heten we het vlees (carne) vaarwel (vale). Bij de bezinning op het levenseinde van Jezus past een sobere kleur.

Anholtskamp: Wie van zingen houdt en graag oudere leeftijdgenoten ontmoet, kan prima terecht bij de zangavond in de grote zaal van de Anholtskamp. In principe wordt op elke laatste vrijdag van de maand een viering gehouden met kerkelijke liederen, gevolgd door algemene Nederlandstalige liederen. Mocht vervoer een probleem zijn, dan kan men contact opnemen met mevr. Wibbelink-Wolthuis

Biddag: Op woensdag 12 maart is er biddag voor gewas en arbeid. De locatie is de school in Markelose Broek. Vooraf en na afloop is er koffiedrinken. De dienst is bedoeld voor de hele protestantse gemeente en reikt verder dan deze buurtschap. Het gaat ons allen aan. Op zich zou je ervoor kunnen kiezen om ze de ene keer in het dorp en de andere keer in één van de drie buurtschappen te houden. Maar omdat dit de enige twee keren zijn per jaar dat we daar kerken, handhaven we deze locatie op de bid- en dankdagen. In Elsen en Stokkum worden ieder jaar drie respectievelijk vier diensten georganiseerd voor de buurtschappen aldaar.

Buurdienst: Op zondag 9 maart is in Elsen gelegenheid om in de gymzaal bij de school Elserike ter kerke te gaan. Na afloop van de godsdiensttoefening is er koffie, thee en limonade.

Doopdienst: Op 6 april is er gelegenheid tot dopen. Voorganger is dan ds. Dijkstra. Op zondag 8 juni is de volgende doopdienst gepland met ds. Overdijk als predikant.

Zondag 3 februari zijn Stijn Berendsen, Henk Jan Hargeerds en Luuk Nijland gedoopt.



Gezinsdienst: In samenwerking met kindernevendienst, zondagsschool en de basisscholen wordt er op 17 februari een gezinsdienst gehouden.

Themadienst: Prof. dr. Anne van der Meiden uit Nijverdal is de gastspreker (in het Twents) op zondagmorgen 2 maart. De organisatie is in handen van de Commissie Themadiensten. U hoort er nog wel meer van....

GEDACHTENISBOEK

Bij overlijden van een gemeentelid noemen we de naam van de overledene in de kerkdienst volgend op de begrafenis of crematie. We gaan daarbij staan, zijn korte tijd stil en zingen aansluitend een passend lied. In de voorbeden gedenken we de familie. Als aanvulling op dit gebruik willen we de naam bijschrijven in een gedachtenisboek. Dat kan gebeuren in de uitvaartdienst of op de zondag waarop de gedachtenis plaatsvindt. In de kerk krijgt dit boek een vaste plek. Op deze wijze drukken we uit dat we hen niet willen vergeten, die ons zijn voorgegaan. MD

Wijk Noord

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3
telefonisch spreekuur:
di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur
tel. 361238; email: martends@wanadoo.nl
vrije dag: maandag

WIJ GEDENKEN

Johanna Hendrika Tempelman – Schreurs overleed op 19 januari, in het ziekenhuis in Deventer. Zij werd 88 jaar. Sinds ruim een half jaar woonde ze in een aanleunwoning in de Anholtskamp. Hanna Schreurs werd geboren in het Westerflief, en ging in Gelselaar naar school. Later verhuisden haar ouders naar Stokkum, waar zij ook vele jaren woonde, ook na haar huwelijk met Jan Harmen Tempelman.

Ze was een vrouw die veel en hard gewerkt heeft. Het was voor haar dan ook erg moeilijk om te aanvaarden dat ze het werk meer en meer aan anderen moest overlaten, omdat haar lichaam haar in de steek begon te laten. Hanna Schreurs was een sterke vrouw, met een eigen wil. Ze hield van gezelligheid, en genoot van het samenzijn met kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

We mochten terugzien op een lang leven, en op een in veel opzichten goed leven, maar toch ook op een bewogen leven. De ziekte en het sterven van één van haar beide zoons, Wim, op 23 jarige leeftijd, was een zwaar kruis op haar schouders. Ook werd ze relatief jong weduwe, in 1981 kwam ze alleen te staan. De band met Jan en Mini was dan ook sterk, zij hebben veel zorg en liefde aan moeder gegeven. *“In het huis van mijn Vader zijn veel woningen,”* zei Jezus. In het vertrouwen dat in die woningen ook een plaats is klaargemaakt voor Hanna Tempelman – Schreurs hebben we afscheid van haar genomen. Mogen Jan en Mini en de kleinkinderen kracht vinden, om met deze lege plek te leven. (O.)

Hendrik Jan ter Balkt overleed op 22 januari, in de hoge leeftijd van 96 jaar. Hij werd geboren als oudste zoon in een boerengezin in het Elsenerbroek, op een voor die tijd flinke boerderij. Zijn huwelijk met Dina Wissink bracht hem, vlak voor de oorlog, naar ‘Nieuw Wissink’ in de Dijkerhoek. Hij was boer in hart en nieren, en gezegend met een uiterst sterk lichaam, tot op hoge leeftijd deed hij zwaar lichamelijk werk, en was menig jongere in lichaamskracht en werktempo de baas. Hij was een man met een opgeruimd karakter, zong graag en was graag met anderen in gesprek. Een aantal jaren heeft hij onze gemeente als diaken gediend. Opmerkelijk was het hoe hij eerst zijn vrouw Dina, en later zijn schoonzuster Dika verzorgd heeft, terwijl hij nog stamde uit een tijd dat ‘zorgen voor’ typisch een vrouwen aangelegenheid was. De laatste paar jaar van zijn leven woonde hij in de Anholtskamp, waar hij het ook goed naar zijn zin had, en zijn vrolijke en opgeruimde karakter behield.

We namen afscheid van deze vader, opa en overgrootvader in een dienst in de Martinuskerk. Dankbaar voor alles wat hij gegeven heeft, dankbaar voor zijn lange leven, en dankbaar dat hij zonder noemens-

waardig ziekbed van ons weggenomen is. “U zij de glorie,” zongen we terwijl zijn lichaam uitgedragen werd. Dit Paaslied tekent onze verwachting, dat de dood niet alleen een einde is, maar dat er, door Jezus Christus, een thuiskomen is bij onze Vader in de hemel. Mag dit geloof zijn zoons, schoondochters en kleinkinderen troosten en uitzicht geven. (O.)

UIT DE PASTORIE

Het is een algemeen bekend verschijnsel dat verhalen eerder worden aangedikt dan afgezwakt, wanneer ze worden doorverteld. Een voorbeeld hoorde ik op een donderdagmorgen in het dienstgebouw. Ze hadden het net over mij. Onze auto zou total loss zijn, zo luidde het bericht. Helemaal uit de lucht gegrepen, was dit verhaal niet. Want ik had inderdaad eind januari een aanrijding gehad. Met een boom wel te verstaan. Maar zonder ernstige gevolgen, want het gebeurde op een parkeerplaats bij het wegrijden. Het hele terrein was leeg. Er was alleen die ene boom, waar ik niet op lette. Stom. Maar ongelukken gebeuren wel vaker op plekken, die heel overzichtelijk zijn. En misschien was ik nog te veel met de gedachten ergens anders. Ik zat in eerste instantie onze vakantie al door te strepen en vroeg me af of ik de politie had moeten roepen, die toen toevallig nog het terrein op kwam rijden. Gelukkig dekt de allriskverzekering de schade en valt het wat dat betreft mee. U weet dat er in de kerk ook een verzekering loopt voor de stommiteiten, die wij in ons leven begaan?

Met vriendelijke groet, ds. M. Dijkstra

Wijk Zuid

Predikant: ds. H. Overdijk, Pr. Beatrixstr. 1
telefonisch spreekuur:
ma. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur
tel. 361402; email: hoeverdijk@home.nl
vrije dag: zaterdag

GEBOREN

Het ‘Brook’ heeft er een nieuwe bewoonster bij! Op 31 januari werden Arjan en Petra Kranenberg, Stobbendijk 4a, vader en moeder van hun eerste kindje. Een dochter, die ze de namen Myrthe Amy gaven. We willen Arjan en Petra van harte feliciteren, en natuurlijk ook de trotse opa’ s en oma’ s en de overgrootmoeder, die in ons midden wonen. Ook over dit mensenkind wil God de HEER zijn liefelijk gelaat doen stralen.



WIJ GEDENKEN

Dat het lichamelijk met Inge Beltman steeds een stukje minder ging, was wel duidelijk. De pacemaker die ze in 2005 had gekregen, gaf geen aantoonbare verlichting meer, en sinds mei vorig jaar moest ze ook dag en nacht aan de zuurstof. Inge werd in 1969 geboren, en groeide op met haar broers André en Wilko. De eerste maanden ging alles goed, maar allengs merkten haar ouders dat het met Inge anders ging

dan met de meeste andere kinderen. Na verloop van tijd werd vastgesteld dat Inge een verstandelijke beperking had, en dat is iets wat je als ouders diep raakt, en waar je je weg in moet vinden. Ze ging in Hengelo eerst naar een kinderdagverblijf en er later, tot haar 20^{ste}, naar school. Hoewel een hartafwijking geconstateerd was, genoot Inge van wandelen, fietsen, zwemmen en vooral van paardrijden. Vakantie was voor haar bij voorkeur: vakantie naar zee.

In 2001 verhuisde ze van het ouderlijk huis naar de Hogenkamp in Goor. Een ingrijpende stap, maar wel een goede beslissing. Graag kwam ze thuis, maar weer terug naar Goor was ook geen probleem.

De laatste periode werd duidelijk, dat Inge waarschijnlijk niet heel oud zou worden, lichamelijk kwam ze in een spiraal naar beneden terecht. Toch werden we door haar heengaan, op 23 januari, ook enigszins overvallen. Voor Hanna en Henk, voor hun zoons en schoondochters, voor Inge's medebewoners, verzorgers en de mensen van 'de Roos' is met haar sterven een lege plek ontstaan, die heel tastbaar is, en ook lang voelbaar zal blijven.

We waren in het Dienstgebouw rondom Inge bijeen. Jezus vertelde eens een verhaal over de goede herder, die het verdwaalde schaap zoekt. Zó is God. In het evangelie zijn het niet de groten, de sterken, de rijken en de machtigen die vóór gaan. Maar wie worden kan als een kind, mag het Koninkrijk der hemelen binnengaan. We vertrouwen er op dat Inge nu geboren mag zijn bij God. Mag dit haar ouders, en alle anderen die haar missen, tot troost en steun zijn. Inge is 38 jaar geworden.

Janna Rabe – ten Elshof overleed op 25 januari, zij werd 89 jaar. Ze werd geboren en groeide op in het Gelderse Geesteren. Na haar lagere schooljaren moest ze, zoals dat toen voor veel kinderen gold, meteen aan het werk. Thuis, bij de boer, en later ook in de textiel fabriek in Neede verzette ze heel wat werk. Bezig zijn en bezig blijven betekende ook veel voor haar, wat ze deed moest nuttig zijn, 'zo maar' iets doen, iets doen omdat het leuk is, was voor haar bijna onmogelijk.

Na de oorlog trouwde ze met Jan Rabe. Hij had zijn werk bij Rijkswaterstaat, zij deed de boerderij en het gezin. Een paar koeien, wat varkens, een hok vol kippen en de groentetuin, er was heel wat te doen. Toen het bedrijf was afgebouwd bleef ze druk met de tuin, en toen dat te zwaar werd bleef ze bezig met nuttig handwerk: veel beddenspreien heeft ze gehaakt en talloze paren sokken werden door haar gebreid.

Het sterven van haar man, in 1984, was een zware klap voor haar. Ze hadden gehoopt nu samen van de oude dag te kunnen genieten, maar terwijl Jan nog maar kort in de VUT was overleed hij onverwacht. Daarmee was ook een deel van Janna gestorven, want ze leunde sterk op hem. Praten over haar gevoelens deed ze niet, maar met hard werken probeerde ze het verdriet te verwerken.

De laatste jaren werd ze enkele malen geconfronteerd met een ernstige ziekte. Na een ziekenhuisopname in december leek ze weer redelijk goed in orde, toch woekerde een kwaadaardige ziekte in haar lichaam

verder. In haar vertrouwde omgeving, op de plek die haar lief was, is ze, aan één kant toch nog onvoorzien, gestorven.

We waren rondom Janna Rabe bijeen in het Dienstgebouw, om haar lange leven te gedenken. Prediker weet van de lasten van lichaam en geest, die de ouderdom meestal met zich meebrengt. Maar hij weet ook, dat wanneer het lichaam te ruste wordt gelegd in het graf, de geest terugkeert tot God, die hem gegeven heeft. In dat vertrouwen hebben we deze moeder, oma en overgrootmoeder uit handen gegeven. Mag dit ook voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen tot troost zijn.

TENSLOTTE

Er wordt wel eens gezegd, dat we het in ons land te goed hebben om te geloven. Dat het de welvaart is, die mensen van God en godsdienst heeft vervreemd. 'Er moest maar weer eens oorlog, of crisistijd komen,' zeggen mensen soms, 'dan zouden de kerken wel weer vol lopen...' Ik weet niet of dat zo is, en ik denk dat ook niemand naar een situatie verlangt, waarin we het proefondervindelijk kunnen vaststellen...

'Maar nood leert toch bidden?' zegt men dan. Is dat zo? Brengen zaken als tegenslag, zorgen en verdriet, ziekte en crises in je leven, brengt zoiets je weer dicht bij God? Sommige mensen hebben het zo ervaren. Maar er zijn ook mensen die na een crisis in hun leven heel dat geloof ver van zich afgeworpen hebben. Toch is 'geloof' niet alleen maar een kwestie van 'positief denken', niet alleen maar een succesverhaal, niet de sleutel tot een bestaan vrij van vlek en rimpel. De kerk gaat de lijdenstijd weer in, die tijd waarin we die moeilijke verhalen lezen, die vertellen dat in het lijden en sterven van Christus God zelf betrokken is. Dat zijn verhalen, die misschien juist in onze cultuur, die zo gericht is op genieten, en op het voorkomen van alle lijden en pijn, moeilijk landen. Toch moeten we ook deze verhalen tot ons nemen en doordenken, het licht van de Paasmorgen is niet verkrijgbaar zonder kruis en graf.

Met een hartelijke groet,

Ook van mijn vrouw,

H. Overdijk

Kerkrentmeesters

ACTIE KERKBALANS

Omdat tijdens de inleveravond niet alle tassen met enveloppen zijn ingeleverd, hebben wij op dit moment nog geen juist inzicht in de totale bijdrage.

Zouden we nu een bedrag noemen, dan kan dit binnen een paar dagen alweer achterhaald of onjuist zijn. Wij hopen u in het kerkblad van maart meer informatie te kunnen verschaffen.

JD



Jeugd- en Jongerenwerk

Jeugdclub

6 TOT 9 JAAR



Waar: Dienstgebouw
Hoe laat? Van 18.30 uur tot 19.30 uur
Onkosten: € 0,75 per keer
Wanneer? Zie onderstaand programma

21 FEBRUARI Werken met papier-maché
06 MAART Kuikentjes maken

Groetjes Els, Janet, Dewi en Hettie

Je vriendje of vriendinnetje vindt het vast leuk om ook een keer met je mee te komen, want hoe meer zielen hoe meer.....



Ook de dominee houdt van knutselen.....
Foto van de fijne doopdienst van 2 februari

JEUGDCLUB

9 TOT 12 JAAR



Waar: Dienstgebouw
Hoe laat? Van 18.30 uur tot 19.30 uur
Onkosten: € 0,75 per keer
Wanneer? Zie onderstaand programma

21 FEBRUARI Bakken maar
6 MAART Ei-mannetjes

Groetjes Joanne, Madieke en Margot

ZONDAGSSCHOOL

Op dit moment is de rust weer even terug gekeerd. De drukte van kerst ligt achter ons en we kunnen even op adem komen voordat de voorbereidingen voor het paasontbijt weer van start gaan.



In de tussenliggende periode werken we nog wel mee aan de gezinsdienst op zondag 17 februari. U komt toch ook, want het belooft weer een bijzondere dienst te worden voor jong en oud!

In de komende uitgaven van het kerkblad laten we de kinderen aan het woord en zullen wij iedereen een 'kijkje in onze keuken' geven.

Elke zondagsschoolgroep (Dorp, Elsen en Stokkum) zal zichzelf aan jullie voorstellen en vertellen wat zij zoal doen tijdens het zondagsschool uurtje. Hou dus de komende kerkbladen in de gaten en beleef het van dichtbij mee...

JEUGDKERK

Op 17 februari is er weer jeugdkerk in het Dienstgebouw van 10.00 – 11.00 uur voor onze jeugd van 12-16 jaar.

Algemeen

HERVORMDE VROUWENVERENIGING.

Op donderdag 21 februari is de verenigingsavond om 20.00 uur in het dienstgebouw.

Vanavond verzorgt mevrouw Jose Elbersen van Tac-tus een lezing over

alcohol en medicijnen

als u ouder wordt.

Alcohol is niet zo'n onschuldig middel als veel mensen denken. In combinatie met medicijnen kan alcohol sneller gevaar opleveren. Welke medicijnen geven risico's in combinatie met alcohol? Enkele bestuursleden zijn naar een avond, verzorgd door mevr. Jose Elbersen, geweest. Een hele goede avond met erg veel waardevolle informatie.

Paleis Soestdijk.

In het boekje van december hebben we u gevraagd wie er belangstelling had om een bezoek te brengen aan Paleis Soestdijk.

Er was veel animo. Inmiddels zijn er 4 rondleidingen geboekt á 15 personen.

De datum is vastgesteld op **vrijdag 7 maart a.s.**

Het vertrek zal zijn om ongeveer 08.00 uur, vanaf het Beaufortplein. We gaan rechtstreeks naar paleis Soestdijk, voor de rondleiding, bezoek aan de tuin, paleiswinkel of orangerie.

Op de terugweg gebruiken we een eenvoudige koffietafel en zijn dan om ongeveer 15.00 uur terug in Markelo.

De kosten zijn ca. € 32.50. p.p.

Vriendelijk verzoek aan de personen die zich opgegeven hebben om nog even aan Alies ten Hove (tel. 363334) door te geven of ze definitief meegaan. Ook vragen we u om de onkosten zo snel mogelijk bij één van de bestuursleden te voldoen, omdat wij de onkosten ook vooraf moeten betalen.

Bloemschikken in paasfeer.

We gaan op dinsdag 4 of 11 maart weer bloemschikken op de vertrouwde locatie. Natuurlijk wordt het iets voor de komende paasdagen. Noteer de data vast in uw agenda.

U hoort binnenkort dan welke datum het wordt.

Groeten van het bestuur.

Protestantse Vrouwen Dienst Voorjaarsledenvergadering!!!

Aan alle dames van de Protestantse Vrouwen Dienst. Hierbij willen we u alvast laten weten, dat deze bijeenkomst gehouden zal worden op dinsdag **1 april 2008** (géén aprilgrap!) om 20.00 uur in het Dienstgebouw. Hoe de avond ingevuld gaat worden, leest u in de officiële uitnodiging, die u tweede helft maart zult ontvangen. Noteert u alvast de datum? We hopen, dat velen deze avond aanwezig kunnen zijn. Hoe meer zielen

Hartelijke groeten, Comm. Pr. Vr. Dienst

FANCY FAIR Heeft een vacature

Gevraagd:

Iemand die om kan gaan met de computer.

Die administratieve zaken wil doen.

Goed in teamverband kan werken.

Geboden:

Een team van gemotiveerde mensen om in te werken.

Een afgebakende taak.

Informatie Bram de Boer tel: 362259



Nederlands Bijbelgenootschap informeert vanwege documentaire

‘Wie was Jezus?’ Die vraag houdt mensen al eeuwenlang bezig. Ook in de wetenschap is deze vraag regelmatig onderwerp van debat. De vraag wie Jezus was, levert uiteenlopende antwoorden op, ook excentrieke. Het boek *“Was Jezus Caesar?”* van Francesco Carotta is zo’n excentriek antwoord.

Omdat het boek opnieuw in de belangstelling staat, heeft het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) een bespreking én een waardering geplaatst op www.bijbelgenootschap.nl. Het boek verscheen in 2002 in de Nederlandse vertaling en kreeg toen al

veel aandacht. Jan van Friesland, oud-eindredacteur van tv-programma *Buitenhof*, was zo onder de indruk van het boek, dat hij een cinemadocumentaire maakte, ‘Het Evangelie van Caesar – Zoektocht naar de ware Christus’.

Nieuwe waarheid?

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) maakt zich sterk voor het vertalen van de Bijbel, en de verspreiding en het gebruik ervan. De uitleg van de Bijbel is daarbij een onmisbaar onderdeel, zowel bij het vertalen als bij het gebruik van de Bijbel.

Bij bijbeluitleg spelen historisch onderzoek en bijbelwetenschap een belangrijke rol. Standpunten en interpretaties kunnen ver uiteenlopen. Die diversiteit is in de zoektocht naar de beste uitleg van de Bijbel alleen maar toe te juichen.

Maar sommige bijdragen, zoals die van Francesco Carotta, plaatsen zichzelf buiten het debat. Ze voeren geen discussie maar verkondigen een nieuwe waarheid. Zo stelt Carotta dat het verhaal over Jezus van het vroege christendom geënt is op het leven van Julius Caesar en dat Jezus niemand anders is dan Divus Julius, de tot god verheven Julius Caesar.

Wie het boek van Carotta aandachtig en kritisch leest, ontdekt al snel dat daarin de spelregels van de wetenschap met voeten getreden worden. Het plaatst zich daarmee buiten de wetenschappelijke discussie over de vraag wie Jezus was.

De ‘waarheid’ van het boek ‘Was Jezus Caesar?’ houdt dan ook geen stand als men het kritisch bekijkt. Het Bijbelgenootschap stelt daarom dat dit boek fictie is, vermomd als wetenschap.

Bijbelvertaling in eenvoudig Nederlands officieel van start

Het project Bijbelvertaling in eenvoudig Nederlands gaat officieel van start. De werktitel van het nieuwe vertaalproject is *Basisbijbel*. Dat is besloten door het bestuur van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Het doel van dit nieuwe vertaalproject is een bijbelvertaling voor mensen die moeite hebben met lezen én die graag de Bijbel willen lezen.

Het NBG heeft in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het vertaalproject. Zo is er overlegd met belanghebbenden en zijn er proefteksten voorgelegd aan leden van de doelgroep. Brontekstkenner en neerlandici maken de vertaling van de Basisbijbel. Zij zijn getraind in eenvoudig schrijven. Ze vertalen uit de Hebreeuwse en Griekse bronteksten, waarbij ze gebruikmaken van het werkmateriaal van *De Nieuwe Bijbelvertaling*.

De begrijpelijkheid van de tekst staat voorop bij het vertalen. De structuur van de tekst wordt zo helder mogelijk gemaakt, met duidelijke verwijswaarden en verbindingswoorden. Alinea’s en perikopen zijn kort en overzichtelijk. De lengte van zinnen is beperkt en de opbouw van de zinnen is helder. De gebruikte woordenschat is beperkt: woorden die weinig voorkomen, worden vermeden of toegelicht.

De complete vertaling in eenvoudig Nederlands zal waarschijnlijk in 2014 verschijnen.

Werkgroep NBG Markelo



BIJBELLEESROOSTER

| | | |
|-----------|-------------|---------------------|
| maandag | 11 februari | Psalm 32 |
| dinsdag | 12 februari | Jesaja 56:9-57:6 |
| woensdag | 13 februari | Jesaja 57:7-13 |
| donderdag | 14 februari | Jesaja 57:14-21 |
| vrijdag | 15 februari | Jesaja 58:1-5 |
| zaterdag | 16 februari | Jesaja 58:6-14 |
| zondag | 17 februari | Nehemia 1:1-11 |
| maandag | 18 februari | Nehemia 2:1-10 |
| dinsdag | 19 februari | Nehemia 2:11-20 |
| woensdag | 20 februari | Nehemia 3:1-10 |
| donderdag | 21 februari | Nehemia 3:11-21 |
| vrijdag | 22 februari | Nehemia 3:22-32 |
| zaterdag | 23 februari | Psalm 25 |
| zondag | 24 februari | Johannes 4:1-15 |
| maandag | 25 februari | Johannes 4:16-30 |
| dinsdag | 26 februari | Johannes 4:31-42 |
| woensdag | 27 februari | Psalm 9:1-11 |
| donderdag | 28 februari | Psalm 9:12-21 |
| vrijdag | 29 februari | Nehemia 3:33-38 |
| zaterdag | 1 maart | Nehemia 4:1-8 |
| zondag | 2 maart | Nehemia 4:9-17 |
| maandag | 3 maart | Nehemia 5:1-13 |
| dinsdag | 4 maart | Nehemia 5:14-19 |
| woensdag | 5 maart | Johannes 11:1-16 |
| donderdag | 6 maart | Johannes 11:17-31 |
| vrijdag | 7 maart | Johannes 11:32-44 |
| zaterdag | 8 maart | Johannes 11:45-54 |
| zondag | 9 maart | Psalm 130 |
| maandag | 10 maart | Nehemia 6:1-9 |
| dinsdag | 11 maart | Nehemia 6:10-19 |
| woensdag | 12 maart | Nehemia 7:1-7a(-60) |



**Zending, Werelddiakonaat
Ontwikkelingssamenwerking**

WAT BETEKENT ZWO?

ZWO wil werken aan de kerkelijke opdracht tot getuigenis (Z), tot naastenliefde en dienstbaarheid (W) en tot het bevorderen van gerechtigheid en ontwikkeling (O).

PAASGROET 2008

Anders kijken met bijzondere ogen?

Na de opstanding van Jezus zag Maria Magdalena de verrezen Heer in de tuin. Ze dacht dat het de tuinman was. Ze kon haar ogen niet geloven, ze was in verwarring over wie ze zag. Om God te zien heb je misschien wel heel bijzondere ogen nodig. Wie verder wil kijken dan de banaliteit van onze wereld, moet misschien wel anders leren kijken.

Een groep jonge gedetineerden uit de Koepelgevangenis in Breda maakte dit jaar de inkttekeningen die zijn gebruikt voor de Paasgroetenactie 2008, die elk jaar wordt georganiseerd door Kerk in Actie in samenwerking met Amnesty International, Epafra, het Justitiepastoraat en het Boekencentrum. De jongeren spraken over de blik die je nodig hebt om iets van

God te kunnen zien in je leven. Hoe kijk je? En hoe kijk je naar jezelf? Wie ben jij in de ogen van God? En hoe kijk je dan naar anderen?

ZWO vraagt de kerkleden van Markelo om een groet te sturen ter bemoediging. Deze Paasgroet is gericht aan gevangenen in Nederlandse gevangenissen. De dubbele kaart bestaat uit twee kaarten die losgeritst kunnen worden.



De voorste kaart is voor de gevangene zelf, daar kunt u een persoonlijke groet, gebed of gedicht op schrijven. Op de achterste kaart plakt u alleen een postzegel. U beschrijft die niet, zodat de gevangene die zelf kan sturen naar familie of vrienden.

(Er staat een potje van ZWO op het tafeltje voor de onkosten.)

Met Pasen 2007 zijn er in totaal 98.353 kaarten aan gevangenen gestuurd!!!

Het versturen van een paasgroet.

De dubbelkaart is bedoeld voor gevangenen in Nederland. U krijgt geen namen van gevangenen in verband met hun privacy, maar achter elk anoniem adres gaat een mens schuil.

De dubbele kaart bestaat uit twee kaarten die losgeritst kunnen worden.

De **voorste kaart** is voor de gevangene zelf, daar kunt u een **persoonlijke groet, een gedicht of gebed** op schrijven.

Bijvoorbeeld: **U wordt niet vergeten. Put moed uit deze wetenschap. Of: De beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet.**

Schrijf uw eigen adres ook niet op de kaart, meer dan een naam is niet nodig.

De **achterste kaart** kan de gevangene zelf versturen naar familie of vrienden.

Plak er alleen maar een postzegel op, maar schrijf er niets op.

Gevangenen zijn blij met deze kaarten. Soms helpt het hen net over de drempel heen om weer contact te zoeken met familie of vrienden.

Deze kaarten verstuurt u in een envelop via het justitiepastoraat van de penitentiare inrichtingen. (Het adres staat al op de envelop). De justitiepredikanten delen de kaarten uit tijdens een dienst of een bezoek.

Colombia



"Als we verbonden blijven met God en met de mensen om ons heen, zal er toekomst zijn" (Dietrich Bonhoeffer).

24 februari wil ZWO uw aandacht vragen voor de collecte voor onze ontheemde broeders en zusters in **Colombia**. Zij leven al jaren in een angstige oorlogssituatie. In dit land vol geweld brengt de Colombiaanse Raad van Kerken de Bijbelse boodschap van vrede en gerechtigheid.

In de cursus bijbelinterpretatie leren kerkleiders en onderwijzers hoe ze de bijbel kunnen hanteren in conflictsituaties. Deze mannen en vrouwen geven dat weer door aan hun gemeenteleden en aan de kinderen op school. De Bijbelse boodschap van vrede werkt door in de harten van de mensen. In de krottenwijken, waar de ontheemden wonen, vindt de boodschap gehoor. Mensen veranderen en het geweld wordt langzamerhand uitgebannen. Er moeten nog veel mensen bereikt worden met het Evangelie van Gods liefde.

| Collecten: | CvK: | Diac. | Eindcollecte: | |
|-----------------|-------|-------|---------------|---------------------------|
| 06 jan. | 70,40 | 70,45 | 181,75 | Orgelfonds |
| 13 jan. | 28,11 | 28,11 | 71,20 | Onderhouds- fonds Kerk |
| 13 jan. Stokkum | 27,00 | 27,00 | 84,20 | Onderhouds- fonds Kerk |
| 20 jan. | 43,34 | 43,34 | 100,50 | Diaconie |
| 20 jan. | 14,03 | 14,02 | 31,70 | 19,30 uur ½ Diak/CvK. |
| 27 jan. | 38,20 | 38,20 | 57,20 | Diaconie |

Giften Bloemendienst

mw K.K. €5 / hr S. €10 / mw V.G. €10 / fam L. €10 / fam Kl.R. €10 / mw D. €5 / mw K.V. €5

Giften t/m 31 dec.2007

CvK: (College van Kerkrentmeesters)

CvK/Kerk:

S. 5,00 / B-E. 5,00 / Z-H. 10,00 / N-E. 25,00 / J. 30,00 / R. 50,00 / B-W. 5,00 / W. Chr. S. 5,00 / O-R. 10,00 / B-H. 10,00 / S. 10,00 / R. 1,00 / L-W. 5,00 / B. 5,00 / R. 5,00 / P-V. 15,00 / K. 10,00 / H-V. 10,00 / B-H. 10,00 / B-K. 5,00 / P-K. 10,00 / G. 45,00 /

Jeugdwerk: M. 20,00 /

Verjaardagsfonds:

B-A. 5,00 / O-W. 10,00 / A-O. 5,00 / L. 20,00 / WJKO. 10,00 / L-E. 5,00 / G-P. 10,00 / B-S. 20,00 / K-W. 5,00 / K. 5,00 / A. 10,00 / B. 10,00 / Aan acc.giro's € 483,50.

Bloemendienst: S-H. 5,00 / H. 20,00 / n.n. 10,00 / D-V. 10,00 /

Diaconie: Fruitbakjes: € 124,00
Kalenders: € 189,00
Bloemenfonds: V. 10,00

ZALENVERHUUR

Waar? Dienstgebouw
Voor al uw Vergaderingen / Bijeenkomsten
Workshops
Aantal 5 tot 150 personen
Info Jeroen Noltus
Tel. 363890
Email: dienstgeb@pkn-markelo.nl

KERKLOKAAL

Kerkelijk nieuws uit de Hof van Twente

104.1 FM op de kabel en 107.6 FM in de ether.

De uitzendingen zijn als volgt:

Donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur.

De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen van 09.00 uur – 10.00 uur.

Redactieadres: Mevrouw R. Wibbelink
Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor.
Tel: 0547-261937

Protestantse gemeente Markelo (www.pkn-markelo.nl)

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo
Kerkelijk bureau: 0547-361242
Buffet: 0547-363890 fax: 0547-276637

Redactie Markelo's kerkblad:

Ds. H. Overdijk, Pr. Beatrixstr. 1, tel. 361402
Ds. M. Dijkstra, Tolweg 3, tel. 361238
Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709
Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439
Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652
Het eerstvolgende nummer verschijnt op **10 maart 2008**.
Inleveren kopij vóór vrijdag **29 februari 2008** liefst via
Email: kerkblad@pkn-markelo.nl

Kerkenraad:

Praeses:
Scriba: Dhr. J.J. Haas
Tolweg 40b tel. 362063

Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890
E-mail: dienstgeb@pkn-markelo.nl

Kerkelijk bureau openingstijden:

ma. 9-12 uur; wo. 9-12 uur; vr. 9-12 uur
adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242
email: kerkburo-markelo@hetnet.nl

Administratie:

Mevr. H.T. Aanstoot-Meijerink, tel. 363083

Betaalnummers College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente:

Postbank: 813891 - Rabobank: 34.07.01.153

Rekeningnummer Diaconie Protestantse Gemeente:

Rabobank: 34.07.00.327

Rekeningnummer Z.W.O.

Rabobank: 34.07.08.441

Rekeningnummer Verjaardagsfonds:

Postbank: 274790