



MARTINUSKERK

85<sup>e</sup> jaargang, nr 714 – april 2008

# Markelo's Kerkblad

Uitgave van de  
Protestantse Gemeente van Markelo

Internet: [www.pkn-markelo.nl](http://www.pkn-markelo.nl)

## STEEN OF GEEST?

Het jaar 2008 is uitgeroepen tot jaar van het religieus erfgoed. Gebouwen, destijds met een godsdienstige bestemming gebouwd, staan nadrukkelijk in de belangstelling. Daar zijn er ook nogal wat van: bijna ieder dorp heeft minimaal één kerk. Bij ons in Markelo staat de Martinuskerk al eeuwenlang fier midden in het dorp. De toren sinds de 15<sup>e</sup> eeuw, de kerkzaal sinds 1841, daar zijn dus heel wat generaties Markeloërs gedoopt en als lidmaat bevestigd... Hoewel ons kerkgebouw niet echt oeroud is, is het, met de gebrandschilderde ramen en het prachtig gerestaureerde Haupt orgel, beslist de moeite waard! De 'open kerkdagen' in de zomerperiode voorzien



duidelijk in een behoefte: veel mensen maken van die gelegenheid gebruik om de kerk eens van binnen te bekijken, en steken hun waardering niet onder stoelen en banken... Dankzij bekwame en toegewijde kerkrentmeesters en de offervaardigheid van de gemeente lukt het ook om het gebouw in goede conditie te houden. De kerk, als kostbare erfenis van ons voorgeslacht, die wij, op onze beurt, ook weer aan de generatie ná ons willen doorgeven...

Het jaar van het religieus erfgoed maakt een probleem zichtbaar, waar veel kerkgemeenschappen tegen aan lopen: het onderhoud van hun monumentale panden is niet meer op te brengen! Denk maar aan de vele dorpskerken in kleine, vergrijsde en ontvolkte, Friese of Groninger dorpjes. Ook de Rooms Katholieke kerk loopt tegen deze problemen aan: bisschop Eijk waarschuwde bij zijn aantreden als aartsbisschop van Utrecht dat zijn bisdom binnen enkele jaren failliet kan zijn, vanwege

de lasten van de gebouwen. Een zorgelijke ontwikkeling: voor veel parochies en gemeenten is het kerkgebouw een blok aan het been, en een bedreiging voor het (financiële) voortbestaan van de geloofsgemeenschap.

Ik vind het schrijnend, dat onze kloosters en kerken door velen alleen maar als cultureel erfgoed worden gezien, en dat men met de 'geestelijke dimensie' van zulke gebouwen niets meer heeft. Zou het niet goed zijn, dat mensen zich om het *geestelijk* achterstallig onderhoud van onze tijd evenveel zorgen zouden maken dan om het verval van monumenten? Natuurlijk, we willen onze beeldbepalende kerken niet graag missen... En ook als je geen regelmatige kerkganger bent kun je je intens verbonden voelen met het gebouw waarin je bent gedoopt, belijdenis hebt gedaan, misschien bent getrouwd... Met het godshuis waar je familie misschien al generaties lang op de hoogte- en dieptepunten van het leven samen kwam... Alleen vanuit zulke overwegingen is het goed, om onze kerkgebouwen als een kostbare erfenis te koesteren, en te bewaren voor het nageslacht.

Maar het geloof is niet aan een bepaalde plek, of aan een bepaald gebouw gebonden. Geloof is niet in de eerste plaats de verbondenheid met een gebouw, maar een relatie met Hem, die ons zoekt, en ons ontmoeten wil!

*God heeft zich zelf ons toegewend:  
een man verscheen op aarde,  
een mens, in wie Hij onherkend  
zich aan ons openbaarde.  
In Hem als in een tempel heeft  
de God gewoond die eeuwig leeft,  
de Ongeëvenaarde. (Gezang 86: 8)*

Het gaat bij geloof niet om een eerbiedwaardige, statische erfenis - maar om de levende Heer!

H. Overdijk

***Gezocht !!  
Leiding voor de kindernevendienst***

## Kerkdiensten

### Zondag 20 april

10.00 uur ds. H. Overdijk  
collecte: onderhoudsfonds

### Vrijdag 25 april, Anholtskamp

19.00 uur ds. M. Dijkstra, zangavond  
collecte: diaconie  
vervoer: J. Wibbelink-Wolthuis, tel. 361908

### Zondag 27 april, bevestiging ambtsdragers

10.00 uur ds. H. Overdijk  
collecte: diaconie

### Donderdag 1 mei, Hemelvaart

9.00 uur ds. H. Overdijk  
collecte: diaconie en kerk

### Zondag 4 mei

10.00 uur ds. A.F.U. Braakman  
collecte: zending in India

### Zondag 11 mei, Pinksteren

10.00 uur ds. M. Dijkstra  
collecte: orgelfonds



### OPPAS-KND-ZONDAGSSCHOOL-JEUGDKERK

Om 10.00 uur is er kinderoppas voor de kleinsten en kindernevendienst en zondagsschool voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Elke derde zondag van de maand is er jeugdkerk voor tieners van 12 tot 16 jaar. De nevendienst vertrekt vanuit de kerk naar de consistorie, de oppas, zondagsschool en jeugdkerk zijn in het dienstgebouw. Zondagsschool is er ook in Elsen en Stokkum.

### BIJ DE DIENSTEN

*Antependia:* Met Pinksteren wordt het wit van Pasen vervangen door rood als verwijzing naar de tongen van vuur, die boven de discipelen waren te zien, toen de heilige Geest op hen neerdaalde. Zij begonnen toen in verschillende tongen (talen) te spreken, zodat iedere gast in Jeruzalem kon horen wie Jezus Christus is.

*Anholtskamp:* Wie van zingen houdt en graag oudere leeftijdgenoten ontmoet, kan prima terecht bij de zangavond in de grote zaal van de Anholtskamp. In principe wordt op elke laatste vrijdag van de maand een viering gehouden met kerkelijke liederen, gevolgd door algemene Nederlandstalige liederen. Regelmatig is er een sketch of stukje in de streektaal. Mocht vervoer een probleem zijn, dan kan men contact opnemen met mevr. Wibbelink-Wolthuis, telefoon 361908.

*Bevestigingsdienst:* Hanneke Ziggers en Henk Zomer hopen we op zondag 27 april te bevestigen in hun ambt. Hanneke is al werkzaam in het pastorale team van wijk zuid, maar ze zal nu verder gaan als wijkouderling. Henk wordt diaken met bijzondere opdracht.

Hij zal namens de classis Enschede worden afgevaardigd naar de synode van de Protestantse Kerk in Nederland. In die dienst hopen we ook drie nieuwe pastorale medewerkers voor te stellen aan de gemeente.

*Doopdienst:* Op 6 april zijn Hidde Kolkman, Robbe Nieland en Jelle Nijland gedoopt.

Zondag 8 juni is de volgende doopdienst met als voorganger ds. H. Overdijk.

*Gastvoorganger:* Op 4 mei komt ds. Ary Braakman hier preken. Voor de meesten onder ons behoeft hij geen introductie, maar voor wie het niet weet: tot de zomer van 2001 was hij in Markelo voorganger in wijk noord. Daarna werd hij predikant in Reeuwijk en nu woont en werkt hij in Diepenheim, samen met zijn gezin.

*Hemelvaart:* Christus wordt tot koning gekroond. Zo zou je de hemelvaart van Jezus kunnen duiden. Maar er zijn meer interpretaties mogelijk. Wie wil horen voor welke invalshoek ds. Overdijk kiest, is donderdagmorgen 1 mei van harte welkom in de kerk. De dienst begint een uur eerder dan op een normale zondagmorgen. Dus er is daarna nog volop gelegenheid voor een traditionele fietstocht. Dauwtrappen kan natuurlijk ook vroeger en dan opladen in de kerk. Zoiets wordt in verschillende plaatsen gedaan.

*Pinksteren:* Op 11 mei vieren we de uitstorting van Gods Geest over de gemeente. Een goed moment tot bezinning op de vraag waarin we die Geest kunnen merken en hoe we deze ruimte kunnen geven.



Kerk zijn in kracht  
van de heilige Geest

## DOOPBOEK

Bij een kerkelijke uitvaartdienst is er sinds kort het gebruik om de naam van de overledene bij te schrijven in een gedachtenisboek. Een alternatief moment is tijdens de kerkdienst op zondag wanneer we dit gemeentelijk gedenken. Hetzelfde willen we doen met de gedoopte kinderen. Officieel bestaat er al een doopboek, maar deze wordt door het kerkelijk bureau beheerd. Wat we nu bedoelen is een boek, dat tijdens de doopdienst zal worden gebruikt. In die dienst krijgen de ouders de gelegenheid om de naam van hun kind neer te schrijven in een doopboek met toevoeging van de geboortedatum en -plaats en hun eigen namen. Voor zowel het gedachtenisboek als het doopboek moeten we nog een vaste plek gaan inrichten in de kerk, waar deze permanent komen te liggen. Je zou het een gedachtenishoek kunnen noemen of een stilteplek, waar je even stil kunt staan bij geboorte en dood.

## HUISKAMER VAN DE KERK

Het wordt wel koffie-inloop-morgen of huiskamer van de kerk genoemd. Een vaste naam heeft het eigenlijk niet. Een aanduiding als kerkcafé zou ook kunnen, maar roept misschien associaties op met alcoholische drank, terwijl dat niet wordt geschonken. De ouderwetse aanduiding koffiehuis voor een café komt dichterbij in de buurt, maar ook dat zou alcoholica niet uitsluiten. Een coffeeshop staat nog verder af van de bedoeling. Want met softdrugs hebben we niets te maken. Waar het om gaat: we willen als kerk gewoon een plek in het dienstgebouw aanbieden op iedere donderdagmorgen, waar u een kop koffie kunt drinken of een praatje maken. Van 9.30 tot 12.00 uur kunt u er tijdens de markt terecht. U bent welkom. MD

### *Wijk Noord*

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3  
telefonisch spreekuur:  
di. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur  
tel. 361238; email: [martends@wanadoo.nl](mailto:martends@wanadoo.nl)  
vrije dag: maandag

## GEBOREN

Vier weken eerder dan verwacht, werd op 17 maart Elisabeth Roberta Janna ter wereld gebracht, dochter van Herbert en Alie van Doornspeek. Dat gebeurde in het ziekenhuis in Zwolle. Op de tiende dag mocht ze naar Hengelo. Omdat ze voldoende in gewicht groeide, kon ze op de 30<sup>ste</sup> maart naar het ouderlijk huis aan de Winterkamperweg. Tot groot geluk van hen liep het nu heel anders af dan oktober 2006, toen hun zoontje Robert kort na de geboorte het leven liet. Ze noemen hun dochter Romée. De oudste zoon Rick heeft er nu een zusje bij. We willen hen van harte feliciteren en Gods zegen toewensen.

Op 20 maart is Jan Willem (roepnaam Jelle) geboren, zoon van Arjan Nijland en Joke Hoentjen. Jelle is het broertje van Juliët en Jacco. Ze wonen op Middeler 4. Je hoeft maar af te gaan op de babykleertjes buiten en je weet waar je zijn moet. Overigens gaat zo iets niet altijd op, want een kraamhulp had bij ons in de

Tolweg op die manier bij het verkeerde adres aangeboden. Toevallig waren in dezelfde periode vlakbij elkaar in de buurt twee kleintjes geboren. Ook toen hing er kleding aan de lijn. Tijdens mijn kraambezoek is Jelle nog aangemeld voor de doopdienst van 6 april. Ook hen willen we van harte geluk toewensen en Gods zegen.



## WIJ GEDENKEN

Jenneken van de Maat-Tjoonk overleed op 1 maart op de leeftijd van 83 jaar. Precies drie jaar eerder stonden we toen aan het graf van haar man Hendrik. Ze groeiden beide op aan de Rijssenseweg. Zij ging werken bij hotel de Zwarte Ruiter en bij De Dikke Steen. Op 2 oktober 1946 trouwde ze bij hem in. Ze kregen een zoon en dochter. Het was hard werken: naaien, melken, vee voeren, land bewerken. Jenneken deed wat er van haar werd verwacht. Ze zette zichzelf opzij en wist zich aan te passen. Op latere leeftijd haalde ze nog haar rijexamen. Dat kwam goed van pas, toen haar man minder werd. Ze heeft hem nog zo lang mogelijk thuis weten te houden, onder andere met hulp van de thuiszorg en van de ernaast wonende zoon en schoondochter. Kort na opname van haar man in het verpleeghuis in Delden overleed hij. Zij verhuisde daarna naar de verzorging in de Anholtskamp, waar ze het naar haar zin had. Mede door een beroerte eind 2007 verloor ze de lust tot eten. Na weer een opname in het ziekenhuis is het snel bergafwaarts gegaan. Tijdens de uitvaartdienst stonden we stil bij het beeld van Jezus als herder. Op de begraafplaats in Markelo klonk zijn woord: "Wie in mij gelooft, zal leven".

Het nummer 'Mama' van Il Divo droegen de kinderen van Gretha Johanna (Grietje) Hendriksen-Temmink aan hun op 17 maart overleden moeder op tijdens de afscheidsdienst. Met het paaslied "U zij de glorie" op het eind zetten we haar heengaan in het perspectief van de opstanding uit de dood. Dat kon de kou op de Markelose begraafplaats niet verdrijven, maar sterkt wel. Op 3 november 1914 is ze geboren in Diepenheimse Broek. Ze kwam te werken in café Roelofsen. Daar leerde ze Hendrik, een Markelose jongeman op de dansvloer kennen met wie ze in 1935 trouwde. Ze kregen vijf kinderen. Hij ging bij het verzet en wist uit handen van de Duitsers te blijven. Toch beroofde de oorlog hen wel van het leven van hun oudste zoon, toen deze in 1946 een handgranaat vond, die tot ontploffing kwam. Zijn sterven sloeg een diepe wond in haar leven. In 1974 overleed haar man. Grietje pakte de draad toch weer op, en ging zelfs reizen maken, terwijl voorheen het lezen van een boek thuis voor haar al genoeg was. Lang verzorgde ze een warme maaltijd bij een familie aan de Bergweg. Op haar 82<sup>ste</sup> raakte ze nog bevriend met een man, maar het ging

niet verder dan een goed contact. Een verzwakkende gezondheid maakte een verhuizing van de Molenstraat naar de Anholtskamp nodig. Een val in 2005 leek haar einde in te luiden, maar ze knapte toch weer op. Voor haar hoefde het niet meer zo, ze verlangde heen te gaan. Mede door een bijzondere ervaring was zij niet bang om te sterven. De familie nam afscheid van een lieve, zorgzame moeder.

Voor Zwenneken Boesveld-Krijgsman kreeg haar 89<sup>ste</sup> verjaardag op zaterdag 29 maart een rare wending, toen haar man, Gerrit Willem Boesveld, 's ochtends onverwacht overleed. Aan een leven van 93 jaar was een einde gekomen, waarvan meer dan 60 jaar in huwelijkse staat. Willem is in Eefde geboren. Zijn moeder hertrouwde nadat zijn vader in 1919 aan de Spaanse griep was overleden. Ze verhuisden naar Laren. Daar ging hij vanaf zijn twaalfde als boerenknecht aan de slag. Via werk bij een molenaar in Barchem maakte hij in 1934 de sprong naar de molen van Buursink in Markelo. In de oorlogsjaren zat hij bij de ondergrondse. Een later terug gevonden wapen in de molen herinnert nog aan die tijd. Dertig jaar lang heeft hij daar gewerkt. Hierna kwam hij kort bij de Eternit, vier jaar bij textielbedrijf Jorselino en ten slotte tien jaar bij Coberco. Met collega's uit die laatste tijd had hij nog altijd contact op zijn vaste kaartmiddag. In 1997 trokken ze naar een aanleunwoning bij de Anholtskamp en lieten hun toenmalige woning aan de Stationsstraat na aan hun getrouwde zoon Gerrit. Zwenneken verliest een kalme, zorgzame man. Op 3 april hebben we zijn lichaam ter ruste gelegd op de Markelose begraafplaats. Geloof, hoop en liefde waren de slotwoorden van de lezing in de uitvaartdienst. Mogen deze van waarde zijn.

Vanmiddag, donderdag 3 april, hebben we op Wenum Wiesel te Apeldoorn ons oud-gemeentelid de heer Gerrit Arend Kaal begraven. Hij woonde aan de IJzerweg in Apeldoorn zuid. Anderhalf jaar geleden stierf zijn vrouw. Hij probeerde er, met hulp van zijn dochter en schoonzoon nog van te maken wat er van te maken was, maar moest het opgeven. Een half jaar geleden vertrok hij naar Markelo waar hij 29 maart op 90 jarige leeftijd in de Anholtskamp overleed. Wij denken hem als een blijmoedig mens die, soms zwaar getroffen door het leven, er nog van alles van probeerde te maken. Hij was geen prater, maar in zijn doen en laten wist je precies wat je aan hem had. Wij hebben hem begraven met woorden uit psalm 119 en Johannes 8, de trouwtekst van zijn vrouw en hem. "Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad". Zo hebben wij hem overgegeven in de handen van de Eeuwige. Troost vragen wij voor Hans en Femie, zijn schoonzoon en dochter en hun gezin, die heel veel van hem hielden en heel veel voor hem gedaan hebben. Ds. Bert Kruit

#### **VRIJE WEEK**

Van maandag 14 tot en met zondag 20 april ben ik vrij. Voor dringende situaties is ds. Overdijk te benaderen.

Met vriendelijke groet, ds. M. Dijkstra

### ***Wijk Zuid***

Predikant: ds. H. Overdijk, Pr. Beatrixstr. 1  
telefonisch spreekuur:  
ma. t/m vrij. 9.00 – 9.30; 18.30 – 19.00 uur  
tel. 361402; email: [hoeverdijk@home.nl](mailto:hoeverdijk@home.nl)  
vrije dag: zaterdag

#### **ZINGEN!**

Een wezenlijk onderdeel van een kerkdienst is de samenzang. Misschien raakt wat je zingt je dieper dan wat je leest of hoort. In een lied wordt méér aangesproken dan het verstand alleen: hoofd en hart komen in een lied dat je aanspreekt *beide* aan hun trekken, je wordt geraakt in een diepere laag van je menszijn. De ervaring van veel mensen is dat geloof dikwijls meer gebouwd en gevoed wordt door te zingen, dan bijvoorbeeld door een preek.

Dat maakt wel duidelijk, hoe belangrijk een lied is. Een lied wordt op die manier ook als het ware een stukje 'geestelijke bagage'. Wanneer je aan vreugde of verdriet stem hebt kunnen geven door middel van een bepaald lied, dan betekent zo'n lied iets voor je, dan wordt het iets van het hart, iets dat je lief en dierbaar geworden is.

Zo hebben veel mensen een bepaalde 'liedschat' die met hen meegaat op de levens- en de geloofsweg. En wanneer juist één van die liederen wordt gezongen in een kerkdienst of viering, dan geeft dat een vertrouwd en een positief gevoel.

Als de kerk een nieuwe liedbundel invoert, stuit dat daarom nog al eens op weerstand. Vaak ontbreken in zo'n nieuwe bundel nu net bepaalde liederen 'waar je iets mee hebt'... Er zijn mensen die nog steeds sommige gezangen uit de Hervormde Bundel van 1938 missen, die niet in het Liedboek voor de Kerken van 1973 opgenomen werden. Er is je dan, als het ware, een stukje 'geestelijk bezit' afgepakt.

Toch zal het voor bijna iedereen duidelijk zijn, dat het liedrepertoire van de kerk niet star en onveranderd altijd hetzelfde kan blijven. De wereld waarin we leven verandert, de taal die we spreken verandert, en ook onze muzikale smaak is aan verandering onderhevig. Je ziet dat misschien in je eigen geloofsleven: een lied dat aanvankelijk veel voor je betekende verliest gaandeweg zijn glans, terwijl liederen waar je 'niets mee kon' opeens voor je kunnen gaan spreken.

De synode van de PKN heeft besloten dat het huidige Liedboek voor de Kerken uit 1973 een opvolger verdient. In 2012 wil men komen tot de invoering van een nieuwe liedbundel. De gemeenten en de classes van de kerk zijn aangeschreven met de vraag te inventariseren uit welke bundels gezongen wordt. De nieuwe liedbundel zal bestaan uit de 150 Psalmen zoals die ook in het huidige liedboek staan, en ook een aantal gezangen zal worden overgenomen. Daarnaast zal er aandacht zijn voor geestelijke

liederen zoals die in de bundels 'Zingend Geloven' de afgelopen jaren zijn verschenen, voor kinderliederen, en voor 'liturgica' (responsies, acclamaties etc.). Ook wordt gekeken naar bundels als de Evangelische Liedbundel en de bundel van ds. Troost. Kortom: er staat ons waarschijnlijk een heel brede liedbundel te wachten. Een aardige indicatie hoe we ons het nieuwe liedboek moeten voorstellen is de bundel 'Tussentijds', waaruit we in de diensten rond Pasen ook een aantal liederen gezongen hebben.

#### VAKANTIE

Van maandag 5 t/m zondag 18 mei heb ik vakantie. Ds. Dijkstra zal, indien nodig, voor mij waarnemen.

#### TENSLOTTE

Een hartelijke groet voor u allen, ook namens mijn vrouw.

H. Overdijk

### Kerkenraad

Zowel mw. Ziggers als dhr. Zomer hebben hun verkiezing tot respectievelijk ouderling en diaken met bijzondere opdracht aangenomen. Fijn!

De bevestiging staat gepland voor zondag 27 april. In die dienst hopen we dan tegelijkertijd de 'nieuwe' pastoraal medewerkers mw. van Coeverden – Boode, mw. Klumpers – Aanstoot en mw. van der Zwaag – Hesselink voor te stellen. (O.)

### Kerkrentmeesters

Nu de actie kerkbalans in onze administratie is verwerkt, kunnen wij melden dat het totaal bedrag van de toezeggingen voor 2008 is uitgekomen op een bedrag van **€ 198.803,00**.

In 2007 was uiteindelijk een totaalbedrag van €194.379,00 toegezegd. Wij zijn blij dat er na de inleveravond nog zoveel is binnengekomen. Daarom willen wij van harte iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan de actie Kerkbalans 2008. Mede dankzij de hulp van meer dan 100 vrijwilligers is dit resultaat tot stand gekomen.

### Jeugd- en Jongerenwerk

#### LEIDING KND GEVRAAGD

Omdat er drie personen mee stoppen, zoeken we dringend om nieuwe leiding voor het meedraaien in de kindernevendienst. Met het huidige aantal lukt het ons niet meer om in de zomervakantie door te gaan. Dan gaat het pas in september weer verder. Wat we vragen is iemand, die met kinderen om wil gaan, open staat voor Gods verhaal en dat weet uit te leggen. Je hoeft niet eerder ervaring te hebben. Je kunt ook eerst de kat uit de boom kijken door een paar keer mee te doen. We maken gebruik van materiaal van Kind op Zondag. Aafke Dijkstra, tel. 361238.

# JEUGDCLUB



## 6 TOT 9 JAAR

**Waar:** Dienstgebouw  
**Hoe laat?** Van 18.30 uur tot 19.30 uur  
**Onkosten:** €0,75 per keer  
**Wanneer?** Zie onderstaand programma

**10 APRIL  
24 APRIL**

**Grappige dieren  
Al weer de laatste keer..**

**GROETJES ELS, JANET, DEWI en HETTIE**

*Je vriendje of vriendinnetje vindt het vast leuk om ook een keer met je mee te komen, want hoe meer zielen hoe meer.....*

# JEUGDCLUB



## 9 TOT 12 JAAR

**Waar:** Dienstgebouw  
**Hoe laat?** Van 18.30 uur tot 19.30 uur  
**Onkosten:** €0,75 per keer  
**Wanneer?** Zie onderstaand programma

**10 APRIL  
24 APRIL**

**Ballenvanger  
Al weer de laatste keer...**

**Groetjes Joanne, Madieke en Margot**

**Hallo allemaal,**

Op donderdagavond 27 maart had de **jongste groep van de Jeugdclub samen met Zondagsschool dorp** een ganzenbord in de kerk. Er waren in de kerk 21 nummers opgehangen waar een opdracht aan was verbonden. Zo kregen wij uitleg over: het doopvont, het knielbankje, de bijbel, de verschillende toga's, de kansel, wat doet de diaconie, het geluid, de bloemendienst, Nederlands Bijbel Genootschap, het kerkorgel, de taken van de koster, wat doet een jeugdouderling en niet te vergeten de ramen in de kerk. Het was een gezellige en leerzame avond voor iedereen. Wij willen iedereen bedanken die aan deze avond heeft meegewerkt. In het volgende kerkblad volgt een stukje van de oudste groep van de Jeugdclub.



## ZONDAGSSCHOOL

De Zondagsschool heeft een paar drukke weken achter de rug. Allereerst was dat ons paasontbijt en de zondag daarop had zondagsschool Stokkum een gezinsdienst in het Gebouwtje.



Drukte alom... Veel oefenen en

knutselen maar het resultaat was er dan ook naar!

Er hadden zich bijna 150 mensen, jong en oud, aangemeld voor het paasontbijt. Een record! Het kostte even passen en meten voordat iedereen een plekje had maar het is allemaal gelukt.

Nadat we een aantal liederen met elkaar hadden gezongen en de kinderen van het Dorp de schriftlezing hadden gelezen, werd er een stukje opgevoerd door de kinderen uit Stokkum. Het verhaal ging over een jongen die Tom heette. Hij ging samen met een neefje en nichtje logeren bij opa en oma maar sinds zijn vader en moeder niet meer bij elkaar woonden was hij heel chagrijnig en dat maakte de logeerpartij niet echt tot een feest. Hij maakte ruzie met de hond Bob waarop zijn neefje en nichtje heel boos op hem werden. Dat vond Tom niet leuk en liep weg het bos in. Eerst vond hij het nog wel stoer maar toen hij merkte dat hij de weg kwijt was werd hij heel verdrietig. Niet de mensen om hem heen waren stom geweest maar hij zelf! Toen hij de moed bijna op gegeven had hoorde hij zijn naam roepen en al snel kroop er iemand uit de bosjes. Het was Bob. Tom was nog nooit zo blij geweest maar was bang dat de anderen nog steeds boos op hem zouden zijn. Maar opa legde zijn arm op zijn schouder en zei dat ze hem niet zo maar lieten vallen. Ze waren toch vrienden! Iedereen ging naar oma die een prachtige vaas met narcissen op tafel had gezet. Het symbool voor een nieuw begin... Niet alleen voor Tom maar voor ons allemaal!

Ook tijdens de gezinsdienst in Stokkum was er een rol weggelegd voor de kinderen van de Zondagsschool. Ze zongen het lied "maak een vrolijk geluid voor de Heer" en gaven hier ook direct gehoor aan door met allerlei zelf gemaakte muziekinstrumenten mee te spelen. Daarna werd er een verhaal uitgebeeld over twee honden die in een oude hal gingen schuilen voor de regen.

Het was er heel donker maar gelukkig trapte één van de honden per ongeluk op een zaklantaarn waardoor ze toch licht hadden. Hoewel de één blij was dat ze nu konden zien wat er allemaal in de hal was vond de andere hond het beter om het licht weer uit te doen. Wat je niet zag was er ook niet... Soms gaat het ook zo met de verhalen over God. Sommige mensen kijken alleen maar in de zaklantaarn en zien niets. Luisteren wel naar de verhalen maar doen er verder niets mee. Andere mensen willen het voor zichzelf houden en zijn bang om het licht aan te doen. Wat zou het fijn zijn wanneer mensen de verhalen horen en het gebruiken als een soort zaklantaarn om te kunnen zien hoe het werkelijk is.

Zondagsschool Markelo

## JOP

De Protestantse Kerken in Nederland hebben op het internet een mooie website voor de jeugd van heel jong tot al wat ouder.

Kijk eens op <http://www.jop.nl>

## JEUGDKERK

Op 20 april is er ook weer jeugdkerk in het Dienstgebouw van 10.00 – 11.00 uur voor de jeugd van 12-16 jaar.

## Algemeen

### HERVORMDE VROUWEN VERENIGING.

Op donderdagavond **17 april** om 20.00 uur is de laatste avond van het seizoen gepland. Op deze avond hebben wij het

#### **shantymusiek " Bornse Maten"**

uitgenodigd.

Zij zullen U meenemen voor een gezellige avond vol met zeemansliederen.

Het koor werd opgericht op 21 november 2001 door 10 enthousiaste inwoners van het mooie Twentse dorp Borne. Een shanty is een zeemanslied uit de tijd van de zeilvaart en om het werk wat te verlichten werd er veel gezongen.

Op deze avond wil de tuinclub van de vereniging nog enkele leuke bloembakjes verloten, die de morgen ervoor gemaakt zijn.

Wij hopen vele leden op deze avond te mogen begroeten.

### Reisje 13 mei

Op dinsdag 13 mei is het reisje van de Hervormde Vrouwen Vereniging gepland. Deze keer gaat de reis eerst naar **het Nederlands Pluimvee Museum** in Barneveld. Hier wordt getracht het publiek te informeren naar het verleden, het heden en de toekomst van deze bedrijfstak, die zorgt voor één van de belangrijkste voedselbronnen ter wereld. Door middel van videofilms, voorwerpen, machines, een authentiek veilinglokaal uit 1954, waar u zelf mee kan doen aan een veiling, wordt het verhaal verteld van de kip en het ei. Na een koffietafel gaan we verder naar **de Breierij**. Iedereen kan zich nog herinneren hoe vroeger een trui werd gebreid. Tegenwoordig gaat dit met behulp van moderne breimachines. Ook mogen liefhebbers op een professionele "catwalk" zelf even mannequin zijn bij een heuse modeshow. Na lekker gewokt te hebben in Diepenheim hopen wij weer mooi op tijd in Markelo terug te zijn. Vertrek is om half 9 vanaf het Beaufortplein en we hopen om 9 uur 's avonds weer terug te zijn. Indien U zin hebt om mee te gaan geeft U zich dan even op bij Alies ten Hove (363334) voor 25 april.

## OPENKERKDAGEN 2008

Aan onze oproep in het vorige kerkblad is al door veel mensen gereageerd en daarvoor onze dank, maar we weten zeker dat er nog veel meer bij de gemeentelieden aanwezig is....!

Gelukkig hebben we toegang kunnen krijgen tot het kerkbladen archief waar bijna alle kerkbladen vanaf 1923 aanwezig zijn en we hebben al veel leuke stukken gevonden en gekopieerd.

**Onze vraag:** Hebt u nog **herinneringskaarten ter gelegenheid van het afleggen van de geloofsbelijdenis in de Markelose kerk?** Deze kaarten willen we ook graag laten zien. Of kunt u zich nog leuke, hilarische of trieste momenten herinneren uit de vorige eeuw die het waard maken nog eens onder de aandacht te komen? Voorwaarde is wel dat het toentertijd genoemd is in het kerkblad.

Kunt u ons hiermee verder helpen? Dan stellen wij het zeer op prijs als u zo spoedig mogelijk contact opneemt met één van de commissieleden.

Hartelijke groet,

Hermien Nijland	361952
Gerrie Berendsen	0573-221344
Jacqueline Gootjes	362536

## FANCY FAIR

Gelukkig hebben zich weer enkele mensen gemeld om onze commissie dit jaar te versterken.

De Fancy Fair zal dit jaar weer worden gehouden op de derde zaterdag van september. (20 september).

**Houd deze datum alvast vrij en bewaar uw overtolle spullen alvast, want zonder uw inbreng kan de fancy fair niet slagen.**

De commissieleden.

Diny Bouwmeester  
Henk Eggink  
Bram de Boer

## PROTESTANTSE VROUWEN DIENST

### Voorjaarsledenvergadering, 1 april 2008.

Een verrassende opkomst! We moesten dit keer zelfs stoelen bij zetten!

Na het lezen van Joh.5: 1-13 (de genezing van de man die al 38 jaar ziek was.... - de kleine, afhankelijke mens....), hebben we geluisterd naar een stukje van Phil Bosmans: 'Leven lukt niet alleen'.

Hierin wordt aangegeven, dat wij als mensen hier op aarde, héél dicht op elkaar leven: elkaar verdringen in het verkeer, in de rij staan te wachten bij de kassa, bij openbaar vervoer... en toch ontmoeten we elkaar niet. Phil Bosmans eindigt dit verhaaltje met: 'alléén leven brengt niets op gang, we moeten overschakelen naar ontmoetingen. Kom, kijk anderen vriendelijk aan! Open de deur van je hart, waag een eerste woord. Menigeen wilde ook allang met jou praten!'

Als bevestiging hierop hebben we lied 479 gezongen. Het volgende punt was het afscheid van de dames Hilly Groothaar en Mina Olydam. Als commissielid en contactpunt tussen de Hervormde Vrouwenvereniging en onze groep, hebben zij jaren hun dienst gegeven, verantwoordelijkheid gedragen en veel uitgedragen!

Zij kregen als dank een gedichtenbundel van Johanna van Buren en een mooie orchidee.

Gelukkig mochten wij hun opvolgster deze avond verwelkomen: Marietje Kranenberg-Goorman. Zó is er géén lege plaats op onze commissielijst. Ook zijn er in de algemene lijst veranderingen. Soms gaat er één af, maar het gaatje wordt meestal snel weer opgevuld! Het aantal blijft ongeveer op 45 dames staan!

Na de pauze stonden de stoelen aan de kant en moesten we allemaal actief worden!

Commissieleden hadden voor oud-Hollandse spellen gezorgd, echte prijzen kon je winnen (zelfgemaakte), dus....in de strijd!



Op de foto kun je de spanning zien! De poedelprijs, die iedereen mee kreeg, mocht er ook zijn!

Tegen tien hebben we de avond afgesloten met een schrijven van Annie M.G.Schmidt: Plannen.

En... plannen maken zal altijd blijven, zolang je leeft! Het was een bijeenkomst om met voldoening op terug te zien.

Waar wij als Protestantse Vrouwen Dienst voor gaan..... er zijn voor elkaar!



## 35 jaar Bijbel per Maand-Club – 35 jaar zegen

De Bijbel per Maand-club van het Nederlands Bijbelgenootschap bestaat dit jaar 35 jaar. Het zijn 35 jaar geweest vol zegen.

Iedere maand een klein bedrag en toch iets groots doen. Dat is het principe van de Bijbel per Maand-Club (BpMC), die in 1973 werd opgericht. In deze werkwijze ging Amerika ons voor en ook andere bijbelgenootschappen namen het idee over.

De trouw van de leden van de BpMC is onvoorstelbaar groot. Aan het eind van het eerste jaar BpMC in 1973 waren er 3.343 leden. Nu, na 35 jaar, hebben we nog steeds 523 leden van 'het eerste uur'. Het totale ledenaantal is op dit moment ruim 29.000.

Als we alle inkomsten van de BpMC sinds de oprichting (minus kosten) omrekenen, dan hebben wereldwijd ruim 9,1 miljoen mensen een bijbel ontvangen: als iedereen met zijn bijbel in handen één lange rij

vormt, dan is die 4.550 km lang: van Amsterdam tot voorbij Teheran, Iran.

De werkelijke waarde van alle inspanningen om de Bijbel te vertalen en te verspreiden is niet in cijfers uit te drukken. Het bezit van een bijbel of bijbelgedeelte in de eigen taal kan een radicale omkeer betekenen in iemands leven. De BpMC biedt velen de mogelijkheid een eigen bijbel te hebben. Hartelijk dank aan alle leden!

Wilt u meer weten over het 35-jarig jubileum van de BpMC? Kijk dan op [www.bijbelgenootschap.nl](http://www.bijbelgenootschap.nl)

### Woorden van Waarde: De Nieuwe Bijbelvertaling gezongen

In februari en maart hebben het Gospelkoor *Forever Worship*, Remco Hakkert, Angelique en het Nederlands Bijbelgenootschap een tour door Nederland gemaakt en hebben nieuwe liederen gezongen die rechtstreeks uit *De Nieuwe Bijbelvertaling* (NBV) komen. De liederen zijn speciaal voor deze gelegenheid geschreven en zijn ook uitgebracht op CD.

"De woorden uit de Bijbel zijn heel waardevol voor ons leven. We hebben de liederen geschreven, omdat deze woorden nog meer gaan leven als je ze zingt!" aldus Marcel Koning, dirigent van *Forever Worship*.

De bladmuziek en begeleidingstracks worden gratis op de cd meegeleverd, zodat koren en kerken ook met de muziek aan de slag kunnen. De cd is te koop in de boekhandel of via de website van GMI Music ([www.gmi.nl](http://www.gmi.nl)).

### Bijbel10daagse 2008

De Bijbel is een boek dat om verschillende redenen gelezen wordt. De Bijbel is allereerst een boek waarmee iedere christen van dag tot dag leeft. De boodschap van de Bijbel is voor kerk en samenleving van groot belang. De Bijbel heeft ook grote invloed gehad op onze cultuur. Onze kunsten en wetenschappen zijn niet los te zien van uiteenlopende bijbelse thema's.

Vanuit welk motief men de Bijbel ook leest, het boek zet de lezer aan het denken. Onderzoek heeft uitgewezen dat de meeste mensen met de inhoud van de Bijbel in aanraking zijn gekomen via hun ouders of grootouders. De Bijbel is ons eigen religieus erfgoed: de generaties geven het boek aan elkaar door, en elke generatie krijgt een kans een eigen, nieuwe relatie met de Bijbel aan te gaan. In 2008 vraagt het NBG daar speciale aandacht voor, met name in de Bijbel10daagse die van 24 oktober tot 3 november plaatsvindt. Het NBG koos voor de Bijbel10daagse het thema *De Bijbel tussen trend en traditie*.

In de Bijbel zelf wordt het doorgeven van de traditie gethematiseerd. Een goed voorbeeld vinden we in Jozua 4:1-8. Als de Israëlieten de Jordaan oversteken en het land Kanaän binnentrekken, zetten ze twaalf stenen neer om die gebeurtenis niet te vergeten. Hun kinderen zullen vragen naar de betekenis van de stenen en die vraag is een goede aanleiding om over de geschiedenis van God en zijn volk te vertellen.

Nu al kunnen enkele hoogtepunten aangekondigd worden. In oktober zal er een nieuwe uitgave van de NBV verschijnen: een studiebijbel. Daarin wordt de

bijbeltekst op vele manieren toegelicht. Wij verwachten dat deze studie-editie vele lezers zal helpen om te begrijpen waar de Bijbelboeken van het Oude en Nieuwe Testament over gaan. Voor de kinderen zal het Nieuwe Testament van de Prentenbijbel verschijnen.

Werkgroep NBG Markelo



### BIJBELLEESROOSTER

maandag	14 april	1 Petrus 2:11-17
dinsdag	15 april	1 Petrus 2:18-25
woensdag	16 april	1 Petrus 3:1-7
donderdag	17 april	1 Petrus 3:8-12
vrijdag	18 april	Psalm 98
zaterdag	19 april	Openbaring 14:1-7
zondag	20 april	Johannes 14:1-14
maandag	21 april	Johannes 14:15-26
dinsdag	22 april	Psalm 107:1-22
woensdag	23 april	Psalm 107:23-42
donderdag	24 april	Johannes 15:1-8
vrijdag	25 april	Johannes 15:9-17
zaterdag	26 april	Johannes 15:18-27
zondag	27 april	Johannes 16:1-16
maandag	28 april	Johannes 16:17-24
dinsdag	29 april	Johannes 16:25-33
woensdag	30 april	Openbaring 19:6-16
donderdag	1 mei	Matteüs 28:16-20
vrijdag	2 mei	Psalm 93
zaterdag	3 mei	1 Petrus 3:13-22
zondag	4 mei	1 Petrus 4:1-6
maandag	5 mei	1 Petrus 4:7-11
dinsdag	6 mei	1 Petrus 4:12-19
woensdag	7 mei	Openbaring 4:1-11
donderdag	8 mei	Psalm 126
vrijdag	9 mei	1 Petrus 5:1-7
zaterdag	10 mei	1 Petrus 5:8-14
zondag	11 mei	Openbaring 22:6-17
maandag	12 mei	Psalm 104:1-15
dinsdag	13 mei	Psalm 104:16-35
woensdag	14 mei	Ruth 1:1-19a

### CSURGÓ: WE GAAN VLIEGEN!

De reis naar Csurgó gaat door. Met totaal 19 personen zullen we de Hongaarse zustergemeente bezoeken. Woensdagavond 2 juli komen we aan, zondagavond 6 juli aanvaarden we de terugreis. Twee families gaan met eigen vervoer, omdat ze er een eigen vakantie aan vastknopen. De rest gaat voor nog geen honderd euro per persoon per vliegtuig van Düsseldorf-Weese naar Keszthely, ten westen van het Balatonmeer. Van daaruit is het nog een uur rijden. De verdere invulling van het programma komt nog. Nadat we hun een paasgroet hadden toegezonden met onze plannen kregen we een groet terug. Ze verheugen zich op onze komst.

Namens de werkgroep, ds. M. Dijkstra



## WAT DOET ZWO?

De Z.W.O. groep houdt zich bezig met **Zending**, **Wereldiakonaat** en **Ontwikkelingssamenwerking**. **Zending** betekent: nu steun geven aan partnerkerken op basis van overleg en samenwerking. **Wereldiakonaat** verschaft de hongerende niet alleen een vis, maar zorgt ook voor een hengel. Bij **Ontwikkelingssamenwerking** gaat het om veranderingen van politieke en economische structuren, in rijke en arme landen, en om het overbruggen van tegenstellingen tussen die landen en tussen de mensen in die landen.

### Geest van opstandigheid

*Kom in ons midden, Geest van opstandigheid,  
die ons de moed schenkt om in te gaan,  
tegen alles wat ons kleineert,  
tegen alles wat het uitzicht ontheemt,  
tegen alles wat misbruikt en schendt,  
tegen alles wat onvrede brengt.*

*Kom in ons midden, Geest van opstandigheid,  
die ons de kracht geeft om mee te werken  
aan alles wat gerechtigheid bouwt,  
aan alles wat tranen droogt,  
aan alles wat leven bevordert,  
aan alles wat strijdt tegen de dood.*

*Kom in ons midden, Geest van opstandigheid,  
die ons leert geloven in alles waarin liefde woont,  
in alles wat kloven overbrugt,  
in alles wat verzoening brengt,  
in alles wat Christus  
de mensen heeft geboden.*

Van: (Alfred C. Bronswijk)

## BEDANKT

Geweldig hoeveel gemeenteleden postzegels en kaarten voor de zending hebben ingezameld. Vrijwilligers zochten alles zorgvuldig uit en verkochten het. Landelijk brachten de postzegels 14.510 euro op en de kaartenopbrengst was 25.908,20 euro en de mobieltjes brachten het mooie bedrag op van 4.843,50 euro.

## ZENDINGSCOLLECTE

In de collecte van 4 mei vragen we uw gift voor de zending. Een van de projecten van Kerk in Actie in India is de **Mobiele theologische school**.

De kerk van India heeft cursusmateriaal opgesteld in vier van de inheemse talen. Deze talen worden gesproken door de mensen in het noordoosten van India, een bergachtig en geïsoleerd gebied. Het merendeel van hen is christen. Ze hebben veel behoefte aan theologische kennis en aan toerusting voor de leiding van de kerk. In het gebied is geen bijbelschool. Daarom gaan predikanten en cursusleiders een paar keer per jaar met een jeep het gebied in om deze mensen

een theologische cursus te geven.

De Mobiele Theologische school startte in 2000. Het doel was en is om de christenen meer theologische ondergrond en kennis van de kerkleer mee te geven. Men vertaalde aanvankelijk een training, die ontwikkeld was door de Theologische School, maar al gauw bleek dat het niveau te academisch was voor gewone mensen. Men had behoefte aan een meer praktische insteek.

Nu kan elk lid van de Presbyteriaanse Kerk in India tussen de 17 en 80 jaar deelnemen aan de cursus. De meeste studenten zijn kerkleiders, zondagschoolleiders en jeugdleiders, maar ook jongeren en huisvrouwen nemen deel aan de cursus. Lokale predikanten en afgestudeerden van de Theologische Hogeschool geven de cursus in de vier verschillende talen.

### Keyboardlessen voor kerkmuziek

De Mobiele Theologische school is ook gestart met keyboardlessen voor kerkmuziek. Na traditionele instrumenten en gitaar, is het keyboard een favoriet instrument in veel kerken, vooral bij jongeren. Twee leraren zijn zes maanden op training geweest om muzieklessen te krijgen.



Nu zijn ze part-time leraren in Haflong. Elk lid van de kerk kan deelnemen aan een keyboardcursus. 24 studenten krijgen in groepjes van zes elke dag een uur les. Hoewel keyboards erg duur zijn, proberen kerken ze toch aan te schaffen. Het houdt de jeugd in de kerk.

Collecten:	CvK:	Diac.	Eindcollecte:	
03 febr.	69,41	69,41	230,66	Diac.W.D. Liberia
10 febr.	37,33	37,33	84,85	Diaconie
17 febr.	76,48	76,48	256,37	Schoolcatechese
24 febr.	37,62	37,61	120,58	Zending Columbia
29 febr.			77,75	Diac. Anholtskamp
02 maart	107,36	107,36	245,59	Comm. Thema- diensten
09 maart	41,67	41,67	103,70	(dorp) Kerkblad
09 maart	33,00	33,00	88,65	(Elsen) Kerkblad
12 maart			61,50	Biddag CvK
16 maart	39,98	39,97	120,05	Kerk in actie
20 maart	17,60	17,60	38,54	Diaconie
21 maart			27,65	Diac.Anholtskamp
23 maart			242,82	Diac. Paasontbijt
23 maart	111,19	111,18	320,55	CvK Paascollecte
28 maart			65,00	Diac.Anholtskamp
30 maart	41,15	41,15	88,82	(dorp) CvK. Alg.Kerkenwerk

### Giften Bloemendienst

Mw S.W. €20 / hr D. €5 / mw S. €10 / hr S. €10 /  
hr H. €3

### ZALENVERHUUR

Waar? Dienstgebouw  
Voor al uw Vergaderingen / Bijeenkomsten  
Workshops  
Aantal 5 tot 150 personen  
Info Jeroen Noltus  
Tel. 363890  
Email: -dienstgeb@pkn-markelo.nl

### HOFSTREEK RADIO KERKLOKAAL

#### Kerkelijk nieuws uit de Hof van Twente

104.1 FM op de kabel en 107.6 FM in de ether.

De uitzendtijden zijn als volgt:

Donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur.

De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen van 09.00 uur – 10.00 uur.

Redactieadres:

Mevrouw R. Wibbelink

Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor.

Tel: 0547-261937



Themabijeenkomst Werkverband  
'moslims en christenen'

Op **woensdag 28 mei** wordt in de Turkse moskee in Deventer (Smyrnadwarsstraat 2, 7413 BE) van 14.30 uur – 16.45 uur een

bijeenkomst georganiseerd over de islamitische Open Brief 'Een gemeenschappelijk woord'. Inleiders zijn drs. Harry Mintjes (was o.m. docent Islam aan de Theol. Univ. Kampen) en dr. Bülent Senay (Hoofd religieuze zaken van de Turkse Ambassade in Den Haag).

Najaar 2007 werd door 138 moslimgeleerden vanuit de hele wereld een verklaring gepubliceerd op internet onder de titel 'A Common Word' ('Een gemeenschappelijk woord'). Deze verklaring heeft – wordt wel gezegd – het gewicht van een belangrijke encycliek uit Rome of een spraakmakend document van de Wereldraad van Kerken. Het is een breed gedragen oproep tot dialoog vanuit de moslimwereld. Dit document onbeantwoord laten zou betekenen dat christenen, organisaties en kerken moslims afvallen juist op het moment dat zij waarmaken waar christenen zo lang om vroegen: een oproep tot dialoog vanuit de moslim-gemeenschap.

De bijeenkomst is bestemd voor predikanten, kerkelijk werkers en andere belangstellenden. Ook de achterban van Turkse Diyanetmoskeeën wordt uitgenodigd. Het Werkverband 'moslims en christenen' in Noord-, Oost- en Midden-Nederland is een Samenwerkingsverband van de provinciale Raden van Kerken en de Turks Islamitische Stichting Nederland.

Informatie/folder bij: ds. Wim van Dommelen, telefoon 050-5418436 of [w.van.dommelen@pkn.nl](mailto:w.van.dommelen@pkn.nl)

### Protestantse gemeente Markelo ([www.pkn-markelo.nl](http://www.pkn-markelo.nl))

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo  
Kerkelijk bureau: 0547-361242  
Buffet: 0547-363890 fax: 0547-276637

#### Redactie Markelo's kerkblad:

Ds. H. Overdijk, Pr. Beatrixstr. 1, tel. 361402

Ds. M. Dijkstra, Tolweg 3, tel. 361238

Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709

Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439

Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652

Het eerstvolgende nummer verschijnt op **12 mei 2008**.

Inleveren kopij vóór vrijdag **2 mei 2008** liefst via

Email: [kerkblad@pkn-markelo.nl](mailto:kerkblad@pkn-markelo.nl)

#### Kerkenraad:

Praeses: Dhr. H. Linde

Scriba: Dhr. J.J. Haas

Tolweg 40b tel. 362063

**Koster:** Jeroen Noltus, tel. 363890

E-mail: [dienstgeb@pkn-markelo.nl](mailto:dienstgeb@pkn-markelo.nl)

#### Kerkelijk bureau openingstijden:

ma. 9-12 uur; wo. 9-12 uur; vr. 9-12 uur

adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242

email: [kerkburo-markelo@hetnet.nl](mailto:kerkburo-markelo@hetnet.nl)

#### Administratie:

Mevr. H.T. Aanstoot-Meijerink, tel. 363083

#### Betaalnummers College van Kerkrentmeesters

##### Protestantse Gemeente:

Postbank: 813891 - Rabobank: 34.07.01.153

##### Rekeningnummer Diaconie Protestantse Gemeente:

Rabobank: 34.07.00.327

##### Rekeningnummer Z.W.O.

Rabobank: 34.07.08.441

##### Rekeningnummer Verjaardagfonds:

Postbank: 274790

### PINKSTEREN



MICHAEL D. WATSON