



MARTINUSKERK

84^e jaargang, nr 708 – oktober 2007

Markelo's Kerkblad

Uitgave van de
Protestantse Gemeente van Markelo

internet: www.pkn-markelo.nl

REFORMATIE

Eind deze maand is het Hervormingsdag. Volgens een geromantiseerd verhaal zou Maarten Luther op 31 oktober 1517 zijn 97 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg hebben gespijkerd. Dat was het begin van de reformatie, van de hervorming van de kerk. Hoewel het niet Luthers bedoeling was, - hij wilde de kerk van Rome alleen maar van misstanden zuiveren - zouden er in de jaren die volgden nieuwe kerkgenootschappen ontstaan, naast de in Europa toen nog ongedeelde Rooms-katholieke kerk. En – helaas, moet je zeggen – gaan scheiding en afscheiding in de kerk van de reformatie als een repeterende breuk door, tot op de dag van vandaag...



De reformatie in de 16^e eeuw staat niet op zichzelf. Omdat de wereld toen op verschillende terreinen ingrijpend veranderde, voldeed de gestalte van de kerk niet meer helemaal. Op alle verandering, en op de vragen die dat voor mensen meebracht, had ze blijkbaar niet een voor ieder passend antwoord... Veel mensen vonden bij Luther, Calvijn en Zwingli een betere vorm om kerk te zijn, in een sterk veranderende wereld.

Veertig of vijftig jaar geleden werd Hervormingsdag nog met een zeker triomfantisme gevierd. Orthodoxe en vrijzinnige Protestanten, die elkaar de rest

van het jaar niet zagen staan, kwamen op die ene dag samen, om zich gezamenlijk af te zetten tegen de Rooms-katholieke kerk. Het was dé dag, waarop we overtuigd waren van ons eigen gelijk...

Zo kan het niet meer, ook al zegt de Paus dat Protestantse kerken geen kerk zijn... We hebben elkaar als christenen hard nodig... Want de wereld van de 21^e eeuw verandert misschien wel sterker, dan die van de 16^e eeuw het ooit gedaan heeft! Internet heeft vandaag de dag een grotere invloed op het leven van mensen dan destijds de verspreiding van de boekdrukkunst... Samen met het vliegtuig heeft de informatica- en communicatietechnologie onze wereld klein gemaakt, afstanden bestaan niet meer... Grote sommen 'durfkapitaal' flitsen de wereld over, op zoek naar het hoogste rendement... Globalisering en schaalvergroting brengen voor velen van ons veranderingen met zich mee, raken ook óns, in onze eigen dorpsamenleving... Bovendien stellen allerlei ontwikkelingen in de Islam ons voor ingrijpende vragen... Kortom: onze wereld is in beweging als een kolkende en bruisende oceaan...

Laten we als kerk niet de pretentie hebben, dat wij het antwoord op al deze vragen paraat hebben. Maar ze wel op onze agenda zetten, en de tekenen der tijden verstaan. We zullen ons als christenen niet tegen elkaar moeten afzetten, of tegen elkaar laten uitspelen, maar samen – Protestanten, Rooms-katholieken en Evangelischen – tijd en cultuur onder ogen moeten zien. En hieraan vasthouden: iedere reformatie, iedere vernieuwing van het geloof, ieder reveil, begint bij het peilen van de Schrift. Bij een nieuw, of een hernieuwd, verstaan van de Bijbel. Dat boek zal ook vandaag het kompas moeten zijn waarmee het schip der kerk haar koers bepaalt op de golven van een heftig veranderende wereld.

H. Overdijk

**Verjaardagsfonds acceptgiro
ingesloten**

Kerkdiensten

Zondag 14 oktober

10.00 uur Martinuskerk ds. M. Dijkstra
10.00 uur Stokkum ds. H. Overdijk
collecte: orgelfonds

Zondag 21 oktober, heilig avondmaal

10.00 uur ds. H. Overdijk
collecte: diaconie en kerk

Vrijdag 26 oktober, zangavond

19.00 uur Anholtskamp ds. M. Dijkstra
collecte: diaconie

Zondag 28 oktober, doopdienst

10.00 uur ds. M. Dijkstra
collecte: Ned. Bijbel Genootschap, project Baboesjka

Zondag 4 november

10.00 uur Martinuskerk ds. H. Overdijk
10.00 uur Elsen ds. M. Dijkstra
collecte: onderhoudsfonds kerk

Woensdag 7 november, dankdag

20.00 uur Brook ds. M. Dijkstra
collecte: diaconie en kerk

Zondag 11 november, gezinsdienst

10.00 uur ds. M. Dijkstra
collecte: diaconie (fruitbakjes)

OPPAS-KND-ZONDAGSSCHOOL-JEUGDKERK

Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas in het dienstgebouw en kindernevendienst vanuit de kerk. In Elsen en Stokkum is er dan zondagsschool, net als in het dorp (dienstgebouw). Elke derde zondag van de maand is er jeugdkerk voor 12 tot 16-jarigen, eveneens in het dienstgebouw.

KOFFIE-INLOOP-MORGEN

Elke donderdagmorgen is er tijdens de markt gelegenheid om anderen te ontmoeten in het dienstgebouw bij een kop koffie of thee. U bent van harte welkom.



Startzondag zangworkshop door Joke Franken (foto H Overdijk)

BIJ DE DIENSTEN

Buurtdiensten zijn er op 14 oktober en 4 november. In beide gevallen zal de zondagsschool meewerken aan de dienst. De avondmaalsviering van 21 oktober geschiedt zittend. Bij de zangavond in de Anholtskamp zijn niet alleen de bewoners in de verzorging en de aanleunwoningen welkom, maar ook ouderen, die elders wonen. Op dankdag voor gewas en arbeid komen we als gemeente bij elkaar in de school in Markelose Broek. De zondag erop brengen we fruitbakjes rond aan langdurig zieken en ouderen, niet omdat deze gemeentelieden het anders niet kunnen betalen, maar gewoon als teken van gemeenschap.

Na overleg wordt er op verzoek een extra gelegenheid tot dopen geboden, en wel op 28 oktober. De al eerder geplande datum van 2 december blijft wel gewoon staan. Bij de aanmeldingen voor 28 oktober hoort Guus Vasters, zoon van André en Berma van de Bovenbergweg 3, geboren op 23 augustus. Wie nog meer een dopeling wil aangeven, kan contact opnemen met mij. MD

Wijk Noord

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3
telefonisch spreekuur:
di. t/m vrij. 9:00 – 9:30; 18:30 – 19:00 uur
tel. 361238; email: martends@wanadoo.nl
vrije dag: maandag

GEBOREN

"Twee harten, één liefde. Uit liefde, één hart." Deze woorden begeleiden de aankondiging van de geboorte van Hanneke Liselotte Wessels, dochter van Rick Wessels en Nicole Keijzer. Ze hebben haar de roepnaam Lotte gegeven. Op 25 september is ze geboren, tot dankbaarheid en vreugde van haar kersverse ouders. Het is feest aan de Plasdijk 7. "Surely goodness and mercy shall follow me, alle the days, alle the days of my life". Dit liedfragment komt bij me boven, een tekst, die is ontleend aan Psalm 23: 6. Moge deze psalm ook voor Lotte tot bron van inspiratie worden en feest van herkenning, als het gaat om haar verdere levenspad.

TROUWEN

Johan Dondertman en Marlies Lankhuijzen vonden elkaar, gingen van elkaar houden en willen samen verder. Op vrijdag 2 november willen ze dit bevestigen op het gemeentehuis in Dronten, waar om 11.00 uur de huwelijksluiting plaatsvindt.

Rond 15.00 uur verwachten we in de Martinuskerk met de dienst te beginnen, waarin een zegen over hun trouwverbond zal worden uitgesproken.

Hun woonadres is Oldenhof 13.

We wensen hun van harte een gelukkig huwelijk toe.

25-JARIG HUWELIJKSJUBILEUM

Sinds januari stuurde een vrijwilligster namens de gemeente een felicitatiekaart naar die echtparen, die volgens onze gegevens 25 jaar met elkaar zijn ge-

trouwd. Eerder werden zij door een ouderling of pastoraal medewerker benaderd, maar het kwam regelmatig voor, dat de betrokken personen weinig prijs stelden op deze vorm van belangstelling. Na overleg waren we daarom ertoe overgegaan om het anders aan te pakken. Wie alsnog bezoek wenst, kan dat aangeven.

Omdat we bij het maandelijks overleg van de pastorale teams deze jubilea niet meer langsliepen, was er echter geen controle meer van gegevens. Mede daardoor is het een paar keer misgegaan in onze wijk. Dan waren de beide partners uit elkaar gegaan, zonder dat de administratie daarvan op de hoogte was. Teamleden waren er anders wel mee bekend, maar zij hadden er geen bemoeienis meer mee. Zo kon ik een paar keer met een verontschuldiging aankomen bij diegenen, bij wie een misplaatste felicitatie was binnengekomen. Zoiets wenst natuurlijk niemand.

Na de zomervakantie hebben we het er opnieuw over gehad hoe we hiermee verder gaan. Er is toen besloten om vanaf volgend jaar te stoppen met het versturen van kaarten. We gaan ook niet meer terug op het oude systeem, want dat voldeed ook niet.

We gaan deze jubilea dus niet opnieuw bijhouden in de teams. Mocht men het toevallig wel weten, dan laten we het over aan het oordeel van de ouderling of pastorale medewerker of er contact wordt gezocht met een jubilerend echtpaar.

Ten aanzien van andere jubilea (40, 50, 55, etc.) blijven we op de oude voet doorgaan.

WIJ GEDENKEN

Op 12 september overleed Arend-Jan Reef ("A.J.") heel plotseling in de woning van dochter Sandra en schoonzoon Henri in Elsenerbroek, die met hun zoon-tje op vakantie waren. Samen met zijn vrouw Alie Reef-Harmelink woonden ze nog maar pas op de Esch, na een verhuizing vanuit de Seinenweg, waar zijn geboortegrond ligt. Er waren nog allerlei plannen. Met zijn leeftijd van 64 jaar was hij ook zo oud nog niet. Hij had de boerderij van zijn ouders overgenomen, maar net als zijn vader, had hij meer met machines dan met vee. Om gezondheidsredenen werd al op jongere leeftijd het melkvee afgestoten en kwamen er mestvarkens. In de beginjaren '90 bleef alleen de akkerbouw over. Naast het bedrijf werd een nieuw huis betrokken. Na beëindiging van de boerderij ging Arend-Jan aan de slag voor keukenstudio's. Verder bleef hij bezig met het sleutelen aan landbouwmachines. Van heinde en verre werden deze soms opgehaald en via alternatieve routes en ongebruikelijke tijdstippen naar huis vervoerd. 'A.J.' zag geen gevaar, was inventief en bleef kalm.

Hij genoot van zijn drie dochters, Jeannette, Hetty en Sandra (klaver drie genoemd) en drie kleinkinderen, Mirthe, Fleur en Thijmen. Op 17 september hebben we in een volgestroomde kerk stilgestaan bij zijn verlies, waarna de begrafenis in kleinere kring plaatsvond op de Markelose begraafplaats.

Als woord van bemoediging was gekozen voor de trouwtekst uit 1 Korintiërs 13, over geloof, hoop en liefde, welke blijvend zijn.

UIT HET PASTORAAT

Als je op stap bent als predikant kun je leuke dingen tegenkomen.

Dat overkwam mij, toen ik in september een door mij gehouden preek op verzoek bij een echtpaar op Hesenheem bezorgde. Er lag een tijdschrift van National Geographic op tafel, een oud nummer uit 2005. Het kwam tijdens het gesprek aan de orde, zodat ik het ter hand nam en doorbladerde.

In een artikel werd een onderzoek besproken bij zevendedagsadventisten. Het had te maken met hun voedingsgewoonten.

Mijn oog viel op een vet gedrukte kop: "Mensen die regelmatig naar de kerk gaan, leven gemiddeld twee jaar langer." Of dat ook te maken heeft met een bepaald voedingspatroon, kon ik niet ontdekken. Maar het is toch een aardige wetenswaardigheid.

Kerkgang draagt kennelijk bij aan gezondheid.

Of heeft het met de kerkgang zelf weinig te maken, en draait het om een bewustere manier van leven?

Je kunt wachten op aanvullend onderzoek. Je kunt het ook zelf uitproberen door gewoon te gaan.

Geen slechte gewoonte.

Met vriendelijke groeten, ds. M. Dijkstra

Wijk Zuid

Predikant: ds. H. Overdijk, Pr. Beatrixstr. 1
telefonisch spreekuur:
ma. t/m vrij. 9:00 – 9:30; 18:30 – 19:00 uur
tel. 361402; email: hoeverdijk@home.nl
vrije dag: zaterdag

HUWELIJK

Bert Hoogendam en Teuni ten Bergen hopen elkaar op 22 oktober hun jawoord te geven.

Over hun trouwverbond willen ze ook de zegen van de HEER vragen, in een dienst in de Martinuskerk, die om 11.30 uur begint.

Voorganger in deze dienst is ds. E.G.H. Laseur, wijkpredikant in hun vorige woonplaats, Enschede.

We willen Teuni en Bert, en allen die met hen verbonden zijn, een fijne dag toewensen, en Gods zegen over hun gezamenlijke levensweg.

"Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken," zegt Prediker.

Mag God de HEER zo zijn liefde invlechten in hun liefde, en hun verbond met elkaar dragen in zijn verbond met mensen.

VAKANTIE

Mijn laatste vakantieweek van 2007 wil ik opnemen van 15 t/m 21 oktober, gelijktijdig met de herfstvakantie van Els. In voorkomende gevallen zal ds. Dijkstra voor mij waarnemen.

TENSLLOTTE

Na een zeer geslaagde Fancy fair en een dito Startzondag beginnen de 'winteractiviteiten' in onze gemeente weer te draaien.

Er zijn diverse gespreksgroepen, de catechese zal weer van start gaan, jeugdclubs, zondagsschool en

jeugdkerk hebben inmiddels hun eerste bijeenkomst al achter de rug...

Onze koren en onze vrouwenvereniging zijn al volop bezig, kortom: rond kerk en Dienstgebouw is het weer druk. Wat let u, wat let jou, om ergens aan mee te doen? Of mist u bepaalde activiteiten op het kerkelijk erf? Praat er dan eens over met predikanten of kerkenraadsleden, om te onderzoeken of er iets nieuws opgestart kan worden.

Een levende gemeente worden we niet door afwachting op de stoel te blijven zitten, maar door heel bewust zélf een plek op het kerkelijk erf te zoeken, te *veroveren* misschien, en zélf in actie te komen. Ik hoop u en jou rond eredienst en andere activiteiten te ontmoeten!

Een hartelijke groet aan u allen, ook namens mijn vrouw.

H. Overdijk

Kerkenraad

UIT DE KERKENRAAD

- De eerste kerkenraadsvergadering van het seizoen 2007 – 2008 begint met felicitaties. Diaken Ton Oostdijk is grootvader geworden, en in het gezin van diaken Benno Vedders werd een dochter geboren.

- Het zoeken naar nieuwe ambtsdragers gaat onverminderd voort. Twee gemeenteleden hebben toegezegd het diakenambt te willen aanvaarden, er is ook een nieuwe kerkrentmeester gevonden. Maar nieuwe ouderlingen zijn moeilijk te vinden... Een punt van zorg.

- De jaarverslagen van de predikanten worden besproken. Beide predikanten geven aan de werkdruk in Markelo als tamelijk hoog te ervaren, het is een grote gemeente, en dan is met name pastoraal niet altijd te realiseren wat men wil doen

- Omdat 31 december dit jaar op een maandag valt, wordt besloten die dag geen kerkdienst te houden, maar de ochtenddienst van 30 december in het teken van de jaarwisseling te laten staan. (O.)

Vorming en Toerusting

CATECHESE – INFO – INLOOP

Binnenkort gaat de catechisatie weer van start! Iedereen, vanaf de eerste klas van het voortgezet onderwijs, is welkom om mee te doen! Ja, dat lees je goed! Iedereen, niemand is te oud! Ook wie de schoolbanken al lang achter zich gelaten heeft, en méér wil weten over christelijk geloof en kerk, is welkom.

Om te inventariseren wie er dit seizoen met de catechese willen meedoen, en te peilen naar welke onderwerpen jullie belangstelling uitgaat, is er een informatie & inventarisatieavond op

dinsdag 23 oktober, tussen 19.00 en 19.45 uur in het Dienstgebouw.

Beide predikanten zullen er zijn, en we proberen te kijken of we 'maatwerk' kunnen leveren...

Ook nog even aandacht voor belijdenis doen. Is dat niet hopeloos ouderwets? Vroeger deed iedereen

het. (Misschien sommigen alleen wel omdat het er nu eenmaal bij hoorde...) Nu wordt het nog maar mondjesmaat gedaan, en dat is jammer...

Want wat is belijdenis doen eigenlijk? Is het laten zien dat je alles op geloofsgebied weet, en alles gelooft? Nee, ook mensen die ooit belijdenis hebben gedaan hebben zo hun vragen en twijfels...

Belijdenis doen is je doop beamen... Wie als baby gedoopt is heeft daar niet zelf voor gekozen, niet om gevraagd... Als je volwassen bent geworden kan er een moment voor je komen dat je die keuze van je ouders, dat je je doop beamen wil... Dát is belijdenis doen, zelf 'ja' zeggen op het 'ja' dat in de doop tot jou gesproken is...

Wie graag belijdenis wil doen, of de keuze overweegt, kan contact opnemen met één van de predikanten. (O.)

GESPREKSGROEP

De oproep voor het vormen van een gespreksgroep is niet zonder gevolg gebleven. Er zijn inmiddels twee bijeenkomsten gehouden met tussen 4 en 6 deelnemers.

Het eerste gesprek was nog min of meer inventariseren (frequentie, onderwerpen). Het tweede gesprek hebben we van gedachten gewisseld of wij alles wat in de Bijbel staat letterlijk moeten nemen (geloven van kافت tot kافت) of dat we wat geschreven staat vrijer mogen interpreteren.

Op 25 oktober 13.30 uur in het dienstgebouw willen we praten over welke bijbeltekst ons erg aanspreekt en ons helpt in het dagelijks leven.

Wilt u ook meepraten of luisteren, dan bent u van harte welkom. We zouden het fijn vinden als ook wat jongere mensen deelnemen....

Kunt u 's middags niet, maar wel 's avonds, dan zullen we de gespreksgroep naar de avond verplaatsen. Laat dat dan even weten aan Diny Compagner tel. 362140 of Tineke Zomer tel. 263233

Jeugd- en Jongerenwerk

JEUGDCLUB

6 TOT 9 JAAR



Waar:	Dienstgebouw
Hoe laat?	Van 18.30 uur tot 19.30 uur
Onkosten:	€ 0,75 per keer
Wanneer?	Zie onderstaand programma

11 okt	Kwartet
25 okt	Mozaïek doosje
08 nov	Kokkerellen

Groetjes Janet, Dewi, Els en Hettie

Je vriendje of vriendinnetje vindt het vast leuk om ook een keer met je mee te komen, want hoe meer zielen hoe meer.....

JEUGDCLUB

9 TOT 12 JAAR



Waar: Dienstgebouw
Hoe laat? Van 18.30 uur tot 19.30 uur
Onkosten: € 0,75 per keer
Wanneer? Zie onderstaand programma

11 okt Kwartet
25 okt Mozaïek doosje
08 nov Kokkerellen

Groetjes Joanne, Margot en Madieke

ZONDAGSCHOOL

De Zondagsschool is alweer druk bezig met de voorbereidingen voor de verschillende activiteiten. Zo is er op 14 oktober een dienst in het Gebouwtje in Stokkum waarbij de kinderen een grote rol spelen. Daarnaast is er binnenkort weer de oogstdienst waar de Zondagsschool haar medewerking aan verleent. Na afloop van de dienst gaan de kinderen samen met ouders en leiding fruitbakjes rondbrengen naar oudere en/of zieke mensen in onze gemeente. En hoewel het nog een poosje duurt, zijn we ook al stilletjes over ons kerstfeest aan het na denken. Het kerstfeest vieren we dit jaar op **vrijdagavond 22 december**. Omcirkelt u deze datum alvast op de kalender !!!
Zoals u kunt zien zijn we alweer volop in beweging !!!



Algemeen

H.V.V.

Verenigingsavond

Donderdag 25 oktober is onze volgende verenigingsavond. Aanvang 20.00 uur.

De gastspreker van deze avond is Manon Harmelink. Anderhalf jaar heeft zij gereisd en gewerkt in landen als Nieuw Zeeland, Australië en Azië.

Titel: de glimlach van een kind

In Cambodja heeft zij als vrijwilligster gewerkt bij een aantal weeshuizen. De glimlach van deze kinderen heeft haar zo geraakt dat zij terug in Nederland samen met een aantal vrijwilligers een stichting heeft opgericht om deze kinderen een goede toekomst te bieden. Belangrijk bij de keuze om dit te doen vond zij de betrokkenheid van het management ter plaatse en de structuur die de kinderen in het weeshuis krijgen. Manon vertelt deze avond over haar reis en zal daar-

bij met name ingaan op de belevenissen in de weeshuizen en de stichting W.H.C..

Voor meer informatie zie ook de website:

www.whc-cambodia.org.

Excursie

Op **dinsdag 9 oktober** hebben we weer een excursie. We vertrekken per bus vanaf het Beaufortplein om 09.00 uur.

Deze keer gaan we een dagje uit naar "de Manderveense Aardbei". We worden ontvangen met koffie en beschuit met aardbeien en slagroom waarna we het bedrijf gaan bezichtigen. Dus stevige schoenen aan want de rondleiding is buiten!!! We brengen een bezoek aan het aardbeienwinkeltje met zelfgemaakte jam, sauzen in diverse smaken, streekproducten, cadeauartikelen, relatiegeschenken etc. Na alles bekeken te hebben krijgen we een heerlijk boerenijsje met aardbeien en zelfgemaakte saus.

Vervolgens gaan we met de bus naar ons lunchadres "Restaurant Koebrugge" in Vriezenveen.

Na de lunch gaan we ongeveer 150 meter wandelen naar "Tini's Hoeve". Het grootste kachelmuseum van Nederland.

In dit museum kijk je je ogen uit. Er staan wel 450 kachels in allerlei soorten. We zien er duizenden bijpassende artikelen en bezienswaardigheden. Verder is er een prachtig aangelegde tuin.

In "Tini's Hoeve" drinken we koffie met iets lekkers, waarna we weer richting Markelo gaan.

Om +/- 16.30 uur hopen we aan te komen.



Bloemstuk gemaakt door tuinclub HVV voor Fancyfair

Herfstwandeling

Op woensdag **7 november** gaan we weer wandelen in de prachtige omgeving van Markelo.

Om 13.15 uur vertrekken we vanaf de parkeerplaats bij de "DE HAVERKAMP"

Van daar uit gaan we langs "DE HULPE". Deze berg is in vroegere tijden een belangrijke bedevaartplaats geweest.

We vervolgen onze route aan de zuidkant van de Herikerberg door het Driebelteveld, hier ligt nog een stukje heide. Ook lopen we zo door prachtige naaldbossen en een mooi weggetje omgeven door een lange rij beukenbomen richting "LANDHUIS HERIKERBERG"

We kunnen hier in een sfeervol interieur, genieten van een lekkere kop koffie, cappuccino of thee met een heerlijke traktatie.

Uitgerust wandelen we verder over mooie bospaden en langs enkele grafheuvels en zo komen we weer bij ons begin- oftewel eindpunt.

Wilt u gezellig mee wandelen, dan kunt u zich opgeven op onze verenigingsavond of telefonisch t/m **2 november** bij Hillie Groothaar tel: 0547-361821

Hartelijke groeten van het bestuur.



Bijbel10daagse

Op 26 oktober a.s. start de derde Bijbel10daagse.

Gedurende de periode van 26 oktober tot maandag 5 november worden veel activiteiten ontplooid om de Bijbel onder de aandacht te brengen.

Tot één van de activiteiten behoort het lezen van de Bijbel aan de hand een placemat, waarop de woestijnreis van het volk Israël naar het Beloofde Land is getekend.

Als een soort spel wordt gedurende 10 dagen dagelijks een bepaald traject van de woestijnreis afgelegd en voert de reis langs bepaalde pleisterplaatsen.

Bij elke pleisterplaats staat een Bijbelgedeelte om te lezen.

Om met name de aandacht van kinderen erbij te houden staat bij elke dag een puzzeltje, waarbij je naar een letter moet zoeken.

Na 10 dagen heb je een woord dat te maken heeft met de Bijbelzondag.

De placemats zullen uitgereikt worden na de kerkdienst van 21 oktober.

Samenvatting Inforichten

Start Bijbel10daagse in Utrecht

De opening van de Bijbel10daagse vindt plaats in de Nicolaïkerk te Utrecht, op 26 oktober. Als u hierbij

aanwezig wilt zijn, kunt u zich aanmelden via info@bijbelgenootschap.nl of (023) 514 61 61

Nationale Bijbelzondag: Thuiskomen

Het thema van de Nationale Bijbelzondag is *Thuiskomen*.

Met behulp van allerlei materiaal kunnen gemeentes aan de slag met de Nationale Bijbelzondag. Zo zijn er weer gratis kerkbankkaarten voor alle gemeenteleden beschikbaar en start er na het succes van vorig jaar opnieuw een Leesproject om aan de hand van een kleurige placemat tien dagen de Bijbel te lezen in het gezin.



Baboesjka

In september gaat het project *Baboesjka* van start voor Bijbelwerk in Oost-Europa.

De bijbelgenootschappen willen ervoor zorgen dat er Bijbels beschikbaar komen voor de mensen in de landen van de voormalige Sovjet-Unie en de satellietstaten.

Vraag dan onze folder aan of kijk op www.bijbelgenootschap.nl. Voor kinderen hebben we een leuk geïllustreerd boekje met informatie en opdrachten over bijbelwerk in Armenië.

Nederlands Bijbelgenootschap publiceert jaarverslag online

Het jaarverslag van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) verscheen dit jaar voor het eerst uitsluitend op internet. Het NBG heeft voor deze vorm gekozen omdat op de site de actuele informatie over projecten en uitgaven direct beschikbaar is. Daarnaast speelden de kosten een rol.

Conferentie De inburgering van De Nieuwe Bijbelvertaling

Het Nederlands Bijbelgenootschap organiseert in samenwerking met de Protestantse Theologische Universiteit een conferentie over het gebruik en de beoordeling van de vertaling. Deze conferentie, 'De inburgering van De Nieuwe Bijbelvertaling', wordt op 2 november gehouden in het conferentiecentrum Hyde-park in Doorn.

Symposium *Het is een vreemdeling zeker*

Het VU podium organiseert in samenwerking met de theologische faculteit van de Vrije Universiteit een symposium, waarin het thema van de Bijbel10daagse 'De vreemdeling en de Bijbel' nader wordt uitgewerkt. Datum: 9 november 2007. Tijd: 13.30 uur. Locatie: Amsterdam, VU/Kerkzaal, de Boelelaan 1105

Laatste seizoen Arkventure

De *Arkventure Bible Explorer* gaat zijn laatste seizoen in. In juni 2008 komt er een eind aan dit uiterst succesvolle project van het Nederlands Bijbelgenootschap. Dan zullen naar schatting bijna 70.000 kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar de trailer hebben bezocht. Daarmee is de doelstelling (10.000 kinderen per jaar) ruimschoots gehaald.

Bijbelacademie in Zwolle en Tilburg

Op zaterdag 27 oktober en zaterdag 3 november organiseren NBG en KBS in samenwerking met Windesheim en VU Podium twee Bijbelacademies. Op 27 oktober in Zwolle en op 3 november in Tilburg. Op deze Bijbelacademies kunt u een dag lang allerlei workshops over de Bijbel volgen. Het thema van de Bijbel10daagse 'De vreemdeling en de Bijbel' neemt een belangrijke plaats in.

Bijbel10daagsekrant

De Bijbel10daagse 2007 start dit jaar op 26 oktober a.s. Tien dagen lang staat de Bijbel in de belangstelling. Hoe? Dat leest u in de speciale bijbel10daagsekrant. Deze geeft informatie over de start van het evenement, de Nationale Bijbelzondag, het landenproject *Baboesjka*, symposia en lezingen, nieuwe uitgaven en andere activiteiten tijdens de Bijbel10daagse.

De krant is gratis aan te vragen bij het Nederlands Bijbelgenootschap: 023-514 61 61 of info@bijbelgenootschap.nl

Bijbels voor Riksjachauffeurs

Het Bijbelgenootschap van Madagaskar heeft in de stad Antsirabe 5.000 riksjachauffeurs die daar werken opgezocht en bijbelboekjes uitgedeeld. Omdat de chauffeurs vaak laaggeletterd zijn, zijn het speciaal daarvoor aangepaste bijbelboekjes.

Het contact met de chauffeurs en het uitdelen van de boekjes sloeg in Antsirabe zo goed aan dat het bijbelgenootschap plannen maakt voor een zelfde project in andere steden in Madagaskar.

Werkgroep Markelo



BIJBELLEESROOSTER

ma 8 okt	Prediker 5:7-11	Macht en rijkdom
di 9 okt	Prediker 5:12-19	Geniet het goede
wo 10 okt	Prediker 6:1-6	Niet genieten = niet bestaan
do 11 okt	Prediker 6:7-12	Inzicht is onbereikbaar
vr 12 okt	Prediker 7:1-7	De wijze weet van de dood
za 13 okt	Prediker 7:8-14	Accepteren
zo 14 okt	Prediker 7:15-22	Een middenweg
ma 15 okt	Prediker 7:23-29	Te diep voor de mens
di 16 okt	Prediker 8:1-9	Geen macht
wo 17 okt	Prediker 8:10-17	God doet wat hij doet
do 18 okt	Prediker 9:1-6	Ieder eindigt hetzelfde
vr 19 okt	Prediker 9:7-12	Genieten is wat rest
za 20 okt	Prediker 9:13-18	Wijsheid zonder macht
zo 21 okt	Prediker 10:1-11	Verstandig
ma 22 okt	Prediker 10:12-20	Dwaze machthebbers
di 23 okt	Prediker 11:1-10	Doe en aarzel niet
wo 24 okt	Prediker 12:1-8	Donkere dagen
do 25 okt	Prediker 12:9-14	Samenvattende raad
vr 26 okt	Lucas 17:1-10	Doe wat je moet doen
za 27 okt	Lucas 17:11-19	Dankbaarheid
zo 28 okt	Lucas 17:20-30	Onverwacht
ma 29 okt	Lucas 17:31-37	Je kunt jezelf niet redden
di 30 okt	Lucas 18:1-8	Vasthoudendheid
wo 31 okt (Herv. dag)	Lucas 18:9-17	Klein voor God
do 1 nov	Psalm 24	Intocht van wie rein is
vr 2 nov	Lucas 18:18-30	Loslaten is moeilijk
za 3 nov	Lucas 18:31-43	Een teken onderweg

zo 4 nov	Lucas 19:1-10	Opgemerkt en veranderd
ma 5 nov	Lucas 19:11-28	Woekeren
di 6 nov	Lucas 19:29-40	Eindelijk Jeruzalem
wo 7 nov (Dankdag)	Lucas 19:41-48	Verdriet om stad en tempel
do 8 nov	1 Tessalonicenzen 1:1-10	Door God uitgekozen
vr 9 nov	1 Tessalonicenzen 2:1-12	Inzet en toewijding
za 10 nov	1 Tessalonicenzen 2:13-16	Vervolging
zo 11 nov	1 Tessalonicenzen 2:17-3:5	Timoteüs gestuurd
ma 12 nov	1 Tessalonicenzen 3:6-13	Goede berichten
di 13 nov	1 Tessalonicenzen 4:1-12	Nóg heiliger leven
wo 14 nov	1 Tessalonicenzen 4:13-18	De doden

CSURGÓ - BEZOEK AAN HONGARIJE

Geld inzamelen door middel van een amaryllisbollenactie gaat makkelijker dan mensen vinden, die ons contact met de Hongaarse gemeente in Csurgó willen onderstrepen met een persoonlijk bezoek. Dat bemerkten wij, toen we een reis in juli hadden gepland. Het is toen afgeblazen. Maar dat lag voor een deel ook aan de al vastgelegde vakanties bij sommige belangstellenden. Om die reden beginnen we nu eerder met voorbereidingen. Op **23 oktober** beleggen we een informatieve avond in het dienstgebouw. Daar laten we iets zien van Csurgó, mensen vertellen over hun eigen ervaringen en er wordt gepolst in hoeverre onze plannen aansluiten bij die van geïnteresseerden. U kunt dus ook uw eigen wensen kenbaar maken. In principe mikken we op een periode aan het begin van de zomervakantie, dus ergens in het begin van juli 2008. Overweegt u ook om opnieuw of voor het eerst mee te gaan, kom dan langs. Ook als u gewoon wat meer wilt weten over dit contact met onze zustergemeente. De avond begint om 20.00 uur, maar vanaf 19.45 uur staat de koffie al klaar. MD

FANCY-FAIR /Rommelmart rond de Martinuskerk



Op alle fronten is de fancy-fair c.q. rommelmart een daverend succes geworden.

Om tien uur afgelopen zaterdag 15 september werd de fancy-fair geopend en stroomden de mensen toe. Met de vele vrijwilligers achter de kramen en de zon aan de hemel, waardoor de frisse start snel vergeten

was, een prima sfeer en een uitstekende opbrengst. Alle onderdelen deden het prima.

De veiling, als elk jaar een trekker, met een goed op dreef zijnde veilingmeester, bracht het record bedrag van € 1254 op.

De bloemenkraam met de prachtige bloemstukken en kransen, gemaakt door de bloemengroep van de hervormde vrouwenvereniging, liep als een trein.

Daarnaast het terras, de oliebollen, boeken, de creatieve mensen met zelfgemaakte cadeauartikelen, poppenkieren, handwerkstukken, yoghurt en jams deden het goed.

De rommelmarkt afdeling met de meubels, speelgoed, elektra, servies en de potten en pannen gingen ook enorm goed.

Dit geheel werd omlijst met muziek van de harmoniegroep uit Markelo. Al met al leverde dit een prima eindresultaat op van ± € 5300. Met de opbrengst van de open kerkdagen meegerekend geeft het een totaal van ± € 6250.

Hiermee kan de Martinuskerk van binnen in een ander licht komen te staan. Wij kunnen nu een start maken ter vervanging en verbetering van de verlichting in de Martinuskerk.

De FF/R-commissie is dankbaar voor de fijne sfeer en enthousiaste samenwerking en het resultaat is prima. Iedereen bedankt!

Dinie, Henk, John en Bram.

ENJOY

Ons koor bestaat inmiddels ruim één jaar en we zijn, zoals u zondag 23 september in de startdienst hebt kunnen zien, gegroeid naar 15 leden!

Ook hebt u kunnen horen dat het niveau steeds beter wordt.

De workshop die gehouden is in de startdienst geeft ons de hoop dat we het komend jaar

nog verder zullen groeien, want er was veel zangtalent aanwezig zowel meiden/vrouwen als jongens/mannen.

Kom gerust eens een avond luisteren of meezingen. We repeteren elke woensdagavond van 20.00 – 21.45 uur in het Dienstgebouw.



WAT BETEKENT ZWO?

ZWO wil werken aan de kerkelijke opdracht tot getuigenis (Z), tot naastenliefde en dienstbaarheid (W) en tot het bevorderen van gerechtigheid en ontwikkeling (O).

ZWO EN NOODHULP.

Kerk in Actie werkt met veel lokale partners en daarom is het mogelijk om snel en effectief noodhulp te verlenen. Bijvoorbeeld in Nepal werd met geld uit het noodhulpfonds snel hulp geboden:

De moesson die in juli is begonnen heeft in verschillende delen van Nepal tot grondverschuivingen geleid. Veel dorpen zijn overstroomd en het water heeft de openbare infrastructuur en de huizen beschadigd. Naar schatting zijn er 37.270 families getroffen, veel huizen beschadigd of vernietigd. Gevluchte families zoeken onderdak in scholen, tempels of gewoon op straat. Deze families hebben dringend behoefte aan voedsel, drinkwater, onderdak en aan gezondheidszorg. Een ander nijpend probleem ontstaat doordat akkers zijn overstroomd. Hierdoor dreigen er in de komende maanden voedseltekorten te ontstaan. Vrijwilligers zorgen voor een snelle verspreiding van de noodhulpgoederen. De families krijgen pakketten met o.a. rijst, olie, zout, potten en pannen, lepels, water, een emmer, dekens en kleding. Ook worden er zeildoeken uitgedeeld waarmee de families een tijdelijk onderkomen kunnen maken.

Het noodhulpfonds moet natuurlijk weer worden aangevuld en daarvoor doet Kerk in Actie een beroep op de leden van de kerk. Ook U kunt dat doen met een bijdrage op de **ZWO-rekening nr. 340708441 o.v.v. noodhulp.**



WEST-PAPOEA PRIMITIEF?

In het **Nationaal Vlechtmuseum Mandehof 7 Noordwolde (Fr)** is van 6 oktober tot eind december de tentoonstelling "Ontrafelde Traditie" te zien.

Ze laat een grote verscheidenheid aan textiele technieken (alle soorten luswerk, knoopwerk, vlechtwerk en kralenwerk) zien, die toegepast werden in allerlei gebruiksvoorwerpen in West-Papoea.

Verder is te zien hoe ingenieus men omging met het beschikbare materiaal.

Het museum wil met deze tentoonstelling bezoekers de technische kennis en ervaring van de Papoea's tonen in plaats van hun primitiviteit en ook belangstel-

ling wekken bij Nederlandse ambachtsmensen voor een hedendaags gebruik hiervan in onze cultuur. Speciaal voor deze tentoonstelling komt er iemand uit West-Papoea om te helpen bij het demonstreren van de technieken (o.a. in workshops). Zij heeft veel ervaring met het maken van allerlei tassen, netten en versieringen. Meer informatie: tel. 0561- 431885 of www.noordwoldevlechtdorp.nl

Giften Bloemendienst

Mw S. € 5 / Hr L. € 10 / n.n. € 4 / n.n. € 2 / Mw E. € 10

Collecten:

Datum:	CvK:	Diac.:	Eindcollecte:	
19 aug.	54,96	54,96	163,60	Zending Guatemala
26 aug.	68,20	68,20	138,85	CvK/Kerk
31 aug.		44,35		Anholtskamp
02 sept.	122,12	122,12	349,02	Kinderen in de Knel
09 sept.	53,37	53,37	120,99	CvK/Kerk
16 sept.	44,05	44,05	114,80	Diaconie
14 sept.	huwelijk Johan Hoevink/Baukje Drent			€ 114,30
14 sept.	huwelijk voor Stichting Klaartje Derks			€ 181,85

ZALENVERHUUR	
Waar?	Dienstgebouw
Voor al uw	Vergaderingen / Bijeenkomsten Workshops
Aantal	5 tot 150 personen
Info	Jeroen Noltus Tel. 363890
Email:	dienstgeb@pkn-markelo.nl

KERKLOKAAL

kerkelijk nieuws uit de Hof van Twente

Hofstreek FM is te beluisteren op 107,6 FM in de ether en op 104,1 FM op de kabel in de gehele Hof van Twente.

Ook via Internet is Hofstreek FM wereldwijd te beluisteren via realstreamaudio.

Kerklokaal
De uitzendtijden zijn als volgt: op donderdagavond van 19.00 uur – 20.00 uur. De herhaling van de uitzending is iedere zondagmorgen van 09.00 – 10.00 uur.



Redactieadres:
Mevrouw R. Wibelink, Deldensestraat 112A, 7471 KZ Goor. Telefoon: 0547-261937

DIALECTDIENST

Zondag 21 oktober om 15.00 uur wordt een dienst in onze eigen streektaal gehouden in de Ontmoetingskerk aan de Boomkamp 4 te Rijssen.

De voorganger is Ds. P. ten Kleij uit Nijverdal.

Het thema is: **Goodgoan en . . . wierkom!**

Met medewerking van het koor "Lofleed" o.l.v. Wout Ligterink. Iedereen is van harte welkom en er is kinderoppas. Na afloop van de dienst kan er onder het genot van koffie en fris worden nagepraat.

Voor vragen kunt u terecht bij Herman Broeze

Tel: 0548-513232

LEZING dhr. Van Voorst tot Voorst

Onder de titel 'Het smalle Pad ...' organiseert de **Protestantse Gemeente Diepenheim** in de Johanneskerk een serie lezingen. Hiermee wordt getracht de kerkelijke gemeenschap en belangstellende betrokkenen in contact te brengen met het gedachtegoed van bekende Nederlanders en Diepenheimers.

Als eerste wordt op woensdagavond 17 oktober aanstaande verwelkomd de heer mr. B.J. baron Van Voorst tot Voorst. De heer Van Voorst (prominent lid van het CDA) was ondermeer Commissaris van de Koningin in Limburg (1993 – 2005) en Staatssecretaris van Europese Zaken en Defensie in de Kabinetten-Lubbers II en III.

De lezing begint om 20.00 uur. De Johanneskerk is open vanaf 19.30 uur. Na de voordracht is er gelegenheid tot vragen en gesprek.

Protestantse gemeente Markelo (www.pkn-markelo.nl)

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo
Kerkelijk bureau: 0547-361242
Buffet: 0547-363890 fax: 0547-276637

Redactie Markelo's kerkblad:

Ds. H. Overdijk, Pr. Beatrixstr. 1, tel. 361402
Ds. M. Dijkstra, Tolweg 3, tel. 361238
Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709
Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439
Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652
Het eerstvolgende nummer verschijnt op **12 november 2007**.
Inleveren kopij vóór vrijdag **2 november 2007** liefst via
Email: kerkblad@pkn-markelo.nl

Kerkenraad:

Praeses: Dhr. J. Hargeerds (Jan),
Scriba: Mevr. B.H. Weekhout-Wegereef
Taets van Amerongenstraat 25, tel. 362819

Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890
E-mail: dienstgeb@pkn-markelo.nl

Kerkelijk bureau openingstijden:

ma. 9-12 uur; wo. 9-12 uur; vr. 9-12 uur
adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242
email: kerkburo-markelo@hetnet.nl

Administratie:

Mevr. H.T. Aanstoot-Meijerink, tel. 363083
Betaalnummers College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente:

Postbank: 813891 - Rabobank: 34.07.01.153

Rekeningnummer Diaconie Protestantse Gemeente:
Rabobank: 34.07.00.327

Rekeningnummer Verjaardagfonds:
Postbank: 274790

KLEURPLAAT

