

MARTINUSKERK

Markelo's Kerkblad

Uitgave van de
Protestantse Gemeente van Markelo
internet: www.pkn-markelo.nl

VERZOENING

In de weken vóór Pasen wordt de gang van het kerke-lijk jaar bepaald door de weg van Jezus naar het kruis. Het wordt steeds duidelijker dat Hij niet geac-cepteerd wordt, dat Hij wordt afgewezen... De geeste-lijke elite van zijn tijd weekt Hem los uit de sympathie die veel mensen voor Hem voelen. Zijn ze jaloers? Of zijn ze bang voor Jezus' invloed? Zien ze het als hun religieuze plicht? Hoe dan ook, de massa, de publieke opinie, wordt bespeeld... Met resultaat, want enthousiasme en verwachting slaan in hun tegengelen om, worden afwijzing en haat. Heden 'hosanna' – morgen 'kruisigt Hem!' Eigenlijk hoeft zo'n verhaal ons niet te verbazen. Het is een geschiedenis van alle tijden. In het groot en in het klein gebeuren zulke dingen nog steeds. Blijkbaar hebben mensen zondebokken nodig, en zit er tussen enthousiasme en afwijzing een makkelijk te overschrijden grens. Heden 'hosanna' – morgen 'kruisigt hem!' – is dikwijls nog steeds de praktijk van alle-... dag...

Toch lezen we de lijdensgeschie- denis van Jezus in de kerk niet als een verhaal van dertien in een do- zijn. De kerk beseft – besepte? – dat over de weg van haar Heer naar het kruis méér te vertellen is dan een puur menselijk verhaal alleen. In deze geschiedenis is God de HEER zélf betrokken... In dit lijden en sterven worden barrières opge- ruimd die staan tussen God en mens. Door de weg van Jezus wordt verzoening gedaan. Met het Avondmaal spreken we van het nieuwe verbond in Christus' bloed... Hoe moeilijk, ja, ergerniswekkend, het ook is, toch hoort die klassieke verzoeningsleer tot het oergesteente van het Evangelie, en mag de ge- meente nooit zeggen dat wat haar betreft díe portie wel aan Fikkie kan worden gegeven... Maar het zou een vergissing zijn om te menen dat verzoening alleen maar een zaak is tussen het indivi- du en God, of alleen een binnenkerkelijk gebeuren. Ook dát kan geïllustreerd worden aan de hand van de avondmaalspraktijk. Wie in onmin leeft met een me- degelovige moet dat goedmaken vóór aan het

Avondmaal te gaan; je kunt niet als onverzoende mensen samen aan één tafel zitten, en samen delen in brood en wijn...

In de traditie werden deze zaken misschien wel eens te individualistisch, te veel op de ziel alleen, op uitslui- tend het eigen hoogst persoonlijke toegespitst. Maar ik denk dat de kerk van Christus juist vandaag, juist in deze wereld waarin zoveel diepe kloven zijn, juist in deze cultuur van wantrouwen en oplossende verban- den, dat de kerk het juist in zo'n periode uitdrukkelijk als haar taak en opdracht moet zien om de dienst der verzoening te verrichten...



**Zeg het allen
dat Hij leeft!**

Geloof heeft een binnenkant en een buitenkant. Ik zie er twee lij- nen in. Een lijn tussen God en mens, en een lijn tussen mens en wereld. Die beide lijnen moeten intact zijn. Beide relaties moeten functioneren. Waar de geloofsre- latie alleen verticaal is, ontstaat geestelijke navelstaarderij, en verwordt geloof tot een veredelde vorm van vrijetijdsbesteding... Waar geloof alleen maar een kwestie is van medemens en we- relld, eindigt het vaak in teleurstel- ling en desillusie, want de wereld blijkt toch minder maakbaar te zijn dan sommigen denken of wen- sen...

Een ware geloofsgemeenschap heeft beide lijnen, heeft binnen- en buitenkant nodig. Alleen zo'n gemeenschap, waar het even- wicht niet al te zeer verstoord is, zal ook een vitale gemeenschap kunnen zijn, én blijven... Verzoend zijn met God vraagt dat we ons ook met el- kaar verzoenen.

H. Overdijk

***Paasontbijt van de
Zondagsschool op 8 april
Komt u ook?***

KERKDIENSTEN

Woensdag 14 maart Brooschool

20.00 uur ds. H. Overdijk,
Biddag voor gewas en arbeid
collecte: diaconie en kerk

Zondag 18 maart, gezinsdienst

10.00 uur ds. M. Dijkstra
collecte: schoolcatechese

Zondag 25 maart, doopdienst

10.00 uur ds. H. Overdijk
collecte: Ronald McDonald kinderfonds

Vrijdag 30 maart, Anholtskamp

19.00 uur ds. H. Overdijk, zangavond
collecte: diaconie

Zondag 1 april, Palmzondag

10.00 uur ds. H. Overdijk
collecte: Kerk in actie

Donderdag 5 april, Witte Donderdag, HA

19.30 uur ds. M. Dijkstra
collecte: diaconie en kerk

Vrijdag 6 april, Goede Vrijdag

16.00 uur, Anholtskamp, HA ds. H. Overdijk
collecte: diaconie
19.30 uur Martinuskerk ds. H. Overdijk

Zaterdag 7 april, Stille Zaterdag

21.00 uur ds. M. Dijkstra

Zondag 8 april, Pasen

9.00 uur paasontbijt
collecte: diaconie
10.30 uur ds. H. Overdijk, met kerkkoor
collecte: kerk (paascollecte)

OPPAS-KND-ZONDAGSSCHOOL-JEUGDKERK

Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas en kindernevendienst. Gelijktijdig met de ochtenddienst wordt er zondagsschool gehouden in het Dienstgebouw en in de school van Stokkum. Iedere derde zondag van de maand is er van 10 tot 11.00 uur jeugdkerk in het Dienstgebouw voor tieners van 12 tot 16 jaar. Op 18 maart is men bij de gezinsdienst.

KOFFIE-INLOOP-MORGEN

Elke donderdagmorgen (tijdens de markt) is er gelegenheid om in het dienstgebouw een kop koffie te drinken en een praatje te maken. De gastdames herten u van harte welkom.

BIJ DE DIENSTEN

'Ik ben weg', zo luidt het thema van zondag 18 maart. Dat heeft alles te maken met de gelijkenis van de barmhartige vader. Kinderen studeren voor die dienst een sketch in, tieners zullen een lied ten gehore brengen, u zult komen!?

Ouders, die hun kind willen laten dopen krijgen daarvoor op 25 maart gelegenheid. Van tevoren heeft men zich op te geven bij ds. Overdijk (tel. 361402, hoeverdijk@home.nl). De volgende doopdienst is op 3 juni. Zang, bezinning, poëzie, dat zijn in de regel de elementen tijdens een zangavond op de laatste vrijdag van de maand in de Anholtskamp. Soms wordt er een sketch gebracht, al dan niet in de streektaal. Laatst noemde iemand deze avond een 'bijzonder intiem samen zijn'. Hij was er in januari voor het eerst bij geweest. Op 30 maart bent u welkom om 19.00 uur. Vooraf en tijdens de pauze is er koffie of thee. Meestal is het ongeveer om 20.15 uur afgelopen.

Belijdenis

Normaal zijn er op de zondag voor Pasen een of meer gemeenteleden, die belijdenis afleggen van hun geloof. Dit keer zullen we dat net als vorig jaar missen, want er is niemand, die belangstelling heeft getoond voor belijdeniscatechese. Jammer, maar het wil er bij mij niet in dat de interesse ontbreekt voor gesprekken over de inhoud van het geloof. Daar kun je veel van opsteken. Nieuwe ontdekkingen en publicaties, zoals het evangelie van Judas of een documentaire over in 1980 ontdekte graftombes in Jeruzalem met de namen van Jezus, Jozef, Juda en Maria zetten aan tot denken. Wat is er waar van de bijbelse verhalen? Hoe leg je ze uit? Over het geloof raak je niet snel uitgedacht. Al eens overwogen om met dit soort vragen bezig te zijn? Of om belijdenis te doen?

Stille Week

In de kerk houden we ons aan het evangelische spoor dat ons 1 april brengt bij de intocht van Jezus in Jeruzalem. Vandaar de benaming Palmzondag, omdat omstanders Hem begroeten met palmtakken. Het leesrooster bepaalt ons verder bij zijn lijdensweg. Waar dat toe leidt, is te volgen in de Stille Week met als climax de paasdienst, waarin het kerkkoor meezingt. Een kwartier vóór aanvang van de dienst is er samenzang. Voor de vroege vogels verzorgt de zondagsschool een ontbijt, een happening, waar een groeiende belangstelling voor is. Geef u dus op tijd op bij de zondagsschool!



Avondmaal

Op Witte Donderdag is er zittend avondmaal voor in de kerk. Op Goede Vrijdag bent u eveneens in de gelegenheid om deel te nemen aan een zittende viering

van het heilig avondmaal. Dat is dan in de grote zaal van de Anholtskamp, om 16.00 uur.

Antependia

In de veertigdagentijd is de kleur paars, als accentuering van soberheid, inkeer, boete en rouw. Bij de opstanding past het wit van het licht, nieuwheid en feest. Die kleur wordt ook gebruikt op Witte Donderdag. Toch zou paars wat mij betreft dan niet misstaan. Want Judas verlaat de maaltijd om Jezus spoedig erna over te geven in handen van Joodse gezagdragers. Dat drukt een feestelijke stemming toch neer. Dat geeft ingetogenheid. Om die intieme, ingetogen sfeer heeft iemand op de gemeente-avond van 20 februari de vraag gesteld of de predikant dan zonder microfoon het heilig avondmaal kan leiden. Mee galmende boxen in een verder lege kerk zorgen voor een sterk geluid, dat afbreuk doet aan de intimiteit van het gebeuren. Bij uitschakeling van de microfoon kunnen luisteraars van de kerkradio echter niets meer meekrijgen, dus dit is nog geen optie. MD

Wijk Noord

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3
telefonisch spreekuur:
di. t/m vrij. 9:00 – 9:30; 18:30 – 19:00 uur
tel. 361238; email: martends@wanadoo.nl
vrije dag: maandag

GEBOREN

Tijdens bezoek aan een gemeentelid in een aanleunwoning bij de Anholtskamp in week 7 kon ik aan een lint met babykleertjes in een tuin afleiden dat in de Nilantlaan de geboorte van een kind werd gevierd. Diezelfde dag kwam de bevestiging per post: Op 14 februari is Merle Anna geboren, dochter van Hans en Jolanda Arfman-Schorfhaar, zusje van Sem en Mart. Het woonadres: Burg. Nilantlaan 36. We willen de ouders van harte feliciteren met Merle en haar Gods zegen toewensen.

WIJ GEDENKEN

Een tijd lang hoefden de klokken kort na elven niet te worden geluid voor een overleden gemeentelid uit wijk noord, maar in de afgelopen periode is dat anders gegaan. Van hen gedenken wij diegenen, die vanuit de kerk onder leiding van een kerkelijk werker of geestelijke zijn begraven of gecremeerd. We komen dan op zes namen, beginnend met een man van hoge leeftijd en eindigend met een pasgeboren kind.

Op 1 februari is op 89-jarige leeftijd overleden: Johan Maneschijn. Hij woonde aan de Potkamp 1, waar hij op zijn 17^e als knecht is begonnen bij een kinderloos boerenechtpaar. Zelf kwam hij van Nijverdal, waar hij de middelste was in een gezin van negen kinderen. In de oorlog trouwde hij met Dina Vasters. Ze kregen twee dochters, Gerda en Dina, van wie de jongste na haar huwelijk op de boerderij is gebleven. In 1995 overleed zijn vrouw, drie jaar later zijn schoonzoon, G.J. Hoevink. In de afscheidsdienst op 6 februari verwoordde Dina Hoevink het levensverhaal van haar

vader. Ze kon op vele zegeningen terug zien. Bijna tot het laatste toe was hij in staat om te helpen op het bedrijf. Zijn verstand bleef goed. Een familiefeest kon hij eind december nog meemaken. Kort erna was het echter mis. In slechts enkele weken tijd kwam een einde aan het leven van een man met een sterk karakter, een duidelijke mening en betrokkenheid op het sociaal-maatschappelijk gebeuren. Op zijn ziekbed kon hij nog op krachtige wijze getuigen van zijn geloof in de opgestane Heer. Op de algemene begraafplaats te Markelo hebben we hem aan die Heer toevertrouwd.

Op 8 februari overleed na een moedig gedragen ziekte: Hendrik Jan Bloemendal, op de leeftijd van 81 jaar. Hij kwam eveneens uit een gezin van 9 kinderen, op een boerderij op de grens van Markelo-Goor-Wierden. Op zijn 15^e kwam hij te werken bij Slots aan de Scholendijk, waar een oudere man met twee zussen een boerderij hadden. Hij bleef hen tot hun dood trouw. Die periode heeft zijn jeugd gestempeld. Op latere leeftijd huwde hij Dika Nijmeijer en kwam te wonen aan de Potkamp. Ze kregen een zoon en dochter. Toen duidelijk werd dat de zoon niet verder ging met de boerderij, werd het bedrijf afgebouwd. Hij kreeg van zijn 51^{ste} tot zijn 61^{ste} werk bij Schuitemaker in Rijssen. Hij kon goed lassen en maakte thuis van alles. Hij hield van zang, las veel boeken en ging graag op jacht. Een aandoening aan de longen maakte, dat hij de laatste jaren steeds afhankelijker werd van zorg. Inmiddels waren ze verhuisd naar de Fokkerstraat. Bij de crematieplechtigheid op 13 februari te Usselo werd een nummer van Frans Bauer gedraaid: 'Er rijdt een trein naar niemandsland, hij is op weg naar het beloofde land en onderweg hoor je de engelen zingen...' Zo hebben we afscheid van hem genomen.

'Wat er was, zal er altijd weer zijn, wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. Er is niets nieuws onder de zon' (Prediker 1: 9). Met woorden van deze strekking hebben we op 14 februari afscheid genomen in het crematorium te Usselo van Berend Jan Kloosters. Hij groeide met twee jongere zussen op aan de Worsinkweg, waar hij heel zijn leven heeft gewoond. Of heeft de tijd stil gestaan. Hij is vrijgezel gebleven, maar met een inwonende zus en zwager was hij niet alleen. Hij was een boer van de oude stempel: vernieuwingen hoefden van hem niet zo nodig als het zo ook kon. Maar werken deed hij. Berend Jan hield van het buitenleven, ging wel als klopper mee op jacht en was op zijn oude dag nog regelmatig op de fiets aan te treffen. Prediker zegt dat het een geschenk van God is, wanneer je kunt genieten van al het goede dat je als mens moeizaam hebt verworven (3:13). Hij heeft dat gedaan en het is hem gegeven om 91 jaar te worden, zijn verstand te behouden en thuis te kunnen blijven. Pas in het laatst ging het wat minder, tot hij op 9 februari overleed. Hij mag terugkeren tot zijn hemelse vader, die hem het leven heeft geschonken.

Na een bewogen leven overleed Henderina Willemina (Heintje) Klumpers-Dimmendaal op 11 februari in haar woning bij de Anholtskamp, 86 jaar oud. Ook al ging ze conditioneel achteruit, toch kwam haar sterven

sneller dan verwacht. Ze had last van de longen en is om die reden verschillende keren in het ziekenhuis geweest. Haar leven begon op een boerderij in de buurtschap Wijnbergen, onder de rook van Doetinchem. Met nog twee broers en drie zussen kwam ze als een na jongste niet in aanmerking om op de boerderij te blijven. Hetzelfde gold voor haar eerste man, Johan Mombarg. Na hun trouwen in 1948 trokken ze in bij een kinderloos boerenechtpaar in Gendringen. Zelf kregen ze twee zoons. Een longembolie maakte in 1962 een plotseling einde aan het leven van haar man. Die moeilijke periode kwam ze door met hulp van een knecht en familie van beide kanten. Door een contactadvertentie kwam ze in aanraking met Gerrit Klumpers, die net weduwnaar was geworden en met zijn schoonouders aan de Witterietsweg woonde. Na hun trouwen kwam ze hier in 1965 te wonen. Ze heeft er de groei van het boerenbedrijf meegemaakt, dat door de jongste zoon is overgenomen. In 1993 werd ze opnieuw weduwe, toen haar tweede man overleed. Na een botbreuk verhuisde ze in 1996 naar de Koekoekslaan 134.

Heintje wilde de tijd nuttig besteden. Ze mocht graag in de moestuin zijn, hield van borduren en breien, zat jarenlang bij de zendingskrans en deed met allerlei activiteiten mee op de Anholtskamp. In haar contacten was ze trouw. Ook de kerk heeft ze niet los gelaten. Op 16 februari hebben we haar herdacht in het dienstgebouw, waarna de begrafenis plaats vond op de Markelose begraafplaats.

Wij gedenken Matthijs (Theo) van Spronsen. Op 12 februari was hij ontslagen uit het ziekenhuis na een operatieve ingreep. Op de vierde dag thuis op de Koekoekslaan 95 ging het de verkeerde kant op, waarna hij op 16 februari overleed, 88 jaar oud. Op 22 februari was er een dienst in het dienstgebouw onder leiding van een Anglicaanse voorganger, waarna de begrafenis plaats vond op de Markelose begraafplaats. Omdat er geen gedachtenis is gestuurd, is de volgende levensloop gebaseerd op eigen herinneringen sinds mijn bezoek bij hem thuis in september 2004. Ik ken hem als een man met een goed verstand, die je kon bevragen over verschillende onderwerpen. Hij kwam van Den-Haag, waar hij bij een energiebedrijf heeft gewerkt. In de jaren '70 kwam hij in Twente terecht. Zijn vrouw Rika Hoogeveen ging in het laatst achteruit qua geheugen, maar hij bleef haar zo lang mogelijk in huis houden. Zij is sinds zijn opname in het ziekenhuis op de Stoevelaar in Goor gebleven. In 1967 waren ze getrouwd. Het was voor beiden hun tweede huwelijk. Zijn eerdere vrouw had hij verloren aan MS. Van de jongste zoon uit zijn eerste huwelijk moest hij eveneens afscheid nemen, nadat deze op 41-jarige leeftijd op tragische wijze om het leven was gekomen. Hij was net als diens broer naar Canada geëmigreerd en later weer teruggekeerd. Op de rouwkaart staat: *Theo voor ons was je een vader, een opa, een schoonvader, een vriend en een gezellig mens. Je was grappig en had veel passie voor het leven. We zullen je heel veel missen!*

Het had een vreugdevolle geboortekaart moeten worden, het werd een droevig rouwbericht. Op 18 februari werd Amber Slaghuis levenloos geboren in het ziekenhuis in Hengelo. Acht maanden was er niets aan de hand, op het laatst ging het toch nog mis, zonder dat iemand er wat aan heeft kunnen doen. Bert-Jan en Monique blijven op De Delle 6 achter met leegte. Voor even heeft ze in het voor haar bedoelde ledikant gelegen, maar het bleef stil. Damian, hun zoon van twee, moet het nog zonder zusje en speelkameraad stellen. Mama of papa heeft ze nooit kunnen zeggen. Maar haar naam zal niet worden gewist, haar bestaan niet vergeten. Ook al weten we niets van wat er gebeurt na ons sterven, toch hebben wij ons bij haar graf een voorstelling proberen te maken van een ingerichte babykamer in het huis van een hemelse vader met een opa, waar ze op schoot mag zijn. Als een lichtende ster aan de hemel, zoals een nichtje het verwoordde. We probeerden bij woorden van Paulus in zijn brief aan de christenen te Rome aansluiting te vinden voor de hoop dat haar dood niet zonder vrucht blijft, hoe zinloos het op zichzelf ook is. Hij spreekt in hoofdstuk acht over een wereld in barensnood, een wereld, die uitzielt naar bevrijding van lijden en dood. Tot het zover is hebben we de heilige Geest als helper en trooster, die ons leert bidden: Abba, Vader, laat uw rijk komen, laat uw wil gedaan worden. Op 22 februari lieten we bij haar begrafenis op het kerkhof in Markelo roze ballonnen los als symbool voor het leven van Amber dat wij uit handen geven aan de hemel boven.

VRIJE WEEK

Van maandag 26 maart tot en met zondag 1 april ben ik vrijgesteld van het werk. Ik hoef even niets, terwijl er nog van alles is te doen. Ds. Overdijk is aanwezig om zo nodig taken voor mij waar te nemen. Of we dit keer ook een paar dagen er met zijn tweeën tussenuit knijpen, houden we nog open.

Met vriendelijke groeten, ds. M. Dijkstra

Wijk Zuid

Predikant: ds. H. Overdijk, Pr. Beatrixstr. 1
telefonisch spreekuur:
ma. t/m vrij. 9:00 – 9:30; 18:30 – 19:00 uur
tel. 361402; email: hoeverdijk@home.nl
vrije dag: zaterdag

GEBOREN

Dankbaar en gelukkig vertellen Gerard en Sandra Adink ons, dat op 29 december hun zonen Martijn Gerrit Dani en Ruben Gerrit Anton zijn geboren. Te vroeg, en allebei nog geen 3 pond zwaar, maar in de derde week van februari mochten de jongens naar huis, en gelukkig gaat het goed!

We willen Gerard en Sandra van harte geluk wensen met hun twee jongens, en die felicitatie geldt natuurlijk ook de trotste opa's en oma's... Een nieuw leven is altijd een wonder waar je stil van wordt en dat je ontroert... Maar wanneer twee kinderen zó vroeg het leven moeten binnenstappen, en het dan tóch goed

komt, dan ervaren we dat wonder als dubbelgroot! Het leven ligt voor Martijn en Ruben open, we hopen dat ze in hun leven ook Hem zullen leren kennen die het leven is!

TENSLOTTE

De vogels beginnen druk te fluiten, en de knoppen staan op springen. Het voorjaar is ophanden. Rondom Markelo hangt de mestlucht van tijd tot tijd over het land, de boeren zijn druk... Heel veel dingen veranderen. Veranderingen die aan de ene kant onontkoombaar zijn, maar die aan de andere kant mensen onrustig maken en kunnen frustreren. Toch gaat de gang van de seizoenen door, toch is er steeds weer die cyclus van zaaien en oogsten...

Ook in de kerk gaan de seizoenen door. We mogen ons laten meenemen in de gang van het kerkelijk jaar. Datgene wat ons soms te groot is, soms te klein, waar we ons soms bewust op afstemmen, maar ook dikwijls aan voorbij leven, datgene wordt ons van buiten onszelf aangereikt door de woorden van traditie en geloof. Traditie – dat heeft te maken met doorgeven... Pakken wij de uitdaging op om iets van dat oude geloof door te geven en te bewaren? Het is vandaag allemaal veel minder vanzelfsprekend dan vroeger... Toch geloof ik dat het van belang is om ons in de traditie in te voegen. Het is niet alleen zo dat wij de dragers van het geloof zijn, maar de traditie draagt ook ons, wil ook ons open en ontvankelijk maken voor de reddende ontmoeting met de Levende... Zó mogen we op weg naar Pasen gaan!

Met een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw,
H. Overdijk



Kerkenraad

UIT DE KERKENRAAD

- De februarivergadering was de eerste kerkenraadsvergadering van 2007. Dat betekende dat de nieuwe ouderlingen mw. Doornhein, mw. Roeterdink (jeugdouderling) en dhr. Jansen in het bijzonder welkom werden geheten. Voor hen was het de eerste vergadering na hun bevestiging in het ambt.

- Het zittende moderamen (= dagelijks bestuur) werd met algemene stemmen herkozen. Voor voorzitter Jan Hargeerds en scriba (= secretaris) Diny Weekhout zal het (voorlopig?) hun laatste jaar als kerkenraadslid worden, aan het eind van 2007 hebben zij er twee termijnen van vier jaar op zitten, en zijn dan kerkordelijk niet meer herbenoembaar. Een adering voor de kerkenraad, er zullen dus voor 2008 een nieuwe voorzitter én een nieuwe scriba moeten komen...

- De kerkenraad evalueerde de kerkdiensten van de afgelopen periode, en besloot om de wijze van evaluatie zoals we die sinds enige tijd doen – een nagesprek tussen dienstdoende ambtsdragers en predikant onmiddellijk na de dienst – voort te zetten. Zowel kerkenraadsleden als predikanten ervaren deze wijze van evalueren als zinvol.

- Er werd gesproken over de gemeenteavond en de open kerkdagen. De commissie denkt aan het thema 'kind & kerk'. (In het vorige kerkblad hebt u er al over kunnen lezen.)

- De jaarrekening 2005 van de diaconie werd goedgekeurd, de begroting 2007 vastgesteld. In grote lijnen is deze gelijk aan die van de voorafgaande jaren.

De kerkradio is ondergebracht bij de kerkrentmeesters.

OPROEP

Per 1 januari 2008 ontstaat een aantal vacatures in de kerkenraad. Van meerdere ambtsdragers is de ambts termijn verstreken. We vragen u daarom om namen van mensen, die naar uw idee geschikt en bereid zijn om een ambt in de kerkenraad op zich te nemen. De scriba ziet de reacties graag tegemoet!

VERSLAG GEMEENTEAVOND

Op 20 februari had een behoorlijk aantal gemeenteleden de moeite genomen om naar het Dienstgebouw te komen, de voorzitter kon de avond openen in een goed gevulde grote zaal. Hoofdonderwerp was het liturgisch centrum van de Martinuskerk.

De eerste vraag was: 'hoe ervaart u de kerkruimte?' Er werd gezegd dat het jammer is dat mensen zo ver naar achteren gaan zitten. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de 'eigen plaatsen' na de kerkrestauratie van de jaren '60 voor in het middenblok gesitueerd zijn. Sommigen zouden schroom kunnen voelen om op zo'n 'eigen plaats' te gaan zitten, hoewel er nog maar nauwelijks families zijn die een 'eigen plaats' bezitten...

Het feit dat er ruimte op het liturgisch centrum is, wordt als positief ervaren. Er werd opgemerkt dat bezig zijn met veranderingen van het liturgisch centrum eigenlijk een luxe probleem is. Laten we veeleer dankbaar zijn dat we in alle vrijheid naar de kerk toe kunnen gaan, en dat nog steeds velen de Markelose gemeente ook financieel een warm hart toedragen...

Er werd geopperd dat het misschien goed zou zijn een aantal van de achterste banken te verwijderen, zodat er na de dienst in het kerkgebouw koffie kan worden gedronken...

Iemand dacht dat het eenvoudiger is om de dominee te verplaatsen dan de gemeente, zou de kansel niet dichterbij de mensen kunnen komen?

De kerkenraad heeft een commissie ingesteld, die zich met het liturgisch centrum bezig houdt.

Namens deze commissie gaf Bram de Boer een overzicht van wat men heeft gedaan:

Vanuit de kerkenraad ervoeren sommigen de ruimte van het liturgisch centrum als niet in balans met de rest van het kerkgebouw. Ook de kleur van de vloerbedekking (fel blauw!) wordt niet als passend ervaren. De commissie heeft wat geschoven met Avondmaalstafel en lezenaar, maar dat leverde geen verbetering op. Er is door een architect naar gekeken, en door iemand van de commissie kerkbouw van de landelijke kerk. De conclusie van deze laatste was, dat het kerkinterieur, afgezien van het orgel, niet monumentaal is, zodat de gemeente 'de vrije hand' heeft bij eventuele wijzigingen.

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling van de kerkenraad om het hele interieur te veranderen, en een ingrijpende verbouwing uit te voeren. De banken zijn kwalitatief

goed, het zou zonde en financieel onverantwoord zijn om daar grote wijzigingen in aan te brengen.

Gerard van Bolhuis, lid van de commissie, liet een PowerPoint presentatie zien, waarop iets zichtbaar was van de wijzigingen in het liturgisch centrum, zoals de architect die voorstelt. Er zou op de achterwand meer met kleur gewerkt moeten worden, het klankbord van de kansel zou verwijderd kunnen worden, en de trap weggewerkt achter een houten plaat. Ook zou er een projectiescherm moeten komen, om tijdens de diensten met een beamer te werken. Liedteksten en afbeeldingen kunnen dan geprojecteerd worden, iets dat vooral jeugd, die visueel is ingesteld, zal aanspreken.

[Deze presentatie is ook op onze website te zien: www.pkn-markelo.nl en klik dan op menu actualiteit]

In de pauze wordt er door de aanwezigen druk over deze zaken gesproken. Reacties zijn dat er toch wel niet meer jeugd zal komen door verandering van het interieur... Een lichtere preekstoel en ander licht, en wat meer kleur in de kerk lijkt een aantal aanwezigen wel goed. Ook wordt de suggestie gedaan om ter hoogte van de zijdeur een rij banken weg te halen, en die deur meer te gebruiken.

De kerkenraad neemt de reacties mee naar haar volgende vergadering...

Even wordt nog gesproken over de liederen in de dienst. Het liedboek moet hoofdbundel blijven, maar bezwaar tegen andere liederen is er niet.

In de rondvraag wordt gevraagd of er behoefte is aan een nieuwe gespreksgroep. Ook wordt opgemerkt dat het bij een zittende viering van het Avondmaal intiemer zou zijn, wanneer de predikant zonder geluidsversterking spreekt. (Kan nu nog niet, zonder microfoon horen de luisteraars thuis niets, het moet nu nog via de boxen. Straks met de nieuwe geluidsinstallatie kan het anders). De boekjes voor nieuw ingekomenen worden gemist. Er wordt op gewezen dat tegenwoordig ook veel informatie van de website is te halen.

Om ongeveer 22.00 uur sluit ds. Dijkstra de gemeenteavond. We kunnen terugzien op een zinvolle en goed bezochte gemeenteavond! (O.)

Diaconie

Ronald McDonald kinderfonds

Ieder jaar geeft de diaconie een donatie aan het Ronald McDonald kinderfonds. Onlangs hebben we een bedankbrief met een omschrijving van de activiteiten ontvangen, onderstaand treft u een samenvatting aan van deze brief:

Mede dankzij de bijdragen van particulieren, bedrijven en organisaties zijn wij in staat de bestaande Ronald McDonald huizen in stand te houden en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Zo is in 2006 de Ronald McDonald VU Kinderstad gerealiseerd op de bovenste verdieping van het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Het is een plek waar kinderen tot rust kunnen komen en kunnen spelen. Er komt onder andere een theater, infotheek en een Ajax-spelershome waar bijvoorbeeld een tafelvoetbalcompetitie kan worden gespeeld. Ook kunnen kinderen via een webcam de dieren volgen in Artis. In het 'spottersnest' bekijken ze de vliegtuigen van Schiphol en ontvangen tegelijkertijd de radargegevens. Een plek waar ze zich veilig voelen en samen

met hun broertjes en zusjes, ouders en familieleden tijd kunnen doorbrengen.

Dankzij het Ronald McDonald kinderfonds kan het hele gezin in een moeilijke periode toch dicht bij elkaar blijven.

De Diaconie heeft besloten om de collecte van 25 maart (doopdienst) te bestemmen voor het Ronald McDonald kinderfonds. We bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Jeugd- en Jongerenwerk

Donderdag 22 februari was Anet Noltus voor het laatst aanwezig bij ons als clubleiding.

We hebben dit feestje afgesloten met het bakken van appelflappen.

De kinderen waren ook nog creatief geweest voor Anet.

Namens alle clubleiding kreeg ze een leuk knutselboek zodat ze nu zelf thuis aan de slag kan.

We gaan haar erg missen als clubleiding.

Veel succes en we zien je nog wel een keer verschijnen!

JEUGDCLUB

6 TOT 9 JAAR



**Waar:
Hoe laat?**

Dienstgebouw
Van 18.30 uur
tot 19.30 uur
€ 0,75 per keer
Zie onderstaand
programma

**Onkosten:
Wanneer?**

**22 maart 2007
12 april 2007**

**Wat gaan we doen met Pasen
Een spiegel maken**

Groetjes Janet, Dewi, Els en Hettie

Je vriendje of vriendinnetje vindt het vast leuk om ook een keer met je mee te komen, want hoe meer zielen hoe meer.....

JEUGDCLUB

9 TOT 12 JAAR



**Waar:
Hoe laat?**

Dienstgebouw
Van 18.30 uur
tot 19.30 uur
€ 0,75 per keer
Zie onderstaand
programma

**Onkosten:
Wanneer?**

**22 maart 2007
12 april 2007**

**Servetringen
Creatief met bloemen**

Groetjes Margot, Joanne en Madieke



Zondagsschool

Op zondag 8 april a.s. is het weer PASEN. De Zondagsschool Markelo organiseert op eerste paasdag het PAASONTBIJT, waarbij iedereen van harte wordt uitgenodigd. Het paasontbijt begint om 9.00 uur in de grote zaal van het dienstgebouw.

Opgave vóór 5 april a.s. bij één van de onderstaande personen:

Hettie Hollander	362351
Alies ten Hove	363334
Wilma Kloots	361641

Graag ontmoeten wij U op ons Paasontbijt.

De leiding van de Zondagsschool

Gespreksgroepen

BEELDEN DIE RAKEN

Op dinsdagavond 20 maart komen we als gespreksgroep 'Rondom de Zonneweg' bij Annemieke Wassink op Wansink 25 om 20.15 uur bij elkaar. In verband met de Stille Week kort daarna willen we stil staan bij de gebeurtenissen in die periode, zoals ze zijn overgeleverd in de verschillende evangeliën. Wat heeft Jezus meegemaakt? Wat is er door de hoofden van zijn leerlingen heen gegaan? Wat heeft het ons te zeggen? Om het gesprek op gang te brengen heeft iedere deelnemer de opdracht gekregen om zich thuis af te vragen welk verhaal, gedicht, lied, schilderij, beeld, filmfragment of muziekstuk hem of haar weet te raken, tegen de achtergrond van Jezus' lijden en sterven. Het zou bijvoorbeeld een theater uitvoering kunnen zijn van Helmer Woudenberg, of een schilderij van Jezus aan het kruis met daaronder de woorden: 'Dit heb ik voor jou gedaan, wat doe jij?' Indien mogelijk nemen we mee, wat ons aanspreekt of steeds weer tot denken zet.

Algemeen

Verenigingsavond H.V.V.

Op donderdag 22 maart om 20.00 uur komen wij weer samen in het dienstgebouw voor de verenigingsavond.

Dan willen we samen stilstaan rond het lijdensverhaal en een paasviering beleven.

We gaan dan kijken naar de film: "HIOB", een film over lijden en verzoening gebaseerd op het bijbelboek Job.

De film is gemaakt in opdracht van de Joseph Wresinski Cultuurstichting.

De Joseph Wresinski Cultuurstichting heeft met deze filmproductie, "Cultuur als wapen tegen armoede" op het oog. We kwamen al eerder met deze stichting in aanraking tijdens onze avond in oktober. "Maria, moeder van altijd durende bijstand"

De film bestaat uit twee gedeelten:

In het eerste deel van de film volgen 4 mannen (de vier getuigen) Job op de voet wanneer hij aan het zwerven gaat. Zij zijn nabij zonder in te grijpen in zijn leven, zonder verklaringen en oplossingen aan te dragen.

De vier getuigen worden gespeeld door mannen die in uiterste armoede geboren zijn. Zij weten als geen ander wat het is om met een groot verdriet te moeten leven zonder dat de wereld daar een plaats voor inruimt. Toch valt de ooit zo hechte vriendschap uit elkaar en daarmee eindigt het eerste gedeelte.

In het tweede deel van de film is Job geheel aan zichzelf overgelaten. Hij slaat weer aan het dwalen en komt terecht in een stad van vandaag. We zien wat een man als Job, beroofd van al wat hij liefheeft, zou kunnen overkomen als hij in onze tijd had geleefd. Om de film niet te "verklappen" zeggen we liever niets over wat er precies gebeurt. Wat we wel kunnen zeggen is dat de grote vraag in dit gedeelte is: "Hoe ga je om met iemand die wel haast krankzinnig lijkt van verdriet"

Rond dit alles vullen we onze eigen liturgie in met veel samenzang en meditatie.

Ook voor deze avond heten we graag weer veel dames welkom.

Paasstukje maken.

Op dinsdag 27 maart krijgt u als leden weer de gelegenheid om een prachtig paasstukje te maken.

Natuurlijk weer op de locatie bij de fam. ten Hove.

Er is een morgen- en een middagsessie en daarover hoort u later meer.

Hartelijke groeten H.V.V



De Jongerenbijbel in de kerk.

Welke jongere leest tegenwoordig nog? En neem dan zo'n moeilijk en ingewikkeld boek als de Bijbel. Kun je in deze tijd nog wel verwachten van jongeren dat zij de Bijbel lezen en begrijpen?

'Natuurlijk!' vindt Nelleke de Rooter, jongerenwerker van het Nederlands Bijbelgenootschap. 'De Bijbel is nog steeds actueel en aansprekend. Hij staat vol met verhalen en thema's die vandaag de dag nog steeds 'hot' zijn. Er moet alleen wel iemand zijn die de jongeren een kijkje laat nemen in de Bijbel en de relevantie ervan voor vandaag aan de jongeren kan laten zien'.

Om daarbij te helpen heeft *The Quench*, powered by het NBG een programma gemaakt onder de naam 'Live to tell'. Er is **een pakket ontwikkeld voor jeugdkerken en jeugddiensten** waarin de boodschap uit de Bijbel zo herkenbaar en bijbelgetrouw mogelijk aan

de jongeren wordt voorgesteld. Dit pakket bestaat uit videoboodschappen van (nu nog) vier Bijbelfiguren. Deze bijbelfiguren zijn in een hedendaagse context verfilmd. De filmpjes kunnen in een speciale jeugd-dienst vertoond worden. Een NBG-spreker laat in een 'preekje' zien hoe het eeuwenoude verhaal voor jongeren nu nog steeds relevant is. In het programma is veel aandacht voor de Jongerenbijbel.

Een greep uit de thema's die aan bod komen:

- Identiteit; wie ben je als je helemaal stil wordt? Mirjam was 'het zusje van...'
- Wat als het nu eens allemaal niet klopt? Vanuit het perspectief van één van de Emmaüsgangers
- Bovennatuurlijk, ik zie ik zie wat jij niet ziet! Gehazi zag het eerst niet en later wel.

In de periode van september tot en met december 2006 heeft *The Quench* een tour gemaakt met het programma *Live to tell*. Naar aanleiding van de positieve reacties van jongeren en gemeenten wordt er nu een vervolgprogramma gemaakt. Een nieuwe *Live to Tell*-tour staat gepland van september 2007 tot juni 2008.

Voor meer informatie of boekingen kunt u contact opnemen met de afdeling *Operations* van het Nederlands Bijbelgenootschap, telefoon(023) 514 61 61 of stuur een e-mail naar info@thequench.nl



BIJBELLEESROOSTER

ma 12 mrt	1 Korintiërs 9:1-14	Ik ben een apostel!
di 13 mrt	1 Korintiërs 9:15-23	Vrij onder de wet
wo 14 mrt (Biddag)	1 Korintiërs 9:24-27	Ren!
do 15 mrt	1 Korintiërs 10:1-13	Voorbeeld
vr 16 mrt	1 Korintiërs 10:14-22	Afgodendienst
za 17 mrt	1 Korintiërs 10:23-11:1	Geen aanstoot
zo 18 mrt	Johannes 8:1-11	De eerste steen
ma 19 mrt	Johannes 8:12-20	Jezus getuigt
di 20 mrt	Johannes 8:21-36	De gezondene
wo 21 mrt	Johannes 8:37-47	Welke vader?
do 22 mrt	Johannes 8:48-59	Ik ken de Vader
vr 23 mrt	Jesaja 50:4-11	Vertrouw op de Heer
za 24 mrt	Jesaja 51:1-8	De Heer troost Sion
zo 25 mrt	Jesaja 51:9-16	Mijn volk ben jij
ma 26 mrt	Jesaja 51:17-23	De beker van de toorn weggenomen
di 27 mrt	Jesaja 52:1-6	Vrijgekocht
wo 28 mrt	Jesaja 52:7-12	Bericht van de vreugdebode
do 29 mrt	Jesaja 52:13-53:6	De lijdende dienaar
vr 30 mrt	Jesaja 53:7-12	De rechtvaardige dienaar
za 31 mrt	Johannes 12:1-11	Gezalfde
zo 1 apr Palmzondag	Johannes 12:12-19	Gezegend de koning
ma 2 apr	Johannes 12:20-26	Als de graankorrel sterft
di 3 apr	Johannes 12:27-36	Gekomen om te sterven
wo 4 apr	Johannes 12:37-50	Ongeloof
do 5 apr (Witte donderdag)	Johannes 13:1-30	Elkaar de voeten wassen

vr 6 apr (Goe vrijdag)	Lucas 23:26-56	Gekruisigd, gestorven en begraven
za 7 apr	Romeinen 6:3-11	Met Christus sterven en leven
zo 8 apr (1e paasdag)	Johannes 1:1-18	Mensgeworden woord
ma 9 apr (2e paasdag)	Johannes 20:1-10	Zien en geloven
di 10 apr	Johannes 20:11-18	Maria ziet de Heer
wo 11 apr	Hosea 6:1-3	Terug naar de Heer

Markelo's Kerk Koor

Het Markelo's Kerkkoor heeft op 8 januari jl. haar jaarvergadering gehouden. Twee bestuursleden namen afscheid als bestuurslid namelijk Mevr. D. Schreurs-Poliste en Dhr. H. Daggert. Beiden hebben zich jaren ingezet voor het koor, waarvoor onze dank.

Twee nieuwe bestuursleden zijn bereid gevonden om de taken op zich te nemen: namelijk Dhr.H. Jansen en Dhr. F. van Zwol.

De beide jubilarissen, die we in november bij ons 75 jarig jubileum gehuldigd hebben, Mevr. M. Sanderman-ten Hove (65 jaar lid) en Mevr. G. Voskamp-Wolthuis (40 jaar lid) waren natuurlijk ook aanwezig. Onze leden hebben vorig jaar december middels een enquête kunnen laten weten wat hun wensen en gedachten voor en over ons koor zijn.

Wij zijn druk bezig om te zien wat we wel en niet kunnen realiseren.

Na het zakelijke gedeelte was er een spreker: Dhr. Wiggers die verbonden is aan de Waardenborch als personeelsbegeleider. Deze heeft een boeiende uiteenzetting gehouden over het omgaan met kinderen c.q. kleinkinderen.

Tenslotte dit nog: zoals u wellicht heeft gezien vergrijst ons Kerkkoor. Graag zouden wij dan ook nieuwe koorleden willen begroeten zodat het koor nog vele jaren door kan gaan met zingen.

Aarzel niet maar kom gewoon vrijblijvend op een maandagavond binnen lopen in het dienstgebouw. We repeteren daar van 20.00 tot 22.00 uur.

Kom!!! en zing uw partijtje mee.

het Markelo's Kerk Koor

Protestantse Vrouwen Dienst

Voorjaars-ledenvergadering !!!

Aan alle dames van de Prot. Vrouwen Dienst, Graag willen we u alvast laten weten, dat deze bijeenkomst gehouden zal worden op dinsdag 24 april 2007 om 20.00 uur in het Dienstgebouw.

Door tijdige aankondiging in dit kerkblad hopen we dat u deze avond vrij wilt houden, zodat we met velen deze vergadering kunnen bijwonen.

Als gast hebben we ds. G.J. Bouwmeester uit Enschede gevraagd ons het een en ander te komen vertellen. Ds. Bouwmeester is o.a. geestelijk verzorger van verpleeghuis het Wiedenbroek te Haaksbergen. Begin april ontvangt u de officiële uitnodiging met meer informatie.

We hopen met elkaar op een goede avond.

Hartelijke groeten, Comm. Pr. Vr. Dienst



De 100 dagen zijn nog niet voorbij, maar denkt u er nog aan? Elke dag 15 cent en Kerk in Actie maakt er 60 cent van. Stuur het geld binnenkort naar giro 456 Kerk in Actie Utrecht onder vermelding van 15 cents-actie.

Eén van de projecten, die gefinancierd wordt door deze 15-cents-actie, is voor duurzame landbouw in Noord-Kameroen.

In het noorden van Kameroen is de Lutherse Kerk al jaren actief. Zij staat als kerk dicht bij de mensen. Daarom stemt zij haar werk ook af op de wensen van de lokale bevolking. De kerk is werkzaam in een gebied zo groot als Nederland en voert daar allerlei activiteiten uit op het gebied van duurzame landbouw en voedselzekerheid. Kerk in Actie ondersteunt dit werk.

Paasgroeten aan gevangenen.

Elk jaar sturen gemeenteleden van de Protestantse Kerk in Nederland een Paasgroet aan gevangenen.

Dit jaar is het thema:

“Christus - onze Gids in het doolhof”.

Het doolhof staat symbool voor het leven. Mensen dwalen en gaan soms op doodlopende wegen. Met Pasen vierden Christenen wereldwijd dat Christus is opgestaan uit de dood. Hij is onze Gids in het doolhof en nooit meer lopen wij verloren. Gedetineerden in de Koepelgevangenis in Breda hebben kaarten ontworpen op dit thema.



ZWO nodigt u uit om mee te doen aan deze actie. Wij willen deze gevangenen zo laten weten dat ze niet vergeten worden: *Er wordt voor hen gebeden.*

Waarom een Paasgroet?

Ieder mens mag de paasboodschap horen. Gevangenen kunnen terecht veroordeeld zijn, toch willen wij hen laten weten dat zij waardevolle mensen zijn in Christus' ogen. De mensenrechtenorganisaties willen wij bemoedigen in hun werk voor verdrukte mensen en groepen.

De kaarten worden om privacyredenen anoniem verzonden, toch willen we er graag een persoonlijke tint aan geven. Bijvoorbeeld door op uw kaart iets persoonlijks te schrijven: een bijbeltekst, die u zelf altijd bemoedigt, een gedicht dat u voor hem of haar heeft gemaakt of laat uw kind een tekening maken.

Uw Paasgroet laat een gevangene iets van de liefde van God zien.

De kaarten liggen op de tafel achter in de kerk, waar u ook een nadere toelichting vindt.

ZWO Markelo

Collecten:	CvK.	Diac.	Eindcollecten:
04 febr.			12,95 Zondags-
school Elsen			
04 febr.	23,45	23,45	67,70 Elsen.
CvK/Kerk			
04 febr.	30,51	30,50	83,20 Dorp.
CvK/Kerk			
11 febr.	53,12	53,12	167,20 Diaconie
18 febr.	54,90	54,90	90,40 Diaconie

Giften: 1 januari 2007 t/m 17 febr.2007:

CvK/Kerk: Kl.T. 10,00 / T-D. 10,00 / D-V. 10,00 / K-G. 10,00 / K. 10,20 / M. 10,00 / K-W. 10,00 / W. 50,00 / P-E. 10,00 / E. 5,00 / H. 20,00 / K-E. 7,00 / B. 10,00 / P-H. 10,00 / St. 255,00 /
Orgelfonds: A. 5,00 /
Bloemendienst: O. 5,00 / P. 5,00 /
Verjaardagfonds: S. 5,00 / S. 10,00 / W. 10,00 / K. 5,00 / K-K. 5,00 / E. 10,00 / B. 10,00 / W. 10,00 / H. 5,00 /
Geluid/CD/bandjes: R. 5,00 .
Diaconie: M. 10,00 / E. 20,00 /
Fruit: div. 10,00
Kalenders: div. 66,00
Bloemenfonds: W. 10,00 / A. 10,00 / S. 20,00 /

Waar?	ZALENVERHUUR
Voor al uw	Dienstgebouw
	Vergaderingen / Bijeenkomsten
	Workshops
Aantal	5 tot 150 personen
Info	Jeroen Noltus
	Tel. 363890
Email:	dienstgeb@pkn-markelo.nl

De kerk leeft

De PDC's Overijssel/Flevoland, Groningen/ Drenthe en Fryslân nodigen u van harte uit voor de conferentie “De kerk leeft”

Iedereen die in de gemeente werkt zal het belang van planmatig werken onderschrijven. Zonder dat de ambtsdragers en andere vrijwilligers zich er altijd van bewust zijn werken ze mee aan de opbouw van de gemeente in een maatschappij die snel verandert. Hoe reageren als kerk op die veranderingen? Met praktijkverhalen en in workshops willen we tijdens ‘de kerk leeft’ begaanbare wegen zoeken.

Doel van de dag:

We willen samen met u en vanuit herkenbare knelpunten nadenken over de kerk met toekomst, want ‘de kerk leeft’.

Doelgroep: Kerkenraadsleden en leden van werkgroepen gemeenteopbouw etc., belangstellende gemeenteleden.

Invulling:

- We denken aan 1 à 2 ervaringsverhalen door mensen uit de praktijk van het gemeentewerk. We willen met de sprekers in gesprek gaan en horen hoe zij het bewustwordingsproces in hun gemeente in gang hebben gezet.
- In de middagworkshops zal op knelpunten die we in het gemeenteopbouwproces tegen (kunnen) komen, ingegaan worden:
 - Voorganger van de toekomst
 - Van vaagheid naar profilering
 - Van organisatie naar organisme
 - Van monoloog naar dialoog

Datum: zaterdag 21 april 2007
Tijd: 10.00 – 15.30 uur (zaal vanaf 9.30 uur open)
Plaats: kerkelijk centrum Jeruzalemkerk, Molenweg 241, 8012 WG Zwolle
(Er is vrij parkeren en het is 10 min. lopen vanaf Centraal Station Zwolle)
Kosten: € 10,-; voor de lunch wordt gezorgd
Informatie: w.hendriks@pkn.nl
d.wams@pkn.nl
p.beintema@pkn.nl

Aanmelden kan tot 16 april bij:
Protestants Dienstencentrum Overijssel/ Flevoland
De Haarstraat 14
Postbus 3 8140 AA Heino
0572-346800 of: info.overijsselflevoland@pkn.nl

Woorden Vinden

Je had een goed gesprek en achteraf denk je: had ik op dát moment in het gesprek niet iets over mijn geloof willen vertellen? Een reactie die veel mensen vast herkennen. Je wilt graag iets van je geloof vertellen, maar wanneer doe je dat? Wil die ander dat wel? En hoe voer je een geloofsgesprek?

In de cursus Woorden Vinden bekijken we met elkaar de ingrediënten die een goed gesprek mogelijk kunnen maken: luisteren, het stellen van de juiste vragen, aanknopingspunten ontdekken, je eigen geloof verwoorden. Daarnaast kijken we naar de betekenis van bijbelse begrippen als vrijmoedigheid, nabijheid en ontspannenheid binnen een gesprek. We bekijken een concreet gesprek, oefenen en evalueren met elkaar, en kijken naar de betekenis van een gesprek in de weg naar het geloof die iemand kan gaan.

De beste leerschool voor een goed gesprek is de praktijk. In de cursus zitten daarom twee opdrachten om concreet het gesprek aan te gaan. Je moet dus wel een beetje lef hebben om de cursus te volgen!

Woorden Vinden biedt geen papiertje met de antwoorden, wel duidelijke handreikingen om de basis te leggen voor een goede ontmoeting.

Thema's:

- Luisteren als basis voor een goed gesprek en ontmoeting.
- Je eigen geloof leren verwoorden.
- Aanknopingspunten vinden voor een geloofsgesprek in het dagelijkse leven.
- Tot geloven komen is vaak een langdurig proces waarin begeleiding vruchtbaar kan zijn.

Voor wie: *gemeenteleden die samen met anderen willen leren het geloof voor te leven en door te geven.*

Wanneer: de dinsdagen 17, 24 april, 8 mei

Tijd: 19.45 uur koffie; start 20.00 uur en einde 22.00 uur.

Plaats: Ontmoetingskerk Galamalaan 35 Creil

Kosten € 7,50 (o.a. cursusmap)

Informatie: bij cursusleider: Wim Hendriks
(w.hendriks@pkn.nl 0572 - 346831)

Aanmelden: kan tot 12 april bij:

Protestants Dienstencentrum Overijssel/ Flevoland
De Haarstraat 14
Postbus 3 8140 AA Heino
0572-346800
Of: info.overijsselflevoland@pkn.nl

Pax Kinderhulp is op zoek....

Gastouders nodig voor vakantie Berlijnse jeugd

Alhoewel het nog maanden duurt voordat de zomervakantie aanbreekt, is Pax Kinderhulp nu alweer op zoek naar gastouders die de vakantie van zo'n 400 Berlijnse kinderen mogelijk willen maken.

In onze regio Twente/Salland hopen we 60 kinderen uit te kunnen nodigen in de periode vanaf 21 juli tot 10 augustus 2007.

Het gaat hier om kinderen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar. Voor deze kinderen, veelal afkomstig uit een moeilijke thuissituatie, is een vakantie bij een "gewoon" gezin vaak een lichtpunt in hun leven. Veel kinderen hebben het nodig om even uit de dagelijkse ellende weg te zijn. Deze kans krijgen ze tijdens een vakantie in Nederland. Daar ervaren zij dat het ook anders kan, in de warmte en veiligheid van een gezin; zo groeit hun vertrouwen in een betere toekomst.

Voor verdere informatie kunt u ook kijken op onze website: www.paxkinderhulp.nl.

Mocht uw belangstelling hiermee gewekt zijn, neemt u dan contact op met Erna Leunk (tel. 0547 36 25 15) of Edith Smit (tel. 0547 26 01 60). Zij zullen graag geheel vrijblijvend met u een afspraak maken om u verder te informeren.

Protestantse gemeente Markelo

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo
Kerkelijk bureau: 0547-361242
Buffet: 0547-363890 fax: 0547-276637

Redactie Markelo's kerkblad:

Ds. H. Overdijk, Pr. Beatrixstr. 1, tel. 361402
Ds. M. Dijkstra, Tolweg 3, tel. 361238
Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709
Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439
Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652

Het eerstvolgende nummer verschijnt op **10 april 2007**.

Inleveren kopij vóór vrijdag **30 maart 2007** liefst via Email:

kerkblad@pkn-markelo.nl

of op het kerkelijk bureau via een diskette.

Kerkenraad:

Praeses: Dhr. J. Hargeerds (Jan),
Scriba: Mevr. B.H. Weekhout-Wegereef
Taets van Amerongenstraat 25, tel. 362819

Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890

E-mail: dienstgeb@pkn-markelo.nl

Kerkelijk bureau openingstijden:

ma. 9-12 uur; wo. 9-12 uur; vr. 9-12 uur
adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242
email: kerkburo-markelo@hetnet.nl

Administratie:

Mevr. H.T. Aanstoot-Meijerink, tel. 363083

Betaalnummers College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente:

Postbank: 813891 - Rabobank: 34.07.01.153

Rekeningnummer Diaconie Protestantse Gemeente:

Rabobank: 34.07.00.327

Rekeningnummer Verjaardagfonds:

Postbank: 274790