



MARTINUSKERK

84e jaargang, nr 704 – mei 2007

Markelo's Kerkblad

Uitgave van de
Protestantse Gemeente van Markelo
internet: www.pkn-markelo.nl

EEN NUCHTERE GEEST

Leven was, voor onze voorouders, vaak een kwestie van *overleven*. Veel mensen leefden in armoede, en konden maar met moeite het meest noodzakelijke bij elkaar sprokkelen. Dikwijls wist men aan het begin van de week niet eens, of men aan het eind van die week wel voldoende voedsel voor de kinderen had...

Luxe was maar voor een heel kleine, bevoorrechte elite weggelegd, voor gewone mensen was het hard werken voor een karig bestaan... Leven was voor velen *overleven*... Maar nu, in het rijke westen, gaat het niet in de eerste plaats meer om overleven, het is veel meer een zaak van *beleven* geworden... Je moet toch eigenlijk wel van alles gedaan hebben, en overal geweest zijn, om een beetje mee te tellen. Dus doen we ook van alles, en zijn we overal al geweest... Je zou er verveeld en overprikeld van raken... Zo schijnen er bijvoorbeeld al basisscholen te zijn die het jaarlijkse schoolreisje hebben afgeschaft, omdat de kinderen overal tóch al zijn geweest! En worden de verjaarspartijtjes steeds luxer en extremer, vakantiebestemmingen trouwens ook... Leven is geworden tot *beleven*.

Dingen beleven, dingen ervaren, daar gaat het de moderne mens ook in geestelijk, ook in spiritueel opzicht om. Het traditioneel vormgegeven geloof wordt vaak als saai en weinig inspirerend ervaren. Aan een dorre kerkdienst beleeft men niet veel... Nee, het moet vermaak zijn, emotie, de vorm wordt belangrijker geacht dan de inhoud. Het reformatorische 'sola Scriptura,' alleen de Schrift, voldoet voor veel religieuze zoekers niet meer. De aantrekkingskracht van allerlei evangelische en charismatische groeperingen zit dunkt me ook in het feit dat daar meer op het 'gevoel' wordt gewerkt dan in de traditionele kerken. Men beroept zich in die kringen op de Geest. Maar zou die Geest 'zomaar' iets roepen? Is die Geest de 'aller individueelste expressie van de aller individueelste emotie'?

Wie de tijd neemt om de Pinksterpreek van Petrus (*Handelingen 2*) eens goed te lezen, die komt tot de ontdekking dat de apostel helemaal niet 'zomaar' iets uitkraamt. Heel zijn Pinksterpreek is een zorgvuldige exegetische van gedeelten uit de Psalmen en de Profeten. Geloof wordt niet geboren uit een willekeurige

inval, uit opgeklopte emotie of zorgvuldig geënceneerd enthousiasme... De Geest spreekt via de bijbel; geloven is de Schriften wikken en wegen. Niet op zoek gaan naar steeds weer nieuwe kick's en ervaringen, maar, (heel klassiek!) de weg der middelen gaan: leven in de omgang met de Schrift, leven in het ritme van zes dagen die gevolgd worden door die dag die anders is!

Geloven is niet altijd een 'topervaring', geloof wordt niet altijd even sterk beleefd. Wie het ophangt aan ervaring, wie meent te moeten geloven 'van piek naar piek', loopt het gevaar om, als er niets meer ervaren wordt, het geloof te verliezen... Ook al beleven wij niets aan ons geloof, al staat het onder druk, is de twijfel, of misschien zelfs de onverschilligheid, groot, tóch is er, ongeacht onze ervaringen, een God, die er als een liefdevolle Vader voor ons is. Toch is er de Heer, die uit de doden is opgestaan! Geloof is niet alleen subjectief, maar heeft ook een objectief gehalte, het heil

bestaat ook onafhankelijk van ons! *"De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons doorgront, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die Hem toebehoren."* [Romeinen 8: 26/27]

Dát is de nuchterheid van het Pinksterfeest!

H. Overdijk



Kerkraam Pinksteren

**Wilt u vervoer naar de kerk ?
zie: Autorijdienst**

Kerkdiensten

Donderdag 17 mei, Hemelvaart

9.00 uur ds. M. Dijkstra
collecte: diaconie en kerk

Zondag 20 mei

10.00 uur ds. M. Dijkstra
collecte: kerk

Vrijdag 25 mei, Anholtskamp

19.00 uur Zangavond: ds. H. Overdijk
collecte: diaconie

Zondag 27 mei, Pinksteren

10.00 uur ds. H. Overdijk
collecte: zending (kinderen in Cambodja)

Zondag 3 juni Doopdienst

10.00 uur ds. M. Dijkstra
collecte: kerk

Zondag 10 juni

10.00 uur **Dorp:** drs. E. Baggerman-van Popering
collecte: kerk
10:00 uur **Elsen:** ds. M. Dijkstra
collecte: kerk

OPPAS-KND-ZONDAGSSCHOOL-JEUGDKERK

Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas en kindernevendienst. In het dienstgebouw en in Stokkum is er gelijktijdig met de ochtenddienst zondagsschool voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Jeugdkerk is er op elke derde zondag van de maand voor tieners van 12 tot 16 jaar, eveneens in het dienstgebouw, aanvang 10.00 uur.

KOFFIE-INLOOP-MORGEN

Elke donderdagmorgen is in de "huiskamer van de kerk" gelegenheid om in het dienstgebouw een kop koffie te drinken. U bent van harte welkom.

BIJ DE DIENSTEN

Wat er deze periode uitspringt zijn de diensten met Hemelvaart (17 mei), Pinksteren (27 mei), de doopdienst (3 juni) en de buurtschapsdienst op 10 juni in Elsen. Op diezelfde dag kunnen we in het dorp luisteren naar wat onze voormalige leervicararis uit Geesteren ons te vertellen heeft, Eline Baggerman. Bij de laatste zangavond mochten we drie mensen begroeten, die er voor het eerst waren: een tijdelijke bewoonster van de Anholtskamp met twee van haar vriendinnen. Wie weet zijn het trendsetters en nemen trouwe bezoekers op 25 mei hún vrienden mee. Voor een uurtje zingen, bijpraten en bij ds. Overdijk vaak een korte sketch. Met Pinksteren is er van tevoren samenzang. De kleur in de kerk verandert van wit in rood, een kleur, die past bij het vuur van de Geest en het bloed van de martelaren. Het traliekruis verwijst naar de prijs, die sommigen voor hun geloof moeten betalen vanwege vervolging en gevangenschap.

Wie een kind wil laten dopen, heeft zich op te geven bij ds. Dijkstra

(tel. 361238 of martends@wanadoo.nl). MD

Wijk Noord

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3
telefonisch spreekuur:
di. t/m vrij. 9:00 – 9:30; 18:30 – 19:00 uur
tel. 361238; email: martends@wanadoo.nl
vrije dag: maandag

GEBOREN

Erik en Anita Leeftink van de Rijssenseweg 52a hebben ons een kaartje gestuurd van de geboorte van hun derde kind, dochter Anouk. Martijn en Judith hebben er een zusje bij. Op 26 april is ze geboren. Een dag later kon ik oma Leeftink feliciteren. Vijf dagen later kwam ik toevallig haar man tegen, die voor de vijfde keer opa was geworden. Nu de ouders nog! Langs deze weg willen we hun alvast van harte geluk wensen. Moge haar weg voorspoedig zijn. Moge ze in God een trouwe bondgenoot ervaren.

WIJ GEDENKEN

Op het eind van zijn krachten overleed op 13 april Jan Hendrik Krabbenbos aan een ongeneeslijke ziekte. In heel andere omstandigheden maakte ik in september 2002 voor het eerst met hem en zijn vrouw Dina Oosterkamp kennis, ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijk. Dat was op de boerderij, waar hij zijn leven lang had gewoond, 'n Steek aan de Luttekeveldweg 1. Daar was hij opgegroeid met zijn oudere zus Dieka. Hun moeder overleed, toen hij nog maar acht was. In Dina uit Elsen had hij een prima boerenmeid gevonden, met wie hij het bedrijf vakkundig voortzette. Hij had oog voor vee, hield van dieren en was een handelaar in hart en nieren. Hij was een man van de klok en trouw. De buurt en gemeenschap waren belangrijk voor hem. In verschillende besturen is hij actief geweest. Jan Hendrik was iemand, die geen kwaad uitdacht, of het moest kattenkwaad zijn. Met kinderen had hij schik. Zelf kregen ze één zoon. Omdat hun zoon een andere kant opging, stootten ze het melkvee af, maar hielden nog wel wat vee aan om te verhandelen. Op 18 april namen we van hem afscheid in het dienstgebouw, waarna de begrafenis volgde op de Markelose begraafplaats. Psalm 84 zegt dat de zwaluw een nest vindt bij Gods altaren. Zo zal voor hem een woning zijn bereid bij zijn hemelse Vader.

Het leven van Antonie Jansen eindigde op het Trivium in Hengelo. Daar stierf hij op 21 april in de leeftijd van 87 jaar. Voordat hij in het verpleeghuis was opgenomen, had hij enkele jaren vertoefd in de verzorging op Anholtskamp. In 2004 maakte ik kennis met hem, maar zijn werkelijke levensverhaal leerde ik pas kennen van zijn vijf dochters, toen we met elkaar de uitvaartdienst doornamen van 26 april. Eén kenmerk was me al wel bekend: zijn verlangen om vrij te zijn en zelf te bepalen waar hij kon staan en gaan. Anton trok zijn eigen plan, ongeacht wat anderen vonden. Hij is geboren in Gorssel, verhuisde als kind naar Westervliet, waar zijn ouders een molen met winkel en boerderij gaande hielden. Er moest voor acht kinderen brood op de plank komen, en zodra Anton oud genoeg was, mocht hij meehelpen. Het venten met

brood was niet aan hem besteed, want meer dan eens kwam hij niet tijdig terug, omdat planten, vogels en dieren zijn aandacht hadden getrokken. In de oorlog wist hij tijdens een transport te ontvluchten en een half jaar onder te duiken. Na zijn trouwen in 1947 met Heintje Ruesink uit Varssel onderhielden ze de boerderij op Vlier. In 1990 verhuisden ze naar de Beatrixstraat. Toen zij in 1993 overleed, zocht hij contact met zijn latere vriendin, Marie Beld, die eveneens alleen was komen te staan. In 2003 kwam ook zij te overlijden, waarna het snel bergafwaarts ging. Op het kerkhof in Markelo legden we zijn lichaam neer op de plek, waar de enige zwerfkei in een rij van identieke grafstenen het eigene van Anton markeert. We hebben stil gestaan bij woorden van Johannes over een steen, die ons geschonken wordt met een nieuwe naam. Met die verwachting hebben we hem los gelaten.

Op 25 april overleed Gerrit Johan Klein Teeselink, 67 jaar oud. Hij was echtgenoot van Janna Klein Teeselink – Harmsel. Gerrit was geruime tijd ziek, en wist dat hij niet meer beter worden kon. Hoewel hij lichamelijk steeds verder achteruit ging, en de pijn meer en meer toenam, bleef hij mentaal ongebroken. Een knokker, een man die zich er niet door deze ziekte onder liet krijgen, maar zelf de regie over zijn leven zoveel mogelijk vasthield. Dankzij de goede zorgen van zijn vrouw en zijn dochters kon hij tot het laatste toe thuis blijven, en daar ook zijn ogen voorgoed sluiten.

Gerrit kwam als tweejarige van Holten naar Elsen, waar zijn ouders een boerderij betrokken. Hij werkte aanvankelijk in de meelhandel, later als chauffeur in de wegenbouw en het grondverzet. Werk dat hij met grote plichtsbetrachting, en ook met veel plezier deed. Toen hij door een faillissement van het bedrijf als 58 jarige 'uit het werk' kwam, viel hem dat zwaar. Gelukkig was er thuis, en bij zijn beide dochters, genoeg te doen om bij te springen, zo vond hij weer een invulling van zijn tijd. Graag fietste hij met Janna en de laatste weken voor zijn sterven trok hij er nog met een scootmobiel op uit. Deze man, vader en opa zal gemist worden. We waren in de Martinuskerk rondom zijn lichaam bijeen, en begeleidden hem daarna naar zijn laatste rustplaats. "De liefde zal nooit vergaan," lezen we. In liefde zullen we de herinneringen aan deze mens koesteren, in liefde zullen de zijnen in hun hart bewaren wie hij voor hen was. We mogen deze mens ook bewaard weten in het hart van God. We wensen zijn vrouw, dochters, schoonzons en kleindochters veel sterkte toe. (O.)

GEPASSEERD?

In het vorige kerkblad nodigde ik uit om op het kerkelijk erf te komen en niet met een wijde boog erom heen te lopen. Omgekeerd geldt dat voor ons als gemeente: dat wij niet voorbij gaan aan anderen. Zeker in bepaalde omstandigheden hebben mensen daar behoefte aan. Soms ontvangen we een signaal, dat men zich gepasseerd voelt. Hoe zeggen we het hier: 'weerkomen', in onderscheid van langskomen. Van mijn kant uit probeer ik dat in te vullen, maar de vraag

is groter dan wat ik aankan. Laat dat duidelijk zijn. Bij nieuw ingekomen leden bijvoorbeeld is een eerste bezoek daarom uitbesteed aan de wijkouderling of pastorale medewerker. Tegelijkertijd zou ik het op prijs stellen, indien men het ons bericht, wanneer er wordt uitgezien naar aanloop, thuis, hetzij in het ziekenhuis. We beschikken niet over een zintuig, dat zulke behoeften registreert en het ziekenhuis geeft namen al lang niet meer door vanwege de bescherming van de privacy.

VIJF JAAR VOORBIJ: EEN PERSOONLIJKE BESCHOUWING

Op 5 mei 2002 ben ik hier bevestigd tot predikant. Inmiddels zijn er vijf jaar voorbij. Wat mij betreft mag er nog een zelfde termijn aan worden toegevoegd. Voor een groot deel heeft de huidige plek aan onze verwachtingen voldaan. Langzaam raak ik verder thuis in de gemeente. Om mensen hier te leren kennen, daar gaat tijd overheen, zeker in een zo grote gemeente als de onze met vaak slechts incidentele contacten. Bepaalde idealen blijven overeind, en zijn niet gerealiseerd, maar dat geldt ook voor mezelf. Daar is geduld bij nodig, en sommige dingen worden niet zo maar anders of blijven gewoon hetzelfde.

Kerkdiensten: eigen stijl en inhoud

In de kerkenraad zijn we op een positieve wijze bezig met de invulling van de kerkdiensten. Op dat vlak zou er wat mij betreft meer inbreng van andere liederen mogen komen, ten dele ook liederen, die voor kinderen herkenbaar zijn. Ik houd op zich van een wat losere sfeer, ook al zit ik tijdens een preek erg vast aan mijn verhaal. Gemoedelijkheid en herkenbaarheid zijn voor mij belangrijke zaken. In begrijpelijke taal spreken, niet anders dan in een normaal gesprek. Omdat deze bezinning in de kerkenraad deels over eigen inbreng gaat, heeft dat best spanning gebracht. De vraag spookt door je hoofd in hoeverre mijn wijze van preken en werken aanspreekt. Of mijn geloofsbeleving en interpretatie wel voldoende gehoor vindt, of mijn stijl van voorgaan wel aansluit? Aan de andere kant is de gemeente divers en zou het goed zijn, dat er in die zin ook een verschillende uitwerking bestaat van kerkelijke activiteiten. Dat een kerkenraad die verschillende geluiden vertegenwoordigt of ten minste ziet, en dat ook wij als predikanten verschillende lagen van de gemeente weten te dekken.

Volksaard en kerkelijkheid

Levenssituaties zijn overal gelijk. Mensen in het Noorden mogen een wat andere volksaard hebben dan hier in het Oosten, het hele spectrum aan gevoelens is aanwezig, bij de een misschien wat meer aan de oppervlakte dan bij de ander. Maar niets menselijks is ons vreemd, om het even of we nu hier wonen of wat hogerop. Wanneer het mogelijk is om daarbij het geloof in meer of mindere mate ter sprake te brengen, dan is heel wat bereikt. En over de kerk of God hoeft het niet per se te gaan. Gewoon een ontmoeting, een stukje aandacht, een uiting van belangstelling, een kort contact, dat is de basis, daar begint het mee. En daar draait het in wezen ook om, zo kun je het ook

nog weer benaderen. Maar daarbij vind je niet bij iedereen gehoor. Dat is overigens ook niet te verwachten, omdat mensen nu eenmaal verschillend zijn en het met de een beter klikt dan met de ander.

De vraag of iemand zal worden bezocht, staat in elk geval los van de mate van kerkelijke betrokkenheid. Dat soort afwegingen spelen geen rol, wanneer iemand bijvoorbeeld met ziekte te maken heeft gekregen, jarig is of een kind heeft ontvangen. Bij gewone mensen zonder poeha voel ik me vertrouwd. En wie iets ongewoons heeft, iets dat niet past in de standaard patronen, ook dat heeft zijn charme en spreekt me wel aan.

Vooruitblik

Los van mijn eigen beleving wil ik met schoolgaande kinderen en een werkende vrouw nog niet denken aan verhuizen. Verhuizen tijdens de middelbare schooltijd heeft vaak een negatief resultaat voor het schoolgaande kind. Toch kan er in vijf jaar tijd wel van alles veranderen, zodat een verhuizing wel dichterbij komt. Hoe de toekomst er uit komt te zien, blijft dus open. Maar hoe het ook gaat, ik zou bij een vertrek de tuin, de locatie en prachtige omgeving vast gaan missen. Zwerfkeien kun je meenemen, een tuin met omgeving niet. Dat zijn omstandigheden, die het wonen en werken hier zeer veraangenamen. Het zijn niet de belangrijkste factoren, maar ze tellen wel mee.

Met vriendelijke groet, ds. M. Dijkstra

Wijk Zuid

Predikant: ds. H. Overdijk, Pr. Beatrixstr. 1
telefonisch spreekuur:
ma. t/m vrij. 9:00 – 9:30; 18:30 – 19:00 uur
tel. 361402; email: hoeverdijk@home.nl
vrije dag: zaterdag

HUWELIJK

Voor Monique Paalman en Gerald Semmekrot is 25 mei 2007 een datum waarnaar ze al een hele tijd hebben toegeleefd... Op die dag hopen ze elkaar namelijk hun 'jawoord' te geven op de Dingspelerberg, om vanaf dat moment als man en vrouw samen het leven in te gaan. Gerald en Monique willen een zegen over hun huwelijk vragen in een oecumenische dienst in de Martinuskerk, aanvang 11.30 uur, waarin pastor Jansen en ondergetekende hopen voor te gaan. We willen hen, hun ouders en verdere familie, een heel mooie trouwdag wensen, en Gods zegen over hun trouwverbond.

WIJ GEDENKEN

Berendina Johanna Greven – Eertink overleed op 5 april, in de hoge leeftijd van 94 jaar. Zij was weduwe van Jan Willem Greven. Dina Eertink werd in Herike geboren, in een boerengezin. Na haar schooljaren was ze in betrekking en hielp ze thuis, tot ze in 1935 met Jan Willem Greven trouwde, en in Stokkum bij haar schoonfamilie in trouwde.

Veel werk heeft ze daar verzet, het mee werken op het bedrijf deed ze ook graag. Toen ze gezien haar leeftijd niet meer werken kon, bleef toch de belang-

stelling voor het reilen en zeilen van het bedrijf. Ze was ook iemand die met de tijd mee kon gaan, en besefte dat wie overleven wil met het bedrijf ook niet onder schaalvergroting en modernisering uit komt.

De laatste jaren van haar lange leven kreeg ze steeds meer zorg nodig. Die heeft ze thuis, van haar kinderen en kleinkinderen, en de laatste jaren met hulp van de thuiszorg, op voorbeeldige wijze gehad.

Plotseling, en zonder ziekbed werd ze van ons weggenomen. We herdachten Dina Greven tijdens een dienst in het Dienstgebouw, en gaven haar uit handen in het licht van de boodschap van Pasen. Jezus leeft, dat betekent dat zelfs de dood niet kan scheiden van de liefde van God. Deze troost wensen wij haar zoons, schoondochters, klein- en achterkleinkinderen toe, die nu met een heel lege plaats moeten leven.

Op 7 april, de zaterdag voor Pasen, overleed Gerrit Jan Nijkamp, echtgenoot van Dina Nijkamp - Elkink. Hij werd 90 jaar. Langzaam is het kaarsje van zijn levenslicht uit gegaan. De laatste jaren waren jaren van lichamelijke neergang, geestelijk bleef hij helder en bij de tijd. Veel zorg heeft hij gehad van zijn vrouw en schoondochter, die er met grote liefde en inzet voor gezorgd hebben dat hij tot het laatst toe thuis kon blijven, de laatste jaren met hulp van de thuiszorg.

Jan werd geboren op 'Hollenberg', tegenwoordig binnen de bebouwde kom van Markelo. Samen met Dina trouwde hij in bij een paar verre familieleden zonder kinderen, die wel wat versterking konden gebruiken. Hij was een rustige man, die het liefst in zijn eigen tempo aan het werk was. Een man van weinig woorden, die dan plots een heel rake opmerking kon maken.

Verstandelijk besef je, dat je dankbaar moet zijn, voor zo'n lang en voldragen leven. Toch zal hij erg gemist worden, vooral door zijn vrouw, na een huwelijk van 64 jaar.

We herdachten het leven van Jan Nijkamp tijdens een plechtigheid in het crematorium in Usselo, waarna we zijn lichaam uit handen moesten geven. Maar, met het Paasfeest net achter de rug, mogen we ook weten, dat er Eén is voor wie onze doden leven. In vertrouwen leggen wij Jan Nijkamp in zijn hand, mag dit zijn vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen ook tot troost zijn.

Ongeloof en ontzetting gonsden door Markelo, toen het afschuwelijke bericht rond ging, dat Ria Sligman op 10 april totaal onverwacht overleden is, nog maar 47 jaar oud. Zij was echtgenote van Hendrik Sligman, en moeder van Erik en Rianne. Hendrika Christina Sligman - Heuvelink werd in Warnsveld geboren; later verhuisde het gezin vanwege bedrijfsverplaatsing naar Laren.

Vanaf haar kinderjaren wilde Ria onderwijzeres worden. Na de middelbare school ging ze inderdaad naar de pedagogische academie, en haalde haar akte. Helaas in een tijd waarin in het onderwijs alleen maar ingekrompen en bezuinigd werd, zodat je er als nieuweling nauwelijks tussen kon komen. Ria vond werk op een boekhoudbureau en schooldde zich om, haar ac-

curatesse en heel goede geheugen kwamen haar goed van pas.

Het gezin kwam voor Ria op de eerste plaats, ze was een moeder die het huis tot een thuis kon maken. Kon lekker koken, was graag in de tuin, hielp de kinderen met hun huiswerk, deed de administratie en het computerwerk voor het bedrijf, werkte een paar dagen buitenshuis en was erg betrokken bij haar vader en haar broers in Laren. Wanneer zo'n jong leven zo abrupt afgebroken wordt, blijf je met veel vragen achter...

We waren met velen rond Ria bijeen tijdens een dienst in de Martinuskerk, en zochten zoekend en tastend naar woorden die in zulke momenten gezegd moeten worden. Ria's sterven is niet te bevatten, daar is ten diepste ook geen vrede mee te vinden... Toch moeten we ook haar loslaten in de wetenschap dat het Pasen is geweest, dat de Goede Herder zijn schapen voor gaat in het dal der schaduwen des doods. We bidden haar man, kinderen en verdere familie troost en kracht toe, om met deze afschuwelijke leegte te kunnen leven.

Toen Gerrit Johan Welmer begin maart te horen kreeg, dat er geen behandeling meer mogelijk was voor een kort daarvoor bij hem vastgestelde ziekte, legde hij zich daarbij neer. Het was met zijn 90 levensjaren en alles wat hij had kunnen doen, goed geweest. Op 20 april overleed hij in zijn woning aan de Dijkerhoekweg. Daar was hij na zijn trouwen met de knappe Hanna Klumpers in 1942 komen wonen, vanuit Lentfert aan de Kluunvenneweg. Daar had hij het boerenbedrijf van zijn schoonouders uitgebouwd en in de loop der jaren omgezet in een pluimveehouderij. Get Luuks was een ondernemend man, die met de tijd meeging. Hij hield van gezelligheid en wilde een goede sfeer niet laten bederven door problemen. Toch zijn er wel moeilijke periodes op zijn pad gekomen. De oudste van de zes kinderen was gehandicapt en overleed al op jongere leeftijd. Zijn eigen vrouw stierf in 1983 na een jaar van ziekte. Met een schoonzus, die al eerder weduwe was geworden, vond hij wel iemand terug, met wie hij nog veel samen op pad is geweest en van muziek en toneel heeft kunnen genieten. Een van de kinderen hield bij het afscheid op 25 april een verhaal over zijn leven. In de overdenking is Prediker aangehaald, dat weet heeft van God en aanspoort om de kansen te benutten, tot de levensadem teruggaat naar God. Bij het graf van zijn vrouw en dochter hebben we hem aan die bron van ons bestaan teruggegeven. MD

Op 25 april is overleden Sijtje van den Akker-van der Moor, Lochemseweg 28a te Markelo. De rouwdienst vond plaats op dinsdag 1 mei in de Martinuskerk, waarna aansluitend de begrafenis op de algemene begraafplaats te Markelo. Mevrouw van den Akker werd geboren op 9 oktober 1931 te Schellingwoude. Geboren en getogen op een boerderij, was ze van jongs af aan iemand die genoot van de natuur. Ze hield bijen en geiten, maakte honing en kaas, kweekte groenten en spon wol. En daarbij was ze bijzonder creatief met schilderen, wandkleden knopen en potten bakken. Vorig jaar, een dag voor haar verjaardag

kwam de diagnose: ongeneeslijk ziek. Op bewonderenswaardige wijze is zij de afgelopen maanden thuis door haar man verzorgd, bijgestaan door de kinderen en de mensen van de thuiszorg. Ze had, zo zei ze, een mooi leven gehad, maar jammer dat het niet wat langer mocht duren. We herinneren haar als een vrouw die rustig en kalm haar weg ging, ook op het laatste stukje van de levensweg. In de dienst zongen we onder meer "Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen God, onze Vader, want wij zijn van Hem" (Psalm 103). Vanuit dat geloof hebben we afscheid genomen. We wensen haar man, Thijs, met de kinderen en kleinkinderen de verbondenheid met de HEER en met elkaar toe! (ds B. de Graaf)

TENSLOTTE

We zijn 'onderweg' naar Pinksteren, naar de 'vijftigste dag,' naar de vervulling van het Paasfeest. Waar allerlei gebeurtenissen, ver weg en dichtbij, bij anderen en in ons eigen leven, ons toeroepen dat dood en neergang de machten zijn waar alles en iedereen onder moet buigen, daar verzekert de Pinkstergeest ons dat Jezus leeft!

Deze Geest is geen geest van extatisch gedweep en dom geraaskal, maar een Geest die ons de Schriften doet verstaan, en in het duister van ons bestaan het licht van Gods beloften over ons doet opgaan. Mag het wonder, dat ook wij aangesproken worden, ons op de Pinksterdag overkomen!

Met een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw,

H. Overdijk

Kerkenraad

UIT DE KERKENRAAD

- Bij de koffie beschuit met muisjes, omdat één van de ouderlingen opnieuw grootmoeder is geworden...
- Er is een aantal namen binnengekomen voor nieuwe ambtsdragers. De namen worden doorgenomen en er wordt afgesproken wie wie benaderen gaat. (Nieuwe namen zijn nog steeds van harte welkom!)
- De kerkenraad spreekt over hoe om te gaan met asielzoekers. Ds. Dijkstra heeft hier een notitie over geschreven. Van zijn hand vindt u e.e.a. over dit onderwerp in deze uitgave van het kerkblad.
- De kerkrentmeesters laten iets zien van hun plannen met het aulagedeelte van het Dienstgebouw. (O.)

Diaconie

AUTORIJDIENT

Vanuit de gemeente hebben wij het signaal gekregen om de mogelijkheden te onderzoeken betreffende het opzetten van een autorijdienst. De doelstelling van de autorijdienst is om gemeentelieden die zelfstandig niet naar de kerk kunnen door vrijwilligers van en naar de kerk te vervoeren.

Wij willen als diaconie graag meewerken om een autorijdienst op te zetten.

Echter, we willen eerst inventariseren of dit haalbaar is in Markelo. Daarom willen we graag weten hoeveel mensen er gebruik van zouden willen maken en of er genoeg vrijwilligers beschikbaar zijn om volgens een rooster de autorijdienst te vervullen.

Wij stellen ons voor dat u als vrijwilliger 1x per maand dienst hebt.

Zou u gebruik willen maken van de autorijdienst of wilt u zich als vrijwilliger beschikbaar stellen, neem dan contact op met één van onderstaande diakenen.

Dieka Holterman 362709

Benno Vedders 361489

Echtparenweek Overijssel/Flevoland in het F.D. Roosevelthuis

Ook in 2007 wordt er weer een vakantieweek voor echtparen uit Overijssel en Flevoland georganiseerd in het F.D. Roosevelthuis in Doorn. De week zal gehouden worden van 16 t/m 23 juni 2007. Deze week is bestemd voor echtparen waarvan één persoon of wel dagelijks thuis verzorgd wordt, of door zijn of haar lichamelijke beperking buitenshuis moet worden verzorgd (verpleeghuis). Door dit soort weken te houden wordt de mogelijkheid geboden om de hele week "samen" te zijn en voor diegene die nog samen wonen, de zorg voor de partner een week in handen van vrijwilligers te leggen. Het F.D. Roosevelthuis ligt in de prachtige bosrijke omgeving van de Utrechtse heuvelrug en is voorzien van de meest denkbare hulpmiddelen om de gasten te verzorgen. Tijdens deze week waarbij ongeveer 29 echtparen mee kunnen, zal er door de 24 vrijwilligers een gevarieerd programma in elkaar gezet worden. Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Edwin Velding, Valeriaan 32, 7443 KE Nijverdal

Kerkrentmeesters

De nieuwe geluidsinstallatie

Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad, maar de nieuwe geluidsinstallatie is klaar.

Door een gift en de Fancy Fairs is de aanschaf van de nieuwe geluidsinstallatie mogelijk geworden.

Wij (kerkrentmeesters) zijn er erg blij mee en hopen dat dat voor iedereen gaat gelden, dus voor de kerkgangers als ook voor de luisteraars via de kerkradio.



Maar zoals altijd zijn er aanloop perikelen, die we zo snel mogelijk willen verhelpen. Als u als hoorder uw opmerkingen aan ons bekend maakt, helpt u ons om de installatie optimaal te laten functioneren.

De gulle gever en de vele vrijwilligers van de Fancy Fairs hartelijk bedankt.

Verder worden de werkers Henk, Frits en Jan bedankt voor de vele uren werk.

De kerkrentmeesters.

Jeugd- en Jongerenwerk

JEUGDCLUB

6 TOT 9 JAAR



Waar:	Dienstgebouw
Hoe laat?	Van 18.30 uur tot 19.30 uur
Onkosten:	€ 0,75 per keer
Wanneer?	Zie onderstaand programma

24 mei 2007

Alweer de laatste avond van dit seizoen

Groetjes Janet, Dewi, Els en Hettie

Je vriendje of vriendinnetje vindt het vast leuk om ook een keer met je mee te komen, want hoe meer zielen hoe meer

JEUGDCLUB

9 TOT 12 JAAR



Waar:	Dienstgebouw
Hoe laat?	Van 18.30 uur tot 19.30 uur
Onkosten:	€ 0,75 per keer
Wanneer?	Zie onderstaand programma

24 mei 2007 De laatste avond van dit seizoen

Groetjes Margot, Joanne en Madieke



Zondagsschool

Het paasontbijt hebben we weer achter de rug. Met bijna 200 mensen hebben wij heerlijk ontbeten en een start gemaakt met het Pasen. De kinderen uit Elsen lieten ons zien wat Pasen inhoudt. Zij hadden een TV-omroep uitgenodigd die een speciaal TV-programma maakte rondom de gebruiken en gewoonten rondom Pasen. Zo waren er kinderen met een palmpasestok en was er een groepje jongens hout aan het verzamelen voor het paasvuur. Tot slot van de uitzending ging de verslaggever nog even langs bij de Zondagsschool en daar vertelde de

leidster net aan de kinderen wat Pasen nu echt betekende nl. dat Jezus leeft !!!

De volgende dienst waaraan de Zondagsschool haar medewerking zal verlenen is de gezinsdienst op zondag 24 juni. Tijdens deze dienst zullen we tevens afscheid nemen van de kinderen die de Zondagsschool of Kindernevendienst gaan verlaten. Noteert u deze dienst vast op de kalender want het belooft weer een bijzondere dienst te worden.

Tot dan!

TIEN JAAR KINDERNEVEDIENST

In mei is het tien jaar geleden dat in Markelo kindernevendienst is opgezet als alternatief voor de al lang bestaande zondagsschool. Het komt tegemoet aan de wens van ouders, die hun kinderen mee willen nemen naar de kerk zonder dat ze alles mee hoeven te maken. Het wordt beschouwd als een verlagen van de drempel tot kerkgang, indien kinderen er al vertrouwd mee zijn gemaakt in hun jeugd. Of dat in de praktijk ook echt verschil maakt, dat is de vraag. De deelname van tieners aan de dienst is sowieso heel gering.

Het vinden van leiding is een regelmatig terugkerend probleem, maar tot dusverre zijn we er steeds weer uit gekomen. En ook nu lijken er weer nieuwe mensen te zijn gevonden. De laatste jaren onbrak het wel aan een vaste contactpersoon, maar er is intussen wel meer structuur gekomen. Nieuwe mensen hebben nieuwe impulsen gegeven.

Op zich heeft kindernevendienst bestaansrecht, maar dan valt er nog wel wat te verbeteren. Want regelmatig beperkt de inbreng van kinderen zich tot het kroost van de aanwezige leiding. Soms is er helemaal geen kind. Dat is met name in de adventsperiode of de veertigdagentijd een verzwakking van het dan lopende project. Kortom: wil het een nieuw jubileum ingaan, dan mag de betrokkenheid nog wel sterker worden. Anders zet je de voortzetting op het spel, op zijn minst van een project, of je dat nu wilt of niet. Dat is mijn persoonlijke mening. Nog voor alle duidelijkheid: ik zie het verdwijnen van de kindernevendienst niet graag gebeuren! Integendeel, maar een opleving is welkom. In dat opzicht mag iedere geïnteresseerde ouder zichzelf de vraag voorleggen wat zijn of haar aandeel in dit verband kan zijn. MD

YMCA VAKANTIES

Help, ik moet naar een straffkamp.

In Amerikaanse films zie je het wel eens. Een kind heeft zich zo misdragen dat de ouders geen nadere uitweg zien: het moet als straf op kamp. Met het idee dat het daar opnieuw wordt opgevoed en zijn/haar lesje wel leert. Nou, als je denkt dat het er op ons kamp zo aan toe gaat, dan heb je het mis.

Heropvoeding?

Zomerkampen bestaan al heel lang en op de YMCA kampen wordt je niet heropgevoed, maar het is wel zo dat er regels zijn. Als je 24 uur per dag in een groep zit met hele verschillende mensen, merk je dat niet iedereen dezelfde normen en waarden heeft. Je leert dus rekening te houden met elkaar. Want we willen dat echt iedereen het naar zijn zin heeft.

De meeste tijd ben je bezig met actieve spellen, maffe verkleedpartijen, sportieve uitdagingen of creatieve knutselingen. Een team van enthousiaste en goed getrainde vrijwilligers verzint en begeleidt het programma. Samen maken jullie er een leuke, onvergetelijke tijd van.

O ja, er zijn ook kampen voor éénoudergezinnen met een spelprogramma voor de kinderen en vrije tijd voor de ouders.

Open dag

Op 2^e Pinksterdag (28 mei) is er een open dag. In Leusden en Kerkdriel kun je gratis eens meedoen en rondkijken of zo'n vakantie wat voor jou is.

Meer informatie?

Alle informatie is te vinden op www.ymca.nl/vakanties of stuur een mail voor informatie naar: vakanties@ymca.nl



"Werken" in een vakantiecamp in de USA?

Ben je 16 jaar of ouder en zou je wel eens als STAF meerdere weken in een internationaal zomerkamp voor kinderen van 6 t/m 15 jaar willen werken in de mooie natuur van North Carolina? Je kunt er ook nog een zakcent mee verdienen maar moet wel zelf de reis betalen. De kinderen en STAF komen voor een groot deel uit de USA maar ook uit Latijns Amerika, Europa, Azië en Afrika. Verder geldt dat je als navolger van Christus een voorbeeld wilt zijn voor de kinderen en dat je niet rookt (maakt niet uit wat) of alcoholhoudende drank gebruikt op het kamp. Ook moet je redelijk goed Engels spreken. Het is een unieke levenservaring!

Heb je interesse, kijk dan op: www.vineyardcamp.com of neem contact op met Frits van Zwol (tel. 0547 362652). (Ik heb er samen met mijn vrouw 3 maanden gewerkt en kan je er alles over vertellen.)

Algemeen

Hervormde Vrouwen Vereniging

Het seizoen 2006/2007 is formeel afgesloten met de verenigingsavond op donderdag 19 april, maar we willen toch nog even verslag doen van de afgelopen april-activiteiten.



Op dinsdag 17 april hadden we de workshop vogel-
maken en die avond is enthousiast ontvangen.
De vingers waren blauw van het spelden drukken,
maar....de resultaten waren de moeite waard. We
kunnen terugkijken op een gezellige middag.

Donderdag 19 april was onze laatste verenigings-
avond en het was weer een gezellige avond.

Diet Gerritsen (Fenna, van Jonge leu en oale grond)
was onze gast.

Voor de pauze stond de soap centraal. Na de pauze
bracht zij, onder begeleiding van de pianiste Berna-
dette van Agt liederen ten gehore van Willem Wil-
mink.



We leerden Fenna kennen als een gezellige, spon-
tane vrouw. (anders dus dan in de soap).
We kunnen terugkijken op een goede afsluiting van
dit seizoen.

Voor meer foto's van de april-activiteiten kunt u terecht op de
website van de kerk: www.pkn-markelo.nl

Als u dit bericht leest is het reisje van 8 mei naar het
schoenenmuseum in Waalwijk en een bezoek aan
de Beekse Bergen ook al achter de rug. Een verslag
van dit reisje is van harte welkom bij de redactie van
het kerkblad.....

In het nieuwe seizoen 2007/2008 beginnen we op
dinsdag 11 september met een fietstocht.

De startavond is gepland voor 27 september en in
het kerkblad van september zal vermeld worden wat
het programma voor die avond zal zijn.

info: Els Overdijk

FANCY FAIR commissie.

Voor de fancy fair 2007 zoeken wij mensen die mee
willen helpen om, in een rooster, de spullen die aan-
geboden worden op te halen. Het schema van opha-
len is de eerste en de derde vrijdagmiddag of zater-
dagochtend van de maand. Tussendoor wordt er niet
meer opgehaald.

De spullen die aangeboden worden, kunnen alleen
via één van de commissieleden ingeleverd worden.
Uitzondering zijn de boeken die bij het dienstgebouw
kunnen worden ingeleverd. Dit moet helaas om te
voorkomen dat we te veel spullen krijgen, die na af-
loop moeten worden afgevoerd tegen stortkosten.
Witgoed, kasten en bankstellen worden niet geac-
cepteerd.

**Er worden dringend mensen gezocht, die de
commissie willen komen versterken. Je kunt con-
tact opnemen met één van de commissieleden.**

De Fancy Fair vindt plaats de derde zaterdag van de
maand september (15 sept.) en het doel is de **ver-
lichting** van de kerk.

Commissieleden:

Dinie Bouwmeester tel. 364088

Henk Eggink tel. 363088

John Hofman tel. 362726

Ton Parie

Bram de Boer tel. 362259



Eerste Bijbel voor de zorg voor Balkenende

'Bij de huidige zorgvragen is het belangrijk de Bijbel
toegankelijk te maken. De noodzaak van spiritualiteit
in de zorg heb ik zelf ervaren tijdens mijn periode in
het ziekenhuis.'

Dat zei premier Jan Peter Balkenende toen hij het
eerste exemplaar ontving van de *Bijbel voor de zorg*.
Dr. Myriam Steemers-Van Winkoop, directeur van
Reliëf, een christelijke vereniging van zorgaanbie-
ders, overhandigde de bijbel op 7 februari in
Heerenveen.

Balkenende bracht verder naar voren dat het van be-
lang is om ook het levensbeschouwelijke perspectief
aandacht te geven in de zorg. 'Ik weet zeker dat u
veel mensen van dienst bent met deze uitgave', al-
dus de premier.

De Bijbel voor de zorg is bedoeld om iedereen in de
zorg te ondersteunen in levensvragen en bevat de
complete tekst van *De Nieuwe Bijbelvertaling* met
extra leeswijzers over vragen rond ziekte, lijden, ge-
nezing, kracht, hoop, leven en sterven .

Het is voor het eerst dat er in Nederland een bijbel
verschijnt die speciaal toegesneden is op de zorg-
sector. Door de voortschrijdende secularisatie ener-
zijds en de groeiende waardering voor spiritualiteit
anderzijds bestaat er behoefte aan teksten die een
positieve rol kunnen spelen in de zorgsituatie. Men-
sen weten niet altijd de weg meer in een bijbel, zodat
een uitvoering met duidelijke handvatten kan helpen
om mensen vanuit hun geestelijke vragen te ver-
staan.

De Bijbel voor de zorg is een samenwerkingsproduct
van het Nederlands Bijbelgenootschap en de vereni-
ging *Reliëf*.

Bijbel10daagse

De Bijbel10daagse vindt plaats van 26 oktober tot en
met 5 november en wordt georganiseerd door het
Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bij-

belstichting in samenwerking met diverse partners op kerkelijk en cultureel terrein.

De Nationale Bijbelzondag die op 28 oktober wordt gehouden heeft als motto *ThuisKomen*.

Dit geeft een bijzonder accent aan het thema van de Bijbel10daagse *De vreemdeling en de Bijbel*.

Net als andere jaren zal aan kerken en gemeenten en hun voorgangers gevraagd worden extra aandacht te besteden aan het bijbelwerk. Financiële steun wordt gevraagd voor het bijbelwerk in Oost Europa.

Werkgroep Markelo



BIJBELLEESROOSTER

ma 14 mei	Johannes 9:13-23	Argwaan bij de Farizeeën
di 15 mei	Johannes 9:24-38	Ziende blind
wo 16 mei	Psalm 47	Hoog is hij verheven
do 17 mei (Hemelvaartsdag)	Lucas 24:36-53	Opgenomen in de hemel
vr 18 mei	Psalm 27	U bent toch mijn schild?
za 19 mei	Johannes 17:1b-8	Sprekend zijn Vader
zo 20 mei	Johannes 17:9-19	Ik bid voor jullie
ma 21 mei	Johannes 17:20-26	Eenheid in liefde
di 22 mei	Handelingen 1:1-14	Jullie blijven niet alleen
wo 23 mei	Handelingen 1:15-26	Weer twaalf in getal
do 24 mei	Handelingen 2:1-13	Vreemd en toch verstaanbaar
vr 25 mei	Handelingen 2:14-28	Geestdriftige toespraak
za 26 mei	Handelingen 2:29-42	Getuigenis en opdracht
zo 27 mei (1e Pinksterdag)	Johannes 7:37-52	Is dit de Messias?
ma 28 mei (2e Pinksterdag)	Psalm 68:1-11	God maakt ruimte voor zijn volk
di 29 mei	Psalm 68:12-24	Onze God redt
wo 30 mei	Psalm 68:25-36	Erken Gods macht
do 31 mei	Joël 3:1-5 (=2:28-32)	Perspectief voor jong en oud
vr 1 juni	Joël 4:1-8 (=3:1-8)	Vergelding van Godswege
za 2 juni	Joël 4:9-21 (=3:9-21)	Dit is het einde!
zo 3 juni	Psalm 8 (Trinitatis)	Kwetsbaar, maar sterk
ma 4 juni	Jesaja 4:2-6	Weer veilig
di 5 juni	Jesaja 5:1-7	Diep teleurgesteld
wo 6 juni	Jesaja 5:8-24	Genot zonder God wreekt zich
do 7 juni	Jesaja 5:25-30	In woede ontbrand
vr 8 juni	Jesaja 6:1-13	Verwarrende opdracht
za 9 juni	Lucas 7:1-10	Jezus verbaast zich
zo 10 juni	Lucas 7:11-17	Ik zeg je: 'Sta op!'
ma 11 juni	Lucas 7:18-23	Vertel wat je hebt gezien
di 12 juni	Lucas 7:24-30	De kleinste wordt de grootste
wo 13 juni	Lucas 7:31-35	Je oordeel klaar hebben

REIS NAAR CSURGÓ

Tot 20 april kon men zich opgeven voor deelname aan de reis naar onze zustergemeente Csurgó in Hongarije. Omdat het groepje personen, dat zich had aangemeld te laag bleef, hebben we het helaas moeten afblazen. Van sommige belangstellenden vernamen we dat hun vakantieplannen niet meer konden worden veranderd, sinds we er in maart mee naar buiten kwamen. Ik schreef toen dat zij ons in 2006 hadden bezocht. In werkelijkheid was het al een jaar eerder. Zo snel gaat de tijd.

Gelet op de vroege start van de zomervakantie in 2008, hebben we een reis in gedachten aan het begin van de maand juli. Om mogelijke deelname te vergroten, willen we eind oktober 2007 een informatieve avond beleggen in het dienstgebouw. Dan kunnen we tevens de belangstelling peilen en horen naar welke periode de voorkeur uitgaat. Omdat er nog voldoende geld in kas is en de reis wordt uitgesteld, zien we af van een amaryllisbollenactie in het najaar van 2007. Overigens blijft dat geld grotendeels bestemd voor de gemeente in Hongarije en zouden de reiskosten voornamelijk door de deelnemers zelf moeten zijn betaald. Namens de commissie, MD



Zending, Werelddiakonaat
Ontwikkelingssamenwerking

PINKSTERCOLLECTE

De pinkstercollecte "Als de Geest kinderen vervult" is bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie. In Cambodja, een land dat geteisterd is door het vrese-



lijke Rode Khmer regime, leefden ouders en kinderen lange tijd van elkaar gescheiden. De kinderen van toen zijn de ouders van nu. Zij hebben niet geleerd om voor hun kinderen te zorgen. Veel kinderen groeien op in chaotische en getraumatiseerde thuissituaties.

Aan kinderen wordt bijbelonderwijs gegeven met behulp van toneelspel en poppenspel. De belangrijkste les die kinderen leren is dat ze in Gods ogen van waarde zijn. De verandering die de kinderen meemaken, straalt uit op de rest van het gezin.

De kinderen tussen de twaalf en achttien jaar komen wekelijks bij elkaar in aparte jongens- en meidengroepen. Ze discussiëren over o.a. een verantwoorde leefstijl op basis van bijbelse waarden. Naast deze persoonlijke ontwikkeling, zetten ze zich ook in voor anderen en leren ze wat samenleven is in gezin, familie en daar buiten.

Door de Heilige Geest veranderen mensen en dat komt ook hun omgeving ten goede. Door deze men-

sen werkt Gods Geest in Cambodja en keert langzaam de hoop terug in dit land dat zoveel te lijden heeft gehad.

Kerk in Actie vraagt om gebed en uw bijdrage voor dit zendingsprogramma.

15 Cents-actie

De actie "Help een kind met maar 15 cent per dag" helpt. Nu al steunt Kerk in Actie 6000 kinderen een jaar lang! We kunnen dus hun partners steunen bij projecten voor voedselzekerheid, schoon water en onderwijs. Hebt u het geld nog niet overgemaakt, wilt u dat dan doen op **giro 456 tnv. Kerk In Actie Utrecht?**



Denk met ons mee....

De ZWO-groep wil in de gemeente aandacht vragen voor de verre naaste. Dat gebeurt met informatie over projecten, met schrijfacties en op diverse andere manieren. Wij zoeken nog een enthousiast persoon om mee te denken hoe we in deze tijd ZWO vorm kunnen geven. Het kost echt niet zo veel tijd (éénmaal per maand een korte vergadering en wat contactmomenten om plannen te bespreken)

Wie helpt?

Informatie bij

Sjoke van Zwol, tel. 362652

Tineke Zomer, tel. 263233.

ZWO

CONTACT MET AZC

Een jaar geleden kwam er een verzoek binnen van een vrijwilligster van een kerk in Heerde om ons te ontfermen over een gezin, dat vanuit het asielzoekerscentrum te Wapenveld verhuisde naar het AZC Klompjan. Daarna kwamen vaker van dergelijke verzoeken. In de kerkenraad is dit reden geweest om ons te bezinnen op dit soort vragen. Ik ben me gaan oriënteren op wat er door andere kerken wordt gedaan op het AZC en wat voor situaties je tegen kunt komen. Met de coördinator van het vluchtelingenwerk is na de zomer contact geweest. Vijf adressen zijn bezocht in de periode van november tot februari dit jaar.

Besluit: passieve benadering

In april hebben we na beraad besloten om ons op een passieve wijze present te stellen op het AZC. Dat houdt in, dat we een folder willen neerleggen met wat algemene informatie over onze gemeente: de locatie van de kerk en van het dienstgebouw met openingstijden, de kerkdiensten op zondag en een contactadres. Wie het wil kan dan de weg tot ons vinden. Mocht er behoefte zijn aan bezoek, dan kan men dat dan kenbaar maken. Nu al is bekend dat sommigen zoiets op prijs stellen. Maar er zullen ook asielzoekers zijn, die niet nog eens hun verhaal willen doen. Overleven is het enige dat telt, in onzekerheid hoe hun toekomst eruit ziet.

Voorlopig lijkt het erop, dat het AZC tot 2010 open blijft, en er is zelfs sprake van een verzoek tot uitbreiding. Officieel is het een terugkeercentrum. Wie niet onder een pardonregeling valt, zal misschien terug moeten. Soms is een nieuwe procedure gestart op grond van medische redenen. In ons land aangeko-

men, kan spanning zijn tol hebben geëist, of een hart-aandoening zijn ontstaan. En zelfs als men terug zou moeten, kan de wachttijd lang zijn voor het daadwerkelijk zover komt.

Bij de benadering van asielzoekers is het niet aan ons om te beoordelen of ze recht hebben om hier te blijven en of het vluchtverhaal klopt. Er is sowieso terughoudendheid te betrachten in het vragen naar de achtergrond van hun vertrek uit het land van herkomst. Die landen zijn bijvoorbeeld Afghanistan, Azerbeidzjan, Irak, Iran of Syrië. De een is moslim, de ander christen. Voor eventueel contact hoeft dat er niet toe te doen. Evangelisatie staat niet centraal maar het eventueel bieden van een luisterend oor, nabijheid, meeleven en afleiding. Van vrijwilligers vraagt het een stuk inlevingsvermogen in hun cultuur en situatie, betrokkenheid, maar ook voldoende afstand om niet helemaal op te gaan in hun lot en ook op tijd 'nee' te kunnen zeggen. Bij volwassenen is er soms sprake van een gebrekkige beheersing van het Nederlands, jongeren spreken het meestal vloeiend.

Vrijwilligers gevraagd

Met alle beperkingen die we hebben, zoeken we als kerk naar mensen, die bereid zijn om een of meer adressen te bezoeken. Waar we niet kunnen beantwoorden aan een eventueel verzoek, is altijd nog door te verwijzen naar andere kerken, zoals de kerk in Elsen zelf, waar iedere zondag kerkdiensten zijn, clubwerk wordt geboden en contacten bestaan met zo'n 20-25 adressen. Wie voelt er wel voor om bezoekwerk te doen? Dan kunt u contact met ons opnemen, ook indien u nog vragen of opmerkingen heeft. MD

Protestantse gemeente Markelo (www.pkn-markelo.nl)

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo

Kerkelijk bureau: 0547-361242

Buffet: 0547-363890 fax: 0547-276637

Redactie Markelo's kerkblad:

Ds. H. Overdijk, Pr. Beatrixstr. 1, tel. 361402

Ds. M. Dijkstra, Tolweg 3, tel. 361238

Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709

Mevr. B. Noteboom, Goorsegeweg 45, tel. 361439

Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652

Het eerstvolgende nummer verschijnt op **11 juni 2007**.

Inleveren kopij vóór vrijdag **1 juni 2007** liefst via

Email: kerkblad@pkn-markelo.nl

Kerkenraad:

Praeses: Dhr. J. Hargeerds (Jan),

Scriba: Mevr. B.H. Weekhout-Wegereef

Taets van Amerongenstraat 25, tel. 362819

Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890

E-mail: dienstgeb@pkn-markelo.nl

Kerkelijk bureau openingstijden:

ma. 9-12 uur; wo. 9-12 uur; vr. 9-12 uur

adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242

email: kerkburo-markelo@hetnet.nl

Administratie:

Mevr. H.T. Aanstoot-Meijerink, tel. 363083

Betaalnummers College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente:

Postbank: 813891 - Rabobank: 34.07.01.153

Rekeningnummer Diaconie Protestantse Gemeente:

Rabobank: 34.07.00.327

Rekeningnummer Verjaardagfonds:

Postbank: 274790