

MARTINUSKERK

84^e jaargang, nr 705 – juni, 2007

Markelo's Kerkblad

Uitgave van de
Protestantse Gemeente van Markelo

internet: www.pkn-markelo.nl

VIER GANZEN OP DE GROND, VIJF IN DE LUCHT

Toen Ary Braakman nog de pastorie bewoonde aan de Tolweg, had hij er ganzen in de achtertuin. In die tijd hoorde de strook grond achter het erf van de buurvrouw er ook nog bij. Nog voor wij hier kwamen te wonen, is dat gedeelte door de kerk verkocht. Inmiddels lopen daar weer ganzen rond, brandganzen om precies te zijn. Ze houden niet alleen het gras kort, ze schrikken ook potentiële inbrekers af. Omdat ze beginnen te gakken, zodra er iemand naderbij komt.

Op een morgen in mei leek het raak. Een gegak van je welste. Het was echter al licht geworden, zodat het niet zo waarschijnlijk was, dat hier nog een dief op pad was. Nieuwsgierig trok ik de gordijnen open. Wat bleek? Een koppel van vijf soortgenoten vloog rondjes boven het terrein. Ze waren door hun aanwezigheid aangetrokken en probeerden ze nu mee te krijgen. Helaas voor de vier: ze waren gekortwiekt. Buiten sloeg ik dit schouwspel met twee van onze kinderen gade tot het na een tijdje voorbij was. De vijf bleven weg.

'Wat zielig'. 'En waarom gaan ze niet mee? Waarom blijven ze daar?' Op deze reacties mocht ik als ouder ingaan. De eerste keer dat ik het zelf meemaakte, gaf het een lichte ontroering. Wat sneu is het dan, dat zulke huisganzen in hun vrijheid worden beperkt. Maar wat mooi, dat ze elkaar opzoeken. Dat ze op die manier een groep willen vormen. Samen kunnen ze zich beter verdedigen. Samen redden ze het beter. En is het niet een prachtig gezicht op het eind van het jaar, wanneer grote groepen ganzen in een V-vorm achter hun leider aanvliegen, om naar zuidelijker streken te trekken? Overigens houden de zachte winters al een groot deel hier. En boeren zullen met minder enthousiasme op vluchten ganzen reageren, vanwege de schade aan het gras en opkomend graan.

Van de ganzen naar onszelf

Wie gaat er bij ons op verkenning uit, wanneer we sommigen missen? Je kunt zo iets meemaken bij de kerk, maar evengoed bij een sportvereniging. Als er bijvoorbeeld op tennis een tijd lang iemand wegblijft, die anders altijd van de partij is, wordt er dan geïnformeerd of er wat aan de hand is? Of speelt ieder voor

zich en doet eentje meer of minder er niet toe? Hoe meer er sprake is van een groep, des te meer zou je mogen verwachten, dat we elkaar niet uit het oog verliezen. Des te meer geldt dat voor een kerkelijke gemeenschap.

Wat voor gevoel zou het geven, wanneer niemand wat van zich laat horen, als je door omstandigheden niet



meer komt? Soms heeft een afwezigheid te maken met heel wat anders dan een persoonlijke situatie. Dan speelt bijvoorbeeld een rol, dat er iets wordt gemist in de kerk, dat er onvoldoende herkenning is in kerkelijke activiteiten. Bij anderen zal het meer iets zijn van het gevoel van vrijheid, dat men koestert. Je niet willen binden, je niet laten kortwieken als een gans op een boenerf. Terwijl je in een relatie met God uiteindelijk vrijer bent dan zonder. Maar dan kom ik op een ander spoor dan waar het me nu om gaat: interesse tonen voor wegblijvers.

Dat vraagt wel alertheid, want anders ontgaat het je gemakkelijk. Maar wie het bemerkt, mag bij zichzelf te rade gaan: wordt het tijd voor een telefoontje of spontaan bezoek? Kan ik eens bij anderen mijn licht opsteken of zij meer weten? Positieve aandacht doet een mens goed. Dat roert. MD

Themadienst in Kösterskoele
8 juli 10:00 uur

Kerkdiensten

zondag 17 juni

10.00 uur ds. H. Overdijk, Heilig Avondmaal,
zittende viering
collecte: diaconie en kerk – missionair werk

zondag 24 juni

10.00 uur ds. H. Overdijk, gezinsdienst
collecte: kerk

vrijdag 29 juni, Anholtskamp

19.00 uur ds. M. Dijkstra, zangavond
collecte: diaconie

zondag 1 juli

10.00 uur **Martinuskerk**,
mw. B. Beuving – Dannenberg
10.00 uur **Stokkum**,
ds. M. Dijkstra
collecte: kerk

zondag 8 juli

10.00 uur Kusterskoele, mw. ds. J. Huetink
collecte: kerk

zondag 15 juli

10.00 uur ds. H. Overdijk
collecte: diaconie

BIJ DE DIENSTEN

Op zondag 17 juni kunnen we als gemeente het Heilig Avondmaal vieren, deze keer in een zittende viering, met als voorganger ds. Overdijk.

Een aantal kinderen neemt afscheid van de zondagsschool en de kindernevendienst. In een gezinsdienst op 24 juni willen we daar aandacht aan besteden. Ds. Overdijk zal in deze dienst voorgaan.

De volgende zangavond staat voor vrijdag 29 juni op het programma, samen met ds. Dijkstra kan weer gezongen worden in de grote zaal van de Anholtskamp. Van harte welkom!

Op 1 juli gaat in de Martinuskerk een vertrouwde en gewaardeerde gastvoorganger voor, mw. Beuving, pastoraal werkster in de Open Hof in Rijssen. Tegelijkertijd is er een buurtdienst in Stokkum, waarin ds. Dijkstra hoopt voor te gaan.

Een week later kunnen we elkaar, bij goed weer, ontmoeten in de Kusterskoele. Mw. ds. Huetink, niet onbekend in Markelo, is dan onze voorganger. Bij slecht weer zal de dienst in de Martinuskerk gehouden worden. Deze zondag is ook de eerste 'recreatiezondag'. Dat betekent dat tot en met zondag 19 augustus na de diensten gelegenheid is om samen koffie te drinken. Zowel gemeenteleden al gasten zijn van harte welkom bij de koffie! (O.)

Wijk Noord

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3
telefonisch spreekuur:
di. t/m vrij. 9:00 – 9:30; 18:30 – 19:00 uur
tel. 361238; email: martends@wanadoo.nl
vrije dag: maandag

GEBOREN

Drie maanden te vroeg geboren, een maand te laat vermeld, dat is wat er met Henrik Harm Lennart is gebeurd. Al zal dit kleine manneke met geen van beide zitten. Hij is er, en mag er zijn. Niet alleen voor zijn doen, - hij woog toch maar een kilo, ook al was hij slechts 6 maanden oud -, maar ook van Godswege. Op 29 maart is hij in het ziekenhuis in Utrecht geboren. Als zoon van Henrik en Miranda Vruwink, Ovinksweg 8. Net als bij zijn oudere zus Carmen is de zorg intensiever dan normaal, de verwondering om dit kleine wonder is er niet minder om. We gunnen hem dan ook deze plek in het kerkblad en willen de ouders nogmaals feliciteren, dat is geluk (felicitas) toewensen. Zoiets is niet de gewoonste zaak van de wereld, zoals ze op erve Stegeman uit ondervinding weten. Des te meer willen we hun Gods zegen toewensen. Voor nu: dat Lennart spoedig het Deventer ziekenhuis (daar is hij naartoe gebracht) mag verlaten en thuis komen. Opdat Carmen er een speelkameraadje bij heeft en hij de boerderij onveilig kan maken.

Bram Arend zag op 23 mei het daglicht. Hij is het zontje van Arend en Natasja Elkink en het broertje van Stein en Tim. Van harte gefeliciteerd. Moge Bram de nabijheid van God ervaren in zijn leven. Niets is er dat ons van Hem kan scheiden. Van ouders wordt volgens een bewoording in het nieuwe dienstboek bij de doop gevraagd om hun kind op te voeden in de geest van het evangelie van Jezus Christus en het in liefde trouw te blijven, welke weg het ook zal gaan. Dat is zeker geen geringe taak, maar je bent als ouder tegelijk ook een kind, dat om troost en bescherming weg mag kruipen onder de vleugels van de Heer.

OVERLEDEN

Garrtjen Derksken (Gerritje) Kremers-Onijs is op maandag 21 mei rustig ingeslapen, 85 jaar oud. Ze was getrouwd met Johan Kremers uit Diepenheim. Zelf kwam ze van een boerderij in Diepenheimse Broek. Haar enige broer was een 15 jaar ouder. Toen hij trouwde zou diens vrouw in de opvoeding helpen, nadat moeder Onijs al jong was komen te overlijden. Gerritje bleef thuis totdat ze haar liefde vond en in 1942 in het huwelijk trad. Geschrokken van bommen, kwam hun dochter vervroegd ter wereld. Na de oorlog verhuisden ze naar een woning aan de Schipbeek. Ze kregen nog een zoon. Haar man werkte bij een Goorse textieldrukkerij, wat zijn longen geen goed heeft gedaan. Gerritje zelf beschikte over een sterk lichaam en een duidelijke eigen wil. Dat bleek nog maar eens, toen ze in 2006 moest revalideren van een scheur in de heup. Hoewel de arts haar weer gezond verklaarde, weigerde ze ook maar één stap te zetten. Vanaf de jaren '60 hebben ze op diverse adressen in Die-

penheim gewoond. Fietsen was hun lust en leven. Ze genoten van de vele vakanties in en buiten Nederland. Toen haar man in 2001 overleed, was een verhuizing naar de Anholtskamp nodig. In Markelo moest ze wennen, maar ze klaagde niet en was met weinig tevreden. Op 26 mei hebben we in het crematorium te Usselo afscheid genomen van een lieve vrouw. Moge ze rusten in vrede.

UIT KINDERMOND GEHOORD

Rondom Hemelvaart zullen de ouders hun kind, een dochter van drie, iets hebben verteld over dit feest. Wat er in het brein van haar is omgegaan, doet de volgende uitspraak uit haar mond vermoeden, op een moment dat oma naar de kerk zal gaan: 'God is in de kerk en de Here Jezus in de Hema'. Of bedoelde ze toch de hemel, maar kon ze dit woord nog niet goed uitspreken?

GESLAAGD OF TOCH GEZAKT?

Het zijn vaak spannende dagen, vlak voor de uitslag van een examen. Hoor je bij de gelukkigen, of moet je iets overnieuw doen? Kun je aan een vervolgopleiding beginnen? Kun je straks gaan solliciteren? Soms weet je niet welke kant je precies uit wilt. Dat kan al invloed hebben op de periode op school. In ieder geval wens ik alle scholieren veel succes toe en hulp bij het maken van een keuze, die bij je past. Bij het zoeken van je weg, kun je ook bij God te rade gaan. Dan mag je hopen en verwachten, dat Hij je een goede kant op wijst.

Met vriendelijke groet, ds. M. Dijkstra

Wijk Zuid

Predikant: ds. H. Overdijk, Pr. Beatrixstr. 1
telefonisch spreekuur:
ma. t/m vrij. 9:00 – 9:30; 18:30 – 19:00 uur
tel. 361402; email: hoverdijk@home.nl
vrije dag: zaterdag

GEBOREN

*“Zo klein, nog onbekend
en toch al zo bijzonder
dit kind door Hem gekend
uniek ontluikend wonder!”*

Deze woorden staan op het kaartje waarmee Jeroen en Anet Noltus (en natuurlijk ook Thomas, Matthijs en Naomi) ons vertellen dat hun zoon en broertje Joas Hendrik is geboren. Joas is op 6 mei geboren. We willen ons kostersgezin, en allen die met hen verbonden zijn, van harte feliciteren, en wensen hen Gods zegen toe. “Dit kind door Hem gekend” – we hopen dat Joas ook omgekeerd Hem zal leren kennen.

WIJ GEDENKEN

Na een periode van afnemende gezondheid overleed op 12 mei, toch nog onverwacht, Gerrit Hendrik Bomans, in de leeftijd van 83 jaar. Hendrik Bomans werd aan de Stokkumerweg geboren, als jongste in het gezin, achter twee oudere zussen. Zijn

geboorteplek bleef hij altijd trouw, zijn vrouw Hanna trouwde in 1946 bij haar schoonfamilie in. Hendrik was, misschien ook wel door de omstandigheden, een echt familiemens.

Het grootste deel van zijn arbeidzaam leven werkte hij in de textiel in Goor. Het einde van de textielindustrie mee moeten maken viel hem zwaar. Hij was een harde werker, die zijn ploegendienst combineerde met het boerenbedrijf thuis. Toch kon hij ook genieten van de mooie dingen in het leven, van dagjes uit met het gezin, en later van vakantie.

Een hersenbloeding veranderde zijn leven, en dat van zijn naasten, radicaal. Na een lange periode in het ziekenhuis was duidelijk dat hij niet meer naar huis terug zou kunnen. Bijna vier jaar werd hij verpleegd in St. Elisabeth in Delden, gelukkig kon hij gedurende het grootste deel van die periode enkele keren in de week een middag thuis komen. Moedig heeft hij deze zware tijd gedragen, en met grote trouw hebben zijn vrouw en zijn zoon met diens gezin hem trouw bezocht en er voor gezorgd dat hij regelmatig thuis kon komen. Zo zijn er ook van deze laatste periode goede dingen geweest en mooie herinneringen.

“Er wordt een aards lichaam gezaaid, er wordt een geestelijk lichaam opgewekt.” Het geloof weet dat de dood niet het laatste is... We wensen zijn vrouw, zoon en schoondochter en kleinkinderen veel kracht toe, om met de lege plek te kunnen leven.



Hij dacht al weer aan fietsen, maar toen het hart het in het ziekenhuis begaf, werd de thuiskomst anders dan gehoopt. Op 20 mei overleed Gerrit Teela, op de leeftijd van 85 jaar. Zijn vrouw, Gerritje Teela-Pinkert, blijft alleen achter op de Kloppertstraat. In 1948 hadden ze elkaar ontdekt tijdens het uitgaansleven in Goor. Hij als boerenjongen van de Twikkelerweg (nu Driebelterweg), zij een boerenmeid van de andere kant van Stokkum. In 1950 trouwden ze en zetten de door zijn ouders gepachte boerderij voort. Hij was echter meer een man van techniek dan van het boerenleven. Dankzij een ondernemende geest was hij reeds begonnen met een opleiding in de metaal. Het leverde hem een korte periode bij de waterzuivering op, waar hij om gezondheidsredenen bij wegging. In de jaren '60 startten ze een camping. Veel zaken werden daar door hemzelf opgebouwd. In 1989 moesten ze deze noodgedwongen van de hand doen, waarna ze naar het dorp verhuisden. Daar maakte hij nog een schuur, waar hij verder kon prutsen en van alles herstelde, dat anderen ter reparatie inbrachten. Dat hij met de tijd meeging, bleek uit zijn interesse voor de computer. Hij dook de digitale snelweg op en leerde foto's bewerken. Hij had moeite met zijn verder achteruitgaande gezondheid. Zijn zelfstandigheid verliezen, leek hem

erg. Zo ver is het niet meer gekomen. Naast een vrouw, laat hij twee dochters en een zoon na, met aanhang, kleinkinderen en achterkleinkind. Hun oudste zoon was al kort na de geboorte overleden. Op 25 mei vond de crematieplechtigheid plaats in het crematorium te Usselo. Moge zijn nagedachtenis tot zegen zijn, ziende op God aan wie alle leven toebehoort. MD

TENSLOTTE

'Ga je weg?' wordt me soms op de man af gevraagd. De 'hoorders' uit een andere gemeente zijn niet onopgemerkt gebleven, bovendien had ik de kerkenraad ook verteld dat ze zouden komen. Niet dat ik bewust bezig was, om een andere gemeente te zoeken, maar soms komen dingen ongevraagd op je weg. Het heeft er toe geleid dat de eerste contacten inderdaad uitgediept worden, en we serieus in gesprek zijn. Maar de vraag 'ga je weg?' kan ik op dit moment nog niet beantwoorden, alle mogelijkheden liggen nog open.

Met een hartelijke groet,
Ook van mijn vrouw,

H. Overdijk

Kerkenraad

- Het lijkt gewoonte te worden: ook deze vergadering beschuit met muisjes bij de koffie, omdat ons kostersgezin werd uitgebreid met een zoon!
- De kerkdiensten van de afgelopen periode werden geëvalueerd, en er werd gesproken over nieuwe ambtsdragers. Een aantal mensen is gepolst, helaas gaf een aantal aan niet beschikbaar te zijn voor het ambt. Gelukkig waren er ook positieve geluiden!
- Kerkenraadsleden en leden van de pastorale teams zal gevraagd worden zich beschikbaar te willen stellen als gastheer/gastvrouw tijdens de donderdagmorgens in de zomerperiode waarop de kerk open is voor ontmoeting, bezichtiging en gesprek.
- Het nieuwe seizoen nadert met rasse schreden. Er wordt een commissie samengesteld om de startzondag voor te bereiden. (O.)

Diaconie

Vakantieweek Roosevelthuis

Met ons tweeën mochten we weer deelnemen aan de "Twenteweek" in Doorn. en met alle dagen volop zon! Zaterdagavond na de maaltijd een gezellig kennismakingsspel. Zondag de kerkdienst met als voorganger G. Voortman - Refers.

Maandag een knutseldag, 's avonds bingo en de volgende dag een uitstapje met een rondvaart in de Rotterdamse haven. De dag daarna maakten we kleine uitstapjes naar o.a. Spakenburg, Tin-museum, oude ambachten of winkelen in Zeist. 's Avonds het optreden van een cabaretgroep uit Borne.

Donderdag maakten we kleine uitstapjes en 's avonds een 'bonte avond' voor en door gasten en vrijwilligers. Vrijdag een kerkdienst met avondmaal en om 5 uur een feestelijk diner. 's Avonds hadden we een optreden van Reggestad muzikanten uit Goor.

Zaterdag moesten we weer afscheid nemen. Het was voor ieder een goede en gezellige verwen week.

Ook de lunch en het ontbijt waren zeer goed verzorgd. We hebben bijzonder genoten.

Dieka Nijland en Hanna Oonk.

Kerkrentmeesters

Jeugd- en Jongerenwerk

JEUGDCLUB

Allereerst willen wij Jeroen, Anet, Thomas, Matthijs en Naomi van harte feliciteren met de geboorte van hun zoon en broertje Joas.

Wij wensen hun veel geluk en gezondheid toe.



6 TOT 9 JAAR

Op donderdagavond 24 mei 2007 was het alweer de laatste avond van de Jeugdclub. De jongste groep had een vossenjacht als buitenactiviteit en we troffen het voortreffelijk met het mooie weer. We moesten al zoekend naar vossen naar de

Markelose berg lopen. Sommige vossen waren erg goed verstopt. De opdrachten die we moesten doen, waren niet allemaal even gemakkelijk, zoals tekenen met een bril op, het voelen van voorwerpen, een skippybalrace, lopen met een lepel in je mond met daarop een aardappel en zo waren er nog meer spelletjes en opdrachten. Onderweg werd ons nog van alles aangeboden, wat natuurlijk erg lekker was.



Voor meer foto's kunt U kijken op de website:

www.pkn-markelo.nl.

We willen iedereen bedanken die ons mee heeft geholpen met het organiseren en helpen van deze gezellige activiteit.

De Jeugdclub begint weer op donderdagavond 27 september 2007 om 19.30 uur in het dienstgebouw. De data en het programma komen in het kerkblad van september.

Namens de leiding wensen wij iedereen een fijne vakantie toe en wij hopen iedereen weer te mogen begroeten op 27 september 2007.

Groetjes Els, Janet, Dewi en Hettie



9 TOT 12 JAAR

De laatste clubavond

Deze avond zijn we met z'n allen naar de speeltuin aan de schoolstraat gegaan.

Hier hebben we verhalenbingo gedaan, de spanning was om te snijden.

Iedereen heeft daarbij een leuk prijsje gewonnen.

Tussendoor hebben we iets gedronken en iets lekkers gehad. Daarna hebben we het kapstokspel gedaan, dit was erg leuk.

In het gebouw hebben we afgesloten met een lekker ijsje.

Het was een gezellige avond.

Hopelijk tot in het nieuwe seizoen.

Margot, Madieke en Joanne



Zondagsschool

Nu het zondagsschool seizoen 2006/2007 al weer bijna is afgelopen willen we iedereen zo langzamerhand een fijne vakantie toewensen, maar

eerst hebben we het afscheid van de kinderen die dit seizoen voor het laatst de zondagsschool of de kindernevendienst hebben bezocht en nu naar het voortgezet onderwijs gaan. Dat gaat gebeuren op zondag 24 juni in de gezinsdienst. Wat er allemaal gaat gebeuren in die dienst is nog een geheim maar jullie zijn allemaal van harte welkom.

Commissie Thema Diensten

Op 8 juli 2007 staat er weer een Themadienst op het programma. De Commissie Themadiensten organiseert samen met ds. Huetink een openlucht dienst.

Het thema van de dienst is: 'Tussen Hemel en Aarde'. Medewerking wordt verleend door het Markelose Gospelkoor 'Enjoy' onder leiding van Joke Franken.

De dienst vangt aan om 10.00 uur en zal bij mooi weer plaats vinden in het openlucht theater 'de Kösters Koele' te Markelo. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de Martinuskerk te Markelo.

Vanzelfsprekend is iedereen van harte welkom op 8 juli in de Kösters Koele.

Algemeen



Info-berichten

Door het Nederlands Bijbel Genootschap worden periodiek aan leden van de werkgroep en belangstellenden de z.g. Info-berichten digitaal toegezonden.

Onderstaand vindt u een samenvatting van de recent uitgegeven Info-berichten.

Voor informatie betreffende de uitgebreide versie gelieve u contact op te nemen met de voorzitter van de werkgroep, mevr. D. Rozendom-Goorhuis

tel. 362171.

Samenvatting:

- NBG en KBS komen met actietips voor de Bijbel10daagse

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Katholieke Bijbelstichting (KBS) komen met een speciale brochure met 15 basisideeën voor invulling van de Bijbel10daagse in gemeenten en parochies.

- Uitgave: Ballingen, burenen en buitenlanders

Op 1 september verschijnt *Ballingen, burenen en buitenlanders*. Dit boek bevat elf bijbelfragmenten over een vreemdeling of over het vreemdelingschap.

- Nieuw buitenlandproject NBG: Baboesjka (Oost-Europa)

In september start het nieuwe buitenlandproject van het Nederlands Bijbelgenootschap onder de naam *Baboesjka*. Aandacht wordt gevraagd voor bijbelwerk in Oost-Europa.

- Papiersnippers (over de website:

www.rondomdebijbel.nl)

Een 'snipper papyrus' klinkt interessant. Ook papyrus is eigenlijk 'oud papier'. Maar in dit geval is het zó oud dat het mede daardoor bijzonder waardevol is geworden.

- Rainbow Bible Award (ontwerpwedstrijd website)

De Rainbow Bible Award van het Nederlands Bijbelgenootschap zal tijdens de Bijbel10daagse in oktober voor de derde keer worden uitgereikt aan de ontwerper van de beste nieuwe bijbelwebsite die de bekendheid van de Bijbel op internet vergroot.

Aan deelnemers wordt gevraagd een site te ontwerpen bij het thema van de Bijbel10daagse 2007 *De*

vreemdeling en de Bijbel, in het bijzonder het bijbelboek Ruth.

- Uitgave: Ontmoeting

Ontmoeting is een nieuw boekje met als ondertitel *50 mogelijkheden voor inspiratie*. Het thema *Ontmoeting* wordt belicht in gebeden, gedichten, liederen, korte overdenkingen en prachtig beeldmateriaal.

- NBG en NCRV lanceren filmwedstrijd

NBG en NCRV blazen het project *Caught on Tape* nieuw leven in door samen te werken.

Caught on Tape daagt jongeren uit om een verhaal uit de Bijbel te verfilmen in deze tijd.

- Symposium over Tanach

Op 19 september is er een speciaal symposium ter gelegenheid van het verschijnen van de eerste complete Hebreeuwse Bijbel (Tanach) mét Nederlandse vertaling sinds 1868.

Het symposium vindt plaats op 19 september 2007 in de Universiteitsbibliotheek op de Universiteitscampus 'De Uithof' te Utrecht

U kunt zich opgeven via luce-crc@uvt.nl of (030) 253 21 49.

- Officiële erkenning Nepalees Bijbelgenootschap

Dit voorjaar ontving het Nepalees Bijbelgenootschap officiële erkenning van de Nepalese autoriteiten en kreeg het de officiële bedrijfsregistratie.

- Happy house, opvangcentrum voor kinderen in Mexico

Het Mexicaans Bijbelgenootschap ondersteunt in het komende jaar een aantal bijzondere projecten in het kader van het programma 'Hoop voor kinderen uit risicogroepen'.

Werkgroep Markelo



BIJBELLESROOSTER

ma 11 juni	Lucas 7:18-23	Vertel wat je hebt gezien
di 12 juni	Lucas 7:24-30	De kleinste wordt de grootste
wo 13 juni	Lucas 7:31-35	Je oordeel klaar hebben
do 14 juni	Lucas 7:36-50	De mate van liefde telt
vr 15 juni	Job 32:1-10	De mening van de jongste
za 16 juni	Job 32:11-22	Opgekropte gevoelens
zo 17 juni	Job 33:1-7	Klaar voor een eerlijk oordeel
ma 18 juni	Job 33:8-33	God antwoordt wél!
di 19 juni	Job 34:1-15	Terechte vergelding
wo 20 juni	Job 34:16-37	Het oordeel van God is juist
do 21 juni	Job 35:1-16	Geef je zonde nou toe
vr 22 juni	Lucas 8:1-8	Open je oren om te horen
za 23 juni	Lucas 8:9-15	Wat is de betekenis?
zo 24 juni	Lucas 8:16-21	Luister goed!
ma 25 juni	Lucas 8:22-25	Waar is jullie geloof?
di 26 juni	Lucas 8:26-39	Door demonen bezeten
wo 27 juni	Lucas 8:40-48	Slechts een aanraking
do 28 juni	Lucas 8:49-56	'Meisje, sta op!'

vr 29 juni	Lucas 9:1-9	Zonder proviand op weg
za 30 juni	Lucas 9:10-17	Voedsel voor allen
zo 1 juli	Lucas 9:18-27	Alles of niets
ma 2 juli	Lucas 9:28-36	Bijzondere ervaring
di 3 juli	Lucas 9:37-43a	Geestuitdrijving
wo 4 juli	Lucas 9:43b-50	De kleinste is groot
do 5 juli	Lucas 9:51-62	Volledige toewijding
vr 6 juli	Lucas 10:1-16	Twee aan twee op pad
za 7 juli	Lucas 10:17-24	God zij de eer
zo 8 juli	Job 36:1-14	Laat je vermanen
ma 9 juli	Job 36:15-33	God is zoveel groter dan jou
di 10 juli	Job 37:1-13	Niet te bevatten
wo 11 juli	Job 37:14-24	Heb oog voor Gods wonderen

60 jarig huwelijksfeest echtpaar Slomp-Heijink

Op 13 juni 2007 is het 60 jaar geleden dat ons vroegere kostersechtpaar Slomp in het huwelijk is getreden.

Namens de kerkenraad feliciteren wij hen alvast hartelijk met deze bijzondere dag.

Wij hopen dat het voor hen, samen met de kinderen en de kleinkinderen een stralende dag mag worden en wensen hen Gods zegen toe.

Onlangs heeft de heer Slomp nog enige tijd in het ziekenhuis gelegen, maar hij is gelukkig weer thuis.

Het echtpaar Slomp woont momenteel aan de Burg. de Meesterlaan 2, 7475 EM in Markelo. R.C.

FANCY FAIR/ROMMELMARKT

Op zaterdag 15 september houden we weer een rommelmarkt / fancy fair, maar we hebben dringend aanvulling nodig in de organisatie van deze activiteit. We zijn maar met een klein aantal mensen om deze kar te trekken. Met ingang van volgend jaar stoppen enkele leden er mee en willen we dit festijn in de toekomst door laten gaan dan is versterking nodig. Informatie kun je krijgen bij de commissieleden.

Boeken, CD en DVD kunnen worden ingeleverd in het dienstgebouw bij Jeroen Noltus.

Spullen voor de Fancy Fair en de veiling, daar moet je voor bellen naar een van de commissieleden (zie onderaan).

Spullen ophalen wordt alleen op de 1^{ste} en de 3^{de} vrijdagmiddag of zaterdagochtend gedaan.

Het doel dit jaar is de verlichting in de kerk.

De verlichting voldoet niet aan deze tijd (energie verbruik), de kaarslampen zijn haast niet meer te verkrijgen of extreem duur. Het aanlichten van het orgel is een wens en de bediening van het licht makkelijker maken, dus in de kerk brengen. Reden te over om dit doel te kiezen.

Commissieleden:

- Dinie Bouwmeester tel. 364088
- John Hofmantel tel. 362726
- Henk Eggink tel. 363088
- Ton Parie
- Bram de Boer tel. 362259



Collecte Missionair Werk

Tijdens de collecte van 17 juni staat de kennismaking met het christelijk geloof centraal. Steeds meer mensen tonen (opnieuw) interesse in het christelijk geloof. Dat ze daarbij op zondag niet direct over de drempel van de kerkdeuren heen stappen is niet zo verwonderlijk. De taal die in de vieringen gesproken wordt, is een taal waarmee je 'vertrouwd' moet zijn. En als ze een keer komen kijken, is het wel even wennen aan onze rituelen en gebruiken.

Hoe maak je deze mensen wegwijs?

En hoe wordt die kennismaking aangenaam en zelfs verrassend?

Kerk in Actie maakt materiaal waarmee mensen de weg kunnen vinden in de denkwereld en de gebruiken binnen de protestants-christelijke traditie.

Kerk en Energie: Groen licht

De Protestantse Kerk in Nederland roept haar leden op om over te stappen op groene energie. De kerkenraad kreeg daar een brief over van synodescriba Bas Plaisier. De Protestantse Kerk wil concreet bijdragen aan het Klimaatplan van ICCO en Kerk in Actie en de strijd tegen ongewenste klimaatverandering.

Er is een overeenkomst gesloten met Greenchoice. Voor elke overstap naar groene energie via de kerk geeft Greenchoice voor elke kWh een kwart cent aan klimaatprojecten van Kerk in Actie en ICCO.

Er ligt een folder in de kerk en in het dienstgebouw.



Geweldige opbrengst oud Nederlands- en buitenlands geld.

De afgelopen vier jaar hebben veel kerken, ook in Markelo, oud Nederlands en buitenlands geld ingezameld voor de projecten van Kerk in Actie.

Het schijnbaar waardeloze geld bleek een totale waarde te hebben van € 143.419,-.

Via de Nederlandsche Bank kregen we € 118.180,- voor de Nederlandse guldens. Via diverse kanalen werd oud Nederlands en buitenlands geld afgezet. De totale opbrengst hiervan bedraagt: € 25.239,-.

Wat een geweldig bedrag, waar we heel veel mee kunnen doen! We bedanken u heel hartelijk voor uw inzet.



Banknummer ZWO

Geloven is een levensstijl, net als geven.

Als je meer bezit dan nodig is, dan heb je de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid daar iets goeds mee te doen.

U kunt uw geld inzetten voor goede doelen. Misschien durft u dat nog niet meteen want je weet maar nooit wat er nog kan gebeuren, maar ook dan kunt u uw geld inzetten voor één of meerdere goede doelen.

Voor de giften aan de acties van ZWO kunt u deze bankrekening gebruiken: **Rabobank 34.07.08.441 ten name van ZWO Markelo.**

Vermeld eventueel de bestemming.

ZWO Markelo

Giften Bloemendienst

Mw Z.O. € 5 / Hr S. € 5 / Mw B.O. € 5 / fam S. € 20 / Hr N. € 10 / Hr M. € 10

Collecten:

	CvK.	Diac.	Eindcollecten:
01-04	47,51	47,51	124,20 Kerken in Actie
05-04	26,00	26,00	44,50 Diaconie
06-04	43,40		Diac. Anholtskamp
08-04	227,60		Paasontbijt
08-04	129,50	129,50	370,00 Paascollecte
15-04	39,31	39,31	109,30 Diaconie
22-04	64,93	64,93	173,20 CvK/Kerk
27-04	54,45		Diac. Anoltskamp
29-04	43,74	43,74	119,35 Diaconie
06-05	53,05	53,05	136,00 CvK/Kerk
13-05	33,08	33,07	84,50 Diaconie
17-05	21,80	21,80	44,10 Diaconie en CvK/Kerk
20-05	57,34	57,34	123,00 CvK/Kerk

ZALENVERHUUR	
Waar?	Dienstgebouw
Voor al uw	Vergaderingen / Bijeenkomsten
	Workshops
Aantal	5 tot 150 personen
Info	Jeroen Noltus
	Tel. 363890
Email:	dienstgeb@pkn-markelo.nl

Protestantse gemeente Markelo (www.pkn-markelo.nl)

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo

Kerkelijk bureau: 0547-361242

Buffet: 0547-363890 fax: 0547-276637

Redactie Markelo's kerkblad:

Ds. H. Overdijk, Pr. Beatrixstr. 1, tel. 361402

Ds. M. Dijkstra, Tolweg 3, tel. 361238

Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709

Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439

Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652

Het eerstvolgende nummer verschijnt op **9 juli 2007**.

Inleveren kopij vóór vrijdag **29 juni 2007** liefst via

Email: kerkblad@pkn-markelo.nl

Kerkenraad:

Praeses: Dhr. J. Hargeerds (Jan),

Scriba: Mevr. B.H. Weekhout-Wegereef
Taets van Amerongenstraat 25, tel. 362819

Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890
E-mail: dienstgeb@pkn-markelo.nl

Kerkelijk bureau openingstijden:

ma. 9-12 uur; wo. 9-12 uur; vr. 9-12 uur

adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242

email: kerkburo-markelo@hetnet.nl

Administratie:

Mevr. H.T. Aanstoot-Meijerink, tel. 363083

**Betaalnummers College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente:**

Postbank: 813891 - Rabobank: 34.07.01.153

Rekeningnummer Diaconie Protestantse Gemeente:

Rabobank: 34.07.00.327

Rekeningnummer Verjaardagfonds:

Postbank: 274790