

MARTINUSKERK

83e jaargang, nr 696 – september 2006

Markelo's Kerkblad

Uitgave van de
Protestantse Gemeente van Markelo

SCHATPLICHTIG

Over geloof wordt vaak gesproken in termen van een persoonlijke relatie. De bijbel vertelt ons immers over een God die een 'persoonachtig' wezen is. Gelovigen zien God niet als een onpersoonlijke macht of een beginsel, maar spreken over Hem in aan het persoonsbegrip ontleende beelden, bijvoorbeeld als een Vader of een Herder. Bidden tot een onpersoonlijk 'iets' heeft geen zin, wie bidt doet dat vanuit de vooronderstelling, vanuit de verwachting dat er geluisterd wordt, dat we niet alleen maar in het gebed 'therapeutisch' ons verhaal 'aan onszelf' vertellen en moeilijkheden zo op een rijtje krijgen, opgelucht raken en nieuw perspectief zien, maar dat er een persoonlijke macht van liefde is, die ons bidden hoort... Dat is tenminste de grondovertuiging van Christenen van alle eeuwen, en wie deze vooronderstelling loslaat plaatst zich enigszins buiten de traditie van geloof en kerk.



Toch heeft het christelijk geloofsgoed ook op een andere manier invloed op mensen. Naast de persoonlijke relatie die gelovigen ervaren, is het christelijk geloof van geweldige invloed geweest op onze cultuur. Er wordt in sommige kringen weliswaar denigrerend over kerk en geloof gedaan, toch is het christendom één van de geestelijke wortels waarop zaken als vrijheid, mensenrechten, democratie, wetenschap en welvaart gegrond zijn... Als wij in Europa waren blijven hangen bij het heidense geloof van onze Germaanse voorouders, dan had de Westerse wereld er waarschijnlijk heel anders uitgezien! (Wie aan deze uitspraak twijfelt

moet zich het Duitse Rijk van Adolf Hitler en trawanten even voor de geest halen...)

Het christelijk geloofsgoed is echter niet de enige wortel van onze Europese waarden. Wat we geworden zijn, zijn we niet alleen geworden door het christelijk geloof. We hebben ook veel te danken aan de vrije Griekse geest en aan het oude Rome. Niet dat de godsdiensten van Hellas en Rome aan de vorming van de Westerse geest hebben bijgedragen, maar democratie is een uitvinding uit Athene, en de Griekse filosofie heeft een basis voor ons denken gelegd... Een vrije wereld waarin wetenschap en techniek tot ontwikkeling konden komen, danken wij mede aan het Griekse denken.

Van de Romeinse beschaving hebben we niet zozeer creativiteit en speelse filosofie ontvangen, maar het idee van een geordende, en door juridische regels beschermde maatschappij als erfenis gekregen. Naast het christelijk geloof zijn dus de vrije Griekse geest en de ordentelijk georganiseerde Romeinse erflaters van onze Westerse samenleving. Wij zijn dus als het ware schatplichtig aan Jeruzalem, aan Athene en aan Rome. Daar liggen de wortels, de uitgangspunten, de beginselen van onze cultuur. En die wortels, alle drie, kunnen we niet ongestraft veronachtzamen of negeren.

Wil Europa ook voor onze kinderen en kleinkinderen een goede plek om te leven zijn, zullen de huidige generaties zich bewust moeten zijn van hun wortels, en de beginselen daarvan hoog moeten houden. Alle drie moeten ze het volle pond krijgen... Anders dreigt op ons continent de ineenstorting van de Westerse cultuur. We moeten beseffen dat we schatplichtig zijn aan Jeruzalem, Athene en Rome, en niet aan Mekka of Medina...

H. Overdijk

FANCY FAIR 16 september
&
STARTZONDAG 17 september

KERKDIENSTEN

zondag 17 september "Startzondag"

10.00 uur ds. M. Dijkstra en ds. H. Overdijk
collecte: kerk

zondag 24 september

10.00 uur ds. H. Overdijk
collecte: diaconie

vrijdag 29 september, Anholtskamp

19.00 uur ds. M. Dijkstra, zangavond
collecte: diaconie

zondag 1 oktober

10.00 uur ds. M. Dijkstra
collecte: kerk en Israël

zondag 8 oktober, Heilig Avondmaal

10.00 uur ds. H. Overdijk
collecte: diaconie en kerk

zondag 15 oktober

Martinuskerk 10.00 uur ds. M. Dijkstra
Stokkum 10.00 uur ds. H. Overdijk
collecte: kerk

OPPAS-KND-ZONDAGSSCHOOL-JEUGDKERK

Tijdens alle morgendiensten is er kinderoppas in het Dienstgebouw en kindernevendienst voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Ook is de zondagsschool weer begonnen. Gelijktijdig met de ochtenddienst wordt in het Dienstgebouw (voor het dorp en voor Elsen) en in de school van Stokkum zondagsschool gehouden. Iedere derde zondag van de maand is er in het Dienstgebouw, van 10 tot 11 uur, jeugdkerk voor jongeren van het voortgezet onderwijs.

RONDE HAARD

Iedere donderdagmorgen bent u vanaf 9.30 uur welkom in het Dienstgebouw in de 'huiskamer' van de gemeente. Even een kopje koffie, even elkaar ontmoeten, even een praatje maken... Kortom: als u tóch op de markt bent, wip dan eens even binnen!

BIJ DE DIENSTEN

Op 17 september starten we als gemeente weer symbolisch het nieuwe winterseizoen. Voor meer informatie over de startdag zie elders dit kerkblad.

De liefhebbers van het vertrouwde lied en van gezelligheid en ontmoeting zijn op 29 september weer welkom in de Anholtskamp, voor de maandelijkse zangavond, deze keer onder leiding van ds. Dijkstra.

Op 8 oktober kunnen we weer als gemeente samenkomen rondom de tafel van de Heer. We hopen het Heilig Avondmaal dan in de lopende vorm te vieren.

Een week later, op 15 oktober is er naast de dienst in de kerk ook een dienst in het gebouwtje in Stokkum. Aan deze dienst werken de kinderen van de zondagsschool van Stokkum mee, het wordt een dienst voor jong en oud, met ds Overdijk als voorganger. Van harte welkom! (O.)

Wijk Noord

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3
telefonisch spreekuur:
di. t/m vrij. 9:00 – 9:30; 18:30 – 19:00 uur
tel. 361238; email: martends@wanadoo.nl
vrije dag: maandag

GEBOREN

*"Trots dat jij nu bij ons mag zijn
vol liefde ontvangen, een zontje zo klein
Dankbaar willen wij U vragen
Heer, wees met hem alle dagen"*



Deze woorden staan op het geboortekaartje waarmee Johan en Annet Dommerholt, Middeler 1, ons vertellen dat op 19 augustus hun zoon Karsten is geboren. Femke en Karlijn hebben er dus een broertje bij! We willen het gezin van harte feliciteren en wensen hen Gods zegen toe.

WIJ GEDENKEN

Op 9 juli overleed Berendina (Dientje) Kremers-Heuten in haar kamer op de Anholtskamp. Op 24 februari 1920 werd ze geboren op een boerderij aan de Wheedijk. Ze was de jongste uit een gezin met vier kinderen. Haar vader overleed al, toen zij nog maar een tiener was. Voor haar trouwen in 1946 met Bertus Johan Kremers werkte ze in de textiel en bij particulieren in de huishouding. Door haar huwelijk kwam ze inwonen op zijn ouderlijk adres in Diepenheim. Daar had hij de timmermanszaak van zijn vader voortgezet. Dientje richtte zich op de huishoudelijke taken, het grootbrengen van zes kinderen en daarnaast nog het onderhouden van de kleine boerderij. Ze stond als eerste op, ging als laatste naar bed, ze maakte kleding; kortom: ze was die sterke vrouw waar Spreuken 31 het over heeft. Met haar man heeft ze amper van vrije tijd kunnen genieten, toen hij door ziekte in 1988 overleed. Zelf had ze een duwtje van anderen nodig om de deur uit te gaan. Het sterven van haar oudste zoon in 2001 gaf haar een knauw. Een paar jaar later ging ze naar de verzorging in de Anholtskamp. Op 14 juli vond de begrafenis plaats in Diepenheim. Moge ze rusten in vrede. MD

Op de leeftijd van 74 jaar overleed op maandag 10 juli geheel onverwacht Jan Hendrik Schut. Met de ambulance was hij nog naar het ziekenhuis te Deventer vervoerd, omdat hij last had van onduidelijke pijn. Het waren vreemde dagen voor de familie. De 11^{de} juli was de geboortedag van de vorig jaar overleden schoondochter, Margreet. Nu waren we bij elkaar om de uitvaartdienst van 15 juli door te nemen. Precies op die zaterdag stond anders een gezamenlijke barbecue gepland in verband met de trouwdag van Jan Hendrik Schut met zijn 'deerne', Dina Overmeen op 12 juli 1962. In hem verliest de familie een 'pater familias', een steunpilaar, een boer met hart voor zijn bedrijf en liefde voor de natuur. Een man, die respect

genoot en vertrouwen. Gert Jan zal het zonder de hulp van zijn vader moeten stellen op de boerderij aan de Holtdijk 1-3. Daar was in 1973 het oude bedrijf aan de Worsinkweg naartoe verplaatst. Op die oude plek was Jan Hendrik opgegroeid als middelste in een gezin van acht kinderen. Toen zijn oudere broer koos voor fabriekswerk was hij de opvolger geworden. Hij en Dina kregen vijf zoons. In de hoop dat hij thuis is, hebben we zijn lichaam op de begraafplaats in Markelo te ruste gelegd. MD

Berendina Hendrika (Dina) Knopers-Elkink overleed op zondag 16 juli in het St. Elisabeth verpleeghuis in Delden. Ze verbleef daar om te herstellen van een breuk na een valpartij thuis aan de Herikerweg 3. Er was intussen wat anders aan het licht gekomen. Dina is 82 jaar geworden. Op 15 september 1923 is ze geboren aan de Herikerweg 5. Ze was enig kind. Later kwam ze aan het werk bij een specialiteitenzaak in Goor, Doeschate. In 1952 trouwde ze met Hendrik Jan Knopers uit Stokkum en bleef op het ouderlijk adres wonen. Zelf kregen ze geen kinderen. Naast het werk op de boerderij gingen ze het woongedeelte aan pensiongasten verhuren. Haar moeder deed vooral het koken, zij de rest. In 1992 verhuisden ze naar het pand ernaast. Dina was een levenslustige vrouw met gevoel voor humor, die gezelschap zocht. Door haar rijbewijs kon ze overal heen, als ze dezelfde dag maar weer thuis kon komen. Anderen maakten dankbaar gebruik van haar diensten als chauffeuse. Omgekeerd kreeg zij steun van burens. Op 20 juli namen we afscheid van haar en vertrouwden haar op de begraafplaats te Markelo toe aan de Heer, die de zachtmoedigen en nederigen van hart zijn koninkrijk toezegt. MD

Gerritdina Wilhelmina (Mina) Harmelink-Zweers, weduwe van Gerrit Willem Harmelink, overleed op vrijdagmorgen 28 juli in alle rust op haar kamer in de Anholtskamp, waar ze sinds 2001 verbleef. Ze was een rustige, nuchtere en tevreden vrouw. Als kind van haar tijd was ze spaarzaam en had ze een leven achter de rug van hard werken. In 1914 is ze geboren op een boerderij op de Beuseberg in Holten. Ze had nog twee broers en twee zussen. Na haar schooltijd ging ze op de ouderlijke boerderij helpen tot ze haar man uit Holterbroek leerde kennen. Via een oom kwamen ze bij een boer en boerin terecht aan de Winterkamperweg 4. Die waren kinderloos en konden wel hulp gebruiken. In 1942 trouwden ze en zetten de boerderij voort. Haar man vond ook elders werk. Het begin was eenvoudig. Koken deed ze met één pan, maar het was er niet minder om. Ze kregen één zoon en drie dochters. In 1983 overleed haar man aan ziekte. Met een getrouwde zoon en twee kleindochters ernaast bleef ze niet alleen en was er nog altijd wat te doen. Met dank voor haar liefde en zorg en haar 91 levensjaren hebben we op 2 augustus afscheid van haar genomen, waarna in Markelo de begrafenis plaatsvond. Moge Mina vrede bij God hebben gevonden. MD

Engelina (Lien) Romp-Heino overleed op 28 juli in het ziekenhuis te Deventer, waar ze lag na een val in haar

woning aan de Koekoekslaan 148, bij de Anholtskamp. Er bleek meer aan de hand te zijn dan eerst gedacht. Lien werd op 31 januari 1920 in Lonneker geboren en groeide op in een groot gezin. Ze vond werk in de textiel. In Enschede leerde ze Jan Hendrik Romp kennen. Ze trouwden in 1946 en kregen twee zoons. Hij was bij de marechaussee en koos voor de rijkspolitie. Zijn werk bracht hen in Haaksbergen, Tubbergen, Rijssen en vanaf 1964 Markelo, waar ze aan de Tolweg 12 woonden. Lien maakte zelf kleding. Ze hield van gezelligheid, had humor en een duidelijke mening. Haar man kreeg in 1968 een hartaanval en werd enkele jaren later afgekeurd. Er waren moeilijker tijden aangebroken. Toch hebben ze nog wel samen kunnen genieten van de vrij gekomen tijd totdat hij op 30 juni 1999 overleed. Zijn gezondheid was al achteruit gegaan, maar ook bij haar was een ernstige ziekte geconstateerd. Dat bleef weg tot het zich weer manifesteerde. Op 2 augustus keken we op haar leven terug in het crematorium te Usselo en gaven we haar in geloof over in de handen van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. MD

Johan Gerrit Lubbers overleed op 17 augustus, 70 jaar oud. Zijn sterven kwam niet onvoorzien; ruim een jaar leed hij aan een ongeneeslijke ziekte. Johan werd geboren in het Gelderse Lichtenvoorde, en woonde daar het grootste deel van zijn leven. Een aantal jaren reed hij op de vrachtwagen, maar toen zijn kinderen geboren werden zocht hij een baan met wat meer regelmaat en wat dichterbij huis. Hij werd postbode in Lichtenvoorde en bleef dat tot hij met de VUT ging. In 1990 overleed zijn vrouw, Jo Bollen. Voor Johan brak toen een moeilijke en zware periode aan. Enige jaren later vond hij nieuw geluk bij Corry Lobeek – van den Berg, en kwam zo in Markelo terecht.

Johan was een man met een opgeruimd karakter. Sportief en sociaal, en dol op de kleinkinderen. Moedig heeft hij deze laatste fase van zijn leven doorstaan, met veel liefde verzorgd door Corry. Zelf heeft hij de muziek en de teksten voor de afscheidsdienst uitgezocht, en bewust afscheid kunnen nemen van allen die hem lief waren. We namen afscheid van Johan in een volle Martinuskerk, daarna legden we zijn lichaam te ruste bij Jo, op de protestantse begraafplaats in Lichtenvoorde. “De liefde zal nooit vergaan,” lazen we in de dienst. In de harten van zijn geliefden zal Johan voortleven. Maar ook in het hart van God. Moge Corry, de kinderen en kleinkinderen daar troost in vinden. (O.)

VAKANTIE VOORBIJ

Bij het verschijnen van dit kerkblad zit mijn vakantie erop. Bij het aanleveren van mijn kopij was het begin augustus. In wijk noord was in die tijd de situatie op sommige adressen drastisch veranderd. Eerdere hoop was weggeslagen. Zij zullen de rest van de zomer met zorg zijn ingegaan. Hoe dat verder is gegaan? Ik hoop dat God hen bij heeft gestaan en allen kracht blijft geven, die het aangaat.

Met vriendelijke groet, ds. M. Dijkstra

Wijk Zuid

Predikant: ds. H. Overdijk, Pr. Beatrixstr. 1
telefonisch spreekuur:
ma. t/m vrij. 9:00 – 9:30; 18:30 – 19:00 uur
tel. 361402; email: overdijk@ncrvnet.nl
vrije dag: zaterdag

GEBOREN

Goed nieuws uit het Markelose Broek! Op 11 juli werd Lotte geboren, dochter van Jan en Gerdien Schreurs, zusje van Sanne. Lotte, die als officiële voornaam de namen Gerritdina Henrike kreeg, werd geboren in Hengelo. We willen Jan en Gerdien, Sanne en de (over)grootouders van harte feliciteren en Gods zegen toewensen over dit prille mensenleven.

WIJ GEDENKEN

Gerrit Hendrik Stokreef overleed op 1 juli, nog maar 56 jaar oud. In november vorig jaar werd longkanker bij hem geconstateerd. Vol goede moed en dapper onderging hij chemokuren en bestralingen, helaas bleek dat alles niet het gewenste effect te hebben, en allengs werd duidelijk dat hij de strijd tegen deze ziekte niet kon winnen...

Hij was een man die zijn eigen keuzes in het leven maakte. Nadat hij na een reorganisatie bij Signaal uit het werk kwam, lukte het hem toch goed om nieuwe levensinvulling te vinden. Op Gerrit deed je niet vergeefs een beroep, voor velen stond hij klaar.

Tegenover wie hem niet goed kende maakte hij een introverte indruk, maar als je met oprechte belangstelling met hem aan de praat kwam over dingen die hem na aan het hart lagen, dan praatte hij honderduit.

We herdachten zijn leven in het Dienstgebouw, waarna we zijn lichaam te ruste legden op de Markelose begraafplaats. In hoop en verwachting dat achter deze, dikwijls zo harde en wrede werkelijkheid de werkelijkheid staat van het Koninkrijk van God, waartoe Hij ons roept. We wensen Gerrits moeder en zijn verdere familie veel kracht toe, in dit grote verlies.

Hendrika Eertink – Hartgerink, weduwe van Arend Jan Eertink overleed op 2 juli. Zij werd 83 jaar. De laatste jaren van haar leven leed ze aan een zwak hart, toch lukte het steeds weer om er wat bovenop te komen, maar na een ziekenhuisopname dit voorjaar werd wel duidelijk dat haar lichamelijke mogelijkheden op waren. Dika werd geboren in een groot gezin. De warmte en de goede band van het ouderlijk gezin gaven haar een goede start in het leven; ook zij werd moeder van een groot gezin, en met liefde en dankbaarheid zien haar kinderen op haar terug. Een groot verdriet in haar leven was de ziekte en het sterven op 9 jarige leeftijd van haar dochter Gerda, dit bleef een wond in haar bestaan. Toch vond ze kracht om verder te gaan, en bleef ze met humor en positief in het leven staan, was ze een vrouw met een grote liefde voor boeken, en tuinierde ze graag. De laatste fase van haar leven was een tijd van inleveren, haar mogelijkheden werden steeds minder. We waren rondom haar bijeen in het Dienstgebouw, en lazen uit

Jesaja 40. De mens wordt vergeleken met een bloem, die even bloeit en dan verwelkt. Maar naast dat mensenleven staat het woord van God, dat blijft tot in eeuwigheid. In Jezus Christus, het Woord dat vlees geworden is, mogen we geloven dat de dood niet scheidt van God, maar ook een thuiskomen is in het grote en warme gezin van de Vader. Mag dit vertrouwen de kinderen, klein- en achterkleinkindreën, en alle anderen die Dika zullen missen troost geven.

Hendrik Jan Gerrit Roelvink stierf op 5 juli in de Stoevelaar in Goor, waar hij de laatste jaren van zijn leven woonde. Hij is 73 jaar geworden. De laatste weken ging zijn gezondheid duidelijk achteruit, toch kwam zijn sterven nog enigszins onverwacht. Hendrik Roelvink verloor al jong zijn beide ouders, een ingrijpende ervaring die zijn leven tekende. Hij groeide op bij familie, werkte aanvankelijk als boerenknecht, en later bij de coöperatie. Na zijn huwelijk met Rika Roelvink betrok hij het ouderlijk huis weer, om daar het boerenbedrijf weer op te bouwen. De eerste jaren bleef hij daarnaast in loondienst, en kwam het werk thuis vooral op zijn vrouw neer, na de geboorte van hun dochter breidde de familie Roelvink het bedrijf verder uit en kwam Hendrik helemaal thuis.

Nadat in 2000 het bedrijf beëindigd was, brak een moeilijke tijd aan. In plaats van samen te genieten van de vrije tijd en de kleinkinderen, kreeg Hendrik last van onrust en lichamelijke klachten. Uiteindelijk bleken dit de voorbode van dementie te zijn, en werd een verhuizing naar het verpleeghuis noodzakelijk.

We herdachten Hendriks leven tijdens een afscheidsdienst in het crematorium in Usselo. Daar moesten we hem uit handen geven, maar in geloof legden we hem in Gods hand, in vertrouwen, dat hij nu tot rust mag komen bij Hem. Mag dit zijn vrouw, dochter en schoonzoon en kleinkinderen tot troost zijn.

Gerritdina Stokreef - geb. Reef. Ze overleed in de avond van 20 juli in de Anholtskamp na een leven van ruim 56 jaar. Op 25 juli waren we samen in het Dienstgebouw om haar naam te noemen voor elkaar en voor de Heer van alle leven.

Zij heeft goede tijden gekend. Haar wieg stond aan de Seinenweg in Elsen en in deze buurtschap is ze ook opgegroeid. Dan trouwt ze in 1973 met Jan Stokreef en gaat mee boeren aan de Rouwelaarsdijk. Het wordt een samen delen van alle facetten van het leven: plannen maken, bouwen, werken, zorgen, ook van loslaten. Drie kinderen worden hun geschonken. Er is veel reden voor dankbaarheid. Dan ineens ruim acht jaar geleden wordt ze ziek. Wat nu? Een kwaadaardig gezwel wordt geconstateerd, een nier wordt verwijderd. Ze komt gelukkig weer thuis en ze neemt als tevoren haar plaats in, in voor- en achterhuis. De periodieke controles geven geen bijzondere reden tot zorg. Daarom niet zeuren, maar doorbijten. Als in november vorig jaar haar man bijna verongelukt in de koestal en met ernstige fracturen in het ziekenhuis belandt, is daar ineens weer andere zorg: hoe gaat het met Jan aflopen? En hoe moet het nu met het bedrijf? Een langdurige revalidatie ligt in het verschiep. En Gerda doet al wat ze kan op de boerderij, maar het gaat met haar niet goed. De pijn,

waarmee ze had leren leven, verergert. Nieuw onderzoek volgt, een operatie geeft mogelijk baat. Het tegendeel blijkt: er is geen baat meer. De hoop is de bodem ingeslagen. Naast de zware lichamelijke pijnen die ze doorlijden moet, zijn daar de geestelijke opgaven om los te laten, om afscheid te nemen, wanhoop en angst. Het verlamdende gevoel van machteloos te zijn, ook van de huisgenoten. Een paar dagen kan ze nog in de Anholtskamp zijn. Daar is ze tenslotte gestorven.

Ineens is het stil. In deze stilte komt haar leven in een flits voorbij in hoofd en hart van wie haar lief hadden. Hoe zij hen heeft liefgehad, gezorgd, gediend in stilmakende trouw. Ze spreekt ook nu ze gestorven is. In de dienst luisterden we naar woorden uit Johannes 15, met name vers 16. Daar gaat het over 'roeping' en 'op weg gaan' en 'vrucht dragen, blijvende vrucht'. Gerda is op weg gegaan, haar leven is niet zonder vrucht geweest. Daar hebben we voor gedankt. Aansluitend hebben we Gerda te ruste gelegd op het kerkhof alhier. (Dhn)

Een ernstige en uiterst agressieve ziekte maakte in een tijdsbestek van een paar weken een einde aan het leven van Jannie Wevers – Rensen. Net was ze behoorlijk hersteld van een hartoperatie dit voorjaar, toen een ongeneeslijke ziekte zich manifesteerde. Artsen konden haar geen enkele hoop meer bieden, en op 7 augustus overleed Jannie, in de leeftijd van 56 jaar.

Ze werd geboren in Espelo, maar woonde met haar gezin sinds 1986 in Markelo, waar de 'roots' van haar man Jan liggen. Hier had ze het naar haar zin, door de bridge, de tennis en de plattelandsvrouwen stond ze ook midden in de gemeenschap. De banden van gezin en familie waren heel belangrijk voor haar. Ze was een vrouw en moeder die luisteren kon, die er voor je was. Ze genoot van haar kleinkinderen. In een volle Martinuskerk waren wij voor de laatste maal rondom Jannie bij elkaar om haar leven te gedenken. We zochten de troost van het evangelie. Dat betekent geen makkelijk antwoord op onze vragen... Maar wel de belofte dat er een God is die boven leven en dood staat, en die trouw blijft daar waar wij niet verder met onze geliefden mee kunnen gaan. Mag deze God ook troost en uitzicht bieden aan Jan en zijn kinderen en kleinkinderen, om met het gemis van deze vrouw, moeder en oma te kunnen leven.

TENSLLOTTE

Na een zomer met uitersten neemt het normale leven voor de meeste van ons zijn loop weer. Als kerkelijke gemeente bereiden we ons voor op het seizoen 2006 – 2007. De gespreksgroepen starten weer op, verenigingen beginnen weer, kortom wij zijn er weer klaar voor! Zit er iets van uw gading bij? Laat u dan niet weerhouden door drempelvrees of door angst wat 'men' er wel van vinden zal, maar doe mee! Het geloof, ons geloof, uw geloof is het waard!

Met een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw,
H. Overdijk

Kerkenraad

- Op 9 juli was de Markelose kerkenraad breed vertegenwoordigd bij de bevestiging en intree van ds. Ary Braakman in Diepenheim. De banden vanuit Markelo blijken goed en hecht te zijn, voor velen hier voelt het goed om onze oud-predikant nu als buurman in Diepenheim te hebben.

- Later in de zomer kregen we nog een reden om de familie Braakman geluk te wensen. Op 16 augustus werd hun dochter **Florine Suzanna Elisabeth** geboren, zusje van Frédérique. Van harte, en Gods zegen toegewenst over dit prille leven. Een felicitatie natuurlijk ook voor de overgrootmoeder en grootouders in Markelo! (O.)

Diaconie

AZC-studiefonds

In de loop van de 6 jaar, dat wij nieuwsbrieven over het studiefonds van de "Werkgroep AZC vanuit de kerken" hebben geschreven, konden wij iedere keer positieve geluiden laten horen. Ook nu hebben wij reden tot dankbaarheid te melden. Onze laatste, door ons gesponsorde studente heeft in mei met goed resultaat examen gedaan en heeft het diploma "administratief medewerkster" behaald!

En hiermee moeten wij ook definitief een punt zetten achter onze Stichting Studiefonds, zoals wij in onze vorige nieuwsbrief al melden. Via de COA mogen er door 18-plus asielzoekers geen opleidingen meer gestart worden.

In 2000 is onze stichting begonnen met fondswerving, en vanaf september 2001 hebben wij 47 maal de opleiding van een 18-plus asielzoeker kunnen ondersteunen. En dat is allemaal mogelijk gemaakt door giften/bijdragen door parochie/kerkleden van de deelnemende kerken: "Open Hof" kerk Rijssen, Prot. gem. Markelo, R.K. Petrus en Paulus kerk Goor en de Hofkerk in Goor.

Beste mensen, hartelijk dank voor al die keren, dat u uw bijdrage overmaakte aan het studiefonds. In de loop van die jaren heeft u keer op keer brieven kunnen lezen van dankbare studenten, gepubliceerd in onze kerkbladen.

De Stichting Studiefonds van de "Werkgroep AZC vanuit de kerken" wordt opgeheven, het zeer minimale saldo zal in de kas blijven zitten, de Werkgroep blijft namelijk functioneren. U hebt ongetwijfeld in de krant gelezen, dat AZC Klompjan zelfs uitgebreid wordt met 25 caravans. En daarom blijft de Werkgroep bestaan, in afwachting van mogelijke verzoeken om activiteiten of hulp.

Werkgroep AZC

Jeugd- en Jongerenwerk

De leiding van de Jeugdclub hoopt dat iedereen een leuke vakantie heeft gehad. Op donderdagavond 21 september 2006 starten we weer om 18.30 tot ± 19.30 uur in het "Dienstgebouw".

De kosten bedragen € 0,75 per keer.

JEUGDCLUB



6 TOT 9 JAAR

Waar: Dienstgebouw
Hoe laat? Van 18.30 uur tot 19.30 uur
Onkosten: € 0,75 per keer
Wanneer? Zie onderstaand programma

21 september 2006	Je eigen tas maken
05 oktober 2006	Lekker vouwen
19 oktober 2006	We maken iets lekkers dus smullen maar..
02 november 2006	Spijkerplankje maken
16 november 2006	Een zwarte piet surprise maken
30 november 2006	Afmaken van de surprise
14 december 2006	Schilderen voor kerst

Je vriendje of vriendinnetje vindt het vast leuk om ook een keer met je mee te komen, want hoe meer zielen hoe meer.....

Groetjes Janet, Els en Hettie

JEUGDCLUB

9 TOT 12 JAAR



Waar: Dienstgebouw
Hoe laat? Van 18.30 uur tot 19.30 uur
Onkosten: € 0,75 per keer
Wanneer? Zie onderstaand programma

21 september 2006	Memo cactus
05 oktober 2006	Gipsfiguren
19 oktober 2006	Een tas versieren
02 november 2006	Beeldige beelden
16 november 2006	Fotoschoenendoos
30 november 2006	Bakken voor sint
14 december 2006	Een sfeerlampje maken

Groetjes Janet, Margot en Madieke

Hieronder volgen de data voor het hele seizoen 2006/2007 van de Jeugdclub:

21 september 2006	11 januari 2007
05 oktober 2006	25 januari 2007
19 oktober 2006	08 februari 2007
02 november 2006	22 februari 2007
16 november 2006	08 maart 2007
30 november 2006	22 maart 2007
14 december 2006	12 april 2007
	26 april 2007
	10 mei 2007
	24 mei 2007

Van de Zondagsschool...

Start nieuwe seizoen



Het is alweer een poos geleden, dat we op eerste Pinksterdag het seizoen afsloten met een gezellige morgen. Dit jaar zijn we op bezoek geweest in het dorp. Tijdens de vossenjacht hebben de kinderen allerlei spelletjes gedaan en kregen ze een lekkere traktatie aangeboden. Na afloop van de morgen was de vakantie begonnen....

Maar de tijd gaat snel want de vakantie zit er nu alweer op en starten we dit jaar op **zondag 3 september** met een nieuw seizoen. Vanaf 10.00 uur zijn alle kinderen weer van harte welkom. Ben je tussen de 4 en 12 jaar en lijkt het je leuk om samen met andere kinderen naar mooie verhalen te luisteren en leuke dingen te maken, kom dan eens langs in Stokkum op de basisschool of in Markelo in het dienstgebouw. En neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee want er is plek genoeg voor iedereen.

Tot gauw!

Algemeen

Hervomde Vrouwenvereniging

Als u dit bericht leest zit de start van ons nieuwe seizoen 2006/2007 er al weer op. Hopelijk hebben we dan alweer genoten van een prachtige fietstocht rondom Laren.

2006 Mozartjaar.

Daarom nodigen we u van harte uit voor de eerste verenigingsavond op donderdag 28 september a.s. om 20.00 uur in het dienstgebouw.

Vanavond treedt voor u op de groep:

Classic and More

met een prachtig **Mozart** programma.

U krijgt verschillende fragmenten uit zijn opera's en duetten te horen o.a. 'Don Giovanni' en 'Die Zauberflöte'. Dit alles natuurlijk in passende kleding.

Een ervaren pianist speelt voor ons in de gedaante van Mozart een stuk op de piano.

Op 27 januari 2006 is het 250 jaar geleden dat Wolfgang Amadeus Mozart geboren werd. Dit is aanleiding om 2006 wereldwijd tot Mozartjaar uit te roepen,

hoewel het vorige Mozartjaar nog niet eens zo lang geleden is: nl. in 1991 toen zijn 200^{ste} sterfdag werd herdacht. Het merendeel van de muzikale festiviteiten speelt zich af in de twee bekendste Mozartsteden: Salzburg en Wenen. Zo meldt Kasper Jansen in het NRC van 2 januari 2006 dat er in Wenen maar liefst 230 Mozart evenementen gepland zijn met in totaal 3200 voorstellingen. Maar ook in Nederland staat er veel Mozartrepertoire op het programma.

Het belooft in alle opzichten een bijzondere avond te worden. Het bestuur hoopt dan ook op een bijzonder hoge opkomst.

Excursie H.V.V.

Voor onze jaarlijkse excursie op **dinsdag 10 oktober a.s.** blijven we dit keer dicht bij huis, we gaan namelijk naar onze buurgemeente Diepenheim.

We vertrekken om **9.30 uur vanaf het Beaufortplein.**

In Diepenheim gearriveerd brengen we een bezoek aan Erve Bekkedam waar we eerst gaan genieten van de koffie met iets lekkers.

Sinds 2004 is er een **Pitch & Putt** baan in het stedeke Diepenheim. Erve Bekkedam is een prachtige locatie om eens heerlijk te onspannen in een rustieke omgeving. De baan is geïntegreerd in het bestaande hoevenlandschap met houtwallen en poelen. Het sfeervolle clubhuis in stijl van een Ierse pub bevindt zich in de "schöppe" behorend tot de voormalige boerderij. Vanaf het ruime terras hebt u een prachtig uitzicht over de baan en de landelijke omgeving.

We gaan hier niet alleen maar rond kijken maar natuurlijk ook **Pitch & Putt** spelen.

Als we dan moe gespeeld zijn gebruiken we hier een lunch. Wat dit wordt blijft nog een verrassing.

Daarna brengen we een bezoek aan **Erve Nieuwe Haghuis.**

Op vrijdag 8 september a.s. opent **burgemeester mevrouw A. Bijleveld** het **Oranje Museum** van de gelijknamige stichting. Dit Museum wordt niet alleen een primeur voor het kastelenstadje maar in feite voor de gehele oostelijke regio.

Centraal in de restauratie staat de cultuurhistorische waarde. Erve "Nieuwe Haghuis" heeft in het jaar 1601 een belangrijke rol gespeeld in de daadwerkelijke start van de Reformatie in het bijzonder door het verblijf van Prins Maurits op Erve "Nieuwe Haghuis". De geschiedenis van Erve "Nieuwe Haghuis" is daarmee bepalend geweest voor de geschiedenis van Nederland en daarom voldoende reden om de restauratie ter hand te nemen en dit belangrijke erfstuk uit de vroege geschiedenis van Nederland te bewaren

Zeer recent heeft zich de mogelijkheid voorgedaan een belangrijke en unieke collectie Oranjaborden te kunnen aankopen. De bordencollectie is samengebracht in ruim 45 jaar en omvat ruim 600 borden van overwegend Nederlandse aardewerkfabrieken.

In de gerestaureerde Erve "Nieuwe Haghuis" zullen de Oranjaborden geëxposeerd worden naast een presentatie van de geschiedenis rond Prins Maurits, de reformatie zelf en het dagelijks boerenleven in het verleden.

Reden genoeg voor onze vereniging om vanmiddag hier een bezoek te brengen.

We hopen dan ook op een goede deelname aan deze excursie.

Hartelijke groet H.V.V.

STARTZONDAG

Dit jaar willen we op 17 september het nieuwe seizoen op het kerkelijk erf symbolisch openen met de traditionele startzondag, waarop we als gemeente samen het winterwerk beginnen. **Tijdens de dienst zullen de nieuw gemaakte antependia, stola's en kleden voor op de avondmaalstafel in gebruik genomen worden.** Een aantal nijvere handwerksters uit onze gemeente heeft hier vele uren aan besteed, en, u zult dat zelf 17 september kunnen zien, het resultaat mag er wezen!

De startdienst zelf zal laagdrempelig gehouden worden, **aan deze dienst zal ook ons eigen 'nieuwe' Gospelkoor mee werken**, de eerste keer dat ze in de openbaarheid zullen treden. Ook de kinderen van de zondagsschool zullen er bij zijn.

Na de dienst is er koffie en limonade in het dienstgebouw. De kinderen kunnen iets leuks maken, en voor de volwassenen is er een speelse activiteit, waarbij u uw hersens een beetje moet laten kraken... Met een lied willen we de startzondag vroeg in de middag afsluiten...

GRAAG TOT 17 SEPTEMBER IN MARTINUSKERK
EN DIENSTGEBOUW ! (O.)



Republiek Congo – Circa 60% van de bevolking van de Republiek Congo (ongeveer 1 miljoen mensen), spreekt Munukutuba. Tot voor kort was er in deze taal echter geen bijbelvertaling beschikbaar. De bevolking moest het doen met een bijbel in het Frans of het Kikongo. In februari dit jaar is met de afronding van een twintig jaar durend vertaalproject het Nieuwe Testament in Munukutuba gereed gekomen; een mijlpaal voor de bevolking, die nu in haar moedertaal het Nieuwe Testament kan lezen en een enorme vooruitgang in het bijbelwerk in Afrika.

Het Nieuwe Testament werd gepresenteerd in Pointe Noire, het economische centrum van de Republiek Congo. Na een parade door de stad werd er een feestelijke dienst gehouden door diverse kerken. Onder meer via de lokale radio werd iedereen uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Er kwamen rond de vijfduizend bezoekers. Sommigen reisden zelfs 150 km ver om deze bijzondere gebeurtenis bij te kunnen wonen. Tijdens de dienst benadrukte Larry Robbins, directeur van SIL-Congo, het belang van het Nieuwe Testament in Munukutuba: 'God spreekt Munukutuba. Luisteren we nu ook naar Hem?'

Het vertaalproject was een samenwerkingsverband tussen het Congolees Bijbelgenootschap en SIL-

Congo, de Congolese tak van het Summer Institute of Linguistics. Het Nederlands Bijbelgenootschap is, als lid van de United Bible Societies, betrokken bij het bijbelwerk in Congo.

Bijbels voor (ex)gedetineerden.

Misschien heeft u thuis nog wel een bijbel over. De Interkerkelijke Stichting Naaste verzamelt oude bijbels (in redelijke conditie) in voor (ex)gedetineerden. U kunt uw exemplaar/exemplaren sturen aan de Interkerkelijke Stichting Naaste, Postbus 4169, 7200 BD Zutphen (zie ook www.stichtingnaaste.nl).

Werkgroep NBG Markelo



BIJBELLEESROOSTER

ma 11 sep	Marcus 8:27-9:1	Wat heeft waarde?
di 12 sep	Marcus 9:2-13	Piekervaring
wo 13 sep	Marcus 9:14-29	Alles is mogelijk
do 14 sep	Job 20:1-18	Inzicht in het leven
vr 15 sep	Job 20: 19-29	Niemand ontkomt zijn straf
za 16 sep	Job 21:1-16	Hoe bestaat het?
Vredesweek zo 17 sep	Job 21:17-34	Lege woorden
ma 18 sep	Genesis 11:10-32	Nakomelingen
di 19 sep	Genesis 12:1-9	Bestemming: Kanaän
wo 20 sep	Genesis 12:10-20	Om de tuin geleid
do 21 sep	Genesis 13:1-18	Gescheiden wegen gaan
vr 22 sep	Genesis 14:1-16	Abram redt Lot
za 23 sep	Genesis 14:17-24	Geen beloning
zo 24 sep	Psalm 92	Loflied
ma 25 sep	Marcus 9:30-37	Het kind centraal
di 26 sep	Marcus 9:38-50	Radicale woorden
wo 27 sep	Marcus 10:1-12	Onverbreekelijke trouw
do 28 sep	Genesis 15:1-11	Visioen en belofte
vr 29 sep	Genesis 15:12-21	Verbond
za 30 sep	Genesis 16:1-16	Uit de gratie
zo 1 okt	Psalm 102	Gebed uit de diepte
ma 2 okt	Genesis 17:1-14	Een zichtbaar teken
di 3 okt	Genesis 17:15-27	Eindelijk een zoon
wo 4 okt	Genesis 18:1-15	Sara lacht
do 5 okt	Genesis 18:16-33	Hoeveel onschuldigen?
vr 6 okt	Genesis 19:1-11	Grof geweld
za 7 okt	Genesis 19:12-29	Vlucht en ondergang
zo 8 okt	Psalm 128	Gelukkig
ma 9 okt	Genesis 19:30-38	Bij gebrek aan een man
di 10 okt	Genesis 20:1-18	Een eerbare koning
wo 11 okt	Genesis 21:1-21	Isaak en Ismaël

KERKRADIO

Sinds 1 juni is onze werkgroep bezig, om bij de luisteraars die gebruik maken van cassettebandjes en kerktelefoon, een LUKAS kerkradio te plaatsen.



Elke zondag wordt de kerkdienst rechtstreeks op internet gezet en met behulp van de LUKAS kerkradio kan de dienst thuis beluisterd worden. De ervaringen van de luisteraars zijn in het algemeen goed. Inmiddels (1 september) zijn alle luisteraars voorzien van een kerkradio, alle abonnementen met KPN voor kerktelefoon zijn opgezegd.

Ook zal per **1 oktober** gestopt worden met de verspreiding van cassettebandjes.

De voordelen van de kerkradio zijn:

- Het is overal te ontvangen, de enige voorwaarde is dat er een telefoonaansluiting aanwezig is en geen nummerblokkering.
- De ontvangers kunnen snel geplaatst worden want er is geen extra abonnement nodig.
- Het is goedkoper dan kerktelefoon, het jaartarief voor kerkradio is €120,00 per jaar.
- De dienst kan op elk moment beluisterd worden. Nieuwe luisteraars kunnen contact opnemen met de koster (tel 363890), hij zal iemand inschakelen die de ontvanger bij u thuis komt installeren.

GELUIDSINSTALLATIE KERK

In het voorjaar heeft het college van kerkrentmeesters u laten weten dat de geluidsinstallatie van de kerk vernieuwd gaat worden. Inmiddels hebben we de offertes binnen en zullen binnenkort overgaan tot bestelling van de apparatuur. Dit dankzij giften en de opbrengsten van de fancy-fair, waarvoor we iedereen nog eens van harte bedanken.

Werkgroep kerkradio en geluidsinstallatie

Inloopconcert in de Lebuïnuskerk in Deventer.

Zaterdag 15 juli gaven Jaap Berghuis en Gerrit de Roos een inloopconcert op het orgel van de Lebuïnuskerk in



Deventer. Op de foto ziet U de eendrachtige samenwerking tussen onze twee organisten. Zij speelden om de beurt een stuk, maar vooral het samenspel op hoofdorgel en koororgel was schitterend. Ik hoorde het zo: het hoofdorgel stelde een vraag en het kleinere koororgel gaf antwoord, een genot voor het oor. De aanwezige Markeloërs hebben genoten. We zijn

blij dat we zulke organisten hebben.

Fancy Fair

Op **16 september** houden we weer een rommelmarkt cq. fancy fair met onder andere bloemstukjes, jam en appelmoes, creatieve handwerkjes en borduurwerken, grote boekenmarkt, oliebollen, terras met koffie en cake, envelop trekken, zelfgemaakte artikelen en de rommelmarkt. Om elf uur starten we met een attractieve **veiling** waar weer waardevolle dingen tegen opbod worden verkocht. We hopen op goed weer zodat het een fijne dag wordt.

Helaas hebben we elk jaar weer spullen over van de rommelmarkt die nog best bruikbaar zijn. Daarom zoeken we nu een organisatie of personen die b.v. speelgoed, meubels en dergelijke verzamelen voor goede doelen. Als iemand een organisatie of personen weet die daarvoor belangstelling hebben laat het ons weten.

Bram de Boer



De ZWO-commissie kan heel goed wat versterking gebruiken. Voelt u er voor om mee te denken? Het zou ons zeer plezieren.

Inlichtingen bij Tineke Zomer Tel. 263233

Wereldiaconaatcollecte.



Colombia heeft op het eerste oog alles: een prachtige natuur, cultuur en bodemschatten. Het kan een paradijs zijn voor elke inwoner en bezoeker.

Helaas is er naast al dit moois een enorme ongelijkheid, veroorzaakt door wreed geweld dat al 40 jaar duurt. De Colombianen worden door paramilitairen, leger, drugskartel en guerrilla ver-

moord of verjaagd van hun thuis en vluchten naar de sloppenwijken van de hoofdstad Bogota.

Onder het motto: "Mensen helpen om zichzelf te helpen" helpt een partner van kerkinactie, MENCOLDES, met allerlei praktische zaken als eten en kleding en ook met psycho-sociale opvang en beroepsopleidingen om een nieuw leven op te bouwen.

Oud Geld Waardeloos?

Er zwerven ongetwijfeld nog heel wat oude (gulden)munten in Markelose laden, broekzakken, sokken en spaarvarkentjes.

Wat zou het prachtig zijn als een deel van dit waardeloze blik zou veranderen in klinkende munt voor ontwikkelingsprojecten over de hele wereld.

Daarom organiseert Kerkinactie een inzameling van oud geld, een laatste kans.

Tot 19 november kunt u de munten in het offerblok achter in de kerk doen of in het dienstgebouw bij de koster.



Kerkinactie

Voor het samengaan van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland, het Samen Op Weg proces, waarbij de Evangelische Lutherse Kerk ook betrokken is, was op het terrein van Wereldiaconaat en Zending al lang van samenwerking sprake.

De gemeenschappelijke doelen en zorgen waren belangrijker dan de onderlinge verschillen.

Die samenwerking begon al in 1952, in de Stichting Oecumenische Hulp, en die is in het midden van de jaren negentig uitgegroeid tot wat nu Kerkinactie is.

Kerkinactie bestaat nu 10 jaar. Onder die naam wordt door onze kerk, samen met een aantal kleinere kerken, het internationale werk uitgevoerd van zending, wereldiaconaat en ontwikkelingsamenwerking.

Wij willen proberen in elk nummer van dit blad een stukje van dat werk te laten zien. Deze keer de hoofdlijnen van dat werk:

Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan. Daar werkt Kerkinactie aan.

Een opdracht: te werken aan een wereld die voor iedereen leefbaar is. Die opdracht vertalen we in 3 werkwoorden:

Geloven: Wij geloven dat God mensen in beweging zet, dat de bijbel mensen inspireert om te kiezen voor liefde, vrede en gerechtigheid.

Bouwen: Wij bouwen samen met anderen aan een leefbare wereld. Deze hulp moet mensen leren op eigen benen te staan. Niet voor even, maar voor altijd. Daar werken we aan.

Helpen: Wij helpen mensen die in moeilijke omstandigheden moeten leven. Er zijn veel problemen in de wereld. Armoede, onderdrukking, discriminatie, oorlog, (natuur)rampen en ziekte; daar willen we iets aan doen. Door geld of goederen te geven, door te protesteren tegen onrecht, door te luisteren en door te bidden.

ZWO, Tineke Zomer

Bloemendienst:

fam T. € 7,50 / mw H.H. € 10 / mw G.N. € 10 / mw B.S. € 5 / hr B. € 5 / hr R. € 10 / hr T. € 10 mw W. S.i.H. € 5

Collecten:

Datum:	CvK.	Diac.	Eindcollecten:
09 juli	39,54	39,53	89,35 Kerk/CvK
09 juli	Stokkum 27,94	27,93	80,70 Kerk/CvK
16 juli	106,78	106,77	233,16 Thema- dienstcomm.
23 juli	59,11	59,10	146,07 Diaconie
28 juli	-	-	46,70 Diaconie Anholtskamp
30 juli	49,46	49,45	115,57 Kerk/CvK
06 aug.	46,50	46,50	83,75 Diaconie Avondmaal
13 aug.	60,81	60,81	161,60 Kerk/CvK
20 aug.	59,88	59,88	165,50 Diaconie / Zending
25 aug.	-	-	60,60 Diaconie Anholtskamp
27 aug.	44,74	44,74	108,25 Kerk/CvK

24-05	huwelijk: Wes-de Jong	202,52
17-06	huwelijk: ter Hofte-Streekerk	170,15
23-06	huwelijk: Wegdam-Haensel	114,44

Giften: 1 juni t/m 31 augustus 2006.

CvK/Kerk: K. 10,00 / L. 5,00 / Z. 10,00 / M. 10,00 /
T. 10,00 / S. 10,00 / K-L. 20,00 / S-B. 10,00 / L-H. 10,00 /
J. 20,00 /
E. 15,00 / D-S. 10,00 / B. 5,00 / K-K. 10,00 / G-R. 10,00 /
J. 25,00 / B. 5,00 / H-H. 10,00 / S. 15,00 / W-M. 20,00 /
H-K. 10,00 / KT. 25,00 / W. 10,00 / S. 20,00 / ZK. 410,00 /
K. 5,00 /
Orgelfonds: W-W. 20,00 / n.n. 25,00 / n.n. 10,00 /
B-S. 10,00 /
Bloemendienst: S-S. 10,00 / B. 5,00 / P-H. 15,00 /
Verjaardagfonds: R. 10,00 / H. 20,00 / H-W. 5,00 / N. 5,00 /
K. 10,00 / N-F. 10,00 / L-W. 5,00 / acc.giro's totaal 57,50 /
Onderhoudfonds: B. 10,00 /
Diaconie: Kalenders: 10,00 /
Bloemenfonds: W. 5,00 / H-G. 10,00 /
Pinksterbloemen: M. 5,00 / J. 10,00 /

OPEN KERK 2006

Ook deze zomer zijn de openkerkdagen in onze Martinuskerk weer een succes gebleken.

Er was veel belangstelling en er waren vele positieve reacties. Dit dankzij de medewerking van alle mensen die, de ruim 100 bijbels en kerkboeken beschikbaar hebben gesteld voor de tentoonstelling, iedereen die de diverse stands hebben ingericht, de bijdrage van de organisten en iedereen die op de donderdagochtenden geholpen heeft. Wij willen u allen heel hartelijk bedanken voor de enthousiaste medewerking.

Werkgroep Openkerkdagen



Ook was er natuurlijk weer de verkoop van (poppen) kleding en handwerkspullen en de boekenmarkt.

Religie en dwang

Studiemorgen van Vrouw, Geloof, Samenleving Overijssel.

Met medewerking van Nahed Selim. Nederland is een seculier land, maar de invloed van religie op onze hedendaagse samenleving is nog altijd en opnieuw aanwezig.

We hoeven niet zo heel ver in onze geschiedenis terug te gaan om de grote invloed van kerken op het dagelijks leven te herkennen. Mede door de komst van medelanders uit andere culturen staat de vraag naar de plaats van religie in het openbare leven, volop in de belangstelling.

Religies geven regels als richtlijn voor goed samenleven; een houvast voor mensen.

Regels kunnen ook uitgroeien tot dwang en onderwerping.

Datum: vrijdag 29 september
Plaats: Ichtuskerk Holterweg 106 in Colmschate
Tijd: 10.00 tot 12.30 uur (vanaf 9.30 uur koffie en thee)

Kosten: 10 euro

Informatie en opgave (graag voor 20 september) bij:

Everdien Suerink,
tel: 074-2438538

e-mail: e.suerink@hetnet.nl

ZONDAG 1 OKTOBER: ISRAELZONDAG

Studiedag Provinciale Werkgroep Kerk en Israël in Almelo op zondagmiddag 1 oktober 2006

Op bovengenoemde zondagmiddag zal **Siebe Rossel**, antropoloog en historicus te Hengelo, een lezing geven over de geschiedenis van de textielindustrie in Almelo, in het bijzonder de invloed en inzet van de familie Salomons. Hun motivering vanuit de Joodse traditie is niet bekend.

Kunnen wij die op het spoor komen?

Het programma:

- 13.20-14.15: Ontvangst in de Schouw met koffie/thee.
Bezichtiging van de naastgelegen Synagoge genoemd naar wijlen Aaron Haas. Hier zal mw Josefiën Zilverberg als gids functioneren.
- 14.15-16.00: Lezing van Siebe Rossel 2 x 45 minuten met korte pauze.
- 16.00-16.30: Tentoonstelling van schilderijen van de 22 Hebreuwse letters in Grote Kerk.
- 16.30-17.00: Afsluiting met informatie over de werkwijze in de wijkgemeente Grote Kerk en korte viering o.l.v. ds. Otto Mulder, voorzitter van de provinciale werkgroep Kerk & Israël.

Praktische gegevens:

Plaats: ontmoetingscentrum "De Schouw", Kerkplein 3,
7607 BT in het centrum van Almelo

Kosten: € 10,- p.p. (incl. koffie/thee)

Aanmelding: vóór 25 september bij het Protestants
Dienstencentrum te Heino

per telefoon 0572 – 346800

per mail: info.overijselflevoland@pkn.nl

Protestantse gemeente Markelo

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo

Kerkelijk bureau: 0547-361242

Buffet: 0547-363890 fax: 0547-276637

Redactie Markelo's kerkblad:

Ds. H. Overdijk, Pr. Beatrixstr. 1, tel. 0547361402

Ds. M. Dijkstra, Tolweg 3, tel. 0547-361238

Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709

Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439

Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652

Het eerstvolgende nummer verschijnt op **9 oktober 2006**.

Inleveren kopij vóór vrijdag **29 september 2006** liefst via

Email: kerkblad.martinus@hetnet.nl

of op het kerkelijk bureau via een diskette.

Kerkenraad:

Preases: Dhr. J. Hargeerds (Jan),

Scriba: Mevr. B.H. Weekhout-Wegereef

Taets van Amerongenstraat 25, tel. 362819

Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890

E-mail: dienstgeb-markelo@hetnet.nl

Kerkelijk bureau openingstijden:

ma. 9-12 uur; wo. 9-12 uur; vr. 9-12 uur

adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242

Administratie:

Mevr. H.T. Aanstoot-Meijerink, tel. 363083

Betaalnummers College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente:

Postbank: 813891 - Rabobank: 34.07.01.153

Rekeningnummer Diaconie Protestantse Gemeente:

Rabobank: 34.07.00.327

Rekeningnummer Orgelfonds:

Rabobank: 34.07.45.819

Rekeningnummer Verjaardagfonds:

Postbank: 274790

Onderhoudsfonds Kerk Markelo (Martinuskerk):

Rabobank: 34.07.72.522