

83e jaargang, nr 691 - maart 2006



MARTINUSKERK

Markelo's Kerkblad

Uitgave van de
Protestantse gemeente te Markelo

"MET MIJN GOD SPRING IK OVER EEN MUUR" (Psalm 18: 30b)

Met belangstelling heb ik de winterspelen in Turijn gevolgd. Marianne Timmer is op haar 1000 meter van achter de beeldbuis over de streep geschreeuwd. Fantastisch hoe zij terugkwam na die teleurstellende diskwalificatie op de 500 meter. Het kunstrijden op de schaats was boeiend om te zien. Zo sierlijk en werkelijk kunstig. Schitterend was de zege van een Fransman bij het skiën. Hoe hij als laatste deelnemer tot verrassing van iedereen als snelste beneden kwam. Het winnen van de gouden medaille op de 1500 meter door Fabris was grote klasse. Een land waar hooguit 80 sporters het schaatsen serieus beoefenen ging er met de hoofdprijs vandoor. Een topprestatie.

Weet u wie er nog meer een **medaille** verdienen? Het zijn er te veel om op te noemen. Maar in dat rijtje mogen de chronisch zieken niet ontbreken en hun helpers. Of ouderen, die aan bed gekluisterd zijn of de hele dag in een stoel moeten doorbrengen. Of ouders, die een lichamenlijk en verstandelijk gehandicapt kind hebben te verzorgen. En wat te denken van al diegenen, die langdurig strijd hebben te leveren met sombere stemmingen? Zo kun je doorgaan.



Ik wil hun situaties niet verheerlijken. Want daarvoor is het soms te schrijnend. Ik wil het evenmin dramatiseren. Want daar zitten velen van hen ook niet op te wachten. Maar feit blijft, dat er dag in dag uit door heel veel mensen grote prestaties worden geleverd, zonder dat miljoenen mensen hun verrichtingen volgen.

Het simpel wandelen naar de brievenbus is voor sommigen al een marathon.

Toch gaan velen van hen gezonde mensen voor als het aankomt op mentale veerkracht. Of de kunst van het loslaten. Van zieken zelf verneem ik soms hoe ze meer rust hebben gevonden, toen ze in staat waren hun leven uit handen te geven. Hoe ze eigen begrenzingen overstegen door hun lichamenlijke beperkingen te accepteren. Het is niet altijd een vooraf geplande daad van overgave geweest, maar hen 'gewoon' overkomen.

Thuis heb ik een prekenbundel van de hand van ds. Roel Oost, getiteld: "Met mijn God spring ik over een muur." Hij is op 33-jarige leeftijd getroffen door multiple sclerose en heeft moeten leren omgaan met deze ziekte en het onvermijdelijke lot. Als je zijn bundel ter hand neemt, klinkt er vertrouwen in God door, zonder dat dit geloof als een gemakkelijke kost wordt aangeboden. Uit zijn boek valt op te maken hoe hij God zocht, en tegelijk ontvluchtte. Bij Gezang 395 heeft hij een persoonlijk gedicht geschreven, waaruit die dubbele houding valt af te lezen.

Bij Psalm 18 heeft hij een preek gehouden, toen hij zelf niet meer in staat was om op zijn benen te staan. Op de drempel naar een nieuw jaar preekte hij over dit gedeelte. Naast een vers uit Filippenzen 4:13: "Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft." Een mooi woord om mee te eindigen. Al is hiermee niet alle pijn en strijd weer gladgestreken.

ds M. Dijkstra

Paasontbijt !
opgave uiterlijk 13 april

Kerkdiensten

zondag 19 maart

10.00 uur ds. M. Dijkstra,
Heilig Avondmaal
collecte: diaconie en kerk

19.30 uur ds. H.J.J.M. Tacken,
Gelselaar, Themadienst
collecte: commissie
Thema-diensten

zondag 26 maart

10.00 uur Martinuskerk ds. H. Overdijk
collecte: kerk

10.00 uur Stokkum ds. M. Dijkstra
collecte: kerk

vrijdag 31 maart Anholtskamp

19.00 uur ds. M. Dijkstra,
zangavond
collecte: diaconie

zondag 2 april

10.00 uur ds. H. Overdijk,
Doopdienst
collecte: kerk

zondag 9 april, Palmzondag

10.00 uur ds. M. Dijkstra
collecte: kerken in actie

donderdag 13 april, Witte Donderdag

19.30 uur ds. H. Overdijk,
Heilig Avondmaal
collecte: diaconie en kerk

vrijdag 14 april, Goede Vrijdag

16.00 uur Anholtskamp ds. H. Overdijk,
Heilig Avondmaal

19.30 uur Martinuskerk ds. M. Dijkstra

zaterdag 15 april, Stille Zaterdag

21.00 uur ds. H. Overdijk,
Paaswake

zondag 16 april, Eerste Paasdag

09.00 uur Paasontbijt in het
Dienstgebouw
collecte: zondagsschool

10.30 uur ds. M.Dijkstra,
m.v.v. het kerkkoor
collecte: Paascollecte

OPPAS-KND-ZONDAGSSCHOOL- JEUGDKERK

Tijdens alle morgendiensten is er kinderoppas in het Dienstgebouw en kindernevendienst voor kinderen van basisschoolleeftijd. Gelijktijdig met de ochtenddienst wordt in het Dienstgebouw (voor dorp en Elsen) en in de school van Stokkum zondagsschool gehouden. Iedere derde zondag van de maand (dus nu op 19 maart) is er in het Dienstgebouw, van 10 tot 11, jeugdkerk voor jongeren van het voortgezet onderwijs.

BIJ DE DIENSTEN

Op 19 maart kunnen we weer aanschikken aan de tafel van de Heer. Het Heilig Avondmaal zal dan in zittende vorm gevierd worden. 's Avonds om 19.30 uur is er een themadienst, met als voorganger de inmiddels voor velen van ons bekende ds. Tacken uit Gelselaar.

Ook op 26 maart zijn er twee diensten. Naast de dienst in de Martinuskerk is er dan ook een gezinsdienst in het gebouwtje in Stokkum, waarin ds. Dijkstra zal voorgaan.

De laatste vrijdag van de maand, 31 maart, wordt de vaste zangavond in de Anholtskamp gehouden. Een mooie gelegenheid om samen te zingen en elkaar te ontmoeten. Ds. Dijkstra zal deze avond leiden.

Op 2 april is er een doopdienst. Er hebben zich inmiddels vijf ouderparen aangemeld. De volgende doopdienst, met ds. Dijkstra als voorganger, staat op het rooster voor 25 juni. Wie van die gelegenheid gebruik wil maken moet zich met ds. Dijkstra in verbinding stellen.



De Stille Week, de opgang naar Pasen, begint dit jaar op 9 april. Op 13 april willen we stilstaan bij het laatste Avondmaal van de Heer met zijn leerlingen; om 19.30 uur is dan de zittende viering van het Avondmaal in de Martinuskerk.

Op Goede Vrijdag, 14 april, is er om 16.00 uur een avondmaalsviering in de Anholtskamp, om 19.30 uur is er een sobere woorddienst in de kerk.

In de Paasnacht begint het licht van de opstanding al te gloren, we horen dan een aantal lezingen uit de bijbel waarin het thema van Gods onverbreekelijke liefde doorklinkt. Aanvangstijd van deze Paaswake is 21.00 uur.

Op de Paasmorgen is de gemeente om 9.00 uur welkom aan het Paasontbijt, georganiseerd door de zondagsschool. Allen welkom – maar opgave gewenst! (Zie elders in het kerkblad)

De Paasdienst begint een half uur later dan het tijdstip waarop onze diensten gewoonlijk beginnen, namelijk om 10.30 uur. Wel is er vanaf plm. 10.15 samenzang. Ook werkt ons kerkkoor aan de dienst mee. (O.)

Wijk Noord

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3
telefonisch spreekuur:
di. t/m vrij. 9:00 – 9:30; 18:30 – 19:00 uur
tel. 361238; email: martends@wanadoo.nl
vrije dag: maandag

GEBOREN

Met blijdschap en dankbaarheid geven René van Middendorp en Anita Wessels-van Middendorp (Romijnlaan 44) kennis van de geboorte van hun dochter Eva Anneli. Op 8 februari is Anneli geboren. We wensen hun van harte Gods zegen toe. "Hoe ook je levenspad zal gaan, God zal je steeds gadeslaan. In zijn bescherming ben je veilig." De geboorte van Eva doet me nog aan de moeder aller moeders denken, zij die genoemd is naar het leven, dat een barende vrouw schenkt. Ik doel dan op Eva, de vrouw van Adam (Genesis 3).



"In ieder kind begint de wereld opnieuw. Welkom, lieve prinses." Met deze tekst is de geboortekaart opgesierd van Roos, dochter van Erik en Hermien Hannink-Bronsvort. Op Keppels 29 maken zij met hun andere dochters, Kiki en Maud, een nieuwe start. Van harte gefeliciteerd en veel geluk toegewenst, onder de hoede van de Heer.

WIJ GEDENKEN

Op 9 februari overleed Wilhelmina Krijgsman-Klumpers in het ziekenhuis te Deventer, waar ze was opgenomen vanwege een longontsteking. Mina is op 22 april 1919 geboren. Aan de Kemperweg groeide ze op als jongste in een gezin van zeven kinderen. Haar vader overleed al vroeg. Nog jaren na haar eigen huwelijk met Jan Hendrik Krijgsman bleef ze haar moeder trouw een dag in de week helpen. Op 'Brookman' aan de Luttekeveldweg 6 vervulde zij met liefde haar huishoudelijke taken als moeder van drie zoons. Wanneer Hendrik bijverdiende, had zij de zorg voor de boerderij. Een dieptepunt vormde het tragische verongelukken van de oudste zoon op 18-jarige leeftijd. Later kreeg ze te kampen met de ziekte Parkinson. Met steun van haar geloof en hulp van anderen sloeg ze zich er doorheen. Toen een van de kinderen met zijn gezin kwam wonen op hetzelfde erf, lukte het om het tot 2004 uit te houden voor de verhuizing naar de Anholtskamp nodig was. Kort daarna overleed Hendrik. Ondanks

dit verlies was ze tevreden met haar plek. Op 14 februari hebben we afscheid van haar genomen, waarna we haar op de Markelose begraafplaats toevertrouwd aan God, de bron van alle leven.

Het overlijden van Geertjen Hoentjen-Marsman op 13 februari overviel iedereen, inclusief de artsen in het ziekenhuis, waar ze net was opgenomen. Nog maar pas woonde ze samen met haar man Frederik in een aanleunwoning bij de Anholtskamp. Sinds hun verhuizing in 1988 van Verwolde naar Markelo hadden ze jaren met genoeg aan de Fokkerstraat gewoond. Door zich te begeven in allerlei activiteiten hadden ze een plek in de gemeenschap weten te veroveren. Kinderen en kleinkinderen schetsten haar in de dienst aan de hand van vele anekdotes en de kernwoorden betrokken, zorgzaam, lief, bescheiden, oprecht en actief. Op 16 mei 1920 is ze geboren in de gemeente Laren. Al op jonge leeftijd verloor ze haar vader. Haar moeder hertrouwde en kreeg nog een dochter. Sinds haar trouwen in 1942 zetten ze op 'Krimpert' de boerderij van haar ouders voort. Ze kregen samen twee dochters en een zoon, Dini, Wim en Gerrie. Op 18 februari is haar lichaam op de Markelose begraafplaats naast dat van haar overleden schoonzoon, Hans Oenema, gelegd. Met door haarzelf uitgekozen geestelijke liederen hadden we haar vooraf in het dienstgebouw herdacht. Geertje is 85 jaar geworden.

Met vriendelijke groeten, ds. M. Dijkstra

Wijk Zuid

Predikant: ds. H. Overdijk, Pr. Beatrixstr. 1
telefonisch spreekuur:
ma. t/m vrij. 9:00 – 9:30; 18:30 – 19:00 uur
tel. 361402; email: overdijk@ncrvnet.nl
vrije dag: zaterdag

WIJ GEDENKEN

Hendrik Groothaar, weduwnaar van Dientje Sanderman, overleed op 2 februari, 84 jaar oud. Zijn sterven kwam aan één kant onverwacht, maar aan de andere kant was duidelijk dat zijn krachten meer en meer afnamen; de laatste fase van zijn leven is niet gemakkelijk geweest. Het ging van ziekenhuisopname tot ziekenhuisopname, en iedere keer moest hij een stuk kwaliteit van leven inleveren, moeilijk voor hem, maar ook heel moeilijk voor degenen die dagelijks om hem heen stonden...

Als oudste zoon in een boerengezin was het vanzelfsprekend dat hij met het bedrijf verder zou gaan. Hij was ook boer in hart en nieren, leefde voor de boerderij, in het bijzonder voor het vee, waarmee hij ook menig medaille in de wacht wist te slepen. De belangstelling voor het bedrijf thuis, en

voor dat van zijn dochter en schoonzoon, bleef zelfs tijdens moeilijke perioden in het ziekenhuis. Hij was een man van uitgesproken meningen, die hij je liet weten ook. Een boer ook van de oude stempel, alle veranderingen waarmee de agrarische sector de laatste jaren geconfronteerd is, waren voor hem moeilijk te overzien...

We lazen, tijdens de gedachtenisdienst in het Dienstgebouw, een gedeelte van Psalm 104. Een loflied op de schepping, met allerlei beelden aan het boerenbestaan ontleend. Achter de verwondering mogen wij de levende God weten, en aan zijn liefde hebben wij Hendrik Groothaar toevertrouwd, in het geloof dat vermoeide levens tot rust mogen komen bij Hem. Mag dit vertrouwen zijn kinderen en kleinkinderen ook sterken in de lege plek die nu in hun kring is ontstaan.



Dika Wissink was een fenomeen, in Markelo. Zeer velen hier zullen kunnen zeggen dat ze in de eerste dagen van hun leven door haar zorg zijn omringd. Want tot op hoge leeftijd 'kraamde' Dika, bij alle rangen en standen, in Markelo en daar buiten, ja, zelfs tot in het buitenland. Daarnaast had ze een druk sociaal leven, vele vriendschappen, haar reizen en haar bezigheden voor de folklore en het kerkkoor. Een rijk leven, maar ook een leven zoals dat niet voor veel mensen van haar generatie was weggelegd. Volop geworteld in de traditionele, agrarische Markelose samenleving verliep haar leven aanvankelijk ook volgens de vaste patronen. Maar een breuk hierin maakte dat ze een geëmancipeerde vrouw werd, eigenlijk voordat we dat woord hier kenden...

De laatste jaren van haar leven waren moeilijk voor haar. Van een vrouw die 'ruim' geleefd heeft werd ze tot iemand voor wie de wereld niet groter was dan de vier muren van het huis. Dankzij de goede zorgen van de familie ter Balkt kon dat huis haar thuis ook blijven...

Op 15 februari overleed ze, 87 jaar oud.

Dika was een gelovige vrouw, die uit het geloof in de goede en in de zware jaren kracht geput heeft. We waren met velen bijeen in de Martinuskerk om afscheid van haar te nemen en haar leven te gedenken. Het kerkkoor, waar zij zo lang mee verbonden was, werkte ook aan de dienst mee. We

hebben haar, die zoveel zorg gegeven heeft, toevertrouwd aan de zorg van de eeuwige God. Zijn liefde gaat met mensen mee, zelfs aan gene zijde van het graf. Mogen haar zwager, haar neven en nichten, hier ook troost in vinden.

Tragisch, zou je het totaal onverwachte sterven van Jan Hendrik Hargeerds op 22 februari, nog maar 64 jaar oud, kunnen noemen. De dood komt maar zelden als een gelegen gast, maar dit tijdstip was ontzettend... Terwijl zijn vrouw in het ziekenhuis herstelde van een levensbedreigende ziekte, wordt hij van het ene op het andere moment weggenomen... Een zware slag, waarvan de diepte niet zo één, twee, drie te bevatten is...

Henk Hargeerds heeft geen makkelijk leven gehad. Een ongeluk waarbij hij twee nekwervels brak, 40 jaar geleden, veranderde zijn leven sterk. Aanvankelijk vreesden de artsen dat hij verlamd zou blijven, maar na een revalidatie van meer dan een jaar kwam hij er bovenop. Toch kwamen er allerlei beperkingen in zijn leven, om daar mee om te kunnen gaan kost heel veel strijd... Hij boerde graag, en bleef ook volop bij het bedrijf betrokken. Voor Wim was hij naast vader ook leermeester, adviseur en compagnon... De lege plek op 'Top' zal dan ook enorm zijn...

We zochten troost bij de woorden uit de bijbel die destijds bij het huwelijk van Henk en Tineke geklonken hebben. Het geloof heeft op zulk ingrijpend verdriet geen makkelijk antwoord, het 'waarom?' blijft, en de weg die voor de familie ligt is een zware... *"Gij maakt mij het pad des levens bekend,"* zegt de Psalmdichter. En ondanks het diepe verdriet, ondanks de onbeantwoorbare vragen, moeten we er, in het licht van het evangelie, tóch aan vasthouden dat Gods weg niet doodloopt, maar een weg naar het eeuwige leven is. Waar wij mensen onze geliefden verliezen aan de dood, en ze uit handen moeten geven, niet verder met ze mee kunnen, daar is toch – boven alle denken – de trouw van God, bij wie onze doden mogen leven... Met verdriet, maar niet als mensen zonder hoop, hebben wij Henk Hargeerds uit handen moeten geven, maar mogen we deze man, vader en opa geborgen weten in Gods licht. Mag dit vertrouwen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen ook kracht geven op de moeilijke weg die voor hun ligt...

TENSLOTTE

Een hartelijke groet! Ook namens mijn gezin. In het bijzonder voor iedereen die door een moeilijke periode in het leven moet gaan. Ik hoop dat het Paasevangelie uw lasten helpt dragen en verlichten, en een weg van hoop en verwachting mag wijzen.

H. Overdijk

Uit de kerkenraad

Naast de vaste punten, zoals de ingekomen post, de evaluatie van de kerkdiensten en de mededelingen van de verschillende colleges en werkvelden komen de 'open kerkdagen' en het liturgische centrum aan de orde. Ook wordt er uitvoerig, inhoudelijk van gedachten gewisseld over de toekomst van de gemeente Markelo. Op de agenda stond ook de begroting en jaarrekening van het college van kerkrentmeesters, maar dat punt wordt, omdat we de vergadering om 22.30 uur willen afsluiten, doorgeschoven naar de volgende vergadering.

Er is al weer nagedacht over de openstelling van de kerk op de donderdagmorgens in de vakantietijd. Deze openstelling wordt door veel mensen gewaardeerd, er is altijd weer sprake van waardevolle ontmoetingen en gesprekken. De commissie die één en ander voorbereidt bestaat uit mw. Nijland – Menkhorst en mw. Rozendom – Goorhuis. Laatstgenoemde heeft te kennen gegeven te willen stoppen, zodat er nieuw bloed nodig is... In de pastorale teams zal om vrijwilligers voor deze belangrijke taak (toch een beetje visitekaartje van de kerk!) gevraagd worden...

Het liturgisch centrum wordt als een erg grote, lege ruimte ervaren, niet goed in balans met de rest van het kerkgebouw. Er is een commissie die op aanpassingen studeert en er is een plan gemaakt om wat meer sfeer en evenwicht te brengen. De commissie krijgt de opdracht om de plannen meer te concretiseren en nog wat alternatieven aan te dragen...



Diaken Henk Bolink schreef een discussiestuk over de toekomst van onze gemeente: In de gemeente zijn heel veel zaken goed geregeld en lopen een aantal activiteiten goed. Maar de participatie aan de eredienst laat, gezien het aantal kerkleden, toch wel duidelijk te wensen over.

"De Protestantse Gemeente Markelo is te vergelijken met het Martinus ziekenhuis. Dit is een prachtig, traditioneel ziekenhuis met een bijzonder goede organisatie. Het management heeft een goed lopende organisatie neergezet. De financiële kant is goed geregeld, de ziekenwagens rijden als een tierelier. De bedden zijn goed. Kortom: een fantastisch ziekenhuis. Het management heeft met het ziekenfonds afgesproken dat er een potentiële capaciteit is van 3000 plaatsen. Allemaal prima dus... Echter, er is een groot probleem. De ziekenfondspatiënten die iets mankeren gaan niet naar het Martinus ziekenhuis, maar zoeken hulp bij allerlei alternatieve instanties..."

Wat moet er in de diensten veranderen om mensen met enthousiasme naar de zondagse dienst te krijgen? Modernere liederen? Kortere preken? Minder formele gebeden, maar in gewone, dagelijkse taal? Uitgangspunten moeten zijn: positief denken, met hulp van Jezus is alles mogelijk. Denken vanuit de mogelijkheden van onze God en het geloof, zowel bij blijde als bij treurige dingen in het leven... Want één ding is zeker: de mens van 2006 is zoekende naar zekerheden in het leven. Laten we proberen die mogelijkheden te bieden aan de mensen van Markelo."

In het gesprek in de kerkenraad is veel waardering en bijval voor deze gedachten. Toch is er ook het besef dat dingen niet radicaal omgegooid moeten worden. Het evangelie blijft altijd een boodschap die haaks op de mens staat, kruis en opstanding zijn als 'logisch verhaal' niet eenvoudig 'te verkopen.'

De kerkenraad besluit om deze bezinning voort te zetten... (O.)

Vorming en Toerusting

LIEFDESLADDER

Op woensdag 15 maart gaan we het met de gespreksgroep 'Rondom de Zonneweg' hebben over de betekenis van familierelaties in ons leven. Dat doen we aan de hand van het boek 'De liefdesladder' van psychotherapeute Else-Marie van den Eerenbeemt. Laatst was zij te gast bij de Hervormde Vrouwengroep. Diny Bouwmeester zal dit onderwerp inleiden.

We houden de avond bij Ina Dollekamp, Fokkerstraat 37, aanvang 20.30 uur. Heb je belangstelling? Neem dan contact op met John Hofman, Zonneweg 22 (tel. 362726).

MD

Jeugd- en Jongerenwerk

JEUGDCLUB

6 TOT 9 JAAR



**WAAR:
HOE LAAT?** Dienstgebouw
Van 18.30 uur tot
± 19.30 uur
**KOSTEN:
WANNEER?** € 0,75 per keer
Zie onderstaand
programma

16 Maart 2006
30 Maart 2006

Een fotolijstje maken
Creatief voor Pasen

Groetjes Janet en Hettie

Je vriendje of vriendinnetje vindt het vast leuk om ook een keer met je mee te komen, want hoe meer zielen hoe meer.....

9 TOT 12 JAAR



**WAAR:
HOE LAAT?** Dienstgebouw
Van 18.30 uur tot
± 19.30 uur
**KOSTEN:
WANNEER?** € 0,75 per keer
Zie onderstaand
programma

16 Maart 2006
30 Maart 2006

Papiermaché
Creatief voor Pasen

Groetjes Els, Anet, Margot en Madieke

Van de Zondagsschool

Het lijkt allemaal nog ver weg
maar.....

*de Zondagsschool nodigt u
allen uit !!!*



Waarvoor? het paasontbijt

Wanneer? Zondag 16 april om 9 uur

Waar? Grote zaal v/h dienstgebouw

Op zondagmorgen 16 april, eerste paasdag, organiseert de Zondagsschool weer haar jaarlijks terugkerende paasontbijt. Wat er die ochtend allemaal staat te gebeuren houden we nog even

geheim. In ieder geval zijn de kinderen de komende weken druk met de voorbereidingen om het geheel er weer vrolijk uit te laten zien en de tafels weer prachtig te versieren.

Geef u daarom op en schuif bij ons aan. Er is genoeg voor iedereen!

Daar er diverse bestellingen geplaatst dienen te worden zouden wij jullie willen verzoeken je voortijdig (uiterlijk 13 april) op te geven bij één van de onderstaande personen :

- Hettie Hollander
tel. 362351
- Alies ten Hove
tel. 363334
- Wilma Kloots
tel. 361641



Wij hopen dat we ook dit jaar weer mogen rekenen op jullie komst!!!

Palmzondag

In verband met de feestelijkheden op palmzondag is er op zondag 9 april GEEN Zondagsschool.

Algemeen

Verenigingsavond H.V.G.

Op donderdag 23 maart 2006 komen we weer samen voor de verenigingsavond om 20.00 uur in het dienstgebouw.

Deze avond staat in het teken van het naderende voorjaar en wordt dan ook georganiseerd in samenwerking met de tuinclub.

De **Hr. Henk ten Elsen** uit Neede is bij ons te gast. Met dia's en een goed verhaal vertelt hij ons vanavond alles wat u moet weten over fruitbomen.

Het kweken, bestrijden van ziektes en natuurlijk het snoeien, en alles wat te maken heeft bomen.

Hij heeft beloofd dat het een avond met humor wordt. Graag heten we dan ook weer veel dames van harte welkom.

Kerkkoor Markelo.

Dirigent

Na het vertrek van Jan van Dijk kwam Marjan Klaasen op ons pad.

Na een half jaar van "stage lopen" zijn we weer met haar om tafel gaan zitten.



Na enige bedenktijd en overleg met alle betrokkenen hebben we besloten om samen verder te gaan. En het ziet er beslist niet slecht uit voor ons koor om onder haar leiding verder te gaan.!

We zijn vooruit gelopen op het feit dat ze het dirigentschap zou aanvaarden, maar vanaf nu zal zij elke maandag ons koor leiden. Marjan we hopen en verwachten een prettige verdere samenwerking.

In Memoriam

Op woensdag 15 februari bereikte ons het bericht dat mevr. Dika Wissink was overleden. Dika was vanaf 1947 tot heden lid van het Markelo's Kerkkoor. De laatste jaren niet meer actief, maar ze wilde wel lid blijven. Van 1976 tot 1982 is zij voorzitter van het koor geweest. Op zaterdag 18 februari hebben wij, zoals haar wens was, gezongen in de dankdienst voor haar leven. Wij gedenken Dika in dankbaarheid.

Het Markelo's Kerkkoor

Jongeren kiezen voor De Nieuwe Bijbelvertaling



Ruim een derde van de christelijke jongeren leest *De Nieuwe Bijbelvertaling*. Een jaar na de verschijning blijkt de vertaling haar weg gevonden te hebben onder deze groep. Dat is een van de uitkomsten van het onderzoek naar 'De relevantie van de Bijbel voor christelijke jongeren', dat het onderzoeksbureau Synovate Censydiam in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) in september 2005 heeft uitgevoerd. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 1068 actieve christelijke jongeren tussen 16 en 25 jaar. Geselecteerd werd aan de hand van leeftijd en kerkbezoek (minimaal een keer per twee maanden). De deelnemende jongeren hebben een katholieke of evangelische achtergrond, zijn afkomstig uit de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) of staan in de gereformeerde traditie (waaronder Christelijk gereformeerd, Gereformeerd vrijgemaakt, Nederlands gereformeerd e.a.). De 'restgroep' anders christelijk bestaat uit jongeren met o.a. een apostolische of methodistische achtergrond.

Aanleiding voor het onderzoek was de wens van het NBG meer inzicht te krijgen in de omgang van jongeren met de Bijbel en de betekenis van de Bijbel bij levensvragen. Belangrijk aandachtspunt in het onderzoek was de visie van de christelijke jongeren op de Bijbel. Voor evangelische en gereformeerde jongeren en jongeren uit de PKN is de Bijbel vooral een bron van kracht; ze zien de Bijbel als een boek van wetten en plichten. De Bijbel geeft hun houvast. Katholieke jongeren lezen in de Bijbel omdat de verhalen 'mooi en leuk zijn

om te lezen'; de Bijbel biedt hun richting in het leven.

Hoewel het idee bestaat dat jongeren nauwelijks lezen, bleek de onderzoeksgroep regelmatig de Bijbel open te slaan. Daarbij lezen katholieke jongeren gemiddeld het 'minst' in de Bijbel: ruim 6 keer per maand. Gereformeerde jongeren lezen het meest: gemiddeld zo'n 25 keer per maand. Voor alle jongeren geldt dat de Bijbel meestal wordt gelezen in de kerk of bij kerkelijke activiteiten, voor en/of na de maaltijd en bij het slapen gaan.

Opvallend was de uitgesproken voorkeur van alle christelijke jongeren voor de verhalen over Jezus (evangelien). Katholieke jongeren zijn verder geïnteresseerd in de geschiedenisverhalen (zoals Rechters, Koningen) terwijl de brieven van Paulus hier geen aanhang vinden. Voor protestantse, gereformeerde, evangelische jongeren en de restgroep 'anders christelijk' spelen de brieven en de wijsheidsboeken daarentegen wel een rol.

Met de uitkomsten van het onderzoek wil het NBG het beleid voor jongeren voor de komende jaren uitzetten, bijstellen en vernieuwen. Daarbij zal overlegd worden met diverse jongerenorganisaties. Op dit moment werkt het NBG samen met de Evangelische Omroep (EO) aan de Jongerenbijbel.

Werkgroep Markelo

 BIJBELLEESROOSTER		
ma 13 mrt	Jeremia 17:1-11	Dorheid zonder God
di 14 mrt	Jeremia 17:12-18	Houd u aan uw woord!
wo 15 mrt	Jeremia 17:19-27	Een heilige dag
do 16 mrt	Jeremia 18:1-18	Als klei in Gods hand
vr 17 mrt	Jeremia 18:19-23	De boodschapper bedreigd
za 18 mrt	Jeremia 19:1-15	In stukken
zo 19 mrt	Psalm 9	Het recht heeft zijn loop
ma 20 mrt	Jeremia 26:1-11	Schokkende profetie
di 21 mrt	Jeremia 26:12-24	De profeet overleeft
wo 22 mrt	Jeremia 27:1-11	Het juk van de onderwerping
do 23 mrt	Jeremia 27:12-22	Kostbaarheden naar Babel
vr 24 mrt	Jeremia 28:1-11	Een profetie van voorspoed?
za 25 mrt	Jeremia 28:12-17	Valse hoop
zo 26 mrt	Psalm 137	Treuren
ma 27 mrt	Jeremia 29:1-14	Ballingschap en terugkeer
di 28 mrt	Jeremia 29:15-23	Leugens van profeten
wo 29 mrt	Jeremia 29:24-32	Verzet tegen Jeremia
do 30 mrt	Jeremia 30:1-11	Geen vernietiging
vr 31 mrt	Jeremia 30:12-17	Straf en genezing
za 1 apr	Jeremia 30:18-31:1	Een keer in het lot

zo 2 apr	Psalm 43	Op zoek naar bescherming
ma 3 apr	Jeremia 31:2-14	Rouw wordt vreugde
di 4 apr	Jeremia 31:15-22	Hoopvolle toekomst
wo 5 apr	Jeremia 31:23-34	Gods volk
do 6 apr	Jeremia 31:35-40	Herbouw van Jeruzalem
vr 7 apr	Jeremia 32:1-15	Een koop voor de toekomst
za 8 apr	Jeremia 32:16-35	Jeruzalem weggevaagd
Palmzondag zo 9 apr	Jeremia 32:36-44	Onheil en belofte
ma 10 apr	Klaagliederen 1	Diep gezonken
di 11 apr	Klaagliederen 2	Ten prooi aan vijanden
wo 12 apr	Klaagliederen 3:1-39	Hoop geduldig op God

Bloemendienst:

Fam R. 10 / Mw B.S. 5 / Hr L. 10 / n.n. 10 / Mw B.S. 10 / Hr S. 20 / Kr K.J. 7 / Hr S. 5 / Fam P.B. 5

Echtparenweek Overijssel/Flevoland in het F.D. Roosevelthuis

Ook in 2006 wordt er weer een vakantieweek voor echtparen uit Overijssel en Flevoland georganiseerd in het F.D. Roosevelthuis in Doorn.

De week zal gehouden worden van **23 t/m 30 september 2006**.

Deze week is bestemd voor echtparen waarvan een persoon of wel dagelijks thuis verzorgd wordt, of door zijn of haar lichamelijke beperking buitenshuis moet worden verzorgd. (verpleegtehuis).



Door dit soort weken te houden wordt de mogelijkheid geboden om de gehele week "samen" te zijn en voor diegene die nog samen wonen, de zorg voor de partner een week in handen van vrijwillig(st)ers te leggen.

Het F.D. Roosevelthuis ligt in de prachtige bosrijke omgeving van de Utrechtse heuvelrug en is voorzien van de meest denkbare hulpmiddelen om de gasten te verzorgen.

Tijdens deze week waarbij ongeveer 28 echtparen mee kunnen, zal er door de 24 vrijwillig(st)ers een gevarieerd programma in elkaar gezet worden. Voor meer informatie kunt u terecht bij onderstaand adres:

Edwin Velding
Valeriaan 32
7443 KE Nijverdal
0548-620375
edwinvelding@hetnet.nl

Waar?	ZALENVERHUUR
Voor al uw	Dienstgebouw
Aantal	Vergaderingen / Bijeenkomsten
Info	Workshops
	5 tot 150 personen
	Jeroen Noltus Tel. 363890

Protestantse gemeente Markelo

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo
Kerkelijk bureau: 0547-361242
Buffet: 0547-363890 fax: 0547-276637

Redactie Markelo's kerkblad:

Ds. H. Overdijk, Pr. Beatrixstr. 1, tel. 0547-361402

Ds. M. Dijkstra, Tolweg 3, tel. 0547-361238

Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709

Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439

Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652

Het eerstvolgende nummer verschijnt op **10 april 2006**.

Inleveren kopij vóór vrijdag **31 maart 2006** liefst via **Email:**

kerkblad.martinus@hetnet.nl

of op het kerkelijk bureau via een diskette.

Kerkenraad:

Preases: Dhr. J. Hargeerds (Jan),

Scriba: Mevr. B.H. Weekhout-Wegereef
Koemweg 27, tel. 362819

Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890

Kerkelijk bureau openingstijden:

ma. 9-12 uur; wo. 9-12 uur; do. 10-12 uur; vr. 9-12 uur

adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242

Administratie:

Mevr. H.T. Aanstoot-Meijerink, tel. 363083

Betaalnummers College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente:

Postbank: 813891 - Rabobank: 34.07.01.153

Rekeningnummer Diaconie Protestantse Gemeente:

Rabobank: 34.07.00.327

Rekeningnummer Orgelfonds:

Rabobank: 34.07.45.819

Rekeningnummer Verjaardagfonds:

Postbank: 274790

Onderhoudsfonds Kerk Markelo (Martinuskerk):

Rabobank: 34.07.72.522