
83e jaargang, nr 694 – juni 2006



MARTINUSKERK

Markelo's Kerkblad

Uitgave van de
Protestantse Gemeente van Markelo

MOOI WEER

Ik ben een 'mooi weer' mens. Onder een blauwe hemel en bij temperaturen royaal boven de 20 graden voel ik me het best. Dan blaak ik van energie, en heb ik het gevoel dat ik de hele wereld aan kan. Maar perioden van regen, buig weer en kou brengen me dikwijls een beetje in een dip. Het kost me dan gewoon duidelijk moeite om 'op gang te komen'... Wanneer het weer zich een tijd lang van een kille en sombere kant heeft laten zien, is een warme en zonnige dag een verademing... Daar knap ik dan helemaal van op.

Nu geloof ik, dat ik niet de enige ben, die zo in elkaar steekt. De meeste mensen worden wel enigszins beïnvloed door het weer, de één meer dan de ander, dat wel. Het valt me op dat bij mooi weer de meeste mensen vrolijker kijken, en zich meer ontspannen gedragen. Licht en warmte doen bijna iedereen goed. Veel vakantievierders zoeken dan ook een bestemming met de grootste kans op zomerweer. Een vakantie met hoofdzakelijk slecht weer levert bijna iedere vakantieganger een katterig gevoel op. Zon, warmte en vakantie horen in onze beleving eigenlijk bij elkaar.

Het weer is een factor die onze levensvreugde beïnvloedt. Lang niet de enige, natuurlijk, en over het algemeen ook niet de meest bepalende. Zaken als relaties, werk, inkomen en bedrijf, de omgeving waar we wonen, ziekte en gezondheid, allemaal zijn het factoren die er aan bijdragen hoe we ons voelen, hoe we in het leven staan. En, net als bij het weer, is ook bij deze dingen de ene dag anders dan de andere, ervaren we ons leven soms als positief, maar kunnen er ook tijden van 'zwaar weer' in zijn. Soms kunnen we zelf, door iets te doen of juist te laten, verandering aanbrengen in de dingen die ons leven en onze levensvreugd bepalen, maar dat is

lang niet altijd mogelijk. Er zijn ook dingen die je overkomen, waar je niets aan kunt doen, en met de beste wil van de wereld ook niets aan kunt veranderen. Het leven is altijd een kwetsbare zaak, er is geen 'recht op geluk', en donkere bladzijden hebben in ieders levensboek een plaats...

Maar zoals de zon een weldaad is, na een periode van sombere kilte, zo zet de zondag het kwetsbare mensenleven in een ander perspectief. Als de dag die ánders is, de dag die verwijst naar de opstanding van Christus, de dag die ons bepaalt bij de dingen van God. De rimpels in ons leven worden er niet glad gestreken, de problemen niet op een makkelijke manier opgelost, maar het leven komt in een ander licht te staan. Er tekent zich iets af van de werkelijkheid van God, er komt ruimte voor die vrede die alle verstand te boven gaat. De zondag is een teken dat een mensenleven niet alleen maar sleur en zwoegen is, maar wijst vooruit naar vervulling en voleinding, naar een tot doel en recht komen bij God.

Laten we die zondag daarom maar koesteren en in ere houden, er zuinig op zijn, juist in een cultuur waarin alle zeven dagen van de week bijna identiek geworden zijn, en het onderscheid lijkt weggevallen. De zondag is een zonnestraal van God, maar wij moeten onze vensters wel open willen doen om die lichtstraal binnen te laten in ons leven!

H. Overdijk

*Nieuw koor i.o.
Iets voor jou?
Kom woensdag 14 juni*

Kerkdiensten

Zondag 18 juni

10.00 uur ds. H. Overdijk
m.m.v. kerkkoor
collecte: missionair werk

Zondag 25 juni, doopdienst

10.00 uur ds. M. Dijkstra
collecte: Clini-clowns

Vrijdag 30 juni, Anholtskamp

19.00 uur Zangavond: ds. H. Overdijk
collecte: diaconie

Zondag 2 juli

10.00 uur ds. H. Overdijk
collecte: kerk

Zondag 9 juli, recreatiezondag

10.00 uur Martinuskerk: ds. M. Dijkstra
Stokkum: ds. H. Overdijk
collecte: kerk

OPPAS-KND-JEUGDKERK

Tijdens de morgendiensten is er kinderopas in het dienstgebouw en kindernevendienst voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Iedere derde zondag van de maand is er jeugdkerk in het dienstgebouw voor tieners van 12 tot 16 jaar. Op 18 juni is de laatste keer van dit seizoen.

KOFFIE-INLOOP-MORGEN

Elke donderdagmorgen (tijdens de markt) is er gelegenheid om in het dienstgebouw een kop koffie te drinken en even bij te praten.

BIJ DE DIENSTEN

Op 18 juni werkt het Markelo's Kerkkoor onder leiding van Marjan Klaasen mee aan de dienst. De zondag erop is er een doopdienst. Tot nu toe is er één dopeling opgegeven: Roos, dochter van Erik en Hermien Hannink-Bronsvort, Keppels 29. In de zangavond van vrijdag 30 juni hopen we in de grote zaal van de Anholtskamp onder leiding van ds. Overdijk geestelijke en algemene liederen te combineren.

De eerste recreatiezondag van dit seizoen is op 9 juli. Dat luidt de start in van de open kerkdagen op de donderdagochtenden van 13 juli t/m 17 augustus. Na de dienst is er onder het genot van een kop koffie of thee gelegenheid om na te praten. Gasten zijn hier van harte welkom. In Stokkum is er bij goed weer een openluchtdienst. Anders vindt het in het gebouw bij de school plaats.

In de afscheidsdienst van zondag 28 mei hebben we stil gestaan bij het vertrek van Eline Ooms bij de kindernevendienst (knd) en Marleen Veltkamp

bij de zondagsschool. Toch blijven ze er als hulp bij betrokken. Het was voor het eerst dat ook kinderen van de nevendienst konden worden uitgezwaaid. Sommigen vroegen zich af waarom we dat vorig jaar nog niet deden, terwijl er toen ook een meisje voor het laatst was. De reden is dat we nog geen duidelijkheid hadden over wie er voor een dergelijk afscheid in aanmerking kwamen. De namen werden bovendien nog niet bijgehouden. Leiding, die ermee stopte kreeg in de kerk een aandenken als blijk van waardering voor hun vrijwilligerswerk. Dat waren van de knd: Getty en Janet Eggink, Erna Kok, Henk Pinkert en Bert Steen. Sommigen zullen nog wel in de zomervakantie helpen. Van de zondagsschool-leiding vertrok Wendy Weekhout.

Op 11 juni zou ds. Overdijk voorgaan in Elsen. Door een vergissing mijnerzijds heb ik me op die dienst voorbereid. Hoewel de zondagsschool met Pinksteren het seizoen afsloot, deed de zondagsschool in Herike-Elsen vanwege deze buurtdienst nog mee aan de dienst. MD

Wijk Noord

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3
telefonisch spreekuur:
di. t/m vrij. 9:00 – 9:30; 18:30 – 19:00 uur
tel. 361238; email: martends@wanadoo.nl
vrije dag: maandag

WIJ GEDENKEN

Een jaar nadat hij ziek was geworden, overleed Albert (Appie) Oplaat op 28 april in het Elisabeth verpleeghuis in Delden, waar zijn vrouw Dina Oplaat-Daggert al vanaf eind jaren '90 verbleef ten gevolge van een hersenbloeding. Appie van de Weuste werd op 24 augustus 1932 geboren aan de Seinenweg in Elsen en groeide op in een gezin van vijf kinderen. Kerkelijk bleef hij trouw aan de gemeente Rijssen. Wat betreft levensvisie paste hij meer bij Markelo. Hij was een levensgenieter, een verwoed jager en gek van de voetballerij. Waar anderen er omheen kunnen draaien, kwam hij recht voor zijn mening uit. In 1956 trouwde hij met Dina van Stokkumerbroek. Ze kregen twee dochters. Later verhuisden ze naar de Kemperweg, waar hij bijna tot het laatst kon blijven, dankzij hulp van anderen. Hij begon als boer, maar vond later werk op de kaasfabriek in Markelo. Met het vertrek van zijn vrouw naar Delden had hij het moeilijk. Hij kon thuis zijn draai niet meer vinden. We mogen nu hopen dat zij elkaar weer hebben gevonden in het hemelse. Op 3 mei was de uitvaartdienst in Markelo, waarna de begrafenis plaatsvond op 't Lentfert in Rijssen. Moge zijn vrouw en verdere familie troost en kracht ontvangen van God.

Op 30 april overleed Frederik Jan Schreurs ("Wissink"), echtgenoot van Mina Schreurs-Berendsen. Jan woonde sinds zijn trouwen in 1954 aan de Herikerweg 14. Hij kwam van de overkant, waar nu nog zijn jongere, getrouwde broer woont. Naast zijn broer had hij nog een jongere zuster. Hij begon als slagersknecht, maar kreeg later werk bij de coöperatieve landbouwvereniging in Markelo, waar hij 42 jaar is gebleven. Thuis was er nog de boerderij, maar dat had niet echt zijn hart. Zijn interesse voor geschiedenis bracht hem vele uren op het archief van Markelo. Van landen wist hij van alles zonder er zelf geweest te zijn. Jaren is hij lid geweest van de motorclub. Bij de fanfare heeft hij trompet gespeeld. Jan hield niet van poespas en was met weinig tevreden. Je hoorde hem niet klagen, toen hij in de laatste tijd steeds verder achteruit ging. Door goede zorg en hulp heeft hij tot het einde toe kunnen blijven, waar hij het liefste was: thuis. In het geloof dat hij door de Heer is thuis gehaald, hebben we op 5 mei afscheid van hem genomen vanuit de Martinuskerk, waarna de begrafenis volgde op het kerkhof te Markelo. Precies op die dag zou hij 80 jaar zijn geworden. We wensen zijn vrouw, de beide getrouwde dochters met hun echtgenoten en kinderen Gods steun en kracht toe.

Geheel onverwacht overleed Gerritdina Harmina (Diny) Hakkert-Overbeek op vrijdag 12 mei op de leeftijd van 61 jaar. Dat gebeurde tijdens het oppassen op een van haar beide kleinzoons. De dag ervoor had ze nog genoten van een uitstapje van de Hervormde Vrouwenvereniging naar Friesland. Met ongeloof werd dan ook op haar overlijden gereageerd. Sinds 1968 was ze met haar man Teunis getrouwd. Eerst woonden ze nog op zijn ouderlijk adres aan de Oude Rijssenseweg. Later verhuisden ze naar de Loosboersstraat. Diny kwam van Stokkum (erve Jan Hendriks) en had nog een broer. Ze kregen een zoon en dochter. Als vrijwilligster was ze actief bij de voetbalclub Markelo en de HVG. Bij de kerk draaide ze mee in de bloemendienst. Ze is te typeren als bescheiden, behulpzaam, opgewekt en had gevoel voor humor. Ze hield ervan om buiten te zijn. En wat had ze nog graag langer willen genieten van de kleinkinderen. Door alle toekomstplannen is in een keer ruw een streep gehaald. De rouwdienst was op 17 mei, waarna de begrafenis plaatsvond op de Markelose begraafplaats. We wensen haar man en kinderen met hun partners troost en kracht toe om dit verlies te dragen.

ERE WIE ERE TOEKOMT

In mijn vorige meditatie in het kerkblad schreef ik dat Jezus je bij verlies van een geliefde op het spoor van anderen zet. Bij zijn sterven aan het

kruis wijst hij zijn moeder Maria op één van zijn leerlingen, Johannes. Opdat zij voor hem een moeder kan zijn en hij voor haar een zoon. Zo zijn wij in de kerk als lichaam van Christus aan elkaar gegeven als broeders en zusters, een gemeenschap van gelovigen. Ik kwam op deze gedachte door een overweging van dominee Herman de Vries, in zijn boekje: Maria, een weg tot Christus (p. 69).

Dat mei Mariamaand is, merkte ik bij een bezoek aan gemeenteleden in het St. Elisabeth-verpleeghuis in Delden. Terwijl ik de trap opging, zongen enkele oudere vrouwen beneden een lied, gewijd aan Maria. Mooi is dat, wanneer mensen zich niet schamen voor hun geloofsovertuiging.

VERSTERKING TEAM

Op 4 juni is Peggy van Til-Ordelman bevestigd tot ouderling van onze gemeente. Zij zal ons in wijk Noord komen assisteren. Van harte welkom!

BRAAKMAN TERUG

U heeft kunnen lezen dat mijn voorganger in deze wijk het beroep van Diepenheim heeft aangenomen. Ds. Ary Braakman zal er op 9 juli zijn intrede doen. Wie weet levert het deze gemeente wat extra kerkgangers op van mensen uit Markelo, die nog graag eens hem willen horen en zien. Hij zal er voor 50% aan de slag. Langs deze weg wensen we hem Gods zegen toe in onze buur-gemeente en hopen we dat hij er met zijn gezin naar genoeg zal wonen en werken.

VRIJE WEEK

Van maandag 12 tot en met zondag 18 juni neem ik mijn eerste vrije week van dit jaar op. Ik zie er naar uit, want in de laatste tijd liet ik regelmatig steken vallen. Het malst was nog die keer, dat de garage de hele nacht los was gebleven met de deur open. Men had zo een damesfiets en mountainbike mee kunnen nemen. Een ander voorbeeld is de afscheidsdienst van 28 mei. Janni Bussink zou een gebed doen, Ammy ten Hove de schriftlezing, de kinderen een lied zingen. Het liep anders omdat ik de aantekeningen niet zorgvuldig genoeg had nagekeken. Dit soort missers zal niet alleen op drukte of een te lange periode van werk zijn af te schuiven. Leeftijd speelt ongetwijfeld ook een rol. Hoezeer je hieruit ook lering kunt trekken, fouten zullen altijd wel gemaakt worden. Het punt is ook dat je het zelf niet altijd meer doorhebt. Gelukkig zijn er dan nog anderen, die kunnen corrigeren. Zo hebben de kinderen toch nog enthousiast en luid hun lied ten gehore kunnen brengen.

Met vriendelijke groet, ds. M. Dijkstra

Wijk Zuid

Predikant: ds. H. Overdijk, Pr. Beatrixstr. 1
telefonisch spreekuur:
ma. t/m vrij. 9:00 – 9:30; 18:30 – 19:00 uur
tel. 361402; email: overdijk@ncrvnet.nl
vrije dag: zaterdag

WIJ GEDENKEN

Op 29 april kwam er een einde aan het leven van Jan Willem Elkink, sinds 1949 echtgenoot van Hanna Elkink-ter Welle, Groenlandsdijk 9. Vanaf september vorig jaar was hij al verschillende malen opgenomen geweest in het ziekenhuis wegens benauwdheid. Toen er meer bijkwam, kon zijn lichaam dat niet meer aan. Hoewel hij zelf tot het laatste toe moed bleef houden. In hem verliezen we een man, die zeer betrokken was op zijn familie en buurtgenoten, belangstellend en rustig van aard. Hij was de oudste uit een gezin van drie kinderen en kwam van een boerderij aan de Koelertsweg. Het boerenwerk heeft hij tot enkele jaren terug weten vol te houden. Zijn handigheid met elektrisch en metselwerk kwam goed van pas bij het inrichten van schuren. Hun enige kind, Dinie, bleef na haar trouwen naast hen wonen. Hij was wijs met de beide kleindochters en heeft de twee achterkleinkinderen nog meegemaakt. Willem van de Klooke is 80 jaar geworden.

Op donderdag 4 mei namen we in het dienstgebouw van hem afscheid, waarna de graflegging volgde op de Markelose begraafplaats. We wensen allen, die om hem verdriet hebben troost toe van God. MD

HUWELIJK

Op zaterdag 17 juni hopen Nico ter Hofte en Dewi Streefkerk elkaar hun ja-woord te geven, om 11.15 uur, in het voormalige gemeentehuis van Markelo. De kerkelijke bevestiging en inzegening van hun huwelijk vindt plaats om 12.15 uur in de Martinuskerk. Voorganger is ondergetekende. We wensen Nico en Dewi, hun ouders en verdere familie, een stralende dag toe, en een gezegende toekomst samen!

VAKANTIE

Hoewel je het aan het weer de laatste weken nog niet zou zeggen, nadert de zomer met rasse schreden. Over enkele dagen hebben we al weer de langste dag! Dat betekent dat de tijd van de vakanties ook weer aanbreekt. Zelf heb ik dit jaar van maandag 10 juli t/m zondag 6 augustus vakantie. Ds. Dijkstra is in die periode op zijn post, in dringende gevallen kunt u op hem een beroep doen.

TENSLOTTE

Voor alle geslaagden: van harte gefeliciteerd! En wie een herexamen heeft: sterkte... Nog meer sterkte voor wie het, jammer genoeg, niet gehaald heeft. Nog een keer proberen, volgend jaar? Of een andere weg kiezen?

Voor u allen een hartelijke groet, ook van mijn gezin.

H. Overdijk

Kerkrentmeesters

In deze uitgave treft u een brief aan waarin wij uw aandacht vragen voor het Kerkblad. Al tientallen jaren wordt u door middel van het Kerkblad op de hoogte gehouden van hetgeen er zich in en om de Kerk afspeelt. Ondanks het feit dat het drukken en de huis-aan-huis verspreiding de nodige kosten met zich mee brengt vinden wij het belangrijk dat dit ook voor de toekomst gewaarborgd wordt. Door middel van het invullen van de aangehechte acceptgirokaart kunt u hier aan bijdragen.

Mocht u geen acceptgirokaart in uw Kerkblad aantreffen maar toch een financiële bijdrage willen doen dan kunt u dit overmaken op rekeningnummer 34.07.01.153 onder vermelding van "bijdrage kerkblad".

Wij danken u voor uw steun.

College van Kerkrentmeesters

Diaconie

De Diaconie heeft besloten om de eindcollecte van de dienst op 25 juni (doopdienst) als bestemming de CliniClowns te geven.

Wist u dat steeds meer langdurig zieke kinderen thuis verzorgd worden? Thuis is het vaak erg eenzaam voor deze kinderen. Ze hebben weinig contact met andere kinderen, waardoor hun wereldje erg klein is. Daarom krijgen enkele van hen sinds kort thuis een CliniClown op bezoek.

Want ook deze kinderen verdienen het om weer even echt kind te kunnen zijn. Lekker te lachen en hun omgeving te vergeten. Samen met de CliniClown maken ze lol en beleven ze de grootste avonturen. Ook als de CliniClown weer weg is, werkt dit nog lang positief door op het kind.

In 2006 willen de CliniClowns flink wat meer kinderen thuis bezoeken. Dit kan alleen als er een aantal extra Clowns opgeleid worden. Wij willen hen daarbij helpen middels de opbrengst van de collecte. Namens de CliniClowns alvast bedankt voor uw gift.

ZWO / Kerkinactie



Voor het samengaan van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland, het Samen Op Weg proces, waarbij de Evangelische Lutherse Kerk ook betrokken is, was op het terrein van WereldDiaconaat en

Zending al lang van samenwerking sprake.

De gemeenschappelijke doelen en zorgen waren belangrijker dan de onderlinge verschillen.

Die samenwerking begon al in 1952, in de Stichting Oecumenische Hulp, en die is in het midden van de jaren negentig uitgegroeid tot wat nu Kerkinactie is.

Kerkinactie bestaat nu 10 jaar. Onder die naam wordt door onze kerk, samen met een aantal kleinere kerken, het internationale werk uitgevoerd van zending, wereldDiaconaat en ontwikkelings-samenwerking.

Wij willen proberen in elk nummer van dit blad een stukje van dat werk te laten zien. Deze keer de hoofdlijnen van dat werk:

Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan.

Daar werkt Kerkinactie aan.

Een opdracht: te werken aan een wereld die voor iedereen leefbaar is. Die opdracht vertalen we in 3 werkwoorden:

Geloven: Wij geloven dat God mensen in beweging zet, dat de bijbel mensen inspireert om te kiezen voor liefde, vrede en gerechtigheid.

Bouwen: Wij bouwen samen met anderen aan een leefbare wereld. Deze hulp moet mensen leren op eigen benen te staan. Niet voor even, maar voor altijd. Daar werken we aan.

Helpen: Wij helpen mensen die in moeilijke omstandigheden moeten leven. Er zijn veel problemen in de wereld. Armoede, onderdrukking, discriminatie, oorlog, (natuur)rampen en ziekte; daar willen we iets aan doen. Door geld of goederen te geven, door te protesteren tegen onrecht, door te luisteren en door te bidden.

ZWO, Tineke Zomer

Jeugd- en Jongerenwerk



Van de Zondagsschool...

Afscheidsdienst

Op zondag 28 mei hebben we afscheid genomen van een tweetal kinderen van de Zondagsschool en Kinder-nevendienst. Tijdens de dienst voerden zij een stukje op genaamd "Het goede land".

Daarnaast hadden alle kinderen het lied "Ga je mee?" ingestudeerd welke ze uit volle borst en vol enthousiasme ten gehore hebben gebracht.

Aan het einde van de dienst was het afscheid aangebroken en werden de twee dames toegesproken door de eigen leiding. Als tastbare herinnering kregen ze een diploma uitgereikt. Wij hopen dat ze met veel plezier aan de afgelopen jaren terug zullen denken en wensen hen veel geluk en Gods zegen toe op hun verdere levenspad.

Nieuw seizoen

De Zondagsschool begint op zondag 3 september met het nieuwe zondagsschooljaar. Ben je tussen de 4 en 12 jaar kom dan gerust een keer een kijkje nemen. Dit kan iedere zondagmorgen tussen 10 en 11 uur in het dienstgebouw of de basisschool te Stokkum.

Fijne vakantie!

Algemeen



Nieuw koor in oprichting

In oktober 2004 is de musical Naäman uitgevoerd, waar door veel enthousiaste mensen aan mee is gedaan. Naar aanleiding hiervan hebben we de stoute schoenen aangetrokken en zijn we gaan kijken of het mogelijk is om een (gospel) koor op te gaan richten in de Martinuskerk.

Na lang zoeken naar een dirigent, is het uiteindelijk gelukt om hier iemand voor te vinden: Joke Franken uit Neede.

Ze wil samen met ons proberen om een koor op te zetten. De muziek zal voor een deel bestaan uit gospel, maar er kunnen ook bewerkte oude popklassiekers worden gebruikt.

De invulling ligt nog open en inbreng van de koorleden wordt zeker op prijs gesteld!

Lijkt het je leuk om hier je bijdrage aan te leveren, ben je 16 jaar of ouder, vindt je zingen leuk en ben je enthousiast, meld je dan aan of kom langs op de 1^e repetitie/ kennismakingsavond op **woensdag 14 juni a.s. om 20.00 uur in het dienstgebouw.**

Heb je vragen of wil je je aanmelden, dan kun je contact opnemen met Jeroen Noltus (276662), of Jolanda van den Noort (363737)

Thema dienst in de Kösterskoele

In de Kösterskoele wordt op zondag 16 juli een thema-dienst gehouden.

Deze dienst begint om 10.00 uur en voorganger is ds. Fernhout uit Goor.

Samen met haar en Gospelkoor "For You Too" uit Enter hopen wij er samen een mooie dienst van te maken.

Het thema van dit jaar is:

"Bestemming onbekend"

Zoals gebruikelijk kunnen de bezoekers na de dienst onder het genot van een kopje koffie of glaasje fris met elkaar napraten. Mochten de weersomstandigheden niet meewerken dan vindt de dienst plaats in de kerk in Markelo. Iedereen is natuurlijk van harte welkom.

Commissie Thema Diensten.



Een bijzonder moment.

In de afgelopen jaren konden nieuwe leden worden ingeschreven dankzij de doelgroepactie.

Mensen die hun kind lieten dopen, belijdenis deden, trouwden of ambtsdrager werden, kregen een attentie en een folder met informatie over het Ned. Bijbelgenootschap en de vraag om steun met hun lidmaatschap.

Deze actie wordt in een nieuwe vorm voortgezet. Daarom is nieuw materiaal gemaakt met als titel 'Een bijzonder moment'.

Voortaan wordt met één soort materiaal gewerkt voor alle gelegenheden, dus geen verschillende materialen meer voor doop, belijdenis enz.

Het nieuwe materiaal bestaat uit:

- een felicitatiekaart
- Een cadeautje, passend bij de gelegenheid
- een antwoordkaart

Een bijzonderheid is dat het voor de ontvanger niet meer mogelijk is om het antwoordkaartje zelf naar Haarlem op te sturen; het kaartje zal voortaan door een werkgroep lid opgehaald worden. We hopen dat wij als werkgroep op veel bijzondere momenten mensen mogen benaderen om ze bij het werk van het Ned. Bijbelgenootschap te betrekken.

Evenals vorige jaren wordt gedurende de Open Kerkdagen een boekentafel opgesteld in de kerk waar u kennis kunt nemen van de diverse bijbeluitgaven en andere uitgaven van het Ned. Bijbelgenootschap.

Werkgroep NBG Markelo



BIJBELLEESROOSTER

ma 12 juni	Johannes 3:14-21	Duisternis of licht
di 13 juni	Joël 2:12-17	Scheur je hart
wo 14 juni	Joël 2:18-27	Wees niet bang meer
do 15 juni	Joël 3:1-5	Visioenen en tekenen
vr 16 juni	Joël 4:1-8	Oordeel over de volken
za 17 juni	Joël 4:9-21	De dag van de Heer
zo 18 juni	Psalm 13	Hoe lang nog?
ma 19 juni	Psalm 14	Verstandig is wie God zoekt
di 20 juni	Marcus 4:21-25	Aan het licht komen
wo 21 juni	Marcus 4:26-34	Zo is het koninkrijk van God ...
do 22 juni	Psalm 107:1-22	De Heer is trouw
vr 23 juni	Psalm 107:23-43	Loof de Heer om zijn trouw
za 24 juni	Marcus 4:35-41	Wie is hij toch?
zo 25 juni	Marcus 5:1-20	Uitgeraasd
ma 26 juni	Job 1:1-12	Inzet van een machtsstrijd?
di 27 juni	Job 1:13-22	Gegeven en genomen
wo 28 juni	Job 2:1-13	Geen onvertogen woord
do 29 juni	Job 3:1-10	Was ik maar nooit geboren ...
vr 30 juni	Job 3:11-26	... dan had ik nu rust
za 1 juli	Job 4:1-11	Nu is het jouw beurt
zo 2 juli	Job 4:12-21	Niemand is zonder zonde
ma 3 juli	Job 5:1-16	Richt je tot God
di 4 juli	Job 5:17-27	God zal je redden
wo 5 juli	Job 6:1-13	Zoveel vragen...
do 6 juli	Job 6:14-20	Onoprechte vrienden
vr 7 juli	Job 6:21-30	Onterechte verwijten
za 8 juli	Job 7:1-11	Ik houd mijn mond niet!
zo 9 juli	Job 7:12-21	Wat heb ik u misdaan?
ma 10 juli	Marcus 5:21-34	Aangeraaft
di 11 juli	Marcus 5:35-43	Opgestaan
wo 12 juli	Marcus 6:1-13	Met het goede nieuws op weg

Collecten:

datum	CvK.	Diac.	Eindcoll:
16 april	-	-	256,00
28 april	-	-	Paasontbijt 68,10
30 april	58,56	58,55	Diac. A'kamp 146,84
07 mei	52,48	52,47	CvK/Kerk 151,00
14 mei	38,93	38,92	Diaconie 73,60
21 mei	43,83	43,82	Diaconie 120,26
25 mei	17,36	17,35	Kerken in actie 43,80
26 mei	-	-	CvK/Diac. 55,51
28 mei	71,31	71,30	Diac. A'kamp 170,50
			CvK/Kerk

28 april huw.: Mensink-Bouman 116,95

24 mei huw.: Wes – de Jong 202,52

Giften: 26 april t/m 31 mei 2006.

CvK/Kerk: G-G. 5,00 / H. 20,00 / S. 240,00 /
N. 5,00 /

Verjaardagfondsen: n.n. 5,00 / L. 25,00 /
W-V. 5,00 / D-V. 10,00 / S. 5,00 / K-M. 10,00 /
S. 5,00 / R. 20,00 /

Diaconie:

Kalenders: P. 3,00 / B. 10,00 /

Bloemenfondsen: L-D. 10,00 / P. 10,00 /

Het Roosevelthuis Doorn

Wij mochten dit jaar deelnemen aan een vakantie-week in het Roosevelthuis. We hebben genoten van de mooie natuur en de gezelligheid onder elkander. Zondag een kerkdienst en in de middag was het Goors mannenkoor aanwezig. Op maandag hebben we geknutseld voor een mooi paasstukje en 's avonds bingo.

De volgende dag een uitstapje naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen en een rustige avond met diaconiebezoek. Woensdag weer wat kleine uitstapjes en 's avonds dia's over al wat er leeft in de natuur op het Loo. Donderdag was er een bonte avond verzorgd door vrijwilligers. Vrijdag kerkdienst met avondmaal. Aan het einde van de middag een feestelijk diner met daarna het optreden van chantrykoren 'Marconisten'. Het was een hele goede gezellige week zonder TV of radio. We hebben bijzonder genoten.

Hartelijke groeten, H. Oonk en D. Nijland

Theologische Vorming voor geïnteresseerden.

Op 12 september van 2006 start in Kampen weer een nieuwe driejarige cursus 'Theologische Vorming voor Geïnteresseerden'.

De cursus is bedoeld voor mensen die zich nader willen verdiepen in geloofs- en zingevingsvraagstukken. Interessant voor ieder die zoekt naar de achtergronden en betekenis van religie in deze moderne tijd. Door het aanreiken van kennis op een groot aantal relevante vakgebieden door vakdocenten en de mogelijkheid tot dialoog over actuele vraagstukken met cursisten van verschillende (kerkelijke) achtergrond, biedt deze cursus van honderd avonden in drie jaar een vorming van niveau.

Voor deelname wordt **geen** lidmaatschap van een kerkelijke instelling of vooropleiding verlangd. Omdat de lat toch wel behoorlijk hoog ligt, worden wel enige algemene ontwikkeling en voorkennis van de christelijke traditie verondersteld.

De cursus wordt gegeven onder auspiciën van de 'Protestantse Kerken in Nederland' en gaat daarmee uit van de protestants christelijke traditie. Kosten (€ 180,- per jaar) en investering in tijd (dinsdagavond, 19.30-22.00 uur) zijn relatief beperkt!

Nadere informatie is te verkrijgen via de website: cursustvg.org of via het regionale secretariaat: J. Reiling, tel.: 038-3763611, email j.reiling@chello.nl.

Regionale informatie avonden worden gehouden op dinsdag 20 juni en 5 september, 19.30 uur in het Broederhuis, Broederstraat 16 te Kampen (achter de Broederkerk), o.l.v. de cursusleider: dr. T.J.S. van Staalduine.

Waar?	ZALENVERHUUR
Voor al uw	Dienstgebouw
	Vergaderingen / Bijeenkomsten
	Workshops
Aantal	5 tot 150 personen
Info	Jeroen Noltus
	Tel. 363890

Protestantse gemeente Markelo

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo
Kerkelijk bureau: 0547-361242
Buffet: 0547-363890 fax: 0547-276637

Redactie Markelo's kerkblad:

Ds. H. Overdijk, Pr. Beatrixstr. 1, tel. 0547-361402
Ds. M. Dijkstra, Tolweg 3, tel. 0547-361238
Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709
Mevr. B. Noteboom, Goorsegeweg 45, tel. 361439
Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652
Het eerstvolgende nummer verschijnt op **10 juli 2006**.
Inleveren kopij vóór vrijdag 30 juni 2006 liefst via
Email: kerkblad.martinus@hetnet.nl
of op het kerkelijk bureau via een diskette.

Kerkenraad:

Preases: Dhr. J. Hargeerds (Jan),
Scriba: Mevr. B.H. Weekhout-Wegereef
Taets van Amerongenstraat 25, tel. 362819

Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890

E-mail: dienstgeb-markelo@hetnet.nl

Kerkelijk bureau openingstijden:

ma. 9-12 uur; wo. 9-12 uur; vr. 9-12 uur
adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242

Administratie:

Mevr. H.T. Aanstoot-Meijerink, tel. 363083

Betaalnummers College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente:

Postbank: 813891 - Rabobank: 34.07.01.153

Rekeningnummer Diaconie Protestantse Gemeente:

Rabobank: 34.07.00.327

Rekeningnummer Orgelfonds:

Rabobank: 34.07.45.819

Rekeningnummer Verjaardagfondsen:

Postbank: 274790

Onderhoudsfonds Kerk Markelo (Martinuskerk):

Rabobank: 34.07.72.522