

83e jaargang, nr 689 - januari 2006



MARTINUSKERK

Markelo's Kerkblad

Uitgave van de
Protestantse gemeente te Markelo

HET WORDT ANDERS

Rond de jaarwisseling is het vaak hetzelfde. Dan ben ik bezig om een overzicht te maken van inkomsten en uitgaven. Nu kwam daar de verandering in het zorgstelsel bij. Wat doen we? Het aanbod accepteren van onze verzekeraar of wat anders nemen? Wij hebben besloten om het nieuwe jaar eerst maar eens af te wachten, want ook het inkomen wordt aangepast.

Het is niet vaak dat zo veel tegelijk overhoop wordt gegooid. Heeft u al door of het voor u gunstig uitpakt of niet? Met groeiende lasten zullen zorgen toenemen. Hoe komen we rond? Sommige ouderen halen bij dit soort vragen hun schouders op. Vanuit hun ervaring met armoede weten ze hoe het nog heel anders kan. Anderen zullen het misschien knap lastig vinden om de eindjes aan elkaar te knopen. Maar de economie schijnt weer wat aan te trekken en het vertrouwen van consumenten toe te nemen.

Steevast zijn er de nieuwjaarsredes met aanbevelingen voor wijzigingen in aanpak en beleid. Onze koningin heeft in haar kersttoespraak op de zegeningen gewezen, om ook dankbaar te zijn voor het goede dat we hebben. Een waar woord. Je kunt je namelijk in geklaag verliezen. Dan zie je niet meer de mooie dingen, die er even goed nog zijn.

In de periode voor kerst zongen we in de kerk vier weken achter elkaar het lied van het licht. Een prachtig lied, zoals een van de voorgangers in die tijd zei. Het haakt in op plannen, die soms mis gaan, aanwezig verdriet, of dromen van een betere wereld. Het refrein luidt: 'Het wordt anders. Het wordt lichter. Het wordt licht voor jou en mij en voor iedereen op aarde. Het is

kerst... God is dichtbij" (tekst: Greet Brokerhof-van der Waa).

Hoe 2006 er ook uit komt te zien, één ding blijft: het Kerstkind. Al zul je daar wel geloof aan moeten hechten, wil het je tot steun zijn. Hij zegt van zichzelf, dat Hij het licht voor de wereld is (Johannes 8: 12). Van Hem getuigt ditzelfde Johannes-evangelie: 'Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen' (1: 4). Ik vind dat zo'n machtig woord! Je kunt allerlei voornemens hebben. Ook om jezelf te beteren. En herhaaldelijk kom je dan toch weer jezelf tegen. Het lukte niet.

Dan vertelt zo'n tekst of zo'n lied, dat hetgeen ons soms te sterk is, Hem niet kon overwinnen. Het mag mij klein krijgen, als ik me op Jezus richt, is er niet alleen een plek tot vergeving. Er is ook de hoop dat het nog anders wordt, in zijn kracht. Maar voordat het zover komt, is er de hobbel van trots te nemen. En dat valt eerst niet mee, want je wilt niet graag je eigen zwakte toegeven.

Wat het ook mag zijn, dat het donker om ons heen maakt, in Jezus is er altijd een lichtpunt. Moge dat vertrouwen geven, ook in het nieuwe jaar. Zelfs al raak je van alles kwijt, in Jezus blijft een helper overeind, die je door het donkerste donker leiden kan.

Ds. M. Dijkstra

ACTIE KERKBALANS
15 – 29 januari

Kerkdiensten

Zondag 15 januari, Doopdienst

10.00 uur ds. M. Dijkstra
collecte: diaconie

Zondag 22 januari

10.00 uur ds. H. Overdijk,
Heilig Avondmaal
collecte: diaconie en kerk

19.30 uur ds. M. Dijkstra
collecte: diaconie en kerk

Vrijdag 27 januari, Anholtskamp

19.00 uur ds. M. Dijkstra, zangavond
collecte: diaconie

Zondag 29 januari, bevestigen en afscheid ambtsdragers

10.00 uur ds. M. Dijkstra
collecte: kerk

Zondag 5 februari

10.00 uur ds. H. Overdijk
collecte: kerken in actie

Zondag 12 februari

10.00 uur ds. G.H. Offringa, Goor
collecte: pastoraat

OPPAS-KND-ZONDAGSSCHOOL- JEUGDKERK

Tijdens alle morgendiensten is er kinderoppas in het Dienstgebouw en kindernevendienst voor kinderen van basisschoolleeftijd. Ook is de zondagsschool weer begonnen. Gelijktijdig met de ochtenddienst wordt in het Dienstgebouw en in de school van Stokkum zondagsschool gehouden. Iedere derde zondag van de maand (dus nu op 15 januari) is er in het Dienstgebouw, van 10 tot 11, jeugdkerk voor jongeren van het voortgezet onderwijs.

KOFFIE-INLOOP MORGEN

Elke **donderdagmorgen** (tijdens de markt) is er gelegenheid om in het dienstgebouw gezellig een kopje koffie te drinken en even bij te praten.

BIJ DE DIENSTEN

Voor zondag 15 januari staat een doopdienst gepland. De volgende doopdienst staat op het rooster voor zondag 2 april. Wie van die gelegenheid gebruik wil maken moet contact opnemen met ds. Overdijk, de voorganger in die dienst.

De tafel van de Heer staat in het midden van de gemeente aangericht op 22 januari. We hopen het Heilig Avondmaal dan in lopende vorm te vieren. Die zondag is er om 19.30 uur een avonddienst in de Martinuskerk.

Samenzijn in de grote zaal van de Anholtskamp en elkaar in ongedwongen sfeer te ontmoeten kan weer op vrijdag 27 januari, tijdens de maandelijkse zangavond, dit keer met ds. Dijkstra als voorganger.

Op 29 januari zal een aantal kerkenraadsleden herbevestigd worden voor een volgende termijn van vier jaar. Een nieuwe ouderling zal bevestigd worden en een aantal pastoraal medewerkers worden voorgesteld. Ook zullen we afscheid nemen van de mensen die terugtreden. Alle namen vindt u elders in dit kerkblad. Na de dienst is gelegenheid om samen koffie te drinken.

Wijk Noord

Predikant: ds. M. Dijkstra, Tolweg 3
telefonisch spreekuur:
di. t/m vrij. 9:00 – 9:30; 18:30 – 19:00 uur
tel. 361238; email: martends@wanadoo.nl
vrije dag: maandag

GEBOREN

Bij Ard en Marjan Noteboom is er een zoon bij gekomen, Nick Mart Lambert. Op 19 december is hij geboren. Nick is het broertje van Roy. We wensen hun een heel goede tijd samen toe. Wie hen wil feliciteren: ze wonen aan de Loosboersstraat 33.

WIJ GEDENKEN

'Cry, baby, cry'. Terwijl deze woorden ons naklonken vanuit het dienstgebouw, liepen we op dinsdag 20 december achter de familie, vrienden en bekenden aan van Harry Meengs. Op weg naar de kerk voor een afscheidsdienst. Daarna volgde de moeilijke gang naar de begraafplaats in Markelo, waar kinderen bij het graf nog witte ballonnen oplieten. Het was een afsluiting met een teken van hoop op een dag vol verdriet. Met verbijstering was het bericht van zijn overlijden op 15 december ontvangen. Een dag eerder was hij in elkaar gezakt tijdens zijn avondje zaalvoetbal. Samen met zijn vrouw Els en de kinderen Arne, Wouter en Ymke was hij pas verhuisd naar de nieuwbouwwijk de Esch. Met zijn 44 jaar stond hij nog midden in het leven. We wensen allen, die hem nu moeten missen kracht toe van God om dit zware verlies te dragen. Dat geldt ook zijn collega's op het werk bij de Nido in Holten, voor welk bedrijf hij verschillende reizen naar het buitenland maakte. In zijn vrije tijd is hij actief geweest bij de PJGO, was hij een aantal jaren leider bij de voetbalclub Markelo en zat hij nog in

de tentcommissie van het dorpsfeest. Op eerste kerstdag hebben we zijn naam tijdens de gedachtenis genoemd, de naam die ook heeft geklonken bij zijn doop: Jan Harmen. Aan de Heer, die zich aan hem heeft verbonden, hebben we zijn leven opnieuw toevertrouwd.

Op tweede kerstdag overleed Harmina (Mina) Harmelink-Aanstoot, in de gezegende leeftijd van 93 jaar. Een gebroken heup bij een valpartij in haar woning aan de Potdijk was er de aanleiding toe. Mina heeft daar sinds haar huwelijk in 1939 met Frederik Jan gewoond. Zelf kwam ze van Holten. Samen hadden ze een kleine boerderij, terwijl haar man nog werk ernaast had. Ze bracht een dochter en zoon ter wereld. Na het overlijden van haar man in 1997 kon ze mede dankzij een goede gezondheid thuis blijven wonen. Mina was positief ingesteld en betrokken op het wel en wee in de familie en buurt. Ze had een duidelijke mening, was goed bij de tijd en kundig met haak- en breiwerk. Nog op hoge leeftijd bleef ze dat laatste doen, naast werkzaamheden in het huis en de tuin. Ze is vele jaren lid geweest van de zendingskrans. Op vrijdag 30 december hebben we afscheid van haar genomen, na een uitvaartdienst in het dienstgebouw. Haar lichaam hebben we te ruste gelegd op de Markelose begraafplaats. In de hoop en verwachting van de opstanding ten leven. Mogen haar geloof en levenslust de nabestaanden tot dankbare herinnering en troost zijn.

Met vriendelijke groeten, ds. M. Dijkstra

Wijk Zuid

Predikant: ds. H. Overdijk, Pr. Beatrixstr. 1
telefonisch spreekuur:
ma. t/m vrij. 9:00 – 9:30; 18:30 – 19:00 uur
tel. 361402; email: overdijk@ncrvnet.nl
vrije dag: zaterdag

WIJ GEDENKEN

Wij gedenken Hendrik Lammertink, overleden op 5 december na een kortstondige ziekte, in de leeftijd van bijna 86 jaar. Levenslang heeft hij gewoond op Hesselink, Stokkumerweg 67, een plaats met een lange geschiedenis. In het boek 'de Marke van Stokkum' valt te lezen dat dit erf al in de 14^e eeuw bekend was. Een lange reeks van geslachten heeft hier dus geleefd en gewerkt. Zo kan met recht worden gezegd dat met Hendrik – als zoveelste telg van Hesselink – een volbloed Stokkumer is heengegaan, hecht geworteld in en gevoed door een traditie van eeuwen, een traditie met diepe evangelische wortels.

In het hechte verband van familie en buurt, samen met Trui en de kinderen, van wie Rinus al vroeg is gestorven, is er geboerd en ging hij de boer op als

kalverkoopman. Een vertrouwenswerk dat hij graag deed en dat hem heel wat contacten heeft gegeven. Na het overlijden van zijn vrouw bleef hij met Willem achter. Nu is het nog stiller geworden...

Op 10 december waren we bijeen in het Dienstgebouw. Daar luisterden we naar de gelijkenis van Jezus over de weg van het zaad van het evangelie uit Lucas 8. We overdachten hoe het zaad van de traditie én het zaad van het evangelie over eeuwen heen ook dit mensenleven heeft willen voeden en dragen. Dit zaad wordt ook vandaag nog gevonden om in mensen hoofden en harten te wortelen en tot vrucht te rijpen.

Aansluitend maakten we de gang naar het kerkhof waar zijn lichaam te ruste is gelegd bij dat van zijn vrouw. We gedenken hem met respect en warmte en wensen hen die hem zullen missen geloofskracht om niet te versagen. Dhn

Na een periode van afnemende gezondheid overleed op 18 december Hendrika Berendina Smit – Aanstoot, in de leeftijd van 84 jaar. Zij was weduwe van Johan Bernard Smit.

Dika werd geboren op de Poppe, toen nog boerderij, cafeetje en varkenshandel. Kortom: een plek waar heel wat werk verzet moest worden, en waar de kinderen al vroeg 'aanpakken' leerden. Dika keek er niet met negatieve gevoelens op terug, integendeel, ze bleef heel haar leven nauw met de familie op de Poppe verbonden.

Door haar huwelijk kwam ze in Markelo, bij de familie Smit, die naast het café ook nog een loonbedrijf had. Het betekende een druk leven, en altijd mensen over de vloer. Ze was altijd bezig, maar bleef toch ook altijd moeder. Na de dood van haar man legde ze de verantwoordelijkheid voor het bedrijf meer bij de kinderen, kreeg meer tijd voor zichzelf, maar bleef toch altijd bij de zaak betrokken.

De laatste jaren van haar leven waren jaren van lichamelijk en geestelijk moeten inleveren. In Sint Elisabeth in Delden is het kaarsje van haar leven langzaam uitgegaan. Haar kinderen en kleinkinderen zien terug op een lieve moeder, en zullen de vele dankbare herinneringen aan haar bewaren in hun hart. We mogen Dika Smit ook geborgen weten in het hart van God, die niet los laat wat zijn hand begon. Mag dit allen die achterblijven troosten.

Jan Harmen Beltman overleed op 19 december in het ziekenhuis in Deventer. Enkele dagen daarvoor had zijn vrouw van de artsen te horen gekregen dat de doktoren niets meer voor hem konden doen. Hij werd 87 jaar.

Jan Beltman groeide op in een boerengezin op 'Sekplas' aan de Larenseweg. Het boerenwerk deed hij graag, hij was boer in hart en nieren. Aan het eind van de jaren '30 kreeg hij verkering met

Mina Hargeerds, maar vanwege de oorlogsjaren kon er nog niet getrouwd worden, in 1947 evenwel trouwden Jan en Mina, en trouwde hij in aan de Brinkweg in Stokkum. Een flink bedrijf, en ook verschillende generaties in de keuken. Jaren waarin je als boer nog vooruit kon... Naast het bedrijf was Jan ook nog actief als contactpersoon van de kerk, en als bestuurslid van de coöperatie en de brandverzekering.

Bij het ouder worden werd het lichamelijk steeds moeilijker om met het werk door te gaan, en werd het bedrijf langzaam afgebouwd. De laatste jaren nam Jan's mobiliteit enorm af, maar dankzij veel hulp van de thuiszorg en niet te vergeten de burens konden Jan en Mina samen op hun geliefde plek blijven.

We gaven Jan uit handen, in het vertrouwen dat er Eén is, die bij ons blijft, in leven zowel als sterven. "Al ga ik door een dal van schaduwen des doods, Gij zijt bij mij..." Als wij elkaar los moeten laten, worden we toch vastgehouden door Hem... Mag dit zijn vrouw, en allen die verdriet hebben om het heengaan van Jan Beltman, troosten. Wij weten hem geborgen bij de God die leeft.

TENSLOTTE

We kregen rond de feestdagen weer veel goede wensen. Dat doet ons goed, het betekent dat we 'eigen' met elkaar worden! We wensen u allen ook het beste voor het jaar dat voor ons ligt. Wat het ook brengt – maar in geloof mogen we zeggen dat het weer een jaar des HEREN is...

Met een hartelijke groet,
ook namens mijn gezin,
H. Overdijk

Uit de kerkenraad

Uit de vergaderingen:

- Eindelijk weer eens 'goed nieuws' van het ambtsdragers front... Mw. Gerrie Berendsen - Kloosterboer, Brummelaarsweg 15, is bereid om als ouderling aan de slag te gaan. De kerkenraad verkiest haar met algemene stemmen. Ook worden twee gemeenteleden bereid gevonden om als pastoraal medewerker mee te gaan doen: Betty Noteboom – Oonk en Willemien Veneklaas – van Oorspronk zullen team Noord versterken! Positieve ontwikkelingen, waar we dankbaar voor mogen zijn.

- Er is gesproken over aandacht voor de huwelijksjubilea. Nu is de regel dat bij 25 en 40 jarige huwelijken de ouderling of pastoraal medewerker een bezoek aflegt, terwijl bij de jubilea van 50 jaar of meer de predikant aan komt. Met name bij de 25-jarige huwelijken liggen de zaken niet altijd even helder. Er wordt soms met bevreemding gereageerd dat er iemand van de kerk wil komen en niet iedereen vindt het prettig

dat deze jubilea in de pastorale teams bekend zijn. Besloten wordt om bij 25- jarige huwelijken in eerste instantie te volstaan met een felicitatiekaart namens de kerk. Wie toch een bezoek van ouderling of pastoraal medewerker wil, kan dit aangeven. Voor huwelijksjubilea vanaf 40 jaar blijft alles zoals het was.

- Een ander punt uit het pastoraat was de uitnodiging aan de nabestaanden voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar, voor de dienst waarin de namen van de overledenen worden gelezen. Deze uitnodiging werd tot nu toe per post verzonden. Voortaan zal de uitnodiging (voor zover het correspondentieadres binnen de grenzen van onze gemeente is) door ouderling of pastoraal medewerker worden afgegeven, om zo een stukje contact 'van aangezicht tot aangezicht' met de kerk te hebben.

Wisselingen kerkenraad:

Met de jaarwisseling is van een aantal kerkenraadsleden de ambtstermijn verstreken. In de dienst van 29 januari zullen de ouderlingen dhr. van Bolhuis, mw. Bronninkreef – Hidders, dhr. van Coeverden, mw. Schonewille – Sluijter, diaken mw. Roeterdink – Muystege en ouderling-kerkrentmeester mw. Kottelenberg – Klein Velderman uit hun ambt worden losgemaakt. Gelukkig hebben Gerard van Bolhuis en Dini Bronninkreef zich beschikbaar gesteld om als pastoraal medewerker verder te gaan. Ook zal Wilma Roeterdink actief blijven binnen het jeugdwerk van onze gemeente, en D.V. over een jaar als jeugdouderling bevestigd worden. Kerkordelijk moet ze, na drie ambtsperioden, minimaal elf maanden 'uit het ambt'.

Mw. Berendsen - Kloosterboer zal 29 januari als ouderling bevestigd worden, en de dames Noteboom – Oonk, Veneklaas – van Oorspronk en Amtink – van Coeverden zullen als pastoraal medewerker worden voorgesteld.

Herbevestigd zullen worden: diaken mw. Holterman – Beltman, ouderlingen mw. Nijland – Menkhorst, mw. Oplaat – Beltman, en de kerkrentmeesters dhr. de Boer en dhr. Compagner. (O.)

Kerkrentmeesters

Kerkbalans 2006

De actie kerkbalans 2006 wordt gehouden van 15 t/m 29 januari. Het thema is dit jaar "Een kerk is heel wat waard". Al eeuwenlang is de Martinuskerk een plaats van viering, ontmoeting, inspiratie en omzien naar elkaar. Het moet ons als kerkelijke gemeente toch heel wat waard zijn om de Martinuskerk in stand te houden. Zo staat voor 2006 de restauratie van de kapconstructie op het

programma. De hiermee gepaard gaande kosten leiden tot een gat in de begroting. Omdat de restauratie niet uitgesteld kan worden, vragen wij u vriendelijk uw bijdrage te verhogen zodat de Martinuskerk ook in de toekomst een plaats is waar je komt om God te eren en om samen te bidden, waar je een kind laat dopen of een huwelijk bevestigt en waar je samen rouwt om een overledene te gedenken.

Meer informatie vindt u in de begeleidende brief die u in bovengenoemde periode ontvangt en op www.kerkbalans.nl. Alvast bedankt voor uw financiële steun!

Protestantse gemeente Markelo digitaal?

Na acties van de fancyfair commissie en een gift voor verbetering van de geluidsinstallatie uit onze gemeente zijn we gestart met het inventariseren van wat we willen.

De diaconie en het college van kerkrentmeesters (beheerders) hebben daarvoor een commissie ingesteld die zich bezig houdt met digitaal gaan of noem het 'van deze tijd' communiceren.

We denken aan:

- Kerktelefoon via Internet.
- Geluid in de kerk verbeteren.
- Geluidsontvangers in de kerk digitaal geschikt maken.
- Kerk-, rouw- en trouwdiensten op cd kunnen vastleggen.
- Eigen website.
- Ringleiding verbeteren.

Wat dit inhoudt zullen we hierna proberen uit te leggen:

- Kerktelefoon gaat nu nog via KPN en is duur. Door het via Internet te doen kunnen we de kosten ongeveer halveren. Geluid is van goede kwaliteit en de kerkdienst kan beluisterd worden wanneer men wil. Mensen zonder Internet kunnen ook meedoen via een gewone telefoonlijn.
- Geluidsinstallatie in de kerk moet worden aangepast, plaatsing van de boxen is een punt en de draadloze microfoon is aan vernieuwing toe.
- De geluidsontvanger zal kritisch moeten worden bekeken of deze nog geschikt is.
- Is vanzelfsprekend van deze tijd en kwalitatief beter dan de huidige cassette bandjes.
- Eigen website waarop de identiteit van onze gemeente is vastgelegd. Waar informatie over kerkdiensten en activiteiten van kerkelijke groepen worden weergegeven. Maar ook andere algemeen kerkelijke zaken zullen er aan de orde komen.
- Het bereik van de huidige ringleiding is aan de krappe kant en loopt via de

binnenmuren rond de kerk. Het bereik van de ringleiding is ongeveer 3 meter van de leiding.

Door een extra lus in de kerk te leggen kunnen we dit verbeteren.

Met deze verbeteringen en vernieuwingen hopen we dat de kerkdiensten, het vastleggen van diensten en het contact met iedereen verbeterd en vergemakkelijkt wordt.

Dit project moet voor de zomer gereed zijn, dus voor juni 2006.

Kun of wil je op één of andere wijze helpen (heb je kennis van of hobby in) dit alles te realiseren, neem dan contact op met de commissie.

Namens de commissie.

Bram de Boer. (tel. 0547-362259)

Vorming en toerusting

MANNENCLUB

Ja, dat leest u goed: *mannenclub*! Die hebben we ook nog in onze gemeente. Op dit moment bestaat de mannenclub uit 6 oud-ambtsdragers (alle van het mannelijk geslacht) die in principe de eerste dinsdagmorgen van de maand van 10.00 tot 12.00 in het Dienstgebouw bij elkaar komen, samen met ds. Overdijk. Oud-ambtsdragers, maar nog goed bij de tijd! We blikken niet alleen maar terug op hoe het 'vroeger' ging, maar nemen regelmatig de kerkelijke praktijk van vandaag, plaatselijk en landelijk, 'op de korrel'... Iets voor u? Bent u geïnteresseerd in geloof, kerk en samenleving, en hebt u op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart bij de rubriek 'geslacht' een 'M' staan... Dan bent u van harte welkom! (O.)

Jeugd- en Jongerenwerk

JEUGDCLUB

6 TOT 9 JAAR



**WAAR:
HOE LAAT?**

**KOSTEN:
WANNEER?**

Dienstgebouw
Van 18.30 uur tot
± 19.30 uur
€ 0,75 per keer
Zie onderstaand
programma

**12 januari
9 februari**

**Bingo
?**

Groetjes Janet en Hettie

Je vriendje of vriendinnetje vindt het vast leuk om ook een keer met je mee te komen, want hoe meer zielen hoe meer.....

9 TOT 12 JAAR



WAAR: Dienstgebouw
HOE LAAT? Van 18.30 uur tot ± 19.30 uur
KOSTEN: € 0,75 per keer
WANNEER? Zie onderstaand programma

12 januari **Bingo**
9 februari ?

Groetjes Els, Anet, Margot en Madieke

Van de Zondagsschool...

Kerstfeest

Op zaterdag 17 december hebben wij ons kerstfeest gevierd in de Martinuskerk. Het gaf een heel goed gevoel weer terug te zijn op de plek waar het ooit begonnen is. Kerst vieren in de kerk brengt toch altijd een speciale sfeer met zich mee en de opkomst was boven verwachting. Heel fijn...

De dienst begon met het aansteken van de adventskaarsen terwijl kinderen het adventslied voor ons zongen. Hierna was het tijd voor het kerstspel. Deze werd dit jaar uitgevoerd door de oudste kinderen uit het Dorp ondersteund de andere kinderen uit het dorp en Stokkum. De kinderen hadden eigenhandig grote kerstballen, kerstklokken, kaarsen en zelfs een piek gemaakt. Het had heel wat voorbereidingstijd gevergd maar het resultaat was dan ook naar... Bravo!

Aan het einde van deze avond hebben we afscheid genomen van een groep kinderen die de zondagsschool gingen verlaten. Nadat ze een mooie herinneringskaart hadden gekregen werden zij door de aanwezigen toegezongen. Wij hopen dat ze met plezier aan de Zondagsschool terugdenken en wensen hun al het goede voor de toekomst.

2005 Was een goed jaar voor de Zondagsschool. Het aantal kinderen groeit nog steeds en we hebben fijne diensten met elkaar gevierd. Denk maar aan de afscheidsdienst, het kerstfeest en de buurtdiensten in Stokkum.

Zondagsschool Elsen

2006 wordt ook een spannend jaar, want een groep ouders uit Elsen heeft aangegeven de Zondagsschool aldaar weer te willen opstarten. Enkele jaren geleden liep het aantal kinderen welke de Zondagsschool bezocht erg terug en destijds is besloten om in Elsen te stoppen. De deur werd nog op een kier gezet omdat er de hoop was om het later nog weer eens te proberen. Gelukkig groeit de behoefte van jonge ouders om

hun kinderen kennis te laten maken met het woord van God en gaan we toch weer een nieuwe start maken. De voorbereidingen zijn al in volle gang en we hopen op **5 februari** a.s. te kunnen beginnen. **Een geweldig initiatief en we wensen de leiding dan ook heel veel succes toe!**

In 2006 gaan we dus van start met drie groepen :
Stokkum locatie : school
 start : 8 januari
Dorp locatie : dienstgebouw
 start : 8 januari
Elsen locatie : volgt
 start : 5 februari

Dus heb je zin om te komen dan ben je tussen 10 en 11 uur van harte welkom op één van de bovengenoemde locaties.

De Zondagsschool wenst iedereen een gelukkig, gezond en voorspoedig 2006!

Algemeen

HERVORMDE VROUWENGROEP

Nieuwjaarsbijeenkomst h.v.g.

Na een zeer geslaagde concertviering in de kerstsfeer, wensen we u vanaf deze plaats een **gezond en gelukkig 2006** toe.

Dan gaan we nu verder met het programma voor de 2^{de} helft van dit jubileumjaar.

We willen dan ook graag onze leden van harte uitnodigen voor de nieuwjaarsbijeenkomst die wordt gehouden op **dinsdag 10 januari 2006 om 14.00 uur** in zalencentrum 'de Poppe' Holterweg 23.

We hebben weer geprobeerd een gezellige middag te verzorgen.

Natuurlijk heten we u weer welkom met koffie of thee en krijgt u de gelegenheid om elkaar de beste wensen over te brengen en weer even gezellig bij te praten.

Daarna krijgen onze gasten het woord met:
"n Tiedje in de tied terug"

*Met verhalen sketches en liedjes van eigen hand.
Gebracht door een stadse deerne en een boerenjongen van het platteland.
Een programma vol nostalgie en humor, U gebracht door: Marianne en Hendrik.*

In hun programma maken Hendrik en Marianne bewust gebruik van een mengeling van streektaal en ABN. Oftewel 'plat' en 'stads'. Het levert veel hilariteit op.

Zoals u ziet belooft het weer een gezellige middag te worden.

Musicalgroep Besoyen bij Hervormde vrouwengroep.

De eerste verenigingsavond in het nieuwe jaar is op **woensdag 26 januari 2006** in het dienstgebouw en we willen deze avond graag om **19.30 uur beginnen.**

Als gasten zijn vanavond **Musicalgroep Besoyen** in ons midden.

Brengt musicals met de boodschap!

In het voorjaar van 2003 werd het idee geboren om met een groep volwassenen en kinderen van de Hervormde gemeente van Besoyen een bijbelse musical te gaan opvoeren.

Na maanden van voorbereiding en oefenen werd dit een groot succes.

Vanavond brengen ze voor ons de musical

Ruth.

In de dagen van Ruth heerste er verwarring in Israël. Er wordt verteld hoe de Heer ondanks alles doorgaat met de komst van de Messias waar te maken. Het verhaal en de liederen in de musical gaan over de komst van de Messias en Zijn rijk, een rijk van vrede en overvloed. Dit rijk wordt werkelijkheid met de komst van Obed, de zoon van Ruth, die de voorvader van koning David was. Om te beginnen bestaat de Musicalgroep Besoyen uit een aantal zeer muzikale jongeren, die met verschillende muziekinstrumenten elke uitvoering van de musical live begeleiden.

De musical wordt gespeeld en gezongen door een groep volwassenen en kinderen. Naast solide acteerwerk en prachtige solozang wordt er als groep ook veel gezongen. Daarbij is de hulp van een ondersteunend zangkoor onmisbaar. Dit koor versterkt de in de musical gezongen liederen en draagt zo bij tot het bereiken van een feestelijke, overweldigende apotheose.

Na het eerste optreden kregen ze vele ontroerende en hartverwarmende reacties.

Vele toeschouwers waren geraakt door wat ze hadden gehoord en gezien in de musical.

Zoals u hier kunt lezen hebben we weer geprobeerd een zo gevarieerd mogelijk programma samen te stellen en hopen dan ook weer veel dames te mogen verwelkomen op de bijeenkomsten van de Hervormde Vrouwengroep. Denkt u als u dit leest: hier zou ik ook wel een keer een kijkje willen nemen, kom vrijblijvend de sfeer bij de hervormde vrouwengroep proeven.

Hartelijke groeten het bestuur.

GROET VAN CSURGÓ

In reactie op een kerstgroet van onze kant heeft ds. László Szászfalvi mede namens de Hongaarse gemeente Csurgó een groet terug gestuurd. Ze wensten ons niet alleen een gezegend kerstfeest, maar ook een goed 2006. Ze zien nogmaals met dankbaarheid terug op het afgelopen jaar waarin ze het hier goed naar hun zin hebben gehad. Ze hopen ons in de toekomst terug te zien in Hongarije.



BIJBELLEESROOSTER

ma 9 jan	Deuteronomium 16:21-17:7	Kniel alleen voor God
di 10 jan	Deuteronomium 17:8-13	Een moeilijk vonnis
wo 11 jan	Deuteronomium 17:14-20	Een koning
do 12 jan	Deuteronomium 18:1-8	Priesters
vr 13 jan	Deuteronomium 18:9-22	Echte profeten
za 14 jan	Johannes 1:29-39	Lam van God
zo 15 jan	Johannes 1:40-51	Overtuigd
ma 16 jan	Deuteronomium 19:1-13	Een veilige plek
di 17 jan	Deuteronomium 19:14-21	Valse getuige
wo 18 jan	Deuteronomium 20:1-9	Wees sterk en moedig
do 19 jan	Deuteronomium 20:10-20	Regels voor oorlog
vr 20 jan	Deuteronomium 21:1-9	Onschuldig bloed
za 21 jan	Psalm 17	Schuilen
zo 22 jan	Deuteronomium 21:22-22:12	Zorgvuldigheid
ma 23 jan	Marcus 1:1-15	Inkeren en omkeren
di 24 jan	Marcus 1:16-28	Onder de indruk
wo 25 jan	Deuteronomium 24:6-15	Misbruik van kwetsbaarheid
do 26 jan	Deuteronomium 24:16-25:4	Maat houden
vr 27 jan	Deuteronomium 25:5-10	Verantwoordelijkheid
za 28 jan	Psalm 106:1-15	God is trouw
zo 29 jan	Psalm 106:16-33	Verwijdering
ma 30 jan	Psalm 106:34-48	Eindelooze trouw
di 31 jan	Deuteronomium 26:1-11	Stilstaan en terugdenken
wo 1 feb	Deuteronomium 26:12-19	Samenleven met God
do 2 feb	Deuteronomium 27:1-10	Verbondenheid vastgelegd
vr 3 feb	Deuteronomium 27:11-26	Grenzen
za 4 feb	Deuteronomium 28:1-14	Het ga je goed
zo 5 feb	Deuteronomium 28:15-29	Alles mislukt
ma 6 feb	Deuteronomium 28:30-44	Uit handen geslagen
di 7 feb	Deuteronomium 28:45-57	Loodzware straf
wo 8 feb	Deuteronomium 28:58-69	Het volk uiteengeslagen
do 9 feb	Deuteronomium 29:1-14	Verbond voor eeuwig
vr 10 feb	Deuteronomium 29:15-28	Razend om ontrouw
za 11 feb	Marcus 1:29-38	Goed nieuws voor velen
zo 12 feb	Marcus 1:39-45	Als een lopend vuur
ma 13 feb	Deuteronomium 30:1-10	Terug bij God
di 14 feb	Deuteronomium 30:11-20	Het is te doen
wo 15 feb	Deuteronomium 31:1-8	God zelf gaat mee

Giften Bloemendienst:

Hr S. €10 / Mw K.K. €10 / H+R. €5 / Mw R. € 10
Mw K.V. €5 / Hr M. €5 / Hr W. € 5

Collecten:

Datum	CvK	Diac.	Eindcollecte	
04 dec.	37,57	37,56	99,80	Diaconie
08 dec.			23,90	Anholtskamp
11 dec.	52,73	52,72	126,90	Onderhoudfonds kerk
18 dec.	28,16	28,16	79,69	Schoolcatechese
18 dec.			346,79	Zangdienst Orgelfonds
24 dec.			74,86	Anholtskamp
24 dec. 1e	99,74	99,73	287,38	
24 dec. 2e	137,27	137,26	375,10	Themadienstcomm. Orgelfonds
25 dec.	104,85	104,84	305,15	Diac.Kinderen in de Knel

Giften: 20 november t/m 24 december:

CvK./Kerk:

H-V. € 5,00 / P. € 10,00 / W-K. € 10,00 / L-Z.
€ 5,00 / K-K. € 5,00 / S. € 20,00 / T-J. € 200,00 /
S. € 5,00 / K-E. € 5,00 / P-K. € 10,00

Orgelfonds:

E. € 10,00 /

Verjaardagfonds:

K. € 5,00 / A. € 8,00 / S-B. € 20,00 / . € 5,00 /
T. € 10,00 / S. € 10,00 / V. € 10,00 / K. € 5,00 /
K-W. € 10,00 /

Aan acc. Giro's € 371,50.

Diakonie:

Fruïtbakjes: € 76,50

Kalenders: € 100,00

Bloemenfonds: P. € 10,00 / H. € 10,00 /

Groeten uit Addis Abeba

Verkoop unieke kaarten voor Addis Abeba (Ethiopië)

Een kaartje stuur je vaak om mensen te verrassen of een hart onder de riem te steken. Er zijn nu kaarten waarmee u twee vliegen in een klap kan slaan: u maakt zowel de ontvanger van de kaart als een sloppenwijkbewoner in Addis Abeba (Ethiopië) blij.



Novib en COS Overijssel hebben Nederlandse en Ethiopische kinderen gevraagd tekeningen over hun dagelijks leven te maken. Uit alle tekeningen werden

de tien mooiste gekozen en deze zijn op ansichtkaarten afgedrukt. Deze setjes worden momenteel te koop aangeboden voor 4 euro per setje van 10 stuks. De opbrengst hiervan gaat naar de organisatie IHA-UDP (Integrated Holistic Approach – Urban Development Project). Deze organisatie, onder leiding van zuster Jember,

werkt sinds 1981 aan de verbetering van de leefomstandigheden van de bewoners van sloppenwijken in Addis Abeba de hoofdstad van Ethiopië.

Voor meer informatie of het bestellen van kaartensetjes, kunt u kijken op www.cosoverijssel.nl Aan de rechterkant van het beginscherm onder het kopje 'actueel' staat 'verkoop van unieke kaarten voor Addis Abeba (Ethiopië)'. Hebt u geen toegang tot Internet, dan kunt u ook telefonisch kaartensetjes bestellen. Namens de sloppenwijkbewoners in Addis Abeba, zien we uw bestelling graag tegemoet!

Hans Paul Lips / Lidewij Disbergen
COS Overijssel Tel: 038-4211925
Postbus 1474 8001 BL Zwolle
E-mail: H.Lips@cosoverijssel.nl

Waar?	ZALENVERHUUR
Voor al uw	Dienstgebouw
	Vergaderingen / Bijeenkomsten
	Workshops
Aantal	5 tot 150 personen
Info	Jeroen Noltus
	Tel. 363890

Protestantse gemeente Markelo

Kerkplein 41, 7475 AE Markelo

Kerkelijk bureau: 0547-361242

Buffet: 0547-363890 fax: 0547-276637

Redactie Markelo's kerkblad:

Ds. H. Overdijk, Pr. Beatrixstr. 1, tel. 0547-361402

Ds. M. Dijkstra, Tolweg 3, tel. 0547-361238

Mevr. D. Klein Horsman, Groenlandsdijk 9, tel. 361709

Mevr. B. Noteboom, Goorseweg 45, tel. 361439

Hr. F. van Zwol, Fokkerstraat 4, tel. 362652

Het eerstvolgende nummer verschijnt op 13 februari 2006.

Inleveren kopij vóór donderdag 2 februari 2006 liefst via

Email: kerkblad.martinus@hetnet.nl

of op het kerkelijk bureau via een diskette.

Kerkenraad:

Preases: Dhr. J. Hargeerds (Jan),

Scriba: Mevr. B.H. Weekhout-Wegereef

Koemweg 27, tel. 362819

Koster: Jeroen Noltus, tel. 363890

Kerkelijk bureau openingstijden:

ma. 9-12 uur; wo. 9-12 uur; do. 10-12 uur; vr. 9-12 uur

adres: Kerkplein 41, tel. 0547-361242

Administratie:

Mevr. H.T. Aanstoot-Meijerink, tel. 363083

Betalnummers College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente:

Postbank: 813891 - Rabobank: 34.07.01.153

Rekeningnummer Diaconie Protestantse Gemeente:

Rabobank: 34.07.00.327

Rekeningnummer Orgelfonds:

Rabobank: 34.07.45.819

Rekeningnummer Verjaardagfonds:

Postbank: 274790

Onderhoudsfonds Kerk Markelo (Martinuskerk):

Rabobank: 34.07.72.522

